

**IE ZAAIT, GELOOFT IN DE TOEKOMST**

Het was een succesvol voetbalelftal. De jongens droegen hun trainer op handen. Hij was hun grote inspirator. Ze waren er dan ook van overtuigd dat het aan hem te danken was dat hun elftal zo goed draaide; het was een hecht team geworden. Met de vorige trainer had het niet zo goed geklikt. Er was veel onderlinge onenigheid geweest en vaak ging men met tegenzin het veld in. De resultaten waren er dan ook naar geweest. Pover. En net, nu alles al een tijdje lekker liep kondigde ook de huidige trainer aan dat hij ging vertrekken. De verstandhouding met het bestuur was wat stroef en hij had een mooie aanbieding uit het buitenland gekregen. De laatste competitiewedstrijd onder zijn leiding was er met volle inzet gespeeld. Het leek wel of ze vleugeltjes hadden. Ze waren dan ook kampioen geworden - een mooi afscheidsgeschenk voor hun geliefde trainer. De vreugde was echter wel getemperd, vanwege zijn aanstaand vertrek. Het zou nooit meer worden zoals het was geweest, dat beseften zij maar al te goed. De afscheidsreceptie van de trai-



ner was een ontroerende gebeurtenis. Hij hield nog een afscheidstoespraakje waarin hij zei dat het enthousiasme van de jongens en hun saamhorigheid, ook op hem inspirerend hadden gewerkt. Zo had ook hij weer veel van hen geleerd. Hij eindigde met het nog een keer noemen van zijn motto: “Vergeet niet jongens, er is maar een doel - je kunt het spel niet alleen spelen - blijf sportief en geeft het uiterste”. De daarop volgende jaren viel het team uit elkaar en allemaal ging en ze hun eigen weg. Een tiental jaren nadien, raakte bekend dat hun geliefde trainer weer in Nederland was teruggekeerd. Ze besloten een reünie te houden. Het was heerlijk om elkaar allemaal weer eens terug te zien. Belangstellend vroeg de trainer aan ieder afzonderlijk hoe het hem was vergaan die afgelopen jaren. Met de verschillende talenten waarover ze beschikten, hadden ze het stuk voor stuk al behoorlijk ver geschopt. Aan het einde van de avond vroeg de trainer voor de aardigheid: “En, wie kan zich mijn motto nog herinneren?” En bijna in koor klonk het uit alle kelen: “Er is maar één doel, je kunt het spel niet alleen spelen”. Ze waren er zelf even beduusd van. En nadat zij van hun verbazing bekomen waren drong het tot ieder van hen door, hoezeer zijn motto bepalend was geweest voor hun later succes. Onbewust hadden ze in hun werkzaamheden, zich steeds door dit motto laten leiden. Met het elftal was het dan wel misgelopen, maar in hun verdere leven had dit motto onbewust een belangrijke rol gespeeld. In een aantal opzichten vertoont dit verhaaltje overeenkomsten met de Paasboodschap. Met zijn leven, zijn boodschap en zijn dood heeft Jezus een zaaier willen zijn van inzichten die tot geluk leiden. Met Pasen vieren wij dat zijn woorden zijn gaan ontkiemen in de harten van zijn volgelingen en dat zij steeds weer opnieuw moeten opbloeien in de harten van alle mensen, om van deze wereld een menswaardige en een Godswaardige gemeenschap te maken. Psalm 126 zegt: “Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde. Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. Maar zingende keert hij terug met zijn schoven.” Met Pasen mogen wij tegen elkaar zeggen: “Het zaaien is opnieuw begonnen”. Zaaïen is geloven in de toekomst, anders zou je het niet doen. Dat wonder van het zich vernieuwende leven moet gevierd worden. Dat doen wij met Pasen.

En wat is er niet heerlijker om dit gezamenlijk te doen. Velen uwer hoop ik dan ook tijdens onze Paasdienst te mogen begroeten.

A.M.J. Meijer.

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken

Op 23 februari 2000 overleed op de leeftijd van 79 jaar in het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem:

Hendrika Aleida Wisselink-Konink,

Sinds 1982 weduwe van Theodoor Wisselink. Leida Wisselink was een lieve vrouw. Opgewekt en altijd klaarstaand voor anderen. Ze groeide op in een goed gezin met vader, moeder en nog negen broers en zussen. Zij was de jongste. Met haar heengaan is er een einde gekomen aan haar generatie. Leida Konink trouwde met Theodoor Wisselink en het jonge paar trouwde in bij Leida's schoonfamilie. Beide echtparen onderhielden een heel goede verstandhouding met elkaar. Twee kinderen kregen Leida en Theodoor, een dochter en acht jaar later een zoon. In 1980 vestigden Leida en Theodoor zich in Varsseveld en vanaf die tijd dateren de contacten met de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Varsseveld. Het overlijden van Theodoor in 1982 was voor Leida heel ingrijpend. Door haar positieve levenshouding heeft zij haar leven na dit verlies weer goed op kunnen pakken. Ook daarbij geholpen heeft het goede contact dat zij had met haar kinderen die dicht bij haar woonden. De laatste anderhalf jaar van haar leven woonde zij op "Den Es". In het bijzijn van haar dochter is zij op woensdag 23 februari in de namiddag toch nog plotseling overleden aan een hartinfarct. Met Leida ging een lieve en blijmoedige vrouw van ons heen, die met liefde en toewijding in het leven stond. Op 28 februari werd in de kerk van de Vrijwillige Geloofsgemeenschap NPB Varsseveld een afscheidsdienst gehouden, waarna de teraardebestelling plaatsvond op het kerkhof te Halle. Wij wensen Leida Wisselink-Konink rust toe bij de Eeuwige, door Wien en tot Wien alle dingen zijn. Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen wensen wij veel sterkte toe bij het dragen van het verlies van hun moeder en oma.

Joke van der Wijk-Janmaat, voorganger NPB Aalten/Winterswijk.

Op vrijdag 24 maart overleed op 95-jarige leeftijd

de heer Jan Willem Leneman.

Zijn "In memoriam", zal in de Eendracht van mei worden opgenomen.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand opgenomen maar zijn thans weer thuis: Hr. J.W. Lammers; Mw. W.A. Hobelman-Vriezen; Hr. H.J. Kreeftenberg en Mw. G.B. ten Brinke-Ruesink. Thans verblijven nog aldaar: Mw. H.J. Bruil-Lammers (die wacht op een plaatsje in "Antonia" voor verdere revalidatie) Hr. H.A. Luijmes; Hr. B. Naves en Hr. W.G.H. Rutgers (die wacht op het vrijkomen van een logeerkamer op de Bettkamp om daar nog wat aan te sterken). Thans verblijven in St. Antonia te Terborg: Mw. B.A. Duitshof-Jolink en Hr. H.A. Duitshof.

GEBOREN

Op 3 maart 2000 aanschouwde het levenslicht: "Lisa" dochter van Inge Navis en Marco Kleinnibbelink; Reigershof 57, 7051 WR, Varsseveld. Op het geboortekaartje vermeldde zij nog de navolgende prachtige woorden: "Is het geheim misschien dat je meer krijgt dan je ogen zien?"

Dankbaar en blij met de geboorte van hun zoon en broertje "Niels" op 13 maart 2000 zijn ook Han en Karin Kolenbrander en Jordi en Dione; Ruurloseweg 70, 7255 MA Hengelo (Gld.).

Wij wensen beide ouderparen van harte geluk met de geboorte van deze zonen en spreken de wens uit dat de "Eeuwige" deze kinderen mag behoeden.

VIJFTIG JAAR GETROUWD!

Zijn op dinsdag 18 april Bertha en Hendrik Schepers-Brinkerhof. (Kievitstraat 5, Varsseveld). Zij willen dit vieren met een dankdienst in onze kerk welke aanvangt 's middags om kwart voor twee. Aan-



sluitend aan deze dienst is er gelegenheid tot feliciteren van drie tot vijf uur in het Buurtschapshuis te Sinderen. Persoonlijk wil ik hier aan toevoegen dat ik hun wens om deze feestelijke dag te beginnen met een dankdienst een heel goede gedachte vind, die navolging verdient. Zij ontvangen alvast onze hartelijke gelukwensen.

VERANTWOORDING GIFTEN

De dames van de bezoekgroep mochten de afgelopen maand van Mw. S.-K. f 25,- en van Mw. R.A. f 10,-. Voor deze giften onze hartelijke dank.

BIJ DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAAND

Zondag 9 april wil ik met u in de overdenking even stilstaan bij het leven in al zijn hoogten en diepten en hoe wij dit doorleven.

Zondag 16 april, Palmpaasdienst. De met deze zondag aanvangende week draagt de naam van “Goede week” Maar als we zien wat er zich, naar het evangelie gesproken, allemaal in die week afspeelt, is het dan juist om deze week die naam te geven? Tevens hoop ik dat ik die dag een aantal jonge mensen de geloofsbelijdenis mag voorleggen.

Donderdag 20 april houden wij weer de “avondmaalsdienst”. Dit is een korte dienst (ca. 30 min.) die aanvangt om 19.30 uur. Het avondmaal beschouwen wij als bevestiging van ons geloof dat allen die naar Christus voorbeeld proberen te leven, in zijn naam verenigd zijn. De tafel staat dan ook voor iedereen open. Ik hoop van harte dat velen van u, evenals vorig jaar aan deze uitnodiging gehoor zal geven. Tijdens de korte overdenking wil ik met u even ingaan op een ver-



keerde beeldvorming die mijns inziens rond de gestalte van Jezus van Nazareth is ontstaan.

Zondag 23 april willen wij onze jaarlijkse Paasdienst houden, wederom met medewerking van ons koor o.l.v. de heer Benny Wennink. Zij hebben weer drie mooie liederen ingestudeerd.

Tijdens de overdenking wil ik aandacht besteden aan de gedachte dat geluk niet gewoon is. Er zijn bewijzen van het tegendeel te over. Verlies, geknakte levens en pijn die je niet voelen wilt. Toch is er ook een kracht die draagt; een bron die leven geeft. Een stroom voorbij en vooraf aan modder en vuil. Een stille, felle vlam. Een kracht die mensen aanspoort uit te zien of ergens al iets doorbreekt en zich toont in volheid. Een kracht die tranen afwist.

Zondag 30 april, zal door mij nog even op de betekenis van Pasen worden ingegaan in het licht van de twijfel die ook direct na Jezus' dood bij sommige van zijn volgelingen rees. Verheugend is dat wij ook die morgen weer een doopplechtigheid hebben. Wij mogen dan dopen: "Justin Elbert", zoon van Ronnie Kolenbrander en Sonja Kolenbrander-Bruil en "Sven", zoon van Jan en Agnes Burghardt.

Deze dienst zal tevens voorlopig mijn laatste dienst zijn, want op 20 mei hoop ik voor drie weken op vakantie te gaan. Pas in de Pinksterdienst zal ik zelf weer voorgaan.

DE BEZOEKGROEP BESTAAT INMIDDELS ALWEER ÉÉN JAAR!

Zonder deze dames zou ik niet hebben geweten hoe ik een aantal bijzondere drukke perioden welke zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan, door had moeten komen. Ik ben dus heel blij met deze groep die mij veel werk uit handen neemt.

Ik blijf dus wel de 85-jarigen en ouder nog jaarlijks bezoeken op of rond hun verjaardag, maar de 80- tot en met 84-jarigen alsmede enkele chronisch zieken kunnen op bezoek rekenen van de dames: Mw. G. Burghardt-Wisselink, Mw. G. Broens-Abrahams, Mw. G.W. Blom-van Henckelum, Mw. D. ten Brinke-Rougoor, Mw. T.B. Chevalking-Wennink en Mw. W. Semmelink-Leneman. Inmiddels hebben zich

nog enkele dames voor dit werk aangemeld t.w. Mw. J. Colenbrander-Ter Beest en Mw. D.H. Hengeveld-Jansen.

IN DE VITRINE

In de ontvangsthall van de kerk bevindt zich een vitrine die ter beschikking staat van onze leden om aldaar hun zelfvervaardigde kunstnijverheidsproducten ten toon te stellen.

Vanaf deze maand vindt u aldaar werkstukken geëxposeerd van de hand van Marjan Hengeveld. Het betreft kleurrijke schilderwerkjes, waarvan een aantal op briefkaart formaat, die intuïtief zijn vervaardigd. Gaat u ze beslist voor of na (dan heeft u iets meer tijd!) de kerkdienst eens bewonderen. Ze zijn ook te koop.

UIT DE KERK GEKLAPT

Een van onze leden, Gwen Blankenstein-Spaa vertelde mij onlangs de navolgende anekdote. Vorig jaar op 31 oktober was zij met haar man en kinderen in Leiden. Haar schoonvader was in de beroemde en fraaie Pieterskerk aldaar jarenlang de organist geweest. Op die dag was er ter gelegenheid van de ingebruikname van het geheel gerenoveerde historische orgel een plechtigheid met daaraan verbonden een rondleiding door de Pieterskerk. Ook zij waren hiervoor uitgenodigd. Vanzelfsprekend werd het orgel bewonderd en mocht men naar boven om de plaats van de organist te bekijken. Vervolgens maakte het gezelschap een rondgang door de kerk. Daar lag in een glazen kist een compleet skelet dat tijdens verbouwwerkzaamhe-



Samen moeten we de kar trekken...



den in de kerk was aangetroffen. Terwijl een vijfjarig nichtje dit skelet vol aandacht stond te bekijken, merkte ze dat de tweejarige Lucas, het zoontje van Gwen, er geen aandacht voor had. Ze ging naar hem toe en nam hem mee naar de glazen kist, wees op het skelet, en zei tegen hem: “Je moet hier nu maar eens goed kijken hoe je er uit ziet als je dood bent, want wanneer je dood bent kun je het zelf niet meer zien!”

VOOR ALLE ZEKERHEID

In de voorgaande Eendrachten is het reeds vermeld, maar mij is gebleken dat sommigen dit toch is ontgaan, daarom geef ik voor alle zekerheid nog even de data door van ons bezoek aan Hollingstedt. We vertrekken op 7 augustus en keren 11 augustus weer terug. Voor deelneming aanmelden bij: Janny Nijhof-Weggelaar tel. (0315) 24 20 59.

TENSLOTTE

Het was een “gepeperde” maand. Aangezien ik bij de jongelui die de NPB-cursus volgen ook zoveel mogelijk op de actualiteit probeer aan te sluiten, kon ik het niet laten de kwestie “Peper” te gebruiken. Het kwam mij heel goed van pas op het moment toen ik probeerde uit te leggen dat alle mensen wel gelijkwaardig zijn, maar dat er wel verschil is in de waardigheid van mensen. Een waardigheid die niets met de maatschappelijke positie te maken heeft, maar alles met de wijze waarop men zich ten opzichte van de mede mens en een aantal basisnormen weet te gedragen. Daarom zei ik: “Het is beter om een eerlijke vakkenvuller te zijn dan een hoog geplaatste zakkenvuller”. Ik wens u vrolijke Paasdagen, met een hartelijke groet aan u allen,

A.M.J. Meijer.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Tijdens de kerkdienst van zondag 27 februari werd afscheid genomen van twee bestuursleden namelijk mevr. Ada Duitshof en mevr. Dorien Schurink waarbij door Ds. Meijer de volgende woorden werden gesproken:

“Dorien (Schurink-Duitshof) en Ada (Duitshof-Wisman), op dit moment en van deze plaats maak ik gebruik jullie hartelijk te bedanken voor de zes jaar van bijzonder prettige samenwerking. Daarbij mag ik zeggen dat jullie beiden een beetje afdelingsgeschiedenis hebben geschreven. Dit, vanwege jul-



lie geweldige inzet tijdens de fancyfair in ons jubileumjaar, waarin vooral Ada het voortouw heeft genomen. En Dorien gaat de NPB-geschiedenis in vanwege haar leuke ideeën voor kleine presentjes voor de kerkganger van onze Paas- en kerkdiensten en de geschenkjes voor de 80-jarigen. Steeds kwam je weer op aantrekkelijke geschenkjes en iedere keer weer wist je aan aantal dames te mobiliseren deze te produceren. Ze vielen dan ook bijzonder in de smaak. Ada en Dorien, ik zal jullie missen, maar misschien dat we incidenteel toch nog wel een beroep op jullie mogen blijven doen.”

In dezelfde dienst werden ook de twee nieuwe bestuursleden, de heer H.C. van Duijn en de heer G.J. Hengeveld, door Ds. Meijer bevestigd. Na de dienst maakten veel kerkbezoekers gebruik van de mogelijkheid om afscheid te nemen van Ada en Dorien en de nieuwe bestuursleden te feliciteren met hun bevestiging dit alles onder het genot van een kopje koffie en een soesje. Namens het bestuur bedankte Gerda ten Brinke de scheidende bestuursleden voor hun grote inzet voor de afdeling en bood hun namens de afdeling een cadeaubon en een bosje bloemen aan. De nieuwe bestuursleden werden welkom geheten in het bestuur met het vertrouwen op een goede samenwerking. De functieverdeling van het thans zittinghebbende bestuur is als volgt:

EXTRA JAARVERGADERING

Op dinsdag 21 maart j.l. werd de extra jaarvergadering gehouden. We mochten 29 mensen in de Eendracht begroeten. De statutenwijziging werd met algemene stemmen aangenomen en na de rondvraag sloot de voorzitter om 20.00 uur de vergadering.

Dhr. H.C. van Duijn (voorzitter)

Dhr. W. Groot-Nibbelink

Mw. J. ten Brinke-Vrieze (secretaris)

Mw. A. Kraan-Heinen

Dhr. B. ten Brinke (penningmeester)

Dhr. G. Hobelman

Mw. G. ten Brinke-Kuiperij
(vice-voorzitter)

Mw. A. Gussinklo-Siebers

Hr. G. J. Hengeveld

Dhr. G. Radstake

VERWERKING LEDENGELD EN VRIJWILLIGE BIJDRAGE

Zie de tabel op bladzijde 16/17.

OVERIGE ACTIVITEITEN VAN ONZE AFDELING IN APRIL

Op woensdagavond 19 april komt de vrije gesprekskring weer bijeen bij Angelique Niks-van Oosten en Ries Kroef, Vloglanden 36 in Varsseveld.

We behandelen weer enkele hoofdstukken van het boek: “ De wereld

PROGRAMMA VROUWENCLUBS

Donderdag 30 maart Vrouwenclub II: Enveloppen maken met Betsie Wisselink.

Maandag 3 april Bijeenkomst van vrouwenclub I om 14.00 uur.

Donderdag 13 april Vrouwenclub II: Spel-avond.

Maandag 17 april Bijeenkomst van vrouwenclub I om 14.00 uur.

Donderdag 27 april Paastafel

Donderdag 11 mei Diner

van Sofie”. Aanvang 20.00 in. Deze kring staat open voor iedereen, zonder enige verplichting. Indien het onderwerp u interesseert, denk en praat gewoon mee.

60+ CLUB

Op dinsdag 11 april komt de heer Kemperman van de vereniging

voor natuur- en milieueducatie (JVN) afd. De Oude IJsselstreek een dialezing verzorgen. Het onderwerp is: “Natuur in en om Varsseveld”. Een groen dorp in de Achterhoek. Hij neemt u mee vanuit het dorp en door het dorp naar het Noorderbroek, de Vennebulten, het Idinkbos en Vlaswinkel. Aanvang half drie. Plaats: de Eendracht.

Hebt u geen vervoer, bel dan naar de heer Hemink, tel. (0315) 24 14 86. Met algemene stemmen is de vorige bijeenkomst besloten om op dinsdag 9 mei ook bij elkaar te komen. Het programma van deze middag is nog een verrassing!

Verslag van de presentatie van 14 maart j.l.

Op dinsdagmiddag 14 maart kon Janny, na de gebruikelijke ontvangst, 38 belangstellenden verwelkomen die kwamen luisteren naar onze burgemeester, mevr. Evenhuis-Meppelink. Zij werd in het bijzonder welkom geheten en dank gebracht voor de bereidheid om een verhaal te houden over het thema: “Veiligheid”. Zij begon haar verhaal met een korte schets van haar politieke loopbaan. Eerst raadslid en daarna wethouder van de gemeente Meppel. Toen volgde de benoeming tot burgemeester van de gemeente Rolder, en vervolgens, na de gemeentelijke herindeling in Drenthe, waarbij het aantal gemeenten tot minder dan de helft werd teruggebracht, per 1 september 1998 benoemd tot burgemeester van de gemeente Wisch. Zij begon haar verhaal met het stellen van een aantal vragen aan de aanwezigen met betrekking tot het ervaren van veiligheid, o.a. op straat, inbraaksituaties en de verkeersveiligheid. Gevoelsmatig voelden de meeste aanwezigen zich redelijk veilig, hoewel er toch ook wel een gevoel van onbehagen sluimerde, o.a. met betrekking tot samenscholingen en inbraak. Cijfermatig gezien krijgt Wisch haar portie behoorlijk mee. Wat het aantal inbraken betreft, staat Wisch in de Achterhoek op de tweede plaats. Een twijfelachtige eer om zo’n podiumplaats te hebben. Het einde van de snelweg bij Varsseveld zou een mede oorzaak kunnen zijn. Alle



maatregelen overdenkende, o.a. de technische, het toezicht, de controle en voorlichting op een rij zettende, doet de vraag rijzen op welke wijze dat allemaal teruggebracht zou kunnen worden om met minder inzet dezelfde resultaten, of met dezelfde inzet, betere resultaten te bereiken.

Dan komen we bij gedragsbeïnvloeding. Het is een duidelijke zaak dat opvoeding, zowel door ouders als op scholen, waarbij o.a. ook de aandacht wordt gevraagd voor de medeverantwoordelijkheid voor ouders en kinderen ten opzichte van elkaar, maar vooral ook naar de medeburgers, het respecteren van andermans persoon en eigendommen, belangrijke stimulansen kunnen zijn, maar ook voor waarden voor een veilige samenleving. De gemeente Wisch is rijk aan organisaties en verenigingen op velerlei terrein. Deze worden over het algemeen gerund door vrijwilligers. In belangrijke mate dragen deze bij tot een goede saamhorigheid, mede verantwoordelijkheid en veiligheid.

Uit het voorgaande mag blijken dat heel veel facetten van veiligheid die middag de aandacht kregen. Onder aanbieding van een bloemetje



en begeleid door een hartelijk applaus bedankte Janny de burgemeester voor de, met veel aandacht gevolgde, presentatie. Vervolgens werd stilgestaan op welke manier de bestaande veiligheid kan worden verbeterd, waarbij met name het samenspel tussen de overheid (bestuur en politie) en de burgerij in al haar maatregelen. Controle, voorlichting en gedragsbeïnvloeding kregen ruim de aandacht.

Technische maatregelen komen o.a. ter sprake bij inbraakbeveiliging en bij de bevordering van de verkeersveiligheid via de aanleg van rotondes, drempels, woonerven en snelheidsbeperkingen. Ter beperking van de fietsdiefstallen is er een goede samenwerking tussen politie, N.S. en de spoorwegpolitie. Voorlichting en controle door de burgers zelf kunnen belangrijke informatiebronnen zijn. Een goede wisselwerking kan positieve effecten hebben. De wijkagenten zijn weer in ere hersteld en kunnen belangrijke aanspreekpunten en inlichtingenbronnen zijn, maar vervullen ook een functie als vertrouwenspersonen. Voor Varsseveld zijn dat Hennie Dalenoord, Geert Jansen en Henk Wagter.

TWEELINGZIELEN

Verslag van de lezing op 9 maart j.l.

Over dit verschijnsel hield de heer Berend Jager, Neerlandicus en schrijver, op donderdag 9 maart een inleiding in de Eendracht. Spreker vertelde altijd a geïnteresseerd geweest te zijn in spiritualiteit. Vanuit de behoefte om op een rijtje te zetten: leven en dood, en alles daaromheen, hoe kijk ik daar nou tegenaan, stelde hij: “Ik ben degene die het niet weet. Ik creëer een alter-ego, die het weet. We gaan samen op reis en ik kan vragen stellen. We gaan op reis aan de andere kant van leven en dood. Mijn alter-ego blijkt van wezenlijke essentie: het blijkt mijn overleden zoontje van drie jaar te zijn, mijn alter-ego, mijn andere ik. Mijn tweelingziel, iemand, waarmee ik een diepe verbondenheid voel”.

Op een oproep die hij plaatste, reageerden verscheidene mensen, die ook een dergelijke ervaring hadden gehad. Het is een gedachte die al heel lang in de mensheid sluimerend aanwezig is. In oude mythen en



legenden komt men het al tegen. Zo heeft iedere man iets vrouwelijks in zich, en iedere vrouw heeft iets mannelijks in zich. Iedere man is op zoek naar de ideale vrouw en iedere vrouw is op zoek naar de ideale man. Denken we aan de Chinese filosofie met het Yin/Yang idee als uitgangspunt en aan de psychologie van Carl Gustav Jung met zijn animus en anima.

Hoe kan het nou, dat in deze tijd zoveel belangstelling is voor de tweelingziel? Er verschijnen veel boeken over. Veel mensen komen met allerhande vraagstukken in aanraking, het lijden wordt groter, veel weerstanden en problemen werken het ontstaan van de interesse in tweelingzielen in de hand.

Ook signaleert spreker een zich verruimend bewustzijn, althans voor die mensen die hier voor open staan. De zender moet goed staan, men moet een bepaalde mate van geestelijke reinheid bezitten om de signalen, de 'flits' als het ware op te vangen. Op de vraag: "Wanneer ontmoet je je tweelingziel? Wat moet je daarvoor doen?", was het antwoord: "Ervoor open staan, het laten gebeuren, het overkomt je. Zoeken werkt niet. Hoe kijken we tegen het verschijnsel "ziel" aan?

De "ziel" staat centraal. Rudolf Steiner, antroposoof, schreef hier veel over, en ook in de oude Hindoeïstische lectuur kun je er veel over vinden. Het gaat om "de geest", de ziel, het bovenste kleinste deel voor de geest. Geest = diepste wezen, goddelijkheid. De mens heeft in diepste wezen een vonkje goddelijkheid in zich. Ziel – zit als een grote kracht tussen geest en persoonlijkheid in. Eén kant van de ziel is gericht op de geest en één kant is gericht op de persoonlijkheid. De ziel is niet iets vaags, maar heeft als bestaansvorm de volgende eigenschappen: liefde, harmonie, warmte, begrip, eenheid, kwetsbare opstelling. De ziel heeft hierbij een "voertuig" nodig, dat is de persoonlijkheid. Aspecten hiervan: ambitie (zowel positief als negatief), begeerte, angst, behoefte, vreugde, verdriet, gebrek, egoïsme, macht, nieuwsgierigheid (om de wereld te ontdekken), wilskracht.



Eigenlijk zou je die persoonlijkheidsaspecten moeten kunnen uitschakelen om dichterbij de ziel te komen. Als we het over zielen hebben, hebben we het over zielsniveau. Liefdesverhoudingen behoren niet tot de ziel, maar tot de persoonlijkheid. Bijvoorbeeld: “Jij bent van mij”. Je bent dan bezig met claimen, willen bezitten. Dit heeft met liefde niets te maken. Je bent zélf als mens volledig, je hebt niet een ander nodig om volwaardig mens te zijn.

Kenmerken van de tweelingziel:

1. Eenheidsgevoel (bv. orgasme)
2. Van een ander niets eisen of verlangen, verwachten.

Er is sprake van gelijkwaardigheid, vertrouwen en respect. Een soort telepathisch contact... Als je contact hebt met je tweelingziel, ontstaat er iets nieuws. Luisteren naar je eigen innerlijke stem, je intuïtie. We zitten momenteel in een overgangsfase. Mensen hebben soms “flitsen” zielecontact, maar de persoonlijkheid houdt dat vaak tegen. Intuïtie = zuiver gevoel. Wees alert op intuïtieve gedachten, plotselinge ingevingen (Eureka, ik heb het gevonden!).

Wees kritisch, stel je zuiver op, dan ontmoet je vanzelf je tweelingziel, zo besloot Berend Jager deze inspirerende avond.

Ali Groot Nibbelink

VERSLAG GEMEENTEAVOND

Dit zal verschijnen in de Eendracht van mei.

ACTIVITEITEN BIJ DE AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN

Afd. Aalten: Prinsenstraat 27

Afd. Dinxperlo: Wilhelminastraat 13

Afd. Zelhem Piersonstraat 4

ACTIVITEITEN VAN DE HERVORMDE / GEREFORMEERDE

Eendracht – april 2000

FEDERATIE

Geen bijzondere activiteiten.

VERZOEK

Alweer een aantal jaren verzorgt Narda Schuurman de bloemstukken bij de kansel. Zij doet dit graag, maar zou het toch fijn vinden als zo nu en dan ook eens een andere heer of dame zich daarmee zou willen belasten. Zij nodigt u hier toe uit.



Mocht u dit eens willen doen belt u haar dan even:

tel. (0315) 29 83 81.

VERWERKING LEDENGELD EN VRIJWILLIGE BIJDRAGE

	Leden jonger dan 25 jaar:	Leden van 25 jaar en ouder:
Jaarlijks ledengeld:	f 25,-	f 150,-
Bijdrage maandblad "Eendracht":	f 10,- per verzendadres	
De door u toegezegde vrijwillige bijdrage wordt, indien niets anders is afgesproken, jaarlijks in twee termijnen verrekend. Bij een echtpaar wordt de vrijwillige bijdrage bij de man verrekend. De werkwijze in 1999 was als volgt:		

	Voor een echtpaar		Een alleenstaande betaalt:
	betaalt de man:	betaalt de vrouw:	
Ledengeld:	de helft in april en de helft in oktober		
Vrijwillige bijdrage:	de helft in april en de helft in oktober		de helft in april en de helft in oktober
Bijdrage maandblad "Eendracht":	in april		in april (indien van toepassing)

De betaling vond plaats d.m.v. automatische incasso of acceptgiro. De verwerking zal in 2000 op dezelfde wijze gebeuren. Als omschrijving wordt altijd "ledengeld + vrijw. bijdrage" gebruikt, ook als u alleen ledengeld betaalt. Indien u een acceptgiro ontvangt verzoeken wij u hiervan gebruik te maken en op de acceptgiro geen wijzigingen aan te brengen. Wij verzoeken u om adreswijzigingen z.s.m. aan ons door te geven.

TARIEVEN VOOR HUWELIJK-, BEGRAFENIS- OF

CREMATIEDIENSTEN

	Leden:	Niet-leden:
Inzegening huwelijk: Organist:	f 125,- f 75,-	f 625,- f 75,-
Begravenis met rouwdienst in de kerk: Organist:	kosteloos f 75,-	f 950,- f 75,-
Crematie gecombineerd met rouwdienst in de kerk en een kort woord in het crematorium: Organist:	f 125,- f 75,-	f 1075,- f 75,-
Crematie met rouwdienst in crematorium:	f 25,- (onkosten predikant)	f 975,-

TARIEVEN (VERVOLG)

	Leden:	Niet-leden:
Gebruik gebouw "De Eendracht" t.b.v. rouwdiensten: Hulp van extra personeel wordt verrekend volgens kostprijs indien burenhulp ontbreekt.	f 150,-	f 375,-
	(incl. vaste personeelskosten)	
Koffie en thee:	f 2,- per kop	
Koek / cake:	kostprijs	
Liturgieën:		
Cassettebandje:		

CADEAUS WAAR U EER MEE BEHAALT



Het boek over 125 jaar vrijzinnig geloofsleven in Varsseveld en het theelepeltje met een afbeelding van ons kerkje.

Boek: f 29,50

Lepeltje: f 12,50

De baten van de verkoop komen ten goede aan het jubileumfonds van onze kerk. Boek en lepeltje zijn verkrijgbaar bij Mw. Dinie ten Brinke-Rougoor, Kon. Julianalaan 7, 7051 AL Varsseveld, ☎ (0315) 26 22 66 of na afloop van de kerkdienst in de bestuurskamer. U kunt het boek of lepeltje ook bestellen door overmaking

van resp. f 29,50 of f 12,50 (of een veelvoud daarvan indien u meerdere boeken of lepeltjes wenst) op rek. nr. 36.48.88.199 van de Rabobank te Varsseveld o.v.v. "Jubileum-fonds 125 jaar NPB Varsseveld" t.n.v. Hr. B. ten Brinke,



BELANGRIJK OM TE WETEN - COLOFON

Voorganger: Ds A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld, ☎ (0315) 24 20 80, GSM: 06-54 76 03 96, fax: (0315) 24 47 30, e-mail: voorganger.npb@xs4all.nl **Secretariaat:** N.P.B. Varsseveld, Mw. D.J.H. ten Brinke-Vrieze, Burg. Fabiusstraat 8, 7051 BK, Varsseveld, ☎ (0315) 24 23 68. **Beheer kerk en verenigingszalen:** H. en N. Schuurman, O. Noorderbroekweg 2, 7051 GK Varsseveld, ☎ (0315) 29 83 81. **Verenigingszaal:** "de Eendracht" Beatrixstraat 1a, ☎ (0315) 24 45 37. **Administrateur:** Hr. G.J. Breukelaar, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg, ☎ (0315) 24 14 08, e-mail: administrateur.npb@xs4all.nl **Gironummer:** N.P.B. Varsseveld 846569. **Bankrekeningen:** Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265. Allen staan t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap NPB, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg **Internet homepage:** www.xs4all.nl/~npb **E-mail-adres:** npb@xs4all.nl **Vrouwclubs:** Voor I: Mw. D. Vriezen-Heusinkveld, Giezenveld 10, ☎ (0315) 24 14 75. Voor II: Mw. A. Wisselink-Jansen, Harterinkdijk 13, ☎ (0315) 61 73 82. **Verzorging "Eendracht":** Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp, ☎ (0315) 29 85 59 (na 18.00 uur), fax: 001-707 897 84 92, e-mail: digirini@xs4all.nl **Verzendklaarmaken:** Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN, Westendorp, ☎ (0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake; Hr. G.H. Schepers. **Kopij adressen en redactie:** Rinus Luijmes, e-mail: eendracht.npb@xs4all.nl, Ds A.M.J. Meijer (zie boven), Mw. G. ten Brinke-Kuiperij, Kon. Emmastraat 5, 7051 AM Varsseveld, ☎ (0315) 24 12 53, Mw. A. Gussinklo-Siebers, Landstraat 34, 7135 KH, Harreveld ☎ (0315) 24 14 40, fax: (0315) 24 26 43 en Mw. W.E. Teerink-Radstake, Valkenhof 57, 7051 XC, Varsseveld, ☎ (0315) 24 25 37. **Leiding zondagschool:** Erna Wolsink-Semmelink, ☎ (0315) 29 87 18 en Engeliën Veerbeek-te Vruchte ☎ (0315) 29 86 87. **NPB-Koor secretariaat:** Mw. J.G. Boezel-van Dam, ☎ (0315) 24 18 90. **Organist:** Hr. G.W. Gussinklo, Polstraat 10a, 7121 DH, Aalten, ☎ (0543) 47 17 04. **Autodienst:** Mw. B. Chevalking-Wennink, ☎ (0315) 29 82 23 of Mw. H.E. de Roo-Berkhoff, ☎ (0315) 24 14 87. **Casstedienst:** Hr. G. Hobelman, ☎ (0315) 29 83 55.

Aan de lezers van de Eendracht die nog geen lid van onze geloofsgemeenschap zijn:

Geachte lezer, het doet ons genoegen dat u belang stelt in wat er in onze geloofsgemeenschap omgaat en kennis neemt van onze wijze van geloven. Mocht het zo zijn dat u weleens wat meer van ons zou willen weten, vul dan onderstaande bon in en stuur deze gefrankeerd naar: "Vrijz. geloofsgemeenschap" NPB, p/a Doetinchemseweg 7, 7051 AA, Varsseveld. Geheel vrijblijvend ontvangt u dan een korte overzichtelijke brochure.



Stuur mij geheel vrijblijvend informatie over de geloofsgemeenschap NPB Varsseveld.

Naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

Telefoon: _____

- Zondag
2 april Geen dienst; wel vrijzinnige dienst in Aalten: Mw. Ds. E.W.H. Laman Trip-Kleinstarink.
- Vrijdag
7 april 16.30 uur: weeksluiting in de Bettekamp door Ds. A.M.J. Meijer.
- Zondag
9 april 10.00 uur: Ds. A.M.J. Meijer, thema “Met volle teugen”, bij Luc. 22:42.
- Zondag
16 april 10.00 uur: Palmpaasdienst, Ds. A.M.J. Meijer, thema: “Hoe goed is deze week?” bij Matth. 21: 1-11; Bevestiging nieuwe lidmaten. Gelijktijdig zondagsschool in de Eendracht (Palmpaasstukken maken!). Na afloop van deze dienst is er in de Eendracht koffie.
- Donderdag
20 april (Witte Donderdag) 19.30 uur: Avondmaalsdienst, Ds. A.M.J. Meijer, thema: “Overvloedig”, bij Joh. 10:10.
- Zondag
23 april 10.00 uur: Paasdienst, Ds. A.M.J. Meijer, thema “Vallen en opstaan”, bij Hand. 7: 35. M.m.v. het NPB koor o.l.v. Hr. B. Wennink.
- Zondag
30 april 10.00 uur: Doopdienst, Ds. A.M.J. Meijer, thema: “De verloochening van het Paasfeest. Tijdens deze dienst mogen wij dopen: “Justin Elbert”, zoon van Ronnie Kolenbrander en Sonja Kolenbrander-Bruil en “Sven”, zoon van Jan en Agnes Burghardt.
- Donderdag
4 mei 18.30 uur: herdenkingssamenkomst in de Grote- of Laurentiuskerk, voorafgaande aan de stille tocht langs de oorlogsgraven naar het oorlogsmonument. Voorganger Ds. A.M.J. Meijer, het thema van deze samenkomst luidt: “De persoonlijke keuze”.
- Zondag
7 mei Geen dienst. Wel vrijzinnige dienst in Aalten (Prinsenstraat 27): Mw. H. Bleumink uit Brummen .