

April 2003

- Zondag
6 april 9.45 uur NPB dienst in 'Den Es' Mw. ds. Lidy Overmars-Groen.
- Zondag
13 april 10.00 uur: Palmpaasdienst, ds. A.M.J. Meijer. Thema: "*Leven zonder zekerheden*", bij Marcus 6:32-44. Voorafgaande aan deze dienst een 'Palmpaasontbijt' voor jong en oud in de Eendracht. Aanvang 9.00 uur. Zie voor nadere bijzonderheden elders in deze editie. **Tevens zondagsschool - Palmpaasstokken maken!** Na afloop van de dienst koffie, thee of limonade in de 'Eendracht'.
- Donderdag
17 april 19.30 uur ds. A.M.J. Meijer, Avondmaalsdienst. Thema: "*De tafel van vermenigvuldiging*" bij Marcus 6:32-44.
- Zondag
20 april 10.00 uur: ds. A.M.J. Meijer, thema: Paasdienst. Thema: "*De liefde zegeviert, zelfs voorbij de dood*", bij Lucas 24:12. Met medewerking van het NPB-koor o.l.v. Hr. B. Wennink.
- Vrijdag
25 april 16.30 uur: Weeksluiting in de Bettenkamp ds. A.M.J. Meijer.
- Zondag
27 april 10.00 uur: ds. A.M.J. Meijer. Thema: "*De twijfel ontstijgen*", bij Joh 20:27.
- Zondag
4 mei Geen dienst.
- Zondag
4 mei 18.30 uur herdenkingsbijeenkomst in de Grote- of Laurentiuskerk, voorafgaande aan de stille tocht langs de oorlogsgraven naar het oorlogsmonument. Voorganger ds. J. Weernekens, m.m.v. "Deo decatus" o.l.v. Bennie Stoeltjes.

69^{ste} Jaargang

No. 507

April 2003

GEEN VROLIJK PASEN



Maar helaas moet ik dit op het moment dat ik dit schrijf (31 maart) al vaststellen, want de strijd in Irak zal over drie weken zeker nog niet beslecht zijn, omdat het een gevecht tot het bittere einde dreigt te worden. De 'coalitie', kan zich niet meer veroorloven zonder resultaat de aftocht te blazen en Saddam Hoessein zal de handdoek niet in de ring werpen. De viering van het paasfeest zal dit jaar overschaduwd worden door de slag om Bagdad.

Alles wat ik van deze oorlog begrijp is, dat hier (wederzijds) sprake is van een weezinwekkend en bizar machtsspel, waarbij ieder beroep op 'de rede' zinloos is. Meer kan ik er niet van begrijpen omdat – hoewel moeizaam -nog niet alle mogelijkheden waren uitgeput om deze strijd te voorkomen. Ik wil dit nader toelichten. In ieder menshuizen een aantal driften. We heb-



ben deze van nature meegekregen. We kunnen niet zonder en ze spelen een belangrijke rol in ons gevoelsleven. Veel van het menselijk handelen laat zich verklaren vanuit dit driftleven. Het is een kwestie van beschaving in hoeverre een mens (of een volk of een gemeenschap) deze driften weet te onderkennen en te hanteren binnen redelijk verantwoordbare normen. Gelukkig is de overgrote meerderheid van de mensheid (ca. 80 %) dankzij 'de rede' in staat zijn driften in goede banen te leiden en om te zetten in acceptabele en zelfs schepende uitingsvormen. Het is die zelfde rede waardoor wij in staat zijn met elkaar op een menswaardige manier om te gaan en de meningen van anderen een plaats te geven, ook al zijn we het daar niet altijd mee eens. Valt nu de rede weg en krijgt een drift ongeremd vrij spel dan loopt de zaak uit de hand. Dan regeert de rede niet de drift, maar beheerst de drift het verstand. Zodra dit het geval is doet men er goed aan maar niet meer naar 'redelijke' verklaringen te zoeken. Dat is zonde van de moeite en slecht voor de eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Een van de meest krachtige driften is de machtsdrift of geldingsdrang. Bij de voortplanting speelt dit een belangrijke rol en zonder deze drift of drang zou de vooruitgang op alle gebieden van de menselijke ontwikkeling en beschaving ondenkbaar zijn geweest. Zeker voor de machtsdrift geldt dat deze gekanaliseerd en gecorrigeerd dient te worden door de rede of liever nog de wijsheid, anders ont-aardt ze in machtswellust waar tegenover men machteloos staat. Daarbij komt nog de tomeloze stroom van informatie die door de media wordt uitgestort, inclusief het hele circus van zogenaamde deskundigen. Ik kan mij in dit verband zelfs niet aan de indruk onttrekken dat er sprake is van een oververzadiging aan informatie waarbij ik een misselijk gevoel krijg. Je zou het wel uit willen spugen en een glas helder en zuiver water willen drinken, waarmee ik bedoel: de werkelijke motieven; de waarheid. Ik vrees echter dat de bekende – en al vaak aangehaalde – uitspraak, dat de waarheid het eerste slachtoffer van een oorlog is, ook nu weer opgaat.

Ik kan slechts bidden tot de Eeuwige en hem om mededogen vragen

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



Voorganger:

Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld,
(0315) 24 20 80, meijerpauwen@zonnet.nl

Secretariaat:

N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2^b, 7065 AH Sinderen,
(0315) 24 12 06, willynijhof@planet.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

B.H. Kraan, Zelhewegeweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85

Verenigingszaal:

"De Eendracht", Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Administrateur:

Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld,
(0315) 24 21 36, g.j.hengeveld@freeler.nl

Gironummer:

846569 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Bankrekeningen:

Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265.
Allen staan t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Website:

www.xs4all.nl/~npb

E-mail-adres:

npb@xs4all.nl

Vrouwenclubs:

Voor I: Mw. D. Vrieze-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75,

Voor II: Mw. M. Jansen-Zeephat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18

60+ Club:

Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 24 40 49, info@nijhof-keukens.nl

Verzorging "Eendracht":

Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp,
(0315) 29 85 59, digirini@xs4all.nl

Verzendklaar maken:

Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN Westendorp,
(0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake, Hr. G.H. Schepers en
D. ten Brinke-Rougoor.

Kopij adressen en redactie:

Rinus Luijmes (zie **Verzorging "Eendracht"**), ds. A.M.J. Meijer (zie **Voorganger**)
en Mw. A. Gussinklo-Siebers, Landstraat 34, 7135 KH Harreveld,
(0315) 24 14 40, gussie@tref.nl

Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, erna@fam-wolsink.myweb.nl en
Gwen Spaa, (0315) 24 29 18, johan-gwen@hetnet.nl

NPB-Koor secretariaat:

Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

Organist:

Autodienst:

zie: **Secretariaat**

Cassettedienst:

Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55

Donderdag 10 april, 10.00 uur: “Ontmoeting rond de Bijbel”, in vergaderzaal de Bettekamp o.l.v. de predikanten. Contactpersoon is Christel Geurink, tel. (0315) 617611.

AMNESTY INTERNATIONAL



Goed nieuws. In november 2002 schreven we voor Claude Améganvi uit Togo. Hij werd vorig jaar tot vier maanden veroordeeld wegens laster omdat hij een artikel geschreven zou hebben over het vergaarde fortuin van de president. Dit artikel was ondertekend door iemand anders. Op 8 februari 2003 werd hij vrijgelaten! Hij bedankt iedereen die voor hem geschreven heeft! In april schrijven we voor een gewetensgevangene uit Vietnam. Hij werd na een korte rechtszaak veroordeeld tot vier jaar. Hij lijdt aan een nierziekte en krijgt niet de nodige medische zorg.

De tweede brief is voor een mensenrechtenactivist uit Bethlehem, die voor de derde keer gevangen zit. Hij heeft ernstige buik en rugklachten door de martelingen die hij ondergaan heeft.

De derde brief gaat naar de president van Haïti. Verzocht wordt een onderzoek in te stellen naar de dood van een radiojournalist en naar de moordaanslag op zijn vrouw en andere medewerkers van Radio Haïti Inter.

Wilt u meeschrijven, bel dan 617393 of 243077.

De peppermunten

*'t Gezang is af en 't orgel zweeg
De dominee hef de “tekst” gezeg
Johannes drie, vers twee en vier
Toen klonk geritsel van papier,
De peppermuntjes gingen rond
Daor rolt d'r ene over de grond
De man in toga wacht geduldig
Totdat 't rolletje zorgvuldig
- of wat d'r nog van over is -
In de tasse opgeborgen is.
Alsof het zich ok wil bezinnen
Schient deur 't hoge raam naor binnen
't Mooie licht van de margen zon
't Wordt stille, en de dominee begon.*

voor alle slachtoffers van deze strijd en het uiteindelijke oordeel aan Hem en de geschiedenis over laten.

Onverkort rust op mij de verantwoordelijkheid om daar waar het in mijn vermogen ligt – in mijzelf en binnen de kleine kring van menselijke contacten die ik heb - alle vormen van machtswellust te ontmaskeren en te bestrijden. Daarbij mezelf voor ogen houdend dat de ervaring mij geleerd heeft dat zij die door machtswellust gedreven worden, in het diepst van hun wezen altijd juist kleinzielige en angstige figuren zijn en dat vroeg of laat het kwaad aan het kortste eind trekt.

De verhalen die wij rond Pasen lezen over de lijdensgeschiedenis van Jezus van Nazareth kunnen ons daarbij tot steun zijn. De godsdienstige machthebbers in het toenmalige Jeruzalem waren als de dood voor die geweldloze en volstrekt machteloze rabbi uit Galilea. Met zijn boodschap van onbaatzuchtige liefde, vrijheid en het inzicht dat ieder mens het Koninkrijk der Hemelen in zich draagt en daaraan werken moet. Daarmee vormde hij een bedreiging voor hun macht en hun machtssymbolen en moest hij uit de weg geruimd worden. Met de macht van deze hoge heren was het vijfendertig jaar later over, terwijl de boodschap van die man uit Nazareth, na zijn gewelddadige dood, aan een zegetocht door de wereld begon, die nog dagelijks vele mensen tot steun en levensvreugde is, maar helaas nog niet door iedereen wordt verstaan. Reden temeer om te trachten onszelf te bevrijden van bedrieglijke, lege en zinloze zaken die om onze aandacht vechten en ons te bezinnen op de dingen waar het in het leven werkelijk om gaat.

Ik hoop dan ook dat we met Pasen in ons kerkje met velen bijeen zullen zijn.

A.M.J. Meijer

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken.

Op maandag 10 maart 2003 overleed op 78-jarige leeftijd de heer

Gerrit Jan Willem Wisselink

‘Now niet meer proaten’,
als woorden geen zinnen meer vormen.
Als zinnen niet meer zijn te verstaan;
als je het leven door je handen ziet glippen,
dan hoop je dat je alles hebt gedaan.

Deze ontroerende en toepasselijke regels vormden de aanhef van de rouwbrief.

En alles is gedaan. Door Gerrit zelf, maar ook door zijn vrouw en dochters, die hem tot het einde toe trouw hebben bijgestaan. Gerrits wieg stond in ‘de Roenhorst’ een fraai gelegen boerderij aan de Molenweg in Heelweg. Daar groeide hij ook op als oudste zoon van een groot, gezellig en hecht gezin. De landbouw trok hem wel. Hij volgde dan ook de landbouwschool, waarna hij in eerste instantie zijn krachten inzette voor het familiebedrijf. Een onderdeel van deze werkzaamheden was ook het melkrijden dat hij lange tijd samen met zijn vader heeft gedaan. Zo rond zijn dertigste levensjaar vond hij werk bij de inktfabriek K&E. Twee-en-dertig jaar heeft hij zich plichtsgetroouw voor dit bedrijf ingezet. Na zijn huwelijk met Willy Bergwerf betrokken zij het huis aan de Terborgseweg. De beide dochters waren Gerrit even lief en hadden aan hem een begripvolle en liefdevolle vader die spelenderwijs zijn liefde voor de natuur op hen overbracht. Gerrit stelde geen hoge eisen voor zichzelf.. Hij was tevreden met zijn vertrouwde omgeving. Hij had aan de Molenweg nog een schapenweide en hielp daar graag zijn broer Jan met de paarden. Een hele onderneming was in de jaren 1980 en ’81 de complete renovatie van het huis aan de Terborgseweg die door Gerrit grotendeels met eigen handen is uitgevoerd. Ook familie en kennissen konden altijd op Gerrits hulpvaardigheid rekenen. De kleinkinderen hadden aan hem een onvergetelijke opa..

Na de pauze werd een videofilm vertoond waarbij alles wat was verteld nog eens duidelijk en aanschouwelijk in beeld werd gebracht. Aan het slot kreeg iedere aanwezige een boekwerkje getiteld: Molen “De Engel” Varsseveld. Daarin wordt op duidelijke wijze de historie en de techniek van “De Engel” beschreven. Een zeer waardevol boekje.

Het gepresenteerde werd met veel aandacht gevolgd. Volgens de inleider was het “maar amateurwerk”. Het was echter goed voorbereid, goed verzorgd en goed gebracht. Duidelijk werk van “vakmensen”. Respect en waardering voor de vrijwillige molenaars en hun werk is hier zeker op zijn plaats.

Onder het aanbieden van een attentie met een begeleidend dankbaar applaus en een dankwoord van Jannie werd deze interessante en leerzame middag afgesloten.

SCHOONMAAK EENDRACHT EN KERK

Op vrijdag 4 april a.s. gaan we met onze schoonmaakploeg weer aan de slag in de kerk en de Eendracht. Iedereen die zin heeft om een handje te helpen is van harte welkom om 8.30 uur in de Eendracht. Het moet even gebeuren en het is ook nog gezellig !

ACTIVITEITEN BIJ DE AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN

vindt u in het blauwe ‘divazela’ boekje bij de ingang van de kerk en de Eendracht. U kunt dit gratis meenemen.

Afd. Aalten; kerken en verenigingszaal: Prinsenstraat 27.

Dinxperlo: kerk: Wilhelminastraat 13.

Afd. Zelhem: kerk en verenigingszaal: Piersonstraat 4

ACTIVITEITEN BIJ DE FEDERATIE VAN NED. HERVORMDE GEMEENTE EN DE GEREFORMEERDE KERK TE VARSSEVELD

Woensdag 2 april, 20.00 uur: “*Bijbelkring*”, o.l.v. Ds. T.L. Bakker. Contactpersonen zijn Gerry Raterink, tel. (0315) 242704 en Emmy Beenes, tel. (0315) 230630.

Soms is het wel eenzaam werk, zodat bezoek zeer op prijs wordt gesteld.

Wil een molenaar zijn (of haar) werk goed kunnen doen, dan is daarvoor nodig:

- inzet
- kennis van zaken
- doorlopend attent zijn.

Met andere woorden, lichamelijk en geestelijk doorlopend bezig zijn met alles wat met de molen en het malen te maken heeft.

Uit het “molenwerk” zijn veel gezegdes voortgekomen zoals: “krimpende wind en uitgaande vrouwen zijn niet te vertrouwen”. (krimpende wind kondigt vaak slecht weer aan), “ambtelijke molens malen langzaam” (werk over te veel schijven), “koren op de molen” (zinvol werk), “malen voor de Prins van Oranje” (bij weinig wind wel draaien maar niet malen), “malen met blote benen”(bij veel wind, geen zeilen).

Molens hebben over het algemeen dezelfde opbouw, er wordt zo hoog mogelijk gebouwd om zoveel mogelijk wind te vangen.

“De Engel” is een zgn. stellingmolen, “De Kwaksmölle” een zgn. beltmolen. Op de begane grond is een ingang en een uitgang. In de molen kon dan het graan worden uitgeladen en zonder paard en wagen te keren kon dan de molen worden verlaten.

Het totale zeiloppervlak op de wieken is 90 m². De vorige zeilen hebben ongeveer 16 jaar dienst gedaan en zijn afgelopen zomer vervangen door nieuwe. De zeilen kunnen van katoen, linnen, of kunststof zijn. Elk soort vraagt zijn/haar specifieke behandeling.

Bij het verlaten en afsluiten van de molen worden zoveel mogelijk beschermende en voorbehoedende maatregelen genomen, opdat men niet geconfronteerd kan worden met onverwachte situaties.

De standen van de wieken hebben ook een betekenis. De molenaar kan hiermee verschillende seinen geven, bepaalde omstandigheden aanduiden of uiting geven aan een bepaalde gemoedstoestand. Molenaars zijn goede weerprofeten, hebben de zorg voor een kostbaar object en een grote verantwoordelijkheid voor het functioneren ervan.

Moge de Eeuwige zijn vrouw Willy, Diana en Sylvie, Agnes en Erwin en de kleinkinderen de kracht schenken dit verlies te verwerken.

Op donderdag 20 maart 2003 overleed op 93-jarige leeftijd geheel onverwacht de heer

Jan Willem Radstake

Alle keren dat ik de heer Radstake heb mogen ontmoeten werd ik getroffen door zijn innemende blik. Een milde glimlach die tevredenheid en goedmoedigheid uitstraalde, sierde altijd zijn gelaat. De laatste maal dat ik de heer Radstake mocht ontmoeten was rond zijn 93e verjaardag in januari. Ook die dag was hij alweer vroeg opgestaan om Gerrit te helpen met het aankeren van de stal en het voeren van de beesten. Werkzaamheden, waar hij ondanks zijn hoge leeftijd nog dagelijks zijn levensvreugde uit putte.

Hij had een goede jeugd op de ‘Stolten’, waar hij zijn leven lang zou blijven. Hij was nog maar net 20 jaar oud toen zijn vader overleed en de verantwoordelijkheid voor het bedrijf, en dus het welzijn van zijn moeder en zusters, geheel op zijn schouders kwam te rusten. Drie jaar later overleed zijn moeder, en bleef hij alleen met zijn zuster Bertha op de boerderij achter. Vijf jaar lang heeft hij samen met haar toen de boerderij draaiende gehouden. Ondertussen had hij kennis gekregen aan Dina Heusinkveld, met wie hij in 1938 in het huwelijk trad. Met voortvarendheid zette hij samen met Dina de boerderij voort. De heer Radstake was voor zijn beide zonen, Han en Gerrit een fijne vader die hun verrichtingen met een wijze blik volgde. Zijn plichtbesef bracht hij in zijn doen en laten op de jongens over. Zijn grote verantwoordelijkheidsbesef moge blijken uit de vele bestuursfuncties die hij in de loop der jaren heeft vervuld. Vele jaren heeft hij zitting gehad in het regionale bestuur van de Gelderse maatschappij van Landbouw en uit hoofde daarvan ook in het bestuur van de plaatselijke landbouwschool. Ook is hij zes jaar lang bestuurslid geweest van onze geloofsgemeenschap alwaar hij de belangrijke functie van penningmeester heeft vervuld. Zijn heldere en nuchtere kijk op de zaken werd alom gewaardeerd. Ook heeft de heer Radstake zich nog

bestuurlijk ingezet voor het ‘paardenfonds’, een onderlinge paarden verzekering en was hij vele jaren bestuurslid van het ‘Heelwegs School- en Volksfeest’ comité. Vredig en waardig is de heer Radstake ingeslapen na een lang, vruchtbaar en mooi leven waar hij met dankbaarheid op terugkeek.

Moge zijn vrouw Dina, Han en Willi, Gerrit, kleinkinderen en achterkleinkinderen zich bij dit verlies getroost weten door bovenstaande gedachten en de goede herinneringen welke zij aan hem mogen bewaren.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand opgenomen maar zijn thans weer thuis: Hr. A. Janssen; Mw. G. Kerkhof-Kreeftenberg; Mw. J.A Luijmes-Colenbrander; Mw. H Lansink-Altenaen en Hr. H.H. Leneman; Mw. H.B Boesveld-Roenhorst is voor verder herstel nog even op een TOP-kamer van de Bettekamp. Thans verblijft nog aldaar: Hr. P.H. van Lent.

In het St. Antonia Verpleegtehuis te Terborg verblijven: Mw. B.A. Duitshof-Jolink en Hr. H.A. Duitshof en Hr. G.J. Weikamp.

GEBOREN



Blij zijn Jan, Agnes, Sven en Lean Burghardt met de geboorte van hun zoon en broertje ‘Kris’, op 6 maart 2003. Zieuwentweg 2; 7025 GC Halle.

Zij ontvangen onze hartelijke gelukwensen bij de geboorte van Kris. Moge de Eeuwige hem beschermen en bewaren.

zijn verhaal met zich voor te stellen als “vrijwillig molenaar”. Om deze titel te mogen voeren moet eerst een cursus worden gevolgd. Een opleiding die in principe twee jaar duurt. Het is een praktische en theoretische opleiding, waarbij de weerkenmerken een grote rol spelen. Elk seizoen heeft z’n eigen weertype. Het ideale is een meest constante wind. Oorspronkelijk was het een “tienspikker”. Eén tiende van het graan wat de molen passeerde moest worden afgedragen als een soort belasting. Daarnaast was het “schepmeel”(maalloon) ook een kostenpost. In ongeveer 1830 deed bij creatieve boeren het handmolentje zijn intrede. Daarmee werden de twee kostenposten omzeild.

Elke molenbouwer bouwde een eigen kap. De Varsseveldse molenbouwer Kreeftenberg bouwde molens met een grote kap. Dat was ook in 1849 bij “De Engel”het geval. In de molen was het voor de molenaars hard en nauwkeurig werken. Ook was het een sociaal ontmoetingspunt waar de laatste nieuwtjes werden uitgewisseld. Maar, er werd gemalen: “Vandaag voor geld, morgen voorniets”. Dit betekende “Boter bij de vis”. De huidige molen heeft als zodanig tot 1936 dienst gedaan. Wind is nogal wisselvallig, zowel wat windkracht betreft als windrichting. Daardoor is er geen sprake van een continu bedrijf. Door de opkomst van de electro-, diesel-, en gasmotoren werd de wind “afgedankt” en maakte plaats voor motoren welke meer zekerheid gaven voor continuïteit.

In 1967 heeft de toenmalige eigenaar, de heer Colenbrander van “De Zon”, de molen verkocht aan de gemeente Wisch. In 1976 is de molen gerestaureerd door molenbouwer Beckers uit Bredevoort. Deze had al het groot-onderhoud en kende dus alles van de molen al en heeft hem toen “maalvaardig” gemaakt. Bij deze restauratie ontvond men veel inzet van de inwoners van de gemeente. De huidige molenaars zijn attent en doen veel klusjes zelf, zodat de molen steeds bij de tijd en goed onderhouden is.

Het malen gebeurt voor bakkers, voor het zogenaamde molenbrood, terwijl daarnaast ook burgers wel meel halen.

stokken maken. Na de dienst is er koffiedrinken en een demonstratie van de gemaakte stokken. Kosten €3 per persoon. Kinderen van de zondagsschool gratis en gezinnen met kinderen maximaal €9 per gezin. Opgave voor deelname graag voor 11 april bij W. Nijhof tel. (0315) 24 12 06 of bij voorafgaande kerkbezoeken voor of na de dienst.

BERICHTEN VAN DE VROUWENCLUBS

Vrouwenclub I komt bijeen op 7 en 28 april. Vrouwenclub II komt bijeen op 10 april voor een verrassings-middag en op 24 april voor de paastafel.

60+ CLUB

Dinsdag 11 april komt Irma ten Brinke voor de 60+club wat vertellen over haar werk als zangpedagoge. Irma geboren en getogen in Varsseveld studeerde Muziekwetenschappen aan de universiteit van Utrecht en ging vervolgens naar het conservatorium waar ze les kreeg van o.a. Meinard Kraak. Naast privélessen bij haar thuis geeft ze ook stemvorming aan diverse koren o.a. aan het Bachkoor Doetinchem. Irma zal ons deze middag laten zien hoe zo'n les in elkaar steekt. Zelf vergelijkt ze het beoefenen van de zangkunst wel met "topsport". Het vraagt veel kracht en uithoudingsvermogen.

We hopen dat u met velen naar deze bijeenkomst van de 60+club komt om een kijkje te nemen achter de schermen van een toch wel een beetje "bijzonder" beroep. Zoals gebruikelijk staat even voor half drie de koffie of thee weer voor u klaar. Tot ziens op 11 april!

Agenda

13 mei I.V.N. diaserie en film over het landgoed "Het Landfort".

Verslag bijeenkomst 11 maart

Na de bekende ontvangst met koffie/thee, waarbij koek werd geserveerd welke was gebakken door de echtgenote van de vrijwillig molenaar met meel van de molen "De Engel" te Varsseveld. Deze begon

VERANTWOORDING GIFTEN

Twee dames van de bezoggroep mochten de afgelopen maand aan giften in ontvangst nemen van NN €20,- ; NN €20,- en Hr. H.D.€15,-. Voor deze giften onze hartelijke dank.

BIJ DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAAND

Zondag 6 april is er een dienst onder verantwoordelijkheid van onze geloofsgemeenschap in 'Den Es'. Hierin zal voorgaan Mevr. Ds. Lidy Overmars-Groen.

Zondag 13 april, Palmzondag, wil ik met u even stilstaan bij de onvoorstelbare hoeveelheid van zaken die van alle kanten onze aandacht opeisen en hoe we ons daar tegenover kunnen opstellen.

Donderdag 17 april houden wij weer onze jaarlijkse avondmaalsdienst. De korte overdenking draait om de vraag waarom wij ons zo vaak 'gereserveerd' opstellen en niet spontaan onze positieve gevoelens uiten.

Tijdens de paasdienst op zondag 20 april wil ik met u nadenken over de liefde die ons over de dood heen tilt. Ons koor heeft weer prachtige liederen ingestudeerd die die morgen gezongen zullen worden.

Zondag 27 april wil ik het even met u hebben over de twijfel die ons, vooral in geloofszaken, vaak aan het denken zet en zeker van belang is maar die we uiteindelijk moeten overstijgen.

GROOT-LETTER 'EENDRACHT'

We zeggen het maar weer eens. Een 45-tal leden van onze afdeling ontvangt de 'Eendracht' in groot-letterformaat. Deze service blijkt ten zeerste op prijs te worden gesteld.

Voor de goede orde herinner ik er dit keer weer eens aan dat iedereen die met het normale letterformaat problemen heeft, zonder bijkomende kosten, een groot-letter 'Eendracht' kan ontvangen. Alles wat u heeft te doen is dit even te melden (telefonisch of schriftelijk) bij

Mw. Betsy Chevalking-Wennink.

Ook adreswijzigingen kunt u aan haar doorgeven (29 82 23). Indien u gebruik wenst te maken van de cassette-dienst, kunt u zich vervoegen bij de heer G. Hobelman 29 83 55.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Groep 7/8 van de Leemvoortschool had de week daarvoor tot twee maal toe (dan konden ze allemaal een keer optreden) een toneelstukje opgevoerd van de bekende gelijkenis van de talenten. (Mat. 25: 14-30) Nadat we het eerst over 'aanleg' hadden gehad, waarin door een van de jongelui werd vastgesteld dat ik vast aanleg voor een buikje had, vroeg ik aan de kinderen of ze soms bij zichzelf al een talent hadden ontdekt. Dat bleek behoorlijk mee te vallen.

Een meisje zei dat ze graag knutselde en handwerkte en dat zij zichzelf daar erg bedreven in vond, waaruit ze concludeerde dat ze dus goed activiteitenbegeleidster zou kunnen worden in een school voor verstandelijk gehandicapte kinderen.

Een jongen die goed kon rekenen, zag voor zichzelf met dat talent een goede toekomst weggelegd in de software industrie. En dan waren er natuurlijk de voetballers die zichzelf al in een van de topelftallen zagen spelen.

Merijn Banning echter gaf er de voorkeur aan om brandweerman te worden. Op mijn vraag op grond van welk talent hij daar wel een toekomst in zag luidde zijn antwoord: "Ik ben goed in vuurtje stoken!"

WAT ME EVEN VAN HET HART MOET

De afgelopen maanden heeft mevrouw ds. E. Laman Trip-Kleinstarink voor onze geloofsgemeenschap weer een lezingencyclus verzorgd, dit keer over het meesterwerk 'de Faust' van Goethe. Voor alle aanwezigen zijn dit weer zeer leerzame en prachtige avonden geweest. Wat mogen wij ons gelukkig prijzen iemand als mevrouw Laman Trip in de buurt te hebben!

en de klusgroep mag met goud omhangen worden want zij hebben dit jaar geweldig veel werk verzet zowel aan de buiten- en binnenkant van de kerk, de Eendracht en de pastorie.

Grote dank daarvoor. Ook heeft onze koster de Hr. B. Kraan bijna full-time gewerkt en samen met vrijwilligers menige rouwdienst goed begeleid.

In de herfst werden wij opgeschrikt door het plotseling overlijden van onze organist Hr. W. Gussinklo. Wij zullen hem missen. Verschillende organisten hebben hem daarna vervangen en in de loop van het nieuwe jaar hopen wij weer een vaste organist te kunnen contracteren.

Veel leden van onze geloofsgemeenschap hebben het afgelopen jaar weer hun medewerking verleent bij veel activiteiten en werkzaamheden. Wij zijn hun dank verschuldigd want zonder hun betrokkenheid is het niet mogelijk om als een levendige geloofsgemeenschap te blijven functioneren.

Met de hoop dat dit jaar een goed jaar mag worden sluit ik dit jaarverslag af.

EEN NIEUWE RUBRIEK

Vanaf mei zult u in de Eendracht een nieuwe rubriek aantreffen: "In gesprek met..." Deze rubriek bestaat uit een interview door één van onze bestuursleden met iemand die voor of achter de schermen actief betrokken is bij onze geloofsgemeenschap.

U leest persoonlijk getinte verhalen, opvattingen en ideeën van mensen die de NPB in Varsseveld een warm hart toedragen.

"In gesprek met..." gaat in mei van start met een interview met onze voorzitter Henk van Duijn.

PALMPASEN ONTBIJT

13 April om 9.00 in de Eendracht.

Hierbij nodigt de zondagsschool en het bestuur u uit voor een gezamenlijk ontbijt dat begint om 9.00 uur in de Eendracht. Hierna, om 10.00 uur zal er een kerkdienst zijn en de kinderen gaan palmpaas-



voor het begeleiden van rouwdiensten en het bezoeken van zieken tijdens deze periodes.

Ook is er namens wel meedenkende leden een brief naar alle leden gestuurd door het bestuur. Deze brief heeft verschillende reacties opgeleverd en ook vrijwilligers waar wij een beroep op kunnen doen.

Nieuw is het verkrijgen van een gebruiksvergunning door de Gemeente Wisch. Vooral voor de Eendracht zal dit veel werk en extra hoge kosten met zich meebrengen.

De volgende activiteiten hebben plaatsgevonden.

Verschillende bestuursleden hebben regionale vergaderingen van Achterhoek/Twente bijgewoond. De landelijke vergaderingen werden eveneens bezocht. Het hoofdbestuur is weer compleet en er wordt enthousiast gewerkt door ds. Kopmels.

Er werden twee gemeenteavonden gehouden die goed bezocht werden en waar het erg gezellig was.

Ons NPB koor verleende de medewerking aan bijzonder diensten en dat werd door iedereen gewaardeerd.

De uitwisseling met Hollingstedt gaat zijn 30 jarig jubileum tegemoet.

De Buitendag in Eibergen werd door enkele leden bezocht.

De Eendracht wordt graag gelezen en elke maand zijn er weer vrijwilligers die het krantje bestelklaar maken en rondbrengen.

De activiteitencommissie slaagde er steeds weer in om een afwisselend programma aan te bieden.

De 60+ club organiseerde buitengewone leuke en leerzame middagen en de belangstelling is groot. De vrouwenclubs 1+2 blijven actief om verlotingen tijdens de gemeenteavonden aantrekkelijk te maken. Leuke kerstgeschenkjes worden gemaakt en rondgedeeld. De bezoekersgroep verdient lof want zij zijn een goede ondersteuning voor de dominee.

De oecumenische diensten werden goed bezocht en onderling is er een goede verhouding. De bloemengroep versierde de kerk en ook bij de oecumenische diensten werd gebruik gemaakt van de liturgische bloemschikgroep.

De schoonmaakgroep heeft alle vuil en stof weer keurig verwijderd

TENSLOTTE

Tijdens een radio-uitzending hoorde ik een van onze bekende cabaretiers zeggen: “De kunst van goed cabaret is om gevoelens die gelijkgestemde zielen verontrusten te verwoorden en daarmee de mensen aanzetten tot het stellen van vragen en het zoeken naar de bevredigende antwoorden.”

Hiermee formuleerde hij precies wat ook de bedoeling van een goede preek is. Dit verklaart misschien waarom in de wereld van het cabaret nogal wat domineeskinderen actief zijn. In ieder geval hoop ik ook deze maand weer aan deze voorwaarde te voldoen.

Met een hartelijke groet aan u allen, A.M.J. Meijer

NOG WEER IETS OVER DE LITURGIE

Een belangrijk onderdeel van een kerkdienst vormen de liederen. Al vanaf het eerste begin van religieuze samenkomsten, misschien al 10.000 jaar geleden, werd er in dergelijke samenkomsten gezongen (en gedanst). Men zingt omdat er iets te vieren valt en men doet dit samen als teken van saamhorigheid. In de samenzang kan men ook zijn emoties kwijt. Het is daarbij van belang dat de te zingen teksten verband houden met het karakter of het thema van de dienst, zodat er een geheel ontstaat en het gesproken woord de liedteksten versterkt en bevestigt.

Zingen brengt ook een zekere ontspanning teweeg, waardoor de deelnemers in een ontvankelijker stemming geraken en het gesproken woord beter op zich kunnen laten inwerken. In het liedboek dat wij voor onze diensten hanteren staan, inclusief de psalmen, bijna 650 liederen. Voor iedere dienst ga ik zorgvuldig na welke liederen er bij het thema passen.

Vervolgens ga ik na of de gekozen liederen goed te zingen zijn. De meeste ken ik wel, maar in geval van twijfel, raadpleeg ik een lijst van goed zingbare liederen die onze voormalige organist Wim Gusinklo mij nog kort voor zijn dood ter hand heeft gesteld. In totaal blijven er op die manier van de 650 liederen een 300-tal over die

passend zijn in een vrijzinnige dienst en goed kunnen worden gezongen. Ook beschik ik nog over een platenarchief met alle tweehonderd nieuwe liederen van het liedboek, dat ik in geval van twijfel raadpleeg. Voorts tracht ik altijd te voldoen aan een verzoek dat mij werd gedaan vanuit het bestuur kort na mijn intrede in Varsseveld om per dienst ten minste twee (oude)-bekende liederen te laten zingen.

LITURGIE

- | | |
|---|---|
| <p>1. Welkom en mededelingen.</p> <p>2. <u>Staand</u>: aangekondigd lied.</p> <p>3. ,, Votum.</p> <p>4. ,, Lied 322: 5</p> <p>Gij spreekt ons aan,
Gij hebt de mens verkoren:
aan deze plaats doet Gij
Uw woorden horen,
hier zijt Gij, want hier
woont Uw naam.</p> <p>5. <u>Zittend</u>: Gods gebed.</p> <p>6. Lied 322: 6</p> <p>O, antwoord Gij,
als wij tezamen bidden,
daal neder uit Uw hoogte
in ons midden!
In Uw vergeving wonen wij.</p> <p>7. Gebed.</p> <p>8. Aangekondigd lied.</p> | <p>9. 1e Bijbellesing.</p> <p>10. Aangekondigd lied.</p> <p>11. 2e Bijbellesing
Tekstopgave.</p> <p>12. Aangekondigd lied.</p> <p>13. Overdenking.</p> <p>14. Orgelspel.</p> <p>15. Gebed.</p> <p>16. Mededelingen (eventueel).</p> <p>17. <u>Staand</u>: aangekondigd lied.</p> <p>18. Uitsending en Zegen
door de gemeente
beantwoord met:</p> <p>19. Amen, amen, amen!
dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen, God, Uw naam ter eer.</p> <p>20. Orgelspel.</p> <p><u>Collecte bij de uitgang.</u></p> |
|---|---|

*De liturgie zoals die in onze kerk in gebruik is.
U kunt deze eventueel uitknippen en in uw liedboek plakken.*

LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN

Onlangs kwam ik in het bezit van een goed leesbaar en informatief artikel over 'liturgisch bloemschikken'. Bel mij even als u hiervan een kopie wenst.

A.M.J. Meijer.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Jaarverslag 2002

Onze geloofsgemeenschap functioneert als een levendige gemeente met een goede ondersteuning van de voorganger.

In het jaar 2002 telde de afd. 673 leden, 2 jongeren legden hun geloofsbelijdenis af, van 24 leden hebben wij afscheid genomen, er hebben zich 6 leden bedankt en er is één nieuw lid bijgekomen.

Tijdens de jaarvergadering van 7 maart zijn Mw. G. ten Brinke-Kuiperij en Mw. A. Kraan-Heinen en de heer G. Hobelman afgetreden en werden Mw. A. Ruesink-Wijnroks en Mw. E. Wennink en de heer H. Beunk benoemd in het bestuur.

Na een aantal magere jaren gaat het weer goed met de zondagsschool wat het aantal kinderen betreft mogen wij nu constateren dat er weer animo is, er zijn nu 17 kinderen die één keer per maand aan de zondagsschool deelnemen. Zij begeleiden ook de doopdiensten, troffen voorbereiding voor de Gideon en Harry Potter kerkdienst en speelden mee in de kinderkerstdienst. De zondagsschoolleiding is erg actief, hulde aan de leidsters. Er is overleg geweest met de zondagsschoolcommissie over het voortbestaan van de collecte en het bestuur heeft beloofd hier zich voor te gaan inzetten.

De schoolcatechisaties lopen goed maar de 12-18 jarigen zijn moeilijk naar de catechisatie te krijgen. Het bestuur werkt enthousiast aan een voorbereiding om de jongere leden weer in de kerk te krijgen wat tot nu toe alleen met bijzondere diensten lukt.

Dat is jammer en zeker voor ds. A.J.M. Meijer die veel energie in de voorbereiding van iedere preek stopt.

De dominee heeft in de nazomer een studieperiode kunnen benutten om zichzelf weer optimaal te kunnen voorbereiden. Voor de goede begeleiding van rouwdiensten zijn wij hem zeker onze dank verschuldigd.

Ook ds. N. da Costa en Mw. A. Niks-van Oosten zijn we dankbaar

