

April 2005

Zondag
10 april 10.00 uur: ds A.M.J. Meijer, thema:
“Wie was die Jezus van Nazareth toch?”, bij Marcus
8:27-30.

Zondag
17 april 10.00 uur: Ds A.M.J. Meijer, thema:
‘Zijn wij tevreden slaven?’, bij 1 Kor. 7: 23

Gelijktijdig zondagsschool in de Eendracht.
Na afloop van de dienst bent u uitgenodigd voor een
kopje koffie in de Eendracht.

Vrijdag
22 april 16.30 uur Weeksluiting in de Bettekamp
door Mw Angelique Niks-van Oosten.

Zondag
24 april 10.00 uur: Ds A.M.J. Meijer, thema:
“De kracht van een afscheidsgroet”,
bij Matth. 28:16-20.

Zondag
1 mei Geen dienst.

Woensdag
4 mei 18.30 uur herdenkingssamenkomst in de Grote- of
Laurentiuskerk, voorafgaande aan de stille tocht
langs de oorlogsgraven naar het oorlogsmonument.

Voorganger: Ds A.M.J. Meijer, m.m.v de muziek
vereniging. “Concordia”.
Het thema van deze dienst luidt: ‘Vrijheid delen is
de kunst’.

71^{ste} Jaargang

No. 529

April 2005

IN DIT NUMMER O.A.:

Jaarverslag 2004

Pag. 10

In gesprek met: Netty Hengeveld

Pag. 15

Verslag lezing Glaudemans

Pag. 20

VERWONDERING

Bij de gebeurtenis die centraal staat in de evangeliegedeelten waar onze Paasviering op gebaseerd is, speelt ‘verwondering’ een belangrijke rol. De vrouwen bij dat lege geopende, graf zijn verwonderd. Maar, opmerkelijk genoeg, speelt ook in de heidense mythen rond Pasen van onze Germaanse voorouders ‘verwondering’ een belangrijke rol. In dit geval betrof het de verwondering over het nieuwe leven van plant en dier in het voorjaar. Laten ook wij het steeds weer opbrengen om ons te verwonderen. ‘Zum Erstaunen bin ich da’ zegt de grote Duitse dichter Goethe. Verbazing, verwondering is de houding tegenover het oneindige.

Vanuit de verwondering is de mens gekomen tot wijsheid. Wij zeggen dat iemand verwonderd *staat*. Staan; stilstaan. Niet meer druk bezig met spreken, ingrijpen, ontwerpen, maar ophouden met ingrijpen. Luisteren; stil zijn; zwijgen. Verwondering is openheid; bereid zijn tot ontmoeting.



Luisteren als naar een woordloze uiteenzetting of als bij een muziekstuk dat ons boeit. Je ervan bewust worden dat het verstand moet capituleren voor de gecompliceerdheid en de onbegrijpelijkheid van het leven. Deze ongeordende, ons overweldigende wereld, deze open wereld fascineert de mens die verder wil kijken dan zijn neus lang is; de mens die over de dingen wil nadenken. Voor de angstige mens daarentegen is hij een gevaar. De angstige mens wil orde, verklaringen voor alles, regelmaat, zekerheid en veiligheid. Liefst gegarandeerd. Angst verlangt systemen. Systeem is een middel om de wanorde te weren. Angst voor hoe de dingen werkelijk zijn. Systeem is redeneren, construeren, rekenen en eigenmachtig een heel kaartenhuis van theorieën maken. Verwondering redeneert niet. Uit de verwondering ontstaan hooguit ideeën, beelden en verbeeldingen. Meer ook niet. Het systeem is een soort schuilkelder, waarin het denken zich beveiligt tegen de negatieve werking van de ongeordende wereld. Wie zich overgeeft aan een systeem of dit nu godsdienstig, filosofisch of politiek van aard is, krijgt een gevoel van zekerheid. Dat is de dogmatische schijnveiligheid. Het is allemaal overzichtelijk en beheersbaar.

Maar het maakt wel blind voor de werkelijkheid.

Verwondering is een religieuze houding. Alleen in een godsdienst met een minimum aan beredenering van het 'totaal Andere', kan de verwondering zichzelf blijven. Het religieuze karakter van de verwondering klinkt ook door in het woord 'verwondering' zelf. Daar zit het woord 'wonder' in. De plotselinge openbaring van iets dat uit een andere werkelijkheid lijkt te stammen. De openbaring van het wonderlijke, het onbekende, het 'totaal Andere'; het Heilige. Maar die andere wereld dan niet verzelfstandigd tot een andere plaats, maar tot een op andere wijze bestaande wereld. De ervaring van het mysterie.

Mysterie is: geen doorzichtige orde; geen systeem. Daar tegenover voelt de mens zich machteloos. Maar die machteloosheid mogen wij in verwondering tegemoet treden, ondanks de onzekerheid en onrust die daar onwillekeurig mee gepaard gaan, als wij ons in vertrouwen durven overgeven aan die zelfde Kracht die achter het mysterie schuil gaat. Er op vertrouwend dat die Kracht uiteindelijk toch de dingen 'in orde' brengt. Het is met dit vertrouwen net als met de zekerheid die we heb-

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



Voorganger:

Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld,
(0315) 24 20 80, meijerpaumen@zonnet.nl

Secretariaat:

N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2^b, 7065 AH Sinderen,
(0315) 24 12 06, willyniijhof@planet.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

B.H. Kraan, Zelhenseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85

Verenigingszaal:

"De Eendracht", Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Penningmeester/administrateur:

Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld,
(0315) 24 21 36, g.j.hengeveld@freeler.nl

Gironummer:

846569 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Bankrekeningen:

Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265.
Allen staan t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Website: www.xs4all.nl/~npb

E-mail-adres: npb@xs4all.nl

Vrouwenclub:

Mw. M. Jansen-Zeeplat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18

60+ Club:

Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 24 40 49, info@nijhof-keukens.nl

Verzorging "Eendracht":

Jan Meerdink, Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld
(0315) 840044, j.w.meerdink@chello.nl

Verzendklaar maken:

Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN Westendorp,
(0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake, Hr. G.H. Schepers,
Mw. D. ten Brinke-Rougoor en Mw. J.C. Sturris-Heijink.

Kopij adressen en redactie:

Jan Meerdink (zie **Verzorging "Eendracht"**), ds. A.M.J. Meijer (zie **Voorganger**),
H. Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@tiscali.nl.

Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, familie.wolsink@wanadoo.nl en
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 61 75 42 / 61 70 63

NPB-Koor secretariaat:

Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

Autodienst:

zie: **Secretariaat**

ACTIVITEITEN BIJ DE AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN

vindt u in het blauwe 'Divazela' boekje bij de ingang van de kerk en de Eendracht (gratis mee te nemen).

Adressen kerkgebouwen:

Afd. Aalten: Prinsenstraat 27

Afd. Dinxperlo: Wilhelminastraat 13

Afd. Zelhem Piersonstraat 4

AMNESTY INTERNATIONAL VARSSEVELD

De voorzitter van A.I. Nederland, Lilian Goncalves heeft op 25 januari ruim 50.000 handtekeningen overhandigd aan de ambassadeur van Soedan.

De handtekeningen zijn een oproep aan de regering van Soedan om de aanvallen op burgers in Darfur onmiddellijk te stoppen.

Varsseveld heeft meegewerkt met 200 handtekeningen!

In april zijn de brieven voor de regeringen in Saoedi Arabië, Jemen en de Verenigde Staten.

In Saoedi Arabië gaat het om dertien Nigerianen die mogelijk ter dood veroordeeld worden (marteling, geen advocaat, slechte vertaling).

In Jemen gaat het om een gevangene hoofdredacteur om zijn geloof (geweld in gevangenis, geen advocaat, geen bezoek, geen medische zorg).

In Amerika gaat het om een Jemeniet die gevangene zit in Guantánamo Bay (bezorgdheid over rechtsgang en vrees voor doodstraf).

Inlichtingen over brieven versturen via telefoon: 617393 of 243077.

=====

Kopij voor het volgende nummer (Mei) uiterlijk 29 april aanleveren bij Jan Meerdink

ben dat we, als we 's avonds gaan slapen, 's morgens weer zullen ontwaken. In de verwondering geven wij ons over aan het vertrouwen. Vertrouwen dat, ondanks alles, deze wereldgrond niet zal verdwijnen onder de voeten van hem die daar verwonderd staat. In een geloof dat gebaseerd is op vernieuwing, verwondering en vertrouwen kan men leven én.... sterven.

A.M.J. Meijer

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken

Op woensdag 9 maart overleed op 70-jarige leeftijd de heer

Hendrik Jan Reinhard Willem Gussinklo

Henk Gussinklo werd op 17 maart 1934 geboren aan de Bosboombroekerweg en groeide op bij zijn ouders en jongere broer Arie. Na de lagere school en de landbouwschool ging hij werken en wonen bij zijn oom en tante. Henk was toen 14 jaar oud. Oom en tante beschouwden hem als hun eigen kind. Henk had een onbezorgde jeugd, die hij ook deelde met enkele goede vrienden.

In 1965 trouwde Henk met Hanna Diepenbroek, zij betrokken de boerderij aan de Twenteroute 2. Zij hadden goede jaren samen en waren zeer op elkaar ingespeeld. Hij was hartelijk, trouw en hield zich aan de afspraken. Henk was een tevreden mens, hij rookte graag een sigaretje op z'n tijd en genoot er zichtbaar van. Hij was niet al te uitbundig: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg was zijn motto. De boerderij betekende alles voor hem, het was zijn werk én zijn hobby. Henk voelde zich verbonden met de natuur en zijn hond was zijn trouwe kameraad.

De gezondheid van Henk ging de laatste jaren achteruit, hij had steeds meer hulp nodig van de thuiszorg. Zijn broer Arie en schoonzus Mimi, samen met de medewerkers van de thuiszorg hebben Henk de zorg kunnen geven die hij nodig had. De kinderen en kleinkinderen van Arie en Mimi beschouwde hij ook als de zijne. Wij lazen tijdens zijn afscheid de volgende woorden uit gezang 1:

God staat aan het begin en Hij komt aan het einde

Zijn woord is van het zijnde, oorsprong en doel en zin.

Moge wij ons getroost weten, dat de Eeuwige zich over Henk ontfermt en hem heeft opgenomen in Zijn huis van Licht en Liefde tot in Eeuwigheid.

De familie en allen die om zijn heengaan treuren wensen wij veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Angelique Niks- van Oosten.

Op dinsdag 22 maart 2005 overleed op 83-jarige leeftijd mevrouw

Willemina Johanna Berkelder-Rexwinkel

Mevrouw Berkelder heb ik mogen leren kennen als een dame met een heldere en onderscheidende kijk op de werkelijkheid. Zij stond nog volop in het leven en dacht diep over de dingen na. Bij zaken die niet direct op het persoonlijk vlak lagen kon mevrouw Berkelder heel humoristische en ironische opmerkingen plaatsen, maar wanneer het over menselijke problemen ging was zij serieus en toonde zich heel begaan met degene die het betrof. Altijd was zij smaakvol gekleed en goed gekapt.

Willy groeide op in het stijlvolle huis aan de Doetinchemseweg, waar zij haar hele verdere leven zou blijven wonen. Zij was zeven jaar oud, toen haar moeder overleed. Dit gegeven zal waarschijnlijk bepalend zijn geweest voor het feit dat zij uitgroeide tot een zelfbewuste, sterke, en zelfstandige vrouw met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Na haar lagere school bekwaamde zij zich in het vak van modiste waarna zij zo rond haar zestiende levensjaar de zaak van haar moeder zelfstandig voortzette. Ook na haar huwelijk met Jan Berkelder, zou zij deze zaak, die in Varsseveld en omgeving een begrip was, tot haar 65^e levensjaar blijven voortzetten. Alleen veranderde in de loop der jaren het assortiment van hoeden naar gebreide truien, breiwol, borduurgaren, voorgedrukke borduur- en vloerkleedpatronen en alle benodigdheden daarvoor. En tussen de bedrijven door was zij voor haar man Jan een zorgzame en echtgenote die ook het zakelijke gedeelte van het huishouden behartigde en voor de kinderen Wim, Ingeborg en Marijke een opgewekte en moderne moeder. In het redelijke, kon bij haar alles.

Altijd was zij in de weer, maar haar wekelijkse kaartuurtjes liet zij zich niet afnemen, vooral omdat zij relatief vaak de winnares was.

Nadat zij, met de winkel was gestopt, heeft zij samen met Jan nog een aantal fijne jaren gekend. Moge Wim en Carla, Ingeborg en Ferdy, Marijke en Theo en de kleinkinderen uit de goede herinneringen die zij aan deze markante moeder en oma bewaren kracht putten om dit grote verlies een plaats in hun hart te geven.

- Om iemand uit de weg te gaan, moet je wel weten waar die ander zich bevindt. Daarom zul je die persoon juist extra goed in de gaten moeten houden en dat kost veel energie.
- Vergeven is niet gelijk aan verzoenen. De relatie zoals die was, hoeft niet per se hersteld te worden.
- Het zoeken van een zondebok is een nationale sport.
- Niemand krijgt graag de schuld, want schuld leidt tot straf. “Hij is begonnen met terugslaan.”
- En het laatst genoemd, maar daarom niet minder belangrijk: Beter voorkomen dan vergeven.

Glaudemans wist de vele toehoorders goed te boeien. Vooral zijn aansprekende praktijkvoorbeelden waren -gezien de soms hilarische reacties in de zaal- vaak een feest der herkenning. Het was fijn dat we als open geloofsgemeenschap, ook weer veel gasten van buiten ons ledenbestand mochten ontvangen. Kortom, een uitstekende afsluiting van het lezingenseizoen.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om de leden van de activiteitencommissie, ds. Meijer, Marjan Hengeveld en Joke Jansen van Campen te bedanken voor het vele werk dat zij verrichten. Zij zijn er wederom in geslaagd een afwisselend, boeiend en verrassend lezingenprogramma samen te stellen en de bezoekers een gastvrij onthaal te bieden.

Hartelijk dank daarvoor.

Esseldien Wennink



VERGEVEN EN VERGETEN!(?)

Herkent u deze zin? Indien u deze situatie herkent, weet u dan nog waarover het ging? In hoeverre herinnert u zich details van de omstandigheden waaronder het gesprek plaatsvond? Weet u bijv. nog wat voor weer het was of welke kleding u droeg? Ga eens bij u zelf na hoe vaak u nog aan de betreffende situatie terugdenkt. Hoe vaker u aan het incident denkt en hoe meer u zich herinnert, hoe groter de kans dat van echte vergeving geen enkele sprake is geweest. Dat beweerde althans Willem Glaudemans die op 22 maart jl. bij onze geloofsgemeenschap een lezing verzorgde over het thema 'Het wonder van vergeven'.

Volgens Glaudemans is vergeven een levenshouding en is uiteindelijk alles te vergeven, mits we daar toe bereid zijn. Maar ieder vergevingsproces vergt zijn eigen tijd. Het voert voor dit verslag te ver om het het hele zevenstappenplan om te komen tot vergeven, hier te beschrijven.

Maar enkele opmerkelijke uitspraken van Glaudemans wil ik u niet onthouden.

- De woorden *vergeven* en *vergiftigen* roepen associaties op met *vergift*, maar ook met *geven*.
- Wraakgevoel is vaak een eerste impuls om tijdens een conflict het evenwicht te herstellen.
- Wraak kan heel subtiel zijn, bijv. door over iemand te roddelen. Helemaal bevredigt wraak meestal maar kort. Bovendien leidt het meestal tot tegen-wraak.
- Sommige mensen nemen graag de rol van slachtoffer aan. "Ik kan er niets aan doen." Alle verantwoordelijkheid ligt dan bij de boosdoener. Iemand in de slachtofferrol heeft steeds een nieuwe dader nodig.
- Vergeven wil niet zeggen dat je een voetveeg moet worden. Je moet altijd je eigen grenzen bewaken.
- In plaats van jezelf boven de ander te stellen: "Ik zou zoiets nooit doen", is het beter om de ander dankbaar te zijn voor alles wat jij van hem/haar geleerd hebt. Dankbaarheid brengt je op een gelijkwaardig niveau.

Op donderdag 31 maart 2005 overleed op 80-jarige leeftijd de heer **Dirk Johan Heusinkveld**. De publicatie van zijn 'In memoriam' zal plaatsvinden in de mei-editie van de 'Eendracht'.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem was de afgelopen maand opgenomen. Hr G.H. Hengefeld maar is thans weer thuis, maar zal ook de komende tijd nog periodiek enige malen naar het ziekenhuis moeten. Op dit ogenblik verblijven aldaar Mw G. Runneboom-Koopman en Hr. H.W. ten Brinke. In het Beatrix ziekenhuis te Winsterwijk is nog opgenomen, maar hoopt vrijdag 8 april weer naar huis te komen: Mw C.J. van Mourik-van Schuppen. In het St. Antonia Verpleegtehuis te Terborg verblijven: Mw B.A. Duitshof-Jolink en Hr G.J. Weikamp en in 'den Ooiman' te Doetinchem Mw. D. Radstake-Gemmink.

GEBOREN

Door een opberg fout is het navolgende geboorteb bericht niet in de januari-editie van de 'Eendracht' verschenen. Met onze oprechte verontschuldigen voor deze fout, publiceren wij dit bericht hierbij alsnog.



Trots en blij met de geboorte van hun dochter en zusje 'Jara' op 30 november 2004 zijn Jurgen Vossers, Nicole Saalmink en grote zus Noa. Kon. Wilhelminalaan 36, 7051 AS Varsseveld, tel. 242543

Zij ontvangen hierbij onze hartelijke gelukwensen met de bede dat de Eeuwige het leven van Jara zegenen mag.

VERANTWOORDING GIFTEN

De afgelopen maand mocht ik van Hr N.N. € 50,-- in ontvangst nemen en één van de bezoekdames van Mw A.-R. € 20,--. Voor deze giften onze hartelijke dank.

EVEN EEN TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND

Dankgebed

Tijdens de kerkdienst op Palmzondag las Engeliën Veerbeek-te Vruchte als voorbede het nevenstaande door haar zelf geschreven gedicht voor:

*Soms weet je 't heel even;
De zin en het bestaan van 't leven.
Kijk eens naar buiten, de vogels bouwen hun nest.
Alles gaat opnieuw voorwaarts.
En zo verlaten ons tevens de kou en de kerst.
Dapper, zetten we telkens onze stappen neer.
En willen blijven vertrouwen op U, Heer.
De prachtig ontluikende natuur,
is uiting van Uw Heilig vuur.
Groot is de kracht van Uw Liefde.
Zij overwint alles tot in zachte diepte.
Doordrongen van Uw bestaan.
Klinkt zachtjes Hosanna uit menig naam.
Dank U God voor deze nieuwe tijd.
Dank U God, voor al wat beklijft.
Amen.*

Ook genoten alle aanwezigen die zondag tijdens het koffiedrinken weer van het enthousiasme van de kinderen met hun versierde Palmpaasstokken, waarmee zij in optocht naar 'de Bettenkamp' zijn gegaan.

De lezing van Willem Glaudemans met als thema 'het wonder van de vergeving' was indrukwekkend. De ca. zestig aanwezigen hebben een inspirerende avond gehad.

Tenslotte nog een hartelijke woord van dank aan ons koor o.l.v. de heer Benny Wennink voor de voortreffelijke vocale omlijsting van onze Paasdienst.

Ik denk dat we als NPB vooral het beeld naar buiten toe moeten bijstellen en verbeteren. De kerkelijke traditie niet te gauw weggooien, maar streven naar aansluiting bij het dagelijks leven, bij de spirituele of religieuze gevoelens die mensen hebben. Daar kun je zoveel mee bezig zijn, dat ik soms wel erg blij ben dat mijn man Charles vooral een doener is. Tegelijkertijd is hij als beheerder van het sociaal cultureel centrum in Neede ook weer sterk menselijk bezig. Dat houdt ons plaatje in evenwicht.

HB

HOEZO...WACHTEN

Op een onverwachte mooie zomerdag gaan we onverwachts naar het bos. We verwachten van alles te zien, dus we zijn verwachtingsvol en wachten af. De kinderen zijn vol verwachting, ze weten niet wat ze kunnen verwachten. Ze staan te wachten en nemen een afwachtende houding aan. We wachten niet te lang en gaan op weg. Opeens zien we dat de hond de wacht houdt bij een konijnenhol. Wij blijven staan wachten op de dingen die komen.

Dan maakt de boswachter zijn opwachting. Hij verwacht van ons dat wij de hond de wacht aan zeggen. Hij vraagt waar we op staan te wachten en wacht op antwoord. Wij hadden hem niet verwacht. We wachten niet langer en lopen verder. Dan zien we onverwachts een huisje. Er staat een bordje in de tuin. Wacht u voor de hond. Hier hebben ze ons niet verwacht, maar ze wachten zich ervoor om dit te zeggen. De vrouw is in blijde verwachting. Vol verwachting, wacht zij op de baby.

Onverwachts trekt de lucht zich dicht. We kunnen slecht weer verwachten, maar om die bui af te wachten, moeten we wel even wachten. Als we later thuis komen staat onze buurman ons op te wachten en vraagt of de middag aan onze verwachting heeft voldaan.

Wachtwoord: WSL

Hoe kwam je in het religieuze?

Als klein kind mocht ik al graag meegaan naar de kerk. Dat was toen de gereformeerde. Grappig dat ik in die tijd dacht dat de 'witte kerk' er vooral was voor mensen die netjes begraven wilden worden. Ik was al vroeg 'pastoraal' bezig; blijkbaar had ik een voorkeur voor de menselijke kant van de samenleving. Er ontwikkelde zich echter ook al vroeg een kritische houding t.a.v. de kerk. Dat zette het idee dat ik van kinds afaan al had om predikant te worden sterk onder druk. Er ontstond een breuk, toen de kerk ons als jeugdgroep aan banden wilde leggen. We gedroegen ons te vrijzinnig.

Kwam zo die witte kerk in zicht?

Nog niet direct. Dat kwam eigenlijk via een lezing van Hans Stolp in Winterswijk. Daar leerde ik Huberte Paumen kennen en via haar later August Meijer. Via administratief werk wat ik vervolgens voor August deed, raakte ik steeds meer bij de NPB betrokken. Ik had toen al afscheid genomen van de samen-op-weg kerk en snuffelde a.h.w. rond op de reli-markt. In een gespreksgroep vernam ik van een deeltijdstudie theologie op HBO-niveau. Daar ben ik in '97 in Enschede mee begonnen en heb begin 2004 mijn diploma gehaald. Vervolgens heb ik via het Seminarie van de NPB de vrijzinnige beginselen er nog wat meer ingebracht.

Wat is voor jou die vrijzinnige toon?

Vooral de manier zoals Anne van der Meijden met religie omgaat. Hij maakt een sterke vertaalslag naar het alledaagse. Dat is een manier die mij sterk aanspreekt. Daarnaast heb ik wel iets met de Joodse mystiek van een schrijver zoals Weinreb. Hij legt de bijbel zo uit, dat alle figuren en gebeurtenissen aspecten van jezelf zijn. Dat geeft het geloof handen en voeten. Maakt het voor een grotere groep tastbaar. Individualisering is denk ik nodig geweest om de mensen sterker te maken in zichzelf. Nu kan de pendel misschien weer de andere kant uitgaan. Dat gemeenschapsverbanden weer belangrijk worden. Als de mens daarin maar niet beperkt wordt in z'n vrijheid. Die ruimte is er binnen de vrijzinnigheid.

BIJ DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAAND

Zondag 10 april, wil ik met u even stilstaan bij de dynamiek die er is in de betekenis die de gestalte en boodschap van Jezus voor ieder van ons persoonlijk kan hebben.

Nadat Jezus na zijn dood, niet meer als mens van vlees en bloed, onder zijn vrienden verkeerde, begon pas zijn ware gestalte en de grote waarde van zijn boodschap tot zijn discipelen door te dringen.

Zondag 17 april. Tijdens een uitzending naar aanleiding van het overlijden van Paus Johannes Paulus II, zei een van de sprekers: "Het grootste gevaar voor een samenleving is dat veel mensen die iets zouden kunnen doen tegen wantoestanden, uit gemakzucht niets doen." Op dat gebrek aan weerbaarheid wil ik die zondag even iets dieper ingaan."

Zondag 24 april. In een afscheidsgroet kan soms een belangrijke opdracht meegegeven worden. Daarom wil ik met u even kijken naar die laatste opdracht die Jezus aan ons heeft achtergelaten.

Dinsdag 4 mei 18.30 uur, dienst in de Laurentiuskerk, voorafgaande aan de stille tocht. In deze korte dienst, waaraan de muziekver. 'Concordia' haar medewerking verleent, hoop ik dit jaar voor te gaan en daarbij even na te denken over het landelijke thema van bevrijdingsdag: 'Vrijheid delen is een kunst.'

GROOT-LETTER 'EENDRACHT'

We zeggen het maar weer eens. Een 40-tal leden van onze afdeling ontvangt de 'Eendracht' in groot-letterformaat. Deze service blijkt ten zeerste op prijs te worden gesteld. Voor de goede orde herinner ik er dit keer weer eens aan dat iedereen die met het normale letterformaat problemen heeft, zonder bijkomende kosten, een groot-letter 'Eendracht' kan ontvangen. Alles wat u heeft te doen is dit even te melden (telefonisch of schriftelijk) bij Mw Betsy Chevalking-Wennink

Ook adreswijzigingen kunt u aan haar doorgeven tel. 29 82 23.

Is horizontaal geloven de oplossing?

Zo moet je dat denk ik niet zien. Het is geen handvat, maar iets wat gewoon gebeurt: het dagelijks leven als inspiratiebron voor spiritualiteit. Niet-kerkelijk wil namelijk niet zeggen dat iemand niet gelooft. De kerk kan proberen dat als een positieve tendens te zien en daarin te groeien. Je kunt beter de overeenkomsten tussen mensen benadrukken dan de verschillen. Van daaruit kun je dan weer ingaan op religieuze en spirituele interesses. Maar in welke vorm giet je dat? Misschien door lezingen zoals die in Varsseveld plaatsvinden. Ik reflecteer bijna alles wat ik doe op mezelf en vertrouw daarbij sterk op mijn intuïtie.

Heb je al concrete plannen?

Niet echt. Ik ben meer een type dat begeleidt in plaats van stuurt. We zijn wel bezig met een vernieuwingsplan, maar dat zit nog in een oriënterende fase. Pastoraat op maat is daar een onderdeel van. Maar ook betere informatie over de NPB naar buiten toe. Laten horen wie je bent en wat je doet. Dat doen we denk ik veel te weinig.

Vertel eens iets over je levensloop.

Ik ben geboren in 1968 in Varsseveld en zat daar op de Wilhelminaschool. Via het middelbaar onderwijs in Aalten en Dinxperlo en via Intas (de vormingsklas) kwam ik in de ziekenverzorging. Daarna heb ik een tijdje gewerkt als tandarts-assistente en op een bejaardencentrum. Daarna nog een tijdje in de agra-hulp en bij Psycho-sofia in Velp. Via de avond-MEAO kreeg ik werk in het Doetinchemse ziekenhuis en weer later in het Winterswijkse als medisch secretaresse. Dat heb ik acht jaar gedaan.

Netty Hengeveld met dochter Leona

Waar denk je bij ‘uitdaging’ aan?

Het zou mooi zijn als je die groep van niet-leden die wel met spiritualiteit bezig zijn op de een of andere manier betrokken kunt krijgen. Via een soort vrijheid in gebondenheid. Vanuit een bereidheid tot meedenken en meevoelen. Ik wil hier in Eibergen proberen een begin te maken met ‘pastoraat op maat’: proberen aan te sluiten bij hetgeen de buitenkerkelijken willen, afgestemd op hun eigen behoeften. Mogelijk is dat een positieve manier om ze met de NPB kennis te laten maken.

Verschildt de NPB in Eibergen van Varsseveld?

Vrij duidelijk. Afgezien van het feit dat wij maar 80 leden hebben en de gemiddelde leeftijd tegen de 70 ligt, zitten er eenmaal per twee weken wel gemiddeld 30 van die 80 leden in de kerk. Het aanwezigheidspercentage is bij ons hoog. Dat komt denk ik omdat er maar eenmaal per twee weken een dienst is, we vaak een gastspreker hebben en we altijd koffiedrinken. Met name ook dat laatste geeft een gevoel van betrokkenheid

Zijn er ook jongeren actief in Eibergen?

Nee; daar zie ik een toekomstig probleem. Eibergen verschilt daarin echter maar weinig van andere NPB-gemeentes. Varsseveld is echt een uitzondering. Ik ben wel eens jaloers op wat jullie allemaal nog kunnen en hebben: een bestuur met jongeren, een zondagsschool, een jeugdclub, veel vrijwilligers, noem maar op. Ik ben hier zelf begonnen met een gespreksgroep voor jongere ouderen. Geen leden van de kerk, maar wel geestelijk betrokken bij het religieuze.

Ietsisten?

Ja, zo mag je ze wel noemen. Misschien dat we van daaruit iets opbouwen, wat je als toekomst voor ‘de kerk’ kunt zien. Ik zie de huidige situatie van ontkerkelijking vooral als een dal in een golfbeweging. Er kan ook iets positiefs uit voortkomen. Duidelijk is in ieder geval wel, dat de huidige manier van ‘geloven’ op zondagmorgen in de kerk de jongere generaties onvoldoende aanspreekt.

UIT DE KINDERMOND

De huishoudelijke hulp van mevrouw H.W. Nijhof-Radstake vertelde haar onlangs de navolgende dialoog tussen haar moeder, die bij haar inwoont en haar zoontje. Als die hulp en haar man een avondje samen weg zijn, past moeder op de kleine man en brengt hem ook naar bed. Op een keer had ze besloten hem een kort avondgebedje te leren. Hij had zijn best gedaan en kende het inmiddels uit zijn hoofd. Terwijl hij het aan het opzeggen was, onderbrak hij het gebed met de vraag: “Waarom moet ik dit eigenlijk opzeggen?” Grootmoeder antwoordde: “Dan past ‘Onze Lieve Heer’ deze nacht op je.” Even tevreden met het antwoord, vervolgde hij het gebed. Maar na een paar regels hield hij weer op en vroeg: “Maar als ik het dan helemaal ken, gaan papa en mama dan iedere avond weg?”

TENSLOTTE

Deze week vindt de begrafenisplechtigheid plaats van Paus Johannes Paulus II. In hem verliest de wereld een markante persoonlijkheid die veel heeft betekend voor de Rooms Katholieke kerk, de politieke verhoudingen in Europa en de relaties met de andere wereldgodsdiensten, in het bijzonder de Joodse.

Tijdens de oecumenische kerkdienst in het noodgebouw van ‘den Es’ in Ulft, afgelopen zondag, heb ik dan ook in de voorbede aandacht besteed aan allen die om zijn heengaan rouwen en het zielenheil van de overledene.

Tijdens de vele radio-reportages die aan zijn heengaan werden besteed, trof mij een kort berichtje. Terwijl op de avond van zijn dood er honderdduizend mensen op het Sint Pietersplein verzameld waren in afwachting van zijn overlijden, werd de vroegmis van de daarop volgende ochtend, in die immense ‘Sint Pieter’, slechts door een handjevol kerk-gangers bezocht. Een verschijnsel dat te denken geeft. Ik geloof dat de overledene dit liever andersom zou hebben gezien.

Met een hartelijke groet aan u allen,

A.M.J. Meijer

VAN DE BESTUURSTAFEL

Jaarverslag 2004

Het bestuur kijkt terug op een levendig jaar waarin binnenskamers hard gewerkt is om de toekomstvisie te verduidelijken zodat wij echt laten zien dat het vrijzinnig geloven meerwaarde heeft.



Tijdens de ledenvergadering werd een ledenwerfcommissie benoemd, die met aanvulling van Bert Scheuter de WPR (werkgroep public relations) wordt genoemd. Deze heeft als doel de 30-40 jarigen te benaderen en te betrekken. De uitslag van de enquête is in de Eendracht gepubliceerd. Ook de belronde is nuttig geweest en de hoogste prioriteit heeft de variatie in de diensten gekregen.

O.l.v. Marjan Hengeveld zijn een aantal enthousiaste jongeren met een discussiegroep gestart, waarin zij spirituele, godsdienstige en maatschappelijk onderwerpen bespreken. Ook verzorgden zij een dienst met voordracht en discussie voor jong en oud.

5 Catechisanten spraken bij hun bevestiging als lid hun eigen geschreven geloofsovertuiging uit. De 12 zondagschoolkinderen komen 1 keer per maand bij elkaar. Zij begeleidden doopdiensten en vierden palmpasen. Een prachtig kerstspel werd door eigen leden opgevoerd en kreeg een warm applaus.

Op 3 scholen wordt nog godsdienstonderwijs gegeven o.l.v. Ds. Meijer. De uitwisseling Hollingstedt was een groot succes voor jong en oud.

De activiteitencommissie organiseerde boeiende lezingen met als hoogtepunt de jubileumdienst van 31 okt., waar medewerking werd verleend door het zangkwartet "Fontana di Voce".

Vrouwenclub 1: Gezellige avonden werden georganiseerd waar ook hard gewerkt werd voor de verloting van de 2 gemeenteavonden. Deze werden weer een groot succes.

Zij konden € 450,00 overmaken aan de kerk. Jammer is het dat het ledenaantal terugloopt zodat zij gaan stoppen.

IN GESPREK MET ...

Netty Hengeveld

‘Zoeken naar identiteit’

Netty Hengeveld is deeltijd-predikant in Eibergen: een NPB-gemeente met 80 leden. Daarnaast heeft ze in Eibergen –waar ze met man Charles en dochter Leona ook woont- een baan als partime jongerenwerkster bij de PKN. Netty komt van oorsprong uit Varsseveld en is een graag geziene gastspreker in onze vrijzinnige geloofsgemeenschap. Portret van een religieus veelzijdige persoonlijkheid, die in een maatschappij die ontkerkelijkt zoekt naar spirituele identiteit. Een proces dat ze liever begeleidt dan stuurt.

Twee begrippen vallen in het bijzonder op in het gesprek met Netty: ‘ietsisten’ en ‘horizontaal geloven’. Zij dicht die kenmerken vooral toe aan vrijzinnigen. Met horizontaal geloven doelt Netty op de praktische kant van het religieus zijn: dat je de medemens vooral als mens moet beoordelen. Heb u naaste lief gelijk uzelve, ongeacht de religieuze achtergrond. Vrijzinnigen houden zich over het algemeen minder bezig met theologische vraagstukken. ‘Ietsisten’ liggen in diezelfde lijn: ze geloven nog wel iets, maar geven daar geen kerkelijke vorm aan. Ze zoeken God in het dagelijks leven; in de mensen om hen heen en

niet ver weg op een troon. Volgens Netty zijn er veel mensen die zo denken. Ze ziet het mede als een uitdaging die groep iets te bieden.

Netty Hengeveld: *Vrijheid in verbondenheid is een term die me sterk aanspreekt met het oog op de toekomst van de kerk.*

Veiliger is echter om de bedoeling van de wegbeheerder te volgen en dus niet in te halen. Bromfietsen en motoren verschillen ook nog wel in behandeling, bijv.: 7 en 8 jarigen moeten op een bromfiets op de duozitplaats voldoende steun hebben voor rug, handen en voeten. Vreemd genoeg zijn hiervoor bij motoren geen regels voorgeschreven. Vanzelfsprekend kregen ook de rotondes een beurt. In het bijzonder ook de rotonde Doetinchemeseweg - de Brie en den Es.

Dat het interessant was bleek wel uit de vele vragen die werden gesteld. Menigeen vroeg zich af of zijn of haar geheugen nog wel in staat was om alles te bevatten en te onthouden. Jan ten Brinke had een goede oplossing. Er is een boekwerk waarin vrijwel alle huidige situaties en ook toekomstige worden beschreven en toegelicht. Eén telefoontje naar rijkschool Wisselink en voor de aanschaf kan gezorgd worden.

Janny constateerde dat het een zeer leerzame middag was en onder aanbieding van een attentie, ondersteund door een dankbaar applaus werd Jan ten Brinke bedankt voor het gebodene.

Voldaan ging iedereen naar huis.

Bijeenkomst 12 april 60+Club

Op 12 april a..s. komt Marjan Hengeveld ons het één en ander vertellen over reuma. Reuma kent vele gezichten. Wist u dat er meer dan 100 verschillende vormen van reuma zijn? Naast de bekendere ontstekingsreuma, valt ook de weke-delen-reuma (ook wel fibromyalgie), artrose (slijtage) en osteoporose (botontkalking) onder de noemer reuma. Vrijwel iedereen komt vroeg of laat wel met een vorm van reuma in aanraking.

Wilt u meer weten over deze aandoeningen? Marjan Hengeveld zal hier deze dinsdagmiddag uitgebreid op ingaan. Gezien het onderwerp belooft het ook dit keer een interessante middag te worden. Bij het zetten van de koffie/thee houden we vast rekening met een grote opkomst. Aanvang 14.30 uur.

Vrouwenclub 2: Zij maakten plezierige uitjes en boeiende lezingen werden goed bezocht; ook huldigden zij 4 dames die 40 jaar lid waren.

Van de 60+ club verschijnt in de Eendracht van elke bijeenkomst een interessant verslag.

Hulde aan de koster, de schoonmaakploeg en de klusgroep, zij hebben zich uitgesloofd en het resultaat is duidelijk zichtbaar. De muren van de kerk zijn als nieuw en boven bij het orgel is het voor de organisten een "paradijsje".

Hr.H.Gesink heeft 25 jaar gecollecteerd voor de gemeenteavond en de zondagsschool, hij droeg de tuinmanshark over aan Hr.B.Wolsink

Mw.J.Boezel-van Dam en Mw.E.Wennink zijn afgetreden en als nieuwe bestuursleden zijn Mw.I.ter Maat en Hr.L.van der Pol benoemd.

Mw.W.Nijhof-Groen en Mw.W.Semmelink-Leneman hebben zich weer voor 3 jaren herkiesbaar gesteld. Mw.A.Ruesink-Wijnroks was ernstig ziek en is ons helaas begin 2005 ontvallen.

Het bestuur bezocht de vergaderingen van het hoofdbestuur, waarin o.a. de preambule en de toetreding tot de Raad van kerken hoog op de agenda stonden; ook van Divazelaa en de Kring Achterhoek Twente.

In sept is er een bespreking over een eventuele fusie met Dinxperlo geweest samen met het hoofdbestuur. De oecumenische diensten waren een succes. De regio-buitendag werd in de Eendracht gehouden.

"Water als bron van leven" was het thema dat door Hans Keuper verwerkt werd in ontroerende dienst, waarin ook het huisorkest en de zondagsschoolkinderen een groot aandeel hadden. De dienst genoot een grote belangstelling.

De penningmeester heeft de jaarrekening en de begroting gepresenteerd en deze zijn door de kascommissie gecontroleerd en in orde bevonden.

Er zijn 13 leden overleden, 10 leden hebben zich aangemeld als lid, 1 lid heeft bedankt en er zijn nog 620 leden. Het pastorale en kerkelijk werk van onze geloofsgemeenschap wordt op een goede wijze verzorgd door Ds.A.M.J. Meijer. Hij wordt ondersteund door Mw.A.Niks-van Oosten, de bezoekersgroep en alle vrijwilligers waardoor onze geloofsgemeenschap goed functioneert.

Waardering en respect voor al het werk dat gedaan is.

Ik wens U een gezond vrijzinnig maar niet vrijblijvend jaar toe.

W.Nijhof-Groen

BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER

Eèn dezer dagen wordt de contributie en de toegezegde vrijwillige bijdrage over 2005 geïnd. Voor het merendeel betekent dit een automatische incasso, en voor een aantal een acceptgiro.

Er komen nog wel eens vragen naar aanleiding van het bedrag dat wordt berekend.

Het programma op de computer heeft niet de mogelijkheid om alle componenten van het bedrag af te drukken, zodat u alleen de vermelding leest: **contr. 2005** of **contr. 1^e halfjr. 2005**.

Voor de duidelijkheid zet ik het nog even voor u op een rijtje.

De contributie is dit jaar niet verhoogd, blijft dus € 93.00 per lid. De eventuele vrijwillige bijdrage is door uzelf opgegeven, en deze wordt opgeteld bij de contributie. Daarnaast wordt ook nog eens € 10.00 in rekening gebracht voor abonnementsgeld van ons maandblad "De Eendracht", doch alleen maar bij de hoofdbewoner van een gezin, dus **niet** bij de overige gezinsleden

Als niet anders is aangegeven worden de bedragen 2 x per jaar geïnd, 1 x in april en 1 x in oktober.

Mocht u, ondanks deze toelichting, toch nog vragen hebben, dan kunt u mij bellen Telef. 0315 – 242136

Er zijn nog enkele leden, die zo druk zijn geweest, dat contributie betaling van vorig jaar er even bij gebleven is, maar misschien kunt u even tijd vrij maken, om dit nu in orde te maken? Bij voorbaat bedankt.

Een hartelijke groet van uw penningmeester,

Gerrit Hengeveld.

ONTVANGEN GIFTEN :

Via een bezoekdame van N.N.	€ 10,00
Via mev. A. Niks – van Oosten van N.N.	€ 20,00
Via de penningm. van de vrouwenclub	€ 300,00

De vrouwenclub wil dat dit bedrag bestemd wordt voor aankleding van het kerkgebouw en omdat per direct niet iets aangegeven is, zal dit bedrag toegevoegd worden aan het bedrag dat voor dit doel al gereserveerd is in voorgaande jaren.

Alle gevers heel hartelijk dank

BIJEENKOMST BEZOEKEDAMES

Op dinsdag 19 april komen de bezoekdames bijeen in de kleine zaal van De Eendracht, aanvang 14.00 uur

GROTE SCHOONMAAK

Dit is een herinnering voor de schoonmaakploeg, die zich altijd zo spontaan inzet voor een grote schoonmaak van het kerkgebouw en "de Eendracht" zowel van binnen als van buiten.

Vrijdag 22 april a.s. vanaf 8.30 uur zal dit grote evenement weer plaatsvinden. Mogen we weer op jullie rekenen? Bedankt.

DE 60+CLUB

Verslag bijeenkomst 8 maart 2005

Na het bekende ritueel "koffie/thee met het gewenste erop, eraan of erin" werd de bijeenkomst door Janny geopend en kon ze 45 bezoekers welkom heten.

Ze memoreerde de goede opkomst met mogelijk twee oorzaken:

- het interessante onderwerp en
- de groeiende belangstelling voor de 60+ middagen.

Daarna was het woord en de daad aan de heer Jan ten Brinke van rijkschool Wisselink. Door middel van dia's, met voorbeelden en daarbij toelichting, (soms met de nodige humor) werden we geconfronteerd met een veelheid aan situaties, vaak gecombineerd met voorbeelden in Varsseveld. Achtereenvolgens passeerden de revue: de mogelijkheden en onmogelijkheden bij het inhalen en parkeren, de voor en tegens van een blauwe zone met de daarbij behorende parkeerschijf, de verschillen tussen snorfiets en bromfiets. In de toekomst wel of niet met een kentekenplaat. De berijder van een elektrofiets met trapondersteuning wordt verplicht om een W.A.-verzekering af te sluiten. Kruisingen, afremdrempels en uitritconstructies kregen de aandacht, ook aan de hand van voorbeelden van de plaatselijke situaties.

In het algemeen ook de verschillen tussen voorrangssituaties binnen en buiten de bebouwde kom. Ook de belijning op wegen werd uitgelegd, bijv.: bij een dubbele belijning met een tussenstrook die breder is dan 18 cm., mag er wel ingehaald worden. Zorg dus voor een duimstok in de auto.