

Kersteditie

70^{ste} Jaargang

No. 525

December 2004

IN DIT NUMMER O.A.:

In memoriam: mevrouw W. Bosch-Sipkes

pag 5

Uitslag enquête: Graag meer variatie.

pag. 13

Verslag nabestaandendienst met gedichten.

pag. 16

EEN ACTUEEL KERSTVERHAAL

Een vreemdeling kwam aan in het land waar hij zo lang van gedroomd had.. Het land aan de andere kant van de zee. Hij verheugde zich eindelijk in dit land te gast te mogen zijn. Iedereen had altijd gezegd: “Aan de andere kant van de zee daar heersen vrede en gerechtigheid.” Met die gedachte begon hij zijn zwerftocht door dat land. De mensen hadden het daar goed, maar niemand keek echt vrolijk. Aan een voorbijganger vroeg hij: “Zeg mij, dit is toch het land van de vrede en de gerechtigheid?” De voorbijganger bevestigde dit. “Dat is dan vreemd”, zei de vreemdeling

en vervolgde met: “want ik zie zoveel onvrede en conflicten. Ik zie geweld in de sport en geweld op straat en in het verkeer. Ik zie gebrokenheid, door scheiding en vervreemding van de leefwereld. Waar is jullie vrede?” De voorbijganger keek hem verbaasd aan en zei na enig nadenken: “Ach, ziet u, we hebben toch een prachtig paleis gebouwd voor de vrede. Dat paleis zit vol deskundigen. Die zullen wel voor vrede zorgen. En de vreemdeling ging



naar dat paleis. Een schitterend gebouw met mooie tuinen en marmeren vloeren. Binnengekomen vroeg hij aan één van de medewerkers: “Hoe maken jullie nu de vrede?” “Ja”, zei de man, “Wij maken dikke rapporten en sturen brieven naar iedereen die verkeerd bezig is en hopen maar dat wat wij schrijven gelezen wordt.” “Is dat alles”, vroeg de vreemdeling. “Ja, meer kunnen we niet doen.” “Maar hoe weet u dan dat de mensen daar naar gaan leven?” vroeg de vreemdeling weer. “Dat zou ik u niet kunnen zeggen, dat is mijn afdeling niet”, was het antwoord. Teleurgesteld ging de vreemdeling weer op pad en weer klampte hij een voorbijgangster aan en vroeg haar: “Dit is toch het land van de gerechtigheid; waaruit blijkt dit?” “Oh ja”, zei de voorbijgangster enthousiast, “voor de gerechtigheid hebben wij een prachtig paleis gebouwd. U kunt het van hieruit zien; het staat op de top van die hoge heuvel daar. En iedereen die zich niet aan onze hoge normen van gerechtigheid houdt, die bestraffen wij.” Nu keek de vreemdeling verbaasd en zei: “maar ik zie zoveel onrecht; hoe kan dat dan?” “Onrecht?” riep de dame vragend uit; “in dit land is geen onrecht. Iedereen is hier gelijk. Ik heb hier nog nooit onrecht gezien.” “En dat oude vrouwtje dan, dat uit haar boerderijtje is verdreven en nu op een flatje zit te verkommeren, is dat geen onrecht?” vroeg de zwerver. “Nee”, dat oude wijf stond de vooruitgang in de weg met dat krotje van haar en die tuin vol van die malle tuinkabouters. We kunnen geen rekening houden met iedere zonderling. Het gaat immer om het algemeen belang!” Een beetje geïrriteerd liep de vrouw door.

De zwerver deed al geen moeite meer om de heuvel van het paleis van de gerechtigheid te beklimmen. Vermoeid ging hij op een bankje zitten om al zijn ervaringen nog eens rustig te overdenken. Na een tijdje kwamen er twee keurig geklede heren op hem af en vroegen hem: “Bent u die man die van die vreemde vragen stelt?” “Nee”, zei de vreemdeling, “dat ben ik niet, ik heb heel gewone dingen gevraagd.” “Mogen wij dan even uw nummer weten?” vroeg een van de heren. “Ik heb geen nummer en hoef ook geen nummer, ik ben maar een vreemdeling op doortocht.” “Als u geen nummer heeft, dan kunt u niet in ons land blijven, want zonder nummer kunnen wij u niet verwerken in onze computers - U moet hier weg!”

En de vreemdeling ging naar de woestijn, buiten het land van de vrede en de gerechtigheid.

Op een grote steen die daar lag ging hij zitten en de tranen kwamen in zijn ogen. Hij huilde dagen, tot er een plas van tranen was rond de plek waar hij was gezeten. Tenslotte viel hij in slaap. Bij zijn ontwaken zag hij, dat op de

plaats waar eerst de vijver van tranen was, nu allerlei prachtige bloemen groeiden. Een gevoel van heelheid, liefde en eenheid overviel hem. En hij dankte God, voor Zijn vrede en gerechtigheid.

Dit verhaaltje vormde de inleiding van mijn overdenking tijdens de dienst van 14 november j.l. naar aanleiding van de traumatische gebeurtenissen van de daaraan voorafgaande dagen.

Ik schreef het in een opwelling als reactie op een springvloed van bezweeringsformules, betweterij en zogenaamde deskundigheid die over ons werd uitgestort. Het hele napraatcircuit draaide op volle toeren. Er stonden heel wat beste stuurlieders aan de wal! Iedereen wist, op zijn manier, de oorzaak en de oplossing wel. Of men met al dit geklets de verwarring bezworen heeft, is echter zeer de vraag. Mij bekwam de vrees dat, als paddenstoelen, er weer allerlei adviescolleges en andere instituten uit de grond worden gestampt en er weer honderden rapporten worden geschreven die nauwelijks zullen worden gelezen. Het is mijns inziens een valse verwachting dat een overheid altijd in staat is dit soort zaken op te lossen. De ervaring leert dat een overheid hoogstens maatregelen kan nemen zodat het niet verder uit de hand loopt.

Wat ik zo jammer vond was, dat niemand heeft durven zeggen dat wij ons met onze samenleving in een crisissituatie bevinden en dat wij voorlopig machteloos zijn om te voorkomen dat er verharding plaatsvindt en enkelingen tot terreurdaden over gaan. Zieke geesten geneest men niet. De oorzaak hiervan is dat onze samenleving kan worden getypeerd als een oppervlakkige en verdeelde maatschappij, waar niemand werkelijk vat op heeft. Daarom zou het goed zijn, eerst eens eerlijk onze machteloosheid te erkennen. Machteloos- zonder macht of enig streven naar macht, - zelfs niet de macht om een zogenaamde goede zaak te dienen. Die machteloosheid dwingt namelijk tot bescheidenheid. En pas vanuit die bescheidenheid worden begrippen als vrede, vrijheid, gerechtigheid weer op een eerlijke manier hanteerbaar en vindt op de lange duur misschien een kentering plaats. Maar dan is het wel een taak van ieder van ons persoonlijk om nog een goed na te gaan hoe wij zelf met begrippen als vrijheid en verantwoordelijkheid omgaan.

Het kerstfeest is bij uitstek het zinnebeeld van bescheiden machteloosheid. We scharen ons rond een kind in de kribbe (tegenwoordig voederbak) die tot een voorbeeldmens zou worden. Hij houdt ons voor, dat we moeten blijven geloven in de zachte kracht in onszelf.

De kracht van de liefde, de vrijheid en de vrede. Daar zijn geen machten en paleizen voor nodig.

KERSTGEDICHT

KERST is als een opgaande zon: als je de gordijnen dicht houdt, geloof je niet dat er licht is, behalve misschien als je de schakelaar omzet, en zelfs dáárvoor moet je opstaan als je niet toevallig een afstandsbediening of een sloofje hebt, of zo.

KERST, de geboorte van Levenslicht, lijkt maar eens per 2000 jaar plaats te vinden, wordt slechts éénmaal per jaar herdacht, maar zij die wijzer zijn weten dat zelfs de zon geen dag verdwenen is. Slechts aan de andere kant van waar jij kijkt.

KERST: je staat op, doet je gordijnen open en ziet dat het nog donker is. Toch begint een nieuwe dag: je vertrouwt erop dat je ook die dag het licht zal zien want iets 'oer-achtigs' heeft je geleerd dat het er altijd voor je is.

KERST. Je (hart) zingt van vreugde: niet de engelen en met anderen over herders en schapen, over klokken en sleighbells, over reindeers and snow, over sterren en kaarsjes, over liefde en Vrede, en over samenkomen.

KERST. Ieder kaarsje, dat je aansteekt, leert jou dat jij het lichter kunt maken om jou heen. Je hoeft alleen maar op te staan om het te doen. Jij weet dat het brandt, ook als anderen de andere kant op kijken, misschien wel naar hun eigen kaarsje?

KERST, 'n Kaars in de felle zon is als 'n mens in het Goddelijk Licht: hij wordt als alle gesmolten kaarsen. Je beseft dat een kaars een lont is met een jasje aan kasjmier of nylon, satijn of katoen; met gaten of zonder; in rood, geel of groen - dat smelt tot er niets van over blijft, behalve het licht als je hebt gekeken.

KERST: een feest om wakker te worden, je ogen open te doen en op te staan! Een nieuw jaar begint.

Maria Talis



BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken mevrouw W. Bosch-Sipkes.

Mevrouw Bosch zal in mijn gedachten blijven voortleven als een hartelijke, meelevende, verstandige en ruimdenkende vrouw. In heel haar handelen en spreken straalde voor mij mevrouw Bosch een prettige, ongekleurde, natuurlijke waardigheid uit. Hoewel tijdens de gesprekken, de heer Bosch domineerde, was mevrouw Bosch er altijd nauw bij betrokken en zorgde zij met haar kernachtige opmerkingen vaak voor de meer gevoelsmatige en humoristische inbreng. Haar wieg stond in Haarlem waar zij opgroeide in een gezin met nog twee zusters. Zij volgde zonder moeite de lagere school en vervolgens de ULO en de opleiding tot kleuterleidster. Op achttienjarige leeftijd ging zij intern de opleiding tot verpleegster volgen. Na enige jaren als verpleegkundige werkzaam te zijn geweest, werd zij aangesteld tot directrice van ziekenhuis 'de villa' in het Noord-Hollandse Hoorn. Tot haar huwelijk met Jacob Bosch, zij was toen 46 jaar, heeft zij dit verantwoordelijke werk met veel inzet en vreugde gedaan. De heer Bosch, die ook een verpleegkundige achtergrond had, was op dat moment aangesteld als predikant te Varsseveld. Zo veranderde haar rol van directrice in die van Domineesvrouw. Voor onze geloofsgemeenschap is mevrouw Bosch van onschatbare waarde geweest. Met groot enthousiasme gaf zij leiding aan de toen nog zeer grote zondagsschool, waarbij haar muzikale vorming aan de piano en haar opleiding tot kleuterleidster zeer goed van pas kwamen. Bovendien was mevrouw Bosch de stuwende kracht bij de vrouwenclub. Veel mensen uit ons dorp bewaren daaraan nog goede herinneringen. Ook pastoraal stond zij haar man bij. Zij stond, met haar sterk ontwikkelde sociaal gevoel, met hart en ziel voor de mensen klaar. Zij hield van structuur en een vaste regelmaat in haar levenspatroon. Tijdens de vakanties naar Duitsland, Denemarken en Engeland werd weer energie en inspiratie opgedaan voor de kerkelijke taken. Ook nadat haar man met emeritaat ging hebben zij nog vele jaren mooie culturele reizen gemaakt. Moge de Eeuwige mevrouw W. Bosch-Sipkes in zijn barmhartig licht, weer verenigen met de man die zij liefheeft.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand opgenomen: Hr. D.W. (Wim) Tannemaat Mw H.G. (Rieky) Tannemaat en Mw J. Hofs-Schuurman, maar zij zijn thans weer thuis. Thans verblijft daar op dit moment nog: Hr H. Wielheesen. In het VU ziekenhuis te Amsterdam was

opgenomen Mw H.E. Beunk-Wiersma, ook zij is thans weer thuis. In St. Antonia te Terborg verblijven momenteel: Mw Duitshof-Jolink en Hr G.J. Weikamp; Mw Stoltenborg-Kreeftenberg en in het logeergebouw Mw C.H.W. te Mebel.

In 'den Ooiman' (afd Mimosa) is reeds enige maanden opgenomen Mw D. Radstake-Gemmink.

EEN WOORD VAN DANK.

Deze keer was het voor het laatst dat de heer Hendrik ten Brinke, van de Zelhemseweg 1, in zijn wijk de 'Eendracht' heeft rondgebracht. Hij heeft de wens te kennen gegeven per 1 januari 2005 hiermee te willen stoppen. Wij hebben, mede gezien zijn leeftijd, 83, alle begrip en willen hierbij onze hartelijk dank uitspreken voor de meer dan vijftien jaar dat hij onze geloofs-gemeenschap met deze verspreiding van dienst is geweest.

Ook mogen Narda Schuurman-Maatkamp, Dinie ten Brinke-Rougoor, Antje Wisselink-Janssen en Mira Havekes-Jansen wel eens in het zonnetje gezet worden voor de prachtige bloemstukken die zij voor iedere kerkdienst weer verzorgen. Vooral de bloemstukken tijdens de herdenkingsdienst van 21 november j.l dwongen ieders waardering af.

VERANTWOORDING GIFTEN

De afgelopen maand mocht ik van Mw G.J. D.-K € 10,-, van de fam. N.N. € 100,-; van Hr H.G uit Canada € 50,-; van Mw H.Huit Delft € 100,-; van Mw A.L. L-B € 10,- en van Mw H. D.-W € 15,- ontvangen, voor al deze giften onze hartelijke dank.

De penningmeester ontving van de gemeenteavondcommissie een gift van € 200,00. Dit bedrag is bestemd voor de activiteitencommissie, die de lezingen organiseert. Hartelijk dank daarvoor.



GEBOREN!

' ARNO' Teunis , zoon van Johan Coenradi en Gwen Spaa en broertje van Krista en Lucas. Hij werd geboren op donderdag 25 november 2004. (Eksterhof 22, 7051 WL Varsseveld, tel. 242918 Wij wensen Gwen, Johan, Krista en Lucas veel geluk met deze zoon en broer en spreken de wens uit dat de Eeuwige zijn leven moge zegenen.

OOK GAAN ONZE GELUKWENSEN NAAR:

Henny Gesink, voor zijn 40-jarig Jubileum bij het Varssevelds Mannenkoor.

EEN KLEINE AANSPORING

Voor wie nog geen lid is, maar toch onze geloofsgemeenschap een warm hart toedraagt, is deze maand een mooie gelegenheid om u even aan te melden als lid. Een telefoontje of een briefkaartje aan ons secretariaat is voldoende. (Zie colofon)

EEN BLIK VOORUIT

Decembermaand, advent- en kerstmaand. Bij al onze diensten bent u weer van harte welkom. Bekijkt u het kerkdienstrooster op de achterzijde maar eens dan weet ik zeker dat u hierdoor geïnspireerd zult raken.

De beide KERSTDIENTSTEN zullen, ondanks vocale en instrumentale ondersteuning, beslist niet veel langer dan een uur duren .

Tijdens de dienst op 5 december, tweede adventzondag, in ‘den Es’ wil ik het even hebben over de kracht van een goede gedachte.

Zondag 12 december, derde adventzondag, luidt het thema: ‘In de woestijn van het leven een nieuw begin maken’ Het is merkwaardig dat alle drie de godsdiensten waar wij in het westen nauw bij betrokken zijn, het jodendom, het christendom en de islam alle drie in de woestijn zijn ontstaan. Daar waar de mens moet zien een weg te vinden. Tijdens deze dienst mogen wij dopen: ‘Demi’ dochter van Henri en Sandra Tuenter-Janssen. Met u wil ik hierover even nadenken.

Zondagmiddag 19 december (aanv. 14.30 uur) KERSTVIERING VAN DE ZONDAGSSCHOOL. Dit jaar weer eens in de Eendracht De kinderen hebben een leuk kerstspel ingestudeerd. En natuurlijk het kerstverhaal verteld en zingen we veel mooie kerstliedjes. Het belooft weer een heerlijke middag te worden waar jong en oud van harte bij zijn uitgenodigd. Ik roep hierbij alle kinderen, ouders en grootouders weer op voor de bijwoning van deze fijne dienst. De chocolademelk, de limonade, de koffie en de versnaperingen zijn gedurende de viering en na afloop voor iedereen aanwezig! Wat moeten wij in Varsseveld ontzettend blij en dankbaar zijn dat wij deze mooie traditie nog kunnen handhaven!

DE KERSTAVONDDIENST (vrijdag 24 december)

Het thema van deze dienst luidt: 'Een stil geheim'. Misschien komen wij nergens sterker, dan juist bij de geboorte van een kind voelbaar in aanraking met dat grote geheim van vrede, licht en liefde, waarvoor wij stamelend het woord God gebruiken. 'Ons' koor heeft weer een aantal prachtige liederen ingestudeerd voor deze avonddienst.

Het thema van de KERSTMORGENDIENST luidt: 'Het innerlijk licht'. In deze duistere tijden is het goed om eens even stil te staan bij de kracht van het innerlijk licht dat voor ons allen schijnt.

Aan de dienst wordt instrumentaal meegewerkt door Bert Vinke (orgel en piano) samen met M-Huberte Meijer-Paumen en Hermine Essink-Stekelenburg (beiden viool) Tijdens deze dienst is er peuteroppas.

OUDEJAARSDIENST.(vrijdagavond 31 december 19.30 uur) Tijdens de overdenking wil ik even met u stilstaan bij woorden die ons kunnen helpen om toch hoopvol naar de toekomst te kijken.

HET JUBILEUMBOEK "EENDRACHTIG & VRIJ, OF DE ZINNIGE VARSSEVELDSE PARADOX IS NOG STEEDS VERKRIJGBAAR. Een toepasselijk geschenk voor iedereen die Varsseveld en de Vrijzinnigheid een warm hart toe draagt. Denkt u ook eens aan uw kinderen en kleinkinderen of vrienden in het buitenland! EEN ZEER TOEPASSELIJK GESCHENK VOOR DE KOMENDE FEESTDAGEN! Als u nog een exemplaar (of meerdere) wenst te ontvangen, neemt u dan even contact op met de heer Benny ten Brinke, Kon. Julianalaan 7, 7051 DH Varsseveld, tel. (0315) 242266

VERSCHIJNING 'EENDRACHT' IN JANUARI.

In verband met het feit dat oudejaarsavond en nieuwjaarsdag in het week-einde vallen zal de Eendracht van Januari een week later verschijnen. De aankondiging van de kerkdienst voor de eerste zondagen van januari treft u reeds aan op de achterpagina van deze editie.



UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Terwijl ik op de Weth. Berkhoffschool het verhaal van ‘Job’ aan het vertellen was, kwam daar de uitdrukking ‘en zijn haren rezen hem ten berge’ in voor. Een uitdrukking die een plaats heeft gekregen in ons taalgebruik. Daarom vroeg ik aan de jongelui: “Wat bedoelen de mensen als zij zeggen: ‘zijn haren rezen hem ten berge’?” Ze kwamen er niet uit. Willem Rijnsaart deed toch een poging: “Dat betekent dat het volk over de bergen reist.”

Ieder kind dat jarig is krijgt van mij ook altijd een aardigheidje.

Vorige week vroeg ik dus bij het begin van de les aan groepen 3 en 4 van de Leemvoortschool: “Is er de afgelopen week nog iemand jarig geweest?”, waarop Laura ten Brinke naar mij toekwam en zei: “Ik ben pas jarig de dag na de oliebollen!”

TENSLOTTE,

Denk ik met vreugde terug aan de prachtige zang tijdens jubileumdienst van 31 oktober van ‘Fontana di voce’ (voor wie dit optreden gemist heeft, is er zaterdagavond 11 december nog een mogelijkheid hen te horen; zie elders in deze editie, pag. 20).

Ook de herdenkingsdienst van 21 november was erg fijn. Het blijkt dat wij hiermee in een behoefte voorzien. We zullen met deze zondag beslist op de ingeslagen weg voortgaan. Mijn dank gaat hierbij uit naar Angelique Niks-van Oosten die mede heeft bijgedragen aan het welslagen van deze dienst. Tijdens een radioreportage ter gelegenheid van de 90e verjaardag van Prof Eduard Schillebeeckx, sprak hij weer wijze woorden. Eén wil ik u niet onthouden: “Alleen God is absoluut, een godsdienst niet.”

Ik nodig u daarom van harte uit voor de advent- en kerstdiensten om samen met u naar antwoorden te zoeken die aan het leven zin verlenen. Ik wens u in dit opzicht een feestelijke maand toe met een heerlijke pakjesavond en een prachtig kerstfeest.

Met deze gedachte wens ik u allen een gezegend Kerstfeest en spreek de hoop uit velen van u tijdens de diensten in de komende maand te mogen begroeten.

Met een hartelijke groet aan u allen, A.M.J. Meijer.

OVERIGE ACTIVITEITEN VAN ONZE AFDELING IN DE KOMENDE MAAND

BERICHTEN VAN DE VROUWENCLUB

9 December: Sint Nicolaas,
20 December: Kerstfeest, 19.45 uur,
13 Januari 2005: Nieuwjaarsvisite,
27 Januari 2005: Vrouwenclub II.

DE 60+ CLUB

Deze komt in december niet bijeen, maar wel weer in januari en wel op dinsdagmiddag 11 januari (14.30 uur) voor een gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst.

VOLKSKERSTZANG IN VARSSEVELD

Zondag, 19 december 2004, wordt in de Van Pallandthol te Varsseveld de jaarlijkse Volkskerstzang gehouden. De avond begint om 19.00 uur.

De samenhang wordt begeleid door Muziekvereniging Jubal uit Varsseveld. De Varssevelts Mannenkoor en Enjoy uit Westendorp zullen enkele liederen zingen.

Verder zullen kinderen, die in de herfstvakantie hebben meegedaan aan BE-REGAAF Kinderfeest, hun medewerking verlenen. Zij zullen door middel van zang, dans en toneel op hun wijze het kerstevangelie naar voren brengen. Dit komt dan in de plaats van de meditatie door een voorganger.

De Van Pallandthol straalt door zijn aankleding en opstelling van de stoelen een speciale sfeer uit.

Voorafgaande aan de Volkskerstzang zullen leden van de Varsseveldse Midwinterhoornblazers in de omgeving van de hal hun tonen blazen.

De Van Pallandthol is open vanaf 18.30 uur.

ZONDAG 19 DECEMBER

KERSTZANGDIENST IN DE VAN PALLANDTHAL!

Bij het ter perse gaan van deze editie waren hierover verder nog geen details bekend. Zie hiervoor de Wisch-Post van 14 december.

Hollingstedt 2005 !!!

Noteer nu vast de data !

Van zondag 3 juli tot donderdag 7 juli
zijn de Hollingstedters te gast in Varsseveld en omstreken.

GEMEENTEAVOND

Met een goed gevoel kunnen we terugkijken op de gemeenteavond van 2 november jl. Voor deze avond was de cabaretgroep “Jeetje Mina” uit Haaksbergen uitgenodigd. De dames (vier in aantal) wisten op uitstekende wijze het publiek te boeien met hun actuele sketches en aandoenlijke liedjes waarbij “de knoop” centraal stond. Onze huidige maatschappij werd op humoristische, maar ook kritische manier in ogenschouw genomen en dit werd alom gewaardeerd.

De dames van de vrouwenclub hadden zoals vanouds een verloting georganiseerd en alle loten waren in een mum van tijd verkocht. De prijzen waren dan ook zeer de moeite waard.

Al met al was het een geslaagde gemeenteavond en zien we uit naar de volgende.

60+CLUB

Verslag 9 november 2004

Na het welkomstwoord van Janny, waarin ze ons trakteerde op een leuk “Herfstliedje” geeft Janny het woord aan de heer Gerrit Bruggink die ons deze middag via een diaserie het één en ander zal vertellen over het Natuur en Wildbeheer in Nederland met het accent op de Achterhoek. De Wildbeheerseenheid Aalten en Omstreken is een samenwerkingsverband waarin o.a. ook de rijkspolitie zitting heeft.

Sinds 2002 is er een “Flora- en Faunawet” waarin jachtopzieners (groen) en politie (blauw) samen werken. Zij controleren o.a. op verboden vangmiddelen bij het vissen en het zetten van strikken door stropers. Ook word er gecontroleerd op het illegaal storten van vuilnis. Eenmaal per jaar meestal begin maart, organiseren jagers in samenwerking met scholen een grote schoonmaakdag om zwerfvuil op te ruimen. Zo’n ophaaldag levert gemiddeld 20 tot 25 m³ zwerfvuil op. Dit is één van de manieren om de jeugd nau-

wer bij de natuur te betrekken. Op scholen wordt verder voorlichting gegeven over natuurbeheer waarbij tevens aandacht wordt besteed aan boomsoorten en het oppompen van water. Jagers beheren het wild en de jacht is daar een onderdeel van. Zo hebben ze een wagen met preparaten (opgezette dieren) samengesteld als voorlichtingsmateriaal over wat wildbeheer zoal inhoud. Een ander onderdeel van natuurbeheer is het aanleggen van biotopen. Een biotoop is een leefgebied voor alle dieren, dat houdt in dat er voedsel, dekking en rust moet zijn. Door het aanleggen van houtwallen, waterbekkens en rustgebieden kan men dat realiseren.

Belangrijk voor het wildbeheer is ruwe grond waar planten met vruchten en zaden groeien. De jager is een natuurliefhebber en wil dat er in de natuur plek is voor alle diersoorten. Jagers zorgen ervoor dat bepaalde soorten niet gaan overheersen. In het jachtseizoen mag er vrij gejaagd worden op de haas, het konijn, de houtduif en de fazant. Voor ander wild is een afschietvergunning nodig. Reeën komen in heel Nederland veelvuldig voor maar met name in de Achterhoek. Naar schatting telt Nederland zo'n 60.000 reewild. Alleen in de Achterhoek kwamen er in 2003 zo'n 665 stuks om het leven in het verkeer. Door middel van spiegels langs de wegen probeert men dit terug te dringen. Ook heeft de Kon. Ned. Jagersver. waarbij de jagers zijn aangesloten oog voor de vogelstand. Weidevogels staan ook de belangstelling van de Wildbeheereenheid. Zo is de patrijs in Nederland bijna uitgestorven en komt het korhoen alleen nog op de Holterberg en de Hondsrug sporadisch voor. Deze vogelsoorten worden vooral bedreigd door vossen en marters. De jagers pleiten dan ook voor het afschieten van deze dieren die geen natuurlijke vijanden hebben. Beheren is belangrijk. Het gaat er niet om bepaalde diersoorten uit te roeien maar het leefgebied van alle soorten in stand te houden. De heer Bruggink pleit er voor dat er ook iets gedaan moeten worden aan de gaai-achtigen. Al met al kwam de heer Bruggink bijna tijd tekort om zijn enthousiaste verhaal aan ons kwijt te kunnen. We hebben veel opgestoken van zijn betoog en na het bedankje van Janny, dat vergezeld ging van een flesje bosbessensap en een droge metworst, kreeg hij dan ook een warm applaus.

Janny attendeert er tot slot nog op dat er in december geen 60+-club is en hoopt dat iedereen op 11 jan. 2005 bij de nieuwjaarsvisite weer aanwezig is.

Uitslag enquête

Betrokkenheid bij NPB groot !
Meer behoefte aan variatie !

De respons op de NPB-enquête was goed: 142 formulieren kwamen terug. Daarvan waren er 11 ingevuld door beide echtlieden. Dat houdt in dat er in totaal 153 van onze 624 leden hun mening gaven. Dat is ruim 24%, oftewel bijna een kwart. 27 van de 142 formulieren waren het gevolg van de persoonlijke benadering (per telefoon) van zo'n 60 leden uit de groep t/m 50 jaar. De respons uit die groep was in eerste instantie gering. De positieve reacties bij die belronde sterken ons in het idee, dat de betrokkenheid bij de NPB ook onder jongeren aanwezig is, maar dat zich dat weinig vertaalt in zichtbaar kerkbezoek.

Bij de berekening van de percentages zijn we per vraag uitgegaan van het aantal antwoorden, omdat niet alle vragen door iedereen zijn ingevuld. Ook waren er per vraag meerdere antwoorden mogelijk.

Bij de eerste vraag **'Ik vind de NPB belangrijk omdat ..'** gaf 38% aan zich betrokken te voelen, omdat er meer in het leven is dan het alledaagse. 30% vindt tevens dat de kerk hoort bij doop, huwelijk en overlijden. 19% baseert de binding met onze vrijzinnige geloofsgemeenschap mede op het feit dat de ouders ook lid waren. Ruim 10% gaf een andere reden aan. Daarbij werd vooral het saamhorigheidsgevoel benadrukt. Aan de sociale, pastorale en maatschappelijke functie van onze kerk wordt veel waarde gehecht. Opmerkelijk is het feit, dat dit aspect ook voor leden die niet actief diensten en/of lezingen bezoeken een reden is om zich betrokken te voelen bij de NPB. En dus om lid te blijven. Ook het vrijzinnige karakter, de ruimte voor persoonlijke geloofsopvatting en de kerk als inspiratiebron kwamen in de antwoorden naar voren. 9% gaf aan geen binding met de NPB te ervaren.

'De NPB spreekt mij niet (meer) aan omdat ..' ik op zondagmorgen liever iets anders doe, zei 16%. Uit de toelichting blijkt dat dit niet altijd wil zeggen dat de diensten niet aanspreken, maar dat men de zondagochtend vaak als 'familie-moment' beschouwt. Met name wanneer er studerende kinderen zijn, die alleen in de weekeinden thuis komen. Deze groep gaf in het punt 'diensten op een ander tijdstip' te kennen wel voor een middag of avond te

voelen. Dit geldt ook voor de groep (vooral in de leeftijd t/m 50 jaar) die op de zondagmorgen andere activiteiten zoals sport beoefenen. Bij 14% boeien de preek en de liederen niet. Als toelichting geldt o.a. dat de preken soms wat moeilijk te begrijpen zijn. Een grote groep heeft graag korte eenvoudige preken, die aansluiten bij de actualiteit. Ook is er een sterke voorkeur voor moderne makkelijk mee te zingen liederen. Slechts 1% vindt dat de diensten vooral op ouderen zijn gericht. De belangrijkste uitkomst bij deze vraag zit in het slot: de overgrote meerderheid (62%) geeft aan deze deze vraag niet te kunnen beantwoorden, omdat de NPB wèl aanspreekt !! Een groot compliment voor iedereen die zich voor onze geloofsgemeenschap inzet.

‘Mijn interesse gaat uit naar ..’ diensten met gastsprekers, zei ruim 36%. Uit de toelichting blijkt, dat er o.a. belangstelling is voor sprekers uit andere religies, zoals de dienst over de islam twee jaar geleden. Men ziet dit als stap in de richting van wederzijds begrip bij multi-culturele verschillen. 31% geeft ‘meer zang en muziek’ aan. Koorzang en (gast-)muzikanten hebben de voorkeur, maar de geënquêteerden zingen zelf ook graag (vooral bekende) liederen mee. De diensten met een speciaal thema scoren hoog: de nabestaandendienst wordt erg gewaardeerd en ook voor diensten met een meditatief karakter is er veel belangstelling. Beide scoren 25%. Het klankschalenconcert van enkele jaren geleden wordt gericht genoemd. 33% stelt prijs op jeugd- en kinderdiensten en 18% komt met eigen suggesties, waaronder thema- en gespreksdiensten en diensten in het dialect.

‘De NPB organiseert in de wintermaanden lezingen.’ Een goede zaak, vindt 62%. Ruim 15% gaat er ook daadwerkelijk regelmatig naar toe. Naast de lezingen is er ook belangstelling (5%) voor gespreksgroepen, themabijeenkomsten en/of inloopavonden. Als suggestie zijn er o.a. praten over generatieverschillen en (geloofs)opvoeding. Voor 18% van de beantwoorders van deze vraag hebben de lezingen geen toegevoegde waarde.

Als **‘thema’s voor de lezingen’** ziet men graag natuur en gezondheid (24%), maatschappij en ethiek (22%), het boven-natuurlijke (15%), religie en psychologie (beide 13%) en kunst (9%). 4% gaf daarnaast nog eigen suggesties, waaronder filosofie, astrologie en lezingen over de wereldgodsdiensten.

Bij de **‘Overige opmerkingen’** geldt als bijzonder aandachtspunt dat we als geloofsgemeenschap vooral vrijzinnigheid, ruimdenkendheid en respect

voor ieders mening en beleving moeten uitstralen. De verbondenheid met elkaar, aandacht voor elkaars behoeftes en de zorg voor zieken en ouderen zijn een taak van onze geloofsgemeenschap. Ook een goede sfeer en gezelligheid met een informeel laagdrempelig karakter dragen volgens de inzenders bij aan saamhorigheid en een positieve uitstraling. In het bijzonder kwam naar voren dat ons maandblad 'Eendracht' met veel plezier wordt gelezen. Een compliment voor de samenstellers.

Samenvattend mogen we concluderen, dat een groot deel van onze leden zich betrokken voelt bij de NPB. Dat geeft hoop voor het voortbestaan van onze geloofsgemeenschap. Slechts een gering aantal leden bezoekt met regelmaat de kerkdiensten en/of de lezingen, maar dit zegt blijkbaar weinig over het gevoel van verbondenheid. Het zegt wel iets over de manier waarop geloofsbeleving gestalte krijgt binnen onze NPB. Er is duidelijk behoefte aan meer variatie; gastsprekers worden daarbij veelvuldig genoemd.

Aan de hand van de antwoorden, wensen en suggesties zoeken we verder naar vormen die inspireren en die u in de gelegenheid stellen uw betrokkenheid met elkaar te delen. We blijven daarbij open staan voor verdere suggesties. Een ieder die met ons mee wil denken is van harte welkom!

We bedanken iedereen die meewerkte aan deze leidraad om onze vrijzinnige geloofsgemeenschap op koers te houden en met name diegenen die de moeite namen er persoonlijke gedachten en gevoelens bij te plaatsen. Bedankt!

Met vriendelijke groet van M-Huberte Meijer-Paumen,
Marjan Hengeveld, Bert Scheuter en Henk Beunk.



NABESTAANDENDIENST VAN 21 NOVEMBER JL.

Troost zoeken bij elkaar

Het thema 'troost' zoeken bij elkaar kwam in de dienst van 21 november goed tot z'n recht. De dienst verliep in een waardige sfeer, die respect uitademde naar de ontvallen dierbaren. De bijeenkomst werd op prachtige wijze muzikaal omlijst door mezzo-sopraan Christel Alexander-Blokhuis en organist Bert Vinke. De aanwezigen ervaarden warmte en respect en maakten dat na afloop ook kenbaar. Uit de reacties bleek tevens, dat het gevoel van saamhorigheid en de aandacht voor elkaar goed doet. Menigeen zag deze dienst als een soort afronding van een moeilijke periode. Niet dat het gemis er minder door is, maar de aandacht wordt toch als troost en als steun in de rug ervaren.

Het noemen van de naam en het plaatsen van een roos met een persoonlijke boodschap... 'Ik heb opgeschreven, dat ik hem nooit zal vergeten. Het voelt alsof ik hem nog een cadeautje mee kan geven', vertelde iemand.

De persoonlijke aandacht en zorg rondom deze bijeenkomst werd ook erg op prijs gesteld. Hieruit blijkt dat Angelique Niks-van Oosten en August Meijer tijdens de dienst vorm gaven aan het thema 'troost' en de betrokken leden en hun families ook tijdens de periode van overlijden en rouw tot steun zijn geweest. Hopelijk inspireren we elkaar, om ook buiten deze dienst troost te vragen en te geven wanneer dit nodig is. De grote opkomst getuigt van het feit, dat we in moeilijke tijden steun vinden in het geloof. Het afsluitende 'O, Heer die onze Vader zijt' klonk dan ook ontroerend, maar toch krachtig.

Herdenken is opnieuw stilstaan bij het afscheid.

Afscheid nemen is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen en verpakken
in goede gedachten der herinnering.

Marinus van den Berg vertolkt dit in het gedicht op de volgende pagina:

Afscheid

*Jij bent onvergetelijk geworden in mijn leven.
Jij zult altijd in mijn gedachten zijn.
Ik zal nog van je dromen en je stem nog horen.
Ik kan niet begrijpen dat jij weg bent, voorgoed.*

*Jij bent onvergetelijk geworden in mijn leven.
Jij zult altijd met mij meegaan op de levensweg.
Ik zal heimwee naar je hebben.
Ik had je langer willen vasthouden.
Ik had je nog zoveel willen vragen.*

*Jij blijft een litteken in mijn bestaan.
Jij blijft een teken van liefde in mijn leven.
Aan jou zal ik mij optrekken.
Jou gedenkend zal ik groeien en krachtig worden.
Ik zal vol levensmoed verder gaan.
Jij onzichtbaar bij mij.*

AMNESTY INTERNATIONAL VARSSEVELD

10 december: internationale Dag van de Rechten van de Mens. Op deze dag staat de Amnesty groep uit Varsseveld op de markt of in de bibliotheek (op dit ogenblik nog niet bekend). Ter gelegenheid van de campagne "Stop Geweld tegen Vrouwen" kunnen kaarten meegenomen worden om te ondertekenen en te versturen. Ook zijn er adressen van gevangenen aan wie een kaart gestuurd kan worden. En, zoals altijd, zijn er kaarten en kaarsen te koop.

Er zijn Goed Nieuws berichten uit Bangladesh, Soedan, Oezbekistan en er is een Palestijnse mensenrechtenactivist vrijgelaten!

De brieven voor december gaan naar Oezbekistan, Syrië en Saoedi-Arabië. Er wordt geschreven over een dreigende executie van een man die zonder onderzoek veroordeeld is tot de doodstraf, over marteling van gewetensgevangenen en mensen die zonder aanklacht in de gevangenis zitten.

Inlichtingen over brieven schrijven per telefoon: 617393 of 243077.

Onderstaand het gedicht dat Marjan Hengeveld maakte
voor haar goede vriend Theo Bruil
en dat ze voordroeg tijdens de nabestaandendienst van 21 november jl.

Lieve Theo,

*Al bijna vijf maanden, meer dan twintig weken,
Honderdéénveertig dagen
Honderdéénveertig vragen
Uren, die zonder jou zo onwerkelijk leken*

*Wanneer is het te kort, wanneer is het goed?
Lieve Theet, je had nog zo ontzettend veel te geven
Jij verstond de kunst echt te leven
Oprecht en intens, zoals geen ander doet*

*En soms, een moment, heel onverwacht
Is het of wij jouw stem even horen
Klinkt jouw lach in onze oren
Begint jouw gezicht op de foto nog harder te stralen,
alsof je even om ons lacht*

*Alsof grenzen heel even vervagen
Ben jij soms meer dan ooit dichtbij
Jouw leven was ons een geschenk en daarom Theet beloven wij
Dat wij jouw stralen verder dragen*

*Misschien ga je nog wel een stukje met ons mee
Wanneer wij aan jou denken, jou voelen, heel misschien
Want een horizon is zeker niet het einde
Maar slechts de grens van wat wij kunnen zien...*

BEVRIJDINGSMUSEUM GROESBEEK

Op zondag 17 oktober jl. bezochten we met de jeugd het bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Daar ging aan vooraf, dat we op de avond van de dodenherdenking op 4 mei samen naar een film keken over het Joods verzet. Een film die toch wel veel vragen oproep: Hoe zat het ook al weer precies? Hoe kan zo iets nou gebeuren? Met die vragen in ons achterhoofd vertrokken we met z'n elven naar Groesbeek. Na een hartelijke ontvangst door één van de (meer dan 600) vrijwilligers, werd ons een indringend beeld geschetst van de afschuwelijke gebeurtenissen uit de oorlogsperiode. Door alle informatie te illustreren met materialen, beeld, geluid en licht ontstaat er een bijzonder realistische sfeer. De koepel (in de vorm van een parachute) vormt een monument ter nagedachtenis aan de gevallen soldaten tijdens de operatie 'Market Garden'. Er liggen veel boeken met daarin de tienduizenden namen van (meestal) zeer jonge mensen die hun leven gaven voor onze vrijheid. Mensen met een verhaal, een thuisfront en een familie. Henk schreef treffend op zijn blaadje voor de 'gedachtenisboom': 'Door het zien van zoveel leed krijgt het woord mensdom wel een heel letterlijke betekenis.' En dan maar hopen dat we er genoeg van geleerd hebben, om het niet weer te laten gebeuren. Deze bijzondere middag heeft ons de waarde van vrede en vrijheid eens te meer doen inzien en was dan ook zeer de moeite waard!

MH

Mario, Geert Jan en Roy voor de herdenkingskoepel in de vorm van een parachute.

Chanin, Nadieh en Sharon bij het denkteken met de tekst 'Moge vrede heersen op aarde.'

Vorige maand zag u deze foto's reeds, maar toe ontbrak de tekst.

KERSTCONCERT

za 11 dec 20u Varsseveld
NPB Kerk, Doetinchemseweg 5



di 21 dec 20u Oosterbeek
VrVredebergkerk, vToul.vdKoogw 3

wo 29 dec 15u Arnhem

Walburgisbasiliek, Sint Walburgisplein 1

FONTANA DI VOCE

sopraan Mieke Doeschot,

alt Angela Andáy en Maaïke Bosscher **harp**

professioneel ensemble: trios, duetten, solo met harp/ citer/ ukelele.

Light for Night & Day

een oud verhaal op nieuwe wijze:

de Drie Wijzen uit het Oosten leren ons

cadeautjes te geven aan het Kindje

(zoals toewijding en gebeden).

Het 'Licht van Liefde' bereikt ons op vele wijzen
om vreugde en dankbaarheid te scheppen...



dansende wijzen uit Argentinië

vertederende wijzen uit Frankrijk

vrolijke wijzen uit Engeland

entree € 7,50

GROETEN UIT HANNOVER!

In de oecumenische Vredesdienst van 19 september hebben de kinderen vogels gemaakt, die de vrede konden verspreiden. Met behulp van witte ballonnen hebben we deze vogels met de wind mee laten vliegen. Hoeveel vogels hun vredesgroet gebracht hebben, weten we niet. In elk geval is er een-tje heel ver weg gekomen. Wel bijna 300 kilometer ver! Vanuit Hannover in Duitsland kregen we een berichtje van Svenja:

‘Hallo, ich heisse Svenja und habe Anfang Oktober den Friedensgruss von Joppe gefunden. Er lag in einem Stadtteil von Hannover in Niedersachsen/ Deutschland. Weit geflogen, oder?’

‘Hallo, ik heet Svenja. Begin Oktober heb ik de vredegroet van Joppe gevonden. Hij lag in een wijk van Hannover. Ver gevlogen, hè!!’

En wie is Joppe? Dat is Joppe te Lindert, Hiddinkdijk 22.
Gefeliciteerd, Joppe: JIJ bent de winnaar van de ballonnenwedstrijd!

Zondag 19 december 14.30 uur:

**Kerstviering van
de Zondagsschool
in de Eendracht.**

Een heerlijke middag voor jong en oud.
Iedereen is van harte welkom!



ADRESSEN AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN:

Afd. Aalten: Prinsenstraat 27

Afd. Dinxperlo: Wilhelminastraat 13

Afd. Zelhem: Piersonstraat 4

Op de leestafels bij de ingang van de kerk en de grote zaal van de Eendracht treft u een boekje aan met daarin vermeld de lezingen die door deze afdelingen worden gegeven.

PIT

Het Protestants Interkerkelijk Thuisfront stuurt ook dit jaar weer Kerstpakketten naar militairen die op vele plaatsen in de wereld (o.a. Irak) verblijven voor vredesmissies. Mocht u dit werk willen steunen dan kunt u uw bijdrage storten op gironummer 241 van Stichting PIT te Rijswijk.



LEZINGEN HERFST/WINTER 2004/2005

Tenzij anders vermeld worden deze lezingen gehouden in de grote zaal van de Eendracht, Beatrixstraat 1a en vangen aan om 20.00 uur.

De toegangsprijs is € 6,50 inclusief koffie/thee.

Dinsdag ‘Wat kan Haptonomie voor u betekenen?’
18 jan. 2005 Door mevrouw M. de Weerd.

Maandag ‘De motieven en hun betekenis in de schilderijen
21 feb. 2005 van Marc Chagall’,
door mevr. Ds E.W.H. Laman Trip-Kleinstarink.

Dinsdag ‘Het wonder van vergeving’,
22 maart 2005 door Willem Glaudemans.

Voor actuele informatie over deze lezingen zie onze website:
www.xs4all.nl/~npb

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



Voorganger:

Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld,
(0315) 24 20 80, meijerpaumen@zonnet.nl

Secretariaat:

N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2^b, 7065 AH Sinderen,
(0315) 24 12 06, willynijnhof@planet.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

B.H. Kraan, Zelhemsseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85

Verenigingszaal:

"De Eendracht", Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Penningmeester/administrateur:

Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld,
(0315) 24 21 36, g.j.hengeveld@freeler.nl

Gironummer:

846569 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Bankrekeningen:

Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265.
Allen staan t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Website: www.xs4all.nl/~npb

E-mail-adres: npb@xs4all.nl

Vrouwenclubs:

Voor I: Mw. D. Vrieze-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75,

Voor II: Mw. M. Jansen-Zeeplat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18

60+ Club:

Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 24 40 49, info@nijhof-keukens.nl

Verzorging "Eendracht":

Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp,
(0315) 29 85 59, digirini@xs4all.nl

Verzendklaar maken:

Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN Westendorp,
(0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake, Hr. G.H. Schepers,
Mw. D. ten Brinke-Rougoor en Mw. J.C. Sturris-Heijink.

Kopij adressen en redactie:

Rinus Luijmes (zie **Verzorging "Eendracht"**), ds. A.M.J. Meijer (zie **Voorganger**),
H. Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@euronet.nl.

Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, erna@fam-wolsink.myweb.nl en
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 61 75 42 / 61 70 63

NPB-Koor secretariaat:

Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

Autodienst:

zie: **Secretariaat**

December 2004

- Zondag
5 december 9.45 uur: NPB-dienst in 'Den Es' 2e Adventsdienst, ds A.M.J. Meijer; Thema: "Een goede gedachte" bij Matth. 31-12
- Vrijdag
10 december 16.30 uur weeksluiting in de Bettekamp; Ds A.M.J. Meijer.
- Zondag
12 december 10. 00 uur Ds A.M.J. Meijer; thema: 'In de woestijn van het leven een nieuw begin maken', bij Jesaja 43:9. Tijdens deze dienst mogen wij dopen: "Demi" dochter van Henri en Sandra Tuenter-Janssen.
Gelijktijdig zondagsschool in de Eendracht; voorbereidingen voor de kinderkerstdienst op 21 december.
- Zondag
19 december 14.30 uur KERSTVIERING VAN DE ZONDAGSSCHOOL in de grote zaal van de 'Eendracht', Beatrixstraat 1a. Er zal door de kinderen van de zondagsschool een kerstspel worden opgevoerd met als titel: "De nieuwe kerststal van de dominee".
Tijdens deze viering zingen we ook veel bekende kerstliederen en is er gezellig samenzijn met chocolademelk en versnaperingen.
- Vrijdagavond
24 december 19.30 uur: KERSTAVONDDIENST, ds A.M.J. Meijer, thema: "Een stil geheim", bij Jesaja 7: 10-15.
Aan deze dienst wordt meegewerkt door het NPB-koor o.l.v. Dhr. B. Wennink. Tijdens deze dienst is er peuteroppas in de achterzaal.
- Zaterdag
25 december 10.00 uur: KERSTMORGENDIENST, ds A.M.J. Meijer, thema: "Het innerlijk licht", bij Spreuken 4:18.
Aan dienst wordt muzikaal meegewerkt door Bert Vinke (orgel en piano) samen met M-Huberte Meijer-Paumen en Hermine Essink-Stekelenburg (beiden viool) Tijdens deze dienst is er peuteroppas.
- Vrijdagavond
31 december 19.30 uur: OUDEJAARSDIENST; ds A.M.J. Meijer, thema: 'Een oogje dicht knijpen', bij Job 42: 1-6
- Zondag
2 januari 2005 9.45 uur NPB-dienst in 'Den Es'. Ds A.M.J. Meijer, thema: 'Vreemdeling in deze tijd' bij Jesaja 41:18-29
- Zondag
9 januari 2005 Ds A.M.J. Meijer, thema: "Engelen van mensen", bij Lucas 4:21-30 Na afloop van deze dienst is er koffie in de Eendracht.