

IN DIT NUMMER O.A.:

Een blik vooruit; bij de diensten in de advent- en kerstmaand	8
40 jaar Volkskerstzang	16

VANUIT DE DUISTERNIS NAAR HET LICHT

Het is nu alweer bijna vijf jaar geleden dat wij vol verwachting de nieuwe eeuw tegemoet zagen. We waren op dat moment hoopvol gestemd. De burgeroorlog in voormalig Joegoslavië was beëindigd; alle voormalige communistische dictaturen in Oost-Europa waren zich aan het omvormen tot democratieën waardoor er van een oorlogsdreiging vanuit het oosten geen sprake meer was en de economische vooruitzichten schenen gunstiger dan ooit. Allerlei bedreigingen die ons in de tientallen jaren daarvoor angst hadden ingeboezemd, waren verdwenen. Er waren ogenschijnlijk goede redenen om de nieuwe, 21^e eeuw met vertrouwen tegemoet te zien.

Dat is wel een beetje anders uitgepakt. Angst voor een alles vernietigende wereldoorlog behoeven we niet meer te hebben maar het terrorisme



vanuit fundamentalistische Islamitische hoek heeft inmiddels heel wat dood en verderf gezaaid. Zelfs in ons land schijnen er figuren rond te lopen met plannen voor terroristische aanslagen en hebben we inmiddels te maken gehad met twee opzienbarende politieke moorden. Economisch bevinden we ons nog altijd in een dal en veel gezinnen hebben grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Ons overall zo geroemde poldermodel heeft meer weg van maar wat aan modderen. In het buitenland vraagt men zich nu af: 'wat is er met dat rustige en altijd zo goed georganiseerde Nederland aan de hand?'

Allerlei opinieonderzoeken geven aan dat onzekerheid en een gevoel van onveiligheid zich van de mensen heeft meester gemaakt. Op de radio hoorde ik een mevrouw uit Koevoorden zeggen dat een terreuraanslag haar grootste angst was. Toen ik dat hoorde dacht ik: 'hier is iets merkwaardigs aan de hand.' De kans dat deze mevrouw een verkeersongeluk of een ongeluk in huis oploopt dan wel dat haar een ernstige ziekte treft is misschien wel duizend keer groter maar haar angst betrof een eventuele terreuraanslag in Koevoorden.

Een te verwaarlozen optie. Ik vrees dat hierbij de nieuwsvoorziening een belangrijke rol heeft gespeeld. Uiteraard is het de taak van de media om ons op de hoogte te stellen van wat er in de wereld gaande is, maar het is aan ons om negenennegentig procent van wat de media ons voorschotelen voor kennisgeving aan te nemen en ons er niet door te laten verontrusten. Het is zaak, louter uit zelfbescherming, alleen datgene tot ons gemoed toe te laten wat voor ons persoonlijk van belang kan zijn.

We moeten ons realiseren dat de media zich bij voorkeur storten op een 'hype', zoals dat tegenwoordige genoemd wordt. Zeg maar: de waan van de dag opblazen. 'Hype' komt van hyper = dus: overdrijven. De media geven in veel gevallen de sensationele kanten van de werkelijkheid weer. Maar al die sensationele gebeurtenissen vormen slechts een heel klein onderdeel van de werkelijkheid en zeker van onze persoonlijke werkelijkheid. We mogen onze angst niet laten voeden door al dat sombere nieuws. Dat leidt tot duistere en onbestemde gedachten. Daarnaast is het ook van belang om goed te kijken naar onze persoonlijke angsten.

Voor alles kan je wel bang zijn. Angst, we zeggen wel eens; Hij stierf duizend angsten! Ach, ik denk dat dit ze nog niet eens allemaal zijn. Het

aantal verschillende angsten is ontelbaar. Ik heb een man gekend, die wanneer hij toevallig met z'n auto een straat insloeg en vergeten was op het verkeersbord te kijken, z'n wagen achteruit reed om te zien of hij niet toevallig een verkeersovertreding had begaan. Zo diep zat in hem de angst geworteld om iets verkeerd te doen. Dat hij met deze manoeuvres een gevaar op de weg was, beseftte hij zelf best, maar eenmaal op de weg, sloeg de angst weer toe en verviel hij weer in zijn twijfelend gedrag.

Ik geef toe, een uitzondering. Maar juist zulke gevallen tonen ons waartoe angst kan leiden. Letterlijk was op deze handelwijze van toepassing: dat hij er niet erg mee opschoot en voor zichzelf en voor anderen een gevaar op de weg was. Hiermee wil ik niet beweren dat alle angst zinloos is, in tegendeel. Angst vormt een onmisbaar bestanddeel van ons driftleven. We zouden niet zonder kunnen. Leven zonder angst leidt tot roekeloosheid, en dit leidt weer tot ongelukken. In dit verband is het interessant om even te kijken naar het woord roekeloos.

Roeken betekende in het Oudnederlands: zorg hebben – rekenen – rekening houden met. Dat is de goede, doelmatige angst. Een gevaar dat wij in overweging hebben genomen en de kansen daarop hebben berekend. Als we echter wegvlugten uit de angst of ons door de angst laten regeren, dan brengt angst niets anders voort dan schaamte en vernedering en een niet eindigende aaneenschakeling van smaad en verdriet. Gezien de overweldigende vloed van informatie die op de hedendaagse mens in allerlei vormen op hem afkomt, is het een steeds belangrijker wordende levenskunst om nuchter en onverstoorbaar de dingen op ons af te laten komen en door een fijnmazige zeef te laten gaan.

Ons geloof kan ons daarbij behulpzaam zijn. Ook al zien wij soms geen uitweg, dan mogen wij, inplaats van de zaken met geweld en macht te forceren, ons probleem in vertrouwen leggen in de handen van God. Steeds weer gaat het in de bijbel om de keuze voor angst of vertrouwen op de Eeuwige. Het is het besef van die keuze die het ons mogelijk maakt, om opkomende angsten beheersbaar te houden.

Om een maxime van de dichter Goethe aan te halen. “Het liefst wilde ik bij diegene leven die uit het duister naar klaarheid streven.”

Om die zelfinkeer en die klaarheid gaat het bij de beheersing van angst. Een stil en diep gebed kan ons hierbij behulpzaam zijn, als een vorm

van innig contact, van liefde en vertrouwen. Hieruit kan het besef rijpen: God laat niet varen het werk dat hij eens aan mijn leven begon. Mijn zorgen en angsten, mijn tranen en verdriet, liggen besloten in zijn hart. Door de duisternis heen zal hij nieuwe mogelijkheden geboren laten worden, kracht schenken en het opnieuw licht doen zijn. In alle opzichten staat ons Kerstfeest zinnebeeldig model voor deze gedachte die ook later één van de kernthema's zou zijn van Jezus van Nazareth wiens geboorte wij met kerstmis vieren.

Kerstmis, het feest van de hoop. Want is het niet heerlijker om dat samen te vieren.

Dat ik velen van u tijdens onze advents- en kerstdiensten mag begroeten.

A.M.J. Meijer

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken

Op zondag 6 november 2005 overleed op 83-jarige leeftijd mevrouw

Johanna Wilhelmina Gerharda Hemink-Jolink

Het leven van Jo ving 83 jaar geleden aan op "Groot-Heusinkveld", de boerderij die al sinds 1872 in bezit was van de familie Jolink, waar zij samen met haar oudere zuster Dien en jongere broer Johan opgroeide en er een fijne jeugd mocht doorbrengen. Na de huishoudschool, kwam zij bij haar ouders op de boerderij.

Na haar huwelijk met Johan Hemink in 1952, kwam ook hij op Groot-Heusinkveld om daar zijn schoonvader bij te staan in het bedrijf. Enkele jaren later zagen dochters Hanny en Janneke het levenslicht.

Het was een hele taak die op Jo haar schouders rustte. Haar ouders woonden nog op de boerderij waarvoor zij veel werk verrichtte. Het punctueel reinigen van de materialen en de machines zouden naast de moes- en siertuin, altijd vaste werkzaamheden blijven. Daarbij was er de zorg voor haar man en dochters en het inwonende personeel. Vooral in de drie jaren dat haar moeder, wegens een ernstige ziekte, veel extra zorg, verpleging en aandacht behoefde was Jo bijna dag en nacht in de weer.

Hanny en Janneke hadden aan haar een verstandige en liefhebbende moeder. Altijd stond zij voor haar dochters klaar en volgde met belangstelling hun verrichtingen op school, op de gymnastiekvereniging of tijdens het schaatsen.

Een warme belangstelling die zij later ook weer bij haar kleinkinderen aan de dag zou leggen.

Nooit, en daarin weerspiegelde zich haar door en door vrijzinnige instelling, drong zij haar dochters iets op.

Door de diverse maatschappelijke functies die Johan inmiddels bekleedde, was haar takenpakket op de boerderij duidelijk meer omvattender dan bij de meeste andere bedrijven. Alle dagen dat Johan voor een vergadering of andere representatieve taken afwezig was, rustte de leiding en de bewaking van het bedrijf geheel op Jo haar schouders, maar gezien haar grote ervaring, bedrevenheid en vooral liefde voor dit werk, bleef alles op rolletjes lopen. Zo vormden zij een ideale combinatie.

Vele jaren heeft zij met veel genoegen meegezongen in het gemengd koor van de Sinderense zangvereniging 'de Vriendschap' en is zij zeer vele jaren ook een trouw deelneemster geweest van de 'Vrouwenclub I' van onze geloofsgemeenschap. Nadat, na vijftientig jaar van intensieve betrokkenheid bij bedrijf, gezin en maatschappelijke organisaties, Jo en Johan, langzamerhand veel van de werkzaamheden op het bedrijf konden overdragen aan dochter Janneke en schoonzoon Wim, werd het voor hen mogelijk zo nu en dan eens met vakantie te gaan. Zij hebben vele mooie reizen mogen maken.

In alle opzichten was Jo dankbaar voor het goede leven dat zij heeft mogen hebben en dat zij de vruchten van al haar inspanningen heeft mogen plukken en waarnemen.

Nu de Eeuwige zich over Jo Hemink-Jolink heeft ontfermd wensen wij Johan, Hanny en Bennie, Janneke en Wim en de kleinkinderen kracht toe bij de verwerking van dit grote verlies.

Op dinsdag 14 november 2005 overleed op 84-jarige leeftijd mevrouw

Johanna Geertruida Gussinklo-Diepenbroek

Hanna werd geboren te Heelweg. Zij was 2 of 3 jaar oud, haar ouders en haar broertje woonden inmiddels bij Lichtenvoorde, toen een oom en

tante – een kinderloos echtpaar-, haar liefdevol in huis namen en voor haar verdere verzorging en opvoeding zorg zouden blijven dragen. In die boerderij groeide ze op en zou daar ook haar hele verdere bewuste leven blijven wonen.

Vanaf haar meisjestijd is zij o.a. lang werkzaam geweest op het naaiatelier van de ‘Koala-fabriek’, die destijds nog een vestiging had aan de Schoolstraat in Varsseveld.

In die tijd kreeg zij ook verkering. Een relatie die negentien jaar zou duren, maar uiteindelijk verbroken werd. Daarna kreeg zij kennis aan Henk Gussinklo, met wie zij wél in het huwelijksbootje durfde stappen en die op de boerderij aan de Twenteroute introuwde.

Hun huwelijk bleef kinderloos, maar de neefjes waren bij tante Hanna altijd hartelijk welkom voor een praatje en een versnapering. Henk en Hanna hebben veel goede jaren samen mogen hebben. Zij waren zeer goed op elkaar ingespeeld en sterk op elkaar gericht. Henk zorgde voor het boerenbedrijf en Hanna voor het huis en de grote siertuin, die er altijd piekfijn bijlag. Ook de aandacht voor - en de verzorging van de hond rekende zij tot haar taak. Die was voor haar echt haar tweede levensgezel. Hun wekelijkse uitje was samen winkelen in Varsseveld. Hanna stelde er nu eenmaal prijs op goed en eigentijds gekleed te gaan. Ze koos haar kleding met zorg uit.

Hanna was prijs- en kwaliteitsbewust.

Ook is zij vele jaren iedere zaterdagavond werkzaam geweest in ‘de Radstake’. Ze hielp in de zalen en aan de bar. Tappen, glazen spoelen en na afloop alles schoonmaken en op orde brengen van de ruimten.

Hanna had een nuchtere kijk op het leven. Van pluimstrijkerij hield zij niet. Haar hart werd altijd opgevrolijkt door muziek. De laatste zeven jaar moest zij geestelijk langzaam meer en meer inleveren. Met bewonderenswaardige inzet heeft Henk getracht de problemen die dit opleverde te ondervangen. Na haar opname in verpleegtehuis ‘Den Es’ heeft Henk haar, tot zijn overlijden afgelopen voorjaar, dagelijks bezocht.

In alle rust heeft Hanna Gussinklo-Diepenbroek terug mogen keren naar haar Schepper om verenigd te worden met Henk.

Wij wensen Arie en Mimi, Wiljo en Astrid, Frank en Jacqueline sterkte bij dit verlies.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand opgenomen: Mw Essink-Kamperman; Mw W. Wisselink-Bergwerf; Hr. D.W. (Wim) Tannemaat en Hr J.G. Venderbosch maar zij zijn thans weer thuis. Thans verblijven daar, voor zover ik ben geïnformeerd geen leden van onze afdeling aldaar.

In St. Antonia te Terborg verblijft momenteel: Hr G.J. Weikamp. In 'den Ooiman' (afd Mimosa) verblijft: Mw D. Radstake-Gemmink.

TEN AANZIEN VAN ZIEKENHUISOPNAME NOG EVEN HET VOLGENDE

In het lijstje van opgenomen leden ontbreken ook dit keer enkele namen, welke op verzoek van deze leden zelf niet zijn vermeld.

Dit is vrijwel iedere maand het geval. Helaas heb ik moeten constateren dat men soms niet aan de ziekenhuisadministratie doorgeeft dat men bij onze geloofsgemeenschap is aangesloten om reden dat men niet wil dat zijn/haar naam in de Eendracht wordt vermeld. Dit vind ik heel jammer. Ziekenbezoek staat bij mij bovenaan op het prioriteitenlijstje. Het vermelden van uw naam staat los van het ziekenbezoek. Als u niet wenst dat uw naam in de Eendracht wordt vermeld, zegt u mij dit dan even.

EEN WOORD VAN DANK AAN

Narda Schuurman-Maatkamp, Dinie ten Brinke-Rougoo, Antje Wisselink-Janssen en Mira Havekes-Jansen voor de prachtige bloemstukken die zij voor iedere kerkdienst weer verzorgen. Vooral de bloemstukken tijdens de herdenkingsdienst van 20 november j.l dwongen ieders waardering af.



EEN KLEINE AANSPORING

Voor wie nog geen lid is, maar toch onze geloofsgemeenschap een warm hart toedraagt, is deze maand een mooie gelegenheid om zich even aan te melden als lid. Een telefoontje of een briefkaartje aan ons secretariaat is voldoende. (Zie colofon)

EEN BLIK VOORUIT

Decembermaand, advent- en kerstmaand. Bij al onze diensten bent u weer van harte welkom. Bekijkt u het kerkdienstrooster op de achterzijde maar eens dan weet ik zeker dat u hierdoor geïnspireerd zult raken.

De beide **Kerstdiensten** zullen beslist niet langer dan een uur duren .

Tijdens de dienst op **4 december, 2^e adventzondag**, in ‘den Es’ wil ik het even hebben over de manier waarop we met elkaar omgaan. Met een heel klein beetje meer vriendelijkheid en begrip zouden we anderen kunnen helpen om de hoop nooit op te geven.

Zondag 11 december, 3^e adventzondag,

luit het thema: ‘Sterren stralen overal’.

Bij alle grote wereldgodsdiensten spelen de sterren en het licht een bijzondere rol en zijn aan de wederkomst van het licht ook bijzondere feestdagen verbonden. Hieruit kan worden afgeleid dat al deze godsdiensten ontstonden in streken waar duidelijk sprake is van een groot verschil tussen de lengte van de dagen in de winter en de zomer. Onze voorouders be-



grepen dat verschijnsel niet. Tijdens de dienst van 11 december willen we in het kader van onze verbondenheid met alle vrijzinnige gelovigen, of deze nu Jood, Christen, Boeddhist, Hindoe of Islamiet zijn aan dit verlangen naar het licht aandacht besteden in een bijzondere dienst waarin muziek uit al deze godsdiensten ten gehore zal worden gebracht, afgewisseld door teksten uit de betreffende culturen. Onze landelijke organisatie is lid van de wereldfederatie van vrijzinnige gelovigen waarin alle wereldgodsdiensten al meer dan honderd jaar vertegenwoordigd zijn. Het is goed ons zo nu en dan daarop te bezinnen. Aan deze dienst wordt meegewerkt door Marjan Hengeveld, Engeliën Veerbeek en Wilma Lammers. Zelf zal ik in een korte overdenking even op het thema ingaan.

Zondagmiddag 18 december (aanv. 10.00 uur)

Kerstviering van de zondagschool. Dit jaar weer in de kerk. De kinderen hebben een leuk kerstspel ingestudeerd. En natuurlijk wordt het kerstverhaal verteld en zingen we veel mooie kerstliedjes. Het belooft weer een heerlijke ochtend te worden waar jong en oud van harte bij zijn uitgenodigd. Ik roep hierbij alle kinderen, ouders en grootouders weer op tot het bijwonen van deze fijne dienst. De chocolademelk, de limonade, de koffie en de versnaperingen staan na afloop voor iedereen klaar! Wat moeten wij in Varsseveld ontzettend blij en dankbaar zijn dat wij deze mooie traditie nog kunnen handhaven!

Kerstavonddienst (zaterdag 24 december)

Het thema van deze dienst luidt: 'Ons weer openstellen voor het wonder'. In deze tijd waarin we alles wetenschappelijk verklaard willen zien, zijn veel mensen blind geworden voor de 'wonderen' die zich dagelijks aan ons voordoen. Neem bijvoorbeeld de geboorte van een kind. Daarmee worden we toch met onze neus op het wonder van het leven gedrukt. We moeten onszelf weer aanleren ons over dergelijke wonderen te verheugen en ermee om te gaan. 'Ons' koor heeft weer een aantal prachtige liederen ingestudeerd voor deze avonddienst.



Het thema van de **Kerstmorgendienst** luidt: 'De uiterste vragen'. Voor veel raadsels en problemen zijn niet altijd pasklare antwoorden en oplossingen, maar dat mag ons er niet van weerhouden zo nu toch eens over de uiterste vragen na te denken.

Oudejaarsavonddienst.(zaterdagavond 31 december 19.30 uur)

De filosoof 'Hegel' heeft eens gezegd dat vooruitgang valt af te meten aan de vooruitgang van de vrijheid en de verantwoordelijkheid waarmee men met de vrijheid omgaat. Laten we eens op die manier naar de toekomst kijken.

ZOEKT U EEN GESCHENK

Het jubileumboek **“Eendrachtig & Vrij, of de zinnige Varsseveldse paradox”** is nog steeds verkrijgbaar. Een toepasselijk geschenk voor iedereen die Varsseveld en de Vrijzinnigheid een warm hart toe draagt. Denkt u ook eens aan uw kinderen en kleinkinderen of vrienden in het buitenland! **Een zeer toepasselijk geschenk voor de komende feestdagen!** Als u nog een exemplaar (of meerdere) wenst te ontvangen, neemt u dan even contact op met de heer Benny ten Brinke, Kon. Julianalaan 7, 7051 DH Varsseveld, tel. 0315-242266 (kosten € 14,-)



VERSCHEIJNING 'EENDRACHT' IN JANUARI

In verband met het feit dat oudejaarsavond en nieuwjaarsdag in het weekeinde vallen zal de Eendracht van Januari een week later verschijnen. De aankondiging van de kerkdienst voor de eerste zondagen van januari treft u reeds aan op de achterpagina van deze editie. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 6 januari 2006.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

In groep 3-4 van de Leemvoortschool vertelde ik het verhaal van het ‘manna’ dat uit de hemel kwam vallen, waardoor het volk dat door de woestijn zwierf, net op het moment dat het dreigde om te komen en de honger, toch weer iets te eten had. Ik besloot het verhaal met de opmerking: “Zo zie je maar, als de nood het hoogst is, is soms de redding nabij.” Daarop merkte Sjoerd Beltman op: “Ja, dat is mij laatst ook overkomen. We waren aan het ‘Monopoly’ spelen en ik had helemaal geen geld meer, alleen nog twee huizen in de blauwe straat. Juist op dat moment kwam mijn moeder op één van die huizen en toen had ik weer geld genoeg om verder te spelen!”

Die zelfde dag en op de zelfde school was ik tijdens de les aan groep 5-6 bezig met het verschijnsel van het meergodendom. Ook noemde ik de Germaanse god van de donder ‘Donar’ en zei daarbij dat men zich zo’n dondergod was gaan voorstellen omdat men niet begreep hoe de bliksem ontstaat. Vervolgens vroeg ik aan de klas of zij dit nú wel wisten.

Niemand kon een duidelijke verklaring geven, maar Kenrik ten Brinke zat er dicht bij met zijn antwoord: “Dan botsen twee wolken op elkaar en dan moeten ze weer naar de wolkenspuiterij!”

TENSLOTTE

De herdenkingsdienst van 20 november was troostrijk en indrukwekkend vooral door de prachtige zang van Irma ten Brinke met begeleiding van organist/pianist Jarik de Graaff. Het getuigde van een hoog niveau van professionaliteit dat beiden na slechts één repetitie-avond zulk een perfecte uitvoering konden geven. Mijn dank gaat hierbij ook uit naar Angelique Niks-van Oosten die in de voorbereidingsfase en presentatie mede heeft bijgedragen aan het welslagen van deze dienst. Mocht u een cassette-opname van deze dienst wensen, gelieve u contact op te nemen met mevrouw A. Niks-van Oosten 0315-241080.

Tijdens deze dienst werd een gedeelte uit een brief voorgedragen van Ds Dietrich Bonhoeffer, de predikant die zich in Duitsland tijdens het Nazi-bewind hiertegen verzette en dit met de dood heeft moeten bekopen. We laten het hieronder nog een keer volgen.

*Als je van iemand houdt en hij ontvalt je
kan niets de leegte van zijn afwezigheid vullen
Je moet dat niet proberen.*

*Je moet eenvoudig aanvaarden en volharden.
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost.
Het is fout te zeggen: “God vult die leegte”.*

*Hij vult haar helemaal niet.
Integendeel. Hij houdt de leegte leeg
en helpt ons zo die vroegere gemeenschap met elkaar
te bewaren, zij het ook in pijn.*

*Dankbaarheid verandert de pijn door herinneringen
in stille vreugde.*

*De mooie dingen van vroeger zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk dat je meedraagt.*

*Een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar op bijzondere ogenblikken.*

*Dan wordt het verleden een blijvende bron
van vreugde en kracht.*

Weer komen de donkere dagen en kijken wij uit naar de komst van het licht. De etalages zijn op hun mooist. Een overvloed aan kerstcadeaus en kerstversiering is in de aanbieding. Laten wij daarbij echter blijven bedenken, dat het mooiste Kerstgeschenk dat de wereld ooit ontvangen heeft Jezus Christus en zijn boodschap van onbaatzuchtige liefde en vrede is.

Daarom nodig ik u van harte uit voor de advent- en kerstdiensten. Om te luisteren naar de verhalen van verwachting en licht, zodat wij daarin ook ons eigen verhaal mogen beluisteren. Woorden die ons uitdragen niet te berusten in alles wat ons afhoudt van een bevrijd leven, maar die ons juist aansporen tot dát leven zoals het is bedoeld.

Wie daarop blijft hopen en daarin wil geloven, maakt het verhaal van Kerstmis tot een eigen verhaal.

Met deze gedachte wil ik u allen een gezegend Kerstfeest toewensen en de hoop uitspreken velen uwer tijdens de diensten in de komende maand te mogen begroeten; met een hartelijke groet aan u allen.



A.M.J. Meijer



*We zitten in de kerk met velen
De kerstboom heeft de lichtjes aan
De dominee vertelt van 't kindje
Dat geboren werd hier ver vandaan
Dan zingen wij weer met z'n allen
Dat is zo fijn je hoort erbij
't is vreemd maar door dat samen zingen
gaat 't hart zo open, weer zo blij
'k geloof de Kerstnacht blijft een wonder
Voor ieder die 't horen wil
en elkeen die dan toch heel even
Het kribje aanraakt
Die wordt stil.*

mevr. W.J. Berkelder-Rexwinkel
kerstmis 1980

BERICHTEN UIT DE AFDELING

60+CLUB

Verslag van de bijeenkomst van 8 november.

In haar openingswoord heet Janny in het bijzonder welkom mevrouw Els Bouw, klachtenfunctionaris van de afdeling Coördinatie Patiënten-voorlichting van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.

Helaas heeft zij de droeve mededeling dat is overleden mevr. Jo Hemink-Jolink. Mevr. Hemink was een zeer trouw bezoeker van de 60+-middagen en zij genoot zichtbaar van de gezelligheid om haar heen. Met een ogenblik stilte hebben wij haar herdacht en wij wensen haar man en verdere familie vanuit de 60+Club de kracht toe om dit verlies een plek in hun leven te geven. Wij zullen haar missen op onze bijeenkomsten.

Het woord is daarna aan mevr. Els Bouw. Zij gaat in op de wijze waarop men bij een ziekenhuisopname wordt ontvangen door de medewerkers van het ziekenhuis. Via b.v. spoedeisende hulp komt men terecht bij de secretaresse, de co-assistent en de specialist, evt. röntgen- en/of laboratoriumafdeling. Dat is een lange weg en vergt soms wel vier á vijf uur, voordat men werkelijk in het ziekenhuisbed is beland. Het streven is de wachttijden te bekorten tot twee á drie uur. In 1993 is er de wet "recht op gezondheidszorg, behandeling en informatie" gekomen. Iedere patiënt heeft daardoor recht op het inzien van zijn of haar medisch dossier. Ook heeft men het recht op vrije keuze van de hulpverlener. Wanneer men een afspraak met een arts heeft, zorg dan dat men goed voorbereid bij deze arts komt. Schrijf desnoods in korte punten op wat uw klachten zijn. Heeft men over de behandelwijze van de hulpverlener klachten, of vindt u dat u niet goed wordt geïnformeerd, dan kunt u hier in eerste instantie mee naar de klachtenfunctionaris gaan. Een klachtenfunctionaris bemiddeld, maar kan eventuele fouten niet beoordelen. Klachten wil je als patiënt kwijt. Vaak blijven er gevoelens van onvrede zitten. In de organisatie kan natuurlijk altijd iets mis gaan. De klachtenfunctionaris kan u hierbij ter zijde staan, door bemiddeling of door de klacht bij de arts of afdeling neer te leggen. Vaak wordt er dan intern wel iets met deze klacht gedaan.

Wanneer een patiënt niet zelf in staat is een klacht in te dienen kan ook een gemachtigde of familielid met klachten terecht bij de klachtenfunctionaris. Vaak is het al voldoende dat je als patiënt en/of familielid je hart eens kunt uitstorten en een gewillig oor hebt. Zijn de klachten van dien aard, dat ze niet met praten opgelost kunnen worden, dan kan een klachtenmedewerkster u vaak de weg wijzen om b.v. uw klacht bij de geschillencommissie neer te leggen.

Mevr. Bouw ging verder nog in op de gesprekken tussen patiënt en specialist, het vaststellen van de diagnose en het belang van een ontslaggesprek wanneer je het ziekenhuis kunt verlaten. Zij wees er met nadruk op, dat de patiënt recht heeft op al deze informatie en men niet bang moet zijn om "lastig" gevonden te worden.

Samenvattend kunnen we constateren dat we veel informatie hebben gekregen waarmee we ons voordeel bij een eventuele ziekenhuisopname kunnen doen.

Janny bedankt mevr. Bouw en overhandigt haar een bloemetje ondersteund door het applaus uit de zaal.

In december is er geen bijeenkomst en Janny hoopt dat we elkaar op de tweede dinsdag in januari 2006 weer kunnen begroeten tijdens de nieuwjaarsvisite.

AGENDA 60+CLUB

10 januari: Nieuwjaarsvisite

14 februari: De heer Lubbers komt iets vertellen over het nieuwe Zorgcentrum "Den Es".

DE VROUWENCLUB

De vrouwenclub komt deze maand bijeen op
donderdag 8 december "pakjesavond"
maandag 19 december "Kerstfeest"



VAN DE ZONDAGSSCHOOL



De kinderen en de leiding van de zondagsschool hebben weer een leuke en gezellige kinderkerstdienst voorbereid. Zondag 18 december is het zover. 's Morgens om 10.00 uur begint de dienst in de kerk. Het thema is deze keer : *een nacht als nooit te voren*. We hebben nieuwe kerstliedjes uitgezocht, het kerstverhaal wordt natuurlijk verteld en er gebeuren nog veel meer leuke dingen. De collecte aan het eind van de dienst is voor *Unicef*.

Na afloop van de dienst is er een gezellig samenzijn met chocolademelk en versnaperingen in de Eendracht

LEZINGEN PROGRAMMA HERFST/WINTER 2005/2006

Tenzij anders vermeld worden deze lezingen gehouden in de grote zaal van de Eendracht, Beatrixstraat 1a en vangen aan om 20.00 uur.

De toegangsprijs is € 6.50 inclusief koffie/thee.

Indien vermeld: Kerkzaal": Doetinchemseweg 5 Varsseveld

Donderdag 19 januari 2006: 'Wat gaat er in pubers om?'
door Bart van Campen.

Donderdag 9 februari 2006: "Wat niet in de bijbel mocht"
door Ds M. Rougoor.

Woensdag 22 maart 2006: "Aandacht in de literatuur en de muziek
voor het lijden van Christus"
door Roel Lubbers.

Op één van de zondagen van maart zal i.p.v. een gewone kerkdienst, onze organist de heer Bert Vinke een orgelrecital geven met werken van J.S. Bach, afgewisseld door korte declamaties

33E JONGERENUITWISSELING 2006

Met Hollingstedt hebben we afgesproken dat we van 9 juli t/m 13 juli willen komen.

De uitwisseling is bedoeld voor jongeren vanaf 11 jaar t/m 15 jaar. Jullie kunnen je aanmelden bij een van de onderstaande telefoonnummers.

Dorjan Gesink	tel. 244358	Rudy Wolsink	tel. 298718
Fam. Tannemaat	tel. 242807	Tonnie Kraan	tel. 241401

GEMEENTEAVOND OP 3 NOVEMBER 2005

Gezien de ongeveer volledig bezette Eendracht was de gemeenteavond een succes. De Grolsche Hofzangers brachten een wervelende show van liedjes die gemakkelijk in het gehoor lagen, waaronder enkele meezingers. 65 jaar geleden zijn we begonnen met de gemeenteavonden. Velen van u zien we elke keer weer terug. Komend voorjaar komt u vast en zeker voor het toneelstuk. Begin maart is het zover, u leest er binnenkort meer over.

Dit brengt ons op het volgende.

Van Henny Gesink, die al jaren uw bijdrage voor de gemeenteavonden op haalt, hoorden we dat niet iederéén van u over vervoer beschikt om de gemeenteavonden te bezoeken. Daarom onze vraag aan u: Als u niet over vervoer kunt beschikken, geeft dit dan nog voor kerst aan ons door, zodat wij een indruk krijgen hoeveel van u dit betreft. We komen er dan voor de volgende gemeenteavond op terug.

Bel hiervoor Jan Bussink, 0315-29 82 27, stel het niet uit, doe het vandaag nog even.

40 JAAR VOLKSKERSTZANG

In 1966 nemen enkele leden van de Hervormde en Gereformeerde Kerk, de Nederlandse Protestanten Bond en de Rooms Katholieke Parochie het initiatief voor een Volkskerstzang.

Het is de bedoeling dat de Volkskerstzang steeds op de avond van de vierde Advent wordt gehouden. Hier wordt van afgeweken als die



zondag valt op de dag direct voor 1^e Kerstdag, dan wordt uitgeweken naar de derde Advent.

Vanaf het begin is het de opzet om de koren uit Heelweg, Sinderen, Varsseveld en Westendorp erbij te betrekken. Dat geldt ook voor de drie muziekverenigingen. Daarnaast is vele malen een beroep gedaan op de plaatselijke predikanten en rooms katholieke geestelijken.

Maar ook van buiten de gemeente zijn wel eens mensen gekomen om de meditatie te verzorgen o.a. ds. Van Ginkel uit Doetinchem en ds. Langstraat uit Arnhem.

De eerste Volkskerstzang is gehouden in de Laurentiuskerk. Tijdens de restauratie wordt uitgeweken naar de Adventkerk. Al spoedig blijkt dat deze kerk het aantal bezoekers niet optimaal kan herbergen en wordt de Volkskerstzang in de Van Pallandthal gehouden. Sinds die tijd vindt het daar nog steeds plaats.

Dit jaar wordt de Volkskerstzang gehouden op 18 december.

Hieraan werken mee: de koren Gloria in Excelsis Deo uit Heelweg en De Vriendenkring uit Sinderen. Muzikale medewerking wordt verleend door Westendorps Fanfare en De Vrolijke Noot (de 'Jostiband' van het oosten) uit Aalten.

De meditatie wordt verzorgd door Bert Scheuter.

Enkele midwinterhoornblazers uit Varsseveld zullen in de omgeving van de Van Pallandthal hun tonen laten horen.

Een ieder die dit leest is van harte welkom!

De Volkskerstzang begint om 19.00 uur.

AMNESTY IN BIBLIOTHEEK

In de bibliotheek in Varsseveld staat op vrijdag 9 december een stand van Amnesty. Er worden dan kaarten, kaarsen en andere artikelen verkocht.

De opbrengst is voor het werk van Amnesty. Dit werk bestaat o.a. uit het onderzoeken van gevallen van marteling en het veroordelen van gevangenen zonder eerlijk proces.

Daarnaast wordt er actie gevoerd voor gewetensgevangenen uit Peru en Turkmenistan door middel van een groetenkaart en een petitie lijst.

De brieven van december gaan naar Congo, Jemen en Soedan.

Inlichtingen via telefoon: 617393 of 243077.



Advent

*Weer is een jaar voobij gegaan
Advent is al gekomen
Twee kaarsjes zijn er nu al aan
De derde die gaat komen
De maand van feesten en van pret
Voor kindertjes van laat naar bed
en hele fijn dromen
Wij dromen dan maar met hen mee
Van Sinterklaas en Kerstfeest
En van een boom zo stralend licht
Zo was het nooit geweest
Maar zit men om de boom tesaam
Wordt het Kerstverhaal verteld
Van een kindje in een oude stal
En herders in het veld
Dan staan ze daar niet lang bij stil
Begrijpen 't nog niet goed
't Is immers al zo lang geleen
En 't kindje was toch zoet.*

mevr. W.J. Berkelder-Rexwinkel
december 1981



ACTIVITEITEN VAN DE HERVORMDE/GEREFORMEERDE FEDERATIE PIT

Het Protestants Interkerkelijk Thuisfront stuurt ook dit jaar weer Kerstpakketten naar militairen die op vele plaatsen in de wereld (o.a. Irak) verblijven voor vredesmissies. Mocht u dit werk willen steunen dan kunt u uw bijdrage storten op gironummer 241 van Stichting PIT te Rijswijk.

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



Voorganger:

Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld,
(0315) 24 20 80, meijerpaumen@hetnet.nl

Secretariaat:

N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2^b, 7065 AH Sinderen,
(0315) 24 12 06, willynijnijhof@planet.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

B.H. Kraan, Zelhenseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85

Verenigingszaal:

“De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Penningmeester/administrateur:

Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld,
(0315) 24 21 36, g.j.hengeveld@freeler.nl

Gironummer:

846569 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Bankrekeningen:

Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265.
Allen staan t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Website: www.xs4all.nl/~npb

E-mail-adres: npb@xs4all.nl

Vrouwenclub:

Mw. M. Jansen-Zeephat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18

60+ Club:

Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 24 40 49, info@nijhof-keukens.nl

Verzorging “Eendracht”:

Jan Meerdink, Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld,
(0315) 840044, j.w.meerdink@chello.nl

Verzendklaar maken:

Mw. B. Chevalking-Wennink, Zwaluwenhof 1, 7051 XR Varsseveld,
(0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake, Hr. W.J. Runneboom,
Mw. D. ten Brinke-Rougeoor en Mw. J.E. Sturris-Heijink.

Kopij adressen en redactie:

Jan Meerdink (zie **Verzorging “Eendracht”**), ds. A.M.J. Meijer (zie **Voorganger**),
H. Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@tiscali.nl.

Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, familie.wolsink@wanadoo.nl en
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 61 75 42 / 61 70 63

NPB-Koor secretariaat:

Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

Autodienst:

zie: **Secretariaat**

December 2005

- Zondag 9.45 uur: NPB-dienst in het tijdelijk onderkomen van
3 december 'Den Es' in Ulft . 2e Adventsdienst, Ds A.M.J. Meijer.
Thema: 'De hoop nooit opgeven', bij Hebr. 6:19
- Zondag 10.00 uur Ds A.M.J. Meijer; thema: 'Sterren stralen
10 december overal'. Bij Joh 8:12.
Deze dienst staat in het teken van de Internationale Federatie van Vrijzinnige Gelovigen. Zie pagina 8.
Na afloop staat de koffie klaar in de Eendracht.
Gelijktijdig zondagsschool in de Eendracht; voorbereidingen voor de kinderkerstdienst op 18 december.
- Zondag 10.00 uur **Kerstviering van de zondagschool** in de kerk.
18 december Door de kinderen wordt het kerstspel "Een nacht als nooit tevoren" opgevoerd. We zingen veel bekende kerstliederen; daarna een gezellig samenzijn in de Eendracht
- Zaterdag 19.30 uur: **Kerstavonddienst**, ds A.M.J. Meijer, thema:
24 december "Ons openstellen voor het wonder", bij Lucas 1:17. Aan deze dienst wordt meegewerkt door het NPB-koor o.l.v. Dhr. B. Wennink. Er is peuteroppas in de achterzaal.
- Zondag 10.00 uur: **Kerstmorgendienst**, ds A.M.J. Meijer, thema:
25 december "De uiterste vragen", bij Matth. 16: 21-28
- Zaterdag 19.30 uur: **Oudejaarsdienst**; ds A.M.J. Meijer, thema:
3 1 december 'Kijk niet om ', bij Ps. 71: 2-9
- Zondag Geen dienst
1 jan. 2006
- Zondag 10.00 uur Ds A.M.J. Meijer, thema: "Zoeken en vinden",
8 januari bij Matth. 2:1-12. Na afloop van deze dienst is er de Nieuwjaarsreceptie in de Eendracht met koffie en versnapering.