

Kersteditie

72^{ste} Jaargang

No. 547

Dec. 2006

IN DIT NUMMER O.A.:

Blik vooruit, een toelichting op de advent- en kerstdiensten	5
Wonderen bestaan	7
Dromen van licht	17

EEN E-MAILTJE UIT DE HEMEL

*Krijgen we ooit zoiets?
Zodat we weten wat echt en wat vals is;
goed of fout?*

We krijgen ogenschijnlijk slechts zwakke signalen van hierboven. Toch zijn ze sterker dan we denken, maar we moeten er gevoelig voor zijn; er voor open staan. Anders gaan ze aan ons onopgemerkt voorbij.

Soms mogen we een ster zien, wanneer ons een wijs inzicht toevalt.

Soms mogen we een engel ontmoeten wanneer een ander mens ons door een moeilijk moment van het leven leidt.

Engelen van mensen dragen er zelfs toe bij dat je weer vertrouwen krijgt in het leven en je je levenshouding gaat veranderen.

Krijgen we ooit direct een e-mail uit de Hemel?



*Geboorte van Christus;
een houtsne*

In de bijbel en andere geschriften van zieners en mystici treffen we boodschappen aan die door de Hemel zijn ingeblazen. Veel van de ontvangers waren heel gewone mensen. Het kan dus ieder mens overkomen.



Zij hadden hun schaapjes geteld

Ooit werd er in een stal in Bethlehem een kind geboren dat was voorbestemd om ons in eenvoudige, voor ieder mens begrijpelijke taal en gelijkenissen, de weg naar het geluk te wijzen. Een revolutionaire boodschap, die averechts stond op wat wij, met ons op de materie gericht bewustzijn, gewoon zijn te veronderstellen.

Veel mensen die op zoek zijn naar uitsluitend gezellige en liefelijke kersttaferelen merken niet dat er ontploffingsgevaar steekt in dat kind in de kribbe. Immers, het zet ons zelfbeeld op z'n kop.

Jesus, de man van dat verlossende woord, is in een stal geboren. Wij mogen daar ook een uitnodiging in zien voor onszelf. Dat het Hemelse inzicht ook in ons geboren kan worden, als wij de moed hebben om de stal in onszelf te bekijken. De stal, zeker in die tijd, was het zinnebeeld van wanorde, van wat niet netjes is opgeborgen, van chaos, van wat niet lekker ruikt, van wat we het liefst maar wegmoffelen, voor onszelf en voor anderen.

Met kerst vieren wij het begin van een nieuw leven. Het begin van een nieuwe ontwikkelingsfase voor de mensheid, die er toe moet leiden dat niet meer brute macht, geweld, onderdrukking en onvrijheid de wereld regeren, maar de zachte krachten van redelijk overleg met respect voor de ander, vrijheid, het goede voorbeeld en de liefde voor de naaste. De hemelse krachten die ook in de mens schuilen als belofte van ons ware zelf. Dat is een moeizame weg en het wereldtoneel ontmoedigt nog steeds.

Op kleine schaal mogen we echter constateren dat er, zeker in onze streken, toch een groei is van meer onderling begrip en menselijkheid.

Hoe meer menselijkheid, hoe meer de mens weer naar Gods beeld groeit. De weg daarheen, zowel op maatschappelijk vlak als door en over de eigen ziel leidt echter over de stal van Bethlehem. Een weg die leidt door de schaduwen van wat we hebben verdrongen uit ons bewust leven. Vernieuwing verlangt dat we eerlijk kijken naar de duisternis en het onaanzienlijke in onszelf.

Kerstmis roept ons echter ook op om terug te keren naar onze herinneringen aan de paradijselijke en sprookjesachtige beelden uit onze vroegste kinderjaren en misschien wel van daarvoor. Een werkelijkheid van goedheid, liefde, zachtheid, zich aanvaard weten en vrede; van heerlijke geuren en kleuren die door de hardheid van het dagelijks leven in ons vervaagd zijn. Het kerstverhaal roept ons op, om weer naar die beelden terug te keren en hen als inspiratiebron te benutten voor onze echte weg naar het geluk.

Wie die weg volgt, zal zien dat hij of zij meer e-mailtjes uit de Hemel ontvangt dan men ooit voor mogelijk had gehouden.

Kerstmis, het feest van de hoop. Is het niet heerlijk om dat samen te vieren. Ik hoop dat ik velen van u tijdens onze advents- en kerstdiensten mag begroeten.

A.M.J. Meijer

december 1980

*We zitten in de kerk met velen
de kerstboom heeft de lichtjes aan
de dominee vertelt van 't kindje
dat geboren werd hier ver vandaan
dan zingen wij weer met z'n allen
dat is zo fijn je hoort erbij
't is vreemd maar door dat samen zingen
gaat 't hart zo open, weer zo blij
'k geloof de Kerstnacht blijft een wonder
voor ieder die 't horen wil
en elkeen die dan toch heel even
het kribje aanraakt, die wordt stil*



Mevr. W.J. Berkelder-Rexwinkel

BERICHTEN UIT DE AFDELING

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand opgenomen maar zijn nu weer thuis: mevr. J. Nijkamp-Roenhorst, mevr. G.H. van den Berg- ter Horst en dhr. G. Nijhof. In het ziekenhuis te Bocholt was opgenomen maar ook weer thuis: mevr. M.E.G. Eising-Rood. Thans (27/11) verblijven er, voor zover ik ben geïnformeerd geen leden van onze afdeling in het ziekenhuis.

TEN AANZIEN VAN ZIEKENHUISOPNAME HET VOLGENDE:

In het lijstje van opgenomen leden ontbreken ook dit keer enkele namen, welke op verzoek van deze leden niet zijn vermeld.

Dit is vrijwel iedere maand het geval. Helaas heb ik moeten constateren dat men soms niet aan de ziekenhuisadministratie doorgeeft dat men bij onze geloofsgemeenschap is aangesloten om reden dat men niet wil dat zijn/haar naam in de Eendracht wordt vermeld. Dit vind ik heel jammer. Ziekenbezoek staat bij Mevr. A. Niks-van Oosten en mij bovenaan op het prioriteitenlijstje. Het vermelden van uw naam staat los van het ziekenbezoek. Als u niet wenst dat uw naam in de Eendracht wordt vermeld, zeg u mij dit dan even.

EEN WOORD VAN DANK AAN...

Narda Schuurman-Maatkamp, Dinie ten Brinke-Rougoor, Antje Wisselink-Janssen, Betsy Wisselink en Mira Havekes-Jansen voor de prachtige bloemstukken die zij voor iedere kerkdienst in de kerk en de Eendracht weer verzorgen. Vooral de bloemstukken tijdens de herdenkingsdienst van 26 november j.l dwongen ieders waardering af.



Verantwoording giften

Mevr. A. Niks-van Oosten mocht van N.N. € 25,- en van N.N. € 20, - Onder het motto “voor *Eendrachtig en vrijzinnig*” mochten we van N.N. € 12,50 ontvangen. Van Mevr. N.N. mochten wij € 20,- in ontvangst nemen. Voor al deze giften onze hartelijke dank.

EEN KLEINE AANSPORING

Voor wie nog geen lid is, maar toch onze geloofsgemeenschap een warm hart toedraagt, is deze maand een mooie gelegenheid om zich even aan te melden als lid. Een telefoontje of een briefkaartje aan ons secretariaat is voldoende. (Zie colofon)

EEN BLIK VOORUIT

Decembermaand, advent- en kerstmaand. Bij al onze diensten bent u weer van harte welkom. Bekijkt u het kerkdienstrooster op de achterzijde maar eens, dan weet ik zeker dat u hierdoor geïnspireerd zult raken. De beide KERSTDIENTSTEN zullen, met vocale ondersteuning, beslist niet veel langer dan een uur duren .

Tijdens de dienst op **3 december, 1^e adventzondag, in ‘den Es’** wil Mevr. A. Niks-van Oosten met u nadenken over wat de stilte in ons hart ons soms te zeggen kan hebben. Nogmaals maak ik u er op attent dat het hier een gewone kerkdienst betreft, waar iedereen welkom is.

Zondag 10 december, 2^e adventzondag, luidt het thema: ‘Wakker’. Het is een euvel van deze tijd dat veel mensen jachtig op zoek zijn naar geluk, zonder voor zichzelf duidelijk te hebben wat ze daar onder verstaan. Op die manier zijn het ‘Vliegende Hollanders’. Is dat wel de goede methode?

Zondag 17 december (aanv. 10.00 uur) KERSTVIERING VAN DE ZONDAGSSCHOOL. Dit jaar weer in de kerk. De kinderen hebben een leuk kerstspel ingestudeerd met als thema: ‘Dromen van het licht’ En natuurlijk wordt het kerstverhaal verteld en zingen we veel mooie kerstliedjes. Het belooft weer een heerlijke ochtend te worden waar jong en oud van harte bij zijn uitgenodigd. Ook is er nog een verrassing, maar ik weet niet of ik dit mag publiceren! Dus doe ik dit hier maar niet. Ik roep hierbij alle kinderen, ouders en grootouders weer op voor het bijwonen van deze fijne dienst. De chocolademelk, de limonade, de koffie en de versnaperingen staan na afloop voor iedereen klaar! Wat moeten wij in Varsseveld ontzettend blij en dankbaar zijn dat wij deze mooie traditie nog kunnen handhaven!

DE KERSTAVONDDIENST (zondag 24 december)

Het thema van deze dienst luidt: 'Onze eigen kerststal' Het beeld en de figuren uit de kerststal kunnen zinnebeeldig staan voor typen in onze geest. Daar wil ik die avond met u over mijmeren.

'Ons' koor heeft weer een aantal prachtige liederen ingestudeerd voor deze avonddienst.

Het thema van de **KERSTMORGENDIENST** luidt: 'Geven wij licht?' Is dat niet een vraag die we ons allemaal zo nu en dan eens moeten stellen? Aan deze dienst verlenen vocaal hun medewerking Nico Sturris en Alie Sturris-Gerritsen

OUDEJAARSDIENST (zondag 31 december 19.30 uur) Het is de avond dat wij elkaar het beste toewensen voor het nieuwe jaar. Wat kunnen we elkaar zoal wensen?

Aangezien de januari-editie van de Eendracht pas na 7 januari zal verschijnen ook alvast toelichting op de **NPB dienst van 7 januari in 'Den Es'**. Het is de dag na 'Driekoningen', daarom wil ik nog even stil staan bij die drie wijze mannen die hoopvol op zoek gingen naar het mensenkind dat in de duistere harten van de mensen nieuw licht en leven kon brengen.

HET JUBILEUMBOEK "EENDRACHTIG & VRIJ, OF DE ZINNIGE VARSSEVELDSE PARADOX IS NOG STEEDS VERKRIJGBAAR.



Een toepasselijk geschenk voor iedereen die Varsseveld en de Vrijzinnigheid een warm hart toe draagt. Denkt u ook eens aan uw kinderen en kleinkinderen of vrienden in het buitenland! Een zeer toepasselijk geschenk voor de komende feestdagen. Als u nog een exemplaar (of meerdere) wenst te ontvangen, neemt u dan even contact op met de heer Benny ten Brinke, Kon. Julianalaan 7, 7051 DH Varsseveld, tel. (0315) 242266 (€ 14,-)

VERSCHIJNING 'EENDRACHT' IN JANUARI

In verband met het feit dat oudejaarsavond en nieuwjaarsdag rond het weekeinde vallen zal de Eendracht van Januari een week later verschijnen. De aankondiging van de kerkdienst voor de eerste zondagen van januari treft u reeds aan op de achterpagina van deze editie.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Met groep 4 op de (inmiddels voormalige) Essenkampschool mochten de jongelui, terwijl ik het verhaal van de ondergang van Sodom en Gomorra vertelde alvast een brandende stad tekenen. Dat is altijd weer een geliefde opdracht. Ook Justin Kolenbrander maakte er een waar kunstwerkje van en tekende er voor alle zekerheid een hyper moderne brandweerwagen en een ambulance bij!



WONDEREN BESTAAN

Op één van de scholen was ik in groep 7/8 bezig een begin te maken met de bijbelverhalen die zich afspelen na Pinksteren. Als inleiding vertelde ik nog even wat er gebeurde nadat Jezus gekruisigd was en de daarop volgende verschijningen van hem aan zijn goede vrienden en vriendinnen. Ik zei daarbij dat het wel meer voorkomt dat mensen, na de dood van iemand waar ze veel van houden, in hun dromen en zelfs overdag voor hun ogen spontaan nog een verschijning meemaken van degene die niet lang daarvoor overleden is. Daarop kwamen van de jongelui enkele heel mooie reacties los. Zo vertelden de kinderen over dergelijke gebeurtenissen die ze van hun ouders hadden gehoord en die zich in hun familie hadden voorgedaan.

Ook vertelden twee meisjes over 'bijna dood ervaringen' die zich bij een moeder en een grootmoeder hadden voorgedaan. Maar het meest imponerende verhaal kwam van een meisje waarvan de grootvader enkele weken voordien was overleden.

Ze vertelde: 'Het ging de laatste tijd niet zo goed met opa, de vader van mijn vader, hij leed aan ernstige suikerziekte en had het erg benauwd. Twee weken geleden is hij overleden.'

De dag na het overlijden van opa, zou de hele familie nog weer bij ons thuis bij elkaar komen. Mijn moeder zou dan een boerenkoolmaaltijd klaarmaken. Het was boerenkool van het land van de buurman, die hij speciaal voor mijn moeder geogst had. Hij kwam het zelf brengen. Terwijl hij de grote zak met boerenkool aan haar overhandigde zei hij nog: 'Het kan zijn dat er nog een vlinder tussen de boerenkool zit'.



Voorzichtig haalde mama de boerenkool uit de zak en ze trof daar inderdaad een zwarte vlinder aan. Ze merkte dat deze nog leefde en voorzichtig heeft ze hem toen in de tuin op een struik gezet. Omdat een zwarte vlinder heel zeldzaam is, vertelde mama die avond, tijdens het familiediner, aan iedereen over die zwarte vlinder die tussen de boerenkool had gezeten. Daarop zei oma: 'nu je dit verteld hebt, moet ik jullie ook nog iets zeggen wat ik tot nu toe voor me gehouden heb. Op de dag voor zijn overlijden vloog er bij ons een zwarte vlinder door de kamer. Toen opa dit zag maakte hij tegen mij nog een grapje met de woorden: 'Dan maak ik het vast niet lang meer.'

Naschrift.

Het bijzondere van dit verslag is dat heel toevallig (maar wat is toeval?) wij afgelopen zondag de herdenkingsdienst hadden voor de overledenen. Als zinnebeeld voor het nieuwe leven dat de mens na zijn dood mag verwachten, hadden we dit jaar 'de vlinder' gekozen en de hele dienst stond dan ook in dit teken. Ook daar ben ik met de jongelui, nadat dit meisje haar verhaal had verteld, uiteraard nog op ingegaan.



TENSLOTTE,

Met voldoening mogen wij terugkijken op de twee bijzondere diensten van de afgelopen maand. De koor-zang-dienst met het gemengd koor DES uit Westendorp was hartverwarmend en beslist voor herhaling vatbaar.

Ook aan de herdenkingsdienst van 26 november bewaar ik goede herinneringen. Een troostrijke dienst die werd opgeluisterd door de prachtige zang van Christel Alexander-Blokhuis met voortreffelijke begeleiding van onze organist Bert Vinke. Mijn dank gaat hierbij ook uit naar mevr. Angelique Niks-van Oosten die in de voorbereidingsfase en presentatie mede heeft bijgedragen aan het welslagen van deze dienst. Mocht u een cassette-opname van deze dienst wensen, gelieve u contact op te nemen met mevrouw A. Niks-van Oosten (0315)-241080.



Weer komen de donkere dagen en kijken wij uit naar de komst van het licht. De etalages zijn op hun mooist. Een overvloed aan kerstcadeaus en kerstversiering is in de aanbieding. Laten wij daarbij echter blijven bedenken, dat het mooiste Kerstgeschenk dat de wereld ooit ontvangen heeft Jezus Christus en zijn boodschap van onbaatzuchtige liefde en vrede is.

Daarom nodig ik u van harte uit voor de advent- en kerstdiensten. Om te luisteren naar de verhalen van verwachting en licht, zodat wij daarin ook ons eigen verhaal mogen beluisteren. Woorden, die ons uitdagen niet te berusten in alles wat ons afhoudt van een bevrijd leven, maar die ons juist aansporen tot een leven zoals het is bedoeld.

Wie daarop blijft hopen en daarin wil geloven, maakt het verhaal van Kerstmis tot een eigen verhaal.

Met deze gedachte wil ik u allen een gezegend Kerstfeest toewensen en de hoop uitspreken velen uwer tijdens de diensten in de komende maand te mogen begroeten; met een hartelijke groet aan u allen,

A.M.J.Meijer.



VAN DE BESTUURSTAFEL

Vrijwillige bijdrage 2007—2009

Vorige week is bij ieder lid door een aantal vrijwilligers een brief bezorgd over de vrijwillige bijdrage voor de jaren 2007 tot en met 2009.



In deze brief wordt ieder lid gevraagd zijn vrijwillige bijdrage te willen bezien en die voor de komende drie jaren vast te stellen. Het daarvoor bestemde, bijgevoegde formulier is of wordt deze week weer opgehaald door de bezorgers. Voor leden die buiten ons werkgebied wonen is een retour enveloppe bijgevoegd en deze leden is gevraagd het ingevulde formulier in deze enveloppe terug te sturen. Mocht u dat nog niet hebben gedaan, dan wordt u verzocht dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen.

In de brief is een richtlijn gegeven voor de omvang van uw vrijwillige bijdrage. Het is niet alleen een richtlijn, maar ook een beleefd doch dringend verzoek van het bestuur om overeenkomstig deze richtlijn uw vrijwillige bijdrage vast te stellen. Een bijdrage, die bovenop de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde jaarlijkse contributie komt. Wij hoeven hier niet weer alle argumenten voor verhoging van uw vrijwillige bijdrage te vermelden. Wij gaan ervan uit dat u zich ervan bewust bent dat de NPB afdeling Varsseveld zonder uw bijdragen niet in staat is om haar taak naar behoren uit te voeren. In de Algemene Ledenvergadering hebben de leden het bestuur een opdracht meegegeven. Als bestuur willen we graag uw opdracht uitvoeren, maar wij menen dan ook op uw steun en bijdrage te mogen rekenen.

Wij zeggen u bij voorbaat dank voor uw steun en bijdrage.

Zodra alle formulieren binnen zijn, zullen we deze verwerken en u hier in dit orgaan het resultaat kenbaar maken.

Het bestuur



VAN DE ZONDAGSSCHOOL

Zondag 17 december is er de kerstviering van de zondagsschool. We zijn druk met het instuderen van het toneelstuk *dromen van het licht*. De dromer droomt over het kindje Jezus. Melch, Balt en Casp komen langs en ook Herodus de Verschrikkelijke laat van zich horen. Medewerking wordt verleend door leden van het NPB-koor. Het begint om 10.00 uur en het vindt plaats in de kerk. Neem ook je vriendjes en vriendinnetjes mee.

60+CLUB

Verslag 60+Club 14 november

Bij de opening kon Janny een verheugend aantal bezoekers welkom heeten. In het bijzonder een aantal nieuwkomers. Een speciaal woord van welkom was er voor Gerry Officier, die het onderwerp "geheugentraining" zou presenteren.

Mevr. Gerry Officier stelde zich, symbolisch met een militaire groet, voor als 58-jarige en al 20 jaar in deze sector werkzaam.

Via een flip-over werd alles categorisch gepresenteerd en behandeld. Het eerste dat de aandacht opeiste was "Steeds Wijzer", een uitspraak die al direct nadenken tot gevolg had; want hoe is dat te realiseren?

Advies: In iedere leeftijd kunnen we onthouden wat we willen onthouden. Sommige dingen gaan we snel vergeten, andere dingen gaan we lang onthouden, vooral de plezierige.



Het geheugen is een soort vermogen van onthouden en herinneren. Een belangrijke rol daarbij spelen de zintuigen en daarnaast: interesse, concentratie, technieken, spanning. Het is een goede zaak om als oudere ook altijd bewust voor jezelf op te komen. Het betekent wel dat je goed moet nadenken over jezelf en moet nadenken over wat je wilt. Als je niets meer hoeft ben je zelf verantwoordelijk voor de (je eigen) toekomst.

Geen twee dingen tegelijk doen.

Als je teveel met het verleden bezig bent is dat je eigen stoorzender.

Met bepaalde zaken moet je niet te lang doorgaan. Onthouden gaat het best vanuit een ontspannen situatie. Soms heb je een naam op het puntje van je tong liggen maar komt deze er niet uit; mede veroorzaakt door een zekere spanning. Niet te druk over maken, want meestal komt het wel. Een goed advies is, zo mogelijk, een "ezelsbruggetje" toepassen. (Reimes) -(Rij-mes).

Het kortgeheugen kan soms helemaal vol zitten, wat gisteren is gebeurd ben je dan soms al weer vergeten.

Het langgeheugen is een goede opslagplaats en vaak onbeperkt. De vraag is hoe dat het beste in stand kan worden gehouden. Geregeld repeteren en zorgen dat het niet onder het "stof" komt. Dus toch nog wel bezig zijn met het verleden?

Bij het ouder worden gebruik maken van hetgeen we al weten en daaraan zo mogelijk nieuwe dingen vastkoppelen. Geen twee dingen tegelijk doen. Luisteren, opletten en opschrijven. De automatische piloot kan soms de oorzaak zijn dat we dingen vergeten. De oorzaken voor vergeten kunnen behalve de automatische piloot, ook zijn: stoorzenders, geen technieken, niet herhalen, geen belangstelling, spanning en haast.

Als je over de drempel van je huis naar buiten wilt treden, dan moet je je eerst wel afvragen of alles achter je wel in orde is. Alles doen op het juiste moment. Het is een goede zaak om een brug te slaan van het onbekende naar het bekende. In dat netwerk moeten de nieuwe dingen aanhaken bij de reeds bekende. Dan moeten we: associëren, beter onthouden, slimmer worden.

Mensen leggen vaak een verband tussen leeftijd en vergeten. Dat is niet altijd juist. Er is bijna geen verband tussen leeftijd en dementie. Dementie is een verzamelwoord en is een ziekte aan de hersenen en kan al op jongere leeftijd voorkomen omdat het vaak een erfelijke factor is. Door dementie sterven bepaalde cellen af die als verbindingsstof fungeren. Hiervoor is nog geen medicijn.

Uit het voorgaande is gebleken dat geheugenverlies meerdere oorzaken kan hebben. Door orde te scheppen in de mogelijkheden, kan dit, al of niet beperkt, hersteld worden.

Een alles overheersende vraag is: "Hoe blijf ik fit". Dit betreft zowel de geest als het lichaam. Het is duidelijk dat lichamelijke fitheid een belangrijke ondersteuning is voor de geestelijke fitheid. Lichaam en geest

moeten beide in beweging blijven en er moet balans zijn tussen gevoel en verstand. Bij dit alles ook creatief bezig zijn. Alles overdenkende: we hebben nog wel wat te doen!

In haar slotwoord sprak Janny de hoop uit dat de "nieuwkomers" in deze middag een aanleiding mogen zien om de 60+middagen vaker te bezoeken. Ze bedankte Gerry Officier voor het gebodene onder aanbieding van een attentie. Een dankbaar applaus begeleide dit dankwoord van een geslaagde middag.

Agenda 60+Club

9 januari Nieuwjaarsvisite met een hapje en een drankje.

AGENDA VROUWENCLUB

De vrouwenclub komt in december bijeen op:

7 december 2006 Sinterklaasavond

18 december 2006 Kerstfeest



KRONIEK VAN DE PASTORIE



Sinterklaas

Binnenkort is het weer Sinterklaas.

Het grote Nederlandse feest voor groot en klein. Als er iets is wat tot een Nederlandse "eigen-aardigheid" verklaard kan worden, is dit gebeuren het wel. Ik hoef daar niet

verder over uit te wijden. De Nederlanders weten dat zelf wel. Zij zijn er ook erg trots op en met recht willen zij de Sinterklaasviering over-eind houden, tegen de opkomende overheersing van de Kerstman in. Hoe ver weg van Nederland de Nederlanders ook wonen, dit feest zullen zij altijd blijven vieren. Het zou heel interessant zijn indien psychologen er een studie van zouden maken waar dit volharden van het vieren van een kinderfeest uit voortkomt?

Ook in andere landen rondom Nederland wordt Sinterklaas gevierd, maar daar is het uitsluitend een kinderfeest en wordt het vaak alleen nog

maar gevierd zolang de kinderen nog echt in Sinterklaas geloven. Zodra alle kinderen in huis oud genoeg zijn en achter “het geheim” gekomen zijn, houdt de “sprookjesman” op hun speelgoed te brengen.

Wist u trouwens dat in Spanje bijvoorbeeld, een gelijkaardig kinderfeest wordt gevierd op 6 januari, Driekoningendag. Dan zijn onder andere zelfs de winkels gesloten.

Toch denk ik met veel genoegen terug aan de Sinterklaasvieringen bij ons thuis vroeger. De Sinterklaasperiode begon zowat vanaf half november. Vanaf dat ogenblik kon je je schoen zetten. Het was dan altijd afwachten of de Sint langs zou komen om iets



lekkers in je schoen te leggen en de wortel voor zijn paard mee te nemen.



Iedere ochtend als wij onze schoen hadden gezet stonden wij met veel spanning op om te zien of de Sint gepasseerd was. Dat was niet altijd het geval..... en dan was de teleurstelling groot.

Wat ook nog héél spannend was in die tijd was het “gooien”. Je zat dan als kind ’s avonds rustig thuis te lezen of te spelen of iets anders te doen en plots viel er allerlei “strooigoed” uit de lucht. Het was dan rondspringen en graaien om zoveel mogelijk lekkers op te rapen. Soms kwam er zelfs een tweede golf van dit lekkers uit de lucht vallen! “Sinterklaas is langs komen rijden” was dan de uitleg van mijn ouders. (Mijn ouders speelden het perfect want ik heb het nooit gezien dat zij het waren die al dat lekkers de huiskamer in gooiden)

Ook op school werd de komst van de Sint en Piet gaarne gebruikt om het kleine spul in toom te houden. Ik herinner mij nog heel goed dat de Sint en Piet zouden komen en ik in die periode iets gedaan had wat niet door de beugel kon. Er werd gedreigd om mij aan Piet in de zak mee te geven. Ik kan u verzekeren dat ik het bestierf van de schrik! Het was dus niet altijd een prettige ervaring voor ons kinderen, die sinterklaas-tijd.

Maar ik houd toch een heel warme herinnering aan de Sinterklaasochtenden zoals die thuis gevierd werden. (in België wordt Sinterklaas op 6 december, dus op zijn verjaardag, gevierd) ’s Avonds, vóórdat wij gingen slapen werden de borden klaargezet met wortels en brood erop voor

het paard van Sinterklaas. Op elk bord lag keurig een briefje met de naam van één van ons.

Wij gingen vol spanning slapen in de hoop dat de Sint die nacht ons huis niet zou vergeten en ons allerlei leuke dingen zou brengen. De deur van de huiskamer werd op slot gedaan zodat niemand van de kinderen kon gaan gluren en de Sint op heterdaad kon betrappen! Dan werd het ochtend. Natuurlijk waren wij al vroeg wakker en uit bed. De oudere kinderen die zichzelf al konden aankleden moesten nog even wachten totdat de kleintjes ook aangekleed waren door mijn vader en moeder. Ik zie ons nog staan op de trap, klaar om naar beneden te gaan, popelend en springend van ongeduld. Dan was de verzameling vóór de huiskamerdeur met z'n vijven dromden wij voor de deur en renden met een schreeuw naar binnen toen de deur geopend werd.

Het tafereel dat wij dan te zien kregen staat mij nog altijd voor ogen. De huiskamer was omgetoverd tot één groot speelgoed- en lekkersparadijs. De tafel in het midden van de kamer stond vol speelgoed en op de kast en op de bank en op de stoelen.....overal, waar je maar keek lag alles uitgestald. Dan moest ieder op zoek gaan naar haar (wij waren immers met 5 meisjes) eigen bord. Op dit bord lagen nic-nacjes (alfabetkaakjes), guimauves (schuimpjes), pepernoten, marsepein, mandarijnen, noten en kastanjes, en speculaaspoppen en misschien nog veel meer dat ik mij niet meer herinner. In elk geval lagen er in onze ogen bérgen lekkers!

In de omgeving van ons bord stond ook het speelgoed dat voor elk van ons bestemd was. Dan was het hoopvol kijken of hetgeen wij op ons verlanglijstje hadden ook gebracht was door de Sint. Soms was het een teleurstelling omdat iets wat je graag wou hebben, niet gebracht was door de Sint. Maar op andere keren was je verrast dat de Sint wist dat je iets graag wou hebben, en ja, het lag er.....! Je vroeg je af hoe dat toch mogelijk was!

Achteraf realiseer je je dat je ouders er een flinke klus aan hebben gehad om dit alles zo mooi te presenteren. Er waren zelfs bouwwerken gemaakt met Legoblokken of Mobaco.

Ik herinner mij nog dat er een bepaalde periode was dat wij die dag niet naar school hoefden te gaan en dan kon je de hele dag spelen met de nieuwe aanwinst. (vaak was dat ook de levensduur van sommig speel-

goed dat de avond niet haalde) En de volgende dag nam het kleine grut zijn stuk speelgoed waar het het meest trots op was, mee naar de school om ermee te pronken bij de klasgenootjes. Zelf kan ik mij hiervan niets herinneren, maar ik weet het nog van mijn zusjes en de andere kleuters die ik zag in de tijd dat mijn eigen kinderen in de kleuterklas zaten.

Dat de Sint in eigen persoon thuis binnen is gekomen kan ik mij maar van één keer herinneren. Hij kwam toen enkele dagen vóór zijn feestdag op een avond langs met Piet om wat strooigoed te brengen en natuurlijk om mij de les te lezen over wat ik niet goed gedaan had!

Het was toch een spannende tijd en wat mij als herinnering is overgebleven is vooral dat sprookjesachtige van die huiskamer vol speelgoed en lekkers. Ik hoop dat het sinterklaasfeest voor de hedendaagse kinderen ook nog zo'n betovering meebrengt en dat het vooral behouden blijft voor de kinderen. Het is toch een beetje een sprookje dat werkelijkheid wordt en dat gunnen wij hen graag, niet?



Marie-Huberte Meijer - Paumen

VOLSKERSTZANG VARSSEVELD



Zondag, 17 december a.s. wordt voor de 41^e keer de Varsseveldse Volkskerstzang gehouden.

De Volkskerstzang keert weer terug naar de kerk waar alles in 1966 is begonnen n.l. de **Grote of Laurentiuskerk**.

Aan de Volkskerstzang werken mee: de koren De Vriendschap uit Heelweg en Jubilate uit de Keurhorst. Zij vormen samen één groot koor o.l.v. Gerrit te Lindert.

Samen met organist Bert Vinke zullen koperblazers de samen­zang begeleiden.

De meditatie wordt verzorgd door ds. Kor Datema.



De Varsseveldse midwinterhoornblazers zullen in de directe omgeving van de Grote of Laurentiuskerk hun tonen laten klinken.

Een ieder die dit leest is heel hartelijk welkom!

De Volkskerstzang begint om 19.00 uur.



TONEELSTUK DROMEN VAN HET LICHT

Uitgevoerd door de kinderen van de zondagschool van de Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB



U bent van harte uitgenodigd op zondag 17
december a.s. in de kerk van de NPB
Doetinchemseweg 5 in Varsseveld.

Aanvang: 10.00 uur

Na afloop van de voorstelling is er in de Eendracht koffie en
limonade. Voor alle kinderen is er een kleine attentie.

LEZINGEN PROGRAMMA HERFST/WINTER 2006/2007

Geloven op z'n Keltisch, perspectief voor de toekomst?

Op donderdag 16 november was ds. Gerke van Hiele te gast in onze geloofsgemeenschap voor een lezing over Keltische spiritualiteit. Ds. van Hiele is predikant van de doopsgezinde en NPB-gemeente in Wageningen. Daarnaast is hij een van de initiatiefnemers van de Iona-groep in Nederland.

Iona is een klein, eeuwenoud eiland aan de westkust van Schotland en bakermat van de Iona Community, een bloeiende oecumenische geloofsgemeenschap. Iona is voor veel mensen een plek van bezinning en vooral bezieling. De Iona-gemeenschap heeft als doel trouw te zijn aan het evangelie en nieuwe wegen te zoeken om mensen te bereiken en te inspireren. De community heeft als logo een wilde gans, symbool voor de levensvernieuwende kracht van de Heilige Geest en symbool voor de kracht van de gemeenschap. Ganzen in formatie vliegen sneller dan een enkele gans alleen.

Het Keltische christendom kan bij het zoeken naar nieuwe vormen van geloofsbeleving een inspiratiebron zijn. Er zijn vijf belangrijke uitgangspunten:

1. God is actief aanwezig in de schepping en in het dagelijkse leven. Hij is vervlochten met ons leven, i.p.v. God is daar en hier zijn wij. Hij is niet zomaar op bergen en in dalen voor iedereen zichtbaar, maar zodra jouw ogen opengaan, kan overal iets oplichten van Hem.
2. De diepste kern van de mens is liefde, want wij zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Mensen doen soms slechte dingen, maar ze kunnen omkeren en een nieuwe weg inslaan. De beschermende aanwezigheid van de Eeuwige biedt ruimte om te helen en te groeien.
3. Alles is met elkaar verbonden. Ieder gaat zijn eigen weg, maar wel in verbondenheid met de medemens. Je bent hier voor jezelf, maar ook voor de ander. Er is samenhang tussen het materiële en het spirituele, tussen kerk en wereld, zondag en maandag, gebed en actie. Alles doet er toe, of het nu ons lichaam, de grondstoffen van de aarde of de politieke inrichting van de samenleving betreft.
4. Centraal staan verbeeldingskracht, muziek en poëzie. Geloofsbele-

ving is niet droevig en harkerig, maar vrolijk en speels. Het is belangrijk om iedere dag een half uur te bidden en de Bijbel te lezen. Maar dat hoeft niet per se in de beslotenheid van een kerkgebouw, ook buiten kun je zingen en bidden. Regelmatig een kerkdienst meemaken doet goed, het biedt structuur en stilte en de mogelijkheid tot gezamenlijk denken en filosoferen. Het gaat er in een kerkdienst niet om dat je het eens bent met de dominee. Het gaat om wat je op je hart hebt, welke levensvragen je hebt.

5. Geloven is onderweg zijn, tot je bestemming komen. Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven (Joh. 14:6). Ons leven is als een pelgrimsreis. Het is belangrijk om af en toe de sleur te doorbreken. Daarvoor hoef je niet naar Iona of Santiago de Compostella, je kunt ook gaan wandelen op Schiermonnikoog. (Wandelen loutert en ordent.) Het gaat erom dat je een manier vindt om uit de gejaagdheid van het leven te stappen, want dan kun je helderder zien. Zoek uit hoe je in het leven staat, wat vind je echt belangrijk, waar sta je en wat zit er in je? Durf op weg te gaan!

Wilt u meer wil weten over Iona, surf dan naar ionagroep.nl.

Wie wil genieten van de muziek en poëzie van Iona, kan bij de boekhandel het boek *Liederen & gebeden uit Iona en Glasgow* met bijbehorende cd bestellen (ISBN 90 304 1067 1).

Het was een goede en mooie avond, met dynamiek en inspiratie, meedenken en meevoelen, ontroering en plezier en last but not least: de gloed van Iona.

Met oprechte dank aan ds. Gerke van Hiele.

Esseldien Wennink

ACTIVITEITEN VAN DE HERV./GEREF. FEDERATIE

PIT

Het Protestants Interkerkelijk Thuisfront stuurt ook dit jaar weer Kerstpakketten naar militairen die op vele plaatsen in de wereld (o.a. Irak) verblijven voor vredesmissies. Mocht u dit werk willen steunen dan kunt u uw bijdrage storten op gironummer 241 van Stichting PIT te Rijswijk.

LEZINGEN PROGRAMMA HERFST/WINTER 2006/2007

Tenzij anders vermeld worden deze lezingen gehouden in de grote zaal van de Eendracht, Beatrixstraat 1a en vangen aan om 20.00 uur.

Indien vermeld: Kerkzaal: Doetinchemseweg 5 Varsseveld

De toegangsprijs is € 6.50 inclusief koffie/thee.

2007

Donderdag 18 januari : “De diepere betekenis van de Parsival legende”,
door mevrouw ds E. Laman Trip-
Kleinstarink

Donderdag 15 februari: “De passie van Pasen, de paasgebruiken in de Achterhoek en hun herkomst en betekenis”,
toegelicht door de heer W.H. Wessels .

Dinsdag 20 maart: “Een tip van de Sluier”,
Alexandra van Cruyningen, spreekt verder
over haar boek

HEEFT U KIKOVA EN ANTEVERTA AL GEHOORD ?

Kinderkoor KIKOVA en tienerkoor ANTEVERTA laten beide van zich horen tijdens de kerstmarkt op 10 december a.s. en oudejaarsdag (31/12). Zij verzorgen beide dagen 's middags een optreden in de Grote Kerk. Ook uw kind of tiener is van harte welkom om met ons mee te komen zingen en kan van deze gelegenheid gebruik maken om koor/de koren eerst eens te beluisteren. Tevens worden op beide dagen wenskaarten te koop aangeboden. Het zijn hele bijzondere kaarten want behalve een wens bevat de kaart ook bloemzaadjes waardoor uw wens vergezeld gaat van bloemen. Wij hopen dat u een bezoek brengt aan de Grote Kerk en door het kopen van onze bloemenkaarten deze fleurige actie tot een succes maakt zodat onze clubkas opbloeit.



Namens KIKOVA en ANTEVERTA,
Carly Kempink (tel. 241621)



Achterlangs

*De meeste treinen rijden achterlangs het leven.
Je ziet een schuurtje met een fiets ertegenaan.
Een kleine jongen is nog op, hij mag nog even.
Je ziet een keukendeur een eindje openstaan.
Als je maar niet door deze trein werd voortgedreven,
zou je daar zonder meer naar binnen kunnen gaan.*

*Zodra de schemer was gedaald,
was je niet langer meer verdwaald.*

*En je ontmoette daar niet eens verbaasde blikken.
Je zou toch komen? Iedereen had het vermoed.
Ze zouden even haast onmerkbaar naar je knikken,
want wie verwacht is, wordt maar nauwelijks begroet.
Je zou je zomaar aan hun tafel kunnen schikken
en alle dingen waren plotseling weer goed.*

*Zodra de schemer was gedaald,
was je niet langer meer verdwaald.*

*Je hoefde daar geen druppel alcohol te drinken,
want grenadine zou je smaken als cognac.
Je zag het haardvuur achter micaruitjes blinken,
er kwam een merel zitten zingen op het dak.
En die paar mensen die je nooit hebt kunnen missen,
kwamen daar binnen met een lach op hun gezicht,
Je zou je voortaan nooit meer in de weg vergissen,
je deed het boek van alle droefenissen dicht.*

*Maar ach, de trein is doorgegaan
en kilometers daar vandaan.*

Willem Wilmink



AMNESTY INTERNATIONAL VARSSEVELD

Amnesty staat in de bibliotheek van Varsseveld op de volgende dagen. Op 21 en 24 november en op 8 december tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Er kunnen dan kaarten, kaarsen, agenda's gekocht worden. De opbrengst is natuurlijk voor het werk van Amnesty. Daarnaast kan een petitie ondertekend worden tegen marteling en discriminatie.

In december kan geschreven worden voor de volgende personen.

De eerste brief gaat naar de regering van Cambodja. Gevraagd wordt om de vrijlating of een eerlijk proces van twee mannen, die veroordeeld zijn tot 20 jaar gevangenisstraf.

De tweede brief gaat naar Turkije. Gevraagd wordt om vrijlating van een man die zonder duidelijk, concreet en geloofwaardig bewijs in de gevangenis zit.

De derde brief is voor de regering in Ethiopië. Een journaliste heeft kritische artikelen geschreven. Met haar baby, die in de gevangenis geboren is, zit ze in erbarmelijke omstandigheden vast. Gevraagd wordt om goede medische zorg voor moeder en kind en gepaste levensomstandigheden, in afwachting van het proces.

Inlichtingen per telefoon: Annie Lammers (617393) of Dela Rutgers (243077).

ADRESSEN AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN

Afd. Aalten (Prinsenstraat 27):

Afd. Dinx-perlo (Wilhelminastraat 13):

Afd. Zelhem (Piersonstraat 4): .



*Wij wensen u goede feestdagen
en
een voorspoedig en gezond
2007*



Bestuur en redactie

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



Voorganger: Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld,
(0315) 24 20 80, meijerpaumen@hetnet.nl

Bij afwezigheid: Mevr. A. Niks-van Oosten, tel. (0315)241080
a.niks-vanoosten@hetnet.nl

Secretariaat: N.P.B. Varsseveld, Mevr. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2^b, 7065 AH Sinderen,
(0315) 24 12 06, willynijnijhof@planet.nl

Website: www.xs4all.nl/~npb **E-mail-adres:** npb@xs4all.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

Dhr. B.H. Kraan, Zelhenseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85

Verenigingszaal:

“De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Penningmeester/administrateur:

Dhr. J.W. Meerdink, Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld,
(0315) 840044, j.w.meerdink@chello.nl

Bankrekeningen:

Rabobank 36.48.54.553, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld.

Vrouwenclub: Mevr. M. Jansen-Zeephat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18

60+ Club: Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 24 40 49.

Jeugdclub: Marjan Hengeveld 0315-244393, h.m.hengeveld@zonnet.nl

Werkgroep PR:

M-Huberte Meijer-Paumen 0315-242080; Marjan Hengeveld 0315-244393,
en/of Henk Beunk 0314-632061.

Verzorging “Eendracht”:

Jan Meerdink, Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld,
(0315) 840044, j.w.meerdink@chello.nl

Verzendklaar maken:

Mevr. B. Chevalking-Wennink, Zwaluwenhof 1, 7051 XR Varsseveld,
(0315) 29 82 23, Mevr. W.E. Teerink-Radstake,
Mevr. D. ten Brinke-Rougoor en Mevr. J.E. Sturris-Heijink.

Kopij adressen en redactie:

Jan Meerdink (zie **Verzorging “Eendracht”**), ds. A.M.J. Meijer (zie **Voorganger**),
Henk Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@tiscali.nl.

Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, familie.wolsink@wanadoo.nl en
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 61 75 42 / 61 70 63

NPB-Koor secretariaat:

Mevr. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

Autodienst: zie: **Secretariaat**

December 2006

- Zondag
3 december 9.45 uur: 1^o zondag van de advent,
NPB-dienst in Den Es, Mw A. Niks-van Oosten:
Thema: 'De stilte van het hart', bij Lucas 1: 39-56
- Zondag
10 december 10.00 uur Ds A.M.J. Meijer; thema: 'Wakker'. Bij
Tess 5:6.
Gelijktijdig zondagsschool in de Eendracht; .
- Zondag
17 december 10.0 uur KERSTVIERING VAN DE ZONDAGS-
SCHOOL in de kerk. Er zal door de kinderen van de
zondagsschool een kerstspel worden opgevoerd met
als titel: "Dromen van het licht" (zie pag. 5)
- Zondag
24 december 19.30 uur: KERSTAVOND-DIENST, ds A.M.J. M-
eij-er, thema: "Onze eigen kerststal", bij Lucas 2: 7
Aan deze dienst wordt meegewerkt door het NPB-
koor o.l.v. Dhr. Ben Wennink. Tijdens deze dienst
is er peuteroppas in de achterzaal.
- Maandag
25 december 10.00 uur: KERSTMORGENDIENST, Mw A.
1e Kerstdag Niks-van Oosten, thema: "Geven wij licht? ", bij Jo-
hannes 1: 1-14. Aan deze dienst verlenen vocaal
hun medewerking: Nico Sturris en Alie Sturris-
Gerritsen.
- Zondag
31 december 19.30 uur: OUDEJAARSDIENST; ds A.M.J. M-
eijer, thema: 'Nog wensen?', bij Psalm 37:37
Oudejaarsavond
- Zondag
7 januari 2007 9.45 uur 2007 NPB-dienst in 'Den Es' ds A.M.J.
Meijer, thema: "In Bethlehem is de stede", bij Mat-
teüs. 2: 1-16
- Zondag
14 januari 10.00 uur Ds A.M.J. Meijer, thema: "Een beschei-
den begin", bij Matth. 18:19-20 Na afloop van deze
dienst is er de Nieuwjaarsreceptie in 'de Eendracht'
met koffie en versnaperingen.