

73^{ste} Jaargang

No. 558

Dec. 2007

IN DIT NUMMER O.A.:

Nog even dit....	9
Kerstsamenzang Varsseveld	11
Van de bestuurstafel	12

Welkom



in ons midden

DE BEVESTIGING VAN 4 NOVEMBER ...:

‘DANKBAARHEID’

Op de eerste zondag van november was het dan zover. In de Intrededienst die 's middags om 14.00 uur begon, was ook de bevestiging opgenomen van mij als Voorganger van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB Varsseveld e.o.. Het is een indrukwekkende middag geworden. Hermien Bleumink, mijn collega, ging in de dienst vóór. Daar ben ik blij mee geweest... In de voorbereidingen op de 4^e november, merkte ik al dat Hermien er wat moois van wilde maken en zo is het ook gebeurd. Terwijl ik nog druk was met het afronden van mijn oude werk in Rotterdam, waar ik de laatste acht jaar woonde, en ook nog eens midden in de verhuizing zat naar de Achterhoek, stuurde Hermien mij per e-mail mogelijkheden om deze bevestiging vorm te kunnen geven. Het is mooi geworden. Kortom, ik kijk met dankbaarheid terug naar zowel haar voorbereidingen met mij, als de uiteindelijke uitvoering ervan.

Dankbaarheid was trouwens toch al het thema dat tijdens de dienst en ook erna centraal stond deze middag. Voor mij persoonlijk is deze volgende stap in mijn werkzame leven namelijk bijzonder te noemen. Al van jongs af aan heb ik mij laten ontvallen dat ik graag midden in een geloofsgemeenschap zou willen leven en werken. Ik had natuurlijk destijds geen idee hoe dit ooit vorm zou kunnen krijgen, maar iets in mij wist dat het er toch een keer van zou gaan komen.

Als klein kind was ik hierover dus al zeker van mijn zaak. Toen ik echter 16 jaar was en voor vervolgonderwijs ging kiezen, was ik dit innerlijke zeker weten even kwijt. Ook deze periode die, hoe anders ook, daarna kwam was natuurlijk voor mij van betekenis, maar toch. Het duurde al met al tot ik achter in de twintig was, eer ik werd herinnerd aan wat ik al zolang met mij meedroeg. Ik leefde en werkte destijds in Suriname als leraar bouwkunde, jawel... Suriname was voor mij niet alleen multicultureel maar ook religieus en spiritueel een soort walhalla. Ik werd onophoudelijk herinnerd aan mijn passie. Uiteindelijk besloot ik nog ín Suriname, dat ik na mijn contract wilde stoppen als leraar bouwkunde. Daar heb ik nooit spijt van gehad. Eerder ben ik tot op

de dag van vandaag Suriname dankbaar voor wat deze jaren mij hebben gebracht en teruggegeven. Eenmaal terug in Nederland volgde ik een opleiding om als humanistisch geestelijk verzorger aan de slag te kunnen. Binnen de Nederlandse krijgsmacht heb ik deze functie van geestelijk werker tien jaar vervuld. Vanuit het humanisme echter ervaarde ik te weinig ruimte om vrij(zinnig) uitdrukking te kunnen geven aan mijn innerlijke leven, dat een brede spirituele grondslag kent. Ik zocht dus naar een vorm waarbinnen mij die vrijheid wel geboden werd. Nadat mijn aanvullende studie bij de Opleiding tot Vrijzinnig Pastoraat van de NPB in 2004 voltooid was, wist ik dat de vervulling van mijn kindwens nu echt dichtbij was.

Ik verzorgde al jaren zondagsdiensten op freelance basis en ook huwelijksceremonies en uitvaarten stelde ik vanuit 'pastoraat op maat' voor mensen samen. Toch bleef iets in mij zoeken naar die centrale plaats als Voorganger in een vrijzinnige geloofsgemeenschap. Ik voel me daarom dankbaar dat mij nu deze kans en mogelijkheid geboden wordt. Wat ik altijd al wist, heeft vorm gekregen...

Ik vraag me dan wel eens af hoe het kan dat mensen van kinds af aan weten waarom zij hier zijn en wat zij te doen hebben. Misschien hebt u dat ook wel eens overdacht. Ik merk dan dat sommigen dit wel weten en anderen hebben er totaal geen verbinding mee, zo lijkt het althans. Ik denk alleen maar aan al die kinderen aan wie gevraagd wordt wat zij willen worden? Kinderen die dan moeten besluiten welke vervolg opleiding zij gaan doen, terwijl velen nog niet echt innerlijk beseffen waartoe zij hier op deze aarde zijn. Ik vroeg deze week aan 11 en 12 jarigen: "Vertel me eens waar je goed in bent? Wat zijn eigenlijk jouw bijzondere talenten?" Het blijkt dan allemaal nog vaag en onduidelijk. En dan zijn er hopelijk de ouders of een leerkracht die wijze raad kunnen geven.

Onze kinderen worden, net als ik in mijn jeugd, natuurlijk ook verleid en afgeleid door allerlei wereldse aangelegenheden die in jonge levens interessanter lijken, dan je bezig te houden met zingevingsvragen en jouw eigen levenswensen op zielsniveau. En misschien is het ook wel zo dat deze zelfontdekkingen eerder passen bij een wat latere levensfase. Kinderen willen ook kind kunnen zijn en freewheelen. Ik zou hen

ook niet willen ontnemen om de wereld om hen heen eerst maar eens goed te verkennen voordat er definitieve keuzes worden gemaakt. En toch geloof ik dat ieder mens, de ziel inclusief, hier op aarde is met een zeker doel en een zekere zin. Ieder mensenleven vormt een schakel in de keten waarbinnen geen enkele schakel afzonderlijk zou kunnen ontbreken. Het is dan zaak dat we naar onze kinderen blijven kijken vanuit dit bewustzijn. Wie is deze zoon eigenlijk? Wat zijn de mogelijkheden van deze dochter? En in plaats van te wensen dat zij dan het leven gaan leven wat wij misschien voor hen voor ogen hebben of bedenken, vraagt dit van ons volwassenen eerder dat we onze kinderen vrij laten en hen vooral toestaan de weg te volgen die voor hen bestemd lijkt. En, is het geen uitdaging om onze kinderen te helpen met het zoeken en vinden van levenszin?

De afgelopen weken heb ik ook kennis gemaakt met de kinderen van de Leemvoortschool en van 'Op Koers'. In één van de groepen vroeg ik wie er graag eens op reis zou willen naar een ver land? Op één na wilde iedereen dat graag. Landen als Kenia, Rusland, Brazilië en ga zo maar door. Kinderen willen eerst de wereld ontdekken, misschien wel om zichzelf er te kunnen vinden en te leren beseffen wie zij zijn. Ik denk dan terug aan mijn dierbare jaren in Suriname en wat die voor mij hebben betekend. Suriname bleek een spiegel waarin ik keek om te leren zien wie ik was. Suriname heeft veel vragen beantwoord en tegelijkertijd veel vragen opgeroepen. Het heeft al met al veel impact gehad... En pas toen ik dáár was, wist ik het weer, herinnerde ik het mij weer. Zo zal het voor vele anderen ook gaan. Mensen gaan op onderzoek uit, willen iets van de wereld zien om er uiteindelijk zichzelf in terug te vinden. Wanneer dan datgene wat ontdekt is, zichzelf uiteindelijk vervult dan krijgt een diep gevoel van dankbaarheid de overhand. Deze dankbaarheid heb ik gevoeld en ook benoemd op 4 november. Hoe bestaat het eigenlijk dat een mens ruim 50 jaar later precies datgene gaat doen, waarvan hij als kind al sprak. Wat zit daar achter, wie stuurt dat proces langs geheel eigen wegen? Hoe weet het kind dit al zo vroeg? Welke Kracht ligt hier aan ten grondslag en helpt dit mogelijk maken? We noemen het misschien God of het Mysterie, in elk geval is die Kracht net zo ongezien als definitief. Deze laat zich niet wegdrücken en helpt uit-

eindelijk bij het tot stand brengen van de zin van al onze levens, dat van niemand uitgezonderd.

En dan is dankbaarheid wel op zijn plaats, lijkt me.....

BERICHTEN UIT DE GELOOFSGEMEENSCHAP

Wij gedenken

Op zaterdag 10 november 2007 overleed op
83-jarige leeftijd de heer

Johan Lammers

uit Westendorp. Zijn vrouw mevr. Elly Lammers–
van Slooten en dochter Astrid Lammers zijn lid van onze geloofsge-
meenschap. Op 15 november bij de Herdenkingsdienst in het crematori-
um in Doetinchem is stil gestaan bij het leven van Johan Lammers.

Hij werd op 11 mei 1924 op boerderij ‘De Wörke’ geboren. Zijn liefde
voor de natuur ontwikkelde hij vanuit dit geboortehuis. Hij had er een
fijne jeugd. Hij hield vooral van dieren en als hij in de natuur was, dan
zei hij dikwijls dat er wel een Schepper moest zijn. Zoveel moois is
door geen mens te maken, zei hij dan.

Hij was bovenal een muzikaal mens. Hij was liefst 65 jaar lid van de
Westendorpse Fanfare. Hij speelde op de tuba. In 2002 werd hij er zelfs
erelid. Naast de Westendorpse Fanfare, was hij ook nog eens 25 jaar lid
van de fanfare Union in Zelhem.

Johan was een rustige, introverte en vooral ook lieve man, die voor zijn
vrouw en drie kinderen het allerbeste wilde. Hij stond ze dan ook met
raad en daad bij waar hij kon. Stef, Ron en Astrid zijn hem daar dank-
baar voor. Hij verdiende de kost bij de ‘Tramwegmaatschappij’. Het be-
drijf heet tegenwoordig Connexion. Daar werkte hij 36 jaar en het was
op de trambus dat hij Elly, zijn vrouw, destijds leerde kennen.
Eigenlijk wilde Johan in zijn leven graag reizen. Hij had een droom om
met een vrachtwagen de wereld rond te willen gaan. Die wens is voor-
alsnog een wens gebleven....

Vlak voor Pasen kreeg Johan zijn eerste hersenbloeding. De acht maan-
den die daarop volgden waren gevuld met een langzaam afscheid. Hij
was aan een rolstoel gebonden en beperkt in zijn handelen. Hij verbleef

lange tijd in St. Antonia in Terborg. Toen hij in oktober opnieuw een hersenbloeding kreeg, werd het steeds duidelijker dat hij zou overlijden. Dat gebeurde uiteindelijk dus op 10 november j.l.. En ook al doet afscheid nemen altijd pijn, ook zijn gezin zei, terugkijkend op zijn leven: ‘ Het was goed zo...’

Hij was 44 jaar met Elly getrouwd.

In de Herdenkingsdienst was bijna de volledige Westendorpse Fanfare aanwezig. Zij speelden prachtig. Zo hebben we met elkaar hem een waardige laatste eer bewezen, dit tot troost van zijn familie en vrienden. Ik wens Elly, Stef, Ron en Astrid Gods zegen en kracht toe bij het verwerken van dit verlies.

Peter Samwel

Op 24 november jl. overleed mevrouw

Catharina Margaretha Colenbrander – de Boer (Catrien)

uit Dinxperlo. Op het moment dat ik dit schrijf moet de crematieplechtigheid nog plaats gaan vinden op woensdag 28 november. Een “In Memoriam” zal daarom in de volgende uitgave van “Eendracht” worden geplaatst.

Hermien Bleumink

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

Van de patiënteninformatie in het Slingelandziekenhuis heb ik begrepen dat alleen dié mensen aan mij kunnen worden doorgegeven die daadwerkelijk bij de opname aangegeven hebben bij onze Vrijzinnige Geeloofsgemeenschap te horen en / of prijs te stellen op bezoek. Het was mij namelijk niet helemaal duidelijk waarom ik van de een wel een bericht van opname ontving en van een ander niet.

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem heb ik deze maand mevr. H.W.G. Smid-de Keijzer, mevr. H.G. Weenink-Westerveld en mevr. J.A. ten Brinke-Wolsink bezocht.

In St. Antonia in Terborg verblijft nog voor onbepaalde tijd de heer G.H. Hiddink. Mevr. H.G. Weenink-Westerveld is na haar periode in het Slingelandziekenhuis nu voor revalidatie in St. Antonia.

VERANTWOORDING GIFTEN

Peter Samwel mocht bij huisbezoeken van N.N. €10,- en van N.N. €20,- in ontvangst nemen. Onze oprechte dank voor deze giften.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Op 7 november heeft onze voorzitter, de heer Ben Groenewold, mij voorgesteld aan de directie van zowel de Leemvoortschool als van 'Op Koers'. Ik maakte die dag ook kennis met mijn collega mevr. Yvonne Striekwold (NH). Zij verving mijn voorganger, de heer August Meijer, wanneer hij verhinderd

was om les te geven. Dit zal Yvonne ook blijven doen wanneer ikzelf niet in de gelegenheid ben.

Op 12 en 13 november ben ik, ter oriëntatie aanwezig geweest bij de godsdienstlessen op beide scholen en vanaf de 19^e geef ik zelf les aan onze kinderen.

En inmiddels heb ik ook kennis mogen maken met de andere leerkrachten (RK) godsdienst / levensbeschouwing op 'Op Koers', Johan Visser en Liesbeth Veldkamp. Ik ben er van overtuigd dat we vanuit een goede samenwerking binnen dit vakgebied veel kunnen betekenen voor de kinderen op de scholen.

BIJ DE DIENSTEN IN DECEMBER

Zondag 2 december is er geen Dienst.

Zondag 9 december. Peter Samwel zal deze zondag voorgaan. Het thema is: 'Vol van verwachting...'. Mevr. Willi Freriks-Gemink zal in deze dienst een Kerstverhaal lezen.

Zondag 16 december. De kinderen van de Zondagsschool geven op geheel eigen wijze invulling aan de Dienst op deze ochtend. We verheugen ons op deze Kinderkerstdienst.

Zondag 23 december. In verband met de Kerstdagen die daar direct op volgen, is er op deze zondagochtend geen Dienst.

Maandag 24 december in Dinxperlo 19.00 uur: Kerstavond samenkomst o.l.v. mevr. Hermien Bleumink m.m.v. het koor Canthabilé en de kinderen van de 'kindermiddag'

Maandag 24 december in Varsseveld 19.30 uur: Kerstavonddienst

Peter Samwel zal voorgaan en het thema luidt: 'De tweede geboorte...'. Het NPB-koor o.l.v. Bennie Wennink zal wederom haar medewerking aan deze dienst verlenen.

Dinsdag 25 december 10.00 uur: Kerstdienst

Peter Samwel zal voorgaan en het thema luidt: 'Licht'.

Zondag 30 december – geen Dienst

Maandag 31 december 19.30 uur: Oudejaarsdienst.

Peter Samwel zal voorgaan en het thema luidt: 'Op de drempel'.

**Zaterdag 12 januari 2008 in Dinxperlo 19.00 uur: Nieuwjaars-
samenkomst.**

Tenslotte

Deze eerste weken kom ik veel mensen tegen. Voor u allen gaat het om de kennismaking met slechts twee nieuwe gezichten, dat van mijn vrouw Aria den Hartog en van mijzelf, Peter Samwel. Het zal wat tijd vragen voordat ik echt helemaal ingeburgerd ben. Er is ook zoveel nieuws te ontdekken.

Terwijl de Pastorie grondig wordt opgeknapt en aangepakt, hebben wij een tijdelijk onderkomen in Halle, aan de Halseweg 63, recht tegenover de begraafplaats in een vakantiewoning op de boerderij van de familie Hebbink. We hebben er voor deze periode een fijn onderkomen. 's Ochtends worden we in alle vroegte zelfs gewekt door de koeien. Ik kan u zeggen dat het lang geleden is dat me zo iets overkwam...

De verwachting is dat we hier tot 1 maart zullen verblijven en dat dan de Pastorie klaar zal zijn voor bewoning. Als ik zie met hoeveel vrijwilligers ook nu weer veel werk wordt verricht, dan kan ik alleen maar mijn petje afnemen.

Ook al wonen we dan op dit moment niet aan de Doetinchemseweg 7, het telefoonnummer van de Pastorie staat doorgeschakeld op mijn huidige mobiele telefoon. Zo blijf ik voor iedereen zo goed als mogelijk bereikbaar. U kunt mij dus gewoon bellen op het vertrouwde telefoonnummer: 0315-242080

Daarnaast kunt u mij ook nog per post of e-mail bereiken. Het postadres is: Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld en mijn e-mailadres is: petersamwel@planet.nl.

Ik ben zeker van plan vaak mijn gezicht te laten zien in de Eendracht. U kunt mij ook daar natuurlijk altijd aanspreken.

Peter Samwel

VAN DE ZONDAGSSCHOOL

Zondag 16 december a.s is er weer het jaarlijkse kerstfeest van de zondagsschool. Dit jaar zal de musical “**Wat een nacht**” gespeeld worden. Naast de kinderen van de zondagsschool zullen een aantal oud-zondagsschoolkinderen meedoen en ook een paar zondagsschoolkinderen van nog langer geleden. Irma ten Brinke zal weer haar medewerking verlenen.

Het begint om 10.00 uur en vindt plaats in onze Witte Kerk aan de Doetinchemseweg.

RECTIFICATIE VORIGE EENDRACHT

Op voor ons nog onverklaarbare wijze is in het vorige nummer van de Eendracht het volgende artikel weggevallen. Daarom plaatsen we het nu nogmaals met excuses aan Angelique. De redactie.

NOG EVEN DIT.....

Graag wil ik even iets rechtzetten. Zondag 21 oktober, tijdens de dienst ter gelegenheid van het aftreden van Ds. A.M.J. Meijer, heb ik verzuimd de dames van het bloemschikken te bedanken voor hun prachtige creatie. Mijn excuses hiervoor.

Verder wil ik u – gemeenteleden van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB – hartelijk bedanken voor de fijne tijd in Varsseveld.

Samen met Ds. August Meijer was het een feest de gemeente de afgelopen jaren te mogen dienen en een klein steentje te mogen bijdragen.

De uitspraak: “Tijd en aandacht voor de ander, is een cadeau voor jezelf” heb ik heel sterk mogen ervaren.

Met een lach én een traan zal ik dan ook terugkijken op deze mooie, inspirerende en boeiende tijd.

Moge het u allen goed gaan en moge u verbonden blijven met elkaar en uw Schepper.

Angelique Niks- van Oosten

BERICHTEN UIT DE WIJK DINXPERLO

Toekomst van het kerkgebouw

Er is nog steeds geen duidelijkheid over de toekomst van ons kerkgebouw. Mevr. Joke van der Wijk heeft een gesprek gehad met de directeur van het bouwbedrijf Klomps en daaruit is gebleken dat de plannen voor een eventuele nieuwbouw nog steeds niet rond zijn. Onze diensten en andere bijeenkomsten zullen daarom voorlopig blijven plaatsvinden in ‘ons’ kerkgebouw aan de Wilhelminastraat.

Kindermiddag

De kindermiddag zal zijn op woensdag 12 december.

Er zal een mooi kerstverhaal verteld worden. Daarna zal er een verkleedpartij plaatsvinden, want dan gaan we het verhaal zelf naspelen. Dat doen we dan in de kerkzaal.

Iedereen die dat wil, mag dan op 24 december ook meedoen aan het spel dat we opvoeren tijdens de kerstviering.

Natuurlijk gaan we op de kindermiddag ook nog een mooi kerstknutselwerkje maken.

Op de o.b.s. “De Wegwijzer” zullen uitnodigingen voor de kindermiddag worden uitgedeeld.

Kerstviering

Het is fijn dat het koor “Canthabilé” weer van de partij zal zijn tijdens onze kerstviering. En dat, samen met het spel van de kinderen, belooft bij te dragen tot een fijne kerstviering.

We hopen dan ook velen van u te kunnen begroeten.

Hermien Bleumink

Kerstmis ..., een gedicht uit Haiti

***Kerstmis is tranen drogen.
Kerstmis is als ieder klaar staat voor het feest.
Kerstmis is leven met hoop.
Kerstmis is je verzoenen met elkaar,
vreemdelingen opnemen, anderen helpen,
het slechte mijden en het goede doen.
Dat is Kerstmis.
Kerstmis is tranen drogen,
delen met elkaar wat je hebt.
Als een noodlijdende geholpen wordt,
dan wordt het Kerstmis.
Iedere dag als liefde aan elkaar gegeven wordt,
iedere dag is het Kerstmis op aarde,
als mensen tevreden en gelukkig zijn,
dan komt God weer op deze aarde en brengt zijn
Licht***

VOLKSKERSTZANG VARSSEVELD

Zondag, 23 december a.s. wordt de Varsseveldse Volkskerstzang gehouden.

De Volkskerstzang vindt plaats in de kerk waar alles in 1966 is begonnen n.l. de **Grote- of Laurentiuskerk**

Aan de Volkskerstzang werken mee:

- Varssevelde Christelijk Gemengd Koor
- koperblazers van de muziekvereniging Jubal.
- Frederiek Wester begeleidt de samenzang op het orgel

De meditatie wordt verzorgd door Netty Hengeveld.

De Varsseveldse midwinterhoornblazers zullen in de directe omgeving van de Grote of Laurentiuskerk hun tonen laten klinken.

Een ieder die dit leest is heel hartelijk welkom!

De Volkskerstzang begint om 19.00 uur. Kerk open vanaf 18.30 uur



VAN DE BESTUURSTAFEL

Bestuur, voorgangers en koster zien met veel genoegen en dankbaarheid terug op een tweetal gebeurtenissen van de afgelopen maand. Het betreft de intrede dienst van 4 november en de herdenkingsdiensten in Dinxperlo en Varsseveld op 24 en 25 november.

Van de intrede dienst, de daarop volgende receptie en het gezellig samen zijn van Peter en Aria met familie, vrienden en bestuur vindt u in dit nummer een beeldverslag. We kunnen allen terugzien op een zeer geslaagde en in goede harmonie en sfeer verlopen dag. We willen daarom een ieder die op welke wijze dan ook (direct, indirect of door aanwezigheid) een bijdrage heeft geleverd aan het slagen van deze dag hartelijk dank zeggen voor deze bijdrage.

De herdenkingsdiensten zijn eveneens in een goede sfeer verlopen. Mooie, troostrijke diensten. In Dinxperlo geleid door mevr. Hermien Bleumink. In Varsseveld geleid door Angelique Niks-van Oosten, en opgeluisterd door voortreffelijke zang van Irma ten Brinke, uitstekend begeleid door Bert Vinke op zowel het orgel als op de piano.

De bloemstukken waren ook weer prachtig met daarin een zeer toepasselijk het volgende gedicht geplaatst.

*Vernietiging en dood
Te boven komen
Uit puin opstaan
Geraakt
Door een ander
Draagt ontmoeting
Vrucht
En krijg leven
De ruimte*



Allen die aan deze diensten hun bijdrage hebben geleverd oprechte dank. Mogen de nabestaanden van de herdachte overledenen troost en steun in vinden in deze diensten.

Zij die een cassette-opname van de dienst in Varsseveld wensen te ontvangen, kunnen zich melden bij de administrateur, Jan Meerdink

Bestuursbesluit

Het bestuur heeft in haar laatste vergadering de tarieven voor het gebruik van de Eendracht en voor de andere te verlenen diensten bekeken en besloten deze na drie jaar ongewijzigd te hebben de thans te herzien. De nieuwe tarieflijst per 1 januari 2008 ligt bij de administratie ter inzage. We kennen in de eendracht een aantal vaste gebruikers, echter er is nog ruimte voor meer gebruikers. Mocht u voor uw vereniging of organisatie nog ruimte voor vergaderingen e.d. zoeken, of kent u verenigingen o organisaties die ruimte zoeken, dan kunt u bij ons nog terecht. Voor vragen of aanvragen voor gebruik, wendt u tot de koster Bennie Kraan of tot de administrateur Jan Meer-dink.



Renovatie pastorie

Per 1 november is de pastorie onbewoond en is de renovatie in volle gang. Het bruist in en om de pastorie van activiteiten. Vele vrijwilligers zijn dagelijks druk in de weer. Vanaf deze plaats zeggen wij hen dank voor hun inzet en hopen dat zij er veel plezier aan beleven en dat hun inzet tot iets moois zal leiden. Hebt u ook zin, dan kunt u zich bij Jan Bussink, “de bouw-pastor”, melden.

143e Algemene vergadering Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB

Zaterdag 24 november heeft in Bennekom de 143e Algemene vergadering van de NPB plaatsgevonden. De vergadering is goed verlopen. Wij hadden, overeenkomstig de opdracht van onze extra AV van 28 juni jl., een voorstel tot wijziging van de statuten ingediend. Het voorstel is besproken en kreeg de sympathie en steun van de vergadering. Het landelijk bestuur zal dit voorstel overeenkomstig de wens van de vergadering verder uitwerken en voor de volgende AV agenderen voor definitieve besluitvorming. De volgende AV zal volgend jaar 29 november plaatshebben in Varsseveld. Wij zijn dan de gastheer van NPB Nederland. Het is dan goed mogelijk dat op Varsseveldse bodem besloten wordt tot wijziging van de statuten overeenkomstig het voorstel van Varsseveld e.o. Dat zou mooi zijn.

Wij zijn er klaar voor...



...laat de kerkgangers maar komen.



Wat gaat er gebeuren?

*Voor jou een vraag...
.... voor mij een weet!*





Tienerkoor Anteverta zong een welkom.

Hermien ging voor....



.. en Peter luisterde



Hier sta ik, een jongensdroom is uitgekomen...

... en de gemeente luisterde aandachtig.





..en Bert Vinke zorgde voor de juiste toon.

De voorzitter spreekt een dankwoord uit en nodigt uit voor de receptie.





*Toepasselijke woorden van
landelijkvoorzitter
Cees Mosselman..*

...vergezeld van een cadeautje..



*..zo ook hartelijke woorden
van Maja Nieuwenhuis,
voorzitter van het convent
van voorgangers..*



*..en goede vriendin
Willemijn Bessem...*



*..en natuurlijk bloemen
voor Aria, steun en
toeverlaat van Peter.*



Namens de bestuursleden werd een prachtig boek aangeboden



De soep liet zich smaken..

.. en er werd nog gezellig gebabbeld



DO YOU KNOW GOES?

of wel ken jij Guus?

Wanneer ik tijdens een reis mensen uit Korea ontmoet krijg ik steevast de volgende vraag: “Do you know Goes, Goes Hiddik (Guus Hiddink) and his village”?? De naam Guus Hiddink ken ik van het voetballen en Varsseveld lijkt mij een rustig plaatsje ergens in de Achterhoek, maar nee, ik ken het dorp niet en ben er ook nog nooit geweest.

Dat ik vanaf 1 november 2007 inwoner zou worden van dit mooie dorp had ik destijds niet kunnen weten. Mijn eerste stappen in Varsseveld dateren van 6 januari dit jaar, toen mijn echtgenoot Peter Samwel zijn eerste sollicitatiegesprek had met het bestuur van de NPB. Ik maakte kennis met het bestuur en had tijd om het dorp te bekijken, terwijl Peter zijn gesprek had. Het dorp en de mensen maakten een prettige indruk op mij. Waarom? Dat is niet zo precies te zeggen, het was meer een gevoel.

Als oudste dochter groei ik op binnen een gereformeerd gezin met 5 kinderen in Rotterdam. Met mijn drang naar avontuur en reizen ben ik vaak onderweg, in de stad, op zoek naar plekjes om te kamperen of avonturen te beleven. Gelukkig mag ik elke zomer 4 weken logeren op een boerderij in Drente. Na de middelbare school verhuis ik naar Apeldoorn om daar een start te maken in de gezondheidszorg. Niet het platteland maar de bossen zijn wel heel dichtbij. De natuur wordt zo een essentieel deel van mijn leven.

Mijn eerste kennismaking met de Achterhoek dateert uit de jaren '70, als creatief therapeute werk ik op het Groot Graffel, nu GGZ in Varsseveld.

Al heel jong heb ik vragen over het ‘daarom’ van het geloof waarmee ik opgroeit. Ik vind het moeilijk om te geloven dat er een God is die alles ziet en alles voor mij oplost. Ik ben begin twintig als ik op een reis door Nicaragua te maken krijg met mensen in een oorlogssituatie. De confrontatie met zoveel geweld, onrecht en pijn maakt dat ik oprecht geloof dat God niet bestaat. Ik besluit de kerkdeur achter mij te sluiten en begin mijn zoektocht in het land der ‘niet gelovigen’ naar *mijn* geloof.

Vooraf in het werken met mensen komen de vragen over de zin van het

leven en het grote 'waarom toch' los. Vaak zoek ik de rust van de natuur om inzichten te krijgen.

Langzaam vult de boekenkast zich met boeken over buitenzintuiglijke waarneming, religies: Boeddhisme, Soefies, de Koran, Tao, leven na de dood etc. Midden jaren 80 besluit ik mij om te scholen van de reguliere gezondheidszorg naar de natuurgeneeskunde.

Zo'n 20 jaar werk ik als natuurgeneeskundig therapeute en trainer. Ik krijg de kans om in diverse landen te onderwijzen. Zo leer ik veel over leven en geloven vanuit de meest verschillende culturen. Ik merk dat God een kracht en vorm van liefde is die vele gezichten heeft. Zowel in mij als buiten mij. Ik leer van mensen in sloppenwijken en diplomaten achter grote tafels. Ik ben getuige van geboortes in de meest primitieve omstandigheden en ervaar dat er een bijzondere kracht is die mens, dier en natuur verenigt en omgeeft. Misschien zijn die verschillende talen en kleuren wel een overblijfsel na de val van de toren van Babel denk ik wel eens. In principe zijn we allemaal gelijk en, vaak meer onbewust dan bewust, op zoek naar hetzelfde: de zin in, en van het leven.

Binnen de NPB heb ik gemerkt dat er ruimte is voor de verschillen. Ik hoef me niet in een vorm te persen die niet van mij is.

Ik ben daarom blij dat ik, niet alleen als "vrouw van de voorganger" maar vooral ook als lid van de NPB Varsseveld e.o. deel mag uitmaken van deze gemeenschap.

En... op een volgende reis kan ik nu met trots zeggen: Varsseveld?

..Jazeker ken ik dat, ik woon er!

Aria den Hartog



" Erotiek / ethiek "

Vrijdag 30 november , vanaf 20.00 uur in Café de Ploeg , Kerkplein te Varsseveld.

60+ CLUB

Verslag bijeenkomst 13 november

Janny opent de bijeenkomst en heet de heer Horsting welkom. De heer Horsting komt ons iets vertellen over de Amish, een geloofsgemeenschap in de V.S.



Hij vertelde ons hoe hij tijdens een zakenreis toevallig met deze geloofsgemeenschap in contact was gekomen. Later heeft hij hen samen met zijn vrouw bezocht en een kerkdienst en zelfs een trouwerij bijgewoond.

De Amish, volgelingen van Jacob Amman, woonden in het grensgebied van Zwitserland en Zuid Duitsland. In 1711 trokken zij naar Amsterdam en in 1735 emigreerden zij naar Amerika, waar zij zich vestigden in de staat Pennsylvania, waar in die tijd veel vruchtbare grond te koop was.

Ze noemden die streek New Holland. Later verspreidden ze zich verder over andere gebieden in Amerika. Er stonden in 2005 zo'n 224.000 Amish geregistreerd in 22 staten, waarvan het merendeel in Pennsylvania, Ohio en Indiana.

Zij leven, wonen en werken in een wereld zonder technologie. Ze leven in agrarische gemeenschappen, hoofdzakelijk zoals iedereen in de eerste helft van de 19e eeuw leefde met de bijbehorende oude ambachten en de 19e eeuwse klederdracht van het platteland.

De Amish-kinderen gaan tot ongeveer hun 14de jaar naar school. Zij krijgen les in rekenen, schrijven en bijbelkennis. Geschiedenis, aardrijkskunde en andere vakken, die normaal op andere scholen onderwezen worden, krijgen zij niet. Zij hebben dus geen volledig beeld van de geschiedenis en van de wereld buiten hun gemeenschap. Zij lezen geen kranten en hebben geen radio, televisie of telefoon, laat staan internet. Maar zo geleidelijk aan sluipt er toch wel iets van vooruitgang in hun levenswijze. Zo mogen ze niet auto rijden, maar in nood gevallen mogen ze zich wel door een auto laten vervoeren. Een koelkast of diepvries kan niet, daarvoor is elektriciteit nodig, maar er bestaan ook koelkasten op gasgeneratoren en dat kan dan weer wel. Een arts raadplegen buiten hun gemeenschap mag en ook, indien nodig, is een bloedtransfusie toegestaan. Zo waren er nog veel meer voorbeelden.

De Amish kent geen kinderdoop. Zo rond het 20ste levensjaar als hij of zij de *jaren des onderscheids* heeft bereikt, kan men weloverwogen en bewust toetreden tot de gemeenschap en wordt dan ook gedoopt.

Vanaf ± 16 jaar mogen Amish een paar maanden tot een paar jaar leven als de gemiddelde Amerikaan. Zij kunnen daarna kiezen tussen het leven in de Amish-gemeenschap of de "wereldse" Amerikaanse maatschappij. Zij noemen dit *rumspringa* (in het rond springen, ronddollen). De jongeren kunnen zo hun wilde haren kwijtraken. Ze mogen altijd terugkeren naar de Amish-gemeenschap, onder voorwaarde dat ze dan ook hun hele leven Amish blijven. Zo'n 85 à 90% kiest na de *rumspringa* om zich weer bij de Amish aan te sluiten.

Als een gemeenschapslid iets doet dat niet door de beugel kan en na herhaalde vermaningen zich niet betert, dan wordt deze persoon voor een bepaalde periode genegeerd. Niemand mag meer spreken met of luisteren naar de overtreder. Hij of zij is "lucht" geworden. Bij ernstige overtredingen kan dit levenslang zijn, zodat de overtreder eigenlijk uit de gemeenschap gebannen is.

De vrouwen uit de Amish-gemeenschap maken prachtige quilts. Voor eigen gebruik maar thans ook voor de toeristenindustrie, een mooie inkomsten bron.

Janny bedankte de heer Horsting voor deze mooie, boeiende lezing. Zij bedankte ook Angelique Nix-van Oosten voor de door haar gemaakte en getoonde quilts (zie afbeelding hiernaast).



Agenda:

08 jan. 2008 Nieuwjaarsvisite.

12 febr. 2008 Mevr. Willy Radstake uit Vorden vertelt aan de hand van dia's over de lange afstandswandeling Het Noaberpad.

11 mrt. 2008 Mevr. Hermien Bleumink vertelt over Franciscus van Assisi.

Uitnodiging voor de "Nieuwjaarsvisite 8 januari 2008.

Een ieder wordt van harte uitgenodigd voor de inmiddels traditionele "Nieuwjaarsvisite" van de 60+ club op dinsdag 8 januari 2008. Met iets lekkers bij de thee/koffie, een hapje en een drankje, proberen we er weer een gezellige middag van te maken. U bent allen van harte welkom. We rekenen op een grote opkomst. Om 14.30 uur staat de koffie/thee weer klaar.

35E JONGERENUITWISSELING MET HOLLINGSTEDT.

In overleg met de leiding van S.V. Hollingstedt hebben wij besloten om volgend jaar in de eerste week van de vakantie naar Hollingstedt te gaan.

We gaan van woensdag 23 juli t/m zondag 27 juli 2008.

Opgaven kunnen via het bestuur van het comité,

Dorjan Gesink tel. 244358

Rudy Wolsink tel. 298718

Fam Tannemaat tel. 243807

Tonnie Kraan tel. 241401

De film van afgelopen jaar willen we midden januari laten zien in de Eendracht. Informatie volgt.

GEMEENTEAVOND

De eerste Gemeenteavond van dit seizoen werd verzorgd door voordrachtskunstenaar Wim Nijhof uit Apeldoorn.

Met zijn programma *Godfried Bomans, zijn leven en werk* zorgde hij voor een boeiende en ook ontspannen avond.

Wie kent niet de kleurrijke figuur van Godfried Bomans, die bij het grote publiek vooral bekend werd door zijn vaak hilarische optredens voor radio en televisie? Het verhaal van 'Bomans' leven werd afgewisseld met voordrachten uit zijn werk: uit zijn twee romans Pieter Bas en Erik of het Klein Insectenboek en uit zijn vele columns.

Doordat we wat meer hoorden over de problemen waar Bomans in zijn veel te korte leven tegen aanliep, kregen we een nieuwe kijk op zijn werk. Zo'n 35 jaar na zijn dood stonden zijn leven en werk nog garant voor een interessante avond.

De volgende Gemeenteavond, op 21 februari 2008, is weer een tooneelavond, waarop Toneelgroep TIJS voor ons zal optreden.

Noteert u vast de datum!

Verslag van onze dankviering in het kleine witte kerkje.

Veel mensen hebben deze dienst tot een warme mantel van liefde laten worden. Het was in een woord fantastisch mooi, vooral het solo zingen van onze vier dochters bezorgde een ontroerend traantje. Marian Hengeveld bedankt voor alles, maar ook de gasten die een tekst hebben voorgelezen bedankt. Ook voor alle giften bedoeld voor Tinatin , 158 euro bedroeg de collecte, wil ik mijn dank uitspreken. Tinatin is nu 18 jaar geworden en zij moet nog 4 keer per jaar voor een behandeling naar de Oekraïne, dit kost telkens 300 euro per keer. Samen met anderen wil ik dit proberen te realiseren. Op dit moment is er weer 500 euro overgemaakt en George van de Svvg, die op dit moment in Georgië verblijft, zal het overhandigen aan de ouders van Tinatin. Het is nu onrustig in dit land, dus even afwachten hoe het zal verder gaan. Later op de avond hebben we het feest voortgezet bij Dorien en Paul van de Koffieboerderij Nibbelink, het was super gezellig en hen bedank ik hiervoor en ook voor de gift van hen aan Tinatin. Samen super sterk om te werken aan het genezingsproces van Tinatin.

Met vriendelijke groet Gerrit en Engeliën Veerbeek.

AGENDA VROUWENCLUB

De vrouwenclub heeft haar agenda voor de komende maanden weer vastgesteld en ziet er als volgt uit:

6 december 2007	Sinterklaasavond
17 december 2007	Kerstfeest
10 januari 2008	Nieuwjaarsvisite
24 januari 2008	Bijeenkomst

De aanvang van de bijeenkomsten is 20.00 uur.

Adressen kerkgebouwen aangrenzende NPB Afdelingen

Afd. Aalten: Prinsenstraat 27

Afd. Zelhem: Piersonstraat 4.

Adres kerkgebouw wijk Dinxperlo:

Wilhelminastraat 13

Eendracht - dec.2007

LEZINGEN PROGRAMMA HERFST/WINTER 2007/2008

Tenzij anders vermeld worden deze lezingen gehouden in de grote zaal van de Eendracht, Beatrixstraat 1a .

Indien vermeld: Kerkzaal: Doetinchemseweg 5 Varsseveld

De lezingen vangen aan om 20.00 uur

Januari 16 januari 2008 Drs. Jacob Slavenburg
Thema: Het Judasevangelie en andere
vroeg-christelijke geschriften.

Donderdag 14 februari 2008 Prof. Iteke Weeda,
Thema: Liefde in vele facetten

Donderdag 10 april 2008 Erik Bruijn,
Thema: Het Tibetaanse dodenboek

SCHRIJFACTIE AMNESTY VARSSEVELD

In de laatste maand van het jaar zijn er weer drie brieven.

De eerste brief gaat naar de regering in Egypte. De 23-jarige student Karim Amer is veroordeeld tot vier jaar cel, alleen omdat hij kritiek uittte op de regering en op de islam. Gevraagd wordt om vrijlating.

De tweede gaat naar Marokko. Zeven leden en daarna nog eens tien leden van een mensenrechtenorganisatie zijn veroordeeld tot vier jaar cel omdat ze vreedzaam demonstreerden. Gevraagd wordt om vrijlating.

De derde brief is voor de regering in Zuid-Korea. De journalist en vredesactivist Li Si-Wo zit gevangen, omdat hij artikelen en boeken schreef over landmijnen en de slachtoffers daarvan. Gevraagd wordt om vrijlating.

Goed bericht: Jamaica pakt geweld tegen vrouwen aan! Eind 2006 werden hiervoor wetsvoorstellen aangenomen. Amnesty voerde verschillende acties.

Inlichtingen over brieven: Annie Lammers: 617393 of Dela Rutgers: 243077.

De volgende Eendracht verschijnt 8 januari 2008. Kopij aanleveren voor 4 januari 2008

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON

Voorgangers: Dhr. P.W.M. Samwel, Halseweg 63, 7025 GA Halle
(0315)-242080 of 06-40359838, petersamwel@planet.nl

Wijk Dinxperlo: Mevr. H. Bleumink, Spoorstraat 2, 6971 CA Brummen.
0575-562746. hermien.bleeumink@solcon.nl

Administratie: N.P.B. afd. Varsseveld e.o., Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld.
(0315) 840044. j.w.meerdink@chello.nl

Website: www.xs4all.nl/~npb

E-mail-adres: npb@xs4all.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

Dhr. B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 2418 85

Verenigingszaal:

“De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 244537

Penningmeester/administrateur:

Dhr. J.W. Meerdink, Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld,
(0315) 840044, j.w.meerdink@chello.nl

Bankrekeningen:

Rabobank 36.48.54.553, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld.

Vrouwenclub: Mevr. M. Jansen-Zeeplat, Spoorstraat 70, (0315) 242018

60+ Club: Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 244049.

Jeugdclub: Marjan Hengeveld (0315)-244393, h.m.hengeveld@zonnet.nl

Werkgroep PR:

Marjan Hengeveld (0315)-244393, Henk Beunk 0314-632061,
Arjen Dijkstra (0315)-298091, Marchel Chevalking 0314-344317

Verzorging “Eendracht”:

Jan Meerdink, (zie **Administratie**)

Verzendklaar maken:

Mevr. B. Chevalking-Wennink, Zwaluwenhof 1, 7051 XR Varsseveld,
(0315) 298223, Mevr. W.E. Teerink-Radstake, Mevr. A.B. Navis-Naves,
Mevr. D. ten Brinke-Rougoor en Mevr. J.E. Sturris-Heijink.

Kopij adressen en redactie:

Jan Meerdink (zie **Verzorging “Eendracht”**),
Henk Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@tiscali.nl.
Marchel Chevalking, Louise de Colignystraat 17, 7001 GD Doetinchem,
mchevalking@solcon.nl

Leiding zondagschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 298718, familie.wolsink@wanadoo.nl en
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 617542 / 617063

NPB-Koor secretariaat:

Mevr. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 241890

Autodienst: zie: Administratie

Eendracht - dec.2007



December 2007

- Zondag
2 december
Geen dienst.
- Zondag
9 december
10.00 uur dhr Peter Samwel; thema 'Vol van verwachting...'. Mevr. Willi Freriks-Gemmink zal in deze dienst een Kerstverhaal lezen...
- Zondag
16 december
10.00 uur Kinderkerstdienst. De kinderen van de Zondagsschool geven op geheel eigen wijze invulling aan de Dienst met de opvoering van de musical "**Wat een nacht**"
- Zondag
23 december
Geen dienst.
- Maandag
24 december
kerstavond
19.00 uur kerk Dinxperlo; **Kerstavond samenkomst** o.l.v. mevr. Hermien Bleumink m.m.v. het koor Canthabilé en de kinderen van de 'kindermiddag'
- 19.30 uur Witte kerk Varsseveld; **Kerstavonddienst** o.l.v. dhr. Peter Samwel thema: 'De tweede geboorte..' m.m.v. het NPB-koor o.l.v. Bennie Wennink.
- Dinsdag
25 december
10.00 uur **Kerstdienst**, o.l.v. dhr. Peter Samwel, thema: 'Licht'
- Zondag
30 december
Geen dienst.
- Maandag
31 december
19.30 uur: **Oudejaarsdienst**, o.l.v. dhr. Peter Samwel, thema: 'Op de drempel'.
- Zondag
6 januari 2008
Geen dienst.
- Zaterdag
12 januari 2008
19.00 uur: kerk Dinxperlo **Nieuwjaarsamenkomst**