

74<sup>ste</sup> Jaargang

No. 569

December 2008

**IN DIT NUMMER O.A.:**

Vragen staat vrij	4
Van de bestuurstafel	12
Herdertjestocht	16

**KERSTMIS**

*Op tv zien we in de decembermaand dikwijls gezellige familiefilms met een moraal van: eind goed, al goed. Het lijkt een beetje bij het jaarlijkse Kerstsfeer te horen.*

*Onderstaand verhaal is echter geen geromantiseerd mooi verzonnen verhaal om tranen bij u op te wekken, het is werkelijk en waar gebeurd.*

*En ja als u dit gelezen heeft dan is er maar één conclusie: het is waar..., Gods wegen zijn ondoordringelijk...*

De dominee, Rob Reid, en zijn vrouw, net nieuw aangesteld in hun eerste gemeente – om een kerk in Brooklyn te heropenen – kwamen begin oktober aan, enthousiast over de mogelijkheden. Toen ze de kerk zagen bleek deze erg verwaarloosd te zijn en er zou veel werk in gaan zitten. Ze stelden als doel dat alles op tijd af moest zijn om de eerste dienst op Kerstavond te kunnen houden.

Ze werkten hard, repareerden kerkbanken, pleisterden muren, verfden, enzovoorts. En op 18 december lagen ze zelfs voor op schema, en wa-

ren ze bijna klaar. Op 19 december werd de omgeving geteisterd door een hevige storm en hoosbuien die twee dagen aanhielden. De 21e december ging de dominee naar de kerk. De moed zonk hem in de schoenen toen hij zag dat het dak gelekt had, waardoor een groot stuk pleisterwerk van de voorste muur van de kapel achter de kansel was afgevalen en ook nog ongeveer op ooghoogte!

De dominee ruimde de troep van de vloer op en kon niets anders bedenken dan de Kerstavonddienst uit te stellen. Hij ging naar huis maar onderweg werd zijn aandacht getrokken door een rommelmarkt voor een goed doel bij een plaatselijke onderneming. Hij ging naar binnen. Eén van de te koop aangeboden artikelen was een prachtig handgemaakt, ivoorkleurig, geborduurd en mooi afgewerkt tafelkleed met schitterende kleuren en een kruis precies in het midden geborduurd. Het was exact de goede maat om het gat op de muur te bedekken. Hij kocht het en liep meteen terug naar de kerk.

Tegen die tijd was het gaan sneeuwen. Een oudere vrouw rende zijn richting op om de bus te halen. Ze miste hem. De dominee nodigde haar uit om even binnen in de warme kerk te wachten omdat de volgende bus pas over 45 minuten zou komen. Ze zat in de kerkbank en lette niet op de dominee toen hij een ladder en andere spullen ging halen om het tafelkleed op te hangen als wandkleed. De dominee kon bijna niet geloven hoe mooi het eruit zag en het kleed bedekte het hele gat. Toen kreeg hij in de gaten dat de vrouw langzaam door het midden van de kerk naar hem toe kwam lopen. Haar gezicht zag lijkkbleek.

“Dominee”, vroeg ze, “waar heeft u dat tafelkleed vandaan?” De dominee legde het verhaal uit. Toen vroeg ze hem om eens in de rechterbenedenhoek te kijken of de initialen EBG erin waren geborduurd. Dat klopte. Het waren de initialen van de vrouw en ze vertelde dat ze dit tafelkleed 35 jaar eerder maakte in Oostenrijk. Ze kon het bijna niet geloven toen ze hoorde hoe de dominee aan het kleed gekomen was en dat hij het nog maar net had gekocht. Zij legde uit dat zij en haar man, voor de oorlog, mensen in goeden doen waren in Oostenrijk.

Toen de nazi's kwamen, werd ze gedwongen om te vertrekken. Haar man zou haar een week later volgen, maar hij werd gevangengenomen.

Ze zag haar man en huis nooit meer terug.

De dominee wilde haar het tafelkleed direct teruggeven maar ze stond er op dat hij het voor de kerk moest houden. De dominee vond dat het minste wat hij kon doen was haar naar huis brengen. Ze woonde aan de andere kant van Staten Island en dat was nog een eindje weg.

Het was een prachtige dienst die Kerstavond, de kerk was bijna vol. De muziek en de stemming waren geweldig. Aan het eind van de dienst stonden de dominee en zijn vrouw bij de deur om iedereen nog even te groeten en de meeste mensen zeiden terug te zullen komen. Een oudere man, die de dominee herkende uit de buurt, bleef in één van de kerkbanken zitten staren. De dominee vroeg zich af waarom hij niet wegging.

De man vroeg waar hij het tafelkleed vandaan had omdat het identiek was aan het kleed dat zijn vrouw jaren geleden had gemaakt toen ze nog, voor de oorlog, in Oostenrijk woonden. Hoe konden twee tafelkleden zo op elkaar lijken!

Hij vertelde de dominee over de nazi's en dat hij zijn vrouw dwong om te vluchten voor haar veiligheid. Hij zou haar volgen maar werd gearresteerd en gevangen gezet. Hij zag zijn vrouw en huis nooit meer terug in de 35 jaren die verstreken waren.

De dominee vroeg of hij het goed vond om even mee te gaan voor een ritje. Ze reden naar Staten Island naar het huis waar de dominee drie dagen eerder de vrouw had afgezet. Ze hielpen de man om de drie treden van het trapje op te komen naar het appartement van de vrouw, en klopten op de deur.

De dominee zag de mooiste reünie die hij zich ooit voor had kunnen stellen! En dat met Kerst...

*Een fijne decembermaand toegewenst vol gezellige feestdagen en bijzondere momenten met elkaar.*

Peter Samwel

## **Kerstgedicht:**

*Ook voor jou  
Op de grens van licht en duister  
tussen zorgen en verdriet  
kwam Hij zonder glans en luister  
met een ster in het verschiet.*

*Troost en liefde van de Vader  
kwamen tot ons in een kind  
en geen mens staat ons ooit nader  
dan ‘de Zoon’ door God bemind.*

*Steeds weer tussen licht en duister  
horen mensen groot en klein  
door de wind het zacht gefluister  
“ook voor jou zal ik er zijn”.*

M. van Rooijen / P. Samwel

## **VRAGEN STAAT VRIJ...**

Na het openen van deze rubriek, in de laatste Eendracht, raakte ik in gesprek met een van onze leden. We spraken over spiritualiteit, omdat ik daar over schreef de vorige keer. Spiritualiteit als zijnde de persoonlijke, innerlijke ervaring en beleving van het leven zelf; spiritualiteit als levensbeschouwing dus. Ik bedoelde niet de geïnstitutionaliseerde spiritualiteit, die voortkomt uit wat aan ons is overgeleverd en voorgehouden als ‘het enige juiste’. Spiritualiteit kan dus van buitenaf, door derden worden aangereikt, omdat men vindt dat het van waarde is en betekenis is, of spiritualiteit kan door ieder mens op het persoonlijk vlak worden beleefd en diep van binnen worden ervaren. Dat vinden velen nog niet zo eenvoudig. Hier betreft het dan geestelijke waarden die in het leven zelf ontdekt worden en juist door die zelfontdekking zinvol blijken en zo van betekenis zijn. En die spiritualiteit past natuurlijk prachtig binnen onze vrijzinnigheid.

Maar wat is dan spiritisme, vroeg men mij in datzelfde gesprek? Spiritisme is iets totaal anders dan spiritualiteit. Allereerst is er sprake van een verschil tussen spiritisme en spiritualisme. Spiritisten zijn mensen die van oudsher contacten met overledenen hebben opgeroepen. Spiritualisten daarentegen openen zich voor de Geestenwereld, leggen zelf geen contact en doen daar ook geen moeite voor, maar accepteren weldegelijk de toenaderingen vanuit de Geestenwereld naar hen. Voor spiritualisten staat vast dat onze overledenen maar wat graag met ons, dierbaren, in contact willen blijven en dat ook zoeken als daartoe de gelegenheid wordt gegeven.

Het contact hebben met overgegangene personen komt voort vanuit het Oude Indië, Tibet, Babylon en Egypte. Het is al heel oud, want ook de Romeinen en de Grieken (Socrates en Plato bv.) beschreven destijds al hun contacten met de wereld van de overledenen. Het geïstitutionaliseerde Christendom is altijd fel gekant geweest tegen dit contact, dat ook wel mediumschap wordt genoemd, ook al kunnen we in het Nieuwe Testament in talrijke verhalen lezen dat Jezus het grootste medium was dat ooit geleefd heeft. In de Middeleeuwen werden in elk geval toch, om die reden duizenden mensen, waaronder zogenaamde heksen, door de christenen vervolgd en gedood.

Ook zijn er door de eeuwen heen meerdere wetenschappers geweest, zoals bv. Emanuel Swedenborg (1688-1772) en ook Isaac Newton (1642-1727) die geïnteresseerd waren in mediamieke verschijnselen.

Wat is nu het doel van het spiritualisme? Er zijn over de hele wereld nl. vele groepen bezig met het contact maken met overgegangene personen. Steeds meer mensen raken geboeid door het mediumschap en dus het contact met overleden dierbaren. Er worden tegenwoordig zelfs ook regelmatig televisie-uitzendingen aan dit boeiende levensthema gewijd (bv. Char en Derek Ogilvie). Het doel is om het bestaan van een leven na de dood te bewijzen, om zodoende de nabestaanden te troosten en te helpen en de kennis van de andere wereld door te geven voor het welzijn van mensen hier op aarde.

## BERICHTEN UIT DE AFDELING

### Wij gedenken

Op 12 november jl. overleed mevrouw

#### *Maria Johanna Aleida ten Brinke – Wolsink,*

Hanna ten Brinke, zoals ze door velen werd genoemd. Ze werd 80 jaar.

Ze had een fijne jeugd; 's zomers werd er gezwommen in de beek, en 's winters werd er geschaatst. Ze had een leuke vriendin en die vriendschap is altijd blijven bestaan.

Toch duurden de ongedwongen kinderjaren niet zo lang, want er moest gewerkt worden, zo ging dat in die tijd, want er moest geld op tafel komen.

Ook de oorlogsjaren maakten dat het leven er niet gemakkelijker op werd.

Ze trouwde met Theo ten Brinke. Ze hadden een huis gekocht aan de Sinderenseweg, een plek waar ze de gelukkigste jaren van haar leven had. Hier werden de beide zonen geboren; het was een prachtige tijd. Er werden veel uitstapjes gemaakt. Het liefst gingen ze naar de zee.

In 1984 overleed Theo. Dat was een grote klap voor haar. Toch bleef ze met de kinderen meegaan naar de zee of het IJsselmeer, maar het echte genieten, zoals vroeger, was voorbij.

Een echte kerkganger was zij niet, maar de christelijke school uit haar jeugd had een onuitwisbaar vertrouwen en geloof bij haar nagelaten. Het gezangenboek kende ze haast uit haar hoofd.

Het is fijn om een respectabele leeftijd te bereiken, maar de keerzijde is wel, dat je moet meemaken dat anderen dat niet halen. Naast haar man stierven haar broers, vriendinnen, één van de schoondochters..., het heeft haar allemaal veel verdriet gedaan.

Voor de crematieplechtigheid koos ze het lied "De Heer is mijn herder" uit. We lazen ook de bijbehorende Psalm 23. Het is een Psalm waaraan mensen in de moeilijkste tijden van hun leven troost kunnen ondervinden en waaruit moed geput kan worden. Zij moest haar weg gaan, hoe zwaar die vaak ook was. Maar het feit dat zij koos voor deze Psalm be-

tekent dat ze de moed niet opgaf en ondanks alles haar weg durfde te gaan.

De Heer is mijn herder,  
Moge het haar aan niets ontbreken!

Hermien Bleumink

Op 30 oktober j.l. overleed mevrouw

***Aleida Johanna Hiddink-Prinsen (Jo),***

echtgenote van Gert Hiddink, (schoon)moeder van Willem, Hans, Guus en Elisabeth, Arnold en Inge, René en Hennie en Karel en Annelies.

Jo werd op 3 februari 1920 in Varsseveld geboren, direct naast de zuivelfabriek, waar toen nog de smederij van de firma Prinsen was. Ze was het oudste kind in een rij van vijf.

Na haar schooljaren ontmoette ze eind dertiger jaren, haar grote liefde, de man waarmee ze later een gezin zou stichten, Gert Hiddink. Jo en Gert zijn al met al meer dan zeventig jaar(!) bij elkaar geweest. Kom er nog maar eens om tegenwoordig. En, ze hebben het samen goed gehad. Ze stichtten een mooi gezin, waar zes zonen in geboren werden. Zo leefde Jo jarenlang met 'haar zeven mannen'.

Jo was zonder twijfel de spil van het gezin en een echt familiemens. Ze beschikte over een warme persoonlijkheid en ze was geïnteresseerd in anderen. Ze stimuleerde haar kinderen en later ook haar kleinkinderen. Ze vond het belangrijk dat mensen zich breed ontwikkelen. Dat stond hoog in haar vaandel. En ook in haar directe omgeving buiten haar familie was ze goed op de hoogte van het wel en wee van veel mensen. Jo was een betrokken vrouw die belangstelling toonde voor velen.

Ze was een vrouw van het leven. Met ziekte, laat staan met de dood, had ze niet veel. Ze besepte als geen ander dat het leven hier en nu geleefd diende te worden. Ze was dan ook een ware levensgenieter, die middenin het leven stond.

En natuurlijk liet ook de natuur haar niet ongemoeid. Ze heeft met name in de tweede helft van haar leven veel gefietst. Ze was gek op fietsen, ze ging dan reeën kijken in het bos en er samen met Gert op uit.

Jo kreeg twaalf kleinkinderen, al moest ze Daan, zoon van Hans, daarvan afstaan in 2007. De kleinkinderen logeerden dikwijls bij oma en dat was leuk. Ook voor hen allemaal had ze een levendige belangstelling, net als voor de drie achterkleinkinderen binnen haar familie.

Jo is 88 jaar geworden in een relatief goede gezondheid, misschien wel omdat ze zo verantwoord at en bleef bewegen tot op hoge leeftijd. Ik wens vooral Gert, maar ook de kinderen, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen veel sterkte en kracht toe. Vergeten zullen jullie Jo immers nooit. Ik hoop dat ze nog lang in jullie harten mag voortleven.

Peter Samwel

### **LIEF EN LEED...**

Op dit moment ligt opgenomen in het Slingeland Ziekenhuis de heer H. Th. Vossers. Ik wens hem een spoedig herstel toe.

Mevrouw C.H.A. te Mebel uit Silvolde heeft opnieuw een aantal dagen in het Slingeland Ziekenhuis gelegen. Ze is inmiddels ontslagen en weer thuis.

Ook mevrouw G.H. van den Berg-ter Horst is opgenomen geweest in het ziekenhuis en inmiddels ook weer thuis, waar zij verder herstelt.

Voor zover ons bekend zijn uit de wijk Dinxperlo de leden mevrouw Besselink-Rijks en de heren Obbink en Arentsen ziek en of herstellende.

Allen een voorspoedig herstel gewenst.

### **SCHOOLSE ZAKEN...**

Soms gebeurt het dat ik mijn werk en lessen op school even overdraag. Dat komt voor bij uitvaarten, bij ziekte of als ik hoe dan ook afwezig ben. De afgelopen weken zijn de lessen op zowel de Leemvoortschool als op 'Op Koers' niet door mij gegeven. Het is fijn, en dat mag best eens hardop worden gezegd, dat de NPB alweer jaren beschikt over een fantastische vervangster die, bij afwezigheid van de eigen voorganger / pastoraal werker, als vervangend onderwijsgevende optreedt. Het is Yvonne Striekwold uit Silvolde.



We bellen elkaar dan even of sturen wat e-mails over en weer. Door de jaren heen is er zo een prettige samenwerking met Yvonne tot stand gekomen en daar ben ik blij mee. En, het is een hele geruststelling te weten dat, wanneer ik verhinderd ben, Yvonne er dan voor de kinderen op school is en de lessen dus gewoon door kunnen gaan.

Inmiddels heb ik het lesgeven weer hervat.

Op zondag 23 november is het boekje Bimba Rimba door Boekhandel Rutgers gepresenteerd. Het is een boekje vol alleraardigste gedichten, die geschreven zijn door de kinderen van de basisscholen uit onze directe regio hier in de Achterhoek. Het is uitgegeven in het kader van de Kinderboekenweek 2008.

Om u een indruk te geven heb ik als voorbeeld, zonder ook maar enige andere bijdrage tekort te willen doen, voor u één gedichtje uitgezocht:

### *Poes*

*Als ik een poes was  
dan zou ik mooi willen zijn  
en dan zou ik lekker spinnen  
en dan zou ik kopjes geven.  
Als ik een poes was...*

*Larissa Klein Willink*

*OBS De Leemvoortschool – Groep 4*

## **ANGST**

Velen van u kennen ongetwijfeld de tekst die Nelson Mandela gebruikte tijdens zijn Inaugurele Rede in 1994 toen hij destijds president werd van de republiek Zuid-Afrika. De tekst is oorspronkelijk van Marianne Williamson en brengt heel mooi onder woorden over welke talenten ieder mens beschikt.

Ik raakte over deze tekst in gesprek met de heer Bertus Janssen. En terwijl we zo zaten te praten stelde Bertus voor om de eerste persoon meervoud en de tweede persoon enkelvoud eens te veranderen in de eerste persoon enkelvoud.

Toen we er samen zo opnieuw naar keken ontdekten we dat de tekst er dan nog persoonlijker door wordt. Dat is de reden dat ik deze tekst hier

nog eens afdruk, al is het maar om ons te laten herinneren wie ieder van ons werkelijk is...

*Mijn grootste angst is niet dat ik onvolmaakt ben, mijn grootste angst is dat ik mateloos krachtig ben. Het is mijn licht, niet mijn schaduw, die mij het meest beangstigt.*

*Ik vraag mijzelf af: wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?*

*Maar wie ben ik om dat niet te zijn?*

*Ik ben een kind van God.*

*Mijzelf als onbelangrijk voordoen, bewijst de wereld geen dienst.*

*Er is niets verlichts aan mijzelf klein te maken opdat andere mensen zich bij mij niet onzeker zullen voelen.*

*Ik ben bedoeld om te stralen als een kind.*

*Ik ben geboren om de glorie van God die in mij is, te openbaren.*

*Die is niet alleen maar in mij, die is in iedereen!*

*En als ik mijn licht laat stralen, geef ik onbewust aan andere mensen toestemming hetzelfde te doen.*

*Als ik van mijn angst bevrijd ben, bevrijdt mijn aanwezigheid vanzelf anderen.*

Peter Samwel

## **BERICHTEN UIT DE WIJK DINXPERLO**

### **KERSTSAMENKOMST 2008**

Op zondag 21 december, aanvang 10.00 uur zal onze kerstsamenkomst zijn. Voor deze keer dus weer eens op de zondagmorgen. Het zou leuk zijn als u deze zondagmorgen vrij wilt houden voor deze viering. Het kan dan weer een ouderwets, drukbezochte kerstviering worden.

Ook zullen we bezoek krijgen uit Varsseveld en het NPB-koor zal kerstliederen ten gehore brengen.

Voor diegenen die mee gaan naar Dinxperlo: vertrek om 9.00 uur vanaf de Eendracht. Er wordt dan gezamenlijk gereisd.

Komt u ook?

Hermien Bleumink

# **Volkskerstzang 2008**



Christelijk Fanfarekorps Psalm 150 &  
Interkerkelijk Contact Dinxperlo Breedenbroek organiseren

**Volkskerstzang 2008,  
zondag 14 december  
20.00 uur in Goede Herderkerk Dinxperlo**

Medewerking gelegenheidskoor  
o.l.v. Gerrit te Lindert  
Voorganger: Ds. Henk Veer

# **Volkskerstzang 2008**

## **LICHT**

*Als de dagen  
donker zijn,  
omdat het geluk  
of de zon  
uit uw leven  
verdween,*

*zoek het licht  
van een kind  
dat naar u lacht  
voel de warmte  
van een mens  
die zijn hand  
naar u uitsteekt.*

*In de duisternis  
is hoop onzichtbaar,  
liefde koud,  
omdat niemand  
niemand meer ziet.*

## **VAN DE BESTUURSTAFEL**

Een paar weken geleden is Ben Groenewold teruggetreden als voorzitter en ook als bestuurslid van onze geloofsgemeenschap.

Na rijp beraad in het bestuur heeft Jan Bussink gemeend, om op tijdelijke basis deze functie te moeten invullen. Juist nu, nu continuïteit in onze afdeling van belang is en om beide voorgangers die steun in hun werk te kunnen blijven geven waarop zij recht hebben bij al hun taken ten dienste van onze afdeling.

Ook namens u bedanken wij Ben voor zijn geweldige inzet en zijn gedrevenheid in het belang van onze afdeling.

Helaas heeft ook Jan Meerdink het besluit genomen om zich terug te

trekken uit het bestuur, en zich "demissionair" (tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering, of eerder) te willen beperken tot de administratieve en aanverwante taken die hij als bestuurder had, het afhandelen van lopende zaken, het afsluiten v.h. financiële jaar, enz.

Als bestuur betreuren wij oprecht zijn beslissing. Jan heeft voor onze "club" bergen werk verzet op een bijzonder nauwgezette en zeer betrokken wijze. We zijn blij dat hij het bestuur de gelegenheid geeft zich nader te bezinnen op de ontstane leemte en bedanken ook hem namens u voor zijn grote inzet en gedrevenheid.

Wij, als bestuur, zijn al langer op zoek naar aanpassingen, veranderingen en bijsturing in onze afdeling. We willen meer leden bereiken en ook aandacht en belangstelling wekken bij mensen aan de zijlijn, mensen die ons een warm hart toedragen, maar nog niet actief bij onze afdeling zijn betrokken.

Ben en Jan konden zich niet langer vinden in de wijze waarop en het tempo waarin deze aanpassingen en veranderingen zouden moeten plaatsvinden. Wij hebben daarom met elkaar hun besluit te respecteren.

Goed onderling communiceren binnen het bestuur, maar vooral ook met al onze leden zien wij als bestuur als een vereiste voor ons functioneren. Dit geldt dus intern, maar zeker ook ten aanzien van commissies en groeperingen binnen onze afdeling; maar dient tevens ook de uitstraling naar buiten te zijn.

We kunnen het onszelf aanrekenen, dat ons het bovenstaande de afgelopen tijd niet altijd even goed is gelukt. We betreuren dat, maar verstandiger is het om er met elkaar van te willen leren, om daarna met de opgedane wijsheid vol goede moed en met nieuwe kracht verder te gaan.

Op dit punt zijn we nu aangekomen.

Afgelopen week zou deze Eendracht verschijnen. In plaats daarvan moesten we even pas op de plaats maken. Samen met u, lezer van ons maandblad en met vele anderen willen wij als bestuur en voorgangers een levendige en betrokken vrijzinnige geloofsgemeenschap vormen die met frisse blik de toekomst in gaat.

Wij zullen nog voor de ledenvergadering in maart daarover met u van gedachten wisselen.

Het bestuur.

## **TERUGBLIK, VOORUITZIEN**

We zijn bijna aan het eind van een jaar waarin heel veel werk is verzet door velen van u.

Soms met als gevolg dat van bestuurszijde er even minder aandacht was voor inhoudelijke zaken binnen onze afdeling.

We zien terug op:

Een geslaagde renovatie van onze Varsseveldse pastorie en het betrekken ervan door Peter en Aria.

De gelukkige omstandigheid, dat onze Dinxperlose leden nog steeds van hun voormalig gebouw kunnen gebruikmaken.

De nauwere banden die ontstaan zijn tussen beide gemeenschappen, ook door het over en weer bezoeken van elkaars bijeenkomsten.

We herinneren ons de drukbezochte buitendienst bij koffieboerderij Groot Nibbelink, en de meditatieve wandeling.

In beide kerken werden warme en zeer betrokken herdenkingsdiensten gehouden.

De laatste weken verliepen minder gelukkig.

Als bestuur gaan we ervoor om u met volle inzet te vertegenwoordigen en uw belangen als lid van onze vrijzinnige geloofsgemeenschap te behartigen.

Wij hopen dat u allen zult kunnen genieten van een goede en gezellige decembermaand.

Ook wensen wij u heel fijne, warme kerstdagen toe, en een 2009 in goede gezondheid.

Wij hopen u in het nieuwe jaar op vele van onze bijeenkomsten in zowel Dinxperlo als Varsseveld te mogen begroeten.

We hopen in het nieuwe jaar en ver daarna te kunnen groeien en bloeien, bekend te blijven als een warme en hechte en vrijzinnige geloofsgemeenschap; met uw aller inbreng en inzet lukt ons dat.

Het bestuur.

## **KERST 2008**

De regen slaat tegen de ramen en de winter doet langzaam zijn intrede. In de winkels liggen de kerstkransen weer in de vakken en het duurt

niet lang meer voordat de kerstballen uit de dozen gehaald worden om de kerstboom weer in zijn luister te herstellen.

Kerstfeest 2008 is in aantocht!

Afspraken worden gemaakt en vrienden en familie uitgenodigd. De meeste mensen zijn vrij en zullen genieten van de gezelligheid en de warmte van de kerstsfeer.

Ik kijk terug op mijn eerste kerst in Varsseveld, mijn eerste kerst in het witte kerkje. Het was er vol, gezellig en warm. De vele handen die ik schudde bij het verlaten van de dienst. "Fijne kerstdagen"....

Nu, kerst 2008, het zal er voor mij dit jaar anders uitzien. Geen wit kerkje, geen handen schudden. Dit jaar zal ik ook mensen een prettige kerst toewensen, het zal alleen in een andere situatie zijn.

Op 24 december zal ik met ruim 300 mensen op weg gaan naar Amerika. Misschien gaan zij familie bezoeken, misschien gaan ze op vakantie. Hoe het ook zij, ik zal ze een prettige kerst wensen.

Dan, op 25 december hetzelfde ritueel, met ruim 300 mensen op weg naar Amsterdam.

Fijne kerstdagen, Merry Christmas....op weg naar?

Hoe het ook zij thuis of onderweg, kerst zal het worden en we zullen het op onze eigen manier invullen.

Vanaf 11.000 meter hoogte wens ik u allen een fijne en inspirerende kerst toe.

Aria den Hartog

## **VOLKSKERSTZANG VARSSEVELD**

Zondag, 21 december a.s. wordt de Varsseveldse Volkskerstzang gehouden. Deze vindt plaats in de kerk waar alles in 1966 is begonnen n.l. de

### **Grote- of Laurentiuskerk**

Aan de Volkskerstzang werken mee:

Varssevelds Mannenkoor

Organist Gerrit te Lindert en

een *koperkwartet* begeleiden de samenzang.

Uit de bundel 'Varsseveld zingt' zal men o.a. zingen:

'Midden in de winternacht',

‘O kindje zo klein, o kindje zo teer’

‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht’.

Uit het Liedboek voor de Kerken wordt o.a. gezongen:

‘Nu daagt het in het oosten’,

‘Komt verwondert u hier mensen’

‘Nu zijt welkome’.

Een korte meditatie wordt verzorgd door ds. Weernekers.

De Varsseveldse midwinterhoornblazers zullen in de directe omgeving van de Grote- of Laurentiuskerk vóór en na de Volkskerstzang hun tonen laten klinken.

Een ieder die dit leest is hartelijk welkom!

De Volkskerstzang begint om 19.00 uur. Kerk is open vanaf 18.30 uur.

## **UITNODIGING HERDERTJESTOCHT**

Hierbij nodigen wij u allen uit voor de **Herdertjestocht** op **maandag 22 december 2008**.

De Herdertjestocht is een wandeling van 3 km. Samen met uw kinderen, vrienden, bekenden en onbekenden kunt u een lichtjesroute volgen, om onderweg het kerstverhaal te beleven.

U zult o.a. herders, schapen, Jozef, Maria, engelen en wijzen tegenkomen.

U kunt **starten van 18.30 tot 19.30 uur** vanaf het **Hofshuus in Varsseveld**. Het eindpunt is ook daar. Nadien kunt u gezellig napraten, u opwarmen en genieten van koffie, chocolademelk en wat lekkers. Aan de tocht werken vele vrijwilligers en de midwinterhoornblazers mee.

We raden u aan om tijdens de tocht (over verharde wegen en onverharde paden) goed schoeisel te dragen en u lekker warm aan te kleden. (U loopt op eigen risico en kinderen onder verantwoordelijkheid van de ouders). U zult begrijpen dat er heel veel werk aan vooraf gaat, dus zal de tocht onder bijna alle weersomstandigheden doorgang vinden. Maar dat moet geen probleem zijn, want u hebt toch allemaal wel een paraplu en laarzen?

Als u met de auto komt dan kunt u deze het beste parkeren bij de sporthal. De fiets kunt u stallen op het parkeerplaatsje bij het Hofshuus.

Bij het Hofshuus staat een melkbus voor een vrije gift. Na aftrek van de



gemaakte kosten zullen we het resterende bedrag overmaken naar KI-KA (Kinderen Kankervrij)

We willen er samen met u een mooie tocht van maken en hopen velen van u te mogen begroeten de 22<sup>ste</sup>.

Kinderen en leiding van de zondagsschool

## **DE KATHEDRAAL VAN DE ACHTERHOEK IN ZIEUWENT**

en de Zieuwentse kerkepaden waren het doel van de eerste activiteit van de taakgroep Vorming en Toerusting in nieuwe winterseizoenen. Onder het motto "Even verder kijken" hielden we een "fietstocht" samen met leden van de RK parochie en de Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB. We kijken even verder dan onze eigen groep. Dit jaar al voor de vierde keer, en steeds een ander doel. Omdat het hard waaide en regende deden we de fietstocht ditmaal per auto, en verviel het kerkpadengedeelte. De koffie voor onderweg die Henk en Annie Klein Wolterink hadden gezet in De Keurhorst dronken we vooraf op in het Laurentiushuis vanwaar de 28 deelnemers vertrokken. In de Zieuwentse Sint Werenfriduskerk werden we ontvangen door koster Stortelder die Bennie Venderbosch (78) gevraagd had. Die vertelde allerlei interessants over de bouw (in 1898-99) en het wedervaren van de kerk.

De bouwtekening was bedoeld voor een kerk in de stad Groningen maar daar was geen geld genoeg. Uiteindelijk werd de kerk in de Achterhoek gebouwd, maar moest dan wel een paar meter korter worden. Desondanks is het toch een indrukwekkend gebouw geworden. De parochianen hebben veel aan de bouw bijgedragen. Zo werden de bakstenen van station Lievelede naar Zieuwent gereden op een "ketting van kruiwagens". Ieder reed een volle kruiwagen 100 meter, gaf die door aan de volgende helper en reed een lege weer 100 meter terug. Zo verdeel je de last en hou je het vol.

En zo is het eigenlijk in onze kerken ook: een tijdje trek je er flink aan, dan weer wat rustiger om later weer een zwaardere klus op te pakken. Als we dat zo blijven afwisselen houden we het samen vol. De boeiende rondleiding werd besloten door een blik te werpen op de prachtige kalligrafiewerkstukken die onze rondleider in zijn vrije tijd maakt. Ter afsluiting dronken we de "koffie van de terugweg" in De Borch, op uitno-

diging van Han Bruggink. Kijk voor foto's van deze excursie op [www.pgvarsseveld.nl](http://www.pgvarsseveld.nl) (actueel-fotoalbum)

Berd Westerveld

## **60+CLUB**

### **Verslag bijeenkomst 11 november 2008**

Janny heet een dertigtal 60-plussers welkom en in het bijzonder mw. Kemink uit de Heurne bij Dinxperlo.

Mw. Kemink heeft zich verdiept in het verleden van o.a. direct na de Tweede Wereldoorlog en heeft hierover diverse waargebeurde anekdotes opgeschreven. Verschillende van deze door haar opgeschreven verhalen zijn gepubliceerd in De Band een huis aan huis blad in Dinxperlo. In het Achterhoeks dialect en gekleed in de kleding die haar grootmoeder nog heeft gedragen leest zij een aantal verhalen uit eigen werk voor zoals: "De fietse van mien moeder", "Mineken van 't Loohuus", "Het kunstgebit" en "Kwetsen", met deze laatste wordt niet bedoeld het kwetsen van mensen maar de vrucht waarvan men een heerlijke kwetsentaart kan bakken. Allemaal waar gebeurde vertelsels met een serieuze, humoristische ondertoon.

In de tijd direct na de oorlog heerste er veel armoede en kwamen er bij de Sociale Dienst van de gemeente veel aanvragen om hulp binnen. Deze vaak hilarisch geschreven aanvragen welke zijn gepubliceerd in de Graafschapbode onder de kop "A'j plat könt praoten mo'j 't niet laoten" wekte de lachlust op, maar gaf ook duidelijk aan hoe hoog de nood van velen was.

Direct na de pauze deed mw. Kemink een boekje open over het Negotiekistje. Voor, maar ook nog wel direct na, de oorlog gingen mensen vaak met hun handel langs de deur om op deze wijze een boterham te verdienen. Bessembinders, ploddekearls en de kistjeskearl die met allerlei dagelijkse gebruiksvoorwerpen "de boer" op ging. We waanden ons allemaal even terug in de tijd. Wat zo'n man allemaal mee sjouwde. Van sokophouder tot rode zakdoek, wonderolie en pillen tegen de hoofdpijn, je kan het zo gek niet bedenken.

We zijn met elkaar teruggegaan in een tijd die tegenwoordig haast niet meer denkbaar is. Een compliment voor mw. Kemink die er op haar ei-

gen wijze aan bijdraagt dat de levensverhalen uit het verleden niet verloren gaan.

Gerda bedankte mw. Kemink na afloop voor haar boeiende verhalen en wenste een ieder wel thuis, met de mededeling dat er in december geen 60+-Club is.

### **Uitnodiging 13 januari 2009**

Traditiegetrouw starten we het nieuwe jaar altijd met de “Nieuwjaarsvisite”. Deze middag staat in het teken van met elkaar van gedachten wisselen onder het genot van koffie/thee met wat lekkers gevolgd door een hapje en een drankje. We gaan er van uit dat we ook deze middag weer veel 60-plussers mogen begroeten. We beginnen zoals altijd om 14.30 uur in gebouw “De Eendracht”.

### **Agenda 60+-Club**

December geen bijeenkomst.

13 jan. 2009 Nieuwjaarsvisite.

10 febr. Lezing over de “Kwaksmölle” door Gerard Bruil.

10 mrt. Presentatie door politie, dhr. Roeland Groen; "Veiligheid in en om huis".

14 april Mw. Beckus. Kloosterleven vroeger en nu.

12 mei Reis met de Transsiberië Expresse door mevr. Gerrie Wisselink-Radstake.

### **Gemeenteavond 11 november met Henry Welling**

De avond werd geopend door Wilma Bierman die de ongeveer 35 mensen van harte welkom heette.

Dat Henry een rasartiest is, kwam deze avond goed naar voren. Henry, geboren in Kilder, sprak de avond in dialect. Soms weken zijn woorden af van ons dialect en werd met het publiek overlegd over de verschillen en overeenkomsten.

Hij blijkt in het dagelijkse leven gemeentebtenaar te zijn in onze gemeente ‘Oude IJsselstreek’, hij werkt in de groenvoorziening. Dat was ook nog leerzaam, want we leerden van hem dat een maïsdoolhof nooit van snijmaïs kan zijn omdat je je daar anders lelijk aan kan bezeren.

Hij is van alle markten thuis: zingen, dichten, gitaar- en mondharmo-

ca spelen, hij had een leuk contact met de zaal en kon goed improviseren. Hobby's van de aanwezigen werden uitvoerig besproken en ook werden verschillende honden (en baasjes) in de maling genomen. Zo had hij zelf nooit zijn hond aan de lijn, de reden daarvoor was dat zijn hond niet te dik was.

Na een goed verzorgde verloting door de vrouwenclub in de pauze werd de avond vervolgd met vooral liedjes.

In "de Zorgcentrumblues" werd bezongen dat het helemaal nog niet zo erg is om oud te worden en met "De kont op de koebak" werd deze avond muzikaal afgesloten. Een avond vol gezelligheid waarvan het niet gemakkelijk was een verslag te maken. Dingen die in het dialect gezegd worden, lijken op papier helemaal niet zo grappig... daarom: je had er bij moeten zijn.

## **SCHRIJFACTIE AMNESTY VARSSEVELD**

In de maand december schrijven we voor de volgende mensen.

Voor Patrick Okoroafor uit Nigeria, die in mei 1995 op 14 jarige leeftijd werd gearresteerd wegens diefstal, wat hij altijd ontkend heeft. Hij is gemarteld en zijn gezondheid is slecht. Gevraagd wordt om onmiddellijke vrijlating.

Voor 7 Saudi-Arabische mannen, die in 2004 gearresteerd werden wegens diefstal, beroving en geweldpleging. Ze werden vermoedelijk geslagen om ze te laten "bekennen". Zorgen worden geuit over de dreigende executie en geseling, omzetting van straf wordt gevraagd.

Voor de 19-jarige Turkse Ferhat Gercek, die tijdens verkoop van een links tijdschrift door de politie in zijn rug geschoten is en voorgoed verlamd is. Gevraagd wordt om een eerlijk proces en een onafhankelijk en grondig onderzoek.

Verkoop kaarten en kaarsen. Op 14 december staan we op de kerstmarkt, ook met kaarsen en kaarten. De opbrengst is voor het werk van Amnesty.

## **Jaarverslag 2007 stichting interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselstreek.**

De stichting interkerkelijk Solidariteitsfonds is een initiatief van negentien geloofsgemeenschappen in de gemeente Oude IJsselstreek waaronder onze vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB, met totaal circa 20.000 leden. Deze stichting richt zich op de armoedebestrijding van de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek. Hiervoor beschikt zij over een fonds waaraan jaarlijks per lid van de geloofsgemeenschap wordt bijgedragen.

In april van dit jaar is er een jaarvergadering gehouden waar het stichtingsbestuur verantwoording heeft afgelegd, aan de afgevaardigden van de geloofsgemeenschappen, over het jaar 2007. Over de belangrijkste onderwerpen van deze vergadering willen wij u graag informeren.

De hulpverlening richt zich op huishoudens die dikwijls al jaren in de bijstand zitten en met een inkomen onder het minimum van € 900,- per maand moeten rondkomen. Zij worden in hun situatie plotseling geconfronteerd met extra financiële lasten waar de overheid niet in voorziet. Hierdoor ontstaat dikwijls een schrijnende situatie. De ontstane problematiek is veelal bekend bij de hulpverlenende organisaties zoals: Zorgloket, Sensire, Fidessa en de Stadsbank. Dit zijn de intermediairs die samenwerken met onze stichting. Wanneer hun middelen niet toereikend zijn in specifieke gevallen, leggen zij het probleem voor aan de indicatiecommissie van de stichting die dan de hulpvraag beoordeelt en vervolgens de financiële hulp verstrekt.

In het jaar 2007, zijn veertien hulpaanvragen binnengekomen, waarvan er dertien zijn toegekend. Het toegekende bedrag was in totaal € 3006,40. Dit komt overeen met gemiddeld € 231,26 per hulpvraag. Naar verwachting zullen er in het jaar 2008 beduidend meer aanvragen komen.

De bedragen zijn besteed aan een grote verscheidenheid van onderwerpen zoals onder andere: levensonderhoud, babykleding, wasmachine, gordijnen, matras, hulpmiddelen voor gehandicapten, computeraanpassing i.v.m. dyslexie etc. Door deze hulpverlening zijn wij als geloofsgemeenschappen het laatste vangnet voor hen geweest.

Een ander onderwerp op de agenda was de WMO, waarin de stichting

vertegenwoordigd is.

Een belangrijk speerpunt binnen de WMO is ook de armoedebestrijding. Hiervoor is in het jaar 2007 een actieplan opgesteld voor de periode 2008-2011. Actiepunten zijn huisbezoek om te helpen bij het invullen van formulieren, problematische gezinssituaties, verruimen van de mogelijkheden van het Sociaal Fonds van de gemeente, vereenvoudiging van de formulieren en voorlichting. Ook heeft de stichting als lid van de WMO een appèl gedaan op de politieke partijen om de woonlastenstijging in de gemeente Oude IJsselstreek van meer dan 10% in 2008 voor de zwakkeren onder ons te compenseren. Helaas heeft dit geen resultaat opgeleverd.

Een laatste agendapunt van de jaarvergadering was een toelichting op de werkzaamheden van MEE, welke als nieuwe intermediair is getreden. Zij bieden informatie, advies en ondersteuning aan mensen die met een beperking te maken hebben. Dit kan zijn: lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke beperking, autisme, chronisch zieken, ouderen, maar ook mensen uit hun omgeving. Men kan terecht voor alle vragen die met de beperking te maken hebben: sociale voorzieningen, wet- en regelgeving, arbeid, wonen, opvang, begeleiding en verzorging. MEE wordt door de overheid betaald en de dienstverlening is gratis.

Mocht u er meer van willen weten, dan kunt u hun website bezoeken; [www.mee-op.nl](http://www.mee-op.nl) of bellen met 0314-344224.

### **SPREUK VAN DE MAAND...**

*‘Als je een omelet wilt bakken,  
moet je wel eerst een ei breken..’*

*Wij wensen u goede en gezegende kerstdagen  
en een gezond en voorspoedig 2009.*

## NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



**Voorgangers:** Dhr. P.W.M. Samwel, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld (0315)-242080 of 06-40359838, p.samwel@kpnplanet.nl

**Wijk Dinxperlo:** Mevr. H. Bleumink, Spoorstraat 2, 6971 CA Brummen. 0575-562746 of 06-55870610, hermien.bleumink@solcon.nl

**Administratie:** N.P.B. afd. Varsseveld e.o., Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld. (0315) 840044. j.w.meerdink@chello.nl

**Website:** www.vrijzinnigenvarsseveld.nl **E-mail-adres:** info@vrijzinnigenvarsseveld.nl

### Beheer kerk en verenigingszalen:

Dhr. B.H. Kraan, Zelheweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 2418 85

**Verenigingszaal:** “De Eendracht”, Beatrixstraat 1<sup>a</sup>, Varsseveld, (0315) 244537

**Voorzitter:** Dhr. J.B. Bussink, Zweerinkdijk 1, 7054 CB, Westendorp, jbussink@introweb.nl

**Secretaris:** Mevr. I. ter Maat-Tuenter, Gunjansdijk 2, 7051 GP Varsseveld, (0315) 241702 termaatenco@hetnet.nl

**Penningmeester/administrateur:** Dhr. J.W. Meerdink, Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld, (0315) 840044, j.w.meerdink@chello.nl

**Bankrekeningen:** Rabobank 36.48.54.553, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld.

**Vrouwclub:** Mevr. M. Jansen-Zeephat, Spoorstraat 70, (0315) 242018

**60+ Club:** Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld, (0315) 244049.

**Jeugdclub:** Marjan Hengeveld (0315) 244393, h.m.hengeveld@zonnet.nl  
Engelien Veerbeek (0315) 298687, engelienveerbeek@hotmail.com

**Werkgroep PR:** Marjan Hengeveld (0315)-244393, Henk Beunk 0314-632061, Arjen Dijkstra (0315)-298091, Aria den Hartog (0315) 242080

### Verzorging “Eendracht”:

Jan Meerdink, ( zie **Administratie**)

#### Verzendklaar maken:

Mevr. B. Chevalking-Wennink, Zwaluwenhof 1, 7051 XR Varsseveld, (0315) 298223, Mevr. W.E. Teerink-Radstake, Mevr. A.B. Navis-Naves, Mevr. D. ten Brinke-Rougoor en Mevr. J.E. Sturris-Heijink.

### Kopij adressen en redactie:

Jan Meerdink (zie **Verzorging “Eendracht”**), Henk Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@planet.nl. Marchel Chevalking, Louise de Colignystraat 17, 7001 GD Doetinchem, mchevalking@solcon.nl

### Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 298718, familie.wolsink@wanadoo.nl en Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 617542 / 617063

**NPB-Koor secretariaat:** Mevr. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 241890

**Autodienst:** zie: **Administratie**

# December 2008

- Zondag  
14 december  
10.00 uur: mevr. Jeanne Traas, gastpredikant.
- Zondag  
21 december  
Kerk Dinxperlo  
10.00 uur: mevr. Hermien Bleumink; Kerstsamenkomst. Medewerking wordt verleend door het NPB-koor.
- Maandag  
22 december  
18.30 uur: Herdertjestocht, verzorgd door de zondagsschool. Vertrek vanaf het "Hofhuus".
- Woensdag  
24 december  
19.30 uur: dhr. Peter Samwel; Kerstavonddienst met als thema: "De lieve vrede".  
Het NPB-koor, m.m.v. soliste Irma ten Brinke, verleent haar medewerking.
- Donderdag  
25 december  
10.00 uur: dhr. Peter Samwel; Kerstochtendienst met als thema: "De weg naar Christus".
- Zondag  
28 december  
Geen dienst.
- Woensdag  
31 december  
19.30 uur: dhr. Peter Samwel; Oudejaarsdienst met als thema: "Balans opmaken".
- Zondag  
4 januari 2009  
Geen dienst.