

76ste jaargang | nr. 590
december 2010

Doopdienst | 6/7
Al het goede gaat in drieën

Geestelijke Werken | 8

Café Cult | 10
Film: 'La vita e bella'

Thema-avond jongeren | 10
Betrouwbaarheid

Zaterdagavonddienst | 11

Herinnering Verlicht 2010 | 11/12
*Herinneringsavond Begraafplaats
'Rentinkkamp'*

Volkskerstzang | 15/16
45 jaar volkskerstzang

Kerstdienst Aalten | 16/17
Thema: 'Er is hoop'

60+ Club | 21
Agenda



Kerstverhaal



Op de laatste dagen vóór Kerstmis haastte ik me nog naar de stad om de cadeaus te kopen waar ik nog niet in geslaagd was om ze eerder te bemachtigen.

Terwijl ik aan het kijken was op de speelgoedafdeling, merkte ik een kleine jongen op van ongeveer 5 jaar. Hij hield een pop tegen zijn borst gedrukt, streelde het haar van de pop en keek zo droevig. Ik was benieuwd voor wie deze pop bedoeld was. Dan draaide de kleine jongen zich om en vroeg aan de oude vrouw naast hem: "Oma, weet u zeker dat ik niet genoeg geld heb?" De oude dame ant-

woordde: "Ik weet dat je niet genoeg geld hebt om deze pop te kopen, mijn lieve kind." Daarna vroeg zij hem om hier 5 minuten te blijven wachten terwijl zij gauw nog even rond ging kijken in de winkel.

De kleine jongen hield de pop stevig in zijn hand geklemd. Uiteindelijk liep ik toch even naar hem toe en ik vroeg hem aan wie hij die pop wilde geven. Het is de pop die mijn zusje zo graag wilde hebben voor Kerstmis. Zij was zo zeker dat de Kerstman hem aan haar zou geven.' Ik antwoordde hem dat de Kerstman hem misschien wel zou brengen. Maar hij antwoordde droevig: "De Kerstman kan hem niet aan haar geven waar zij nu is. Ik moet de pop aan mijn moeder geven zodat zij hem dan weer aan haar kan geven wanneer zij daar straks ook heen gaat waar mijn zusje nu is." Zijn ogen stonden droevig terwijl hij dit zo zei. "Mijn zusje is naar God gegaan en papa zegt, dat mama ook binnenkort naar God zal gaan. Dus ik dacht dan kan zij misschien wel deze pop aan mijn zusje geven." Dan toonde hij me een bijzondere foto van hem waar hij lachend op stond. Hij zei: "Ik wil ook dat ze deze foto meeneemt zodat ze mij daar niet vergeet." Ontdaan door dit verhaal keek ik snel in mijn portemonnee en gaf de jongen wat geld. Ik gaf hem zelfs wat extra geld zodat hij dan ook nog een mooie witte roos op de kist van zijn moeder kon neerleggen straks, als het eenmaal zover was.

Toen ik thuis kwam herinnerde ik me een lokaal krantenartikel van twee dagen geleden, dat melding maakte van een dronken chauffeur in een vrachtwagen die een auto raakte waar een jonge vrouw en een klein meisje in zaten. Het kleine meisje stierf gelijk, en de moeder werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ze lag in coma. Was dit de familie van de kleine jongen?

Twee dagen na deze ontmoeting met de kleine jongen, las ik in de krant dat de jonge vrouw was overleden. Ik kon het niet laten, ik kocht een bos witte rozen voor haar en ging naar het mortuarium waar haar lichaam was opgebaard. Zij lag daar, in haar doodskist en hield een mooie witte roos vast. Ook lag er die foto van de kleine jongen en de pop voor zijn zusje op haar borst...

Het Kerstfeest is bij uitstek een gezinsfeest. Ruzies worden bijgelegd en harten worden voor elkaar geopend. In dit Kerstverhaal wordt de liefde tussen de gezinsleden in alle toonaarden aan de dag gelegd, hoe treurig het verhaal ook feitelijk afloopt.

Als het even kan eten wij straks op het Kerstfeest weer samen met onze ouders, broers en zussen. We vieren dat we één gezin zijn en dat we blij en dankbaar zijn daarbinnen geboren te zijn en samen te leven. Óns gezinsfeest houdt natuurlijk verband met het gezin waar Jezus destijds in geboren werd, nu ongeveer 2010 jaar geleden. Ieder menskind werpt een nieuw licht op het gezin waarin hij komt te staan. Dat deed Jezus, dat vieren we met Kerst, en dat doet eigenlijk ieder nieuw geboren mens steeds weer. Elk mens is immers een lichtbrenger met een bijzondere boodschap. En ieder gezin zou respectvol kunnen kijken naar elk gezinslid waar dat eigen licht precies uit bestaat. Kijkt u dus eens tijdens het Kerstfeest naar alle anderen, één tegelijk, in uw gezin en beschouw zo het licht dat die ander in zijn of haar hart meedraagt om, nu de dagen het kortst en het donkerst zijn, deze wereld te helpen weer wat lichter te maken. Mag ik u dat vragen dit jaar? Ik wens u van harte heel zinvolle Kerstdagen met elkaar, een gezellig Oud & Nieuw en een voorspoedig en gezond 2011!

Peter Samwel

Wij herdenken...



Op 17 november j.l. overleed in het Slingeland
Ziekenhuis te Doetinchem,
Mevrouw Dina Johanna Becking-Luijmes
(Hanna)

Hanna woonde sinds jaar en dag aan de Karel
Doormanstraat 6 in Varsseveld. Daar was ze het
liefst, want daar voelde zij zich gelukkig en thuis.

Zij is echter geboren aan de Veenweg 16 op 25 maart 1916.

In het gezin Luijmes dat bestond uit drie dochters en een zoon, was Hanna het derde kind. Na de Lagere School in Varsseveld en de Vakschool in Terborg werkte zij als huishoudelijke hulp. Op 16 juli 1942 trouwde Hanna Luijmes met Johan Becking. Uit het huwelijk werden drie kinderen geboren, Jo, Gerry en Johan. Hanna was een echt gezinsmens en leefde voor haar gezin. Thuis wilde ze graag alles tiptop in orde hebben. Thuis, dat was háár territorium. Voor haar ging dan ook het gezegde ‘eigen haard is goud waard’ in het bijzonder op. De kinderen hadden bij zowel vader als moeder een fijne jeugd en vrienden waren thuis in die tijd ook van harte welkom. Samen met haar man Johan heeft ze een fijn huwelijk gehad. Ze fietsten graag samen, deden samen de tuin, verkochten in de winter lekkernijen in een koek-en-zopie tent en Hanna hielp haar man die ruim 25 jaar bij de PTT heeft gewerkt.

Het drama voltrok zich echter toen Gerry in 1996 overleed. Dat heeft natuurlijk een geweldige impact gehad op het leven van Hanna en ook op haar levensbeschouwing.

Hanna was een lieve en zorgzame vrouw en ze was altijd even hartelijk. Het ouder worden was aan haar niet zó besteed want ze kon steeds minder en dat vond Hanna eigenlijk maar niks. Ze hield immers zo van haar tuintje en was daar zo graag in bezig...

De familie en dierbaren zullen haar beslist nog missen. Wij wensen Jo en Kees en Johan en Ria en natuurlijk ook de klein- en achterkleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Peter Samwel

Lief & leed



- Medio November is opgenomen in het Slingeland Ziekenhuis, mevr. W.A. Dales-Bosboom. Op dit moment is zij in afwachting van een plekje om te revalideren... Wij wensen haar veel sterkte daarbij.

- Mevr. C.H. Moraal-Veldhorst is overgeplaatst vanuit Doesburg waar zij enige tijd verbleef.

Haar huidige woonadres is Woonzorgcentrum Sint Jozef, Rijksweg 65, 7011 DS Gaanderen.

Zij woont op kamer 12 en haar telefoonnummer is: 0315-396352.

Zij heeft hier een zogeheten 'topkamer' waar zij maximaal 3 maanden kan verblijven. Wij houden u op de hoogte.

Sint Nicolaas



Sint Nicolaas. Wie was die Nicolaas ook alweer, wiens verjaardag heel Nederland elk jaar samen met alle kinderen meeviert?

Hij is in ieder geval bisschop geweest en beroemd geworden door een aantal merkwaardige legenden. Van zijn leven is weinig met zekerheid te zeggen. Hij zou rond het jaar 270 geboren zijn nabij Demre aan de Turkse zuidwestkust. Als bisschop van Myra viel hij op door zijn

wonderen en zijn vrijgevigheid.

Hij overleed volgens de overlevering op 6 december 342.

De legenden die wij kennen over zijn wonderdaden zijn meestal van Griekse oorsprong: hij zou drie schipbreukelingen hebben

gered, hij zou drie arme meisjes drie gouden broden of drie gouden ballen hebben toegeworpen, die ze als bruidsschat konden gebruiken, hij zou drie kinderen die door een gemene waard geslacht en gepekeld waren weer tot leven hebben gewekt.

Sint Nicolaas is schutspatroon van Rusland, en ook van veel steden, zoals Amsterdam, verder van kinderen, zeelieden, bakkers en... dieven.

In heel Europa wordt hij al eeuwen vereerd. In Nederland leest men voor het eerst van een Sinterklaasfeest in 1360.



Religieuze feestdagen december 2010

- **2 t/m 9 december**
Chanoeka (Jodendom)
- **5 december**
St. Nicolaas (Nederland en Vlaanderen)
- **7 december**



Al Hiedzjra (Islamitisch Nieuwjaar: 1430)

- **8 december**
Bodhi dag (Boeddhisme)
- **25 - 26 december**
Kerstmis (Christendom)
- **31 december**
Oudjaar, Silvester

Al het goede gaat in drieën...

Op 19 december a.s. om 10.00 uur 's morgens presenteren de kinderen

van de Zondagsschool hun Kerstfeest, met verhalen,
gedichten en zang.
Op die ochtend worden ook drie kindjes gedoopt.

- (1) ***Renske Janssen, geboren op 24 maart 2010, dochter van Robert Janssen en Geralda van Zoelen,***
- (2) ***Berend Gesink, geboren op 6 augustus 2010, zoon van Stefen Lizette Gesink***
- (3) ***Laura Wisselink, geboren op 13 september 2010, dochter van Arjan Wisselink en Esther Bulten.***

Renske, Berend en Laura zullen tijdens dit kinderfeest in onze vereniging NPB officieel worden verwelkomd door hen ten doop te houden. Na afloop is er koffie en thee met iets lekkers erbij.

U bent van harte uitgenodigd om bij deze bijzondere viering aanwezig te zijn.



Van de zondagsschool:

UITNODIGING VOOR DE KERSTVIERING VAN DE ZONDAGSSCHOOL

Wanneer : zondag 19 december 2010.
Waar : In het kerkgebouw aan de Doetinchemseweg
Tijd : 10.00 uur
Thema : “Welkom op de wereld”

Tijdens deze viering worden er ook 3 kinderen gedoopt:



Laura Wisselink, Renske Janssen en Berend Gesink.

We hopen u deze dag te mogen begroeten!

Geestelijk Werken

Onze Voorganger dhr. Peter Samwel heeft een start gemaakt met ‘Geestelijk Werken’. Eén keer per maand stelt de NPB haar deuren open voor mensen die willen ervaren wat stilte, meditatie en verkenning van het geestelijke leven voor hen persoonlijk kan betekenen.

In de innerlijke passieve zijnsstaat komt immers het ongeziene krachtenveld waarin wij ons dagelijks bevinden, in al haar facetten tot leven. De samenkomsten duren één uur, ze zijn kosteloos en hebben een open karakter. Voorkennis is niet vereist. Niemand hoeft zich vooraf op te geven, iedereen is welkom, zowel jong als oud.

‘Geestelijk Werken’ is dus bedoeld om te ervaren hoe we meer en dieper contact kunnen maken met de diversiteit van ons eigen innerlijk leven. De bijeenkomsten zijn praktisch ingesteld en bedoeld om oefeningen en technieken aan te reiken waar iedereen ook thuis gemakkelijk mee aan de slag kan. Hieronder treft u de data aan tot en met april 2011.

U bent van harte uitgenodigd.

Data 2010: dinsdag 21 december

Data 2011: donderdag 20 januari, donderdag 24 februari,
dinsdag 29 maart, dinsdag 19 april

Tijd: 19.30u – 20.30u

Locatie: Doetinchemseweg 5 – Varsseveld

Informatie: Peter Samwel – 06-40359838



Kerstgedicht - Zou u hem herkennen?

Er is een zwerver gevonden
zomaar ergens in een straat.
Hij liep er op blote voeten
in een vreemd uitziend gewaad.

Donkerbruin waren zijn ogen,
oosterse trekken en een baard.
Wonden aan armen en benen,
doch uiterlijk kalm en bedaard.

Broeders van het leger des heils
hebben hem netjes opgevangen.
Hem van zijn rare goed ontdaan
en het door een net pak vervangen.

Toen hij zei: 'Ik ben de verlosser,
de heiland, ja de zoon van God.'
Hebben ze hem uitgelachen,
noemden ze hem een verdwaalde zot.

Ergens achter slot en grendel
zit die man die nu maar zwijgt.
Maar zeg eens eerlijk: Zou u Jezus wèl herkennen,
als u hem onder ogen krijgt?



Café Cult 3 december: Film 'La vita e bella'.

Film: 'La vita e bella' : Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt een Italiaanse man met zijn vrouw en zoontje afgevoerd naar een Duits werkkamp. Om het kind het vooruitzicht van een zekere dood te besparen, stelt hij de reis voor als een spel, waarin je prijzen kunt winnen. De man gelooft er heilig in dat hij de geestelijke gezondheid van zijn zoontje kan redden en gaat vastbesloten door met toneelspelen, zelfs wanneer ze in het kamp zijn aangekomen en keihard moeten werken.

Ontroerend en aangrijpend.

Deze avond wordt gehouden in 'de Eendracht', Beatrixstraat 1a.

Aanvang : 20.00 uur.

Entree : vrijwillige bijdrage

Thema-avond jongeren



Onze voorganger zal dit lopende seizoen 2010-2011 samen met de leiding van de Jeugdclub maandelijks één thema-avond verzorgen voor jongeren.

Op 10 december a.s. zal het thema zijn: *Betrouwbaarheid*

Als je 12 jaar of ouder bent en het leuk vindt over levensthema's te praten, als je wilt weten wat behulpzaamheid nu precies inhoudt, als je met de vraag zit waarom je behulpzaamheid eigenlijk in praktijk zou brengen en hoe je dat zou willen of als je daar samen met andere jongeren over van gedachten zou willen wisselen...:

Vrijdagavond 10 december 19.30u – In de Eendracht – Beatrixstraat 1a – Varsseveld – Informatie: M: 06-40359838 (Peter Samwel)

O ja, en schrijf de data voor de andere thema-avonden van dit seizoen maar vast in je agenda. In de Eendracht van de betreffende maand volgt steeds een aankondiging:

7 januari – 4 februari – 4 maart – 1 april – 13 mei – 24 juni.

Zaterdagavond 11 december om 19.00 uur...

In plaats van de zo vertrouwde zondagochtend, is er in december géén viering op 12 december aan de Doetinchemseweg 5 te Varsseveld. Dit heeft te maken met de zondagochtendviering van de NPB aan de Prinzenstraat 27 in Aalten op deze datum.

Dat is de reden dat er voor een aanpassing is gekozen.

In Varsseveld is de viering nu op zaterdagavond 11 december om 19.00 uur.

Dhr. Peter Samwel zal voorgaan en het thema van deze avondviering is: *'In het teken van wat komen gaat...'*. Er wordt gelezen uit Lucas 21: 25-35. Na afloop is er voor een ieder een kopje koffie of thee.

U bent allen van harte welkom!

'Herinnering Verlicht' - 2010



De werkgroep 'Herinnering Verlicht' organiseert ook dit jaar weer een herinneringsavond op de begraafplaats 'Rentinkkamp' te Varsseveld op de derde zaterdag van december.

Juist in de decembermaand kunnen veel herinneringen boven komen en kan het gevoel van gemis van overleden dierbaren extra sterk zijn. Op deze avond willen wij herinneringen en gemis delen en er zijn voor elkaar.

Bezoekers (ook kinderen zijn van harte welkom) krijgen bij aankomst een lichtje bij de hoofdingang van de begraafplaats en worden daar welkom geheten. Gezamenlijk wandelen we naar een centrale plek op de begraafplaats. Door middel van muziek, poëzie en proza ontmoeten we elkaar dit jaar rondom het thema 'Je warmen aan herinneringen en aan elkaar'.

Vervolgens kunnen de lichtjes geplaatst worden bij een graf.

Ook voor degenen die iemand verloren hebben die elders begraven of gecremeerd is, zal een herdenkingsplek zijn. Na afloop is er gelegen-

heid samen te zijn in een tent waar een warm drankje wordt aangeboden. De werkgroep verwacht dat het geheel een uur zal duren.

Begraafplaats 'Rentinkkamp' is gelegen op een prachtige locatie. Om een warme sfeer te creëren zullen er fakkels branden en vuurkorven geplaatst worden tijdens deze bijeenkomst.

De werkgroep hoopt dat de erkenning van en de ruimte voor verdriet als een hart onder de riem voor velen zal zijn.

Herinnering Verlicht wordt gehouden op zaterdag 18 december om 18.30 uur op de begraafplaats 'Rentinkkamp', Burgemeester van der Zandstraat in Varsseveld.

Er mag gebruik gemaakt worden van de parkeerplaats van ten Brinke Bouwgroep tegenover de begraafplaats.

Als de weersomstandigheden slecht zijn en de fakkels niet kunnen branden, gaat de herinneringsavond niet door.

Het organiserend comité.

December – gezegden...



December

- Sint Nicolaas lapt het weer aan zijn laars...
- Donder in de decembermaand, belooft veel wind in 't jaar aanstaand.
- Zo hoog in de winter de sneeuw, zo hoog in de zomer het gras.
- Zijn er in de december al veel mollen, laat de winter met zich sullen.
- Is 't op Kerstmis nog niet koud, dan vraagt de winter niet veel hout.
- December koud en in sneeuwgewaad, een jaar voor vruchtbaarheid verraad.
- Veel sneeuw rond Oudjaar, wis veel hooi in 't nieuwe jaar.

Van de bestuurstafel



Bezoekdames

Dinsdagmiddag 2 november j.l. kwamen de bezoekdames bijeen voor hun halfjaarlijks overleg over de gang van zaken met betrekking tot het bezoeken van de 80-jarigen en ouder van onze leden, meestal zo op of rond hun verjaardag.

In het verleden bracht de voorganger op of rond de dag dat iemand 80 jaar werd een bezoekje aan de jarige. Voor de toekomst heeft het bestuur voor een wat andere opzet gekozen. Omdat 80 jaar toch wel een mijlpaal is zullen de bezoekdames aan deze verjaardag wat extra aandacht schenken en zorgen voor een feestelijk bloemetje of presentje vanuit de afdeling. Ook de jaren daarop kunnen de ouderen blijven rekenen op bezoek van de bezoekdames.

De voorganger zal op verjaarsvisite komen vanaf de 85^e verjaardag en alle daarop nog volgende verjaardagen.

Natuurlijk is het **altijd** mogelijk, dat, hetzij via de bezoekdames hetzij door de voorganger rechtstreeks te benaderen, men aan kan geven dat een bezoekje van Peter Samwel tussentijds gewenst is.

Schroom dan vooral niet contact op te nemen met Peter, hij zal dan graag bij u langs komen.

1^e Kerstdag.

Graag attenderen wij u op de viering van 1^e Kerstdag. Onze oudvoorganger August Meijer zal deze ochtend voorgaan en we hebben voor deze gelegenheid een jeugdkoor samengesteld uit eigen geleerden, welke onder leiding van Irma ten Brinke hieraan haar medewerking zal verlenen. Het koor zal een aantal oude en bekende kerstliedjes zingen.

Na de viering is er koffie/thee in de Eendracht, waar ruimschoots gelegenheid zal zijn nog wat na te praten met August Meijer.

Zijn er nog jeugdigen van 12 t/m 16 jaar die mee willen zingen, geef je dan nog even op bij Irma ten Brinke, tel.: 0315-298091.

Er wordt geïfend op de vrijdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur in De Eendracht aan de Beatrixstraat 1a te Varsseveld.

Extra collecte

Zoals gebruikelijk tijdens de feestdagen is er tijdens de Kerstvieringen een extra collecte. Uitgangspunt bij de keuze van de extra collecte is dat het goede doel “dicht bij huis” ligt, of dat er een direct contact bestaat waardoor duidelijk is dat het geld op de goede plek komt.

Deze keer is gekozen voor de stichting Coach 4 All the Kids waar Erna Rensen uit Aalten zich sinds augustus 2007 voor inzet. Doel van Coach 4 All the Kids is hulp te bieden aan kansarme kinderen. Concreet worden nu kansarme kinderen in de binnenlanden van de Dominicaanse Republiek ondersteund met leermiddelen die ze op school kunnen gebruiken. Daaraan bestaat grote behoefte. De leermiddelen zijn voor deze kinderen een “rugzak”. Erna zet zich op tal van manieren in voor het project, o.a. door verkoop van handgemaakte sieraden. Coach 4 All the Kids richt zich nu nog op kinderen in de Dominicaanse Republiek, maar als het aan Erna ligt breidt het project zich uit, zodat ook in andere landen kansarme kinderen een “rugzak” geboden kan worden.

Erna heeft in Aalten een praktijk voor bewustwording en coaching voor jong en oud. Ze geeft lezingen, workshops, cursussen en de coachopleiding Coach4All. Meer informatie over het project is te vinden op de website: www.coach4allthekids.com



45^e VOLKSKERSTZANG in VARSSEVELD



Zondag 19 december a.s. wordt de Varsseveldse Volkskerstzang gehouden.

De Volkskerstzang vindt plaats in de kerk waar alles in 1966 is begonnen n.l. de **Grote- of Laurentiuskerk**

Aan de Volkskerstzang werken mee:

- het koor Eigen Wies uit Varsseveld;
- De Vrolijke Noot uit Aalten. Deze muziekgroep wordt gevormd door mensen met een beperking.

De Vrolijke Noot begeleidt de samenzang evenals organist Klaas Tichelaar.

Bekende kerstliederen zullen gezongen worden o.a.: Komt allen tezamen, Hoe zal ik U ontvangen, Hoe leit dit kindeke en Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht.

Maar ook eigentijdse kerstliederen zoals: Wij zoeken hier uw aangezicht en Vanwaar zijt Gij gekomen.

Een korte meditatie wordt verzorgd door pastor Mia Tankink uit Varsseveld.

De Varsseveldse midwinterhoornblazers zullen, evenals voorafgaande jaren, in de Grote- of Laurentiuskerk, maar ook in de directe omgeving van de kerk, hun tonen laten horen.

Na afloop wordt een ieder uitgenodigd om gezamenlijk een kopje koffie of thee of een glas limonade te drinken. Natuurlijk mag een kerst-

kransje niet ontbreken. Dit alles ter gelegenheid van de **45^e Varsseveldse Volkskerstzang.**

Een ieder die dit leest is heel hartelijk welkom!

De Volkskerstzang begint om 19.00 uur. De kerk is open vanaf 18.30 uur.

Bij de uitgang is er een collecte voor een zeer goed doel n.l. **Energy 4All “Help kinderen met een stofwisselingsziekte aan een toekomst!”**

De totale opbrengst zal aan deze stichting worden overgemaakt.

Kerstdienst Aalten 24 december om 19.00 uur



Er is hoop

In de bijbel laat Jesaja zien, dat je altijd hoop moet blijven houden, ook al ziet de toekomst er nog zo somber uit.

Israël werd in die tijd steeds opnieuw belegerd door buurvölkeren. Om hen een hart onder de riem te steken, schreef de profeet dan vaak hoopvolle verhalen.

Toen antwoordde Jesaja: “Luister, huis van David. Is het niet genoeg de mensen te tergen?

Moet u nu ook mijn God tergen?

Daarom zal de Heer u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven, God-met-ons.”

Dit was bedoeld om de mensen aan te sporen de moed erin te houden. God-met-ons!

Enkele eeuwen later werd werkelijk een jonge vrouw zwanger en zij baarde een zoon 'Jezus', "God redt".

Ook toen was het land belegerd door vijanden, maar dit kind moest redding brengen in de donkere tijden.

Dit alles is natuurlijk figuurlijk bedoeld en dat zal ik in mijn overdenking uitleggen.

Toch kunnen we kerst zien als een teken van hoop op andere tijden. Ook nu gebeuren er vreselijke dingen in de wereld, lees de krant er maar op na. Wanneer zal men eens ophouden met elkaar te bevechten, elkaar de maat te nemen?

“Jouw geloof is fout, alleen mijn geloof is goed”, daar gaat het vaak over.

Kerst is een verzoeningsfeest. Laten we opnieuw beginnen met elkaar en blijven hopen dat het eens goed zal gaan.

Pinar Dönmez zal tijdens deze kerstviering weer een door haar zelf geschreven lied ten gehore brengen.

Ik hoop dat het een fijne viering gaat worden en dat we velen van u mogen begroeten.

Graag tot dan!

Hermien Bleumink

Roeping en Levenswerk

Verslag van de lezing op 14 november 2010 door drs. R. Rundqvist in de NPB-kerk te Aalten.

Jannine Garretsen heet na enig wachten op spreker iedereen welkom in de volle kerk om in de warmte (en vooral droogte; buiten plenst het) naar de stem van ons hart te luisteren en onze roeping te vinden. Over deze zaken zal Roger Rundqvist ons deze morgen onderhouden.

Spreker begint met een oosters verhaal. Mahood was een groenteboer die via een engel de boodschap kreeg om te veranderen. Hij werd visser, werkte in een stoffenwinkel, steeds verder trekkend en de stem volgend. Zo werd hij een wijze oude man. Op de vraag waarom hij zo wijs geworden was, antwoordde hij dat dat heel moeilijk was te zeggen.

Roeping en levenswerk horen niet alleen bij bijzondere mensen zoals Nelson Mandela of Moeder Theresa. We hebben allemaal een roeping. Van binnenuit door dromen, gebeurtenissen of ervaringen horen we de roep van ons hart om te durven ingaan op die stem en mee te gaan met de levensstroom.

Je wordt geroepen. Welk antwoord geef je dan? In de eerste plaats is er geloof in je zelf voor nodig. De tijd waarin we leven is er één van versnelling en consumptie. We zijn burgers in twee werelden: die in onszelf (de innerlijke) en die buiten ons (de uiterlijke). In beide leven wij. Die twee werelden moeten groeien tot een eenheid.

Door ons voortdurend te spiegelen, kunnen wij onszelf vernieuwen en openstaan voor de levensstroom. Hoe groot of klein onze taken ook zijn, blijheid, tevredenheid en het goede gunnen aan anderen geven dankbaarheid en vertrouwen. We zijn dan verbonden met het leven zelf. We ervaren “Schoonheid” en voelen ons een deel van een groot geheel.

Tussen de lezing door geeft spreker de gelegenheid tot het stellen van vragen. We destilleren daaruit de volgende gedachten:

- Een crisis in onszelf is nodig om tot bezinning te komen.
- Door een crisis kun je jezelf weer anders in de ogen kijken en rijpen als mens.
- Je hebt altijd een levensopdracht.
- Elk individu onderscheidt zich van de ander omdat het uniek is.
- In het hier en nu ligt de kracht.
- Communicatie tussen generaties is heel belangrijk en nodig om de balans te vinden.
- Het is nooit te laat voor verandering.
- Oud worden is de gelegenheid om te rijpen in wijsheid.
- Het is een opdracht om in vrede te leven met jezelf, de wereld en de omstandigheden waarin je leeft.

Tot slot dankt Jannine namens de aanwezigen voor de spirituele voormiddag.

Greet en Henk Benjamins

Berichten uit Aalten



Volgend jaar -in 2011- zullen de bijeenkomsten in Aalten plaatsvinden op de eerste zondag van de maand (uitgezonderd in januari) en wel op

9 januari

6 februari

6 maart

3 april

1 mei

5 juni

In juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten in Aalten.

De succesvolle lezingencyclus "De ongrijpbare mens" van Heiko Roelfsema wordt voortgezet op de dinsdagavonden

15 maart, 22 maart, 29 maart en 12 april 2011.

Het mens-beeld model uit de eerste "cursus" zal waar nodig worden herhaald, zodat ook zij die de eerste cyclus niet hebben bijgewoond, deel 2 kunnen volgen.

In december ontvangt u het nieuwe programma met meer informatie. T.z.t. zult u ook in de Eendracht meer over de inhoud van de (zondag-ochtend)lezingen en de kerkdiensten kunnen lezen.

Dit jaar nog staat de deur voor u open op 12 december als dhr Han Timmer de dienst leidt en op kerstavond.

60+CLUB

Verslag 9 november 2010

Janny opent deze middag met een woord van welkom aan Hermien Bleumink en in het bijzonder ook aan een zevental leden uit de wijk Dinxperlo. Na het voorlezen van een paar citaten over de maand november geeft zij vervolgens het



woord aan Hermien Bleumink die ons mee wil nemen naar haar geliefde vakantie-eiland Curaçao. Ze begint met een stukje geschiedenis van het eiland. Curaçao werd in 1499 ontdekt door een luitenant van Columbus, een Spanjaard dus. Er woonden (reuzen) Indianen die werden weggevoerd naar Haïti omdat men van mening was dat deze reuzen enorm goede werkers zouden zijn. Niets bleek minder waar. Indianen leven bij de dag en werken hier ook naar. Zo kreeg Spanje Curaçao in haar bezit als kolonie. Het land kwam verschillende keren in andere koloniale handen doch werd ten slotte in 1634 door Peter Stuyvesant veroverd en kwam het in 1815 onder koloniaal bewind van Nederland met als grootste belang de aanwezige zoutpannen. Omdat de oorspronkelijke bewoners van het eiland waren afgevoerd begon er onder dit koloniaal bewind een levendige slavenhandel met de zwarte bevolking uit Afrika. De Slavenbrug herinnert hieraan nog altijd. Hoewel de slavernij al in 1814 werd afgeschaft ging men nog steeds door met het houden van slaven. In 1862 kwamen de slaven hiertegen in opstand en ontstond er vervolgens een tekort aan werkkrachten. Shell voorziet vervolgens voor een groot deel in de werkvoorziening. Langzaam is ook het toerisme in opkomst.

Curaçao is inmiddels een zelfstandig land geworden. Het is trouwens geen vruchtbaar land eerder dor en droog, maar met een heerlijke temperatuur. De zeewater is er glashelder en men kan er geweldig duiken en snorkelen vooral in de buurt van het eilandje Klein Curaçao waarop geen mensen wonen doch alleen maar geiten. Op dit eiland groeit geen gras o.i.d. en de geiten eten, hoe ongelooflijk ook, vissen.

De voertaal is het Papiaments een mengeling van Portugees, Engels en Nederlands.

Na deze uiteenzetting liet Hermien ons een serie schitterende door haar en haar man gemaakte dia's zien van dit zo bijzondere eiland. Ook hier bestaat de bevolking uit arm en rijk. Prachtige villa's wisselen af met kleine armoedige huisjes de zgn. kunukuhuisjes. Wel kent het eiland een groot drugsprobleem en is er in één van de grote landhuizen een afkickcentrum gevestigd. De eigenaar van dit landhuis zet de verslaafden aan het werk en dit blijkt een probaat middel tot afkicken.

Het was al met al een prachtige middag waarbij wij een goed beeld

kregen van het eiland Curaçao. Graag zien we Hermien in de toekomst nog weer eens terug met de vervolgserie.

Janny bedankte Hermien met een mand lekkers en attendeerde er op dat we in december geen bijeenkomst hebben maar nodigde al vast uit voor de “ni’jaarsvisite” in januari 2011.

Ook spreekt ze de hoop uit dat ook de leden uit Dinxperlo en Aalten de komende tijd regelmatige bezoekers mogen worden van de 60+-Club.

Agenda 60+Club 2011

- 11 januari Nieuwjaarsvisite
- 8 februari Dhr. B. Hemink uit Zelhem over zijn reis naar Japan
- 8 maart Dhr. Wessels uit Zelhem. Paasgebruiken in Achterhoek en Twente en hongerdoeken.
- 12 april Peter Samwel. Wat is Tarot
- 10 mei Mevr. Tankink, pastor uit Keijenburg. ‘Normen en Waarden’.



Schooljournaal



Het jaar loopt al bijna weer op zijn eind. Ook in de afgelopen weken zijn we weer druk bezig geweest. In de lage groepen zijn het de verhalen van Jezus die de boventoon voeren. Voor de hogere groepen hebben we gesproken over God en Jezus. En naar aanleiding van het verhaal van

de rijke man en de arme Lazarus over een leven na de dood.

Ook over kunstenaars die zich laten inspireren door bijbelse verhalen: bijvoorbeeld Rembrandt van Rijn, hebben we gesproken. Zo bleek dat we religieuze kunst niet alleen vanuit het Christendom tegenkomen, maar ook kalligrafie (islam), versierde bladzijden uit de Haggada (jodendom), een afbeelding van Ganesh (hindoeïsme) en een mandala (boeddhisme).

Vol overgave hebben de kinderen een aantal mandala's kunnen inkleuren.

De volgende keer zullen we in aanraking komen met de muziekkunst als een godsdienstige uitingsvorm.

Jan Sevink

Gemeenteavond november 2010

Op zaterdag 6 november is de najaars- gemeenteavond gehouden. Dit keer mochten we Reinhard ten Brink uit Dinxperlo ontvangen.

Reinhard, vroeger bekend als bandlid van de groep 'Free Sense', is een rasechte artiest. Hij is een zanger, entertainer en trompettist. Hij heeft een eigen cd met daarop het bekendste nummer van hem genaamd 'de Boer'.

Nadat de avond geopend werd door de voorzitter, stonden we even stil bij het overlijden van Jan Bussink. Jan was als afgevaardigde van het bestuur altijd aanwezig bij onze vergaderingen. Ook wij zullen deze prettige man, die altijd veel inbreng en inzet had, erg missen.

Daarna ging alle aandacht naar Reinhard ten Brink.

Het werd een gezellige avond. De zanger liep af en toe door het publiek wat een leuke wisselwerking opleverde. Tussendoor werd er gezellig een dansje gemaakt en aan het eind nagezeten met een hapje en een drankje.

In de pauze was de verloting die werd verzorgd door de vrouwenclub, de opbrengst kwam ten goede aan de kerstpresentjes voor de 80-plus leden.

Reinhard gaf na afloop aan dat ook hij erg genoten had van de avond

mede doordat hij zo'n direct contact met het publiek kon hebben. Dat is toch prachtig dat publiek én artiest kunnen genieten!

De gemeenteavondcommissie

Giften november 2010

Ontvangen via Peter Samwel 1 x € 40.00 van NN.
1 X € 20.00 van NN.



Ontvangen via bezoekdames 1 x € 20.00 van NN.

Ontvangen per bank 1 x € 4.000,00 van NN schenking t.b.v. kerk-restauratie.

Heel hartelijk dank daarvoor.



Gedachten bij Oud & Nieuw

1. De allerbeste wensen voor 2011.
Dat elke nieuwe dag
jullie vrede geven mag
en bergen van geluk
een heel jaar aan 'n stuk.
Veel liefde met elkaar
en een ongelooflijk goed jaar



2. Op Oudejaarsavond balans je de dingen
en sta je stil bij 2010
dat vol is van herinneringen
die vragen om nog even te worden gezien.
En om middernacht
als het oude jaar is volbracht
dan hef je het glas, bijna als vanzelf
en dan zeg je: op een 'gezond en voorspoedig 2011'.

3. Ontvang de beste wensen voor het nieuwe jaar
met heel veel
lentehoop,
zomerse warmte,
herfstgeluk
en
winterse geborgenheid



Spreuk van de maand

***'Als je het antwoord niet kunt verdragen
moet je de vraag niet stellen.'***
(onbekend)



Schrijfactie en kaarten/kaarsenverkoop Amnesty Varsseveld.

In december schrijven we voor de volgende mensen:

- Voor Sanjiv Kumar Karna, een 24 jarige student uit Nepal, die samen met vier vrienden in 2003 gevangen genomen is, omdat ze lid waren van een studentenpartij. Sinds die tijd is er niets van hen vernomen.
Gevraagd wordt om duidelijkheid en berechting van de politie.
- Voor onderzoek naar de moord op Munir Said Thalib uit Indonesië, die vergiftigd is tijdens een vlucht van Indonesië naar Nederland in 2004.
Gevraagd wordt om een nieuw en onafhankelijk onderzoek naar de moord en de schuldigen te berechten.
- Voor de Lubicon Cree First Nation, een inheemse gemeenschap uit de Canadese provincie Alberta, die door olie- en gasprojecten op hun land in armoede leven.
Gevraagd wordt de rechten van de Lubicon te respecteren zodat zij weer op hun manier kunnen leven.

Op vrijdag 10 december (dag van de rechten van de mens) worden er kaarten, kaarsen enz. verkocht in de bibliotheek in Varsseveld. De opbrengst is voor het werk van Amnesty.

Inlichtingen bij Dick Alblas, telefoon 0315-244113.





Namen en adressen / Colofon



Voorganger: Dhr. P.W.M. Samwel, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld (0315) 24 20 80 of (06) 403 598 38, petersamwel@vrijzinnigenvarsseveld.nl.

Administratie: N.P.B. afd. Varsseveld e.o., Postbus 42, 7050 AA Varsseveld

Website: www.vrijzinnigenvarsseveld.nl

E-mail-adres: info@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

Dhr. B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85.

Verenigingszaal: “De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37.

Voorzitter: Mevr. G. ten Brinke-Kuiperij, Koningin Emmastraat 5, 7051 AM Varsseveld, (0315) 24 12 53, voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Secretaris: Mevr. I. ter Maat-Tuenter, Gunjansdijk 2, 7051 GP Varsseveld, (0315) 24 17 02, secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Penningmeester/administrateur: Dhr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld, penninmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Bankrekening: Rabobank 36.48.54.553, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld.

Vrouwenclub: Mevr. M. Jansen-Zeehat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18.

60+ Club: Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld, (0315) 24 40 49, 60+vrijzinnigenvarsseveld.nl.

Jeugdclub: Marjan Hengeveld, jeugdclub@vrijzinnigenvarsseveld.nl, mob.tel.(06)432 92 792

Café Cult: Marjan Hengeveld, Henk Beunk (0314) 63 20 61, Arjen Dijkstra (0315) 29 80 91.

Verzorging “Eendracht”: Mevr. H.G. Rottink, (0315) 24 12 43, tr@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Verzendklaar maken:

Mevr. A.B. Navis-Naves, Mevr. D. ten Brinke-Rougoor, Mevr. J.E. Sturris-Heijink, Mevr. M. Ankersmit-Vriezen en Mevr. I. Janssen-van Braak.

Kopij adressen en redactie:

Henk Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, hb@vrijzinnigenvarsseveld.nl,
Marchel Chevalking, Louise de Colignystraat 17, 7001 GD Doetinchem, redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl.

Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, zondagschool@vrijzinnigenvarsseveld.nl,
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 61 75 42 / 61 70 63.

NPB-Koor secretariaat:

Mevr. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90.

Autodienst Varsseveld :

zie: **Secretaris**

Autodienst Dinxperlo :

Mevr. Dien Bruyns, tel. 0315-653008



- Zondag
5 december 10.00 u. Geen dienst
- Zaterdag
11 december 19.00 u. Voorganger dhr. P.Samwel
Thema: 'In het teken van wat komen gaat.....'
Na afloop koffie en thee.
- Zondag
19 december 10.00 u. Kerstviering van de kinderen van de Zondags-
School, waarin opgenomen het dopen van
Renske Janssen, Laura Wisselink en Berend
Gesink - na afloop koffie en thee met traktatie.
- Vrijdag
24 december 19.30 u. Kerstavondviering - Voorganger dhr. P.Samwel
Thema: 'Een verlangen naar 'kinderlijk' licht...'
m.m.v. het NPB-koor o.l.v. dhr. B. Wennink.
19.00 u. AALTEN: Kerstviering. Voorganger Mevr.
H.G. Bleumink-Nieuwenhuis
- Zaterdag
25 december 10.00 u. Kerstviering - Voorganger dhr. A.Meijer - thema:
'In alle bescheidenheid' - m.m.v. de jeugdclub, die
kerstliederen zingt - na afloop koffie en thee.
- Vrijdag
31 december 19.30 u. Oudejaarsviering - Voorganger dhr. P. Samwel
Thema: 'Alles wordt nieuw' - na afloop klinken
we het oude jaar uit.....
- Zondag
2 januari 2011 10.00 u. Geen viering.
- Zondag
9 januari 2011 10.00 u. Nieuwjaarsviering - Voorganger dhr. P.Samwel
Thema: 'Goed en kwaad'. Na afloop Nieuwjaar
wensen met koffie en thee.