

- Zondag
6 februari Geen dienst, wel lezing van Berend Jager in Zelhem (NPB Piersonstraat 4), Thema “Nieuwe-tijds-kinderen”.
- Zondag
13 februari 9.45 uur: NPB-dienst in “Den Es”; ds A.M.J. Meijer.;
Thema: “Kijk er eens anders tegenaan “.
- Vrijdag
18 februari 16.30 uur: Weeksluiting in de Bettekamp door ds
A.M.J. Meijer.
- Zondag
20 februari 10.00 uur: ds A.M.J. Meijer; thema “Onprettige
waarheden” bij Matth. 5:17-37. Na afloop van de dienst
is er in de Eendracht koffie en thee en een boekentafel
van het Nederlands Bijbelgenootschap. Ook vangt om
10 uur de zondagsschool aan. Deze zal ca 1½ uur
duren.
- Zondag
27 februari 10.00 uur: ds A.M.J. Meijer, thema: “Meer dan het
gewone” bij Handelingen 20:32-38.
- Vrijdag
3 maart Oecumenische diensten in het kader van
Wereldgebedsdag, 15.30 uur in de Bettenkamp; zie pag.
18 van deze editie.
- Zondag
5 maart Geen dienst, wel vrijzinnige bijeenkomst in Zelhem
(NPB, Piersonstraat 4), Marion E. Traas verteld dan
over haar belevenissen in Roemenië.

66^{ste} Jaargang No. 472 Februari 2000

GOED IN JE VEL ZITTEN

Het moet ruim twintig jaar geleden zijn dat een vriend, Aad, het navolgende meemaakte. Als jurist en econoom had hij inmiddels bij de Shell al een mooie carrière achter de rug en stond op het punt in een topfunctie te worden benoemd. Aangezien dit bedrijf het van belang vindt dat mensen die op een dergelijke niveau werkzaam zijn ‘goed in hun vel steken’ werd hij met nog een klein aantal andere aankomende topfunctionarissen uitgenodigd een week lang een peperdure training mee te maken in een bezinningscentrum in de buurt van Utrecht. Er bleken allerlei testen, spelletjes en groepsgesprekken op het programma te staan. Het was een bont gezelschap. Er zaten enkele ingenieurs bij, nog enkele economen en bestuurskundigen en ook een man van de accountantsdienst, een briljant wiskundige die gespecialiseerd was in het opzetten van computerprogramma’s. Alle deelnemers droegen gemakkelijke kleding, maar alleen de computerdeskundige droeg een keurig grijs driedelig kostuum. Geamuseerd volgde Aad alle in zijn ogen wat kinderachtige opdrachten en nam actief deel aan de intensieve groepsgesprekken onder leiding van een dame die aan dit centrum verbonden was. Na



enige dagen viel het hem op dat deze dame tegen de computerdeskundige bij herhaling onvriendelijke opmerkingen maakte, die geen enkele functie hadden in het gesprek. Wat haar blijkbaar vooral irriteerde was zijn formele kleding, het feit dat hij zijn emoties niet toonde, zijn plechtige taalgebruik en zijn in haar ogen, conservatieve opvattingen over huwelijk, geloof en samenleving. Deze twee figuren waren dan ook volstreekte tegenpolen. Volgens Aad zijn inschatting was zij duidelijk een product van de Geiten-wollen-sokken Academie uit de zeventiger jaren. Zij was slordig gekleed en gekapt en had een uitgesproken mening over de herinrichting van de maatschappij en het onrecht in de derde wereld. Zaken waar de computerman absoluut niet onder leed, tevreden als hij was met zijn vrouw, zijn twee kindertjes en zijn eigen huis met een tuintje. Alle onheuse opmerkingen van de gespreksleidster raakten hem ogenschijnlijk nauwelijks, maar tijdens een borreluurtje aan het einde van de tweede dag, terwijl de heren onder elkaar waren, maakte hij er tegenover Aad toch een paar opmerkingen over. "Wat mankeert er nu aan mijn kleding en wat is er fout aan het feit dat ik me helemaal goed voel met mijn burgerlijke levensstijl en tevreden ben met mijn werk. Waarom moet die groepsleidster daar iedere keer op zitten te vitten? Trouwens, ook al weet ik van al die maatschappelijke problemen weinig af, ik maak wel altijd geld over voor liefdadige doelen en ook in de kerk zijn er altijd collectes voor de derde wereld. Ik geef waarschijnlijk meer daaraan uit dan die dame die het allemaal zo goed weet". In het daarop volgende gesprek werd het Aad duidelijk dat deze man volkomen met zichzelf in evenwicht was en geen enkele frustratie kende over wat dan ook. Hij was eenvoudig wie hij was. Integer tegenover zichzelf, zijn werkgever en zijn gezin. In het groeps gesprek van de daarop volgende dag, kon de gespreksleidster het weer niet laten de computerman met hatelijk opmerkingen te bestoken. Aad werd daarop zo kwaad, dat hij besloot in te grijpen. Hij nodigde haar uit met hem even een gesprek onder vier ogen te hebben in een aparte ruimte. Schoorvoetend ging zij hierop in. In het daarop volgende gesprek heeft hij haar toen duidelijk gemaakt dat de bedoeling van de trainingsweek was om mensen toe te rusten voor de zware taak die zij zouden moeten gaan vervullen. Dat daarbij gekeken zou worden of iemand wel in voldoende mate over zelfkennis beschikt en evenwichtig

BELANGRIJK OM TE WETEN - COLOFON

Voorganger: Ds A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld, ☎ (0315) 24 20 80, GSM: 06-54 76 03 96, fax: (0315) 24 47 30, e-mail: voorganger.npb@xs4all.nl
Secretariaat: N.P.B. Varsseveld, Mw. D.J.H. ten Brinke-Vrieze, Burg. Fabiusstraat 8, 7051 BK, Varsseveld, ☎ (0315) 24 23 68. **Beheer kerk en verenigingszalen:** H. en N. Schuurman, O. Noorderbroekweg 2, 7051 GK Varsseveld, ☎ (0315) 29 83 81. **Verenigingszaal:** "de Eendracht" Beatrixstraat 1a, ☎ (0315) 24 45 37. **Administrateur:** Hr. G.J. Breukelaar, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg, ☎ (0315) 24 14 08, e-mail: administrateur.npb@xs4all.nl **Gironummer:** N.P.B. Varsseveld 846569. **Bankrekeningen:** Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265. Allen staan t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap NPB, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg **Internet homepage:** www.xs4all.nl/~npb **E-mail-adres:** npb@xs4all.nl **Vrouwclubs:** Voor I: Mw. D. Vriezen-Heusinkveld, Giezenveld 10, ☎ (0315) 24 14 75. Voor II: Mw. A. Wisselink-Jansen, Harterinkdijk 13, ☎ (0315) 61 73 82. **Verzorging "Eendracht":** Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp, ☎ (0315) 29 85 59 (na 18.00 uur), fax: 001-707 897 84 92, e-mail: digirini@xs4all.nl **Verzendklaarmaken:** Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN, Westendorp, ☎ (0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake; Hr. G.H. Schepers. **Kopij adressen en redactie:** Rinus Luijmes, e-mail: eendracht.npb@xs4all.nl, Ds A.M.J. Meijer (zie boven), Mw. G. ten Brinke-Kuiperij, Kon. Emmastraat 5, 7051 AM Varsseveld, ☎ (0315) 24 12 53, Mw. A. Gussinklo-Siebers, Landstraat 34, 7135 KH, Harreveld ☎ (0315) 24 14 40, fax: (0315) 24 26 43 en Mw. W.E. Teerink-Radstake, Valkenhof 57, 7051 XC, Varsseveld, ☎ (0315) 24 25 37. **Leiding zondagschool:** Erna Wolsink-Semmelink, ☎ (0315) 29 87 18 en Engeliën Veerbeek-te Vruchte ☎ (0315) 29 86 87. **NPB-Koor secretariaat:** Mw. J.G. Boezel-van Dam, ☎ (0315) 24 18 90. **Organist:** Hr. G.W. Gussinklo, Polstraat 10a, 7121 DH, Aalten, ☎ (0543) 47 17 04. **Autodienst:** Mw. B. Chevalking-Wennink, ☎ (0315) 29 82 23 of Mw. H.E. de Roo-Berkhoff, ☎ (0315) 24 14 87. **Cassetdienst:** Hr. G. Hobelman, ☎ (0315) 29 83 55.

Aan de lezers van de Eendracht die nog geen lid van onze geloofsgemeenschap zijn:

Geachte lezer, het doet ons genoegen dat u belang stelt in wat er in onze geloofsgemeenschap omgaat en kennis neemt van onze wijze van geloven. Mocht het zo zijn dat u weleens wat meer van ons zou willen weten, vul dan onderstaande bon in en stuur deze gefrankeerd naar: "Vrijz. geloofsgemeenschap" NPB, p/a Doetinchemseweg 7, 7051 AA, Varsseveld. Geheel vrijblijvend ontvangt u dan een korte overzichtelijke brochure.

✂

| | |
|---|-------------------------|
| Stuur mij geheel vrijblijvend informatie over de geloofsgemeenschap NPB Varsseveld. | |
| Naam: | _____ |
| Adres: | _____ |
| Postcode: | _____ Woonplaats: _____ |
| Telefoon: | _____ |

*ons bestaan, kunnen aarden?
Vleugels van licht zullen ons omringen
En de wereldvrede bezingen.*

*Door vanuit ons hart te leven en een lichtstraal te zenden,
Waar het uit eigen vrije wil wordt ontvangen,
Zal deze planeet met liefdelicht en levenskracht
Worden bevangen. Amen.*

Engelien Veerbeek- te Vruchte.

CADEAUS WAAR U EER MEE BEHAALT



Het boek over 125 jaar vrijzinnig geloofsleven in Varsseveld en het theelepeltje met een afbeelding van ons kerkje.

Boek: f 29,50

Lepeltje: f 12,50

De baten van de verkoop komen ten goede aan het jubileumfonds van onze kerk. Boek en lepeltje zijn verkrijgbaar bij Mw.

Dinie ten Brinke-Rougoor, Kon. Julianalaan 7, 7051 AL Varsseveld,

☎ (0315) 26 22 66 of na afloop

van de kerkdienst in de

bestuurskamer. U kunt het

boek of lepeltje ook bestellen door overmaking van resp. f 29,50 of f 12,50 (of een veelvoud daarvan indien u meerdere boeken of lepeltjes wenst) op rek. nr. 36.48.88.199 van de Rabobank te Varsseveld o.v.v. "Jubileum-fonds 125 jaar



van karakterstructuur is, is een voor de hand liggende zaak, maar dat dit niet altijd aan uiterlijkheden of levensinstelling valt af te meten. De ene mens voelt zich nu eenmaal prettig in een trainingspak en de ander in een driedelig kostuum met stropdas, maar als beiden op grond van persoonlijke overwegingen aan het een of het ander de voorkeur geven, is er met geen van beiden iets mis. En dat het zeker niet aanging om mensen uit hun evenwicht te brengen. Bij wijze van test zou zoiets nog te begrijpen zijn, maar dat was zijns inziens nu niet het geval. Tenslotte vertelde Aad haar, dat naar zijn indrukken de enige van het gezelschap die nog in de verste verte niet klaar was met zichzelf en nog vol zat met frustraties en gevoelens van afgunst, dat zij dat was en dat, vóór zij weer anderen zou gaan trainen, zij eerst maar eens met zichzelf en de werkelijkheid in het reine zou moeten zien te komen. Het resultaat van het gesprek was dat de bewuste dame huilend haar spullen bijeen pakte en de rest van de week zich niet meer in het centrum vertoond heeft. Zo goed als het een voorwaarde is voor leidinggevende personen in onze maatschappij dat zij voor zichzelf duidelijkheid hebben geschapen en alle wervelingen in hun geest tot rust hebben gebracht, kan het voor ieder mens, in wat voor levenomstandigheden hij zich ook bevindt, van belang zijn zichzelf te onderzoeken en met zichzelf tot klaarheid te komen. Vandaar dat ik aan deze anekdote moest denken bij het lezen van de informatie over de eerstkomende lezing, die als thema heeft: "Vanuit een zwart gat, als herboren verder gaan" door Eric Corsius. Een lezing waarin hij ons vanuit zijn ervaringen wat wil vertellen over hoe een mens tot 'zelf-inzicht' kan komen en van daaruit zichzelf verder spiritueel kan gaan ontwikkelen. Volgens Eric Corsius is het zelfs een eerste vereiste deze volgorde aan te houden. Een andere volgorde leidt maar al te vaak tot brokken! (Grote zaal van de Eendracht, donderdag 10 februari 20.00 uur)

Toevalligerwijs maakte George Steiner zondagavond 23 januari in het voortreffelijke programma van de VPRO "Van de schoonheid en de troost", ook een dergelijke opmerking. Hij zei: "Als een mens er niet toe komt de steile wenteltrap naar de duistere diepten van de eigen ziel af te dalen dan wordt hij een marionet!"

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken:

Op 9 januari 2000 overleed op 88-jarige leeftijd mevrouw

Johanna Antonia Nijhof-Velthorst

Op een heel bijzondere wijze heeft mevrouw Nijhof mij voor haar ingenomen. Zodra ik voor een bezoekje binnen was en de koffie was ingeschonken, stak mevrouw Nijhof van wal met haar vragen die ze heel rustig en weloverwogen stelde want ze wilde graag alles weten.

Met haar innemende, pittige en belangstellende ogen bleef zij mij dan voortdurend aankijken en maakte zo nu en dan korte instemmende opmerkingen. Daarmee blijkgevende dat ze de gang van zaken scherp volgde en alles goed in zich opnam. Ik kan me nog herinneren dat ik me altijd zo goed bij haar en haar man op mijn gemak voelde dat mij de neiging becroop haar in het vervolg ook maar tante Hanna te gaan noemen. Ook gaf ze blijk van haar tevredenheid met de woning aan de Emmastraat. Het was voor haar een hele overgang geweest van de Banninkhof naar het dorp, maar toen voelde zij zich wel weer op haar plaats. En eigenlijk was het bij de overgang naar de Bettkamp al niet veel anders. Ook hier zag zij weer de positieve kanten en sprak haar waardering over de verzorging nadrukkelijk uit. Mevrouw Nijhof was het voorbeeld van een tevreden vrouw. Een eigenschap die haar aangeboren was. En tevredenheid is de sleutel tot het geluk! Al vroeg leerde zij Marinus Nijhof kennen waarmee zij eerst 9 jaar verloofd is geweest. Nadat het « Nijehuis » aan de Molenweg gereed was, werd er in juni 1939 getrouwd. Vol overgave stortte zij zich op haar taak als boerin. Bij alles kon Marinus op haar inzet rekenen die niet onderdeed voor menig boerenknecht. Het jong-vee en de moestuin waren haar domein en het huis en het erf zagen er altijd piekfijn uit. Familie en vrienden vonden bij Hanna altijd een gastvrij onthaal. Ze wist het altijd gezellig te maken. Maar deze gastvrijheid bleef niet alleen beperkt tot bekenden. In de oorlogstijd heeft hun huis open gestaan voor zeer velen die een veilig onderkomen zochten. Ook maatschappelijk voelde Hanna zich nauw betrokken. Zo was zij één van de oprichters van de 'Soos' in het Buurtschapshuis en vervolgens jarenlang bestuurslid. Tot afgelopen september was zij samen met haar man hiervan nog een trouw bezoeker en de organisatie van het Volks- en Schoolfeest van Heelweg

Engelien Veerbeek en Erna Wolsink

KERKKOOR

Hierbij een oproep aan de leden van bovengenoemd koor om op donderdag 24 februari a.s. weer te verschijnen op de eerste repetitie voor het Paasoptreden van ons koor. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Schroom niet maar kom eens kijken en luisteren. Het zal u bevallen.

Namens het koor, G. Radstake.

AMNESTY INTERNATIONAL

Ook in februari wordt weer een schrijfavond gehouden. Er kan geschreven worden voor vijf mannen uit Kameroen die zonder aanklacht of proces gevangen worden gehouden. Verder voor een student uit Myanmar die als gewetensgevangene vast zit en voor drie mannen uit Turkmenistan die gevangen worden gehouden omdat ze dienstweigeraars zijn. De schrijfavond is op 1 februari van 18.00 tot 20.00 uur in de bibliotheek te Varsseveld.

GEDICHT

'Onwankelbaarheid in Licht en Donker'

Juist vanuit het donker ontstaat het licht.

Geef ons mensen een heldere blik.

Toch kunnen wij dit gegeven moeilijk aanvaarden,

Op onze levensweg zo vol gevaren.

Maar juist in het donker van de aarde ontkiemt het zaad.

Van daar uit groeit het leven gelijk een zonnestraal.

Het groeit en zoekt naar het licht.

Net als menig mensenkind.

De kracht en de moed hiervoor zijn enorm.

Ook heel veel liefde komt hierbij kijken.

Vanuit een groot vertrouwen wordt zo

aan Gods Schepping gebouwd.

Licht en donker zo dicht bij elkaar;

zij kunnen alleen maar samengaan,

door dit telkens te aanvaarden.

Zullen wij ook vanuit de diepten in

ACTIVITEITEN VAN DE HERVORMDE / GEREFORMEERDE FEDERATIE

Op donderdag 4 en 11 februari vinden gesprekken plaats over Jozef en zijn broers o.l.v. Ds. T.L. Bakker om 20.00 uur in de Keurhorst. Contactpersoon hiervoor is Gert Rutgers ☎ (0543) 46 12 10.

Op de eerste woensdag van de maand is er een leerhuis bijeenkomst om 20.00 uur in de Keurhorst o.l.v. ds. P. Schoneveld. Contactpersoon hiervoor is Henk Tuenter ☎ (0315) 61 75 92.



“Naar een christelijke visie op zorg”.
Gastspreker is Drs. B.S. Cusveller, medewerker van het Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut te Ede. Datum: Donderdag 9 maart om 20.00 uur. Plaats: De Borch. Leiding: Drs. B.S. Cusveller. Contactpersonen: Sophie van Schaik ☎ (0315) 24 23 74.

DE ZONDAGSSCHOOL

Wij zijn alweer begonnen met de zondagsschool. Even willen we terugkijken op de kinderkerstdienst. Deze was gezellig en sfeervol. Wat ons opviel was dat er best nog wel veel kinderen in de kerk zaten die niet op de zondagsschool komen en dat vinden we best wel jammer. We hebben namelijk nog maar elf (!) kinderen op de zondagsschool en dit is eigenlijk te weinig. Ook mede daarom hebben we ons “zondagsschoolrooster” veranderd. We komen nu elke derde zondag van de maand bij elkaar. Van tien uur tot half twaalf, zodat we ook iets meer tijd hebben om aan een thema te werken. Ook is dit de zondag dat er koffiedrinken is na de kerstdienst zodat ouders ook nog even gezellig kunnen napraten over de dienst. We hopen dat we met deze oproep zoveel kinderen erbij krijgen dat we weer in twee groepen moeten gaan werken. Tevens doen we een oproep voor leiding (één maal in de maand is toch te doen?), want ook hier gaat er één van weg aan het eind van het seizoen. De eerstvolgende keer dat er zondagsschool is, is 20 februari. Hopelijk zien we dan een hoop nieuwe gezichten.

kon ook altijd op haar medewerking rekenen. Zij zorgde voor de koffie : een melkbus vol! Maar boven alles stond Marinus met wie zij in die bijna zeventig jaar dat zij in totaal met elkaar verbonden zijn geweest (9 jaar verkering en 60 jaar getrouwd), een diepe en innige relatie op heeft mogen bouwen. Een verbintenis waarvan de liefde afstraalde op allen die hen lief waren. Zo mocht Hanna terugkijken – en dat deed zij ook – op een welbesteed en goed leven, waarin zij met Marinus iets heel moois opbouwde. Een onverbreekelijke eenheid die ook door de dood niet verbroken kan worden en tot in eeuwigheid mag voortduren. Moge Marinus uit deze gedachte de troost putten om dit zware verlies te dragen.

Op 13 januari 2000 overleed op 80-jarige leeftijd mevrouw

Hendrika Johanna Maria Kuiperij-Beernink

Mevrouw Kuiperij was een fiere vrouw. Iemand die niet met alle winden meewaaide en pal stond achter de ideeën die haar als rechtvaardig voorkwamen; dwars tegen de waan van de dag en de gemakzucht in. Ook was zij een kordate vrouw, die wist wat zij wilde, en voor welke zaken zij stond en daar in woord en vooral in daad vorm aan gaf. Daarbij nooit bedacht op eigen roem of voordeel, maar altijd gericht op het geluk of welbevinden van de ander. In het bijzonder dat van haar man, Gerda, en Han en later Menno en Irma en nog weer later de achterkleinkinderen maar evenzeer een vrouw die altijd klaar stond voor vrienden en kennissen. Daarbij was zelfs een zekere strijd lust haar niet vreemd. Altijd zag zij kans haar eigen huis piekfijn op orde te houden en alles zo te regelen dat Johan en Gerda bij thuiskomst altijd een opgeruimd en gezellig huis aantreffen. Bezorgd leefde zij met iedereen mee en wisten familie en vrienden zich verzekerd van Drika's hulp en steun wanneer dat nodig was, daarbij de ander in zijn of haar waarde latend. Voor mij straalde mevrouw Kuiperij dan ook in haar hele levenshouding een natuurlijke waardigheid uit. Ook bezat zij een sterk gevoel van onafhankelijkheid, waardoor het haar soms moeilijk viel hulp van anderen te accepteren of iets uit handen te geven.

Veel vreugde putte mevrouw Kuiperij uit het werk in haar moestuin en het bezig zijn met haar bloemen en planten, zowel in huis als in haar tuin. Ze vond het heerlijk om mensen weer met een eigen opgekweekt

stekje te verrassen. Vanaf de oprichting tot voor minder dan tien jaar terug, schonk de wekelijkse avond met de klompdancers haar en haar man veel genoegen. Ook aan de uitstapjes met 't Olde getrouw' in binnen en buitenland bewaarde zij heel goede herinneringen. Bijna zestig jaar mochten zij getrouwd zijn. Het waren mooie jaren. Na het overlijden van haar man richtte zij haar aandacht hoofdzakelijk op het welzijn van Gerda en Han, het doen en laten van Menno, de zangcarrière van Irma en het opgroeien van Jonne en Mats.

Voor haar tachtig jaar leek het of zij nog veel deed en kon, toch was voor haar het moment niet ver meer dat zij veel van haar onafhankelijkheid zou hebben moeten prijsgeven. Dat zou voor haar heel moeilijk verteerbaar zijn geweest. Door haar onverwachte en onvoorziene overlijden is haar dit bespaard gebleven. Moge Gerda, Han, Irma en Arjen, Menno en Joyce, uit het geloof de kracht putten dit verlies te verwerken.

Op 15 januari 2000 overleed op 85-jarige leeftijd mevrouw

Hendrika Berendina Radstake-Berendsen

Afgelopen zomer mocht ik nog een gezellig gesprek met haar hebben. Rustig, omringd door haar geliefde snuisterijen, vertelde zij mij van haar kwaal en de beperkingen die deze haar oplegde.

Het lopen ging niet zo best meer, maar dankzij wat hulp van Gert, Dini en de kleinkinderen hoopte ze toch nog een tijdje in haar geliefde huis te kunnen blijven. Er was wel sprake van "De Zonnekamp", maar daar wilde ze toch liever nog even mee wachten want ze had het nog zo naar haar zin aan de Nicolaasweg. Het is hier zo fijn. Iedere dag geniet ik nog van de prachtige omgeving: de natuur, de hertjes aan de bosrand en de konijntjes en fazanten in het veld en de rust en de stilte. Wat wil een mens nog meer. En ze vervolgde: Een mens moet toch tevreden kunnen zijn. Op de televisie zie ik alsmaar mensen die willen halen en hebben, ik word daar een beetje treurig van, want op die manier worden ze nooit gelukkig! Niets was mevrouw Radstake te veel om het haar man en zoon en in de oorlogstijd vele vluchtelingen en onderduikers naar de zin te maken. Ze deed het vanuit de grond van haar hart. Dit is haar leven lang kenmerkend voor haar geweest. Zichzelf cijferde zij daarbij weg. Zelfs in perioden dat zij zelf ziek was, ging zij er nog op uit om anderen

voor de eerste pauze twee verhalen voor, en tussen de eerste en tweede pauze ook weer twee. In alle vier verhalen was "Dolf" de centrale figuur; o.a. in de fabrieksschoorsteen, met zijn fiets en de "old iezers keerl", met zijn platgedrukte broodtrommel en tijdens de wateroverlast met één of meer konijnen en jachttopziener Donkelaar. Het geheel werd op een zodanige wijze gebracht dat iedereen zich wel een passend beeld voor de geest kon halen. Na de tweede pauze volgde een borreluurtje waarbij onder het genot van een hapje en een drankje vele nieuwtjes werden uitgewisseld zodat iedereen weer van het laatste nieuws op de hoogte was. Onder aanbidding van bloemen werd Willie door Janny bedankt, wat door een spontaan applaus werd onderschreven. Het was een passende, sfeervolle en goed verzorgde middag.

OM ALVAST IN DE AGENDA TE SCHRIJVEN:

De gemeenteavond is op woensdag 22 maart.

ADRESSEN VAN DE KERKEN IN DE AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN

Afd. Aalten: Prinsenstraat 27

Afd. Dinxperlo: Wilhelminastraat 13

Afd. Zelhem: Piersonstraat 4

WINTER PROGRAMMA 2000 LEZINGEN EN GEMEENTEAVONDEN

Tenzij anders aangegeven vinden deze lezingen plaats in zaal "de Eendracht", Beatrixstraat 1a - aanvang 20.00 uur.

De toegangsprijs is f 10.00 inclusief twee maal koffie/thee.

Donderdag "Vanuit een zwart gat, als herboren verder gaan"
10 februari door Drs Eric Corsius

Donderdag "Tweelingzielen", door Berend de Jager
9 maart

Woensdag Gemeenteavond, nadere bijzonderheden volgen.
22 maart

De dienst zal vrijdag 3 maart om 15.30 uur gehouden worden in zorgcentrum “De Bettekamp”. Medewerking verleent o.a. het ouderenkoor “Zanglust”. De opbrengst van de collecte is onder meer bestemd voor projecten in Indonesië. **Komt allen !**



Commissie Wereldgebedsdag

DE 60+ CLUB

komt bijeen op dinsdagmiddag 8 februari om 14.30 uur. De heer H Nijhof neemt ons dan met dia's en verhalen weer mee op een tocht langs de Italiaanse en Zwitserse meren en naar Venetië.

Wanneer u geen vervoer heeft en toch wilt komen, kunt u bellen naar de

PROGRAMMA VROUWENCLUBS

- Donderdag 3 februari Vrouwenclub II: doosjes maken en voorlezen.
- Maandag 7 februari Bijeenkomst van vrouwenclub I om 14.00 uur.
- Donderdag 17 februari Bijeenkomst van beide vrouwenclubs met als gast Mw. Christ over acupunctuur in de grote zaal.
- Maandag 21 februari Bijeenkomst van vrouwenclub I om 14.00 uur.
- Maandag 6 maart Bijeenkomst van vrouwenclub I om 14.00 uur.
- Dinsdag 7 maart Beide vrouwenclubs bezoeken 's middags “de Radstake”.

heer J. Hemink, ☎ 0315-241486. U wordt dan gehaald en weer thuisgebracht. Schroom niet!

VERSLAG NIEUWJAARS-RECEPTIE 60 +CLUB

Op 11 januari om ca. 14.30 uur waren ongeveer dertig 60+ers in “De Eendracht” aanwezig om met elkaar een nieuwjaarsvisite te houden. Na ontvangst met koffie of thee met nieuwjaarsrolletjes volgde de opening door Janny voor een gedeelte in dichtvorm. Willie Freriks-Gemmink las

die het moeilijker hadden dan zij te helpen. Ook kon mevrouw Radstake heel goed naar anderen luisteren. En wat haar eenmaal verteld was, vergat zij niet. Nooit kwam er een kwaad woord over haar lippen – in tegendeel – ze probeerde altijd de goede kant van mensen te zien. Zonder dat zij daar zelf bewust op uit was, was zij een alom geliefde vrouw.

Het meest genoot zij als zij rustig op haar stoel wat in gedachten kon verzinken of 's zomers buiten met haar man op de bank zat, terwijl hij harmonica speelde. Haar zoon Gert had aan haar een hele lieve en fijne moeder en later Dini aan haar een begripvolle schoonmoeder en de kleinkinderen een geweldige oma die veel om hen gaf en intens meeleeft met alles wat zij deden. Wij wensen Gert, Dini, de kleinkinderen, en verdere familie sterkte toe bij het verwerken van het verlies van deze lieve vrouw.

Op 21 januari 2000 overleed op 63-jarige leeftijd de heer

Sjoerd Pieter Boersma

Tijdens een van de gesprekken welke ik de laatste maanden met Sjoerd mocht hebben en waarbij het ook over dood en leven ging zei hij mij: “Ik moet er toch rekening mee houden dat het verkeerdfloopt en daarom zeg ik je alvast dat bij de afscheidsdienst 1 korinthe 13 moet worden gelezen, want daarin staat dat waaraan ik me in het leven heb vastgehouden en als waarheid heb mogen ervaren. In de liefde weet ik mij voor altijd verenigd met Miep en mijn zoons en alle anderen die mij lief zijn. Die liefde vergaat nimmer. Daarom vrees ik de dood niet ook al zou hij te vroeg komen. Ik weet me geborgen in de hand van de Schepper die in de liefde alles goedmaakt en samenhoudt. Deze woorden verbaasden mij niet, want alle keren dat ik Sjoerd heb mogen ontmoeten was de liefde bij hem zichtbaar en voelbaar aanwezig. Een liefde die gegrondvest was op dankbaarheid. Dankbaarheid voor de fijne jeugd die hij heeft mogen hebben, dankzij zijn fijne ouders en de mogelijkheden die hem door hen geboden werden. Dankbaarheid voor de godsdienstige opvoeding die hij mocht ontvangen en waardoor bij hem Godsbesef tot ontwikkeling kon komen waaraan hij zijn levenlang houvast heeft mogen hebben. Een onwankelbaar Godsvertrouwen, waaraan Sjoerd in de loop van zijn leven meer en meer een persoonlijke

inhoud heeft durven geven en heeft mogen groeien in geloof en liefde. Dankbaarheid voor zijn beroepskeuze als leraar. Een roeping waar Sjoerd voor in de wieg bleek te zijn gelegd. Hij was een geboren pedagoog. Een man die niet voor de klas stond, maar in de klas. Daardoor kende hij geen ordeproblemen, ook niet toen hij na het behalen van de nodige aktes leraar werd op een MULO in Bodegraven en daar doceerde in de vakken: aardrijkskunde, Nederlands, Godsdienst en Frans. Zelfs nadat hij na meer dan vijfendertig jaar in het onderwijs te hebben gestaan, gebruik maakte van vervroegde uittreding en met Miep in Gendringen ging wonen kon hij het niet nalaten vrijwillig en onbezoldigd les te geven aan vluchtelingen die de Nederlandse taal nog moesten leren. Maar wat ik bovenal in Sjoerd bewonderde en waarom ik van hem hield was, dat hij een integer mens was. Een mens die eerlijk was tegenover zichzelf en zijn medemens, daarbij ook iemand die het vermogen bezat om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en daardoor het doel nooit uit het oog verloor. Misschien is uit dit laatste ook wel zijn gevoel voor humor te verklaren. De bekroning van Sjoerds dankbaarheid betrof de bijzondere twee-eenheid die tussen hem en Miep heeft mogen opbloeien. Hij zag dit als een geschenk van de Hemel. Samen met zijn vrouw Miep, en zijn zoons Maarten, Arjen en Frank en zijn schoondochters Karin, Sjoukje en Isabelle had hij een bolwerkje van liefde, begrip, verdraagzaamheid en vreugde geschapen. Met zijn heengaan ontstaat hierin een onvervangbare en smartelijke leegte. Moge de bijbelse gedachte dat banden die in naam van de Liefde zijn gesmeed het zegel van de eeuwigheid dragen, hen tot steun zijn bij het dragen van hun verdriet om zijn heengaan.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand opgenomen, maar zijn thans weer thuis: Mw G.A. Coops-Hofs, Mw G.B. ten Brinke-Ruesink; Mw Y.C. Mateman-van der Meer; Hr H. Wisselink; Mw A.L. Loor-Berkelder en Mw W.A. Dales-Bosboom. Thans verblijven nog aldaar: Hr W.J. Vriezen, die het weekend alweer naar huis is geweest; Hr B. Naves; Mw H.J. Bruil-Lammers en Hr J.W. Nijhof. In het Beatrixziekenhuis te Winterwijk verblijft op dit ogenblik (31/1) nog Hr G.J. Bruggink. In de St Maartenskliniek te Nijmegen was

tenminste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste één tiende van de leden aanwezig en/of vertegenwoordigd is. Wanneer in deze vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig is dient een tweede vergadering te worden uitgeschreven. Ongeacht het aantal aanwezige leden kan dan tot statutenwijziging worden besloten.

Wij nodigen u daarom uit deze vergadering bij te wonen.

Toelichting contributieverhoging.

In de laatste jaren zijn diverse onderhoudswerkzaamheden (reparatie van lekkende daken en het opknappen interieur Eendracht) verricht. Hoewel deze werkzaamheden, zoveel als mogelijk was door vrijwilligers zijn uitgevoerd, heeft het toch het nodige gekost. Daarnaast hebben wij te maken met een voortdurende stijging van personeels- en exploitatiekosten. Hierdoor is op het vermogen ingeteerd en dit baart ons zorgen. Het bestuur voelt zich daarom genooddaakt een contributieverhoging voor te stellen van f 25,- per lid. Door middel van deze contributieverhoging kan het bestuur een sluitende financiering van onze afdeling realiseren. Waardoor het mogelijk is als een actieve geloofsgemeenschap te kunnen blijven functioneren.

Het bestuur.

OVERIGE ACTIVITEITEN VAN ONZE AFDELING IN FEBRUARI

VRIJE GESPREKSKRING

Deze komt weer bijeen op donderdag 17 februari a.s. bij Angelique Niks-van Oosten en Ries Kroef, de Vloglanden 36 in Varsseveld. Aan de hand van het boek 'De wereld van Sofie', willen we die avond wat verder praten over o.a. de denkbeelden van Augustinus en Hildegard von Bingen. Deze kring staat voor iedereen open.

WERELDGEBEDSDAG

“Talitha Kum – meisje sta op”

Dit is het thema van de wereldgebedsdag-dienst welke ook dit jaar weer in Varsseveld gehouden wordt. Ieder jaar op de eerste Vrijdag in maart over de hele wereld. Samen: vieren – bidden – delen. De liturgie is al een aantal jaren geleden gemaakt door Christenvrouwen uit Indonesië.

van de vereniging;

- l. vorm te geven aan haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de mensheid en al wat is.

Leden en begunstigers.

Volgens de huidige statuten kent de vereniging en ondersteunende leden. Volgens de nieuwe statuten kent de vereniging leden, die worden onderscheiden in ereleden, leden en jeugdleden. Wat daaronder wordt verstaan is in de statuten geregeld. Ook wat onder begunstigers wordt verstaan, treft men daarin een bepaling aan.

Voorafgaande toestemming.

In de huidige statuten is bij diverse artikelen die betrekking hebben op bestuursbeslissingen een bepaling opgenomen dat daarvoor de goedkeuring nodig is van het hoofdbestuur. In de nieuwe statuten is één artikel opgenomen waarvoor de voorafgaande schriftelijke toestemming nodig is o.a. voor:

- a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
- b. het doen van schenkingen waardoor de totale waarde van de door de afdeling in het betreffende verenigingsjaar gedane schenkingen een bedrag te boven gaat, dat door de algemene vergadering van de landelijke vereniging is bepaald;
- c. het benoemen van een voorganger of pastoraal medewerker (het zogenaamde consent);
- d. het aangaan van een samenwerking met één of meer andere afdelingen en/of andere geestverwante groeperingen in een stichting of in een soortgelijke vorm;
- e. het uittreden uit een dergelijk samenwerkingsverband;
- f. voorstellen tot ontbinding der vereniging/afdeling;
- g. het wijzigen van de statuten.

In feite zijn dit de belangrijkste wijzigingen die in de nieuwe statuten dienen te worden aangebracht. Zowel de huidige als de nieuwe statuten liggen gedurende een uur voor de aanvang van de vergadering voor eenieder ter inzage. Wanneer u daaraan behoefte heeft kunt u deze ook opvragen bij het secretariaat, tel. nr. 24 23 68. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten met een meerderheid van

opgenomen maar is inmiddels weer thuis: Mw G.H. Wossink-Jansen. In Antonia te Terborg verblijven momenteel Hr H.A. Duitshof en Mw B.A. Duitshof-Jolink; Mw J. Hofs-Schuurman is inmiddels weer thuis. Mw G.B. Vriezen- van den Berg verblijft voor verder herstel nog in 'de Schuylenburgh' en voor verdere revalidatie verblijft Mw A.L. Loor-Berkelder nog even in 'St. Jozef' in Gaanderen ((396372)

TOEGETREDEN TOT ONZE AFDELING

Afgelopen maand traden tot onze geloofsgemeenschap toe: Mevrouw G.G. Suselbeek-Jansen, Gasthuisweg 26 te Varsseveld en de heer L.D. Kobes, Aaltenseweg 21, Sinderen (gemeente Gendringen). Wij heten hen van harte welkom in onze kring.

GEBOREN

Ronnie en Sonja Kolenbrander zijn dankbaar en blij met de geboorte van hun zoon 'Justin' Elbert die op 27 december 1999 het levenslicht zag. Oranjestraat 86 7051 AK Varsseveld.

Dolgelukkig zijn Jan en Agnes Burghardt met de geboorte van hun zoon 'Sven', op 14 januari 2000. Zieuwentweg 2 7025 GC Halle.

Beide ouderparen ontvangen onze gelukwensen en moge Gods zegen op deze kinderen rusten.



GIFTEN

Van mevrouw B.J V.-K. mocht ik f 25,- in ontvangst nemen met speciale bestemming voor het bloemenpotje. Ook nog dank aan Janny ten Broeke voor de kanselbloemen op 30 februari j.l

GELUKWENSEN

Tijdens een bijzondere dienst in de Nederlandse Hervormde kerk te Angeren heeft zondag 30 januari j.l. Ds Nathalie M. da Costa haar intrede als predikant gedaan in deze gemeente. Moge Gods zegen op haar werk rusten. Naschrift: Ds N.M. da Costa was de laatste jaren mijn vervangster tijdens mijn vakanties en heeft dit nauwgezet en liefdevol gedaan,

waarvoor ik haar veel dank verschuldigd ben.

OUD-VARSSEVELD

Wie zet nu weer eens iets op papier! Het mag in de spreek- en/of streektaal. Het was destijds een geliefde rubriek. Ook oude foto's die iets met de NPB te maken hebben zijn welkom.

BIJ DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAAND

Afgelopen maand is het kerkbezoek redelijk op peil gebleven, maar er blijven nog veel te veel banken leeg! En dan nog wel van die prima zittende banken met fijne kussens. Daarom hoop ik dat u uw goede voornemens voor 2000 toch een beetje waar zult maken en ons op zondagochtend weer weet te vinden.

Zondag 13 februari hoop ik in 'Den Es' (9.45 uur) met u even na te denken over de tegenslagen die ons kunnen overkomen. Hoe blijven we dan overeind?.

Zondag 20 februari wil ik met u ingaan de op felheid van de 'Bergrede'. Dit evangeliegedeelte is de kern van de blijde boodschap van Jezus van Nazareth. We zijn zo gemakkelijk geneigd om deze woorden klakkeloos te onderschrijven. Maar als we ze serieus nemen, dan wordt er nogal wat van ons gevergd!

Zondag 27 februari hoopt ik met u even stil te staan bij de gedachte dat het zaliger is om te geven dan te ontvangen. We zeggen dit zo vaak, maar wat is de diepere betekenis?

Vooraankondiging: Van het comité 'Wereldgebedsdag' ontvingen wij bericht dat de speciale dienst ter ere van deze dag gehouden zal worden op vrijdag 4 maart a.s. om 15.30 uur in de zaal 'de Schakel' in de Bettekamp. Nadere bijzonderheden hierover treft u op pag. 18 in deze editie van de Eendracht. Toch wil ik niet nalaten u op te roepen deze dienst bij te wonen. Alle keren dat ik deze dienst heb bijgewoond vond ik bemoedigend en hartverwarmend.

stellen van de volgende belangrijke wijzigingen.

I. Naam.

De naam "Afdeling Varsseveld van de Nederlandse Protestanten Bond" wordt gewijzigd in: "Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afdeling Varsseveld".

II. Doelstelling.

In de huidige statuten staat:

Zij tracht dit doel te bereiken door:

- a. het houden van godsdienstoefeningen en andere bijeenkomsten voor volwassenen en jongeren;
- b. het bieden van gelegenheid tot bediening van de doop en de viering van het avondmaal;
- c. het doen inzegenen van huwelijken;
- d. het geven van catechetisch onderwijs en het bevorderen van vrijzinnig-christelijk godsdienstonderwijs ondermeer aan leerlingen van inrichtingen van onderwijs;
- e. huis- en ziekenbezoek;
- f. jeugd- en bejaardenwerk;
- g. samenwerking met andere groeperingen;
- h. andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk zijn.

In de nieuwe statuten staat:

Zij tracht dit doel te bereiken met alle haar ten dienste staande wettige middelen, in het bijzonder door:

1. dezelfde activiteiten als genoemd in de huidige statuten onder a t/m d;
2. overige activiteiten genoemd onder e t/m l te weten:
 - e. het behartigen van de geestelijke belangen van de leden van de vereniging o.m. door huis- en ziekenbezoek;
 - f. jeugd- en bejaardenwerk;
 - g. het houden van bijeenkomsten, andere dan kerkdiensten;
 - h. het samenwerken met andere groeperingen;
 - i. het deelnemen aan regionale en landelijke activiteiten;
 - j. het uitgeven van een verenigingsorgaan;
 - k. het geven van bekendheid aan het bestaan en de werkzaamheden

4. Jaarverslag secretaris.
5. Jaarverslagen commissies en clubs.
6. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar is Mw. A. Gussinklo-Siebers. Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Hr. G.J. Navis †, Mw. Duitshof-Wisman en Mw. Schurink-Duitshof. Door het bestuur worden voorgedragen Hr. H.C. van Duijn, Eksterhof 59, Hr. A.A. Kroef, de Vloglanden 36, Hr. G.J. Hengeveld, Ds. Thomsonstraat 4. Tegenkandidaten kunnen tot een week voor de vergadering worden voorgedragen.
7. Financiële verantwoording 1999. Deze ligt vanaf 10 februari ter inzage bij Hr. Breukelaar, indien nodig gewenst telefonisch afspreken.
8. Verslag kascommissie.
9. Benoeming nieuw kascommissielid.
10. Behandeling en vaststelling begroting 2000.
11. Contributieverhoging.
12. Wijziging statuten.
13. Rondvraag en sluiting.



Wijziging statuten.

Door de Kamer van Koophandel is erop gewezen, dat de huidige naam van onze geloofsgemeenschap niet in overeenstemming is met de naam, zoals die voorkomt in de statuten van 9 augustus 1979. Ten gevolge van een statutenwijziging van de landelijke vereniging in november 1991 is de naam “Nederlandse Protestantenbond” gewijzigd in: “Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB”. Zonder statutenwijziging is sedert die datum als naam van onze afdeling aangehouden: “Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB, afdeling Varsseveld”. Om verdere moeilijkheden te voorkomen hebben wij gemeend aan u te moeten voorstellen over te gaan tot statutenwijziging. Tevens willen wij van deze gelegenheid gebruik maken de huidige statuten ook op andere punten in overeenstemming te brengen met de landelijke statuten, waarvoor wij een concept hebben ontvangen. Op enkele detailpunten na konden wij daarmee akkoord gaan. Wij zullen u graag op de hoogte

LEDEN-SERVICE

De groot-letter uitgave van de ‘Eendracht’ mag zich in een toenemend aantal lezers verheugen. Mocht ook u hieraan toe zijn, neemt u dan even contact op met Mw Betsy Chevalking-Wennink ☎ (0315) 29 82 23 dan komt het in uw brievenbus!

Ook bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van onze cassette-dienst van de kerkdiensten. Hiermee heeft zich de heer G.J Hobelman belast. Mocht ook u regelmatig voorzien willen worden van deze cassettes neemt u dan telefonisch contact met hem op: ☎ (0315) 29 83 55.

Wellicht ten overvloede wijs ik u nog even op de auto-dienst, voor het bijwonen van onze kerkdiensten. Schroom niet hier gebruik van te maken. Het wordt graag gedaan. Zie colofon.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Op de Leemvoortschool te Westendorp was ik het verhaal van Ruth aan het vertellen. Nadat ik verteld had dat alle drie de vrouwen weduwe waren geworden, vroeg ik voor alle zekerheid aan de jongelui of ze wisten wat een weduwe was. Er kwam geen antwoord. Ik heb ze het toen uitgelegd en vervolgens de vraag gesteld: “En hoe noemt men nu een man waarvan de vrouw is overleden?” Onmiddellijk volgde er een antwoord: “een Betuwe!”

Enige weken geleden was er tijdens een ‘praat radio programma’ een discussie over het al dan niet toestaan van het houden van een gebed tijdens een pauze op een openbare school in een aparte hiervoor ter beschikking staande ruimte. Aangezien ik zelf ook op openbare scholen les geef was ik belangstellend naar de argumenten van het schoolhoofd die weigerde op dit verzoek in te gaan.

Ik vond zijn argumenten nogal zwak en heb de telefoon gepakt en mijn mening over deze kwestie gegeven. Tot mijn verbazing werd ik de dagen daarop door heel wat mensen aangesproken die mij hadden beluisterd en hun instemming betuigden. Onlangs echter kwam een lid van onze afdeling naar mij toe om mij te zeggen dat hij het helemaal

niet met mij eens was en dat wanneer men dit soort dingen wilde doen op een school men maar naar een andere school zou moeten gaan. Ook deze mening respecteer ik. Maar voor alle duidelijkheid wil ik hier nog wel even weergeven wat ik gezegd heb, vooral omdat het vreemdelingen vraagstuk in Varsseveld momenteel nog altijd actueel is. Ik heb ongeveer het navolgende commentaar gegeven. “Het zou onjuist zijn als op de openbare school geen mogelijkheid meer zou worden ingeruimd voor godsdienstige vorming. Niet alleen dat de wet op het openbaar onderwijs hiervoor de mogelijkheid schept maar ook omdat ik uit ervaring weet dat kinderen wel degelijk bezig zijn met vragen over zingeving. En zingeving is een belangrijk aspect van de persoonlijkheidsvorming. Ik denk zelfs dat veel problemen waar de huidige jeugd mee kampt zijn terug te voeren op het feit dat juist op dit punt ouders en scholen in gebreke blijven. Het is dan goed indien daar door middel van godsdienstlessen die aansluiten op de traditie van de ouders, iets aan gedaan wordt. Tot nu toe was dit godsdienstonderwijs uitsluitend aan de in de Nederlandse cultuur wortelende geestelijke stromingen voorbehouden maar, door de komst van veel buitenlandse kinderen zullen we ook aan hen de mogelijkheid moeten geven dat zij voorlichting krijgen over hun godsdienstige traditie of eventueel op kleine schaal aan de gebruiken van hun geloof op de school vorm geven. De openbare school is nu eenmaal pluriform van karakter en dat moet ook zo blijven. Zouden wij hieraan geen recht doen, dan lopen wij het risico dat er nog meer aparte Islamitische scholen gaan komen. We zouden daarmee de hoognodige integratie een slechte dienst bewijzen”.

Ik had niet veel tijd ter beschikking, daarom nog even enige toelichting. Over het vreemdelingen beleid spreek ik me niet uit, daar heb ik te weinig inzicht in. Waar het mij hoofdzakelijk om gaat is dat op de openbare school de kinderen spelenderwijs leren omgaan met andersoortige tradities. Dat is een groot goed. Het bevordert de integratie en tolerantie. Tenslotte ben ik van mening dat wanneer men zich tolerant ten aanzien van andere godsdiensten en culturen opstelt, men daarmee aan mensen die niet aan vrijheid gewend zijn, een



voorbeeld geeft dat vroeg of laat tot navolging leidt. Als vrijzinnigen kunnen wij op dit punt uit ervaring spreken. Ondanks dat we nooit de barricaden op zijn gegaan en organisatorisch niet veel kracht hebben zijn onze denkbeelden inmiddels voor veruit het grootste deel van de Nederlandse bevolking gemeengoed geworden. Laten wij ons geloof in de kracht van de vrijheid niet verliezen.

VERONTSCHULDIGINGEN

Door omstandigheden, die u uit deze Eendracht blijken, ben ik deze maand niet in de gelegenheid geweest alle verplichtingen die op mijn programma stonden na te komen. Ik ben daardoor zeer ernstig achter geraakt. Ik hoop deze maand daarvan iets in te lopen.

TENSLOTTE,

Een enkele keer schiet de VPRO weer eens uit de vrijzinnige slof. Ook de afgelopen weken was dit het geval en er komen nog een groot aantal van dergelijke heerlijke zondagavonden met het programma van Wim Kayzer “Van de schoonheid en de troost”. De vraaggesprekken met de filosoof Rodger Scruton, de ethologe en schrijfster Jane Goodall en de schrijver George Steiner waren adembenemend mooi. Voor wie eens even iets meer wil dan de oppervlakkige prietpraat die gewoonlijk op de buis is, beslist de moeite waard om in de gaten te houden. Zondagsavonds om 22.50 uur, Nederland 3.

Mijn vrouw en ik hopen de eerste week van maart even wat op verhaal te kunnen komen. Voor dringende aangelegenheden is er vervanging. U gelieve zich hiervoor in eerste instantie te wenden tot Hr en/of Mw Schuurman, ☎ (0315)-29 83 81. De Lente kondigt zich aan.

Zo wens ik u veel goeds voor de komende maand, met een hartelijke groet,

A.M.J. Meijer.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Uitnodiging ledenvergadering op woensdag 16 februari 2000.

Agenda:

1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Verslag ledenvergadering 1999.