

Februari 2002

Zondag
3 februari Geen dienst.

Vrijdag
7 februari 16.30 uur weeksluiting in de 'Bettekamp' door
Ds A.M.J. Meijer.

Zondag
10 februari 10.00 uur: Ds A.M.J. Meijer; thema: 'Voor wie ik
liefheb, wil ik heten' bij Joh. 17-26.

Zondag
17 februari 10.00 uur: Ds A.M.J. Meijer, thema: 'Het kan niet van
één kant komen', bij Joh. 15: 1-8. Na afloop koffie in
de "Eendracht". Gelijktijdig zondagsschool.

Zondag
24 februari 10.00 uur: Ds. A.M.J. Meijer; thema: "Het
Christendom als minderheid", bij Matth. 5: 13-16

Zondag
3 maart Geen dienst.

Zondag
10 maart 10.00 uur: Ds A.M.J. Meijer, thema: 'Mogen we
opstandig zijn?', bij Marcus 14-36.

68^{ste} Jaargang

No. 494

Februari 2002

KINDEREN DE MINST BEGREPEN WEZENS OP AARDE



Waar háált ons kind dat vandaan? Veel ouders zullen tijdens het opgroeien van hun kind wel eens een dergelijke vraag gesteld hebben. Soms kunnen kinderen, vooral de peuters die nog maar net een beetje zijn gaan spreken, hoogst opmerkelijke dingen zeggen. Vroeger besteedde men daar weinig aandacht aan en zag men het hoogstens als een aardig voorval. Wanneer kinderen echter te vaak fantastische verhalen vertelden of onbegrijpelijke opmerkingen maakten werd er zelfs een psychiater bij gehaald. Eric, een zoontje van een vriend en een vriendin van mij is dit een twintigtal jaren geleden ook nog overkomen. Het betrof een hoogst begaafd kind, dat zelfs toen hij zeven jaar was al kans zag, mijn vriend die een goed schaker was, in deze denksport te verslaan. Maar op school en thuis had men vanwege zijn merkwuurige uitspraken en handelingen toch problemen met hem. De psychiater wist daar wel raad mee. Hij stopte het kind eenvoudig vol met kostbare pillen van de farmaceutische industrie en maakte op die manier van het kind een zombie. Een prachtige oplossing; daar had de zielenknijper tenslotte twaalf jaar voor gestudeerd. Eric stelde vanaf dat moment geen moeilijke vragen meer, was niet meer moeilijk hanteerbaar maar was ondertussen wel een behoorlijk deel van zijn



levenslust en zijn persoonlijkheid kwijtgeraakt. Tijdens een bezoek aan dit echtpaar heb ik ze, nadat zij mij dit allemaal hadden verteld, het adres gegeven van de vrijzinnige predikante en kinderbijbelschrijfster Joanne Klink, waarvan ik wist dat zij zich, destijds nog als enige, voor dit soort kinderen interesseerde en waarschijnlijk wel bereid zou zijn eens een gesprek met Eric en mijn vrienden te hebben. Na het gesprek met Joanne Klink begrepen mijn vrienden eindelijk met wat voor soort kind ze te maken hadden en hoe zij daar mee om moesten gaan. Vanaf dat moment zijn ze met de psychiatrische behandeling gestopt en hebben aan de hand van de inzichten van Joanne Klink, Eric goed kunnen begeleiden. Ook op het Gymnasium hadden sommige docenten nog wel eens problemen met Eric, maar uiteindelijk heeft hij zijn evenwicht gevonden en is inmiddels afgestudeerd als klinisch psycholoog!

Gelukkig is er de laatste tientallen jaren meer aandacht voor bijzondere uitingen van kinderen gekomen. Bewust spreek ik niet van bijzondere kinderen. De ervaring heeft mij geleerd dat alle kinderen bijzonder zijn en soms met prachtige opmerkingen kunnen komen. Niet alleen grappige, zoals ik die maandelijks in dit maanblad publiceer, maar ook heel diepzinnige en wonderbaarlijke. Het is een kwestie om daarvoor open te staan en er eerlijke belangstelling voor te tonen en aandacht aan te schenken. Daar is ook informatie bij over een voor ons ongekende, vér-gaande wereld.

Nog te veel nemen we in onze cultuur als vanzelfsprekend aan dat kinderen die geboren worden, van niets weten. En dat alle informatie van óns moet komen: over het leven, de wereld, geboorte, goed en kwaad en de Hemel. Zij die hun leven beginnen, zouden totaal van ons afhankelijk zijn en bij wijze van spreken als blanco velletjes door ons, pedagogisch en informatief, beschreven worden. Maar wat als deze vooronderstelling niet waar blijkt te zijn?

Dan betekent dat wij op een andere manier met kinderen zouden moeten omgaan.

Om te beginnen meer naar ze luisteren; echt - geïnteresseerd - luisteren. Dat wil zeggen: als ze met een wat onbegrijpelijk verhaal aan komen, eens doorvragen. Misschien dat wij dan nog iets van hén zouden kunnen leren als we daarbij eens de moeite nemen om goed na te

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON

Voor-ganger:	Ds A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld, (0315) 24 20 80, e-mail: meijerpaumen@zonnet.nl
Secretariaat:	N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2b, 7065 AH Sinderen (0315) 24 12 06, e-mail: willynijhof@planet.nl
Beheer kerk en verenigings-zalen:	B.H. Kraan, Zelhemsseweg 61, 7055 AA Heelweg (0315) 24 18 85
Verenigings-zaal:	"De Eendracht", Beatrixstraat 1a, Varsseveld (0315) 24 45 37
Administrateur:	Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld, (0315) 24 21 36, e-mail: g.j.hengeveld@freeler.nl
Gironummer	846569 t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld
Bank-rekeningen:	Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265. Allen staan t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld
Internet:	www.xs4all.nl/~npb
E-mail-adres:	npb@xs4all.nl
Vrouwencclubs:	Voor I: Mw. D. Vriezen-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75. Voor II: Mw. A. Wisselink-Jansen, Harterinkdijk 13, (0315) 61 73 82
60+ Club:	Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld (0315) 244049.
Verzorging "Eendracht":	Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp, (0315) 29 85 59 (na 18.00 uur), e-mail: digirini@xs4all.nl
Verzendklaar maken:	Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN, Westendorp, (0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake; Hr. G.H. Schepers
Kopij adressen en redactie:	Rinus Luijmes, e-mail: eendracht.npb@xs4all.nl, Ds A.M.J. Meijer (zie boven), Mw. A. Gussinklo-Siebers, Landstraat 34, 7135 KH, Harreveld, (0315) 24 14 40, fax: (0315) 24 26 43
Leiding zondagsschool:	Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18 en Gwen Spaa, (0315) 242918
NPB-Koor secretariaat:	Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90
Organist:	Hr. G.W. Gussinklo, Polstraat 10a, 7121 DH, Aalten, (0543) 47 17 04.
Autodienst:	Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2b, 7065 AH Sinderen (0315) 24 12 06, e-mail: willynijhof@planet.nl
Cassette-dienst:	Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55

LEZINGEN BIJ DE HERVORMDE / GEREFORMEERDE FEDERATIE

“*Flitsen uit de kerkgeschiedenis van Varsseveld en omgeving*”, datum: 20 maart en 3 april, tijd: 20.00 uur, plaats: de Keurhorst te Sinderen, leiding: de heer Dorresteyn en Ds. Bakker, contactpersoon: Christel Geurink tel. 0315-617611.

Bibliodrama, datum: drie avonden in het voorjaar in overleg met de deelnemers, tijd: 20.00 uur, plaats: het koor van de Laurentiuskerk, contactpersoon: Sophie van Schaik, tel. 0315-242374.

VROOM EN VRIJ

ingezonden e-mail

Enige weken geleden is bij uitgeverij Biblion te Den Haag mijn boek verschenen: 'Vroom en Vrij, de geschiedenis van de vrijzinnig protestantse jeugdliteratuur in Nederland'. Dit boek verhaalt de complete geschiedenis van de vrijzinnige jeugdlectuur in de jaren 1880-1970. Aan de orde komen o.a. 25 auteurs, zoals Jacoba Mossel, Mien Labberton, C.M. van Hille-Gaerthé, Tony de Ridder e.v.a., een tiental uitgevers zoals Van Gorcum, Ploegsma etc.. Daarnaast zij er hoofdstukken over het vrijzinnig protestantisme, de vrijzinnige jeugdbewegingen, zondagsschool, boekillustrators, tijdschriften, kerstboeken enz. 'Vroom en Vrij' is mooi uitgegeven, beslaat 240 blz. en bevat vele illustraties in kleur en zwart-wit. Het is in de boekhandel te koop voor €24,75. (ISBN 90-5483-259-2). Zou u mee willen werken om het boek, dat met financiële steun het Spelberg-Stokmans Fonds/Nicolette Bruining Fonds tot stand kwam, nader bekend te willen maken door plaatsing van berichtjes waar mogelijk en doorzenden van deze mail naar belangstellende personen of instellingen? Hartelijk dank voor uw



medewerking, met vriendelijke groet,

Richard van Schoonderwoerd (rvanschoonderwoerd@hetnet.nl)

AMNESTY INTERNATIONAL

In februari schrijven we voor een gewetensgevangene in Turkmenistan die ernstig ziek is en geen medische zorg krijgt. De tweede brief is voor

denken over wat ze ons te vertellen hebben.

Woensdag 13 februari komt mevrouw Willemien ten Bulte, die zich in het verschijnsel van de 'Nieuwe tijdskinderen', heeft verdiept en hierbij ook als adviseuse werkzaam is, over haar ervaringen en inzichten vertellen. (Grote zaal van de Eendracht, Beatrixstraat 1a, aanv. 20.00 uur)

Het bijwonen van deze lezing is niet alleen van belang voor ouders van opgroeiende kinderen, maar voor iedereen die op een of andere manier iets met kinderen te maken heeft.

A.M.J. Meijer.

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken:

Op 3 januari 2002 overleed op 87-jarige leeftijd mevrouw

Hendrika Berendina Vriezen-Bruil.

Mevrouw Vriezen was het laatste jaar heel kwetsbaar geworden, maar die heldere, bijna scherpe blik in haar ogen, die ik altijd zo typerend voor haar vond en haar milde maar kritische geest heeft zij tot het einde toe mogen behouden. Gesprekken over de zin van het leven en waarom er zoveel onrecht in de wereld was, ging zij niet uit de weg.

Mevrouw Vriezen werd geboren in Doetinchem als oudste dochter van een groot gezin. Haar roepnaam was 'Heintje'. Haar vader had een fietsenmakerij, een ambacht dat zij met belangstelling volgde. Waarschijnlijk is het daaraan dan ook te danken dat zij, en dat was in de dertiger jaren heel uitzonderlijk, zich al bekwaamde in de wielersport en waarschijnlijk in die tijd mocht worden gerekend tot een van de vier beste wielrensters van ons land. Waarom zou een meisje niet kunnen wat een jongen kan en mag? Een idee dat zij altijd heeft hooggehouden. Na hun huwelijk, midden in de oorlog, moesten zij echter weg uit de Achterhoek. Gerrit was in de leeftijd dat hij opgeroepen werd om als dwangarbeider in Duitsland te gaan werken. Om dit te ontlopen nam hij werk aan in Drenthe dat hem hiervoor vrijwaarde. Zo hebben zij als jonggehuwden de laatste jaren van de oorlog in Drenthe doorgebracht, waar ook Theo werd geboren. Na de oorlog keerden zij weer terug naar Westendorp waar zij een gedeelte van Gerrit's ouderlijk huis betrokken waarna ook Henk geboren werd. Het was een fijn gezin. Heintje was

een geweldig lieve en verstandige moeder voor de jongens.

Niets was haar te veel om het hun naar de zin te maken en met belangstelling volgde zij hun schoolprestaties en andere activiteiten. En ook haar man mocht zich verheugen in een liefhebbende vrouw die altijd voor hem klaarstond. Maar ook haar kennissen in Westendorp kenden Heintje als een meelevende vrouw die in anderen geïnteresseerd was. Niet zomaar oppervlakkig, maar daadwerkelijk met hart en ziel. Ze kwam er op terug; deed er iets mee. Het 'ingetrouwd' zijn was voor haar niet altijd even gemakkelijk. Naast haar huishoudelijke taken, waarin zij vooral uitblonk in haar vaardigheid met de naaimachine, wist zij zich ook te ontspannen. Met veel enthousiasme heeft zij jaren lang gekegeld en daar een gezellige vriendenkring aan over gehouden. Ook maatschappelijk heeft zij zich ingezet als lid van de oudercommissie van de openbare lagere school van Westendorp. In 1974 besloten zij de bungalow te bouwen aan de Doetinchemseweg. De jongens waren toen groot en gingen kort daarop het huis al uit. Er volgde een mooie tijd voor hen beiden. Ze genoten van het huis en de tuin en ook de fijne vakanties die zij samen mochten hebben. Voor de kinderen van Theo en Ada was mevrouw Vriezen een fantastische Oma door wie ze zich graag lieten verwennen en waarmee ze fijne gesprekken hadden.

Donderdag 17 januari 2002 overleed op 84-jarige leeftijd de heer

Gerrit Willem Vriezen

De aanhef van de rouwbrief was veelzeggend: "Zo gewoon, zo bijzonder; gewoon een bijzondere man". Voor zover ik het voorrecht heb gehad de heer Vriezen te leren kennen wordt hij aldus met weinig woorden raak getypeerd. Hij was een man met een goed ontwikkeld gevoel voor de werkelijkheid, maar zag daarvan ook weer het betrekkelijke in waardoor hij in staat was op een fijnzinnige humoristische wijze op veel zaken te reageren. Voorts kwam hij door zijn statige houding op mij over als een echte heer en een mild mens.

Gerrit groeide op - als enig kind - in Westendorp, waar zijn vader een timmerbedrijf had.

Na de toenmalige MULO met goed gevolg doorlopen te hebben vond hij werk bij Misset, waar hij belast was met de advertentie acquisitie

geen antwoorden gegeven op deze vraagstukken, maar het gaat er om dat iedereen zijn eigen keuze maakt vanuit een bepaald bewustzijn en dat jezelf verantwoordelijk bent voor die keuze. We dienen hierbij ons geweten mee te laten spreken. Wij bestaan uit een lichaam, geest en ziel. Met deze laatste twee wordt door de reguliere wetenschap geen rekening gehouden. Ze geven zelfs toe hierin te kort te schieten. Bijvoorbeeld bij een Bijna Dood Ervaring; de patiënt is klinisch dood, alles ligt stil. Toch heeft de patiënt ervaringen, gedachten en emoties. De patiënt treedt uit en reist door een tunnel, krijgt vervolgens een levensoverzicht. Als de hersenen dood zijn, is er dus nog wel bewustzijn! Bij orgaandonaties ondergaat de patiënt soms een persoonlijkheidsverandering. Mensen die een bloedtransfusie kregen hadden vaak chaotische dromen. In het bloed wordt karma verplaatst, dit moet verteerd worden. Belangrijk is het om te kijken of de donor-schenker hetzelfde in het leven staat als de donor-ontvanger. De slotconclusie van deze avond was dat onze geesteshouding belangrijk is voor al ons handelen. Ga ik bijvoorbeeld wandelen voor de gemoedsrust of om af te vallen. Het Hogere in jezelf geeft impulsen aan de ziel. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor wat gebeurt vanuit ons bewustzijn. Dit geeft macht en kracht. Wij zijn onze eigen kernmacht.

Yvonne Striekwold.

ADRESSEN VAN DE KERKEN IN DE AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN

Deze treft u aan in een speciaal vervaardigd boekje dat u aantreft op de tafels bij in/uitgang van de kerk en de Eendracht. U kunt dit boekje gratis meenemen. Afd. Aalten: Prinsenstraat 27, afd. Dinxperlo: Wilhelminastraat 13, afd. Zelhem: Piersonstraat 4

BENEFIETCONCERT VOOR DE HERINRICHTING VAN DE GROTE OF LAURENTIUSKERK.

Zoals u ongetwijfeld zult hebben vernomen, worde de Grote kerk momenteel ingrijpend gerenoveerd. Teneinde de gelden bijeen te krijgen voor om de kosten te kunnen dekken wordt er in deze kerk een concertavond gehouden op zaterdag 9 februari a.s.; aanvang 20.00 uur; toegangsprijs € 7,-. Kaartverkoop vanaf 2 februari bij boekhandel Rutgers in de Spoorstraat.

verkleedkleden kwamen weer van pas. We hadden het over de bruiloft te Kana. We hebben aan het eind ook nog de Joodse bruiloft nagespeeld, waar we ook van de “wijn” dronken. Het was erg gezellig. Alleen jammer dat er zo weinig kinderen waren: acht in totaal! Toch zullen we volgend jaar weer met evenveel plezier en enthousiasme alles blijven voorbereiden en uitvoeren.

Ynske, Jantien, Gwen en Erna.

VERSLAG VAN DE 60+ CLUB OP 8 JANUARI J.L.

Traditiegetrouw werden de aanwezigen na de binnenkomst onthaald op koffie of thee en iets erbij en daarna door Janny welkom geheten. Hierbij werd gerefereerd aan de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar 2001, waarbij als meest wereldschokkende gebeurtenis 11 september werd aangehaald. Tijdens de excursie naar Doesburg werden we er daar al op geattendeerd, maar de omvang en de gevolgen ervan werden op dat moment nog door niemand beseft. De hoop werd uitgesproken dat 2002 in een wat rustiger vaarwater voorbij zou gaan. De geserveerde hapjes en drankjes, gemêleerd met de vele onderlinge gesprekken zorgden voor een gezellige sfeer. Een verhaal van Herman van Velzen werd door Janny voorgelezen en met veel aandacht gevolgd. Het was een beschrijving van een oudejaarsavond (nacht) met de nodige borrels en humor in het Achterhoekse dorp Koolhoven. Kort voor het einde van de bijeenkomst werd het echtpaar ten Brinke Smits (zeer trouwe bezoekers van de 60+ bijeenkomsten) in het zonnetje gezet in verband met het feit dat ze op de dag af 54 jaar geleden waren getrouwd. Onder aanbidding van een bloemetje werd spontaan zeer toepasselijk het “Lang zullen ze leven” gezongen. Het was een zeer geslaagde middag en een woord van dank aan Janny en Gerda voor de voorbereiding, de verzorging en begeleiding van deze bijeenkomst is hier zeker op zijn plaats.

“MEDISCHE ETHIEK”

lezing door Dr. Andreas Kuppen.

“Medische ethiek; vraagstukken over leven en sterven vanuit een spirituele benadering”. Op deze zeer interessante avond werd gesproken over transplantatie, coma, klonen, euthanasie, abortus enz. Er werden

van diverse vakbladen, alsmede het opzetten van abonneewerving voor deze bladen. Na zijn huwelijk met Heintje Bruil werkte hij in de laatste jaren van de oorlog als loonadministrateur in Drenthe. Na de terugkeer naar Westendorp werkte Gerrit nog een aantal jaren bij Groot Bamel eveneens als loonadministrateur. Nog weer later wisselde Gerrit voor de laatste maal van werkkring en ruilde hij het bureauwerk in voor een ambulante activiteit die hij met veel animo de rest van zijn werkzame leven heeft verricht. Als vertegenwoordiger van de bouwmaterialenhandel 'Tiecken' heeft hij meer dan 25 jaar in de hele Achterhoek de klanten van deze firma bezocht en met hen een hechte vertrouwensband opgebouwd. Gerrit stond zowel achter zijn klanten als achter de zaak.

Dit werk was zijn lust en zijn leven. Accuraat als hij was werkte hij iedere avond na het eten zijn orders uit en maakte hij zijn afspraken voor de volgende dag. Toch kwamen Heintje en de jongens niet aan aandacht te kort. Zielsveel hield hij van hen en liet hen dit, vaak op subtiele manier, blijken. Illustratief voor de wijze waarop Gerrit zijn opvoedkundige taak ten opzichte van zijn zoons verstond, is het moment waarop Theo thuis kwam met zijn rapport van zijn eerste trimester op de Kweekschool. Hij had teveel tijd in de vrolijke kanten van het studentenleven gestoken en dit was aan de cijferlijst duidelijk merkbaar. Gerrit wierp er aan het begin van de avond even een blik op en begon vervolgens aan zijn dagrapport met de woorden: "Kom om kwart over negen maar even naar mij toe". Braaf melde Theo zich op het afgesproken tijdstip bij Pa, die rustig doorging met zijn werk. Vijf minuten later stopte bij hen voor de deur de bus die de arbeiders kwam ophalen van de nachtploeg van de Vredestein fabriek in Doetichem. Op dat moment keek Gerrit op en wees naar de bus en de mannen die aan het instappen waren en sprak tot Theo: "Kijk daar maar eens goed naar, als het volgende rapport niet beter is, dan ga je mee in die bus!" Aldus groeide er een hechte wederkerige band van vertrouwdheid tussen Gerrit en zijn zoons.

Een band, die ook nadat voor de heer Vriezen zijn wereld steeds kleiner werd en verstilde, niet verloren ging. Zij namen hun verantwoordelijkheid als een vanzelfsprekende zaak en bezochten Vader op den Es met grote regelmaat en liefdevol omringden zij hem

nog zo veel als mogelijk was. Nooit zullen wij weten in hoeverre het overlijden van 'zijn' Heintje, precies veertien dagen voor zijn eigen heengaan, nog tot Gerrit is doorgedrongen.

Toch reageerde een vriendin van Heintje, nadat ik haar het verbijsterende bericht van Gerrits overlijden had overgebracht, spontaan met de woorden: "Gerrit moest naar Heintje; die twee konden niet zonder elkaar; zonder haar had zijn leven geen zin meer. En nog indrukwekkender was de reactie van kleindochter Dorien die bij het vernemen van het overlijden zei: "Oma heeft opa geroepen en gezegd: "Kom maar, het is hier zo mooi, ik kan alles weer zien!"

Gerrit en Heintje hebben op hun manier een Hemels verbond mogen ervaren, dat nu tot in eeuwigheid zijn bevestiging heeft gevonden in het liefdevolle licht van ons aller Schepper, Moge de Eeuwige Theo en Ada, Henk en de kleinkinderen kracht schenken bij het verwerken van het verlies van hun moeder en grootmoeder en hun vader en grootvader.

Op zaterdag 26 januari overleed op 65-jarige leeftijd de heer Siep Hoekstra. Zijn in memoriam zal in de Eendracht van maart worden gepubliceerd.

Op een website van de stichting 'Mens en nieuwe tijd' (www.mens-nieuwetijd.nl) trof ik navolgende troostrijke woorden aan:

*Leven is eeuwig
Liefde is onsterfelijk
De dood is slechts een Horizon
En een Horizon is niets dan
een grens aan ons gezichtsvermogen*

Ingezonden door Erica

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand opgenomen, maar zijn thans weer thuis: Hr W.G.A. Wisselink; Hr G.H. Schepers en Hr D.W. Tannemaat Thans verblijft nog aldaar Mw G.J. Duishof-Kolenbrander: In het Kon. Beatrixziekenhuis te Winterwijk was opgenomen Hr G.J. Bruggink, ook hij is thans weer thuis. In St.

Hermans vader is 68 jaar als hij depressief en ziek na de dood van zijn vrouw op zijn "sterfbed" ligt. Dit huwelijk is kinderloos gebleven. Als de geestelijke hem bedient hoort hij hoe zijn familieleden speculeren en ruziën om zijn bezit. Er gaat bij hem dan een knop om. Hij besluit hierop te trouwen met de jongste vrouw die hem wil huwen. Daarom vraagt hij uiteindelijk zijn huishoudster (35 jaar) van zijn overleden vrouw ten huwelijk. Zij moet er eerst eens goed over denken en besluit het antwoord hierop te vinden in de bedevaartsplaats Kevelaer. Uiteindelijk stemt ze toe en hiermee is dan ook het huwelijk een feit. Uit dit huwelijk wordt Herman geboren, wiens echte naam Frans Roes is. Naast zijn columns en boeken was Herman ook zeer geïnteresseerd in theater en zo heeft hij ook enkele theaterstukken op zijn naam staan. Ook deze zijn in het Achterhoeks. Al zijn stukken werden gespeeld door Achterhoekers, waarop Herman altijd zei: "Ze hoeven geen rol te spelen, ze kunnen zichzelf zijn".

De zoon van Herman van Velzen, Theo Roes noemt zijn vader een intuïtieve schrijver. Zijn zoon is een van de comitéleden, welke de naam

LEZINGEN VOORJAAR 2002

Deze lezingen vinden plaats in zaal "de Eendracht",
Beatrixstraat 1a, aanvang 20.00 uur.
De toegangsprijs is €4,54 inclusief twee maal koffie/thee.

Woensdag 13 februari	Thema: "Nieuwe-tijds kinderen", door Mw Willemien ten Bulte.
Woensdag 13 maart	Voordracht met als thema: "Pontius Pilatus, beul of heilige ?", door de heer A. Kusters.

Herman van Velzen hoog houdt. Het doel van dit comité is vooral om het werk onder de aandacht van de jongeren te brengen, die zijn tijd van humoristische en warme krantenschrijfsels niet meer kennen.

ZONDAGSSCHOOL

Zondag 20 januari was er de gezamenlijke gebedsdienst. Bij ons was er gewoon zondagsschool, waar de kinderen van de andere kerken ook van harte welkom waren. We hadden een leuke ochtend voorbereid, zelfs de

in de problemen de, de vrouw van de molenaar vindt dit een mooie gelegenheid om de boerderij over te nemen en het te laten verbouwen voor hun zoon. Grootvader Rengerink zag dit allemaal al aankomen en kan daarom de molenaar niet uitstaan. Hun zoon Gert die onder Dienst is, maar binnenkort afzwaait heeft verkering met Sofie Lichterink, maar ook hier proberen de Dalberg's een stokje voor te steken want Sofie Lichterink is een veel betere partij voor hun zoon Bertus dan Greta Bouwmeister waar hij nu verkering mee heeft, maar Greta is zwanger en wie zou de vader zijn? Hendrik Jaspers die naar Amerika geëmigreerd was, mokt terug naar Nederland met zijn zoon Edward, zou hij de oude schuld komen afbetalen? U ziet het allemaal in het toneelspel "Um den olden Beernschot".

Graag wil de commissie u van harte uitnodigen voor de gemeenteavond, welke in het teken zal staan van Frans Roes, alias Herman van Velzen. Ter introductie van het toneelspel "Um den olden Beernschot" door de Hengelose toneelvereniging, willen we u alvast een kleine impressie geven over deze intrigerende persoon.

Het is dit jaar honderd jaar geleden dat Herman van Velzen op 15 maart 1902 in het Achterhoekse dorp Gaanderen werd geboren. Het is dit jaar dan ook het herdenkingsjaar van Herman van Velzen. Herman van Velzen werd voornamelijk beroemd door zijn columns in de Graafschapbode, het huidige Gelders Dagblad, waar hij van 1934 tot en met zijn dood in 1974 een vaste column had. Men omschrijft zijn verhalen als warm, herkenbaar en humoristisch. Vooral herkenbaar, omdat veel in het dialect was, wat veel mensen erg aansprak en een gevoel van herkenning gaf. Als kind verhuisde Herman naar het dorp Hengelo (Gld.), waar hij later een klokkenwinkel bedreef. Niet alleen columns, maar ook boeken heeft Herman van Velzen voortgebracht. Hij bracht als het ware het Achterhoekse leven in beeld, waarmee hij veel lezers intrigeerde. Vaak trok hij erop uit om nieuwe inspiratie op te doen voor zijn columns en verhalen. Herman van Velzen gaf niets om geld of status, zijn motto was een vrij leven te leiden. Herman van Velzens grootste idool was Charles Dickens, waar hij vaak voor ging zitten. Deze boeken las hij zelfs zo vaak, dat ze uiteindelijk uit elkaar vielen van slijtage. De vader van Herman trouwt op latere leeftijd.

Antonia te Terborg verblijven momenteel Hr H.A. Duitshof; Hr G.J. Weikamp en Mw B.A. Duitshof-Jolink. In verpleegtehuis 'de Ooiman' te Doetinchem verblijft Mw H. Kolenbrander-Heusinkveld.



GEBOREN

Na negen maanden in de wachtstand, ben ik nu veilig geland. Mijn naam is 'Okke' Ik ben geboren op 21 januari 2002, om 1.35 uur. Mijn mama Cécile, is nu de enige meid. Met mijn broers Tijn en Joes en mijn papa René heeft ze alleen maar mannen in de bijt.

Fam. R. Sloots, Prinses Beatrixstraat 12, 7051 AD Varsseveld, 230695; Bekijk de foto's op internet: <http://okke.zijnsite.nl>. Zij ontvangen onze hartelijke gelukwensen. Moge de Eeuwige Okke zegenen en behoeden.

40 JAAR GETROUWD,

zijn Gerrit Radstake en Mientje Radstake-Wisselink, van de "Tuenter", Terborgseweg 20a, te Westendorp. Zij hopen dit met kinderen en kleinkinderen te vieren op vrijdag 8 februari 2002. Ter gelegenheid

*Natuurlijk gaan onze gelukwensen
 deze maand ook uit naar:
 onze kroonprins Willem Alexander en
 zijn bruid Maxima Zorreguieta
 vanwege hun huwelijk op zaterdag 2 februari.
 Moge de Eeuwige deze verbintenis zegenen.*




HET PAAR **HET GEBAAAR**

hiervan houden zij die dag van 14.30 tot 16.00 uur een receptie in de Napoleonzaal van 'de Radstake' aan de Twenteroute te Heelweg.

Zij ontvangen hierbij onze hartelijke gelukwensen.

VERANTWOORDING GIFTEN

Van Mw. N.N. mochten wij deze maand een bedrag van € 10,- ontvangen. Hiervoor onze hartelijke dank.

BIJ DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAAND

Zondag 10 februari hoop ik met u even na te denken over die prachtige versregel van de dichteres Neeltje Maria Min "Voor wie ik lief heb, wil ik heten". Ieder mens verlangt ernaar ten diepste door een ander gekend te zijn. Bij de naam genoemd te worden waarin hij of zij zich herkent en zich door de ander herkend weet. Waarom is dat zo moeilijk?

Zondag 17 februari. Deze overdenking sluit min of meer aan op die van 10 februari. Durven wij ons gewonnen te geven?

Zondag 24 februari. Jezus van Nazareth begon zijn zending met een handjevol mannen en enkele vrouwen als volgelingen. Dit groepje is uitgegroeid tot de grootste godsdienstige stroming in de wereld. Maar langzamerhand begint het Christendom in ons land een minderheid te worden. Wat moeten we daar van denken? Hier valt veel over te zeggen deze zondag wil ik daarop iets dieper ingaan.

EVEN WACHTEN OP META, VOOR DE UIT-TIPS VOOR ZONDAG

Op 10,17 en 24 februari zijn er in onze kerk weer kerkdiensten met interessante thema's. U bent daar van harte welkom.

U voelt zich dan weer even verbonden met geestverwanten. U steekt er altijd iets van op en u kunt weer opgefrist de nieuwe week in! Daarom hoop ik dat u uw goede voornemens voor 2002 toch een beetje waar zult maken en uw kerkje op zondagochtend weer weet te vinden.

OPROEP

Wie vertrouwt er nu weer eens een leuke anekdote aan het papier toe? Het mag in de spreek- en/of streektaal. 'Varsseveldse Herinneringen' was destijds een geliefde rubriek. Ook oude foto's die iets met de NPB

60+ CLUB

Op dinsdag 12 februari bent u weer van harte welkom op onze 60+ bijeenkomst. Wij zijn een gezellige club, men hoeft er geen lid van te zijn, u kunt komen wanneer u zin heeft. Deze keer zal mevrouw Engelen Veerbeek ons iets vertellen over "Reiki". U heeft hier vast wel eens iets over gelezen of gehoord. Het komt oorspronkelijk uit Japan. Het Japanse woord Reiki betekent letterlijk "universele levensenergie". Deze energie is in alles wat leeft aanwezig. Een tekort hieraan maakt de mens gevoeliger voor ziekte en vertraagt het herstel. Door jezelf open te stellen voor deze energie kan eenieder in principe met deze gave een ander en zichzelf aanraken. Reiki is licht & liefde. Nieuwsgierig geworden? Kom dan 12 februari om 14.30 uur naar de Eendracht, de koffie of thee staat klaar.

Agenda:

Dinsdag 12 maart De heer Wessels met dia's: "Passie van Pasen".

Dinsdag 9 april Mevrouw Anny Kaemink met een verrassende voordracht.



Dinsdag 14 mei Laatste bijeenkomst voor de vakantietijd.

VIJFDE LEZING IN DE DANTE CYCLUS

Woensdagavond 20 februari december 19.30 uur in de kerk Deze lezing kan ook heel goed afzonderlijk gevolgd worden, al was het maar om eens een indruk te hebben van de achtergronden en de mystieke betekenis van het meesterwerk van deze bijzondere schrijver. De volgende lezingen over "de Goddelijke Komedie" vinden plaats op 20 maart en 17 april.

GEMEENTEAVOND 14 MAART A.S.

Toneelspel: "Um den olden Beernschot"

De toekomst voor de bewoners van "den olden Beernschot" ziet er niet best uit, Harm en Rentje Rengerink zitten diep in de schulden bij de molenaar Dalberg. Dit komt met name doordat vriend Hendrik Jaspers, die een conservenfabriek was begonnen en daarna failliet was gegaan. De familie Rengerink had Jaspers veel geld geleend en zo kwamen zij

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag ledenvergadering 2001
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslagen commissies en clubs
6. Financiële verantwoording 2001.
Deze ligt ter inzage bij de heer
G. Hengeveld vanaf 1 maart, indien
gewenst, telefonisch afspreken.
7. Verslag kascommissie
8. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar Mw.G. ten
Brinke-Kuiperij, Mw.H.G. Kraan-Heinen en de heer G.J. Hobelman.
Door het bestuur wordt voorgedragen:
Mw.A. Ruesink-Wijnroks, Zelhemseweg 14, Varsseveld.
Hr.H. Buenk, Halseweg 27, Westendorp.
Er zijn nog twee vacatures. Tegenkandidaten kunnen tot een week
voor de vergadering worden voorgedragen bij de voorzitter.
- Pauze -
9. Behandeling en vaststellen begroting.
10. Rondvraag en sluiting.



BIJEENKOMSTEN VAN VROUWENCLUB I

11 februari, 25 februari, 11 maart, 25 maart, 8 april, 25 april.

PROGRAMMA VAN VROUWENCLUB II

Donderdag 7 februari	Dhr. Herman Hof's met dia's over oud-Varsseveld, aanvang 19.30 uur met Vrouwenclub I.
Donderdag 21 februari	Lezen en handwerken
Donderdag 7 maart	Intra-tuin ('s middags)
Donderdag 21 maart	Mevr. Ali Groot Nibbelink, lezing over vrouwen van Benin.
Donderdag 4 april	Paastafel
Donderdag 18 april	lezen en handwerken.
Donderdag 2 mei	diner.

te maken hebben zijn welkom. Bent u niet zo vaardig met de pen, bel mij dan even (242080), dan kom ik even langs om het te noteren.

EEN GRAPJE VAN KARDINAAL SIMONIS

Tijdens een, niet van humor gespeende, informele voordracht die kardinaal Simonis vrijdag j.l. hield in restaurant 'de Rode Leeuw' in Terborg vertelde hij de volgende anekdote die ik u niet wil onthouden. "De Achterhoek en Twente vallen ook onder mijn bisdom en daardoor heb ik ook ontdekt dat deze streken een eigen volksaard hebben, die zich als volgt laat typeren: 'de Achterhoeker weet wel wat hij wil, maar zegt niet wat hij denkt, hij laat niet het achterste van zijn tong zien'. Uit een klein voorval werd hem dit duidelijk. Toen hij eens in Twente bij een kerkdienst aanwezig was geweest vroeg hij na afloop aan een 12-jarige misdienaar: "En weet jij al wat je worden wilt?" Waarop de jongeman antwoordde: "Ik denk het wel!"

LEDEN-SERVICE

De groot-letter uitgave van de 'Eendracht' mag zich in een toenemend aantal lezers verheugen. Mocht ook u hieraan toe zijn, neemt u dan even contact op met Mw Betsy Chevalking-Wennink, tel. (0315) 298223 dan komt het in uw brievenbus! Ook bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van onze cassette-dienst van de kerkdiensten. Hiermee heeft zich de heer G.J Hobelman belast. Mocht ook u regelmatig voorzien willen worden van deze cassettes neemt u dan telefonisch contact met hem op: 298355. Wellicht ten overvloede wijs ik u nog even op de auto-dienst, voor het bijwonen van onze kerkdiensten. Schroom niet hier gebruik van te maken. Het wordt graag gedaan. Zie colofon.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Als ik met de 'Jozef verhalen' uit het Oude Testament bezig ben ga ik altijd in op het verschijnsel 'dromen'. Op de Leemvoortschool vroeg ik ze dit keer iets over hun dromen te vertellen en tekende de navolgende opmerkingen op:
Edo: "Ik zat op het dak en had een prachtig uitzicht en zag een heel mooi land, waar overal gratis snoep te krijgen was. Ik ben er heen gelopen. Angela was aan het skeeleren met een vriendin. Door een gat

in de struiken kwam een soort slangetje maar het had wel rode voetjes en toen hij mij zag werd hij helemaal rood. Ik kwam bij mama en die sloeg het slangetje dood met een vliegenmepper”.

Tom: “Hij zag een trap naar de hemel en toen hij daar was, zat hij in de middeleeuwen”.

Annemieke: “Ik zag een heks die met een ander heks een papje gingen maken. Toen kwam iemand aanlopen en toen viel een heks in gloeiende lava en zei weer een andere heks: 'die gaan we opeten”.

En tenslotte Simone: “Ik zag allemaal engelen. Toen viel ik uit de lucht en kwam in New York terecht”.

Waarop een jongentje zei: “Als ik mijn kop stoot, zie ik ook allerlei engeltjes”.

WE WILLEN WEER NAAR HOLLINGSTEDT GAAN!

Althans, dat hopen we, want er zijn nog te weinig aanmeldingen. Ik doe derhalve een dringend beroep op een ieder die van plan was eens naar Hollingstedt te gaan of die het leuk vindt als zijn kind daar ook eens naar toe gaat, om contact op te nemen met Janny Nijhof-Weggelaar (242059) Er is overleg over de eerste week van de schoolvakanties in Nederland. In de Eendracht van maart hopen wij hierover definitief uitsluitsel te kunnen geven

Mocht u deze activiteit willen steunen dan staat hiervoor de bankrekening open van het Ds P.H. van Lent-fonds: Rabo 36.48.41.974.
- Warm aanbevolen.

EEN BIJZONDERE VERRASSING

Afgelopen zondag 27 januari, hield ik mijn jaarlijkse preekbeurt in Delft. Toen ik daar wegging heb ik met de kerkenraad de afspraak gemaakt dat ik één keer per jaar daar nog zou voorgaan. Dat is voor mij altijd een groot genoegen. Ik ontmoet daar dan veel oude vrienden. Ook dit jaar was dit weer het geval. Daarbij komt dat de 'Waalse Kerk', de oude hofkapel van Willem van Oranje, een schitterende ambiance is met een prachtig orgel bespeeld door de landelijk



bekende organist Christo Lely. Tijdens het openingslied gleed mijn oog over de bezoekers en tot mijn grote verbazing ontwaarde ik tussen de kerkgangers een van onze leden uit Varsseveld met naast haar, haar zuster en zwager. En ik herinnerde mij dat de laatste twee mij meer dan een jaar geleden, toen ik hen in Varsseveld ontmoette, hadden gezegd, dat zij, omdat zij in de buurt van Delft woonachtig zijn, wel eens een kerkdienst van mij daar wilden meemaken. Ik heb ze toen de datum gegeven van mijn preekbeurt in Delft in 2002 en zij hebben dus die morgen hun woord gestand gedaan. Toevallig was de zuster uit Varsseveld die zondag ook in het westen en vergezelde hen die ochtend. Dat maakte mijn preekbeurt nog plezieriger!

TENSLLOTTE,

hopen mijn vrouw en ik de eerste week van maart even wat op verhaal te kunnen komen. Voor dringende aangelegenheden is er vervanging. U gelieve zich hiervoor in eerste instantie te wenden tot het secretariaat.

Voor die tijd hoop ik echter deze maand in de gelegenheid te zijn een gedeelte van de achterstallig afspraken en andere verplichtingen na te komen die de afgelopen maanden steeds weer verschoven moesten worden door dringender zaken.

Uit hoofde van mijn werk moet ik nogal veel vergaderen, daarom sprak mij de navolgende uitspraak wel aan: 'Veel debatten lijken op een gesprek over voetbal waarbij wordt gediscussieerd over de kleur van de truitjes in plaats van de kwaliteit van het spel. Een uitspraak die mijns inziens ook veel politici zich ter harte kunnen nemen.

De toverhazelaar in de tuin van de pastorie staat alweer prachtig in bloei en overal zie ik de sneeuwkllokjes uitkomen. De lente is in aantocht! Ik wens u veel goeds voor de komende maand, met een hartelijke groet,

A.M.J. Meijer.

OVERIGE ACTIVITEITEN VAN ONZE AFDELING

VAN DE BESTUURSTAFEL

Uitnodiging voor de jaarvergadering op donderdag 7 maart 2002 om 19.30 uur in de grote zaal van de Eendracht, Beatrixstraat 1a.

Agenda: