

70^{ste} Jaargang

No. 516

Februari 2004

IN DIT NUMMER O.A.:

In gesprek met Angelique Niks-van Oosten: 'Het heden telt'	pag. 9
Uitnodiging ledenvergadering op 17 februari	pag. 12
Praten over "innerlijke vrede"	pag. 13



RELIGIE EN HUMOR

Er zit, mijns inziens, iets onrechtvaardigs in de wijze waarop Sara, de vrouw van Abraham wordt terechtgewezen, nadat zij gelachen heeft om de mededeling dat zij, ondanks haar hoge leeftijd, toch nog een kind zou gaan baren. Wie zou er niet gelachen hebben bij het aanhoren van een dergelijke absurde voorspelling? Immers, één van de kenmerken van humor is dat er even een soort kortsluiting

optreedt tussen de alledaagse werkelijkheid en het buitengewone. Goede humor draagt altijd iets paradoxaals in zich. Het schudt wakker; laat ons even een andere mogelijkheid zien en ontluistert zekerheden en hoogdravendheid. Zonder humor zou het leven ondragelijk zijn. Niet voor niets valt er in moeilijke tijden vaak het meest te lachen. De Engelse filosoof Thomas More heeft daarom ooit gezegd: "Het antwoord op een crisis is een grapje." Humor tilt ons dan even uit de grauweheid van de dagelijkse werkelijkheid en ontspant. En vooral dat laatste, dat ontspannen, is van essentiële betekenis om het leven aan te kunnen. Vandaar dat er spreekwoorden zijn als: "Lachen is gezond"; "Wie niet lacht

is nog maar een half mens"; "Een dag zonder een lach is een verloren dag" of , wat denkt u van deze: "Met lachen laten zich duizend dingen doen, die met huilen onmogelijk schenen". Wij mensen zijn zo graag ernstig en voor- naam, zonder dat we de kracht van lachen besef- fen. Lachen relativeert;



vooral als je om jezelf kunt lachen. Als je dat kunt, bewijs je anderen dat je te vertrouwen bent! Daarom valt het te betreuren dat in godsdienstig verband zo weinig wordt gelachen. Want lachen is leven. En waar gaat het in de godsdienst anders over dan over het leven! Peter Ustinov, de bekende engelse toneelspeler van Russisch/Joodse komaf, heeft ooit een boek geschreven waarin hij God en de duivel een uitstapje laat maken naar de aarde en laat hen daar, incognito, allerlei avonturen beleven. Een kostelijk verhaal vol fijnzinnige humor, waarin bij veel van de gebeurtenissen God in allerlei hilarische toestanden verzeild raakt en keer op keer het onderspit moet delven tegenover al die mensen die zo goed weten wat God eigenlijk wil. Zelfs deinst Ustinov er niet voor terug, met een grote mate van zelfspot, het lachwekkende van allerlei godsdienstige Joodse gebruiken bloot te leggen.

Wie na lezing van dit boek de evangeliën leest, komt tot de verrassende ontdekking dat Jezus van Nazareth ook een man met humor was. Al zijn gelijkenissen beantwoorden aan de voorwaarden die aan een goede mop gesteld mogen worden en in zijn gelijkenissen gaat veel fijnzinnige humor schuil. Ook met de antwoorden die hij soms geeft aan allerlei hoogwaardigheidsbekleders zal hij in zijn tijd veel mensen aan het lachen hebben gekregen. Tegenwoordig worden die passages soms zo plechtig voorgelezen, dat de humor helaas verdwijnt. Een slechte acteur kan de fijnste humor kapot maken. De humor van Jezus is een gewaagde, zelfs gevaarlijke humor, met verrassende, soms een beetje ironische wendingen.

Zo deed het mij ook goed onlangs in de etalage van een boekwinkel een boek te zien liggen dat als titel droeg: "Gelukkig zijn wij onvolmaakt". Want als we het onvolmaakte, de kwetsbaarheid, niet kunnen inbouwen in onze relaties, dan missen wij het beste deel van die relatie. Dit geldt ook voor onze relatie met het Mysterie. Humor eist een realistische, maar milde, kijk op de werkelijkheid die onvolkomen en onvoorspelbaar is. Zo wordt goede humor uiteindelijk een uitdrukking van grote tederheid voor alle dingen die onvolkomen zijn in dit leven, maar waarachter toch hoop schuil gaat. Het is niet voor niets, dat ons woord 'gein' is afgeleid van het hebreeuwse woord 'Ge'in', dat staat voor genade.

Dinsdag 10 februari komt Menno Rougoor over dit onderwerp nog verder vertellen. Wat u op deze avond wordt geboden is niet een lezing, maar een kijk- en luisterprogramma waarin afwisselend verhalen en anekdotes, cartoons, muziek en videofragmenten worden gepresenteerd. Bij de laatste categorie zal het accent liggen op enkele animatiefilmpjes, waarin spirituele thema's op een grappige manier worden verbeeld. Drs. M.H.Rougoor is theoloog en voorganger van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB te Bennekom. Deze lezing vindt plaats in de 'Eendracht', Beatrixstraat 1a. Aanvang 20.00 uur.

A.M.J. Meijer.

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken:

Op zaterdag 3 januari 2004 overleed op 95-jarige leeftijd, op zijn verjaardag, de heer

Herman Nijhof

Minder dan een half jaar geleden was de heer Nijhof nog zeer vitaal. Hij oogde beslist niet als iemand van 94. Hij was nog altijd die verstandige, wijze man, helder van geest, de gloedvolle verteller en zorgzame echtgenoot en gastheer, zoals ik hem heb mogen leren kennen. Daarnaast altijd onberispelijk in kleding, voorkomen en gedrag. De heer Nijhof was een man met vele talenten, die hij bovendien in de loop van zijn leven nog verder had verdiept en dienstbaar gesteld aan de samenleving. Zijn beroepskeuze, dat van leraar, was hem op het lijf geschreven. Zelf zei hij mij hier eens over: "Voor mij was het overdragen van kennis in

de eerste plaats een kwestie van interesse wekken bij de jongelui. Ik probeerde ze op allerlei manieren duidelijk te maken, dat het geen droge stof was, maar dat al die wetenswaardigheden boeiend waren en hun nut hadden voor het dagelijks leven of een toekomstig beroep. Daarom gebruikte ik veel voorbeelden en verhalen. Voor mij was lesgeven een kwestie van motiveren. Was de interesse eenmaal gewekt, dan liep het leerproces veel beter. En mij was er alles aan gelegen, om ook de achterblijvers er bij te houden en over de eindstreep te trekken. Daar stelde ik een eer in." Woorden van een groot pedagoog! De diverse lezingen die ik van de heer Nijhof heb mogen bijwonen vormden hiervan de bevestiging. Het is nog maar twee jaar geleden, dat hij voor de 60+ club van onze afdeling een lezing gaf over de stad Wenen. Aan de hand van bijna professionele dia-opnamen vertelde hij op zijn apodictische wijze van spreken, schijnbaar à l' improviste over deze stad. En dit ook weer dusdanig dat alles voor iedere toehoorder begrijpelijk was. De heer Nijhof was een liefhebbende en zorgzame echtgenoot, vader, opa, broer en zwager. De band met zijn familie stond bij hem hoog in het vaandel. Met dankbaarheid mogen zijn nabestaanden aan deze bijzondere man terugdenken.

Op zondag 11 januari 2004 overleed op 77-jarige leeftijd de heer

Johan Hendrik Louis Radstaak

Nadat Louis zich min of meer uit zijn bedrijf op Rozenbrug had teruggetrokken, was hij samen met Riet weer teruggekeerd naar zijn geboortestreek; de Achterhoek. Dat was het moment dat ik met hen beiden kennis maakte. 'Trouw' en 'zorgvuldigheid' waren de meest in het oogspringende karaktertrekken van Louis. In alle opzichten is hij onvoorwaardelijk trouw gebleven aan iedereen en alles waarmee hij zich verbonden wist. Trouw: aan zijn familie - bovenal Riet en de kinderen - maar ook aan zuster, broers en zijn vrienden. Trouw: aan zijn overtuiging waarbij integriteit, vrijheid, en verantwoordelijkheid centraal stonden. Trouw: aan zijn geboortestreek en taal, die hij ondanks zijn lange afwezigheid, nog altijd lief had en graag bezocht. Trouw: ten opzichte van zijn compagnon, zijn bedrijf, zijn personeel en zijn personeel waarvoor hij zich verantwoordelijk wist. Trouw: aan zijn Schepper, waarvan Louis in de liefde voor de natuur en in het bijzonder de vogels, zijn

werkzame hand zag. Op onnavolgbare wijze heeft Louis met hart en ziel hieraan door zijn onvoorwaardelijke liefde metterdaad gestalte geven. Een liefde en trouw die, voor mij, op ontroerende en onvergetelijke wijze zichtbaar werd toen ik op een mooie lentedag, ruim vijf jaar geleden alweer, door Varsseveld fietste en in de Irenestraat Louis zag, achter de rolstoel waar zijn broer Willem in zat. Beiden straalden zowel vreugde als dankbaarheid uit. Voor beiden de vreugde van het samenzijn.

Bij Willem de dankbaarheid dat zijn broer dit voor hem overhad en bij Louis de dankbaarheid dat hij voor zijn broer nog iets mocht betekenen. Moge Riet, Henny & Shasja en Karin aan de vele mooie herinneringen die zij aan deze liefdevolle en dynamische man bewaren, de kracht putten dit verlies een plaats te geven in hun hart.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem was de afgelopen maand opgenomen, maar is thans weer thuis: Mw. W. Wisselink-Bergwerf. Thans verblijven daar nog Mw. W. Bosch-Sipkes; Mw. G.W. Wielheesen-Wossink en Hr. G. Weikamp. Hr. P.H. van Lent verblijft voor verdere revalidatie nog in 'den Ooiman' te Doetinchem, maar hoopt ook binnenkort weer naar huis te kunnen gaan.

In St. Antonia te Terborg verblijven momenteel Hr. H.A. Duitshof; Hr. G. J. Weikamp, Mw. B.A. Duitshof-Jolink en Mw. L. Stoltenborg-Kreeftenberg.



GEBOREN:

Op zaterdag 17 januari 2004 werd geboren: "RICK", zoon van Bouke Hesselink en Wilbert Evers, Oude Doetinchemseweg 81, 7038 EJ Zeddam, (0314) 65 27 87.

Wij wensen Bouke en Wilbert van harte geluk met de geboorte van Rick en spreken de wens uit dat de Eeuwige hem mag behoeden en bewaren.

OOK GAAN ONZE GELUKWENSEN NAAR:

Annechien ten Brinke voor het behalen van haar universitaire diploma "internationaal recht."

BIJ DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAAND

Zondag 8 februari zal er een bijzondere dienst zijn, waarin een aantal jongeren o.l.v. Marjan Hengeveld enkele meditaties houden over het thema: "Innerlijke vrede". Ook de muziek is door de jongelui uitgezocht. Deze dienst vindt plaats in de 'Eendracht'.

Zondag 15 februari: In de overdenking wil ik met u even stilstaan bij ons vluchtgedrag. Soms weten we dat we verplichtingen hebben tegenover mensen die we alsmaar voor ons uit schuiven.

Zondag 22 februari: Voor mij persoonlijk vormt de zogenaamde 'Bergrede' van Jezus de kern van zijn boodschap. Deze 'Bergrede' vinden wij in Mattheüs de hoofdstukken 5,6 en 7. Maar ook Lucas kent een dergelijke rede, alleen het accent ligt bij hem een beetje anders. Daarover wilde ik het met u in de dienst van deze zondag even hebben.

Zondag 29 februari, schrikkelidag! Het verheugt mij bijzonder te mogen melden dat in onze dienst van deze zondag zal voorgaan: mevrouw Angelique Niks-van Oosten. (zie in deze editie de rubriek: 'In gesprek met....') Het thema van haar overdenking luidt: "Afstand en nabijheid."

“EVEN WACHTEN OP META VOOR DE ZONDAGSE UIT-TIPS”



8, 15, 22 en 29 februari zijn er in onze kerk weer kerkdiensten met interessante thema's. U bent daar van harte welkom.

U voelt zich dan weer even verbonden met geestverwanten en altijd steekt u er wel iets van op om opgefrist de nieuwe week in te gaan! Daarom hoop ik dat u uw goede voornemens voor 2004 toch een beetje waar zult maken en UW kerkje op zondagochtend weer weet te vinden.

OPROEP

Wie vertrouwt er nu weer eens een leuke anekdote aan het papier toe? Het mag in de spreek- en/of streektaal. 'Varsseveldse Herinneringen' was destijds een geliefde rubriek. Ook oude foto's die iets met de NPB te maken hebben zijn welkom. Bent u niet zo vaardig met de pen, bel mij dan even (242080), dan kom ik even langs om het te noteren.

LEDEN-SERVICE

De groot-letter uitgave van de 'Eendracht' mag zich in een toenemend aantal lezers verheugen. Mocht ook u hier aan toe zijn, neemt u dan even contact op met Mw. Betsy Chevalking-Wennink, tel. (0315) 298223 dan komt het in uw brievenbus!

Ook bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van onze cassettedienst van de kerkdiensten. Hiermee heeft zich de heer G.J. Hobelman belast. Mocht ook u regelmatig voorzien willen worden van deze cassettes neemt u dan telefonisch contact met hem op: 29 83 55.

Wellicht ten overvloede wijs ik u nog even op de auto-dienst, voor het bijwonen van onze kerkdiensten. (Zie hiervoor het colofon) Schroom niet van deze diensten gebruik te maken. Het wordt graag gedaan.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Op de Leemvoortschool vertelde ik tijdens de Exodus verhalen over het leven in de woestijn. Er groeit daar maar weinig en al die mensen die uit Egypte waren gevlucht moesten maar zien dat ze aan eten en drinken kwamen. En niet alleen de mensen, maar ook de dieren, want de geitjes hadden ze op hun vlucht ook mee genomen. Die kwamen goed van pas omdat die er in slagen in de woestijn altijd nog wel iets eetbaars te vinden. Hier en daar een struikje met wat bladeren of wat hard woestijngras. Koeien zouden het daar niet overleven, die moeten van dat lekkere malse weidegras hebben als bijvoorbeeld hier in Westendorp. Die koeien hier geven daarom ook veel meer melk dan die geitjes in de woestijn. Maar beter iets dan niets. Deze mededeling had bij Feikje Beunk blijkbaar associaties opgeroepen en zij onderbrak mij met de opmerking: "Mijn moeder maakt karnemelk, yoghurt en boter en onze koeien geven alleen maar melk."

En Eline Kuenen maakte tijdens een godsdienstles (toen nog 11 jaar) het volgende gedicht:

MOOI PAARD

Je manen wapperen in de wind

Je staart fier in de lucht

Ik hoop maar dat iemand je vindt

*Til je hoeven op en vlucht
 Zo teder en zo zacht
 Raak je mijn neusje aan
 En weet je wat ik toen dacht?
 Met jou zou ik in zee willen gaan
 Lekker zwemmen tussen de vissen
 Niemand die zich kan vergissen
 In ons: goed, kwaad of verdriet
 Niemand weet wat jij kan denken
 Over de mensen op het strand
 Niemand ziet wat ik jou zal schenken
 Op het witte schelpenzand.*

WAAR ONKUNDE TOE LEIDT

In een editie van weekblad 'Panorama', van enkele weken geleden stond een reportage van Nederlanders die Moslim waren geworden, met grote foto's van Hollandse meisjes met hoofddoekjes om. Uit alle vraaggesprekken werd duidelijk dat deze bekeerlingen allemaal een ongodsdienstige achtergrond hadden en van Christendom niets wisten. Dit bewijst maar weer eens de stelling dat onkunde de voedingsbodem is voor ondoordachte beslissingen. Het zelfde geldt trouwens voor mensen die zich aansluiten bij sektes, ook die komen meestal uit atheïstische hoek.

VAKANTIES VOOR JONGEREN

Er bestaat nog steeds een organisatie die zich ten doel stelt voor vrijzinnige jongeren vakantiecampen en vakantie-reizen te organiseren. De documentatie hierover is in mijn bezit.

Mocht iemand belangstelling hiervoor hebben gelieve hij/zij met mij contact op te nemen, tel. 242080.

KINDERVAKANTIEKAMPEN van de Stichting Mens & Samenleving



TENSLOTTE,

Tijdens een vergadering van het 'Nederlands Bijbelgenootschap' afdeling Varsseveld merkte een van de aanwezigen terloops op: "Is het niet opmerkelijk dat wanneer het over milieuzaken gaat de grootste onzin straffeloos kan worden beweerd, maar zodra er godsdienstige zaken aan de orde zijn, zelfs de meest serieuze opmerkingen worden weggehoond!" Ook ik ben een warm voorstander van verstandige maatregelen op het gebied van het milieu, eenvoudig omdat het om onze gezondheid gaat en om de toekomst van onze kinderen. Maar de wijze waarop bepaalde groepen van milieuactivisten zich te buiten gaan aan allerlei indoctrinatie waarvan het waarheidsgehalte twijfelachtig is, heeft bedenklijk veel weg van fundamentalisme.

Ik wens u veel goeds voor de komende maand, met een hartelijke groet,
A.M.J. Meijer.



IN GESPREK MET ...

Angelique Niks-van Oosten

'Het heden telt'

Angelique Niks-van Oosten is als pastoraal medewerkster in onze afdeling letterlijk en figuurlijk een sprekend gezicht. Angelique heeft iets met de tijd en dan vooral met het nu. Ze vindt dat we de actualiteit positiever moeten beleven.

Angelique groeide op in het Westlandse 's Gravenzande en kwam als verpleegkundige in aanraking met stervensbegeleiding en rouwverwerking. Via België (waar ze pastoraal werk deed) en Doesburg kwam ze in 1998 terecht in Varsseveld, waar ze rust en ruimte zoekt. Angelique is 54; haar levenspartner is notaris Pieter Muijsers.

Hoe kwam je in contact met de NPB ?

Via dominee Meijer en via de lezingen-cyclus van mevr. Laman-Trip.

Die sprak mij erg aan. Ik ben van huis uit nogal filosofisch ingesteld. Dat gevoel kan ik bij de NPB goed kwijt. Ik vind het dan ook jammer dat de lezingen in de Eendracht misschien gaan lijden onder bezuinigingen. Je komt dan in een negatieve spiraal. Dan blijft op den duur alleen de oorspronkelijke hoofdfunctie van de 'kerk' nog over.

Zie jij het geloof breder ?

Zeker. Je vangt 'religie' niet in een uur op de zondagmorgen. Voor veel jongeren heeft de traditionele kerk afgedaan. We moeten daar dus anders mee omgaan. De NPB-cursus (vh. de catechisatie) is daarvoor een goed instrument. Samen met August Meijer probeer ik in tien avonden de jongeren een soort geestelijk overlevingspakket mee te geven.

Met het doel om leden te werven ?

Nee, dat niet. Het gaat er om die jongeren (en de groep daar omheen) het gevoel te geven dat de NPB weet te boeien. Dat onze vrijzinnige geloofsgemeenschap bestaat uit mensen die het spirituele gezamenlijk willen onderzoeken. Zo'n olievlekwerking zie je ook bij de zondagsschool. Ik kan me dus voorstellen dat er weer gesprekskringen ontstaan. Dat is een lange termijnvisie, maar volgens mij beter dan te veel focussen op betalende leden.

Baart de afname van het ledental jou zorgen ?

Niet echt. Op dit moment is het gezien de leeftijdsopbouw een natuurlijk gegeven. Ik maak me wel zorgen over de somberheid die daaruit dreigt te ontstaan. Je vergeet dan om stil te staan bij het mooie van het

leven en van het moment, met de uitdagingen en de mogelijkheden die zich in het nu aandienen. Toekomst en verleden zijn goed om over na te denken, maar het enige dat telt is het heden. Daar moet je iets moois van maken.

Hoe vertaal je dat naar onze NPB ?

Met alternatieve diensten zoals die van Bert Scheuter en met jongerendiensten. We kunnen niet van August Meijer verwachten dat hij altijd iedereen weet aan te spreken. Zelf heb ik ook de nabestaandendienst als heel waardevol ervaren. We weten daar blijkbaar een gevoelige snaar mee te raken.

Heelt de tijd alle wonden ?

Ja en nee. Ja, omdat door het verstrijken van de tijd een sterfgeval een plaats krijgt in je leven. Nee, omdat sterven altijd sporen achterlaat, zeker als het jong en onverwacht gebeurt. Maar uiteindelijk is er niemand mee gebaat als je een dergelijk verlies te aanwezig met je meedraagt. Geniet! Dat noem ik wel eens het elfde gebod.

Wat betekent de dood voor jezelf ?

Door mijn opleiding, door mijn werk o.a. voor de Daniël den Hoedkliniek, door het pastoraat en doordat ik twee echtgenoten verloor aan kanker, heb ik geleerd met die laatste fase van het leven integer om te gaan. Je moet daar de tijd voor nemen; ook voor de rouwverwerking. De overledene krijgt dan een plaats en de naasten kunnen verder.

Staat dat los van geloof of levensovertuiging ?

Ja. Uiteindelijk zijn we in die laatste fase allemaal hetzelfde. Door m'n werk in de stervensbegeleiding ben ik zelf ook niet bang voor de dood, mede omdat ik geloof in een eeuwig leven in de geest. Ik probeer door gezond en sportief te leven die laatste fase lang wel zo mogelijk voor me uit te schuiven.

Wat zou je in de huidige mens willen veranderen ?

Z'n vrij algemene negatieve inslag. We beseffen niet hoe goed we het hebben. We kunnen in vrijheid leven en praten. Respect voor anderen is

daarom op z'n plaats. Wat vaker luisteren en wat minder onze eigen mening op de voorgrond plaatsen. We staan te weinig stil bij de spreuk: 'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat dan ook een ander niet.'

Wordt die spreuk het thema van de 29e ?

Over mijn dienst op die laatste dag van februari wil ik nog niet zo veel loslaten. Kom gewoon luisteren; dat wil ik eigenlijk tegen iedereen zeggen. We zijn een open geloofsgemeenschap. Dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Betrokkenheid groeit door saamhorigheid. Het zijn niet zo zeer de omstandigheden in het leven, maar onze houding er tegenover, die ons gelukkig of ongelukkig maakt.

HB

VAN DE BESTUURSTAFEL

Het bestuur nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 17 februari 2004 in de grote zaal van de Eendracht. Aanvang 19.30 uur.

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Vaststellen notulen 26 februari en 9 april 2003
4. Jaarverslag 2003
5. Jaarverslagen commissies en clubs 2003
6. Financieel jaarverslag 2003
7. Controle kascommissie door Mw. G. Spaa, Mw. M.Ankersmit-Vriezen en de heer H. Vossers
8. Vaststellen financieel jaarverslag 2003
9. Voorleggen begroting 2004
10. Bestuursverkiezing: Statutair aftredend en niet herkiesbaar Mw. J. Boezel-van Dam. Statutair aftredend en herkiesbaar Mw. W.M. Nijhof-Groen. Er is nog één vacature. Het bestuur stelt voor Mw. I. ter Maat-Tuenter en de heer L. van der Pol te benoemen als bestuursleden. Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij de secretaris.
11. Toekomst van de afdeling
12. Rondvraag
13. Sluiting

Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd. Een week voor de vergadering liggen de financiële stukken ter inzage bij de heer G. Hengeveld. Graag voor bezoek een afspraak maken, tel. (0315) 24 21 36.



PRATEN OVER “INNERLIJKE VREDE” ; EEN THEMA VOOR JONG EN OUD

Op zondag 8 februari a.s. zal er weer een jeugddienst plaatsvinden in de Eendracht. De jongeren die in de gespreksdienst van november j.l. een waardevolle inbreng hebben getoond, zijn wederom bereid hun medewerking te verlenen. Het thema van deze dienst zal zijn “innerlijke vrede”. In een wereld vol strijd en geweld lijkt het begrip vrede soms een onbereikbaar ideaal. Maar wanneer we in ons eigen hart kijken, kunnen we dan wel vrede vinden? Innerlijke vrede? Of is er nog veel strijd te leveren om je eigen plek te veroveren? Om relaties te onderhouden? Om jezelf te kunnen zijn? Vecht jij voor je idealen? Voor je geluk? En hoever ga je hierin?

U bent allen van harte uitgenodigd om hierover mee te praten, om 10.00 uur in zaal de Eendracht.

Marjan Hengeveld

LEZINGEN HERFST/WINTER 2003/2004

Deze lezingen vinden plaats in zaal “de Eendracht”,
Beatrixstraat 1a, aanvang 20.00 uur, tenzij anders vermeld.

De prijzen zijn gewijzigd: Toegangs prijs: € 7,50.

Koffie/thee € 1,25 per kop.

- | | |
|--------------------------------------|---|
| Dinsdag
10 februari | Ds. Menno Rougoor: “Religie en humor”.
Wie ook van godsdienstige zaken het betreffelijke weet in te zien, heeft een volwassen geloof, waaraan een gevoel van humor niet vreemd is. |
| Dinsdag
23 maart | Mw. Lidwien van Geffen: “De diepere betekenis van sprookjes”. De beelden uit sprookjes kunnen ons helpen meer van ons onderbewustzijn te begrijpen. |

N.B. De lezing van Menno Rougoor is verzet van 17 naar 10 februari.

VERSLAG LEZING

“ERVARINGEN VAN EEN GEVANGENISPREDIKANT”.

Op dinsdag 20 januari werd in de Eendracht in Varsseveld een lezing verzorgd door Ds A. Schoneveld, die jaren geestelijk verzorger is geweest in de Rekkense inrichting. Het thema van deze avond luidde: “Ervaringen van een gevangenispredikant”.

Eind jaren ‘60 begin 70-er jaren werkte de heer Schoneveld als geestelijk verzorger in de Rekkense inrichting, welke toentertijd nog gekenmerkt werd door een christelijk uitgangspunt. Niettemin deed de ontkerkelijking reeds zijn intrede zo ook in de Rekkense inrichting. Beleidsmatig gingen pedagogische en psychologische aspecten een steeds prominentere rol spelen, met als gevolg dat het geen vanzelfsprekendheid was dat een bestuursfunctie werd vervuld door een theoloog. Hoge verwachtingen bleven uit. Het roer moest om en de inrichting moest worden geprofessionaliseerd. Vanuit een teamgerichte werkhouding trachtten men tot een beter resultaat te komen. Pedagogen, psychologen, theologen en maatschappelijk werkers moesten goed samenwerken, om zo meer inzicht te creëren teneinde een beter resultaat te boeken.

Dagelijks kwam de heer Schoneveld in aanraking met het wel en wee van de gedetineerden. De mensen uit de Rekkense inrichting zijn al voor hun detentie vaak geconfronteerd met zeer ingrijpende gebeurtenissen.

Mensen waarmee hij werd geconfronteerd waren onder andere prostituees, voor wie aan deze carrière al een afschuwelijke jeugd is vooraf gegaan! Sommigen waren in de jeugd verkracht of er was sprake van incest. Deze meiden hielden er een speciale kijk op mannen op na. Een ongelukkige jeugd, waardoor men in de prostitutie belandde en wat dan uiteindelijk resulteerde in de Rekkense inrichting. Ds. Schoneveld grijpt menigmaal terug naar het heden en maakt hierin een parallel met bijvoorbeeld Rob Oudkerk. De dames op de Theemsweg (tippelzone), zijn meisjes die volledig ontheemd op deze plek terecht zijn gekomen. Soms komen ze uit een inrichting of komen er uiteindelijk terecht. Zij waren zeer recht voor de raap en hielden Ds Schoneveld en collegae

menigmaal een spiegel voor. Mensen die pedofiel gedrag vertonen, niet omdat zij zelf deze gevoelens koesteren, maar omdat deze in de jeugd door een ouder/ opvoeder zijn voorgedaan. Kinderen hebben een enorme solidariteit naar hun ouders. Zij groeien veelal uit naar het beeld wat hen is voorgehouden. Een ieder van deze kinderen is op zoek naar een voorzienigheid, een bepaalde behoefte ergens bij te horen. Op zoek naar een bepaalde bekering. Zij zijn slachtoffer van een heilloos lot! Zij willen niet gezien worden als geval, maar het gevoel hebben als individu belangrijk te zijn en hun bestaansrecht waarborgen en bevestigd zien. Men zoekt naar een plek waar men belangrijk is en waar men zich veilig kan en mag voelen. Gelukkig wordt nu veel meer de achtergrond belicht, en is de gedetineerde zelf niet alleen de zondebok.

Ds Schoneveld heeft ondanks de pijn, het verdriet en de ellende, kennis gemaakt met zeer kleurrijke personen! Vandaag de dag zijn de gedetineerden vaak zeer gewelddadig en sommige zijn zelfs ernstig gestoord. Vroeger kwam het voor dat men ook voor veel minder vergrijp in dergelijke inrichtingen terecht kwam!

Het is een uiterst moeilijke opgave deze fragiele mensen te doorgronden en als geestelijk verzorger moet je daarom ook als het ware in het donker kunnen kijken, aldus Schoneveld. Men moet zeker oppassen niet horloges te gaan repareren met nijptangen!

Uitsluitend wanneer therapeuten en dienstverleners als een sterk team samenwerken kun je deze kwetsbare groep helpen. Pas dan zal men deze groep doorgronden en zal een gedetineerde uiteindelijk zijn levensweg durven en kunnen herbergen. Om bepaalde zienswijzen en gedachten te benadrukken lardeerde Ds. Schoneveld de gehele avond met toepasselijke uitspraken en -gedichten.



Ds Schoneveld begon zijn betoog met een gedicht van Neeltje Maria Min, die op mooie wijze de visie van de gedetineerde, in de ervaring van de heer Schoneveld, illustreert. Deze wil ik u niet onthouden:

Joke Jansen-van Campen

NEELTJE MARIA MIN

*Mijn moeder is mijn naam vergeten
mijn kind weet nog niet hoe ik heet
hoe moet ik mij geborgen weten?*

*Noem mij! Bevestig mijn bestaan!
Laat mijn naam zijn als een keten.
Noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam!*

Voor wie ik lief heb , wil ik heten!

OVERIGE ACTIVITEITEN IN FEBRUARI

BERICHT VAN DE VROUWENCLUBS

Vrouwenclub I en II komen bijeen op 12 en 26 februari.

GEMEENTEAVOND

Woensdag 10 maart om 20.00 uur in zaal “De Eendracht”: “Spel met een droom”. Toneelspel in vijf bedrijven van Hans Nesna door toneelvereniging “t Buurtschap” uit Sinderen.



KERKKOOR

Ons koor start op donderdagavond 12 februari om 20.00 uur weer met de wekelijkse repetities in de Eendracht. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

60+CLUB

Vereniging Kruiswerk Oost-Gelderland

Dinsdag 10 februari wordt u weer van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst van de 60+club. Deze middag zal iemand van de Vereniging Kruiswerk Oost-Gelderland een voorlichtingsmiddag verzorgen over de ontwikkelingen in zorgland, de voor- en nadelen van het persoonsgebonden budget, hoe je het aan moet vragen en ondersteuningsmogelijkheden vanuit met name de vereniging. Ook geven ze een beeld van wat de vereniging doet. We verwachten dat het een bijzonder interessante middag wordt waar we veel van op kunnen steken. Zoals gebruikelijk is de koffie/thee rond half drie weer klaar.

Graag tot ziens.

Noteer de volgende datums alvast in uw agenda:

- 9 maart Film over Varsseveld
- 13 april Lezing met dia's over uilen door de heer Langwerden
- 11 mei "Een koffer met verhalen" door de heer Wim Nijhof uit Apeldoorn.

Verslag 60+ club van 13 januari

Om half drie werd een flinke groep aanwezig door Janny welkom geheten. Behalve een welkom en de beste wensen voor 2004 had ze een zeer passend "levensrecept" voor het jaar 2004. Onder het genot van koffie of thee en onbepert "kniepertjes" eten, terwijl tegelijkertijd onderling goede wensen werden uitgewisseld, werden in een gezellige sfeer de "oude" en nieuwste nieuwtjes uitgewisseld. Daarna werden videobeelden vertoond van het bezoek indertijd aan 's Heerenberg en aan het "Klooster Franciscanessen van Denekamp" te Denekamp. Naar aanleiding van deze beelden welke voor velen zeer herkenbaar waren, werden nog weer herinneringen opgehaald. Voor degenen die hun heimwee nog een beetje willen stillen is er nog "De Eendracht" van oktober 2003 waarin een uitgebreid verslag is opgenomen van het bezoek aan Denekamp.

Het bekende borreluurtje was uitstekend verzorgd. Een vlotte bediening in allerlei soorten en maten en dito hapjes. Tot aller verrassing kwamen toen "Thomasvaer en Pieternel" opdraven. Zij gaven op rijm een overzicht van de gang van zaken op de 60+ middagen en een jaaroverzicht van 2003.



Thomasvaer en Pieternel,

T. Goh Pieternel zie je al die mensen

P. Ja, suffie, die hebben we net allemaal een gelukkig nieuwjaar staan wensen.

T. Komen die speciaal ons horen?

P. Hopelijk kan ons verhaal ze bekoren

T. Niet zo onzeker Pieternel

P. Als ze 't niets vinden horen we 't wel.

T. We komen even uit de poppenkast

P. Voor de mensen die ons niet kennen, want die zijn er vast

T. Dat is Pieternel en ik ben Thomasvaer.

P. In het nieuwe jaar komen we altijd even bij elkaar

T. We nemen door het afgelopen jaar.

P. Nieuwtjes, missers en gebeurtenissen

T. Die wil menig zestig plusser niet missen.

P. Laten we nu maar starten

T. Anders speelt de tijd ons nog parten

P. De nieuwjaarsvisite in 2003 was zonder Thomasvaer

T. Dus nam Pieternel mij waar.

P. Er werd gedanst en gezongen o.l.v Henny Hallerdijk op de trekzak

T. En er was een bijzonder optreden van een weggelopen knecht in een boerenpak.

P. Jao hi at 't vleis van Poetjen en Kieseman
 T. Maor an mensenvleis door kreeg i um neet an.
 P. Het hapje en drankje was wel naar de zin
 P. En zo hadden we aan 2003 een begin.
 T. 11 februari , weet je nog mijn beste Pieternel
 P. Er zou wat komen op het TV toestel.
 T. Een mooie film over Oud Varsseveld
 P. Daar was al heel wat over verteld
 T. Er waren dan ook heel wat dames en heren op komen dagen.
 P. Om te kijken of ze ook oude bekenden zagen
 T. Het pakt allemaal heel anders uit
 P. Ze zagen werkelijk geen fluit.
 T. Een tweede band werd erbij gehaald
 P. Maar ook deze faalt.
 T. Maar al met al hadden ze toch lol
 P. Want ook het contact met elkaar speelt een grote rol.
 T. In maart kwam molenaar Jan
 P. Om te vertellen wat de molen de Engel zoal kan.
 T. Het was een interessant verhaal.
 P. En voor de koek bij de koffie zorgde zijn gemaal.
 T. In april kregen we van Irma les in zang
 P. Want als je kunt praten ben je voor zingen ook niet bang
 T. Oorspronkelijk zou Irma muziekgeschiedenis gaan studeren
 P. Maar zingen wilde ze ook graag leren.
 T. De kunst van zingen is de ademstroom laten trillen
 P. Ja, want anders ga je heel erg gillen.
 T. Je kunt veel stemmen uit proberen
 P. Zo kun je de tweng, de borst- en kopstem leren.
 T. Irma heeft ons veel geleerd
 P. En aan het eind was de 60 plus club in een zangkoor getransfor-
 meerd.
 T. In mei gingen we naar het Landfort toe
 P. Maar werden van het wandelen niet moe.
 T. Want het I.V.N. had alles op dia's staan
 P. En zo konden we langs de mooiste plekjes gaan.
 T. Dit was tevens de laatste bijeenkomst van het seizoen

P. In de vakantie kun je dan op de 2e dinsdag iets anders gaan doen.
T. Het reisje in september is traditie
P. Maar ze gingen heus niet op het fietsie
T. Maar met auto's en een bus zowaar
P. En ze hadden het gezellig met elkaar.
T. Naar Denekamp ging de tocht
P. Waar men het klooster van de Franciscanessen bezoekt.
T. Zuster Fernando verwachtte ze daar.
P. De koffie met cake stond al klaar.
T. Daarna vertelde ze over haar leven
P. En hoe ze ertoe kwam zich in het klooster te begeven.
T. Ook hebben ze het klooster gezien
P. En werden van een uitgebreide broodmaaltijd voorzien.
T. In oktober kwam het OLDE GETROUW
P. Met een modeshow voor man en vrouw
T. De lange onderbokse, de nachtpon en de broek met kant.
P. En aan de arm hadden ze de eiermand
T. Het slot was natuurlijk het bruidspaar in hun mooie kledij
P. Ook werd er gedanst in een lange rij.
T. Bertha heeft alles uitgelegd
P. Het was een leuke middag en daar is niets teveel mee gezegd.
T. November was de heer Wiersma aan het woord
P. Vertelde over gehoor hulpmiddelen, zodat je beter hoort.
T. Er zijn toestellen voor achter het oor, en er in.
P. Je moet er één nemen die is naar de zin.
T. Wil men met slechthorenden praten gaan
P. Ga dan vooral niet achter ze staan.
T. Deze middag was ook weer heel interessant
P. De folders van de heer Wiersma gingen goed van de hand
T. Dit was tevens de laatste bijeenkomst van het jaar.
P. Want in december komen ze niet bij elkaar.
T. Op 2004 brengen wij een toast
P. En natuurlijk ook op u allen PROOST.
T. We zijn jullie nu niet langer meer tot last
P. We verdwijnen weer in de poppenkast.

Met een spontaan en welverdiend applaus verdwenen Pieternel en Thomasvaer weer achter de coulissen.

In haar slotwoord bedankte Janny de aanwezigen voor hun komst (zonder publiek geen voorstelling).

Onzerzijds gaat onze dank uit naar Janny en Gerda voor de vertolking van Pieternel en Thomasvaer en diegenen die op vlotte manier de bediening verzorgden. Het was weer een geslaagde middag en dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst.

ADRESSEN VAN DE KERKEN IN DE AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN

Deze treft u aan in een speciaal vervaardigd boekje dat u aantreft op de tafels bij in/uitgang van de kerk en de Eendracht. U kunt dit boekje gratis meenemen.

Afd. Aalten: Prinsenstraat 27

Afd. Dinxperlo: Wilhelminastraat 13

Afd. Zelhem: Piersonstraat 4

ACTIVITEITEN BIJ DE FEDERATIE VAN NED. HERVORMDE GEMEENTE EN DE GEREFORMEERDE KERK

- Dinsdag 10 februari, 10.00 uur: Ontmoeting rond de Bijbel in De Bettenkamp o.l.v. een predikant(e).
- Donderdag 29 januari, 20.00 uur: Boekbespreking in de Keurhorst o.l.v. ds. P. Dekker.
- Donderdag 4 maart, 20.00 uur: Geloof jij dat? in de Laurentiuskerk o.l.v. een predikant(e).

AMNESTY INTERNATIONAL VARSSEVELD

Goed nieuws. Na nationale en internationale druk is de dreigende executie van de Iraanse Afsaneh Norouzi uitgesteld. Ze is veroordeeld voor moord



op het hoofd van de politie in Kish. Ze heeft de moord gepleegd uit zelfverdediging omdat hij haar wilde verkrachten. Amnesty voerde een

bliksemactie en een actie via het vrouwen netwerk.

In februari zijn er weer drie brieven.

De eerste gaat naar de regering in Oostenrijk. Er wordt opheldering gevraagd over de dood van een gevangene uit Mauretanië. De tweede is voor de regering in Turkmenistan. Voor een dienstweigeraar op religieuze gronden, die gezondheidsproblemen heeft, wordt onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating gevraagd.

De derde brief gaat naar Indonesië. Er wordt om opheldering gevraagd over de moord op een mensenrechtenactivist.

Inlichtingen over de brieven via telefoon: 617393 of 243077.



Tekeningen van kinderen van de zondagsschool

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



Voorganger:

Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld,
(0315) 24 20 80, meijerpaumen@zonnet.nl

Secretariaat:

N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2^b, 7065 AH Sinderen,
(0315) 24 12 06, willynijhof@planet.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

B.H. Kraan, Zelhewseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85

Verenigingszaal:

“De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Penningmeester/administrateur:

Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld,
(0315) 24 21 36, g.j.hengeveld@freeler.nl

Gironummer:

846569 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Bankrekeningen:

Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265.
Allen staan t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Website: www.xs4all.nl/~nnpb

E-mail-adres: nnpb@xs4all.nl

Vrouwenclubs:

Voor I: Mw. D. Vrieze-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75,

Voor II: Mw. M. Jansen-Zeeplat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18

60+ Club:

Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 24 40 49, info@nijhof-keukens.nl

Verzorging “Eendracht”:

Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp,
(0315) 29 85 59, digirini@xs4all.nl

Verzendklaar maken:

Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN Westendorp,
(0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake, Hr. G.H. Schepers,
Mw. D. ten Brinke-Rougoor en Mw. J.C. Sturris-Heijink.

Kopij adressen en redactie:

Rinus Luijmes (zie **Verzorging “Eendracht”**), ds. A.M.J. Meijer (zie **Voorganger**),
Mw. E. Wennink, Kerveld 9, 7006 TA Doetinchem, esseldien@planet.nl
H. Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@euronet.nl.

Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, erna@fam-wolsink.myweb.nl en
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. 0315 717542

NPB-Koor secretariaat:

Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

Autodienst:

zie: **Secretariaat**

Cassettedienst:

Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55

Februari 2004

- Zondag
1 februari Geen dienst.
- Zondag
8 februari 10.00 uur: Dienst van en door jongeren met als thema:
"Innerlijke vrede". Deze dienst zal plaatsvinden in de Een-
dracht, Beatrixstraat 1a.
Zie voor toelichting pag. 13 van deze editie. Gelijkijdig
zondagsschool. Tijdens of na afloop van de dienst koffie.
- Zondag
15 februari 10.00 uur: Ds A.M.J. Meijer, thema: : "Vluchten kan niet
meer" bij Marcus 6:30-34. Na afloop van deze dienst koffie.
- Zondag
22 februari 10.00 uur: Ds A.M.J. Meijer, thema: "Waarom ontlene wij
onze houvast", bij Lucas 6: 17, 20-26
- Zondag
29 februari 10.00 uur: Mw. Angelique Niks-van Oosten, thema:
"Afstand en nabijheid", bij Lucas 15: 11-32
- Zondag
7 maart Geen dienst.