

75^{ste} Jaargang

nr. 571

Februari 2009

In dit nummer o.a. :

| | |
|----------------|----|
| | 5 |
| | 13 |
| Gemeente avond | 17 |

OVERDENKING

Het onzevader

Nee, dit is geen schrijffout, want sinds het laatste nationaal dictee weten we dat we dit gebed zo moeten schrijven, dus aan elkaar. In het gebed zelf gaat het vervolgens wel anders: “Onze Vader die ...”, want dan spreek je Hem aan en is het niet meer de titel van een gebed. Je bent nooit te oud om te leren, zo zie je maar weer.

Het onzevader is een gebed dat velen van ons vroeger hebben leren afraffelen, zonder ons bewust te zijn van de prachtige woorden. Ik herinner me nog goed, hoe mijn opoe dat deed, na het eten. Het ging zo snel dat wij als kinderen het nauwelijks konden volgen. Wij von-

den het ook prima dat het zo snel ging, want we wilden natuurlijk zo snel mogelijk van tafel, om weer te kunnen gaan spelen.

Het bewust lezen van “Het onzevader” kwam bij mij pas later.

Tijdens een begrafenis waar ik de vorige week bij aanwezig was, werd ons gevraagd om na elke bede (die langzaam en aandachtig werd opgezegd) een moment stil te zijn, om de inhoud van de tekst goed op ons in te laten werken. En werkelijk, die oude woorden kregen daardoor een veel diepere betekenis.

Bidden is moeilijk, want hoe doe je dat en wat is het ‘adres’ waarheen het gebed verzonden dient te worden? Wie is ‘Onze Vader’? God is niet in beelden te vangen. Bidden is dan ook een ‘heidens karwei’.

Bidden is volgens mij niet vragen of de Eeuwige ons wil begrijpen, maar vragen om kracht voor onszelf, om moed, wijsheid en de bereidheid zelf in te grijpen. Niet vragen om wonderen, maar vragen om je eigen verandering. Al deze dingen liggen ingebed in “Het onzevader”.

Onze Vader. ‘Onze Vader’, Hij (Zij, ‘Onze Moeder’) is er voor iedereen. Als Hij Vader is, dan zijn wij mensen zijn kinderen; geen knechten, slaven, of onmondige mensen. Niet gedomineerd, maar geïnspireerd. Zoals Jezus God ‘zijn vader’ noemde, zo mogen wij hem ook onze Vader noemen.

Die in de hemel zijt. Nico ter Linden zegt: “God woont boven het dak van ons denken”. Hij die in het verborgene woont. De Eeuwige kan niet in een systeem worden opgesloten. De hemel is niet een plaats ver weg, maar het is de beschutting die onze wereld omgeeft en doordringt. Zo is de hemel ook op aarde.

‘Onze Vader die in de hemel zijt’: niemands bezit, maar iedereen nabij.

Uw naam worde geheiligd. De naam is jouw identiteit. Jouw naam dat ben je zelf. De godsnaam is ‘Ik ben er’. Hij is een bondgenoot. Een naam dus vol warmte als een mantel om ons heen.

Die naam is niet alleen een woord, maar een werkelijkheid die geheiligd moet worden. Zijn naam betekent grond onder onze voeten, een zin voor het leven, een doel en een weg.

Uw Koninkrijk kome. Een woord van hoop, maar het koninkrijk van God is wèl een werkprogramma voor ons mensen. We moeten het zelf doen. Dat betekent vernieuwing van onszelf en verandering in deze wereld. Geen ingreep van Boven, maar door ingrijpen van mensen. Soms breekt zijn Licht in mensen door, onstuitbaar. Dan raakt de hemel de aarde.

Uw wil geschiede. Wat is Gods wil? Is dat nauwgezet de wet volgen? De Tien geboden misschien? Tegen mijn leerlingen zei ik altijd: “Je hebt eigenlijk helemaal geen wetboek nodig, want we worden allemaal geboren met een wetboek in ons. Als je heel serieus bij jezelf te rade gaat, dan weet je diep in jezelf wel wat goed is en wat niet.”

Gelijk in de hemel, also ook op deze aarde. Ik ben geneigd om deze twee samen te nemen, omdat volgens mij hemel en aarde samenvallen in het ‘hier en nu’, in ‘het vroeger en toen’ en in ‘het later en dan’

Geef ons heden ons dagelijks brood. ‘Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben’, zo wordt het verwoord in de Nieuwe Bijbelvertaling. Maar van brood alleen kunnen wij niet leven. We dienen ook geestelijk voedsel tot ons te nemen. Dan wordt ‘brood’ de inspiratie, die we nodig hebben om contact te houden met onze goddelijke bron.

En vergeef ons onze schulden. Wie zijn fouten inziet en spijt heeft van zijn daden, bij hem/haar zijn de schulden dan eigenlijk al vergeven. We zouden, net als een padvinder, eigenlijk elke avond even voor de spiegel moeten gaan staan en aan onszelf vragen: “Hoe was mijn dag? Wat was goed, wat moet een volgende keer anders?”

Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Zijn we echt in staat om de ander te vergeven? In alle gevallen? Ik denk dat dit het moeilijkste gebod is wat bestaat. Als alle rancune uit de wereld zou verdwijnen, dan pas kan het echt vrede zijn!

En leid ons niet in verzoeking. Verzoeking is altijd aanwezig en we dienen standvastig te zijn in het alsmaar raadplegen van ons ‘innerlijk’ wetboek.

Maar verlos ons van de boze. Verlossing: wij als mensen zijn verantwoordelijk voor onze daden. Op ons komt het aan of we ons verlost weten of niet.

*Want van U is het Koninkrijk
De kracht en de heerlijkheid*

Tot in Eeuwigheid. De bron waaruit leven kwam en waarin leven terugkeert; de bron van de altijd aanwezige Liefde.

Hermien Bleumink

Vragen staat vrij...

Deze maand raakte ik na de Levensviering van 11 januari in ons Witte Kerkje tijdens het koffiedrinken in de Eendracht in gesprek over het onderwerp 'zegenen'. Aan het einde van een samenkomst op de zondagen en ook bij uitvaarten, wordt immers traditiegetrouw altijd wel een zegen uitgesproken. Wat valt er kortweg over zegenen te zeggen?

De oorspronkelijk bedoeling van zegenen is heil of voorspoed brengen. In de loop der tijd kreeg het ook betrekking op het uitspreken van een formule waarmee men poogt iemand heil of voorspoed te geven.

Al in de tijd van [Boeddha](#), dus ver voor Christus, werd verondersteld dat zegeningen van de goden afkomstig zijn. De Boeddha bracht de betekenis van wat een werkelijke zegening is terug naar wat duidelijk zichtbaar en essentieel is in het leven van mensen, waardoor mensen gelukkig zijn en ware voorspoed beleven, waar zij zelf grote invloed op kunnen uitoefenen. In die zin is er niets op tegen als mensen andere mensen zegenen.

Het Hebreeuwse woord voor 'zegen' is in het Grieks vertaald met *eulogia* en in het Latijn met *benedictio*, wat letterlijk betekent: 'het goed zeggen'. De oudste en meest gebruikte joods-christelijke zegenformule is ongetwijfeld de priesterlijke zegen uit [Numeri](#) 6. Deze luidt: "*De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.*"

Wat een zegen vanuit [Bijbels](#) gezichtspunt inhoudt, blijkt het beste uit

de toevoeging aan de priesterlijke zegen in Numeri. Daar staat de belofte aan de joodse [priesters](#): *"Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen."* Wanneer een gevolmachtigde dus deze zegen uitspreekt, zal God zich er dus binnen de verbondsbepalingen aan verbinden. Dan is God gelijk aan de Zegenaar in de zegenaar.

Zegenen werd gaandeweg een ritueel om de Christelijke God of de aangeropen heilige gunstig te stemmen. De zegen werd zelfs een product die de middeleeuwse Kerk op lucratieve wijze ging verkopen zoals, ook in mijn jonge jaren nog steeds huisdieren en ook auto's werden gezegend. Maar het zegenen als het 'goed zeggen' en 'heil brengen' leeft nog altijd voort in de uitdrukking 'alle zegen komt van boven', en 'wat een zegen!' als het gaat om een gelukkig voorval. In het algemeen kan worden gezegd dat aan het einde van een [protestantse](#) kerkdienst aan de geloofsgemeenschap de zegen wordt gegeven. Dit is meer dan alleen het uitspreken van een wens, dit is de zekerheid dat God deze zegen ook daadwerkelijk aan alle aanwezigen zal geven, zo luidt het uitgangspunt.

Vraagt u zichzelf wel eens af: hoe vaak ben ik in mijn leven eigenlijk persoonlijk gezegend? En door wie dan? Bij een bevestiging tot ambtsdraagster door een predikant in de kerk? Door uw vader of uw moeder toen u 's avonds bang was en niet slapen kon, of misschien bij uw huwelijk? Of was u erbij toen uw vader of moeder, uw oma of uw opa ging sterven en gezegend werd voor de laatste reis? Of is het zo lang geleden dat u het zich niet kunt herinneren? Denkt u: ik ben maar weinig gezegend in mijn leven. Ja, elke zondag krijgen mensen in ons witte kerkje aan het slot de zegen mee. Daarbij is iedereen welkom en die zegen is ook voor iedereen persoonlijk bedoeld.

Ook in ons gewone taalgebruik komt het 'zegenen' terug: Engelsen zeggen bijv.: "Goodbye", (afkorting van: May God be with you: moge God met je zijn). In de Oostenrijkse bergen groet men elkaar met "Grüss Gott" (= Ik groet de God in u). En als je eens telefoneert met een Afrikaanse medechristen, dan is het zomaar mogelijk, dat je begroet wordt met "Praise the Lord" en dat je aan het eind van het gesprek elkaar "God Bless You" toewenst. Er wordt, zo beschouwd,

wat gezegend in stad en land. En daarmee lijkt het zelfs even heel gewoon te zijn allemaal.

En toch gaan wij er maar al te vaak van uit dat zegenen iets heel bijzonders is. Na afloop van een ontmoeting zegt u tegen elkaar: “Nog een fijne dag verder”. We zeggen niet: “Moge God je zegenen vandaag” of “Ik zegen je voor deze dag”. Mensen die bijzonder werk te verrichten hebben, wensen we ‘veel succes’ en niet of weinig ‘Gods zegen’ toe. We zijn, zo beschouwd, ook nogal zuinig met de zegen.

En daarmee komen we bij de oorspronkelijke grondbetekenis van zegenen. Zegenen is: *met kracht vervullen*. De gezegende krijgt door de zegening in feite nieuwe kracht en moed en hoop. Er is dus eigenlijk voor mensen geen reden om het zegenen te laten, eerder om het meer toe te laten. Er is veel voor te zeggen om de zegen en het zegenen een ruimere plek te willen geven in ons leven. En misschien hangt dat wel af van het persoonlijk verlangen om al dan niet een zegening te willen geven of ontvangen. Laten we in elk geval elkaar en anderen tot zegen zijn en wees zelf, hoe dan ook, een gezegend mens....

Peter Samwel

Berichten uit de afdeling

Wij gedenken...

Mevrouw Antonia Schuurman-Cijnssen,

die in de vroege ochtend van 3 januari j.l. op 94-jarige leeftijd overleed. Zij had één dochter, drie gehuwde kleinkinderen en zes achterkleinkinderen, die met elkaar zorg hebben gedragen voor een waardig en respectvol afscheid. Binnen de familie werd zij veelal Oma Toos genoemd.

Toos Cijnssen werd, als vijfde en jongste kind van Gerrit Cijnssen en Alberta Hendrika Smeerdijk, in Brummen geboren op 14 april 1914. Ze had een onbezorgde jeugd waarin veel werd gezwommen en gefietst. Ze had ook een fijne tijd op school. Toen ze 19 jaar was, over-

leed haar vader. Dat was veel te vroeg natuurlijk en dat heeft daarom ook een diepe indruk op haar nagelaten.

In 1938 trouwt zij met Jan Willem Schuurman en ze gaan samen aan de Zelheweg in Varsseveld wonen. Uit dit huwelijk wordt Bep geboren.

Eind jaren veertig, begin jaren vijftig staat mevrouw Schuurman een poosje voor de klas als onderwijzeres. Ze was zelfs nog even tijdelijk hoofd van de openbare school in Sinderen.

Mevrouw Schuurman was een zorgzame vrouw. Zo verzorgde ze bijv. haar eigen moeder, die uiteindelijk 98 jaar geworden is, langdurig op haar ziekbed. Maar mevrouw Schuurman zorgde ook goed voor de dieren en de natuur en vooral voor de bloemen.

Ze was een ruimhartig mens die goed was voor zovelen.

Toen in vier jaar tijd zowel haar zus Betsie, als haar moeder en Jan, haar man, overleden, brak er een verdrietige tijd voor haar persoonlijk aan. Al het vertrouwde viel in een keer zomaar weg. Het is 1970. Inmiddels hadden dochter Bep en schoonzoon Ben hun drie kinderen. Zo ontstond 'Oma Toos'. Ze was dol op haar kleinkinderen en later ook op haar achterkleinkinderen. Frank en Ronny en Madelon gingen vroeger zo graag naar oma. Het was er gezellig, ze bakten, ze zongen en maakten er ook nog hun huiswerk. Een mooie tijd was dat.

Na 1982 krijgt mevrouw Schuurman last van zwaarmoedigheid en depressies, die komen en gaan. Ze heeft het er moeilijk mee door de jaren. In 2001 besluit ze dan uiteindelijk zelf dat ze in de Bettenkamp wil gaan wonen, nadat ze in 1996 ook nog eens haar enige schoonzoon Ben aan de dood heeft moeten afstaan...

Aanvankelijk knapt ze daar goed op van haar depressies. Ze is er het zonnetje in huis, loopt er modeshows, zit in de cliëntenraad, kaart, rummikubt en doet aan alle activiteiten graag mee. Toch komen de depressies helaas weer terug. En alhoewel veel mensen doen wat ze kunnen, wordt het leven er voor mevrouw Schuurman toch niet gemakkelijker op. Al langere tijd leek het er op de laatste tijd, althans dat gaf ze zelf dan aan, dat zij wel met haar leven klaar was.

Natuurlijk wil niemand een lieve vrouw als 'oma Toos' graag missen; tegelijkertijd gunde haar hele familie haar de rust en de vrede die zij zo zocht. Op zaterdagmorgen 3 januari is ze dus, precies zo, van hier heengegaan....

Op de rouwkaart stond te lezen:

Ze was moe van deze lange reis.

*Al wat ze vroeg, was een rustige slaap
en dromen van hen die ze liefhad...*

En zo is het voor iedereen goed...

Lief & leed

Mevrouw Oosterhoff-Heida is ontslagen uit het Slingeland Ziekenhuis. Zij revalideert op dit moment in Zorgcentrum Schavenweide, Schavenweide 1 - Aanleunwoning 39 -, 7003 EA Doetinchem. Ik wens haar van hieruit een spoedig herstel toe.

De heer J.B. Westerveld heeft vanaf 6 januari een paar weken in het Slingeland Ziekenhuis doorgebracht. Toch nog onverwacht is hij vrij plotseling overleden op zaterdag 24 januari j.l.

De heer H.W. Dimmeldaal heeft een operatie ondergaan in het Slingeland Ziekenhuis. Wij wensen hem van hieruit een spoedig herstel toe en veel beterschap.

Op woensdag 21 januari j.l. was de afscheidsbijeenkomst van mevrouw Tineke de Vries-Koenderink. Zij was ruim 55 jaar getrouwd met **de heer Jan de Vries**, lid van onze geloofsgemeenschap.

Van hieruit wensen wij hem veel sterkte toe bij het verwerken van dit dierbare verlies.

De heer J.W. Nijhof is op donderdag 22 januari in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem geopereerd. Ook hem wensen wij van harte beterschap en alle goeds bij zijn herstel.

Schoolse zaken

Ik las een verhaal aan de kinderen voor. Dat doe ik wel vaker, want in verhalen kunnen mooie boodschappen verpakt zitten die we dan even met elkaar in zo'n les op school bespreken. Joanne Klink schreef het boek 'Het Huis van Licht', waar ik nogal eens uit voor-

lees bij de kleintjes. Het verhaal dat ik hier bedoel is een soort van schaduwverhaal naast Mattheüs 6:25-34...

Ik citeer de laatste regels uit dit verhaal uit 'Het Huis van Licht':
'Waar maak je je toch druk om! Maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Morgen zie je wel weer. Het leven is toch belangrijker dan wat je hebt. Zelf ben je toch meer dan je kleren? En wat God met ons van plan is, is oneindig meer dan ons hebben en houden. Zelfs meer dan ons leven.'

Ik vertelde de kinderen dat er mensen zijn die graag naar anderen toe de indruk willen wekken dat ze mooie mensen zijn door er vooral aan de buitenkant mooi uit te zien. Ze zorgen dat hun haar goed zit, dat ze modieuze kleren dragen en dat hun schoenen glimmen. Zo wekken zij dan soms de indruk dat ze ook van binnen goed en mooi zijn. Nu is dat misschien ook wel zo, maar de buitenkant zegt eigenlijk niets met zekerheid over de binnenkant, zei ik tegen de kinderen.

Eén van de kinderen in de klas, antwoordde toen heel spontaan: 'Het is eigenlijk net als bij een boek hè, dat koop je ook niet in de winkel vanwege de mooie kافت alleen. Als ik wil weten of het een mooi boek is, moet ik eerst weten wat er in staat....'

Of nog anders gezegd: *Oordeel niet op basis van uiterlijk. Een rijk gevuld hart kan verstopt gaan onder een armzalige jas.*

Mensen die...

- . . positief zijn, overwinnen de negativiteit.
- . . vrolijk zijn, overwinnen de somberheid.
- . . vriendelijk zijn, overwinnen de agressie.
- . . die moedig zijn, overwinnen de angst.
- . . goed zijn, overwinnen de boosheid.
- . . vergevingsgezind zijn, overwinnen de haat.
- . . vrijgevig zijn, overwinnen de hebzucht.
- . . die wijs zijn, overwinnen de dwaasheid.
- . . die genadig zijn, overwinnen de wraakzucht.

- . . die mild zijn, overwinnen de bitterheid.
- . . de waarheid liefhebben, overwinnen de leugen.
- . . die vertrouwen hebben, overwinnen cynisme.
- . . bidden, overwinnen de bezorgdheid.
- . . dankbaar zijn, overwinnen onverschilligheid.
- . . geloven, overwinnen zinloosheid.

(Bron: Korpsbrief Leger des Heils)

Bijzondere viering in Varsseveld

In de viering op zondag 15 februari om 10.00 uur in de grote zaal van **“de Eendracht”** gaat de heer Conno Vlaardingerbroek voor.

Na deze viering ontvangt u een kop koffie, waarbij u zich kunt voor bereiden op het stellen van vragen in de daarop volgende discussie.

Natuurlijk hebt u vragen naar aanleiding van de overdenking van Conno, zie hiervoor ook zinsneden uit z'n overdenking aan het eind van dit stukje.

Na afloop kunt u opnieuw van een kopje koffie of thee genieten.

Hierbij enkele zinsneden uit zijn overdenking:

Wat mis ik in de wereld van vandaag?

Geloof is dat wat mij of ons op de been houdt?

Hoe zit het met lang "vergeten" deugden? Is mijn wereld en de betekenis die ik aan mijn waarneming en overtuigingen geef en heb, een goede positieve leidraad om het leven te leven en te doorleven, zoals ik dat nu doe?

Waar hou ik me aan vast en wat hebben we nodig om op onze gegeven vierkante meter speelruimte keuzes te maken die er toe doen?



Een overdenking vol vragen en wisselende invalshoeken die wellicht even hoopvol doet wegdrijven uit de wereld zoals die zich aan ons voltrekt.

Soms is stilte genoeg of een woord dat ons bemoedigt.

Kortom inspiratie of op z'n minst een poging daartoe.

Locatie Dinxperlo

In Dinxperlo is het nieuwe jaar rustig begonnen. De eerste samenkomst was op 24 januari. Het Thema was : “De cirkel van het leven.” Het is een thema dat eigenlijk afkomstig is uit de film “The Lion King” (De Leeuwenkoning) . Hierin legt de koning van de dieren aan zijn zoon uit hoe het leven in elkaar zit. “Het is eten of gegeten worden, de één leeft voor de ander, de één zijn dood is de ander zijn brood.” Zo is dat tenminste in de dieren- en plantenwereld. Bij mensen kan het toch wel anders gaan, want een mens is een redelijk wezen en kan dus denken en liefhebben. Misschien kan “eten of gegeten worden” daardoor veranderen in “leven en laten leven.”

Elton John maakte er een mooi lied over, dat we tijdens de viering konden beluisteren:

De cirkel van het leven

Vanaf de dag dat we aankomen op de planeet
en glinsterend in de zon stappen
is er niet meer te zien dan er ooit gezien kan worden,
meer te doen dan ooit gedaan kan worden
Sommigen zeggen: "eet of word gegeten"
Sommigen zeggen: "leef en laat leven"

Maar iedereen is het met elkaar eens wanneer ze de massa volgen
Je zou nooit meer moeten nemen dan je geeft

In de cirkel van het leven
is het het rad van fortuin
Het is de sprong naar vertrouwen
Het is de band van hoop
totdat we onze plaats vinden
op het afgewonden pad
in de cirkel, de cirkel van het leven

Sommigen van ons vallen neer aan de kant van de weg
En sommigen van ons schieten naar de sterren
En sommigen van ons zeilen door onze zorgen
En sommigen moeten leven met de littekens

Er is veel te veel om hier te nemen
meer te vinden dan er ooit gevonden kan worden
Maar de zon, die hoog door de saffieren lucht rolt
Blijft groots en klein op de eindeloze ronde

In de cirkel van het leven
Het is het rad van fortuin
Het is de sprong naar vertrouwen
Het is de band van hoop
totdat we onze plaats vinden
op het afgewonden pad
in de cirkel, de cirkel van het leven

Elton John

De viering op 8 februari te Varsseveld

Op deze zondag zal ik om 10.00 uur voorgaan in Varsseveld.

Het zou fijn zijn als daar dan ook Dinxperloërs bij aanwezig zijn.

We hebben daarom gezorgd voor vervoer. Wie mee wil rijden dient om 9.30 uur bij de kerk aan de Wilhelminastraat aanwezig te zijn en kan dan instappen in één van de daar klaarstaande auto's.

Laten we er een fijn 'Dinxperloos' gebeuren van maken.

Hermien

Van de bestuurstafel

Dinxperloërs:

Om een vraag van enkelen van u te beantwoorden:

U kunt uw lidmaatschapsgeld, gulle gave, abonnementsgeld van ons maandblad 'Eendracht', als u nog geen lid bent, of andere betalingen overmaken op onze rekening bij de Rabobank:

36.48.54.553, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld.

Vermeld wel even welke betaling het betreft en voor welke periode.

60+Club

Verslag Nieuwjaarsvisite 13 januari 2009

Traditiegetrouw starten we het nieuwe jaar altijd met de "nieuwjaarsvisite". Deze middag staat in het teken van met elkaar van gedachten wisselen onder het genot van koffie/thee met wat lekkers gevolgd door een hapje en een drankje. En zo gebeurde het ook precies. Janny kon ruim dertig 60-plussers welkom heten en luidde de middag in met een paar toepasselijke gedichten. De knieperkes vonden goed aftrek en de hapjes en drankjes lieten zich goed smaken.

Tussendoor liet Gerda "de wasseldoek" z'n werk doen en las Janny nog het moderne sprookje van Hasj en Wietje voor. Kortom een gezellig samenzijn welke volgend jaar zeker weer een vervolg gaat krijgen. Een oude wens in onze streek is "völle heil en zegen, a'j mien niks geeft val i'j mien tegen" liet Janny voor alle aanwezigen vergezeld gaan van een ouderwetse "ni'jaorstoete" met apenootjes, walnoten en natuurlijk ook de alom bekende koetjesreep. Zij wenste allen een wel thuis en tot de volgende keer.

Uitnodiging 10 februari 2009

Dhr. Roeland Groen, politieagent in onze regio, zal ons deze middag wat komen vertellen over veiligheid in en om het huis. In deze tijd, waarin ook in onze omgeving de criminaliteit toeneemt is het niet verkeerd om van een deskundige te horen welke maatregelen we preventief kunnen nemen om de criminaliteit een stapje voor te zijn. We verwachten veel van deze middag en gaan er van uit dat velen van u op deze presentatie af komen. Zoals gebruikelijk staat om 14.30 uur de koffie/thee weer klaar. Tot dan.

Agenda 60+Club

- 10 febr.: Presentatie door politie, dhr. Roeland Groen.
Ondwerp: "Veiligheid in en om het huis"
- 10 mrt.: Lezing over de "Kwaksmölle" door Gerard Bruil
- 14 april: Mw. Beckus: Kloosterleven vroeger en nu.
- 12 mei: Reis met de Transsiberië Expres door
mw. Gerrie Wisselink-Radstake.

Volmaakt

Omdat het leven wordt bestuurd door een wet die altijd rechtvaardig, volmaakt en waar is, kan er geen onrechtvaardigheid zijn...

Als je de dingen in een duidelijker perspectief ziet, zul je zien, dat alles in je leven gebeurt om je ziel te beïnvloeden of je karakter te ontwikkelen en dat alles *in jou* samenwerkt om het volmaakte kind van God te worden.

Kerkkoor

De repetities voor de Pasen beginnen binnenkort weer. We hebben het een aantal weken rustig aan kunnen doen, wat betreft het zingen in ons kerkkoor, maar nu gaat het weer beginnen.

Op **donderdagavond 5 februari** a.s. willen we graag weer begin-

nen. Hopelijk zijn alle leden dan weer present.

Ik heb ooit eens een spreuk gelezen:

“Bij het zingen in een koor, blijf je de dokter voor”

en ik geloof dat hier een kern van waarheid in zit, en dat onze koorleden dat ook kunnen beamen. Dit zou een reden voor u kunnen zijn om ook te gaan zingen en wij kunnen u heel goed gebruiken. U bent altijd van harte welkom en ik nodig u hierbij dan ook uit om eens een repetitieavond bij te wonen. Proef de gezelligheid en het enthousiasme en wellicht gaat het naar meer smaken. Wij repeteren in het gebouw “De Eendracht” elke donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Leden en aspirant leden : graag tot ziens. Gerrit Hengeveld

Café Cult

Hotel Rwanda is een film uit 2004 die zich afspeelt in Rwanda tijdens de dagen van de genocide in 1994. Hij is gebaseerd op het waar gebeurde verhaal van Paul Rusesabagina als manager van Hôtel des Mille Collines in de Rwandese hoofdstad Kigali. In het jaar 1994 laait de strijd tussen de Hutu's en de Tutsi's op. Hier wordt ook hotelmanager Paul Rusesabagina mee geconfronteerd. Hij mengt zich niet in deze strijd, maar biedt in het hotel wel onderdak aan vele Hutu's en Tutsi's. Terwijl ze worden achtergelaten door buitenlandse gasten en VN-soldaten proberen ze te overleven in een wereld van haat en corruptie.

U bent welkom op vrijdag 30 januari om 20.30 uur, in de grote zaal van de “Eendracht”, Prinses Beatrixstraat 1a.

Agenda

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Vrijdag 27 februari: | Samenkomst zonder thema |
| Dinsdag 17 maart: | Filmavond: “Babel” |
| Vrijdag 27 maart: | Praten over en luisteren naar muziek |

Vrouwenclub

Martin Scheuter houdt donderdag 5 februari een dialezing voor de leden van de Vrouwenclub, aanvang 20.00 uur. De vrouwenclub komt twee keer per maand bijelkaar, op donderdagavond van 20.00 – 22.00 uur in De Eendracht. De club, opgericht in 1962, telt momenteel zestien personen. Belangstellenden zijn altijd van harte welkom. Het seizoen loopt van september tot en met mei.

Het programma voor de rest van dit seizoen luidt:

- 26 februari: Gemeente-avond.
- 5 maart: Verrassings-avond.
- 19 maart: Dia-lezing Wim Tannemaat.
- 2 april: Spelavond.
- 16 april: Paasviering.
- 6 mei: Diner.

Lezingen

Dinsdag 3 februari, 20.00 uur in de Eendracht

door de heer Sie Dhian Ho,

“Euthanasie en zelfdoding in historisch en volkenkundig perspectief”

Of men een persoon, die er om vraagt uit zijn/haar lichamelijk / psychisch lijden geholpen te worden, moet helpen, is een vraag van alle tijden en alle culturen.

Er is niet alleen sprake van een botsing tussen sommige culturen, maar vooral binnen culturen, dus tussen sub-culturen.

\in zijn lezing zal de spreker hierop verder ingaan. Hij was vele jaren lid van een medisch / ethische commissie, samen met de toenmalige directeur van het ministerie van Volksgezondheid, prof. Joop van Londen.

Drs. H.T. Sie Dhian Ho, geograaf, cultuurantropoloog (wetenschapper van het welzijnswerk), was adjunct-directeur van Humanitas Rotterdam, geestelijk raadsman van het Humanistisch Verbond en hoofd-vakdocent sociale pedagogiek aan de universiteit van Amsterdam. Momenteel is hij verbonden aan de Hogeschool Enschede en voorganger van de Vrije Gemeente van religieus humanisten.

Gemeenteavond



Met

Be-Kiek-Ut
TONEELGROEP



“A’j mien vuult”

Donderdag 26 februari 2009

Aanvang: 20.00 u.

Zaal open: 19.15 u.

Dit blijspel, geschreven door E. Evers speelt zich af in de gemeente Bronckhorst, en wel in de keuken van de familie Mentink, die een klein garagebedrijf probeert te runnen.

In deze keuken is het een komen en gaan van verschillende mensen. Naast de keuken woont oma, die via een tussendeur binnen kan komen.

Ook wonen een zus en haar niet al te snuggere dochter tijdelijk bij de familie in. Deze volle keuken leidt tot hilarische taferelen.

Zaal “de Eendracht”, Pr. Beatrixstraat 1a Varsseveld

Leden NPB gratis toegang

De gemeenteavond commissie

Spreuk van de maand

In februari sneeuw en regen,
betekenen goddelijke zegen

Van de bestuurstafel

Op woensdag 28 januari a.s. om 19.30 uur is er een extra algemene vergadering in de grote zaal van de Eendracht, Pr. Beatrixstraat 1a.

De uitnodiging met agenda ontving u 2 weken terug.

Op maandag 9 maart a.s. 19.30 uur wordt de algemene jaarvergadering gehouden. In het volgende nummer van dit blad ontvangt u hierover meer informatie.



Alle 13 goed
vrijzinnig

Kom vrijzinnig zingen op een inspiratiedag
van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB

We zijn op zoek naar een vrijzinnige toptien van liederen.

We vragen een ieder zijn of haar top drie aan ons te melden en we hopen op een inspirerende verzameling. Ook is er een prijsvraag voor een nieuw vrijzinnig lied op een bekende, lekker zingende melodie.

Zing **zaterdag 9 mei**, vanaf 13.30 uur in de NPB kerk Naarden / Bussum.

Uw opgave naar zingen@vrijzinnigen.nl

Namen en adressen / Colofon



- Voorgangers:** Dhr. P.W.M. Samwel, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld (0315) 24 20 80 of (06) 403 598 38, p.samwel@kpnplanet.nl.
- Wijk Dinxperlo:** Mevr. H. Bleumink, Spoorstraat 2, 6971 CA Brummen. (0575) 56 27 46 of (06) 558 706 10, hermien.bleumink@solcon.nl.
- Administratie:** N.P.B. afd. Varsseveld e.o., zie **Secretaris**
- Website:** www.vrijzinnigenvarsseveld.nl **E-mail-adres:** info@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Beheer kerk en verenigingszalen:**
Dhr. B.H. Kraan, Zelheweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85.
- Verenigingszaal:** “De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37.
- Voorzitter:** Dhr. J.B. Bussink, Zweerinkdijk 1, 7054 CB, Westendorp, (0315) 29 82 27, of (06) 389 322 12, jbusink@introweb.nl
- Secretaris:** Mevr. I. ter Maat-Tuenter, Gunjansdijk 2, 7051 GP Varsseveld, (0315) 24 17 02, termaatenco@hetnet.nl
- Penningmeester/administrateur:** **Zie Secretaris**
- Bankrekening:** Rabobank 36.48.54.553, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld.
- Vrouwenclub:** Mevr. M. Jansen-Zeeplat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18.
- 60+ Club:** Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld, (0315) 24 40 49.
- Jeugdclub:** Marjan Hengeveld (0315) 24 43 93, h.m.hengeveld@zonnet.nl
Engelien Veerbeek (0315) 29 86 87, engelienveerbeek@hotmail.com
- Werkgroep PR:** Marjan Hengeveld (0315) 24 43 93, Henk Beunk (0314) 63 20 61, Arjen Dijkstra (0315) 29 80 91, Aria den Hartog (0315) 24 20 80.
- Verzorging “Eendracht”:**
Jan Bussink, (zie **Voorzitter**), Marchel Chevalking, zie **Kopij adressen, redactie**
- Verzendklaar maken:**
Mevr. B. Chevalking-Wennink, Zwaluwenhof 1, 7051 XR Varsseveld, (0315) 29 82 23, Mevr. W.E. Teerink-Radstake, Mevr. A.B. Navis-Naves, Mevr. D. ten Brinke-Rougoor en Mevr. J.E. Sturris-Heijink.
- Kopij adressen en redactie:**
Henk Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@planet.nl,
Marchel Chevalking, Louise de Colignystraat 17, 7001 GD Doetinchem, mchevalking@solcon.nl.
- Leiding zondagsschool:**
Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, familie.wolsink@wanadoo.nl en
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 61 75 42 / 61 70 63.
- NPB-Koor secretariaat:** Mevr. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90.
- Autodienst:** zie: **Secretaris**

Februari 2009

- Zondag
1 februari Geen dienst
- Zondag
8 februari 10.00 uur: Mevr. Hermien Bleumink
- Zondag
15 februari 9.45 uur: **Den Es**
Dhr Peter Samwel met als thema:
“Wortel schieten”
- Zondag
15 februari 10.00 uur: **De Eendracht**, ingang Beatrixstraat 1a
Dhr Conno Vlaardingebroek voor het
thema, zie blz 10,11 van deze Eendracht.
Koffie na de viering, waarna discussie.
Gelijktijdig: Zondagsschool
- Zaterdag
21 februari **Dinxperlo**
19.00 uur. Dhr Peter Samwel met als thema:
“In het zweet des aanschijns”
- Zondag
22 februari 10.00 uur: Dhr Peter Samwel met als thema:
“In het zweet des aanschijns”
- Zondag
1 maart Geen dienst
- Zondag
8 maart 10.00 uur: Jalf en Reinetta Flach: Klankschalen
in de Kerk.