

65^{ste} Jaargang

No. 461

Februari 1999

EEN MESJOCHENE OF ZIENER?

In het nog grotendeels voor ons liggende jaar zullen we ongetwijfeld te maken krijgen met allerlei bezeten lieden die uit de op handen zijnde eeuwwisseling een slaatje zullen trachten te slaan. Men hoeft geen profeet te zijn om te kunnen voorspellen dat de nepprofeten als paddestoelen uit de grond zullen rijzen. Het draaiboek hiervoor is al zo oud als de mensheid: Verzin maar een kleurrijk onheilsverhaal en beloof je aanhangers maar dat jij hun redder zult zijn en de inhoud van de portemonnees van hele volksstammen aan wankele zielen wisselt van eigenaar. Credit-cards zijn ook welkom. Wat mij hierbij zo langzamerhand op-

Jakob Lorber

valt is, dat des te ongeloviger mensen zijn des te goedgeloviger en bijgeloviger ze worden. Hiervoor zijn een aantal voor de hand liggende oorzaken aan te geven, maar één hiervan is, dat wie in zijn jeugd de bijbelverhalen gehoord heeft en/of regelmatig kerkgaan-ger is, bekend is met het verschijnsel van de nepprofeten en de waarschuwingen tegen de valse messiassen. In de bijbel wordt een

nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen de echte profeten en de charlatans. De eersten worden 'nâbiy' genoemd en de anderen 'meshoegha'. Hiervan is ons woord 'mesjsوحة' (dwaas) afgeleid. Het begrip 'profeet' roept vaak verkeerde gedachten op. In bijbelse zin heeft het weinig met toekomstvoorspellen uit te staan. 'Nâbiy' betekent letterlijk: wiens woorden door de Geest zijn ingeblazen. Dat kan van alles zijn, maar altijd getuigen deze woorden van een onvertroebelde kijk op de totale werkelijkheid (dus ook die achter onze zintuiglijke horizon) en een wijs inzicht op de menselijke geaardheid. Het gevolg hiervan is dat zij uitspraken doen, waarvan de mensen achteraf zeggen dat deze juist waren. Dergelijke mensen komen in alle culturen en tijden voor. Daarom zou het een dwaasheid zijn te veronderstellen dat profeten alleen in de bijbelse tijd en in het bijbelse land hebben opgetreden. Lao-tse in China, Boeddha, Tagore en Ghandi in India, Zarathoestra in Perzië, maar ook bijvoorbeeld Hildegard von Bingen in het middeleeuwse Duitsland (die vorig jaar nogal in het nieuws was) - om er maar enkele van de honderden te noemen, waren zeer zeker ook profeten. Misschien wel een van de meest bijzondere was **Jacob Lorber** (Oostenrijk, 1800-1864). Door velen wordt hij 'de grootste ziener aller tijden' genoemd. En het is inderdaad zo, dat de geschriften van **Jacob Lorber** van zo'n inzicht getuigen, dat ze nauwelijks met soortgelijke boeken te vergelijken zijn. Ze bevatten woorden van verheven schoonheid en wijsheden waarvan de goddelijke oorsprong, ook voor een minder gelovig mens, duidelijk zal zijn. **Jacob Lorber**, noemde zichzelf "Schrijver in dienst van God' omdat wat hij schreef, niet uit zijn eigen gedachten kwam, maar hem werd ingeblazen door een wonderlijke stem en hij dit rechtstreeks opschreef. De originele manuscripten zijn dan ook vrijwel zonder doorhalingen of verbeteringen. 's Morgens vroeg vóór het ontbijt, begon hij al te schrijven, onafgebroken, geheel in zichzelf gekeerd en zonder pauze om na te denken. Aan een vriend schreef hij hierover: "Ik hoor die stem altijd in de hartstreek als een heel duidelijke gedachte, helder en rein, in de vorm van het

gesproken woord. Niemand kan deze stem horen, maar voor mij klinkt deze genadige stem duidelijker dan welke klank ook.

Lorbers geschriften zijn van een opmerkelijke omvang. Alleen zijn belangrijkste boeken beslaan een omvang van meer dan 8500 pagina's, verdeeld over vijftientig boeken. Hij behandelt hierin zeer ingewikkelde filosofisch-theologische vraagstukken, maar belangrijker zijn zijn wetenschappelijke inzichten die al kennis bevat waar men in zijn tijd nog niet het flauwste vermoeden had. De geleerde Richard K. Raupach zei hiervan: "De nieuwste ontdekkingen van het hedendaagse wetenschappelijk onderzoek die met de Nobelprijs zijn beloond, zijn in Lorbers geschriften terug te vinden, zoals bijvoorbeeld op kernfysisch gebied en hersenonderzoek. In zijn beroemdste werk "het grote Johannes evangelie", wordt duidelijk dat het er hier om gaat de oorspronkelijke boodschap van Jezus Christus weer verstaanbaar te maken voor de mensheid, ontdaan van allerlei dogma's en onjuiste toevoegingen maar weer uitgebreid aangevuld met allerlei wonderlijk nauwkeurige informatie over Jezus' optreden hier op aarde. Veel evangelieteksten, die nu soms nog wat vaag zijn worden door Lorbers informatie begrijpelijk en geplaatst in de ontwikkelingsfasen welke de mensheid moet doormaken. Ook komen er beschrijvingen in voor over het hiernamaals. Een geestelijk wereldbeeld van ongekende grootsheid en verblijdende levenswarmte. De kerken hebben Lorber vanaf het begin bevochten en ze bestrijden hem nog steeds; vooral omdat delen van zijn openbaringen niet overeenstemmen met de kerkelijke dogma's. De R.K. kerk plaatste Lorbers boeken op de "index", de lijst van verboden boeken. In Nederland zijn een aantal mensen die zich in zijn werken verdiepen. Een hiervan is Günther Holderer uit Twente, die ons op donderdag 25 februari nog meer over deze bijzondere man en zijn werk zal komen vertellen.

Ik beveel u deze lezing van harte aan. (Grote zaal van de Eendracht; Beatrixstr. 1a; Entree f 7,50 inclusief koffie/thee)

A.M.J. Meijer.

(biografische gegevens ontleend aan Bres 77)

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken:

Op 4 december 1998 overleed, op 69-jarige leeftijd mevrouw

Grada Johanna Elisabeth Heijink-Seinhorst

Nooit zal “Klein Nibbelink“, meer zijn zoals het was. Met haar warme hartelijkheid, hoorde Annie daar zo helemaal bij. Wie aan Annie dacht, dacht aan 'Klein Nibbelink' en wie aan het 'Klein Nibbelink' dacht, dacht aan Annie. En nu is er, onverwacht, die grote lege plaats, in het huis en de harten van velen, zeer velen. Het valt nauwelijks te aanvaarden, dat Annie, die nog zoveel plezier in het leven had; en die nog zoveel mensen tot vreugde en steun was en hiervoor nog zovele jaren in het vooruitzicht had, plotseling uit dit leven wordt weggerukt. Annie was een in alle opzichten meelevende vrouw. Wanneer een bekende ziek was of het moeilijk had kon deze op de warme belangstelling van Annie rekenen. Dat was haar tweede natuur. Een vermogen waar al vroeg in haar leven een beroep op werd gedaan. Annie had een goede jeugd op het “Klein Nibbelink” waar zij in haar meisjestijd haar ouders bijstond in alle voorkomende werkzaamheden op het boerenbedrijf. Maar zij was nog maar kort getrouwd, toen haar moeder tijdens een operatie kwam te overlijden en zij de zorg op zich had te nemen voor haar man en haar zieke vader en haar dochters. Zonder dat haar inzet voor het bedrijf ook maar één ogenblik in het gedrang kwam. Geen woord van zelfbeklag kwam ooit over haar lippen. Zo haalde Annie 's morgens de koeien al vroeg op. De burens zeiden daarover weleens: Op Annie kunnen we de klok gelijk zetten. Maar ook het schoonmaken van de stallen en het spoelen van de melkleidingen was aan Annie toevertrouwd. Ze deed nu eenmaal niets liever, het boerenwerk was haar lust en haar leven. Toch kwamen Betsie en Wilma niets te kort. Ze hadden een heerlijke jeugd met een schat van een moeder, waar zij altijd een geïnteresseerd en liefdevol oor bij vonden. Een moeder die niet ver-

oordeelde, maar meedacht en mee-leefde. De liefde en belangstelling welke zij voor haar man en haar dochters koesterde, was er later, evenzeer voor haar schoonzoons en natuurlijk haar kleinkinderen die haar een hele fijne oma vonden. Ook voor de verdere familieleden en vele vrienden en kennissen was Annie zeer attent. Ze wist, dankzij haar nauwkeurig bijgehouden dagboek, alle verjaardagen en jubilea. Maar Annie had nog meer troetelkinderen. De bloemen en de vogels. Nergens was zij liever dan in de 'drevve', haar groentetuin en haar bloemenperken. Haar tuin was dan ook een lust voor het oog.

Wij wensen de heer Heijink, Betsie, Wilma, Nico, Johan, Cecile, Monique, Linda, Wilco en verdere familie sterkte toe om dit smartelijke en onverwachte verlies te dragen. Moge de Heer hen hiervoor de kracht schenken.

Naschrift: Door de geweldige tijdnood waarin ik verkeerde bij het gereedmaken van de 'Eendracht' van januari, is bovenstaand 'In Memoriam' helaas niet in die editie verschenen. In het wel gepubliceerde 'In memoriam' van Theo Takke werd de naam van zijn echtgenote enkele malen verkeerd vermeld. Hiervoor mijn verontschuldigen.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand opgenomen, maar zijn thans weer thuis: Mw J.C. Gerritsen-Beernink; Hr G. J. Hobelman; Mw G.W. Grond-Jansen en Mw G.H. Radstake-Bussink, thans verblijft nog aldaar: Hr J.R. Colenbrander. In St Antonia te Terborg verblijven momenteel Hr H.J. Vriezen; Mw G.H. Tijkken-Rutgers; Hr H.J. Tijkken en Hr G. Krannen.

In Dekkerswald te Nijmegen verbleef Arjan Heijink, hij is thans weer thuis. In 'de Ooiman' te Doetinchem wordt, voor langere duur verpleegd: Mw G.W.H. Wielheesen-Kuiperij, op woensdagmiddag en 's zondags is zij thuis.

TOEGETREDEN TOT ONZE AFDELING

Afgelopen maand traden vier personen toe tot onze geloofs-gemeenschap. Aangezien ik nog niet in de gelegenheid was hen te vragen of hun namen in de Eendracht vermeld mogen worden, houden wij het voorlopig bij deze verheugende mededeling. Wij heten hen van harte welkom in onze kring.

DE EENDRACHT IN EEN NIEUW JASJE.

Met de januari-editie van de 'Eendracht' waren we weer door de voorraad voorgedrukte omslagen heen. Een mooie gelegenheid om hiervoor een nieuw ontwerp te laten maken. Dit moest ook wel. Zo was de naamgeving niet meer bij de tijd (het is immers inmiddels 'Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB' geworden) en ook het kader voor de kerkdiensten moest aanmerkelijk worden vergroot, omdat nu ook de diensten in de Bettenkamp worden vermeld en bovendien bij de diensten uitvoeriger informatie wordt gegeven. Gelukkig vond ik Bert Scheuter, als specialist, bereid deze taak op zich te nemen. Ik denk dat hij er goed in geslaagd is het aanzien van ons maandblad in een eigentijds en functioneel jasje te steken waar we weer jaren mee vooruit kunnen. Bert, heel hartelijk dank hiervoor.

GEBOREN

Berry, Cristel en Tim Waenink, zijn erg blij met de geboorte van hun zoon en broertje MENNO die op 7 januari het levenslicht zag. (Varsseveldseweg 97, 7135 JC Harreveld). Zij ontvangen onze gelukwensen en moge Gods zegen met Menno zijn.

BIJ DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAAND.

Afgelopen maand is het kerkbezoek redelijk op peil gebleven, maar er blijven nog veel te veel banken leeg! En dan nog wel van die prima zittende banken met fijne kussens. Daarom hoop ik dat u uw goede voornemens voor 1999 toch een beetje waar zult maken en ons op zondagochtend weer weet te vinden.

Zondag 14 februari hoop ik met u even na te denken over het zesde gebod: 'Gij zult niet doden'. Dit gebod ligt zo voor de hand, toch zijn hierover nog wel een aantal gedachten te formuleren.

Zondag 21 februari wil ik met u weer even ingaan op de fundamentele levensvragen die in het bijbelboek 'Job' aan de orde komen en die ons de weg wijzen naar een eigentijds Godsbeeld. In Jobs strijd met God, herkent de hedendaagse mens zichzelf.

Zondag 28 februari hoopt Mw Ds N. Da Costa in onze dienst voor te gaan omdat wij dan een paar dagen weg zullen zijn.

Vooraankondiging: Van het comité 'WERELDGEBEDSDAG' ontvingen wij bericht dat deze gehouden zal worden op vrijdag 5 maart a.s. en dat de diensten die dag zullen zijn: om 15.30 uur in de zaal 'de Schakel' in de Bettekamp en om 19.30 uur in de Keurhorsterkerk te Sinderen. Het thema van dit jaar luidt: 'Gods tedere aanraking'. De opzet van deze dienst is het werk van vrouwen uit Venezuela.

BEZOEK GROEP

Op donderdagmiddag 11 februari om 15.00 uur hopen we met de 'bezoekgroep' voor het eerst bijeen te zijn om het een en ander door te spreken. De leden van deze groep willen een ondersteuning zijn bij het pastoraat door het bezoeken van 80-plussers, eenzamen en chronisch zieken. Er hebben zich een aantal dames beschikbaar gesteld. Zij zijn door mij reeds gebeld. Het is mogelijk dat mij toch één of meerdere namen zijn ontschoten omdat enkele aanmelding 'terloops' zijn gedaan. Mocht dus iemand van mening zijn zich hiervoor wél te hebben opgegeven, maar niet door mij te zijn benaderd, verzoek ik haar alsnog contact met mij op te nemen. Bij voorbaat dank.

DE HOLLINGSTEDTERS KOMEN WEER OP BEZOEK

Vanuit Hollingstedt ontvingen wij bericht dat zij in verband met de jaarlijkse uitwisseling naar Varsseveld willen komen in de periode van 8 tot en met 12 augustus. Wij mogen, als ik het goed begriep, een flinke deputatie verwachten. Mocht u gedurende die dagen als gastgezin willen optreden dan kunt u zich hiervoor nu reeds aanmelden bij Janny Nijhof-Weggelaar (242059).

KOPIJ

Ik hoor altijd tijdens huisbezoek van die mooie verhalen over wat er zich allemaal vroeger in Varsseveld heeft afgespeeld. Wie zet nu weer eens iets op papier! Het mag in de spreek- en/of streektaal.

Het was destijds een geliefde rubriek. Ook oude foto's die iets met de NPB te maken hebben zijn welkom.

LEDEN-SERVICE

De groot-letter uitgave van de 'Eendracht' mag zich in een toenevend aantal lezers verheugen. Mocht ook u hieraan toe zijn, neemt u dan even contact op met Mw Betsy Chevalking-Wennink, ☎ (0315) 298223 dan komt het in uw brievenbus!

Ook bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van onze cassette-dienst van de kerkdiensten. Hiermee heeft zich Benny Kraan belast. Mocht ook u regelmatig voorzien willen worden van deze cassettes neemt u dan telefonisch contact met hem op. (☎ 241885)

Wellicht ten overvloede wijs ik u nog even op de auto-dienst, voor het bijwonen van onze kerkdiensten. Schroom niet hier gebruik van te maken. Het wordt graag gedaan. Zie colofon.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Met de jongelui van groep 7/8 was ik afgelopen maand op de Berkhoffschool bezig met het wonderbaarlijke verhaal van de bruiloft te Kana, waar Jezus water in wijn doet veranderen. Zijn eerste openbare optreden volgens het evangelie naar Johannes. Ze hadden hiervan een vijftien minuten durende videopresentatie gezien en ik wilde dat nu verder met hen bespreken. Aangezien ik nogal wat Joodse bruiloften heb meegemaakt vindt ik het altijd leuk om over de rituelen die dan plaatsvinden te vertellen, in de hoop dat ik de kinderen daarmee een beetje gevoel voor rituelen bij kan brengen. Maar eerst wilde ik van ze weten welke rituelen wij kennen op de huwelijksdag. Ivo Groot Wassink wist het. "Eerst is een vrijgezellenavond en dan doen ze allerlei gekke dingen en de volgende dag gaan ze met een rijtuigje naar de 'Radstake' om met een heleboel mensen een groot feest te vieren!" "ja", zei ik, "het klopt wel een beetje, maar tussen die twee feestjes moet er nog wel iets meer gebeuren".

EEN BEDANKJE.

Van de 'Stichting Zwerfkind Brazilië' ontvingen wij naar aanleiding van de collecte van de Kinderkerstdienst de navolgende bedankbrief: Geachte Mw Verbeek en lieve kinderen, Heel hartelijk dank voor jullie actie die f 250,20 heeft opgebracht, mede namens de kinderen die wij in Brazilië proberen te helpen. Door jullie enthousiasme hebben jullie laten blijken dat jullie ons werk een warm hart toedragen. Het geeft ons moed om door te gaan. Mogen wij onderstaande tekst meegeven voor het nieuwe jaar?

*Laten wij met elkaar
een kring van energieën vormen*

*waarin de menselijke warmte de poort
tot broederschap zal zijn.*

Met een hartelijke groet, Jenny & Berry Ketelaar.

EEN GROET VAN DE ANDERE KANT VAN DE WERELD

Willemien Beunk-Wisselink zond ons een hartelijke groet uit Nieuw-Zeeland, waar zij de afgelopen maand op bezoek is geweest bij haar dochter en schoonzoon.

Mijn vrouw ontving nog een telefoontje van Mw C.P.E. Boele van Veeren, waarin zij vertelde meegeleefd te hebben met ons jubileum en dat ze het bijzonder gewaardeerd heeft dat ook wij aan haar gedacht hebben. Zij vroeg mijn vrouw de hartelijke groeten aan u allen over te brengen.

HET TOENEMENDE GEWELD IN ONZE SAMENLEVING.

In mijn overdenking van 24 januari j.l. ben ik ingegaan op het geweld waardoor onze samenleving geteisterd wordt. Ook ik kan de oplossingen hiervoor niet uit mijn mouw schudden. Ik kan slechts oproepen tot een persoonlijke bezinning op dit probleem. Mocht u de tekst van deze overdenking nog eens na willen lezen, meldt u mij dit dan even. Laten we hopen en bidden dat de waardige herdenkingsbijeenkomst in Gorinchem een aanzet zal zijn tot een nationale bezinning.

TENSLOTTE,

hopen mijn vrouw en ik de eerste week van maart even wat op verhaal te kunnen komen. Dat is geen overbodige luxe, aangezien ik de afgelopen maand om gezondheidsredenen het wat kalmer aan moest doen. Het gaat gelukkig inmiddels al weer een stuk beter. Voor dringende aangelegenheden is er vervanging. U gelieve zich hiervoor in eerste instantie te wenden tot Hr en/of Mw Schuurman, ☎ (0315)-298381.

De toverhazelaar in de pastorietuin, met zijn goudgele bloesem heeft vanaf kerstmis tot nu toe, dankzij het zachte weer, prachtig in bloei gestaan. Een heerlijk teken om uit te kijken naar het voo-

rjaar. Zo wens ik u veel goeds voor de komende maand, met een hartelijke groet,

A.M.J. Meijer.

UITNODIGING LEDENVERGADERING

Woensdag 10 februari in gebouw “de Eendracht.
aanvang 19.30 uur.

Agenda:

1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Verslag ledenvergadering 1998
4. Jaarverslag secretaris.
5. Jaarverslag commissies en clubs.
6. Financiële verantwoording 1998. Deze ligt vanaf 3 februari ter inzage bij dhr. Breukelaar. Indien gewenst telefonisch afspreken.
7. Verslag kascommissie.
8. Benoeming nieuw kascommissielid.
9. Behandeling en vaststelling begroting 1999.
10. Contributieverhoging.
11. Regiovorming.
12. Bestuurswisseling. Aftredend en niet herkiesbaar dhr. G.J. Breukelaar, Twente-route 20 Heelweg. Voordracht nieuw te benoemen: nog niet voorzien. Kandidaten kunnen tot een week voor de vergadering worden opgedragen. Aftreden en herkiesbaar Mw. G. ten Brinke-Kuiperij, dhr. G. Hobelman en Mw. A. Kraan-Heinen.
12. Rondvraag en sluiting.

*Bloeiende toverhazelaar
in de tuin
van de pastorie.*

Ten onrechte stond in de vorige Eendracht voor de ledenvergadering 17 februari vermeld. Het moet dus zijn Woensdag 10 februari 1999 aanvang 19.30 uur.

OVERIGE ACTIVITEITEN VAN ONZE AFDELING IN FEBRUARI

VRIJE GESPREKSKRING

Deze komt weer bijeen op woensdag 17 februari a.s. in de bestuurskamer (Hoofdingang van de kerk) om 20.00 uur. De spreker van deze avond zal zijn: De heer Aloys Hoog-Antink, die over de gave van het wichelroedelopen beschikt en ook helderziende waarnemingen verricht. Hierover wil hij met ons van gedachten wisselen. Deze kring staat voor iedereen open.

BERICHTEN VAN DE VROUWENCLUBS

Vrouwenclub I komt op maandag 8 februari bijeen om 14.00 uur in de kleine zaal. Op donderdag 18 februari om 20.00 uur hebben de beide vrouwenclubs een bijeenkomst over het I.V.N., ingeleid door een vrijwilligster van het I.V.N. en vergezeld van dia's. Het bestuur heeft op donderdag 4 februari om 20.00 uur een gezellige avond met de beide Vrouwenclubs belegd.

DE 60+ CLUB

komt bijeen op dinsdagmiddag 9 februari. Aanvang 14.30 uur. De heer H. Nijhof maakt aan de hand van dia's met ons een interessante wandeling door Wenen.

Wanneer u geen vervoer heeft en toch wilt komen, kunt u bellen naar de heer J. Hemink, ☎ 0315-241486. U wordt dan gehaald en weer thuisgebracht. Schroom niet!

ACTIVITEITEN BIJ DE AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN

Afd. Aalten (Prinsenstraat 27): 7 februari lezing door Drs. Paulus Reintjes over de vergeestelijking van de mensheid.

8 februari de tweede lezing over Die Zauberflöte door Ds. E.W.H. Laman Trip-Kleinstarink.

Afd. Dinxperlo (Wilhelminastraat 13): geen bijzondere lezingen.

Afd. Zelhem (Piersonstraat 4): 17 februari lezing door Ds. E.W.H. Laman Trip-Kleinstarink over de ramen van Marc Chagall.

22 februari lezing over "The Messiah" van Händel door Ds. J.R-ietberg.

ACTIVITEITEN VAN DE HERVORMDE/GEREFORMEERDE FEDERATIE

Op donderdag 4 en 11 februari vinden gesprekken plaats over Jozef en zijn broers o.l.v. Ds. T.L.Bakker om 20.00 uur in de Keurhorst. Contactpersoon hiervoor is Gert Rutgers ☎ 0543-461210.

Op de eerste woensdag van de maand is er een leerhuisbijeenkomst om 20.00 uur in de Keurhorst o.l.v. ds. P.Schoneveld. Contactpersoon hiervoor is Henk Tuenter ☎ 0315-617592.

WALAS THE GREAT BEAR

Verslag van de interessante en goed bezochte lezing op 28 januari door Gerben van Straaten, alias Walas The Great Bear.

Allereerst liet dhr. Van Straaten een serie prachtige dia's zien die hij maakte bij de Kwakiutl indianen, een ± 4000 jaar oude cultuur aan de Nw-kust van Canada, waar hij een aantal jaren heeft gewoond. Hij is door een familie aldaar opgenomen en verkreeg diensgevolge een eigen masker en de bovenvermelde indianennaam. Vanwege de rijkdommen die de natuur de Kwakiutl-indianen al jaren biedt (zalm, cederbomen) heeft de in dit gebied gesettelde stam veel tijd over om zich bezig te houden met religie, kunst, dans, cultuur en handel. Hun kleding, huizen, de zgn 'big houses', kano's, totempalen en maskers zijn prachtig gekleurd in veelal groen (regenwoud), blauw (lucht), zwart (zee), rode (zon) tinten en verbeelden niet

Gemeenteavond

Donderdag 25 maart om 20.00 uur



Met medewerking van
toneelvereniging "Halle-Heide" met de klucht:

't Is maar tijdelijk

Blijspel in drie bedrijven door J. Hemmink-Kamp.

Als gevolg van een brand worden twee boertjes, zeventigers al, dakloos. De pastoor en de dominee bemoeien zich met hun lot en gaan op pad om de beroorde mannen onder dak te krijgen. Dit valt niet mee omdat de boertjes, die familie van elkaar zijn, niet al te best met elkaar overweg kunnen en voortdurend bekvechten om de kleinste kleinigheden. En toch lukt het. Er wordt voor hen plaats gemaakt op de boerderij van hun nicht Anna Veldman, ondanks het feit dat Anna jarenlang te min voor hen was. Maar Anna verzucht: Kom er maar in, je moet mekaar toch helpen! En het is maar tijdelijk! Onder het geduld en de zorg van Anna en haar zoon Jan veranderd de verhouding tussen de boertjes langzamerhand, en als ze eerlijk zijn kunnen ze eigenlijk niet zonder elkaar. De boertjes hebben de tijd van verzuiling nog heel bewust meegemaakt en kunnen maar moeilijk wennen aan de moderne tijd waarin alles verandert. Het spiegelkje dat ons voorgehouden wordt is van alle tijden en het is niet verkeerd er af en toe eens in te kijken.

zelden dieren die een bijzondere relatie met de familie, de clan, vertolken. Deze relatie wordt verteld in de familielegendes, die ontstaan zijn toen één van de voorouders een krachtmeting, een proef met een specifiek dier goed doorstonden. Zo werd een privilege verkregen, namelijk het gebruik van de afbeelding van dat dier. Men denkt dat dieren natuurlijke, maar ook bóvennatuurlijke gedaantes kunnen aannemen, en gelooft dat mensen ook kunnen incarneren in dieren. Een ieder, mens, dier, plant, maar ook de mineralen, behoren tot éénzelfde ziel en is gelijkwaardig, alleen de uiterlijke vormgeving ervan verschilt. Aan de hand van het aantal privileges dat men bezit heeft zich een hiërarchie gevormd, met aan het hoofd de adel, de chiefs,

die de cultuurgooederen dienen te bewaren. In tegenstelling tot het ideaalbeeld dat tegenwoordig rondom de indianencultus wordt gecreëerd is het drankgebruik en de criminaliteit zeer groot onder de indianen. In de praktijk blijken rituelen meer behulpzaam te zijn om deze problemen te verminderen dan strenge regels. Een van de rituelen die Gerben van Straaten omschreef was die van een bepaalde initiatierite die de Dans van Hamatsa genoemd wordt. De jongere zondert zich af in het bos, keert als een wildeman terug, verkleed als vogel, met dennentakken (teken van de geesten van het noorden) op zijn hoofd en danst vier keer rond het vuur. Als hij wat tot rust komt wordt de den geleidelijk vervangen door ceder, als teken van terugkeer naar de beschaving. De dieper liggende gedachte achter deze rite is: al ben je nog zo verdwaald, door de warmte van de gemeenschap kun je toch altijd weer worden opgenomen. De Kwakiutl heeft een eigen (basis)school met algemene lessen, maar ook met de mogelijkheid tot het leren van bijv. de traditionele dansen. Grootouders die de kinderen opvoeden zitten bij de kinderen in de klas. Vanwege deze succesvolle aanpak bezoeken inmiddels ook veel blanke kinderen deze school. Nadat dhr. Van Straaten vele vragen beantwoord had vertelde hij de familielegende van zijn Kwakiutlfamilie, geïllustreerd door -alweer- prachtige dia's en muziek. De strekking van het verhaal was aldus:

De Kwakiutl Legende van de Vier Wolven.

In het begin der tijden was alles nog één en onderling afhankelijk. Het was een tijd van harmonie. In de bergen woonde Het "Enorme Beest der Natuur", Gilalasi. Uit deze Grote Wolf werden vier kinderen geboren, eerst twee zoons, toen een dochter en tenslotte Nanola, de jongste zoon. De wolvenkinderen zouden de stamouders worden van de indianen van de noordwestkust en vervolgens van alle andere volkeren. Dat gebeurde als volgt: de vier wolvenkinderen speelden op een goede dag met een bal van magisch kristal. Het was normaal dat de oudste en machtigste broer het spel won, doch een keer ver-

Eendracht - februari 1999

loor hij van de jongste, Nanola. Hij ontstak in razernij, huilde naar de vier windrichtingen en veranderde zijn broer in arendsdons. Hij blies het in wolken over de wereld en overal waar het dons de aarde raakte, bijvoorbeeld als sneeuw, veranderde het in een nieuw volk met een eigen taal. En zo kwam het dat het arendsdons dat ooit Nanola was, de broederband werd tussen alle volken der aarde.

Nog steeds is arendsdons voor de indianen van de noordwestkust een symbool van vrede, vriendschap en verbondenheid der volken. De wolf is het symbool voor familieband en samenleving. Vier wolven zijn een teken van de levenscyclus en het ontstaan der dingen.

Netty Hengeveld

HOE KUN JE LUCHT BEZITTEN?

Ter gelegenheid van ons 125-jarig bestaan ontving ik een hartelijke gelukwens van Josien Krosenbrink, die in Varsseveld op de Openbare Basisscholen les geeft namens het Humanistisch verbond. Haar wensen waren op een kaart van 'Aktie Strohalm', met daarop een gedeelte van een toespraak van het Indiaanse opperhoofd van Seattle uit 1854. Aansluitend op het verslag van Netty Hengeveld van de lezing van Gerben van Straaten over de Noord-Amerikaanse Indianen, leek het mij passend deze woorden te publiceren omdat zij actueler zijn dan ooit.

Woorden van het Indiaanse opperhoofd Seattle uit zijn beroemde rede "Hoe kun je de lucht bezitten".

“De mens heeft het web van het leven niet geweven. Hij is slechts een draad ervan. Wat hij met het web doet, doet hij met zichzelf. Nee, dag en nacht kunnen niet samengaan.

Elk stuk van dit land is heilig voor mijn volk. Iedere spar, die glanst in de zon, elk zandstrand, elke nevel in de donkere bossen, elke open plaats, elke zoemende bij is heilig in de gedachten en de herinnering van mijn volk.

Het sap, dat in de boom opstijgt, draagt de herinnering van de ro-

de man. Een dode blanke man vergeet het land van zijn geboorte, als hij zijn tocht naar de sterren begint. Onze doden vergeten dit prachtige land nooit: het is de moeder van de rode man.

De lucht is kostbaar voor de rode man, want alles deelt dezelfde lucht. De dieren, de bomen, de mensen, alles heeft deel aan dezelfde lucht.

Agenda activiteiten Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afd. Varsseveld seizoen 1998/1999

(Alle activiteiten zijn in "de Eendracht", tenzij anders vermeld.)

Donderdag 25 februari 20.00 uur Lezing door de heer Günther Holderer van de Jakob Lorber Stichting. *"De Nieuwe Openbaring van Jezus ontvangen door Jakob Lorber"*. Entree f 7,50 incl. koffie.

Donderdag 11 maart Lezing door Ds Menno Rougoor over het thema *"Geloof en twijfel, een onafscheidelijke tweeling!"*.

Donderdag 25 maart 20.00 uur **GEMEENTEAVOND**
m.m.v. toneelvereniging "Halle-Heide" met de klucht: "t Is maor tiedelijk".

CADEAUS WAAR U EER MEE BEHAALT

Het boek over 125 jaar vrijzinnig geloofsleven in Varsseveld en het theelepeltje met een afbeelding van ons kerkje.

Boek: f 29,50

Lepeltje: f 12,50

De baten van de verkoop komen ten goede aan het jubileumfonds van onze kerk. Boek en lepeltje zijn verkrijgbaar bij Mw. Dinie ten Brinke-Rougoor, Kon. Julianalaan 7, 7051 AL Varsseveld, ☎ 26 22 66 of na afloop van de kerk-

dienst in de bestuurskamer. U kunt het boek of lepeltje ook bestellen door overmaking van resp. f 29,50 of f 12,50 (of een veelvoud daarvan indien u meerdere boeken of lepeltjes wenst) op rek. nr. 36.48.88.199 van de Rabobank te Varsseveld o.v.v. "Jubileum-fonds 125 jaar NPB Varsse-



BELANGRIJK OM TE WETEN - COLOFON

Voorganger: Ds. A.M.J. Meijer. Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld, ☎ (0315) 24 20 80. Secretariaat: N.P.B. Varsseveld, Mw. D.J.H. ten Brinke-Vrieze, Burg. Fabiusstraat 8, 7051 BK, Varsseveld, ☎ (0315) 24 23 68. Beheer kerk en verenigingszalen: H. en N. Schuurman, O. Noorderbroekweg 2, 7051 GK Varsseveld, ☎ (0315) 29 83 81. Verenigingszaal: "de Eendracht" Beatrixstraat 1a, ☎ (0315) 24 45 37. Administrateur: Hr. G.J. Breukelaar, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg, ☎ (0315) 24 14 08. Gironummer: N.P.B. Varsseveld 846569. Bankrekeningen: Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265 Beide staan t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap NPB, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg. Vrouwenclubs: Voor I: Mw. D. Vriezen-Heusinkveld, Giezenveld 10, ☎ (0315) 24 14 75. Voor II: Mw. Antje Wisselink-Jansen, Hartelinkdijk 13, ☎ (0315) 61 73 82. Verzorging "Eendracht": Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp, ☎ (026) 334 64 80, na 18.00 uur: ☎ (0315) 29 85 59, e-mail: digirini@xs4all.nl Verzendklaarmaken: Mw. Betsy Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN, Westendorp, ☎ (0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake; Hr. G.H. Schepers. Kopij adressen: Rinus Luijmes, voorganger, of secretariaat (zie boven). Leiding zondagschool: Els Kraan-Derks, ☎ (0315) 24 18 85, Erna Wolsink-Semmelink, ☎ (0315) 29 87 18, Caroline Gesink-Lub ☎ (0315) 24 39 83 en Engeliën Veerbeek-te Vruchte ☎ (0315) 29 86 87. NPB-Koor secretariaat: Mw. J.G. Boezel-van Dam ☎ (0315) 24 18 90. Organist: Hr. G.W. Gussinklo, Polstraat 10a, 7121 DH Aalten ☎ (0543) 47 17 04. Autodienst: Mw. B. Chevalking-Wennink ☎ 29 82 23 of Mw. H.E. de Roo-Berkhoff ☎ 24 14 87. Cassettedienst: Hr. B. Kraan ☎ 24 18 85.

Aan de lezers van de Eendracht die nog geen lid van onze geloofsgemeenschap zijn:

Geachte lezer, het doet ons genoegen dat u belang stelt in wat er in onze geloofsgemeenschap omgaat en kennis neemt van onze wijze van geloven. Mocht het zo zijn dat u weleens wat meer van ons zou willen weten, vul dan onderstaande bon in en stuur deze gefrankeerd naar: "Vrijz. geloofsgemeenschap" NPB, p/a Doetinchemseweg 7, 7051 AA, Varsseveld. Geheel vrijblijvend ontvangt u dan een korte overzichtelijke brochure.



**Stuur mij geheel vrijblijvend informatie
over de geloofsgemeenschap NPB Varsseveld.**

Naam: _____
Adres: _____
Postcode: _____ **Plaats** _____
Telefoon: _____

- Zondag
7 februari Geen dienst, wel vrijzinnige dienst in Aalten o.l.v. drs Paulus Rijntjes, getiteld "De vergeestelijking van de mensheid".
- Zondag
14 februari 10.00 uur: ds A.M.J. Meijer thema "Het zesde gebod" bij Ex. 20:13. Gelijkijdig zondagsschool in de Eendracht.
- Vrijdag
19 februari 16.30 uur: weeksluiting in de Bettekamp door ds A.M.J. Meijer.
- Zondag
21 februari 10.00 uur: ds A.M.J. Meijer
thema "De levensles van de struisvogel" bij Job 38 en 39. Na afloop van de dienst is er in de Eendracht koffie en thee en een boekentafel van het Nederlands Bijbelgenootschap.
- Zondag
28 februari 10.00 uur: ds N. da Costa.
- Vrijdag
5 maart **OECUMENISCHE DIENSTEN IN HET KADER VAN WERELDGEBEDSDAG**, 15.30 uur in de Bettekamp en om 19.30 uur in de Keurhorsterkerk. Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar de toelichting elders in deze editie.
- Zondag
7 maart Geen dienst, wel vrijzinnige dienst in in Aalten. Mw Kersjes-de Muinck Keizer, aanv. 10.00 uur (Prinsenstr. 27)
-