

Zondag
9 januari 10.00 uur: Ds. A.M.J. Meijer, thema: *“Een nieuw begin”* bij Openbaring 21: 2-5. Gelijktijdig is er zondagsschool in de Eendracht.

Vrijdag
14 januari 16.30 uur Weeksluiting in de Bettekamp door Ds A.M.J. Meijer.

Zondag
16 januari 10.00 uur: Grote- of Laurentiuskerk, Kerkplein: Oecumenische gebedsdienst voor de eenheid, waarin zal worden voorgegaan door Ds. K. Datema. Het thema van deze dienst luidt: *“Gezegend zij God, die ons in Christus gezegend heeft”*. Nadere bijzonderheden elders in deze editie. Aan deze dienst wordt medegewerkt door het Laurentiuskoor. In ónze kerk deze zondag geen dienst. Wij roepen u allen op de dienst in te bezoeken.

Zondag
23 januari 10.00 uur: Ds. A.M.J. Meijer, thema *“Vergeven is niet verdoezelen”*, bij 1 Koningen 21. Gelijktijdig is er zondagsschool. Na afloop is er koffie in de Eendracht

Zondag
30 januari 10.00 uur: Ds. A.M.J. Meijer, thema *“Het herwonnen paradijs”* bij Colossenzen 1: 15-20.

Zondag
6 februari Geen dienst, wel lezing van Berend Jager in de kerk van Vrijz. geloofsgemeenschap NPB Zelhem, met als thema: *“Nieuwe-tijds-kinderen”*.

66^{ste} Jaargang

No. 471

Januari 2000



HET JAAR NUL

In mijn computerbestand wordt dit jaar (2000) vastgelegd met twee nullen, aangezien voor de jaarmarkering maar twee ruimtes ter beschikking zijn. Wanneer we in het spraakgebruik de uitdrukking 'dat is van het jaar nul', gebruiken is dit om aan te geven dat iets ons wel erg oud of verouderd voorkomt. Natuurlijk was ik allang blij dat mijn vijftien jaar oude PC kennelijk wel in staat was met dit nieuwe millennium om te gaan. Dat ik waarschijnlijk geen last heb gehad van een millenniumbug is omdat de batterij die het ingebouwde klokje voedt al jaren geleden leeg is geraakt en door mij niet door een nieuwe is vervangen. Mijn PC weet dus helemaal niet hoe laat het is! Zo lossen zich soms problemen vanzelf op. Het millenniumprobleem heeft mij dus geen geld gekost, doch slechts de aanschaf van een nieuw batterijtje bespaard. Toch is wel even interessant om stil te staan bij het begrip NUL. Voor de rekenkunst is de nul het belangrijkste symbool. Sinds de invoering hiervan werd het voor de mens aanmerkelijk gemakkelijker allerlei berekeningen uit te voeren. Het is het symbool van het niets, maar onmisbaar. Als mensen mij soms uitdagen een uitspraak over het bestaan van God



te doen, gebruik ik weleens de 'nul' als voorbeeld. Ik zeg hen dan dat rekenen met romeinse cijfers (de Romeinen kenden namelijk de nul nog niet) wel kan, maar erg lastig is. Het zelfde geldt voor de zingeving van het bestaan. Er valt blijkbaar door sommige mensen wel met het idee te leven dat er geen God is en dat dit leven een kwestie is van uit niets naar niets. Of dat nu zo gemakkelijk is wanneer men op vragen als leven en dood stuit, is voor mij nog altijd de vraag. Indien men er echter van uitgaat dat dit leven op een of ander manier wél in een Goddelijk verband gezien mag worden biedt deze gedachte voor de zingeving van het leven aanmerkelijk meer perspectief. Misschien vindt u het van mij wat oneerbiedig om God met de 'nul' te vergelijken, maar toch is dit niet zo vreemd. Ook in de Chinese filosofie kent men het begrip 'Tao' dat zowel 'Niets' als 'Alles' betekent. In de 'Eendracht' van december heeft u hierover nog de inleiding van Lao Tse kunnen lezen. Wat achteraf het kenmerk van de eeuw die wij nu zijn binnengestapt zal zijn, valt nu niet te overzien. In ieder geval is zeker dat we nu al in het digitale tijdperk leven. Dit digitale systeem werk uitsluitend met nulletjes en eentjes. Als we dan de 'Nul' als symbool van Gods aanwezigheid aanmerken dan is het grappige dat in de Joodse getallensymboliek de één ook voor God staat, maar dan in de zin van: Hij is EEN en er is er maar EEN. Laten we hopen dat, juist in dit digitale tijdperk in onze samenleving weer het besef doorbreekt dat de mens niet kan leven zonder verwondering en ontzag voor al het geschapene en de Schepper. Het valt mij op dat ik de laatste jaren, juist



van wetenschappers in de exacte vakken uitspraken lees en hoor waarin zij uitdrukking geven van hun geloof in God. Opmerkelijk is ook dat juist onder studenten in die zelfde wetenschappen aan de TU Delft, in vergelijking met de andere universiteiten, het godsdienstig besef het hoogst is. Is hier wellicht sprake van het verschijnsel dat, hoe dieper men in de geheimen van de natuur doordringt, des te meer men tot het besef komt dat hier een geniale Ontwerper achter schuil gaat? Moge dit hoopvolle tekenen zijn. En nu ik het toch over geta-

BELANGRIJK OM TE WETEN - COLOFON

Voorganger: Ds A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld, ☎ (0315) 24 20 80, GSM: 06-54 76 03 96, fax: (0315) 24 47 30, e-mail: voorganger.npb@xs4all.nl
Secretariaat: N.P.B. Varsseveld, Mw. D.J.H. ten Brinke-Vrieze, Burg. Fabiusstraat 8, 7051 BK, Varsseveld, ☎ (0315) 24 23 68. **Beheer kerk en verenigingszalen:** H. en N. Schuurman, O. Noorderbroekweg 2, 7051 GK Varsseveld, ☎ (0315) 29 83 81. **Verenigingszaal:** 'de Eendracht' Beatrixstraat 1a, ☎ (0315) 24 45 37. **Administrateur:** Hr. G.J. Breukelaar, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg, ☎ (0315) 24 14 08, e-mail: administrateur.npb@xs4all.nl **Gironummer:** N.P.B. Varsseveld 846569. **Bankrekeningen:** Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265. Allen staan t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap NPB, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg **Internet homepage:** www.xs4all.nl/~npb **E-mail-adres:** npb@xs4all.nl **Vrouwclubs:** Voor I: Mw. D. Vriezen-Heusinkveld, Giezenveld 10, ☎ (0315) 24 14 75. Voor II: Mw. A. Wisselink-Jansen, Harterinkdijk 13, ☎ (0315) 61 73 82. **Verzorging "Eendracht":** Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp, ☎ (0315) 29 85 59 (na 18.00 uur), fax: 001-707 897 84 92, e-mail: digirini@xs4all.nl **Verzendklaarmaken:** Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN, Westendorp, ☎ (0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake; Hr. G.H. Schepers. **Kopij adressen en redactie:** Rinus Luijmes, e-mail: eendracht.npb@xs4all.nl, Ds A.M.J. Meijer (zie boven), Mw. G. ten Brinke-Kuiperij, Kon. Emmastraat 5, 7051 AM Varsseveld, ☎ (0315) 24 12 53, Mw. A. Gussinklo-Siebers, Landstraat 34, 7135 KH, Harreveld ☎ (0315) 24 14 40, fax: (0315) 24 26 43 en Mw. W.E. Teerink-Radstake, Valkenhof 57, 7051 XC, Varsseveld, ☎ (0315) 24 25 37. **Leiding zondagschool:** Erna Wolsink-Semmelink, ☎ (0315) 29 87 18 en Engelen Veerbeek-te Vruchte ☎ (0315) 29 86 87. **NPB-Koor secretariaat:** Mw. J.G. Boezel-van Dam, ☎ (0315) 24 18 90. **Organist:** Hr. G.W. Gussinklo, Polstraat 10a, 7121 DH, Aalten, ☎ (0543) 47 17 04. **Autodienst:** Mw. B. Chevalking-Wennink, ☎ (0315) 29 82 23 of Mw. H.E. de Roo-Berkhoff, ☎ (0315) 24 14 87. **Cassetdienst:** Hr. B. Kraan, ☎ (0315) 24 18 85.

Aan de lezers van de Eendracht die nog geen lid van onze geloofsgemeenschap zijn:

Geachte lezer, het doet ons genoegen dat u belang stelt in wat er in onze geloofsgemeenschap omgaat en kennis neemt van onze wijze van geloven. Mocht het zo zijn dat u weleens wat meer van ons zou willen weten, vul dan onderstaande bon in en stuur deze gefrankeerd naar: "Vrijz. geloofsgemeenschap" NPB, p/a Doetinchemseweg 7, 7051 AA, Varsseveld. Geheel vrijblijvend ontvangt u dan een korte overzichtelijke brochure.

✂

Stuur mij geheel vrijblijvend informatie over de geloofsgemeenschap NPB Varsseveld.

Naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

Telefoon: _____



CADEAUS WAAR U EER MEE BEHAALT



Het boek over 125 jaar vrijzinnig geloofsleven in Varsseveld en het theelepeltje met een afbeelding van ons kerkje.

Boek: f 29,50

Lepeltje: f 12,50

De baten van de verkoop komen ten goede aan het jubileumfonds van onze kerk. Boek en lepeltje zijn verkrijgbaar bij Mw. Dinie ten Brinke-Rougoor, Kon. Julianalaan 7, 7051 AL Varsseveld, ☎ (0315) 26 22 66 of na afloop van de kerkdienst in de bestuurskamer. U kunt het

boek of lepeltje ook bestellen door overmaking van resp. f 29,50 of f 12,50 (of een veelvoud daarvan indien u meerdere boeken of lepeltjes wenst) op rek. nr. 36.48.88.199 van de Rabobank te Varsseveld o.v.v. "Jubileum-fonds 125 jaar



llensymboliek heb, schiet mij nog iets te binnen.

We hebben nu twintig eeuwen vol gemaakt na de geboorte van Jezus van Nazareth. In de bijbelse getallenmystiek speelt het getal '20' ook een belangrijke rol. Het betekent namelijk: 'Iets is tot de helft volbracht'. Als in de bijbel wordt aangegeven dat een profeet of een koning twintig jaar zijn taak heeft vervuld wil men daarmee zeggen dat hij voor de helft in zijn opdracht is geslaagd. Wanneer er in een dergelijk verband van veertig jaar wordt gesproken, pas dan heeft men zijn werk volledig afgerond; volbracht. Veertig is de volmaakte eenheid. Dit geldt voor dagen, jaren en dingen. Wanneer wij deze gedachte afzetten tegen het aantal eeuwen dat de mensheid na Christus' geboorte gegaan is, dan mogen wij zeggen: we zijn pas op de helft van het werk dat er aan de wereld en de mensheid verricht moet worden. Alle doemdenkers moeten dus de eerste tweeduizend jaar hun mond maar houden. We krijgen nog tweeduizend jaar de kans om er met z'n allen iets moois van te maken.

A.M.J. Meijer.

TER NAGEDACHTENIS

Toen we in september vorig jaar geconfronteerd werden met ernstige gezondheidsklachten van Gerard Navis was er nog alleszins hoop en vertrouwen op een redelijk herstel. Spoedig bleek echter dat de ziekte een dermate agressieve vorm had aangenomen dat niet op genezing gerekend mocht worden. Verslagenheid en verdriet met name in het gezin van Gerard Navis overheersten. Ondanks het feit dat zijn lichamelijke klachten afnamen bleef Gerard doorvechten met een enorme reserve aan wilskracht, welke zijn gehele leven kenmerkend voor hem is geweest. Geestelijk sterk met een groot gevoel voor menselijke waarden en verhoudingen heeft hij bijna zes jaar lang zitting gehad in ons kerkbestuur, waarvan vier jaar als voorzitter. Hij deed dat met open oor, luisterend naar de mening van anderen, om pas daarna in overleg tot een besluit te komen. Zowel in de regio, in het gewest als ook landelijk wist hij de denkwijze van onze afdeling goed te verwoorden en over te brengen. Veel dank zijn we hem verschuldigd voor al het werk dat hij voor de gemeenschap en voor onze afdeling in het bijzonder heeft verzet. Wij hebben in hem niet alleen een goede voorzitter maar ook een vriend verloren. Wat blijft zijn de herinne-

ringen aan een fijn mens. Wij wensen Annie en de kinderen de nodige sterkte toe om met dit verlies te leren leven.

Namens het bestuur, G. ten Brinke-Kuiperij.

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken:

Op 14 december 1999 overleed op 90-jarige leeftijd mevrouw

Berendina Hendrika Johanna Wisselink-Geurink.

Ieder jaar, wanneer ik bij mw Wisselink op verjaardagsvisite aanwezig was, zat zij daar; op haar eigen stoel te midden van een grote kring van kinderen en kleinkinderen.

Bescheiden en licht geamuseerd volgde zij met grote aandacht alles wat er gezegd werd. Zij leefde mee met de wederwaardigheden van iedereen maar vooral de verrichtingen van haar kleinkinderen gaven haar veel voldoening. Op haar verjaardag had zij dan haar mooiste jurk aan en liet zij de organisatie aan anderen over. Maar als ik eens onverwacht door het jaar even lang kwam, dan trof ik haar steevast in de keuken aan, druk doende met allerlei werkzaamheden en altijd ook met haar schortje voor. Dat hoorde nu eenmaal zo helemaal bij haar. Stil zitten immers, kon zij niet. Er moest gewerkt worden, ook al viel dat haar de laatste paar jaren niet meer zo mee. Haar leven heeft nu eenmaal in het teken van werken en dienstbaarheid gestaan. Met haar huwelijk in 1933 met Willem Wisselink 'van de Meulemaker', trouwde zij 'in' op de Roenhorst. Daar woonde destijds ook nog de ouders van Willem en een ongetrouwde maar hulp behoevende broer. Na verloop van tijd kwamen dan ook de meeste huishoudelijk taken, neer op de schouders van Dina.

Haar man en zijn vader waren in die vooroorlogse tijd, naast het kleine gemengde bedrijf, hoofdzakelijk werkzaam als molenmakers. De vijf kinderen hadden een heerlijke en onbezorgde jeugd op de Roenhorst. In Dina een moeder waarop ze konden rekenen en die er alles aan deed om het hen naar de zin te maken. Toch ging ze elke morgen vroeg, om zes uur, met haar man op de fiets naar de weide aan de Vossebulten om daar een aantal koeien te melken. Samen keerden zij dan weer terug. Vader had dan twee volle melkbussen aan weerszijden van zijn fiets en nog twee op de bagagedrager voorop. Haar man ging dan naar zijn

januari, 11.00 uur, lezing door Ine Bijlsma over "A course of miracles" entree f 10.--.

AMNESTY INTERNATIONAL

Een nieuw jaar, een nieuwe eeuw liggen voor ons. Helaas is het zo dat het werk van Amnesty nog niet overbodig is. Daarom gaan we gewoon verder met schrijven voor gevangenen. De eerstvolgende avond is op 4 januari 2000, van 18.00 tot 20.00 uur in de bibliotheek te Varsseveld. Deze keer wordt er geschreven voor een inwoner van Buthan die gratie kreeg maar nog steeds gevangen zit. Voor een groep gevangenen uit Peru die vals beschuldigd zijn. En voor een mensenrechtenactiviste uit Oezbekistan die als gewetensgevangene vast zit.

Tijdens de gemeenteavond op dinsdag 16 november werden deze foto's gemaakt van de toneelvereniging "t Buurtschap" uit Sinderen, met het blijspel "De zwarte Hannibal".



uit het dagelijks leven beschrijft. Daarom is dat Boek nog steeds een actuele handleiding voor het menselijk bestaan. Predikanten, priesters of rabbijnen moeten in staat zijn de eeuwenoude taalbarrières te overwinnen, zodat de gemeente Bijbelse figuren niet meer leert zien als legendarische half-heiligverklaarde figuren. Geen literaire fossielen uit een onmetelijk ver verleden, maar, binnen het kader van de Schepping, als tijdgenoten en medemensen die min of meer dezelfde problemen kennen als wij, en die met hetzelfde verdriet of geluk werden geconfronteerd.

De weg terug

Het nalaten van modieuze veranderingen in de liturgie schept op de lange duur het gevoel van het feest der herkenning. Want dat is het, wat een kerkbezoek tot een wekelijks hoogtepunt kan maken. De wetenschap dat wij op dat uur dezelfde teksten lezen, dezelfde melodieën zingen en dezelfde momenten van bezinning of ontroering beleven als onze ouders en voorouders lang geleden. Hierdoor ontstaat het besef dat wij niet een toevallige exponent zijn binnen het menselijk geslacht, maar een onderdeel van een continuïteit, een keten van mensen en gedachten. En de predikant dienst daarbij te beseffen, dat hij vanaf het moment dat hij de kansel beklimt niet meer een persoon is zoals iedereen. Bekleed met een historische waardigheid, die door zijn toga tot uiting wordt gebracht, mag hij voor een kort uur de gids zijn op een stukje van die lange weg. Een weg, die in onheuglijke tijden is begonnen en die doorloopt tot aan de Jongste Dag.

Prof. Dr. B. Smalhout.

AKTIVITEITEN BIJ AANGRENZENDE NPB-AFDELINGEN

Afd. Aalten (Prinsenstraat 27): 25 januari: eerste lezing uit een vierdelige cyclus over die Zaubrerflöte, door Ds. E.W.H. Laman Trip-Kleinstarink. Afd. Dinxperlo (Wilhelminastraat 13): geen bijzondere lezingen. Afd. Zelhem (Piersonstraat 4): Zondag 31

werk. Na de kinderen naar school geholpen te hebben was Dina weer druk met het schrobben van de lege melkbussen die van de fabriek retour waren gekomen. Ook in de winterdag was Dina al vroeg in de stal op haar 'melkpäöltje' te vinden.

In 1983 waren de heer en mevrouw Wisseling 50 jaar getrouwd en konden zij beiden terugkijken op een welbested leven waarin zij samen veel tot stand hebben mogen brengen. Moge deze gedachte en de vele andere goede herinneringen aan deze lieve vrouw haar nabestaanden tot troost zijn.

Op 25 december 1999 overleed op 78 jarige leeftijd de heer

Hendrik Willem Radstaak

De heer Radstaak werd geboren op boerderij 'de Geurt' aan de Entinkweg 9, waar hij ook opgroeide. Hij had er een fijne jeugd en mocht zelfs van zijn ouders, wat voor die tijd uitzonderlijk was, de toenmalige Mulo volgen, waarna hij zich verder is gaan bekwamen in het loonwerk, in welke bedrijfstak hij 37 jaar werkzaam zou blijven. Na zijn huwelijk met zijn geliefde Anna Veerbeek vestigde het jonge stel zich aan de Kroezendijk en enkele jaren later op 'de Blauwe' bij de familie Beernink in Sinderen om uiteindelijk, nog weer een aantal jaren later, met inmiddels vier kinderen terug te keren op 'de Geurt'. Anna had aan Willem een goede en lieve man en de kinderen vonden in hem een vader die van een grapje hield, en altijd bijdroeg aan de gezelligheid. Een vader ook, die zijn liefde voor motoren en trekkers met vreugde op zijn zoons over droeg. Hij hield veel van zijn kinderen en gunde hen veel vrijheid. Tenslotte was hij daar zelf ook op gesteld. Zijn werk bood hem hiertoe de gelegenheid. Hij trok met de tractor van boerderij tot boerderij en was overal een graag geziene gast. Traktoren en landbouwmachines waren zijn lust en zijn leven. Niet alleen beroepsmatig, maar ook als liefhebberij. Ook voor een ritje op de motor vond hij altijd wel even een uurtje.

Heerlijk met zijn motor door de schilderachtige Achterhoek toeren, daar kon hij mateloos van genieten. De heer Radstaak was een man die van het leven kon genieten op een eenvoudige wijze. Zo genoot hij altijd van de Sinterklaasavonden met de hele familie op 'de Geurt' en de kerstdiners bij zaal Nijhof in Halle waar alle kinderen en klein-

kinderen bijeen waren en men onder elkaar veel plezier maakte. Tot voor zeer kort heeft hij dit allemaal nog mogen meemaken. Zijn heengaan was onverwacht. Maar bij deze smart mogen wij troost putten in de gedachte dat hem een zwaardere lijdensweg bespaard is gebleven. Moge de Eeuwige aan Anna, de kinderen en kleinkinderen kracht schenken dit verlies te dragen.

Op 4 januari 2000 overleed op 66-jarige leeftijd de heer

Gerhard Jan Navis

Als elfjarige verloor Gerard zijn beide ouders. Opgegroeid op het voormalige Zuiderzee-eiland Wieringen en stammend uit een schippersgeslacht, was hem de strijd tegen de elementen niet vreemd en gaf hij er toen al blijk van zich door tegenwind niet uit het veld te laten slaan. Hij doorliep met zeer goed gevolg de toenmalige Ambachtschool en kon op vijftienjarige leeftijd in dienst treden bij de telefoondienst in Arnhem. Vanaf dat moment vond ook de hereniging plaats met zijn zuster en broer die al die jaren al bij de familie van Boezel in Sinderen liefdevol waren opgevangen en waar ook Gerard een warm tehuis werd geboden. Iedere morgen stond hij in die tijd om vijf uur op om op tijd op zijn werk in Arnhem te zijn. Na zijn huwelijk met Annie Naves vestigde het jonge stel zich eerst in Gaanderen, maar na enkele jaren vonden zij een woning in het vertrouwde Varsseveld en werden Annette en Catherine geboren. Er volgden daarmee jaren van toenemende voorspoed en een fijn familieleven. Annie voelde zich bij Gerard heel erg veilig en vertrouwd. Hij was haar steun en toeverlaat. Annette en Catherine hadden aan Gerard een fantastische vader die hen in hun waarde liet maar waar zij altijd konden aankloppen voor wijze raad en misschien nog wel meer voor zijn wijze daden. Met zijn gouden handen en helder inzicht gepaard aan geduldig observatievermogen wist hij voor ieder probleem wel een werkzame oplossing te bedenken en uit te voeren. De faam van Gerards tomeloze inzet en heldere kijk op de dingen bleef niet tot de familiekring beperkt. Ook vanuit de Varsseveldse gemeenschap werd herhaaldelijk een beroep op Gerard gedaan. Jaren lang had hij zitting in schoolbesturen en namens onze geloofsgemeenschap had hij dertien jaar zitting in het bestuur van de Bettenkamp. Uit dien hoofde was hij nauw

door God een gruwelijke sadist en een moordenaar te noemen. De columnist Battus van de Volkskrant verklaarde, dat hij stond te juichen bij het slopen van kerken in Amsterdam. De journalist Jan Vrijman beschreef onder de auteursnaam Journaille het geloof als een “inbeelding, fantasie of een waan, die de kracht van waarheid heeft gekregen”. Bert Steinmetz merkte in Het Parool op, dat de Kerk thans is vervangen door godsdiensten als Amnesty International, het Foster Parents Plan, Artsen Zonder Grenzen en het Capitoel op Zondagmorgen. Het NRC-Handelsblad stelt, dat religieuze ervaringen beter zonder God en buiten een kerk kunnen worden opgedaan. Gelovige mensen zijn thans vogelvrij en mogen zonder justitieel ingrijpen publiekelijk worden beledigd. Dit is o.m. bewezen door de journalist Theodor Holman, die werd vrijgesproken nadat hij in één van zijn columns had geschreven “iedere Christenhond een misdadiger” te vinden.

Orthodoxe excessen

Tot deze negatieve beeldvorm hebben zeker ook ultra-orthodoxe excessen bijgedragen. Zoals bijvoorbeeld het fanatieke verzet tegen vrouwelijke priesters, het door de R.K. Kerk eeuwenlang aangewakkerde antisemitisme, de religieuze slachtpartijen in Noord-Ierland, het bestuurlijk discrimineren van vrouwen binnen de Staatkundig Gereformeerde Partij, de weigering van de orthodox-joodse gemeenschap om samen met de Portugese en liberale Joden hun zes miljoen doden te herdenken, de sekschandalen op gereformeerde scholen, het dwarsbomen van het Sinterklaasfeest in sommige orthodox-protestantse plaatsen en het van Christelijke scholen sturen van meisjes die een spijkerbroek dragen.

Het zal zonder enige twijfel een enorm werk zijn om al die negatieve invloeden terug te dringen. Dat kan alleen indien het de Kerk lukt de jeugd bij te brengen, dat de Bijbel in wezen een fascinerend boek is, dat alle positieve maar ook negatieve facetten

uitgestrekte Perzische rijk van koning Ashasveros, het verhaal van het Joodse Poerimfeest, dat in de lente wordt gevierd (Esther 9:24-28). Esther helpt ons te gedenken en niet te vergeten!

Data: Dinsdag 11, 18 en 25 januari en 1 februari 2000 om 20.00 uur in “de Keurhorst”, **Leiding:** Ds. P. Schoneveld.

Contactpersonen: Bert Jongsma, tel.: (0315) 244 284 en Gert Rutgers, tel.: (0543) 461 210.



Christelijk geloof en tieners

Ouders van tieners komen ineens voor hele andere vragen te staan met betrekking tot geloof en geloofsoverdracht als hun kinderen tieners worden. In kleine kring (groepen van maximaal 12 personen) willen we hier een avond over praten.

Data: Maandag 24 of 31 januari of vrijdag 11 of 18 februari 2000 om 20.00 uur in “De Borch”. **Leiding:** Ds. G. Wessels.

Contactpersoon: Gerard Wildenbeest, tel.: (0315) 617 274

KERK CONTRA RELIGIE

(vervolg van het hoofdartikel door

Prof. Dr. B. Smalhout van de november-uitgave van 1999)

De atheïsten



In deze grote lagune zijn de hedendaagse intellectuele atheïsten gestapt, die op modieuze wijze, vooral in de media, de spot drijven met iedere vorm van religie. Zoals bijvoorbeeld de socialistische professor Jan Pen, die in Het Parool rustig publiceert dat hij het Christendom bizar en God een schurk vindt. Professor Karel van 't Reve viel Jan Pen bij

betrokken bij de fusie van dit bejaardencentrum met het verpleegtehuis 'Den Es' en de daarop volgende nieuwbouw aan de Egge. Ontspanning vond Gerard in zingen. Hij had een prachtige warme stem en was daarmee een steunpilaar van het Varssevelds Mannenkoor. Hier ook ontstonden veel vriendschapsbanden, iets wat voor Gerard een belangrijk element in zijn leven was. Ook zong hij nog bij ons NPB-koor waarvan hij min of meer de centrale figuur was. Zijn werkzame leven lang heeft Gerard zich door middel van cursussen van de ontwikkelingen in de telefoniesector op de hoogte gehouden. Dit, gekoppeld aan zijn toch al heldere inzichten bij de bedrijfsvoering maakte dat hij promotie op promotie maakte en uiteindelijk in 1990 als Chef van de montage-afdeling na 40 dienstjaren gebruik maakte van een welverdiende VUT-regeling. Dat kwam hem goed uit, want even daarvoor was zijn nieuwe huis aan de Hiddinkdijk gereed gekomen waar veel van de afwerking en de tuinaanleg door Gerard zelf terhand werd genomen. Zes jaar geleden trad Gerard toe tot het bestuur van onze afdeling en werd twee jaar later tot voorzitter van onze geloofsgemeenschap gekozen. Onder zijn bezielende leiding is er, vooral ten aanzien van het onderhoud en vernieuwing van de installaties zeer veel tot stand gebracht. Van veel van alles waar hij zich voor heeft ingezet zal zijn invloed nog tot in lengte van jaren blijven doorklinken. Moge de Eeuwige Annie, Annette en Gert; Catherine en Robert kracht schenken dit zware verlies te verwerken.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem waren opgenomen, maar zijn thans weer thuis: Mw G.A. Coops-Hofs; Mw J Duitshof-Hekkelman; Hr G.B. ten Brinke en Mw H.B. Boesveld-Roendorst. Thans verblijven nog aldaar: Mw G.B. ten Brinke-Ruesink; Mw H.J. Bruil-Lammers; Hr B. Naves; Hr S.J. Boersma; Mw Mateman-van der Meer en Mw A.L. Loor-Berkelder. Ook verblijft daar thans de heer J.W. Vriezen, die na een ongeval de afgelopen weken opgenomen was in het Rijnstateziekenhuis te Arnhem. In St Antonia te Terborg verblijven momenteel Hr H.A. Duitshof; Mw J. Hofs-Schuurman en Mw B.A. Duitshof-Jolink. In het Beatrixziekenhuis te Winterwijk was opgenomen maar is thans weer thuis: Mw E. Plante-Dekker. Mw G.B.

Vriezen van den Berg die lange tijd in het Slingelandziekenhuis verpleegd werd vanwege een beenbreuk, zal nog enkele weken verder moeten revalideren in "de Schuylenburgh" in Silvolde.

EVEN IETS RECHTZETTEN

In een van de geboorteaankondigingen in de decembereditie was een vergissing geslopen die we hieronder nog even rechtzetten. Dit bericht had als volgt moeten luiden:

"Hoera, Nick heeft er een zusje bij en zij heet 'Lynn' Zij werd geboren op 17 november 1999 en is de dochter van Karin en Bert-Jan Chevalking, Hengeloseweg 17 - 7021 ZS Zelhem".

GEBOREN

Met blijdschap geven Ronald Ruesink en Elise Ruesink-Boezel kennis van de geboorte op 4 december 1999 van hun zoon *Pieter Jan*.

Burg. Fabiusstraat 9, 7051 BK Varsseveld.

Uit de Verenigde Staten bereikte ons het verheugende bericht van de geboorte van *Julia Dina Christina*, dochter van Sonja Gussinklo en Benno Amting.

Hun adres is: 17451 N Drive North, Marchall MI 29068 Michigan, U.S.A.



Blij en gelukkig met de geboorte van hun zoon en broertje *Ben* op 6 januari 2000 zijn Ron, José en Hilde Vriezen, Lichtenvoortseweg 3, 7051 GN Varsseveld. De eerst geborene van deze nieuwe eeuw binnen onze geloofsgemeenschap!

Onze hartelijke gelukwensen gaan naar deze drie ouderparen met de wens dat Gods zegen op deze kinderen en hun ouders en grootouders mag rusten.

SCHENKINGEN

Van de heer B. mocht ik deze maand f 10,-- in ontvangst nemen, waar-

20.00 uur. Thema van deze bijeenkomst is rheuma. De collectanten van het Rheumafonds zijn aanwezig en er is een videofilm.

DE VRIJE GESPREKSKRING

Deze komt bijeen op woensdagavond 19 januari om 20.00 uur bij Angelique Niks-van Oosten en Ries Kroef aan de Vloglanden 36 te Varsseveld en verdiept zich verder in "De wereld van Sophie", alwaar we inmiddels bij Socrates en Plato zijn gekomen. Een van

PROGRAMMA VROUWENCLUB II

Donderdag Doosjes maken en voorlezen.
20 januari

Donderdag Doosjes maken en voorlezen.
3 februari

Donderdag Mw. Christ over acupunctuur samen met Vrouwenclub I in de
17 februari grote zaal.

de deelnemers heeft inmiddels enkele gedachten en vragen opgesteld die als leidraad dienen. Dit is een open kring. Mocht u in dit onderwerp belangstelling hebben bent u van harte welkom.

In de Eendracht van december waren de data vermeld waarop deze kring de rest van het seizoen nog bijeen komt. In verband met de ledenvergadering moet echter de bijeenkomst die op 16 februari voorzien was worden verschoven naar 23 februari en was de datum voor de bijeenkomst van maart onjuist.

Dit moet zijn: **woensdag 15 maart**.

ACTIVITEITEN VAN DE GEREFORMEERDE / HERVORMDE FEDERATIE

Het bijbelboek Esther

In vier avonden houden we ons bezig met het boek Ester, één van de meest meeslepende verhalen uit de Bijbel, het verhaal van de op het nippertje voorkomen uitroeiing van de Joden in het Eendracht – januari 2000

de inwoners van Varsseveld en de buurtschappen in een kerk de dienst van God, van elkaar en van de wereld te vieren. Dit is altijd weer een feest. De kinderoppas en de kinderdienst rekenen op veel kinderen. We luisteren naar en zingen mee met het Laurentiuskoor o.l.v. W. Wensink en organist Y. ter Haar. Onze voorganger zal zijn dominee K. Datema. De collecte is bestemd voor "Glas-Melk-Project" in de sloppenwijken rond de stad Lima, Peru. "Kerken in actie" en "Solidaridat" werken samen. Door alle acute nood wordt het langlopende projektwerk van het Werelddiakonaat naar de achtergrond gedrongen. Doch aan deze mensen zijn beloften gedaan die gehouden moeten worden. In de oecumenische werkgroep werken N.P.B., R.K. parochie, en de S.O.W. kerken samen.

WINTER PROGRAMMA 2000 LEZINGEN EN GEMEENTEAVONDEN

Tenzij anders aangegeven vinden deze lezingen plaats in zaal "de Eendracht", Beatrixstraat 1a - aanvang 20.00 uur.
De toegangsprijs is f 10.00 inclusief twee maal koffie/thee.

Woensdag 12 januari	"Een glimp achter de sluier", door Alexandra van Cruyningen
Donderdag 10 februari	"Vanuit een zwart gat, als herboren verder gaan" door Drs Eric Corsius
Donderdag 9 maart	"Tweelingzielen", door Berend Jager
Maart/April	Gemeenteavond, nadere bijzonderheden volgen.

BERICHTEN VAN DE VROUWENCLUBS

Vrouwenclub I komt op maandag 11 januari bijeen in de kleine zaal van de Eendracht, aanvang 14.00 uur.

Op donderdag 21 januari komen Vrouwenclub I en II bijeen om
16 Eendracht - januari 2000

voor onze hartelijke dank.

TOEGETREDEN TOT ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP

Afgelopen maand mochten wij als lidmaat van onze geloofsgemeenschap inschrijven: Mevrouw G. (Gweny) Blankenstein-Spaa, Graaf van Lohnstraat 10, 7051 CB Varsseveld. Wij heten haar van harte welkom binnen onze kring.

EEN KORTE TERUGBLIK

De kerstviering van de zondagsschool was weer van een andere aard dan vorig jaar, mede doordat er op dit moment weinig kinderen van tien jaar en ouder bij zijn. Toch zijn Erna en Engelen er in geslaagd er met de kinderen een voor jong en oud aansprekende dienst van te maken. Met vreugde mogen wij terugzien op de decembermaand. De Kerst avond dienst werd door naar schatting tweehonderdtien kerkgangers bijgewoond. Ons eigen koor zong die avond weer de sterren van de hemel. Tijdens de kerstmorgen dienst waren er iets minder bezoeker dan afgelopen jaren. Misschien was hiervan het slechte weer wel de oorzaak of misschien de heersende griep en verkoudheid. Aan dit laatste was Irma ten Brinke ook ten prooi gevallen, waardoor het haar onmogelijk was op Kerstmorgen te zingen.

Op het allerlaatste nippertje vonden wij Ries Kroef en Marie-Huberte Meijer-Paumen (mijn vrouw) bereid enkele instrumentale werken voor resp. fluit en viool in te studeren, zodat deze dienst toch nog een bijzonder tintje kreeg. De organist Lammert Huizinga speelde heel gevoelig het prachtige lied: "There is a place for us". De Oudejaarsdienst werd muzikaal omlijst door een blazers ensemble uit de fanfare 'Psalm 150' uit Dinxperlo.

Het was een groot genoegen deze muzikanten te beluisteren. Heel fijn allemaal! Allen - en dat zijn er zeer velen - die zich voor het slagen van deze diensten hebben ingezet een hartelijk woord van dank.

BIJ DE DIENSTEN VAN DE MAAND JANUARI

Tijdens de dienst op zondag 9 januari wil ik met u even stilstaan bij wat het betekent om een nieuw begin te maken. Men staat daar niet altijd goed bij stil. Soms begint aan iets nieuws, zonder met het oude
Eendracht - januari 2000 9

echt klaar te zijn. Meestal gaat dat ten koste van het nieuwe begin. Zondag 16 januari is er de oecumenische gebedsdienst in de Laurentiuskerk. Elders in deze editie treft u over deze dienst uitgebreide informatie aan.

Zondag 23 januari, luidt het thema: "Vergeven is meer dan verdoezelen". Als tijdens een vergevingsproces geen eerlijke confrontatie plaats vindt waarin de dingen tegenover elkaar duidelijk worden uitgesproken is het de vraag of er werkelijk sprake is van vergeving.

Zondag 30 januari, luidt het thema: "Herwonnen paradijs". De paradijzen vliegen ons dagelijks om de oren, vooral wanneer men de advertentiepagina's van de vakantiebijlagen in de dagbladen openslaat. Maar wat mogen wij ons nu werkelijk op grond van bijbelse en andere mystieke geschriften nu werkelijk voorstellen bij dat woord "paradijs"?

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Afgelopen december was ik op de Leemvoortschool in Westendorp weer begonnen met het vertonen van de video-film over het leven van Jezus. Ik kien het dan zo uit dat we met kerstmis precies bij het kerstverhaal zijn. Maar zover waren we nog niet. Het was een week daarvoor en ik vertoonde het gedeelte waarin Maria het visioen krijgt van de hemelse boodschapper waarin haar wordt medegedeeld dat zij zonder medewerking van Jozef zwanger zal worden van de verlosser van Israël. Dit moment is overigens in deze film heel integer weergegeven. Toch kwam er commentaar. "Dat kan toch niet dominee", riep Nienke Tolkamp. Ik zette video maar even op 'pauze' en zei: "Of dat nu kan of niet, dat weet ik ook niet, maar zo staat het wel in het verhaal en er zijn veel mensen die dat geloven. "Moeten wij dat dan ook geloven?" vroeg haar zusje Ellen die ondertussen hierover al in conclaaf was gegaan met Mariëlle Veerbeek. "Nee", antwoordde ik, "dat moet je voor jezelf beslissen". Waarop Ellen, zonder overigens de andere klasgenootjes hierover democratisch te raadplegen zei: "Nou dan besluiten wij met zijn allen dat Jozef het gedaan heeft!"

OPROEP

Mocht u ook nog een mooi verhaal weten dat verband houdt met onze

OECUMENISCHE GEBEDSDIENST VOOR DE EENHEID

"Gezegend zij God die ons in Christus gezegend heeft" (Ef. 1,3-14).

Week van gebed voor de eenheid van de kerken, zondag 16 januari 2000 om 10 uur in de Grote kerk te Varsseveld.

Deze woorden worden ons aangereikt door christenen uit het Midden-Oosten.

Want voor het bijzondere jaar 2000 zijn de teksten van de Week van Gebed voor

de Eenheid van de Christenen voor bereid door een werkgroep van de Raad van Kerken in het Midden-Oosten. Vertegenwoordigers van de vier "geloofsfamilies" van orthodoxe, oosters-orthodoxe, rooms-katholieke en protestantse kerken hebben daartoe samengewerkt. Het zijn mensen die wonen in dezelfde regio waar ongeveer 2000 jaar geleden Jezus van Nazareth werd geboren en waar Hij later zijn werk van verkondiging en genezing begon. In Hem is God ons mensen op een zeer bijzondere en intense wijze nabijgekomen. Christenen geloven dat daarmee de geschiedenis een beslissende wending heeft gekregen. De viering van het jaar 2000 doet ons daar met extra nadruk bij stilstaan.

Bij een dergelijke viering hoort respect voor elkaars identiteit, voor de verschillen die er tussen christenen zijn. Maar de ondertoon mag zijn de gemeenschappelijke overtuiging dat wat ons bindt sterker en groter is dan wat ons scheidt. Dat gaat niet vanzelf, dat laat zich niet afdwingen of simpelweg programmeren. Het betekent samen een weg willen gaan, meer inzicht krijgen in wat voor ieder onopgeefbaar is en bereid zijn de ander te verstaan zoals die zichzelf wil zien. "Oecumenisch leren" is dat.

Dit leren brengen we in de praktijk door



hoofdbestuur in Zwolle en de afdeling Velp aanwezig op internet.

Oze afdeling hoort daar nu dus ook bij.

Heeft u toegang tot het internet? Neem dan eens een kijkje en kom gerust met suggesties en opmerkingen

OVERIGE AKTIVITEITEN VAN ONZE AFDELING DEZE MAAND 60+ CLUB

Wanneer deze 'Eendracht' bij u in de bus valt, is de 60+ club reeds bijeen geweest voor de Nieuwjaars receptie. Maar houdt u wel alvast 8 februari vrij!

EEN GLIMP ACHTER DE SLUIER, een lezing over 'bijna-dood-ervaringen'.

De spreekster Alexandra van Cruyningen, heeft zich voor het schrijven van een roman over dit hoogst belangwekkende verschijnsel uitvoerig verdiept in de getuigenverslagen van talloze mensen die dit is overkomen. Een 'bijna-dood-ervaring' is niet alleen een schokkende ervaring voor wie het doormaakt, maar ook erg ingrijpend voor de naaste omgeving die meestal met verbijstering en onbegrip reageert. Want wat betekenen begrippen als 'aan de andere kant zijn geweest'; 'de weg naar het licht' en de keuze om terug te keren in het stoffelijk lichaam' nu werkelijk? Bijna dood ervaringen komen veel vaker voor dan men denkt. In de Verenigde Staten lopen nu inmiddels ook een aantal wetenschappelijke onderzoeken hiernaar. Alexandra van Cruyningen verstaat de kunst om op een open en toegankelijke wijze over dit verschijnsel te spreken. Bovendien legt zij de nadruk op de transformatiemogelijkheden die een 'bijna-dood-ervaring' iemand kan bieden. Op geen ander ogenblik, uitgezonderd gedurende sterke mystieke ervaringen, krijgt de mens - door de sterkte van zijn beleving en inzicht - zo volmaakt de gelegenheid de beperktheid en betrekkelijkheid van zijn bestaan in te zien. Woensdag 12 januari; Aanvang 20.00 uur; grote zaal van de Eendracht, Beatrixstraat 1^a. Toegangsprijs f 10,00 incl. koffie of thee.



Alexandra
van Cruyningen

geloofsgemeenschap of over Varsseveld in vroeger tijd dan houdt de redactie van de Eendracht zich hiervoor van harte aanbevolen. Dit geldt ook voor zelfgeschreven gedichten of gedachten. Een van de formules van ons maandblad is nu eenmaal dat alles wat gepubliceerd wordt van persoonlijke herkomst is, dus origineel. Slechts in geval van nood, als bladvulling, willen wij wel eens 'leentje-buur' spelen.

TENSLOTTE,

Jan Kiers, sommigen onder u kennen hem nog wel van de Lankerdijk en de vrije gesprekskring, zond mij vanuit zijn nieuwe woonplaats Zutphen een onder de naam 'Immanuel', zelf geschreven gedicht toe, dat ik als nieuwjaarswens hierbij gaarne meegeef:

*"Millennium - een prachtig moment,
dat jij dat mag beleven.
Denk je eens in, één keer in de duizend jaren
en je mag het nú meemaken.
Nu, 2000 jaar later begint een nieuw tijdperk,
of je erin gelooft of niet.
Herrijzenis heet deze kaart, heel mooi,
dat is waar wij nu voor staan.
Vrede op aarde, dat zingen wij toch.
Wie wij ook ontmoeten,
dat wij vrede hebben in onze harten.*

Rest mij u, mede namens mijn vrouw, een gezegend 2000 toe te wensen, met een hartelijke groet aan u allen,

A.M.J. Meijer.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Vanaf deze plaats willen we iedereen een voorspoedig en met name een heel gezond 2000 toewensen. Het bestuur hoopt u in het nieuwe jaar regelmatig bij onze kerkdiensten en/of andere activiteiten te mogen ontmoeten.

In de vorige Eendracht hebben we kunnen lezen dat onze penningmees-



ter Bennie ten Brinke opgenomen was in het Slingelandziekenhuis. Na een verblijf aldaar van ruim een week mocht hij voor verder herstel naar huis. Nadat in de eerste weken van zijn ziekte zijn vrouw de noodzakelijke zaken “des penningmeesters” had overgenomen (waarvoor onze dank), is hij gelukkig thans weer zover hersteld dat hij de draad weer heeft kunnen oppakken. We hopen dat onze penningmeester spoedig weer helemaal “de oude” is.



Internet

Stil staan is achteruit gaan. Met die gedachte in het achterhoofd heeft het bestuur dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een pagina op het Internet te plaatsen. Rinus Luijmes biedt ons namelijk de mogelijkheid hiervoor. Rinus zal de pagina's regelmatig actualiseren. Wij willen hem heel hartelijk bedanken voor dit initiatief en de tijd die hij hieraan wil besteden. Zie verder het volgende artikel.

Oproep aan de leden

Wij doen een dringend beroep op de leden om toch vooral de jaarvergadering op woensdag 16 februari te bezoeken. Wat is namelijk het geval: één van de agendapunten zal zijn: “Statutenwijziging”. Deze wijziging heeft voornamelijk betrekking op de naamstelling. Was is namelijk gebleken? Een aantal jaren geleden werd op de landelijke jaarvergadering de naam van de vereniging ook naar de afdelingen toe gewijzigd in “Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afd...”. In de thans nog geldende statuten van 9 augustus 1979 staat nog “Afdeling Varsseveld van de Nederlandse Protestantenvbond”. Hoewel de nieuwe naam al helemaal is ingeburgerd is het wettelijk noodzakelijk in verband met de inschrijving bij de Kamer van Koophandel dat de statuten hierop worden aangepast.

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten met de meerderheid van tenminste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen in een ledenvergadering waarin **tenminste één tiende van de leden**

aanwezig en/of vertegenwoordigd is. Voldoet de vergadering van 16 februari aan dit laatste niet dan moet een tweede ledenvergadering worden uitgeschreven. Dat brengt niet alleen veel werk met zich mee, maar wat belangrijker is, ook de nodige onkosten. Juist uw financiële middelen willen we zo graag voor andere noodzakelijk doeleinden gebruiken. Stel ons niet teleur en noteer nu alvast 16-02-2000 met grote letters in uw agenda. Nadere bijzonderheden over hoe en waar de statutenwijziging ter inzage komen te liggen volgen in de Eendracht van februari.

NPB VARSSEVELD OP INTERNET

Informatie over uw kerk kunt u nu ook lezen op onze “homepage” (thuis-pagina) op het internet. Op het internet-adres:

www.xs4all.nl/~npb

kan onze homepage worden bekeken. Er is al vrij veel op te vinden, en de inhoud groeit gestaag. Het algemene e-mail-adres van onze afdeling is: **npb@xs4all.nl** Het beheer van de homepage wordt gedaan door Rinus Luijmes (zie colofon). Er werd bewust gekozen voor internet-aanbieder (provider) XS4ALL omdat hiermee goede ervaringen werden opgedaan. Verder zijn hun voorwaarden helder en er hoeft niet gevreesd te worden dat persoonsgegevens worden doorverkocht aan derden.

Enkele belangrijke voordelen van onze presentie op het snel groeiende medium internet:

- ◆ Er kan veel meer informatie worden aangeboden dan in dit maandblad. Te denken valt aan archieven van berichten of lezingen.
- ◆ Er kunnen eindelijk foto's in kleur worden getoond en het weergeven van geluid is in principe ook mogelijk.
- ◆ Actualiteit: berichten staan er binnen enkele minuten op. Het aanleveren van kopij voor de Eendracht gaat via e-mail veel gemakkelijker.
- ◆ Voor slechtzienden kunnen lettergroottes en kleuren met één druk op de knop worden aangepast. Voor blinden kan met behulp van speciale programma's de inhoud worden opgelezen door computer.
- ◆ Er kunnen links worden gelegd naar andere, soortgelijke organisaties, er zijn zelfs wereldwijde contacten mogelijk.
- ◆ Bekendheid in eigen land: tot voor kort waren alleen het NPB-