

Januari 2002

Zondag 13 januari 10.00 uur Ds A.M.J. Meijer; thema: 'Zijn is wijken' bij Lucas 12:16-21.

Zondag 20 januari **Gebedsdiensten voor de eenheid van de Christenen in twee kerken in Varsseveld en Sinderen: Het thema van beide diensten luidt: 'Ja, bij u is de bron van het leven' bij Psalm 36:10**

10.00 uur: Laurentiushuis, Oranjestraat 40 Varsseveld: voorganger Ds A.M.J. Meijer.
Deze dienst wordt vocaal ondersteund door de 'Cantorij' van de Federatie o.l.v. Gert de Boer.

Vanaf 10.00 uur is er zondagschool en kinderneven-dienst in de 'Eendracht', Beatrixstraat 1a, voor alle kinderen van het dorp tussen 5 en 12 jaar. Alle kinderen van N.H./Geref. en R.K. en Vrijzinnige huize zijn daar van harte welkom. Om ca. 11.30 uur kunnen ze weer worden opgehaald.

10.00 uur Keurhorstkerk, Sinderenseweg, Sinderen.
Voorganger: Pastor G. van den Munckhof
Deze dienst wordt vocaal ondersteund door het zangkoor van de R.K geloofsgemeenschap Varsseveld o.l.v de heer Klein Hesselink.
Na afloop van de diensten staat in beide kerken een kopje koffie voor de kerkgangers klaar.

Zondag 27 januari 10.00 uur Mw J van der Wijk-Janmaat. Thema: 'De zin van het bestaan'.

Zondag 3 februari Geen dienst.

Vrijdag 8 februari 16.30 uur; weeksluiting in de Bettekamp; Ds A.M.J. Meijer.

Zondag 10 februari 10.00 uur, Ds A.M.J. Meijer, thema 'Voor wie ik liefheb wil ik heten', bij Joh. 17:26

68^{ste} Jaargang

No. 493

Januari 2002

WIE HET WEET MAG HET ZEGGEN

Onze samenleving en onze omgang met de werkelijkheid heeft zich – naar mijn gevoel – de afgelopen honderd jaar, sneller ontwikkeld dan alle daaraan voorafgaande eeuwen waarin er sprake is van het verschijnsel 'mens'. Er hebben op allerlei gebieden enorme veranderingen plaatsgevonden. De vraag of deze veranderingen altijd verbeteringen zijn geweest valt niet zo gemakkelijk te beantwoorden en het heeft ook weinig zin hierover te filosoferen. Ongetwijfeld hebben een aantal ontwikkelingen negatieve bijverschijnselen te zien gegeven, die we voorlopig maar voor lief moeten nemen als we vaststellen dat we in het algemeen mogen spreken van een gigantische vooruitgang die veel positiefs te zien heeft gegeven. Het is vooral de menselijke waardigheid die door de snelle vooruitgang zo hier en daar in de knel is gekomen, door de massificatie en bureaucratisering van de samenleving. Het leeuwendeel van de vooruitgang danken we aan de ontwikkelingen in de wetenschap. De veranderingsprocessen voltrekken zich steeds sneller. Daarbij moeten wij beseffen dat deze hun eigen dynamiek hebben en dat de ethische vragen die daarbij aan de orde zijn zich steeds moeilijker laten beantwoorden. De geijkte filosofische, ethische en theologische schema's zijn hiervoor niet meer toereikend, omdat men met dilemma's geconfronteerd wordt. Dat wil zeggen: Het is kiezen tussen twee mogelijkheden die goed en kwaad tegelijk in zich herbergen. Voor het eerst trad dit dilemma duidelijk aan het licht bij de uitvinding van de kernsplijting.



Deze ontdekking leidde in eerste instantie tot de ontwikkeling van de atoombom met al zijn verschrikkingen voor de bevolking van Hiroshima en Nagasaki, maar redde gelijktijdig de levens van miljoenen dwangarbeiders in de door Japan bezette gebieden en spaarde door de abrupte beëindiging van de tweede wereldoorlog bovendien de levens van misschien wel een miljoen Japanse en Amerikaanse soldaten. In de decennia daarna werd kernsplitsing een waardevolle bron van energieopwekking die veel fossiele brandstof bespaarde, maar wel een met grote risico's voor de volksgezondheid bij onzorgvuldig gebruik. Ook hier dus weer een dilemma. Schone energie met risico's of energieopwekking door middel van fossiele brandstof die schadelijk is voor het milieu. Hoewel van geheel andere orde, laten de ethische vragen rond abortus en euthanasie zich ook niet zo gemakkelijk beantwoorden.

Bij de vooruitgang in de medische wetenschap worden deze dilemma's nog groter. Ik noem het klonen van dierlijk en menselijk weefsel, de reageerbuisbevruchting, de manipulatie van de plantaardige, dierlijke en menselijke DNA-structuur en de transplantatie van dierlijke organen naar het menselijk lichaam. Hierbij wordt ingegrepen in de meest elementaire vormen van leven. De resultaten die de wetenschappers hierbij in het vooruitzicht stellen zijn veelbelovend. Voor de behandeling van de meest gevreesde en levensbedreigende ziekten daagt er uitkomst. De eventuele negatieve gevolgen laten zich echter nog niet overzien. Met de beroemde ethische norm van Albert Schweitzer: 'Eerbied voor het leven', komen we er met de dilemma's die hierbij aan de orde zijn, niet meer uit. Allereerst zullen we moeten trachten duidelijker vragen te beantwoorden als: Wat is Leven?; wat is kwaliteit van leven?; welk leven prevaleert? en zelfs: 'wat is geestelijk leven? en wat is dood? We zitten met alle nieuwe wetenschappelijke inzichten tegen de grenzen van al deze begrippen aan. Anders gezegd: We zijn bezig een beetje voor 'hulp-schepper' te spelen – zeg maar voor God.

Ik moet daarbij altijd denken aan dat prachtige sprookje van de tovenaarsleerling. De leerling die zijn meester wel de toverspreuk voor het te voorschijn toveren van heerlijke pap, ontfutseld had, maar niet meer bij machte was het proces te stoppen en uiteindelijk verzuipt in zijn eigen pap.

Ook voor het in de hand houden van allerlei bio-technologische ontwikkelingen hebben we nog geen algemeen aanvaardbare principes opgesteld. Hieraan zullen wij met spoed moeten gaan werken. Daarbij is het goed dat zoveel mogelijk deelnemers van onze samenleving vanuit zoveel mogelijk invalshoeken, aan de discussie een bijdrage leveren. We mogen dit niet aan een handjevol politici en een aantal niet altijd representatieve actievoerders overlaten. Een zindelijke en breed opgezette discussie met

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON

Voor-ganger:	Ds A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld, (0315) 24 20 80, e-mail: meijerpaumen@zonnet.nl
Secretariaat:	N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2b, 7065 AH Sinderen (0315) 24 12 06, e-mail: willynijhof@planet.nl
Beheer kerk en verenigings-zalen:	B.H. Kraan, Zelhemsseweg 61, 7055 AA Heelweg (0315) 24 18 85
Verenigings-zaal:	"De Eendracht", Beatrixstraat 1a, Varsseveld (0315) 24 45 37
Admini-strateur:	Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld, (0315) 24 21 36, e-mail: g.j.hengeveld@freeler.nl
Gironummer	846569 t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld
Bank-rekeningen:	Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265.
Internet:	Allen staan t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld www.xs4all.nl/~npb
E-mail-adres:	npb@xs4all.nl
Vrouwencclubs:	Voor I: Mw. D. Vriezen-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75. Voor II: Mw. A. Wisselink-Jansen, Harterinkdijk 13, (0315) 61 73 82
60+ Club:	Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld (0315) 244049.
Verzorging "Eendracht":	Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp, (0315) 29 85 59 (na 18.00 uur), e-mail: digirini@xs4all.nl
Verzendklaar maken:	Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN, Westendorp, (0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake; Hr. G.H. Schepers
Kopij adressen en redactie:	Rinus Luijmes, e-mail: eendracht.npb@xs4all.nl, Ds A.M.J. Meijer (zie boven), Mw. A. Gussinklo-Siebers, Landstraat 34, 7135 KH, Harreveld, (0315) 24 14 40, fax: (0315) 24 26 43
Leiding zondagsschool:	Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18 en Gwen Spaa, (0315) 242918
NPB-Koor secretariaat:	Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90
Organist:	Hr. G.W. Gussinklo, Polstraat 10a, 7121 DH, Aalten, (0543) 47 17 04.
Autodienst:	vacant.
Cassette-dienst:	Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55

BERICHTEN VAN DE VROUWENCLUBS

Vrouwenclub I komt bijeen op 14 januari en 28 januari.

Vrouwenclub II komt bijeen op:

- 10 januari Nieuwjaarsvisite,
- 24 januari Spel-avond
- 7 februari Herman Hofs met dia's over oud-Varsseveld aanvang
19.30 uur samen met Vrouwenclub I.

KERKKOOR

Hierbij een oproep aan de leden van bovengenoemd koor om op donderdag 17 januari a.s. weer te verschijnen. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Schroom niet maar kom eens kijken en luisteren. Het zal u bevallen.

60+ CLUB

Als deze editie van de 'Eendracht' bij u in de bus valt, heeft de nieuwjaarsbijeenkomst van de 60+ club reeds plaatsgevonden. De volgende bijeenkomst van de zestigplussers is op dinsdagmiddag 12 februari, aanvang 14.30 uur. Nadere bijzonderheden volgen in de Eendracht van februari.

VIERDE LEZING IN DE DANTE CYCLUS

Woensdagavond 16 Januari december 19.30 uur in de kerk
Deze lezing kan ook heel goed afzonderlijk gevolgd worden, al was het maar om eens een indruk te hebben van de achtergronden en de mystieke betekenis van het meesterwerk van deze bijzondere schrijver.
De volgende lezingen over "de Goddelijke Komedie" vinden plaats op 20 februari; 20 maart en 17 april.

AKTIVITEITEN BIJ AANGRENZENDE NPB-AFDELINGEN

Deze treft u aan in een speciaal hiervoor vervaardigd boekje dat u gratis mee kunt nemen bij het verlaten van de kerk of de verenigingszaal de 'Eendracht'.

Adressen kerkgebouwen:

Afd. Aalten, Prinsenstraat 27

respect voor ieders inbreng kan misschien een – zij het voorlopige – consensus opleveren. Die moet er komen, want het blijven voortbestaan van onduidelijkheid op dit punt frustrereert het wetenschappelijk onderzoek met alle heilloze gevolgen van dien. Aan deze discussie mag zeker ook niet de spirituele invalshoek ontbreken.

Wij prijzen ons gelukkig dat we er in geslaagd zijn een spreker te vinden die zich in deze materie heeft verdiept en ons verder aan het nadenken wil zetten.
Dr Andeas Kuppen komt op donderdag 24 januari in de grote zaal van de Eendracht een lezing houden met als thema: 'Medische ethiek; vraagstukken over leven en sterven vanuit een spirituele benadering'. Aanvang 20.00 uur; toegangsprijs €4,55 inclusief koffie/thee.

A.M.J. Meijer

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken:

Op donderdag 3 januari 2002 overleed op 87-jarige leeftijd mevrouw

Hendrika Berendina Vriezen-Bruil.

Haar 'in memoriam' zal worden gepubliceerd in de Eendracht van februari 2002.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem waren opgenomen, maar zijn thans weer thuis: Mw W.M. Nijhof-Groen; Hr H.J. Tijkken; Hr J. Teerink; Mw W.A. Janssen-Schuurman en Hr J.W. Overbeek. Thans verblijven nog aldaar: Hr W.G.A. Wisselink en Mw G.J. Duitshof- Kolenbrander.. In het Beatrix ziekenhuis te Winterwijk verbleef enkele dagen de heer G.J. Bruggink, ook hij is thans weer thuis. In St. Antonia te Terborg verblijven momenteel Hr H.A. Duitshof , Hr G.J. Weikamp en Mw B.A. Duitshof-Jolink. In verpleegtehuis 'de Ooiman' te Doetinchem verblijft Mw H. Kolenbrander-Heusinkveld.

GIFTEN

Van Mw M. O-H mocht een van de huisbezoeksters de afgelopen maand f 25,- in ontvangst nemen en van N.N. f 50,-. En van N.N. f 10,-Voor deze schenkingen onze hartelijke dank.



GEBOREN

Op 17 december 2001 werd het leven van Jurgen Vossers en Nicole Saalmink verrijkt door de komst van hun dochter 'Noa', Trots en blij zijn zij met haar.

Kon. Wilhelminalaan 36 7051 AS Varsseveld (242543)

Wij wensen Jurgen en Nicole van harte geluk en spreken de wens uit dat de Almachtige 'Noa' zal behoeden en bewaren.

NIUWJAARSWENSEN UIT HET BUITENLAND

Uit Hollingstedt mocht ik van diverse mensen kerst/nieuwjaarskaarten ontvangen met het verzoek deze wensen ook aan alle bekenden uit Varsseveld over te brengen. Het betreft hier o.a. de families Knutsen, Kiene, Mees en Gramlow. Zij spreken allen de hoop uit dat ook in 2002 de onderlinge band weer verstevigd zal worden door het bezoek van een grote deputatie uit Varsseveld aan Hollingstedt. Over de definitieve data vindt op dit moment nog overleg plaats. In een van de volgende edities volgt nadere informatie.

EEN KORTE TERUGBLIK

De kerstviering van de zondagsschool op zondag 16



december, was weer als vanouds. Hartverwarmend, ontroerend en sfeervol. De kinderen deden erg hun best en er was een mooi verhaal. Vooral de instrumentale bijdrage van een aantal kinderen mag hierbij genoemd worden. Jarno Wolsink speelde trompet, Rens Wensink blokfluit, Suzan Offenberghug, Karina Veerbeek Bugel, Eline Kuenen klarinet en Eline Radstake Harp.

Wat heerlijk dat dit bij onze Eendracht - januari 2002

EEN KLEINE AANSPORING

Voor wie nog geen lid is, maar toch onze geloofsgemeenschap een warm hart toedraagt, is deze maand een mooie gelegenheid om u even aan te melden als lid. Een telefoontje of een briefkaartje aan ons secretariaat is voldoende.

EN NOG EEN KLEINE OPWEKKING

Het was fijn dat velen uwer met de diensten rond kerstmis weer in de kerk waren. Nog fijner zou het zijn indien u ook door het jaar heen op een zondagmorgen ons kerkje zou weten te vinden. Het is gewoon een kwestie van er weer een goede gewoonte van te maken. Ik besteed alle aandacht aan de overdenkingen en de liturgie, in de hoop dat het bijwonen van een dienst voor iedereen een verfrissing is. Mag ik op u rekenen?

TENSLOTTE,

Zo staan wij weer aan het begin van een nieuw jaar. Ieder met zijn/haar eigen wensen en verwachtingen. Wat ik u toewens is 'Godsvertrouwen'. En bedenk hierbij: God gaf ons een gelaat, maar we moeten zelf lachen. Mede namens mijn vrouw wens ik u een gezegend 2002 toe,
met een hartelijke groet, A.M.J. Meijer.

OVERIGE AKTIVITEITEN VAN ONZE AFDELING

LEZINGEN IN 2002

Deze lezingen vinden plaats in zaal "de Eendracht",
Beatrixstraat 1a, aanvang 20.00 uur.

De toegangsprijs is €4,54 inclusief twee maal koffie/thee.

Donderdag 24 jan. 2002	Thema: "Medische ethiek; vraagstukken over leven en sterven vanuit een spirituele benadering", door Dr Andreas Kuppen.
Woensdag 13 feb. 2002	Thema: "Nieuwe-tijds kinderen", door Mw Willemien ten Bulte.
Woensdag 13 mrt. 2002	Voordracht met als thema: "Pontius Pilatus, beul of heilige ?", door de heer A. Kusters.

overhoren in de groep 5/6.

De kinderen hoeven bij mij niet echt veel te leren, maar ik ben van mening dat de 'tien geboden', het 'Onze Vader' en het volkslied toch wel tot hun geestelijke bagage dienen te horen en dus spoor ik ze hiertoe aan door ze een reep chocolade te beloven wanneer ze een van deze drie zaken uit het hoofd kennen. Een enkeling bromt dan wel een beetje dat zulke dingen tegenwoordig op school niet meer worden verlangd, maar in de regel werkt de chocoladereep uitermate stimulerend. Meestal is er bij de eerste overhoring maar een enkeling die de moeite heeft genomen om deze regels uit het hoofd te leren, maar dit keer waren de kinderen van de Weth. Berkhoffschool bijzonder actief bezig geweest. De een na de ander bleek het te kennen. Ik begon mij zelfs al ongerust te maken over mijn voorraadje chocoladerepen. Eén jongetje had zijn beurt voorbij laten gaan met de woorden dat hij nog even wat wilde oefenen. Nadat iedereen een poging had gewaagd kwam ik weer bij hem. (hij wil niet dat zijn naam vermeld wordt) Keurig begon hij de (vereenvoudigde) 'tien geboden' op te zeggen, tot hij aan het vierde gebod kwam.

Daarvan maakte hij: "Zes dagen rusten en één dag werken". "Nee", zei ik, "dat zouden we wel willen. Probeer het nog eens en denk goed na wat je zegt". Maar weer was het heel ernstig: "Zes dagen rusten en één dag werken". De andere kinderen uit de klas hadden inmiddels ook de grap al begrepen en hadden groot plezier. Zijn buurman fluisterde hem de juiste formulering in, waarna deze er weer even plechtig uit kwam en hij uiteindelijk toch zijn reep chocolade in ontvangst kon nemen.

EEN PERSOONLIJK WOORD VAN GROTE DANK,

aan de leden van de Zondagsschoolcommissie - de stille werkers - die zich, evenals voorgaande jaren, weer zo geweldig hebben ingezet. Het is te veel om op te noemen wat deze mensen allemaal aan werk op de achtergrond verzetten bij de versiering van de kerk en de zalen en de voorbereidingen bij de kerstviering van de zondagsschool. Zij mogen echt wel eens genoemd worden.



geloofsgemeenschap nog zo kan! Nogmaals hartelijk dank aan Gwen en Erna, de kinderen en allen die verder behulpzaam zijn geweest om er weer een fijne viering van te maken.

ons koor weer de sterren van de hemel.

De kerstmorgen dienst werd opgeluisterd door prachtige instrumentale muziek door een ensemble uit Westendorps Fanfare bestaande uit: Willy Semmelink-Leneman, Erna Wolsink-Semmelink, Henri Kolenbrander, Bennie Bel en Henk Tuentter.

De 'Oudejaarsdienst' was heel stemmig dankzij de bijna professionele vocale medewerking van de heren van 'Viri Cantores' uit Aalten.

Naar aanleiding van het thema van de overdenking van de kerstavonddienst schreef Engelien Veerbeek-teVruchte het navolgende gedicht dat zij als Kerstgroet zelf voordroeg tijdens de dienst:

De kracht van de zachtmoedigheid

Hemelse sferen blijven creëren, op deze zo gewone wereld!

Van kinderen tot grote mensen.

De kracht van de zachtmoedigheid uit volle liefde blijven wensen.

Soms, wanneer men hierdoor iemands hart raakt,

gebeurt er een wonder, echt waar!

Er komt een stroom van lichtenergie op gang,

rode iconen sieren ons mensen de wang.

Geloof hoop en liefde vormen samen deze

intense kracht,

Omgeven door Gods licht, maakt het de mens

van binnen zacht.

Deze zachttheid, komend uit Gods kracht

Geeft licht in donkere nacht.

Zachtmoedigheid is die oprechte aandacht

naar elkaar toe;

Zij geeft en schenkt en wordt niet moe.

Levend vanuit dit grote weten,

Maakt je moedig – je hele aardse leven

Zoals een ster blijft stralen aan de nachtelijke hemel;

Zo zal de kracht van de zachtmoedigheid velen hoop doen geven.

Zachtmoedigheid wenst u een hele liefdevolle warme tijd,

Tot in lengte van dit samenzijn. A M E N.



BIJ DE DIENSTEN VAN JANUARI

Op zondag 13 januari wil ik aan de hand van de gelijkenis van de 'rijke jongeling' met u even stilstaan bij dat waar we in het leven werkelijk houvast aan kunnen hebben.

Uw zeer bijzondere aandacht vraag ik voor de Oecumenische diensten op zondag 20 januari.

Het is dan de zondag voor de eenheid van de kerken. Al vele jaren is het dan de gewoonte dat in één van de Varsseveldse kerken één gezamenlijke dienst wordt gehouden, waarin een van de plaatselijke voorgangers voorgaat. Tot nu toe was het zo dat wij als NPB die dag geen eigen dienst hadden zodat onze leden de mogelijkheid hadden naar die oecumenische dienst te gaan. Bij de Hervormd/Gereformeerde Federatie was dit tot vorig jaar maar gedeeltelijk het geval. Daar werden op die dag nog een paar gewone diensten gehouden. Vorig jaar is echter besloten in het vervolg het zo te doen dat er één oecumenische dienst is in de Keurhorstkerk in Sinderen en één dienst in een van de kerken van Varsseveld. Vorig jaar was dit bij ons. Nu vindt deze dienst plaats in het R.K. Laurentius huis aan de Oranjestraat. In deze dienst aldaar hoop ik zelf voor te gaan en in Sinderen Pastor Guus van den Munckhof. Deze diensten vinden gelijktijdig plaats (aanv. 10.00 uur) met een min of meer gelijklopende liturgie en dragen hetzelfde thema: Dit jaar is dit: 'Ja, bij U is de bron van het leven'. In de Keurhorstkerk is er een kindernevendienst, maar **alle** kinderen uit Varsseveld zijn vanaf 9.45 uur welkom in de grote zaal van de Eendracht, Beatrixstraat 1a, waar zij deel kunnen nemen aan de zondagsschool. Om ca 11.30 uur kunnen zij daar weer worden opgehaald.

Misschien is deze opzet voor onze Sinderense leden een goede gelegenheid om eens dicht bij huis ter kerke te gaan!

Zondag 27 januari zal in onze dienst voorgaan Mw J. van der Wijk-Janmaat. Haar thema luidt: 'De zin van het bestaan'.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Op de Weth. Berkhoffschool was ik weer de 'tien geboden' aan het