

70^{ste} Jaargang

No. 515

Januari 2004

IN DIT NUMMER O.A.:

In gesprek met Jannie Nijhof: "Werk maken van 't midden"	pag. 11
Nieuwjaarsvisite 60+ club op 13 januari	pag. 15
Data Hollingstedt zomer 2004 bekend	pag. 15

MENSEN IN GRENSSITUATIES

In ieder mensenleven komen grenssituaties voor. Het kunnen verheugende momenten zijn, zoals de geboorte van een kind, maar, helaas vaker, ook vervelende perioden. Men zit aan de grens van zijn vreugde of zijn verdriet. Voor mensen met een geregeld leven betreft het meestal een korte periode waarin men geconfronteerd wordt met gevoelens en gedachten die men niet direct een plaats kan geven en die een sterke invloed hebben op ons hele denken en handelen. We gebruiken niet voor niets hiervoor de uitdrukking 'ingrijpend'. Als we in een dergelijke gemoedstoestand verkeren werkt ons concentratievermogen slecht. Zelfs, bijvoorbeeld, het lezen van de krant, lukt al slecht. Steeds dwalen onze gedachten af naar wat ons overkomen is. Verdriet brengt je dichterbij jezelf. Het is een proces dat doorlopen moet worden. Na verloop van tijd krijgen we onszelf meestal wel weer in evenwicht en weer greep op de dingen. Belangrijk hiervoor is om de dagelijkse regelmaat en de verplichtingen weer op te pakken. Toch blijft er meestal wel iets blijvends bij ons achter. Als het goed is, iets positiefs. We zijn er sterker door geworden of hebben op bepaalde



punten meer inzicht gekregen. Anders ligt het bij mensen die eigenlijk voortdurend in een grenssituatie verkeren. Een dergelijke extreme levenssituatie doet zich bijvoorbeeld voor bij mensen die in gevangenschap verkeren. Meestal is daar al een levensweg aan voorafgegaan waarin zij met uitersten bezig waren of werden geconfronteerd. Vervolgens komen zij in gevangenschap terecht; een omstandigheid waarin ook erg veel van hen gevergd wordt. Voor ons als letterlijke en figuurlijke buitenstaanders is het de moeite waard om kennis te nemen van wat er zoal in deze mensen omgaat en hoe zij met hun situatie omgaan.

Onlangs beluisterde ik een radioreportage vanuit de gevangenis. Zo zei een van de gedetineerden: "Ik geloof niet meer in mensen, maar wel in God. Die dominee ziet me als een mens en die bewakers en vooral die psychologen zien me als een geval. Buiten de gesprekskring van de dominee horen we alleen maar platvloers geklets. Die gesprekskring daar ter ik op. Daar voel ik weer dat ik een individu ben. Een gewoon mens." Dit horende moest ik denken aan de lezing die Ds A. Schoneveld enkele jaren geleden voor de 60+ club heeft gehouden. Hij is vele jaren gevangenispredikant geweest bij de Rekkense Inrichtingen en is daar dagelijks geconfronteerd geweest met het lief en het leed van de gedetineerden. (Nadat hij met emeritaat is gegaan is hij nog enkele jaren predikant geweest voor de NPB afdeling Eibergen). Die lezing heeft op mij toen een diepe indruk achtergelaten. Op boeiende wijze vertelde hij talloze anekdotes die mij stuk voor stuk te denken gaven. Leuke en ontroerende. Dinsdag 20 januari komt Ds A. Schoneveld voor ons wederom verder over zijn ervaringen vertellen. Een lezing die ik van harte bij u aanbeveel.

(Grote zaal van de Eendracht; 20.00 uur)

A.M.J. Meijer.

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken:

Op vrijdag 28 november 2003 overleed op 78-jarige leeftijd de heer

Johan Suselbeek

Wat mij van de heer Suselbeek altijd zal bijblijven is zijn bijna bovenmenselijke inzet tijdens de ziekte van zijn geliefde vrouw Nera. Dag en nacht stond hij voor haar klaar en deed alles om het haar naar de zin te

maken. Onlangs zei hij mij nog hierover: “Ik ben alleen maar blij dat ik voor Nera in die moeilijke tijd iets heb mogen betekenen.” En ik denk dat hij hiermee uitdrukking gaf aan zijn meest essentiële wezenskenmerk namelijk: “iets te mogen betekenen voor eenieder die hij lief had.” Johan groeide op in Silvolde waar hij later in dienst trad bij het familiebedrijf: Carrosseriebedrijf Suselbeek. Als dienstplichtig militair is hij nog betrokken geweest bij de politionele acties in het toenmalige Nederlands-Indië. Later vond hij zijn vrienden bij zangkoor ‘Arti Sacrum’ waar hij in later jaren zelfs tot erelid werd benoemd. Na zijn huwelijk met Nera vestigden zij zich in Varsseveld. Daar groeiden ook de kinderen op, tot het moment waarop Nera het eervolle aanbod kreeg om hoofd te worden van het belangrijke rayon Amsterdam van Tupperware. En terwijl Nera daar leiding en instructie gaf aan de verkoop, beheerde Johan het grote magazijn en verzorgde hij de distributie en de administratie. Enkele tientallen jaren hebben zij dit mogen doen. De kinderen konden altijd bij hem terecht. Met zijn filosofische inslag was hij een vader die door zijn kinderen getypeerd werd als: ‘bijzonder en toch heel gewoon.’ Na twintig succesvolle jaren besloten zij echter weer terug te keren naar het vertrouwde Varsseveld. Dankzij het feit dat zij zich onmiddellijk aansloten bij diverse verenigingen en clubs, voelden zij zich hier weer snel thuis. Johan vond zijn plaats in het Varssevelde Mannenkoor. Samen waren Johan en Nera o.a. ook lid van de Bridgeclub waarvoor hij de laatste jaren zelfs in de A-klasse speelde. Wij wensen Roel en Yvonne, Mia en Alfons, Hans en Marjo, Cuny en de kleinkinderen sterkte bij dit grote verlies.

Op zaterdag 13 december overleed op 95-jarige leeftijd de heer

Jacob Bosch

Aan alle bezoeken die ik de afgelopen dertien jaar bij de heer en mevrouw Bosch heb mogen afleggen bewaar ik goede herinneringen. De ontvangst bij de heer en mevrouw Bosch was altijd allerhartelijkst en vooral ook stijlvol. Aan gesprekstof was er geen gebrek. Graag vertelde de heer Bosch over zijn jeugd, ondanks dat deze verre van gemakkelijk was geweest. Een groot deel van zijn jonge jaren bracht hij door in een kindertehuis, omdat hij al vroeg wees was geworden. Bepaald liefdevol waren de omstandigheden daar destijds niet, maar toch bewaarde

hij hieraan ook een groot aantal goede herinneringen. Hij heeft deze zelfs vereeuwigd door er een boek over te schrijven dat een zestal jaren geleden is uitgekomen. Ook vertelde hij mij regelmatig over zijn navorsingen betreffende de stamboom van de familie Bosch en aanverwante families, waarmee hij nog altijd druk in de weer was. Voor het aan de vergetelheid ontrukken van historische gegevens, en deze overzichtelijk te rangschikken en leesbaar te maken, had de heer Bosch trouwens een bijzonder talent. Ook voor onze geloofsgemeenschap heeft de heer Bosch, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan, een waardevol boekje geschreven. Dertien jaar, van 1960 tot 1973, is hij een alom gewaardeerd predikant van onze geloofsgemeenschap geweest. Zijn bijnaam luidde 'de bouwpastor'. Het is aan de niet aflatende inspanningen van Ds. Bosch te danken dat men de verenigingszaal "de Eendracht" heeft kunnen bouwen, die nog altijd een belangrijke rol vervult in de nevenactiviteiten van onze geloofsgemeenschap. Ook blies hij ons maandblad 'Eendracht' nieuw leven in en zorgde hij ervoor dat ons kerkkoor weer werd opgestart. In alles daarin bijgestaan door zijn geliefde vrouw. Ds. Bosch genoot hoge achting van onze leden. Zijn resolute en beziezelende wijze van handelen werd ten zeerste gewaardeerd. Een geloofsgemeenschap die ds. Bosch – afgaande op de belangstelling die hij nog steeds toonde – nog nauw aan het hart lag. Moge de Eeuwige zijn vrouw nabij zijn en de kracht van Zijn troost schenken.

Op donderdag 18 december 2003 overleed op 92-jarige leeftijd
mevrouw *Berendina Hermina Aleida van Dam-Tweeuwsen*

Als Dies Teeuwsen groeide zij op in Etten, in een gezin met zeven kinderen waarvan zij de derde was. Als meisje voor dag en nacht is zij vele jaren werkzaam geweest bij een vooraanstaande familie in Terborg. Eén van de zoons van deze familie, Paul Vossers, was bevriend met Wim van Dam, waardoor ook Dies met Wim in contact kwam. Op de Ettense kermis sloeg toen de vonk over en in 1938 traden zij in het huwelijk en vestigden zij zich in Doetinchem. Enkele jaren later werd daar Joke geboren en weer later Wil en Ine. In 1949 verhuisde het gezin naar Varsseveld waar de heer van Dam in 1951 een eigen bedrijf stichtte. In die beginjaren werden van het gezin, in het bijzonder van mevrouw van Dam offers gevraagd. Energiek en zonder zich te beklagen heeft zij zich door

die periode heengeslagen. Voor haar dochters was zij een vrolijke en zorgzame moeder die heerlijk kon koken. Buitenstaanders zeiden wel eens: “Bij mevrouw van Dam is het net de zoete inval.” Ondertussen bouwde de heer van Dam zijn bedrijf voortvarend en succesvol uit. Maar voorafgaande aan elke belangrijke beslissing, ging hij altijd uitgebreid in beraad met zijn vrouw. Met haar nuchtere kijk op de dingen is zij voor hem een waardevol klankbord geweest en heeft zij bijgedragen aan het grote zakelijke succes van de heer van Dam. Nadat de dochters het huis uit waren en het riante huis aan de Spoorstraat was betrokken heeft zij samen met haar man nog vele fijne jaren gekend. In de kegel-sport was zij zelfs, dankzij haar behendigheid en concentratievermogen, een uitblinker. Ooit werd zij zelfs in deze tak van sport in de B-klasse Nederlands kampioen! Mevrouw van Dam mocht terugkijken op een welbested en goed leven.

Moge Joke en Piet, Wil en Douwe, Ine en de kleinkinderen zich door deze gedachte getroost weten.

Zondag 21 december 2003 overleed op 93-jarige leeftijd de heer

Jan Hendrik Willemsen

Met veel genoegen keek Jan terug op zijn kindertijd.

Na de lagere school volgde hij de handelsavondschool, terwijl hij werkzaam was als leerling-machinebankwerker. Op een gegeven ogenblik nam een oom uit Halle, die biggenhandelaar was, maar zelf niet kon autorijden, contact met Jan op, met de vraag of hij soms chauffeur wilde worden op zijn vrachtwagen. Zo is hij in de handel gekomen. Enige jaren later nam hij dit bedrijf van zijn oom over en zou hierin zijn hele verdere werkzame leven succesvol actief blijven. Jan was een geboren handelaar. Een talent dat vooral stoelde op zijn heldere kijk op de dingen, de bedachtzame wijze waarop hij de zaken benaderde, maar bovenal zijn betrouwbaarheid. Veel belevenissen met zijn klanten, de handelaren, op de markten, zijn vrachtwagens en uit de oorlogstijd stonden de heer Willemsen nog helder voor de geest en hij genoot er zelf zichtbaar van terwijl hij ze aan mij vertelde. Voor mij zal Jan Willemsen de grote en begenadigde verhalenverteller blijven. Voor zijn bedrijf maakte hij lange dagen en was vaak ver van huis. Maar als hij thuis was, was hij er voor zijn gezin en was hij een zorgzame man voor zijn liefheb-

bende vrouw Grada en een belangstellende, vrolijke en natuurlijk verhalenvertellende vader voor zijn kinderen. In de vele gesprekken die ik met hem heb mogen voeren stond ik altijd versteld van zijn aardrijkskundige kennis en die van de geschiedenis. Ook spraken wij over allerlei actuele zaken en daarvan was hij ook prima op de hoogte en had er zo zijn eigen glasheldere mening over. Ook vertelde hij mij nog vol trots over zijn prestaties met bridgen, de denksport die hij – eigenlijk voor kort – nog met veel plezier beoefende. Moge Dick en Riek, Gerrit en José, Sonja en de kleinkinderen bij dit verlies troost putten uit de vele goede herinneringen die zij aan hem mogen bewaren.

Op zaterdag 3 januari 2004 overleed op 95-jarige leeftijd de heer

Herman Nijhof

Zijn In Memoriam zal gepubliceerd worden in de februari-editie van de 'Eendracht'.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem was opgenomen, maar is thans weer thuis (in 'het Weerdje'): Hr B.M. Weikamp. Ook de heer P.H. van Lent was opgenomen in het ziekenhuis en is nu voor verdere revalidatie naar 'Den Ooiman' in Doetinchem. In het Slingelandziekenhuis verblijft momenteel nog mevrouw W. Bosch-Sipkes. In St. Antonia te Terborg verblijven momenteel Hr H.A. Duitshof, Hr G.J. Weikamp, Mw B.A. Duitshof-Jolink en inmiddels ook mevrouw L. Stoltenborg-Kreefenberg.

GIFTEN

Van Mw. J.W. B-G mocht ik de afgelopen maand € 20,- en Mw A. Niks- van Oosten mocht 25 november j.l. van NN € 200,- in ontvangst nemen. Ontvangen via een bezoekdame van Dhr. S. twee maal € 10,- en € 20,-. Voor deze schenkingen onze hartelijke dank.

ONZE GELUKWENSEN GAAN NAAR:

Eline Kuenen, omdat zij zich tijdens regionale limietwedstrijden zwemmen in Doetinchem gekwalificeerd heeft voor de Nederlandse kampioenschappen junioren op de 100 meter vrije slag! Een bericht dat mij

als oud wedstrijdzwemmer erg goed deed!

NIEUWJAARSWENSEN UIT HET BUITENLAND

Uit Hollingstedt mocht ik van diverse mensen kerst/nieuwjaarskaarten ontvangen met het verzoek deze wensen ook aan alle bekenden uit Varsseveld over te brengen. Het betreft hier o.a. de families Knutsen, Kiene, Mees en Gramlow. Zij spreken allen de hoop uit dat ook in 2004 de onderlinge band weer verstevigd zal worden door het bezoek van een grote deputatie uit Hollingstedt aan Varsseveld zeker nu het 30-jarig bestaan van deze uitwisseling bij ons zal worden gevierd. Ook ontving ik de beste wensen uit Roemenië van Ds Aron Török.

BIJ DE DIENSTEN VAN JANUARI

Op zondag 11 januari zal de overdenking een mijmering zijn over dat wat voor ieder mens het belangrijkste facet van het leven is: liefde. On-eindig veel is hier al over gezegd. De mooiste woorden hierover vinden wij bij Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs en die gedachten heb ik dan ook als uitgangspunt gekozen.



BEZINNEN EN BIDDEN VOOR MEER EENHEID

Uw zeer bijzondere aandacht vraag ik voor de oecumenische diensten op zondag 18 januari.

Het is dan de zondag voor de eenheid van de Christenen. Er vinden die zondag gelijktijdig twee oecumenische diensten plaats in Varsseveld en Sinderen. Het thema van beide diensten luidt: ‘Mijn vrede geef ik U’ bij Johannes 14:17.

In Varsseveld: 10.00 uur: in de kerk van de R.K. Laurentiusgemeenschap, Oranjestraat: voorganger Ds A.M.J. Meijer. Deze dienst wordt muzikaal ondersteund door ‘De Es-bloazers’, o.l.v. Dhr Henk Geurink.

Sinderen: 10.00 uur Keurhorstkerk, Sinderenseweg,. Voorganger: Ds P. Schoneveld. Ook hier luidt het thema dus: “Mijn vrede geef ik u”. Deze dienst wordt vocaal ondersteund door het koor “Encore” o.l.v de heer Gerrit te Lindert.

Gelijktijdig is er kindernevendienst waarbij de kinderen van alle ge-

zindten van harte welkom zijn. De opbrengst van de collectes gaat naar de Christelijke kerken in het Midden-Oosten.

Na afloop van deze diensten staat in beide kerken een kopje koffie voor de kerkgangers klaar.

Deze diensten vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de Oecumenische Werkgroep Varsseveld, waarin samenwerken de N.H.- Gereformeerde Federatie, de R.K Laurentiusgemeenschap en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB. In de andere kerken van Varsseveld en omgeving vinden géén kerkdiensten plaats.



Dit jaar komt het materiaal voor deze diensten uit het Midden-Oosten. Een groep van Christenen van verschillende kerken (orthodox, rooms-katholiek en protestant) uit de Syrische stad Aleppo koos het thema. De volkeren in het Midden-Oosten maken moeilijke tijden door. Vrede lijkt verder weg dan ooit. Ook voor de Christenen daar is het leven verre van eenvoudig. Zij vormen nog maar een kleine minderheid (voor de komst van de Islam was deze hele streek Christelijk!) en beseffen dat zij alleen gezamenlijk geloofwaardig van de vrede van God en Jezus Christus kunnen getuigen. Hun gebed voor vrede en hun gebed voor meer eenheid gaan daarom gelijk op. Zij nodigen kerken, overal ter wereld, hartelijk uit met hen mee te bidden.

Zondag 25 januari wil ik met u even nadenken over de betekenis van de bijbel als inspiratiebron en cultureel erfgoed.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Altijd weer als ik met het verhaal van Ruth bezig ben vraag ik de kinderen of zij weten hoe een vrouw genoemd wordt waarvan de man is overleden.

Zo ook dit keer weer op de Weth. Berkhoffschool. Enkele meisjes wisten het en riepen “een weduwe.” Waarop Jan-Willem Schuurman opmerkte: “Ja maar die Ruth, Orpha en Naomi hebben toch hun mannen niet opgegeten!”



EEN PERSOONLIJK WOORD VAN GROTE DANK,

aan de leden van de Zondagsschoolcommissie - de stille werkers - die zich, evenals voorgaande jaren, weer zo geweldig hebben ingezet. Het is te veel om op te noemen wat deze mensen allemaal aan werk op de achtergrond verzetten bij de versiering van de kerk en de zalen en de voorbereidingen bij de kerstviering van de zondagsschool. En ook een woord van dank aan alle kinderen en de leiding van de zondagsschool voor de hartverwarmende Kerstviering van de zondagsschool. Een bijzonder woord van dank aan het adres van Irma ten Brinke voor haar solozang tijdens deze dienst en natuurlijk aan alle instrumentale medewerkers die zowel in deze dienst als in de dienst op kerstmorgen zo prachtig hebben gespeeld. De foto's hiervan treft u aan op pagina 14. Hiernaast op de foto het luiden van de kerkklok door twee kinderen van de zondagsschool o.l.v. de heer Gert Radstake.

Met name wil ik alle instrumentalisten hier noemen: Ines en Birgit, Rens, Anemiek, William, Carline en Jarno. Ook Erna Wolsink-Semmelink speelde enkele malen mee.

Ons koor zong o.l.v. de heer Bennie Wennink tijdens de kerstavonddienst weer de sterren van de hemel en de heer Bert Vinke speelde tijdens de Oudejaarsdienst op indrukwekkende wijze een aantal orgelwerken. Zo mogen wij op al deze diensten weer met vreugde terugkijken Aan allen die hiertoe bijgedragen hebben, mijn hartelijke dank.

EEN KLEINE AANSPORING

Voor wie nog geen lid is, maar toch onze geloofsgemeenschap een warm hart toedraagt, is deze maand een mooie gelegenheid om u even aan te melden als lid. Een telefoontje of een briefkaartje aan ons secretariaat is voldoende.

WAT IS EEN 'LETS CIRCLE'?

Ik wist dat ook niet, totdat een van onze leden, die als vrijwilligster bij het vluchtelingenwerk betrokken is, mij hierop attent maakte. Je zou kunnen zeggen: het is een uitzendbureau voor vluchtelingen, maar omdat hier andere spelregels gelden, noemt men het een 'inzetbureau'.

De bedoeling is vluchtelingen die nog niet in het reguliere arbeidsproces zijn opgenomen (in de meeste gevallen mag dit ook nog niet) aan tijdelijk werk te helpen.

Wat voor soort werk?

In principe het hele spectrum van de arbeidsmarkt. Bij voorbeeld: schoonmaakwerk, tuin- en bosonderhoud, of klussenwerk in- en om de woning.

De bedoeling is dat deze mensen uit hun sociale isolement worden gehaald waarin zij zich bevinden. Door iets nuttigs om handen te hebben krijgen zij het gevoel weer terug zinvol bezig zijn waardoor ook hun zelfrespect stijgt en zij weer een toekomstperspectief kunnen gaan ontwikkelen.

De betaling vindt niet plaats in geld, maar in een soort tegoedbonnen, waarmee de vluchteling later bepaalde noodzakelijke dingen aanschaffen..

Mocht u bepaalde werkzaamheden op het oog hebben, neemt u dan even contact met mij op zodat ik u nader kan informeren en/of doorverwijzen. (242080)

TENSLOTTE,

Het was fijn dat velen uwer met de diensten rond kerstmis weer in de kerk waren. Nog fijner zou het zijn indien u ook door het jaar heen op een zondagmorgen ons kerkje zou weten te vinden. Het is gewoon een kwestie van er weer een goede gewoonte van te maken. Ik besteed alle aandacht aan de overdenkingen en de liturgie, in de hoop dat het bijwonen van een dienst voor iedereen een verfrissing is. Mag ik op u rekenen?

In de krant van afgelopen zaterdag las ik een artikel waarin werd gesteld, dat het misschien beter is om geen goede voornemens te koesteren, omdat het niet nakomen van voornemens weer schuldgevoelens oproept. Daar zit wat in! Dus neemt u zich maar niets voor, misschien dat

dat juist positief uitwerkt

We staan nu weer aan het begin van een nieuw jaar. Ieder met zijn/haar eigen wensen en verwachtingen. Wat ik u toewens is 'Godsvertrouwen'. Mede namens mijn vrouw wens ik u een gezegend 2004 toe,
met een hartelijke groet, A.M.J. Meijer.



IN GESPREK MET ...

Janny Nijhof-Weggelaar:

'Werk maken van 't midden'

Janny Nijhof-Weggelaar is een belangrijk gezicht van de 60+ club. Tegelijkertijd is ze één van de drijvende krachten achter de jeugduitwisseling met Hollingstedt. Over de grote groep daartussen – twintigers, dertigers en veertigers- maakt Janny zich wat zorgen. Hoe hou je ze betrokken bij de NPB? Zij zou op dat gebied graag wat meer initiatieven zien.

Janny (68) is niet alleen geestelijk, maar ook fysiek nauw bij de NPB betrokken. Zij groeide als dochter van bakker Weggelaar en 'tante Jans' op in het pand links naast het NPB-gebouw. Haar zuster woont daar nu nog. Janny is voor haar eigen gevoel bijna letterlijk in de kerk geboren. Ze kwam er als kind al veel. De vrijzinnigheid is haar met de paplepel ingegoten. Na Mulo B en drie jaar kweekschool had ze tijdelijk werk in Sinderen en vond daarna een vaste baan op een openbare school in Leersum.

Leersum? Lig dat niet in het gebied van de ...?

Juist, de zwarte kousen. En die droegen ze ook, nog midden in de zomer. Veel van die kinderen zaten op onze school. De ouders redeneerden: beter geen godsdienst, dan het verkeerde leren op de christelijke school. Ik ben daar 3,5 jaar geweest en vond toen een baan in Doetinchem. Die heb ik 3 jaar gedaan tot aan 20 april 1960: de dag dat ik

trouwde met Hans Nijhof. Toen werd mijn vaste baan omgezet in een tijdelijke. Zo liep dat toen nog voor vrouwen in het onderwijs.

Ben je altijd in het onderwijs gebleven?

Tot m'n 38^e. Ik heb tot die tijd op veel plaatsen gewerkt, o.a. aan de huishoudschool en aan de Essenkampschool, beide hier in Varsseveld. Met de kerst van '73 kwam daarin van de ene dag op de andere verandering: Hans en ik gingen toen naar Oostenrijk om ons adoptiekind op te halen en kwamen er met twee terug: Mark, die net geboren was, en Anita van bijna drie. Tijd om voor de klas te staan was er op dat moment niet meer. Ook niet omdat Hans steeds drukker werd en in '76 voor zichzelf begon in de keukenbranche. Maar de betrokkenheid bij de NPB groeide.

Kun jij je een leven voorstellen zonder NPB?

Moeilijk. Ik kan in onze geloofsgemeenschap alles kwijt wat ik wil. Ik noem het vrijzinnig en eigenzinnig. Dat speelde al toen ik leiding gaf aan de zondagsschool. Ik ben dan ook blij dat daar nu weer een groeiend aantal kinderen bij betrokken is. Dat is een compliment voor de leiding. En dan te bedenken dat er in de eerste jaren van mijn NPB-bestuursperiode, toen nog onder dominee Van Lent, sprake was van het opheffen van de zondagsschool. Wat ben ik blij dat dat toen niet gebeurd is.

Geeft die jeugd-aanwas jou vertrouwen?

Ja en nee. Ja, omdat het zonder jeugd al bij voorbaat een uitzichtloze situatie is. Nee, omdat je de jeugd, na een eventuele catechisatie, zo moeilijk vasthoudt. Ze gaan studeren en komen daarna zelden of nooit weer bij de NPB terug. We moeten op de een of andere manier zien dat we die twintigers en dertigers weten te boeien. Dat kan o.a. met alternatieve diensten zoals die van Bert Scheuter. Maar je kunt ook aan een praatgroep denken, die bijvoorbeeld vier keer in het winterseizoen bij elkaar komt.

Wat denk je met zo'n discussiegroep te bereiken?

Dat jongeren zijdelings bij onze geloofsgemeenschap betrokken blijven.

Dat ze er niet zo van vervreemden. Mogelijk leidt dat dan tot het bezoeken van kerkdiensten en/of lezingen. Van iedere jongere die op de een of andere manier een binding heeft met de kerk, gaat een signaal uit naar de omgeving. Dat is belangrijk, omdat kerk momenteel bij onze jongeren een beetje ‘uit’ is. We moeten zien dat we dat op de een of andere manier bijsturen. De jeugddienst van Marjan Hengeveld vond ik in dat opzicht een goed initiatief.

Hoort Hollingstedt daar ook bij?

Wis en zeker. De jongeren die die uitwisseling met Duitsland meemaken houden in hun hart altijd een warm plekje voor de NPB. Het moet de kunst zijn van de ouderen dat Hollingstedt-vuurtje wat op te stoken. Dat kost veel energie, maar het loont de moeite. Een succes als de 60+ club, moet toch ook met dertigers en veertigers kunnen? Als eenieder uit die groep bijvoorbeeld eens één keer per twee maanden een kerkdienst of een lezing bijwoont, moet je zien wat dat al een verandering teweeg brengt. Het is bij veel jong volwassenen allemaal zo lauw. Het lidmaatschap wordt afgekocht met de contributie.

Wat zou je verder nog graag zien?

Dat de kerstmorgendienst wat meer aangekleed wordt. Opdat hij tegenwicht biedt aan de kerstavonddienst. Maar dat zijn eigenlijk ‘peanuts’. Ik hoop in de eerste plaats natuurlijk dat onze fijne NPB nog een lang leven beschoren is. Ik wil me daar zelf maximaal voor inzetten. Verder hoop ik –maar dat geldt voor mezelf- in de nabije toekomst weer wat tijd te vinden om toneel te spelen. Dat mag ik graag doen. Muziek maken wil ik misschien ook nog leren. Ik kan jaloers zijn op mensen die dat goed kunnen. En als ik alles nog een keer over kon doen, dan ging ik reizen organiseren. Meer van de wereld zien.

HB



MEDEDELINGEN VAN DE BESTUURSTAFEL

I.v.m. kostenbesparing zullen er voorlopig geen advertenties meer m.b.t. de lezingen geplaatst worden. Wij zullen de lezingen zoveel mogelijk bekend maken door persberichten in de regionale weekbladen, door posters bij supermarkten en verenigingsgebouwen en natuurlijk d.m.v. ons maandblad De Eendracht. Mocht u de Eendracht niet ontvangen, maar wel een overzicht willen ontvangen van de lezingen, kunt u contact opnemen met Esseldien Wennink tel. 0314 - 323181.

BERICHT VAN DE VROUWENCLUBS

Vrouwenclub I komt bijeen op de donderdagen: 15 en 29 januari en op 12 februari.

60+CLUB

Dinsdag 13 januari 2004 is er weer de eerste bijeenkomst van de 60+ club waar we, zoals inmiddels traditie is, elkaar kunnen ontmoeten voor een praatje op de zogenaamde "nieuwjaarsvisite" en elkaar de beste wensen kunnen overbrengen voor het nieuwe jaar. Ook deze bijeenkomst zal, zoals elk jaar, weer een kleine verrassing voor u in petto hebben. Maar de hoofdmoot is en blijft toch het gezellig samenzijn omlijst met de gebruikelijke koffie/thee met iets lekkers erbij gevolgd door wat hapjes en drankjes. Wij verwachten u deze middag rond 14.30 uur in ons verenigingsgebouw "De Eendracht". Graag tot ziens op 13 januari.

Noteer de volgende datums alvast in uw agenda:

10 februari: Lezing over thuiszorg
9 maart: Nieuwe film over Varsseveld.

UITWISSELING HOLLINGSTEDT

De definitieve datum voor de uitwisseling met Hollingstedt is 1 t/m 5 augustus 2004. De vakanties van Hollingstedt en Varsseveld lopen niet gelijk; daarom was het moeilijk een geschikte datum te prikken. We hopen dat we dit keer met een grote delegatie naar de Vikingers kunnen gaan. Misschien kunt u er met de vakantie al een beetje rekening mee houden.

Het Hollingstedt-comité

LEZINGEN HERFST/WINTER 2003/2004

Deze lezingen vinden plaats in zaal “de Eendracht”,
Beatrixstraat 1a, aanvang 20.00 uur, tenzij anders vermeld.

De toegangsprijs is € 5,00 inclusief koffie of thee

- Dinsdag
20 januari 2004 Ds. A. Schoneveld, oud geestelijk verzorger van de Rekkense Inrichtingen, met het thema: “Ervaringen van een gevangenispredikant”.
Mensen aan de rand van de samenleving, zijn soms de meest interessante mensen. Ds Schoneveld weet hierover op een zeer onderhoudende en soms zelfs ontroerende wijze te vertellen.
- Dinsdag
10 februari 2004 Ds. Menno Rougoor: “Religie en humor”.
Wie ook van godsdienstige zaken het betrekkelijke weet in te zien, heeft een volwassen geloof, waaraan een gevoel van humor niet vreemd is.
- Dinsdag
23 maart 2004 Mw. Lidwien van Geffen: “De diepere betekenis van sprookjes”. De beelden uit sprookjes kunnen ons helpen meer van ons onderbewustzijn te begrijpen.

N.B.: De lezing “Religie en humor” die gepland was op 17 februari is verzet naar dinsdag 10 februari.

GEMEENTEAVOND

Om alvast in uw agenda te noteren: woensdag 10 maart 2004 om 20.00 uur in zaal “De Eendracht”: “Spel met een droom”. Toneelspel in vijf bedrijven van Hans Nesna door toneelvereniging “t Buurtschap” uit Sinderen.



AKTIVITEITEN BIJ AANGRENZENDE NPB-AFDELINGEN

Deze treft u aan in een speciaal hiervoor vervaardigd boekje dat u gratis mee kunt nemen bij het verlaten van de kerk of de verenigingszaal de 'Eendracht'.

Adressen kerkgebouwen:

Afd. Aalten, Prinsenstraat 27

Afd. Dinxperlo Wilhelminastraat 13

Afd. Zelhem Piersonstraat 4

ACTIVITEITEN BIJ DE FEDERATIE VAN NED. HERVORMDE GEMEENTE EN DE GEREFORMEERDE KERK

- Woensdag 7 januari, 20.00 uur: Over de wortels van het christendom in de Borch o.l.v. ds. T.L. Bakker.
- Dinsdag 13 januari, 10.00 uur: Ontmoeting rond de Bijbel in vergaderzaal De Bettenkamp o.l.v. de predikanten.
- Woensdag 14 januari, 20.00 en 22.00 uur: Christendom en de andere godsdiensten in de Keurhorst o.l.v. Ds. P.G. Schoneveld.
- Woensdag 21 januari, 20.00 uur: Geloven en Kerk in de Keurhorst o.l.v. ds. Kor Datema.
- Donderdag 29 januari, 20.00 uur: Boekbespreking in de Keurhorst o.l.v. Ds. P. Dekker.
- Dinsdag 10 februari, 10.00 uur: Ontmoeting rond de Bijbel in de Borch o.l.v. de predikanten.



AMNESTY INTERNATIONAL VARSSEVELD

Goed nieuws! In oktober schreven we voor de Algerijnse arts Sidhoum. Hij had een documentaire gemaakt over mensenrechtenschendingen in Algerije en was daarna negen jaar ondergedoken omdat hij voor zijn vrijheid vreesde. Hij zette zijn werk als mensenrechtenactivist voort. In september keerde hij terug naar zijn land, werd gevangen genomen en tot twintig jaar veroordeeld. Amnesty voerde allerlei acties voor hem en eind oktober werd hij vrijgelaten! Hij bedankt iedereen voor de steun die hij kreeg!



In het nieuwe jaar gaan we gewoon door met schrijven, want het blijft nodig.

We schrijven naar de Filippijnen om te protesteren tegen de doodstraf van zeven kinderen. We nemen geen standpunt in over het al dan niet schuldig zijn van de kinderen. De tweede brief gaat naar Grenada waar zeventien mensen ter dood veroordeeld zijn. We vragen om herziening van de zaak die voldoet aan internationale mensenrechtennormen. De derde brief is voor de regering in Egypte. We vragen om vrijlating van een gewetensgevangene die zonder aanklacht of rechtszaak gevangen zit.

Inlichtingen hierover per telefoon: 657393 of 243077.



NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



Voorganger:

Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld,
(0315) 24 20 80, meijerpaumen@zonnet.nl

Secretariaat:

N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2^b, 7065 AH Sinderen,
(0315) 24 12 06, willynijnijhof@planet.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

B.H. Kraan, Zelheweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85

Verenigingszaal:

“De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Administrateur:

Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld,
(0315) 24 21 36, g.j.hengeveld@freeler.nl

Gironummer:

846569 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Bankrekeningen:

Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265.
Allen staan t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Website: www.xs4all.nl/~nnpb

E-mail-adres: nnpb@xs4all.nl

Vrouwenclubs:

Voor I: Mw. D. Vrieze-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75,

Voor II: Mw. M. Jansen-Zeeplat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18

60+ Club:

Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 24 40 49, info@nijhof-keukens.nl

Verzorging “Eendracht”:

Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp,
(0315) 29 85 59, digirini@xs4all.nl

Verzendklaar maken:

Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN Westendorp,
(0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake, Hr. G.H. Schepers,
Mw. D. ten Brinke-Rougooor en Mw. J.C. Sturris-Heijink.

Kopij adressen en redactie:

Rinus Luijmes (zie **Verzorging “Eendracht”**), ds. A.M.J. Meijer (zie **Voorganger**),
Mw. E. Wennink, Kerveld 9, 7006 TA Doetinchem, esseldien@planet.nl
H. Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@euronet.nl.

Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, erna@fam-wolsink.myweb.nl en
Gwen Spaa, (0315) 24 29 18, johan-gwen@hetnet.nl

NPB-Koor secretariaat:

Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

Autodienst:

zie: **Secretariaat**

Cassetedienst:

Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55

Januari 2004

Zondag
11 januari 10.00 uur Ds A.M.J. Meijer; thema: 'Liefde is', Lucas 4:21 -30 bij Mattheüs, 7:11. Na afloop koffie in de Eendracht. Gelijktijdig ook zondagsschool.

Zondag
18 januari Oecumenische Gebedsdiensten voor de eenheid van de Christenen in twee kerken in Varsseveld en Sinderen: Het thema van beide diensten luidt: 'Mijn vrede geef ik u' bij Jonannes 14:27.

10.00 uur: Kerk van de R.K. Laurentiusgemeenschap: voorganger Ds. A.M.J. Meijer. Deze dienst wordt instrumentaal ondersteund door 'De Es bloazers' o.l.v de heer Henk Geurink.

10.00 uur Keurhorstkerk, Sinderenseweg, Sinderen. Voorganger: Ds P. Schoneveld. Ook hier luidt het thema dus ook: "mijn vrede geef ik U". Deze dienst wordt vocaal ondersteund door het zangkoor 'Encore', o.l.v. Dhr. Gerrit te Lindert.

Gelijktijdig kindernevendienst waarbij de kinderen van alle gezindten van harte welkom zijn.

Na afloop van deze diensten staat in beide kerken een kopje koffie voor de kerkgangers klaar.

Zondag
25 januari 10.00 uur Ds A.M.J. Meijer, thema: 'Dansen voor een boek', bij Lucas 1: 1-4, 14-21.

Zondag
1 februari Geen dienst.