



Omgeving de Leemputten, Groenlo



82 ste jaargang | 646
januari 2016

Van de bestuurstafel | 6

Vrijwillige bijdrage | 6

**Meervoudige Religieuze
Identiteit | 7**

60+ Club | 8

Open deur | 9

Oecumenische Gebedsdienst | 9

Balanslezing | 10
‘Anders kijken naar conflicten’
door mevr. C. Welmerink

Café Cult | 11
met de film *‘Biutiful’*

Raad van Kerken | 11

De Achterhoekeren de natuur in onze virtuele wereld.

Voor het onderwerp van dit stukje hink ik op twee gedachten, ik ga proberen een bruggetje te maken en ze allebei aan de orde te stellen.

Om te beginnen “de Achterhoeker”.

In de Eendracht van juli/augustus noemt Harm Knoop de Achterhoeker terughoudend en indirect communicerend. Ook kon hij inhoudelijke betrokkenheid bij vrijzinnigheid amper gewaarworden. Hoewel Harm feitelijk geen waardeoordeel velt over de typering “terughoudend en indirect communicerend”, wordt dit door velen toch als een negatief oordeel gevoeld. En heb ik toch wel wat mensen gesproken, die het geen aardige uitspraak vonden.

Als Nederlanders bijvoorbeeld in Duitsland zaken willen doen en een cursus ter voorbereiding volgen, krijgen ze het advies om niet al te direct te zijn, omdat dat in Duitsland als onbeleefd en bot wordt beschouwd. En dat advies geldt voor een groot deel van de Europese landen. Kortom, die directheid van de Randstedeling is eigenlijk alleen van waarde en toepasbaar in de Randstad zelf. Op Europees en zelfs mondiaal niveau kom je verder met de manier van communiceren van de Achterhoeker. En als je als Randstedeling “zaken” wilt doen met de Achterhoeker, dan is het zinvol om je te verdiepen in de gebruiken van de Achterhoeker.

Een uitspraak van mede-bestuurslid Johan Hesselink wil ik u in dit verband niet onthouden: “Je hebt eerder spijt van wat je gezegd hebt dan van wat je nog wilt zeggen”.

Conclusie: met de manier van communiceren van de Achterhoekers is niet zo veel mis.

En wie de Achterhoeker “terughoudend “ noemt is nog nooit op een Achterhoeks feest, op de Kermis of bijvoorbeeld op de Zwarte Cross geweest, het is natuurlijk niet voor niets dat Achterhoekers en Brabanders over het algemeen goed met elkaar kunnen opschieten. Ja, dat de Achterhoeker in een eerste gesprek wat terughoudend is lijkt me zeer begrijpelijk en eigenlijk wel verstandig. Om bij een onbekende meteen al je kaarten op tafel te leggen is dat een positieve eigenschap?

En dan die betrokkenheid bij de vrijzinnigheid. Er zijn veel manieren om betrokkenheid te tonen; dat kan met discussies, zoals bijvoorbeeld in de Thomas Kring. Maar ook met hand- en spandiensten, dat is praktische betrokkenheid en dat is volgens mij net zo belangrijk als inhoudelijke discussies. Vanuit dit gezichtspunt mogen we als afdeling Varsseveld niet klagen over de betrokkenheid van de leden.

De Achterhoek is nog steeds een prachtig gebied met rust, natuur en ruimte. Richard Louv is een Amerikaanse auteur, die zich zorgen maakt over de verwijdering van de mens van de natuur. In zijn boek “the last child in the wood” (het laatste kind in het bos) beschrijft hij hoe belangrijk het is dat kinderen met de natuur in contact kunnen komen, hutten kunnen bouwen etc. En ook om te kunnen spelen zonder toezicht. (www.richardlouv.com)

Voor volwassenen heeft hij “Nature Principle” geschreven. Hij heeft in dit verband de volgende uitspraak gedaan: “de toekomst behoort aan de slimme natuurmensen, de mensen die een groter begrip ontwikkelen over de kracht van de natuur en die een evenwicht weten te vinden tussen de virtuele en de echte wereld. Hoe meer “high-tec” we worden, des te meer natuur we nodig hebben”.

Zelf heb ik het gevoel dat het belang van de virtuele wereld af en toe overschat wordt. Hoewel voortdurende bereikbaarheid lijkt weer wat op z'n retour lijkt te zijn.

Zelf heb ik een twitter-account, maar twitter nog zelden. Ik post heel weinig op mijn persoonlijke face bookpagina. Af en toe probeer ik wel mijn website bij te houden; what's app vind ik best handig, maar ik heb een hekel aan berichtjes na half 11 's avonds en 's morgens al te vroeg.

Regelmatig wandel ik een rondje, liefst zonder telefoon. Want het is heerlijk om even alleen buiten te zijn, wat dat betreft kan ik me wel vinden in de theorie van Richard Louv. Laat iedereen communiceren op zijn eigen manier en laten we ons niet gek laten maken door de virtuele wereld.

Een heel goed 2016

Lini Vossers

In memoriam



Op 9 december overleed in
woonzorgcentrum Beth San te Aalten

Mevrouw Gerda Tenkink-Klein Hesselink.
Ze was 92 jaar.

Ze groeide op in De Heurne op de boerderij “t Beester”.

Als Gerda 17 jaar is, ontmoet zij in Varsseveld op de meimarkt haar grote liefde: Wim Tenkink. Hij is zes jaar ouder. Zij krijgen verkering. Het is dan 1940, begin van de oorlog. Geen leuke tijd voor de jonggeliefden. Ze verloven zich in 1944 en 3 jaar later op 12 juni in 1947 volgt de bruiloft. Gerda is dan 24 jaar.

Zij komen in het ouderlijk huis van Wim te wonen. Het is een groot huis. Gerda krijgt meteen het idee om een pensionboerderij te beginnen. Er is immers ruimte genoeg! Gerda houdt van koken. Niet alleen koken en bakken kon ze goed, haar talent was ook liefde te laten voelen, gastvrij te zijn. Ze wilde graag gezelligheid om zich heen verspreiden. Voor haar was het belangrijk dat de gasten zouden genieten van hun vakantie op de boerderij. Maar ook de familie en kennissen moesten blij zijn van haar. En als zij daaraan kon bijdragen met hartelijkheid, zorgzaamheid en attenties, dan deed zij daar alles voor. Alom werd ze geprezen om haar humor, belangstelling en wijsheid.

Als Wim stopt met zijn werk als boer en er geen vervanger is, nemen Gerda en Wim een verdrietig maar verstandig besluit: het huis verkopen en een kleiner huis kopen op de Romienendiek.

Hier wonen ze ook met veel plezier. Het huis is dan wel kleiner, de tuin is dat beslist niet. Gelukkig kan Wim het tuinwerk nog redelijk aan. Hij verzorgt de moestuin. Gerda is voor de plantjes en wat daarbij hoort, zoals kweken, oppotten, stekken. Vanwege haar kookkunst is ze zo nu en dan te vinden in 't Schepersveld. Bij hoogtijdagen, zoals bruiloften en partijen helpt Gerda mee in de keuken. Als voor haar dit werk te zwaar wordt, maakt ze alleen nog in haar eigen huis de pudinkjes voor dit hotelbedrijf. Gelukkig is er nu wat meer tijd voor leuke dingen: zoals fietsen met de burens, samen met Wim rondtoeren met de auto. Bijv. naar Dwingelo en Boxtel. Waar de kinderen en inmid-

dels ook de kleinkinderen wonen. De kleinkinderen zijn gek op oma en opa (en omgekeerd!). Zij mogen veel en zij komen vaak logeren. Ook organiseert Gerda visites met haar familie en kennissen. Want ja, dat blijft: Ze is nog steeds een regelfreak en zij heeft graag de regie in handen. Wim geeft haar daarbij alle ruimte! In 2000 verhuizen Gerda en Wim naar de Beeklaan. Ze kunnen het hier samen goed redden. Gerda rijdt dan nog steeds auto. 12 Jaar wonen ze in deze bejaardenwoning. Als Wim meer zorg nodig heeft, nemen beiden weer een verstandige beslissing. Ze verhuizen eerst naar Stegemanshof. Het uitgangspunt van Stegemanhof is dat cliënten in dit verzorgingshuis zo zelfstandig mogelijk moeten kunnen wonen en leven. Als de verpleging van Wim toch te intensief wordt, verhuizen ze in de zomer van 2014 naar Beth-San. Ook hier hebben ze het uitstekend naar hun zin. Het is al heel bijzonder dat je op zo'n oude leeftijd nog bij elkaar woont. Als Wim op 24 januari van dit jaar overlijdt, is ze verdrietig. Natuurlijk, dat is logisch. Ze heeft een mooi leven gehad samen met Wim: Bijna 68 jaar getrouwd en 71 jaar samen geweest, dat is niet niks! Gerda is heel dapper. Ze wordt liefdevol opgevangen en verzorgd in Beth-San. Op 29 november valt ze. Ze heeft vanwege die val o.a. een gebroken heup. Gerda wordt bedlegerig. Alleen op Sinterklaasavond komt ze nog even uit haar bed en viert ze het Sinterklaasfeest – in de rolstoel – met de bewoners en verzorgers mee. Woensdagmiddag 9 december overlijdt Gerda. In alle rust. Haar rijk gevuld leven is voltoerd. Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en al degenen die zich met haar verbonden weten wens ik veel sterkte.

Jokelien van Kampen

Spreuken van de maand:

Ik spaar geen geld, ik spaar mooie momenten

Een glimlach is de goedkoopste manier om je uiterlijk te veranderen

Van delen wordt niemand arm

(Alle spreuken zijn van een onbekende auteur)

Van de bestuurstafel



Afscheid

Op zondag 10 januari 2016 is er om 15.00 uur een viering in het teken van het afscheid van Jokelien van Kampen als voorganger en pastoraal werker van onze afdeling .

Bij deze speciale gelegenheid is Peter Samwel de voorganger. Jarik de Graaf en Bert Vinke zullen een bijdrage leveren op piano en orgel.

Na de viering kan er afscheid worden genomen van Jokelien.

Het dienstverband van Jokelien van Kampen wordt per 1 januari formeel beëindigd. Zij heeft de pensioengerechtigde leeftijd ruimschoots bereikt, en wil het graag wat rustiger aan doen. Maar u zult in 2016 nog wel af en toe stukjes van haar hand in de Eendracht tegenkomen. En waarschijnlijk zult u haar als "gast" voorganger nog wel eens tegenkomen.

Nieuwe voorganger

In de Eendracht van februari hopen we nieuws te kunnen plaatsen over een nieuwe voorganger. Voor pastorale hulp en andere zaken kunt u in de tussentijd contact opnemen met de voorzitter Tonnie Kraan of de secretaris Josine Bruggink. Zie het colofon voor de contactadressen.

Vrijwillige bijdrage 2016 t/m 2018

Begin januari willen wij U graag weer om een vrijwillige financiële bijdrage vragen.

Om de begroting van onze vereniging sluitend te houden, moeten wij hiervoor een beroep doen op onze leden, ook al omdat we besloten hebben de contributie dit jaar niet te verhogen. Uiteraard is dit alleen van toepassing als u hiervoor de middelen kunt missen.

Mede hierdoor bevelen wij onze oproep voor een vrijwillige bijdrage dan ook van harte bij U aan.

Binnenkort ontvangt u een brief hierover.

U allen een gezond 2016 toegewenst.

Tonnie Kraan
Voorzitter

Van de penningmeester



Ontvangen in de maand december:
Via voorganger, bezoekdames en bestuur
2 x € 10.00 en
2 x € 15.00

De collecte van beide kerstvieringen heeft € 478.82 opgebracht.
Dit bedrag is bestemd voor hospice Sravana in Doetinchem en voor hospice de Lelie in Winterswijk.

Alle gevers hartelijk dank.

TOT SLOT: Meervoudige Religieuze Identiteit

MRI zou deze aandoening kunnen heten: *meervoudige religieuze identiteit* (maar *inspiratie* mag ook).

Veel mensen ‘lijden’ daaraan. Ze komen in allerlei bronnen inzichten tegen waar ze zich diep verwant mee voelen. Ze worden erdoor geraakt. En zij willen zich daar niet voor afsluiten, of het nu uit een bekende traditie komt of uit een onbekende. Zij ervaren zichzelf niet (meer) als behorend bij één religie, geloof of levensbeschouwing, maar als deel van de mensheid met haar universele en religieuze thema’s. Niet de traditie of de religie waar de inzichten uit voortkomen, maar de draagkracht en –wijde van de inzichten zijn beslissend. Als u ze vraagt: “ben je christen?”, zeggen ze wellicht: “ja, en hindoe, en jood, en humanist, en soefi, en boeddhist.” Alles tegelijk en in één adem.

Een prototype van MRI vind ik in Raimon Panikkar (1918-2010), Indiër en Spanjaard, filosoof en mysticus, wetenschapper en priester. Toen hem eens gevraagd werd of het niet lastig was om opgegroeid te zijn met twee zo verschillende culturen (Spaans en Indiaas) en twee, voor elkaar wezensvreemde religies (Katholiek en Hindoe), zei hij: “hoezo twee culturen en religies? Ik heb het als volledige eenheid leren kennen”. Hij noemde zich dan ook bij tijd en wijle heel vrolijk: hindoe, christen en boeddhist (en ik zou er meteen ‘gnosticus’ bij zeg-

gen). En of Rome daar blij mee was? Ik vermoed dat hij daar erg weinig aandacht aan schonk. Voor hem was het instituut/ de organisatie (van de RK-kerk) eigenlijk een vergissing. Hij zag de beweging, die ooit geïnspireerd door Jezus begon, als een stroom, een levend organisme. Niet als gestolde en verstarde organisatie.

Geïnspireerd door zo'n 'grensoverschrijder' is er niet veel voor nodig om op zoek te gaan naar eigen MRI en de vreugde (en soms pijn) daarvan. Vreugde als ik de verwantschap ontdek tussen totaal verschillende religies en levensvisies door de hele wereld. Over tijd en ruimte heen hoor en lees ik dezelfde taal, de taal van de eenheid van alles wat is; van het diepe besef dat wij deel zijn van het alomvattende geheel; en het weten dat het onafzienbaar grote geheel deel is van ieder mens, of misschien nog meer, van alles wat is in het universum (misschien wel de mooiste naam voor God: hij die is alles in allen).

Maar de vreugde kent wel een schurende beperking (en daar zit de pijn): ik vind MRI in de mystieke vleugels in de religies, niet in de officiële, zeg maar de formele kant (vorm) van de religies, de instituties. Maar de stroom, de *flow*, is sterker dan het instituut, de organisatie. Ook het instituut is uiteindelijk deel van het grote geheel, al weet zij het zelf nog niet en acht zij zich boven de andere delen verheven.

In die vreugde deel te zijn van het grote geheel, met jullie allemaal, groet ik jullie. Dank jullie wel voor de korte, mooie, soms lastige, maar steeds leerzame tijd in Varsseveld e.o. Ik wens jullie een goede tijd met jullie nieuwe voorganger.

Harm Knoop

60+ club



Op dinsdag 12 januari 2016 toosten we op het nieuwe jaar.

Onder het genot van een hapje en een drankje zijn we op deze middag in de gelegenheid om elkaar een goed nieuw jaar te wensen.

De knieperkes zullen daarbij niet ontbreken.

**VRIJZINNIG CENTRUM
'DE EENDRACHT'**

OPEN

ELKE VRIJDAGOGHTEND 10.00u – 12.00
(bij uitvaarten niet)

KOFFIE/THEE

GESPREK...

'DE BEWUSTE LEESMAP'

STILTE & BEZINNING...

MUZIEK...

Van harte welkom!



Bestuur en pastoraal werkers

Oecumenische Gebedsdienst

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de oecumenische Gebedsdienst op zondag 17 januari 2016.

De dienst wordt gehouden in De Keurhorsterkerk, Sinderenseweg 61, Sinderen.

Aanvang van de dienst 10.00 uur.

Het thema van deze dienst is : Het woord is aan jou.

Muzikale medewerking wordt verleend door: Gemengde Zangvereniging Vriendschap Heelweg met medewerking van Doetinchem- Oost o.l.v. Jan Schatorjé.

De voorgangers zijn dhr. M. Chevalking en ds. G.J.de Pender.

De kinderen zijn ook van harte welkom, er is kindernevendienst en er

is ook oppas aanwezig.

Na de dienst is er koffie/thee en voor de kinderen limonade.

Oecumenische Werkgroep Varsseveld



***Werkgroep Balans voor Spiritualiteit en
Zingeving Varsseveld e.o.***

Zondag 7 februari 2016 om 10.30 uur

Lezing door: Chiquita Welmerink
‘Anders kijken naar conflicten’

Conflicten horen bij het leven. In je gezin, op je werk, tussen vrienden enz. Overall knalt het wel eens. Vaak belanden de strijdende partijen in een impasse en blijft uiteindelijk iedereen met een rotgevoel zitten.

Chiquita Welmerink, van huis uit advocate, specialiseerde zich als coach en mediator in het helpen oplossen van conflicten. En dan géén schikking, géén water bij de wijn, maar oplossingen waar je écht tevreden mee bent.

Dit vanuit de overtuiging dat mensen het diep in hun hart goed willen hebben met en voor elkaar. Gelukkig en vrij willen zijn. Verbonden met anderen. En dat kan, hoe

groot het conflict ook lijkt te

zijn. Chiquita staat bekend om

het feit dat zij op inspirerende

wijze haar expertise en passie

weet te delen en overbrengen.

Zij deelt tijdens dagelijkse

bijeenkomsten haar

specialisme: een vorm van

conflictoplossing die weinig

tijd en geld kost en een enorm

effect heeft. Zij geeft voorbeelden en geeft tools aan waardoor je an-

ders naar conflicten gaat kijken. Je leert hoe je de angel eruit kunt

halen zodat er ruimte ontstaat voor een echte oplossing.



Chiquita is moeder, trainer, dochter, mediator, partner, zus, vriendin, coach.... een gewone vrouw met een bijzonder commitment om verschil te maken, zodat mensen zich weer vrij en verbonden voelen.



*Vrijdag 12 februari 2016 Café Cult
met de film:*

'Biutiful'

Alleen die titel al. Biutiful.

Een schoonheid die niet is zoals zij zou moeten zijn. Een schoonheid die je alleen kunt vinden door af te dalen in de diepste krotten van de hel. Het is een tocht die Uxbal moet afleggen om zichzelf te kunnen vergeven voor alle fouten die hij in zijn leven heeft gemaakt. Pas als hij die fouten onder ogen durft te zien, kan hij beginnen met een volgend leven. Dan pas ziet hij weer hoe mooi de wereld ook kan zijn.



Raad van Kerken Oude IJsselstreek

In de statuten van de Raad van Kerken staat aangegeven dat de Raad namens de leden met enige regelmaat contact onderhoudt met het college van B&W van onze gemeente. Op 27 oktober maakte de Raad kennis met mw. Hannie Burcksen, Programma manager Zorg&Welzijn van de gemeente Oude IJsselstreek. Mw. Burcksen is sinds 1 mei 2015 in dienst van de gemeente en verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe wetgeving in het sociale domein: participatie, jeugd en Wmo. Zij is als programmamanager verantwoordelijk voor een van de vier programma's waarin de



gemeentelijke begroting verdeeld is. Het is haar taak ervoor te zorgen dat de beoogde resultaten worden behaald en dat er sprake is van samenhang en afstemming met andere programma's.

De discussie ontwikkelt zich aan de hand van de volgende punten:

- Kernpunten voor de uitvoering van de nieuw wetgeving voor het sociale domein zijn:
 1. Uitgaan van de mogelijkheden van de hulpvrager en niet van zijn/ haar beperkingen en
 2. De regiefunctie voor het regelen van zorg zoveel mogelijk bij de betrokkene laten. We constateren dat deze uitgangspunten zo algemeen zijn dat iedereen deze wel kan onderschrijven. Waar het op aan komt is hoe de invulling ervan plaatsvindt.
- Alle hulpvragen lopen via de zgn. aanspreekpunten in de wijk. Deze contactpersonen voeren een keukentafelgesprek maar waar besluitvorming plaatsvindt is niet duidelijk. In de door de Raad vastgestelde Wmo verordening ligt begeleiding bij aanvraag, toetsing van die aanvraag en de besluitvorming bij het College. De duidelijkheid omtrent Wie doet wat en wanneer moet in een uitvoeringsbesluit vastgelegd worden. Mw. Burcksen stuurt een exemplaar van dit uitvoeringsbesluit naar het secretariaat van de RvK.
- Veranderingen in de uitvoering van nieuwe wetgeving dienen zorgvuldig plaats te vinden. De huidige gang van zaken gecombineerd met een forse bezuiniging kan gemakkelijk tot situaties leiden waar bij zorgvragers in de problemen kunnen komen. De RvK vraagt nadrukkelijk aandacht voor de meest kwetsbare groepen, zij moeten in onze ogen altijd geholpen worden, zelfs als regelgeving niet toereikend is.
- In De Gelderlander van 23 oktober staat een interview met twee wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek over bezuinigingen van 3,6 miljoen euro. De wethouders geven aan een groot gedeelte van deze bezuinigingen te vinden binnen het sociale domein. Overschotten binnen de Wmo uit het verleden werden niet apart gezet maar vloeiden terug naar de algemene middelen. Nu lijkt men op

voorhand bezuinigingen binnen het sociale domein door te voeren en wordt geen melding gemaakt van bezuinigingen op andere terreinen. Mw. Burcksen geeft aan dat er binnen de begroting een reservepost is opgenomen van 2,1 miljoen euro waarmee eventuele tekorten op het vlak van de Wmo gedekt kunnen worden.

- De samenleving is veranderd, bijna alle vrijwilligers zijn niet betaalde beroepskrachten geworden en lopen het risico van overbelasting. Voor mantelzorgers geldt dit in dubbele mate. Zij hebben geen echte keuze bij de zorgvragen die op hen afkomen. De RvK ziet de overbelasting van deze groep als een potentieel groot probleem voor de toekomst.
- Schuldhulpmaatjes, welke rol ziet gemeente voor maatjes versus, professionals. Professionals moeten ingezet worden waar dit noodzakelijk is en er geen adequate ondersteuning via het persoonlijke netwerk mogelijk is. Het aanstellen van een bewindvoerder, professional of vrijwilliger loopt altijd via de rechter. Aan deze bewindvoering worden strenge kwaliteitseisen gesteld.

Asielzoekers

- Noodopvang van asielzoekers geschiedt in de buurgemeenten van de Oude IJsselstreek. Binnen onze gemeente is geen adequate accommodatie aanwezig.
- Mensen met status worden wel opgevangen. De gemeente zit hiermee boven de landelijk opgestelde norm. Begeleiding van deze nieuwe Nederlanders geschiedt door vluchtelingenwerk en, regelmatig, door jeugdhulpverlening.
- Als de gemeente met probleem zit kan met RvK contact worden opgenomen.

Namens de Raad van Kerken
Ria Rozeboom



De duif



Een duif, een flinke olijftak geklemd in zijn snavel, scheerde hoog boven de aarde. De duif, een vredesduif was hij, maakte zich zorgen. De olijftak kon voor vrede en verzoening zorgen. Grote delen van de schepping waren in oorlog. Mannen, vrouwen en kinderen verlieten huis en haard, waren op de vlucht. Ze moesten weg van de verschrikkingen, de honger en de haat. Op weg naar het ongewisse, dat waren zij. Waar moest onze duif de olijftak brengen die zo nodig was? Werkelijk, hij kon geen keuze maken en dan heb je het moeilijk. De vredesduif vloog, wentelde en keerde voort, eindeloos voort. Hij moest kiezen; hij wist het, maar het was zo moeilijk. Opeens...een schot! Onze duif stortte neer in een diep, donker bos. Hij was vleugellam. Korte tijd later stierf hij, de tak nog stevig in zijn snavel.

Het werd doodstil in het woud. Takken en bladeren ritselden niet meer. Een kind, een meisje met een mandje aan haar arm, een rood kapje om haar hoofdje huppelde door het bos. Ze had zojuist versterkende middelen en iets lekkers gebracht naar haar grootmoeder. Hoe jong ze ook was...ze wist wat gevaarlijk was! Ze kon het gevaar aan, ze wist van wanten. Zelfs wolven konden haar geen schrik aanjagen.

En toen, opeens, zag ze de duif. Met een kreet liet ze haar mandje vallen. Ze knielde bij onze duif neer en wist toen, tot haar verdriet, dat het prachtige dier dood was. Even huilde ze. Toen vleide ze het duifje, met olijftak en al in haar tenen mandje. Ze huppelde niet meer. Ernstig, in zichzelf gekeerd, keerde ze terug naar haar veilige huis. Ze liet de duif zien aan haar moeder en vader. Zoek maar een mooi plekje in onze tuin, dan kunnen wij deze duif begraven en van de olijftak maken we kleine takjes en die brengen we naar alle mensen in onze straat en ook in de straat hierachter. En zo gebeurde het.

Niet lang daarna geschiedde een klein wonder. Mensen werden behulpzaam en attent. Spontaan ontstane buurtzorg. Ook zij gaven de olijftakjes door en zo verspreidde zich liefde en warmte voor elkaar. Laat die kring groter worden. Groter...nog groter.

Pleun

Elfjes



Wijzen
van verre
volgen het licht
prachtig stralend en helder
sterre

Pieken
en dalen
een nieuw jaar
wat zal het geven
leven

Pleun



WINTERSLAAP

Zo'n egeltje, dat in november slapen gaat
en dromend alles mist: de Sint als kreupelrijmer,
de kerstcommercie en het oudejaarsgemijmer,
de nieuwjaarsborrels en de nieuwjaarsleuterpraat,

fantastisch toch? En wat hem verder blijft bespaard:
sneeuw, ijs en hagelbuien, bibberen en rillen
en carnaval... Zoiets zou u toch ook wel willen?

Pas als de lente terugkomt in de loop van maart
ontwaakt hij fit en fris na bijna twintig weken.
En daarna gaat hij een verkeersweg oversteken.

Jan Boerstool

Uit de volksmond....

- Geeft januari een sneeuwtafijl, dan zijn we gauw de winter kwijt
- Als in januari de vorst niet komen wil, dan is zij er zeker in april
- Als het in januari mistig is, dan wordt de lente fris
- Vorst bij afgaande maan, houdt meestal aan
- Vroege vogelzang, maakt de winter lang
- Wilde ganzen in een V, brengen vorst en vrieskou mee
- Heldere nacht, vorst verwacht
- Een sterretje, dicht bij de maan, kondigt wel eens stormen aan
- Januari kan ons verklaren, dat men turf en hout moet sparen, want daarna komt er een tijd, dat de boer op schaatsen rijdt
- Januari zonder regen, is voor de boerenstand een zegen
- Als de dagen lengen, begint de winter te strengen
- Vergaderen de kraaien, dan gaat het waaien
- Gebeurt dat met veel geschreeuw, dan volgen kou en heel veel sneeuw



Werkgroep Amnesty International, afdeling Varsseveld

Ook in 2016 schrijven we brieven aan regeringen om op te komen voor mensen die gevangen zitten om hun politieke overtuiging, seksuele geaardheid, ras, huidskleur of geloof.

Zo schrijven we in januari brieven naar Congo, Syrië en Griekenland.

Amnesty meldt ook goed nieuws:

-Op 10 december 2015 werd een Thein Aung Myint in Myanmar vroege vrijgelaten. Hij zat een gevangenisstraf uit van een jaar voor het deelnemen aan twee vreedzame demonstraties. Amnesty voerde actie voor hem en blijft actie voeren voor de vrijlating van alle gewetensgevangenen in Myanmar.

-Ook in december werd in Mexico Adrián Vasquez vrijgelaten. Meer dan drie jaar geleden arresteerde de politie hem op verdenking van wapen- en drugshandel. Ze probeerden hem te laten bekennen door hem op gruwelijke wijze te martelen. Dit overleefde hij ternauwernood. Amnesty voerde van mei tot en met augustus 2015 actie voor zijn vrijlating. Adrián Vasquez is nu herenigd met zijn vrouw en hun vier kinderen. Het jongste kind is een nog baby en ziet hij nu voor de allereerste keer. Hij bedankt alle actievoerders ontzettend voor hun inzet.

Janny Hiddink, namens de werkgroep

Tel: 0315 237312



Nu

In jou
in mij
in ons
ontkient
een loot



Zon en water
licht
doen groeien
tot
in de hemel



Olijftakje
leven
in warme liefde
wij allen tezamen
amen

Pleun



Namen en adressen / Colofon



Voorganger: Vacant

Pastoraal Werk: Mevr. J. van Kampen, Mackaylaan 33, 7003 AS Doetinchem
(0314) 345030 jk@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Administratie: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Varsseveld e.o., Postbus 42,
7050 AA Varsseveld

Website: www.vrijzinnigenvarsseveld.nl

E-mail-adres: info@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

Dhr. B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85 of
(06) 15512855

Verenigingszaal: “De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Voorzitter: Dhr. T. Kraan, Twente-route 11b, 7055 BC Heelweg, (0315) 241401 of
(06) 53357218, voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Secretaris: Mevr. J.Bruggink, Stationsweg 13, 7061 CT Terborg (06) 21854353,
secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Penningmeester: Mevr. G.Wisselink-Radstake, Vlakkeeweg 8, 7051 GH Varsseveld
(0315) 24 11 99 penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Bankrekening: Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53,
t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld

60+ Club: Mevr. J. Nijhof-Weggelaar,
(0315) 24 40 49, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Café Cult: Henk Beunk (0314) 63 20 61, cc@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Balansgroep: Mevr. Th. Teusink, (0573) 491695 Balans Varsseveld@hotmail.nl

Samensteller “Eendracht”:

Mevr. H.G. Rottink, (0315) 24 12 43, tr@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Kopij adressen en redactie:

Lini Vossers, Vossenbult 6, 7055 BS Heelweg,
redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Autodienst Varsseveld : Zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad.
Gaarne opgeven vóór 19.00 uur de dag voorgaande aan de viering.
Coördinator Dhr. T. Kraan, tel (06) 53357218

Autodienst Aalten : Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 476250



Zondag 10.00 u. Geen viering
3 januari



Zondag 15.00 u. **Afscheidsdienst** mevr.
10 januari J. van Kampen - Voorganger dhr. P. Samwel
Autodienst: Mevr. W. Nijhof, tel. 0315-241206

Zondag 10.00 u. **Oecumenische Gebedsdienst** - Keurhorster-
17 januari kerk, Sinderenseweg 61, Sinderen
Voorgangers: ds. G.J. de Pender en
dhr. M. Chevalking

Zondag 10.00 u. Geen viering
24 januari

Zondag 10.00 u. Voorganger mevr. A. Manenschijn-Ponsteen,
31 januari Nijverdal
Autodienst: mevr. I. ter Maat, tel. 0315-241702

Zondag 10.00 u. Inloop met koffie/thee
7 februari 10.30 u. Balanslezing door mevr. C. Welmerink
'Anders kijken naar conflicten'

Zondag 10.00 u. Voorganger mevr. N. Swen-Fischer, Lochem
14 februari Autodienst: dhr. v.d. Pol, tel. 0315/242495

