

65<sup>ste</sup> Jaargang, No. 460

Januari 1999

**ZEG MAAR NOOIT: DAT IS EEN "INDIANENVERHAAL"**

Misschien kunt u zich nog de ooggetuigen-verslagen van Maarten Ruesink herinneren die een aantal jaren geleden in de 'Eendracht' hebben gestaan over de burgeroorlog in Bosnië. Hij bevond zich destijds midden in het strijdgewoel uit hoofde van zijn werk als verpleger bij de Unifil-troepen. Tijdens een gesprek dat ik een keer met hem voerde toen hij voor verlof over was in Varsse-

veld, merkte ik tegenover hem terloops op dat ik me nog kon herinneren dat mijn Vader - het moet in 1948 zijn geweest - tegen mij zei: "Je opa heeft het niet mogen meemaken, ik heb het niet meegemaakt en jij zal het van je leven ook niet meemaken, dat die lui op de Balkan in vrede met elkaar samen zullen leven. Die blijven daar indiaantje spelen." Die laatste opmerking had ik niet moeten maken, want Maarten reageerde verontwaardigd met: "De volkeren van Noord-Amerika, die ten onrechte 'Indianen' worden genoemd, zijn een stuk beschaafder dan de Europeanen! Op het punt van vredelievendheid, respect voor de natuur en vreedzaamheid, valt er voor de westerlingen nog altijd veel van de Indianen te leren." En hij vertelde mij dat zijn grote passie was het lezen van standaardwerken over de culturen, de godsdiensten en de gebruiken van de oorspronkelijke bewoners van de 'nieuwe wereld'. Wat hij mij er verder over vertelde maakte wel indruk op me. Ik realiseerde me hoe gemakkelijk wij als 'westerlingen', onwillekeurig denigrerend spreken over vreemde volkeren en culturen. Het Christendom moge dan theoretisch van hoog ethisch gehalte zijn; de zogenaamde Christenen uit Europa hebben zich in het verleden verre van Christelijk gedragen. De Spanjaarden hebben de Azteken-, de Maya- en de Inca-culturen volkomen vernietigd en deze volkeren vrijwel uitgemoord en de West-Europeanen hebben zich in Noord-Amerika weinig beter gedragen. Onze enige superioriteit bestond daarin dat we betere wapens hadden. De 'indianen' hadden dan wel een natuurgodsdienst, maar zij gedroegen zich wél overeenkomstig de regels welke hun godsdienst stelde, hetgeen van de Europeanen niet gezegd kan worden. Gelukkig zijn veel van de inzichten van de 'Indianen' bewaard gebleven en vindt onder de thans nog levende 'Indianen' een herwaardering plaats voor hun oorspronkelijke godsdienst en cultuur. Denkbeelden die ook voor ons een verrijking kunnen betekenen. Vooral het diepe respect voor de leefomgeving dat hieruit spreekt, kan voor ons een inspiratiebron zijn.

Gerben van Straaten komt op Donderdag 28 januari ons hierover meer vertellen. Hij heeft een aantal jaren in Canada tussen deze mensen gewoond. Al doende heeft hij een bijzondere relatie opgebouwd met de Kwakiutle stam, door wie hij 'Walas' (de grote beer) wordt genoemd. Deze stam is uniek, omdat hun cultuur vrijwel onaangetast is gebleven. Ze wordt gekenmerkt door een hoog artistiek niveau, uitbundige en the-

atrale rituelen, dans en muziek. Deze stam woont in een prachtige bergachtige kuststreek met vele fjorden. De voor hen belangrijke en heilige cederbomen leveren nagenoeg alle gebruiksmaterialen.

Gerben van Straaten zal een dynamische lezing verzorgen over deze culturen en daarbij allerlei zaken laten zien en horen. Samen met deze stam, waarmee hij nog regelmatig in contact staat, tracht hij een aantal projecten te realiseren. Hij heeft hiervoor een winkeltje in Amersfoort, waarvan de opbrengsten ten goede komen aan deze projecten. Een kleine selectie uit deze winkel zal tijdens de lezing in de grote zaal van de Eendracht die avond, dus 28 januari, aanwezig zijn, aanvang: 20.00 uur; entree f7,50 incl. koffie of thee

A.M.J. Meijer.

## **BERICHTEN UIT DE AFDELING**

Wij gedenken:

Op 8 december 1998 overleed op 64 jarige leeftijd de heer

*Theodorus Takke.*

Het was op een mooie zomerdag, een paar jaar terug, dat ik op bezoek was bij de heer & mevrouw Takke. We zaten op het terras en het gesprek liep gesmeerd. Ik genoot van Theo z'n verhalen. Humorvol vertelde hij over zijn contacten met de vele boeren waar hij zaken mee had gedaan. De ene anekdote na de andere. Uit zijn verhalen maakte ik op dat al zijn klanten ook vrienden van hem waren geworden. Mensen waarmee hij verdriet en vreugde deelde. "Ik heb nu niet meer zoveel klanten, maar gelukkig nog genoeg om wat bezig te blijven en aanspraak te hebben. Ik zou ze toch niet willen missen!" En ik denk dat dit wederzijds was. Want al op de dag van Theo's overlijden heeft een goede klant van hem, die opbelde om aan Cora zijn medeleven te betuigen gezegd: "Wi-ie mis Theo noe al!" Hoeveel te meer geldt dit voor Cora, Ellen, Annechien, Marc en de kleinkinderen. Theo, die intens levende man, met zijn ruwe kanten en zijn onverbloemde manier van spreken; maar ook met zijn humor en zijn niet aflatende zorg voor allen die hem omringden. Een mensentype dat steeds zeldzamer wordt. Een kleurrijke man, die zo helemaal bij Varsseveld hoorde. Zijn gezin ging hem boven alles. In heel zijn harde werken was hij gericht op de gedachte: "Als zij het maar goed hebben" Niets was hem in dit opzicht te veel. Zo zal hij blijven voortleven in vele dierbare herinneringen. Moge Coba, Ellen,

Annechien, Marc, kleinkinderen, familie en vele vrienden uit deze gedachte de troost putten om het verlies te verwerken.

## **ZIEKEN EN HERSTELLENDEN**

In het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem waren opgenomen, maar zijn thans weer thuis: Mw G.A. Coops-Hofs; Mw G.W. Grond; Mw H. Lansink-Altena; Mw J.C. Beernink-Gerritsen en Hr H.R.E. Jansen; Thans verblijft nog aldaar Hr H.J. Arentsen. In St Antonia te Terborg verblijven momenteel Hr H.J. Vriezen; Mw G.H. Tijkken-Rutgers; Hr H.J. Tijkken en Hr G. Kranen.

In Dekkerswald te Nijmegen verblijft Arjan Heijink. In 'de Ooiman' te Doetinchem wordt, voor langere duur verpleegd: Mw G.W.H. Wielheesen-Kuiperij, op woensdagmiddag en 's zondags is zij thuis.

## **SCHENKINGEN**

Van een onzer leden schonk ons een piano van zeer grote klasse en bood daarbij nog aan ook de komende tijd nog het jaarlijkse stemmen te betalen. Een zeer welkom geschenk dat inmiddels zijn nut al bewezen heeft bij de beide kerstdiensten.

Van de Hr en Mw D. mocht ik afgelopen maand f 100,-- in ontvangst nemen. Voor deze schenkingen onze hartelijke dank.

## **NIEUWJAARSWENSEN UIT HET BUITENLAND**

Uit Hollingstedt mocht ik van diverse mensen kerst/nieuwjaarskaarten ontvangen met het verzoek deze wensen ook aan alle bekenden uit Varsseveld over te brengen. Het betreft hier de families Knutsen, Kiene en Gramlow. Zij spreken allen de hoop uit dat ook in 1999 de onderlinge band weer verstevigd zal worden door hun bezoek aan Varsseveld, dat zal plaatsvinden van 8 tot 12 augustus 1999. Zij hopen met een grote delegatie te komen!

Ook uit Roemenië ontving ik van de familie Török een bedankbriefje voor het persoonlijke kerstpakket dat ik hen gestuurd had en de hartelijke groeten aan u allen.

## **EEN KORTE TERUGBLIK**

Met vreugde mogen wij terugzien op de decembermaand. De kinderkerstdienst, beide Kerstdiensten en de Oude-jaarsdienst werden zeer

goed bezocht. Naar schatting in totaal weer ca. 470 bezoekers. Ons eigen koor zong met Kerstavond weer de sterren van de hemel. Het gelegenheidstrio Lammert Huizinga (piano) Reinier IJzer (contra-bas) en Marie-Huberte Meijer-Paumen (viool) luisterde de dienst op eerste kerstdag op. Ook het optreden van het jeugdkoor uit Harreveld tijdens de Oude-jaarsdienst was heel geslaagd. De kerstviering van de zondagschool was weer hartverwarmend. De hierbij afgebeelde foto's spreken voor zich! Heel fijn allemaal! Voor allen - en dat zijn er zeer velen - die zich hiervoor hebben ingezet een hartelijk woord van dank.

De lezing van de heer W.H. Wessels op 10 december j.l. over de geschiedenis en de gebruiken van de kerststal in diverse landen was uitermate leerzaam. Vooral door de vele leuke wetenswaardigheden die de heer Wessels ons wist te vertellen en de dia's en het bijbehorende materiaal dat hij toonde was dit een heel fijne avond.

## **UIT DE SCHOOL GEKLAPT**

Op de Weth. Berkhoffschool vertelde ik het varhaal van Jozef die door zijn broers in de put gegooid was. Ik was op het moment aangekomen

Engelien Veerbeek-te Vruchte leest het kerstverhaal voor, omringd door de kinderen.

waarop de broers in de verte een karavaan aan zien komen en dan op het idee komen Jozef als slaaf te verkopen. Daarbij moest ik natuurlijk eerst even uitleggen wat een karavaan was en kamelen en dromedarissen en waarom die laatste zo nuttig waren in de woestijn. Dus vroeg ik: "waarom hebben die beesten nu zo'n grote bult of bulen op hun rug; wat kunnen ze daarin opslaan? Daarop antwoordde Ella Rijnsaardt: "Daarin bewaren ze al dat water". Het juiste antwoord. Maar omdat Ella het erg zachtjes zei, herhaalde ik de vraag nog eens om te zien of er nog anderen waren die een antwoord wisten. En ja hoor, Anouk Bakker wist ook wel waarom: "Daar kun je gemakkelijk zakken aan ophangen!" (ook nog niet zo slecht bedacht).

### **NOG EEN WOORD VAN DANK**

aan de leden van de Zondagsschoolcommissie - de stille werkers - die zich, evenals voorgaande jaren, weer zo geweldig hebben ingezet. Het is te veel om op te noemen wat deze mensen allemaal aan werk op de achtergrond verzetten bij de versiering van de kerk en de zalen en de voorbereidingen bij de kerstviering van de zondagsschool. Zij mogen echt wel eens genoemd worden. Ook Dorien Schurink-Duitshof en haar 'dames', hartelijk dank voor de 'fabricage' van de smaakvolle kersttentie welke aan iedere bezoeker van de de Kerstdiensten werd uitgereikt.

### **TOEGETREDEN TOT ONZE AFDELING**

Ook deze maand traden weer twee personen toe tot onze geloofsgemeenschap. Aangezien wij nog niet in de gelegenheid waren hen te vragen of hun namen in de Eendracht vermeld mogen worden, houden wij het voorlopig bij deze verheugende mededeling.

Wij heten hen van harte welkom in onze kring.

### **TENSLOTTE,**

Van diverse kanten ontving ik het verzoek om de overdenking welke door mij gehouden werd tijdens de viering van ons 125-jarig bestaan, in de Eendracht af te drukken. Op de laatste pagina's van deze editie treft u

deze aan.

Wens ik u een gezegend 1999 toe,  
met een hartelijke groet aan u allen, A.M.J. Meijer.

## **OVERIGE ACTIVITEITEN VAN ONZE AFDELING DEZE MAAND**

Donderdag 28 januari, Lezing over de Indianen van Canada, door Gerben van Straaten, Aanvang 20.00 uur, grote zaal van de Eendracht. Toegangsprijs f 7,50 incl. koffie of thee. (zie hoofdartikel)

### **OECUMENISCHE GEBEDSDIENST**

**Op zaterdag 16 januari om 19.00**

**uur in het Laurentiushuis, Oran-**

**jestraat 40 in Varsseveld. Onze zusters**

**en broeders uit Maleisië hebben dit**

**jaar de dienst voorbereid. Ze hebben**

**als thema gekozen het schitterende vi-**

**sioen van de nieuwe hemel en de**

**nieuwe aarde uit het boek Openbarin-**

**gen 21:1-7, toegespitst op vers 3: “Hij**

**zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn”. Het is een heel toepas-**

**selijk thema voor het jaar 1999, op de drempel van de nieuwe eeuw.**

**Immers, het getuigt van vertrouwen in Gods nabijheid, waarmee**

**christenen de toekomst tegemoet mogen zien, ook de nog onbeken-**

**de toekomst van het derde millennium. Het symbool van het water**

**staat in de liturgie centraal. Water herinnert christenen aan de doop.**

**Dan is het verheugend te bedenken hoe in de afgelopen decennia**

**veel kerken in Nederland (en daarbuiten) elkaars doop uitdrukkelijk**

**hebben erkend en bovendien een grote mate van overeenstemming**

**over de betekenis van de doop hebben gevonden. Zo mogen we in**

**deze avonddienst met elkaar zingen en bidden voor de eenheid**

**waarna wij verlangen. Ds Schoneveld hoopt het thema toe te lichen.**

**Het koor D.E.S. uit Westendorp zal enkele liederen voor ons**

**zingen. Tot ziens, we rekenen op uw komst.**

Oecumenische Werkgroep Varsseveld

## **DE VRIJE GESPREKSKRING**

De bijeenkomst van de vrije gesprekskring op woensdag 20 januari zal gaan over "Paranormale waarnemingen", De heer Ypenburg uit Aalten, die zelf over deze gave beschikt, zal hierover informeel iets over zijn ervaringen vertellen.

Aanvang 20.00 uur in de bestuurskamer, dus ingang kerk.

## **BERICHTEN VAN DE VROUWENCLUBS**

Vrouwenclub I komt op maandag 11 januari bijeen in de kleine zaal van de Eendracht, aanvang 14.00 uur. Op donderdag 21 januari komen Vrouwenclub I en II bijeen om 20.00 uur. Thema van deze bijeenkomst is reuma. De collectanten van het Reumafonds zijn aanwezig en er is een videofilm.

Vrouwenclub II houdt op 7 januari (aanvang 20.00 uur) een nieuwjaars-visite.

Hilde Buenk tijdens haar gitaarspel van een kerstlied.

De volgende bijeenkomst van de zestigplussers is op dinsdagmiddag 9 februari, aanvang 14.30 uur. De heer H Nijhof wandelt met ons aan de hand van dia's door Wenen.

Verder luidt de agenda: Dinsdag 9 maart de heer Komdeur, ambtenaar bij de sociale dienst van de gemeente Wisch die over zijn werk en zijn dienst zal vertellen.

Dinsdag 13 april: Ds. P.H. van Lent, die zal terugblikken op de mensen en de zaken die voor hem in zijn leven van belang zijn geweest.

Wanneer u geen vervoer heeft en toch wilt komen, kunt u bellen met dhr. Hemink, ☎ 0315-241486. U wordt dan gehaald en weer thuisgebracht.

## **VERSLAG VAN DE NIEUWJAARSRECEPTIE VAN DE 60+ CLUB**

Op dinsdag 5 januari was er weer de zachtiesaan traditionele  
De opvoering van een klein kerstspel tijdens de kinderkerstdienst.



waarbij, opvallend veel, "een goede gezondheid" werd toegewenst. De ontvangst was weer op de bekende en zeer gewaardeerde manier, nl. met koffie of thee, vergezeld van een "nieuwjaarsrolletje".

Janny Nijhof - Weggelaar richtte haar welkomstwoorden aan de 40-tal aanwezigen, vergezeld van de goede wensen en een goede gezondheid voor 1999.

De middag stond vooral in het teken van gezelligheid, uitwisseling van wederwaardigheden en op tijd een hapje en een drankje. Ook Ds. Meijer wenste de aanwezigen, de afdeling en iedereen die daarbij betrokken is, een in alle opzichten gezond 1999 toe. De heer Bertus Nijland zorgde voor de afwisseling. Als een volleerd artiest bracht hij op een humorvolle wijze en daarbij passend aangekleed, een drietal nummers ten tonele met de titels "Wasseldoek", "Het derde been" en "De kip en de haan". In alle drie de gevallen zat er een doordenkertje achter dat door de aanwezigen goed begrepen werd. Een hartelijk applaus onderstreepte de woorden van dank en waardering en de door Janny aangeboden attentie.

Aan het slot van deze zeer geslaagde middag bedankte Janny iedereen voor de aanwezigheid en wenste ieder een goede thuiskomst toe.

## **ACTIVITEITEN BIJ AANGRENZENDE NPB-AFDELINGEN**

Afd. Aalten (Prinsenstraat 27): 25 januari: eerste lezing uit een vierdelige cyclus over die Zauberflöte, door Ds. E.W.H. Laman Trip-Kleinstarink.

Afd. Dinxperlo (Wilhelminastraat 13): geen bijzondere lezingen.

Afd. Zelhem (Piersonstraat 4): Zondag 31 januari, 11.00 uur, lezing door Ine Bijlsma over "A course of miracles" entree f 10.--.

## **ACTIVITEITEN VAN DE HERVORMDE / GEREFORMEERDE FEDERATIE**

Elke eerste woensdag van de maand is er een leerhuisbijeenkomst om 20.00 uur in de Keurhorst, verzorgd door ds. P.Schoneveld. Contactpersoon hiervoor is Henk Tuenter, ☎ 0315-617592.

Een drietal bijeenkomsten over Jozef en zijn broers vindt plaats op donderdag 28 januari, 4 en 11 februari om 20.00 uur in de Keurhorst o.l.v. Ds. T.L.Bakker. Contactpersoon is Gert Rutgers ☎ 0543-461210.

Drie gespreksavonden over geloofsopvoeding vinden plaats op maandag 11, 18 en 25 januari in de Keurhorst, o.l.v. Gerjanne Tieltjes ☎ 0315-243887 en Karin Hartemink ☎ 0315-243208. Aanvang: 20.00 uur, plaats: de Keurhorst.

## **VAN DE BESTUURSTAFEL**

### **VOORAANKONDIGING:**

De jaarvergadering van onze afdeling zal plaatsvinden op Woensdag 18 februari a.s. om 20.00 uur in de Eendracht. Op dit ogenblik is het bestuur er nog niet in geslaagd een nieuw bestuurslid aan te werven voor de vacature welke per februari a.s. zal ontstaan door het aftreden van G.J. Breukelaar die statutair aftredend is en niet meer verkiesbaar.

Mocht U zich geroepen voelen ons bestuur te versterken, dan bent u daartoe van harte uitgenodigd. Een telefoontje naar het secretariaat is voldoende (zie colofon)

### **OVERDENKING BIJ HET 125-JARIG BESTAAN 1/11/1998**

Thema: 'Geloven uit verwondering en dankbaarheid' bij Handelingen 17:22-28, Zusters en broeders 125 jaar Vrijz. Gel. gemeenschap NPB afdeling Varsseveld. In dankbaarheid zijn wij hier vandaag bijeen. Een verjaardagsfeest van een eendrachtige geloofsgemeenschap. Natuurlijk mag dat een feestelijk karakter dragen. Maar in de eerste plaats zijn wij hier bijeen, voor waar wij iedere zondag voor bij elkaar komen: namelijk om blijk te geven van onze verwondering over het leven dat ons geschonken is en daarover onze dankbaarheid uit te spreker tegenover de Schenker van dit alles, met dit verschil dat de opkomst in de regel wat minder is. En de tweede gedachte die we in het oog moeten houden bij alle vreugde van deze dag is: wij zijn en blijven onderdeel van de kerk van Christus die IEDER jaar haar verjaardagsfeest viert ...en wel met Pinksteren.

Dit gezegd zijnde, wil ik nu even met u stil staan bij twee sleutelwoorden, die mijns inziens voor ons, als vrijzinnigen, de inspiratiebronnen waren, zijn en zullen blijven: Verwondering en dankbaarheid. Onze zekerheid is onze verwondering en direct daaraan verbonden zijn ons vertrouwen en dankbaarheid. Verwonderd staan wij tussen de dingen; verwonderd over het wonder van ons leven ...en het leven. In onze verwondering ondergaan wij een gevoel van overweldiging, majesteit en ontzag. Een gevoel waaruit wij een stil vertrouwen mogen putten, dat be-

vredigender is dan het hebben van een zogenaamd antwoord op alle dingen en vragen. Voor wie zijn innerlijke antenne scherp stelt, is, dunk mij de werkelijkheid al een wonder, onafhankelijk of ons verstand haar verklaren kan of niet. Leven vanuit deze verwondering over het wonder en het geschenk van ons leven kan de mens vervullen met dankbaarheid. En er zijn, ondanks alles... zoveel momenten in ons leven waarin we van dankbaarheid vervuld zijn; dankbaar voor... vult u maar in,... ..voor zoveel...zoveel... dat... voor wie de verwondering en dankbaar-

### **Agenda activiteiten Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afd. Varsseveld seizoen 1998/1999**

(Alle activiteiten zijn in "de Eendracht", tenzij anders vermeld.)

Donderdag 28 januari 20.00 uur Gerben van Straaten. "*Walas (the great bear)*". Lezing over (unieke) culturen van de Canadese indianen en het sjamanisme. Entree f 7,50 incl. koffie.

Donderdag 25 februari 20.00 uur Lezing door de heer Günther Holderer van de Jakob Lorber Stichting. "*De Nieuwe Openbaring van Jezus ontvangen door Jakob Lorber*". Entree f 7,50 incl. koffie.

Donderdag 11 maart 20.00 uur Lezing door Ds Menno Rougoor over het thema "*Geloof en twijfel, een onafscheidelijke tweeling !*".

Donderdag 25 maart 20.00 uur **GEMEENTEAVOND**  
m.m.v. toneelvereniging "Halle-Heide" met de klucht: "t Is maor tiedelijk".

heid in zijn ziel wil toelaten, weet heeft van de Gever van dit alles. Immers, een geschenk wordt gegeven en ontvangen.

Er zijn dus drie componenten: de Gever, de ontvanger en het geschenk. En tussen deze drie bestaat een interessante wisselwerking. Wie als gever van een geschenk dankbaarheid eist, is een slechte gever. Bovendien, de schenker werpt het geschenk niet toe; hij begeleidt het ge-

schenk. En begeleiden is vergezellen; meegaan met; er bij zijn. De gever, de schenker, is aanwezig bij wat hij schenkt. Met dat geschenk

## **Het jubileumraam.**

Van deze afbeelding zijn Ansichtkaarten in kleur verkrijgbaar bij  
mevr. M-H Meijer-Paumen tel. 24 20 80 (à 1 gulden/stuk).

draagt hij iets van zichzelf aan de ander over; hij geeft 'geestelijk' een stukje van zichzelf. In het geschenk presenteert de gever zichzelf. Daarom heet het ook een presentje. Omdat de gever daarin zelf - present - tegenwoordig is. EN VERVOLGENS TREEDT HIJ TERUG! Dat geeft een geschenk ook zijn waarde en maakt een gewoon ding tot een geschenk. Denk aan kindertekeningen, bloemen die door kinderen worden geplukt en gegeven...daarin geven zij zichzelf. Zo wordt dankbaarheid gewekt. Zo ook, kun je het leven ervaren als een geschenk, waarin de Schenker iets van zichzelf heeft gegeven. Als we dat 'iets van zichzelf' het innerlijk licht noemen, dan verbindt dat innerlijke licht niet alleen ieder mens met God, maar ook de mensen onderling. **In die zin, kan God voor ons mens worden... Mens worden in ieder van ons.**

En hierbij denk ik aan die INDRUKWEKKENDE tekst woorden van vandaag: “WANT IN HEM LEVEN WIJ EN ZIJN WIJ” Het leven zo als een geschenk te aanvaarden is geen verdienste maar een geluk. De waarde van een geschenk wordt immers niet bepaald door de inhoud ervan, maar ook door de ontvankelijkheid van de ontvanger. Dat is die wisselwerking. Dankbaarheid is een blijdschap die zich richt tot de oorzaak. Deze dankbaarheid is geen plicht, zoals de plicht van een slaaf tegenover zijn meester... DANKBAARHEID IS VRIJ. Zij kan niet worden afgedwongen, evenmin als verwondering; zo van: nu moet je dit schilderij of dit muziekstuk mooi vinden. Van een geschenk zul je meer genieten naar gelang de gever meer bereid is - en dat ook toont - zelf die gunst te vergeten - dus afstand te nemen. Zijn geschenk - het leven en al wat is - dringt de schepper dus niet op. Het is gratia, een latijns woord voor gunst, geschenk; genade. De Schenker is in Zijn geschenk tegenwoordig en daarna trekt hij zich terug in anonimiteit. Voor wie dit op zich laat inwerken, gaat er iets oplichten van het plaatsbeklederschap van God dat wij als mensen in deze werkelijkheid ten diepste zijn. Zo zijn wij ontvangers van Gods signalen en de doorgevers daarvan! Deze gedachte kan als basis dienen van vrijzinnig geloven. Daar hebben we ons handjes vol aan. Het veronderstelt een grote verantwoordelijkheid tegenover het leven en de wereld. Een verantwoordelijkheid in vrijheid. Hieruit volgt een vorm van geloven die zich niet baseert op waarheden, maar zijn inspiratie put uit een ontdekkingsproces waarin we trachten te leven met het Grote Mysterie, zonder meteen te willen duiden wat niet te duiden valt.

Onze geloofssteun rust op de persoonlijke ervaring met het Godsmysterie. De innerlijke weg, buiten de dogmatische theologie met haar hooghartige waarheidsaanspraken en buiten kerkelijk twisten en machtspolitiek om. Zolang die weg voor veel traditionele kerken nog altijd een verdachte weg is - omdat men met een geloofsleer meent een patent op de weg naar God te hebben - zal een vrijzinnige geloofsgemeenschap een noodzakelijk goed blijven. Een geloofsgemeenschap waar alle ruimte en vrijheid blijft de persoonlijke geloofservaring te toetsten en te verrijken. Het is die ervaarbare ontmoeting met God, innerlijk of door goede vrienden in vertrouwen en vrijheid prijsgegeven; waardoor ons

geloof kan rijpen en ons Menszijn - in de volle betekenis van het woord - tot bloei kan komen. Tal van verhalen treffen we hierover aan in de bijbel; bij de profeten en vooral bij Jezus - Het is niets nieuws - en het gaat door. Gods stem klinkt de ene tijd niet luider dan de andere. Alleen denk ik weleens; onze rumoerige, drukke en haastige tijd maakt het er voor de mens niet eenvoudiger op de verbinding met het Godsmysterie open te houden, want daar is wel een stil hart voor nodig. En... nog iets anders. Ook Jezus Christus en de profeten stonden al in een rijke geloofstraditie. Die traditie vormde de voedingsbodem voor hun persoonlijke Gods-ervaring en gaf daarmee richting aan hun baanbrekende inzichten. Zonder die traditie, kunnen persoonlijke ervaringen worden als ongeleide projectielen die ronddolen zonder zin of doel. Daarom is de taak van een geloofsgemeenschap Nu en in de 21e eeuw DAARIN gelegen deze geloofstraditie - die blijde boodschap - zonder dat deze beknelend is -- te blijven aanbieden, teneinde de onderzoekende mens tot steun te zijn in zijn of haar persoonlijke verwondering en dankbaarheid, A M E N.

### **VERZORGING EENDRACHT NOG BETER**

Misschien door velen onopgemerkt, maar de Kersteditie van de Eendracht werd bij wijze van proef gemaakt met andere software. Ook voor deze editie werd hiermee "proefgedraaid". Reden hiervoor is de veroudering van het vorige systeem. De nieuwe software werkt overzichtelijker, gemakkelijker en biedt meer mogelijkheden waarmee storende foutjes kunnen worden voorkomen. Ook is de uitwisselbaarheid met andere computers verbeterd. Begin januari wordt een geheel nieuw computersysteem ingevoerd, tegelijk met de nieuwste versie van deze software. Vanaf de februari-editie zullen we dan hiermee gaan werken.

Rinus Luijmes.

### **STICHTING REISWERK NPB - REISGIDS 1999**

Als u reizen op eigen gelegenheid bezwaarlijk vindt en belangstelling hebt voor historie, cultuur en natuur van een bepaald gebied in binnen- of buitenland, denkt u dan eens aan een NPB-reis ! Gelet op de doelstelling van de stichting mag u verwachten tijdens de reis deel uit te maken van een groep personen met een zekere gelijkgezindheid, waardoor gemakkelijk aandacht voor elkaar ontstaat. Kenmerken van NPB-reizen

zijn verder: goede technische en inhoudelijke voorbereiding, verblijf in uitstekende hotels en ervaring reisleiding.

## **HEB JE IETS MET RADIO ??**

En laat geloven je ook niet los ?

Heb je al eens gedacht aan een combinatie van beide? Misschien wil jij dan als vrijwilliger meewerken aan een nieuw te starten radioprogramma bij Optimaal FM. Opleiding, training en workshops worden gegeven door "LAVA", het Provinciaal Jeugdwerkbureau in Arnhem, het Interkerkelijk Media Instituut in Hilversum, de NCRV en de IKON. Samen met Optimaal FM wordt voor les- en werkmateriaal gezorgd. De kosten worden onder andere gedragen door de Oecumenische Werkgroepen in de regio. Het doel van de radioprogramma's is het aanbieden van informatie uit de kerkgenootschappen en het uitdragen van je overtuiging aan de Achterhoekers. Geïnteresseerden dienen 15 jaar of ouder te zijn, affiniteit te hebben met religie, kunnen improviseren, in teamverband kunnen werken en willen aanpakken. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het maken van interviews, redactie, presentatie en techniek. De programma's zullen gemaakt worden in de studio's van Optimaal FM aan de Didamseweg 24 in Wehl en op lokatie. Voor meer informatie kun je terecht bij: mevr. S. v. Schaik, ☎ (0315) 24 23 74

**Misschien horen wij jou binnenkort op de radio !!**

## **WAAR HET OM GAAT**

Waar het om gaat is niet de vraag of de kerk als religieuze organisatie in formele zin het recht heeft, geestelijken af te zetten, die om der waarheid wil van de in deze kerk geldende historische belijdenis afwijken. Waar het om gaat is de vraag, of de kerk naar de maatstaf van Jezus en van de godsdienst terecht de overgeleverde formulering van het geloof als enige vorm hanteert. De geschiedenis van de christelijke kerk toont aan, dat - zoals de aarde, waarop wij leven, onderhevig is aan voortdurende geologische veranderingen tengevolge van de in haar binnenste werkzame kracht - de overgeleverde godsdienst voortdurend veranderingen ondergaat tengevolge van de krachten van het religieuze denken. De Kerk moet zich hieraan blootstellen. Anders kan de religieuze inhoud van het overgeleverde in de erop volgende perioden niet levend worden en niet levend blijven.

*Albert Schweitzer (tijdens een vergadering van de Schopenhauer-Gesellschaft te Frankfurt am Main in 1929)*

**BEVLOGEN**

*Ik weet niet zeker of het zwanen waren,  
een najaarsnanacht dat hun vleugelslag  
in duizendvoud over het huis heen lag,*

Enkele reisdoelen in 1999:

*Duitsland:* Bad Marienberg, Trier

*Bulgarije:* Rondreis

*Engeland:* Guernsey en Kanaaleilanden

*Oostenrijk:* Ramsau

*België:* Brugge

*Cuba:* Rondreis

*Nederland:* De Peel Meyel, Lochem,  
Kerstverblijf

De Reisgids 1999 kunt u aanvragen bij uw voorganger A.M.J. Meijer (0315) 242080.

*om pas tegen het daglicht te bedaren.*

*De hele dag liep ik als uitverkoren,  
of ik door engelen was aangeraakt.*

*Maar hoeveel lege nachten zijn doorwaakt  
waarin sindsdien geen wiekslag viel te horen ?*

*Nu moet ik mij weer met ze zon verzoenen  
en, nooit meer zo bevlogen, wennen aan  
het wassen en het slinken van de maan,  
het komen en het gaan van de seizoenen.*

(Uit: *Onmogelijk geluk*, Bert Bakker, Amsterdam 1992)







## BELANGRIJK OM TE WETEN - COLOFON

Voorganger: Ds. A.M.J. Meijer. Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld, ☎ (0315) 24 20 80. Secretariaat: N.P.B. Varsseveld, Mw. D.J.H. ten Brinke-Vrieze, Burg. Fabiusstraat 8, 7051 BK, Varsseveld, ☎ (0315) 24 23 68. Beheer kerk en verenigingszalen: H. en N. Schuurman, O. Noorderbroekweg 2, 7051 GK Varsseveld ☎ (0315) 29 83 81. Verenigingszaal: "de Eendracht" Beatrixstraat 1a, ☎ (0315) 24 45 37. Administrateur: Hr. G.J. Breukelaar, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg, ☎ (0315) 24 14 08. Gironummer: N.P.B. Varsseveld 846569. Bankrekeningen: Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265 Beide staan t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap NPB, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg. Vrouwenclubs: Voor I: Mw. D. Vriezen-Heusinkveld, Giezenveld 10, ☎ (0315) 24 14 75. Voor II: Mw. Antje Wisselink-Jansen, Harterinkdijk 13, ☎ (0315) 61 73 82. Verzorging "Eendracht": R. Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp, ☎ (026) 334 64 80, na 18.00 uur: ☎ (0315) 29 85 59, e-mail: digirini@xs4all.nl Verzendklaarmaken: Mw. Betsy Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN, Westendorp, (0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake; Hr. G.H. Schepers. **Kopij adressen:** dhr. R. Luijmes, voorganger, of secretariaat (zie boven). **Leiding zondagschool:** Els Kraan-Derks ' (0315) 24 18 85, Erna Wolsink-Semmelink ' (0315) 29 87 18, Caroline Gesink-Lub ' (0315) 24 39 83 en Engeliën Veerbeek-te Vruchte ' (0315) 29 86 87. **NPB-Koor secretariaat:** Mw. J.G. Boezel-van Dam; ' (0315) 24 18 90. **Organist:** Hr. G.W. Gussinklo, Polstraat 10a, 7121 DH Aalten ' (0543) 47 17 04.

### Aan de lezers van de Eendracht die nog geen lid van onze geloofsgemeenschap zijn:

Geachte lezer, het doet ons genoegen dat u belang stelt in wat er in onze geloofsgemeenschap omgaat en kennis neemt van onze wijze van geloven. Mocht het zo zijn dat u weleens wat meer van ons zou willen weten, vul dan onderstaande bon in en stuur deze gefrankeerd naar: "Vrijz. geloofsgemeenschap" NPB, p/a Doetinchemseweg 7, 7051 AA, Varsseveld. Geheel vrijblijvend ontvangt u dan een korte overzichtelijke brochure.



**Stuur mij geheel vrijblijvend informatie  
over de geloofsgemeenschap NPB Varsseveld.**

**Naam:** \_\_\_\_\_

**Adres:** \_\_\_\_\_

**Postcode:** \_\_\_\_\_ **Plaats** \_\_\_\_\_

**Telefoon:** \_\_\_\_\_

## Januari 1999

- Zondag      Geen dienst; wel Nieuwjaarsdienst in Dinxperlo.  
3 januari
- Zondag      10.00 uur: *Ds. A.M.J. Meijer*; thema: "*Mirre*" bij Matth.  
10 januari    2:11. Gelijktijdig is er zondagsschool in de Eendracht.
- Zaterdag    19.00 uur: R.K.Laurentiushuis, Oranjestraat: Oecumeni-  
16 januari    sche gebedsdienst voor de eenheid, voorgegaan door *Ds.*  
*P.Schoneveld*. Thema van deze bijzondere dienst is "*Hij*  
*zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn*", bij Openbaring 21:1-7. Aan deze dienst wordt medegewerkt door het gemengd koor D.E.S. uit Westendorp. In onze kerk is er op zondag geen dienst, maar wij bevelen u van harte bovengenoemde dienst aan en roepen u allen op het Laurentiushuis te bezoeken.
- Zondag      10.00 uur: *Ds. A.M.J. Meijer*; thema "Leerling zijn is  
24 januari    zwerver zijn" bij Matth. 4:20. Gelijktijdig is er zondags-  
school. Na afloop is er koffie en limonade in de Eendracht.
- Zondag      10.00 uur: *Mw Ds J. van der Wijk-Janmaat* van de  
31 januari    afdeling Aalten.
- Zondag      Geen dienst. Wel vrijzinnige dienst in Zelhem.  
7 februari

**Tenzij anders vermeld vinden onze diensten plaats  
in onze kerk Doetinchemseweg 5 Varsseveld.**

### **AUTODIENST**

Zij, die de kerkdiensten of andere activiteiten van onze afdeling willen bezoeken, maar niet over eigen vervoer beschikken kunnen zich hiervoor wenden tot: Voor Westendorp en Heelweg, Mw. B. Chevalking-Wennink, Neylandstraat 14, 7054 CN Westendorp, & (0315) 29 82 23 en voor Varsseveld-Sinderen (en verder) tot Mw. H.E. de Roo-Berkhoff, W. de Zwijgerstraat 2, Varsseveld, & (0315) 24 14 87. Deze dames verzorgen de coördinatie. Wil men van de autodienst gebruik maken dan gaarne daarvan bericht vóór zaterdag 12.00 uur voorafgaande aan de zondag waarop men naar de kerk wil.

### **CASSETEDIENST**

De heer B. Kraan & (0315) 24 18 85