

Zondag 2 juli Geen dienst.

Zondag 9 juli 10.00 uur: ds A.M.J. Meijer, thema "Onderscheiding der geesten", bij 1 Kor. 12: 1-11. Na afloop van de dienst is er koffie in de Eendracht.

Vrijdag 14 juli 16.30 uur: weeksluiting in de Bettekamp, ds A.M.J. Meijer.

Zondag 16 juli Geen dienst.

Zondag 23 juli 10.00 uur: Ds A.M.J. Meijer, thema: " Geen katten in zakken". Na afloop van de dienst is er koffie in de Eendracht.

Zondag 30 juli Geen dienst.

Vrijdag 4 aug. 16.30 uur: weeksluiting in de Bettekamp, ds A.M.J. Meijer.

Zondag 6 aug. 9.45 uur, NPB-dienst in 'Den Es'; thema: "Werkelijkheid en illusie".

Zondag 13 aug. 10.00 uur: ds A.M.J. Meijer, thema: "Adel verplicht" bij 2 Kon. 6: 8-23. Na afloop is er koffiedrinken in de Eendracht.

Zondag 20 aug. Geen dienst.

Zondag 27 aug. 10.00 uur: Mej. Netty Hengeveld. Thema: 'Het elfde gebod: zult gij genieten?', bij Prediker 5:9-19. Na afloop is er koffie in de Eendracht.

Vrijdag 1 sept. 16.30 uur: weeksluiting in de Bettekamp; Mw A. Niks- van Oosten.

Zondag 3 sept. Geen dienst.

Zondag 10 sept. 10.00 uur: Kerkdienst in de open lucht op de boerderij van Paul en Dorien Schurink.

66^{ste} Jaargang No. 477 Jul/Aug. 2000



ZOMAAR WAT GEDACHTEN OVER DOOD EN LEVEN

In zogenaamd intellectuele kringen wordt vaak het geloven in God en een nabestaan na de dood gezien als iets dat niet meer van deze tijd is. Dan is er nog een andere groep mensen, die zo door de zegeningen van de welvaart en het vermaak in beslag wordt genomen dat zij de gedachten over deze uiterste levensvragen maar liever uit de weg gaan. Zelfs de kerken, die in de voorbije eeuwen over leven en dood zeer uitgesproken meningen hadden, zijn op dit punt tegenwoordig nogal zwijgzaam. Over God wordt nog wel gesproken en naar de bijbelse antwoorden op de maatschappelijke en geestelijke vragen van deze wordt nog wel gezocht maar zodra het gaat over de aan onze werkelijkheid ten grondslag liggende werkelijkheid blijft men op de vlakte. Dat is jammer, want er is gelukkig nog een grote categorie mensen die wel op zoek is naar informatie omtrent het leven en de dood. Het gevolg is dat allerlei 'New Age' bewegingen als paddestoelen uit de grond vliegen en dure boeken en cursussen op dit gebied goed verkopen. Ook fundamentalistische geloofsgemeenschappen die nog zonder schroom de middeleeuwse kerkelijke standpunten huldigen blijken op mensen die naar zekerheid zoeken meer aantrekkingskracht te bezitten dan de zogenaamde 'gevestigde kerken'. Nu komen die middeleeuwse standpunten op mij

nogal kinderachtig over terwijl ik bij veel 'New Age' ideeën een beetje de kriebels krijg vanwege de beslistheid waarmee deze worden geponeerd of juist de geweldige zweverigheid van het taal- en beeldgebruik. Toch valt er, mijns inziens, ook op een volwassen manier naar leven en dood te kijken. Onder volwassen versta ik in dit verband, dat zowel het verstand als het gevoel op een weloverwogen en evenwichtige manier bij de ideevorming betrokken zijn.



Hierbij moet dan vooraf worden vastgesteld dat alles wat er over leven en dood gezegd kan worden tastend en voorlopig is, om de simpele reden, dat zelfs over het leven, waar we middenin staan, welbeschouwd niet in termen van rotsvaste zekerheid kan worden gesproken. We weten maar nauwelijks wat 'leven' werkelijk is, laat dus staan dood. Dit is een verstandelijke en wetenschappelijk onderbouwde gedachte. Daaruit volgt dat onze oorsprong, ons bestaan en onze bestemming een mysterie zijn.

Dit is het enige dat, zonder in termen van geloof en metafysica te vervallen over leven en dood gezegd kan worden. Een magere en kille zaak, die de mens voor de zingeving van zijn leven weinig houvast biedt.

Wanneer wij echter met verstand én gevoel naar de werkelijkheid kijken, naar de geweldige perfectie en vormrijkdom van zowel de levenloze als de levende materie, waarvan de blauwdruk al bij de eerste duizendste seconde van de schepping vast lag, dan kunnen wij niets anders dan ons verwonderen en tot het besef komen dat een ons onbekende kracht en intelligentie aan dit alles vorm en inhoud heeft gegeven. Een van de belangrijkste geleerden op het gebied van de deeltjesfysica Prof. Dr. Frank Wilcek, formuleerde het enige tijd geleden aldus: "Het feit dat de fysische basiswetten in elegante dwingende wiskunde zijn vervat, is een geschenk uit de hemel. Wie onze werkelijkheid ook heeft bedacht, smaak heeft hij". Die bedenker mogen wij God noemen. In de heilige boeken van de mensheid, maar

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON

Voor-ganger: Ds A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld, (0315) 24 20 80, e-mail: meijerpaumen@zonnet.nl

Secretariaat: N.P.B. Varsseveld, Mw. D.J.H. ten Brinke-Vrieze, Burg. Fabiusstraat 8, 7051 BK, Varsseveld, (0315) 24 23 68

Beheer kerk en verenigings-zalen: H. en N. Schuurman, O. Noorderbroekweg 2, 7051 GK Varsseveld, (0315) 29 83 81

Verenigings-zaal: "de Eendracht" Beatrixstraat 1a, (0315) 24 45 37

Admini-strateur: Hr. G.J. Breukelaar, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg, (0315) 24 14 08, e-mail: administrateur.npb@xs4all.nl

Gironummer N.P.B. Varsseveld 846569

Bank-rekeningen: Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265. Allen staan t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap NPB, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg

Internet: www.xs4all.nl/~npb

E-mail-adres: npb@xs4all.nl

Vrouwencclubs: Voor I: Mw. D. Vriezen-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75. Voor II: Mw. A. Wisselink-Jansen, Harterinkdijk 13, (0315) 61 73 82

Verzorging "Eendracht": Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp, (0315) 29 85 59 (na 18.00 uur), e-mail: digirini@xs4all.nl

Verzendklaar maken: Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN, Westendorp, (0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake; Hr. G.H. Schepers

Kopij adressen en redactie: Rinus Luijmes, e-mail: eendracht.npb@xs4all.nl, Ds A.M.J. Meijer (zie boven), Mw. G. ten Brinke-Kuiperij, Kon. Emmastraat 5, 7051 AM Varsseveld, (0315) 24 12 53, Mw. A. Gussinklo-Siebers, Landstraat 34, 7135 KH, Harreveld, (0315) 24 14 40, fax: (0315) 24 26 43 en Mw. W.E. Teerink-Radstake, Valkenhof 57, 7051 XC, Varsseveld, (0315) 24 25 37

Leiding zondagschool: Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18 en

NPB-Koor secretariaat: Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

Organist: Hr. G.W. Gussinklo, Polstraat 10a, 7121 DH, Aalten, (0543) 47 17 04.

Autodienst: Mw. B. Chevalking-Wennink, (0315) 29 82 23 en Mw. H.E. de Roo-Berkhoff, (0315) 24 14 87

Cassette-dienst: Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55



JUBILEUMGESCHENKEN

Het jubileumboek en het lepeltje met afbeelding van onze kerk zijn verkrijgbaar bij:

Mw. Dinie ten Brinke-Rougoor, Kon. Julianalaan 7,
7051 AL, Varsseveld tel. (0315) 24 22 66.

Aan de lezers van de Eendracht die nog geen lid van onze geloofsgemeenschap zijn:

Geachte lezer, het doet ons genoegen dat u belang stelt in wat er in onze geloofsgemeenschap omgaat en kennis neemt van onze wijze van geloven. Mocht het zo zijn dat u weleens wat meer van ons zou willen weten, vul dan onderstaande bon in en stuur deze gefrankeerd naar: "Vrijz. geloofsgemeenschap" NPB, p/a Doetinchemseweg 7, 7051 AA, Varsseveld. Geheel vrijblijvend ontvangt u dan een korte overzichtelijke brochure.



Stuur mij geheel vrijblijvend informatie over de geloofsgemeenschap NPB Varsseveld.

Naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

Telefoon: _____

ook op vele andere manieren, zijn soms mensen aan het woord, die iets hebben verstaan uit de werkelijkheid die aan de onze ten grondslag ligt. In godsdienstige termen spreken wij dan van geopenbaarde kennis. In principe geloof ik dat ieder mens over het vermogen beschikt om deze kennis te ontvangen, (Johannes 6:45) maar dat de meeste mensen er niet in slagen om die stilte en zuiverheid in de ziel te bewerkstelligen om deze kennis rechtstreeks gewaar te worden. Zij moeten dus terugvallen op wat in z.g. heilige boeken daarover is vermeld. Lang niet alles uit, bijvoorbeeld de bijbel, is geopenbaarde kennis, maar toch vallen er grote lijnen in te ontdekken waarvan we toch mogen aannemen dat hier sprake is van geopenbaarde kennis. Ik denk hierbij aan begrippen als gerechtigheid en liefde, die wij aan die Oerkracht – Schepper – God - mogen toeschrijven als onlosmakelijk met Hem verbonden. Deze begrippen zijn niet aan materie gebonden, zodat wij mogen aannemen dat zij zowel in deze werkelijkheid als de werkelijkheid die aan de onze ten grondslag ligt, gelden. Welnu, als er dan sprake is van een rechtvaardige en liefdevolle Schepper, zou deze dan, dat wat de kroon op zijn scheppingswerk is, namelijk de mens, slechts geschapen hebben om hier op aarde te leven en te lijden zonder daar een bijzondere bedoeling mee te hebben? Dat is toch in strijd met begrippen als gerechtigheid en liefde. Daarom durf ik te geloven dat de mens, dat bewuste wezen dat ook iets van het Goddelijke heeft meegekregen, een bestemming heeft, die voorbij is aan wat wij de dood noemen. Op grond van deze, nog altijd min of meer verstandelijke overwegingen, waarvan ik toegeef dat het, in verband met de beperkingen van dit artikel, allemaal tamelijk ‘kort door de bocht is’, wil ik luisteren naar kinderen die, juist vanwege hun zuiverheid, spontaan dingen vertellen over die andere werkelijkheid, waarvan ze zeggen dat zij daaruit afkomstig zijn; wil ik luisteren naar mensen die ‘bijna dood ervaringen’ hebben gehad; wil ik de geschriften lezen van mystici die in de stilte van hun hart ‘hemelse’ kennis tot zich mochten nemen en hebben getracht in (altijd tekortschietende) menselijke bewoordingen dit weer te geven; wil ik luisteren naar wat Jezus van Nazareth, de helderste en de zuiverste mens die ooit geleefd heeft, mij te vertellen heeft over leven en dood. Dat is troostrijk, maar niet vrijblijvend. Jezus spreekt bijvoorbeeld

opmerkelijk vaak over heden – dus in termen van hier en nu. Een heel duidelijk voorbeeld is, en de meeste mensen beseffen dit niet, het ‘Onze Vader’.

Een gebed dat geheel in het hier en nu staat. In dit verband is de meest opmerkelijke zin: “Uw wil geschiede gelijk in de Hemel also ook op de aarde. Kijkt u maar eens goed naar dat woordje ‘gelijk’. Nogmaals, ik moet in dit korte bestek mij beperken, maar wat begrijp ik uit de woorden en beelden van Jezus ten aanzien van leven en dood is dat hij uitging van één werkelijkheid waarvan een deel zich hier in de ruimte en tijd afspeelde en het andere deel in het ‘eeuwig heden’ maar ze zijn en blijven met elkaar verbonden. Om enige voorbeelden te geven: de tweede dimensie kent de derde niet, maar ze horen wel bij elkaar. Je zou ook kunnen zeggen tijdens ons leven is onze ziel op aarde, maar blijft verbonden met onze Hemelse ziel. Na de dood verenigen zich de twee delen weer. Op grond van deze gedachten blijven leven en dood voor mij uitingen van een zelfde wonder en kan ik mijn handelen in dit deel van de werkelijkheid een zinvolle plaats geven en daarmee ook in het andere deel van de werkelijkheid. De wijze Rabbi van Kotzk zei het eens zo: “ De dood is slechts een gaan van het ene huis naar het andere. Als wij verstandig zijn, zorgen wij, dat het toekomstig huis mooier wordt”.

A.M.J. Meijer.

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken

Op 15 juni 2000 overleed op 56-jarige leeftijd de heer

Alrich Adriaan Kroef

In het tijdloze eenheidsgevoel dat hij mocht ervaren bij het aanschouwen van de bossen en de bloemen, de stromende beekjes, de schitterende, altijd van kleur en vorm wisselende wolkenpartijen, de weidse vergezichten en de opkomende en de ondergaande zon en de heldere nachthemel met de ontelbare sterren, daar vond Ries de zekerheid dat er een werkelijkheid moest zijn die voorbij is aan de sterfelijkheid. Een werkelijkheid waaruit dit alles is voortgekomen en die dit alles draagt. Uit dit besef putte hij het laatste halfjaar ook de rust en de kracht om zeer bewust toe te leven en te werken naar het

veel interessante ontmoetingen hebben en avonturen beleven. Ook hebben wij genoten van de prachtige natuur van die gigantische Nationale Parken in de genoemde landen. Dat mijn zoon er bij was gaf een extra dimensie aan deze vakantie, al was het alleen maar vanwege zijn vrolijkheid, zijn gevoel voor humor en zijn technisch inzicht. Ook dit laatste kwam goed van pas, want we hadden een camper gehuurd en daaraan zitten wel heel wat meer ‘toeters en bellen’ dan aan een gewone auto. Bovendien was het voor mij als vader, een heel bijzondere (fijne) ervaring om gedurende drie weken dag en nacht, in een ontspannen sfeer, met mijn 26-jarige zoon te verkeren. Je komt nog weer dichtertot elkaar.

Natuurlijk is het ook weer fijn om thuis te komen in de wetenschap dat alles goed is gegaan. Tenslotte is een dergelijke reis niet zonder risico's. Dus genoeg redenen om dankbaar te zijn.

Dan nog een vreemde vraag. Als ik de laatste paar nachten uit mijn raam kijk, (in zuidelijke richting) zie ik een merkwaardig lichtverschijnsel aan de bewolkte hemel. Uit een vormeloze lichtvlek ontstaat, terwijl deze zich snel in oostelijke richting beweegt een grote cirkel die dan even later weer in een lichtvlek verandert. Vervolgens speelt hetzelfde schouwspel zich in de richting oost-west af terwijl de cirkel dan heel snel ronddraait. Ik ben al niet meer de enige die dit heeft waargenomen. Vanuit een ander deel van het dorp is dit ook al gezien. Mijn vraag is: wie heeft dit verschijnsel ook waargenomen en/of kan iemand mij iets zeggen over de oorzaak? (% 242080)

Rest mij u een mooie zomer toe te wensen, met een hartelijke groet aan u allen,

A.M.J. Meijer.

VOORAANKONDIGING

De Vredesdienst zal dit jaar gehouden worden op 17 september. Nadere bijzonderheden volgen in ons septembernummer.

WE WILLEN WEER NAAR HOLLINGSTEDT GAAN!

Althans, dat hopen we, want er zijn nog te weinig aanmeldingen. Ik doe derhalve een dringend beroep op een ieder die van plan was eens naar Hollingstedt te gaan of die het leuk vindt als zijn kind daar ook eens naar toe gaat, om zo snel mogelijk contact op te nemen met Janny Nijhof-Weggelaar (24 20 59)

Mocht u deze activiteit willen steunen dan staat hiervoor de bankrekening open van het “Ds P.H. van Lent-fonds”: Rabo 36.48.20.167.0. - Warm aanbevolen.

EEN BELANGRIJKE MEDEDELING,

voor echtparen die onvrijwillig, vanwege langdurige opname in een verpleeginrichting, gescheiden wonen.

Een van onze leden die goed bekend is met belastingzaken maakte mij nu alweer enige jaren geleden tijdens een huisbezoek attent op een wetsartikel waarin voor personen die met opgemeld probleem te maken hebben een bijzondere belastingaftrek geldt. Hij zei mij daarbij dat deze mogelijkheid niet zo bekend is. Hij heeft mij hierover een korte duidelijk toelichting doen toekomen. Iedereen die met dit probleem wordt geconfronteerd of in het recente verleden hiermee geconfronteerd is geweest, is uitgenodigd contact met mij op te nemen. Per kerende post zal ik u dan een kopie van deze toelichting thuisbezorgen.

MET KANKER KUN JE LEVEN

Twee hoogleraren, die zelf door kanker werden getroffen en daar met succes tegen hebben gevochten, hebben onlangs een cd-rom uitgebracht waarin zij een aantal methoden aangeven om zelf ook een bijdrage te leveren tegen deze ziekte. Ik heb deze cd-rom in mijn bezit met de bijbehorende gegevens. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn kunt u contact met mij opnemen.

TENSLLOTTE,

ben ik Mw Ds Nathalie Da Costa bijzonder dankbaar dat zij gedurende mijn afwezigheid de afdeling op zo'n voortreffelijke wijze gediend heeft. We hebben in de V.S. en Canada een geweldig fijne vakantie gehad. Wij (mijn vrouw, mijn zoon en ik) mochten die drie weken heel

moment, dat hij deze werkelijkheid en allen die hem lief waren zou moeten gaan verlaten. Met de bij hem sterk ontwikkelde realiteitszin, heeft hij de in hem sluimerende gedachten omtrent een overgang naar een andere dimensie – zoals hij het ook wel noemde - geactiveerd en zich er op voor bereid.

De laatste weken voor zijn sterven had hij in dit verband alles volledige afgerond. Zo vormde zijn sterven de afsluiting van een intens bewustzijnsproces. Hierin speelden begrippen als ‘harmonie’, ‘kwaliteit’ en ‘zuiverheid’ bij hem een belangrijke rol. Eén uur genieten van iets dat echt mooi, goed en heel was, was voor Ries meer waard dan een jaar van oppervlakkigheid. Naast de natuur beleefde hij in zijn muziekbeoefening, zowel bij het zingen in diverse koren als in het bespelen van de blokfluit met zijn vrienden, iets van een mystieke eenheidservaring. Hoewel hij als fiscalist tot het einde toe zijn werk met grote toewijding heeft verricht, ging zijn belangstelling toch het meest uit naar de reeds genoemde activiteiten met de voor hem daaraan verbonden vreugde. Die levenswijsheid had zich bij Ries al uitgekristalliseerd toen ik anderhalf jaar geleden bij Ries en Angelique binnenstapte voor een kennismakinggesprek. Reeds in de eerste fase van de kennismaking overviel mij een sterk gevoel van gemeenschappelijkheid, die in de daarop volgende tijd mocht uitgroeien tot een hechte vriendschap waarin ik hem ben gaan waarderen voor zijn groot verantwoordelijkheidsbesef en de innerlijke kracht waarmee hij het leven beleefde. Dit kwam vooral tot uitdrukking in de subtiele wijze waarop hij zijn liefde voor Angelique toonde en zijn blijdschap met haar het leven te mogen delen. Ries was geen man van veel woorden, maar wat hij zei was doordacht en wijs. Hij kon soms heel verrassend uit de hoek komen met een beetje droge, veelal vragende opmerking, waardoor hij je prikkelde de dingen eens van een andere kant te bekijken. Ook was hij er een meester in om, tussen het gesprek door, een korte geestige opmerking te plaatsen. Hoewel hij op veel punten zichzelf gemakkelijk wegcijferde en meegaand was, kon hij toch, als het er op aan kwam duidelijk zijn grenzen stellen. Hij had over wezenlijke zaken duidelijke standpunten en was wars van iedere vorm van manipulatie. Moge de goede

herinneringen aan deze bijzondere man en de mooie en waardige wijze waarop hij van dit leven en Angelique afscheid heeft genomen haar sterken in het verwerken van haar verdriet.

Op 15 juni 2000 overleed op 89-jarige leeftijd de heer

Johannes Antonius te Lindert

Het was tijdens het koffiedrinken na afloop van de kerkdienst van 13 mei j.l., dat ik nog met plezier Jan heb gadeslagen. Op de voor hem zo karakteristieke wijze en in zijn mooie dialect, was hij een vrolijk verhaal aan het vertellen, waarbij hij straalde van plezier en zijn tafelgenoten herhaaldelijk in de lach schoten. En ik dacht: wat heerlijk, om op die leeftijd nog over een levensvreugde en vitaliteit van een jongeman te beschikken. Want zijn jeugdige elan heeft de heer te Lindert nooit verloren. Misschien is dat wel een van de geheimen van zijn vitaliteit. Altijd met plezier aan iedereen die het horen wilde, verhalen vertellend uit zijn jeugd, zijn werk en zijn leven. Verhalen waarin vaak wel een beetje ondeugd verscholen zat, maar dat vormde nu juist de kwintessens van zijn anekdotes. En als hij ze mij vertelde, dacht ik wel eens: "Zoals Jan ter Lindert het vertelt, wordt de ondeugd tot deugd verheven". En ik bedoel dit uitermate positief. Net dat vleugje ondeugd haalt mensen uit de zwaarte van het bestaan; laat de betreffende kant van de dingen zien en maakt harten blij. Alleen al op dit punt laat Jan te Lindert een waardevolle levensles aan ons na. Jan werd geboren in Gaanderen als oudste van een gezin dat uiteindelijk zou bestaan uit vader moeder en twaalf kinderen. Om de werkdruk in het gezin iets te ontlasten boden zijn grootouders aan om de kleine Jan bij hun huis te nemen. Bij de Kemenade aan de Oude IJssel beheerden zij de sluis en dreven daar tevens een kruidenierswinkel. Een beslissing die, zo Jan mij zei, van grote invloed is geweest op zijn verdere leven. Zijn wijze grootvader was voor Jan zijn grote vriend die hem van alles leerde en liefde voor de natuur bijbracht; in het bijzonder voor de vogels. Ook het gevoel voor humor dat zijn grootvader bezat, zal zeker van invloed op Jan zijn geweest. Zijn grootmoeder, zo zei hij mij, was één en al liefde. Jan zei hierover: "Dit heeft mij mijn leven lang als het ware gedragen en het geloof in het goede van de mens geven en daarmee zekerheid en

**HERFST/WINTER PROGRAMMA 2000/2001
LEZINGEN EN GEMEENTEAVONDEN**

Tenzij anders aangegeven vinden deze lezingen plaats in zaal "de Eendracht", Beatrixstraat 1a - aanvang 20.00 uur.
De toegangsprijs is f 10.00 inclusief twee maal koffie/thee.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Donderdag
12 oktober | "Wie is er nu gek ?"
door Paulus Reintjes (in het kerkgebouw). |
| Zondag
29 oktober | Buitengewone kerkdienst met Molukse voorganger en Moluks koor (aanvang 10.00 uur). |
| Woensdag
8 november | Gemeenteavond, Toneelvereniging Minerva uit Westendorp met het toneelstuk: "Aan het eind van de snelweg". |
| Woensdag
1 november | "De kracht van het gebed"
5 door Ds. Hans Stolp. |
| Woensdag
10 jan. 2001 | "Begeleiding naar de geestelijke wereld"
door Eric en Willeke Ipenburg |
| Woensdag
14 feb. 2001 | "Depressiviteit, de verschijnselen, de oorzaken, preventie en genezing" door Arthur Gerritsen. |
| Woensdag
14 mrt. 2001 | "Joodse mystiek" door Y. Aschenasy. |
| 3 ^e week van
maart 2001 | Gemeenteavond, nadere bijzonderheden volgen. |
| Zondag
28 okt. 2001 | Buitengewone kerkdienst in het dialect,
door Prof. Dr. Anne van der Meiden (aanvang 10.00 uur). |

voorwerpen, de radio en de televisie. Dat laatste noemde hij om eens te kijken of de kinderen goed volgden wat hij ze allemaal vertelde. En waarachtig een van de meisjes had het door. Ze stak haar vinger op en zei: "Toen waren er toch helemaal nog geen televisietoestellen!" Het deed hem goed te merken dat er kinderen waren die er blijkbaar besef van hadden dat de televisie uit later tijd dateert.

soms zo is, dat, wat de een voor illusie houdt, voor de ander wel eens werkelijkheid kan zijn.

Zondag 13 augustus is er weer dienst in onze eigen kerk. Dan zal ik met u even nadenken of een mens in zijn leven soms andere wegen moet gaan die anderen niet gezien hebben. Dit naar aanleiding van het prachtige verhaal van de profeet Elisa en de koning van Aram die oorlog voerde tegen Israël en dan een weg vindt om de vijand te ontdoen van zijn vijandschap. Het gaat dus letterlijk om “ontwapenend optreden” en wat kunnen wij daarbij van Elisa leren.

In de dienst van zondag 27 augustus zal Mej. Netty Hengeveld voorgaan, aangezien rond die tijd mijn studieverlof een aanvang neemt. Haar thema luidt: “Het elfde gebod :”Zult gij genieten?” bij Pred. 5:9-19.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Enkele maanden geleden was ik bij de heer en mevrouw Hiddink. Het bezoek had een bepaalde reden. De heer Hiddink is in de oorlogstijd nauw betrokken geweest bij het verzet. In verband met de jaarlijkse ‘dodenherdenking’ op 4 mei, hoopte ik van hem nog wat gegevens te krijgen die voor de samenkomst, voorafgaande aan de stille tocht, vermeldenswaardig zouden zijn. En, inderdaad, kon de heer Hiddink mij een aardig eind op weg helpen. Terwijl we nog wat zaten na te praten, vertelde hij, dat hij het jaar daarvoor door een lerares van de Weth. Berkhoffschool, was benaderd om aan de kinderen uit haar klas iets over de oorlogstijd te vertellen. Aangezien de heer Hiddink zelf jarenlang directeur van deze school is geweest, voldeed hij uiteraard gaarne aan dit verzoek. Nadat hij de klas betreden had, zei de lerares “Dit is de heer Hiddink, die vroeger ook hoofd van deze school is geweest en die komt jullie vandaag iets bijzonders vertellen. Waar denken jullie dat hij het over zal hebben?” Onmiddellijk riepen een paar jongens: “Over Guus Hiddink en over voetballen!” Ze wisten blijkbaar goed dat ze met de vader van de beroemde voetbaltrainer te maken hadden. Maar de heer Hiddink vertelde hen allerlei wetenswaardigheden over het dagelijks leven in die moeilijke oorlogsjaren o.a. dat op een gegeven ogenblik de Duitse bezetters ook allerlei zaken van de mensen in beslag namen zoals koperen

vertrouwen voor het leven. Daarom heb ik zelf ook altijd zoveel kunnen geven!”.

Vrijwel zijn gehele werkzame leven is Jan werkzaam geweest bij de PGEM. Waar hij dankzij het volgen van allerlei bedrijfscursussen uiteindelijk als chef montage van de afdeling hoogspanning zijn loopbaan zou beëindigen. Hij leefde voor zijn vrouw Bertha en zijn drie kinderen en omringde hen met liefde en belangstelling. Als vader was hij een geboren pedagoog. De kinderen genoten veel vrijheid en hij respecteerde hun persoonlijkheid, maar op het punt van eerlijkheid was hij onverbiddeijk. Ook zorgvuldigheid en netheid waren zaken waar hij erg aan hechtte. De kinderen en later de kleinkinderen hadden aan Jan een liefdevolle en zorgzame vader. Ongeveer veertig jaar geleden, tijdens een zomervakantie met Bertha in het zwarte woud, moest er natuurlijk een paar souvenirs voor de kinderen worden meegenomen en wat lag meer voor de hand dan iets van houtsnijwerk; een specialiteit van die streek. Maar Jan vond het wel wat duur voor een brok hout en hij zei: “zo’n ding van een stukske hout kan ik zelf wel maken”. Thuisgekomen begon hij heel voorzichtig aan een beeld, dat zo goed lukte dat houtsnijden zijn hobby werd die hij steeds verder ontwikkelde. Hij ontdekte in deze kunst over gouden handen te beschikken.

Toen hij in 1972 gepensioneerd werd, kwam er natuurlijk meer vrije tijd en die werd helemaal in het houtsnijwerk gestoken. Zijn bekendste werken waren wel de koppen van de romanfiguren uit de boeken van Herman van Velzen; Aornt Peppelenkamp en Olbert van de Neuzenhanne. Het overlijden van zijn vrouw Bertha, nu twintig jaar geleden was voor Jan een zware klap. Hij heeft het daar enige tijd heel moeilijk mee gehad. De vriendschap met Mien Heusinkveld-Gemink heeft hem weer vreugde in het leven geven. Zowel de kinderen van haar als van zijn kant waren erg blij met deze vriendschap en beschouwden elkaar in korte tijd al als verwanten en zagen Jan en Mien en het huis aan de Karel Doormanstraat als het middelpunt van de familie. Jan heeft, en zo stond het ook op de rouwbrief vermeld, tot het laatst toe van het leven genoten. Moge deze gedachte, Mien, Herman en Reinie, Jan en Ineke, Annie en Gerrit, Ria en Dick, Henri

en Beppie en de klein- en achterkleinkinderen, sterken bij het verwerken van hun smart om het verlies van deze hun zo dierbare man.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand opgenomen, maar zijn thans weer thuis: Mw E.H. Bruil-Hesselink; Hr J.W. Lammers; Hr A. Helmink en Hr G.J. Tolkamp. Thans (26/6) verblijft nog aldaar: Mw I.G. Wassink-Harbers

Voorts verblijven in St. Antonia Hr H.A. Duitshof; Mw B.A. Duitshof-Jolink; Mw H.J. Bruil-Lammers en Hr H.A. Luymes. In de Ooiman verblijft de heer B. Naves. Zij stellen een bezoekje van vrienden ten zeerste op prijs!

VERANTWOORDING GIFTEN

Van de heer N.N. ontvingen we f 35,-. Hiervoor onze hartelijke dank.

ONZE GELUKWENSEN GAAN ALSNOG NAAR:

Jan en Truus Westerveld –Wisselink die op 24 juni j.l. met een gezellig samenzijn in “de Ploeg” met hun kinderen, familie en vele vrienden feestelijk vierden dat zij 40 jaar getrouwd waren.

GETROUWD:

Op woensdag 7 juni 2000 trouwden Monique Tolkamp en Werner Kreeftenberg. De huwelijksinzegening vond om 12.30 uur plaats. Met een klein toespraakje opende mw. Gussinklo de dienst en stak een kaars aan. Een volle feestelijke kerk. Veel familie en vrienden, met als middelpunt een prachtige bruid en stralende bruidegom. Lederen op bekende melodieën werden gezongen en voor de lezingen was gekozen voor Matheüs 7:7-10; 11b-12 en 1 Corinthe 13:1-8a. Organist Lammert Huizinga speelde na de overdenking een prachtige variatie op “The Rose”, een geliefd lied van Monique en Werner. Dhr. Radstake overhandigde de trouwbijbel en las daarbij een gedicht voor van M. van de Berg:

Met de zegen voor ons allen werd de dienst afgesloten. De NPB Varsseveld wenst Monique en Werner Kreeftenberg alle goeds toe:

elke dag een uitnodiging om “Er te zijn voor jou”, elke dag een

Elke dag is een uitnodiging om goed te zijn voor jezelf om jezelf op te bouwen.

Elke dag is een uitnodiging om jezelf te oefenen

in waardering voor dit leven, in waardering voor je kunnen.

Elke dag is een uitnodiging om je te verwonderen

over zo veel goeds in anderen

over zo veel verlangen naar liefde.

Elke dag is een uitnodiging

om tijd te nemen voor zorg, om aandachtig te leven.

Elke dag is een uitnodiging om elkaar te bemoedigen,

om te bouwen aan een wereld van liefde.

gelukkige dag.

Mw. J. van der Wijk-Janmaat

BIJ DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAANDEN

Ingevolge een bestuursbesluit van september 1998 zullen er in de maanden juli en augustus twee kerkdiensten per maand worden gehouden. (behoudens verplichtingen in Den Es) Dit besluit is genomen op grond van de ervaring dat het kerkbezoek vooral in het midden van deze periode zeer gering was. Het is dus zaak om even goed op het kerkdienst-rooster te kijken wanneer er in de komende maanden diensten zijn. Op de zondagen dat er wél kerkdienst is, hopen wij dan dat het kerkbezoek wat beter zal zijn. Om dit te stimuleren, heeft het bestuur besloten bij de vier diensten steeds na afloop koffie te serveren.

Tijdens de dienst van zondag 9 juli wil ik trachten na te gaan of het mogelijk is om op religieus en ‘New Age’ gebied het kaf een beetje van het koren te scheiden.

De overdenking van 23 juli staat min of meer in het verlengde van het voorgaande onderwerp. Een mens moet in zijn leven durven kiezen en met die keuze niet vrijblijvend omgaan.

Op zondag 6 augustus is er een dienst onder onze verantwoordelijkheid in ‘Den Es’. Ook u bent daar van harte welkom. Met u wil ik dan even nadenken over illusie en werkelijkheid. Dat het