

# Juli/Aug 2002

- Zondag 10.00 uur: Ds A.M.J. Meijer, thema: “De weg vragen”,  
14 juli bij Rom 11:33. Na afloop van de dienst is er koffie in  
de Eendracht.
- Zondag Geen dienst.  
21 juli
- Zondag 10.00 uur Ds A.M.J. Meijer, thema ‘Kiezen’ bij Deut.  
28 juli 30:19 Na afloop van de dienst is er koffie in de Een-  
dracht.
- Vrijdag 16.30 uur: weeksluiting in de Bettekamp; Ds A.M.J.  
2 augustus Meijer.
- Zondag Geen dienst.  
4 augustus
- Zondag 10.00 uur: Netty Hengeveld.  
11 augustus
- Zondag 9.45 uur: NPB-dienst in ‘Den Es’, voorganger de heer  
18 augustus Dick Koster.
- Zondag 10.00 uur: Ds A.M.J. Meijer, thema: “Geloven is ook  
25 augustus lachen”, bij Gen. 18:13 en 1 Titus 3:13. Na afloop is er  
koffiedrinken in de Eendracht. In het kader van de  
“Buitendag” van de NPB-afdeling Rhenen zullen een  
groot aantal leden van deze afdeling die dag onze  
dienst bijwonen.
- Zondag Geen dienst.  
1 september
- Zondag Regio/buitendag in Eibergen – zie uitnodiging op pag.  
8 september 12 in deze editie.

68<sup>ste</sup> Jaargang

No. 499

Juli/Aug 2002

## EEN BEZIELDE STREEPJESCODE



In de afgelopen weken is er een warme band van vriendschap ontstaan tussen het Koreaanse volk en de bevolking van Varsseveld. Zelf verbleef ik gedurende deze hartverwarmende gebeurtenissen in Frankrijk, maar toch werd ik op allerlei wijze gewaar wat hier in Varsseveld gaande was. Uiteraard via Radio Nederland Wereldomroep en de NRC die wij dagelijks ontvingen, maar ook door mondelinge verslagen van vrienden die in Frankrijk hun vaste woonplaats hebben en via de satelliet de Nederlandse televisieprogramma's volgden. Zelfs de Franse televisie en de Franse kranten raakten niet uitgepraat over Guus Hiddink (Gû-ûz Iddingk.) Ook mijn zuster uit Erp moest zo nu en dan haar enthousiasme kwijt en gaf ons telefonisch verslag van wat ze allemaal op de televisie zag over Varsseveld! Uiteraard vond ik het hoogst spijtig hierbij niet aanwezig te zijn; maar deze gang van zaken was niet te voorzien. Het is iets heel bijzonders dat in de prestaties van een voetbalelftal niet alleen de spelers maar ook de, nota bene buitenlandse en uit ons dorp (en ook nog onze kring) afkomstige trainer wordt betrokken en



daarbij zelfs een hoofdrol krijgt toebedeeld. We stuiten hierbij op een boeiend verschijnsel waarin één van de verschillen tussen de westerse en oosterse cultuur zichtbaar wordt. Terwijl in het westen een uitzonderlijk begaafde "leermeester" (op welk terrein dan ook) respectloos wordt bejegend, zal men in het oosten een dergelijk iemand met eerbetoen omringen. Een van de oorzaken van deze verschillen is dat de culturen van China, Korea en Japan een homogene en ononderbroken culturele ontwikkeling hebben doorgemaakt van meer dan drie millenia. Daarbij heeft de Koreaanse cultuur – ondanks haar zeer eigen karakter – toch sterke invloeden ondervonden van de Chinese. Dit is terug te vinden

*Houtsnede van een kersenbloemplukker door IdhiyŪsai Kuniyoshi, te zien in het Van Gogh Museum Amsterdam.*

in de Koreaanse vlag. Zowel het Jin-Jang symbool (hoewel in iets gewijzigde vorm) als de vier trigrammen die zich in deze vlag bevinden zijn rechtstreeks aan de Chinese filosofie ontleend. Voor zover men kan nagaan moet het drieduizend jaar geleden zijn dat onder het bewind van de legendarische koning "Wan" Chinese wijsgeren een systeem zijn gaan ontwikkelen waarin alle zich in de Schepping en het leven manifesterende fenomenen en situaties in een overzichtelijk verband werden geplaatst en voorzien werden van wijze raadgevingen. Het basisprincipe van dit systeem berust op Jin en Jang, de eenheid waarin de tegenstellingen paarsgewijze in elkaar verstrengeld zijn en in beweging. In het kort komt het hierop neer dat tweemaal drie lijnen die doorlopend of onderbroken zijn (twee trigrammen is een hexagram), een betekenisvolle code vormen. Op die manier beschrijft men in prachtige beeldspraak het kosmische proces waarvan wij deel uit

## NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON

- Voorganger:** Ds A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld, (0315) 24 20 80, e-mail: meijerpaumen@zonnet.nl
- Secretariaat:** N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2b, 7065 AH Sinderen (0315) 24 12 06, e-mail: willynijhof@planet.nl
- Beheer kerk en verenigingszalen:** B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg (0315) 24 18 85
- Verenigingszaal:** "De Eendracht", Beatrixstraat 1a, Varsseveld (0315) 24 45 37
- Administrateur:** Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld, (0315) 24 21 36, e-mail: g.j.hengeveld@freeler.nl
- Gironummer** 846569 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld
- Bankrekeningen:** Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265. Allen staan t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld
- Internet:** www.xs4all.nl/~npb
- E-mail-adres:** npb@xs4all.nl
- Vrouwclubs:** Voor I: Mw. D. Vriezen-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75, Voor II: Mw. A. Wisselink-Jansen, Harterinkdijk 13, (0315) 61 73 82
- 60+ Club:** Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld (0315) 244049.
- Verzorging "Eendracht":** Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp, (0315) 29 85 59 (na 18.00 uur), e-mail: digirini@xs4all.nl
- Verzendklaar maken:** Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN, Westendorp, (0315) 29 82 23 en Mw. W.E. Teerink-Radstake; Hr. G.H. Schepers
- Kopij adressen en redactie:** Rinus Luijmes, e-mail: eendracht.npb@xs4all.nl, Ds A.M.J. Meijer (zie boven), Mw. A. Gussinklo-Siebers, Landstraat 34, 7135 KH,Harreveld, (0315) 24 14 40, e-mail: gussie@tref.nl
- Leiding zondagsschool:** Erna Wolsink-Semmelink, e-mail: erna@fam-wolsink.myweb.nl (0315) 29 87 18 en Gwen Spaa, (0315) 242918
- NPB-Koor secretariaat:** Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90
- Organist:** Hr. G.W. Gussinklo, Polstraat 10a, 7121 DH, Aalten, (0543) 47 17 04.
- Autodienst:** Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2b, 7065 AH Sinderen (0315) 24 12 06, e-mail: willynijhof@planet.nl
- Cassettedienst:** Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55

Het eindexamen naderde. Kyle zou tijdens de uitreiking van het diploma een speech houden. Ik plaagde hem door te zeggen dat hij een nerd was. Ik was zo blij dat ik niet op dat podium hoefde te staan. Op de dag van de uitreiking zag ik Kyle. Hij zag er goed uit. Hij was één van die mensen die zichzelf gevonden had in al die jaren op de middelbare school. Hij zag er echt goed uit, zelfs een bril stond hem goed. Er waren dagen dat hij echt geluk uitstraalde. Waardoor hij meer afspraakjes dan ik had en alle meiden dol op hem waren. Jeetje, soms was ik gewoon jaloers op hem. Vandaag was één van die dagen.

Ik kon zien dat Kyle zenuwachtig was voor de speech. Dus ik sloeg hem op de schouder en zei: “Hey stoere jongen, het gaat je lukken vandaag!” Hij keek me aan met zijn bekende blik, die dankbare blik, en lachte en zei: “Bedankt!” Daar stond hij dan op het podium. Hij schraapte zijn keel en begon: “Eindexamen is een periode waar je mensen bedankt die je geholpen hebben om door deze moeilijke tijden heen te komen. Je ouders, leraren, broers en zussen, misschien een mentor, maar het belangrijkste van allemaal: je vrienden. Ik sta hier om jullie te vertellen dat het hebben van een goede vriend het mooiste is wat je maar kunt wensen. Ik sta hier om jullie te vertellen dat er niets mooiers bestaat dan dat je voor iemand iets kunt betekenen. Ik zal jullie een verhaal vertellen.” Ik keek met ongeloof naar Kyle toen hij begon te vertellen over onze eerste ontmoeting. Hij wilde dat weekend zelfmoord plegen. Hij vertelde hoe hij zijn schoolkluis had leeggehaald, zodat zijn moeder niet later alle boeken hoefde mee te sjouwen naar huis. Kyle keek me diep in de ogen en liet een kleine glimlach zien. “Gelukkig, ik leef nog. Mijn beste vriend weerhield me ervan om de daad bij het woord te voegen.” Nadat Kyle zijn verhaal had gehouden over het zwakste moment in zijn leven, hoorde ik het publiek emotioneel zuchten. Ik zag zijn moeder en vader diezelfde dankbare blik naar mij toe werpen. Nu pas realiseerde ik me wat ik had betekend voor Kyle. Onderschat nooit de kracht van je acties. Met een klein gebaar kun je iemands leven veranderen. In voor- en in tegenspoed. Op een of andere manier zijn we altijd met elkaar verbonden. We geven en nemen...

Een jongen van 18.

(Dit artikel is overgenomen uit de VPRO-gids van januari j.l.)

maken; toeval, noodlot en de hemelse wetmatigheid. Deze wijsheid is vastgelegd in het beroemde boek de I-Tjing of het boek der veranderingen, dat rond 450 jaar voor Christus nog is herschreven en van commentaar is voorzien door de beroemdste Chinese wijsgeer Kong-fu-tze (Confusius). Alleen al de onontbeerlijke inleiding op dit boek beslaat 86 pagina's en het systeem zelf met zijn 64 hexagramen, ca. 400! Een boek vol wijsheid die in duizenden jaren organisch gerijpt is. Door mediteren en het overpeinzen van de teksten komt men tot steeds diepere inzichten. In het kader van dit artikelje zal ik mij moeten beperken tot een summier en onvolledige toelichting op de vier in de Koreaanse vlag voorkomende trigrammen.

De algemene betekenis van de drie lijnen is het TAU. Eigenlijk een onvertaalbaar begrip dat nog het meest benaderd wordt door “het meest wezenlijke”. Hierin vertegenwoordigt de onderste lijn (dus de grond van alles) de Hemel, zinnebeeldig verwoord in “het donkere en het lichte”. De middelste lijn is het TAU van de Schepping, waar men aan toevoegt; het weke en het vaste.

De bovenste lijn staat voor de mens, die in zijn bestemming wordt gezien als drager van de liefde en de rechtvaardigheid. Door de lijnen al dan niet te onderbreken ontstaan acht oertekens waarvan er zich vier in de Koreaanse vlag bevinden rond het grote centrale, heen en terug, bewegende Jin-Jang teken. De betekenis van deze vier trigrammen in de aan de jaarcyclus, de windrichtingen en de elementen verbonden symboliek laat ik nu volgen:

 **Rechtsonder**, de drie onderbroken lijnen (K'oen = het  ontvangende). Dit teken staat voor de winter, het noorden  en de aarde. Het beeld dat hierbij hoort is de moederschoot, waarin alles terugkeert nadat de kringloop van het leven is voltooid! (Denk hierbij aan het zaad dat in de aarde sluimert; een gedachte die wij ook in de beeldspraak van Jezus aantreffen!)

 **Linksonder**, twee vaste lijnen met daar tussenin een  onderbroken lijn (Li = het zich hechtende) Dit teken staat  voor het oosten, de lente en het vuur. Hierbij mag men denken aan kennis van de toekomst. Kong-fu-tze geeft hierbij o.a. als

commentaar: “Hij die zich aan het goede en het rechtvaardige hecht, vervormt de wereld en voltooit haar”.

**Linksboven**, drie vaste lijnen (Tj ièn = het scheppende)  
Dit teken staat voor het zuiden, de zomer en de Hemel.  
Het vertegenwoordigt de grote wet van het bestaan. In het opwindende dat deel uit maakt van het Scheppende, treedt God te voorschijn. Hij brengt alles tot wasdom in het teken van het zachtmoedige, hij laat schepselen elkander ontwarren in het teken van het "Zich Hechtende"; hij laat hen elkander dienen in het teken van het Ontvangende. Hij verheugt zich in het teken van het Blijmoedige, hij strijdt in het teken van het scheppende, Hij geeft zich moeite in het teken van het onpeilbare en hij brengt het tot volkomenheid in het teken van het Stilhouden. (Naast dat wij dergelijke beelden over God ook in de Bijbel aantreffen, alleen niet zo compact en meer verspreid, worden hier, in een andere context geplaatst, ook elementen genoemd die voorwaarden zijn voor een goede voetbalwedstrijd!)

**Rechtsboven**, twee onderbroken lijnen met een vaste lijn in het midden (K'an = het onpeilbare) Dit teken staat voor het westen, de herfst en het water, in het bijzonder het water dat van boven komt en zich op de aarde voortbeweegt in rivieren stromen en dat op aarde leven wekt. In de menselijke verhoudingen stelt "K'an" het hart voor; de ziel die in het lichaam is opgesloten, het lichte dat in het donkere besloten is; het verstand. Het commentaar bij dit teken luidt dan ook: “Als je waarachtig bent heb je welslagen in je hart. En al wat je doet heeft succes”.

Tenslotte wil ik aan deze prachtige laatste woorden nog wel toevoegen dat we nooit uit het oog mogen verliezen, dat zelfs onze eigen ziel voor onszelf onpeilbaar is, maar dat wie de wijsheid zoekt steeds meer en meer gaat ontdekken van de hoogten en diepten van het grote mysterie waarin wij mogen leven en liefhebben.

A.M.J. Meijer

## HET VERHAAL VAN KYLE

Op een dag, toen ik erg populair was op de middelbare school, zag ik een jongen van mijn klas naar huis lopen. Hij heette Kyle. Het leek erop alsof hij al zijn boeken aan het meesjouwen was. Ik dacht bij mezelf: “Waarom neemt iemand al zijn boeken van school mee naar huis op vrijdag? Dat moet vast een nerd zijn”. Ik had een druk weekend gepland (feestjes, voetballen met mijn vrienden op zondagmiddag) dus ik haalde mijn schouders op en liep door.

Terwijl ik verder liep, zag ik een groepje jongens aan komen rennen. Ze rende naar hem toe, sloegen al zijn boeken uit zijn handen en lieten hem struikelen op de vieze natte grond. Ik zag zijn bril door de lucht vliegen, die een paar meter verder in het gras terecht kwam. Hij keek op en ik zag de trieste blik in zijn ogen. Ik had medelijden met hem. Ik ging naar hem toe om te helpen en terwijl hij kruipend zijn bril zocht, zag ik een traan over zijn wang rollen. Bij het overhandigen van zijn bril zei ik tegen hem: “Die jongens waren slecht, alsof ze niks beter te doen hebben”. Hij keek me aan en zei: “Hartstikke bedankt!” Er verscheen een grote glimlach op zijn gezicht. Dit was één van die glimlachen die dankbaarheid haalde.

Ik hielp hem met het oprapen van zijn boeken en vroeg waar hij woonde. Het bleek dat hij bij mij om de hoek woonde. Hij vertelde dat hij hiervoor naar een privé-school ging. Voorheen zou ik nooit met dat soort mensen zijn omgegaan. We hebben de hele terugweg gepraat en ik tilde zijn boeken. Het bleek een aardige jongen te zijn. Ik vroeg hem of hij het weekend wilde komen voetballen met mijn vrienden. Dat wilde hij wel. In dat weekend leerde ik Kyle nog beter kennen, ik mocht hem echt en mijn vrienden dachten hetzelfde. Maandag, en daar was Kyle weer met zijn stapel boeken. Ik sprak hem aan en zei: “Je wordt nog eens gespieerd als je iedere dag die boeken zo meeneemt!” Hij moest lachen en overhandigde mij de helft van de boeken.

Vier jaar ging er voorbij. Kyle en ik waren beste vrienden geworden. In het laatste jaar begonnen we te denken aan studeren. Kyle besloot naar Groningen te gaan en ik naar Delft. Ik wist dat we altijd vrienden zouden blijven, ondanks dat we allebei in andere plaatsen zouden gaan wonen. Hij wilde dokter worden en ik wilde uiteindelijk toch maar profvoetballer worden. Studeren was niks voor me.

## UITNODIGING VOOR DE BUITENDAG

Van de regio Twente / Achterhoek

De afdeling Eibergen nodigt ons allen uit tot bijwoning van de buitendag welke zal plaatsvinden op zondag 8 september. Uw bestuur spreekt de hoop uit dat u aan deze uitnodiging gehoor zult geven. De afdeling Eibergen heeft een interessant programma samengesteld dat als volgt luidt:

- 10.00 uur: Ontvangst met koffie en cake  
10.30 uur: Lezing door Ds F.J. Brinkman, met als thema:  
'Religieus Humanisme'  
11.15-12.30 uur Discussie  
12.30-13.00 uur Frisdrank/borrel  
13.00-14.00 uur Lunch (broodjes met div. beleg, koffie, thee, melk).  
14.00-14.30 uur Zingen o.l.v. A.J. ten Bergen met tussendoor een voordracht in het Achterhoeks door mevrouw M. Memelink.

Kosten:

Bijwonen lezing: €3,50, bijwonen van de gehele buitendag: €7,50.

In verband met de te treffen voorbereiding en inkoop verzoeken wij u dringend dat u zich vóór 1 september opgeeft bij ons secretariaat: Mevr. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2b, 7065 AH Sinderen tel. (0315) 24 12 06. Zij zal ervoor zorgdragen dat alle opgaven collectief aan de afdeling Eibergen zullen worden doorgegeven. Gelieve gelijktijdig met uw opgave mede te delen of u over eigen vervoer beschikt en hoeveel personen u eventueel een lift kunt bieden dan wel of van vervoer gebruik wenst te maken.

## LEZINGEN

Ook de komende winter zal voor zal Mw. Ds E. Laman Trip-Klein-starink weer een lezingen cyclus voor onze afdeling verzorgen dit keer over de "Faust" van Goethe beginnende vanaf maandag 6 januari 2003. De 5 daarop volgende lezingen zullen plaatsvinden op de maandagen: 20 jan. 2003; 10 feb. 2003; 24 feb. 2003; 10 mrt 2003 en 24 mrt 2003. Deze lezingen worden gehouden in de kleine nieuwe zaal van ons verenigingsgebouw de "Eendracht", ingang links naast/achter de kerk en aanvangen om 19.30 uur. Nadere bijzonderheden volgen in de september-editie van de Eendracht.

## BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken:

Op maandag 27 mei overleed op 93-jarige leeftijd mevrouw

*Hermina Louisa Radstake- Kolenbrander*

Mevrouw Radstake- Kolenbrander – Mina Kolenbrander – werd op 16 september 1908 op "Giezenveld" geboren en groeide daar op.

Zij trouwde in 1937 met Johan Radstake en uit dit huwelijk werden twee zoons geboren: Gerrit en Han. Naast vreugdevolle perioden heeft mevrouw ook verdrietige tijden gekend. In 1945 brandde hun boerderij helemaal af. Met veel inzet, dag en nacht hard werken, kwam er weer plezier in het leven. Tot in 1967. Haar zoon Han werd ernstig ziek en overleed. Dit was een groot dieptepunt in haar leven. Het werd een zware en verdrietige tijd, ook voor haar man en zoon Gerrit.

Mevrouw Radstake uitte zich niet gemakkelijk, wat er in haar omgving liet vaak te raden over. Zij was een zelfstandige vrouw, die wist wat zij wilde. Haar grote passie was tuinieren en zij voelde zich sterk verbonden met de natuur, een boerin in hart en nieren. Tevens las zij veel, vooral boeken.

In 1984 verhuisden zij met z'n allen naar de "Tuenter". Dit was voor haar opnieuw een belangrijk moment in haar leven, teruggaan naar de Terborgseweg. Echter, kort na de verhuizing werd haar man getroffen door een hersenbloeding en werd opgenomen in "den Es". Mevrouw bezocht hem dagelijks, op de fiets, zes jaar lang.

In 1999 verhuisde zij naar "de Bettekamp", waar zij nog goede jaren heeft gekend. Zij las nog met aandacht de 'Eendracht' en bezocht regelmatig de weeksluitingen. Haar gezondheid ging de laatste weken sterk achteruit. Op 27 mei mocht zij sterven in vrede.

Moge wij ons getroost weten dat de dood de levensmoeheid wegneemt en de ziel een nieuw leven begint. Haar zoon, schoondochter, kleinkinderen en achterkleinkinderen wensen wij sterkte bij de verwerking van dit verlies.

Angelique Niks-van Oosten.

Op vrijdag 31 mei overleed op 92-jarige leeftijd mevrouw

*Grada Freriks-Greven.*

Mevrouw Freriks- Greven – Grada Greven – werd op 21 april 1910 te Zelhem geboren en groeide daar op als jongste in een gezin van vier kinderen. Zij kreeg verkering met Theodoor Freriks. Zijn ouders stierven kort na elkaar. Grada en Theodoor trouwden en gingen wonen op de "Vossenbulten". Zo werd zij stiefmoeder over de vier broers en zusters van haar man. Door dit huwelijk kon het gezin bij elkaar blijven. Mevrouw Freriks nam deze taak op zich met veel liefde, zorg en aandacht voor deze verweesde kinderen.

Zij kregen samen een dochter: Mieneke. Mevrouw Freriks mocht haar leven als "rijk" ervaren in allerlei opzichten. Een sterke vrouw met een sterke persoonlijkheid. In 1979 verhuisden zij naar de Charlotte de Bourbonstraat, waar zij samen met haar man nog tien heel goede jaren heeft gehad. In 1989 overleed haar man, die zij tot het laatst toe liefdevol verzorgde. In 1995 verhuisde zij naar "de Bettenkamp". Mevrouw las veel, dacht diep over de dingen na en maakte af en toe wijze opmerkingen. Tot op hoge leeftijd had zij interesse in de afdeling van onze geloofsgemeenschap en vond het jammer dat zij de gesprekskring niet meer kon bijwonen.

De laatste maanden ging haar vitaliteit sterk achteruit en zij overleed op 5 juni. Moge wij ons getroost weten dat de dood niet het einde betekent, doch slechts overgang en wij tot rust mogen komen. Rust, dit betekent terugkeren naar je bestemming. Terugkeren naar je bestemming is "eeuwig zijn". Haar dochter, kleinkinderen en achterkleinkinderen wensen wij sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Angelique Niks-van Oosten.

Op dinsdag 18 juni overleed op 93-jarige leeftijd mevrouw

*Gerda Lovink- Cijnssen*

Gerda Cijnssen werd geboren te Brummen. Haar jeugd bracht zij door in Gaanderen. Zij waren met vijf meisjes. Zij had een fijne jeugd in een harmonieus gezin. Zij trouwde in 1936 met Derk Lovink en zij gingen in Halle wonen, waar zij samen een bakkerij/ kruidenierswinkel runden. Zij kregen twee dochters: Hetty en Annelies. Na het stoppen van hun werkzaamheden verhuisden zij naar Zelhem. In 1981 overleed haar

plaatsvond in het achterhuis van "Groot Nibbelink", de koffie- en speeltuinboerderij van Dorien en Paul Schurink. Gert Hobelman zorgde met de geluidsinstallatie van Hans te Grotenhuis voor de techniek en toonaangevende NPB-leden namen de muzikale omljsting voor hun rekening. Dit "huisorkest" was vooral tegen het eind opvallend inspirerend bezig en sloot daarmee goed aan bij de invulling die voorganger Netty Hengeveld aan de dienst gaf. Kortom, een traditie om er in te houden. Dorien en Paul ... bedankt !

### **KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE**

Dit is de titel van een liedbundel waarin een aantal oude bekende liederen staan, en die vaak gezongen worden bij een zanguurtje in b.v. zorgcentra e.d. Mensen zingen graag uit deze bundel omdat de liederen zo herkenbaar zijn. In onze kerkdiensten zingen we hoofdzakelijk uit het liedboek voor de kerken. Ook hierin staan veel bekende liederen, die we gemakkelijk en uit volle borst mee kunnen zingen. Maar er staan ook veel liederen in, die minder bekend, of helemaal onbekend zijn.

Een predikant zoekt graag liederen uit die qua tekst aansluiten bij zijn overdenking, en dan is het onvermijdelijk, om liederen met een onbekende wijs buiten schot te laten. Het plan is geopperd om met een aantal mensen op de zaterdagavond de liederen met elkaar te zingen die in die dienst 's zondags daarop in de liturgie verwerkt zijn.

Wanneer een aantal mensen de eventueel wat onbekende liederen al een paar keer hebben gezongen, zal dit de zang in de dienst ten goede komen. Er zijn al een aantal mensen die hun medewerking toegezegd hebben, maar wij willen graag nog wat meer stemmen erbij. We houden het allemaal heel eenvoudig, gewoon eenstemmig de verzen zingen, met het doel de wat onbekende, inhoudelijk vaak bijzonder mooie liederen, ons wat meer eigen te maken, zodat ze na verloop van tijd ook gaan behoren bij de bekende liederen uit het liedboek. Daarom ook de titel: "Kun je nog zingen, zing dan mee". Iedereen is van harte welkom op ons eerste oefenuurtje op zaterdag 13 juli a.s. in gebouw De Eendracht, aanvang 19.00 uur

Voor informatie kunt u bellen naar : Gerrit Hengeveld, 0315-24 21 36.

## HOLLINGSTEDT

Inmiddels zijn er een redelijk aantal aanmeldingen binnen maar als u mee wilt, is het wel de hoogste tijd om zich op te geven bij Janny Nijhof-Weggelaar (tel. 242059 of 224049).

We vertrekken maandag 22 juli en zijn zondag 28 juli weer terug.

Aan deze uitwisseling zijn kosten verbonden. We kunnen dus best wat sponsors gebruiken! Mocht u deze activiteit willen steunen dan staat hiervoor de bankrekening open van het "Ds P.H. van Lent-fonds": Rabo 36.48.41.974 - Warm aanbevolen.

## MET KANKER KUN JE LEVEN

Twee hoogleraren, die zelf door kanker werden getroffen en daar met succes tegen hebben gevochten, hebben onlangs een CD-ROM uitgebracht waarin zij een aantal methoden aangeven om zelf ook een bijdrage te leveren tegen deze ziekte. Ik heb deze CD-ROM in mijn bezit met de bijbehorende gegevens. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn kunt u contact met mij opnemen.

## TENSLOTTE

ben ik Mw Ds Nathalie Da Costa en Mw Angelique Niks-van Oosten bijzonder dankbaar dat zij gedurende mijn afwezigheid de afdeling op zo'n voortreffelijke wijze hebben gediend. Ook een woord van dank aan het secretariaat in de persoon van Willy Nijhof voor het opvangen van alle pastorale mededelingen en het "voorwerk" dat zij daaromtrent verricht heeft en aan Yvonne Striekwold voor de vervanging bij het schoolwerk. Ook verheugde het mij te mogen vernemen dat de buitendag, waarin Netty Hengeveld voorging heel geslaagd is geweest en dat ook de kerkdienst met Ds van Heerde en de gespeksdienst o.l.v. Netty Hengeveld erg op prijs zijn gesteld.

Rest mij u een mooie zomer toe te wensen, met een hartelijke groet aan u allen,

A.M.J. Meijer.

## GESLAAGDE BUITENDIENST

De buitendienst van onze afdeling op 9 juni jl was een succes. Een goede opkomst en een ontspannen sfeer kenmerkten deze dienst die

man, zij hadden het goed gehad samen. Mevrouw heeft nog een paar jaar in Varsseveld gewoond. In 1988 verhuisde zij naar de Zonnekamp in Zelhem. Tot voor twee jaar terug was mevrouw heel vitaal. Zij volgde de sportuitslagen op de voet, vooral voetbal en tennis. Haar hobby's waren de laatste jaren vooral cryptogrammen maken en kruiswoordpuzzels oplossen. Ook las zij nog 2 á 3 boeken per week. Zij had een goed contact met haar kinderen en kleinkinderen. Haar achterkleinkinderen kwamen graag bij omi op bezoek. Haar humorvolle opmerkingen, haar stralende blauwe ogen en haar gezellige, wat hese stem, zorgde er mede voor dat je graag bij haar op bezoek ging.

De laatste maanden ging haar gezondheid sterk achteruit. Na een zonovergoten dag is zij op 18 juni overleden. Moge wij ons getroost weten dat de Schepper de mens op Zijn tijd de rust schenkt in Zijn Hemels en Barmhartig licht. Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen wensen wij sterkte bij de verwerking van dit verlies.

Angelique Niks-van Oosten.

## ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem was de afgelopen maand opgenomen, maar is thans weer thuis: Mw E.H.Hesselink-Bruil. Thans verblijven nog aldaar: Mw D.W. Vriezen-Radstake (zij wacht op opname in Nijmegen) en Hr B. Mateman.

Voorts verblijven in St. Antonia Hr H.A. Duitshof; Mw Duitshog-Kolenbrander; Mw B.A. Duitshof-Jolink en Hr G.J. Weikamp. En in "de Ooiman" te Doetinchem Mw H.W. Kolenbrander-Heusinkveld. Ook zij stellen een bezoekje van vrienden ten zeerste op prijs!

## GEBOREN

*Sprakeloos  
Ontroerd  
Zo iets groots  
Verborgen in het kleine*



*Met grote vreugde verwelkomen wij in ons gezin onze zoon en mijn broertje Ruben Jan-Willem. Hij werd geboren op 2 juni 2002. Ronnie, Sonja en Justin Kolen-brander, Oranjestraat 86, 7051 AK Varsseveld.*

Zo luidde de tekst van het geboortekaartje. Sonja, Ronnie en Justin ontvangen onze hartelijke gelukwensen met de geboorte van deze tweede zoon en we spreken de wens uit dat Ruben de zegen van de Eeuwige mag dragen.

#### VERANTWOORDING GIFTEN

Via de bezoekdames zijn twee giften ontvangen van N.N. € 20,— en van N.N. € 15,—. Onder dankzegging mochten dames van de bezoekgroep en mevrouw A. Niks-van oosten de afgelopen maand aan giften in ontvangst nemen: van: N.N. € 20,—; N.N. € 20,— en N.N. 15,—. Alle gevers nogmaals hartelijk dank.

#### BIJ DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAANDEN

Ingevolge een bestuursbesluit van september 1998 zullen er in de maanden juli en augustus minder kerkdiensten worden gehouden. Dit besluit is genomen op grond van de ervaring dat het kerkbezoek vooral in het midden van deze periode zeer gering was. Het is dus zaak om even goed op het kerkdienst-rooster te kijken wanneer er in de komende maanden diensten zijn. Om dit te stimuleren, heeft het bestuur besloten bij de vier diensten steeds na afloop koffie te serveren.

Tijdens de dienst van zondag 14 juli hoop ik met u even stil te staan bij de "wegwijzers" die ons leven bepalen. Wie of wat zijn dat en hoe gaan we hiermee om.

In de overdenking van 29 juli gaat het over "kiezen". Op elk gebied worden wij dagelijks voor keuzen gesteld. De stormachtige ontwikkelingen die plaatsvinden en ook ons niet onberoerd laten vormen een grote uitdaging voor onze visie en aanpak. Na de ontmaskering van alle zekerheden waarin wij ooit zo stellig geloofden ontstaat wonderlijk genoeg ruimte om ons toch onbevangen te wagen in het gebeuren van onze persoonlijke geschiedenis, vanuit geloof en op hoop van zegen.

Zondag 11 augustus zal Netty Hengeveld voorgaan.

Zondag 18 augustus is er een NPB dienst in "Den Es", waarin Dick Koster zal voorgaan. Hij is voor onze afdeling geen onbekende.

Zondag 25 augustus, in welke dienst ik zelf hoop voor te gaan, wil ik het tijdens de overdenking met u hebben over de heilzame werking van echt spontaan lachen en welk een belangrijke rol dit ook speelt in ons

geloof. Deze dienst zal worden bijgewoond door ca. 15 leden van de NPB afdeling Rhenen, die het op prijsstellen die dag hun buitendag bij ons aan te vangen en na afloop van de dienst, tijdens het koffiedrinken, met ons kennis te maken en van gedachten te wisselen.

Zondag 8 september vindt de Regio-buitendag plaats in Eibergen. U komt toch ook mee?

#### UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Op de Wethouder Berkhoffschool had ik voor de groepen 5 en 6 het verhaal van Ruth verteld.

Bij het vertellen van een Bijbelverhaal behandel ik ook altijd de uitdrukkingen die we in de Nederlandse taal gebruiken en die te maken hebben met het betreffende verhaal. Ik heb daar aantekeningen van die de kinderen soms moeten opschrijven. Zo ook bij het verhaal van Ruth. Eerst vertelde ik ze natuurlijk



*Naomi met haar schoondochters  
Ruth en Orpha.*

over het begrip "aren lezen" en vervolgens over het begrip "losser" met daar aan verbonden het Leviraatshuwelijk en tenslotte wat er gedaan moest worden indien men de losserplicht overdroeg aan een ander familielid. Men moest dan namelijk zijn sandaal geven aan degene die men de eer gunde. Ook dit gebruik heeft voor de Nederlandse taal een uitdrukking opgeleverd. Bij mijn aantekeningen staat altijd de verwijzing naar het Bijbelboek, hoofdstuk en vers in de Bijbel, in dit geval: Ruth 4:7. Voor de aardigheid vroeg ik Laura Scheuter deze even uit mijn aantekeningen op te lezen. En keurig las ze: "In iemands schoenen treden", is de plaats van een ander innemen en vervolgens: "vier gedeeld door zeven".

Een heel begrijpelijke foutje want het in de bijbel opzoeken van bepaalde teksten, behandel ik gewoonlijk pas met de groepen zeven en acht, maar nu was ik gedwongen ze er alvast iets over te vertellen.