

Juli 2003

- Zondag 10.00 uur: ds. A.M.J. Meijer, thema: "Voedsel voor de ziel", bij Openb.2:12-17. Na afloop van de dienst is er koffie in de Eendracht
13 juli
- Vrijdag Ds. A.M.J. Meijer, Weeksluiting in de Bettekamp.
18 juli
- Zondag Geen dienst.
20 juli
- Zondag 10.00 uur ds. A.M.J. Meijer, thema: 'Wat is het om een 'vreemde' te zijn?' bij Hebr. 11:7-13. Na afloop van de dienst is er koffie in de Eendracht.
27 juli
- Zondag Geen dienst.
3 augustus
- Zondag Geen dienst.
11 augustus
- Zondag 9.45 uur, NPB-dienst in 'Den Es' ds. A.M.J. Meijer, thema: 'Een leven gevende leefregel', bij Johannes 4: 31-38.
17 augustus
- Zondag 10.00 uur: ds. A.M.J. Meijer, thema: " , De eenheid in onszelf", bij Marcus1: 9-13. Na afloop is er koffiedrinken in de Eendracht.
24 augustus
- Zondag 10.00 uur, ds. A.M.J. Meijer, thema: 'Het vertrouwen niet opgeven', bij Lucas 18: 1-8. Na afloop van de dienst staat de koffie klaar!
31 augustus
- Zondag Geen dienst.
7 september

69^{ste} Jaargang

No. 510

Juli/Aug. 2003

IN DIT NUMMER O.A.

- In gesprek met Erna Wolsink-Semmelink pag. 12
Lezingenprogramma 2003/2004 pag. 16
Informatie middagreisje 60+ Club pag. 17

ZUINIGHEID EN OUDERDOM



en zegt wel eens dat zuinigheid meer een eigenschap van de ouderdom is dan van de jeugd.

Het beeld van de oude vrek heeft misschien veel bijgedragen tot het ingang doen vinden van deze onjuiste mening. Oude mensen zijn geen heiligen, ze hebben hun gebreken als ieder ander en sommigen hebben, precies als mensen van iedere leeftijd, in sterkere mate afkeurenswaardige eigenschappen. Natuurlijk bestaat de oude gierigaard, maar hij is een hoge uitzondering. Het kan ook zijn dat nog iets anders de begrippen ouderdom en gierigheid zo gemakkelijk doet verbinden. Ouderen zijn n.l. veelal zeer gehecht aan hun bezit. Maar dat is geen gierigheid. De oudere kan moeilijk afstand doen van wat zijn eigendom is, niet omdat



hij verzamelen wil, maar omdat hem zoveel ontvallen is. De oudere is heel veel kwijtgeraakt en nu mag men hem geen gierigheid verwijten, als hij zich verbonden voelt met wat hem rest. De gierigaard is een abnormale verschijning. De ouderdom is niet gierig. Zij wil alleen vasthouden wat van haar is: het bezit, dat beveiliging moet schenken tegen dreigingen, die van alle kanten opkomen, bezit van de dingen die tot relikwieën zijn geworden, doordat ze door herinnering zijn geheiligd. Het bezit van het laatste stukje zelfstandigheid, dat gesymboliseerd wordt in het eigen meubel. Daarom is de ouderdom zuinig en kan zij haar bezittingen strelen, zoals... een vrek zijn geldstukken. Maar het wezen van de ouderdom en dat van de gierigaard verschillen oneindig. Gierigheid is veeleer een eigenschap van de jeugd. De ouderdom kan afstand doen. Zij doet afstand. Dagelijks. Voortdurend. Zij is bescheiden geworden. Zelden vraagt zij iets en bijna nooit vraagt zij iets voor zichzelf. De ouderdom is gelukkig, als zij iets geven kan. Net zo gelukkig als de jeugd is, wanneer deze iets krijgt.

Het is goed, dat de ouderdom niet hebzuchtig is, want een mens moet nu eenmaal leren los te laten. Als de ouderdom hierin niet veel verder gevorderd was dan de jeugd, zou het leven voor haar geen betekenis hebben gehad. Als de jeugd iets aanbiedt, zegt de ouderdom: "Neem jij dat maar", omdat zij weet, dat de jeugd begerig is. De tijd van begeren is voorbij. De ouderdom is mild. De stroom van verlangens is verdroogd. Haar geluk is geen roes.

De strijd om macht is geëindigd. Zij kent de overgaven als de vreugde. De ouderdom wil alleen maar vasthouden wat haar nog overgelaten is. Dat is haar goed recht. Dat is haar plicht.

Het is haar plicht om zuinig te zijn op haar bezit, op haar herinnering en op de dagen, die haar nog resten. Er is zoveel verloren gegaan. Wanneer de mens begint te onderscheiden wat waarde heeft en wat schijn is, dan is er niet zoveel tijd meer over om het waardevolle te aanschouwen.

Daarom is de ouderdom zuinig op de tijd. Zij kan niet dulden, dat anderen haar tijd verspillen. De tijd ontglipt haar reeds. Daarom moet zij zuinig zijn met wat haar nog rest.

De ouderdom moet woekeren met wat haar overgebleven is aan bezit,

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



Voorganger:

Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld,
(0315) 24 20 80, meijerpaumen@zonnet.nl

Secretariaat:

N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2^b, 7065 AH Sinderen,
(0315) 24 12 06, willynijhof@planet.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

B.H. Kraan, Zelhewseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85

Verenigingszaal:

"De Eendracht", Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Administrateur:

Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld,
(0315) 24 21 36, g.j.hengeveld@freeler.nl

Gironummer:

846569 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Bankrekeningen:

Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265.
Allen staan t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Website:

www.xs4all.nl/~npb

E-mail-adres:

npb@xs4all.nl

Vrouwencclubs:

Voor I: Mw. D. Vrieze-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75,
Voor II: Mw. M. Jansen-Zeeplat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18

60+ Club:

Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 24 40 49, info@nijhof-keukens.nl

Verzorging "Eendracht":

Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp,
(0315) 29 85 59, digirini@xs4all.nl

Verzendklaar maken:

Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN Westendorp,
(0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake, Hr. G.H. Schepers en
D. ten Brinke-Rougoor.

Kopij adressen en redactie:

Rinus Luijmes (zie **Verzorging "Eendracht"**), ds. A.M.J. Meijer (zie **Voorganger**),
Mw. E. Wennink, Kervelveld 9, 7006 TA Doetinchem, esseldien@planet.nl
H. Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkpte@euronet.nl

Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, erna@fam-wolsink.myweb.nl en
Gwen Spaa, (0315) 24 29 18, johan-gwen@hetnet.nl

NPB-Koor secretariaat:

Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

Organist:

vacant

Autodienst:

zie: **Secretariaat**

Cassetdienst:

Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55

BUITENGEWONE BUITENDIENST

'David en Saul' was het thema dat Netty Hengeveld koos voor de buitendienst op zondag 29 juni jl. op Groot Nibbelink. Het thema had echter ook wel 'David & soul' kunnen heten, want het leverde veel voedsel op voor de geest. Vooral via de oorlogen in het Oude Testament: die staan symbool voor de geestelijke strijd die de mens levert. Netty vond voor deze stelling een aandachtig gehoor in het achterhuis van de koffie- en speeltuinboerderij van Dorien en Paul Schurink.

Gerrit Hengeveld zorgde met z'n keyboard voor de muzikale omlijsting en Hans te Grotenhuis zette met zijn geluidsinstallatie de puntjes op de i.

Kortom, deze buitendienst -ook al is hij dan binnen- is een mooie traditie om erin te houden. Mogelijk dat de volgende keer een iets luchtiger keuze van de liedjes het zingen wat bevordert. Met haar verwijzing naar Winnie de Poeh had Netty sowieso de jeugd goed te pakken.

Netty, Dorien, Paul, Hans en Gerrit, bedankt !

HB



aan tijd. Als men dat met zuinigheid bedoelt, ja, dan moet de ouderdom gierig zijn.

A.M.J. Meijer

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken:

Op donderdag 22 mei 2003 overleed op 75-jarige leeftijd mevrouw

Hendrika Willemina Aleida Gesink-Buevink

Voor haar man en voor Joke en Jan, haar kinderen heeft Drika altijd een goede vrouw en moeder willen zijn. Daar is zij met lof in geslaagd. De hersenbloeding die haar eind 1994 trof maakte echter aan dit streven abrupt een einde. Van de ene dag op de andere was zij hulpbehoevend. Voor de altijd bezige Drika was dit niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk een zware slag. Daar kwam nog bij dat drie maanden later haar zo geliefde man Frits, plotseling overleed. Een dergelijke samenloop van omstandigheden kan niet anders worden gekenschetst als een grote tragedie. Het heeft Drika dan ook, volkomen begrijpelijk, een aantal jaren gekost om haar lot enigszins te kunnen aanvaarden. De tragische omstandigheden van de afgelopen jaren staan in zo'n schril contrast met die 67 levensjaren die daaraan vooraf waren gegaan.

Drika zag het levenslicht op 'Nieuw Breukelaar' waar zij als enig kind opgroeide en er een onbezorgde jeugd had. Met plezier nam zij deel aan de bijeenkomsten, de feestavondjes, de uitvoeringen en de kampeerweken van de V.C.J.C. Ook speelde zij met veel plezier en succes mee in revue's. In 1952 trouwde zij met Frits Gesink. Als het een beetje goed weer was werden er 's zondags met het gezin gezellige uitstapjes gemaakt en werd er jaarlijks met vakantie gegaan. Maar de andere dagen werd er keihard gewerkt. Zeker ook door Drika. Zij was hierin zeer systematisch en zorgvuldig. De verzorging van de varkens was geheel haar taak. Ook haar hond, de katten en de pony 'Sara', kregen van Drika alle aandacht. Ondanks haar handicap, wist Drika de laatste jaren toch weer een beetje van het leven te genieten.

Naar een weekje erop uit met de ‘Zonnebloem’ of met het ‘Rode Kruis’ keek zij al maanden van tevoren uit. Bij alle smart om haar plotselinge dood kan een verzachtende gedachte zijn, dat haar een definitieve opname in ‘den Es’ bespaard is gebleven en dat zij niet meer hoeft mee te maken dat ‘Nieuw Breukelaar’ wordt opgeofferd aan de dorpsuitbreiding. Moge Joke en Hans, Jan en Caroline uit deze gedachten en de goede herinneringen die zij aan Drika bewaren berusting vinden bij dit verlies.

A.M.J. Meijer.

Op zaterdag 24 mei 2003 overleed op 83-jarige leeftijd de heer

Hendrik Jan Tijkken

De afgelopen jaren heb ik veel gesprekken met de heer Tijkken mogen voeren. Hij had een zeer karakteristieke manier van spreken die erg vertrouwenwekkend over kwam. Altijd wel iets te vertellen. Zijn verhalen waren altijd anekdotische en gaven blijk van een scherpe opmerkingsgave en psychologisch inzicht. Diep respect heeft de heer Tijkken bij mij afgedwongen voor de wijze waarop hij zijn geliefde vrouw Gerda heeft bijgestaan gedurende haar ziekte. Zeven jaar geleden openbaarde zich bij Gerda, zijn geliefde vrouw, de eerste verschijnselen van kanker. In de daarop volgende jaren heeft Henk en nacht voor haar klaar gestaan en de laatste maanden is hij zelfs geen ogenblik van haar zijde geweken. Dit, ondanks dat ook bij hem enige tijd later kanker was geconstateerd en hij hiervan ook meer en meer de ongemakken begon te merken.

Henk groeide op in Steenderen, in een eenvoudig gezin van negen kinderen. Direct na de lagere school moest hij al als leerling schilder aan de slag. Door middel van avondcursussen, waarvoor hij op de fiets in de avonduren heen en terug van Steenderen naar Zutphen moest fietsen, verhoogde hij zijn vakbekwaamheid. Enige jaren na de oorlog trouwde hij met Gerda en betrokken zij een woning aan de Schoolstraat bij het bedrijf van Gerda's ouders in Varsseveld, waar Henk vanaf dat moment ook werkzaam was. Henk deed het schilderwerk en Gerda stond in de winkel. Ook in behangwerk was hij zeer

TRADITIONEEL MIDDAGREISJE

We maken u er nu al op attent dat wij op dinsdag 9 september a.s. traditiegetrouw beginnen met een middagreisje naar Denekamp. We brengen daar een bezoek aan Huize Elisabeth, het bezinnings- en ontmoetingscentrum van de zusters Franciscanessen van Denekamp. We vertrekken om 13.00 uur met een bus vanaf “De Eendracht”. De kosten zijn € 15,00 per persoon.

Het programma ziet er als volgt uit:

Aankomst, koffie/thee met koek.

Zr. Fernando vertelt over het kloosterleven en over hun Congregatie "Zusters Franciscanessen van Denekamp".

Daarna een rondleiding over het terrein en als afsluiting een broodmaaltijd met soep en kroket.

Zoals u ziet een heel aantrekkelijk programma. We hopen dat veel van onze 60-plussers meegaan. We rekenen op een volle bus.

U kunt zich nu al opgeven bij J. Nijhof-Weggelaar tel.: 0315-244049 of bij G. ten Brinke-Kuiperij tel.: 0315-241253.

LEZINGEN HERFST/WINTER 2003/2004

Deze lezingen vinden plaats in zaal "de Eendracht",
Beatrixstraat 1a, aanvang 20.00 uur, tenzij anders vermeld.
De toegangsprijs is € 5,00 inclusief koffie en thee.

- Dinsdag Drs. Jacob Slavenburg:
14 oktober "De logische Jezus"
- Dinsdag Dhr. Jim van Eldik:
18 november "Wat er bij een uitvaart komt kijken"
- Dinsdag Ds. P.G. Schoneveld:
20 januari 2004 "Ervaringen van een gevangenispredikant"
- Dinsdag Ds. Menno Rougoor:
17 februari 2004 "Religie en humor"
- Dinsdag Mw. Lidwien van Geffen:
23 maart 2004 "De diepere betekenis van sprookjes"

bedreven. Later namen zij het bedrijf over. Zij mochten goede jaren beleven, waarin ieder jaar wel met vakantie gegaan werd. Zij hielden daarbij van mooie en lange wandelingen in de vrije natuur. Moge Henk zich in Gods eeuwige hoede thans weer in liefde verenigd weten met zijn geliefde Gerda.

A.M.J. Meijer

Op zaterdag 7 juni overleed op 87-jarige leeftijd mevrouw
Johanna Hermina Gussinklo- Heusinkveld

Hanna Heusinkveld werd op 2 juni 1916 op boerderij "Gemminck" geboren, waar zij opgroeide samen met haar broer en drie zusjes.

In 1944 trouwde zij met Bertus Gussinklo en betrokken zij boerderij "Nieuw Zweerink". Zij kregen twee zoons, Jan en Ad.

Mw. Gussinklo's aandacht en liefde gingen uit naar het gezin en haar grote passie was de boerderij. Zij genoot intens van de natuur en was zeer begaan met het wel en wee van de dieren. Zij was een vriendelijke, hartelijke, gastvrije vrouw. Een vrouw vol levenslust en doorzettingsvermogen met en heldere, nuchtere kijk.

Veel hield zij van haar man, kinderen, kleinkinderen en achterklein-kind in Amerika.

De laatste weken werd zij ziek en verzwakte. Toen zij beseftte dat de kracht er niet mee was kon zij het leven loslaten en mocht zij op 7 juni sterven in vrede.

Moge wij ons getroost weten dat de dood niet het einde betekent, maar slechts overgang van onze zichtbare wereld in het hier en nu, naar de andere werkelijkheid waar de ziel een nieuw leven begint.

Haar man, kinderen en kleinkinderen wensen wij veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Angelique Niks- van Oosten

Op vrijdag 13 juni overleed op 88-jarige leeftijd mevrouw
Johanna Hendrika Ruesink- Lammers

Hanna Lammers werd op 23 januari 1915 op boerderij "de Wörke"

geboren en groeide op in een gezin met zeven kinderen.

Zij trouwde met Gerrit Jan Ruesink en namen hun intrek op boerderij "Heutink".

Daar werd hun dochter Mientje geboren. Toen Mientje later met Jan Heijink trouwde trokken zij daarbij in. Mientje en Jan kregen twee kinderen, Joke en Jan. Jaren lang woonden zij met drie generaties samen. In 1970 verhuisde mw Ruesink met haar man naar Plattenstraat 4 en betrokken daar hun nieuw gebouwde huis. In 1981 werd Hr. Ruesink ziek en overleed korte tijd daarna.

Mw. Ruesink was behulpzaam, hartelijk en zorgzaam. Zij stond voor iedereen klaar. Zij werkte graag in haar bloementuin en wist alle bloemnamen uit haar hoofd. Ook breidde zij prachtige babykleertjes voor onze geloofsgemeenschap, die vervolgens door de voorganger als geboortegeschenk werden overhandigd.

Jarenlang bezocht zij op de fiets de kerkdiensten en was tot voor kort nog actief lid van vrouwenclub 1.

Een aantal weken geleden werd zij ernstig ziek en moest worden opgenomen.

Na een kort ziekbed, waarbij zij bewust was van het naderende einde, is zij in alle rust op 13 juni gestorven.

Moge wij ons getroost weten dat de Eeuwige zich over haar ontfermt en haar heeft opgenomen in Zijn huis van licht en liefde tot in eeuwigheid.

Haar dochter, schoonzoon en kleinkinderen wensen wij veel kracht toe bij het verwerken van dit verlies.

Angelique Niks- van Oosten

Op zondag 22 juni is op 91-jarige leeftijd overleden mevrouw

Dela Johanna Wolsink- Geesink

Hanna Geesink werd geboren aan de Tuitstraat en groeide op als enig kind.

Zij trouwde met Gerrit Wolsink en betrokken de "Schilderink".

Tijdens de crisistijd stond zij samen met haar man klaar voor iedereen en deelden wat zij hadden met anderen.

Hoe is jouw betrokkenheid als lid ?

Als je doelt op de zondagsschool, dan is het hoog. Doel je op m'n kerkbezoek, dan is het laag. Je moet de aandacht er zo bijhouden. Misschien ben ik ook wel vooral een doorsnee-lid, die de kerk belangrijk vindt op bijzondere dagen en bij rouw, trouw en doop. Maar kijk ik naar het groeiende aantal kinderen op de zondagsschool, dan is er misschien wel een kentering mogelijk.'

HB

VAN DE ZONDAGSSCHOOL

Zondag 22 juni was er de afsluiting van het zondagsschoolseizoen. Deze keer waren we te gast bij de familie Ankersmit. Wat een schitterende ruimte was er daar om te spelen voor de kinderen. Er werd levend ganzebord gespeeld en het beroemde spel "waar/niet waar" werd gespeeld. Een spel waarbij alle verhalen van het afgelopen seizoen nog een keer de revue passeerden. Toen wist Gwen nog een spel. Alle kinderen moesten gaan zitten en ik mocht in het midden. Wat was er namelijk aan de hand: Zij hadden uit zeer betrouwbare bron vernomen dat ik 25 jaar leidster was van de zondagsschool. Ik wist wel dat ik er bijna was, maar dat het al echt zover was, wist ik niet. Toen wist ik ook meteen waarom Henk Beunk bij me was geweest voor het interview. Ik kreeg een schitterend boek en een mooi stel kaarten, alles van Unicef (ook al weer in het teken van het kind). Toen ik van deze schrik was bekomen, hebben we nog weer heerlijk verder gespeeld, met water geknoeid en lekkere broodjes knakworst of frikandel gegeten. De kinderen hebben genoten en wij als leidsters genoten weer van hen. We kunnen terug kijken op een dag met schitterend weer en veel speelplezier. We hopen dan ook dat alle kinderen genoten hebben en

in augustus weer bij ons op de zondagsschool verschijnen. In de vorige Eendracht stond vermeld dat het de derde zondag van augustus zou zijn, maar het wordt de vierde, i.v.m. de kermis in Varsseveld. 24 augustus is er dus weer voor de eerste keer zondagsschool.

Fijne vakantie allemaal en tot 24 augustus!!

Namens de leiding, Erna Wolsink



Wat vind je sterke kanten van jezelf ?

‘Daar moet ik eigenlijk wel op kunnen antwoorden, want ik volg sinds kort een assertiviteits-training. Dat is een gevolg van het feit dat ik vorig jaar een tijdje overspannen was. En dat was weer een gevolg van alles (te) goed willen doen. Maar terug naar de vraag: Ik geloof dat ik goed kan zeggen waar het op staat; dat ik rake opmerkingen kan plaatsen. Ook vind ik wel dat ik goed kan luisteren.’

Heb je ook mindere kanten ?

‘Vast wel, maar dat moeten anderen maar zeggen. Soms ben ik wel eens te gedreven. En de huishouding, dat is ook niet m’n sterkste kant.’

Wat zijn jouw hobbies ?

Sinds kort sporten om lichaam en geest ontspannen te houden. Dat je er conditie van krijgt is mooi meegenomen. Maar m’n echte hobby is muziek. Dat doe ik al bijna 25 jaar: spelen bij Westendorps Fanfare. De laatste jaren ben ik daar ook secretaris.’

Wat zou je graag een keer doen ?

‘Het huis opknappen en een lange reis maken, bijvoorbeeld naar Australië of Nieuw-Zeeland. Een keer de staatsloterij winnen lijkt me ook wel wat. Maar eigenlijk ben ik in grote lijnen tevreden, vooral door het werk op het kinderdagverblijf. Dat komt door het enthousiasme van de kinderen, dat zo puur en eerlijk is. Praten over normen en waarden gaat dan vanzelf.’

Hoe zie je de toekomst van onze NPB ?

Op het moment een beetje moeilijk. Dat kinderen de zondagsschool leuk vinden, wil nog niet zeggen dat ze later ook lid worden. Blijkbaar weet de kerk in het algemeen de jeugd onvoldoende te boeien. Het feit dat onze afdeling momenteel financieel wat krap zit, houdt me ook bezig. Ik hoop dat die eenmalige bijdrage de nodige ruimte verschaft, al is het voor veel mensen –ook voor mij- best wel veel geld.’

In de oorlogsjaren gaven zij onderdak aan veel onderduikers, passanten en verzorgden pleegkinderen.

Eén dag voor de bevrijding werd hun boerderij in brand geschoten, de daarop volgende acht jaar vertoefden zij in de schuur.

Mw. Wolsink runde zelf de boerderij, terwijl haar man het werk verrichtte in de timmerwerkplaats.

Zij verzorgde haar moeder en gedurende jaren functioneerde zij als baakster in de buurt, waar zij prachtig over kon vertellen.

Mw. Wolsink was een lieve, opgewekte, hartelijke vrouw met veel gevoel voor humor. Zij hield veel van haar kinderen en was dol op haar kleinkinderen.

Na een goed huwelijk van ruim 68 jaar overleed twee jaar geleden haar man.

De laatste vier jaar werd zij liefdevol verzorgd in “Den Es”.

Na een fijn afscheid is zij op 22 juni ingeslapen. Met haar ging een onvergetelijke moeder en schoonmoeder en bijzonder geliefde oma en overgrootoma heen.

Moge wij ons getroost weten dat de dood slechts de poort ontsluit tussen het aardse leven en het hiernamaals.

Wij wensen haar dochters, schoonzoon en kleinkinderen toe dat zij troost mogen vinden in de fijne herinneringen.

Angelique Niks- van Oosten.

Op zondag 6 juli 2003 overleed op 66-jarige leeftijd, onverwacht, de heer Jan Kempers. Zijn ‘in memoriam’ zal in de september-editie van de ‘Eendracht’ worden gepubliceerd.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

Thans verblijven in St. Antonia Hr. H.A. Duitshof; Mw. Duitshof-Kolenbrander; Mw. B.A. Duitshof-Jolink en Hr. G.J. Weikamp. Zij stellen een bezoekje van vrienden ten zeerste op prijs!

GEBOREN:



Wij zijn heel blij met de geboorte van onze mooie zoon: Frederik Gerrit Jan; we noemen hem: "Freek". Marga's broertje is geboren op 31 mei te Halle. Arjan en Gerdien ter Maat Roenhorst en Marga, Dorpsstraat 73, 7025 AB Halle.

Aldus de tekst van het geboortekaartje. Arjan, Gerdien en Marga. Zij ontvangen hierbij alvast onze hartelijke gelukwensen met de geboorte van deze zoon en spreken de wens uit dat de Eeuwige Freek zal behoeden en bewaren.

HUWELIJKSJUBILEUM

Op donderdag 17 juli zijn Piet en Joke Boezel-van Dam 40 jaar getrouwd.

Zij vieren dit op zaterdag 10 juli met een gezellige avond in partycentrum 'de Ploeg', Kerkplein 17 te Varsseveld.

Zij ontvangen hierbij reeds onze hartelijke gelukwensen bij het bereik van deze fraaie mijlpaal.

VERANTWOORDING GIFTEN

Onder dankzegging mochten dames van de bezoekgroep en ondergetekende de afgelopen maand aan giften in ontvangst nemen: van: Fam. t. B. € 50,-; (postuum) Mw. t B. € 25,-; Hr. J.L. € 15,-, Mw. J. t. B.

€ 10,-; Fam t. B. € 10,-; Mevr. N.N. € 500,00; N.N. € 20,00 en N.N. € 10,00. Voor deze schenkingen onze hartelijke dank.

BIJ DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAANDEN

Ingevolge een bestuursbesluit van september 1998 zullen er in de maanden juli en augustus minder kerkdiensten worden gehouden. Dit besluit is genomen op grond van de ervaring dat het kerkbezoek vooral in het midden van deze periode zeer gering was. Het is dus zaak



school opzitten. Wat Erna betreft hoeft dat voorlopig ook nog niet te stoppen.

Portret van een gedreven NPB-lid in dienst van de jeugd.

Erna Wolsink-Semmelink is in het dagelijks leven echtgenote van Rudi en moeder van Roy (14), Mark (12) en Jarno (10). Daarnaast is ze leidster op het dagverblijf 'de Kinderkorf' in Silvolde voor de buitenschoolse opvang. Dat geeft haar veel voldoening: Erna heeft iets met kinderen.

Hoe raakte je bij de zondagsschool betrokken ?

'Toen ik er mee stopte. Dat klinkt vreemd, maar op het moment dat ik als 12-jarige geacht werd de zondagsschool te verlaten, wist ik al dat ik het zou missen. Ik mocht assistent worden van Joke ten Brinke, Willy Nijhof en Johan Kersjes. Zo is het begonnen. En met het feit dat mijn moeder ook lange tijd een zondagsschool leidde; misschien zit het wel in de genen.'

Met wie werk je veel samen ?

'Met Gwen Spaa, Madelon Ankersmit en Engeliën Veerbeek. Gwen werkt komend seizoen wat meer op de achtergrond en wisselt dus in zekere zin van rol met Madelon. Engeliën zit niet in de dagelijkse leiding, maar verricht veel hand- en spandiensten, vooral bij de jeugddiensten. Die vind ik zelf ook het mooiste om te organiseren.'

Waar is de groei van het aantal kinderen een gevolg van ?

'Dat vind ik een moeilijke vraag. Er komt waarschijnlijk een stukje geluk bij kijken. Maar de kinderdiensten spelen sowieso een belangrijke rol. Kinderen merken dat zondagsschool niet saai hoeft te zijn. Dat vertellen ze aan hun vriendjes. Het helpt ook dat we ieder jaar één thema pakken en dat de school maar 1x per maand is. Dat spreekt ook ouders aan. De 17 kinderen kunnen gelukkig nog net in één groep, maar het wordt in de kleine zaal soms al wel wat krap.'

TENSLOTTE,

ben ik mevrouw Angelique Niks-van Oosten bijzonder dankbaar dat zij gedurende mijn afwezigheid de afdeling op zo'n voortreffelijke wijze heeft gediend. Ook een woord van dank aan het secretariaat in de persoon van Willy Nijhof voor het opvangen van alle pastorale mededelingen en het 'voorwerk' dat zij daaromtrent verricht heeft en aan Yvonne Striekwold voor de vervanging bij het schoolwerk. Ook verheugde het mij te mogen vernemen dat de buitendag, waarin Netty Hengeveld voorging, weer heel geslaagd is geweest.

Het is mijn gewoonte om tijdens mijn zomerverlof alvast een paar schetsen te maken voor de kerstpreken, aangezien de ervaring mij geleerd heeft dat het rond de kerstdagen altijd erg druk is en er een aantal onverwachte zaken op mij afkomen. Op een gegeven ogenblik wees bij ons echter de thermometer 56 graden in de zon aan. Gelukkig hadden we de zee voor de deur die voldoende verkoeling gaf, maar van enige voorwerk is niets terecht gekomen.

Rest mij u nog een mooie zomer toe te wensen, met een hartelijke groet aan u allen,

A.M.J. Meijer.



IN GESPREK MET ...

Erna Wolsink

Een kwart eeuw zondagsschool

Erna Wolsink begon op haar 12e als assistent van de zondagsschoolleiding. Op haar 17e had ze al haar eerste eigen groep. Ze hield die betrokkenheid sindsdien nagenoeg ononderbroken vol. Ze is nu 36 en heeft er dus bijna een kwart eeuw zondags-



Eendracht - juli/augustus 2003

om even goed op het kerkdienst-rooster te kijken wanneer er in de komende maanden diensten zijn. Om dit te stimuleren, heeft het bestuur besloten bij de vier diensten steeds na afloop koffie te serveren.

Het thema van de dienst van zondag 13 juli is gebaseerd op de gedachte: "Wat denken en doen we wanneer we in een benarde situatie zitten en er komt plotseling een oplossing?" Zeggen we dan soms niet: 'Dat is een geschenk van de Hemel!'"

Een aantal van u zijn inmiddels ook dit jaar met vakantie geweest in een andere streek of land. Daar was men vreemdeling. Wat heeft die ervaring om 'vreemdeling' te zijn ons te leren? Dat is waarover ik met u op zondag 27 juli even wil nadenken.

Zondag 17 augustus is er weer de zomerdienst in 'den Es' Ook daarbij bent u van harte welkom. Tijdens de korte overdenking wil ik met u stilstaan bij de gedachte, dat we ons meer moeten realiseren hoe goed het is om aan bepaalde positieve ideeën regelmatig vorm te geven.

Zondag 24 augustus is er weer gewoon dienst in onze kerk. De overdenking handelt over het verschijnsel dat er mensen zijn die de onvrede die ze zelf in zich dragen en waarmee nog niet hebben afgerekend, projecteren op de buitenwereld.

Zondag 31 augustus zal het in de overdenking over gaan dat het de moeite loont om toch stug vol te houden, ook al zitten de dingen soms erg tegen. Wie overtuigd is voor een goed zaak te vechten, vindt vroeg of laat toch genoegdoening, ook al is dit op een andere wijze dan men het zich voorgesteld had. Omdat het de geboortedag is van onze oudkoningin Wilhelmina kon ik het niet nalaten de overdenking te enten op die andere ondernemende dame die we in het evangelie van Marcus aantreffen.

Zondag 14 september vindt de Regio-buitendag plaats in Aalten. Aangezien dit met ons kerkdienstrooster wat ongelukkig uitkomt, stelt het bestuur voor dat we wél eerst nog hier onze kerkdienst laten doorgaan, en vervolgens gezamenlijk naar Aalten optrekken. U komt toch

ook mee? Het programma zal worden gepubliceerd in de septembereditie van de 'Eendracht'.

EVEN IETS RECHTZETTEN

Na thuiskomst van vakantie hoorde ik tot mijn grote schrik, dat op vrijdagmiddag 27 juni de bezoekers van de weeksluiting op de 'Bettekamp' vergeefs op mijn komst hebben zitten wachten. Aan deze vervelende gang van zaken heb ik part nog deel. Begin december 2002 werd ik, zoals ieder jaar, vanuit de Bettekamp gebeld met de vraag wanneer ik, vanwege verlof, niet in een weeksluiting zou kunnen voorgaan. Uitdrukkelijk heb ik toen gezegd dat ik o.a. gedurende de laatste drie weken van juni niet zou kunnen komen. Tot mijn grote verbazing ontving ik op 17 december de preekbeurtenlijst voor de 'Bettekamp' waarin ik wél op 27 juni 2003 was ingeroosterd. Op 19 december verzend ik een E-mail naar de verzender van het rooster, een mij onbekende medewerkster van Azora, met de mededeling dat ik onmogelijk op 27 juni zou kunnen voorgaan en dat dit ook niet volgens de afspraak was. Ik raadde de betreffende medewerkster aan een andere predikant te benaderen. Ervan uitgaande dat dit geregeld zou worden ben ik met een gerust hart op vakantie gegaan. Achteraf blijkt ten onrechte. In ieder geval bewijst dit weer dat schaalvergroting een twijfelachtige zaak is. Toen vroeger een zekere mevrouw Reimes dit regelde ging er nooit iets mis, maar nu het blijkbaar over meerdere schijven gaat, gebeuren dit soort van kwalijke zaken.

HOLLINGSTEDT

Vandaag maandag 7 juli 2003 is de eerste volle dag dat de 28! vrienden (jong en oud) uit Hollingstedt bij ons verblijven. Gisteren, zondag, zijn ze 's middags al vroeg met een grote bus aangekomen en na de ontvangst in de Eendracht naar de gastgezinnen gegaan. Nog diezelfde avond zijn de jongelui met de kinderen uit de gastgezinnen gaan bowlen in 'de Ploeg' en hebben de volwassenen een bezoek gebracht aan molen 'de Engel'.

Vandaag was een uitgebreide ontvangst op het gemeentehuis waar lo-co-burgemeester mevrouw Elly Dings in een uitgebreide en vlot uitge-

sproken feestrede (in voortreffelijk Duits) het 30-jarig bestaan van deze uitwisseling memoreerde en de beide initiatiefnemers, ds. P.H. van Lent en Gert Gramlow alsmede de burgemeester van Hollingstedt, Holger Knutsen, even in het zonnetje zette en overhandigde hen vervolgens namens de gemeente Wisch het zojuist verschenen boek 'Monumenten van Wisch'. Uit de vele andere rake opmerkingen die mevrouw Dings plaatste wil ik er hier één vermelden. "Het is uniek dat een dergelijke uitwisseling het zolang volhoudt. Dat moet beslist iets te maken hebben met de bevlogenheid van de initiatiefnemers, de wijze waarop zij dit hebben weten over te brengen op hun opvolgers



en de goede vriendschappen die in de loop van de tijd zijn ontstaan." Een stelling die ik van harte onderschrijf. Inmiddels heb ik mogen constateren, dat de stemming er alweer prima in zit! Onze gasten blijven nog tot donderdag 10 juli. Door de 'Hollingstedt-commissie is weer een prachtig en evenwichtig programma in elkaar gezet. Ik ben ervan overtuigd dat dit weer bijzonder zal worden gewaardeerd en wij in Hollingstedt weer positief over de tong zullen gaan!

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Bij de aanvang van iedere les roep ik bij de kinderen nog even het verhaal op dat ik de week daarvoor aan ze verteld heb. Op de Berkhoffschool (groep 3 & 4) betrof dit de eerste ontmoeting van Mozes met God, waarin hij de opdracht krijgt om zijn volk uit de slavernij te bevrijden. Op mijn vraag: En wat herinneren jullie je nog van het verhaal dat ik vorige week verteld heb, was het antwoord van Jeroen Barmentlo: "God is een brandende braamstruik."