

70^{ste} Jaargang

No. 521

Juli/Aug. 2004

IN DIT NUMMER O.A.:

Interview: Ina ter Maat-Tuenter

pag. 10

Uitstapje zondagsschool: Xanten

pag. 13

Jongerenavond luidt vakantie in

pag. 14

**'EEN MENS ZIET OP ZIJN GROTE TOCHT,
NIET VERDER DAN DE EERSTE BOCHT'**

Deze dichtregels van Joke Verweerd, stonden op een kaart die Sjaak van Driel ontving terwijl hij herstellende was van een ernstig ongeluk. Terwijl hij aan het trimmen was werd hij aangereden door een roekeloze jongeman op een scooter. Met zeer zware verwondingen werd hij in het ziekenhuis opgenomen en heeft vervolgens een aantal operaties moeten ondergaan en een lang revalidatieproces volgde. In het dagelijks leven geeft hij leiding aan zijn accountantskantoor en volgde hij op het moment van het ongeval (2002) in zijn vrije

tijd, uit religieuze interesse, de Voorgangeropleiding van onze geloofsgemeenschap.

Op zijn ziekbed schreef hij de navolgende overdenking: Wat maken wij ons vaak zorgen. Zorgen over de toekomst. Hoe zal het gaan? En wees eerlijk, het is tegenwoordig allemaal planning wat je tegenkomt. Babyplanning, woningplanning; en wat simpeler: vakantieplanning. Alles moet immers goed gepland zijn. U kent toch ook de telefonische verkoper, die het liefst om zes uur 's avonds belt en u vraagt of u wel gedacht hebt aan uw 'pensioengat'. Dat moet immers uitstekend gereld zijn. Stel je voor dat dat gat niet wordt gedicht. En zo plannen we ook onze financiële toekomst.

Neem een ander voorbeeld. Uw gezondheid. Denk eraan dat u ras ouder wordt, dus let op uw zaak. Probeer de ouderdom tegen te gaan; plan een goede gezondheid. Een multi-vitaminepil, een calciumtablet (anders breken straks misschien uw botten). Beweeg een beetje; val meer af! Natuurlijk is een goede gezondheid van levensbelang, dus moet u goed voor uw lichaam zorgen. Mijn moeder zei altijd: "Wie zijn lichaam bewaart, bewaart geen rotte appels." En dan denk je: "ik heb alles goed geregeld, financieel, aan mijn gezondheid doe ik alles en ik sport." We hebben het zo goed voor elkaar. Bovendien is in onze verzorgingsstaat alles ook nog goed geregeld van de wieg tot het graf. We hebben zekerheid, toch?

En dan ineens wordt alles anders. Dan worden onze plannen doorkruist. Sterker nog, ze worden uit je handen geslagen. Een streep gaat door je bomvolle agenda. Je zou het allemaal nog wel graag willen, maar je kunt niet meer. Jouw eens zo voorspelbare leven is plotseling onvoorspelbaar geworden. Het gaat totaal anders dan gepland. Je blijkt een ernstige ziekte onder je leden te hebben of je krijgt, zoals ik, een ongeluk waar je letterlijk en figuurlijk kapot van bent. Iedere keer komt het moment van die verschrikkelijk klap in je gedachten. Je kunt aan niets anders meer denken. Niks geen financiële planning of gezondheidcultus meer, maar een schreeuw om lijfsbehoud. Hoe erg ben ik er aan toe? Dan is er een totaal andere planning, waar vragen voorop staan als: "kan ik ooit weer beter worden of zal ik ooit nog kunnen lopen en moet ik nu mijn hobby's opgeven?" Dan wordt duidelijk: het leven is volkomen onvoorspelbaar. Je kunt van huis weggaan en nooit meer thuis komen. Ga

daarom nooit met ruzie van huis; het kan zijn dat je het niet meer goed kunt maken.

Gelukkig denken we meestal niet aan onverwachte gebeurtenissen, die je leven totaal kunnen veranderen. Maar het gebeurt wel. Het is wel de realiteit. En als je dan zo'n ongeval of ziekte overkomt, dan komt de toekomst op je af. De angst; "wat zal de dokter zeggen?" Kan ik over een jaar weer verder, of over twee jaar? Hoe ziet mijn toekomst er nu uit? Je weet het niet en je bent bang. En dan lees je een paar dichtregels, die je zomaar treffen, kwetsbaar als je bent.

*"een mens ziet op zijn grote tocht,
niet verder dan de eerste bocht"*

En zo is het. We kijken niet verder dan de eerste bocht. Ik weet uit mijn ervaring als langeafstandsloper dat een lange weg heel moeilijk is. Je ziet de grote afstand die je nog moet gaan. Een wat bochtiger weg loopt veel fijner. Je kijkt telkens naar de eerstvolgende bocht. De afstand lijkt dan korter.

Niet verder kunnen kijken dan de eerste bocht. Geen lange termijnplanning meer. Maar leven bij de dag. Niet met een 'pluk de dag' mentaliteit, maar dankbaar dat je er nog bent. Dankbaar voor ieder uur met je geliefde. En dan kijk je toch weer voorzichtig verder, wijzer geworden. Je beseft hoe kwetsbaar het leven is, maar je mag je toch richten op de volgende bocht. Je kijkt niet al te ver meer vooruit, maar je probeert je ongeduld te bedwingen en kijk dan soms naar boven en mag dan hopen en een beetje vertrouwen op kracht voor de toekomst. Sjaak van Driel

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken:

Op dinsdag 29 juni 2004 overleed op 81-jarige leeftijd de heer

Hendrik Adolf Radstake

De heer Radstake heb ik mogen leren kennen als een man van de daad voor wie kunstmatige scheidslijnen van geloof, afkomst of wat dan ook, niet telden. Zo gaf de heer Radstake metterdaad vorm aan zijn vrijzinnige en vrijheidslievende geest, die hij met waardigheid heeft uitgedragen en waarom hij alom geliefd was. Hendrik Radstake groeide op aan de Koolweg te Heelweg. Men kende hem dan ook als: Hendrik van Koolsjan. Zijn vader had daar een timmerbedrijf. Na de lagere school kwam

hij bij zijn vader in dit bedrijf. Door middel van jarenlange avondstudies vergrootte hij zijn theoretische kennis en vakbekwaamheid, ook op het punt van de economische bedrijfsvoering. Op 13 mei 1945 ontmoette hij Doortje Gemmink en vanaf dat moment zijn zij beiden onafscheidelijk geweest. Twee mensen die steeds meer diepgang aan hun relatie wisten te geven. Een vreugde waar de komst van zoon Jan nog in bijdroeg. Na verloop van tijd nam Hendrik het bedrijf van zijn vader over. Dankzij zijn brede vakkennis deed hij dit bedrijf tot een allround aannemersbedrijf uitgroeien. De heer Radstake was een harde werker en als vakman nauwgezet en daarbij vindingrijk. Collegialiteit en eerlijkheid stonden bij Hendrik hoog in het vaandel. Ook de gemeenschap van Heelweg droeg hij een goed hart toe. Voor het jaarlijkse volksfeest kon de vereniging altijd rekenen op de grote feesttent van Hendrik. Zoon Jan had in hem een pedagogische vader waarmee alles bespreekbaar was. Ernstige astma-aanvallen noodzaakten hem om in 1984 het bedrijf te beëindigen. Vanaf die tijd maakten zij samen vele fiets en wandeltochten. Eind tachtiger jaren trad hij toe tot het bestuur van onze geloofsgemeenschap was hij belast met het beheer van het onroerend goed. Ook in deze functie was hij een man van de daad. Afgaande op de vele gesprekken die ik met hem had, durf ik te zeggen dat ik in hem iemand heb mogen ontmoeten met een brede interesse en een heldere kijk op de werkelijkheid. Op een filosofische en genuanceerde manier zag hij kans zijn mening en visie te verwoorden. Een van Hendriks passies van de laatste jaren was de ballonvaart. Hij genoot van het zien van die rustig en vrij - zich aan de zwaartekracht onttrekkende - door het luchtruim zwevende kolossen. Het zou mij niet verbazen wanneer hij zinnebeeldig in dit schouwspel iets ontwaard heeft van de geestelijke weg die wij na onze dood mogen gaan. Bevrijdt van al het aardse dat ons ketent en gedreven door de geest van liefde opstijgen tot in het barmhartige en eeuwige licht van ons aller Schepper. Moge Doortje, Jan en Lucia, Rémon en Jordi uit hun geloof de kracht putten dit grote verlies te verwerken.

Op zaterdag 3 juli overleed op 53-jarige leeftijd de heer

Theo Bruil.

Zijn 'In memoriam' zal in de Eendracht van september worden geplaatst.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem was afgelopen maand opgenomen, maar zijn thans weer thuis: Mw A.J. Hiddink-Prinsen en Hr H.-J. Hofs.

Ook Mw A.L. Loor-Berkelder, die even aan het revalideren was, is weer thuis. Mw A.H. (Riek) Aalbers verblijft momenteel tijdelijk in een TOP-kamer in het zorgcentrum te 's Heerenberg. Mw C.H.M. te Mebel-Meekes verblijft thans voor verdere revalidatie tijdelijk in St. Antonia. Thans (4/7) verblijven nog in het Slingelandziekenhuis: Mw A. Aalbers-Vriezen; Hr. J.B Gerritsen en Mw H.G. Klein Willink-Bruntink. In het Radbout ziekenhuis is opgenomen Mw A. Ruesink-Wijnroks. In St. Antonia te Terborg verblijven momenteel: B.A. Duitshof-Jolink; Hr H.A. Duitshof; Mw L. Stoltenborg-Kreeftenberg en Hr G.J. Weikamp. In 'den Ooiman' te Doetinchem verblijft: Mw T.H.G. Radstake-Gemmink.

HUWELIJSJUBILEUM

Op 8 juli zijn Han en Mimi Teerink 40 jaar getrouwd.

Zij vieren dit op zaterdag 10 juli met een gezellige avond in partycentrum 'de Ploeg', Kerkplein 17 te Varsseveld. Aanvang 20.00 uur.
(Valkenhof 57, 7051 XC Varsseveld)

Op 20 juli vieren Jan en Drika Nijhof hun diamanten huwelijksfeest met een receptie van 15.30 tot 17.30 uur in de 'Graanschuur' van de 'Radstake'. (Bosboombroekerweg 19, 7055 AT Heelweg)

Beide echtparen ontvangen hierbij reeds onze hartelijke gelukwensen.

VERANTWOORDING GIFTEN

Onder dankzegging mochten dames van de bezoekgroep en ondergetekende de afgelopen maand aan giften in ontvangst nemen: van: Hr J.L. € 10,00. Uw penningmeester ontving van fam. K. € 10,00. Ontvangen via bezoekdame Mevr. H.: van Hr. S. € 20,00 en vanfam. N.N. € 10,00.

Voor deze schenkingen onze hartelijke dank.

LEGAAT ORGELFONDS

Wij ontvingen uit de nalatenschap van wijlen de heer Hans Radstake een legaat van € 9.119,66.

Hans was een grote liefhebber van muziek en zijn wens was om dit geld te besteden voor muzikale doeleinden in ons kerkgebouw. In overleg met zijn naaste familieleden is besloten om dit geld te reserveren voor het orgelfonds, zodat het t.z.t. zeker goed van pas zal komen.

Sommige overleden personen krijgen een posthume onderscheiding, in dit geval mogen wij als vrijzinnige geloofgenootschap Hans postuum bedanken voor zijn gulle bijdrage.

BIJ DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAANDEN

Ingevolge een bestuursbesluit van september 1998 zullen er in de maanden juli en augustus minder kerkdiensten worden gehouden. Dit besluit is genomen op grond van de ervaring dat het kerkbezoek vooral in het midden van deze periode zeer gering was. Het is dus zaak om even goed op het kerkdienstrooster te kijken wanneer er in de komende maanden diensten zijn. Om dit te stimuleren, heeft het bestuur besloten bij de vier diensten steeds na afloop koffie te serveren.

Het thema van de dienst van zondag 11 juli gaat over vastgeroeste ideeën en zogenaamde vanzelfsprekendheden, waar we allemaal mee behept zijn. Kijken we daar wel eens kritisch naar?

Zondag 18 juli wil ik het met u even hebben over waar nu de grens ligt om te zeggen: "dit kan en dit kan niet." Te vaak wordt tegenwoordig gezegd: "Dat moet toch kunnen", maar is dat wel zo?

Zondag 15 augustus is er weer de zomerdienst in 'den Es' Ook daarbij bent u van harte welkom. Tijdens de korte overdenking wil ik met u stilstaan bij die beroemde woorden van Jezus: "Geef, en u zal gegeven worden." Voor wie geen eigen vervoer heeft en toch deze dienst wil bijwonen, wordt verzocht het secretariaat te bellen (0315-241206).

Zondag 22 augustus, is er weer gewoon dienst in onze kerk. De overdenking handelt die ochtend over de kracht van geloven.

Zondag 27 augustus zal het in de overdenking over de vraag of we wel werkelijk zien wat we moeten zien. Zijn we niet erg selectief met onze waarnemingen?

UIT DE KERK GEKLAPT

Tijdens onze vakantie vertelde Jopie Bolder, een vriendin van ons, de navolgende anekdote:

Haar vader was in het kerkdorpje Hulten in Brabant, waar zij opgroeide, een van de centrale figuren van het dorp. In de eerste plaats was hij het hoofd van de R.K. Lagere School maar had daarnaast nog meerdere functies. Zo was hij ook de dirigent van het plaatselijke kerkkoor.

Na haar huwelijk kwam zij elders te wonen maar kwam uiteraard nog vaak bij haar ouders.

Op een keer hoorde zij dat het kerkkoor van haar vader een speciale uitvoering zou geven en besloot zij daar met haar gezin naar toe te gaan.

Haar zoontje Bart, toen zes jaar oud, vond het geweldig dat zijn opa het middelpunt vormde van de gebeurtenis. Hij probeerde de aandacht van opa te trekken door naar hem te zwaaien, maar opa was zo druk met het dirigeren van zowel het koor als de aanwezigen in de kerk die ook mee mochten zingen dat hij zijn kleinzoon niet in de gaten had. Iedereen zong uit volle borst op aanwijzingen van Opa, maar dat kon Bart niet bekoren. Met verdriet in zijn stemmetje zei hij tegen zijn moeder: "Opa zwaait naar iedereen, behalve naar mij!"

VOORAANKONDIGING

Zondag 12 september vindt de Regiodag van alle afdelingen van onze geloofsgemeenschap in Twente en de Achterhoek bij ons in Varsseveld plaats. Er is door het bestuur een zeer boeiend programma opgesteld dat in de Eendracht van september zal worden gepubliceerd. Wel kunnen wij alvast zeggen dat het geen hele zondag meer zal duren, maar om ca 13.00 uur zal zijn afgelopen.

EVEN IETS RECHT ZETTEN

In de Eendracht van juni bedankte ik allen die er aan meewerken dat de Eendracht iedere maand weer netjes verschijnt. Bij hen die de Eendracht verzendklaar maken ben ik echter een naam vergeten, namelijk die van Betsie Sturris-Heijink. Ook aan haar mijn dank, vergezeld door mijn verontschuldiging.

RAAD VAN KERKEN NEDERLAND

Zoals u misschien uit 'Ruimte' hebt vernomen is er landelijk binnen onze geloofsgemeenschap een discussie gaande over een volwaardige toetreding tot de landelijke Raad van Kerken. Inmiddels is er een tussenrapportage verschenen waarin de diverse standpunten worden weergegeven. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, gelieve u met mij contact op te nemen.

TENSLOTTE,

ben ik mevrouw Angélique Niks-van Oosten bijzonder dankbaar dat zij gedurende mijn afwezigheid de afdeling op zo'n voortreffelijke wijze heeft gediend. Ook een woord van dank aan het secretariaat in de persoon van Willy Nijhof en aan Yvonne Striekwold voor de vervanging bij het schoolwerk.

De strijd om het Europees voetbalkampioenschap heeft ons de afgelopen maand weer een paar oude wijsheden getoond.

Allereerst, dat eendracht macht is en dat een eendrachtig team zonder sterspelers, het verder kan schoppen dan een team met sterspelers dat geen hechte eenheid vormt. Voorts, dat een bal rond is. Hetgeen ons zeggen wil, dat er altijd vele mogelijkheden zijn en dat je nooit iets kunt uitsluiten. En hou nooit wonderen voor onmogelijk. Tenslotte: dat ook de woorden van Jezus hier weer opgaan: " De eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten de eersten."

Rest mij u nog een mooie zomer toe te wensen, met een hartelijke groet aan u allen,

A.M.J. Meijer.

HOLLINGSTEDT NIEUWS

Maandag 12 juli willen we, voordat iedereen op vakantie gaat, met allen die zich voor de uitwisseling van dit jaar hebben opgegeven nog een keer bij elkaar komen om alles nog even duidelijk door te spreken. Plaats: de Eendracht, Beatrixstraat 1a, aanvang 19.30 uur.

Het Hollingstedt comité: Janny Nijnhof, Joke Jansen, Rikie en Wim Tannemaat en Tonnie Kraan.



GEOLOFSBELIJDENIS

Tijdens de afgelopen Paasdienst legden vijf jonge mensen een door hen zelf geschreven geloofsbelijdenis af. Een indrukwekkende gebeurtenis. Met zijn toestemming laten wij deze maand de belijdenis van Ivo Groot Wassink volgen.

"Ik geloof dat er meer is dan mijn ogen kunnen zien en mijn oren kunnen horen.

Ik geloof dat God niet in de hemel is, maar dat in ieder mens iets van God zit en dat hij dichterbij is dan we denken.

Ik geloof dat alles wat op godsdienstig gebied wordt gezegd in overeenstemming moet zijn dat de mensen zo met anderen omgaan, zoals ze ook zelf behandeld willen worden.

Ik geloof dat ik vrij ben mijn godsdienstige ideeën te toetsen met mijn gevoel en mijn verstand."

DANKGEBED

God, gij hebt ons gezegd: 'Vraagt en gij zult verkrijgen.'

Daarom vragen wij u nu, God, leer ons bidden, want het is vaak zo moeilijk om dit goed te doen. We vergeten het zo gemakkelijk, of kunnen geen woorden vinden om U te bereiken.

't Lijkt soms wel of u verhuisd bent en wij uw adres kwijt zijn!

Maar vandaag God, wil ik u danken voor ons zó gewone, maar toch zo bijzondere bestaan.

Want door Uw liefde kunnen wij het verdriet én de vreugde aan.

Ik wil U danken voor de wijsheid die in ieder mens woont.

Ik wil U danken voor de zon, de maan en de sterren.

Ik wil U danken voor de pracht in de natuur. Zij schenkt ons zóveel heilende kracht.

Zij is uw vuur.

Dank U God, voor de liefdevolle mensen om ons heen, die vanuit Jezus' woordenbegrip, warmte en steun schenken.

Zo vormen wij samen één groot geheel.

Ik dank U God, dat wij altijd op U kunnen bouwen en mogen leren

daarop te vertrouwen.

Geloof, hoop en liefde; daarmee kunnen wij varen op de woelige zee van het leven.

God ik dank U hiervoor; wij gaan met U mee, amen.

Dit gebed werd geschreven en tijdens de afgelopen Paasdienst uitgesproken door

Engelien Veerbeek- te Vruchte.

IN GESPREK MET ...

Ina ter Maat-Tuenter:

'De kring vergroten'

Ina ter Maat trad in maart aan als bestuurslid. De 43-jarige wil in de zes jaar dat ze onze NPB helpt leiden vooral slagvaardig bezig zijn. Dat past het best bij haar karakter. Ze ziet het als een uitdaging om naast het maken van de notulen de anonieme 'middengroep' wat meer bij de kerk te betrekken. Daarvoor wil ze een aparte avond organiseren.

Ina groeide op in Westendorp als 'dochter van badmeester Tuenter'. Dat feit -enig kind van een markante en dominante persoonlijkheid- vormde haar vrij sterk. Pas op haar 16e groeide het besef dat ze zelf ook een persoonlijkheid kon zijn. Ina is in het dagelijks leven administratief werkzaam op de dierenartsenpraktijk De Oude IJssel en 'doet' daar ook de telefoondienst en de planning voor de landbouwhuisdieren. Daarnaast is ze moeder van Jelle (9) en echtgenote van Gertie.

Wat was jouw motivatie om bestuurslid te worden?

Ik voel me betrokken bij het vrijzinnige en wilde ook wel eens een bestuur van binnenuit bekijken. Zelf ervaren hoe dat reilt en zeilt. Na wat spanningen in het begin vind ik dat het nu lekker loopt. We moeten elkaar alleen duidelijker zeggen waar het op staat. Soms sparen we te veel de kool en de geit omwille van de lieve vrede.

Wat betekent vrijzinnigheid voor jou?

De medemens bekijken zoals hij of zij is en niet oordelen op grond van geloof; niet vastzitten aan strakke kaders. Toch kost het me wel moeite om onbevangen om te gaan met mensen die op grond van hun geloof bepaalde dingen doen of laten. Als je zelf probeert vrijzinnig in het leven te staan, valt religieuze bekrompenheid van een ander soms zwaar.

Ben je zelf kerkelijk opgevoed?

Niet echt. Ik wist natuurlijk dat mijn ouders Hervormd waren en later bij de NPB kwamen. Daardoor kwam ik ook in contact met de witte kerk. De gerichte religieuze vorming kwam van de zondagschool van de Hervormde Kerk, waar ik samen met twee vriendinnen naar toe ging. Ook ging ik met hen soms mee naar de Gereformeerde Kerk. Nu zal ik ze eens bij ons uitnodigen.

Moeten we religie persoonlijk uitdragen?

Ik geloof niet dat mij dat ligt, maar ik denk wel dat het helpt. Als je bij een dienst zelf vrienden, familie of bekenden uitnodigt, geeft dat allicht meer kerkvulling dan via de Eendracht of via een aanplakbiljet. We mogen er inderdaad wel meer voor staan dat we vrijzinnig zijn en dat dat iets moois is. Vooral de bijzondere diensten en de lezingen lenen zich goed voor uitnodigen.

Krijg je de middengroep zo ook te pakken?

Die groep van zo'n 25 tot 50 jaar ligt inderdaad lastig. Die hebben zoveel om handen, dat de kerk daar nauwelijks inpast. Vaak is de zondagmorgen de enige morgen voor het gezin. Toch denk ik dat er wel behoefte is aan geestelijke verdieping. Misschien moeten we die groep uit ons ledenbestand eens op een aparte avond uitnodigen met een speciaal programma.

Zou je zelf gaan als je geen bestuurslid was?

Een moeilijke vraag. Soms ben je zo druk dat je geen behoefte hebt aan nieuwe dingen; eerder aan minder. Anderzijds zijn er momenten dat je er wel ontvankelijk voor bent. En aangezien ik voorstander ben van kernelijk vernieuwen, denk ik dat ik wel zou gaan. We moeten het als NPB gewoon blijven proberen.

Biedt napraten met koffie een goed handvat?

Natuurlijk; dat is informeel en spreekt veel mensen aan. Je hebt als kerkbezoeker zelf de keuze: via de voordeur naar huis of via de achterdeur naar de koffie. Als bestuurder ben ik er wat dubbel in. Je voelt het iets meer als een verplichting om er bij te zijn. Soms past dat gewoon niet.

Wat vind je een recente plezierige ontwikkeling?

Dat mijn vriendin er via een proces in slaagde de geiten-wollen-sokken-cultuur bij Pleegzorg Nederland te doorbreken.

Dat leidde ertoe dat haar zoontje, waar ze al vanaf het prille begin voor zorgt, nu weer bij haar terug is. Positief, maar op een heel ander vlak, vind ik dat het CDA nu zegt dat er meer wegen moeten komen. Die duizenden auto's die stilstaan in files. Wat kost dat allemaal niet aan geld en vervuiling?

Wat zijn jouw hobby's en die van Gertie?

Voor mij zijn het handwerken, naaien en tuinieren. Gertie is vooral bezig met zijn schapen. Daar kun je veel tijd in kwijt, maar het is altijd rustgevend. Samen hebben we de caravan. Die staat in Renesse en daar gaan we veel naar toe. Lekker uitwaaien. Beide zouden we iets meer aan sport moeten doen, maar dat schiet er op het moment bijin. Verder lucht het me op dat m'n moeder besloten heeft een seniorenwoning te gaan zoeken. Dat neemt bij mij als enig kind toch wel druk weg.

HB

ZONDAGSSCHOOL

Zondag 13 juni was het weer zover. Ons jaarlijkse uitstapje. Deze keer hadden we weer voor een uitstapje gekozen buiten de gemeentegrenzen. We gingen zelfs buiten de Nederlandse grenzen. We zijn naar Xanten geweest. Om half 11 verzamelden we bij de Eendracht en vertrokken we met drie auto's richting Duitsland.

Na een klein uurtje rijden kwamen we daar aan. Binnen de poort wachtten we op onze gids. Een hele aardige mevrouw die alles perfect uitlegde naar de kinderen toe. We kregen van alles te zien en kwamen er achter dat de Romeinen hun tijd al ver vooruit waren. Zij hadden al vloerverwarming en riolering. Na de picknick mochten de kinderen een wasbord maken, waarop elk een eigen creatie in de was mocht tekenen.

Rond half drie ging het naar de geheel vernieuwde houten speeltuin. We hadden onderling afgesproken rond kwart over vier weer in Varsseveld te zijn, maar toen we om vier uur eindelijk de kinderen uit de speeltuin hadden (zij wilden nog wel een uur blijven), was dat natuurlijk niet meer te redden. Het was een leuke gezellige dag waar volgens mij de kinderen ook erg van hebben genoten.

Erna.

Zondag 22 augustus gaan we weer beginnen met de zondagsschool. Dit zal een 'open zondagsschool' zijn.

Ouders mogen komen kijken wat we zoal doen tijdens ons anderhalf uur en ook nieuwe kinderen (en hun ouders) nodigen we van harte uit deze morgen te komen kijken. Tevens zullen we dan ook onze activiteiten bespreken van de buitendag van 12 september waar ook wij onze medewerking aan zullen verlenen.

LEZINGEN HERFST/WINTER 2004/2005

Tenzij anders vermeld worden deze lezingen gehouden in de grote zaal van de Eendracht, Beatrixstraat 1a en vangen aan om 20.00 uur.

De toegangsprijs is € 6,50 inclusief koffie/thee.

Dinsdag 19 oktober	'Je ouders op je schouders', door Ed Nissink.
Dinsdag 31 oktober	Jubileumdienst m.m.v. het zangkwartet met harp "Fontana Divoce", bestaande uit: Irma ten Brinke, Mieke Doeschot, Daphne Wassink, Angela Andáy en Maaïke Bosscher.
Dinsdag 23 november	'Bijna-dood-ervaringen, door Dr Pim van Lommel, cardioloog.
Dinsdag 18 januari 2005	'Wat kan Haptonomie voor u betekenen?'. Door mevrouw M. de Weerd.
Dinsdag 8 maart 2005	'De motieven en hun betekenis in de schilderijen van Marc Chagall', door mevr. Ds E.W.H. Laman Trip-Kleinstarink. (in de datum kan nog een wijziging komen)
Dinsdag 22 maart 2005	'Het wonder van vergeving', door Willem Glaudemans.

EEN GESLAAGDE AVOND

Lekkere versnaperingen, een idyllische locatie, mooi weer, maar bovenal veel gezelligheid waren de ingrediënten voor een geslaagde barbecue-avond bij de fam. Beunk. Op maandagavond 28 juni j.l. kwamen

de jongelui van de
jeugdclub en de
NPB-cursisten van
het afgelopen sei-
zoen bijeen om de
vakantie in te luiden.
Ook August Meijer,
Angelique Niks,
gastheer Henk
Beunk en ondergete-
kende genoten mee.
Naast gegeten en ge-
dronken, werd er
veel gelachen, ge-
voetbald, en nage-
kaart...

*Roy Wolsink, Geert Jan Beunk, Sabrina ter Horst, Stefan Wisselink,
Annet Duitshof, August Meijer en Angelique Niks.*

Na de hamburgers, salades en stokbrood, zorgde enig geestelijk voedsel voor een filosofisch karakter bij een prachtige zonsondergang. Of zou het de invloed van de wijn zijn?

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond, maar ook op een bijzonder seizoen, samen met de jeugd. Hopelijk hebben we ook na het komende jaar weer een reden om het werken en leven met deze geweldige jongemensen met een warm hart en een goed gevoel te mogen vieren. Tijdens

De "rijpere"jongelui: August Meijer, Annet Duitshof, Angelique Niks en Henk Beunk.

de vakantieperiode gaan we gewoon door met de tweewekelijkse samenkomsten bij mij thuis.

Ook in deze weken valt er ongetwijfeld veel te bepraten. Het is inmiddels uitgegroeid tot zo'n gezellig stel (waarin we een welkome aanvulling van twee heren hebben gekregen), dat we elkaar toch niet tot september kunnen missen. Allemaal een fijne vakantie toegewenst!

Marjan H

JEUGDCLUB NAAR ROTTERDAM

Met onze jeugdclub onder leiding van Marjan Hengeveld zijn wij (Caressa, Chenin, Nadieh, Sabrine, Sharon, Ben, Roy en ik) vrijdag 2 juli jl. naar pension Maaszicht in Rotterdam geweest. Dit is een opvangcentrum voor thuis- en daklozen. Er wonen gemiddeld zo'n 30 jongeren tussen de 17 en 23 jaar. Ze hebben allemaal een eigen kamer in het voormalige klooster aan de Walenburgerweg en gaan overdag bijna allemaal werken, o.a. in de haven en in het eigen restaurant van Maaszicht. De leiding is strak en als de 24 jongens en 6 meisjes die er nu zijn niet mee willen werken, staan ze letterlijk weer op straat. Mevr. Joke Curvers legde ons uit dat zo'n 70 % van de jongeren die Maaszicht doorlopen weer een normaal leven gaat leiden. Ze had haar praatje echter wel een beetje meer op ons af mogen stemmen. Tijdens het 'borreluur' (elke vrijdag van 4 tot 5) konden we zelf ook met de jongeren praten en raakte Roy Semmelink in een pittige discussie over de voetbal-kwaliteiten van Feyenoord. Op weg naar huis raakten we elkaar nog kwijt, maar dat kwam geloof ik vooral omdat mijn vader even een verkeersbord over het hoofd zag.

Geert Jan Beunk



Wat is natuur toch wonderlijk

*Begin april zie ik een vogeltje
Naar binnen gaan in onze nestkast.
Door een gat, rond als een kogeltje,
Krijgen wij een mees als gast.*

*Het meesje begint al gauw te paren
En beurtelings komt men aangevlogen
Met takjes, veertjes en ook haren.
Er ontstaat een kunstwerk! Ongelogen!*

*Daarna wordt het ogenschijnlijk stil,
Maar na verloop van krap een maand
Blijkt mama mees niet aan de pil.
Wij hebben haar zelfs dood gewaand.*

*Het tegendeel blijkt waar te zijn.
Zonder naar les of school te gaan
Starten ze de juiste "voedseltrein",
Steeds sneller vliegen ze af en aan.*

*Zo zie je: je hoeft niet naar school te
gaan*

*Om de weg te vinden in je bestaan.
Ook zonder school of goede baan
Kun je beslist de wereld aan.*

*Wat is natuur toch wonderlijk,
Gods schepping toch uitzonderlijk.
Elk schepsel draagt nadrukkelijk
Gods stempel en is verrukkelijk.*

Jos Wijnen.

HERSENPRIKKELS

De oplossing van de vorige kruiswoordpuzzel was “Utrecht”.

Als u deze puzzel heeft opgelost gebruikt u de letters op de plaatsen 1, 2, 6, 9, 13, 15, 16, 20, 26, 36, 40, 45 en 47 om een woord te maken.

HORIZONTAAL

1. geborduurde rand
7. koekje
13. plechtige inkomst
14. bedekte spot
15. zelfzuchtige
16. metaal
17. vreemde munt
18. uniform
19. een zekere
20. molentrechter
22. helder
24. gifslang
25. vogelnaam
26. idool
30. Italiaanse deegwaar
34. machinaal breisel
36. operatiemesje
37. golfterm
38. kleinood
39. armoedig huisje
40. werelddeel
42. soldatenkost
44. vrachtrijder
45. zaniken
46. schildhouder
47. vuilnishoop

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
13								14				
15								16				
17				18						19		
20			21				22		23			
24								25				
26	27	28		29				30		31	32	33
34					35		36					
37				38						39		
40			41				42		43			
44							45					
46							47					

VERTIKAAL

1. feest(dag)
2. griezel
3. high
4. vlekkenwater
5. schaaldier
6. onkruid
7. zeeboezem
8. tuinhuisje
9. kledingstuk
10. berouw
11. jongeling
12. godin van de maan
21. bordeauxwijn
23. palmriet
26. schriftelijke verklaring
27. ongetrouwde adellijke dame
28. gillen
29. pellen
30. groot gebouw
31. menigte
32. leidse
33. voorkomend

35. veelal rond gebak
36. voorlopige stelling (wiskunde)
41. familielid
43. vogelbek

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



Voorganger:

Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld,
(0315) 24 20 80, meijerpaumen@zonnet.nl

Secretariaat:

N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2^b, 7065 AH Sinderen,
(0315) 24 12 06, willynijhof@planet.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

B.H. Kraan, Zelheweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85

Verenigingszaal:

"De Eendracht", Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Penningmeester/administrateur:

Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld,
(0315) 24 21 36, g.j.hengeveld@freeler.nl

Gironummer:

846569 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Bankrekeningen:

Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265.
Allen staan t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Website: www.xs4all.nl/~nnpb

E-mail-adres: nnpb@xs4all.nl

Vrouwenclubs:

Voor I: Mw. D. Vrieze-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75,

Voor II: Mw. M. Jansen-Zeeplat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18

60+ Club:

Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 24 40 49, info@nijhof-keukens.nl

Verzorging "Eendracht":

Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp,
(0315) 29 85 59, digirini@xs4all.nl

Verzendklaar maken:

Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN Westendorp,
(0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake, Hr. G.H. Schepers,
Mw. D. ten Brinke-Rougoor en Mw. J.C. Sturris-Heijink.

Kopij adressen en redactie:

Rinus Luijmes (zie **Verzorging "Eendracht"**), ds. A.M.J. Meijer (zie **Voorganger**),
H. Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@euronet.nl.

Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, erna@fam-wolsink.myweb.nl en
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. 0315 717542

NPB-Koor secretariaat:

Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

Autodienst:

zie: **Secretariaat**

Cassettedienst:

Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55

Juli/Augustus 2004

- Zondag
4 juli Geen dienst.
- Vrijdag
9 juli Ds A.M.J. Meijer, Weeksluiting in de Bettekamp.
- Zondag
11 juli 10.00 uur Ds A.M.J. Meijer, thema: "Durf een nieuwe weg in te slaan"; bij Hand. 5:38,39. Na afloop nog een gezellig zomers samenzijn met koffie of thee.
- Zondag
18 juli 10.00 uur Ds A.M.J. Meijer, thema: 'Wanneer gaan we te ver?' bij Marcus 3:28-39. Na afloop van de dienst is er koffie in de Eendracht.
- Op de zondagen 25 juli, 1 augustus en 8 augustus is er geen dienst.
- Zondag
15 augustus 9.45 uur, NPB-dienst in het tijdelijk onderkomen van 'Den Es'in Ulft. Ds A.M.J. Meijer, thema: 'De kracht van het vergeven', bij Matth. 7: 6-12
- Vrijdag
20 augustus 16.30 uur: weeksluiting in de Bettekamp; Ds A.M.J. Meijer.
- Zondag
22 augustus 10.00 uur: ds A.M.J. Meijer, thema: " , Wat is geloven?", bij Jacobus : 2-8-24. Gelijktijdig zondagsschool in de Eendracht. Na afloop van de dienst staat de koffie klaar.
- Zondag
27 augustus 10.00 uur, Ds A.M.J. Meijer, thema: 'Je moet het wel willen zien', bij Marcus 10: 46-52. Na afloop van de dienst staat de koffie klaar!
- Zondag
5 september Geen dienst.
- Zondag
12 september 10.00 uur Regiodag (Twente-Achterhoek) bij ons in de kerk en de Eendracht.