

73<sup>ste</sup> Jaargang

No. 554

Juli/Aug 2007

### **IN DIT NUMMER O.A.:**

Verlag extra algemene ledenvergadering 28 juni	12
Dakpannen te koop	15
Uitnodiging Regio Buitendag te Markelo	22

### **SCHONE SCHIJN**

Eén van mijn favoriete televisiesoaps is de humoristische Engelse serie waarin een dame er zich alles aan gelegen laat liggen om belangrijker over te komen dan ze in werkelijkheid is.

Sommige afleveringen heb ik al diverse malen gezien, maar iedere keer moet ik er, ondanks de plaatsvervangende schaamte die zich van mij meester maakt, onbedaarlijk om lachen. Het wordt voortreffelijk gespeeld en de situaties zijn natuurlijk zwaar aangezet, maar in de kern houdt deze serie ons een spiegel voor.

We leven in een samenleving waarin het uiterlijke een overheersende rol speelt en het innerlijk nog slechts bijzaak is. Veel mensen lopen met dikke maskers rond. Ook de beeldvorming over onze samenleving is dankzij de reclame en propaganda aan de rooskleurige kant.

De tragische kant van dit verschijnsel is, dat veel mensen op den duur in



*Ik zie mezelf toch niet...?*

het masker dat zij opzetten zelf zijn gaan geloven en hun ware zelf daarbij kwijt zijn geraakt. Men leeft geheel in, zoals de beroemde psycholoog S. Freud het ooit aanduidde, in zijn/haar 'über-ich'. En aangezien deze maskerade in de regel niet wordt doorgeprikt en men er zelfs maatschappelijk voordeel mee kan behalen wordt dit spel met overgave gespeeld.

Wie dit spel van de gebakken lucht het best speelt, komt schijnbaar in eerste instantie het verst. Dit verschijnsel is niet nieuw. In 1 Koningen 18, staat het prachtige verhaal van koning Achab die zich heeft laten omringen door Baäl-priesters in mooie gewaden en beschikkend over ingewikkelde rituelen, dansen en bezweringsformules. Daarmee zullen zij wel even zorgen dat het na een jarenlange periode van droogte weer zal gaan regenen.

De profeet Elia moet het tegen al die potsenmakers opnemen. Ondanks al hun spektakel valt er echter geen druppel uit de hemel. Als de eenvoudig geklede en zich bescheiden gedragende Elia aan de beurt is knielt hij, bidt tot God en laat het altaartje met wat hout en



graan zelfs besprenkelen met water. Even later verschijnt er een wolk aan de hemel, waaruit een bliksemstraal komt en het offervuur wordt ontstoken. Direct daarna breekt er een stortregen los.

Dit prachtige bijbel verhaal illustreert dat het uiteindelijk de innerlijke intentie is, die iets tot stand brengt dat van blijvende waarde is en dat uiterlijke poespas voor het moment wel leuk is maar tot niets leidt. Ik vertel het dan ook graag aan de jongelui op de scholen en geef ze daarbij altijd nog aan dat in de taal van de bijbel, het Hebreeuws, er twee woorden zijn voor 'profeet'.

Het één is: 'Nebiin' en het ander: Mesjoega. Een 'Nebiin' is een echte profeet die de mensen dient en ze op het rechte pad wijst. Een Nebiin is niet altijd geliefd, omdat de mensen de waarheid niet zo graag horen. Een Mesjoega is een valse profeet. Die praat de mensen naar de mond en is alleen op zijn eigen belang uit.

Van dat laatste woord is ons Nederlandse woord ‘mesjoche’ (vreemd, gek, halfgaar) afgeleid.

De vraag, waar wij ons voor gesteld zien, is deze: wat zit er achter het masker van deze tijd en de hedendaagse mens? Zijn de valse woorden en daden van onze dagen de weergave van de essentiële mens? Ik geloof dat wij ons door de maskers niet moeten laten bedriegen. We moeten trachten door te dringen tot in de mens die het draagt; dus: tot onszelf.

Een van de bekendste spreuken uit de Griekse oudheid is: ‘gnôthi seauton’, het ‘ken uzelf’. Dit noopt ons tot bescheidenheid maar is het begin van de wijsheid. Willen we de waardigheid van de mens de haar toekomende plaats zien innemen, dan zullen wij tot onszelf moeten komen. Daarbij de woorden van Paulus in gedachten houden:

*‘Weten jullie niet dat jullie Gods tempel zijn  
en dat Gods Geest in jullie woont’.*

Die wetenschap moet ons meer dan genoeg zijn. Dan is iedere ‘schone schijn’ overbodig. Het aardige daarvan is, dat hij die zijn eigen masker heeft afgenomen en in alle kwetsbaarheid durft te leven, helder doorziet wat ‘echt’ is en ‘gebakken lucht’. Soms tot ergernis maar ook vaak tot zijn vermaak.

A.M.J. Meijer

## **BERICHTEN UIT DE AFDELING**

### **WIJ GEDENKEN**

Op zaterdag 26 mei 2007 overleed op 68-jarige leeftijd de heer

*Herman Schuurman*

Tijdens de afscheidsdienst luisterden we naar de prachtige woorden van Esther, gevolgd door het mooie trompetspel van Anne. Beide kleindochters van Herman en Narda. Uit de woorden en de muziek klonk warmte, emotie, verbondenheid en liefde voor hun opa.

Herman werd op 22 juni 1938 geboren te huize “Smees”, aan de Oostelijke Noorderbroekweg 2, te Varsseveld. Samen met zijn oudere zus Willemien groeide hij op. Herman werd opgeleid tot timmerman en houtbewerker. Hij leerde Narda Maatkamp kennen, zijn grote liefde.

Zij trouwden op 5 juni 1958 en kregen twee dochters en een zoon.  
Zij vormden een harmonieus gezin.

Van 1995- 2001 nam hij samen met Narda het kosterschap van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB over. Een veelomvattende taak. Voor onze kerk heeft Herman veel gedaan! Samen met vrijwilligers werd o.a. de vloer gerenoveerd, de banken bekleed en kasten in de keuken van "De Eendracht" gemaakt. Hij ging weloverwogen te werk en zijn creativiteit kwam goed van pas. Zo maakte hij van de oude kerkbanken twee prachtige kandelaars en de sokkel voor het doopvont.

Boven de rouwbrief lazen we:

*"Het is niet de grootheid van het talent.*

*Maar de liefde en de inzet waarmee men bezig is".*

De inzet van Herman was groot en hij deed dit - samen met Narda - met veel liefde. Voor zijn kinderen was Herman een fijne vader en met zijn kleinkinderen had hij veel plezier. Herman was een vriendelijke, hardwerkende, rustige, soms wat stille man. Hij was prettig in de omgang, had gevoel voor humor en was sociaal betrokken. Hij voelde zich sterk betrokken bij alles wat groeide en bloeide. Een echt natuurmens.

Op 1 mei werd hij opgenomen in het ziekenhuis en al spoedig bleek dat Herman niet beter zou worden. In de weken die daarop volgden ging zijn gezondheid sterk achteruit. De laatste tien dagen van zijn leven was hij thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving. Hij was hier zeer dankbaar voor.

Tijdens één van mijn bezoeken zei hij: "Ik heb een fijn leven gehad, dit had nog wel langer mogen duren, maar het is niet anders, het is goed zo". Herman vertrouwde er op dat het goed zou komen na dit aardse leven. Omringd door liefdevolle zorg is hij in de nacht van vrijdag op zaterdag 26 mei in alle rust gestorven.

Moge wij ons getroost weten dat de dood slechts de poort ontsluit tussen het aardse leven en het hiernamaals.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Angelique Niks-van Oosten

-----

Op woensdag 27 juni 2007 overleed op 83-jarige leeftijd mevrouw

***Willemina Arendina Kreeftenberg - Bussink***

Mineke Bussink werd op 19 april 1924 op "De Koldenmorgen", aan de Kolweg 4 op de Heelweg geboren, waar zij samen met haar twee broers Gerhard en Arie op groeide. Na de lagere school bezocht zij de huishoudschool. Vervolgens ging zij werken bij Vossers van Rougoor voor "vijftig gulden" per jaar en een paar klompen!

Mineke was 22 jaar oud toen haar broer Arie op 16-jarige leeftijd overleed en twee dagen later stierf haar moeder. Haar eerste grote verdriet in haar jonge leven, terwijl zij op het punt stond te trouwen met Herman Kreeftenberg. Mineke en Herman kregen twee zonen, Arie en Gert.

De kinderen trouwden en er kwamen kleinkinderen. De oudste kleinkinderen logeerden regelmatig bij opa en oma Kreeftenberg en trokken er op uit met paard en wagen of de ponykar. Op 18 juli 2000 moest zij afscheid nemen van haar man Herman. Een verdrietige tijd met een nieuw dieptepunt in haar leven. Toch was Mineke in staat haar leven weer op te pakken met veel energie. Zij genoot ten volle van haar kleinzonen Tom en Harm. Na een kort ziekbed overleed op 29 oktober 2005 haar zoon Arie. Dit verlies gaf opnieuw veel verdriet, maar zij was een vrouw die geestelijk sterk was.

Zij was sociaal betrokken en onderhield haar contacten goed. Zo was zij lid van "De Soos" op de Heelweg en had de functie van voorzitter en later van secretaris. Zij bezocht trouw de bijeenkomsten van de "Plattelandsvrouwen" te Varsseveld en deed mee aan bewegen voor ouderen. Tot voor kort kwamen de "vijf vriendinnen" van de huishoudschool nog wekelijks bij elkaar. Een hechte vriendschap van zo'n 70 jaar! Mineke volgde veel televisieprogramma's en wist alles over voetbal. Zelf reed zij in haar autootje nog overal naar toe.

Mineke was een hartelijke, gastvrije, vriendelijke, lieve, dankbare vrouw. Zij bleef graag op de hoogte van alle nieuwtjes. Zij genoot van het goede in het leven, was dol op lekkere dingen en genoot daar zichtbaar van! Mineke was een goede moeder en een fijne oma. Met vreugde keek zij uit naar de komst van haar eerste achterkleinkind.

Helaas mocht zij dit niet meer meemaken. Op woensdag 27 juni is zij na een welbested leven, waarin zij verdriet én vreugde heeft gekend, geheel onverwacht overleden.

Moge wij ons getroost weten dat de Schepper haar heeft opgenomen in zijn huis van licht en liefde.

Wij wensen haar familie en allen die om haar heengaan treuren veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Angelique Niks-van Oosten

=====

Donderdag 5 juli 2007 overleed op 78-jarige leeftijd

***Gerda Johanna Zweerink - Gemmink,***

Een kleine vijf jaar heb ik met Gerrie intensief samengewerkt. In de eerste tijd was zij voor mij een waardevolle vraagbaak voor de gang van zaken bij de diensten. Een beetje dollen of een vreemd voorval kon Gerrie wel waarderen. Ze was niet iemand van de uitbundige lach, maar wanneer er ze ergens plezier om had, vertoonde zij een soort van zichtbare binnenpret.

Als vrouw alleen het beheer van de kerk, de gebouwen en de vele activiteiten die er plaatsvonden onder controle houden, vereist een scherp inzicht en organisatietalent. Ondanks de hoge werkdruk die soms op haar afkwam bleef zij altijd rustig. Op het beslissende moment was alles voor elkaar. Voor die goede samenwerking die ik met haar heb mogen hebben zal ik haar altijd dankbaar blijven.

Gerrie werd geboren en groeide op, samen met nog drie zusters en één broer op 'het Hiddink' aan een weggetje dat de naam droeg van 't Doester Stêge'. Iets achter, wat thans de Eikenlaan is. Haar ouders hadden daar een gemengd boeren bedrijf. Na de lagere school heeft zij, in de oorlogsjaren, de vierjarige MULO in drie jaar doorlopen en met het behalen van een diploma afgesloten.

In alles wat ze deed was ze nauwgezet en zorgvuldig. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de plaatselijke bureauhouder van de distributiebonnen, de heer Klanderman, Gerrie verkoos om hem in de laatste oorlogsjaren bij te staan in dit verantwoordelijke werk. Vervolgens was zij werkzaam op de administratie van de Coöperatie. Daar was ook een zekere Johan Zweerink werkzaam en zo vonden Gerrie en Johan elkaar.

In 1955 vond het huwelijk plaats en trokken zij in op het Hiddink waar enige jaren later Henk het levenslicht zag. Het was een goed huwelijk.

Beiden respecteerden elkaar. Aan Gerrie had Henk een zorgzame, lieve en begripvolle moeder.

In 1967 verhuisde het gezin naar de Wesselstraat. Johan runde daar de boerderij terwijl Gerrie het toezicht op de kippen en de eieren op zich nam. Ook maatschappelijk zette Gerrie haar kwaliteiten in. Vele jaren heeft zij de administratie bijgehouden van de Sjoelclub en de Gymclub. Bijna vijftientig jaar was zij lid van de vrouwenclub van onze afdeling. Eén keer per jaar trok zij samen met haar zusters er een dag op uit. De Zussendag!

Toen in 1979 onze kerk om een kosters echtpaar verlegen zat meldden Johan en Gerrie zich aan en werden aangesteld. Helaas hebben zij dit werk maar twee jaar samen mogen doen, want in 1981 overleed Johan. Gerrie stond er toen alleen voor. Blijmoedig heeft zij deze zware taak, met veel onregelmatige werktijden, zeventien jaar lang vervuld. Gerrie beschikte over het vermogen op een prettige manier met iedereen goed te kunnen opschieten.

En dat waren heel veel verschillende mensen en groepen van mensen. De laatste jaren nam haar vitaliteit zichtbaar af. Veel steun mocht zij hierbij ondervinden van haar zusters. Wij wensen Henk, Carin, de kleinzoons Martijn en Bart en haar zusters Mien en Willy sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

A.M.J. Meijer.

\*\*\*\*\*

Op woensdag 11 juli overleed op 75-jarige leeftijd mevrouw

***Bertha Hendrika Tuenter - Klein Willink***

Haar 'in memoriam' zal in de september-editie van 'de Eendracht' worden geplaatst.

**ZIEKEN EN HERSTELLENDEN**

In het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem waren afgelopen maand opgenomen, maar zijn thans weer thuis: mevr. W.A. Janssen-Schuurman en mevr. W. Wisselink-Bergwerf. Ook verbleef aldaar mevr. B.J. Weikamp-Bruijel maar zij is thans voor verder herstel opgenomen in St. Antonia te Terborg. Op dit ogenblik verblijven er volgens mijn gegevens geen leden in een van de ziekenhuizen.

## VERANTWOORDING GIFTEN

Persoonlijk mocht ik van dhr. N.N. €20,- in ontvangst nemen, mocht mevr. A. Niks-van Oosten mocht van N.N. €20,- en van N.N. €10,- in ontvangst nemen en mochten dames van de bezoekgroep van mevr. W.W €10,-, van N.N. €10,- en N.N. €15,- in ontvangst nemen. Voor al deze schenkingen onze hartelijke dank.

## BIJ DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAANDEN

Ingevolge een bestuursbesluit van september 1998 zullen er in de maanden juli en augustus minder kerkdiensten worden gehouden. Dit besluit is genomen op grond van de ervaring dat het kerkbezoek vooral in het midden van deze periode zeer gering was. Het is dus zaak om even goed op het kerkdiensten-rooster te kijken wanneer er in de komende maanden diensten zijn. Om dit te stimuleren, heeft het bestuur besloten bij de vier diensten steeds na afloop koffie te serveren.

Het thema van de dienst van **zondag 22 juli** luidt: “De mogelijkheid niet verdringen, de noodzakelijkheid niet ontkennen”. Daarmee wordt bedoeld: ‘We kunnen ons wel van alles voorstellen en denken dat we alles kunnen, maar als we onze eigen vermogens overschatten tuimelen we in een door onszelf gegraven kuil

**Zondag 12 augustus**, gaat de overdenking over de wijze raad om zoveel mogelijk afstand te nemen van wat er overal wordt beweerd.

**Zondag 19 augustus** is er weer de zomerdienst in ‘den Es’. Ook daarbij bent u van harte welkom. Tijdens de korte overdenking wil ik met u stilstaan bij wat we nu eigenlijk wérkelijk over de ander weten die wij kennen of hebben gekend.

**Zondag 26 augustus**, is er weer gewoon dienst in onze kerk en wil ik in de overdenking met u nadenken over de kunst om de dingen niet te zwaar op te vatten. Ons geloof kan ons juist helpen om de dingen juist niet zo absoluut te zien.



## UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Met de kinderen van groep 3-4 van de Leemvoortschool was ik bezig met de verhalen van Jozef in Egypte. Ze krijgen van mij dan altijd een blad met een aantal Egyptische hiërogliefen met daarbij de letters zoals wij ze gebruiken. Ze kunnen dan hun naam in hiërogliefen schrijven. Ik vertel er dan altijd bij dat deze tekeningentjes nog voor veel meer staan dan voor letterklanken. Dat ze soms hele woorden en zinnen betekenen. Ook vertel ik erbij dat in China en Japan men nog steeds op deze manier schrijft. Als voorbeeld tekende ik (wat ik toevallig wist) het Chinese teken voor vrouw op het bord. Vervolgens tekende ik nog zo'n zelfde teken er onder en vroeg: "Wat denken jullie dat dit betekent?" De kinderen riepen: "Twee vrouwen". "Nee," zei ik, "in het Chinese schrift betekent twee tekens voor vrouw: 'ruzie'." Waarop één van de meisjes vroeg: "En wat betekent dan twee tekens voor 'man'?"



Helaas moest ik op die vraag het antwoord schuldig blijven.

## EEN WOORD VAN DANK

Mevrouw Angelique Niks-van Oosten ben ik bijzonder dankbaar dat zij gedurende mijn vakantie de afdeling weer op zo'n voortreffelijke wijze heeft gediend.

Ook Mira Havekes-Jansen wil ik hierbij heel hartelijk bedanken voor de prachtige bloemstukken die zij de afgelopen jaren voor onze kerkdiensten heeft gemaakt. Altijd weer verrassend, kleurrijk en artistiek. Ik betreurt het ten zeerste dat zij besloten heeft hier mee op te houden.

## TENSLOTTE

Tijdens een overdenking van vorig jaar kwam de zin voor:

"Godsdienstig zijn is niet een kwestie van de Hemel willen bewegen, maar je door de Hemel laten bewegen." Dat zijn soms van die gedachten die me plotseling invallen. In de schriftjes waar ik deze invallen noot teer bevinden er zich talloze, waarvan de meeste nooit gebruikt zijn. Nu ik hier in Varsseveld nog maar enkele maanden voor u werkzaam zal zijn lijkt het mij goed om een aantal van deze 'invallen' te publiceren. Zie de Eendracht van september.

Rest mij u nog een mooie zomer toe te wensen, met een hartelijke groet aan u allen,

A.M.J. Meijer.

*Het leven gaat verder,  
maar wordt nooit meer zoals het was*

Getroffen zijn wij door uw warme belangstelling na het overlijden van mijn lieve man, onze allerliefste vader en opa

## Herman Schuurman

Uw medeleven, persoonlijk of schriftelijk tot uitdrukking gebracht, was voor mij en de kinderen een grote troost en zal voor ons een dankbare herinnering blijven.

Narda Schuurman-Maatkamp  
Kinderen en kleinkinderen

Varsseveld, juli 2007

### VAN DE BESTUURSTAFEL

Met verslagenheid ontvingen wij het bericht van het overlijden van

## *Gerrie Zweerink-Gemmink*

Zij was 17 jaar werkzaam als kosteres van onze kerk en beheerster van 'de Eendracht'

Wij zijn dankbaar voor alle inzet en betrokkenheid die zij getoond heeft.

Wij wensen Henk en Carin, de kinderen en verdere familie sterkte toe om dit verlies te dragen.

Bestuur en voorgangers  
Nederlandse Protestanten Bond  
Afdeling Varsseveld e.o.

## Vrijwilligerswerk

Als u vandaag of morgen eens langs ons witte kerkje loopt, kijk dan eens bij de pastorie naar boven: Het hele dak is vernieuwd.



Onder leiding van Jan Bussink is een groot aantal vrijwilligers een week bezig geweest om de oude dakpannen te vervangen door prachtig mooie blauwe pannen. Het was die dagen een drukte van belang en we kunnen en mogen niet anders zeggen dat er vreselijk veel werk is verzet. Gelukkig hebben zich nog meer vrijwilligers opgegeven voor al het werk dat (toch) nog gebeuren moet. We blijven op jullie rekenen, maar nu al vast:



**Heel hartelijk bedankt.**

## **Bestuurswijziging**

Naast dit erg positieve en leuke bericht moeten we tot onze spijt meedelen dat ons mede-bestuurslid mevr. J. Jansen- Van Campen om persoonlijke redenen zich genoodzaakt heeft gezien per onmiddellijke ingang ( 14 juni 2007) terug te treden uit het bestuur van onze afdeling.

Jammer, maar we respecteren uiteraard deze beslissing en willen Joke ook via dit bericht hartelijk dankzeggen voor het werk dat ze heeft verzet als bestuurslid, maar zeker ook als meelevend en meedenkend lid.

Ben Groenewold

## **Verslag van de extra algemene vergadering gehouden 28 juni j.l in de Eendracht.**

Deze vergadering is belegd i.v.m. de op handen zijnde fusie met de afd. Dinxperlo.

Om 19.30 uur opent voorzitter B. Groenewold de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom, ook de leden van de afd. Dinxperlo die deze avond aanwezig zijn.

De voorzitter leest de notulen van de alg. jaarvergadering van 21 maart 2007 voor.

Hierop komt een opmerking, dat er geen 8 sollicitanten maar 4 waren voor de vacature van voorganger.

Er is een aanvulling op de notulen betreffende het besprokene over het samengaan met de afd. Dinxperlo: Er is besloten, dat indien statuten wijzigingen noodzakelijk zijn en daardoor wederom de vertegenwoordiging van de gewone leden een beletsel zou zijn voor het nemen van de beslissing er diezelfde dag een tweede vergadering dient te worden uitgeschreven, zodat de besluiten kunnen worden genomen en de fusie gerealiseerd zal worden.

De stukken betreffende de fusie nota hebben bij dhr. J. Meerdink ter inzage gelegen, ze worden deze avond ook nog rondgedeeld. Er wordt een extra lees- cq. koffiepauze ingelast.

De fusie nota wordt besproken, met een wijziging van punt 10. Dit wordt nu: “De voorganger van de wijk Dinxperlo coördineert het Godsdiensonderwijs verzorgd door het Interkerkelijk Contact Dinxperlo. De voorganger is tevens lid van het Interkerkelijk Contact”.

Hierna wordt fusie nota unaniem aanvaard en ondertekend.

Mevr. van der Wijk en dhr. Klein Hesselink en het huidige bestuur van de afd. Varsseveld zullen het bestuur vormen van de afd. Varsseveld e.o.

Om de goedkeuring van de leden te krijgen voor statutenwijziging is helaas niet het benodigde aantal leden aanwezig. Er zal nog dezelfde avond een nieuwe vergadering worden uitgeschreven.

Op dezelfde avond om 20.30 uur wordt een tweede vergadering belegd. I. ter Maat leest de notulen van de vergadering van 19.30 voor.

In deze vergadering komt de statutenwijziging aan de orde. De naam zal worden veranderd, hiervoor moet er naar de notaris gestapt worden. De afd. Dinxperlo zal een wijk worden van Varsseveld. Door dhr. Meerdink is contact onderhouden met het hoofdbestuur in Zwolle over diverse de statutenwijziging. Vereiste schriftelijke goedkeuring is ontvangen. Wij zijn het niet eens met een tweetal punten in de landelijke statuten en zullen daarom statutenwijziging voorstellen. Wij zijn de grootste afdeling, willen op die punten zelf kunnen beslissen en hopen op steun van andere afdelingen betreffende wijzigingen van de landelijke statuten.

In het voorstel van onze statuten staat o.a. dat er de mogelijkheid is om iemand te benoemen tot erelid. Volgens de alg. vergadering is dit niet van deze tijd en zal deze passage worden geschrapt. Hierna worden de statuten goedgekeurd en vastgesteld en zal de stap naar de notaris worden gezet.

Vervolgens wordt het huishoudelijk reglement behandeld en goedgekeurd. Er wordt de vergadering toegezegd dat het bestuur van de afdeling uit een zo breed mogelijk afspiegeling van het ledenbestand zal bestaan uit verschillende hoeken van de vereniging.

Dhr. Meerdink wordt bedankt voor het vele werk dat hij heeft verzet om dit alles zo netjes op papier te krijgen.

In de rondvraag wordt toegezegd dat elk lid op aanvraag het huishoudelijk reglement en de statuten zal ontvangen. Daarnaast zullen ze op de website worden geplaatst. Hierna worden de notulen van deze vergadering behandeld.

20.45 uur wordt de vergadering gesloten met nadien nog een drankje op de goede afloop.

I. ter Maat-Tuenter

## Welkom leden Dinxperlo

*Nu de Algemene vergaderingen van zowel de afd. Dinxperlo en de afd. Varsseveld het samengaan van de beide afdelingen hebben goedgekeurd, is de afdeling Varsseveld en omstreken een feit geworden.*

Allen welkom in deze vernieuwde afdeling. We hopen dat we er ons allen thuis zullen voelen en zo onze geloofsgemeenschap levendig en actief zullen houden, waardoor hopelijk ons ledental zal gaan groeien. De Dinxperlose leden natuurlijk een bijzonder welkom, want voor jullie lijkt de verandering het grootste. Met nadruk zeggen we “lijkt”, want wij streven er naar om samen al het ons bekende te behouden. Joke van der Wijk en Johan Klein Hesselink hebben zitting genomen in het bestuur en zullen zo de belangen van de wijk Dinxperlo behartigen. In een van de volgende nummers van de Eendracht zullen zij zich aan alle leden voorstellen. Voorganger Hermien Bleumink blijft in de wijk Dinxperlo het pastorale werk verzorgen. Op dat gebied verandert er dus niets. Met ons orgaan Eendracht zullen we elke maand alle leden informeren over het wel en wee van onze afdeling en de activiteiten die plaatsvinden. We hopen dat de “*Dinxperlo-ers*” de weg naar Varsseveld en het “*Witte kerkje*” weten te vinden. Zo hopen wij ook dat Varssevelders de weg naar Dinxperlo en mogelijk zo straks naar Süderwick weten te vinden. Samen moeten we er toch iets moois van weten te maken.

## NAAR EEN CENTRAAL POSTADRES

In de laatste bestuursvergadering heeft het bestuur n.a.v. de bestuursmutaties en het samengaan met Dinxperlo besloten voortaan één postadres voor de afdeling Varsseveld e.o. te gaan gebruiken.

Dit adres luidt:

**Administratie NPB afd. Varsseveld e.o**

**Pr. Bernhardstraat 4**

**7051 AT Varsseveld**

**Tel.: 0315-840044**

**Fax: 084-7485993**

**E-mail: [j.w.meerdink@chello.nl](mailto:j.w.meerdink@chello.nl)**

Op dit adres kunt met al uw correspondentie, mededelingen en vragen terecht.



## VAN DE VROUWENCLUB

### Ter nagedachtenis

Op 5 juli ontvingen wij het droeve bericht dat Gerrie Zweerink is overleden. Bijna 25 jaar was Gerrie een trouw lid van onze Vrouwen club. Haar gezondheid ging de laatste tijd enigszins achteruit.



Wij wensen de naaste familie, t.w. haar zoon Henk en zijn vrouw Karin en hun beide kinderen Martijn en Bart en verder broer Gerhard en de zussen Mien en Willy alsmede zwager Wim Freriks sterkte toe in de toekomst om dit verlies te verwerken.

Vrouwenclub N.P.B

## VAN DE LEZINGENCOMMISSIE

Op dit ogenblik hebben wij ons programma voor de lezingen voor het komende herfst/winterseizoen nog niet helemaal afgerond. Maar met het oog op uw agenda geven wij u hierbij wel alvast de datum van de lezing in september. Donderdag 13 september komt mevrouw E. Laman Trip-Kleinstarink alsnog naar Varsseveld om de lezing over 'Parcifal' te houden die door de zeer slechte weersomstandigheden afgelopen februari geen doorgang kon vinden.

-----

***In 't grote theater van het leven  
daarin speelt ieder zijn rol  
de een speelt serieus en maar even  
de ander houdt jarenlang vol  
de ene die maakt het gewichtig  
de ander die leeft voor de lol  
maar toch willen allen het goed doen  
dat hoort toch bij hun eigen rol  
maar komt dan eenklaps het einde  
het grote theaterdoek sluit  
dan is er niets meer te spelen  
het sprookje van leven is uit.***

Mevr. W.J. Berkelder-Rexwinkel

Eendracht - juli/aug 2007



## BUITENDIENST 2007

Zondag 17 juni 2007 werd de jaarlijkse Buitendienst gehouden. Op deze bewolkte Vaderdag kwamen veel mensen naar koffieboerderij “Groot Nibbelink” te Sinderen.



Op de deelging Angelique Niks-van

Oosten voor in de dienst dat als thema “Op weg zonder haast” had meegekregen. Na het welkomstwoord werd er begonnen met een korte meditatie.

Vervolgens werden er 4 coupletten van gezang 323 gezongen met begeleiding van het “huisorkest”, het NPB-ensemble. Na de Bijbellezing en 3 coupletten van het bekende gezang 444 werd het thema verder uitgediept. De landelijke omgeving werkte hier prima aan mee. Hierna speelde het NPB-ensemble “Yellow Mountains”

van Jacob de Haan. Na gezang 463 werd tijdens de collecte “The Young Amadeus” ten gehore gebracht.

Na het slotlied, gezang 456, werd er afgesloten met “Praise to you” in een arrangement van Roland Kernen.

Het NPB-ensemble kijkt terug op een fijne dienst op een bijzondere locatie met een speciaal woord van dank aan onze dirigent, de heer Wim Lammers.

Wilma Wentink.



## IN GESPREK MET ....

### **JAN & JAN**

Na het succes van Tom Tom en het interview met Willie Willy is het nu tijd voor Jan Jan, oftewel Jan Bussink en Jan Meerdink.



Beide ooit voorbestemd om boer te worden, liep dat anders en zetten ze nu als bestuurslid hun krachten in voor onze geloofsgemeenschap. Jan B. in de bouw en in het sociale; Jan M. als penningmeester/administrateur en als eindredacteur van Eendracht. Jan & Jan, oftewel een markant dubbelportret.

Beide Jannen hebben hun sterke kanten: Jan Meerdink kan wel driekwart van de tijd praten en Jan Bussink wel driekwart van de tijd luisteren. Jan Meerdink is overal waar hij komt duidelijk aanwezig; Jan Bussink is meer beschouwend. Naast hun karakter speelt hierin ook het werk dat ze deden een rol. Jan Meerdink was landbouwvoorlichter en in die rol gewend te praten, waar te nemen, te analyseren en sturend te adviseren. Jan Bussink zat in het ontwikkelingswerk en merkte daar dat je niet alles naar je hand kunt zetten.

**Terug in de tijd** kwam Jan Willem Meerdink ter wereld op 21 januari 1939 in het buurtschap Huppel bij Winterswijk. Z'n vader (ook Jan Willem) en opa waren boer en timmerman en bouwden de eigen boerderij. Na de lagere school deed Jan vier jaar HBS en stapte toen over naar de 'landbouw-winterschool' (zoals die toen heette) in Winterswijk. Tot 1962 werkte hij thuis. De grootte (8 ha) en de verkaveling (verspreid) waren niet gunstig voor een rendabel rundveehouderij-bedrijf. In 1962 vond Jan een baan bij de Rijkslandbouw-voorlichtingsdienst.

**Jan Bussink is van bouwjaar '42** en werd eind mei 65. Hij kwam ter wereld op z'n moeders oudershuis 'de Lovink' aan de Keppelbroeksdijk. Toen Jan anderhalf jaar was verhuisden ze naar 'Zweerink', het oudershuis van Jan's vader aan de Zweerinkdijk, eveneens in Westen-

dorp. Jan's vader was boer en had timmeren als liefhebberij. Jan deed de Mulo in Varsseveld en daarna in Winterswijk de middelbare landbouwschool (zoals die toen ondertussen heette). Voorbestemd om boer te worden trok in de militaire dienstitijd de advertentie 'Ik zit er wel eens aan te denken' van de Stichting Nederlandse Vrijwilligers z'n aandacht. Na 7 jaar boeren (op 13 ha) stopte Jan er mee en vertrok in 1971 naar Kenia. Later volgden Tanzania, Pakistan en Jemen. Jan woont nu weer op 'Zweerink' en heeft een lat-relatie met Lien Aalbers.

**Jan Meerdink** begon in 1962 als 'assistent streekverbetering'. Later werd hij specialist rundveeverbetering en koos daarvoor van '65 tot '69 Varsseveld -midden in z'n werkgebied- als woonplaats. Daarna verhuisde hij naar Velp. Jan was getrouwd met Ida Droppers en heeft twee zonen. Ida overleed in 1999 aan borstkanker. Jan kreeg daarna kennis aan z'n jeugd vriendin Willemien Grevink (Kuiperij) en betrok met haar de woning (waar Jan nu woont) aan de Prins Bernhardstraat in Varsseveld. Willemien overleed onverwacht in mei 2005. Jan (van huis uit Nederlands Hervormd) was door haar in contact gekomen met de NPB en nam vlak voor Willemien's overlijden de eindredactie van Eendracht over van Rinus Luymes. Vorig jaar werd Jan bestuurslid en administrateur/penningmeester. Hij kan goed overweg met de computer en bestuurswerk ligt hem wel. Hij was actief in de vakbond en is voorzitter van de EHBO.

**De vrijzinnige beginselen** kreeg Jan Bussink met de paplepel ingegoten. Dat vertaalde zich o.a. in zondagschool met Juf Sina Sluiskes in het kantoor van houthandel Kerkhof. Van z'n 13<sup>e</sup> tot z'n 18<sup>e</sup> zat hij op catechesatie. Na wat 'gesteggel' (zoals hij het zelf noemt) met dominee Bosch over hokjesdenken, besloot hij zich niet aan te laten nemen. Veel later deed hij dat alsnog, nadat hij in Pakistan via de zus van een collega het belang had leren kennen van ergens bijhoren. Ook nu is het die



*Vrijzinnigheid dwingt tot nadenken*

‘nestgeur’ die Jan in z’n bestuurswerk een goed gevoel geeft. Jan ziet zichzelf meer als gevoelsmens dan als religieus. Hij is van mening dat je dingen samen op moet lossen. Hij zou in de diensten graag wat meer wisselwerking zien tussen voorganger en kerkgangers.

**Ruim religieus denken** kreeg Jan Meerdink van huis uit mee; dat zit volgens hem in z’n genen. Hij kent als fokkerij-deskundige echter ook de invloed van het milieu. Jan gaat er vanuit dat hij een gematigd moslim zou zijn als hij in een moslim-gezin was geboren. Hij zou een goed gevoel over z’n bestaan hebben en neutraal over anderen denken. Jan vindt dat een kerkdienst wat vaker ‘een feest’ moet zijn, waar ook jongeren met plezier naar toe gaan en niet omdat de ouders dat zeggen. De jeugddiensten van de zondagschool vindt Jan ‘verfrissend’. Hij zou net als Jan Bussink graag wat meer



*Geen toekomst zonder verjonging*

wisselwerking zien en hij zou de diensten wat luchtiger indelen.

**Gast(s)prekers en alternatieve diensten** ziet Jan Bussink als een goede mogelijkheid om de betrokkenheid bij de zondagmorgen en daarmee bij de NPB te vergroten: ‘We moeten het kind echter niet met het badwater weggooien. Wel streven naar vernieuwing, maar stap voor stap. Net zoals we nu met de keuze voor Peter Samwel als opvolger August Meijer ook weer een stap zetten. Nieuwe bezems vegen niet zo zeer schoon, maar vooral anders. Ieder mens heeft z’n sterke kanten en dus ook z’n zwakke. In dat laatste moeten we elkaar helpen en niet afvallen. Pastoraal werk en medemenselijkheid zijn de taak van iedereen. Daarom zou ik ook graag oud-bestuursleden een actievere rol toedichten in de dagelijkse gang van zaken.’

**De rol van het Zwolse hoofdbestuur** houdt Jan Meerdink bezig: ‘Er gaat veel geld naar toe en ik vind dat we er weinig voor terugkrijgen. We moeten daarom actiever inspelen op subsidie- mogelijkheden; die kunnen we wel gebruiken.’ Jan Bussink vindt het verwonderlijk dat

Varsseveld financieel nog redelijk draait ondanks de bescheiden vrijwillige bijdrage: ‘Ik had die veel hoger verwacht. Daardoor is onze rek niet groot. Misschien dat we wat betreft de vrijwillige bijdrage wat meer kunnen streven naar draagkracht naar vermogen. Dan hoeven we het modale lid niet te belasten met contributie-verhogingen’

**Uitgesproken hobbies** heeft Jan Bussink niet. Hij mag graag overall aan snuffelen en overall wat van weten. Hij duikt zelden ergens fanatiek in: ‘Specialisatie betekent voor mij dat je veel weet van weinig. Ik ben het liefst breed bezig en lees met plezier het NRC Handelsblad. Jan Meerdink mag graag computeren en bezig zijn om het huis.

**Tegen het einde van z’n bestuursperiode** (in 2012) zou Jan graag bereikt hebben dat de afdeling financieel gezonder is dan nu en dat de samenwerking met Dinxperlo en de komst van Peter Samwel een soort nieuw elan tot gevolg hebben. Toch heeft hij daar z’n twijfels: ‘Voor vrijzinnig geloven is er zeker wel ruimte en toekomst, maar ruimte en zekerheid van voortbestaan voor een NPB is minder vanzelfsprekend’.

Jan Bussink ziet dat positiever. ‘We hebben een mooi product en het lef om nieuwe dingen aan te pakken. Dat werpt z’n vruchten af, zeker als we tegengas geven aan de verharding. ‘De witte kerk’ past daar als naam goed bij.



## UITNODIGING REGIO BUITENDAG

*De buitendag van de kring Achterhoek-Twente van de Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB wordt dit jaar door de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap "Aan de Regge" georganiseerd op "De Borkeld" in Markelo. De datum is vastgesteld op zondag 9 september.*

Door middel van dit schrijven worden alle leden in de regio uitgenodigd om deze dag bij ons te gast te zijn. Ook algemene leden uit de regio zijn van harte welkom.

De activiteiten op deze dag spelen zich in hoofdzaak af in - en rondom de Informatieboerderij van Staatsbosbeheer 'n Witten, op de dagcamping van natuurgebied De Borkeld in Markelo.

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:

vanaf 10.00 uur Staat de koffie met krentewegge klaar.

U wordt welkom geheten door mevr. Jannelore. Wassink - Getkate uit Wierden.

Zij is de voorzitter van de Geloofsgemeenschap "Aan de Regge" NPB Rijssen/Nijverdal e.o.

11.00 uur Een forum discussie met vertegenwoordigers van Joodse, Islamitische- en Christelijke geloofsgemeenschappen onder leiding van Conno Vlaardingerbroek. Bij mooi weer wordt deze dialoog buiten gehouden.

12.30 uur Lunch in de boerderij of in de tuin.

13.30 uur Bezichtiging van de tentoonstelling en een videoklankbeeld over het natuurgebied "De Borkeld".

14.00 uur Start van een gezellige huifkartocht in de omgeving.  
Tijdens de tocht brengen we een bezoek aan prehistorische grafheuvels.

16.00 uur Afsluiting door onze voorganger mevr. H. Visser - Locht.

De kosten voor deze dag incl. broodmaaltijd, koffie en thee bedragen €20,- per persoon.

De opgave voor deelname aan deze buitendag moet uiterlijk 15 augustus geschieden.

De afdeling Rijssen/Nijverdal e.o. hoopt op de komst van veel NPB-leden, het programma is zo samengesteld dat ook niet leden, vrienden en familie van harte welkom zijn.

Bij slecht weer wordt het programma aangepast.

Wij, bestuur afdeling Varsseveld e.o. hoopt dat vele leden van ons deze buitendag gaan bezoeken. Wij stellen voor dat wij daar gezamenlijk naar toe gaan en vragen u daarom uw **opgave tot deelname uiterlijk zondag 12 augustus a.s. te doen bij de administrateur Jan Meerdink.**

Voor 9 september ontvangt u dan bericht hoe laat wij van de Eendracht gezamenlijk vertrekken. De kosten kunt u dan aan de penningmeester voldoen. Hij zal dan zorg dragen voor betaling aan de organisatoren.



Uitzicht over natuurgebied “de Borkeld”

.....  
**Op school:**

- Wat betekent erfelijk belast?  
*Van vader op zoon belasting betalen*
- Edele metalen roesten niet. Ken je een voorbeeld?  
*Oude liefde*
- De broek, enkelvoud of meervoud?  
*Enkelvoud boven, meervoud beneden*
- De gebiedende wijs van ‘het paard trekt de kar’?  
*Ju!*

## KRONIEK, VAN DE PASTORIE

### *24 JUNI; HET FEEST VAN SINT JAN\**

De laatste weken van de maand juni verblijven wij altijd in Zuid-Frankrijk. In het Katharen gebied. Niet ver van de Pyreneeën. De mensen daar noemen zichzelf Catalanen. Dus net zo als de bevolking aan de andere kant van de grens in Spanje. Dé feestdag voor de Catalanen is het feest van St. Jan. We vieren het ieder jaar mee; meestal in een andere plaats.



In de dagen daarvoor gaat er heel ritueel aan vooraf waar wij enkele jaren geleden gedeeltelijk getuige van zijn geweest. We hadden gehoord dat de voorbereidingen plaatsvonden op de alles overheersende berg van de streek, de 2700 meter hoge Canigou op de zaterdag en zondag voorafgaande aan de 23<sup>e</sup> en 24<sup>e</sup> juni. Die zaterdagmiddag gingen wij op pad. Tot 2100 meter gaat er een min of meer begaanbaar weggetje en aan het eind van die weg zouden we moeten zijn.

Arme auto! Het eerste stukje van die weg was nog geasfalteerd, maar het ging al gauw over in een zandweg met talloze 'uithollingen overdwars' van wel 40 cm diep, steile hellingen en scherpe haarspeldbochten. Op ca 1000 meter hoog zaten we ook nog in de wolken, dus het zicht was zeer beperkt. Na bijna twee uur geworsteld te hebben met een weg van nog geen 5 km lang bereikten we het eind waar honderden auto's in de berm geparkeerd stonden. Ook wij parkeerden onze auto zo goed en zo kwaad als het ging en wandelden naar de plek waar we muziek vandaan hoorden komen, want zien deden we nog niets.

Na verloop van tijd zagen we steeds meer groepjes jongelui en overall tentjes met takkenbossen ernaast en kampvuren.

Uiteindelijk bereikten we een bergrestaurant met op het pleintje daarvoor diverse orkestjes die Sardanne melodieuwen speelden waar de mensen in een grote kring op dansten. Na een kop warme 'van Houten' chocolademelk, die er goed inging, want het was koud, sloten ook wij aan bij een kring van dansende mensen. Ik denk dat er wel zo'n 2000 mensen bijeen waren. Buitenlanders waren er niet bij. Allemaal Catalanen op allerlei wijze versierd met de nationale kleuren rood-geel. Eén van hen vertelde ons het doel van hun komst. Vandaag was het hier een



feestje met muziek, dans, wijn en soep uit grote ketels die boven de kampvuren hingen. Vervolgens zouden ze in hun tentjes de nacht door brengen. De volgende morgen, zondagochtend, zouden ze dan, ieder met een takkenbos op de rug de laatste 600 meter van de berg beklimmen. Eenmaal op de top van de berg zou iedereen zijn takkenbos op de stapel gooien voor het vuur dat op de namiddag van de 23<sup>e</sup> juni zou worden aangestoken.



Het is dan de bedoeling dat er die middag uit alle dorpen en steden van het Catalaanse gebied estafettelopers aanwezig zijn die hun toortsen aan dit vuur aansteken om dit vuur vervolgens in looppas naar hun woonplaats te brengen.

Dat feest op de avond van de 23<sup>e</sup> hebben we al een groot aantal keren meegemaakt. Rond etenstijd (in Frankrijk 20.00 uur) verzamelen de mensen zich op het plein van hun stad of dorp. Meestal is daar dan een grote barbecue en wordt door iedereen de Sardanne gedanst op de muziek van een orkestje. Dit in afwachting van het grote moment dat de estafettelopers met hun toortsen arriveren. Meestal zo rond tien uur 's avonds. In sommige gevallen hebben ze wel meer dan 80 km afgelegd! Op het marktplein is inmiddels een grote stapel hout aanwezig en onder applaus en gezang worden de lopers begroet en het hout aangestoken. Even later laait het Sint Jansvuur op. De avond wordt besloten met een groot vuurwerk en tot middernacht speelt het orkestje en wordt er gedanst. Wat mij iedere keer opvalt is de ingetogen wijze waarop men dit feest viert. Er is geen spreke van vandalisme of ander hinderlijk gedrag.

Naschrift:

Met het St. Jansfeest is het dus net zo als met ons Sinterklaasfeest. De officiële heiligendag is de 24<sup>e</sup> juni, maar het feest is op de avond van de 23<sup>e</sup>. Dit komt doordat vroeger de dag eindigde met zonsondergang. Dus de nieuwe dag begon met het vallen van de duisternis.

\* Met Sint Jan wordt in dit geval Johannes de Doper bedoeld en niet de evangelist.

A.M.J. MEIJER

## VAN DE ZONDAGSSCHOOL

Zondag 24 juni was er het jaarlijkse uitje van de zondagsschool. Deze keer gingen we met drie auto's richting 's Heerenberg, waar we huize Bergh hebben bezocht. Bij aankomst gingen we ons verkleeden als ridders en jonkvrouwen en werd ons verteld hoe we elkaar moesten begroeten. Tijdens de rondleiding moesten er allerlei opdrachten worden volbracht zodat aan het eind de jongens tot ridder werden geslagen en de meisjes jonkvrouw of prinses konden worden. Madelon mocht als koningin beoordelen of alle opdrachten met goed gevolg werden afgelegd.

Na een glaasje fris gingen we weer richting Doetinchem waar we langsgingen bij de paal met de grote M, wat natuurlijk ook zeer geslaagd was.

Helaas geen foto's van deze activiteit omdat we zo slim waren geen fototoestel mee te nemen. Er zijn door anderen wel foto's gemaakt voor ons maar deze zijn helaas nog niet binnengekomen via de mail.

Allemaal een hele fijne vakantie en tot september. (de exacte datum komt via de mail)

Erna Wolsink



*Er gaan geruchten dat jij 's zondags niet wil werken..!*

## NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



**Voorganger:** Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld,  
(0315) 242080, meijerpaumen@hetnet.nl

**Bij afwezigheid:** Mevr. A. Niks-van Oosten, tel. (0315)241080  
a.niks-vanoosten@hetnet.nl

**Administratie:** N.P.B. afd. Varsseveld e.o., Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld.  
(0315) 840044, j.w.meerdink@chello.nl

**Website:** [www.xs4all.nl/~npb](http://www.xs4all.nl/~npb)

**E-mail-adres:** [npb@xs4all.nl](mailto:npb@xs4all.nl)

### Beheer kerk en verenigingszalen:

Dhr. B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 241885

### Verenigingszaal:

“De Eendracht”, Beatrixstraat 1<sup>a</sup>, Varsseveld, (0315) 244537

### Penningmeester/administrateur:

Dhr. J.W. Meerdink, Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld,  
(0315) 840044, j.w.meerdink@chello.nl

### Bankrekeningen:

Rabobank 36.48.54.553, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld.

**Vrouwenclub:** Mevr. M. Jansen-Zeephat, Spoorstraat 70, (0315) 242018

**60+ Club:** Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,  
(0315) 244049.

**Jeugdclub:** Marjan Hengeveld 0315-244393, h.m.hengeveld@zonnet.nl

### Werkgroep PR:

M-Huberte Meijer-Paumen 0315-242080; Marjan Hengeveld 0315-244393,  
en/of Henk Beunk 0314-632061.

### Verzorging “Eendracht”:

Jan Meerdink, Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld,  
(0315) 840044, j.w.meerdink@chello.nl

### Verzendklaar maken:

Mevr. B. Chevalking-Wennink, Zwaluwenhof 1, 7051 XR Varsseveld,  
(0315) 298223, Mevr. W.E. Teerink-Radstake, Mevr. A.B. Navis-Naves,  
Mevr. D. ten Brinke-Rougoor en Mevr. J.E. Sturris-Heijink.

### Kopij adressen en redactie:

Jan Meerdink (zie **Verzorging “Eendracht”**), ds. A.M.J. Meijer (zie **Voorganger**),  
Henk Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@tiscali.nl.

### Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 298718, familie.wolsink@wanadoo.nl en  
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 617542 / 617063

### NPB-Koor secretariaat:

Mevr. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 241890

### Autodienst: zie: Administratie

# Juli/Aug. 2007

- Vrijdag  
20 juli  
16.30 uur: Weeksluiting in de Bettekamp door  
Ds A.M.J. Meijer
- Zondag  
22 juli  
10.00 uur Ds A.M.J. Meijer, thema: 'De mogelijk-  
heid niet verdringen en de noodzakelijkheid niet  
ontkennen', bij Hebr. 4: 1-7. Na afloop nog een ge-  
zellig zomers samenzijn met koffie of thee.
- Zondag  
29 juli  
geen dienst
- Zondag  
5 augustus  
geen dienst.  
Wel vrijzinnige dienst in Zelhem: Mevr. A. Niks-  
van Oosten
- Zondag  
12 augustus  
10.00 uur: ds A.M.J. Meijer, thema: 'Heilzame  
vervreemding', bij Lucas 9: 51-56. Na afloop van  
de dienst staat de koffie klaar
- Zondag  
19 augustus  
9.45 uur, NPB-dienst in 'Den Es' Ds A.M.J. Meijer,  
thema: 'Wat weten wij werkelijk van de ander', bij  
Mattheüs 7: 1-4
- Zondag  
26 augustus  
10.00 uur, Ds A.M.J. Meijer, thema: 'Geloven is  
glimlachen', bij Marcus 11:22-25. Na afloop van de  
dienst staat de koffie klaar!
- Zondag  
2 september  
geen dienst
- Zondag  
9 september  
geen dienst  
Buitendag te Markelo (zie pag 22)  
Open Monumentendag; Kerk open van 10.00 -  
17.00 uur (zie pag. 15)