



79 ste jaargang | 619
juli/augustus 2013

140 jaar NPB
afd. Varsseveld | 7/ 8

Van de bestuurstafel | 8/10

Activiteiten 11/19
Educatief reisje voor NPB jeugd

Elke vrijdagochtend open huis
Vrijzinnig Centrum de Eendracht

Doopdienst

Jung, de ziel en wij
curcus door dhr. Harm Knoop

Nacht van Cultuur en Religie

Elfje

Jongerenuitwisseling Varsseveld -
Hollingstedt na 40 jaar beëindigd

Seniorenochtend AOV

Dialect heuksken



Van Ommen naar de Sinäi

Zo nu en dan is het bestuur aan de beurt om het voorwoord in de Eendracht te schrijven en in mijn overmoed heb ik aangeboden dat wel een keer te willen doen. Ik heb er voor gekozen een tweetal plekken te beschrijven, die indruk op mij hebben gemaakt in relatie tot religie en spiritualiteit.

Om te beginnen de boswachterij Ommen. Toen ik daar meer dan 25 jaar geleden voor mijn werk bij Staatsbosbeheer was, werd ik door de boswachter meegenomen naar het laantje van Krishnamurti.

Dat laantje van Krishnamurti is een smal kaarsrecht pad met aan weerszijden magistrale sparren, heel indrukwekkend. In dat laantje zou Krishnamurti regelmatig hebben lopen mediteren.

Krishnamurti kwam uit India, hij kwam in Ommen terecht omdat een landheer in zijn opvattingen geïnteresseerd was en hem een stuk van zijn landgoed ter beschikking stelde.

Tot die tijd had ik nooit van Krishnamurti (1895-1986) gehoord, maar iedereen in de buurt van Ommen kent hem wel. In de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw was Ommen een van de belangrijkste spirituele centra van de wereld. Duizenden mensen kwamen hier bijeen om mee te maken dat Krishnamurti de nieuwe Wereldleraar zou worden.

Krishnamurti's opvatting komt kort gezegd neer op de filosofie, dat de mens zich moet bevrijden van alle ketenen waarin hij of zij gevangen zit. De mens moet van zichzelf uit bepalen hoe hij of zij zijn of haar leven wil inrichten. Men moet zich daarom niet laten inpakken of knevelen door godsdiensten of spirituele organisaties van welke aard dan ook. Deze boodschap, of zijn charisma, maakte blijkbaar in veel mensen wat los, gezien de grote toeloop van velen uit binnen- en buitenland.

Van 1924 tot 1938 werden in Ommen de Sterkampen georganiseerd. Mensen uit de hele wereld werden met speciale treinen aangevoerd om hier te kamperen, te spreken, te luisteren en vooral te filosoferen over

de betere wereld die met de komst van Krishnamurti zou aanbreken.

In 1929 nam Krishnamurti afstand van de verwachting dat hij de nieuwe wereldleraar zou zijn. Krishnamurti wenste geen volgelingen.

En dan de Sinai.

In dezelfde periode heb ik deelgenomen aan een Safari door de Sinai woestijn. We gingen met jeeps en hebben in de open lucht midden in de woestijn overnacht.

Maar het meeste indruk heeft op mij toch het St. Catherina klooster gemaakt. Het klooster ligt midden in de woestijn en had een soort slaapzaal, waar bezoekers konden overnachten om in alle vroegte dan de berg te beklimmen, waar Mozes de 10 geboden heeft ontvangen.

Enigszins luguber vond ik het knekelhuis. Na verloop van tijd worden de graven van overleden monniken geruimd en worden de beenderen en schedels overgebracht naar een speciale ruimte. De voorkant van deze ruimte is open en wordt afgesloten met een soort tralies, hier kan iedere bezoeker gewoon langslopen. Het zien van deze beenderen en schedels zou moeten bijdragen aan het besef dat het leven vergankelijk is, zo werd gezegd. Ik heb het doel van deze “tentoonstelling” nooit goed begrepen, maar het beeld is me wel altijd bijgebleven.

Tot slot even weer terug naar Krishnamurti

Zit eens alleen onder een boom
Zonder boek in je handen.
Kijk gewoon eens alleen maar naar de sterren,
naar de stralende hemel,
Of naar de vogels en naar de vormen
Van de bladeren;
Let eens op de schaduwen om je heen,
Volg de vogel in zijn vlucht.
Door met jezelf alleen te zijn,
Zo rustig alleen onder een boom,

Begin je het gebeuren in je eigen geest
Te begrijpen en dat is net zo belangrijk
Als een les te volgen op school

Jiddu Krishnamurti

Lini Vossers

Wij herdenken...



Op 20 juni j.l. overleed in hospice
'Ter Borghe' in Terborg,

Mevrouw Miene Antonya Oonk-Heersink

Mienke wordt geboren op 21 januari 1944 als jongste van drie kinderen. Ze heeft twee broers, Wim en Hans. Mienke verliest daarna haar ouders al op heel jonge leeftijd. Zij was veertien jaar. Het was een groot gemis zowel haar vader als haar liefdevolle en dierbare moeder toen al aan het leven te moeten afstaan. In 1964 leert zij Henk Oonk kennen. Zij vinden veel liefde bij elkaar, trouwen in 1966 en nemen hun intrek aan de Ds. Bulensstraat in Varsseveld. Henk en Mienke krijgen drie kinderen, Raymond, Miranda en Claudia en samen ook nog eens in totaal acht kleinkinderen. Mienke is een echte moeder en grootmoeder en haar rol van zorgen voor anderen past haar niet alleen binnen de familie, ook daarbuiten leren velen haar als zodanig kennen.

Na het overlijden van Henk in 2008 is de glans van het leven er voor Mienke af. Ze slaat zich er weliswaar kranig doorheen maar mist tegelijkertijd het vertrouwde wat ze met Henk eerder deelde, enorm. Ze is het liefste maar thuis alhoewel ze nog wel een paar keer met haar dochters met, veel plezier overigens, naar de eilanden gaat.

Aan zee komt ze steeds weer tot rust.

In januari van dit jaar krijgt Mienke te horen dat ze ongeneeslijk ziek is. Dat was een flinke schok voor iedereen. Haar leven is aanvankelijk een leven van zorgen voor anderen, nu is Mienke zelf aan de beurt om

verzorgd te worden. Het is ongelooflijk hoeveel mensen háár nu met hun liefde omgeven. In goed Nederlands zeggen we dan: ‘Wat je zaait, zul je oogsten’.

De laatste dagen van haar leven brengt Mienke door in hospice ‘Ter Borghe’, waar haar levensboek uiteindelijk na 69 jaar wordt gesloten. Velen zullen Mienke missen, niet alleen de kinderen, maar zeker ook de kleinkinderen. Haar goedheid, warmte en attent-zijn sierden haar. Zij leefde bij voorkeur in harmonie met de mensen om haar heen, wilde voor iedereen het beste en kon beslist niet tegen onrecht. De kleinkinderen zegden nog een versje op tijdens de uitvaart in ons Vrijzinnig Centrum. Hier volgt daarvan één coupletje:

*Dag oma, lieve oma,
gaat het daarboven wel goed?
Ik wil je vragen of jij
aan mijn opa de groetjes doet...*

En Miranda zei: ‘We zijn trots dat we zo’n lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder en oma hebben gehad. Je blijft voor altijd bij ons, diep in ons hart!’

Ik wens Raymond en Marga, Miranda en Jos, Claudia en Thijs en alle kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Peter Samwel

Wij herdenken...



Op 24 juni jl. overleed in zijn woonplaats Halle,

de heer Henk Wisselink

Henk werd geboren aan de Zanddijk nr. 14 in Halle als jongste in een gezin van twee kinderen. Zijn lagere school doorliep hij in Halle en daarna ging hij naar de Ambachtsschool in Doetinchem. Henk werkte vervolgens in diverse installatiebedrijven als verwarmingsmonteur, totdat hij er een ernstig ongeval kreeg. Hij voelde zich genoodzaakt van beroep

te veranderen en ging zowel bij zijn vader als bij zijn oom werken in de fruitteelt. Toen zijn eigen vader in 1981 overleed nam Henk het bedrijf thuis over.

Toch veranderde zijn leven nog een keer want rond 1990 kreeg Henk er twee krantenwijken bij en werkte hij 's nachts van 3.00 tot 's ochtends 7.00u. Henk was heel stipt en bezorgde zowel de Telegraaf als de Gelderlander jarenlang met veel plezier.

Henk leefde sober en had voor zichzelf niet veel nodig. Hij was een lieve vent die in alle eenvoud zijn leven vormgaf. Hij begaf zich niet zozeer in sociale kringen al stelde hij bezoek wel erg op prijs. Mensen moesten het vertrouwen bij hem winnen, maar als je het eenmaal had dan kon het niet meer stuk. Henk leefde de laatste 20 jaar samen met zijn broer Jan in het huis dat op zijn geboortegrond staat.

In november 2012 meldt Henk zich in het ziekenhuis en als snel blijkt dat het met zijn gezondheid niet goed zit. De maanden die daar op volgen gaat Henk steeds verder achteruit, al heeft hij zelf hoop gehouden tot het laatst om nog een paar jaartjes te kunnen blijven leven. Hij zei ook zo dikwijls: 'Ik leef zo graag!'

Een aantal dierbare mensen om hem heen hebben hem nog een waardige laatste tijd gegund. Er is goed voor hem gezorgd en hij heeft de aandacht gekregen die hij meer dan verdient. Maar nu is zijn leven dan toch ten einde. Henk is 59 jaar geworden.

De uitvaartplechtigheid heeft plaats gevonden op 28 juni in ons Vrijzinnig Centrum 'De Eendracht' in Varsseveld, waarna hij begraven is op de begraafplaats in Halle.

Ik wens vooral zijn broer Jan en ook Joke en Harry veel sterkte voor de komende tijd. Jullie zullen ongetwijfeld veel steun aan elkaar hebben.

Peter Samwel

Spreuk van de maand

Hoe langer je bij elkaar bent
hoe meer je het tikken van de klok hoort.



SPREUK VAN DE MAAND

Lief & Leed



Opgenomen in het Slingeland is geweest **mevrouw J. Veldhorst-Berendsen**. Ze was aanvankelijk tijdelijk opgenomen in een topkamer in zorgcentrum Schravenweide in Doetinchem. Daar was zij in afwachting van overplaatsing naar de Bettekamp in Varsseveld. Inmiddels is mevrouw woonachtig in de Bettekamp. Wij hopen dat zij daar een fijne tijd mag hebben.

Omdat **mevrouw M. Oonk-Heersink** steeds verder achteruitging is er besloten om met ingang van dinsdag 11 juni, naar de palliatieve unit (hospice) in Terborg te verhuizen. Daar is zij overleden op 20 juni 2013. Haar uitvaart heeft plaatsgevonden vanuit ons Vrijzinnig Centrum 'De Eendracht', gevolgd door een crematieplechtigheid in crematorium Slangenburg. Een in memoriam treft u elders in deze Eendracht aan.

En dan nog iets heel bijzonders en feestelijks.

Op 12 augustus a.s. zijn **mevrouw G.J. te Beest-Wossink en de heer J.W. te Beest, 70 jaar getrouwd**.

Voor wie een kaartje wil sturen, het adres is: Idinkweg 13, 7065 AH Sinderen.

In elk geval feliciteren wij de heer en mevrouw te Beest hierbij van harte met deze prachtige mijlpaal en wij hopen dat zij beiden, gezond en wel, zullen genieten van alle festiviteiten.

140 jaar NPB afd. Varsseveld e.o.: weekend vol activiteiten

Met een gevarieerd programma willen we het 140-jarig bestaan van de afdeling vieren.

Wij hebben hier als bestuur twee dagen voor uitgetrokken om zo voor elk wat wils te kunnen bieden.

Zaterdagmiddag 26 oktober zijn alle 80-plussers die niet meer zo mobiel zijn, welkom in het kerkgebouw aan de Doetinchemseweg 5.

Peter Samwel verzorgt een bezinningsmoment en muzikale solisten verlenen hun medewerking. Na afloop is er een gezellig samenzijn in De Eendracht. Vorig jaar werd deze speciale middag voor het eerst georganiseerd om ouderen de gelegenheid te geven het vernieuwde kerkgebouw te bekijken en te beleven. De middag was een groot succes en wordt nu ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan herhaald.

Cabaretière Irene van der Aart uit Amsterdam/Westendorp verzorgt op uitnodiging van de theatercommissie van de afdeling, 26 oktober het avondprogramma.

In de jubileumviering van zondagmorgen 27 oktober wordt voorgegaan door Peter Samwel en Jokelien van Kampen. De gelegenheidsformatie, het NPB-ensemble, werkt mee aan deze viering, die om 10.00 uur begint.

Zomaar een greep uit de diverse activiteiten, die uiteraard nog nader uitgewerkt moeten worden.

Zo zouden wij het fijn vinden wanneer er mensen zijn die voor iets lekkers bij de koffie/thee willen zorgen door b.v. het bakken van: cake, koek, taart enz. voor zowel de zaterdagmiddag en eventueel de zondagochtend. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Gerda ten Brinke, tel. 0315-241253.

De dames van de bloemencommissie hebben al toegezegd weer voor de aankleding te willen zorgen.

In het maandbericht van september zullen wij u uitgebreider informeren, maar noteer nu al vast deze data (26 en 27 oktober 2013) in uw agenda en/of kalender.

Van de bestuurstafel



-Van een anonieme gever ontvingen wij een bedrag van €600,00 om te gebruiken als stimulans, een brug te slaan tussen het geestelijk welzijn van enerzijds traditioneel denkende mensen en anderzijds een generatie die zich meer wil openstellen voor eigentijdse spiritualiteit en geestelijke bewustwording.

-Van Madelon Ankersmit kregen wij een sampleset aangeboden (waarde €543,--) met de muziekweergave van de Domkerk in Utrecht. Deze is inmiddels geïnstalleerd en kan door de organisten worden gebruikt. We laten ons binnenkort tijdens de vieringen verrassen door deze orgelklanken.

Heel hartelijk dank aan een ieder die de NPB zo'n warm hart toedraagt.

-Noteer alvast in uw agenda de datum van de eerstvolgende ledenvergadering: maandag 14 oktober 2013 om half acht in verenigingsgebouw 'De Eendracht'.

-Het conceptbeleidsplan is klaar en zal in het septembernummer van de Eendracht worden afgedrukt.

Op 10 September is er in De Eendracht een inloopavond voor leden die gebruik willen maken van de mogelijkheid om verduidelijking te krijgen en/of aanmerkingen te maken die eventueel nog opgenomen kunnen worden voor zover ze relevant zijn. Een aantal leden van de beleidscommissie en enkele bestuursleden zullen op die avond aanwezig zijn voor het beantwoorden van vragen en eventueel nadere uitleg. Vervolgens zal het conceptbeleidsplan ter goedkeuring op de agenda worden geplaatst van de ledenvergadering van 14 oktober 2013.

-Collecte buitendienst.

De collecte op de buitendienst op 16 juni heeft €236,60 opgebracht. De opbrengst gaat rechtstreeks naar particuliere doelen in Kameroen. Hans Keuper zal zorgen dat het geld op de bestemming terecht komt.

-Het landelijk bureau is verhuisd van Zwolle naar Amersfoort, hieronder het adres:

Landelijk Bureau Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB
Spoorstraat 1
3811 MN Amersfoort
tel: 033-4689000

-28 juli wandeling/excursie

De wandeling gaat door de Vennebulten en het Aaltense Goor. We starten om 10.00 uur bij de schaapskooi in de Vennebulten aan de Schapendijk in Heelweg. Na afloop is er koffie buiten bij de schaapskooi (bij regen binnen). Ook is er gelegenheid om een kijkje in de nieuw opgebouwde schaapskooi te nemen.

Voor stoelen wordt gezorgd .

Neem gerust uw kinderen of kleinkinderen mee. Voor de iets grotere kinderen is er een opdracht voor onderweg, daarvoor moeten ze dan wel een fototoestelletje meenemen.



Van de penningmeester

Giften van de maand juni:

Ontvangen via Peter Samwel: 2 x €50.00

1 x €20.00

Via de bezoekdames:

1 x €10.00

2 x €20.00

Van de achterkleindochter van oud-voorganger ds. Van Brederode werd €20.00 ontvangen.

Alle gevers hartelijk dank.



Educatief uitstapje voor de NPB-jeugd naar gevangenis in Zutphen



Op zondag 29 september a.s. is er een educatief uitstapje gepland voor onze jeugd. Jongeren van 12 tot 20 jaar worden in de gelegenheid gesteld op die

zondagmiddag om de gevangenis in Zutphen te bezoeken.

Over het leven beschouwen gesproken... Een unieke kans dus! Echter de uiterste datum van inschrijving is ***1 september a.s.*** Dat heeft te maken met de veiligheidsvoorschriften en andere voorwaarden die aan een dergelijk bezoek kleven.

Wie zich dus ná 1 september nog opgeeft, vist zeker achter het net. Schrijf je dus snel in, want vol is ook nog eens vol. De groep mag namelijk maar maximaal uit 16 personen bestaan. Ga je mee?

Stuur dan snel een email naar petersamwel@vrijzinnigenvarsseveld.nl

We gaan beslist een bijzondere middag tegemoet. We worden in Zutphen om 11.45 uur verwacht en het bezoek zelf zal tot uiterlijk 14.30 uur duren.

Daarna willen we nog even napraten en gezellig samen zijn om deze middag met elkaar goed te kunnen afronden.

De kosten voor deze educatieve, interessante excursie zijn €10,= per persoon.

Hoor ik gauw van je?

Peter Samwel

VOORAANKONDIGING

Vrijzinnig Centrum De Eendracht opent elke vrijdagochtend haar deuren...



Per 1 september a.s. is ons Vrijzinnig Centrum – *ingang Doetinchemseweg 5, Varsseveld* - iedere vrijdagochtend open van 10.00u – 12.00u voor alle belangstellenden, leden en niet-leden. Het bestuur wil u allen de ruimte geven om zomaar even binnen te lopen in ons prachtige Centrum. Op deze ochtenden zal er steeds een bestuurslid én een van de pastorale medewerkers aanwezig zijn om u te woord te staan als u dat wenst. U kunt met hen spreken over persoonlijke zaken of vragen die de vereniging zelf aan gaan. U bent in elk geval met al uw vragen of ideeën van harte welkom. Er is natuurlijk een kopje koffie of thee voor wie daar zin in heeft om het onderling aangenaam en gezellig te maken en ook kan er voor een stiltemoment worden gekozen in onze kerkzaal, waar rustige muziek ten gehore zal worden gebracht.

Tevens beschikt onze NPB per 1 september a.s. over de zogeheten 'Bewuste Leesmap'. Dit is een leesmap met tien verschillende bladen, die maandelijks ververs wordt en die allemaal een appel doen op de ontwikkeling van ons menselijk bewustzijn. Te denken valt bv. aan bladen als 'Spiegelbeeld', 'Onkruid', 'Inzicht', 'Bewustzijn Magazine' of 'Happinez'. U kunt deze bladen enerzijds ter plekke inzien op deze vrijdagochtenden, ook bestaat de mogelijkheid om een of meerdere bladen voor een weekje te lenen zodat u er thuis nog wat verder in kunt lezen.



Wij hopen van harte dat u ook op deze vrijdagochtenden de weg zult weten te vinden naar ons Vrijzinnig Centrum en nodigen u graag uit om per 6 september a.s. zomaar eens binnen te lopen tussen 10.00u – 12.00u.

U bent van harte welkom. Graag tot dan!

Bestuur en Pastoraal Werkers

Doopdienst

Zondag 8 september hopen we Bas ter Maat te dopen, zoon van Gerwin en Anne-Marie ter Maat-Kersing (Strengendijk1 te Ruurlo).

*Je bent gedragen om verlost te worden,
Je bent gekomen om te gaan;
de streng die je bond aan het lichaam van je moeder
moest verbroken worden om je te laten leven.
Dit mogen we nooit vergeten: je bent geen bezit,
we hebben je niet, maar jij hebt ons
om je te leiden
te beschermen,
te bewaren voor angst
om je te zeggen,
dat wij niet bang zijn als het buiten onweert
en om met je te zingen in de nacht.
We zijn toeschouwers aan de rand van je leven.
We mogen je gadeslaan, terwijl je speelt,
en naar je lachen mogen we
terwijl je verloren bent in wat je ziet en doet.
We zien je langzaam worden wat je bent.
We houden de weg open naar je geluk,
en we zullen trachten te verhinderen
dat je probeert te worden iets wat je niet kunt zijn.
Weet, dat al wat we voor je zullen doen,
voorlopig is.
Je hoeft niet te doen wat wij zelf niet konden
Je moet worden waarheen je zelf wijst:
je eigen wonder.*

(Geert Boogaard)



Jokelien van Kampen

Jung, de ziel en wij

cursus door Harm Knoop

N.a.v. de inspirerende lezing van Harm Knoop over zijn boek : “Leef je eigen Mythe ” op zondag 3 februari jl. bij de Balansgroep en de vraag die daarna rees om een cursus, is Harm bereid gevonden om een lezingencyclus te geven op dinsdag 15 en 29 oktober en dinsdag 12 en 26 november 2013 in zaal De Eendracht in Varsseveld.

Carl Jung (1875-1961) heeft de wereld een groot geschenk gegeven: bewustzijn van het onbewuste. Groot en ingewikkeld. Want dat onbewuste, valt daar wel iets zinnigs over te zeggen?

Niet als u alleen hecht aan ‘harde’, controleerbare feiten. Wel als u zich realiseert dat we allemaal een grote schat in ons binnenste meedragen, waar in de nacht dromen uit te voorschijn komen. “Dromen zijn de koninklijke weg naar het onbewuste”, zei Freud. De koninklijke weg, de weg waarlangs ons diepe innerlijk zich laat horen en zien. Ons iets vertelt wat we niet zouden moeten willen negeren. Dat diepe innerlijk, ons onbewuste: bij ieder mens heel persoonlijk gekleurd. En tegelijk deel van een oneindig groot geheel, ‘het collectief onbewuste’ (naar Carl Jung). Daar, in onze eigen donkere diepte verborgen huist een onuitputtelijke bron van wijsheid en waarheid, een bron van vitaliteit en kracht die een taal spreekt die we kwijt zijn geraakt na onze kindertijd. Een taal van beelden en symbolen die zich niet stoort aan onze aangeleerde logica en begrippenkaders. De taal van de ziel, van kunst en religie, van de liefde.

In de cursus “Jung, de ziel en wij” introduceert Harm Knoop u in die wereld van het onbewuste, van dromen en hun dynamiek, van projecties en de taal van de ziel. Dat we in die taal geschoold kunnen worden (en misschien eerst ‘ontschoold’ moeten worden). Als we durven luisteren. Als we ons oefenen in de taal van de ziel, van het onbewuste.

De thema’s die in de vier avonden aan de orde komen zijn:

Inleiding in Jung: de wereld van het onbewuste
De taal van de ziel: sprookjes, dromen, mythen
Jung en religie
Religie, mythen, het zelf/Zelf

Harm Knoop (1954) is theoloog. Hij werkt met vrijmoedigheid als voorganger in de vrijzinnigheid (de NPB Amerongen/Leersum), als trainer, coach, inspirator, vertrouwenspersoon. En altijd als schatgraver. De schat in het binnenste van mensen helpen vinden, opgraven, ontsluiten. Dat is zijn mythe en missie. Daar krijgt hij geen genoeg van. Geïnspireerd door het werk van Carl Jung en de mythologie van Joseph Campbell schreef hij in 2012 Leef je eigen mythe. Over religie, mythen en ons zelf.

Zie www.harmknoop.nl.

Data: 15 en 29 oktober en 12 en 26 november 2013 van 19.30-21.30 uur

Zaal De Eendracht, Pr Beatrixstraat 1 Varsseveld

Aanmelden bij renateheinen2103@gmail.com

De lezingencyclus kost 50 euro voor leden/vrienden NPB en 60 euro voor niet-leden en gaat alleen door bij voldoende deelnemers.

Nacht van Cultuur&Religie

Zaterdag 5 oktober 2013 wordt een bijzondere avond. Op diverse locaties in Varsseveld wordt door de oecumenische werkgroep Varsseveld een avond/ nacht vol culturele en religieuze activiteiten georganiseerd; de 'Nacht van Cultuur&Religie'.

Op deze avond staat het begrip 'compassie' centraal, oftewel de oproep om ieder ander te behandelen zoals wijzelf behandeld willen worden. Dit ligt ten grondslag aan alle culturen, tradities en levensbeschouwingen.

Een gemêleerd gezelschap met diverse achtergronden, heeft een gevarieerd programma in elkaar gezet voor verschillende locaties in Varsseveld. Er is keuze genoeg en voor elk wat wils, voor jong en oud.

De avond begint om 18.30 uur met een oecumenische viering in het Laurentiushuis met medewerking van het swingende koor Mixed Emotions. Daarna starten de programma's in het centrum van Varsseveld. In de Eendracht vindt u een optreden van de Dichter des Achterhoeks Henk Beunk. In het Borchuus kunt u hapjes proeven die gemaakt zijn door een groep dames uit verschillende culturen. Ook in de Grote of Laurentiuskerk kunt u genieten van diverse voordrachten en muziekkuitvoeringen. Zowel in de Eendracht als in Het Borchuus en de Grote Kerk zijn naast de diverse activiteiten ook verschillende tentoonstellingen, beamer-presentaties en exposities. Tevens is er een geanimeerd programma voor jongeren in Het Borchuus. De avond wordt afgesloten om 24.00 uur in De Grote Kerk met een spetterend optreden van het Varssevelds mannenkoor.

Waarom dit evenement?

Om iedereen, jong en oud, te laten ervaren, meemaken en voelen wat compassie is.

Om de mensen te bewegen tot actie, zodat het begrip compassie meer aandacht krijgt en zo doende een begin te maken om compassie (terug) te brengen in onze (lokale) samenleving.

Wij geloven dat compassie onmisbaar is voor de wijze waarop mensen met elkaar in de samenleving omgaan. Compassie vormt de basis voor een helende omgeving in de zorg, een lerende omgeving in het onderwijs en een stimulerende werkomgeving bij overheden, in bedrijven en instellingen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Willy Nijhof (willynijhof@planet.nl 0315-241206) of Ine Hofs (ihofs@planet.nl 0315 242468)

Elfje

Elf woorden in vijf regels... Op de eerste regel één woord, op de tweede regel twee woorden, op de derde regel drie woorden, op de vierde regel vier woorden en tot slot op de vijfde regel opnieuw één woord...

**Geboortegrond
geen grond
koel vertraagd bewegen
in volle vette klei
leven**

Pleun Faber

**Eendracht
maakt sterk
met elkaar groeien
een heel leven lang
levensbeschouwelijk**

Peter Samwel

Wie stuurt mij (petersamwel@vrijzinnigenvarsseveld.nl – deadline 18 augustus a.s.)) weer een nieuw Elfje voor de volgende Eendracht?

Jongerenuitwisseling Varsseveld Hollingstedt.

Na 40 jaar is er een einde gekomen aan de jongerenuitwisseling tussen onze geloofsgemeenschap en Hollingstedt.

Nadat wij in 2009 nog in Hollingstedt zijn geweest, blijkt er in Duitsland geen interesse meer bij de jeugd om dit voort te zetten.

We wilden dit jaar, 40 jaar na de eerste uitwisseling er een officieel einde aan geven, maar de animo in Hollingstedt is niet voldoende.

Het spijt ons dit te moeten mededelen, maar het heeft zijn tijd overleefd.

Dorjan, Rudy en Tonnie

PS. De initiatiefnemer daar Gerd Gramlow wordt 13 juli 75 jaar. Wellicht een aanleiding om hem nog een kaartje te sturen.

Gerd Gramlow
Klues 2
D. 24876 Hollingstedt.

Seniorenochtend

Op verzoek van de Algemene Oranjevereniging Varsseveld nemen we onderstaand persbericht op in De Eendracht. Wellicht is het interessant voor een aantal van onze senior leden.

Vrijdagochtend 16 augustus

Aanvang 10.00 uur in het tentencomplex (weide Grutterinkpad)

Ouderwets gezellige seniorenochtend met de Varsseveldse Akkordeon Vereniging, Johan van De Radstake en Theatergroep Mooi Weer (met o.a. Irene van der Aart).

Tent open: 09.30 uur, aanvang programma 10.00 uur, einde ca. 12.00 uur

De tent gaat open om 9.30 uur, het programma begint om 10.00 uur en zal tot ongeveer 12.00 uur duren. U wordt ontvangen met koffie en krentenwegge. Ook krijgt u een drankje aangeboden (bij de prijs inbegrepen). Als u na deze drankjes nog meer wilt drinken dan gaat het aanwezige personeel rond met muntjes. Tegen het einde van de ochtend wordt patat met een snack geserveerd (dit is ook bij de toegangsprijs inbegrepen). Er zullen voldoende stoelen zijn en u hoeft niet bang te zijn dat het koud is in de tent. Entreekaarten kosten €6,50 en voor niet-leden €11,00. Dit is inclusief koffie, krentenwegge, een drankje, patat en een snack. Kaarten zijn te koop tijdens de voorverkoopavonden op vrijdag 09 augustus en maandag 12 augustus van 19.00 uur tot 21.00 uur.

www.aov-varsseveld.nl
info@aov-varsseveld.nl

'Kamer schrapt subsidie voor godsdienstles'



*Voor humanistische vorming en godsdienst-
onderwijs op openbare
scholen wordt geen*

subsidie meer uitgetrokken. Ook zullen organisaties voor scholieren en studenten minder geld ontvangen.

De maatregel maakt deel uit van een pakket aan bezuinigingen, dat in totaal 200 miljoen euro moet opleveren. Dat geld wordt wel op een andere manier in het onderwijs gestoken. **Bron: ANP**

p.s. De Raad van Kerken heeft bij de regering protest aangetekend tegen deze voorgenomen plannen

Dialect heuksken:

Vraogen

Hol ik van het laeven?
Hölt het laeven van mie?
Ik wet het neet zeker,
maor 't vlög soms veurbie.

Toch he-j van die dage,
dan schöt 't maor neet op.
Ie kiekt naor de klokke:
toch wieter elop?

De klokke dee löp wel,
want soms he-j een dag,
dan kö-j het neet bie benen:
een dag met een lach.

Dan hol ik van 't laeven,
hölt 't laeven van mie!
En wet ik heel zeker:
Nog lang neet veurbie!

Reina Wolsink

Bijna-doodervaring is geen verzinsel'



Bijna-doodervaringen (BDE) maken zo'n indruk dat we ze ook na lange tijd beter herinneren dan ervaringen uit het gewone leven. Het lijkt erop dat BDE's geen hersenspinsels zijn, maar dat 'patiënten' wel degelijk iets hebben meegemaakt.

De herinnering aan een BDE lijkt 'echter' dan andere herinneringen.

Zelfs bruiloften en de geboorte van de eigen kinderen scoren lager
Dat concludeert een groep rond de Luikse neuropsycholoog Vanessa Charland-Verville. De wetenschappers beschrijven de bevindingen van hun onderzoek deze maand in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.

Hoewel er de afgelopen decennia aardig wat onderzoek is gedaan naar bijna-doodervaringen blijven veel zaken onduidelijk. Sommige wetenschappers gaan er vanuit dat BDE's worden veroorzaakt door een zuurstoftekort of een eigenaardig samenspel van stoffen in de hersenen.

Warmte en tunnels van licht

'Getuigen' spreken veelal van dezelfde herinneringen. Ze zouden uit hun lichaam zijn getreden, gereisd hebben in een tunnel en overwelddigd zijn door warmte en licht. Sommigen claimen dat ze overledenen zijn tegengekomen of dat ze te horen kregen dat ze terug moesten keren naar hun lichaam. Velen gaan er vanuit dat BDE's niet meer zijn dan speciale hallucinaties, anderen spreken van een spirituele ervaring.

De theorie dat die 'getuigen' een valse herinnering hebben opgepikt kan volgens Charland-Verville in ieder geval naar de prullenmand. Bijna-doodervaringen voelen ook na lange tijd zo 'echt' aan dat er wel degelijk iets gebeurd moet zijn.

De onderzoekers baseren zich op een psychologische test waarbij getuigen moesten aangeven hoeveel ze zich van een bepaald voorval herinnerden. Hoe meer details ze noemden, hoe levendiger de herinnering. Daarmee is overigens niet bewezen dat mensen tijdens een bijna-doodervaring werkelijk een 'reis' maken.

Neurochirurg 'bekeerde' na een bijna-doodervaring

Het kamp dat BDE's beschouwt als een spiritueel fenomeen kreeg er vorig jaar een vurig pleitbezorger bij. De 'aanvankelijk sceptische' Amerikaanse neurochirurg Eben Alexander beschrijft in zijn bestseller 'Proof of Heaven' hoe hij tijdens een coma naar een andere wereld reisde.

Hij zou in contact zijn geweest met 'glinsterende wezens die langs de hemel zweefden' en een vrouw die 'zonder woorden' tot hem sprak. 'De boodschap waaide door me heen als de wind', vertelde Alexander in tijdschrift Newsweek. 'Ik begreep direct dat hij waar was - op dezelfde manier als ik weet dat de werkelijkheid op aarde waar is.'

Bron: Trouw 24 mei 2013

Denken

Het wonder is voortdurend om ons heen.

Het is dit, dit moment.

Dat is iets wat het denken nooit zal begrijpen en accepteren.

Het denken wil zoeken. Het denken wil altijd meer,
meer dan wat er op dit moment is.

Het denken heeft een toekomstig doel nodig:

Bevrijding, verlichting, geluk.

Niet nu, maar later, in de toekomst.

Voor het denken is dit moment slechts een middel
om ergens anders te komen.

Vrij 'vertaald' naar Jeff Foster

150 Psalmen vrij - Huub Oosterhuis



In 1962 begon theoloog Huub Oosterhuis aan de vertaling van de Psalmen zoals deze in de Bijbel vermeld staan. Bijna vijftig jaar later bracht hij zijn boek *150 Psalmen Vrij* erover uit. Ze zijn uiterst boeiend en doorleefd geschreven.

Psalm 65

Stilte nu. Voor U.
Stilte zingen had ik U beloofd.
Hoor dan.

Hoor dan wie?
Mij – wie mij?

Die deze mens ben
die hier neerligt
nietig schuld beladen
die wil opstaan
ander mens wil zijn
nieuw ik.

Stilte nu.

Verjaardagsbezoek...



Waar zijn al die jaren toch gebleven? Het is alweer zeven jaar geleden dat mijn vrouw is overleden. Ik mis haar nog elke dag hoor en sommige van haar handwerken heb ik speciaal laten inlijsten. Als herinnering hè. Gelovig was ze niet maar ze heeft ‘Jezus met zijn schaapjes’ destijds wel urenlang zitten borduren.

Dat kwam natuurlijk ook omdat zij toen onderdanig moest zijn aan de wereld van het gezag. De kerk bepaalde veel, te veel eigenlijk. Tegenwoordig ga je tegen autoriteiten in en luistert veel jeugd er helemaal niet meer naar, maar dat was in onze jeugd, voor de Tweede Wereldoorlog, wel anders. Toen had je niets te vertellen, en als vrouw al helemaal niet. Het gezag heeft mensen dus wel erg veel regels opgelegd en van de weeromstuit wil iedereen het nu daarom liever zélf voor het zeggen hebben. Het kan verkeren, maar het gezag had ook iets goeds hè in die dagen. Naast het verlies van het gezag, hebben we immers ook door de jaren heen veel aan gemeenschapszin ingeboet.

Maar de tijd is wel gevlogen. Ik werkte in mijn jeugd nog bij Philips, dat was een goede leerschool voor mij, ik leerde er de kneepjes van mijn vak. Later begon ik zo, goed voorbereid, mijn eigen zaak die ik samen met mijn vrouw jarenlang met veel plezier runde. We hebben het zo goed gehad samen...

En nu ben ik dan de negentig alweer gepasseerd en woon ik hier nog steeds op mijzelf. Alles is hier door mijn kinderen prima voor mij geregeld en ik heb eigenlijk geen zorgen. Ja, op mijn eigen gezondheid na dan, want ouderdom komt wel met gebreken hoor. Ik slaap tegenwoordig langer dan dat ik op ben en de dokter grapte er laatst nog over dat ik zo alvast kan wennen aan die hele lange slaap die straks onherroepelijk gaat komen, hahaha. Zien kan ik ook niet meer zo best, maar met een loep lukt het me toch nog net. Dat is best een uitkomst, zo'n loep. En die foto's die ik daar heb opgeplakt, kijk hier, die zijn van ons oude huisje op Sinderen van destijds. We hebben er zo heerlijk gewoond hè. Ik heb gelukkig veel mooie herinneringen en dat maakt me dan ook erg tevreden...

Wilt u trouwens nog een kopje koffie misschien?"

Feesten & Vieringen juli/augustus 2013

- 9 juli – begin van de Ramadan - Islam
- 15 augustus – Maria ten Hemelopneming
– Christendom(RK)
- 8 t/m 11 augustus – Suikerfeest – Islam



Niets

Alle eindjes
aan elkaar geknoopt
tot een patroon
dat zich laat leven.
Dagenlang gaat het goed.
En dan is het er weer,
het gat waar alles in verdwijnt:
boeken, muziek,
gesprekken met vrienden.
Alleen ik blijf over,
vastgenageld
aan de rand van het niets.

Hanny Michaelis

Uit de volksmond voor juli en augustus 2013

- In juli korten de dagen 1 uur en 8 minuten
- Als je door de bomen het bos niet meer ziet..., ga dan eens naar het strand!
- Op 22 juli vieren we het feest van Maria Magdalena.
- Is het weer op Maria Hemelvaart (15 augustus) uitgelezen, zo zal de herfst voortreffelijk wezen.
- In augustus korten de dagen 1 uur en 50 minuten.
- Twee manieren om uw leven te leiden: alsof niets een wonder is en alsof alles een wonder is...
- Wil het in juli niet heten, zal men in augustus flink zweten.
- Regen op St. Godelief (6 juli), tegenslag en grote grief, want zonder onderbreken, regent het dan zes weken.
- Begin augustus heet, lang en wit het winterkleed.
- Als Sint Dominicus (4 augustus) gloeit, een strenge winter bloeit.
- In de oogstmaand augustus veel dauw, dan blijft de hemel schoon en blauw.

Zoek jezelf in mij

Ziel, zoeken moet je jezelf in Mij,
en Mij moet je zoeken in jezelf.
Zo heeft, o ziel, de liefde
jouw beeld in Mij kunnen prenten,
dat geen wijs schilder,
met al zijn meesterschap,
dat beeld zou kunnen maken.
Jij werd uit liefde geschapen,
mooi, knap en zo diep
in mijn binnenste getekend,
dat, als jij jezelf verliest, mijn lief,
ziel, jij jezelf moet zoeken in Mij.
Ik weet, als jij je ooit zou vinden
getekend in mijn hart
en zo naar het leven uitgebeeld,
dat het je verheugen zou, bij het zien van jezelf,
je zo prachtig getekend te zien.
En mocht je soms niet weten
waar je Mij zult vinden,
dwaal dan niet van hier naar ginds,
maar, als je Mij vinden wilt,
moet je Mij in jezelf zoeken.
Want jij bent mijn onderdak,
jij bent mijn thuis en verblijf,
en daarom klop ik altijd bij jou aan,
wanneer ik vind in jouw gedachten
de deur gesloten.
Buiten jezelf hoef je Mij niet te zoeken,
want om Mij te vinden
zal het genoeg zijn Mij alleen maar te roepen;
Ik zal dan zonder talmen naar jou toegaan
en Mij moet je zoeken in jezelf.



Theresia van Avila

God

in het nachtelijk
blauw
zie ik jou
naast mij
achter mij
voor mij
onder mij
niet boven mij

vrij ben ik
om te leven
zoals ik wil
helemaal vrij?
ik weet het niet
er is iets
boven mij

iets dat mij
omhult
warm maakt
zacht en lief
mij
met vreugde vervult.

Pleun Faber



Namen en adressen / Colofon



- Voorganger:** Dhr. P.W.M. Samwel, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld (0315) 24 20 80 of (06) 403 598 38, petersamwel@vrijzinnigenvarsseveld.nl.
- Wijk Zelhem** Pastoraal werker Mevr. J. van Kampen, Mackaylaan 33, 7003 AS Doetinchem (0314) 345030 jk@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Administratie:** N.P.B. afd. Varsseveld e.o., Postbus 42, 7050 AA Varsseveld
- Website:** www.vrijzinnigenvarsseveld.nl
- E-mail-adres:** info@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Beheer kerk en verenigingszalen:**
Dhr. B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85.
- Verenigingszaal:** “De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37.
- Voorzitter:** Mevr. G. ten Brinke-Kuiperij, Koningin Emmastraat 5, 7051 AM Varsseveld, (0315) 24 12 53, voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Secretaris:** secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Penningmeester:** Mevr. G. Wisselink-Radstake, Vlakkeeweg 8, 7051 GH Varsseveld (0315) 24 11 99 penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Bankrekening:** Rabobank 36.48.54.553, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld.
- Vrouwenclub:** Mevr. M. Jansen-Zeeplat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18.
- 60+ Club:** Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, (0315) 24 40 49, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl.
- Café Cult:** Henk Beunk (0314) 63 20 61, Arjen Dijkstra (0315) 29 80 91.
- Verzorging “Eendracht”:**
Mevr. H.G. Rottink, (0315) 24 12 43, tr@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Kopij adressen en redactie:**
Henk Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, hb@vrijzinnigenvarsseveld.nl,
Lini Vossers, Vossenbult 6, 7055 BS Heelweg,
redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl.
- Leiding zondagsschool :** Mevr. W. Nijhof (0315) 241206, zondagsschool@vrijzinnigen.nl
- Autodienst Varsseveld :** Mevr. G. ten Brinke-Kuiperij, tel. (0315) 241253
- Autodienst Aalten :** Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 476250



Zondag
21 juli 10.00 u. Geen viering

Zondag
28 juli 10.00 u. Wandeling - voor informatie:
zie elders in deze Eendracht.
Verzamelpunt: Schaapskooi, Schapendijk, Heel-
weg



Zondag
4 augustus 10.00 u. Geen viering

Zondag
11 augustus 10.00 u. Geen viering

Zondag
18 augustus 10.00 u. **Den Es** - Voorganger dhr. Peter Samwel - Thema
‘Genezing vinden’, naar de Bijbel - Marcus
7:31-37

Zondag
25 augustus 10.00 u. Voorganger dhr. Peter Samwel - Thema: ‘Het
Geheim van Leven 1 - De Code van God’, naar
‘The Life Codes’ van Patty Harpenau

Zondag
1 september 10.00 u. Geen viering

Zondag
8 september 10.00 u. **Doopviering** - Voorganger Mevr. Jokelien van
Kampen