

Juni 2002

| | |
|-------------------|--|
| Zondag 2 juni | Geen dienst. |
| Zondag 9 juni | Openluchtdienst aan de Nibbelinklaan 2 bij Dorien en Paul Schurink-Duitshof waarin zal voorgaan Netty Hengeveld. Het thema van deze dienst luidt: "De Sabbat, een paleis in de tijd". De muziek zal verzorgd worden door een gelegenheidsensemble bestaande uit leden van onze geloofsgemeenschap uit de diverse muziekgezelschappen uit Westendorp en Varsseveld. Na afloop koffie. |
| Zondag 16 juni | 10.00 uur: Ds. Van Heerde. |
| Zondag 23 juni | Geen dienst. |
| Zondag 30 juni | 10.00 uur: Netty Hengeveld. Ronde tafel dienst in de Eendracht. |
| Zondag 7 juli | Geen dienst. |
| Zondag 14 juli | 10.00 uur Ds A.M.J. Meijer, thema: "De weg vragen"; bij Matth. 7:14. |
| Zondag 21 juli | Geen dienst. |

68^{ste} Jaargang

No. 498

Juni 2002

DE GEVAARLIJKSTE PSYCHOSE:
Een vorm van krankzinnigheid die
onzichtbaar blijft.

We zijn allemaal op een bepaald punt een beetje neurotisch. "Neurotisch" duidt aan dat een mens, door de een of andere omstandigheid, in bepaalde situaties te overgevoelig of te agressief of te labiel reageert. Wanneer je elkaar een beetje hebt leren kennen weet je, door ervaring wijs geworden, welk punt je bij je partner een beetje omzeilen moet. Vergeet je dit, dan kan de reactie een beetje "neurotisch" uitvallen. Soms worden mensen door een neurose dieper getroffen. Dan



reageren ze zo overgevoelig, zo agressief of zo labiel op allerlei punten dat ze "in behandeling moeten". In verreweg de meeste gevallen leren ze dan inzien wat er van binnen aan schort. Ze kunnen weer verder in de samenleving, verder met hun partner. Anders wordt het wanneer mensen getroffen worden door een *psychose*. Dan

raken mensen zo uit hun balans dat ze in de gewone samenleving niet meer te handhaven zijn. Een bekende psychose wordt aangeduid met manische depressiviteit. Deze mensen hebben elk contact met de omgeving verloren. Ze zitten in zichzelf gevangen. En zo zijn er talloze varianten van de psychose. De omgeving voelt zich machteloos. Een betrekkelijk hoog percentage patiënten kan, na maanden of jaren behandeld te zijn, weer als ‘genezen mens’ in de samenleving terugkeren. Een ontroerende reportage van een dergelijke genezing is de publicatie: “*Ver heen*” van *dr. P.C. Kuiper*. Wat de meeste mensen niet weten is dat de gevaarlijkste psychose een psychose is die *onzichtbaar* blijft. Een psychose die van een mens (op een onzichtbare manier) een gevaarlijke patiënt maakt. Dat is de psychose van de *waarheidswaan*. Deze psychose is daarom zo blijksems gevaarlijk omdat deze diepe stoornis voor de buitenwereld verborgen blijft. De patiënten met deze psychose wandelen tussen ons als aardige, lieve en behulpzame mensen. Daarom vervullen ze in alle kringen hun functie. Als minister, als politicommissaris, als politicus, als priester, dominee en welzijnswerker. Iedereen vindt hen sympathiek. Alleen op één punt zijn ze onzichtbaar diep gestoord: ze lijden aan waarheidswaan. In de politiek maken we dat mee in de sfeer van nationalistische en / of (pseudo-godsdienstige) ideologieën. Deze leiders van de samenleving hebben het beste met hun medemensen voor. Ze willen bouwen aan een ideale maatschappij zonder onrecht. Alleen: ze staan in de staalharde overtuiging dat hun systeem, de ‘waarheid’ is. Wanneer je hen tegenspreekt, raak je de onzichtbare psychose. Er beginnen groene lichtjes van haat in hun ogen te komen. Ze voelen zich aangevallen in *hun waan dat ze de waarheid in pacht hebben*. Wie hen blijft tegenspreken wordt uitgesloten als ‘vijand van de waarheid’, zonodig uitgebannen.

Lenin, *Stalin* en *Mao* waren in hun privéleven aardige sympathieke mensen, maar ze werden woedende verdelgers voor allen die hun waarheid tegenspreken. En deze drie *infecteerden* hun fanatieke volgelingen met dezelfde psychose. Er bestaat namelijk op dit punt een psychische infectie! In *Hitler* en zijn fanatieke volgelingen was

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON

- Voorganger:** Ds A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld, (0315) 24 20 80, e-mail: meijerpaumen@zonnet.nl
- Secretariaat:** N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2b, 7065 AH Sinderen (0315) 24 12 06, e-mail: willynijhof@planet.nl
- Beheer kerk en verenigingszalen:** B.H. Kraan, Zelheweg 61, 7055 AA Heelweg (0315) 24 18 85
- Verenigingszaal:** “De Eendracht”, Beatrixstraat 1a, Varsseveld (0315) 24 45 37
- Administrateur:** Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld, (0315) 24 21 36, e-mail: g.j.hengeveld@freeler.nl
- Gironummer** 846569 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld
- Bankrekeningen:** Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265. Allen staan t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld
- Internet:** www.xs4all.nl/~npb
- E-mail-adres:** npb@xs4all.nl
- Vrouwclubs:** Voor I: Mw. D. Vriezen-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75. Voor II: Mw. A. Wisselink-Jansen, Harterinkdijk 13, (0315) 61 73 82
- 60+ Club:** Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld (0315) 244049.
- Verzorging "Eendracht":** Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp, (0315) 29 85 59 (na 18.00 uur), e-mail: digirini@xs4all.nl
- Verzendklaar maken:** Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN, Westendorp, (0315) 29 82 23 en Mw. W.E. Teerink-Radstake; Hr. G.H. Schepers
- Kopij adressen en redactie:** Rinus Luijmes, e-mail: eendracht.npb@xs4all.nl, Ds A.M.J. Meijer (zie boven), Mw. A. Gussinklo-Siebers, Landstraat 34, 7135 KH,Harreveld, (0315) 24 14 40, e-mail: gussie@tref.nl
- Leiding zondagsschool:** Erna Wolsink-Semmelink, e-mail: erna@fam-wolsink.myweb.nl (0315) 29 87 18 en Gwen Spaa, (0315) 242918
- NPB-Koor secretariaat:** Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90
- Organist:** Hr. G.W. Gussinklo, Polstraat 10a, 7121 DH, Aalten, (0543) 47 17 04.
- Autodienst:** Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2b, 7065 AH Sinderen (0315) 24 12 06, e-mail: willynijhof@planet.nl
- Cassettedienst:** Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55

Bij de verdere tocht over IJsland werd het muggenmeer bezocht. Een natuurgebied met veel eenden-broedsels Drie kleuren zijn hier overheersend: blauw van het water, groen van het gras en geel van de bloemen. Het geheel is een overweldigend landschap waarin de mens maar een nietig figurantje is. In 1724 zijn veel kraters ontstaan. De hele zomer waren er toen aardbevingen met veel uitstoot van zwarte lava. Later verkleurt de lava en wordt grijs-bruin. Bomen zijn op IJsland een spaarzaam verschijnsel, in tegenstelling tot het veelvuldig aanwezig zijn van blauwe lupinen, viooltjes en papavers. Verder naar het zuiden komen we bij een meer met blauw ijs. Het meer is 130 m diep, met een veelheid van ijsschotsen in allerlei vormen.

Bij elk natuurverschijnsel is wel een verhaal. Is dat allemaal geschiedenis of ook nog enige fantasie. De rondrit over IJsland werd besloten met prachtige dia's van gletsjers, watervallen en geysers van soms wel 20 m hoog. In haar slotwoord beklemtoonde Janny dat dhr. En mevr. Gerritsen door goed onderling samenspel, met hun prachtige dia's en daarbij een uitstekend verhaal, een mooi stukje geschiedenis van IJsland in ons midden hebben gelegd. Het verdiende applaus onderstreepte de dankbaarheid voor het gebodene, wat een waardige afsluiting was van het seizoen 2001-2002.

ACTIVITEITEN BIJ DE AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN

De activiteiten van alle kringen komen in de maanden juni, juli en augustus te vervallen ook vinden er in de aangrenzende afdelingen geen bijzondere activiteiten meer plaats.

De kerken van de ons omringende afdelingen bevinden zich op de navolgende adressen:

Afd. Aalten: Prinsenstraat 27,
Afd. Dinxperlo: Wilhelminastraat 13,
Afd. Zelhem: Piersonstraat 4.

dezelfde (lange tijd onzichtbare) psychose aan het werk. Wie de uitbarstingen van woede bij zijn volgelingen gadeslaat zegt: "Hier zijn krankzinnigen aan het werk". En zo is het ook. Door de gehele wereldgeschiedenis trekken politici die lijden aan de onzichtbare psychose van de waarheidswaan weer hun spoor in bloed en tranen. Ze werden altijd te laat ontdekt. Het waren sympathieke volksleiders! Aardige mensen! Totdat ze in hun woedeuitbarstingen dood en verderf om zich heen zaaiden.

Alle wereldgodsdiensten cirkelen om gidsen die op zoek zijn naar de waarheid. De waarheid omtrent de grondslag en het doel van ons menselijk bestaan. Het ritselt in alle wereldgodsdiensten van aardige, lieve leiders die met de beste bedoelingen voor hun medemensen bezig zijn. Ze gaan voorop in de zoektocht. Alleen: er lopen altijd een aantal onzichtbare psychoselieters onder hen rond. *Lijdend aan ongeneeslijke waarheidswaan.* Zolang je hen niet tegenspreekt is er niets aan de hand. Ze leggen zegenend hun hand op je voorhoofd. Ze kussen je kinderen. Ze schudden vaderlijk en moederlijk je hand. Wanneer ze echter worden tegengesproken op het ene punt van hun godsdienstige waarheid dan beginnen de groene lichtjes van krankjorume haat in hun ogen te vonken. Je bent hun volgeling niet meer. Je bent hun vriend niet meer. Je bent een ketter, een vijand van hun waarheid en je bent rijp voor de liquidatie en uitbanning. In alle eeuwen trekken binnen de godsdienstige lijdens aan deze onzichtbare psychose (diep, diep gestoord!) hun spoor van verdachtmaking, uitbanning, bloed en tranen. Vandaag lezen we hoe in Bosnië en Soedan de christelijke militie en islamitische militie elkaar proberen te verpletteren omdat ze in de waan leven dat hun religieuze waarheid wordt tegengesproken. In Iran, India, Egypte en Algerije zagen we de laatste jaren woedeuitbarstingen van religieuze waarheidswaan. Tienduizenden 'tegensprekers' raakten onder de wielen.

Wat in het groot gebeurt, gebeurt in het klein. Overal, in alle kringen komen ze voor, de lijdens aan de onzichtbare, meest gevaarlijkste vorm van krankzinnigheid. Aardige, lieve, sympathieke mensen: echte

kameraden! Alleen: spreek hen niet tegen op het punt van wat zij als de 'waarheid' zien. In het klein, dus zonder concentratiekampen zonder Goelagarchipel, zonder liquidaties lopen in alle dorpen en steden patiënten rond, lijdend aan de waarheidswaan. In elke verbintenis, in elk bestuur, in elke vriendenkring zijn ze bereid voorgoed op te stappen wanneer ze hun gelijk niet kunnen krijgen! We moeten steeds op onze hoede zijn voor deze (onzichtbare) psychose. We moeten nooit fanatieke gelijkhebbers onze stem geven. Wanneer ze in een organisatie de leiding hebben veroverd dienen we onmiddellijk deze organisatie te verlaten. Want de psychose van de waarheidswaan is besmettelijk! In het groot en in het klein. Vandaar de massa's die steeds opnieuw (met straten en pleinen vol) de 'Waarheid' bejubelen. Totdat het uur van de waarheid over deze waarheidswaan slaat: men volgde een ... patiënt. In kleiner formaat: steeds opnieuw zien we groepjes rond een sympathieke figuur die de 'waarheid' heeft gezien! Een figuur: aardig en zegenend! Totdat het uur van de waarheid slaat: men sprak deze sympathieke figuur tegen!! Berg je dan.

dr. Ds. Barthold van Ginkel (Em. Hoogleraar pastorale psychologie).

Naschrift:

Tegen mijn gewoonte in, was dit keer het hoofdartikel niet van mijn hand. Gezien de actualiteit van de inhoud, meende ik in dit geval een uitzondering te mogen maken. *Dr. B. van Ginkel* raakt hier namelijk de kern van een ernstig gevaar! Juist als vrijzinnigen zijn wij geroepen de waan van het totalitaire denken (in onszelf en bij de ander) te blijven bestrijden. De moordenaar van Pim Fortuyn is namelijk duidelijk iemand die door deze waarheidswaan beheerst wordt. Het beste wapen is, zeker bij dit kwaad: humor.

A.M.J. Meijer.

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken:

Op dinsdag 21 mei overleed op 77-jarige leeftijd de heer

Gerrit Jan Bruggink.

De heer Gerrit Jan Bruggink, ook wel Gerrit de Hoopman genaamd

van o.a. De geschiedenis en afgewisseld met bijbehorende zang en

muziek. De hoofdstad Reykjavik is op afstand herkenbaar aan de toren van de kerk. Het heeft een aparte vorm en is gebouwd van bazaltbrokken. De bouw heeft geduurd van 1947 tot 1987. Voor de kerk staat een standbeeld van Ericson. Van 1880 dateert het parlamentsgebouw. Het is een van de weinige gebouwen van steen. De meeste huizen zijn van hout, met golfplaten. Daardoor ook veel kleurschakeringen.

IJsland heeft geen eigen leger, maar bezit wel een groot vliegveld. Dit dient als Navo-basis. De Navo heeft voor deze basis met IJsland een contract van 99 jaren. Daarmee is ook de maximale veiligheid van IJsland gewaarborgd. Bij de rondrit over IJsland zien we ook vele rivieren en watervallen, een variërend landschap met heuvels en dalen, maar ook hoge bergen en diepe dalen.

De schapenteelt is een belangrijke bron van inkomsten, voornamelijk door de wol en het vlees. In de zomer verblijven de schapen in een grote open gemeenschappelijke ruimte. In het najaar en de winter verblijven ze in een grote afgesloten ring, waar elke schapen-houder een eigen plek heeft. De visvangst is ook belangrijk. Vroeger werd er gevist met kleine bootjes. Nu heeft IJsland een moderne vissersvloot.

Het onderwijs vindt van september tot mei plaats in een school die ook als internaat dienst doet. Van mei tot september wordt dit ingericht voor toerisme. Dus volop rendement door een permanente benutting. De bevolking is voor het merendeel Luthers, met daarnaast de R.K. Godsdienst. De begraaf-plaats (kerkhof) is bij de kerk. Een bekend verschijnsel is het IJslandse paard. Het is een paard in velerlei kleuren en vervult een belangrijke rol als vervoermiddel. In verband met de moge-lijkheid van insleep van ziekten, mogen geen paarden worden geïmporteerd. Het IJslandse paard kent vijf gangen nl. Stap, draf, galop, telgang en töllgang.

De lezingen die in het herfst/winterseizoen in onze geloofsgemeenschap worden georganiseerd, zijn inmiddels bekend bij een breed publiek en goed bezocht. Ook voor het komend seizoen is er weer een boeiend programma voor u samengesteld :

LEZINGEN SEIZOEN 2002 / 2003

Deze lezingen vinden plaats in zaal "de Eendracht",
Beatrixstraat 1a, aanvang 20.00 uur tenzij anders vermeld.
De toegangsprijs is €5,00 inclusief koffie en thee.

| | |
|----------------------------------|--|
| Dinsdag 17 september | Mw. Ds. E. Laman Trip- Klein Starink : "Dante en Dali". Lezing en videopresentatie. |
| Woensdag 9 oktober | Ds. Hans Stolp uit Amersfoort: "Omgaan met gestorven". |
| Zondag 27 oktober | Jubileumkerkdienst, in het kader van het 129-jarig bestaan van onze geloofsgemeenschap. Dr. Amir Cheragwandi uit Winterswijk: "Kerkdienst in het teken van de islam". De entree is uiteraard gratis. |
| Woensdag 20 november | Dick Heyerman, "oud-Varsselvelder" uit Zutphen : "Scheep je eigen leven". Hoe creëer je je eigen leven, los van eigen overtuigingen? |
| Donderdag 16 januari 2003 | Peter Swagerman uit Doetinchem: Lezing en videopresentatie over "Krisnamuti". |
| Donderdag 14 februari 2003 | "Verslavingsproblematiek, vanuit een spirituele benadering". |
| Woensdag 12 maart 2003 | J.M. Pameyer over zijn nieuwste boek over het hiernamaals, dat in september uitkomt. |

De vertoonde dia's gingen vergezeld met een passende omschrijving

was al enkele maanden ziek. Zijn 50-jarig huwelijksfeest op 8 mei j.l. heeft daarom ook niet plaatsgevonden, noch kon het beloofde ritje op de motor - een verrassing van zijn kleinkinderen - doorgaan. Zijn hele boerenleven was hij gezien en geacht. Na zijn pensioen ging hij zich vooral toeleggen op de fotografie. Hij ontwikkelde zelf z'n foto's en ontwikkelde ook foto-hulpmiddelen. Van 1977 tot 1980 is hij voorzitter van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB in Varsseveld geweest. Hij en zijn vrouw waren trouwe kerkgangers en zijn rouwdienst is geheel in zijn stijl gehouden. Tijdens de crematieplechtigheid vertelde zijn dochter Josine, hoe hij met pet en sigaar zijn familie leerde genieten van al wat God geschapen heeft. We weten hem veilig geborgen bij God.

Nathalie da Costa.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem was afgelopen maand opgenomen, maar is thans weer thuis: Mw D.W. Vriezen-Radstake. Thans verblijft nog aldaar: Mw H.L. Radstake -Kolenbrander. In St. Antonia te Terborg verblijven momenteel: B.A. Duitshof-Jolink; Hr H.A. Duitshof; Mw G.J. Duitshof-Kolenbrander en Hr G.J. Weikamp.

VERANTWOORDING GIFTEN

Van de heer en mevrouw H.A mocht ik €30.-- in ontvangst nemen en van de heer van mevrouw Mw N.N. € 20,--. Hiervoor onze hartelijke dank.

HUWELIJKS JUBILEUM

8 juni bunne wi'j; Wim en Willy Vriezen van de "Slotboom", 40 jaar getrouwd. Wi'j hopt dit te vier'n met Rudi, Wijnand, Herbert en Dina. Wi'j neuddegen owlou ok uut um dit samen met ons te vier'n op zoaterdag 8 juni um 15.00 uur bi'j zaal "de Vos" te Westendorp.

Wij wensen beiden van harte geluk met het bereiken van deze prachtige mijlpaal en spreken de wens uit dat zij nog vele jaren in

goede gezondheid samen van het leven mogen genieten.

DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAAND

Zie voor alle diensten in juni het kerkdienstrooster.

Zondag 14 juli hoop ik zelf weer voor te gaan en tijdens de overdenking even met u na te denken over hoe wij elkaar van advies dienen. Dat is namelijk een heel interessante aangelegenheid, want we brengen onwillekeurig altijd daarbij iets van onszelf in. Daar schuilt soms een gevaar in!

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Op de Essenkampschool wilde ik met groepen drie en vier beginnen met het vertellen van het verhaal van de torenbouw van Babel. Maar eerst tekende ik een toren op het bord, zodat zij deze konden natekenen. Nu is de toren van Babel volgens de overleveringen een spiraalvormig gebouw en dus tekende ik een dergelijk soort toren. Maar ik was blijkbaar iets te gehaast, waardoor het bepaald geen kunstwerk was geworden. Na er naast geschreven te hebben 'De toren van Babel' en de bekende uitdrukking: 'Een Babylonische spraakverwarring' begon ik met het verhaal terwijl de kinderen ondertussen een toren konden tekenen. Halverwege mijn verhaal kwam Dennis Gussinklo met zijn tekening naar mij toe. Snel zei ik tegen hem: "Dat lijkt nog niet zo erg op een toren, je moet hem nog een beetje bijwerken en kleuren". Vervolgens keek hij nog aandachtig naar mijn toren en zei: "Nou, die toren van u lijkt ook meer op een hondendrol!"



HOLLINGSTEDT

Inmiddels zijn er een aantal aanmeldingen binnen maar als u mee

Liefde is fluist'ren *Liefde is geven*
Heel zacht in je oor *Is leven met God*

Aan het eind van de dienst kregen de medewerkers hét teken van de liefde: een rode roos.

Ik persoonlijk heb een fijn en goed gevoel aan deze dienst overgehouden.

Als deze dienst een vervolg zal krijgen verleen ik weer graag mijn medewerking, waarbij ik de wens uitspreek dat er dan toch nog iets meer mensen zullen komen om onze activiteiten gade te slaan. En denk dan niet : ik wil wel maar... Doe als in de overdenking, volg de stem van je hart, de stem van God.

Erna Wolsink

60+ CLUB, 14 MEI 2002

De ontvangst en de opening waren op de bekende wijze, waarna Janny, na het welkomstwoord, het woord en de daad gaf aan het echtpaar Garritsen, die via beeld en tekst, een impressie gaven van hun vakantie aan en op IJsland . IJsland is in grootte drie keer Nederland met 270.000 inwoners. De IJslanders komen oorspronkelijk uit Noorwegen. De Noorse taal is overwegend de volkstaal, maar wel iets veranderd door de medebewoners. In 1930 werd de wetgevende vergadering geïntroduceerd waarbij o.a. De rechtsspraak en het huwelijk werd geregeld. In 1944 werd IJsland zelfstandig. Voordien was het Deens grondgebied. Bij die zelfstandigheid kreeg het een eigen volkslied en een eigen vlag. De vlag is een rood kruis binnen witte banen en blauwe vlakken. Het rood is van de lava, het wit van de sneeuw en het blauw van de zee. In de winter is IJsland meer een sneeuwland. De natuur daar kent veel tegenstellingen. Enerzijds sneeuw, anderzijds de geysers. Deze spelen ook een grote rol in het dagelijks leven. Een eigen open bad met warm water is daar een heel normale zaak. Het kokende water komt zo uit de grond en via leidingen wordt het naar de steden vervoerd, waar het voor meerdere doeleinden dienst doet. De hoofdstad Reykjavik is goed voor 55 miljoen m³ water per jaar.

Op verzoek van enkel gasten een deel van de overdenking van deze dienst:

.....Ook wij hebben wel eens het gevoel dat je iets doen moet, je weet dat het goed is en toch voor jezelf maar uitvluchtjes verzinnen omdat je geen zin hebt of omdat het zo moeilijk is!

Soms is er een stem, die roept om kleine dingen te doen, maar er kan ook een stem komen die je roept om grote dingen te doen.

Gideon sputterde eerst tegen, twijfelde en vroeg om een teken.

Harry Potter vond zichzelf een doodgewone jongen, maar ook hij kreeg een teken dat hij kon helpen.

Dit stemmetje heet LIEFDE, en liefde zit in je hart, want daar voel je dat stemmetje, de stem van God.

Harry Potter weet niet wat liefde is. Zijn oom en tante geven hem geen liefde. Maar op Zweinstein leert hij wat liefde en respect is. Deze twee liggen heel dicht bij elkaar. Als je respect hebt voor iemand, dan voel je dat in je hart.

Er zijn vele soorten liefde. Dat wat je ouders voor jou en jij voor je ouders voelt, is liefde. Maar ook voor echte vrienden voel je een soort liefde en respect.

Misschien heb je wel een konijntje of cavia. Ook wat je voor dit diertje voelt, heet liefde.

Liefde is een gevoel dat diep in je hart zit en dat niemand je kan afnemen!

| | | |
|---------|----------------------|--------------------|
| Daarom: | Liefde is blij zijn | Liefde is zingen |
| | Een arm om je heen | Is wit en is groen |
| | Liefde is lachen | Liefde is zacht |
| | Nooit meer alleen | zacht als een zoen |
| | Liefde is luist'ren | Liefde is leven |
| | De woorden gaan door | Je ademt weer op |



wilt, is het wel de hoogste tijd om zich op te geven bij Janny Nijhof-Weggelaar (242059) Aan deze uitwisseling zijn kosten verbonden. We kunnen dus best wat sponsors gebruiken!

Mocht u deze activiteit willen steunen dan staat hiervoor de bankrekening open van het "Ds P.H. van Lent-fonds": Rabo 36.48.41.974 - Warm aanbevolen.

VERSCHIJNINGSDATA EENDRACHT IN DE KOMENDE MAANDEN

De juli/augustus-editie van de 'Eendracht' verschijnt rond 10 juli. (sluitingsdatum kopij: 7 juli) Het septembernummer zal uitkomen in de laatste week van augustus. (sluitingsdatum kopij: 24 augustus)

TENSLOTTE,

een hartelijk woord van dank aan alle vaste medewerkers van 'de Eendracht' voor hun inzet om in het afgelopen seizoen steeds maar weer ons blad op tijd de deur uit te krijgen. Hun namen mogen best wel eens genoemd worden: Betsy Chevalking-Wennink; Hr G.H. Schepers; Mw A Gussinlo-Siebers; Hr en Mw Teerink-Radstake; Dinie ten Brinke-Rougooor en natuurlijk Rinus Luymes en de verspreiders van ons blad.

Terwijl u dit leest, ben ik met studieverlof en hoop tijdens deze maand 240 lessen voor te bereiden voor het schoolwerk zodat dit gemakkelijk overdraagbaar is.

Gedurende mijn studieverlof en onze vakantie (tot en met 30 juni) is er vervanging geregeld. Met een dringend bericht gelieve u zich te wenden tot het secretariaat: Mevrouw Willy Nijhof-Groen tel. 241206. Zij draagt er zorg voor dat er onmiddellijk contact wordt opgenomen met de betreffende vervangster. (zie ook de Eendracht van mei) Op haar beurt neemt deze dan weer contact met u op. Voor nadere gegevens zie de colofon. Onder dringende berichten wordt óók verstaan een spoedopname in één van de streekziekenhuizen dan wel een opname in Arnhem of Nijmegen, aangezien wij in de regel hiervan geen bericht ontvangen. Hiervoor kunt u zich rechtstreeks wenden tot mevrouw A. Niks-van Oosten, tel. 241080.

Met een hartelijke groet aan u allen, A.M.J. Meijer.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Openlucht-kerkdienst: zondag 9 juni

De traditionele openlucht-kerkdienst met Netty Hengeveld als voorganger vindt dit jaar plaats op zondag 9 juni. De locatie is wederom de koffie- en speeltuin-boerderij 'Groot-Nibbelink' in Sinderen. De deel van genoemde boerderij staat tot onze beschikking, voor het geval de weergoden die zondagochtend niet meewerken. We maken er dan een binnendienst van; stoelen zijn in ruime mate aanwezig. Neemt u liever uw eigen zitmeubel mee, dan is dat uiteraard geen bezwaar. Breng in ieder geval uw eigen liedboek mee. Ons eigen 'huisorkest' zorgt voor de muzikale ondersteuning en Hans te Grotenhuis neemt de geluidsinstallatie voor z'n rekening. Na afloop kunt u (tegen betaling) genieten van een kop koffie, een drankje of een ijsje en nog wat napraten en/of -genieten.

Deze buitengewone dienst verdient uw aandacht en we hopen dan ook op een grote opkomst. Vòòr de boerderij is een ruime parkeerplaats.

Voor het geval dat ..., u vindt 'Groot-Nibbelink' op de kruising van de Idinkweg en de Nibbelinklaan, aan de rand van het Idinkbos. U kunt het volgen van de openlucht-dienst zien als het spirituele begin van een prachtige fietstocht.

GESPRESKDIENST EENDRACHT

Zondag 30 juni a.s. zal er in de Eendracht een experimentele viering plaatsvinden. Deze dienst is geschikt voor alle leeftijden en het doel hiervan is om samen tot een dialoog te komen. Nu krijgt u de kans om actief aan een dienst mee te doen en om uw gedachten en gevoelens met elkaar te delen. Op deze manier kunnen wij elkaar



immers verrijken. Het thema zal zijn: "Over geluk gesproken" en het bestuur zal zorgen voor kopjes koffie en thee, zodat het geheel een ongedwongen karakter zal hebben. Een en ander zal worden voorbereid en ingeleid door Netty Hengeveld. Aanvang 10.00 uur in 'de Eendracht'.

De schoolcatechisatie.

Onze voorganger dominee Meijer geeft aan drie openbare basisscholen godsdienstonderwijs. Dit achten wij van wezenlijk belang voor de vorming van jonge kinderen waarbij ze een beeld krijgen van ons christelijk cultuurgood en daarin onze vrijzinnige zienswijze. Vooral omdat Ds. Meijer in de groepen 7 en 8 al een aanzet geeft voor de catechisaties waarvan hij hoopt dat de kinderen deze op latere leeftijd zullen gaan volgen. Doordat de kinderen, door het bijwonen van deze schoolcatechisaties dan al over een redelijke bijbelkennis beschikken blijft hem voor belijdeniscatechisaties meer tijd over voor levensvragen en ethiek.

Als bestuur willen wij dan ook vragen: laat uw kinderen het vormingsonderwijs bij dominee Meijer volgen, zodat ons gedachtengoed ook aan hen wordt doorgegeven. Wij doen derhalve een beroep op de ouders van de kinderen op de openbare basisscholen, het formulier dat de kinderen op dit ogenblik is uitgereikt in te vullen. Ds Meijer geeft, uit eigen beweging al les aan de kinderen vanaf groep 3. Hij acht dit werk één van zijn belangrijkste taken, omdat hij van mening is dat het noodzakelijk is om kinderen een 'geestelijk overlevingspakket' mee te geven.

DE GIDEON- EN HARRY POTTERDIENST

Mensen, jullie hebben wat gemist. De speciale dienst van 12 mei was hartverwarmend. De Gideon- en Harry Potterdienst was erg mooi. De kerk zag eruit als het kasteel van Zweinstein. Harry Potter en Gideon waren allebei aanwezig. Omdat Harry niet wist wat liefde is, werd hem dat uitgelegd. Er werd getoverd, gezongen en geluisterd. Elk kind kreeg bij het naar huis gaan een "toverstaf" mee. Jammer dat de kerk niet vol zat, er hadden er nog veel meer kunnen zijn.