

# Juni 2003

Zondag 1 juni	Geen dienst
Zondag 8 juni	10.00 uur Pinksterdienst, ds. A.M.J. Meijer, thema: "De vrucht van de Geest" bij Galaten 5: 16-24.
Zondag 15 juni	10.00 uur mw. Ds. M. Boon-Giltjes
Zondag 22 juni	10.00 uur: mw. Ds. J. van Kampen
Zondag 29 juni	Openluchtdienst aan de Nibbelinklaan 2 bij Dorien en Paul Schurink-Duitshof waarin Netty Hengeveld zal voorgaan. De muziek wordt verzorgd door Gerrit Hengeveld. Na afloop nog een gezellig zomers samenzijn.
Zondag 6 juli	Geen dienst
Zondag 13 juli	10.00 uur ds. A.M.J. Meijer, thema: "Voedsel voor de ziel" bij Openb. 2:12-17

69<sup>ste</sup> Jaargang

No. 509

Juni 2003

## IN DIT NUMMER O.A.

Koninklijke onderscheiding Willy Semmelink	pag. 7
Interview met Ben Kraan	pag. 11
Contributie-kwesties	pag. 14

## HET GETAL VAN PINKSTEREN



an het eind van die eerste Pinksterdag maakt de evangelist Lucas, aan wie ook het boek 'Handelingen der Apostelen' mag worden toegeschreven, een soort balans op van de gebeurtenissen. Daarin vertelt hij dat het enthousiasme waarmee Petrus de mensen over Jezus had verteld zo groot was geweest dat drieduizend mensen zich spontaan lieten dopen en zich aansloten bij de toen nog zeer kleine kring van de apostelen en nog enkele volgelingen. Dat getal van drieduizend heeft mij altijd een beetje gefascineerd. Ik heb het me trachten in te denken en eens nagegaan waar er kerken zijn die zoveel mensen kunnen herbergen. Dat zijn er niet zoveel! Ook de van Pallandthal zou beslist te klein zijn! Er staat gelukkig niet dat zij allemaal op één dag gedoopt werden, want dat zou toch werkelijk te ver van ons voorstellingsvermogen af liggen, maar ze sloten zich wel aan. Ik denk dat het grote ronde getal van drieduizend hoort bij de overvloed die wij aan de Heilige Geest mogen toekennen. De Heilige Geest is niet gericht op een kleine bovenlaag, op de elite of een geestelijke keurbende. Hij waait, net als de wind, voor iedereen.

Maar soms krijg ik wel eens de indruk dat we de laatste veertig jaar, wat de Heilige Geest betreft, in een soort van windstilte terecht zijn gekomen. Het aantal mensen dat zich nog over de doopbelofte van hun ouders bekommert of dat zich gedreven weet door 'de Geest', is zienderogen afgenomen. Het materialisme, de oppervlakkigheid en het individualisme vieren hoogtij en om geestelijke zaken bekommeren zich ogenschijnlijk nog maar weinigen. Het resultaat daarvan is dat veel mensen geestelijk verkommeren en onze cultuur haar Christelijk karakter aan het verliezen is. De gevolgen zijn dat er, ondanks de welvaart, meer geestelijke nood is dan ooit en men ten opzichte van vreemde godsdiensten, niet Christelijke sekten en bewegingen geen weerwoord meer heeft. Toch ben ik niet pessimistisch. Diezelfde Geest die tweeduizend jaar geleden op één dag drieduizend mensen voor de liefdesboodschap van Jezus deed kiezen, is van alle tijden en waaiert ook nu nog over mensen uit. Ik geloof zelfs dat hij weer in kracht aan het toenemen is. Wat mij hierin sterkt zijn de Oud-Testamentische verhalen over de veertig jaar durende omzwervingen van Mozes met zijn volk in de woestijn. Geestelijk gesproken verkeert onze maatschappij ook al veertig jaar richtingloos in de woestijn. Allerlei bewegingen kwamen op en kregen veel mensen achter zich aan, maar doofden na verloop van tijd weer als een kaarsvlam. Ze hadden geestelijk te weinig te bieden. Toch bleven, zij het gedecimeerd, de kerken overeind en gingen stug door met het verkondigen van de Christelijke boodschap. Alleen hield de vernieuwing die men binnen de bestaande structuren trachtte door te voeren geen gelijke tred met de stormachtige ontwikkelingen in de maatschappij. En op allerlei manieren is merkbaar dat er steeds meer mensen komen die op geestelijk gebied zoekende zijn en daarbij toch, vaak na vele omzwervingen, de weg naar geloof op hun eigen manier vinden of weer terugvinden. Ook in of aan de rand van onze eigen geloofsgemeenschap. We moeten maar denken, dat we een noodzakelijk louteringsproces achter de rug hebben en dat, misschien op een onverwachte wijze, de wind van de Geest weer gaat aanwakkeren.



## NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



### Voorganger:

Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld, (0315) 24 20 80, meijerpaumen@zonnet.nl

### Secretariaat:

N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2<sup>b</sup>, 7065 AH Sinderen, (0315) 24 12 06, willynijhof@planet.nl

### Beheer kerk en verenigingszalen:

B.H. Kraan, Zelheweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85

### Verenigingszaal:

"De Eendracht", Beatrixstraat 1<sup>a</sup>, Varsseveld, (0315) 24 45 37

### Administrateur:

Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld, (0315) 24 21 36, g.j.hengeveld@freeler.nl

### Gironummer:

846569 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

### Bankrekeningen:

Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265.

Allen staan t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

### Website: [www.xs4all.nl/~npb](http://www.xs4all.nl/~npb)

**E-mail-adres:** npb@xs4all.nl

### Vrouwclubs:

Voor I: Mw. D. Vrieze-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75,

Voor II: Mw. M. Jansen-Zeephat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18

### 60+ Club:

Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld, (0315) 24 40 49, info@nijhof-keukens.nl

### Verzorging "Eendracht":

Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp, (0315) 29 85 59, digirini@xs4all.nl

### Verzendklaar maken:

Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN Westendorp, (0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake, Hr. G.H. Schepers en D. ten Brinke-Rougoor.

### Kopij adressen en redactie:

Rinus Luijmes (zie **Verzorging "Eendracht"**), ds. A.M.J. Meijer (zie **Voorganger**),

Mw. E. Wennink, Kerveld 9, 7006 TA Doetinchem, esseldien@planet.nl

H. Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkpte@euronet.nl

### Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, erna@fam-wolsink.myweb.nl en

Gwen Spaa, (0315) 24 29 18, johan-gwen@hetnet.nl

### NPB-Koor secretariaat:

Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

### Organist:

vacant

### Autodienst:

zie: **Secretariaat**

### Cassettedienst:

Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55

Voordat we met deze wandeling begonnen werd Willie Semmelink-Leneman, die namens het bestuur de helpende hand biedt bij het serveren van de koffie en de thee, door Jannie nog even in de bloemetjes gezet vanwege haar koninklijke onderscheiding. We werden deze middag dan ook “koninklijk bediend”. Al met al was het een zeer geslaagd einde van dit 60+ seizoen en ging een ieder voldaan huiswaarts, nadat Jannie de heren hartelijk had bedankt onder aanbidding van een bosje rozen en een enveloppe met inhoud.

### **TRADITIONEEL MIDDAGREISJE**

We maken u er nu al op attent dat wij op dinsdag 9 september a.s. traditiegetrouw beginnen met een middagreisje naar Denekamp. We brengen daar een bezoek aan Huize Elisabeth, het bezinnings- en ontmoetingscentrum van de zusters Franciscanessen van Denekamp. We vertrekken om 13.00 uur met een bus vanaf “De Eendracht”. De kosten zijn € 15,00 per persoon.

Het programma ziet er als volgt uit:

Aankomst, koffie/thee met koek.

Zr. Fernando vertelt over het kloosterleven en over hun Congregatie "Zusters Franciscanessen van Denekamp".

Daarna een rondleiding over het terrein en als afsluiting een broodmaaltijd met soep en kroket.

Zoals u ziet een heel aantrekkelijk programma. We hopen dat veel van onze 60-plussers meegaan. We rekenen op een volle bus.

U kunt zich nu al opgeven bij J. Nijhof-Weggelaar tel.: 0315-244049 of bij G. ten Brinke-Kuiperij tel.: 0315-241253.

### **KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE !**

U vindt er onder andere foto's van de kinderdienst van 18 mei j.l en alle recente uitgaven van “de Eendracht”.

[www.xs4all.nl/~npb](http://www.xs4all.nl/~npb)

Een mooi en actueel voorbeeld hiervan is de VPRO. Na een paleisrevolutie, nu bijna veertig jaar geleden, verdwenen de puntjes en raakte deze oorspronkelijk Vrijzinnig Protestantse Omroep volledig van God los. Niets was ze te gek, zolang het maar niet iets met geloof te maken had. En nu, deze week, velen van u hebben hem nog, is de voorpagina en het hoofdartikel gewijd aan ‘The Hour of Power’ van de televisie-dominees Schuller sr. en jr. Hervormde (Reformed) Amerikaanse predikanten (van Nederlandse afkomst), die elke zondag vanuit hun ‘Kristallen Kerk’ 50 miljoen mensen in 160 landen bereiken en bemoedigen met hun duidelijk vrijzinnige wijze van Christelijke verkondiging. Het hoofdkwartier van hun beweging in Nederland ontving alleen al het afgelopen jaar 30.000 telefoontjes! En dat met slechts één uur zendtijd in de week. Daarmee waarschijnlijk iedere andere organisatie van vergelijkbare orde mijlen ver achter zich latend. Van harte beveel ik dit hoofdartikel bij u aan. Mocht u niet meer geabonneerd zijn op de VPRO-gids, belt u mij dan even dan doe ik u graag een fotokopie ervan toekomen. Zo ziet u, de Pinkstergeest waait nog steeds en wat de vrucht daarvan is, daar wil ik tijdens onze komende Pinksterdienst op 8 juni a.s. even met u over nadenken.

A.M.J. Meijer.

### **BERICHTEN UIT DE AFDELING**

#### **WIJ GEDENKEN**

Donderdag 24 april 2003 overleed op 88-jarige leeftijd de heer

*Gerrit Johan Grond*

Een huisbezoekje bij de heer en mevrouw Grond was voor mij altijd een vreugdevolle ervaring. De hartelijke, belangstellende en gastvrije wijze waarop ik werd ontvangen maakte op mij een diepe indruk, vooral omdat het zo echt en gemeend was. Gespreksstof was er altijd voldoende. Met trots sprak hij over de bijenvolken, die hij mij ook een paar keer met gepaste trots heeft getoond, over zijn ervaringen bij de post, over het Hiddinkbos, waarover hij het beheer voerde, over de jacht en zijn ontdekking, dat er in Zwitserland een dorpje is, waar veel van de inwoners de naam ‘Grond’ dragen en waarvan hij zelfs het familiewapen in bezit had. Bovenal genoot ik echter van de liefdevolle wijze waarop

beiden elkaar bejegenden. De hechte band van vertrouwen die zij naar elkaar toe gesmeed hadden in de loop der jaren was bijna voelbaar. In zijn gedachtenisoverdenking ter ere van zijn vader sprak Jan Willem: liefdevolle aandacht, bescheidenheid, gevoeligheid en wijsheid. Eigenschappen die ook ik bij de heer Grond ruimschoots heb mogen waarnemen.

De heer Grond groeide op in Varsseveld als derde kind uit een gezin van vier kinderen. Graag vertelde hij aan zijn kinderen over zijn kinderjaren en de talloze (onschuldige) streken die hij samen met zijn broer Bertus toen heeft uitgehaald. Ook over de natuur, waar hij al jong grote belangstelling voor had. In 1935 vond hij werk bij de zuivelfabriek, waarvoor hij diverse opleidingen volgde. Tijdens de oorlog -hij was inmiddels getrouwd in 1942- ging hij werken bij een zuivelfabriek in Dordrecht. Een periode die een diepe indruk op beiden heeft achtergelaten. Na de oorlog keerden zij weer terug naar Varsseveld waar ook de beide kinderen werden geboren. Vervolgens ging hij werken bij de PTT, vooral omdat het buiten zijn hem zo aantrok. Tot zijn pensionering is hij als zodanig werkzaam geweest. In die hoedanigheid kende heel Varsseveld en omgeving dan ook de heer Grond.

De heer Grond was een echte gezinsman. Graag maakte hij zondags met de auto uitstapjes en genoot van de jaarlijkse vakanties in binnen- en buitenland met het hele gezin. Trouw heeft de heer Grond, nadat zijn vrouw in 'den Es' was opgenomen haar dagelijks daar bezocht en bijgestaan.

Wij wensen zijn vrouw, Jan Willem en Yvonne, Marijke en Gerard en de kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies van deze lieve man, vader en opa.

Dinsdag 29 april 2003 overleed op 84-jarige leeftijd mevrouw

*Berendina Aleida ter Beest-Wossink*

De eerste maal dat ik mevrouw Ter Beest ontmoette –nu al weer een aantal jaren geleden– woonde zij nog in haar gezellige huisje aan de Irenestraat. Ze had het daar goed naar haar zin. Met voldoening sprak zij over haar fijne jeugd op de Heelweg en zei daarover: “Eigenlijk had ik drie lieve vaders: mijn vader en mijn twee broers.” Over haar huidige

## **60+CLUB**

### **VERSLAG BIJeenKOMST 13 MEI**

Na het welkomswoord van Jannie -ze kon ook nu weer zo'n 27 personen welkom heten- met een bijzonder woord van welkom voor de twee heren van de Fotowerkgroep van het IVN (Instituut voor Milieu- en Natuureducatie) die ons deze middag via dia's mee zullen nemen op een wandeling over het prachtige landgoed “Landfort” nabij de Duitse grens in de buurt van Gendringen. We starten de wandeling op een parkeerplaats in de buurt van Megchelen en gaan een prachtige laan op vergezeld van fluitende vogels, koerende duiven en de roep van een koekoek. De dia's attenderen ons op schitterende planten zoals look zonder look, dotterbloem, maagdenpalm, diverse vlinder- en vogelsoorten, een haasje heel parmant in een weiland, reeën die tot vlakbij het huis verschijnen alles omlijst met prachtige muziek. Het landgoed Landfort heeft een rijke historie en dateert al uit het jaar 1434 en heeft diverse eigenaren gekend. In de Tweede Wereldoorlog werd het ernstig beschadigd en daarna raakte het in verval. In 1978 echter kwam het in handen van Het Geldersch Landschap en werd begonnen met het restaureren van eerst de buitenkant en later ook van binnen. Het landgoed wordt thans weer bewoond. Het aardige van deze wandeling is zeker dat je deze tegelijkertijd “ziet” in de verschillende seizoenen. Het ene moment zie je een doorkijkje in de lente met prachtige voorjaarsbloemen en vervolgens hetzelfde plekje in mooie herfsttinten en met schitterende paddestoelen.



**De activiteiten van alle kringen komen in de maanden juni, juli en augustus te vervallen. Ook vinden er in de aangrenzende afdelingen geen bijzondere activiteiten meer plaats.**

De kerken van de ons omringende afdelingen bevinden zich op de navolgende adressen:

afd. Aalten, Prinsenstraat 27.

afd. Dinxperlo, Wilhelminastraat 13: 4 juni Regio/buitendag.

afd. Zelhem, Piersonstraat 4.

### **VAN DE ZONDAGSSCHOOL**

18 mei was er weer een kinderdienst, georganiseerd door de zondagsschool. Het was een geslaagde dienst. Twee kinderen werden gedoopt en daarna kwam het thema "afspraak is afspraak" aan bod. Wat vooral sterk naar voren kwam in de dienst was dat er overal regels gelden. Als deze regels niet nageleefd worden, wordt het overal minder gezellig en kan het zelfs uitdraaien op een puinhoop.

In de dienst werd er afscheid genomen van Karina die de zondagsschool gaat verlaten.

Wat ons opviel was dat er naast de kinderen van de zondagsschool nog heel veel kinderen in de kerk aanwezig waren. Dat gaf ons de stimulans om toch vooral door te gaan met de zondagsschool. De meeste van deze kinderen zijn nu nog te klein om naar de zondagsschool te komen, maar we hopen ze in toekomst toch graag te ontmoeten.

22 juni hebben we onze feestelijke jaarafsluiting. Dit zal dit jaar bij de familie Ankersmit in Sinderen zijn.

We willen weer beginnen op de **derde zondag in augustus**. Dit in verband met de vredesdienst in september. Al een paar jaar hebben we daar niet aan meegedaan omdat dan onze eerste keer zondagsschool na de vakantie is. Daarom beginnen we nu in augustus zodat we met de vredesdienst weer mee kunnen doen.

We wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en hopen dat iedereen na de vakantie weer gezellig naar de zondagsschool komt. Ook nieuwe kinderen vanaf ± 6 jaar zijn van harte welkom.

Namens de leiding, Erna Wolsink.

situatie zei ze, dat het enige dat haar bezwaarde, dat haar gezichtsvermogen dusdanig achteruit was gegaan, dat handwerken voor haar niet meer tot de mogelijkheden behoorde. Vroeger had zij o.a. menig prachtig spreij gehaakt. Enkele daarvan hadden zelfs als hoofdprijs gediend voor de loterij die op de halfjaarlijkse gemeenteavond van onze geloofsgemeenschap werd gehouden. In alle vormen van handwerk was zij ooit erg vaardig geweest en ze miste deze bezigheid nog dagelijks. Gelukkig had zij echter nog haar tuintje en haar kamerplanten en ze was blij dat ze op kleine schaal toch nog een beetje met planten en bloemen bezig kon zijn. Ja, vroeger in Halle had ze heel wat getuinierd. Zowel de siertuin als de moestuin waren haar domein geweest. En nu nog, vonden de stekjes die zij optrok gretig aftrek bij familie en kennissen. Bovenal werd uit de gesprekken duidelijk dat zij met Henk, Josinta en de beide kleinzoons Sander en Martijn zeer verguld was. Uit wat zij daarover vertelde, sprak een grote betrokkenheid, die soms wel eens trekjes van overbezorgdheid had. Voor alles, zo bleek mij, heeft mevrouw Ter Beest in alle opzichten een liefhebbende en zorgzame huisvrouw en moeder willen zijn. Daarbij was zij mild, verdraagzaam en ruimdenkend en altijd van vreugde vervuld als anderen genoten.

Door het verlies van haar zoon Johan en haar evenzo geliefde echtgenoot, heeft zij door een donker dal moeten gaan. Uit de woorden van gezang 14, 'de Heer is mijn Herder' heeft mevrouw Ter Beest de kracht kunnen putten om de draad weer op te pakken en haar levensvreugde te hervinden.

Moge deze woorden ook Henk en Josinta, Sander en Dike, Martijn en Shirley tot steun zijn bij dit grote verlies.

Op donderdag 22 mei 2003 overleed op 75-jarige leeftijd

*mevrouw H.W.A. Gesink-Buevink*

en op zaterdag 24 mei overleed op 83-jarige leeftijd

*de heer H.J Tijkken.*

De 'in memoria' van beide leden zullen worden geplaatst in de juli/augustus-editie van de 'Eendracht'.

## ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem was afgelopen maand opgenomen, maar is thans weer thuis: mw. A. Ruesink-Wijnroks. Thans (26/5) verblijven daar geen leden van onze afdeling.

In St. Antonia te Terborg verblijven momenteel: mw. B.A. Duitshof-Jolink; hr. H.A. Duitshof; hr. G.J. Weikamp.

## VERANTWOORDING GIFTEN

Van de heer en mevrouw H.H. uit D. mocht ik € 50,- ontvangen. Hiervoor onze hartelijke dank. Deze maand mocht een bezoekdame € 20,- van N.N. in ontvangst nemen. De penningmeester ontving N.N. € 57,-.

## HUWELIJKSAANKONDIGING

Vrijdag 4 juli treden om 11.00 uur in kasteel "Bergh" te 's Heerenberg Jan-Willem Boezel en Angela Derksen in het huwelijk.

Daaraan volgend zal om 12.00 uur in de Sint Pancratius kerk te 's Heerenberg de kerkelijke huwelijksinzegening plaatsvinden, waarin voor zullen gaan Pastoor Bernsen en ds. A.M.J. Meijer.

## GEBOREN

'Het wordt alweer drukker in huis', was de aanhef van het geboortekaartje waarmee Jurgen, Ingrid en Marnick Leneman de geboorte melden van hun zoon en broertje '*Loris*' *Gejo* op 5 mei 2003 (Schoolstraat 15, 7051 DB Varsseveld).

Zij ontvangen hierbij onze hartelijke gelukwensen.



## HUWELIJSJUBILEUM

Hans Burghardt en Gerda Burghardt-Wisselink, van de Aaltenseweg 30, 7025 GD in Halle zijn 40 jaar getrouwd. Om dit heugelijke feit te gedenken en de familie en vrienden in de gelegenheid te stellen hen daarmee te feliciteren, houden zij op vrijdag 30 mei 2003 een receptie in zaal Nijhof te Halle van 16.00 tot 18.00 uur.

Wij wensen beiden van harte geluk met het bereiken van deze prachtige mijlpaal en spreken de wens uit dat zij nog vele jaren in goede gezondheid samen van het leven mogen genieten.

U vindt 'Groot-Nibbelink' op de kruising van de Idinkweg en de Nibbelinklaan, aan de rand van het Idinkbos. De dienst kan het spirituele begin zijn van een pracht fietstocht.

Deze buitengewone dienst verdient uw aandacht en een goede opkomst. Vòòr de boerderij is een ruime parkeergelegenheid.

## DE SCHOOLCATECHISATIE

Onze voorganger dominee Meijer geeft aan drie openbare basisscholen godsdienstonderwijs. Dit achten wij van wezenlijk belang voor de vorming van jonge kinderen waarbij ze een beeld krijgen van ons christelijk cultuurgoed en daarin onze vrijzinnige zienswijze. Dit vooral omdat juist in de groepen 7 en 8 ds. Meijer al een aanzet geeft voor de catechisaties waarvan hij hoopt dat de kinderen deze op latere leeftijd zullen gaan volgen. Doordat de kinderen, door het volgen van deze schoolcatechisaties dan al over een redelijke bijbelkennis beschikken blijft hem voor belijdeniscatechisaties meer tijd over voor levensvragen en ethiek. Als bestuur willen wij dan ook met nadruk vragen: laat uw kinderen het vormingsonderwijs bij dominee Meijer volgen, zodat ons gedachtengoed ook aan de kinderen wordt doorgegeven. Wij doen derhalve een dringend beroep op de ouders van de kinderen op de openbare basisscholen, het formulier dat aan de kinderen op dit ogenblik is uitgereikt, in te vullen. Ds. Meijer geeft, uit eigen beweging, al les aan de kinderen vanaf groep 3. Zelf acht hij dit werk een van zijn belangrijkste taken, omdat hij van mening is dat het noodzakelijk is om kinderen een 'geestelijk overlevingspakket' mee te geven.

Betreffende de groepen 3 en 4 die gezamenlijk op de Weth. Berkhoffschool les kregen, nog het navolgende: deze groep was (hoewel zeer verheugend) te groot. Dit gaf problemen zowel tijdens de lessen (we zitten dan in een rumoerige binnenzaal van de school) als bij het vervoer. Ds. Meijer heeft besloten om, in overleg met de directeuren van beide scholen, deze groepen te splitsen en afzonderlijk op beide scholen les te geven, zodat de kinderen in de school kunnen blijven. De definitieve regeling wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar bekend gemaakt.

Het bestuur.

### *Hoe zie jij de toekomst van onze afdeling?*

Er komen helaas weinig nieuwe leden bij en het traditionele kerkbezoek neemt misschien nog verder af. Maar ik vind de actieve betrokkenheid van de leden belangrijker. Bij andere clubs en verenigingen merk ik helaas steeds vaker, dat de leden geen verplichtingen meer willen aangaan. Gelukkig zie ik dat er in onze geloofsgemeenschap toch steeds weer jonge mensen zijn die de fakkel overnemen. Als die betrokkenheid - op allerlei gebied - overeind blijft, zie ik de toekomst optimistisch in.

E.W.

### **VAN DE BESTUURSTAFEL**

#### **ALS DE CONTRIBUTIE U TE HOOG WORDT...**

Het bestuur vraagt uw aandacht voor het volgende. Het is duidelijk dat de komende verhoging van de contributie onvermijdelijk is. Maar wij realiseren ons tegelijkertijd dat deze verhoging voor financieel minder draagkrachtige leden een groot probleem kan zijn. Als u tot deze groep behoort, vragen wij u met klem contact op te nemen met de voorganger of één van de bestuursleden. Wij zorgen dan op een discrete manier voor een goede oplossing.

#### **OPENLUCHT KERKDIENT: ZONDAG 29 JUNI**

De openlucht kerkdienst bij de koffie- en speeltuin-boerderij 'Groot-Nibbelink' in Sinderen is onderhand een traditie. De datum is dit jaar zondag 29 juni en het aanvangstijdstip is 10 uur. Netty Hengeveld treedt wederom op als voorganger; 'David en Saul' vormen het thema van haar overdenking.

Het achterhuis van Groot-Nibbelink staat tot onze beschikking voor het geval de weergoden niet meewerken. We maken er dan een binnendienst van. Stoelen zijn in ruime mate aanwezig, maar neemt u liever uw eigen zitmeubel mee, dan kan dat ook. Breng in ieder geval uw eigen liedboek mee. Gert Hengeveld zorgt voor de muzikale ondersteuning en Hans te Grotenhuis neemt de geluidsinstallatie voor z'n rekening. Na afloop kunt u (tegen betaling) genieten van een kop koffie, een drankje en/of een ijsje. Neem gerust uw kinderen mee!

### **EEN EEUWLING IN ONS MIDDEN!**

Meegevierd hebben we het al, maar ik wil het toch nog memoreren.

Vrijdag 16 mei bestond café 'de Weerd' honderd jaar! Er zijn maar weinig familieleden die deze mijlpaal halen, maar dankzij Thea Schoppers-Ter Horst is het gelukt! Het was die dag een geweldig gezellige receptie in en bij de speciaal voor deze gelegenheid opgetrokken feesttent. Ik zag er vele bekenden.

Nogmaals onze gelukwensen die uiteraard ook naar 'broer' gaan.

### **EEN KONINKLIJKE ONDERSCHIEDING**

Dinsdag 29 april was het zo ver. Kinderen, kleinkinderen en vele vrienden van Willy Semmelink-Leneman waren die ochtend in zaal 'de Vos' in Westendorp verzameld.



Evenals mevrouw de burgemeester, in afwachting van Willy's

*Burgemeester Evenhuis speldt Willy, onder het toezien van haar man Bernhard, de koninklijke versierselen op.*

komst. Pas toen zij de zaal betrad en het gezelschap overzag, werd het haar duidelijk wat haar te wachten stond. De ontroering stond op haar gezicht te lezen. In haar toespraak memoreerde de burgemeester al Willy's verdiensten voor de vele verenigingen waarin zij een belangrijke rol heeft gespeeld. Vervolgens werden haar de versierselen opgespeld horende bij de 'Orde van het huis van Oranje Nassau'. Verbouwereerd als zij nog was, lukte het Willy niet een lang dankwoord uit te brengen. Het was kort maar krachtig: "Ik heb het allemaal met plezier gedaan en heb daar nooit bij stil gestaan dat mijn inspanningen nog op een dergelijke wijze gehonoreerd zouden worden! Maar ik ben er erg blij mee!" En in het gezelschap hoorde ik iemand zeggen: "Veel mensen krijgen een onderscheiding, maar Willy heeft hem voor 100% verdiend!"

## **TOEGETREDEN TOT ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP**

De heer A.D. Vriezen en mevrouw A. Vriezen-de Groot, Heijermansstraat 12-06 te Doetinchem.

Wij heten hen van harte welkom in onze kring.

## **BIJ DE DIENSTEN**

Voor een toelichting op de overdenking die ik tijdens de Pinksterdienst op 8 juni hoop te houden verwijs ik naar het hoofdartikel van deze editie.

Zie voor overige diensten in juni het kerkdienstrooster.

Zondag 29 juni wordt weer een heel bijzondere dienst, waartoe ik u allen oproep. Deze wordt gehouden op de uitspanning/boerderij van Dorien Schurink-Duitshof aan de Nibbelinklaan 12 te Sinderen. Netty Hengeveld zal in deze dienst voorgaan en Gerrit Hengeveld zal voor muzikale omlijsting zorgen. Na afloop gezellig samenzijn.

Zondag 13 juli hoop ik zelf weer voor te gaan en tijdens de overdenking even met u na te denken waar we op mogen vertrouwen om door de tegenslagen van het leven heen te komen.

## **UIT DE SCHOOL GEKLAPT**

Terwijl ik de kinderen uit groep 7/8 van de Leemvoortschool de gelijkenis die bekend staat als ‘het penninkske van de weduwe’ aan het vertellen was stuitte ik op het woord discipelen en greep deze gelegenheid aan om hen te vragen of ze wisten wat een discipel was. Dat bleek niet het geval. Ik had dat blijkbaar nog niet behandeld, dus ging ik er even dieper op in. “Jullie kennen toch wel het woord discipline?” vroeg ik. Daar hadden ze wel eens van gehoord. Maar op mijn vraag naar de betekenis van dit begrip kwamen er antwoorden waarvan je zou kunnen zeggen dat ze de klok wel hadden horen luiden, maar niet wisten waar de klepel hangt. Het mooiste antwoord kwam van Joris Kuenen die luid en eerlijk door de klas riep: “Ik weet niet wat het is, maar mijn ouders zeggen altijd dat ik het niet heb!”

## ***Is er ook ruimte voor eigen inbreng van de nabestaanden?***

Ja, de wensen van de nabestaanden staan centraal. Alles kan naar wens en voor elk probleem is een oplossing. Ik ben geen mens van starre regels. Ik probeer zo flexibel mogelijk te zijn. Het geeft mij een goed gevoel als ik mensen iets extra 's kan bieden.

Je ziet de laatste tijd steeds vaker dat familieleden een actieve rol willen spelen tijdens een rouwdienst. Ze voegen graag zelf iets toe. Men denkt daar later met een goed gevoel aan terug. Ik vind het belangrijk om ook die mensen goed te begeleiden. Zonodig spreek ik ze moed in. Maar ik respecteer iedere keuze. Iedereen neemt afscheid op zijn eigen manier.

## ***Je zit tijdens de kerkdiensten altijd achter in de kerk. Waarom is dat?***

Daar bedien ik het geluid. Elke dienst wordt opgenomen op een cassettebandje. De microfoon van de voorganger is erg gevoelig. Zijn zangstem klinkt daardoor erg hard, ook op het bandje. Tijdens het zingen draai ik zijn geluid terug. Kan de dominee toch fijn meezingen, hoeft hij niet te playbacken.

## ***De Eendracht is flink opgeknapt de laatste tijd. Wat is er zoal veranderd?***

De oude kachels zijn vervangen en de plafonds in de zaal en de keuken zijn vernieuwd. De deuren zijn aangepast. Ze moesten uit het oogpunt van de brandveiligheid de andere kant op draaien. De gordijnen zijn brandwerend gemaakt. En in het tussenzaaltje en de oude consistorie zijn de vloeren vernieuwd.

Na de brand in Volendam zijn de veiligheidseisen flink aangescherpt. Veel aanpassingen waren noodzakelijk om een gebruikersvergunning te krijgen. Zonder die vergunning kun je de Eendracht niet verhuren. Dan mag je er zelfs na de kerkdienst geen koffie meer drinken. Gelukkig is alles nu geregeld.

## ***Heb je nog wensen?***

Ja, de Eendracht zou vaker verhuurd mogen worden. Het is een mooi, multifunctioneel gebouw en door het kleine zaaltje ook prima geschikt voor kleine groepen. Onze afdeling kan de huuropbrengsten goed gebruiken.



### ***Is het een leuke baan?***

Ja, het is fijn werk. Ik zie het als mijn taak om het de mensen naar de zin te maken. Die taak neem ik serieus. Familieleden zeggen wel eens gekscherend, dat ik getrouwd ben met de kerk. Dat is natuurlijk overdreven, ik ben getrouwd met Els. Maar als ik een taak op me neem, dan sta ik er voor. Daarom heb ik bijv. een checklist voor mezelf gemaakt: een glas water voor de dominee klaarzetten, de kaarsen aansteken enz. Alles moet in orde zijn, ik wil niets vergeten.

### ***Wat doe je in je vrije tijd?***

Ik zing bij het koor *De Vriendschap* en ben regisseur bij de toneelgroep *Heelweg*. Ooit heb ik een regie-cursus gevolgd, maar ik speel niet graag de baas, je doet het samen. Daarnaast werkte ik jarenlang mee aan de bloemenwagen van de openbare school.

### ***Hoeveel uren besteed je per maand aan de NPB?***

Ik heb een contract voor dertig uur per maand. Dat is een gemiddelde. In de winter werk ik soms wel negentig uur. Dan zijn er meer clubs, lezingen en buitenkerkelijke activiteiten. Want de Eendracht wordt niet alleen gebruikt door de NPB. We verhuren het gebouw ook aan bijv. de bridgeclub, de klompdansen, Meer Bewegen Voor Ouderen en dansschool Vieberink. Het aantal gewerkte uren is ook sterk afhankelijk van het aantal rouwdiensten.

### ***Hoe ziet jouw taak eruit tijdens rouwdiensten?***

Ook bij een rouwdienst ben je gastheer. In de kerk is plaats voor 250 mensen. Alles moet perfect verlopen. Een goede tijdsplanning is belangrijk. Een dag van tevoren maak ik de bestuurskamer leeg en zet ik alles klaar. Als er koffie wordt gedronken na de plechtigheid, regel ik zonedig extra koffiedames. In de winter ben ik op de dag zelf anderhalf uur van tevoren aanwezig om de kachels aan te zetten en zonedig zout te strooien als het glad is. Voor aanvang van de dienst overleg ik met de begrafenisondernemer over de gang van zaken en deel de liturgieën uit.

Het voorgaande voorval herinnerde mij aan een ervaring van vijftien jaar geleden, waar ik ook met het begrip ‘discipline’ werd geconfronteerd. Ik had wegens gedeeltelijk verblijf in België, mijn huis in Delft verhuurd aan een Amerikaans echtpaar: Fred en Ester Haber.

Hij was een beroemd professor die voor een jaar aan de Technische Universiteit Delft gastcolleges kwam geven op het gebied van telecommunicatie en zij was in V.S. tekenlerares geweest. Prachtige mensen met een brede belangstelling die op veel gebieden overeen kwam met die van mij. We werden al spoedig vrienden en regelmatig ging ik even bij hen langs voor een goed en zinvol gesprek. Zij genoten van hun verblijf in Nederland en gaven zich alle moeite ons land, onze cultuur, onze musea en onze taal te leren kennen. Van één ding waren ze echter erg geschrokken: het brutale en losbandige gedrag van de Nederlandse jeugd. Letterlijk vroeg Ester: (vertaald) “Weten die Hollandse kinderen wel wat discipline is?” Ik moest glimlachen toen zij mij dit vroeg, omdat ik uit de literatuur wist dat die klacht al vierhonderd jaar lang, door alle vreemdelingen die ons land bezochten, in alle toonaarden geuit is geweest. Nadat ik ze dit gezegd had, zei ik: “Ik weet het goed gemaakt, morgen is die ene dag dat ik nog les geef op school (het Christelijk Lyceum Delft) en ik zal aan de jongelui van 14 en 15 jaar vragen of zij weten wat ‘discipline’ is. De volgende morgen begon ik de les aan een 2-Havo klas dan ook met de vraag: “Wie van jullie kan mij zeggen wat discipline is?” Ze hadden ze er allemaal blijkbaar wel eens van gehoord en aan sommige gezichten las ik af dat er gedacht werd: “Zou die Meijer nu echt gevaarlijk worden”, maar een duidelijk antwoord kwam er niet. Op een gegeven ogenblik stak een jongen voorzichtig zijn vinger op en zei: “Discipline betekent dat je dingen moet doen die je niet leuk vindt”.

### **HOLLINGSTEDT**

Inmiddels zijn er een aantal aanmeldingen binnen voor het onderbrengen van onze vrienden uit Hollingstedt, die van 6 juli tot en met 10 juli bij ons te gast zijn. Wij verwachten er velen aangezien deze uitwisseling dit jaar alweer 30 jaar bestaat. U gelieve zich op te geven bij Janny Nijhof-Weggelaar (242059 of 244049).

Aan deze uitwisseling zijn kosten verbonden. We kunnen dus best wat

sponsors gebruiken! Mocht u deze activiteit willen steunen dan staat hiervoor de bankrekening open van het “ds. P.H. van Lent-fonds”: Rabo 36.48.41.974 - Warm aanbevolen.

## **VERSCHIJNINGSDATA EENDRACHT**

De juli/augustus-editie van de 'Eendracht' verschijnt rond 10 juli. (sluitingsdatum kopij: 7 juli). Het september-nummer zal uitkomen in de laatste week van augustus (sluitingsdatum kopij: 24 augustus).

## **TENSLOTTE,**

een hartelijk woord van dank aan alle vaste medewerkers van 'de Eendracht' voor hun inzet om in het afgelopen seizoen steeds maar weer ons blad op tijd de deur uit te krijgen. Hun namen mogen best wel eens genoemd worden: Betsy Chevalking-Wennink; hr. G.H. Schepers; hr. en mw. Teerink-Radstake; Dinie ten Brinke-Rougoor en natuurlijk Rinus Luymes en de vele verspreiders van ons blad, die ik hier niet bij name kan noemen. Mw. A. Gussinklo-Siebers heeft inmiddels haar taak van eindredacteur overgedragen aan Esseldien Wennink en Henk Beunk.

Ook weer mijn dank aan de bezoekgroep voor de 80-jarigen en ouder. Zij zijn mij tot grote steun in mijn werk:

Mw. G. (Gerda) Burghardt-Wisselink, Aaltenseweg 30, 7025 GD Halle, tel. (0314) 631315

G.H. (Gerda) Broens-Abrahams, Pr. Hendrikl. 3, 7051 BB Varsseveld, tel. 241973

Mw. G.H. (Geertje) Blom-Van Heuckelum, Lijsterstr. 45, 7051 XS Varsseveld, tel. 242230

Mw. G.W. (Willy) Semmelink-Leneman, Keppelbroeksdijk 5, 7054 AR Westendorp, tel. 298391

Mw. D.G. (Dinie) ten Brinke-Rougoor, Julianaln. 7, 7051 AL Varsseveld, tel. 242266

Mw. J. (Jo) Colenbrander-Te Beest, Roggestraat 29, 7051 ZL Varsseveld, tel. 242308

Mw. D.H. (Dirkje) Hengeveld-Jansen, Ds. Thomsonstraat 4, 7051 BN Varsseveld, tel. 241128

Mw. M.A. (Miene) Oonk-Heersink, Ds. Bulensstraat 8 7051 BP Varsseveld, tel. 242798

Mw. A.G. (Annie) Wennink-Tuenter, Gr. van Lohnstraat 26, 7051 CB Varsseveld, tel. 242273

Mw. J.E. (Johanna) Semmelink, Eksterhof 53, 7051 WV Varsseveld, tel. 241737

Vanaf Pinksterzondag 14.00 uur ben ik (samen met mijn vrouw) voor drie weken met vakantie.

Gedurende mijn afwezigheid is er vervanging geregeld. Met een dringend bericht gelieve u zich te wenden tot het secretariaat: mevrouw Willy Nijhof-Groen tel. (0315) 241206. Zij draagt er zorg voor dat er

onmiddellijk contact wordt opgenomen met de betreffende vervangster. Op haar beurt neemt deze dan weer contact met u op. Voor nadere gegevens zie de colofon. Onder dringende berichten wordt óók verstaan een spoedopname in één van de streekziekenhuizen dan wel een opname in Arnhem of Nijmegen, aangezien wij in de regel hiervan geen bericht ontvangen. Hiervoor kunt u zich rechtstreeks wenden tot mevrouw A. Niks-van Oosten tel. (0315) 241080.

Met een hartelijke groet aan u allen, A.M.J. Meijer.

## **IN GESPREK MET...**

### ***Ben Kraan:***

***“ Bijna getrouwd met de kerk...”***

*Ben Kraan is in 1939 geboren op de Heelweg. Daar woont hij nog steeds met zijn vrouw en drie kinderen. Jarenlang was hij actief in de zondagschool en in het jeugdwerk. Van '92 tot '98 was hij bestuurslid van onze geloofsgemeenschap. Ben is vorig jaar onderscheiden in de orde van Oranje Nassau voor zijn grote maatschappelijke verdiensten.*

*Sinds twee jaar is hij werkzaam in de functie van koster / beheerder van de kerk en de Eendracht. Zijn vriende lijke uitstraling, persoonlijke aandacht en gastheerschap zijn mede gezichtsbepalend voor onze afdeling. Bij Ben voel je je welkom.*



### ***Hoe ben je in dit werk baan verzeild geraakt?***

*Ik had vroeger een boerderij, maar daar ben ik mee gestopt. In 1980 ben ik omgeschoold tot timmerman en in 1982 ben ik begonnen als metaalbewerker bij de firma Ansink. Daar heb ik in januari van dit jaar afscheid genomen. Toen Narda en Herman twee jaar geleden stopten, heb ik gaandeweg hun werk als koster / beheerder voor de NPB overgenomen. Mensen denken vaak dat het vrijwilligerswerk is. Maar, het is gewoon een betaalde baan.*