

76^{ste} Jaargang

nr. 586

juni 2010

In dit nummer o.a. :

Roemenië ontbijt zondag 6 juni	10
Buitendienst	10/11
Uitnodiging afscheid Hermien Bleumink-Nieuwenhuis	14/15
Van de bestuurstafel	24/25
Weekend voor ouders en kinderen	29/30
Seizoensafsluiting Café Cult	32



Vooroordelen



Onze vakantiebestemming dit voorjaar was Marokko. Meestal ergens kort na Pasen plannen we ons eerste verlof. Na zoveel sneeuw en kou, wilden we in elk geval de zon zien. Verder houden we allebei van cultuur en natuur. Het werd Marokko, noordwestelijk gelegen op het Afrikaanse continent, eigenlijk recht onder Spanje.

Een paar jaar geleden kozen we ook al eens met succes voor de formule fly & drive en dus ook dit keer. In twee weken per huurauto 2500 km dwars door

het zonovergoten Marokko. Vooraf las ik me goed in, zeker ook om voorspelbare ongemakken te voorkomen. Immers, waar zijn tegenwoordig geen dieven, zakkenrollers en bendes onderweg naar een buit? Zelfs in Zuid-Frankrijk waren ze verleden jaar actief dus waarom niet in Marokko? De beeldvorming van ‘*dé* Marokkaan’, zo die al bestaat, liegt er in Nederland ook al niet om. Ik herinner me nog dat foutje van Rob Oudkerk, toen het over Marokkanen in Amsterdam ging destijds. Oudkerk veronderstelde dat de microfoon al uitstond en meende zich vrijelijker en naar hartelust te kunnen uitspreken. Hij gebruikte destijds het woord ‘Kut Marokkanen’. Slechts zijn welgemeende excuses konden daar op volgen natuurlijk. Het zet wel een toon en het schetst ook een beeld. In Nederland is het zeker zo dat niet alle Marokkanen altijd positief in het nieuws komen en dat doet iets in de beeldvorming van mensen en dat deed het ook met mij.

Dus voordat wij afreisden waren we behoorlijk tot de tanden toe gewaepend. Alles van waarde netjes afgedaan en thuis gelaten in de bankkluis. We namen ons voor alleen maar eenvoudige kleding te dragen. Geld bestond steeds weer uit klein, los geld, voor in mijn rechter broekzak. We kochten voor vertrek nog een speciale kleine tas zodat we onderweg altijd onze bagage volledig in de kofferbak van de huurauto konden opbergen en er niets in het zicht zou hoeven liggen. Afijn,

u kent ze wel al die voorzorgsmaatregelen tegen diefstal... Zo'n reisje is dus niet altijd vrij van zorgen.

Als ik dit schrijf zijn we alweer 5 dagen thuis. Wat heb ik me vergist! Natuurlijk willen ook Marokkanen verdienen aan toeristen, zaken doen en geld maken. Geen enkele keer echter heb ik ook maar iets van dreiging gevoeld. Met de auto is alles goed gegaan, we zijn niet bestolen en zelfs een poging daartoe heb ik niet kunnen bespeuren. Geen mens belaagde ons, niemand bedreigde, niets werd ontvreemd en los van het spel om de Marokkaanse dirhams, zijn we ook al niet belazerd.

Waar heb ik me dan vergist? Ik vraag me af in hoeverre ook ik me heb laten beïnvloeden door alle oordelen en vooroordelen die over Marokkaanse mensen in Nederland de ronde doen? Ik constateer, als ik eerlijk ben, dat het antwoord: 'JA' is. Ik ben in april met vooroordelen afgereisd. Ik ben afgegaan op hoe de Marokkaan zich via de Nederlandse pers hier presenteert. Alsof die pers hier objectief is. Die pers heb ik macht gegeven. Het vooroordeel over Marokkanen heb ik me, onbewust maar toch, op die manier eigen gemaakt. De vakantie heeft me dat lesje geleerd. In Marokko wonen, net als in Nederland, gewoon lieve mensen. En waar mensen leven en wonen met elkaar, kom je ook altijd soortgenoten tegen die niet met hun handen van de eigendommen van anderen kunnen afblijven. Dat is immers óveral zo!

Marokko leerde mij hoe gemakkelijk vooroordelen gevormd worden. Ik heb mijn mening daarom moeten herzien. Natuurlijk is er een reden waarom Marokkanen zich niet altijd weten de conformeren aan de Nederlandse samenleving en in crimineel gedrag vluchten. Die overgang van Marokko naar de Nederlandse samenleving is ook heel groot. De culturen zijn volstrekt verschillend en de leefwijzen komen op veel fronten helemaal niet overeen. De staatsgodsdienst in Marokko is de Islam, een wereldgodsdienst die zes eeuwen jonger is dan het Christendom. En kijk eens wat Christenen, alleen in Europa al, allemaal aangericht hebben in de 15^e eeuw en dus zes eeuwen terug. Ons past daarom een gematigde houding. Voor iedere Marokkaan is de overstap naar Nederland groot en brengt heel eigen moeilijkheden met zich mee.

In het thuisland Marokko echter waren Aria en ik twee weken te gast. We hebben ons ook als zodanig gedragen en we hebben ons er welkom

gevoeld. We zijn er correct en netjes behandeld.

Maar die vooroordelen die laten me nog even niet los. Natuurlijk heb ik ze. Over Marokkanen had ik ze, maar misschien heb ik er nog veel meer. Ze sluipen dus heel gemakkelijk en ongevraagd binnen en nu ik ze zelf ben gaan onderzoeken, heb ik het recht te zeggen: ze deugen niet. Wat een les!

Peter Samwel

Lief & Leed

- Op 7 mei werd opgenomen in het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem, mw. J.G. (Jo) Helmink-Willink.
Op 16 mei echter is zij, toch nog vrij plotseling, overleden.
In deze Eendracht vindt u een in memoriam van Jo van de Kempe...

Wij herdenken...



Op 16 mei j.l. overleed 's avonds om 23.00 uur in het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem,

mevr. Johanna Gerharda Helmink – Willink.

Velen van u zullen haar kennen als Jo van de Kempe.

Jo werd geboren op 1 mei 1925 in het molenaarsgezin van Arie en Grada Willink. Op de Olde Mölle heeft zij een fijne jeugd gehad. Op jonge leeftijd echter al verloor zij haar vader en haar broer die in Indië omkwam toen hij daar als soldaat diende.

In de oorlog kreeg zij verkering met Wim Helmink en in 1950 trouwden zij. Zij vestigden zich op café 'de Kempe'.

Jo van de Kempe was een gastvrouw in hart en nieren. Jo kreeg drie

kinderen: Ad ('52), Margot ('63) en Cecile ('68)

Uiteindelijk werd het café verkocht en de groothandel 'Helmink diepvries' van Wim werd achter het café gevestigd.

Op 5 november 1969 sloeg het noodlot opnieuw toe. Wim, nog maar net met zijn groothandel begonnen, overleed aan een acute hartstilstand. Jo bleef alleen achter met de zaak en haar drie kinderen. Met veel hoogtepunten maar ook dieptepunten heeft zij haar drukke werkzaamheden als moeder en eigenaar van de diepvriesgroothandel uitgeoefend. Zij verdient respect, want het bedrijf groeide en bloeide en haar medewerkers gingen voor haar door het vuur. In 1993 verkocht zij de zaak. Nu kon ze van haar pensioen gaan genieten.

Jo was een warme vrouw, met oog voor mensen. Ze was ook graag onder mensen en benaderde hen steeds met vriendelijkheid vanuit haar zachtmoedige karakter. Jo was een sterke vrouw met een groot doorzettingsvermogen. Zij zag steeds weer het positieve, wat er ook gebeurde. Dat heeft ze niet alleen in haar leven geleerd, die les heeft ze ook aan anderen doorgegeven.

Jo was een fijn mens, die in alles zo haar eigen pad volgde. Er ontging haar niet veel, ze was alert en betrokken. Ze was zelfstandig en onafhankelijk. Wat een kracht heeft ze getoond. Ze was op veel fronten een voorbeeld voor velen. In hoe ze klaar stond voor haar medemens, in haar vergevingsgezindheid, in haar optimisme en ook in het geven van liefde. We zullen haar missen!

Ik wens de kinderen en kleinkinderen, maar ook haar zus en schoonzus, veel sterkte nu zij allen op eigen wijze dit verlies een plaatsje zullen moeten geven in hun leven.

Peter Samwel



Pinksteren



Als u dit leest is Pinksteren net voorbij. De oorsprong van Pinksteren ligt in de Mozaïsche wetten die aan het volk Israël waren gegeven na hun uittocht uit Egypte. In het Bijbelboek Leviticus staat dat op de vijftigste dag vanaf Pesach destijds nieuwe offers voor God moesten worden gebracht. Dit gold toen als een soort afsluiting van deze Pesach, die wij later Pasen zijn gaan noemen. Het feest werd ook wel

het 'Wekenfeest' genoemd. Niemand mocht in deze dagen zijn gewone werk doen.

In het christendom werd het Wekenfeest 'Pinksteren' genoemd, naar het Griekse woord 'pentekostos' (= vijftigste). Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige gelovigen. Geïnspireerd, zo zegt het verhaal, door de uitstorting van deze Heilige Geest, konden zij vervolgens vol vuur het geloof gaan verkondigen.

Inmiddels zijn we eeuwen verder. Voor de meeste Nederlanders betekent Pinksteren weinig meer dan een extra lang weekend, omdat aan de zondagse feestdag een extra vrije dag op de maandag erna is toegevoegd. We kennen immers een eerste en een tweede pinksterdag. Hopelijk heeft u fijne en zonnige dagen gehad.

Peter Samwel

Spreuk van de maand

***Waarom de mens aan de top benijden?
Bij elke trede die men op de uiterlijke ladder beklimt,
wordt het gladder***

(Scheurkalender Boeddhistische wijsheden)

Taizé aan de Maas



Jaarlijks trekken ruim 100.000 jongeren naar Taizé, een klein dorp in de heuvels in het Franse Bourgondië.

Daar woont een kleine internationale en oecumenische broederschap, die zich in het bijzonder richt op jongeren. De vieringen en gespreksgroepen hebben een open karakter. Voor gelovigen, maar ook voor zoekers en twijfelaars is Taizé een warm bad.

Elk jaar organiseert de broederschap een Europese jongerenontmoeting rond de jaarwisseling. Van 28 december 2010 tot en met

1 januari 2011 is deze ontmoeting in de Rotterdamse Ahoy.

De Europese Ontmoeting wordt sinds 32 jaar georganiseerd, telkens in een andere grote Europese stad. Aan de bijeenkomsten nemen door-gaans zo'n 25.000 jongeren deel. Doel is jongeren uit Oost- en West-Europa bij elkaar te brengen. Onder de titel 'Pelgrimage van Vertrouwen' wordt gebouwd aan vrede door de uitwisseling tussen jongeren over geloof, leven en cultuur.

De kerken uit de gemeente Oude IJsselstreek zouden graag met een groep jongeren deze jongerenontmoeting bezoeken, waarna we eventueel plannen zouden kunnen maken voor een bezoek aan Taizé in het voorjaar van 2011.

Heb je belangstelling om mee te gaan, neem dan contact op met:

-Kor Datema, 0315-241733, datemak@hetnet.nl

-Marchel Chevalking, 0314-344317, mchevalking@solcon.nl

-André Monninkhof, 0315-681219, monninkhof@hetnet.nl

Raad van Kerken, Oude IJsselstreek

Zonnewende



Op **21 juni om 11.28 uur** vindt dit jaar de (zomer) zonnewende plaats. We beleven dan de langste dag en dus de kortste nacht van het jaar. De zonnewende is de gebeurtenis waarbij de zon, vanuit de aarde gezien, de meest noordelijke of zuidelijke positie bereikt. De zon is hier in haar volle kracht. De dag is hier op haar langst. Na midzomer zal de zon weer afnemen in kracht. De dagen worden minder lang en de nachten zullen weer gaan lengen. De nadruk in dit feest ligt enerzijds op de volheid van het licht en de kracht van de zon. Anderzijds ligt de nadruk

ook op de overgang naar de ‘donkere’ helft van het jaar. Dit wordt weer uitgebeeld door de eikkoning en de hulstkoning. De eikkoning (de groeikracht van de natuur) moet na midzomer plaats gaan maken voor de hulstkoning (afbrekende kracht van de natuur) die de confrontatie op midzomer wint. In midzomerrituelen en festiviteiten draait het vooral om de vreugde en blijdschap van de zon. Het is dus een heel vreugdevol feest. Kleuren die bij het feest horen zijn vrolijke kleuren, zoals geel en oranje.

Onder aanhangers van hedendaagse natuurreligies zoals Wicca en ook hekserij wordt op de dag van het de zonnewende, op 21 juni dus, het Lithafeest gevierd als tegenhanger van het midwinterse Joelfeest (Kerstfeest). Afhankelijk van de landstreek en de precieze geloofs-overtuiging staat het Lithafeest met name in het Verenigd Koninkrijk

en Ierland ook wel bekend als Juhannus, Midsommarafton of Saint John's Eve. In het christendom is dit Lithafeest dus 'vertaald' naar het feest ter ere van de geboorte van Johannes de Doper.

Peter Samwel

Vaderdag



Vaderdag is een dag waarop de vaders door hun kinderen in het zonnetje worden gezet. Dit jaar vieren we Vaderdag op 20 juni, de derde zondag in juni dus.

Hopelijk worden alle vaders die dag in het zonnetje gezet en hebben zij met hun kinderen een gezellige dag samen. Ik vond in 'Liggen in het gras' van Toon Hermans, nog een gedicht dat als titel 'VADER' draagt. Ik wil het u niet onthouden.

Vader

*Vader is nog zó vitaal,
vader heeft een topconditie,
ook al is zijn koppie kaal
en al hijgt ie soms een pietsie*

*Vader tennist elke dag,
doet wat jonge kerels dejen.
Gist'ren is ie onverwacht
bij de ping-pong uitgeglejen*

*En nou mot ie onder 't mes
tot zijn grote droefenis.
Ik denk dat hij nu op zaal zes
weer zo oud wordt als ie is*

Toon Hermans

Roemenië-ontbijt zondag 6 juni

De voorbereidingen voor het bezoek van vijf Roemeens gezinnen uit Nimigea, van 16 t/m 21 juli 2010, zijn in volle gang. Voor alle vijf gezinnen, en de dokter, is inmiddels een gastgezin gevonden en het programma voor deze dagen is grotendeels uitgestippeld. De bijdrage van de diaconie van de PKN, de eierenverkoop van 3 april jl. en de extra col-



lecte met Pasen van de Nederlandse Protestanten Bond hebben al het nodige geld in het laatje gebracht om het bezoek te bekostigen. Op zondag 6 juni wordt er een ontbijt georganiseerd. U bent van harte welkom om 8.30 uur in de bijgebouwen van de Keurhorsterkerk op Sinderen. Aansluitend volgt er een kerkdienst met een oecumenisch karakter, geleid door dhr. Peter Samwel en mevr. Mieke van Leeuwen. Voor de deelname aan het ontbijt wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. De opbrengst van de vrijwillige bijdrage komt ten goede aan het bezoek van de Roemeense gezinnen aan Nederland. U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 4 juni inschrijven op één van de inschrijflijs-ten in de Grote Kerk te Varsseveld, gebouw 'De Eendracht' te Varsseveld of de Keurhorsterkerk op Sinderen. Aanmelden kan ook via de e-mail: judithkrajnbrink@hotmail.com. Graag tot ziens op 6 juni!

Wat? Roemenië-ontbijt

Wanneer? Zondag 6 juni, 8.30 uur

Waar? Bijgebouwen van de Keurhorsterkerk, Sinderen

Kosten? Vrijwillige bijdrage

Hoe? Inschrijven op één van de inschrijflijs-ten of aanmelden via judithkrajnbrink@hotmail.com (tot en met 4 juni)

Buitendienst

De buitendienst zal dit jaar worden gehouden op zondag 20 juni a.s. en is, zoals gebruikelijk, bij de koffieboerderij ‘Groot Nibbelink’ van de familie Schurink.

Dit keer zal deze dienst onder leiding staan van Hermien Bleumink. Het thema voor de ochtend is, hoe kan het ook anders op deze eerste zondag in de zomer, “SUMMERTIME”.

Het huisorkest is al druk bezig met oefenen, zodat deze viering muzikaal omlijst en begeleid kan worden. Het zal een vrolijke viering worden en we hopen dan ook natuurlijk op mooi weer. Maar als dat iets minder mocht zijn, ook dan zullen we er samen iets moois van maken.

Graag tot dan!

Routebeschrijving

Koffieboerderij Groot Nibbelink ligt aan de Nibbelinklaan 12, 7065 AH Sinderen. Het makkelijkst te vinden door op de N818 (de weg van Terborg naar Varsseveld) het gele aanwijzingsbordje met daarop vermeld Koffieboerderij Groot Nibbelink te volgen.

Exacte informatie is te vinden via www.koffieboerderijgrootnibbelink.nl

LOCATIE DINXPERLO

Beste mensen,

Hierbij wil ik jullie allen uitnodigen voor een gezellige middag die we wederom zullen houden in het gebouw van de Schutterij van Dinxperlo (naast de Saba).

ALIE KEMINK uit de de Heurne zal dan zorgen voor een leuk programma.

Ze brengt een programma van anderhalf uur in het dialect getiteld:

“HET NEGOTIE KISTJE”.

Zo het zich laat aanzien, zal het een leuke middag worden en ik hoop dan ook velen van u te kunnen begroeten. Graag tot dan.

Datum: dinsdag 15 juni

Aanvang: 14.30 uur

Toegang vrij



Verjaardagsbezoeken.

Tot voor kort werden alle leden vanaf 75 jaar op of net na hun verjaardag bezocht door mevr. Bakker-Takke en ontvingen zij een kleine attentie. Mevr. Bakker heeft aangegeven hiermee te willen stoppen. Natuurlijk vinden wij dat jammer, maar we begrijpen haar beslissing. Het is goed dat dit soort van werkzaamheden na enige tijd weer worden overgenomen door iemand anders.

We bedanken mevr. (Willemien) Bakker voor haar vele bezoeken, die door allen steeds zeer werden gewaardeerd. Het wordt tijd dat zij nu zelf eens in de bloemetjes wordt gezet en daar zal ik persoonlijk voor zorgen.



Inmiddels heeft mevr. Gerrie Ormel zich aangemeld als de nieuwe bezoeker. Heel fijn dat ze deze taak op zich wil nemen en dat de verjaardagsbezoeken nu weer kunnen worden hervat.

Buitendienst

Op 20 juni zal ik voorgaan in een buitendienst bij koffieboerderij 'Groot Nibbelink' in Varsseveld. Ook de leden van Dinxperlo zijn dan van harte welkom. Elders in dit blad vindt u een route beschrijving. Wie geen vervoer heeft, kan contact opnemen met mevr. Dien Bruyns, tel. 0315-653008

Afscheidsdienst

Zoals u ook elders in dit blad kunt lezen, zal mijn afscheidsdienst gehouden worden op zondag 4 juli in het kerkje van de NPB in Aalten aan de Prinsenstraat.

Helaas is het niet meer mogelijk om het kerkgebouw van Dinxperlo nog te kunnen gebruiken, maar ik hoop dat u voor deze gelegenheid de weg naar Aalten zult kunnen vinden.

Hermien Bleumink

LOCATIE AALTEN

Lief en leed

Mevr. Jansen-Klein Hesselink verblijft tijdelijk in Pronsweide in Winterswijk

Beste mensen,

Nog 2 maanden verzorg ik pastorale werkzaamheden voor de afdeling Aalten/Winterswijk. Ik ben reeds begonnen met mijn laatste ronde bezoeken en ik hoop dat het lukt om in die tijd de hele ledenlijst af te werken.

Na augustus zal ik nog wel af en toe als gastpredikant in de diensten van Aalten voorgaan.



Buitendienst

Op 20 juni zal ik voorgaan in een buitendienst bij koffieboerderij “Groot Nibbelink” in Varsseveld. Ook de mensen uit Aalten en Winterswijk zijn dan natuurlijk van harte welkom.

Elders in dit blad vindt u een routebeschrijving.

Wie geen vervoer heeft, kan contact opnemen met Bea van der Kooi, 0543-478864; zij zorgt dan dat er auto's worden geregeld.

UITNODIGING

Acht jaar geleden deed Hermien Bleumink-Nieuwenhuis intrede als voorganger van de NPB afdeling Aalten-Winterswijk

Al eerder was zij voorganger geworden in Dinxperlo en sinds de fusie van deze afdeling met de NPB afdeling Varsseveld e.o. is zij in dienst van de afdeling Varsseveld.

Onlangs heeft Hermien aangegeven per 1 augustus 2010 haar werkzaamheden in de Achterhoek te beëindigen.

Op zondag 4 juli 2010 wordt de dienst, die door haar wordt geleid, de bijeenkomst waarin wij afscheid van haar nemen als voorganger. Deze dienst vindt plaats om 10.00 uur in het NPB-gebouw, Prinsenstraat 27 te Aalten.

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Na afloop van de dienst is er tijdens een informeel samenzijn gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Hermien.

Namens de afdelingen Varsseveld e.o. en Aalten/Winterswijk.

Jannine Garretsen

Graag weten we op hoeveel aanwezigen we kunnen rekenen:

e-mail jazetstra@hetnet.nl

telefoonnummer secretariaat Aalten : 0543 472933

Als afscheidscadeau zou Hermien het fijn vinden, als mensen een gift doen aan de stichting van een vroegere mavo-leerling van haar, Tessa de Goede. Tessa, nu een jonge vrouw, doet haar naam, 'De Goede', eer aan. Wonend in Guatemala zet ze zich volledig in voor de mensen in haar omgeving in Guatemala. Tijdens de dienst op 4 juli is de collecte bestemd voor de stichting T.E.S.S. Unlimited.

De stichting helpt door middel van donaties, goederen en vrijwilligers verschillende projecten. In Guatemala zorgt de stichting ervoor dat baby's met schisis (hazelig) en ondervoede kinderen behandeld kunnen worden in het Hermano Pedro Ziekenhuis. Tessa de Goede helpt elke middag in het ziekenhuis met de verzorging van de zieke kinderen.

Ook helpt de stichting op de publieke basisschool in Santa Catarina en de stichting coördineert het daklozenproject in Antigua.



Giften

Via Peter Samwel werd ontvangen 1 x € 20,00 van NN.

Via de bezoekdames werd 1 x € 50.00 en 1 x € 10.00 ontvangen van NN en nogmaal 1 x € 10.00 van NN..

Heel hartelijk dank daarvoor.

Gedicht om de dag mee te beginnen

Hein Stufkens, naar Franciscus van Assisi



Ik groet de zon als mijn broeder.
Ik dank de Heer van het Al voor het licht.

Mogen de engelen van de vier windstreken
mij vandaag vergezellen:
dat zij mijn zintuigen hoeden
zoals een herder zijn schapen
en mij steeds leiden naar de bron
van mijn diepste weten;
dat ik niet verdwaal in het woud van mijn
gevoelens.

Ik vraag de zegen van de Vader
voor de mensen, de dieren en de gewassen,
voor al wat leeft in de vijf elementen
en in de zeven hemelen.

Ik smEEK de Grote Moeder van het Mededogen
om erbarmen met al wat sterven moet.

Moge ik vandaag een licht zijn
voor allen die mijn pad kruisen.
Moge ik vandaag een mantel zijn
voor allen die beschutting nodig hebben.
Moge ik vandaag een lastdier zijn
voor allen die gedragen moeten worden.

Moge mijn schaduw mij volgen als een vriend.
Moge ik gaan in vrede.

Pace e bene

Hermien Bleumink

Religieuze feestdagen - juni 2010

- 3 juni Sacramentsdag, Corpus Christi - Christendom
- 13 juni Sint Antonius – Christendom
- 17 juni Nacht van de wonderen - Islam
- 24 juni Inti Raymi (Inca nieuwjaarsdag, Peru)
- 24 juni Geboorte van Johannes de Doper (Midzomer) – Christendom
- 26 juni Yoghurtfestival - Boeddhisme (t/m 30 juni)
Vat Purnima - Hindoeïsme
- 29 juni Heilige Petrus en Paulus - Christendom





Dauwtrappen, een impressie...

Op Hemelvaartsdag hebben we met ongeveer dertig personen vanuit onze Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, een dauwtrapwandeling gehouden. Bert Scheuter vertelde onderweg twee prachtige verhalen en Henk Beunk verraste ons opnieuw met meerdere gedichten uit eigen bundel.

Hieronder een paar foto's omdat het zo fijn was om samen met zovelen die ochtend in de natuur te zijn, reeën te zien, stil te zijn, koffie te drinken en samen tot slot een broodje te eten...





Schoolse zaken



Vanaf het begin van dit schooljaar heeft Jan Sevink namens de NPB de lessen Levensbeschouwelijke Vorming (GVO) op ‘Op Koers’ in Varsseveld en op de Leemvoortschool in Westendorp verzorgd. Jan is echter in de resterende periode van dit lopende schooljaar afwezig en dat betekent dat ik deze lessen tot begin juli, als de zomervakantie begint, voor hem zal waarnemen. Het is steeds weer leuk om met kinderen over levensvragen te spreken, naar hun dikwijls bijzondere vragen te luisteren en deze te beantwoorden. Ik verheug me dan ook om met ingang van 18 mei a.s. weer op de scholen te zijn en de kinderen weer te zien.

Peter Samwel



Zondagschoolviering 16 mei j.l.



Wat hebben we toch met elkaar steeds weer een fijne ochtend als er kinderen bij betrokken zijn. Met 'De Regenboog' als het centrale thema werd het een heerlijk samenzijn. Met Jarik de Graaff achter de piano, gedichtjes van de kinderen zelf en de muzikale bijdrage van Lonneke en Erna, werd het onder leiding van Madelon een prachtige viering. Een paar plaatjes nog tot slot ter illustratie....



De werkelijkheid van twee werelden

Met een zachte schok komt het vliegtuig tot stilstand en schrik ik wakker. Na een heel kort nachtje en een goede vlucht staan we in Marokko aan de grond.

We laden de koffers in de auto die we gehuurd hebben en besluiten zo snel mogelijk ons bed op te zoeken. Nu heb ik veel steden in de wereld gezien maar het verkeer in Marakkech slaat alles. Ik begrijp opeens het abnormaal hoge bedrag voor het eigen risico van de autoverhuurmaatschappij. Hoe gaan we dit land zonder schade verlaten?

Hypermoderne technologie tegenover middeleeuwse gebouwen en situaties. Goed geasfalteerde straten naast bijna onbegaanbare paden. Het laatste model snelle bolide haalt een ezel met een enorme berg gras op zijn rug in. Modern geklede dames tegenover gesluierte vrouwen. Hoe leeft een dergelijk cultuur samen en wat is hier werkelijkheid?

We hebben zo'n 2500 kilometer om hier een indruk van te krijgen. Uiteindelijk krijgen we de slag in het verkeer te pakken en met zo'n bijna onfeilbaar navigatiesysteem verkennen we het land, zijn mensen en cultuur. Smalle straatjes waarbij de handelswaar hoog ligt opgestapeld. Kleverige koekjes waarop een horde vliegen zich heeft neergelaten. Vriendelijk lachende verkopers: "Ja, ik heb ook een neef in Holland, hij woont in...".

En dan die twee broodmagere stokoude mannen, blind met ingevallen ogen, zittend in een hoekje tegen een stapel lege dozen, hun handen omhoog, wachtend op een paar centen...

Een terras prachtig gelegen boven een middeleeuwse stad, heerlijke stoelen een fles wijn in een koeler, een ondergaande zon.

Mannen in korte broeken met benen doortrokken van verfstof omdat ze dag in dag uit de huiden zacht trappen in de verfbaden zodat de verfstof er goed in kan trekken. "Ja, die leren tas wil ik wel maar de prijs moet echt omlaag".

Oases, palmbomen, vruchtbomen en zacht wiegend graan. "Iedereen heeft hier een stuk land om zelf groente en fruit te verbouwen, we heb-

ben het goed”. “Ik ben trots op mijn land”. “Ik hoor hier!” “We leven in een paradijs”. “Mijn Engels? Dat heb ik van de toeristen geleerd die hier komen”.



De sterren verdwijnen en langzaam kleurt de opkomende zon de zandduinen in de woestijn rood. Een groep nomaden met kamelen trekt voorbij. Blauwe doeken om het hoofd gewikkeld. Een bruine tent in de verte, in een klein stroompje wassen twee vrouwen dekens en kleren. Kindertjes zwaai-

en als we langs komen. “Waar komen jullie vandaan”.

“Kijk zie je die twee kleuren waaruit het huis bestaat? Dat betekent dat het huwelijk gemengd is. Dit is een jood die getrouwd is met een moslim en kijk daar dat is een...” en ga zo maar door. “Hier leven de verschillende culturen in vrede”.

‘s Avonds vertellen de foto’s nogmaals het verhaal.

Met groot respect bekijken en beleven we een samenleving die zo anders is dan de onze. Ze lijkt tegengesteld in zichzelf maar klaarblijkelijk heeft niemand daar een probleem mee. Wat een rijkdom om zo in de culturele keuken van onze medemens te mogen kijken, vrij te kunnen reizen en ontmoeten. Een cultuur waar chaos en wanorde een structuur blijken te hebben. Vooroordelen worden weggevaagd door een vriendelijk lachende gastvrije bevolking.

En *de* werkelijkheid? Dat is zoals iedereen waarschijnlijk wel weet, een illusie!

Aria den Hartog



Ruimte voor zoekers en gelovigen

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB viert 140-jarig jubileum

‘Voortdurende verwondering over het menselijk bestaan’ en ‘een diep-geworteld vertrouwen dat het leven vervuld is van zin’ zijn opvattingen die horen bij de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB. Al 140 jaar stimuleren en inspireren de leden van deze vereniging elkaar om op een persoonlijke manier inhoud en vorm te geven aan hun geloof.

‘Het verzamelen van geestverwanten binnen en buiten de kerk’ was de doelstelling waarmee professor C.W. Opzoomer in 1870 het initiatief nam om samen met een aantal andere ‘vrijdenkenden’ een vereniging op te richten. Diezelfde ruimte voor zoekers en gelovigen biedt de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB ook nu nog. Juist in de veelkleurige wereld van vandaag is een ontmoetingsplaats waar respect en tolerantie voorop staan, en geoefend kunnen worden, van groot belang. De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB bestaat uit ongeveer zestig lokale, autonome afdelingen met leden, algemene leden en een landelijk bestuur. De verenigingsstructuur houdt in dat leden zowel plaatselijk als landelijk bij alle belangrijke beslissingen betrokken worden.

Vrijzinnigheid is pluriform en de verschillende initiatieven om het jubileum te vieren zijn dat daarom vanzelfsprekend ook. Op 18 april wordt een jubileumtentoonstelling geopend in de Woudkapel te Bilthoven. Rond het thema ‘In vrijheid en gebondenheid’ exposeren leden en begunstigers van de vereniging hun eigen kunst. In april komt bovendien de bundel ‘Vrij Zinnig’ uit. Twaalf gewone, maar daardoor juist ook heel bijzondere, leden komen hierin aan het woord over de manier waarop zij invulling geven aan hun geloof. In mei volgt een fietsestafette voor jongeren rond het thema ‘Vrijheid en vrijzinnigheid’. Het hoogtepunt van het jubileumjaar vindt plaats op 29 mei 2010.

In Ottone, een negentiende-eeuws voormalig kerkgebouw aan de Kromme Nieuwegracht in Utrecht, wordt een nieuwe liedbundel gepresenteerd en wordt er gedebatteerd over de toekomst van vrijzinnig geloven. Een terugblik op de verschillende activiteiten zal niet ontbreken. Zo wordt naar aanleiding van de jubileumexpositie een publieksprijs uitgereikt en worden de resultaten van de jongerenactiviteit getoond in een videopresentatie. Wie op deze dag liever niet binnen wil zitten, bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een wandeltocht over mooie paden in het Gooi tussen de afdelingen in Soest en Baarn.

Om er aan bij te kunnen dragen dat het vrijzinnig geluid ook in de toekomst gehoord kan en zal blijven worden, wordt op 29 mei bovendien een bijzondere stichting opgericht; de ‘Stichting ter bescherming van vrijzinnige vogels’. Iedereen die een vrijzinnig geluid wil laten horen in woord of beeld kan in de toekomst een beroep op deze stichting doen voor financiële ondersteuning. Om dit mogelijk te maken zijn begunstigers nodig die het belang van het vrijzinnig geluid op waarde weten te schatten. Algemeen secretaris Wies Houweling vertelt over de motivatie om de stichting op te richten: ‘Vrijzinnige zoekers en gelovigen zijn er in veel kleuren en gedaanten. Hoewel het woord ‘geloven’ vaak geclaimd wordt door de orthodoxie en evangelicalen, kent Nederland ook al heel lang een vrijzinnige traditie. Dat kritische, vrijzinnige geluid mag niet uitsterven. Daarom moeten wij het actief beschermen en de ruimte geven.’

Voor meer informatie over de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB kunt u terecht op www.vrijzinnigen.nl.

Van de bestuurstafel.



De fusie met de afdeling Aalten-Winterswijk levert de nodige administratieve hobbels op zoals u inmiddels wel hebt begrepen, maar we hopen nu toch de eindfase bereikt te hebben. Elders in deze Eendracht treft u de notulen van de extra ledenvergadering van 16 mei aan. Nog

een vergadering is noodzakelijk (30 mei), daarna zouden in juli toch bij de notaris de handtekeningen gezet moeten kunnen worden. Over de vacature die ontstaat na het vertrek van Hermien Bleumink zijn we nog in gesprek. Wij houden u daarvan op de hoogte.

Vanaf de volgende uitgave gaan de voor- en achterkant van De Eendracht er anders uitzien. Dit voor- en achterblad vormen als het ware het vaste ‘frame’ waarbinnen de firma Loor maandelijks onze Eendracht afdrukt. Het ‘frame’ wordt telkens in een oplage van 15.000 stuks in het voren gemaakt, daar kunnen we dan circa twee jaar mee vooruit. Het einde van de oplage komt nu in zicht en dat hebben we aangegrepen om de voor- en achterkant aan te passen. Bert Scheuter is gevraagd met een paar voorstellen te komen. Henk Beunk, Marjan Hengeveld en Marchel Chevalking hebben daarbij meegedacht en in de laatste bestuursvergadering is het definitieve ontwerp gekozen. Eerder al was in het beleidsplan aangegeven dat de vormgeving van ons maandblad wat eigentijds kan, in de volgende uitgave komt het mede onder druk van de praktische omstandigheden dan zover. Belangrijkste verandering is de wijziging van kleur: van groen, naar het frisse blauw. En het logo van de landelijke NPB zult u vanaf volgende maand voor op onze Eendracht aantreffen.

Notulen extra ledenvergadering zondag 16 mei 2010

1. Opening

Voorzitter Gerda ten Brinke-Kuiperij opent de vergadering en heet allen welkom. Ze geeft een toelichting op de aanleiding voor deze ledenvergadering.

De extra ledenvergadering is noodzakelijk om het voorstel tot fusie met de afdeling Aalten/Winterswijk bij de notaris definitief te kunnen formaliseren. De definitieve acte dient voor 19 juli 2010 bij de notaris gepasseerd te zijn.

Er zijn achttien leden aanwezig. Dat is onvoldoende om een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen. Een tweede vergadering is daarom noodzakelijk. Die is al gepland op zondag 30 mei en de uitnodiging voor

deze ledenvergadering is gepubliceerd in maandblad De Eendracht van mei 2010. Ongeacht het aantal aanwezige leden wordt met het besluit van de vergadering van 30 mei de fusie met de afdeling Aalten-Winterswijk definitief.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt vastgesteld.

3. Notulen ledenvergadering 23 maart.

Deze zijn gepubliceerd in maandblad de Eendracht van mei 2010 en worden ongewijzigd door de vergadering vastgesteld.

4. Aansluiting afd. Aalten-Winterswijk met afd. Varsseveld.

Er zijn geen tegenstemmen.

5. Rondvraag.

Willy Nijhof-Groen informeert naar contributietarieven. Die worden voor Aalten, net als destijds bij de fusie van Dinxperlo voor Dinxperlo gold, gefaseerd gelijk getrokken met de contributietarieven van Varsseveld. Voor Aalten geldt een overgangperiode van drie jaar.

Ook Aalten hanteert, net als Varsseveld voor leden een vrijwillige bijdrage.

Willy Nijhof-Groen vindt het jammer dat Hermien Bleumink vertrekt. Dat beaamt de voorzitter die zegt dat het bestuur haar besluit heeft te respecteren.

6. Sluiting.

Na tien minuten sluit de voorzitter de extra ledenvergadering.

Gerda ten Brinke-Kuiperij, voorzitter
Marchel Chevalking, notulist.



Van de zondagsschool

Zondag 16 mei was onze jaarlijkse gezinsdienst. Het thema was de regenboog. Het was een fijne dienst met een mooi verhaal door Madelon over de ark van Noach en de regenboog.

Er was het regenboogkaarsengebed, muziek door Lonneke en Erna en Jarik op de piano. En gedichten door de kinderen en het regenbooglied gezongen door onze kinderen. Peter nam met mooie woorden afscheid van de tijd dat Lonneke op de zondagsschool zat. De collecte heeft deze dag € 93,64 opgebracht. In de collectepot van de zondagsschool zat ook nog € 63,63. Samen met het bedrag van de kerstdienst zal dit worden overgemaakt naar Stichting Heppie. Bij het naar huis gaan, kreeg iedereen een cakeje met een mooie wens en de kinderen een regenboogvlieger.



Verslag 60+Club 11 mei 2010

In haar openingswoord had Janny deze keer geen gedicht maar een profielschets waaraan een goed bestuurder moet voldoen, maar het in feite toch nooit goed doet. Dit in aanloop naar de komende verkiezingen.

Deze middag waren er zo'n 30 personen aanwezig. Jachtopziener J. Huttinga van de Kroondomeinen nam ons mee naar de Veluwe. Vol bewondering en bijna ademloos hebben we kunnen genieten van het grof wild, zoals wilde zwijnen, edelherten, reeën enz. Prachtige sfeer-

volle dia's kwamen voorbij. Het is met woorden niet te beschrijven hoe prachtig de natuur op de Veluwe is. Van roofvogel tot adder en van hagedis tot hazelworm, jonge vosjes, buizerds noem maar op alles kwam voorbij. We hebben met elkaar dan ook enorm genoten van dit "Gekroond Wild", welke titel sloeg op het feit dat ook de Koninklijke familie hier regelmatig vertoefd en mee denkt en praat over het wild-beheer in de Kroondomeinen. Janny bedankte na afloop de heer Huttinga dan ook hartelijk en hoopte dat hij nog eens bij ons terug wil komen met een soortgelijke serie dia's.

Janny lichtte alvast een tipje van de sluier op over het doel van ons gebruikelijke uitstapje op de tweede dinsdag van september, nl. naar het ijzermuseum in Ulft. In één van de volgende Eendrachten komen we hier zeker nog op terug. Maar houdt u allen deze dag alvast vrij in uw agenda.

Na iedereen een mooie zomer te hebben toegewenst sloot Janny deze laatste bijeenkomst van dit seizoen.

Persbericht

"Ontslag, wat nu?", ontmoeting met lotgenoten

Ontslag en baanloosheid maken veel bij mensen los. Voor veel praktische zaken is er wel een loket te vinden, maar de gevolgen van ontslag op je leven gaan de praktische kant verre te boven. Daarom organiseert de Raad van Kerken in samenwerking met het UWV en Sensire Maatschappelijk Werk een inloopavond met het thema: "Ontslag wat nu?" Het is een avond waarop de ontmoeting met lotgenoten centraal zal staan. Het doel van de avond is om elkaar een hart onder de riem te steken.

Lotgenoten zullen hun verhaal vertellen over het ontslag en wat daarna kwam. Ook zullen vertegenwoordigers van het UWV en het Maatschappelijk Werk een korte inleiding houden. Ruimschoots is er gelegenheid tot gesprek met de sprekers, maar vooral ook met elkaar.

De inloopavond “Ontslag, wat nu?” wordt gehouden op:
dinsdag 15 juni
van 20.00 - 22.00 uur
in de Eendracht, Prinses Beatrixstraat 1a, Varsseveld.



Kerkplein 7
7051 CX Varsseveld
E: raadvankerkenoudeijsselstreek@gmail.com

Voor meer informatie:
K. Datema
Prins Hendriklaan 5
7051 BB Varsseveld
T: 0315-241733
E: datemak@hetnet.nl

Weekend voor ouders en kinderen!

Op 26 en 27 juni 2010 organiseren de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, de Vereniging voor Vrijzinnige Protestanten (VVP) en V-LINK samen een weekend voor ouders en hun kinderen (0-16 jaar), inclusief een tienerprogramma. Het weekend vindt plaats in het Doopsgezind Broederschapshuis in Schoorl. Een prachtige locatie midden in de duinen en vlakbij het strand.

‘Droom je leven, leef je dromen!’

Het thema van het weekend is ‘dromen’. Elk mens droomt. Dromen die je hebt in het hier en nu en voor de toekomst, idealen die je wil bereiken, maar misschien ook wel dromen die je hebt laten varen. Welke deel je met elkaar in je gezin, en op welke manier? In dit weekend willen we deze dromen met elkaar uitwisselen en hoe je, als ouder en kind, jouw spirituele beleving en dromen deelt. In gesprekken, liedjes, verhalen, spelen en creativiteit.

Tijdens het weekend zijn er aparte programma-onderdelen per leeftijdsgroep, maar er is ook veel ruimte voor gezamenlijke activiteiten. We starten het weekend op het strand met een activiteit rondom 'dromen'. Daarna gaan de ouders inhoudelijk aan de slag met het thema en daarbij is er veel ruimte voor uitwisseling. De jongere kinderen gaan met het thema dromen spelen en maken een gezamenlijk verhaal. De tieners werken het thema op speelse manier uit door het maken van een film. 's Avonds is er voor kinderen een spel en later op de avond ook een film. Ouder en kind gaan ook samen creatief aan de slag, en we sluiten af met een mooie viering. Alle kinderen en tieners hebben eigen leiding en ook voor de allerkleinsten wordt gezorgd.

Het weekend begint op zaterdag rond 11.00 uur met koffie. We sluiten af op zondag rond 15.00 uur.

Kosten:

Ouders € 37,50 p.p.

Kinderen (vanaf 5 jaar) € 12,50

Voor leden van de NPB en VVP:

Ouders € 35,- p.p.

Kinderen (vanaf 5 jaar) € 10,-

Opgave vóór 12 juni 2010. U kunt zich opgeven op www.v-link.nl. Na opgave ontvangt u een bevestigingsbrief met alle benodigde informatie. Voor informatie en opgave kunt u contact opnemen met Annemieke v.d. Veen, coördinator V-LINK, tel: 030-2364382, e-mail: info@v-link.nl.

Meer informatie over de locatie en het programma vind je op de websites van de organisatoren:

www.vrijzinnig.nl

www.vrijzinnigen.nl

www.v-link.nl

over de locatie en routebeschrijving: www.dbhschoorl.nl.

Koninklijke onderscheiding voor Jan Kolenbrander:

‘Dini heeft ook de helft verdiend’

Bijschrift:

Dini en Jan met de ‘tegenhanger’: de onderscheiding die één van de kleindochters maakte voor Dini.



Het gesprek over het lintje dat ‘Jan van de Poel’ op de 29^e april in ontvangst mocht nemen, gaat al gauw over de rol van de partner, in dit geval Dini. Doordat zij en de kinderen op de boerderij veel opvingen, gaven ze Jan de ruimte buitenhuis sociaal bezig te zijn. ‘Zij hebben dus ook zeker de helft verdiend’, aldus de 77-jarige Jan Kolenbrander.

Jan is van ’33 en belandde na de Varsseveldse Mulo en de Winterswijkse Middelbare Landbouwschool als jonge boer in het bestuur van de oud-leerlingenvereniging BOG. Dat was de aanzet voor een leven als organisatie-mens. Jan deed en doet dat graag en kan het goed: meedenken over het reilen en zeilen van verenigingen en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Na die bond van oud-leerlingen zat hij o.a. in de regionale bedrijfsverzorging en later in de landelijke. Maar ook in de Gelderse Maatschappij van Landbouw en in schoolbesturen. Jan zorgde er mede voor dat er in Westendorp een openbare kleuterschool kwam. ‘Het openbare onderwijs is het meest christelijke’ is één van de stelregels van Jan: ‘Iedereen kan er terecht.’ Hij is Westendorper in hart en nieren, maar ook de vrijzinnigheid ligt hem na aan het hart: Jan

was in de zeventiger jaren bestuurder van onze NPB tijdens de wisseling van de wacht tussen dominee Bosch en dominee Van Lent.

In z'n vrije tijd zingt Jan graag en dat leidde in september tot het 50-jarig lidmaatschap van het Westendorpse DES. Samen met de oudvoorzitter van onze NPB Ben Groenewold zou Jan op de 29e een gesprek hebben met Henk Raben van de schouwburg in Doetinchem over een concert van DES tijdens de opening. Ben zei tegen Jan: 'Maar we moeten ook nog even over Etten, omdat de architect van de schouwburg daar autopech heeft. Die halen we even op'.

Aldus geschiedde.

Sindsdien is Jan dus Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Seizoenafsluiting Café Cult

Barbecue op 'de Poel' met culturele wandeltocht

De laatste avond van het Café Cult-seizoen 2009-2010 vindt plaats op vrijdag 25 juni bij Herma Wiersma en Henk Beunk op 'de Poel' in Westendorp.

U bent welkom vanaf 20.00 uur; de jeugdclub is ook present.

Meldt u zich even uiterlijk donderdagavond 24 juni aan i.v.m. de inkoop van vlees, hapjes en drankjes.

De kosten bedragen € 7,50 per persoon.

Het adres van H&H is Halseweg 27 in 7054 BT Westendorp.
Het telefoonnummer is 0314 632 061 (of 06 293 494 78)

Bellen met Aria den Hartog (0315 242 080), Marjan Hengeveld (06 4329 2792) of Arjen Dijkstra (0315 298 091) kan natuurlijk ook.

Schrijfactie Amnesty Varsseveld

In juni kan geschreven worden voor de volgende mensen.



Voor Gustavo Gómez , een van de vele vakbondsleden uit Colombia die vermoord zijn.

Gevraagd wordt om een onafhankelijk onderzoek naar de moord, berechting van de verantwoordelijken en bescherming van andere vakbondsleden.

Voor Emadeddin Baghi, een mensenrechtenactivist uit Iran, die gevangen zit vanwege het uiten van zijn mening. Gevraagd wordt hem onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

Voor Mon Balaj en Arben Xheladini, twee Albanezen die vermoord zijn tijdens een vreedzame demonstratie in Kosovo. De VN-Missie in Kosovo weigert onderzoek.

Gevraagd wordt om voldoende compensatie voor de familie van de Albanezen.

De ouders van Claudina Velasquez, die vermoord werd in 2005 in Guatemala, hebben Amnesty laten weten tussen de acht- en tienduizend kaarten en steunbetuigingen te hebben ontvangen. Ze zijn hier erg dankbaar voor. Zij strijden verder voor onderzoek naar de moord.

In juli en augustus wordt er niet geschreven. Inlichtingen bij Annie Rutgers, telefoon: 617393.

De volgende Eendracht voor juli/augustus komt half juli uit.



Namen en adressen / Colofon



- Voorgangers:** Dhr. P.W.M. Samwel, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld (0315) 24 20 80 of (06) 403 598 38, petersamwel@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Wijk Dinxperlo:** Mevr. H. Bleumink, Spoorstraat 2, 6971 CA Brummen. (0575) 56 27 46 of (06) 558 706 10, hermienbleumink@vrijzinnigenvarsseveld.nl.
- Administratie:** N.P.B. afd. Varsseveld e.o., Postbus 42, 7050 AA Varsseveld
- Website:** www.vrijzinnigenvarsseveld.nl **E-mail-adres:** info@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Beheer kerk en verenigingszalen:**
Dhr. B.H. Kraan, Zelheweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85.
- Verenigingszaal:** “De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37.
- Voorzitter:** Mevr. G. ten Brinke-Kuiperij, Koningin Emmastraat 5, 7051 AM Varsseveld, (0315) 24 12 53, voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Secretaris:** Mevr. I. ter Maat-Tuenter, Gunjansdijk 2, 7051 GP Varsseveld, (0315) 24 17 02, secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Penningmeester/administrateur:** Dhr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld, penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Bankrekening:** Rabobank 36.48.54.553, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld.
- Vrouwenclub:** Mevr. M. Jansen-Zeeplat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18.
- 60+ Club:** Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld, (0315) 24 40 49. 60+@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Jeugdclub:** Marjan Hengeveld, jeugdclub@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Werkgroep PR:** Marjan Hengeveld, Henk Beunk (0314) 63 20 61, Arjen Dijkstra (0315) 29 80 91, Aria den Hartog (0315) 24 20 80.
- Verzorging “Eendracht”:** Mevr. H.G. Rottink, (0315) 24 12 43, tr@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Verzendklaar maken:**
Mevr. A.B. Navis-Naves, Mevr. D. ten Brinke-Rougoor, Mevr. J.E. Sturris-Heijink, Mevr. M. Ankersmit-Vriezen en Mevr. I. Jansen-van Braak.
- Kopij adressen en redactie:**
Henk Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, hb@vrijzinnigenvarsseveld.nl,
Marchel Chevalking, Louise de Colignystraat 17, 7001 GD Doetinchem, redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl.
- Leiding zondagsschool:**
Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, zondagsschool@vrijzinnigenvarsseveld.nl
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 61 75 42 / 61 70 63.
- NPB-Koor secretariaat:** Mevr. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90.
- Autodienst Varsseveld:** zie: **Secretaris**
- Autodienst Dinxperlo :** **Mevr. Dien Bruyns, tel. 0315-653008**

juni 2010

- Zondag 6 juni** **8.30 u.** **Ontbijten**
9.30 u. **Oecumenische Dienst in de Keurhorsterkerk op Sinderen**
Voorgangers mevr. Mieke van Leeuwen (PKN) en dhr. Peter Samwel (NPB)
- Zondag 6 juni** **10.00 u.** **Aalten Voorganger**
mevr. Da. E.W.H. Laman-Trip-Kl.Starink
- Zondag 13 juni 10.00 u. Voorganger dhr. Peter Samwel
Thema: 'Geven en vergeven'
- Zondag 20 juni 10.00 u. '**Buitendienst**' op Koffieboerderij Groot Nibbelink. Voorganger mevr. Hermien Bleumink-Nieuwenhuis m.m.v. NPB-ensemble
- Zondag 20 juni** **10.00 u.** **Aalten**
Dienst zie onder Varsseveld
- Zondag 27 juni 10.00 u. Voorganger dhr. Peter Samwel
Thema: 'Levensvreugde'
- Zondag 4 juli 10.00 u. Geen viering
- Zondag 4 juli** **10.00 u.** **Aalten Afscheidsdienst. Er zal afscheid worden genomen van Mevr. Hermien Bleumink-Nieuwenhuis**
- Zondag 11 juli 10.00 u. Voorganger dhr. Peter Samwel
Thema: 'Werk!'

