

Mei 2001

- Vrijdag 4 mei 16.30 uur: weeksluiting in de Bettekamp door Ds A.M.J. Meijer.
- Vrijdag 4 mei 18.30 uur: Bezinnings-samenkomst in de Grote- of Laurentiuskerk voorafgaand aan de stille tocht. In deze dienst zal voorgaan pastor G. van den Munckhof. Voorts zal door wethouder F. Spekreijse een oorlogsherinnering worden voorgedragen uit het boek 'Er op of er onder'. De Chr. harmonie 'Jubal' zal medewerking verlenen.
- Zondag 6 mei Geen dienst.
- Zondag 13 mei 10.00 uur Ds A.M.J. Meijer, het thema luidt: "Wie ben ik"; bij Ex. 6: 2-8.
- Zondag 20 mei 10.00 uur: Ds A.M.J. Meijer, tevens doopdienst met als thema: "De kinderen gaan ons voor" bij Matth. 18:3. Wij hopen die morgen te mogen dopen *Nitta' Fleur*, dochter van Ard en Wilma Burghardt en *Julia* dochter van Leo en Dorien Hoenselaar-Gerritsen. Gelijktijdig vangt ook die ochtend de zondagsschool aan. Ter afsluiting van het zondagsschooljaar zal het een vrolijke ochtend worden waarin tevens de diploma-uitreiking aan *Roy Wolsink* en *Anita Ooijman* zal plaatsvinden die wegens het bereiken van de 12-jarige leeftijd de zondagsschool gaan verlaten. Na afloop is er koffie en limonade in de Eendracht.
- Zondag 27 mei 10.00 uur Ds A.M.J. Meijer; thema: "Woorden die blokkeren"; bij Ex 14: 10-27
- Vrijdag 1 juni 16.30 uur Ds A.M.J. Meijer, Weeksluiting in de Bettekamp.
- Zondag 3 juni 10.00 uur: Pinksterdienst, Ds A.M.J. Meijer, thema: "Wat heeft dit te betekenen?"; bij Handelingen 1-4.

67^{ste} Jaargang

No. 486

Mei 2001

HEBBEN EN BEZITTEN



Soms overkomt het me, terwijl ik met het bestuderen of opzoeken van bepaalde bijbelteksten bezig ben, dat mijn aandacht wordt getrokken door een bepaalde tekst die mij dan plotseling gaat intrigeren. Zo viel mijn oog een tijdje geleden op een tekst uit 2 Korinthiërs 6:10 die mij aan het denken zette. Deze luidt aldus: Als niets hebbende, nochtans alles bezittende. Wat wil Paulus ons hier voorhouden? In onze welvaartsmaatschappij speelt het hebben of willen hebben bij veel mensen een overheersende rol. Soms zelfs een alles overheersende rol! En weinigen kunnen zich nog maar nauwelijks voorstellen wat het betekent om niets te hebben. Slechts de zeer ouderen onder ons die nog de tijd van voor- tijdens en na de tweede wereldoorlog hebben meegemaakt hebben nog weet van echte armoede en bezitloosheid. Maar bij het overlezen van die tekst, werd het me duidelijk dat er tussen hebben en bezitten een wezenlijk onderscheid bestaat. Als men niets heeft, kan men namelijk toch veel bezitten. Misschien mag ik dat met enkele voorbeelden duidelijk maken. Er zijn mensen die vanwege hun stand of status veel boeken willen 'hebben' maar deze nooit eens ter hand nemen en er



daadwerkelijk met aandacht in lezen. Die boeken zijn dan wel materieel bezit, maar geen geestelijk bezit. Er zijn mensen die uit ruimte- of geldgebrek hun boeken moeten verkopen. Maar veelal kennen zij de inhoud van buiten en die inhoud gaat een levenslang mee. Die boeken waren echt een bezit. Hieruit wordt duidelijk dat hebben slechts te maken heeft met uiterlijk vertoon en bezit meer een kwestie is van een innerlijke rijkdom. Een ander voorbeeld. Men kan een prachtig huis hebben, maar men woont er niet in. Er zit geen leven in; men voelt er zich op een of andere manier niet in thuis. Men vindt er zijn rust en zijn geluk niet. Men heeft dan wel het huis, maar men bezit het niet. Ik las eens van een man die een groot landgoed bezat. Een prachtig gelegen buitenhuis met een grote tuin er omheen. En bordjes 'verboden toegang' bij de oprijlaan. De eigenaar kwam er zelden en genoot niet van dat huis en die prachtige tuin. Ja, hij had alles wel, maar het was niet zijn bezit. Er was geen dankbaarheid dat hij zoiets mocht bezitten. Hebben is geen garantie voor geluk, bezitten wel. Eigenaar van iets is slechts hij die dat eigendom tot een deel van zichzelf maakt. Wie zijn oog en hart slechts richt op het hebben, blijft in diepste wezen arm van binnen, zonder innerlijke rijkdom die hij zijn leven lang zal missen. Want zij die hebben, bezitten niet. U vermoedt waarschijnlijk al waar ik heen wil. Het gaat om de buitenkant en de binnenkant. Welnu, er zijn genoeg mensen, misschien wel te veel, die veel kennis hebben vergaard, veel bijbelteksten kennen, zeer goed van allerlei zaken op de hoogte zijn, maar die niet echt van binnen zijn geraakt. Veel godsdienst en geloof is buitenkant, terwijl het hart vaak afwezig is. Verstandelijk weet men alles wel, heeft men alles 'op een rijtje', maar echt een bewogen hart, een innerlijk weten van zachte krachten, dat treft men soms niet aan. Geluk is er pas, als het diep in ons hart zingt van vreugde, om het weten dat een rijk bezit ons deel is. Het rijk van God is geen uitwendige aangelegenheid, maar moet een woning vinden in ieder mensenhart. Als de boodschap van liefde, barmhartigheid en gerechtigheid niet verder komt dan een beleefd beamen en aan de buitenkant blijft steken, dan is de wereld overgeleverd aan machten uit de afgrond. Hebben is onbelangrijk, maar een diep innerlijk bezitten van de diepste waarden is een onvergelijkbare rijkdom.

BERICHTEN UIT DE AFDELING

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON

- Voor-ganger:** Ds A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld, (0315) 24 20 80, e-mail: meijerpaumen@zonnet.nl
- Secretariaat:** N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof - Groen, Terborgseweg 19 7065 AA Sinderen (0315) 24 12 06
- Beheer kerk en verenigings-zalen:** B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg (0315) 24 18 85
- Verenigings-zaal:** "de Eendracht" Beatrixstraat 1a, (0315) 24 45 37
- Administrateur:** Hr. G.J. Hengeveld, Ds. Thomsonstraat 4, 7051 BN Varsseveld, (0315) 24 21 36, e-mail: g.jhengeveld@freeler.nl
- Gironummer:** N.P.B. Varsseveld 846569
- Bank-rekeningen:** Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265. Allen staan t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap, afdelina Varsseveld
- Internet:** www.xs4all.nl/~npb
- E-mail-adres:** npb@xs4all.nl
- Vrouwencclubs:** Voor I: Mw. D. Vriezen-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75. Voor II: Mw. A. Wisselink-Jansen, Harterinkdijk 13, (0315) 61 73 82
- Verzorging "Eendracht":** Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp, (0315) 29 85 59 (na 18.00 uur), e-mail: digirini@xs4all.nl
- Verzendklaar maken:** Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN, Westendorp, (0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake; Hr. G.H. Schepers
- Kopij adressen en redactie:** Rinus Luijmes, e-mail: eendracht.npb@xs4all.nl, Ds A.M.J. Meijer (zie boven), Mw. A. Gussinklo-Siebers, Landstraat 34, 7135 KH, Harreveld, (0315) 24 14 40. fax: (0315) 24 26 43
- Leiding zondagsschool:** Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18 en Gwen Spaa, (0315) 242918
- NPB-Koor secretariaat:** Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90
- Organist:** Hr. G.W. Gussinklo, Polstraat 10a, 7121 DH, Aalten, (0543) 47 17 04.
- Autodienst:** Mw. B. Chevalking-Wennink, (0315) 29 82 23
- Cassette-dienst:** Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55

Wilhelminastraat 13, afd. Zelhem: Piersonstraat 4. De activiteiten van deze afdelingen staan vermeld in het 'Divazela' boekje dat u op de leestafel bij de ingang van de kerk en de Eendracht aantreft en gratis kunt meenemen.

LEZINGEN BIJ DE HERV. / GEREF. FEDERATIE

Er is een Bijbelgespreksgroep o.l.v. Ds. T.L. Bakker op 15 mei a.s. om 10.00 uur in zorgcentrum de Bettkamp. Contactpersoon: Dini Grevers-Lammers (0315) 24 45 26.

AMNESTY INTERNATIONAL

Nog het hele jaar 2001 houdt Amnesty schrijfacties tegen martelen. In de bibliotheek te Varsseveld liggen folders met een "geval" en een voorbeeldbrief. Deze folders kunt u zo meenemen. Verder kan er geschreven worden voor vier Hutu vrouwen uit Burundi die bijna vier jaar gevangen zitten zonder proces. Voor een doorgemartelde man uit Guyana, voor een onafhankelijk onderzoek naar en berechting van de schuldigen. En voor een Israëliische Arabier die zonder aanklacht in eenzame opsluiting zit in Israël. Er zijn ruim vijftig mensen die iedere maand drie brieven schrijven. Ze krijgen de brieven thuisbezorgd en betalen alleen de postzegel en een dubbeltje voor de kopie.

Wilt u meedoen, belt u dan één van de volgende nummers: 617393 of 243077.

KERK OPTIMAAL

is er weer op maandag 7 en 21 mei van 20.00 tot 21.00 uur op de FM op 94.7 of via de kabel op 93.1 of 93.6 MHz. Optimaal FM zoekt voor dit programma medewerkers! Bel (0315) 39 11 95.



Eendracht - mei 2001

Wij gedenken: Op vrijdag 6 april 2001 overleed op 74-jarige leeftijd
de heer Jan Willem Lammers

De heer Lammers was een verstandige, gemoedelijke en rustige man. Een vader in de ware zin van het woord. Iemand met een verdraagzame levensinstelling en gelijkmatig en evenwichtig van aard. Heel prettig om naar te luisteren; altijd belangstellend, met gevoel voor milde humor en een grote zin voor de realiteit. Een man ook voor wie vrijzinnigheid geen etiket was of een vrijbrief voor vrijblijvendheid, maar een doorleefde levensinstelling waar hij in heel zijn houding vorm aan gaf. "De Wörke" in Westendorp was Wim's geboortehuis, waar hij opgroeide als de op één na jongste in een gezin met 3 jongens en drie meisjes. Hij had daar een fijne jeugd. Al in zijn lagere schooltijd was hij aan het voetballen verslingerd. Na de lagere school moest Wim direct hard aan de slag bij de boer. Hij werkte op diverse boerderijen om tenslotte op 't Heeg' te belanden waar hij Doortje leerde kennen met wie hij later trouwde. Met hard werken en verstandige aanpak wist Wim het rendement van het bedrijf te verhogen. Hij was een man van weinig woorden en rustig overleg. Koeien en paarden waren zijn lust en zijn leven, maar ook allerlei metselwerk en straatwerk kwam professioneel onder zijn handen vandaan. Er heerste een gezellige sfeer op 't Heeg', die later nog werd verhoogd door de komst van Henk en Hannie die aan Wim een heel lieve en begrijpende vader hadden. En hij genoot van hun doen en laten. Daarbij was hij soms wel eens wat overbezorgd, maar hij hield nu eenmaal van hen. Zoals hij later ook weer intens van zijn kleinkinderen heeft gehouden. Voor Doortje stond hij altijd klaar. Als het even kon, deden zij zoveel mogelijk dingen samen. Nadat hij het bedrijf aan zijn zoon Henk had overgedaan, kreeg hij meer vrije tijd die grotendeels gevuld werd door er samen met Doortje op uit te trekken; genieten van de natuur en de vogels in het veld. Vreugde scheppen in de kleine dingen. Een levenskunst die Wim verstond. Moge de Almachtige aan Doortje, Henk en Ida, Hannie en Jan en de kleinkinderen kracht en troost schenken bij dit zware verlies.

Op maandag 9 april overleed op bijna 80-jarige leeftijd
mevrouw Johanna Judith Hoefman-Obrink

Mevrouw Hoefman, voor haar vrienden 'Jo', heb ik leren kennen als een fiere vrouw. Zelfbeklag was haar ten ene male vreemd. Tot voor vier jaar

Eendracht - mei 2001

terug heeft zij mogen wonen aan de Doetinchemseweg te Varsseveld waar zij geboren werd en opgroeide met nog twee broers en twee zusters. In haar meisjestijd heeft Jo lange tijd gewerkt op een groot naaiatelier in Winterswijk. En later heeft zij vele jaren bediend in café en zaal Arendsen aan de Spoorstraat. Dé dansgelegenheid van Varsseveld in de naoorlogse jaren. Daar was het op de zaterdagavonden altijd een drukte van belang vanwege het inmiddels legendarische 'dubbeltjesdansen'. Leuk, maar heel zwaar werk tot diep in de nacht soms. Altijd was zij goed gehumeurd en werd daarom ten zeerste gewaardeerd. Ook lange tijd na haar huwelijk met Bertus Hoefman heeft zij dit werk nog gedaan. Nadat de jongens geboren waren verminderde zij wel haar werkzaamheden enigszins om aandacht aan het gezin te kunnen besteden, maar altijd heeft zij daarnaast gewerkt om het gezinsinkomen aan te vullen, maar ook omdat zij plezier had in het werk en de vriendschappelijke contacten. Jo was een lieve zachtaardige moeder, die veel van de jongens kon hebben maar op zijn tijd wel duidelijk kon zeggen waar haar grenzen lagen. Jo vond een deel van haar ontspanning in haar fraaie tuin, die zij tot voor vier jaar terug zelfstandig heeft bijgehouden. Ook was voor haar heel erg belangrijk haar goede en levenslange vriendschap met Riek Arendsen met wie zij alles overlegde, fietstochtjes ondernam en ook wekelijks samen met Dientje Plante Rummy speelde. In 1983 openbaarde zich bij haar man ernstige longproblemen waardoor hij zeer veel verzorging nodig had. Met liefde en veel inzet heeft zij hem hierin acht jaar lang, tot zijn overlijden, bijgestaan. Toch beklagde zij zich nooit en gaf ook niet gemakkelijk iets uit handen. Jo deed graag alles wat zij kon zelf. Ze hield veel van haar kleinkinderen die bij haar geen kwaad konden doen. Een bijzondere band had zij met Jasper, die bij Oma zijn tweede thuis gevonden had. Samen zaten zij soms hele avonden naast elkaar op de bank en vertelden van alles aan elkaar. Zo waren ook haar laatste tien levensjaren zinvol en waardevol. Wij wensen Jan en Ans, Wim en Annie, Bert en Francis en de kleinkinderen veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Op 14 april 2001 overleed op 92 jarige leeftijd

mevrouw Hendrica Bernardina Tolkamp-Elburg

Nog niet zo lang geleden was ik nog even bij mevrouw Tolkamp op bezoek en al snel begon ze weer te vertellen. Ze bezat een schat aan

met vele fratsen, maar ook een stuk van moeders leven, misschien wel het grootste stuk. Op 12-jarige leeftijd gaat Bernth het huis uit. Het is voor vader en moeder een moeilijke dag, maar de wereld draait door en Bernth voelt zich op "Marienberg" al gauw thuis. Het zingen voor Bernth gaat gewoon door, maar wordt wel als moeilijk ervaren in het bijzijn van andere mensen, hoewel, die naar verloop van tijd doordat ze elkaar beter leren kennen begrip en waardering voor elkaar krijgen. Bernth werd ziek, ernstig ziek en overlijdt. Hoe moet het nu verder zonder Bernth. Zal moeder ooit nog weer zingen zonder dat Bernth het hoort?

Vervolgens een gedicht over de verjaardag van een 50-jarige. Ze gaat voor de spiegel staan en Sarah lacht haar toe. Ze gaat het vergelijken met de 40-ste verjaardag. De geschiedenis herhaalt zich, en zal zich blijven herhalen. Tussen de verhalen door vertelde mevr. Gussinklo van haar gereformeerde achtergrond en het gegeven dat ze ook van de N.P.B. nog leert. Het eerste kleinkind; zo lang ze er nog niet zijn, mis je ze niet. Maar de spanning groeit, gelijktijdig met de buik van je dochter. De a.s. opa voelt zich nog te jong terwijl er ook een nieuw fenomeen opduikt: omahormonen. Dan gaat de telefoon. Dag opa, je hebt het mooiste kleinkind van de wereld. Het is het kindje van ons kind en nog nooit eerder was mijn leven zozeer vervuld. Een aantal uitspraken op basis van hedendaagse ervaringen en toekomstige voorspellingen was het volgende hoofdstuk.

Een beste meid is op haar toekomst voorbereid. Beste minister, onze toekomst is er. Het kraambed moet passen in het overheidsbeleid. Hoe gaat het met tweeverdieners in de toekomst als ze afhankelijk worden? Worden ze dan gewassen en verder verzorgd door een robot? Wat hew 't toch bes, een huus van vier ton en de kinderen in de cresh. Een bekend gegeven. Annie Gussinklo heeft ons laten genieten van haar levenswijsheid, levensvragen en overdenkingen ingeweven in haar gedichten en voordrachten. Het dankwoord van Jannie, begeleid met een bos bloemen en een dankbaar applaus was dan ook zeer terecht. Een middag waar nog wel over nagedacht zal worden.

Het tweede gedeelte van dit verslag zal verschijnen in het juli/augustus-nummer.

ACTIVITEITEN BIJ DE AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN

De kerken van de ons omringende afdelingen bevinden zich op de navolgende adressen. Afd. Aalten: Prinsenstraat 27, afd. Dinxperlo:

te gaan. Maar eerst was er nog een kopje koffie en een ijsje. Het was een zeer geslaagde middag die eigenlijk te kort was. We hadden daar nog wel een paar uur rond kunnen dwalen. Iedereen die mee is geweest, bedankt voor de fijne middag.

Erna Wolsink.

VERSLAG VAN DE 60+ CLUB-MIDDAG

Mevrouw Annie Gussinklo las voor uit eigen werk.

De start was op bekende wijze: koffie/thee, iets erbij en wederzijds informatie. Jannie Nijhof opende met welkom en een voorjaarsgedicht. Het deed warm aan, terwijl het buiten nog kil was. Daarna werd het woord gegeven aan Annie Gussinklo



die ging voorlezen uit "eigen werk". Ze begon haar optreden in het dialect over "voorjaars-openbaringen". Het gedicht "Stille zaterdag" was passend in de week voor pasen. De bevrijding, meer dan vijftig jaar geleden, is nog steeds aktueel. De bezetting, Grebbeberg, Auswitsch, honger, fietsen met houten banden, vreemdelingen voor dichte deuren, alles is nog van deze tijd, maar nu vaak van toepassing op andere landen en volken. Dwaze moeders, die nog steeds hopen dat degenen die hun lief waren, spoorloos verdwenen, toch nog weer zullen terugkeren. Angst, zorgen en hoop gedurende vele jaren.

Het volgende verhaal was in het dialect, met als titel "De lof der zotheid" en verhaalde over het nösteköt, "een nakomelingetje als toegift" was het verhaal over een klein, wit, zacht kereltje. Het kreeg de naam Bernth, (vader Bernhard, moeder Theodora). Vader was van streek, moeder ook wat, want Bernth was geestelijk gehandicapt en gaf de nodige extra zorgen, eiste ook extra aandacht en medeleven. Moeder zong veel voor Bernth. Dat gaf een sterke band over en weer. De eerste schooldag van Bernth duurde abnormaal lang voor vader en moeder. Bernth is een kind

herinneringen die ze graag kwijt wilde. En gelijktijdig kwam ook die haar zo kenmerkende ondeugende glimlach en die tinteling in haar ogen weer terug waar ik altijd zo van genoot. Misschien dat ik haar beter zelf even aan het woord kan laten. "Ik groeide op bij Dinxperlo als oudste uit een gezin van zeven kinderen; vier meisjes en drie jongens. Ik had al een vooruitstrevende vader, die 's morgens al vroeg opstond om het fornuis aan te maken en koffie zetten. Mijn vader had daar vier bunder land en al vroeg werd ik ingeschakeld om op feestdagen op het land te werken. Aardappelen rooien en zo. Ook mijn moeder was daarbij en de kinderen die nog in de wieg lagen werden ook mee genomen en gewoon in de voren gelegd. Ja, ik heb wat schik gehad. In mijn meisjesjaren moest ik natuurlijk uit werken en kwam op een boerderij bij IJzerlo terecht. Niet ver daar vandaan woonde toen nog de familie Tolkamp waarvan ik na verloop van tijd de zoon Johan leerde kennen. Later verhuisden zij naar Heelweg en in die tijd ben ik met Johan getrouwd. De eerste 10 jaar van ons huwelijk hebben wij daar nog bij in gewoond, maar toen mijn man zijn loonbedrijf steeds beter ging lopen, zei zijn vader dat hij maar een bunder land moest zien te kopen bij een verharde weg - die was er destijds in Heelweg nog niet - en daar zijn bedrijf verder uitbouwen. Zo kwamen wij op de Doetinchemseweg in Westendorp, bij de Tandem terecht, waar we het huis en de schuren bouwden en er wat kippetjes, twee varkens en een koe op nahielden. In de oorlog is ons dat goed van pas gekomen! Ik heb eens een koe gehad, die zeer eenkennig was, ze wilde alleen door mij gemolken worden. Soms was ze zo enthousiast als zij mij zag dat zij over het hek sprong om naar mij toe te komen. Op een keer ontdekte ik dat er in het metalen dak boven de werkplaats gaten zaten die lekkage veroorzaakten. Maar mijn man had geen tijd om ze te repareren. Toch kon het zo niet langer doorgaan. Ik heb toen zelf in het geheim reparatiemateriaal gekocht en ben 's ochtends nog vroeger opgestaan dan gewoonlijk en heb de overall van mijn man aangetrokken en zijn pet opgezet, een ladder gepakt en ondanks mijn hoogtevrees het dak op geklommen en de gaten gedicht. De melkrijder die die ochtend langs kwam heeft gedacht dat het mijn man was die op het dak zat. Ja, ik heb veel schik gehad". Zo maar een greep uit de vele anekdotes die zij met zoveel plezier vertelde. Voor mij was mevrouw Tolkamp een dame, waar, tot voor zeer kort, een geweldige levensblijheid van afstraalde. In alle rust en vrede is zij thans teruggekeerd naar haar Schepper. Moge

allen die om haar heengaan treuren uit de goede herinneringen die zij aan haar bewaren de troost vinden dit verlies te dragen.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem was de afgelopen maand opgenomen en nu voor verdere revalidatie nog even in een TOP-kamer van de Bettekamp: Mw A.G. Hofs- Breukelaar.: Thans verblijven nog aldaar: Mw A.A. Radstaak-Veerbeek en Hr G.J. Weikamp In De St. Maartenskliniek te Nijmegen was opgenomen Mw M.W.M. Kreeftenberg-Prakke en in het Radboudziekenhuis te Nijmegen Hr H.J. Oonk; zij zijn thans weer thuis. In St. Antonia verblijven momenteel voor langduriger verpleging: Mw B.A. Duitshof-Jolink en Hr H.A. Duitshof.

GEBOREN

Heel blij zijn Ard, Wilma, Jorik en Marit Burghardt, met de geboorte van hun dochter en zusje 'Nitta' op 6 april 2001. (Prins Clausstraat 4, 7051 AA, Varsseveld)

Dolgelukkig zijn Jurgen en Ingrid Leneman-Hartemink met de geboorte van hun zoon 'Marnick Robbert' op 10 april 2001 (Schoolstraat 15, 7051 DB Varsseveld).

En ook heel blij zijn Arjan en Gerdien ter Maat-Roenhorst met de geboorte van hun mooie meisje 'Marga Joanna Anita' op 18 april 2001 (Dorpsstraat 73, 7025 AB Halle).



Wij wensen deze drie ouderparen van harte geluk bij de geboorte van deze kinderen en spreken de wens uit dat de Almachtige hen mag behoeden en bewaren.

VERANTWOORDING GIFTEN

Deze maand mochten dames van de bezoekgroep of ondergetekende in ontvangst nemen: Van N.N. f 25,-; van Fam O. f 25,-; van Fam. L.-H. f 100,-; van Mw G. F-G f 20,- ; van N.N f 10,-; van Mw N.N. f 25,- ; van Mw N.N. f 25,- en van N.N. (nog in maart ontvangen) f 35,-. Voor al deze schenkingen onze hartelijke dank.

definitie steunt op een bureaucratisch apparaat dat per definitie traag en weinig efficiënt is. We zullen allemaal onze ogen en oren goed open moeten blijven houden en zo nodig onze mond open moeten doen als we ontwikkelingen of nalatigheden signaleren die schadelijke gevolgen kunnen hebben. Zoniet, dan zal onze eigen onverschilligheid uiteindelijk onze grootste vijand blijken te zijn. Daar naast zal van allen die in deze samenleving een leidinggevende positie bekleedt geëist mogen worden dat zij de invloed die uitgaat van hun voorbeeldfunctie ter dege beseffen en daar na leven en handelen. Mocht u deze maand niet in de kerk komen (wat ik zou betreuren) loop er dan wel even langs om de bloeiende Rododendrons te bewonderen die in de voortuin van de pastorie staan. Rest mij u allen een mooie meimaand toe te wensen. We zijn er wel aan toe.

A.M.J. Meijer

OVERIGE ACTIVITEITEN BINNEN DE AFDELING IN DE MAAND MEI DE 60+ CLUB

Dinsdag 8 mei is alweer onze laatste bijeenkomst van het seizoen. Zoals altijd in de Eendracht en we beginnen om half drie. Omdat de euro voor ons allemaal is zal een medewerker van de Rabobank ons hier het één en ander over vertellen. In 2002 is het zover, dan is de euro ons wettig betaalmiddel. Dus wilt u er meer van weten, dan tot ziens op 8 mei.

BERICHTEN VAN DE VROUWENCLUBS

In ons juli/augustus-nummer volgen verdere aankondigingen en data.

ZONDAGSSCHOOL NAAR HET BIJBELS OPENLUCHTMUSEUM

Woensdag 25 april zijn we naar het Bijbels Openluchtmuseum in Berg en Dal geweest. Na vier dagen mooi weer, vertrokken we met vijf auto's in de stromende regen. Maar toen we aankwamen was het droog. We kregen een gids mee die ons van alles kon vertellen over de huizen en huisjes die daar stonden en hoe de mensen in die tijd leefden. Er was verschrikkelijk veel te zien. Helaas hadden ze de geiten en schapen moeten evacueren in verband met de MKZ-crisis. Op één van de marktpleinen waren kleren van de Bedoeïnen. De kinderen mochten zich verkleden. Dit was natuurlijk groot feest. De kinderen waanden zich helemaal in die tijd. Voor we het wisten was het half vijf en tijd om weer richting Varsseveld

bijzonderheden over deze dienst aan. Deze samenkomst vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Oecumenische Werkgroep Varsseveld. De opbrengst van de collecte zal ten goede komen van de 'Oorlogsgraven-stichting'. Uw aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld.

NOG EEN WOORD VAN DANK

aan mevrouw A.F. Heijink uit Annen (D) voor de prachtige bloeiende magnolia-tak die enkele weken geleden als kanselstuk dienst deed.

TENSLOTTE,

Leef ik intens mee met de boeren en aanverwante bedrijven die direct en indirect getroffen zijn door de Mond- en klauwzeer crisis. Lang heb ik er over lopen nadenken om hier een hoofdartikel aan te wijden, maar heb dit tenslotte opgegeven. De hele materie is te complex en ik ben te weinig deskundig om hier een zinnig woord over te zeggen. Het is verschrikkelijk om te zien dat duizenden gezonde dieren worden afgemaakt en dat nog honderdduizenden dieren met veel te veel in de stallen opeen gepakt staan door het vervoersverbod. Anderzijds besef ik dat deze maatregelen worden genomen om nog meer onheil te voorkomen. Iedereen die in deze crisis verantwoordelijkheid draagt ziet zich geplaatst voor een zogenaamd 'duivels dilemma'. Kiezen tussen meerdere kwaden. Gelukkig houdt de consument in ons land het hoofd betrekkelijk koel. Toch geloof ik dat wanneer deze crisis bezworen is alle betrokken partijen er niet aan ontkomen zich te bezinnen op de toekomst. Zo goed als bij de rampen welke ons het afgelopen jaar hebben getroffen als bij deze MKZ crisis blijkt dat onze hoogontwikkelde samenleving met haar grote bevolkingsdichtheid zeer kwetsbaar is. Een risicovrije en maakbare samenleving is ondenkbaar, maar dat ontslaat niemand van de plicht na te denken over waar we mee bezig zijn en werkbare spelregels te ontwikkelen die de veiligheid van de burgers en de dieren zo veel mogelijk waarborgen. Hierbij zal het verantwoordelijkheidsbesef van de individuele burger, op welke positie hij of zij zich in deze maatschappij ook bevindt, een steeds belangrijker rol gaan spelen.

Daarom moeten wij ook af van de illusie dat alle heil van de overheid verwacht mag worden, om de eenvoudige reden dat de overheid per

TOEGETREDEN TOT ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP

Mevrouw A.J. van der Werff, Prinsenhof 25, 7051 AP Varsseveld. Wij heten haar van harte welkom in onze kring.

EEN NIEUWE TOONZAAL

Op donderdag 17 mei a.s. vindt de officiële opening plaats van het nieuwe pand van Keukencentrum Varsseveld, aan de Guldenweg 7 (Hofskamp-Oost) te Varsseveld. Vanaf 16.00 uur wordt die dag de openingsreceptie gehouden.

Wij wensen Janny en Hans Nijhof veel succes met deze prachtige zaak.

UITWISSELING HOLLINGSTEDT

Al enkele malen is er een vooraankondiging verschenen met de data waarop onze gasten uit Hollingstedt zullen aankomen en vertrekken. Voor de goede orde herhaal ik dit nog maar eens de data: aankomst maandagmiddag 23 juli, vertrek donderdagochtend 26 juli, met de dringende oproep u op te geven als gastgezin. Neemt u hiertoe met mij of met Janny Nijhof-Weggelaar (242059 of 244039) contact op. Aan deze uitwisseling zijn kosten verbonden. Bijvoorbeeld voor het maken van excursies en de organisatie in het algemeen.

Mocht u niet in staat zijn voor enkele dagen een logé in huis te nemen, dan kunt u deze waardevolle activiteit steunen door iets over te maken op de bank rekening van het "Ds P.H. van Lent-fonds": Rabo 36.48.20.167.0. - Warm aanbevolen.

EEN ZEER GESLAAGDE GEMEENTEAVOND

Op 27 maart j.l. trad tijdens de gemeenteavond het duo "de Bouwmeesters" uit Halle op. Een kostelijke avond! "De Bouwmeesters", bleken over een zeer uitgebreid repertoire heerlijke liedjes te beschikken. De meeste waren de onvergankelijke meezingers uit het begin en het midden van de vorige (twintigste eeuw). Het publiek behoefde weinig aansporing om de aanwezigen deze bekende liedjes uit volle borst te laten meezingen. Ook waren er liedjes bij die zij zelf in het Achterhoeks hadden berijmd en die vol humoristische (vaak dubbelzinnige) toespelingen zaten. Beiden heren bleken over prima stemmen te beschikken die prachtig op elkaar waren afgestemd. Tussendoor hielden

ze korte samenspraakjes die ook heel geestig waren. Een vrolijke avond waaraan alle aanwezigen een fijne herinnering aan zullen hebben overgehouden. Een schot in de roos van de gemeenteavond-commissie, die voor het verdere vlotte verloop van de avond zorg droeg.

EEN GLIMLACH ROND DE DOOPVONT

Tijdens de zeer geslaagde dienst voor jong en oud op 25 maart j.l., waarin ook een doopplechtigheid plaatsvond, zag ik Jarno Wolsink vol overgave na afloop van de doop van Kim Bruggink met de andere kinderen van de zondagsschool uit volle borst een nieuw dooplied zingen. Ik blijf dat altijd een ontroerend moment vinden. En terwijl ik daar naar stond te kijken en luisteren en ook Jarno zo ernstig bezig zag, moest ik denken aan de dienst waarin ik hem mocht dopen. Samen met zijn ouders Erna en Rudi Wolsink-Semmelink stonden tijdens de doopplechtigheid ook hun beide zoontjes Roy en Mark, toen nog respectievelijk 6 en 4 jaar oud, rond de doopvont. Jarno was tot dat moment muisstil geweest. Maar terwijl ik Jarno doopte, dus de doopformule uitsprak en hem ruim lauwwater over het hoofdje sprenkelde begon Jarno te huilen, waarop Roy verontwaardigd uitriep: "Jarno houdt helemaal niet van water!"



OPROEP AAN DE OUDERS VAN KINDEREN die op de openbare basisschool zitten

Binnenkort zal uw zoon of dochter een invulformulier mee naar huis brengen, waarin u uw voorkeur voor godsdienstonderwijs kunt vermelden. Beleefd verzoek ik u hieraan aandacht te besteden, zodat ik hopelijk volgend jaar uw zoon of dochter (weer) in één van de groepjes mag begroeten.

EEN KORTE TERUGBLIK

Het was verheugend dat zowel het "Heilig avondmaal" als de Paasdienst zeer goed bezocht werden. Het koor zong op Paasmorgen weer prachtig. Het reisje van de zondagsschool dat 25 april j.l. naar 'Het bijbels Openlucht Museum'(voorheen Heilige Land Stichting) ging, was weer een groot succes. De kinderen luisterden aandachtig naar de gids en

hadden grote pret toen zij zich mochten verkleden als de oorspronkelijke bewoners van Israël. De bijgaande foto's (zie ook pag. 12) spreken voor zich. Op onze internet-pagina (www.xs4all.nl/~npb) staan ze vergroot en in kleur!

BIJ DE DIENSTEN IN DE KOMENDE MAAND

Tijdens de dienst op zondag 13 mei wil ik even stil staan bij een gedachte waar we allemaal wel eens mee rondlopen, namelijk, hoe komt het zo dat ik ben die ik ben. Welke invloeden hebben hierbij een rol gespeeld?



Zondag 20 mei: Ik sta er soms van te kijken dat kinderen in twee of drie zinnnetjes soms wijs heden weten verkondigen waar volwassenen een betoog van twee uur voor nodig menen te hebben! Hierover wil ik tijdens deze dienst even met u nadenken Deze dienst is tevens een doopdienst. Alle gegevens hierover treft u aan in het kerkdienstrooster op de achterzijde van deze 'Eendracht'.



Zondag 27 mei: Soms zeggen mensen dingen tegen je, die je met stomheid slaan; waarmee ze je voor het blok zetten. Hoe gaan wij hiermee om?

Zondag 3 juni is onze Pinksterdienst. Nadere gegevens hierover treft u aan in de Eendracht van juni, die nog voor Pinksteren bij u in de bus ligt.

DE BEZINNINGSDIENST

op vrijdag 4 mei, aanvang 18.30 uur

in de Grote- of Laurentiuskerk, voorafgaande aan de stille tocht langs de oorlogsgraven op het kerkhof naar het herdenkingsmonument. Deze dienst is met opzet zeer laag-kerkelijk gehouden om ook buitenkerkelijken in de gelegenheid te stellen deze bijeenkomst bij te wonen. In het kerkdienstrooster op de achterpagina treft u alle