

Mei 2003

- Zondag
4 mei 18.30 uur: Bezinnings-samenkomst in de Grote- of Laurentiuskerk voorafgaand aan de stille tocht. In deze dienst zal voorgaan ds. J. Weernekes. Deze dienst wordt muzikaal opgeluisterd door Westendorps Fanfare en het zangkoor 'Deo Decatus' o.l.v. Bennie Sloetjes, eveneens uit Westendorp.
- Zondag
4 mei Geen dienst.
- Zondag
11 mei 10.00 uur. Ds. A.M.J. Meijer, thema: "De multiculturele kerk", bij Hand. 6: 1-7
- Zondag
18 mei 10.00 uur Dienst voor jong en oud. Aan deze dienst wordt meegewerkt door de leiding en de kinderen van de Zondagsschool. Tijdens deze dienst mogen wij dopen: *Kris Burghardt*, zoon van Agnes en Jan Burghardt en 'Emma' Juliët de Bruijn, dochter van Jorien Mebelder en Erik de Bruijn. Na afloop van deze dienst is er koffie/thee en limonade in de Eendracht.
- Vrijdag
23 mei 16.30 uur: weeksluiting in de Bettekamp door ds. A.M.J. Meijer.
- Zondag
25 mei 10.00 uur ds. A.M.J. Meijer; thema: "Vriendschap en begeestering", bij Joh. 15:9-17
- Zondag
1 juni Geen dienst.

69^{ste} Jaargang

No. 508

Mei 2003

IN DIT NUMMER O.A.:

Voorzitter spreekt zich uit: "Vrijzinnig is niet vrijblijvend", pag. 11
Palmpasen: jong en oud ontbijten samen, pag. 9

INSTALLEREN VAN LIEFDE

Helpdesk: Goedemorgen, waarmee kan ik u van dienst zijn?
Klant: Ik heb er lang over nagedacht, maar ik wil nu Liefde gaan installeren. Kunt u me daar misschien bij helpen?

Helpdesk: Ja zeker kan ik dat. Bent u er echt klaar voor?

Klant: Tja, ik ben niet zo technisch, maar ik denk dat ik er wel klaar voor ben. Wat moet ik eerst doen?

Helpdesk: De eerste stap is het openen van uw Hart. Weet u dat te zitten, mevrouw?

Klant: Ja, dat weet ik, maar er worden nu verschillende andere programma's uitgevoerd. Kunnen die tijdens het installeren blijven draaien?

Helpdesk: Welke programma's zijn dat, mevrouw?

Klant: Laat me eens kijken, op het ogenblik worden Oud-zeer.exe, Lage-Zelf-waardering.exe, Wrok.exe en Wrevel.com uitge-



Ouroorvaanfelyk
ja zeggen

voerd.

Helpdesk: Geen probleem. Oud-zeer.exe wordt geleidelijk wel door Liefde gewist uit uw huidige besturingssysteem. Het kan zijn dat het in het geheugen aanwezig blijft, maar dan laat het andere programma's ongemoeid. Lage-zelfwaardering.exe wordt op den duur wel door een module van Liefde overschreven. Die heet Hogezelfwaardering.exe. Maar Wrok.exe en Wrevel.com moet u wel helemaal afsluiten. Door deze programma's kan Liefde niet goed worden geïnstalleerd. Kunt u deze afsluiten?

Klant: Ik weet niet hoe dat moet. Kunt u me daarbij helpen?

Helpdesk: Met genoegen. Ga naar uw startmenu en klik op Vergeving.exe. Doe dat net zolang tot Wrok.exe en Wrevel.com helemaal zijn gewist.

Klant: O.K., dat is gebeurd. Nu is Liefde vanzelf gestart. Is dat normaal?

Helpdesk: Ja hoor. U moet nu een melding krijgen dat het opnieuw wordt geïnstalleerd voor de resterende levensduur van uw Hart. Krijgt u die melding?

Klant: Ja, die zie ik. Is Liefde nu helemaal geïnstalleerd?

Helpdesk: Ja, maar denk eraan dat u nu alleen nog maar de basismodules heeft. U moet de andere Harten aansluiten voor de programma-uitbreidingen.

Klant: Oei. Ik krijg al een foutmelding. Wat moet ik nu doen?

Helpdesk: Welke foutmelding?

Klant: Er staat 'Fout 412 - Programma wordt niet uitgevoerd op interne

componenten.' Wat wil dat zeggen?

Helpdesk: Geen zorgen. Dat is een probleem dat wel vaker voorkomt. Het wil zeggen dat Liefde is ingesteld om op externe Harten te worden uitgevoerd, maar dat het nog niet op uw eigen Hart draait. Het ligt nogal ingewikkeld, maar in lekertermen wil het zeggen dat u pas aan Liefde voor anderen toekomt als u eerst Liefde op uw eigen computer draait.

Klant: Wat moet ik daarvoor dan doen?

Helpdesk: Kunt u de directory Zelfacceptatie openen?

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



Voorganger:

Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld, (0315) 24 20 80, meijerpauwen@zonnet.nl

Secretariaat:

N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2^b, 7065 AH Sinderen, (0315) 24 12 06, willynijhof@planet.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

B.H. Kraan, Zelheweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85

Verenigingszaal:

"De Eendracht", Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Administrateur:

Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld, (0315) 24 21 36, g.j.hengeveld@freeler.nl

Gironummer:

846569 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Bankrekeningen:

Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265.

Allen staan t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Website:

www.xs4all.nl/~npb

E-mail-adres:

npb@xs4all.nl

Vrouwenclubs:

Voor I: Mw. D. Vrieze-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75,

Voor II: Mw. M. Jansen-Zeephat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18

60+ Club:

Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld, (0315) 24 40 49, info@nijhof-keukens.nl

Verzorging "Eendracht":

Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp, (0315) 29 85 59, digirini@xs4all.nl

Verzendklaar maken:

Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN Westendorp, (0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake, Hr. G.H. Schepers en D. ten Brinke-Rougoor.

Kopij adressen en redactie:

Rinus Luijmes (zie **Verzorging "Eendracht"**), ds. A.M.J. Meijer (zie **Voorganger**),

Mw. E. Wennink, Kerveld 9, 7006 TA Doetinchem, esseldien@planet.nl

H. Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@euronet.nl

Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, erna@fam-wolsink.myweb.nl en

Gwen Spaa, (0315) 24 29 18, johan-gwen@hetnet.nl

NPB-Koor secretariaat:

Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

Organist:

vacant

Autodienst:

zie: **Secretariaat**

Cassettedienst:

Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55

mogen verwachten in verband met het 30-jarig bestaan van deze uitwisseling. We kunnen dus best wat sponsors gebruiken! Mocht u deze activiteit willen steunen dan staat hier voor de bankrekening open van het "ds. P.H. van Lent-fonds": Rabo 36.48.41.974. Warm aanbevolen.



Hollingstedt anno 1200

ACTIVITEITEN BIJ DE AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN

De kerken van de ons omringende afdelingen bevinden zich op de navolgende adressen:

De activiteiten van deze afdelingen staan vermeld in het 'DIVAZELA' boekje dat u op de leestafel bij de ingang van de kerk en de Eendracht aantreft en gratis kunt meenemen.

Afd. Aalten (Prinsenstraat 27).

Afd. Dinxperlo (Wilhelminastraat 13).

Afd. Zelhem (Piersonstraat 4).

AMNESTY INTERNATIONAL

In mei kan er geschreven worden voor de volgende gevangenen. Voor Gulderen Baran uit Turkije, die gemarteld en mishandeld wordt. Voor Kamil Abbas al-Ahmad uit Saoedi-Arabië die gevangen zit zonder aanklacht en eerlijk proces. Voor Aloysius Toe uit Liberia, die gevangen zit omdat hij op kwam voor de mensenrechten. Wilt u ook schrijven, bel dan 617393 of 243077.



Klant: Ja, die heb ik.

Helpdesk: Mooi zo. U wordt er echt bedreven in.

Klant: Dank u.

Helpdesk: Graag gedaan. Klik maar op de volgende bestanden en kopieer die naar de directory Mijn-Hart: Vergeef-jezelf.doc, Ken-je-waarde.txt en Erken-je-beperkingen.doc. De computer zal alle bestanden die nog problemen geven overschrijven en programma's met fouten corrigeren. U dient ook Overdreven-zelfkritiek.exe uit alle directory's te wissen en de prullenbak leeg te maken, zodat u zeker weet dat het programma voorgoed verdwenen is en ook nooit meer terug kan komen.

Klant: Zo, da's gebeurd. Hela! Mijn Hart loopt vol met nieuwe bestanden. Glimlach.mpg draait nu op mijn beeldscherm en geeft gelijk aan dat Vrede.com en Tevredenheid.com in mijn Hart worden overschreven. Is dat wel normaal?

Helpdesk: Dat gebeurt wel eens, ja. Soms duurt het ook wel een tijdje, maar op den duur worden alle programma's geladen. Maar alles op zijn tijd. Liefde is nu dus geïnstalleerd en wordt uitgevoerd. Vanaf nu moet u het allemaal zelf aankunnen, als het goed is. Ik heb echter nog één ding voordat ik ophang.

Klant: Ja?

Helpdesk: Liefde is een gratis programma. Zorg ervoor dat u het programma en de modules ervan doorgeeft aan iedereen die u maar tegenkomt. Die geven het weer aan anderen door en van hen krijgt u gewoon weer soortgelijke mooie modules.

Klant: Dat zal ik doen. Bedankt voor uw hulp. Hoe heet u trouwens?

Helpdesk: Zeg maar 'de goddelijke cardioloog', hoewel ik ook bekend sta als 'de grote heelmeeester'. Maar de meeste mensen noemen me gewoon God. Men vindt over het algemeen dat een jaarlijkse controle voldoende is voor een gezond Hart, maar ondergetekende, de fabrikant dus, beveelt een dagelijkse onderhoudsbeurt aan, wil men optimaal functioneren. Anders gezegd: blijft u contact houden! Bovenstaande tekst werd mij per E-mail toegezonden door Marc Cronselaar, ik wilde u dit niet onthouden.

A.M.J. Meijer.

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken:

Op maandag 14 april 2003 overleed op 56-jarige leeftijd mevrouw

Johanna Christina Gerritsen-Beernink

De afgelopen vijf jaar heeft Ineke een heldhaftige strijd gevoerd tegen de kanker. Met de wijze waarop zij hiermee omging dwong zij bijeen ieder diep respect af. Tijdens perioden dat zij zich nog redelijk goed voelde zag zij kans nog intens van het leven te genieten. In dit verband denk ik aan haar leven met Han haar man, haar tuin en de kinderen en kleinkinderen die zij bijna dagelijks om haar heen had. Ook hervatte zij weer haar vrijwilligerswerk bij de dagopvang voor ouderen in Halle, hetgeen haar veel voldoening, vriendschap en afleiding gaf. Want aan alles wat Ineke deed, lag altijd de zorg om en voor de ander ten grondslag. Zorg voor haar familie, haar vrienden en anderen. Tot het laatst toe heeft zij nog bekommernis getoond om allen die met haar begaan waren.

Aan de Harteminkdijk, groeide Ineke, samen met haar beide broers, op in een liefdevol gezin. Na de huishoudschool volgde Ineke met goed gevolg in Gouda de INAS opleiding waarna zij passend werk vond bij 'Beth-san', een zorgcentrum voor ouderen in Aalten. Ook na haar huwelijk met Han is zij daar nog op part-time basis tot volle tevredenheid werkzaam geweest. In alle opzichten was zij een zorgzame, liefdevolle en milde vrouw voor Han en moeder voor Dorien, Sylvia en Robert. In niets was zij dwingend, maar met haar hele persoonlijkheid gaf zij gewoon het goede voorbeeld. Ook de vrienden en vriendinnetjes van de kinderen waren altijd bij haar welkom en kwamen graag bij haar over de vloer. Ook met hen voerde zij hele gesprekken.

Ineke vond het heerlijk om zich in haar 'prutskamertje' terug te trekken. Daar stond haar naaimachine, waar onder haar vaardige handen heel wat fraaie kleding voor de kinderen en haarzelf, vandaan kwam. Later kwam daarbij nog het vervaardigen van karakterpoppen. Fantasievolle kunstwerkjes waren dat. Sociaal bewo-

melijk met hetzelfde orgaan, alleen zingen vereist meer aandacht. De kunst van het zingen is de ademstroom vaardig langs de trilspiers van de stembanden te laten stromen. Dit proces wordt aangestuurd door de hersenen. De menselijke stem heeft een reikwijdte van 200 tot 800 Hertz. (trillingen). Door een de juiste techniek, die vooral te maken heeft met een goede controle over de spieren van de mondholte, de hals en zelfs het bovenlichaam is het mogelijk mooi en zuiver te zingen. De ademhaling is, in tegenstelling tot wat wel eens gedacht wordt, daarbij van ondergeschikt belang. Beroepszangers zien kans met de menselijke stem een heel symfonie-orkest te overstemmen. Naarmate men ouder wordt is het raadzaam meer te oefenen om de stem goed te houden. In dit verband was de zangles die op deze inleiding volgde voor alle aanwezigen uitermate leerzaam en nuttig. Eerst legde Irma ons uit (en liet ons horen) dat er diverse soorten stemmen zijn, die wij allemaal kunnen vormen t.w. de borststem, de kopstem, de spookstem en de z.g. tweng. Nadat Irma al deze stemmen had voor gedaan en uitgelegd mochten de aanwezigen ook proberen al deze stemmen afzonderlijk te gebruiken. Vervolgens zongen wij onder leiding van Irma het bekende liedje: "In een blauw geruite kiel", met al deze stemmen tegelijk. Na enige oefening was de 60+-club in een zangvereniging getransformeerd. Het was een vrolijke en bijzonder leerzame middag.

A.M.J. Meijer

BERICHTEN VAN DE VROUWENCLUBS

Vrouwenclub II komt bijeen op 8 mei voor een diner.

HOLLINGSTEDT

Inmiddels zijn er een aantal aanmeldingen binnen voor het onderbrengen van onze vrienden uit Hollingstedt, die van 6 juli tot en met 10 juli bij ons te gast zijn. U kunt zich hiertoe opgeven bij Janny Nijhof-Weggelaar (242080 of 244039) Aan deze uitwisseling zijn kosten verbonden. Zeker nu we een groot aantal gasten

Dan zullen we in juni nog ons jaarlijkse uitje hebben. Het zal weer een gezellige dag worden met spelletjes en gewoon lekker spelen. Verre uitstapjes bewaren we nog even voor als de kinderen iets ouder zijn.

Tot slot willen we nog eens zeggen dat we erg blij zijn met alle nieuwe kinderen bij de zondagsschool en hopen dat een ieder komt kijken en luisteren naar onze dienst op 18 mei a.s.

OVERIGE ACTIVITEITEN IN DE MAAND MEI

60+ CLUB

Op dinsdag 13 mei komt een team van de werkgroep Dinxperlo-Wisch van het IVN een bijzondere lezing houden aan de hand van dia's over één van de mooiste landgoederen nabij de Duitse grens namelijk "Het Landfort". In dit parkbos komen zeer zeldzame vogels voor en ook de flora en bijzondere bomen passeren de revue. Aanvang: 14.00 uur. Plaats: de Eendracht. Dit is tevens ons laatste bijeenkomst van het seizoen. Wij hopen op een grote opkomst.

ZANGLES BIJ DE 60+ CLUB DOOR IRMA TEN BRINKE



In haar hoedanigheid als professioneel mezo-sopraan heeft Irma al een aantal malen aan bijzondere diensten van onze geloofsgemeenschap meegewerkt, maar dinsdag 11 april j.l. was zij als spreker te gast bij de 60+-club. Zij begon met te vertellen hoe zij er toe gekomen was zangeres te worden.

Oorspronkelijk volgde zij een universitaire studie muziekgeschiedenis. In diezelfde tijd ging ze voor haar plezier ook naar zangles. Dit beviel haar zo goed dat zij haar studie beëindigde en overschakelde naar de conservatoriumopleiding voor zangeres en zangpedagoge.

Als zodanig is zij nu alweer een aantal jaren werkzaam. Haar uitgangspunt is: "Wie kan praten kan ook zingen". We doen het na-

gen als zij was, heeft zij zich ook ingezet voor allerlei vrijwilligerswerk en later kwam daar natuurlijk het 'oppas' zijn voor de kleinkinderen die op hun beurt dolgraag bij haar waren. Bij alle verdriet en opstandigheid mogen we uiteindelijk dankbaar zijn dat haar heengaan zacht en toch nog onverwachts was. Moge Han, haar moeder, mevrouw Beernink, Dorien en Leo, Sylvia en Ed, Robert en Saskia, kleinkinderen uit de fijne herinneringen die zij aan deze prachtige vrouw bewaren de kracht putten, dit verlies te verwerken.

Op donderdag 24 april 2003 overleed op 88-jarige leeftijd de heer
Gerrit Johan Grond.

Zijn 'In memoriam' zal in de juni-editie van dit maandblad worden geplaatst.

Rectificatie.

In het 'In memoriam' van de heer Gerrit J.W. Wisselink, dat geplaatst was in de Eendracht van april 2003 was zijn leeftijd verkeerd vermeld. De heer Wisselink is 68 jaar oud geworden.

Met onze verontschuldigingen voor deze storende fout.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem was deze maand voor onderzoek even opgenomen Hr. J Kempers, hij is thans weer thuis. Ook waren aldaar opgenomen Mw. H.E. Berkhoff-de Roo, Hr. H.J. Tijkken en Hr. P.H. van Lent, ook zij zijn thans weer thuis. Thans verblijft nog aldaar: Mw. A. Ruesink-Wijnroks. In St. Antonia verblijven momenteel voor langduriger verpleging: Mw. B.A. Duitshof-Jolink en Hr. H.A. Duitshof en Hr. G.J. Weikamp.

HUWELIJK

*Een ring zonder begin en zonder eind.
Glanzend, stralend en verfijnd.
Een grote belofte en toch zo klein.
Zoals een ring, moet liefde zijn.*

Met deze prachtige woorden ving de kaart aan, waarmee Gerhard Duitshof en Brenda Klijn Hesselink hun voornemen ter kennis brengen dat zij gaan trouwen op donderdag 15 mei 2003 om 10.30 uur in het gemeentehuis te Varsseveld. De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden in de kerk van onze geloofsgemeenschap, aanvangende 11.30 uur. In deze dienst zullen voorgaan ds. P. Schoneveld en ds. A.M.J. Meijer. De receptie zal die dag zijn vanaf 15.00 uur in de 'Radstake'.

Hun adres blijft: "Nieuw Buevink", Idinkweg 4, 7065 AH Sinderen.

GEBOREN

*Geniet van de zon, regen en wind.
Geniet van heel het leven, lief lentekind*

Erg blij met de geboorte van hun dochter '*Isabel Willemijn*' die geboren werd op zaterdag 29 maart 2003, zijn André Hendriksen, Sonja Gesink en hun eerste dochter Sophie.

(Klokkeweerd 12, 7051 CS Varsseveld ☎ 244390)

En dolblij met de geboorte van hun zoon en broertje '*Alex Frederik Hendrik*', die werd geboren op 12 april zijn Louis en Gerrie Bekker-Goossens en hun zonen Koen en Tom.

's Heerenbergseweg 7a 7038 CB Zeddam ☎
0314-651464



tal moeders waren we snel klaar. Sneller dan verwacht en daarom kwamen we op het idee om de mensen op de Bettekamp een bezoekje te brengen en daar onze palmpasenstokken te laten zien. Wim Tannemaat die ons de hele ochtend al gevolgd had met zijn videocamera, heeft het ook daar allemaal vastgelegd. Het was een leuke wandeltocht naar de Bettekamp want het weer was schitterend. Nadat we in verscheidene gangen in de Bettekamp waren we geweest waar we met veel overtuiging ons palmpasenlied zongen, gingen we terug naar de Eendracht die al heerlijk was opgeruimd door de 'ontbijtploeg'. Na een wel verdiend glas drinken kwam er een eind aan een mooie palmzondagmorgen (zie voor meer foto's onze website). Ook de kinderen hebben een leuke morgen gehad dat blijkt uit onderstaand stukje.

Hallo Dames, Heren, Jongens en Meisjes.

De zondagsschoolkinderen hebben een heerlijk paasontbijt gehad. Het ei was vooral lekker. Daarna hebben ze een mooie palmpaasstok gemaakt. En daarna gingen we naar de Bettekamp! Daar waren allemaal mensen die ons hoorden zingen. Ze vonden het vooral leuk. Toen gingen we terug naar de zondagsschool.

Groetjes Rosemarie & Carline

Zondag 18 mei is er alweer de kinderdienst. Het thema van de dienst zal zijn: **afspraak is afspraak**. Ook zullen we in deze dienst 'afscheid' nemen van Gwen die het even iets rustiger aan wil gaan doen. Op de achtergrond zal ze ons nog wel blijven helpen. We zouden het fijn vinden als er zich iemand zou melden die ons één keer in de maand wil helpen, want na de vakantie gaan we weer in twee groepen werken omdat de ruimte te klein wordt. Ook zullen we afscheid nemen van Karina.

schap in het verleden en die zijn er nu ook nog. Ik geloof nog steeds dat er voor dit schip een veilige haven is. We komen wel ergens aan.

Ga je graag naar de kerk?

Ja, de inhoud en de tijdsduur van de preken zijn goed. De dominee bereidt zijn preken zorgvuldig voor en dat verdient ook dat wij er met respect naar luisteren.

Ik houd niet van lange preken. Vroeger zei ik altijd lachend tegen de voorgangers: “Als de concurrent gaat luiden, dan moet jij aan het eind van je preek zijn.” En dat was rond kwart voor elf. Gemeenschappelijk zingen, dat geeft mij ook een fijn gevoel, dat doet je iets. Ik zing graag een paar “Schlagers”, liederen die makkelijk in het gehoor liggen, waardoor je mede het gevoel hebt dat je een goede zondag hebt gehad.

Heb je nog een wens voor de afdeling?

Het is geen wens, maar een overtuiging. Ik ben blij dat steeds meer jonge mensen bewust gaan nadenken over de NPB. Zeventien kinderen op de zondagsschool, dat zijn toch jonge gezinnen die ons weten te vinden. Ik denk dat we op de goede weg zijn en dat we ook best draagvlak hebben bij een heleboel jonge mensen. Ook al hebben sommigen op dit moment een andere prioriteit in tijd. Als we met elkaar solidair blijven zoals we nu zijn, kunnen we elk probleem financieel en organisatorisch aan.

E.W.

VAN DE ZONDAGSSCHOOL

Zondag 13 april was het palmpasen en was er ook onze jaarlijkse traditie: palmpasestokken maken. We begonnen met z'n allen met het gezamenlijke ontbijt dat heel gezellig was. Toen gingen we verder met het versieren van de palmpasestokken waar zich 25 (!) kinderen voor opgegeven hadden. Met behulp van een aan-

Zij ontvangen hierbij onze hartelijke gelukwensen met de geboorte van deze kinderen en wij spreken hierbij de hoop uit dat de Eeuwige deze kinderen hun leven lang mag behoeden en bewaren.

ONZE HARTELIJKE GELUKWENSEN GAAN OOK NAAR:

Ons bestuurslid Willy Semmelink-Leneman, vanwege de koninklijke onderscheiding die zij dinsdag 29 april 2003 heeft uitgereikt gekregen, vanwege haar grote maatschappelijke verdiensten. In de Eendracht van juni komen wij hier nog even op terug.

VERANTWOORDING GIFTEN

Deze maand mochten dames van de bezoekgroep of ondergetekende in ontvangst nemen: Van Mw. A. S.-C. €10,-; van Hr. en Mw. N-v D. €50,-; van Fam N.N. €50,- en van Mw. H.G. S- t B. €75,-. Voor al deze schenkingen onze hartelijke dank.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Op de Leemvoortschool was ik met de groepen 3 en 4 begonnen met het verhaal te vertellen van de geboorte van de twee zoons van Jacob en Rebekka, de tweeling Jacob en Ezau. En ik vertelde erbij dat Ezau de oudste was omdat hij een kwartiertje eerder was geboren dan Jacob. En ik besloot deze informatie met de woorden: “het is nu eenmaal zo, dat er geen twee kindertjes tegelijk kunnen geboren worden.”

Waarop Kenrik ten Brinke opmerkte: “Dat hadden die twee al met elkaar afgesproken toen ze nog in de buik van hun mama zaten!”

Mijn reactie was: “nou jij bent wel een grapjas Kenrik.” Gelijk riep een meisje uit de klas: “Dat heeft hij van zijn vader, die maakt ook altijd grapjes!”

Op dezelfde school zit in groep 7 Angela, die naar aanleiding van een les die over ‘verliefdheid’ ging de volgende twee gedichtjes maakt:

Eendracht - mei 2003

De verliefde vrouw:

*Jij bent de man,
die bij mij in het leven kwam.
En jou blijf ik altijd trouw,
omdat ik zoveel van je hou.
En als ik aan jou denk,
is dat een groot geschenk.
En ik zit altijd te dromen,
over jou en mij in de bomen.
We kijken over het hele land;
samen hand in hand.*

De verliefde man:

*Jij bent de vrouw
Waar ik van hou
Als we ooit uit elkaar gaan,
Ga ik gewoon achter je aan.
En omdat ik zoveel van je hou,
Blijf ik je altijd trouw.
Ik zit telkens te bedenken,
Waarom ik steeds maar weer aan jou moet denken.
Maar wij gaan samen door het land;
Wij twee, hand in hand.*

Angela

OPROEP AAN DE OUDERS VAN KINDEREN die op de openbare basisschool zitten.

Binnenkort zal uw zoon of dochter een invulformulier mee naar huis brengen, waarin u uw voorkeur voor godsdienstonderwijs kunt vermelden. Beleefd verzoek ik u hieraan aandacht te besteden, zodat ik hopelijk volgend jaar uw zoon of dochter (weer) in een van de groepjes mag begroeten.

elke zondag in de kerk. Maar ik vind wel dat je één keer in de maand de moed kunt opbrengen om te gaan. En dat moet je niet alleen koppelen aan hoogtijdagen en feestpartijen. Het wordt zo lauw anders.

Het is ieders goed recht om daar anders over te denken, maar als je lid bent van onze NPB-afdeling, dan kun je niet zeggen: voor die paar centen kan ik er wel bij horen. Dat is dus niet waar. Er is veel meer dan alleen maar geld.

Toch staan we er financieel niet goed voor...

Nee, het financiële aspect baart zorgen. Het probleem is dat onze reserves niet meer oproepbaar zijn, want ons totale vermogen is negatief. Als we de contributie nu niet verhogen, dan lukt het niet. Gelukkig is de gebruikersvergunning nu geregeld. Dat heeft onze vereniging veel geld gekost. We moesten onder andere het plafond in de Eendracht vervangen. Het bestuur heeft op de algemene ledenvergadering geen contributieverhoging voorgesteld, dat stond ook niet op de agenda. Maar ik ben ontzettend blij dat de ledenvergadering op 26 februari j.l. om een extra bijeenkomst vroeg om verhoging van de contributie te bespreken.

Hoe zie je de toekomst van onze afdeling?

We hebben op de extra ledenvergadering met elkaar overlegd hoe we financieel verder gaan. De stukken liggen er. Gelukkig hebben we nu een computersysteem waardoor we gericht kunnen werken. We hebben heldere financiële cijfers. En als iemand aangeeft dat hij of zij door de contributieverhoging financieel moeilijk komt te zitten, moet je er vanuit gaan dat dat een eerlijke, oprechte mededeling is. Ik vind dat het bestuur de ruimte moet hebben om het in individuele gevallen anders op te lossen.

We komen er met elkaar wel uit. Zeker als je het principe van de sterkste schouders meetelt. Die waren er in onze geloofsgemeen-

bewuste keuze. Als je echt gelooft dat je je bij onze club thuis voelt, dan heb je volgens mij de sociale en morele plicht om iets meer te doen en meer betrokken te zijn dan de doorsnee. Daar ben ik heel makkelijk in, je hoort erbij of je hoort er niet bij.

Ik hoor je regelmatig praten over “de club”...



H.C. van Duijn

Ja, ik ervaar de verbondenheid van onze geloofsgemeenschap, met zijn transparante manier van kijken naar mensen en naar de wereld en geloofsovertuigingen, als een clubgedachte. Niet zoals een voetbalclub, maar wel als een groep mensen die zich verbonden voelen met elkaar. Het zou een gemis zijn als die betrokkenheid verwaterde. Ik denk dat we daar zorgvuldig mee moeten omgaan. Mensen die onze afdeling meer dan honderd jaar geleden opgezet hebben, hadden er ook een zekere emotie bij. Anders gekleurd misschien dan nu, maar wel vanuit oprechtheid en verbondenheid. Ik zou het jammer vinden als zo iets verdwijnt.

Ben je daar bang voor?

Ik ben er niet bang voor dat onze afdeling als geheel verdwijnt, maar ik ben er wel bang voor dat mensen te snel denken dat een ander het werk wel doet. Of dat we niet op hun aanwezigheid zitten te wachten. Dat ze alleen maar hoeven te komen als het hen uitkomt. Maar vrijzinnig is niet vrijblijvend. Zelf zit ik ook niet

EEN KORTE TERUGBLIK

Een bijzondere gebeurtenis deze maand was het Palmpaas-ontbijt, dat voorafgaande aan de kerkdienst en de zondagsschool die morgen vanaf 9.00 uur in de Eendracht werd gehouden.

Het was voor de eerste maal dat in onze geloofsgemeenschap zo iets plaatsvond en het was gelijk een groot succes. Alles was tot in de puntjes verzorgd en er heerste een uitstekende stemming.

Hartelijke dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt.



Palmpasen: jong en oud ontbijten samen

BIJ DE DIENSTEN IN DE KOMENDE MAAND:

DE BEZINNINGSDIENST OP ZONDAG 4 MEI

Aanvang 18.30 uur in de Grote- of Laurentiuskerk,

voorafgaande aan de stille tocht langs de oorlogsgraven op het kerkhof naar het herdenkingsmonument.

Deze dienst is met opzet zeer laag-kerkelijk gehouden om ook

buitenkerkelijken in de gelegenheid te stellen deze bijeenkomst bij te wonen. In het kerkdienstrooster op de achterpagina treft u alle bijzonderheden over deze dienst aan. Deze samenkomst vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Oecumenische Werkgroep Varsseveld. De opbrengst van de collecte zal ten goede komen van de 'Oorlogsgraven-stichting'. Uw aanwezigheid wordt ten eerste op prijs gesteld.

Tijdens de dienst op zondag 11 mei wil ik tijdens de overdenking even stilstaan bij de multiculturele kerk. Eén van de bijzonderheden van het Christendom is dat deze beweging vanaf het allereerste begin open heeft gestaan voor alle volken. Dat was tot dan toe niet vertoond. Ieder volk, ook het Joodse, had zijn eigen God of goden en de daarbij behorende mythen.

Zondag 18 mei is er weer de, inmiddels traditionele, dienst voor jong en oud. De leiding en de kinderen van de zondagsschool verlenen hieraan hun medewerking.

Tijdens deze dienst mogen wij dopen: *Kris Burghardt*, zoon van Agnes en Jan Burghardt en 'Emma' Juliët de Bruijn, dochter van Jorien Mebelder en Erik de Bruijn.

De overdenking van de dienst van 25 mei zal gaan over de vraag: wat is belangrijker: vriendschap of verliefdheid.

TENSLOTTE,

Met verbazing neem ik op dit moment kennis van betogingen in Irak, waarin Sjietische moslims er op aandringen dat de Amerikanen zo snel mogelijk het land verlaten, zodat zij de vrije hand hebben om weer een nieuwe dictatuur te vestigen, naar het model van Iran. Dat betekent dat aan alle andersdenkenden, waaronder ook de Christelijke minderheid, alle rechten ontnomen zullen worden. Na dertig jaar onderdrukking is men blijkbaar nog niet wijs geworden. Een cartoon uit een van de ochtendbladen bracht deze

waan zin feilloos onder woorden. Een vrouw zegt daarin tot haar man: "We zijn vrij, dus je hebt nu alle kans om dictator te worden!" De mensheid blijft dom. Met het grote geschenk van 'de vrijheid', die niet alleen voor mij maar ook voor de ander geldt en die mij daarbij tevens verantwoordelijk maakt voor het geheel, kunnen blijkbaar veel mensen nog altijd niet overweg.

Daarom blijft het goed dat wij op 4 mei de doden die voor onze vrijheid vielen herdenken en op 5 mei ons op die vrijheid bezinnen.

Uiteindelijk is de regen toch gekomen als een zegen voor de gewassen die daar grote behoefte aan hadden. En nu maar weer hopen op een aantal fraaie mei-dagen.

Met een hartelijke groet aan u allen, A.M.J. Meijer



IN GESPREK MET...

Henk van Duijn: "Vrijzinnig is niet vrijblijvend"

De nieuwe rubriek "In gesprek met..." gaat van start met een interview met onze voorzitter Henk van Duijn. Henk is in 1943 in Arnhem geboren en sinds 1966 woonachtig in Varsseveld, waar hij zijn onderwijscarrière begon bij meester Hiddink. Tegenwoordig is hij directeur van een onderwijsinstelling. Hij is al voor de tweede keer voorzitter van onze afdeling.

Een boeiend gesprek met een bevlogen bestuurder die geen blad voor de mond neemt. Iemand die zich tot in zijn tenen verbonden voelt met wat hij ook wel "de club" noemt.

Waarom koos je voor een tweede bestuursperiode?

Ik vind het leuk om zo'n grote, zinvolle gemeenschap te besturen en er voor te zorgen dat het reilt en zeilt. En dat doen we met elkaar. Ik ervaar het bestuurswerk niet als een belasting. Het is een