

76<sup>ste</sup> Jaargang

nr. 585

mei 2010

In dit nummer o.a.:

Dauwtrappen hemelvaartsdag	9
Oecumenische dienst	10
Herdenking 4 mei	15
Uitnodiging extra ledenvergadering	28/29
Van de bestuurstafel	29/30





## VRIJHEID

Bovenstaand vignet zagen we in de laatste weken vaak op de TV verschijnen i.v.m. de activiteiten op 4 en 5 mei. “Vrijheid maak je met elkaar” is het thema van de laatste jaren, met als speciaal thema voor dit jaar “Vrijheid wereldwijd”.

Dit jaar is een speciaal jaar, 65 jaar vrij, dat mag gevierd worden.

Vrijheid is een woord dat iedereen graag gebruikt. Wie wil er nu niet vrij zijn? Het is ook iets waarvoor mensen bij duizenden de straat op gaan en hun leven voor in de waagschaal stellen. In vrijheid te kunnen leven wordt als voorwaarde beschouwd voor alle mogelijke menselijk geluk en ontplooiing.

Echte vrijheid heeft vele aspecten. Eén van de belangrijkste is de vrijheid om ruimte te geven aan zichzelf en aan de ander. De ruimte die ieder voor zichzelf nodig heeft, om te kunnen groeien en te kunnen leven zonder angst voor geweld en onderdrukking. Ruimte om zelf te beslissen. Dat kan alleen, wanneer men trouw blijft aan zichzelf en zo ook aan de ander, trouw aan zijn of haar eigen gevoelens, verlangens en dromen.

Maar voelen we ons altijd vrij? Leven wij vrijuit? Staan wij zonder angst in het leven? Want vrijheid is toch leven zonder angst? Veel mensen ervaren in deze tijd juist sterk een gevoel van leegheid en doodsheid, van geleefd worden, in plaats van vrijuit te leven. Ook is er veel onbestemde angst: angst voor het oud worden, angst voor ziekte en aftakeling, angst voor de dood, angst ook voor het vreemde en de vreemdeling, angst voor geweld...

Geconfronteerd met het dagelijks nieuws voelt men zich machteloos, want je kunt je dat toch niet allemaal aantrekken? Bovendien, wat zou je eraan kunnen doen?

Veel mensen krijgen het gevoel de richting kwijt te zijn, heen en weer

te zwalken, rond te draaien als een windvaantje. Dat alles beklemmt en voelt onvrij.

We zijn gebonden aan wetten en normen, maar evenzeer aan allerlei ongeschreven wetten. Een belangrijke ongeschreven wet in onze maatschappij is dat je “het moet maken”. Je moet succes hebben. Verliezers zijn niet populair. Er heerst het idee dat je niets waard bent, als je niets presteert en niet op de één of andere manier nuttig bent en dat je jezelf steeds weer moet bewijzen. Maar zo loop je voorbij aan wat wezenlijk is. Als je op die manier leeft, dan ben je eigenlijk onvrij, opgesloten in jezelf. Dan mis je de openheid, de ruimte voor de Geest die je boven jezelf uittilt en die je doet beseffen dat je er mag zijn, zoals je bent. De Geest die je ook doet beseffen dat je leeft in een wijdere dimensie. Dit besef kan rust geven en het vrijheidsgevoel dat iedereen er toe doet. En dat we allen ons steentje bijdragen en dat elk steentje, hoe klein soms ook, belangrijk en onmisbaar is.

“Vrijheid maak je met elkaar”, “Vrijheid wereldwijd”, wat klinkt vooral dat laatste wijd en groot. Het geeft je eerder een gevoel van onmacht, dan dat het een aanmoediging is, om de schouders er onder te zetten. Wie droomt er niet van vrijheid? Maar er is zóveel onvrijheid in de wereld, dat het een onmogelijke opgave lijkt, om die onvrijheid weg te werken.

En toch zal het moeten beginnen met al die kleine steentjes, die per individu kunnen worden bijgedragen. Vele kleine steentjes vormen dan een enorme berg, waardoor wat kan worden bereikt. Met dromen over vrijheid redden wij het niet, er zal wat gedaan moeten worden. En naast veel ellende en verdriet zie je toch ook steeds weer lichtpuntjes van de positieve dingen die gebeuren.”Vrijheid maak je met elkaar” betekent: nooit de moed opgeven. Samen kunnen mensen groot zijn.



Hermien Bleumink

## **Dromen**

Laten we de vrede dromen  
alsof oorlog niet bestaat.  
En er nergens doden vallen,  
nergens iemand iemand haat.

Laten we de stilte dromen,  
harde woorden niet verstaan,  
alsof haast en drukte wijken,  
er geen straaljagers bestaan.

Laten we de ruimte dromen,  
brede stranden, wijde zee,  
verre luchten, velden bloemen,  
en de wind brengt toekomst mee.

Laten we de liefde dromen,  
warm en sterk en licht en zacht.  
Laat die liefde in ons komen,  
bij ons blijven, dag en nacht.

Margreet Spoelstra

## **Bericht van Hermien**

**Beste mensen,**

Na rijp beraad en overleg met het thuisfront heb ik besloten om met ingang van 1 augustus a.s. te stoppen met mijn werkzaamheden in de Achterhoek. Dit besluit zal u misschien verbazen, omdat het voor velen toch vrij plotseling komt. Ik heb vele jaren met veel plezier voor u allen gewerkt; bijna 12 jaar voor Dinxperlo en ruim 8 jaar voor de afdeling Aalten.

De fusie met Varsseveld bracht voor mij echter niet datgene wat ik ge-

dacht en gehoopt had. Er waren steeds verschillen in inzichten over hoe je op een vrijzinnige manier dient om te gaan met een NPB-afdeling. Deze verschillen bleken niet overbrugbaar te zijn.

Ik probeerde mij daarna geheel te richten op Dinxperlo en Aalten, maar ontdekte dat de drie afdelingen nu toch zodanig met elkaar zijn verbonden (Aalten overigens bijna), dat dat niet mogelijk bleek te zijn. Het beroep van voorganger is prachtig, maar als er een situatie komt, waarbij je niet meer prettig kunt werken, dan kun je er beter mee stoppen. Hoe zeer het mij ook spijt, het is beter dat ik mij nu terugtrek. Wellicht slaagt iemand anders erin, om het werk van mij over te nemen.

Er zal allicht nog een klein afscheid komen, maar ik wil u nu alvast danken voor de gastvrijheid en het vertrouwen dat ik bij en van u genoten heb.

Hermien

## **LOCATIE DINXPERLO**

Op 30 maart j.l. hadden wij in Dinxperlo een fijne middag. Op een prettige manier werden wij allen door Jan Dijkman ontvangen in het gebouw van de schutterij. Hermien en Gert, die net terug waren van Curaçao, deden verslag van hetgeen zij daar gezien en beleefd hadden. Hermien deed voornamelijk het verhaal dat door Gert werd ondersteund, door, middels de computer en een beamer, het verhaal te illustreren met prachtige foto's.

Hermien vertelde over de verschillende manieren, waarop de mensen op Curaçao hun geloof beleven. Dat gebeurt bijvoorbeeld vrij orthodox protestants o.a. in de prachtige Fortkerk in Willemstad, waar vroeger alleen de blanke mensen ter kerke mochten gaan. Zwarte slaven kwamen er alleen, als ze werden opgesloten in één van de kerkers onder de kerk. Er is ook een soort open kapel buiten Willemstad, waar een Nederlandse vlootpredikant en een Belgische vrouwelijke aalmoezenier voor gaan. Hier gaat het er wat vrolijker aan toe. Verder zijn er vele evangelische gemeenschappen en heel grote katholieke kerken.

In Willemstad staat een prachtige synagoge, want er is een grote joodse gemeenschap.

Verder bekeken we foto's van andere gebouwen op Curaçao en van prachtige plekken en stranden. Het werd een ware Caribische middag. Daarna hebben wij nog kort gepraat over de gang van zaken omtrent het kerkgebouw in Dinxperlo en het NPB-gebeuren. Het werd een fijne middag.

### **Beste mensen,**

Elders in dit blad vindt u de toelichting op mijn besluit om per 1 augustus aanstaande te stoppen met mijn werkzaamheden. Ik hoop dat u begrip kunt hebben voor deze beslissing.

Ik moet nu voor mijzelf kiezen, hoe zeer het mij ook spijt.

Op **zondag 9 mei** zal ik voorgaan tijdens een viering in **Aalten**. Ook u bent daar van harte welkom. We beginnen om 10.00 uur.

Hermien

## **LOCATIE AALTEN**

### **Lief & Leed**

In het ziekenhuis verbleven:

Mw. A, Klein Hesselink-Westendorp en

Mw. Jansen-Klein Hesselink

Beide dames moeten nog enige tijd revalideren.

Wij wensen hen een voorspoedig herstel toe.

### **Giften**

Via Annie Beernink € 10,-

### **Beste mensen,**

Elders in dit blad vindt u de toelichting op mijn besluit om per 1 augustus aanstaande te stoppen



met mijn werkzaamheden. Ik hoop dat u begrip kunt hebben voor deze beslissing.

Ik moet nu voor mijzelf kiezen, hoe zeer het mij ook spijt.

Op **zondag 9 mei** zal ik bij u voorgaan tijdens de viering en hoop u dan te kunnen ontmoeten.

Hermien



## Lief & Leed

- Op 24 maart 2010 is **Renske** geboren, dochter van Robert Jansen en Geraldina van Zoelen. Graag heten wij Renske van harte welkom in onze gemeenschap van mensen en feliciteren wij Robert en Geraldina met hun gezonde dochter.

*Zij is de allerliefste  
Klein en lief, eerlijk en oprecht.  
Haar oogjes zoeken en vinden,  
ze luistert ook zo echt.  
Ze heeft alles helemaal door  
en neemt iedereen zuiver in zich op hoor.  
Ze geeft aan wat ze graag zou willen  
en als ze een keer geen zin heeft, dan maar even gillen.  
En als ze eens niet zo lekker is,  
dan maakt ze ook daarvan geen geheimenis.  
Ze gaat dan liggen en hangt een ietjes meer,  
kleine Renske, we kunnen bij jou nog in de leer.  
Wat is ze mooi, open en oprecht  
Ja ze is zo puur, en ze is er echt.*

***Van harte welkom Renske!***

## Verslag bezoek Westerbork

Op 11 april zijn we dan in een stoet van acht auto's met liefst veertig belangstellenden naar Westerbork geweest. Naast NPB-ers gingen er ook een aantal jeugdigen mee van de PKN.

Om precies 11.00u keken we er eerst naar een film over Westerbork uit de jaren '40 van de vorige eeuw. Daarna was er tijd om in het museum ons te laten voorlichten over wat er in de 2<sup>e</sup> W.O. in Westerbork met zóveel mensen is gebeurd. Om half één wachtte een educatief medewerker ons op aan het begin van het kamp zelf. Zijn boeiende vertellingen gaven ons een goed en een zo volledig mogelijk beeld van het leven in het kamp destijds. Er zijn 107.000 mensen via Westerbork gedeporteerd, daarvan zijn er 102.000 nooit meer terug gekeerd....

Om nooit te vergeten!

De Jeugdclub heeft o.a. naar aanleiding hiervan op 18 april, onder ruime belangstelling, over het thema 'Vrijheid' een prachtig verzorgde viering gehouden in de Eendracht en de collecte op die ochtend bestemd voor het onderhoud van Kamp Westerbork.

Een paar indrukken van ons bezoek van 11 april nog tot slot:







## Hemelvaartsdag 13 mei Dauwtrappen om 9.00u - Stubbelderweg 2

### Dauwtrappen



Een dauwtrapwandeling, vroeg in de morgen dus, voor liefhebbers op Hemelvaartsdag. De wandeling begint om 9.00u bij de fam. Gesink, Stubbelderweg 2 in Varsseveld en zal naar schatting ongeveer 90 minuten duren. Deze wandeling voor ‘vroeg vogels’ gaat zowel over verharde als onverharde wegen en bospaden. U kunt parkeren bij de familie Gesink, waar de wandeling ook zal eindigen. Na afloop eten we er met elkaar een broodje en drinken een kopje koffie of thee. Het geheel zal worden

opgeluisterd door gedichten en verhalen die worden ingebracht door diverse mensen.

Een bijzondere ochtend voor leden én niet leden, die u éigenlijk niet mag missen... **Wel verzoeken wij deelnemers, i.v.m. de catering van broodjes e.d., zich vroegtijdig op te geven bij: *Mevrouw Gerda ten Brinke – T: 0315-241253 – E.mail: brinkekuiperij@chello.nl***

## Oecumenische Dienst op 6 juni in de Keurhorsterkerk (Sinderen)



Al eerder in dit blad is vermeld dat tussen 16 en 21 juli, in het kader van een uitwisseling voor jongeren van 18 jaar en ouder, twintig mensen uit Nemegeye (Roemenië) naar Varsseveld komen. Er worden verschillende acties gehouden om een en ander financieel ook mogelijk te maken. In dit kader zal er op 6 juni a.s. een Oecumenische Dienst worden gehouden in de Keurhorsterkerk op Sunderen. In deze Dienst gaan mevr. Mieke van Leeuwen (PKN) en dhr. Peter Samwel (NPB) voor.

Voorafgaand aan deze Dienst, is er een gezamenlijk ontbijt. Het ontbijt begint om 8.30 uur, de Dienst om 9.30 uur. De opbrengst van deze ochtend komt geheel ten goede aan de uitwisseling en de te organiseren ontmoetingsweek voor de 18 plussers uit Varsseveld en Nemegeye. Schrijft u het alvast in uw agenda?

### Afwezigheid

*Dhr. Peter Samwel, Voorganger en Pastoraal Werker van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afd. Varsseveld e.o., is afwezig van 23 april t/m 10 mei a.s..*

Tijdens deze afwezigheid kunt u voor pastorale vragen terecht bij mw. Hermien Bleumink, T: 0575-562746, M: 06-55870610 of E.mail: [hermien.bleumink@solcon.nl](mailto:hermien.bleumink@solcon.nl).

Voor alle overige vragen, die onze geloofsgemeenschap NPB aangaan, kunt u contact opnemen met het secretariaat: mw. Ina ter Maat-Tuenter, T: 0315-241702, M: 06-22103170 of E.mail: [termaaten-co@hetnet.nl](mailto:termaaten-co@hetnet.nl)

## Religieuze feestdagen – mei 2010

- 11 mei 2010  
IJsheiligen (11 t/m 14 mei)
- 13 mei 2010  
Hemelvaartsdag (Christendom)
- 19 - 20 mei 2010  
Sjawoe-oth (Wekenfeest - Jodendom)
- 21 mei 2010  
Vesak (Boeddhisme)
- 21 mei 2010  
Geboorte van Boeddha (China)
- 23 - 24 mei 2010  
Pinksteren (Christendom)
- 24 mei 2010  
Bedevaart Saintes-Maries-de-la-Mer
- 30 - 31 mei 2010  
Orthodox Pinksteren(Orthodoxe Christenen)



### **Op reis met Aria: *Verzamelen en ont-spullen***

Naast ont-haasten en ont-stressen kunnen we ook ont-spullen. Met andere woorden: de door de jaren heen verzamelde zin en onzin weer proberen kwijt te raken en als het even kan een nieuwe bestemming geven. Ont-spullen is het doel van mijn Zwitserse vriendin als ze mij uitnodigt voor een avond bij een verzamelaars bijeenkomst.

Het geluk is met ons en ik parkeer precies voor de deur van het restaurant waar de verzamelaars samenkomen. Ik help mijn vriendin de zware dozen naar binnen dragen. De spullen in de dozen vertegenwoordigen een leven en als deze spullen zouden kunnen praten zou er een mooi verhaal uitkomen denk ik. Zwitsers die verzamelen en ontspullen, twee vliegen in een klap.

We worstelen ons door de rokerige bar heen naar het lokaal van de verzamelaars. De zaal is voornamelijk gevuld met mannen die van het verzamelen hun dagelijkse bezigheid hebben gemaakt nu de arbeidsmarkt ze vrijaf heeft gegeven. Ik verbaas me over wat er zoal verzameld wordt. Het meest opmerkelijke vind ik de verzameling dekseltjes van melkkuipjes. Al meer dan 50 jaar brengt een Zwitserse melkfabriek kuipjes op de markt met afbeeldingen van dieren tot locomotieven. Van deze afbeeldingen worden niet alleen boeken aangelegd maar ook kaarten gemaakt.



Ik besluit me maar eens te verdiepen in de motieven van de verzamelaars en ga naast een man zitten met een prachtige snor. Hij strijkt gelukzalig over een van zijn boeken. “Ik verzamel plaatjes van engelen”, zegt hij en kijkt me stralend aan. “Ik heb er wel dertigduizend”. Op mijn vraag of hij ze ook nog steeds bekijkt knikt hij bevestigend. “Bijna elke dag”. “Geloof jij in engelen?” Ik knik. “Ze zijn er echt hoor en helpen me elke dag, al jaren. Vooral nu ik alleen ben heb ik er veel steun aan”. “Of ze er zo uitzien als op de plaatjes weet ik niet maar de plaatjes zijn wel heel mooi“. Mijn volgende vraag gaat aan hem voorbij want hij is in een diep gemijmer vervallen.

Mijn belangstelling voor de motieven van de verzamelaars is niet onopgemerkt gebleven. Ze zijn er legio. Sommige mannen zijn als kind al begonnen, anderen toen ze meer tijd kregen. De een deed het uit verveling, de ander uit eenzaamheid. De gezelligheid van de bijeenkomsten en het uitwisselen van de laatste nieuwtjes is een niet onbelangrijke bijkomstigheid voor de verzamelaars. In een hoekje zit een van de drie vrouwen die op deze avond aanwezig zijn. Zij heeft geen spullen bij zich en lijkt ook niet geïnteresseerd om iets mee te nemen uit de dozen van mijn ontpullende vriendin. “Wat verzamelt u?”, vraag ik haar in mijn beste Zwitser-Duits. “Ervaringen” zegt ze en kijkt me doordringend aan. “Ervaringen?”, vraag ik haar verbaasd. “Ja” bevestigt ze mij, “die nemen geen ruimte in, ze zijn oneindig te maken en ik leer er heel veel van”. “Door naar de mensen te kijken en met ze te praten kom ik meer over mijzelf te weten. Zij geven me

antwoorden waar ik zelf misschien nooit op zou komen. Ik hoef mij alleen maar open te stellen voor ze en ze hun eigen verhaal te laten vertellen”. “Overigens is daarbij nog een prettige bijkomstigheid dat je zo nooit hoeft te ontspullen”, Lacht ze. Ja, dat begrijp ik...

*Aria den Hartog*

## Tarot – De Nieuwe Orde- ning



DE INTUÏTIE

Na de inleidende Tarotlezing van 28 januari j.l. in onze Eendracht, zijn twintig cursisten op 15 februari daarop volgend, begonnen om zich de beginselen van Tarot – De Nieuwe Ordening eigen te maken. Verdeeld over vijf avonden hebben we deze Tarot stap voor stap verder verkend en nader beschouwd.



DE WAARHEID

De lessen waren gebaseerd op instructie en niet zozeer om met dit levensbeschouwelijke instrument al gelijk praktisch aan de slag te gaan. Op 15 april j.l. maakte de groep kenbaar dat zij ook graag in de praktijk wil leren werken met de tachtig Tarotbeelden. Dit betekent dat er na de vijf introductielessen, in de maanden mei en juni, een vervolg komt van Tarot – De Nieuwe Ordening, en wel op de volgende data: 20 mei, 27 mei, 10 juni, 17 juni en 24 juni, steeds 's avonds om 20.00 uur in de Eendracht aan de Beatrixstraat 1a in Varsseveld.

Voor wie zich levensbeschouwelijk wil verdiepen aan de hand van moderne *beelden* (Tarot) naast de zo vertrouwde, traditionele *woorden* (Bijbel) en over deze avonden nader geïnformeerd wil worden of wil aansluiten bij deze (gevorderde) groep, bel of e-mail gerust even: **Peter Samwel – T: 06-40359838 – E-mail: [p.samwel@kpnplanet.nl](mailto:p.samwel@kpnplanet.nl)**

## Gedicht: Lente



De lente zwaait  
de winter uit.  
In één ademzucht  
als ontluikende borsten  
vliegen wulpen  
in weidse vlucht.  
Zingen het lied  
van hun land  
op weg naar  
wolkenloze lucht

In maanverlichte tuinen  
beroert de wind het jonge gras  
het frisse ochtenddauw  
op roze lippen  
alsof het nooit anders was.  
In lichter wordende dagen  
weegt liefde zwaar.  
Als het boek op haar schoot,  
het bed gespreid  
met bloemen,  
het is springtijd,  
de winter legt de lente bloot

*Lineke la Faille*

**4 mei 2010**



Op 4 mei a.s. om 18.30 uur vindt de jaarlijkse ‘Herdenking van allen voor allen’ plaats in de Laurentiuskerk in Varsseveld. Deze oecumenische bezinningsdienst heeft dit jaar als thema ‘Vrijheid wereldwijd’. Tijdens deze herdenking zal ds. Kor Datema voorgaan. Na afloop van de dienst bestaat de mogelijkheid om met elkaar verschillende gerelateerde graven te bezoeken op begraafplaats Rentinkkamp en wandelt de groep verder naar het monument waar om 20.00 uur precies twee minuten stilte in acht zullen worden genomen. Belangstellenden worden hierbij van harte uitgenodigd.

### **Jongeren van 12 tot 18 jaar opgelet... Survival-middag: *Je kunt het!***

Ben je tussen de 12 en 18 jaar en hou je van een uitdaging op sportief gebied? Dan is de survival-middag op **zaterdag 6 juni** iets voor jou! De middag met als motto ‘Je kunt het’ wordt gehouden op het terrein van Herbert Luimes in Dinxperlo. Om 13.00 uur verzamelen we ons op de parkeerplaats bij Helmink Diepvries en daarna gaan we met auto’s naar Dinxperlo. Op de locatie gaan we onder meer boogschieten en wandklimmen. Er is een kabelbaan, er zijn diverse ‘toestellen’ en een klimtoren. Ook wordt een kayaktraining gegeven en kun je er vloten bouwen. Om 17.00 uur wordt de middag afgesloten en volgt de reis terug naar huis. Deze middag wordt georganiseerd door de Varsseveldse kerken. Als je je wilt opgeven kan dat **voor 16 mei** bij:

Kor Datema, T.0315-241733, E.mail: [datemak@hetnet.nl](mailto:datemak@hetnet.nl)

Peter Samwel, T. 0315-242080, M. 06-40359838 E.mail:

[p.samwel@kpnplanet.nl](mailto:p.samwel@kpnplanet.nl)

De kosten bedragen € 10,- per persoon.

**Jullie zijn van harte welkom!**

## Jongerenuitwisseling (18+) Varsseveld – Nimigea (Nemegye)



Op 8 april j.l. heeft Dick Ormel een interessante beamerpresentatie gehouden in onze Eendracht om meer inzicht en achtergrond te geven over het ontstaan van de jongerenuitwisseling van 18 jaar en ouder tussen Varsseveld en Nemegye in Roemenië. Zoals u inmiddels weet komt er, in het kader van deze uitwisseling, een groep van 20 mensen uit Roemenië naar Varsseveld tussen 16 en 21 juli a.s.. Ook de NPB zal enkele van hen in een gastgezin onder brengen.

Om deze ontmoeting tussen jongeren uit twee cultureel zo verschillende landen mogelijk te helpen maken is er in de Paasdienst een extra collecte gehouden die € 216,43 heeft opgebracht. Onze dank daarvoor. Let u vooral ook op de komende Eendrachten als u geïnteresseerd bent in het programma van deze jongerenuitwisseling.

### 140 jaar NPB



De Nederlandse Protestanten Bond (NPB) bestaat dit jaar 140 jaar. In 1870 is de landelijke NPB in Utrecht opgericht. Al 140 jaar wil de NPB dus een vrijplaats zijn voor mensen die vrijzinnig willen geloven en denken. Tevens wil het een broedplaats zijn voor mensen die werk willen maken van hun eigen spiritualiteit door gebruik te maken van zowel de verhalen uit de christelijk-humanistische cultuur als die vanuit de filosofie en andere religies. De viering van een jubileum is goed om elkaar te enthousiasmeren, om te laten zien dat de NPB leeft en geïnspireerd in deze tijd ruimte en richting wil bieden aan mensen die zich binnen de vrijzinnigheid thuis voelen of er zich binnen wensen te oriënteren. Voor informatie over het feestelijke programma: [www.vrijzinnigen.nl](http://www.vrijzinnigen.nl)

Aan verschillende medewerkers binnen de NPB is gevraagd om mee te



werken aan een interview dat ter gelegenheid van dit jubileum onlangs is opgenomen en via het internet wordt uitgezonden. Ook onze eigen Voorganger, dhr. Peter Samwel heeft hier een bijdrage aan geleverd. Vanaf de tweede week in mei kunt u de interviews bewonderen om de website: [www.nieuwwij.nl](http://www.nieuwwij.nl)

## **De NPB jubileert**

De vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB viert dit jaar het 140-jarig bestaan. Het onderstaande artikel werd door het landelijk bureau verspreid voor publicatie in de landelijke pers en de bladen van de afdelingen.



Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB



### **Ruimte voor zoekers en gelovigen Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB viert 140-jarig jubileum**

‘Voortdurende verwondering over het menselijk bestaan’ en ‘een diep-geworteld vertrouwen dat het leven vervuld is van zin’ zijn opvattingen die horen bij de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB. Al 140 jaar stimuleren en inspireren de leden van deze vereniging elkaar om op een persoonlijke manier inhoud en vorm te geven aan hun geloof.

‘Het verzamelen van geestverwanten binnen en buiten de kerk’ was de doelstelling waarmee professor C.W. Opzoomer in 1870 het initiatief nam om samen met een aantal andere ‘vrijdenkenden’ een vereniging op te richten. Diezelfde ruimte voor zoekers en gelovigen biedt de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB ook nu nog. Juist in de veelkleurige wereld van vandaag is een ontmoetingsplaats waar respect en

tolerantie voorop staan, en geoefend kunnen worden, van groot belang. De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB bestaat uit ongeveer zestig lokale, autonome afdelingen met leden, algemene leden en een landelijk bestuur. De verenigingsstructuur houdt in dat leden zowel plaatselijk als landelijk bij alle belangrijke beslissingen betrokken worden.

Vrijzinnigheid is pluriform en de verschillende initiatieven om het jubileum te vieren zijn dat daarom vanzelfsprekend ook. Op 18 april is een jubileumtentoonstelling geopend in de Woudkapel te Bilthoven. Rond het thema ‘In vrijheid en gebondenheid’ exposeren leden en begunstigers van de vereniging hun eigen kunst. In april komt bovendien de bundel ‘Vrij Zinnig’ uit. Twaalf gewone, maar daardoor juist ook heel bijzondere, leden komen hierin aan het woord over de manier waarop zij invulling geven aan hun geloof. In mei volgt een fietsestafette voor jongeren rond het thema ‘Vrijheid en vrijzinnigheid’.

Het hoogtepunt van het jubileumjaar vindt plaats op 29 mei 2010. In Ottone, een negentiende-eeuws voormalig kerkgebouw aan de Kromme Nieuwegracht in Utrecht, wordt een nieuwe liedbundel gepresenteerd en wordt er gedebatteerd over de toekomst van vrijzinnig geloven. Een terugblik op de verschillende activiteiten zal niet ontbreken. Zo wordt naar aanleiding van de jubileumexpositie een publieksprijs uitgereikt en worden de resultaten van de jongerenactiviteit getoond in een videopresentatie. Wie op deze dag liever niet binnen wil zitten, bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een wandeltocht over mooie paden in het Gooi tussen de afdelingen in Soest en Baarn.

Om er aan bij te kunnen dragen dat het vrijzinnig geluid ook in de toekomst gehoord kan en zal blijven worden, wordt op 29 mei bovendien een bijzondere stichting opgericht; de ‘Stichting ter bescherming van vrijzinnige vogels’. Iedereen die een vrijzinnig geluid wil laten horen in woord of beeld kan in de toekomst een beroep op deze stichting doen voor financiële ondersteuning. Om dit mogelijk te maken zijn begunstigers nodig die het belang van het vrijzinnig geluid op waarde weten te schatten. Algemeen secretaris Wies Houweling vertelt over de motivatie om de stichting op te richten: ‘Vrijzinnige zoekers en gelovi-

gen zijn er in veel kleuren en gedaanten. Hoewel het woord ‘geloven’ vaak geclaimd wordt door de orthodoxie en evangelicalen, kent Nederland ook al heel lang een vrijzinnige traditie. Dat kritische, vrijzinnige geluid mag niet uitsterven. Daarom moeten wij het actief beschermen en de ruimte geven.’

Voor meer informatie over de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB kunt u terecht op [www.vrijzinnigen.nl](http://www.vrijzinnigen.nl).

## **60+CLUB**

### **Verslag 13 april 2010**

Janny heet de heer Bakker, apotheker te Varsseveld, welkom en opent deze middag met een prachtig voorjaarsgedicht. De heer Bakker komt ons vanmiddag wat vertellen over verantwoord medicijngebruik. Om de presentatie duidelijk te kunnen volgen krijgen alle 35 bezoekers een uitdraai van zijn lezing, zodat wij één en ander op de voet kunnen volgen en het thuis ook nog eens op ons gemak kunnen nalezen. De heer Bakker heeft de apotheek in Varsseveld op 1 januari 2005 overgenomen van zijn voorganger de heer Stikma. Hij wijst ons er op dat een verantwoord medicijngebruik heel belangrijk is. Weet wat u slikt en ken uw geneesmiddelen. Hij verduidelijkt waarom men soms geneesmiddelen moet slikken hoewel men zich toch goed voelt en waarom het belangrijk is een antibioticumkuur af te maken en waarschuwt er voor zich vooral aan de juiste dosering te houden. Lees altijd wat er op het etiket staat en houdt je daaraan. Bij twijfel altijd de arts of de apotheek raadplegen zeker wanneer men klachten of vervelende bijverschijnselen heeft. Meestal kan men dan overstappen op een ander geneesmiddel. Bij een verkeerd medicijngebruik kunnen medicijnen niet optimaal werken en klachten verminderen niet of verergeren zelfs.

Ook zijn er in de apotheek of bij de drogist hulpmiddelen verkrijgbaar die het medicijngebruik gemakkelijker maakt, b.v. weekdoseerdozen of een tabletsplitter.

Hebt u persoonlijke vragen dan kunt u altijd een gesprek met uw apotheker aanvragen.

Het is een leerzame en boeiende middag en Janny biedt de heer Bakker als dank een mand met lekkernijen aan als medicijn.

De volgende en tevens laatste bijeenkomst van dit seizoen is op dinsdag **11 mei 2010**. De heer Huttinga, jachtopziener bij de Kroondomeinen komt dan bij ons voor een lezing met beelden over “Gekroond Wild”. Hij zal vast prachtige natuuroptnames en opnames van “groot wild” laten zien en het belooft dan ook een bijzondere eindafsluiting te worden.

Hopelijk mogen we velen van u die dag dan ook weer begroeten zoals gewoonlijk om 14.30 uur in De Eendracht. Zoals gebruikelijk staat de koffie en thee dan weer klaar.

## Van de zondagsschool



28 maart was het palmzondag. We begonnen ‘s morgens met een gezamenlijk ontbijt met de ouders. Dit was gezellig en erg lekker.

Daarna gingen de ouders naar de kerk en zijn de kinderen begonnen met het versieren van de palm-pasentok.

Na een rondje door de kerk gingen we allemaal met een voldaan gevoel naar huis.



25 april zijn we begonnen met de voorbereiding van onze dienst op 16 mei. Deze dienst voor iedereen zal als thema hebben: **de regenboog**. Er wordt een verhaal verteld, muziek gemaakt en natuurlijk zullen we wat liedjes zingen. Bij het verlaten van de kerk krijgt men weer een verrassing...

De dienst begint om 10 uur. Iedereen is van harte welkom.

# **NOTULEN van de ALGEMENE LEDENVERGADERING van de NPB, gehouden op 23 maart 2010 in de Eendracht**

## **1. Opening**

De voorzitter, mevrouw ten Brinke, opent de vergadering en heet allen welkom.

Fijn dat er zoveel mensen aanwezig zijn, die willen meedenken met het bestuur.

Deze keer weer een bijzondere vergadering. Alarmerende mededelingen over onderhoud kerk en Eendracht, bij.v. zwamwoekering in vloer en muren, elektra niet meer in orde en dak moet gerenoveerd etc.

Een lid van onze gemeente bood aan om iets voor de kerk te doen. Hij neemt dan ook de kosten van de architect voor zijn rekening.

Ingesteld is een bouwcommissie, Han ten Brinke, Arjen Dijkstra, Jan Bussink, Leendert v.d. Pol, Gerrit Hengeveld en Peter Samwel. Deze bouwcommissie wordt bijgestaan door een financiële commissie bestaande uit de heren Jan Broens, Ben Gussinklo en Dick Enserink.

De architect de heer Wiendert Hensen die veel werk in kerken doet is in de arm genomen en zal de eerste presentatie voor ons houden in de kerk.

## **2. 1<sup>e</sup> presentatie plan kerk en Eendracht**

De heer Hensen wordt van harte welkom geheten en start zijn presentatie in de kerk.

Met tekeningen en bijbehorende uitleg presenteert de heer Hensen ons 2 schetsen/ideeën.

Het gaat om de beleving, veel te doen met verlichting en kleuren.

Ruw geschat gaat een en ander rond de 350.000 euro kosten, waarin dan ook alle noodzakelijke zaken zijn aangepakt. Er wordt dan wel op enig vrijwilligerswerk gerekend.

Vanuit de vergadering worden nog enige praktische zaken gemeld, waar eventueel rekening mee gehouden moet worden, met name ook het verlies aan plaatsen en condoleancemogelijkheid. Dit kan te zijner tijd meegenomen worden.

Wat de heer Hensen nu laat zien zijn nog maar ruwe ideeën.

De voorzitter neemt afscheid van de heer Hensen met een woord van dank en klein presentje.

De penningmeester neemt nog kort het woord om wat betreft de financiën enige uitleg te geven. Als alle reparaties uitgevoerd worden zijn we zeker ook de helft kwijt van genoemde bedrag.

De NPB kent ook een steunfonds (opgericht na schenking van een legaat). Het steunfonds is bereid om een groot bedrag als hypotheek of lening te investeren.

De voorzitter vraagt de vergadering toestemming om als bestuur, bouwcommissie en financiële commissie hiermee door te mogen gaan.

Geen stemmen tegen. Dus we mogen verder, mogelijk in oktober nog een keer hierover vergaderen. De zaak zal in fases aangepakt worden.

Er zullen in de Eendracht en de Kerk collages komen van de plannen.

Er is ook de mogelijkheid om de plannen op de website te zetten.

### **3. Mededelingen en ingekomen stukken**

Geen ingekomen stukken. Vanmiddag nog jaarverslag van de voorzitter van de Gemeenteavond binnengekomen. Komt in Eendracht van april.

In vorige ledenvergadering besloten alle jaarverslagen van de diverse commissies en clubs in de Eendracht op te nemen. Het was een grote lijst van activiteiten. Onze gemeente bloeit, dat is duidelijk.

### **4. Goedkeuren en vaststellen notulen ledenvergadering**

#### **24 november 2009**

Geen op- of aanmerkingen. Deze notulen worden aldus vastgesteld.

### **5. Jaarverslag 2009**

De secretaris, mevrouw ter Maat-Tuenter leest dit voor. Het jaarverslag zal volledig opgenomen worden in de Eendracht.

De voorzitter dankt Ina voor dit keurige verslag.

## **6. Financieel jaarverslag 2009**

De penningmeester deelt de stukken rond. Graag na bespreking de stukken terug.

De heer Hengeveld geeft uitleg.

We komen uit op een tekort van ca. 18.000 euro, hetgeen ten opzichte van de begroting niet slecht is.

Verder geen op- of aanmerkingen. De penningmeester wordt bedankt voor het goede beheer van de penningen.

## **7. Verslag kascontrolecommissie dhr. W.J. Runneboom en dhr. G. Breukelaar (reservelid dhr. J. Aalbers) voorstel kascommissie 2010**

De heer Breukelaar doet het woord namens de kascommissie.

Men heeft vorige week de kas gecontroleerd en geconstateerd dat het er goed uit zag.

De kascommissie verleent het bestuur decharge.

De voorzitter dankt de kascommissie voor haar werk.

## **8. Benoeming nieuwe kascommissie c.q. reservelid**

De heer Runneboom is aftredend. Dank voor zijn bemoeienis.

De heer Aalbers schuift door in de kascommissie.

Wie stelt zich beschikbaar als reservelid? Mevrouw Boezel stelt zich beschikbaar.

## **9. Begroting 2010 en voorlopige begroting 2011**

Aantal opzeggingen zijn hoofdzakelijk jonge leden die uit Varsseveld vertrokken zijn.

5 opzeggingen uit Dinxperlo. Aalten zit er nog niet bij.

De penningmeester geeft een korte toelichting op de begroting.

In de begroting is nog geen rekening gehouden met de fusie Aalten-Winterswijk.

Deze fusie laat op zich wachten doordat de notaris wacht op antwoord van de belasting.

Aalten scoort redelijk quitte. Wordt er veel ingeboet dan zal geke-



ken worden naar verkoop van het gebouw.

De baten – huuropbrengst gebouwen zullen wel hoger worden i.v.m. verbouw de Borch.

Ondanks contributieverhoging blijven we toch met een tekort zitten van ca. 25.000,00 euro.

Er zijn verder geen aan- of opmerkingen en derhalve wordt de begroting aldus vastgesteld. De penningmeester wordt bedankt voor zijn werk.

De penningmeester bedankt de vergadering voor het vertrouwen.

De penningmeester meldt voorts dat hij dit voor het laatst gedaan heeft. De heer Hans Kempers zal de einde jaarsrekening voor zijn rekening nemen. De heer Kempers wordt hartelijk welkom geheten en bedankt voor toezegging.

## **10. Bestuursverkiezing**

### **11. Statutair aftredend en niet herkiesbaar de heren Johan Kleinhesselink en Leendert v.d. Pol.**

**Statutair aftredend en herkiesbaar de heer Marchel Chevalking.**

**Mevrouw Ina terMaat-Tuenter aftredend, voorstel tot herbenoeming.**

Voorzitter stelt nieuw bestuurslid vanuit Aalten voor Jannine Garretsen. Ze draait al vanaf januari mee en zal officieel toetreden tot het bestuur als de fusie rond is.

De heer Hengeveld en mevrouw Ten Brinke hebben zich voor 1 jaar nog beschikbaar gesteld. Ook mevrouw Middelkoop, voor een half jaar benoemd, blijft mee doordraaien.

De heren Johan Kleinhesselink en Leendert v.d. Pol nemen wel afscheid van het bestuur.

De heer Kleinhesselink heeft altijd op de bres gestaan voor Dinxperlo, stoelen en koffie aldaar stonden altijd klaar. Ook in Varsveld draaide hij goed mee. Hij heeft aangegeven dat hij wel als aanspreekpunt wil blijven fungeren voor de Eendracht in Dinxperlo.

De voorzitter spreekt haar dank uit met bloemetje en presentje.

De heer Van de Pol heeft 6 jaar de afdeling gediend. Hij zei altijd ik ben geen bestuurder, op andere wijze stond hij echter altijd klaar. Het hart ligt meer bij dingen doen, bijv. verbouw pastorie. Ook hij heeft aangegeven betrokken te willen blijven bij zaken rondom de bouw.

De voorzitter dankt ook hem voor zijn inzet en doet dit wederom vergezeld gaan van een bloemetje en presentje.

De heer Van de Pol: bestuur bedankt ook voor goede zorgen voor werkers bij verbouw pastorie en bedankt voor de gezelligheid.

De heer Marchel Chevalking heeft aangegeven nog wel 3 jaar erbij aan te willen knopen als niemand hiertegen bezwaar heeft blijft hij nog voor 3 jaar. Geen bezwaren.

Mevrouw Ina ter Maat heeft door haar ziekte het gevoel gehad een aantal jaren te hebben gemist. Nu het goed gaat met haar wil ze graag nog haar diensten blijven aanbieden, mogelijk als secretaris. Deze herbenoeming wordt ondanks statutaire afwijking door de vergadering bij acclamatie goedgekeurd..

**Het bestuur stelt voor te benoemen als nieuw bestuurslid:**

**Mevrouw A.C. Eeltink uit Aalten**

Er zijn geen tegenkandidaten. Haar benoeming is daarmee een feit en zij neemt plaats achter de bestuurstafel..

## **12. Wijzigen Huishoudelijk Reglement**

### **13. Beleidsplan o.a. voorstel invoeren “Vrienden van”**

De heer Marchel Chevalking neemt enige zaken hieruit door.

Hij wil met name mevrouw Truus Rottink noemen, die toch maar elke maand zeer zorgvuldig de Eendracht klaar maakt. De vergadering waardeert dit met een applaus.

De website is vernieuwd en wordt bijgehouden door de heer Rinus Luijmes.

De heer Chevalking noemt een paar aardige getallen inzake het bezoek van onze website.

Voorts meldt hij een aantal jeugdzaken voor de jongere en wat oudere jeugd. Dit alles zal in de Eendracht vermeld worden.

Meest concrete voorstel is vraag om instemming over vriendschap.

Door vriendschap aan te gaan komt men ook tot verbondenheid en betrokkenheid met de afdeling. Vriendschap aangaan kan voor een bedrag van 45 euro, hiervan moet 10 euro afgedragen worden aan het hoofdbestuur.

Men krijgt hiervoor abonnement op de Eendracht, een gerichte uitnodiging voor de jubileumdienst in oktober en een vrijzinnig welkomstpakketje.

Om vriendschap in te kunnen voeren moet er een aanpassing worden gedaan in het Huishoudelijk Reglement. In HR wordt gesproken over doneur. Dit moet vriendschap worden.

Dit voorstel wordt aan de vergadering voorgelegd.

Er komen geen vragen of opmerkingen vanuit de vergadering, waarmee dit voorstel is aangenomen..

Ook moet er nog in het HR een aanpassing komen vanwege fusie Aalten-Winterswijk e.o.

Ook hierop volgt een akkoord.

#### **14. Rondvraag**

\*Mevrouw Willy Semmelink: in de krant stond dat de subsidie van de gemeente op de schoolcatechisatie wordt afgeschaft. Hoe zit dit?

De voorzitter zegt dat dit gebeurt vanwege de rijksregeling die is ingevoerd.

Wij krijgen geen subsidie meer, maar docent krijgt rechtstreeks van het rijk betaald. Ook wordt bijscholing betaald.

\*Over 8 april komt een stukje in de Eendracht. Dan komt Dick Ormel een presentatie geven Het gaat om de groep van 18-26 jaar.

Mogelijk naast de Eendracht nog stukje in de Oude IJsselstreek Vizer of jonge mensen persoonlijk benaderen.

\*Tenslotte wenst vanuit de vergadering mevrouw Minke Oonk het bestuur heel veel succes en dat alles door kan gaan zoals de laatste tijd gebeurt.

De voorzitter bedankt voor dit compliment.

#### **15. Sluiting**

De voorzitter vraagt voor alle vrijwilligers binnen de gemeente

graag een applaus. Wij als bestuur kunnen niet zonder en we zijn heel erg blij met deze mensen.

Tenslotte wenst zij een ieder goede reis naar huis en tot ziens zondag bij de dienst. Wel thuis.

Margreet Middelkoop, notuliste

Ina Ter Maat-Tuenter, secretaris

Gerda ten Brinke-Kuiperij, voorzitter

## **Fusie Varsseveld e.o. met Aalten/Winterswijk**

Op 6 april ontvingen wij van notaris mr. P.H.M. Muijsers bericht dat alle formaliteiten op een na met betrekking tot de fusie met Aalten rond zijn.

Op 24 november 2009 tijdens de extra ledenvergadering hebben de leden zich positief uitgesproken over het **voorstel** tot fusie met de afdeling Aalten/Winterswijk.

Voordat de akte kan worden gepasseerd moeten wij formeel de voorgenomen fusie omzetten in een **definitief** besluit tot fusie. Hiervoor is een bijzondere ledenvergadering nodig. De besturen in Varsseveld en Aalten waren niet van deze formaliteit op de hoogte, maar om daar aan te voldoen stellen wij voor deze ledenvergadering te houden op zondag 16 mei 2010 om 11.30 na de kerkdienst tijdens het koffiedrinken in ons verenigingsgebouw De Eendracht. Mochten er op deze ochtend niet voldoende leden aanwezig zijn om een besluit te nemen, dan wordt er een tweede extra ledenvergadering belegd op zondag 30 mei 2010 eveneens om 11.30 uur. Voor beide extra ledenvergaderingen vindt u de uitnodiging en agenda in deze Eendracht, evenals de notulen van de Algemene ledenvergadering van 23 maart 2010.

De definitieve akte dient voor 19 juli 2010 te zijn gepasseerd.

**Uitnodiging voor een bijzondere ledenvergadering op zondag 16 mei 2010 om 11.30 uur in gebouw De Eendracht, Pr. Beatrixstraat te Varsseveld.**

## **AGENDA**

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen alg. ledenvergadering 23 maart 2010 (zie elders in dit blad)
4. Aansluiting afd. Aalten-Winterswijk met afd. Varsseveld
5. Rondvraag
6. Sluiting

**Uitnodiging voor de bijzondere ledenvergadering op zondag 30 mei 2010 om 11.30 in gebouw De Eendracht, Pr. Beatrixstraat te Varsseveld**

## **AGENDA**

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen extra ledenvergadering 16 mei 2010 (worden voorgelezen)
4. Aansluiting afd. Varsseveld enz.
5. Rondvraag
6. Sluiting

### **Van de bestuurstafel.**

In de laatste ledenvergadering is Anita Eeltink als nieuw bestuurslid benoemd. Ina ter Maat heeft, ondanks het feit dat haar bestuursperiode er officieel op zit, aangegeven nog even door te willen gaan. Ina zet dit jaar nog het secretariaat voort, Anita Eeltink is tweede secretaresse en volgt mogelijk mettertijd Ina als secretaresse op.

### **Groot Letter Eendracht**

Graag maken wij u er nog eens op attent dat het mogelijk is maandblad de Eendracht in groot letterdruk te ontvangen. Het kan het lezen van de Eendracht vergemakkelijken. Wilt u een groot letter Eendracht ontvangen, dan kunt u dat melden aan Jan Bussink, 06 389 322 12 of tel. 0315 – 298227.

## **Afscheid**

Zoals u elders in deze Eendracht kunt lezen stopt Hermien Bleumink met haar werk voor onze afdeling. We vinden het jammer dat ze afscheid neemt, maar we hebben haar besluit te respecteren. Het bestuur beraadt zich over invulling van haar werkzaamheden en houdt u middels de Eendracht op de hoogte.

## **Opbrengst extra collecte**

De extra collecte tijdens de dienst op Eerste Paasdag heeft € 216.43 opgebracht.

Het geld wordt besteed aan de jongerenuitwisseling Varsseveld-Roemenie in juli dit jaar.

## **Extra collecte tijdens Pinksteren**

Tijdens de viering van Eerste Pinksterdag wordt een extra collecte gehouden t.b.v. het project voor kinderen in de sloppenwijken van Accra, de hoofdstad van Ghana waarbij Aria den Hartog betrokken is. Hieronder licht zij haar betrokkenheid en het doel van het project toe

Vanaf het begin van mijn vliegend bestaan bij KLM, zo'n 7 jaar geleden, ben ik als vrijwilligster actief geworden bij de stichting Wings of Support.

Wings of Support (WOS) is een initiatief van vliegend personeel van de KLM en Martinair.

Getracht wordt kinderen in landen waar de KLM en Martinair op vliegen, te helpen aan o.a. onderdak en onderwijs.

Tijdens een vlucht naar Accra, Ghana, kwam ik in contact met het WOS project UPCO in de sloppenwijken van Accra.

UPCO staat voor Urban Poor Child Organisation. Een project voor de arme kinderen in de (sloppen)wijk. Deze stichting wordt door WOS ondersteund en zorgt voor kleding, scholing, voorlichting etc. in de

wijk. Vorig jaar is er een gemeenschapshuis gebouwd zodat kinderen een plek hebben om huiswerk te maken en boekjes te lenen. Ook worden hier nu de baby's door de wijkzuster onderzocht en is er voorlichting voor ouders.

Wanneer ik in Accra ben, ga ik altijd langs om weer van alles te brengen. Koffers vol kleding, schoenen, speelgoed, zeepjes, schriftjes, pen- nen, sportspullen en ga zo maar door.

WOS ondersteunt allerlei projecten: kleding maken, het kappersvak leren, sieraden maken, metselen etc. Ze zijn ontstaan om de vaak jonge meisjes en jongens uit de prostitutie te halen en te houden. Doordat ze een opleiding krijgen kunnen ze een zelfstandig bestaan opbouwen.

Op 15 mei ga ik voor twee weken bij UPCO vrijwilligerswerk doen. In een nog armere wijk in het buitengebied willen we het UPCO idee kopiëren. De kinderen in deze wijk worden voor van alles ingezet en krijgen nauwelijks scholing.

Doel is om een begin te maken met het opzetten van klasjes en voorlichting aan ouders. Omdat deze vaak zelf geen onderwijs hebben gehad en van de straat moeten leven, gaan hun kinderen vaak de zelfde toekomst tegemoet.

UPCO wordt geleid door de Gideon Kwaku, zelf ooit straatjongen. Met een team van medewerkers, waaronder veel vrijwilligers heeft hij in 10 jaar de wijk tot een betere leefplaats gemaakt waar nu de meeste kinderen naar school gaan.

Aria den Hartog



## Schooljournaal



Ik ben nu aan het laatste verslag begonnen van het schooljaar 2009-2010. In de maanden mei, juni en juli zal ik in Italië verblijven. De lessen worden dan overgenomen door Peter Samwel. Zo hebben we dat bij de start van het schooljaar afgesproken.

Ik kan terugkijken op een plezierige periode. Ik vind het nog steeds prettig met kinderen te werken. Kijk ik bijvoorbeeld terug op zondag 11 april dan is het een genot met zoveel mensen (jong en ouder) in Westerbork te mogen zijn.

Ik heb nu nog duidelijker gezien wat er zich heeft afgespeeld in de tweede wereldoorlog in Kamp Westerbork. Peter had alles voortreffelijk georganiseerd en vooral door de uitstekende gids is alles nog meer gaan leven. De gids had de gave zeer beeldend te vertellen. Onze fantasie werd zo geprikkeld dat we ‘zagen’ hoe de mensen daar hebben moeten leven.

Na de laatste lessen van deze week zal ik naar het land van Franciscus van Assisi gaan. Hoewel ik daar voornamelijk met volwassenen werk is dat ook weer een tijd waar ik naar uitkijk. Het land en de cultuur zijn er zeer boeiend. Ik wens u allen straks een fijne en zonnige vakantie en tot ziens in augustus.

Jan Sevink

## Café Cult

**Vrijdag 28 mei** is er weer een Café Cult.

Het thema van deze avond is: “Over inspiratie en passie”

U bent allen van harte welkom in de Eendracht aan de Beatrixstraat 1a.

**Aanvang 20.30 uur.**

## Giften

Ontvangen via Peter Samwel 1 x € 10.00 van N.N.

Heel hartelijk dank daarvoor.



## **Van de penningmeester**

Binnen afzienbare tijd zullen de contributienota's aangemaakt worden voor 2010.

Ter verduidelijking geef ik hier nog even weer hoe dit bedrag wordt samengesteld.

Allereerst de contributie € 145.00, daarbij wordt opgeteld het bedrag dat door u is toegezegd aan vrijwillige bijdrage en per gezin wordt een bedrag in rekening gebracht van € 10.00 voor het maandblad "de Eendracht".

Al naar gelang u hebt aangegeven te willen betalen wordt die termijn in rekening gebracht.

Voor onze leden in Dinxperlo geldt nog de overgangsregeling, zoals die bij de fusie is besproken, dus voor hen is het bovenstaande niet van toepassing.

Gerrit Hengeveld, penningmeester.

## **Schrijfactie Amnesty Varsseveld**

In mei wordt er geschreven voor de volgende mensen:

Voor Dhondup Wanchen, een Tibetaanse filmmaker, die tot 6 jaar is veroordeeld voor een kritische documentaire vlak voor de Spelen in 2008.

Gevraagd wordt hem vrij te laten en onderzoek naar de martelingen te doen.

Voor Zayar Thaw, een studentenactivist uit Myanmar, die voor 6 jaar veroordeeld is voor het vormen van een illegale organisatie en het hebben van buitenlands geld.

Gevraagd wordt om onvoorwaardelijke vrijlating.

Voor leden van de vrouwenrechtenorganisatie Wozo uit Zimbabwe, die gearresteerd werden tijdens een vreedzame demonstratie in 2003.

Gevraagd wordt de rechten van de Woza-leden te respecteren en hen vrij te laten.

De Wit-Russische activist Igor Koktysh is vrijgelaten!

Op 10 december gaf het Europeesche Hof voor de rechten van de Mens aan dat hij niet uitgeleverd mocht worden aan Wit-Rusland omdat er kans was op oneerlijke berechting en een ter dood veroordeling.

Hij heeft in de Oekraïne asiel aangevraagd.

Inlichtingen over het schrijven bij Dela Rutgers, tel. 243077.

## **Spreuk van de maand**

*De verschillen die we tussen de mensen waarnemen,  
zijn slechts sluiers  
die hun gelijkheid bedekken*

*(Scheurkalender Boeddhistische wijsheden)*

## **Oproep**

**Wil degene die zondag 25 april na de Kerkdienst een verkeerde jas heeft meegenomen contact opnemen met de gedupeerde en even het telefoonnummer 0314-631266 bellen?**



## Namen en adressen / Colofon



- Voorgangers:** Dhr. P.W.M. Samwel, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld (0315) 24 20 80 of (06) 403 598 38, p.samwel@kpnplanet.nl.
- Wijk Dinxperlo:** Mevr. H. Bleumink, Spoorstraat 2, 6971 CA Brummen. (0575) 56 27 46 of (06) 558 706 10, hermien.bleumink@solcon.nl.
- Administratie:** N.P.B. afd. Varsseveld e.o., Postbus 42, 7050 AA Varsseveld
- Website:** www.vrijzinnigenvarsseveld.nl **E-mail-adres:** info@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Beheer kerk en verenigingszalen:**  
Dhr. B.H. Kraan, Zelhemsseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85.
- Verenigingszaal:** “De Eendracht”, Beatrixstraat 1<sup>a</sup>, Varsseveld, (0315) 24 45 37.
- Voorzitter:** Mevr. G. ten Brinke-Kuiperij, Koningin Emmastraat 5, 7051 AM Varsseveld, (0315) 24 12 53, brinkekuiperij@chello.nl
- Secretaris:** Mevr. I. ter Maat-Tuenter, Gunjansdijk 2, 7051 GP Varsseveld, (0315) 24 17 02, termaatenco@hetnet.nl
- Penningmeester/administrateur:** Dhr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld, g.j.hengeveld@chello.nl
- Bankrekening:** Rabobank 36.48.54.553, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld.
- Vrouwenclub:** Mevr. M. Jansen-Zeeplat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18.
- 60+ Club:** Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld, (0315) 24 40 49.
- Jeugdclub:** Marjan Hengeveld, h.m.hengeveld@zonnet.nl
- Werkgroep PR:** Marjan Hengeveld, Henk Beunk (0314) 63 20 61, Arjen Dijkstra (0315) 29 80 91, Aria den Hartog (0315) 24 20 80.
- Verzorging “Eendracht”:** Mevr. H.G. Rottink, (0315) 24 12 43, h.rottink@upcmail.nl
- Verzendklaar maken:**  
Mevr. A.B. Navis-Naves, Mevr. D. ten Brinke-Rougoor, Mevr. J.E. Sturris-Heijink, Mevr. M. Ankersmit-Vriezen en Mevr. I. Janssen-van Braak.
- Kopij adressen en redactie:**  
Henk Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@planet.nl,  
Marchel Chevalking, Louise de Colignystraat 17, 7001 GD Doetinchem, mchevalking@solcon.nl.
- Leiding zondagsschool:**  
Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, familie.wolsink@wanadoo.nl  
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 61 75 42 / 61 70 63.
- NPB-Koor secretariaat:** Mevr. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90.
- Autodienst Varsseveld :** zie: Secretaris
- Autodienst Dinxperlo :** Mevr. Dien Bruyns, tel. 0315-653008

mei 2010



- Zondag 2 mei 10.00 u. Geen dienst
- Dinsdag 4 mei 18.30 u. Herdenking van allen, voor allen - Oecum. bezinningsdienst - *Laurentiuskerk*  
Thema: “Vrijheid wereldwijd”  
Voorganger: ds. Kor Datema**
- Zondag 9 mei 10.00 u. Varsseveld geen dienst  
10.00 u. Aalten - Themadienst met nabespreking  
Voorganger Mevr. Hermien Bleumink
- Donderdag 13 mei 9.00 u. Hemelvaartsdag - Dauwtrapwandeling o.l.v. dhr. Peter Samwel bij de fam. Gesink, Stubbelderweg 2 in Varsseveld  
Na afloop: Broodjes, koffie en thee**
- Zondag 16 mei 10.00 u. Zondagsschoolviering o.l.v. Madelon Ankersmit-Vriezen en Erna Wolsink-Semmelink  
Na afloop koffie en thee
- Zondag 23 mei 10.00 u. Pinksteren  
Voorganger dhr. Peter Samwel - Thema: “De zeven gaven van de Heilige Geest”
- Zondag 23 mei 10.00 u. Aalten Voorganger dhr. G.J. Timmer**
- Zondag 30 mei 10.00 u. Voorganger: dhr. Peter Samwel  
Thema: “de ziel voeden”  
Na afloop koffie en thee
- Zondag 6 juni 8.30 u. Ontbijten en  
9.30 u. Oecumenische dienst in de Keurhorsterkerk  
Voorgangers: Mevr. Mieke v. Leeuwen (PKN)  
en dhr. Peter Samwel (NPB)