

65^{ste} Jaargang

No. 464

Mei 1999

OOG IN OOG

Een Nederlandse politicus, die vorige week terugkeerde van een werkbezoek aan de vluchtelingenkampen met Kosovaren in Macedonië en Albanië zei in een radio-interview: “Ik heb al zo vaak, evenals iedereen, op de televisie ellendige beelden gezien van ont-heemden, maar werkelijk 'oog in oog' staan met deze slachtoffers heeft een diepe indruk op mij gemaakt. Als je in de ogen kijkt van die mensen, dan gaat er veel door je heen. En als je dan ook nog de verhalen hoort over de wreedheden tijdens die etnische zuiveringen dan vraag je je af: 'hoe kan men, in koelen bloede terwijl men als mens tegenover mens staat, elkaar dit soort van gruwelijkheden aandoen. Broedervolken nota bene, die elkaars taal perfect verstaan“.



Toch is er eigenlijk niets nieuws onder de zon. De schrijver van Genesis wist het immers al: broeders kunnen elkaar naar het leven staan. Kaïn en Abel, de twee kinderen van Adam en Eva, brengen volgens het verhaal, op een gegeven moment een dankoffer aan hun Schepper. Kaïn, de oudste begint en Abel, de zwakke, de jongste, volgt hem na. En zo hoort het ook; goed voorbeeld doet goed volgen. Maar dan gebeurt het: er staat geschreven dat God op het offer van Abel achtsloeg en op dat van Kaïn niet. Zoals zo vaak in de bijbel te

lezen valt, kijkt God naar het zwakke, het geringe in plaats van naar het vanzelfsprekende; machtige. En Kaïn? Kaïn kan meekijken. Maar dat doet hij niet, hij wordt woest! Heeft hij niet de oudste rechten?

Hij ziet zijn eerstgeboorterecht als een voorrecht en niet als een verantwoordelijkheid voor de jongere. Integendeel, hij wordt toornig en zijn gelaat betreft. Letterlijk staat er dat hij zijn gezicht laat vallen.

Diegene die haar of zijn gezicht laat vallen, kan een ander niet meer in de ogen kijken. En wanneer dat gebeurt, dan zijn de mensen geen mensen meer maar lastige dingen die je gemakkelijk op kunt ruimen: één druk op de knop of aan de trekker en weg zijn die obstakels; één handtekening en je bent van al die lastige vluchtelingen af en ze worden overgeheveld naar een ander land. Ben ik mijns broeders hoeder?

God smeekt Kaïn bijna om mee te blijven kijken, maar hij weigert. Hij slaat het obstakel uit de weg. Toch, ondanks deze broedermoord, blijft de God van het verhaal Kaïn wél aankijken. Hij krijgt een teken dat hij niet prijs zal worden gegeven aan geweld. Israëls God wil een escalatie van geweld tegengaan. Of blijft die God hopen, dat ook Kaïn het nog kunnen leren om hun aangezicht op te heffen en in anderen de zuster of de broeder te zien in wier ogen staat geschreven: dood mij niet!

Ds A.M.J. Meijer

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken:

Op 9 april 1999 overleed op 63-jarige leeftijd mevrouw

Hetty Hermina Klein Willink-Stoltenborg.

Hetty had een onbezorgde jeugd, dankzij haar gezellige en zorgzame ouders, die haar in staat stelden de toenmalige Mulo te volgen en met een einddiploma af te ronden. De aldaar opgedane kennis en vaardigheid kwam goed van pas, toen na haar huwelijk met Dolf zij na enige tijd, samen besloten de Rijwielzaak van Mw Wisselink in Westen-

dorp over te nemen. Daar kwamen nogal wat administratieve werkzaamheden aan te pas en die waren bij Hetty in goede handen. Deze onderneming was een hele stap, om daar met niet al te veel eigen middelen mee te beginnen, maar ze stonden er beiden met hart en ziel achter en waren bereid er dag en nacht samen voor te knokken. Naast de reeds genoemde administratieve werkzaamheden rustten op Hetty's schouders ook de huishoudelijke taken en de zorg voor man en dochter Liny en Zoon Richard, maar ook nog de winkelverkoop en de benzine-pomp die langer open was dan enige andere pomp in de wijde omtrek. Voor iedereen had Hetty een open oor en een opgewekt woord. Zij was nu eenmaal een meelevende vrouw. En dan waren er nog de honden. Dobbermannen. Mede dankzij Hetty's zorg en aandacht werden ze tot vijfmaal toe definitief Nederlands kampioen.

Naar de huidige maatstaven was Hetty's leven te kort, maar het was intens en waardevol. Wij hadden haar allen graag gegund dat zij langer de vruchten van haar grote inzet zou hebben mogen plukken. Het is haar niet vergund geweest, maar zij heeft gelukkig wel mogen zien, dat al haar werk; liefde en aandacht niet voor niets is geweest. Samen met haar man heeft zij iets moois opgebouwd; in materiële en immateriële zin. Zij was daar dankbaar voor. Een dankbaarheid die haar door die moeilijke laatste jaren heeft heengedragen en waaruit zij het onontkoombare eerlijk onder ogen heeft durven zien.

Wij wensen de heer Klein Willink, Liny, Richard, Henk, Hilde en haar geliefde kleinkinderen veel kracht en sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand opgenomen, maar zijn thans weer thuis: Mw G.T. Tolkamp-Reimes, Mw J. Dimmendaal-Kerkhof en Mw G.C. Gerritsen-Beerink. Thans verblijven nog aldaar: Hr G.J. Rexwinkel; Mw G.H. Wossink-Jansen, Mw D.J. Wolsink-Geesink en Hr B. Naves. In het Kon. Beatrix te Winterswijk was opgenomen Hr G.J. Bruggink, maar

ook hij is weer thuis.

In de "Ooiman" verblijft nog, voor langduriger verpleging (maar 's woensdags en 's zondags mag zij naar huis) Mw G.W.H. Wielheesen-Kuiperij en in St. Antonia: Hr. H.J. Vriezen, die afgelopen maand tachtig werd en aldaar een serenade van 'Westendorps Fanfare' kreeg aangeboden, Hr G. Kranen; Hr E Veldhorst en Hr H.J. Arentsen. Mw J.H. Langelaar-Wisselink die daar nog voor revalidatie was opgenomen is inmiddels weer thuis.

VERANTWOORDING GIFTEN

Deze maand mocht ik van de heer L.W.R. *f* 500,--; van Mw G. F-G *f* 20,-- ; Mw NN *f* 100,--, en van Mw A. S-C *f* 25,-- in ontvangst nemen. Al deze schenkers hartelijk dank.

ANJERFONDS

Van het Anjerfonds ontvingen we een bijdrage van *f* 1500,- voor ons boek "Eendrachtig en Vrij, of de Varsseveldse paradox", geschreven door Mw. M.H. Meijer-Paumen.

WIJ MOCHTEN AFGELOPEN MAAND GELUKWENSEN:

De heer en mevrouw E & B.G. Veldhorst-Heezen, die 23 maart j.l. 60 jaar getrouwd waren. Zij vierden dit in besloten kring.

DEZE MAAND MOGEN WIJ GELUKWENSEN:

De heer E.H.W. Gussinklo en mevrouw J.H. Gussinklo-Heusinkveld (Stubbelderweg 7, Westendorp) die op 4 mei 55 jaar getrouwd zijn. Zij vierden dit op zaterdag 8 mei met een receptie in zaal 'de Vos' van 15.00 - 17.30 uur.

TOEGETREDEN TOT ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP

Mevrouw J.W. Lammers, Merelstraat 6 Varsseveld en mevrouw V. Niks-van Oosten en de heer A.A. Kroef, de Vloglanden 36, Varsseveld. Wij heten hen van harte welkom in onze geloofsgemeenschap.

UITWISSELING HOLLINGSTEDT

Al enkele malen is er een vooraankondiging verschenen met de data waarop onze gasten uit Hollingstedt zullen aankomen en vertrekken. Voor de goede orde herhaal ik dit nog maar eens met de dringende oproep u op te geven als gastgezin. Gezien het grote succes van vorig jaar mogen we beslist op een grote afvaardiging uit Hollingstedt rekenen. Neemt u hiertoe met mij of met Janny Nijhof-Weggelaar (0315) 242059 contact op.

Aan deze uitwisseling zijn kosten verbonden. Bijvoorbeeld voor het maken van excursies en de organisatie in het algemeen. Mocht u niet in staat zijn voor enkele dagen een logé in huis te nemen, dan kunt u deze waardevolle activiteit steunen door iets over te maken op de bankrekening van het “Ds P.H. van Lent-fonds“:
Rabo 36.48.20.167.0. - Warm aanbevolen.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Dit keer noem ik maar liever geen namen. Op een van de drie scholen waar ik les geef waren we afgelopen maand bijna klaar met het behandelen van vier gelijkenissen. Ik heb deze op video en nadat de jongelui deze bekeken hebben, moeten ze op werkbladen allerlei opdrachten uitvoeren in de geest van de bewuste gelijkenis. Omdat Jezus bijna al zijn gelijkenissen gebruikt om de mensen duidelijk te maken wat hij onder het begrip 'Koninkrijk der hemelen' verstaat, luidde de laatste vraag op het werkblad: “Geef eens een voorbeeld van het 'Koninkrijk der Hemelen“. Een moeilijke opgave. Veel theologen slagen daar nauwelijks in. Daarom besloot ik ze een beetje op weg te helpen en vertelde hun dat het 'Koninkrijk der Hemelen' niet

alleen in het hiernamaals was, maar ook op aarde en in dit leven kan worden ervaren. (een vorm van bewustzijnstoestand, maar zo zei ik het ze natuurlijk niet) Ik besloot met de woorden: “Dus als je vrede hebt met alle mensen om je heen en je je gelukkig en vrij voelt, dan ben je een beetje in dat 'Koninkrijk der Hemelen'. Dus, beschrijf nu maar eens een moment dat je je zo voelde. Ze moesten diep na denken, maar de meesten wisten zich toch wel iets te herinneren. Ik liep door de klas en bekeek de antwoorden. R. was al snel klaar en trots liet hij zijn antwoord aan mij zien. Er stond: “Het 'Koninkrijk der Hemelen' was voor mij toen juffrouw X was opgedonderd“.

Tijdens een uitzending op Radio 5 hoorde ik nog een leuk voorval dat ik u ook niet wil onthouden. Een moeder had haar zoontje het verhaal van Jezus' Hemelvaart voorgelezen en liet hem daarna nog de bijbehorende plaat uit de kinderbijbel zien. De jongeman was er enthousiast over en riep: “Moet je zien, hij gaat als een raket omhoog!”

OPROEP AAN DE OUDERS VAN KINDEREN DIE OP DE OPENBARE BASISCHOOL ZITTEN.

Binnenkort zal uw zoon of dochter een invulformulier mee naar huis brengen, waarin u uw voorkeur voor godsdienstonderwijs kunt vermelden. Beleefd verzoek ik u hieraan aandacht te besteden, zodat ik hopelijk volgend jaar uw zoon of dochter (weer) in een van de groepjes mag begroeten.

EEN KORTE TERUGBLIK

Het was verheugend dat zowel het “Heilig avondmaal” als de Paasdienst zeer goed bezocht werden. Het koor zong op Paasmorgen weer prachtig. Verrassend was de solozang die door twee dames heel goed werd uitgevoerd.

Het reisje van de zondagsschool dat 25 april j.l. naar Xanten ging, was weer een groot succes. Een Nederlands sprekende gids vertelde de kinderen over het leven in de Romeinse tijd en na afloop van het

informatieve gedeelte genoten de kinderen op eigen gelegenheid van alle andere attracties.

Na afloop werd er in de Eendracht nog getrakteerd op patat-frites met een frikadel en ook dat ging er in als koek. Aangezien ik wegens omstandigheden dit keer zelf niet meekon, zal er in de Eendracht van juni een uitgebreider verslag van deze dag staan dat geschreven zal worden door Susan Offenbergh, Mariëlle Veerbeek en Hilde Beunk.

60+ CLUB

13 april 14.30 uur Ds van Lent

“Oude liefde roest niet” zou van toepassing kunnen zijn op de belangstelling voor deze bijeenkomst waarin Ds. van Lent zijn levensloop met achtergronden aan een flinke club 60-plussers kwam vertellen. Nu 72 jaar, maar nog steeds een zoekende mens gebleven en dit vertaald in het volgende gedicht:

“Misschien moet ik wel met een onvervuld verlangen verder.
Nu komt het mij vaak voor dat ik midden in een doolhof sta
Waar mij geen zicht op uitkomst is gegeven
Ik kan geen weg terug en weet niet waarheen ik ga.”

Geboren in het orthodoxe Vlaardingen had hij al vanaf zijn jeugd een religieuze belangstelling. Ouders randkerkelijk en een vijf jaar oudere, zeer begaafde broer, die zijn beste vriend en raadgever was. Na het L.O. werd de M.U.L.O bezocht. Oorspronkelijk wilde hij godsdienstleraar worden, maar naderhand werd dat omgeturnd naar predikant en dus het gymnasium alfa gevolgd.

In Vlaardingen boeide hem vooral: het lidmaatschap van de V.C.J.C. en het lidmaatschap van de wandelclub. Binnen beide verenigingen waren er vele discussies, wat een scherpere geest ontwikkelde. In de wandelclub was het begin van verzet tegen de Duitse bezetting. Naderhand werd de club verboden en enkele leiders gearresteerd en later gefusilleerd als enigen van de 18 doden. De vervolgopleiding vond ook plaats op het seminarium van de Remonstrantse Broederschap had de naam van paraplukerk, exclusief, wat zich uitte in het

algemeen dat men op bijeenkomsten “goed” gekleed moest gaan.

Tijdens de studietijd was het een sober leven. De ouders deden veel en ontzegden zich veel om hun zoons te kunnen laten studeren en de zoons vonden het vanzelfsprekend om zich bij die leefwijze aan te passen. De student Pelgrom van Lent had een brede belangstelling. Naast de theologische studie behoorden pastorale psychologie, kunstgeschiedenis en kerkgeschiedenis tot zijn aandachtsgebied. Hij is met goed resultaat afgestudeerd, met de 5 in plaats van 35 studenten.

De eerste gemeente waar hij als predikant functioneerde was Nieuwkoop en Zwammerdam. In verband met een treurige ervaring binnen de eigen familiekring was het dopen een emotioneel gebeuren. Steeds werd dan weer opnieuw duidelijk dat een gezonde baby geen vanzelfsprekende zaak is maar een groot voorrecht voor de ouders om ook dankbaar voor te zijn. Binnen drie jaar kwam er een beroep vanuit Gouda en Schoonhoven. Gedurende de jaren in Gouda werd ook Bijbelse oriëntatie gedaan in een synagoge.

De liturgische benadering van de Bijbel sprak hem zeer aan. De Bijbel heeft een veel diepere betekenis dan veel mensen vaak denken. Na de Goudse periode werd het werkterrein verlegd naar de Evangelische Kirche in T?. Dit was een Remonstrantse Vluchtelingen gemeente. De Duitse taal moest opnieuw eigen gemaakt worden om in het Duits te kunnen spreken. In verband met de taalproblemen kwamen er over en weer leuke voorvallen voor.

Waarom terug naar Nederland? De scholingsmogelijkheden en de toekomst voor de kinderen hebben hier de doorslag gegeven. Terug in Nederland werd hij de eerste predikant in Flevoland, waarna de N.P.B. in Varsseveld volgde. Een aantal uitspraken en eigenschappen van Ds. van Lent: “Er zit iets in het kleine wat van betekenis is voor het grote”, “Een mens zou zichzelf een dienst kunnen bewijzen wanneer ze meer aandacht zou hebben voor het kleine”. Aversie van alle

journalistiek. De pers (media) geeft vaak onvoldoende en onvolledige voorlichting. Aversie voor niet te verantwoorden experimenten. Nooit lid geweest van een politieke partij. Kerk en politiek gescheiden houden. De mens neemt een eigen plaats in, in de schepping en draagt daarvoor een grote verantwoordelijkheid. We moeten zuinig zijn op ons geestelijk erfgoed.

Hij vindt zichzelf: naïef ingesteld, secundair ingesteld, eerst nadenken met anderen, maar ook voor anderen, bewust dat hij maar over enkele talenten beschikt (bescheidenheid zelve).

Tot slot ter overdenking: “Wat over ons komt zet ons zeker tot het denken, hoe verder? Schijnt achter de wolken toch de zon? Ja, zolang een mens liefde en aandacht vermag te schenken. Ligt zijn gevolg in de lijn van hetgeen hij eens begon”.

Aan het slot bedankte Jannie Ds. van Lent voor zijn interessante en gevoelvol betoog, en onder aanbieding van een attentie werd dit met een hartelijk applaus onderstreept.

BIJ DE DIENSTEN

Tijdens de dienst op 2 mei in 'Den Es wil ik even stil staan bij het 'omgaan met schuld'. Ieder mens doet in zijn leven dingen tegenover anderen waar hij achteraf spijt van heeft. Een leven zonder dergelijke vergissingen is ondenkbaar. Hoe gaan we daarmee om?

Op zondag 9 mei is er een dienst voor jong en oud. Tevens is het een doopdienst. Alle gegevens hierover treft u aan in het kerkdienstrooster op de achterzijde van deze 'Eendracht' Heel in het kort zal ik in ook voor kinderen begrijpelijke taal ingaan op de gedachte dat wij mensen bij elkaar horen omdat wij allen verbonden zijn door de Geest. Daarom ook zal de collecte van deze dienst grotendeels ten goede komen aan de 'Stichting Zwerfkinderen Brazilië'.

Zondag 16 mei is er geen dienst in onze kerk, maar komen we met z'n allen bijeen in de Grote- of Laurentiuskerk voor een kerkdienst in

het kader van 'Varsseveld Buitengewoon' en de komst van de honderden buitenlandse dansers en zangers. Ook ondergetekende verleent aan deze dienst zijn medewerking. In een overdenking van circa vijf minuten wil ik ingaan op het thema van de verbroedering der volken. Zie voor nadere informatie, de achterpagina en een publicatie van het OWV elders in deze editie.

Zondag 23 mei is het Pinksteren, de verjaardag van de kerk van Christus en dat mogen wij vieren ook! Irma ten Brinke (sopraan) en Ben Groenewold (gitaar) luisteren deze dienst op met enkele toepasselijke liederen. Tijdens de overdenking wil ik het er met u over hebben dat we niet alles op eigen kracht hoeven te doen, maar dat wij een beroep mogen doen op de 'Heilige Geest', om ons door de diepten van het bestaan heen te tillen of anderen tot steun te zijn.



Zondag 30 mei staat de overdenking een beetje in het verlengde van die van 2 mei. Met u wil ik nog even wat verder denken over die regel in het 'Onze Vader': 'En vergeef ons onze schulden'. Wie ooit tot het besef is gekomen dat zijn schulden zijn uitgewist, rust op hem of haar de taak om met een hart vol zachte krachten zijn leven verder te voltooien.

DE BEZINNINGSMBIJEENKOMST

Op dinsdag 4 mei, aanvang 18.30 uur de Grote- of Laurentiuskerk, voorafgaande aan de stille tocht langs de oorlogsgraven op het kerkhof naar het herdenkingsmonument.

Deze dienst is met opzet zeer laag-kerkelijk gehouden om ook buitenkerkelijken in de gelegenheid te stellen deze bijeenkomst bij te wonen. Elders in deze editie treft u hierover nadere bijzonderheden. Zie ook het kerkdienstrooster op de achterpagina. Deze samenkomst vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Oecumenische Werkgroep Varsseveld. De opbrengst van de collecte zal ten goede komen



van de 'Oorlogsgraven-stichting'. Uw aanwezigheid wordt ten eerste op prijs gesteld.

OPROEP

Els Kraan-Derks en Caroline Gesink-Lub hebben, op zeer aanvaardbare gronden, de wens te kennen gegeven met hun werkzaamheden voor de zondagsschool te stoppen. Wij zoeken nu naar opvolgers/sters voor dit prachtige en fijne werk.

Aanmeldingen bij een van de dames van de zondagsschool of bij ondergetekende. Zie colofon.

TENSLOTTE,

Ik herinner me nog, toen ik negen jaar geleden voor het eerst de gezichten van Tudjman (de toenmalige president van Kroatië) en Milošević zag, schrok ik van de ijsskoude ogen van deze baasjes. Daarbij moest ik denken aan een spreekwoord dat mij wel meer in mijn leven voor bepaalde personen gewaarschuwd heeft en dat als volgt luidt: "Wacht u voor hen die niet kunnen lachen, zij zullen u doen huilen". De beiden heren hebben mij op dit punt niet teleurgesteld. Met een hartelijke groet aan u allen,

A.M.J. Meijer

OVERIGE ACTIVITEITEN BINNEN DE AFDELING IN DE MAAND MEI

VARSSEVELD BUITENGEWOON

De kerk is er ook bij!

Openstelling- en bezichtiging van de Grote- of Laurentiuskerk op 15 en 16 mei, van 12.00 t/m 18.00 uur gelijktijdig met het gebeuren van "Varsseveld Buitengewoon". Tijdens deze dagen is er een foto-

expositie over “Oud Varsseveld” van dhr. G. Bruil. Het Bijbelgenootschap is ook aanwezig met als thema “de Tabernakel”, ook kunt u zien wat er zoal te koop is.

Zaterdagmiddag geeft het zangkoor Encore een concert onder leiding van Gert te Lindert met medewerking van organist Bert Vinke, aansluitend orgelbespeling, aanvang 14.30 uur.

Zondagmorgen is er een oecumenische kerkdienst aanvang 10.00 uur, waarin zullen voorgaan Ds. G. Wessels, Ds. A.M.J. Meijer, pastor van de Munckhof, met medewerking van een mannenkoor uit Frankrijk en organist Gert de Boer.

Zondagmiddag geeft het Chr. Gemengde zangvereniging “Gloria in Excelsis Deo” van de Heelweg een concert onder leiding van Gert te Lindert, met medewerking van organist Bert Vinke, aansluitend orgelbespeling, aanvang 14.00 uur.

Door de liturgische bloemschikgroep is de kerk met enkele bloemstukken versierd. Ook de werkgroep ZWO werkt hieraan mee maar wel met een stand in de Borch.

DE VRIJE GESPREKSKRING

komt deze maand nog bijeen op woensdag 19 mei. Thema van de avond is 'Is ook de duivel, of het duivelse, onderdeel van Gods plan?' Plaats: Bestuurskamer, hoofdingang van de kerk aanvang 20.00 uur. Iedereen die een goed en open gesprek wil, is van harte welkom.

BERICHTEN VAN DE VROUWENCLUBS

Op donderdagavond 6 mei om 20.00 uur sluit Vrouwenclub II het seizoen af met een diner.

VOORAANKONDIGING

Gemeenteavond, dinsdag 16 november 1999. 't Buurtschap uit Sin-

deren speelt dan het blijspel: "De zwarte Hannibal". Het belooft een geweldige avond te worden. Dus noteer alvast deze datum.

ACTIVITEITEN BIJ DE AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN

De kerken van de ons omringende afdelingen bevinden zich op de navolgende adressen: afd. Aalten: Prinsenstraat 27, afd. Dinxperlo: Wilhelminastraat 13, afd. Zelhem: Piersonstraat 4. Woensdag 27 mei is er een koffiemorgen, aanvang 10.00 uur.

KRONIEK VAN DE PASTORIE

Tijdens de rit naar Hollingstedt in verband met de jaarlijkse uitwisseling, vorig jaar juli, had ik drie passagiers in mijn wagen. Imre Tannemaat, Martijn Wossink en Ivo Groot Wassink. De heren gedroegen zich voorbeeldig. Imre die naast mij zat, hielp mij bij het kaartlezen, hij adviseerde Martijn en Ivo met het spelen van hun computerspeltjes en maakte onderkoelde opmerkingen, iets waar hij patent op heeft. De andere twee waren druk met hun computerspeltjes. Ivo keek echter zo nu en dan wel eens uit het autoraam en gaf deskundig agrarisch commentaar op het voorbijglijdende landschap en de zich daarin bevindende koeien. Ook gaf hij zo nu en dan blijk al het een en ander van de Duitse taal te hebben opgepikt van de televisie. Lang niet gek voor een jongen van elf. We waren Hamburg al gepasseerd en niet ver van onze tweede stopplaats, toen Ivo opmerkte: "Dominee, uw vrouw zou toch ook mee gaan, maar ik heb haar helemaal niet gezien!"



"Dat heb je goed opgemerkt Ivo", zei ik en vervolgde, "Zij is gisteren al naar Hollingstedt vertrokken met een aantal schilderijen".

Nog voor dat ik mijn toelichting daarop kon geven en kon vertellen dat deze schilderijen bestemd waren voor een tentoonstelling in verband met het 25-jarig jubileum van de uitwisseling Varsseveld/

Hollingstedt, zei hij: "Oh, dat is zeker om jullie logeerkamer wat op te vrolijken!"

A.M.J. Meijer

CADEAUS WAAR U EER MEE BEHAALT



Het boek over 125 jaar vrijzinnig geloofsleven in Varsseveld en het theelepeltje met een afbeelding van ons kerkje.

Boek: f 29,50

Lepeltje: f 12,50

De baten van de verkoop komen ten goede aan het jubileumfonds van onze kerk. Boek en lepeltje zijn verkrijgbaar bij Mw. Dinie ten Brinke-Rougoor, Kon. Julianalaan 7, 7051 AL Varsseveld, ☎ (0315) 26 22 66 of na afloop van de kerkdienst in de bestuurskamer. U

kunt het boek of lepeltje ook bestellen door overmaking

van resp. f 29,50 of f 12,50 (of een veelvoud daarvan indien u meerdere boeken of lepeltjes wenst) op rek. nr. 36.48.88.199 van de Rabobank te Varsseveld o.v.v. "Jubileum-fonds 125 jaar NPB Varsseveld" t.n.v. Hr. B. ten Brinke,



BELANGRIJK OM TE WETEN - COLOFON

Voorganger: Ds A.M.J. Meijer. Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld, ☎ (0315) 24 20 80, GSM: 06-54 76 03 96, fax: (0315) 24 47 30. Secretariaat: N.P.B. Varsseveld, Mw. D.J.H. ten Brinke-Vrieze, Burg. Fabiusstraat 8, 7051 BK, Varsseveld, ☎ (0315) 24 23 68. Beheer kerk en verenigingszalen: H. en N. Schuurman, O. Noorderbroekweg 2, 7051 GK Varsseveld, ☎ (0315) 29 83 81. Verenigingszaal: "de Eendracht" Beatrixstraat 1a, ☎ (0315) 24 45 37. Administrateur: Hr. G.J. Breukelaar, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg, ☎ (0315) 24 14 08. Gironummer: N.P.B. Varsseveld 846569. Bankrekeningen: Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265 Beide staan t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap NPB, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg. Vrouwenclubs: Voor I: Mw. D. Vriezen-Heusinkveld, Giezenveld 10, ☎ (0315) 24 14 75. Voor II: Mw. A. Wisselink-Jansen, Harterinkdijk 13, ☎ (0315) 61 73 82. Verzorging "Eendracht": Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp, na 18.00 uur: ☎ (0315) 29 85 59, fax: (001) 707 897 84 92 of e-mail: digirini@xs4all.nl Verzendklaarmaken: Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN, Westendorp, ☎ (0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake; Hr. G.H. Schepers. Kopij adressen en redactie: Rinus Luijmes, Ds A.M.J. Meijer (zie elders in deze colofon), Mw. G. ten Brinke-Kuiperij, Kon. Emmastraat 5, 7051 AM Varsseveld ☎ (0315) 24 12 53, Mw. A. Gussinklo-Siebers, Landstraat 34, 7135 KH Harreveld ☎ (0315) 24 14 40 of fax: (0315) 24 26 43 en Mw. W.E. Teerink-Radstake, Valkenhof 57, 7051 XC Varsseveld, ☎ (0315) 24 25 37. Leiding zondagschool: Erna Wolsink-Semmelink, ☎ (0315) 29 87 18 en Engelen Veerbeek-te Vruchte ☎ (0315) 29 86 87. NPB-Koor secretariaat: Mw. J.G. Boezel-van Dam ☎ (0315) 24 18 90. Organist: Hr. G.W. Gussinklo, Polstraat 10a, 7121 DH Aalten ☎ (0543) 47 17 04. Autodienst: Mw. B. Chevalking-Wennink ☎ (0315) 29 82 23 of Mw. H.E. de Roo-Berkhoff ☎ (0315) 24 14 87. Cassetdienst: Hr. B. Kraan ☎ (0315) 24 18 85.

Aan de lezers van de Eendracht die nog geen lid van onze geloofsgemeenschap zijn:

Geachte lezer, het doet ons genoegen dat u belang stelt in wat er in onze geloofsgemeenschap omgaat en kennis neemt van onze wijze van geloven. Mocht het zo zijn dat u weleens wat meer van ons zou willen weten, vul dan onderstaande bon in en stuur deze gefrankeerd naar: "Vrijz. geloofsgemeenschap" NPB, p/a Doetinchemseweg 7, 7051 AA, Varsseveld. Geheel vrijblijvend ontvangt u dan een korte overzichtelijke brochure.



Stuur mij geheel vrijblijvend informatie over de geloofsgemeenschap NPB
Varsseveld.

Naam: _____

Adres: _____

- Zondag 2 mei 9.45 uur: NPB dienst in den Es, ds. A.M.J. Meijer, thema "Omgaan met schuld", bij 1 Kron. 21:1-17. Wel zondagsschool in de Eendracht aanvang 10.00 uur.
- Dinsdag 4 mei 18.30 uur: Bezinnings-samenkomst in de Grote- of Laurentiuskerk voorafgaand aan de stille tocht m.m.v. het koor 'Emmanuel' voordracht van Mw Satter-Dutler.
- Zondag 9 mei 10.00 uur: ds A.M.J. Meijer, Doop- en kinderdienst voor jong en oud, thema: "Kinderen van een Vader en Moeder", bij Handelingen 2. Wij mogen dopen Tara Bruggink, dochter van Richard en Annet Bruggink-Sellink. Afsluiting van het zondagsschooljaar. Diplomautreiking aan de Ivo Groot Wassink en Mark Ooijman die wegens het bereiken van de 12-jarige leeftijd de zondagsschool gaan verlaten en afscheid van Els Kraan-Derks en Caroline Gesink-Lub die na jaren van inzet het zondagsschoolteam gaan verlaten. Na afloop is er koffie en limonade in de Eendracht.
- Vrijdag 14 mei 16.30 uur: weeksluiting in de Bettekamp door ds A.M.J. Meijer.
- Zondag 16 mei 10.00 uur: Oecumenische dienst in de Grote- of Laurentiuskerk in het kader van 'Varsseveld Buitengewoon' en het 50-jarig jubileum van de klompdansers m.m.v. Ds G. Wessels en Ds A.M.J. Meijer en een groot aantal afgevaardigden van de buitenlandse dansgroepen o.a. een koor uit Frankrijk. Zie voor nadere bijzonderheden de plaatselijke pers.
- Zondag 23 mei 10.00 uur: PINKSTERDIENST, ds A.M.J. Meijer, thema: "Volle bak", bij Matth. 12:43-45. Aan deze dienst verlenen hun medewerking: Irma ten Brinke, sopraan en Ben Groenewold, gitaar.
- Zondag 30 mei 10.00 uur: ds A.M.J. Meijer, thema: "Vergeven als levenskans", bij Matth. 18:21-32
- Zondag 6 juni Geen dienst, wel vrijzinnige dienst in Aalten. Mw J. van der Wijk-Janmaat.