

70^{ste} Jaargang

No. 517

Maart 2004

IN DIT NUMMER O.A.:

Tarievenlijst trouw en rouw

pag. 9

Musici gevraagd...

pag. 13

In gesprek met Dia Kleinnibbelink:

pag. 14

... over de positieve levenshouding



**EN ZIJ LEEFDEN NOG LANG
EN GELUKKIG**

Zo eindigen veel sprookjes. We maken met die slotzin zo nu en dan wel eens grapjes en denken in de regel daarbij: “ja, in sprookjes gaat dat zo, maar in het werkelijke leven gaat dat lang niet altijd op”. In deze zakelijke wereld geloven wij toch immers niet meer in sprookjes. Maar is dat een reden om er geen aandacht meer aan te besteden?

Als kind genoten wij ervan als moeder, vader of de onderwijzeres op school ze voorlas. We leefden er helemaal in mee. Voor we gingen slapen dachten we er nog over na of probeerden zelf in die sprookjeswereld te stappen door er ons eigen fantasieverhaal aan vast te knopen. Zo ontdekten wij een werkelijkheid waarin alles nog kon. Onbewust ontdekten wij daarmee ons eigen gevoelsleven en gaven daar onze eigen beelden en vormen aan. Naarmate we ouder werden en de grenzen van fantasie en werkelijkheid voor ons duidelijker werden,

ontnamen we onszelf deze droomwereld omdat die niet strookte met de harde werkelijkheid van alledag.

Sprookjes waren immers voor kinderen. Niets is echter minder waar. Om mij op dit artikelje voor te bereiden trok ik een prachtig boek uit de boekenkast waarin alle sprookjes van Hans Christian Andersen verzameld zijn. Ik las er een paar bekende en onbekende sprookjes uit en werd weer gefascineerd door de rijkdom aan fantasie, maar ook door de wijsheid en mensenkennis van deze grote Deense verteller. Bijvoorbeeld het verhaal van de nieuwe kleren van de keizer. U kent het vast allemaal wel. Op onnavolgbare wijze beschrijft hij hierin hoe mensen zich voor de gek laten houden door allerlei charlatans met mooie verhalen. Wie zijn ogen en oren goed de kost geeft en met een gezonde achterdocht de zaken beoordeelt die worden voorgeschoteld kan zich dagelijks ergeren of amuseren over alle 'nieuwe kleren' verkopers die zich overall manifesteren. Op alle fronten van ons maatschappelijk leven probeert men ons illusies te verkopen. Of het nu zalfjes of pillen zijn die wonderen beloven, aandelen in luchtbel firma's, een satelliet die al onze met de auto gereden kilometers registreert en ga zo maar door. Vooral het einde van dit sprookje is zo kostelijk. Uiteindelijk is het een klein jongetje dat hardop durft te zeggen dat de keizer in zijn blootje loopt. Dit prachtige sprookje van Hans Christian Andersen is waarschijnlijk actueler dan ooit!

De boodschap van dit sprookje is nog betrekkelijk eenvoudig te verstaan, maar heel veel sprookjes, vooral de volksprookjes die soms van zeer grote ouderdom zijn, bevatten een ware rijkdom aan symboliek en dieptepsychologie. Wie zich verdiept in de zinnebeeldige betekenis van de sprookjesfiguren en de handelingen wordt in een sprookje rondgeleid door de duistere diepten maar ook door de schoonheid van de menselijke geest en het gevoelsleven. Dan blijkt dat sprookjes gaan over de oneindige werkelijkheid van ons eigen innerlijk. Aldus kan men aan de hand van sprookjes op een speelse manier een innerlijk bewustwordingsproces ondergaan. En hoe meer zicht we eerlijk op onszelf krijgen, des te gelukkiger we door het leven kunnen gaan. Deze laatste stelling laat zich, als voorbeeld, goed illustreren met een beeld uit het sprookje van Doornroosje. Het prinsesje dat in een diepe slaap is, ontwaakt na een kus van de prins. Welnu, zich iets bewust worden (ontwaken) - in

dit geval de mooiere, tedere en hogere gevoelens die in ons onderbewustzijn sluimeren (de prinses) moeten door een bewuste daad van zelfvertrouwen (de kus) gewekt worden en bevrijd. Dit sprookje gaat dus ten diepste niet over twee mensen, de prinses en de prins, maar over één persoon (onzelf). De gevoelsmatige (zachte) kant en de verstandelijke (de sterke) kant van onszelf. Die twee moeten weer bewust tot een harmonische eenheid gebracht worden. Een onbewust verlangen van ieder mens. Wie dit verwezenlijkt is een gelukkig mens.

Niet voor niets maakten grote psychologen als S. Freud en C.G. Jung dankbaar gebruik van figuren uit mythen en sprookjes om bepaalde menselijke zielenroerselen te beschrijven, een naam te geven en genezingsprocessen (die vaak bewustwordingsprocessen zijn) in te leiden.

Ook de grondlegger van de antroposofie, Rudolf Steiner, heeft aan de hand van sprookjes heel interessante gezichtspunten ontwikkeld.

Met deze korte inleiding heb ik u hopelijk warm gemaakt voor de laatste lezing in ons herfst/winter programma dat als thema heeft: “De diepere betekenis van sprookjes”, door Lidwien van Geffen op dinsdag 23 maart in de grote zaal van de Eendracht. Entree € 7,50 inclusief koffie/thee.

A.M.J. Meijer



BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken

Op vrijdag 6 februari 2004 overleed op 63-jarige leeftijd de heer

Anton Janssen.

Tonny heeft een lange lijdensweg moeten gaan. Wanneer het weer even wat beter ging, probeerde hij nog zoveel mogelijk voor het bedrijf te betekenen. Dankzij de grote steun en hulp van Ineke, die Tonny tot het laatst toe zelf verzorgd heeft, zijn dochter Sandra, zijn vrienden Jan en Han en Helga de vriendin van Sandra, die altijd voor hem klaarstonden, kwam hij de tegenslagen steeds weer te boven. Ook deed het hem goed dat Robert energiek en voortvarend zijn schouders onder het bedrijf zette. Dit schonk hem vertrouwen in de toekomst. Daarom stond Tonny

ook achter de beslissing voor de nieuwbouw van het bedrijf en de woning, teneinde de continuïteit van het bedrijf te kunnen waarborgen.

Hij wilde ook dit nog zo graag afhandelen. Zoals hij altijd een man is geweest die zijn zaken tot in de puntjes afwerkte. En wat had hij nog graag zijn eerste kleinkind gezien en de kinderkamer bij Sandra behangen!

Zijn vader had al een schildersbedrijf: 'gebroeders Janssen'. Min of meer spelenderwijs, kwam Tonny op die manier, na twee jaar Mulo en vervolgens de LTS, in het bedrijf. Met avondstudies behaalde hij alle benodigde vakdiploma's en het middenstandsdiploma. Na zijn huwelijk met Ineke, in 1967, vestigden zij zich in het huis aan het Zaagmolenpad. Enkele jaren later maakten de komst van Sandra en Robert het gezin compleet, terwijl Ineke's broer Eric ook liefdevol in het gezin was opgenomen. Ondertussen had Tonny de leiding van de gehele zaak, zowel het schildersbedrijf als de autospuitery op zich genomen en zich inmiddels een naam verworven als een eersteklas vakman en een goudeerlijke zakenman. Hij was een bescheiden mens, die er alles aan gelegen was, dat het iedereen waarvoor hij zich verantwoordelijk wist, goed ging. In de eerste plaats zijn gezin, maar ook zijn medewerkers en vrienden. En hij had zo zijn geheel eigen wijze om zijn waardering te laten blijken, met een innemende glimlach en een welgekozen woord.

Tonny was iemand die graag alle factoren in zijn oordeel wilde betrekken. Daarmee getuigend van een groot inlevingsvermogen. Dat met zichzelf overleggen deed hij graag even zijn kleine weide bij het huis, samen met Falco de hond, bij zijn geitje en de kippen, alléén, in - zoals hij dit noemde - zijn paradijsje. Genieten deed hij ook als hij met vakantie was. Samen met het hele gezin naar Zeeland of Oostenrijk. Zijn sociale contacten, vriendschap en ontspanning vond hij bij de wekelijkse repetitieavond van het Varssevelds mannenkoor. Meer dan veertig jaar is hij hiervan een enthousiast lid geweest. Daarom ook luisterde dit koor deze afscheidsplechtigheid op met het zingen van een vijftal liederen waarvan de laatste, heel toepasselijk luidde: "Good night dear friend" Ineke zag onlangs ergens het gedichtje:

*Tot het laatst wilde je leven,
Door een sterke wil gedreven
Je geest was nog op volle kracht
Maar over je lichaam had je geen macht
Alle liefde, vrolijkheid en energie
Die jij ons hebt gegeven
Blijft voor altijd in ons voortleven.*

Moge Ineke, Sandra en Henri, Robert, Eric en Wilma en Tonny's vele vrienden uit deze eenvoudige maar zeer toepasselijke woorden de kracht putten dit grote verlies te dragen.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

Thans verblijven er volgens mijn informatie geen leden in het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem. Aldaar waren opgenomen, maar zij thans weer thuis: Mw G.J. Wielheesen-Wossink en Hr H.A. Luijmes terwijl Mw G.H. Moraal-Veldhorst na haar opname nu verder revalideert in het zorgcentrum Beth-Sen te Aalten. Ook Ds P.H. van Lent revalideert nog steeds in 'den Ooiman' te Doetinchem. Mw W. Bosch-Sipkes is ook ontslagen uit het ziekenhuis en heeft nu een prachtige kamer in een zorgcentrum in Leeuwarden (dicht bij haar familie). Haar adres aldaar luidt: Kamer 234 Jansoniusstraat 4, 8934 BM Leeuwarden tel. 058-2803221.

In St. Antonia te Terborg verblijven momenteel Hr H.A. Duitshof; Hr G.J. Weikamp en Mw B.A. Duitshof-Jolink en Mw L. Stoltenborg-Kreeftenberg die daar onlangs, omringd door de hele familie op een feestelijke wijze haar 93e verjaardag vierde.

Op eigen verzoek zijn niet alle namen opgenomen van leden die verpleegd werden/worden ziekenhuis of verpleegtehuis.

Het is verheugend te kunnen melden dat het Beatrix ziekenhuis in Winterswijk inmiddels weer de namen doorgeeft van opgenomen leden. Toch kan er altijd iets fout gaan, dus wanneer ik (of mijn vervangster) in de week na de opname nog niet langs ben (is) geweest, wordt het toch op prijs gesteld als er even contact wordt opgenomen door de familie.

GEBOREN



Driemaal is een voorrecht, stond erboven het geboortekaartje van “Max”, zoon van Richard en Annet Bruggink en broertje van Tara en Kim. Max werd geboren op 27 januari 2004. Zelhemsseweg 17, 7051 ZB Varsseveld.

Zij ontvangen onze hartelijke gelukwensen bij de geboorte van deze prachtige zoon en broertje.

VERANTWOORDING GIFTEN

Via bezoekdame mocht de penningmeester in ontvangst nemen van M.S. € 10,—, van Mw. H. te D. € 25,—, van Mw. v. Tte W. € 10,—, van vrouwenclub II € 75,— te besteden voor aankleding van kerk- of verenigingsgebouw.

De afgelopen maand mocht ik van één van de bezoekdames in ontvangst nemen van: Mw t B-R.. € 8,— ik van Hr E.J.T.B. € 25,—. Uit Delft ontving ik van Mw H. Hoekstra € 50,— waarvan € 25,— voor toezending van de 'groot-letter-Eendracht' en € 25,— als gift. Voor al deze giften onze hartelijke dank.

EVEN EEN TERUGBLIK

Elders in deze editie zal er nog meer over gezegd worden, maar met een heel goed gevoel denk ik weer terug aan de 'jongeren gespreksdienst' van 8 februari, o.l.v. Marjan Hengeveld en met medewerking van Geert-Jan Beunk, Nadiëh Schuurman, Caressa van Dijk, Annet Duitshof en Roy Wolsink. Zie ook de foto's elders in deze editie.



Ook de eerste dienst van Mw Angelique Niks-van Oosten in onze kerk op 29 februari was een buitengewoon fijne gebeurtenis. Mocht u hier van een cassette-opname wensen te ontvangen, gelieve u dit even te melden bij de heer G. Hengeveld, zie colofon.

BIJ DE DIENSTEN VAN MAART

Zondag 14 maart mogen wij Nick Gussinklo dopen en zullen ook de nieuwe bestuursleden Mevrouw I. ter Maat-Tuenter en de heer L. van de Pol in hun functie worden bevestigd en nemen wij afscheid als bestuurslid van mevrouw J. Boezel-van Dam. Het thema van de dienst: "Nee durven zeggen" spreekt voor zichzelf, maar er valt nog wel iets meer over te zeggen.

Zondag 21 maart gaat de overdenking over een interessante vraag, namelijk wat voor onszelf de belangrijkste factor is voor ons geluk en ons leven.

Zondag 28 maart wil ik met u even stilstaan bij de vraag of we niet beter naar de ontelbare, maar zo belangrijke kwaliteit, dan naar de telbare hoeveelheid kunnen kijken.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Vorig jaar hoorde ik bij herhaling sprekers voor de radio het hebben over de zeven plagen van Egypte. Nu verbaas ik me allang niet meer over het peil van algemene ontwikkeling waarover de huidige generatie radiopresentatoren - de enkele goede niet te na gesproken - beschikt. En zeker niet wanneer het op een beetje bijbelkennis aankomt en de daarbij behorende in de Nederlandse taal gebezigde uitdrukkingen. Er zou een kostelijke rubriek mee te vullen zijn.

Om echter mijn leerlingen van de schoolcatechisatie voor dergelijke blunders te behoeden besteed ik veel aandacht aan de culturele aspecten van bepaalde bijbelse uitdrukkingen en verhalen. Vanwege de domme opmerking over de plagen van Egypte besloot ik in het vervolg ook de kinderen die tien plagen uit het hoofd te laten leren. Tegen een kleine beloning uiteraard.

Zo ook onlangs op de Leemvoortschool. De kinderen van groep vier (7 jaar) hadden het allemaal al keurig opgezegd, maar voor de kinderen van groep 3 was het natuurlijk veel moeilijker omdat zij nog maar nauwelijks kunnen lezen. Toch waren er een paar die de moeite genomen hadden. Zo ook Rob Wossink. Keurig zegde hij ze in de goede volgorde op. Alleen de 'steekvliegen' hadden van hem een iets andere benaming gekregen. Hij noemde ze 'vliegen met prikkers'. Uiteraard kreeg hij toch zijn beloning.

DE LAATSTE DOOPDIENST VAN HET SEIZOEN

Op zondag 16 mei is er een dienst voor jong en oud, als afsluiting van het zondagsschooljaar. Deze dienst zal tevens een doopdienst zijn. Echt-paren zijn die hun kind willen dopen en dit nog niet hebben afgesproken maar wel van deze gelegenheid gebruik willen maken verzoek ik bin-nenkort contact met mij op te nemen. tel. (0315 - 242080).

HOLLINGSTEDT NIEUWS

Definitief is vastgesteld dat wij dit jaar van 1 tot 5 augustus naar Hol-lingstedt zullen gaan.

Aanmeldingen naar: Janny Nijhof-Weggelaar: tel. (0315) 242059 of 244049



TENSLLOTTE,

Mijn vrouw en ik zijn de eerste volle week van maart even weg om er daarna er weer met frisse moed tegenaan te gaan. Vervanging is gere-geld. Bij dringende pastorale aangelegenheden of in geval van ziekte of ziekenhuisopname gelieve u contact op te nemen met Mw Angelique Niks-van Oosten tel. (0315) 241080. Dit weekje voorjaarsverlof wordt altijd al een jaar van tevoren door mij vastgesteld. Toevallig vinden in deze periode de gemeenteavond en de middag van de 60+ club van on-ze geloofsgemeenschap plaats. Helaas kan ik daar dus niet bij aanwezig zijn. Hiervoor mijn verontschuldigingen. Ik wens u een goede voor-jaarsmaand.

Met een hartelijke groet aan u allen, A.M.J. Meijer.



VAN DE BESTUURSTAFEL

VAN DE PENNINGMEESTER

Overzicht tarieven

Op de ledenvergadering van 17 febr. j.l. werd de vraag gesteld of er een overzicht van de berekende kosten bij trouw - en rouwdiensten in de Eendracht vermeld kon worden. Bij deze wil aan dat verzoek voldoen.

Tarievenlijst met ingang van 1 januari 2004		
Omschrijving	leden	niet-leden
Inzegening huwelijk	€ 57,00	€ 285,00
Rouwdienst in kerk gecombineerd met Organist	€ 0,00	€ 435,00
	€ 45,00	€ 45,00
Rouwdienst in kerk gecombineerd met kort woord in crematorium	€ 0,00	€ 490,00
Crematie met rouwdienst in crematorium	€ 0,00	€ 490,00
Gebruik gebouw Eendracht t.b.v. koffietafel na de rouwdienst incl. vaste personeelskosten	€ 70,00	€ 175,00
Eventuele extra hulp	kostprijs	
liturgieboekjes	kostprijs	
Cassettebandje / videoband	kostprijs	
Koffie / thee per kopje	€ 1,25	€ 1,25

Een woord van dank

Tevens bleek bij het presenteren van de jaarcijfers over 2003 , dat dit boekjaar met een positief saldo kon worden afgesloten. Velen van u hebben gehoor gegeven aan de oproep van het bestuur om in 2003 een extra vrijwillige bijdrage te geven om het begrote tekort over dit jaar om te kunnen zetten in een overschot. Mede dank zij uw onmisbare steun is dit gelukt. Bestuur en voorganger zijn dankbaar dat zoveel van onze leden, het vrijzinnige gedachtegoed niet alleen uit willen dragen in woorden, maar ook in daden. Het is voor ons allen een steun in de rug. Hartelijk dank daarvoor.

Collecte zondag 29 februari

Zondag 29 febr. j.l. was een extra zondag. Omdat het schrikkeljaar is mogen we genieten van 5 zondagen in een maand. Volgens de voorganger van deze dienst, Mw. Angelique Niks - Van Oosten, komt dit fenomeen maar één keer in de 32 jaar voor. Omdat het een extra dienst was, vonden wij dat de opbrengst van de collecte ook een extra bestemming mocht krijgen. De opbrengst, € 95,18, gaat naar het Hospice Sravana Gasthuis Terminale Zorg in Doetinchem, of, zoals Mw. Niks-van Oosten het zo treffend aankondigde, het bijna-thuis-huis.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Gerrit Hengeveld, penningmeester / administrateur.

JAARVERSLAG 2003

Onze geloofsgemeenschap functioneert als een levendige gemeente met een goede ondersteuning van de voorganger ds. A.M.J. Meijer.

In het jaar 2003 telde de afd. 625 leden, van 27 leden hebben wij afscheid genomen en er hebben zich 25 leden bedankt.

Tijdens de jaarvergadering van 26 februari is Mw. J. Gussinklo-Siebers afgetreden en de heren H.C. van Duijn en G.J. Hengeveld waren statutair aftredend maar zij hebben zich voor 3 jaar weer herkiesbaar gesteld en werden met algehele stemmen hernoemd.

Het gaat goed met de zondagsschool wat het aantal kinderen betreft mogen wij nu constateren dat de animo blijft, er zijn nu 17 kinderen die 1x per maand aan de zondagsschool deelnemen. Zij begeleiden ook de doopdiensten, troffen voorbereiding voor de Palmvasenontbijtdienst en speelden mee in de kinderkerstdienst. De zondagsschoolleiding is erg actief vandaar hulde aan de leidsters. Er is overleg geweest met de zondagsschoolcommissie over het voortbestaan van de collecte en de voorzitter is erin geslaagd om samen met nieuwe vrijwilligers de collecte doorgang te laten vinden.

De schoolcatechisaties lopen goed maar de 12-18 jarigen zijn moeilijk naar de catechisatie te krijgen. Toch is het de dominee gelukt om de catechisatie nu weer van de grond te krijgen. Ook is Marian Hengeveld gestart met enkele jonge leden om jongerendiensten te organiseren en wij wensen hun daarbij veel succes. De bijzondere diensten werden erg goed bezocht maar kerkdiensten werden matig bezocht, dat is jammer

en zeker voor Ds. A.J.M. Meijer die veel energie in de voorbereiding van iedere preek stopt.

Voor de goede begeleiding van rouwdiensten zijn wij hem zeker onze dank verschuldigd.

Ook mw. A. Niks-van Oosten zijn we dankbaar voor het begeleiden van rouwdiensten en het bezoeken van zieken tijdens deze periodes maar ook voor al haar onzichtbare werk dat zij voor onze geloofsgemeenschap doet.

Nieuw is het verkrijgen van een gebruiksvergunning voor de Eendracht. Vooral voor de Eendracht heeft dit veel werk en extra hoge kosten met zich meegebracht maar wij zijn erin geslaagd om aan de eisen te voldoen, ook is er een vluchtplanroute en wij voldoen aan de eisen voor brandveiligheid in het kerkgebouw en de Eendracht In de kerk is een ringleiding aangebracht en in de Eendracht kan een tv geplaatst worden om de kerkdienst te volgen. Dankbaar is hier van een geschonken bedrag gebruik gemaakt Financiën: Op verzoek van de ledenvergadering werd een tweede vergadering gehouden met het voorstel om eenmalig een extra vrijwillige bijdrage te vragen en de contributie te verhogen. De vergadering ging akkoord. Voor de penningmeester was het een druk jaar maar hij heeft zich uitstekend van zijn taak gekweten.

De volgende activiteiten hebben plaatsgevonden.

Verschillende bestuursleden hebben regionale vergaderingen van Achterhoek /Twente bijgewoond. De landelijke vergaderingen werden eveneens bezocht. Het hoofdbestuur is weer compleet en er wordt enthousiast gewerkt door Ds. Kopmels, tijdens de landelijke vergadering werd gesproken over een voorstel tot discussie over de toetreding tot de Raad van Kerken.

Er werden 2 gemeenteavonden gehouden die goed bezocht werden en waar het erg gezellig was.

Ons NPB koor verleende de medewerking aan bijzonder diensten en dat werd door iedereen gewaardeerd.

De uitwisseling met Hollingstadt heeft met groot gala het 30 jarig jubileum gevierd het was een sukses. Het verslag stond uitgebreid in de Eendracht.

De Regio-Buitendag in Aalten werd door velen bezocht i.v.m. toespraak Hr. J. Terlouw

De Eendracht wordt graag gelezen en elke maand zijn er weer vrijwilligers die het krantje bestelklaar maken en rondbrengen. Nieuw is de voorpagina en het interview ook kan er door niet leden een abonnement aangevraagd worden tegen betaling van 13 euro 50. Ook zijn wij te bezoeken op de web site.

De activiteitencommissie slaagde er steeds weer in om een afwisselend programma aan te bieden. In dichtvorm stond hun jaarverslag ook in de Eendracht.

De 60+ club organiseerde buitengewone leuke en leerzame middagen en de belangstelling is groot. De vrouwenclubs 1+2 blijven actief om verlotingen tijdens de gemeenteavonden aantrekkelijk te maken. Ook maken zij doosjes voor de 80 plussers en sponsoren samen met de gemeenteavondcommissie de bloemenpot. Leuke kerstgeschenkjes worden gemaakt en rondgedeeld. De bloemengroep versierde de kerk met prachtige bloemstukken en bij eocumenische diensten werd de liturgische bloemschikgroep actief en maakte in beide kerken met hetzelfde materiaal bijzondere bloemstukken. De bezoekersgroep verdient lof want zij zijn een goede ondersteuning voor de dominee.

De eucumenische diensten werden goed bezocht en onderling is er een goede verhouding.

De schoonmaakgroep heeft alle vuil en stof weer keurig verwijderd en de klusgroep mag met zilver omhangen worden want zij hebben dit jaar weer veel werk verzet.

Grote dank daarvoor. Ook heeft onze koster de hr. B. Kraan zich vaak ingezet en samen met vrijwilligers menige rouwdienst goed begeleid en hij verhuurt de zaal bijna de hele week.

Een nog niet opgelost probleem is het zoeken naar een vaste organist. Mw. W. Schepers heeft ons enige tijd uit de nood geholpen, waarvoor onze dank. Door omstandigheden kon zij dit niet voortzetten. Wij zijn nu afhankelijk van organisten die niet ergens ingeroosterd zijn.

Veel leden van onze geloofsgemeenschap hebben het afgelopen jaar weer hun medewerking verleent bij veel activiteiten en werkzaamheden. Wij zijn hun dank verschuldigd want zonder hun betrokkenheid is het niet mogelijk om als een levendige geloofsgemeenschap te blijven functioneren. Ons sterke punt is de verbondenheid van de vrijwilligers en ik wens die verbondenheid een gezond jaar toe.

Met de hoop dat dit jaar een goed jaar mag worden sluit ik dit jaarverslag af.

Willy Nijhof-Groen.



ER ZIT MUZIEK IN DE NPB...

Wij zijn op zoek naar enthousiaste muziekbeoefenaars die een keer een bijdrage willen leveren aan onze kerkdiensten.

Er bevinden zich onder onze leden ongetwijfeld een aantal muzikanten die het leuk vinden om voor publiek op te treden. Amateurs of semi-professioneel, wij horen het graag. Wij hopen op deze manier een gevarieerde lijst van musici te kunnen samenstellen op wie wij een beroep kunnen doen. Durft u deze leuke uitdaging aan te gaan, neem dan contact op met Willy Semmelink tel. 0315-298391.



GESPREKSDIENST

“Innerlijke vrede,” een thema waar veel over te zeggen is. Dat bleek in de gespreksdienst van 8 februari jongstleden.

Vecht jij voor je idealen? Voor je identiteit? Voor je geluk? En hoever ga je hierin? Vecht jij ook voor anderen als het nodig is? Accepteer je je zwakke kanten, of vecht je ertegen? Kun jij verlangens, bezittingen en prestatie los zien van jezelf? Is dit ook nodig om innerlijke vrede te bereiken? De tijd bleek veel te kort om antwoorden te vinden op deze levensvragen, maar er werd geanimeerd over gesproken. De dienst werd door Caressa, Roy, Nadiëh, Geert Jan en Annet vol enthousiasme geïllustreerd met tekst, zang en muziek. Bij deze wil ik de zondagsschoolcommissie danken voor hun financiële bijdrage om het jeugdwerk op gang te helpen. We zullen er dankbaar gebruik van maken, en houden jullie uiteraard op de hoogte van onze activiteiten.

Marjan Hengeveld

IN GESPREK MET ...

Dia Kleinnibbelink ... over de positieve levenshouding

Dia Kleinnibbelink is tot 14 maart (dan komen er twee nieuwe leden bij) het 'jongste' bestuurslid. Ze trad begin 2003 aan. Terugkijkend op een jaar in de NPB-afdeling Varsseveld vindt ze dat ze veel heeft geleerd: hoe het wel en hoe het niet moet. Dia is van huis uit positief en vindt dat je daar het verst mee komt.

Dia kwam in 1962 in Varsseveld ter wereld als eerste kind (later kreeg ze nog twee broers) in het timmermansgezin Ter Maat. Toen ze 14 was - ze zat toen op de Mavo- overleed haar vader. Die gebeurtenis heeft haar sterk gevormd. Ze kwam -zoals ze het zelf uitdrukt- in één keer in de grote mensenwereld. Ze voelde zich mede verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gezin. Een jaar later kreeg ze verkering met Eric Kleinnibbelink. Dia volgde de opleiding voor apothekers-assistente, oefende dat werk 11 jaar uit in Lochem en Doetinchem, zette daarnaast een eigen praktijk op in podologie en podokinesiologie en stopte daar na 17 jaar weer mee in 1999.

Waarom zette je het voetenwerk aan de kant ?

Ik besteedde veel tijd aan die praktijk en had ondertussen al twee kinderen. In verwachting van de derde en met een man die in zijn aannemersbedrijf steeds drukker werd, had ik het gevoel een keuze te moeten maken. Die heb ik gemaakt richting mijn gezin. Dat betekent enerzijds het opvoeden van inmiddels vier kinderen en het huishouden; anderzijds doe ik de administratie en boekhouding voor het bedrijf van Eric.

Speelt jouw afkomst een rol in die keuze ?

Als je zelf uit een timmermansgezin komt, weet je natuurlijk wel wat er in de 'bouw' speelt. Maar ik denk dat ik die keuze voor het thuisfront

ook had gemaakt als Eric een ander vrij beroep had gehad. Als ze mij als kind vroegen wat ik wilde worden, zei ik altijd: politie-agente en moeder. Bij de politie is door mijn oogafwijking niet wat geworden, maar voor het moederschap leef ik voluit met Birgit (10), Ines (8), Leontien (4) en Ivo (anderhalf).

Hoe raakte je bij onze kerk betrokken ?

Eric is van huis uit bij de NPB; die richting sprak me aan. Toen we trouwden kostte het me weinig moeite om mijn hervormde komaf achter me te laten en me aan te sluiten bij de 'protestantsen'. Met de kinderen naar de zondagsschool vloemde daar automatisch uit voort. Van daaruit leer je steeds meer mensen in het bestuur kennen. Toen Joke Boezel me kwam vragen, hoefde ik dan ook niet lang na te denken.

Wat vind je leuke kanten van het bestuurswerk ?

Dat je met fijne mensen probeert vrijzinnige gedachten uit te dragen. Dat je je samen met anderen inzet om het kerkbezoek weer te stimuleren. Maar vooral om van onderen af met de jeugd te proberen weer groei in onze afdeling te krijgen. Als je de jongeren niet weet te boeien zit je volgens mij met de kerk op een dood spoor.

Wat zijn de minder leuke kanten ?

Dat je sterk met anderen van mening kunt verschillen en dat er zulke uiteenlopende karakters zijn. Besturen is altijd een compromis, terwijl je het zelf anders zou doen. We zijn naar mijn mening ook te lief voor elkaar. We sparen de kool en de geit. Ik ben zelf voorstander van duidelijkheid. Zeg maar waar het op staat. Dan kom je tenminste vooruit.

Wat wil je graag bereiken in de NPB ?

Wat ik al eerder zei: dat we weer een basis van jeugd in de kerk krijgen. Een afdeling met een goede opbouw in leeftijd. Niet zoals dat nu is met 80 % van de leden ouder dan 45 jaar. 45 % is zelfs ouder dan 65. Dat kan zo niet doorgaan. In mijn privéleven wil ik de kinderen vooral duidelijkheid en een positieve houding meegeven. Dat ze later zonder frustaties in het leven staan.

Je zegt vaak 'ach, ja'. Betekent dat iets ?

Ik denk dat ik het leven neem zoals het komt. Je kunt wel allerlei plannen hebben, maar het belangrijkste is om er op dit moment iets moois van te maken. Dan valt alles vanzelf op z'n plek. Met zeuren en een goedogbeleid bereik je niets. Met wilskracht daarentegen -zoals in mijn favoriete gedicht- kun je bergen verzetten.

Geloof je in een God ?

Niet in een God zoals de bijbel die beschrijft. Maar ik geloof wel dat er meer is dan dat wij zien. Ik ga er ook vanuit dat er een soort leven na de dood is; dat ik dan m'n vader weer terugzie. Mocht dat niet zo zijn, dan spreek ik die hogere macht daar persoonlijk op aan.

Bijschrift

Ik ben geboren op de 21e maart. Een lentekind; dat kan geen toeval zijn.

HB

Dia's favoriete gedicht

*Als je denkt: ik ben verslagen
is de nederlaag een feit.
Als je denkt: ik zal niet versagen
win je op den duur de strijd.
Als je denkt: ik kan het niet halen
is de tegenslag op til,
want het overslaan der schalen
hangt voornamelijk af van wil.
Moedelozen gaan ten onder;
door hun twijfel, door hun vrees.
Vechters winnen door een wonder
telkens weer de zwaarste race.*

*Denk 'ik kan het'
en dan gaat het.
Iedereen vindt bij wilskracht baat
en in zaken wint de daad*

*van het nutteloos gepraat.
Als je jammert: ik ben zwakker
dan mijn grootste concurrent
blijf je levenslang de stakker
die je ongetwijfeld bent.
Niet de Goliaths en de rijken
tellen in het kamp voor zes
maar de fermes die niet wijken
werven vroeg of laat succes.*



GEMEENTEAVOND

De commissie nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond:

op woensdag 10 maart, 20.00 uur voor “Spel met een droom”.

Toneelspel in 5 bedrijven van Hans Nesna,
door toneelvereniging 't Buurtschap, Sinderen.

Spel met een droom speelt zich af op de molen van de familie Jongsma in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Na de nodige tegenslagen gaat het de familie nu voor de wind. Als plotseling de dochter (Suzanne Lans) van de vorige, overleden molenaar opduikt, verandert er in korte tijd veel op de molen. De terugkeer van Suzanne lijkt gunstig uit te pakken voor de huidige molenaar, totdat duidelijk wordt waarom Suzanne is teruggekeerd naar haar geboortegrond. De reden hiervoor is dramatisch en lange tijd blijft onduidelijk wat dit voor gevolgen heeft voor de familie, de molen en andere betrokkenen. Spel met een droom is een boeiend toneelstuk en een prachtig verhaal. Wij zijn ervan overtuigd dat u zich mee zult laten slepen door de vele ontwikkelingen en spanningen.



Was getekend: “'t Buurtschap”.

LEZINGEN HERFST/WINTER 2003/2004

Deze lezingen vinden plaats in zaal “de Eendracht”,
Beatrixstraat 1a, aanvang 20.00 uur, tenzij anders vermeld.

De toegangsprijs is € 7,50 inclusief koffie/thee.

Dinsdag
23 maart



Mw. Lidwien van Geffen: “De diepere betekenis van sprookjes”. De beelden uit sprookjes kunnen ons helpen meer van ons onderbewustzijn te begrijpen.

Zie voor meer informatie de Agenda op de website:

www.xs4all.nl/~npb

RELIGIE EN HUMOR

Verslag van de lezing van Menno Rougoor d.d. 17 februari

Wat is humor? Hoe ziet men humor? Wat is geen humor maar spot? Op al deze vragen ging Menno Rougoor in. Het ligt er maar aan welke bril je op hebt. Iemand kan om spot lachen en een ander stoort er zich aan. Er zijn mensen die humor over de kerk heiligschennis vinden. De humor zit steeds in het onverwachte einde. Meestal gaat de slotzin de hele andere kant op. Humor wordt vaak in hokjes gezet, maar wanneer is de grens bereikt, wanneer wordt het spotten. Humor kan ook heel erg kwetsend zijn. Je moet er mee om kunnen gaan. Humor is meestal een botsing tusse twee dingen. Menno Rougoor liet al deze dingen zien en horen door middel van cartoons en video. Ook las hij verhaaltjes en gedichten voor. Zit er ook humor in de natuur? Jazeker, denk maar aan een grote beukenboom met heel kleine beukenootjes, of een grote meloen aan een dun steeltje. Het is maar hoe je het bekijkt.

W.S.L.

VERSLAG 60+ CLUB

Van de lezing d.d. 15 februari

Deze middag was er weer veel belangstelling en dat had zeer zeker met het te behandelen onderwerp te maken.

Traditiegetrouw heet Janny de aanwezigen welkom en in het bijzonder mevrouw van Voorst van de Vereniging Kruiswerk Oost-Gelderland.

Mevrouw van Voorst begon met een stukje geschiedenis van de Vereniging Kruiswerk Oost-Gelderland. Zoals het ontstaan van de vroegere plaatselijke kruisverenigingen tot aan de overgang van de huidige verenigingsvorm. In de loop der jaren hebben zich grote veranderingen voorgedaan i.v.m. het door de overheid samengestelde standaardpakket, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Met de invoering van deze AWBZ moesten de plaatselijke kruisverenigingen een groot deel van hun werkzaamheden overdragen aan Sensire (voorheen ZorgGroep Oost-Gelderland) en de premie hiervoor wordt via uw ziektekostenverzekering betaald.

Sommige kruisverenigingen hebben zichzelf toen opgeheven, zo niet die in de regio Oost-Gelderland. Hier is toen de Vereniging Kruiswerk Oost-Gelderland opgericht met als reden, dat men van mening was dat er naast de verplichte AWBZ behoefte bestaat aan een breder pakket zorgverlening. De toegangsbijdrage voor deze laatste betaalt u daarom rechtstreeks aan vermelde kruisvereniging.

Wat betreft de AWBZ ging mevr. v. Voorst nader in op o.a. de manier waarop men deze zorg kan aanvragen via het “zorgloket”. Deze schakelt vervolgens het “Regionaal Indicatie Orgaan” in waarna men eventueel hulp kan krijgen van de “thuiszorg” of eventueel in aanmerking komt voor een “Persoons Gebonden Budget”. De voor- en nadelen werden door mevr. van Voorst helder toegelicht. Ook werd de mantelzorgverlening nader toegelicht. Zoals: wat is mantelzorg en wie is eigenlijk die mantelzorger?

Het zou te ver voeren op deze plek alle bijzonderheden nog eens weer de revue te laten passeren. En dat is ook beslist niet nodig want aan het eind van de middag kregen alle bezoekers een map mee naar huis waarin we deze ingewikkelde materie nog eens op ons gemak kunnen nakijken en er zo ons voordeel mee kunnen doen.

Met het aanbieden van een kleine attentie ondersteund door een warm applaus bedankte Janny mevr. van Voorst voor deze leerzame middag.

Op dinsdag 9 maart komt onze 60+ weer bijeen, in de Eendracht om half 3. Deze keer vertoont de heer Visser de film “Varsseveld in vogelvlucht”. Deze film laat Varsseveld zien zoals het er nu uitziet. Ook zal hij de videofilm laten zien “Van boom tot klomp”. Met deze video heeft

de videoclub van Varsseveld een prijs gewonnen. Er komen ook nog andere video's aan de beurt o.a. De Korea hype van 2002. Wij hopen weer veel mensen te kunnen begroeten. Iedereen is van harte welkom. U hoeft geen lid te zijn van onze 60+ club. Vanaf 14.15 uur staat de koffie of thee klaar.

N.B. Deze films worden vertoond op een groot scherm.

Agenda 60+ Club

- 9 maart de heer Visser met een film over Varsseveld.
13 april de heer Langwerden: lezing met dia's over uilen.
11 mei de heer Nijhof uit Apeldoorn met "Een koffer vol verhalen".

BERICHT VAN DE VROUWENCLUBS

Vrouwenclub I komt bijeen op 11 en 25 maart 's avonds om 20.00 uur.

ACTIVITEITEN BIJ DE AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN

Bij de ingang van de kerk en van de grote zaal van de Eendracht treft u een blauw boekje aan met alle activiteiten van de navolgende afdelingen. U kunt dit gratis meenemen.

Afd. Aalten; kerken en verenigingszaal: Prinsenstraat 27.

Dinxperlo; kerk: Wilhelminastraat 13.

Afd. Zelhem; kerk en verenigingszaal: Piersonstraat 4

ACTIVITEITEN BIJ DE FEDERATIE VAN NED. HERVORMDE GEMEENTE EN DE GEREFORMEERDE KERK

- Donderdag 4 maart, 20.00 uur: Geloof jij dat? In de Laurentiuskerk.
- Woensdag 10 maart, 10.00 uur: Ontmoeting rond de Bijbel in De Bettekamp.



AMNESTY INTERNATIONAL

Goed nieuws! Amnesty heeft van het Thaise ministerie van buitenlandse zaken bericht ontvangen dat de 50-jarige gewetensgevangene Sok Yoeun binnenkort vrijgelaten zal worden. Hij heeft vier jaar gevangen gezeten, er waren grote zorgen over zijn gezondheid. Amnesty probeerde hem vrij te krijgen door bliksemacties, medische acties en via de groetenlijst. Hij ontving ongeveer 2700 kaarten en brieven! Hij is daar

blij mee en neemt ze allemaal mee naar huis!

In maart schrijven we naar de regering in Syrië om vrijlating van een gewetensgevangene. Hij zit gevangen en wordt gemarteld omdat zijn naam genoemd is in een tv-discussie over mensenrechten.

De tweede brief gaat naar de Democratische Republiek Congo waar gevangenen zo ernstig gemarteld zijn dat enkele van hen zijn overleden. Gevraagd wordt om onderzoek van de marteling en de dood van de gevangenen.

De derde brief gaat naar Engeland. Acht Irakezen zijn in september gevangen genomen door Engelse soldaten en gemarteld, waarna een van hen overleed. Gevraagd wordt om een onpartijdig onderzoek naar de dood en gevangenhouding van de acht in Irak.

Inlichtingen over de brieven via telefoon: 617393 en 243077.



Ledenvergadering 17 februari j.l.

Jongerengespreksdienst 8 februari j.l

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



Voorganger:

Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld,
(0315) 24 20 80, meijerpaumen@zonnet.nl

Secretariaat:

N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2^b, 7065 AH Sinderen,
(0315) 24 12 06, willynijhof@planet.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

B.H. Kraan, Zelheweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85

Verenigingszaal:

"De Eendracht", Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Penningmeester/administrateur:

Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld,
(0315) 24 21 36, g.j.hengeveld@freeler.nl

Gironummer:

846569 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Bankrekeningen:

Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265.
Allen staan t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Website: www.xs4all.nl/~nnpb

E-mail-adres: nnpb@xs4all.nl

Vrouwenclubs:

Voor I: Mw. D. Vrieze-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75,

Voor II: Mw. M. Jansen-Zeeplat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18

60+ Club:

Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 24 40 49, info@nijhof-keukens.nl

Verzorging "Eendracht":

Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp,
(0315) 29 85 59, digirini@xs4all.nl

Verzendklaar maken:

Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN Westendorp,
(0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake, Hr. G.H. Schepers,
Mw. D. ten Brinke-Rougoor en Mw. J.C. Sturris-Heijink.

Kopij adressen en redactie:

Rinus Luijmes (zie **Verzorging "Eendracht"**), ds. A.M.J. Meijer (zie **Voorganger**),
Mw. E. Wennink, Kerveld 9, 7006 TA Doetinchem, esseldien@planet.nl
H. Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@euronet.nl.

Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, erna@fam-wolsink.myweb.nl en
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. 0315 717542

NPB-Koor secretariaat:

Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

Autodienst:

zie: **Secretariaat**

Cassettedienst:

Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55

Maart 2004

- Zondag
7 maart Geen dienst.
- Vrijdag
12 maart 16.30 uur; weeksluiting in de Bettekamp;
Mw Angelique Niks-van Oosten.
- Zondag
14 maart 10.00 uur Ds A.M.J. Meijer, thema: 'Nee durven zeg-
gen', bij Lucas 10:4b
Tijdens deze dienst mogen wij dopen: 'Nick Frederick
William' zoon van Frank en Jacqueline Gussinklo-
Veldkamp. Ook bevestiging van nieuwe bestuursleden:
Mevrouw I. ter Maat-Tuenter en de heer L. van de Pol
en afscheid als bestuurlid van mevrouw J. Boezel-van
Dam. Gelijktijdig zondagsschool in de kleine zaal van
de Eendracht. Na afloop is er in de Eendracht koffie en
limonade.
- Zondag
21 maart 10.00 uur Ds A.M.J. Meijer, thema: 'Waar is uw schat?'
bij Matth. 6:19-21. Na afloop koffie.
- Zondag
28 maart 10.00 uur Ds A.M.J. Meijer, thema: 'Om de kwaliteit
van het leven', bij Lucas 16:19-31.
- Zondag
4 april 9.45 uur NPB dienst in 'den Es' Ds A.M.J. Meijer,
thema: 'De vraag naar het lijden', bij Marcus 14:1-9.
Bij ons in de kerk dus geen palmpaasdienst, maar wel
komen de kinderen van de zondagsschool vanaf 10.00
uur bijeen om Palmpaasstokken te maken! Zij gaan
daarna in optocht naar de Bettekamp en den Es.
De kinderen kunnen bij den Es opgehaald worden.

