

Maart 2005

Zondag
6 maart Geen dienst.

Zondag
13 maart 10.00 uur: Ds A.M.J. Meijer, thema: 'Bezoedel het Heilige niet', bij Marcus 10:15-18. Tijdens deze dienst nemen wij afscheid van ons aftredende bestuurlid de heer G. Radstake en vindt de kerkelijke bevestiging plaats van de nieuwe bestuursleden. mevr. R.M.J. Vreman- te Grootenhuis en de heer B.W. Groenewold
Na afloop staat de koffie klaar en is er gelegenheid de nieuwe bestuursleden geluk te wensen.

Zondag
20 maart 10.00 uur: Palmpaasdienst Ds A.M.J. Meijer, thema: 'Niet te snel hosanna roepen' bij Marcus 11: 1-11
De kinderen van de zondagsschool komen vanaf 10.00 uur bijeen in de Eendracht om Palmpaasstokken te maken. Na afloop staat de koffie klaar.

Donderdag
24 maart 19.30 uur Ds A.M.J. Meijer, Avondmaalsdienst. Thema: 'Het kruis dat draagt' bij Marcus 8:34.

Zondag
27 maart 10.00 uur: ds A.M.J. Meijer, thema: Paasdienst. Thema: "Een ballonnetje naar de zon", bij 1 Kor. 7 -11 Met medewerking van het NPB-koor o.l.v. Hr B. Wennink.

Zondag
3 april .45 uur NPB dienst in het noodgebouw van 'Den Es' te Ulft. Ds A.M.J.Meijer, thema: "Waarom ben je zo bang?", bij Marcus 4:35-41

71^{ste} Jaargang

No. 528

Maart 2005

IN DIT NUMMER O.A.:

Beknopt verslag ledenvergadering

pag. 11

Varsseveldse herinneringen

pag. 17

Oprichting kinder-/tienerkoor

pag. 22

HET WONDER VAN VERGEVING

Vergeving gaat over jou en niet over de ander, al lijkt het zo dat je 'de ander moet vergeven' en 'de relatie moet herstellen'. Maar als je erop wacht tot de ander eerst excuses aanbiedt, spijt be-tuigt of zijn houding verandert, dan kun je meestal lang wachten. Vergeven is een innerlijk proces waarbij je de ander niet nodig hebt. Je kunt jezelf bevrijden van



je wrok, haat, wraak, slachtofferschap, beschuldiging en schuld. Daarbij kun je gevoelens als pijn, verdriet en woede tegenkomen.

De vraag die je jezelf kunt stellen is: wil ik nog langer rond blijven lopen met mijn pijn, verdriet en woede? Wil ik nog langer de gevangene zijn van mijn wraak en haat? Wil ik mijn lichaam blijven verzieken met mijn grieven en wrok? Wanneer je op een van deze vragen 'nee' zegt, zeg je 'ja' tegen vergeving. Voor je bevrijding d.m.v. vergeving zijn een paar eenvoudige stappen nodig:

1. Je kijkt naar binnen en erkent dat je zelf verantwoordelijk bent voor je gedachten, je oordelen, je innerlijke houding van niet-vergeven. Je legt de schuld daarvan niet langer bij de ander.

2. Je bent bereid om deze houding los te laten, en verwachtingen over de ander en jezelf te laten gaan en je gevoelens onder ogen te zien.

Je innerlijke hulpbron brengt je de uiteindelijke bevrijding die we vergeving noemen. Je ervaart vaak onverwacht en op een wonderlijke manier de bevrijding: er valt echt iets van je af.

Met vergeving ben je niet langer het slachtoffer van anderen, en neem je zelf je leven in de hand. Je bent verantwoordelijk voor je eigen geluk.

In deze lezing licht Willem zijn zevenvoudige vergevingsmodel uit Het wonder van vergeving toe dat gestoeld is op Een cursus in wonderen.

Tot zover een toelichting op de lezing die hij 22 maart in Varsseveld (Eendracht, aanv. 20.00 uur) hoopt houden. Wij prijzen ons gelukkig dat wij deze begenadigde denker en spreker konden arrangeren.

Willem Glaudemans (1954) was werkzaam als vertaler o.a. van De Nag Hammadi-geschriften en Een cursus in wonderen. Hij geeft regelmatig lezingen, cursussen, workshops en trainingen over vergeving en de Cursus. Van zijn hand verschenen: Het nachtblauwe boek (sprookjes), kortstondig bestendig (gedichten) en Het wonder van vergeving (een werkboek). Hij is de bedenker van het Talentenspel, wat mensen helpt om hun levensmissie te ontdekken.

PASEN 2005

Pasen is het feest van de vreugde. Vreugde omdat het leven overwint...door alle zinloosheid, leegte en wanhoop heen.

Met Pasen vieren we dat dát kan, en dat het ook gebeurt: in mensen, in de loop van de gebeurtenissen waar geen perspectief in lijkt. In al die situaties van vernedering en onderdrukking, van verdriet en uitzichtloosheid, ook soms in je persoonlijk leven. Situaties van doodlopende sporen - er lijkt geen doorkomen aan en dan Pasen: toekomst, ommekeer doorgang, opstaan!



Eendracht - maart 2005

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON

Voorganger:

Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld,
(0315) 24 20 80, meijerpaumen@zonnet.nl

Secretariaat:

N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2^b, 7065 AH Sinderen,
(0315) 24 12 06, willynijhof@planet.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

B.H. Kraan, Zelhemsseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85

Verenigingszaal:

“De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Penningmeester/administrateur:

Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld,
(0315) 24 21 36, g.j.hengeveld@freeler.nl

Gironummer:

846569 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Bankrekeningen:

Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265.
Allen staan t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Website: www.xs4all.nl/~npb

E-mail-adres: npb@xs4all.nl

Vrouwenclub:

Mw. M. Jansen-Zeephat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18

60+ Club:

Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 24 40 49, info@nijhof-keukens.nl

Verzorging “Eendracht”:

Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp,
(0315) 29 85 59, digirini@xs4all.nl

Verzendklaar maken:

Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN Westendorp,
(0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake, Hr. G.H. Schepers,
Mw. D. ten Brinke-Rougoor en Mw. J.C. Sturris-Heijink.

Kopij adressen en redactie:

Rinus Luijmes (zie **Verzorging “Eendracht”**), ds. A.M.J. Meijer (zie **Voorganger**),
H. Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@tiscali.nl.

Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, familie.wolsink@wanadoo.nl en
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 61 75 42 / 61 70 63

NPB-Koor secretariaat:

Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

Autodienst:

zie: **Secretariaat**



Word jij ook zo vrolijk van zingen???
Heb jij altijd al in een koor willen zingen???
Heb jij daar nooit bij stil gestaan,
maar word je nu op een idee gebracht???

Dan hebben wij goed nieuws voor jou!!!

Wij zijn namelijk bezig met het oprichten van een

Kinder-/Tienerkoor

Het wordt een oecumenisch koor dus iedereen is welkom!

Voorwaarde is dat je graag zingt, wekelijks wilt komen repeteren en af en toe met het koor wilt meewerken aan een kerkdienst (in verschillende kerken) of bij andere voorkomende gelegenheden.



Voor dit Kinder-/Tienerkoor zijn wij op zoek naar

Leiding/Begeleiding

Wordt u ook zo vrolijk van zingen???
Heeft u altijd al leiding willen geven aan een koor???
Als dirigent of als begeleider op bijvoorbeeld een keyboard.
Heeft u daar nooit zo bij stil gestaan maar wordt u nu op een idee gebracht???

Dan hopen wij op uw spontane reactie!!!

Ben je geïnteresseerd???. Vul dan onderstaand strookje in,
en lever dit voor 15 Maart in bij één van de volgende adressen:

Erna Wolsink	Keppelbroeksdijk 5	7054 AR Westendorp
Liesbeth Roest	Havikenhof 12	7051 WB Varsseveld
Carly Kempink	Pr. Beatrixstraat 13	7051 AD Varsseveld

✂

Ja, het lijkt me leuk om te komen zingen bij het Kinder-/Tienerkoor in Varsseveld.
Ik kan komen repeteren op de woensdag van 16.30 - 17.30 uur JA / NEE
vrijdag van 18.15 - 19.15 uur JA / NEE

Ik zou graag willen komen maar kan op beide tijdstippen absoluut niet repeteren.

Naam : leeftijd : jaar

Adres :

Telefoon :

Is dat zo?

Valt het ons gemakkelijk om met het feest van de vreugde in te stemmen? Kun je in een toekomst geloven, dat het wezenlijk anders kan: de woestijn voorbij, een nieuw land?

Want lijkt het niet dat het steeds Goede Vrijdag is: oorlog, geweld, hongersnood, rampen; al die bittere ervaringen van lijden; van zinloosheid? Is niet de duisternis van Goede Vrijdag en niet het morgenlicht van Pasen het spiegelbeeld van ons menselijk leven?

Kan alleen door Goede VrijdagPasen gebeuren?

Is Pasen verbonden met strijd, gaat het niet zonder lijden?

Die gebeurtenissen en die ervaringen die ons achteraf doen zeggen: de duisternis, de onderdrukking, de chaos, de- wat is het voor ieder van ons? - die machten, die hebben niet het laatste woord. Want dat er een doorgang is, dat er uitzicht is, dat we geen gevangene hoeven te zijn van de woestijn, is dat niet de dramatische en verbazingwekkende verschuiving, ja de ommekeer van levenswaarheid die zich vertolkt in het morgenlicht van Pasen?



De opstanding van Christus, én onze eigen opstanding, én het verrijzen van zoveel anderen. Want Pasen gebeurt zo dicht bij, steeds weer aan onszelf, aan onze naasten, aan mensen dicht bij ons.

Pasen gebeurt ook veraf, op zoveel plekken in de wereld.

Die belofte en die verbazing: het mysterie van het paasmorgenlicht, dát mogen wij vol vreugde steeds weer ontdekken. Tegen alle verdrukking in. Om zo medeplichtigen van het leven te worden, om geïnspireerd te worden door Gods Geest, en zo oriëntatie te vinden om verder te gaan en kleur te vinden op onze levensweg. Christus is opgestaan: midden in

de dood zijn wij omgeven door zijn leven! Om die vreugde met elkaar te delen nodig ik u van harte uit voor onze paasmorgendienst waarin ons koor weer een viertal prachtige liederen zal zingen en wij gezamenlijk iets van die opstanding in ons eigen hart willen beleven.

A.M.J. Meijer

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken

Op donderdag 3 februari 2005 overleed op 87-jarige leeftijd de heer

Engelbertus Hendrikus Wilhelmus Gussinklo

Een bezoek aan de heer Gussinklo stond altijd garant voor een goed gesprek. Ondanks zijn 87 levensjaren was hij nog altijd een fiere, markante persoonlijkheid, die veel te vertellen had. De heer Gussinklo hield zich goed op de hoogte en had over diverse zaken zo zijn eigen mening. Met voldoening keek hij terug op zijn leven dat een aanvang nam op "Nieuw Zweerink", waar hij zijn verdere leven ook zou doorbrengen. Na de landbouwschool doorlopen te hebben kwam hij in het gemengde bedrijf, waar hij, door het overlijden van zijn vader toen hij pas 18 jaar oud was, al snel een belangrijk stuk verantwoordelijkheid te dragen kreeg. Hanna Heusinkveld van 't Gemmink, was voor Bertus geen onbekende maar in 1938, vonden zij elkaar in de liefde en traden in 1944 in het huwelijk. In 1946 zag Jan het levenlicht en in 1952 completeerde Ad het gezin. De jongens hebben hem ervaren als een veelzijdige vader met vrijzinnige opvattingen. En als ze soms de dingen anders zagen dan hij, wilde hij wel graag horen welke argumenten je daarvoor had, maar hij liet de jongens ruimte hun eigen keuzes te maken. Naast de veehouderij ging Bertus' belangstelling vooral uit naar de paarden. Met zijn trailer trok hij stad en land door om bij particulieren of bij handelstalpaarden te kopen en deze daarna af te richten. - en ze vervolgens weer door te verkopen aan manèges of andere paardenliefhebbers. Maatschappelijk is de heer Gussinklo nauw betrokken geweest bij Westendorp.

Zo heeft hij zich energiek ingezet voor de openbare kleuterschool, het concours voor fanfareorkesten dat in 1948 in Westendorp plaatsvond, de Westendorpse Volksfeesten en de openluchtspelen die een aantal keren in Westendorp gehouden zijn.

LEZINGEN BIJ DE HERVORMDE/GEREFORMEERDE FEDERATIE

Op 8 maart: "Ontmoeting rond de Bijbel" o.l.v. beurtelings één van de predikanten in vergaderzaal De Bettenkamp van 10.00 tot 11.30 uur. Contactpersoon is Betty te Lindert-Geurink, tel. (0315) 617350.

Op 17 maart: "Tieners en geloofsopvoeding" o.l.v. Ds. Hans van Dalen in de Keurhorst om 20.00 uur. Contactpersoon is Wim Lensink, tel. (0315) 24 88 69.

AMNESTY INTERNATIONAL VARSSEVELD

In maart worden drie brieven gestuurd naar de volgende regeringen. De eerste gaat naar de regering in Turkmenistan. Een 63 jarige man zit gevangen in een psychiatrisch ziekenhuis omdat hij kritiek had op de regering. Gevraagd wordt om vrijlating van deze gewetensgevangene. De tweede is voor de regering in Kenia. Een 17 jarige zwangere vrouw werd in de gevangenis zo mishandeld en geslagen dat haar baby dood werd geboren. Amnesty dringt aan op afronding van het onderzoek en op berechting van de schuldigen. De derde gaat naar de regering in Mexico. Twee vrouwen zijn herhaalde malen verkracht door soldaten van het Mexicaanse leger. Gevraagd wordt om onderzoek van hun zaak en actie om geweld tegen vrouwen te voorkomen om zo een einde te maken aan de straffeloosheid. In november schreven we voor een gewetensgevangene in Amerika. Hij zit een jaar gevangen omdat hij op morele gronden weigerde verder deel te nemen aan de oorlog in Irak. Hij heeft laten weten zich gesteund te voelen door alle brieven die hij ontvangen heeft. Inlichtingen over brievenschrijven per telefoon: 617595 of 243077.



'Hazzstikke mooie preek, eerwaarde... en bedankt voor de borrel...'

LEZING VOORJAAR 2005

Deze lezing wordt gehouden in de grote zaal van de Eendracht,
Beatrixstraat 1a en vangt aan om 20.00 uur.

De toegangsprijs is €6,50 inclusief koffie/thee.

Dinsdag 'Het wonder van vergeving', door Willem Glaudemans. Zie hiervoor ook onze website (in colofon).
22 maart

VERSLAG GEMEENTEAVOND

'Het ontvolkte huis'

Een waarachtig familiedrama speelde zich af op het toneel van de Eendracht. De toneelgroep van de Heelweg met Bennie Kraan als regisseur speelde het stuk 'Het ontvolkte huis' in drie bedrijven. Het verhaal speelde zich af op een boerderij in een vrij besloten gemeenschap in een tijd van een vorige generatie. Jaloezie en een levenslang bewaard geheim speelden een belangrijke rol in dit drama met een droevig einde. De spelers wisten het publiek op een indrukwekkende wijze te boeien tot op het laatste moment.

De voorzitter sloot de avond af met het overhandigen van een krentenbrood aan het toekomstig bruidspaar uit het toneelstuk. De dames van de vrouwenclub hadden weer prima voor de verloting gezorgd en er waren leuke prijzen te winnen.

Na deze indrukwekkende avond kijken we graag uit naar de volgende vrolijke avond in november met een feestelijk tintje vanwege het 65 jarig bestaan van de 'Gemeenteavond'.

ZONDAGSSCHOOL

Zondag 20 maart a.s. is het weer Palmпасen. Alle kinderen zijn van harte uitgenodigd om een Palmпасenstok te komen maken. Opgeven voor 15 maart. Heb je nog een stok thuis, geef dat dan ook even door. We starten om 10.00 uur in de Eendracht en zullen uiterlijk 11.30 uur klaar zijn.

Madelon Ankersmit (0315) 61 70 63 en Erna Wolsink (0315) 29 87 18.

Wij wensen Jan en Ad, Sonja en Berno, Anita en Maarten, Hans, Robert en Jeannette kracht toe het verlies van hun geliefde vader en opa een plaats in hun hart te geven.

Op woensdag 16 februari 2005 overleed op 76-jarige leeftijd mevrouw

Mina Hendrika Gerritje Mateman-Konink

Mini bracht haar eerste levensjaren door aan de Veenweg, in het huis dat 'de zandkoele' werd genoemd. Later, in 1934 verhuisden haar ouders naar een huis aan de Oranjestraat.

Na de lagere school doorliep zij nog enige jaren de modevakschool. Helaas moest zij haar studie daar afbreken omdat zij gedurende een lange periode verpleegd moest worden vanwege difterie. Na even in dienst te zijn geweest bij café Arendsen vond zij werk bij Café-restaurant 'De Kroon' waar zij tevens intern was. Ook na haar huwelijk met Bennie Mateman in 1952 is zij nog vele jaren voor dit bedrijf beschikbaar geweest. Theo en Wilma hadden aan Mini een lieve, zorgzame en rechtvaardige moeder. Er was haar alles aan gelegen het gezinsleven zo gezellig mogelijk te maken. Mini en Bennie waren altijd zeer begaan met mensen die het moeilijk hadden. Twaalf jaar lang boden zij Han Lovink liefdevol onderdak. Mini's grote passie was kaarten. Men zei wel eens: Mini is met de kaarten in haar handen geboren. Persoonlijk bewaar ik goede herinneringen aan mevrouw Mateman uit de tijd dat Bennie de 'Eendracht' nog typte. We zaten dan in de keuken bij een kopje koffie en op de achtergrond was Mini met haar innemende glimlach er altijd bij. Een moeilijke tijd brak aan toen Minie's gehoor in snel tempo verslechterde en zij uiteindelijk doof werd. Nadat Mini dankzij een geavanceerde techniek weer iets horen kon heeft zij met veel doorzettingsvermogen de spraakherkenning die hiervoor nodig was onder de knie gekregen.

Wij wensen Theo en Mimi, Wilma en Koos, Inge en Remco, Frank en Joyce sterkte toe bij verwerken van het verlies van deze lieve moeder en oma.

Op vrijdag 18 februari 2005 overleed op 86-jarige leeftijd mevrouw

Grada Bertha te Beest-Rougoor

Mevrouw te Beest zal in mijn herinnering blijven voortleven als een toonbeeld van vriendelijkheid. Een vrouw die ondanks de reuma, waaronder zij vele jaren heeft moeten lijden, geen woord van zelfbeklag over haar bracht. Haar motto was: "Ik kan niet zitten zeuren, daar ver-ander je toch niets mee!"

Grada groeide op aan de Spulharensweg. Later verhuisde het gezin naar de Idinkweg. Met goed gevolg doorliep Grada de huishoudschool. Gedurende de oorlogstijd heeft zij spannende momenten gekend, omdat haar beide broers waren ondergedoken en zij tijdens huiszoekingen door de Duitsers onder zware pressie werd gezet om hun verblijfplaats te noemen. Een druk die zij dapper heeft weerstaan. Inmiddels had zij Gerhard te Beest leren kennen met wie zij na de oorlog in 1950 in het huwelijk trad en bij hem kwam te wonen in het "Nieuw Masselink". De dochters Gerry en Anja kwamen aan liefde en aandacht van moeder niets tekort. De schoolprestaties werden nauwkeurig gevolgd en met de schoolreisjes ging zij mee als begeleidster. Ook had zij zitting in het schoolbestuur. Grada was trouw in haar sociale contacten met de familie en andere goede bekenden. Zodra zij vernam dat er iemand ziek was, kon hij of zij op een bezoekje van Grada rekenen. Voorts was zij actief betrokken bij de activiteiten van de buurt-soos 'de Binnen Heurne' en lid van de plattelandsvrouwen. Ook bij de werkzaamheden voor de boerderij kon op haar gerekend worden en nam zij haar man veel administratief werk uit handen. De medewerkers van de K.I-stal werden goed door haar verzorgd en alle telefoontjes voor 'de K.I.' handelde zij af. Haar rust en inspiratie vond Grada in de natuur. De fazanten, de konijnen en hazen rond het huis en de prachtige bloementuin met de bloeiende floxen. Moge Gerry en Dick, Anja en Gerrit en de kleinkinderen bij dit verlies hun troost putten uit de vele goede herinneringen die zij aan hun moeder en oma bewaren.

Op zaterdag 20 februari 2005 overleed op 84-jarige leeftijd mevrouw

Gerharda Hendrika Harmsen-Beek

Gerda groeide op in Hummelo. Na de huishoudschool vond zij werk bij een welgestelde familie in Wassenaar, waar zij intern was. Aan die tijd

de boom te staan en als een kaars bijna uitgebrand was, werd hij ge-doofd met een spons. (Aan diezelfde stok of was het een andere?) Heel soms kwam er een beginnend brandje, in mijn herinnering tenminste. Zo'n vaart zal het niet gelopen hebben.

Mevrouw Boele las een kerstverhaal voor en wij deden een kerstspel, ook onder haar leiding. Veel toneeltalent had ik niet, ik heb het nooit verder gebracht dan tweede sterretje zonder tekst. En een keer een oud vrouwtje. (Dat ben ik onderhand zonder toneelspel!) Als je thuiskwam in het donker, was het spannend de boeken te bekijken die je gekregen had: Altijd een kerstboek "De Vonk", een gewoon boek, ik herinner mij onder andere "Sebastiaan de kleine Timorees", met een oranje kaft, (niet meteen aan beginnen dan is het weer zo gauw uit) een sinaasappel en een zakje kerst-snoep (niet meteen opeten dan is het weer zo gauw op). De haard brandde in de voorkamer en je werd helemaal een beetje rozig van alle indrukken, de kou en de kerstsfeer.

Mevrouw Boele was de grote stimulator achter deze kerstfeesten en ik zal niet de enige zijn die daar ieder jaar met kerst weer even met genoeg aan terugdenkt.

Hannie Wormgoor-Helmink. (Van de schoenmaker.)

Namens de redactie heel hartelijk dank voor deze bijdrage. Wie volgt?



GEZOCHT

We zoeken iemand die het maandblad de Eendracht op de computer kan maken. Je wordt volledig ingewerkt en begeleid door Rinus Luijmes en gemaakte uren en onkosten worden royaal vergoed. Je bent er een avond per maand mee bezig. Als je een eigen computer hebt, een beetje overweg kunt met e-mail en Microsoft Office en een leuke bijverdienste zoekt ben je hier prima geschikt voor. Neem even contact op met Rinus Luijmes: tel. (0315) 29 85 59 of mail naar digirini@xs4all.nl

We hadden een onderwijzer in de vijfde klas, meester Bosch. Hij is er maar een paar jaar geweest. Hij voerde een systeem in met rekenen en taal dat voor die tijd heel revolutionair was. Maandags werd er gezegd wat je de hele week moest doen. Als je de weektaak af had, mocht je de rest van de week in die uren voor je zelf gaan lezen, schitterend systeem vond ik dat. Ik zat meestal donderdag en vrijdag die bepaalde uren met de neus in een boek. Maar ja, ook die boeken had ik gauw allemaal uit. “Dan neem je zelf maar een boek mee”, was de oplossing van de onderwijzer. In die tijd had je zelf geen boeken, ik tenminste niet. Mevrouw Boele was de reddende engel die mijn leeshonger stilde. Ze had, in mijn herinnering, kasten vol met dikke boeken, een waar luilekkerland, waaruit ik onbepaald mocht lenen. Onder andere meerdere dikke delen van “De familie De Bloeme “ of iets van die strekking. Nu was het geval dat in een van die delen de geboorte van een zusje beschreven werd. Meer dan een aanduiding van hoe en wat was het niet, maar ...in die tijd een thema dat taboe was. Had ik nu maar niks tegen mijn moeder gezegd: Om je dood te schamen als je al 11 bent, ze belde mevrouw Boele op om te vragen wat voor boeken ze “haar kind” liet lezen!!! Ik ging bijna door de grond van schaamte toen ik daar achter kwam. Gelukkig, mevrouw Boele was er niet door beledigd en ik mocht gewoon door blijven lenen. Ik had echter geleerd te zwijgen als er weer eens een dergelijk thema aangeroerd werd. Wat die dingen betreft zijn de tijden gelukkig veranderd . Mijn kleindochter van drie en een half speelt met een pop onder haar kleren: “Ik ben zwanger oma en de baby wordt gewoon hier bij jou geboren, niet in het ziekenhuis. Pak jij hem even aan”. Daarna wordt met een geroutineerd gebaar de pop aan de blote ribbetjes gevlijd om te drinken. Moest je vroeger om komen!

Wat me ook altijd bij is gebleven, is de sfeer van het zondagsschoolkerstfeest. Op de tweede kerstdag, laat in de middag. Het feest begon met het luiden van de klok door Herman Houwer, de koster van de kerk in die dagen en eigenlijk de hele periode dat ik bij de NPB betrokken was. Een paar “sterke jongens “ mochten helpen. Hoe graag was ik daarvoor ook eens uitgenodigd , helaas een meisje.....Dan weer Herman die heel behendig alle kaarsen aanstak in de reuzenkerstboom, met een kaars op een lange stok. Net toveren. Er kwam een emmer water onder

bewaarde zij heel goede herinneringen. Zij kwam daar in aanraking met een gebruiken die passend waren bij mensen van goede stand, in die tijd. Na een groot aantal jaren in Wassenaar te hebben vertoefd keerde zij weer terug naar de Achterhoek en leerde zij Jan kennen. Zij waren nog maar net verloofd, toen zich de gelegenheid voordeed om een bakkerszaak aan de Aaltenseweg in Varsseveld over te nemen. Dit bood hen tevens de gelegenheid om te trouwen en de woning naast het bedrijf te betrekken. Jan bakte en ging op pad met het brood en de winkel was Gerda's domein. Niet alleen brood en banket, maar ook een uitgebreid assortiment kruideniersartikelen, kaas, vleeswaren en tabaksartikelen. Gerda was een door en door zakenvrouw: voorkomend, behulpzaam, vriendelijk en onderhoudend en was altijd smaakvol gekleed. Ook de administratie en de financiën waren geheel aan haar toevertrouwd. Ondanks al deze kwaliteiten, was Gerda de bescheidenheid zelve en plaatste zij zich altijd dienstbaar op het tweede plan. Een ernstige tegenslag was in 1968 de brand die de zaak verwoeste .Gelukkig kon de zaak weer worden herbouwd. Maar na dertig jaar van hard werken besloten zij echter de zaak van de hand te doen en betrokken zij in 1982 het huis aan de Sperwerhof, waar zij samen nog een aantal fijne jaren hebben gekend. Zij voelden zich aan de Sperwerhof helemaal thuis vooral ook vanwege de goede vriendschapsband die er groeide tussen hen en Coby en Herman van Toledo en zeker hun beide kinderen Chantal en Björn. Ook de regelmatige bezoeken van haar voormalige hulp Mimi Swienink stelde zij erg op prijs. Moge allen die om haar heengaan treuren, troost putten uit de woorden uit psalm 119 die Jan en Gerda bij hun huwelijk werden meegegeven. “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.”

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand opgenomen, maar zijn thans weer thuis: Hr H.A. Luymes en Mw D.A. Navis-Roenhorst.

In het Radboudziekenhuis te Nijmegen was opgenomen maar ook weer thuis Mw A.G.J. Hartemink-Nijhof In het St. Antonia Verpleegtehuis te Terborg verblijven: Mw B.A. Duitshof-Jolink en Hr G.J. Weikamp en in de ‘Ooiman’ te Doetinchem Mw D. Radstake-Gemmink.

GEBOREN

Dolblij en gelukkig zijn Sjoerd, Lizette en Kenneth Jansen Venneboer-van Putten met de geboorte op 3 februari '05 van hun dochter en zusje 'Joyce Joan' (Sophiastraat 96, 6882 NM Velp) – tel. 026-4424821.



Wij wensen hen veel geluk met deze lieve meid. Moge de eeuwige haar behoeden en bewaren.

(Sjoerd is geen lid, maar zijn wortels (Fam Langelaar) liggen wel in in Varsseveld, vandaar deze vermelding)

VERANTWOORDING GIFTEN

De afgelopen maand mocht ik van de nabestaanden van Mw L. S-K €100,- in ontvangst nemen. Ontvangen via een bezoekdame van N.N. een gift van €20,00. Ontvangen per bank van N.N. €10,00 en via de bezoekersclub van N.N. €50,00. Voor deze giften onze hartelijke dank.

BIJ DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAAND

Tijdens de dienst van zondag 13 maart wil ik met u even stilstaan bij de gedachte dat er enkele zaken 'Heilig' zijn in dit leven. Niet veel, maar het is wel zaak daar zorgvuldig mee om te gaan.

Tijdens deze dienst nemen wij afscheid van ons aftredende bestuurslid de heer G. Radstake en vindt de kerkelijke bevestiging plaats van de nieuwe bestuursleden. mevr. R.M.J. Vreman- te Grootenhuis en de heer B.W. Groenewold

Na afloop staat de koffie klaar en is er gelegenheid de nieuwe bestuursleden geluk te wensen.

Op 'Palmzondag' 20 maart a.s. worden er door de kinderen van de zondagsschool PALM-PAASSTOKKEN gemaakt. Dit vindt plaats in de zalen van 'De Eendacht'. Ook kinderen die niet regelmatig deze zondagsschool bezoeken zijn hierbij van harte welkom. We beginnen om 10.00 uur en nadat de stokken klaar zijn gaan, als het weer het toelaat, de kinderen in optocht



het voorhoofd gedragen) en de joodse Kleshmer muziek. De olielamp, en huizen met verlichtte ramen gaven een gevoel van veiligheid, thuis zijn weer. De door Chagall afgebeelde dieren symboliseren deels zijn jeugdherinneringen aan zijn geboorteplaats Witesk, met de kosjere slachterij van zijn opa, maar bovenal de verbondenheid tussen al wat leeft. (uitgangspunt vanuit het Chassidisme). Het thema circus is Chagall's vertolking van het verhaal uit Jesaja 11 (waarin de wolf naast het lam ligt, etc.), zijn ultieme droom van harmonie en vrede.

Chagall ging er van uit dat ieder mens een eigen "zielekleur" heeft. Zijn persoonlijke kleur was blauw. Blauw stond voor hem symbool voor transcendentie, het onbegrensde, de geest, de "andere werkelijkheid". Groen staat voor het heden, het leven, de vitaliteit. Rood staat in zijn werk symbool voor de emotie en de liefde (ook een geliefd thema van Chagall) en alle dierbare herinneringen werden in geel en goud gevangen.

Zo vertelde Chagall in zijn wat surrealistische kunstwerken op wonderbaarlijke wijze wat hem "bezielde". Tot op zeer hoge leeftijd was Marc Chagall een geïnspireerd, eigenzinnig en zeer productief kunstenaar, die tevens prachtige gedichten, keramiek en gebrandschilderde ramen vervaardigde. Op de dag voor zijn overlijden in 1985, op 97(!) jarige leeftijd, maakte hij zijn laatste werk "Een andere klaarheid tegemoet". Mw. Laman Trip wist ons deze avond wederom te boeien met dit prachtige samenspel tussen kunst en spiritualiteit.

MH

VARSSEVELDSE HERINNERINGEN

Naar aanleiding van het verzoekje in de Eendracht, het maandblad dat mij iedere maand weer even terugbrengt naar mijn "roots", het volgende:

Als kind was ik helemaal gek op lezen. Mijn moeder stond daar kennelijk wat zorgelijk tegenover: "Ga toch buiten spelen, je leest je nog suf". Destijds had boekhandel Rutgers een bibliotheek waar je tegen betaling van een dubbeltje een boek kon lenen. De boeken die voor mijn leeftijd geschikt waren, ik was een jaar of elf, had ik al gauw allemaal uit. Het was vlak na de oorlog en op school kwam aarzelend een schoolbibliotheek van de grond. Iedere klas kreeg een rijtje leesboeken op een plank in de kast met de glazen ruiten, meer dan een halve meter was het niet.

HARDE WERKERS

Vrijdag 18 feb.j.l. zijn we een avondje uit geweest met alle jongelui, die de bazaar van 21 jan. tot een succes hebben gemaakt. Aangezien ze zich met hard en ziel voor deze goede zaak hebben ingezet, vonden we (leiding jeugdclub) dat een avondje samen bowlen er wel af kon, als dank. Het werd een bijzonder gezellige avond, met 15 jonge,- en 5 iets oudere lui, gooiden we of ons leven er vanaf hing. En of we nog niet genoeg ballen hadden gezien: een sneeuwballengevecht na afloop bleek onvermijdelijk.

Op Vrijdag 4 Maart zijn jullie allemaal weer van harte welkom in de Eendracht, om 19.30 uur, om de foto's en videofilm van de bazaar en de bowlingavond te bekijken. Onze clubavonden verhuizen daarna meteen blijvend naar de vrijdag, omdat dat de meeste van jullie beter uitkomt. En hoe meer zielen: hoe meer vreugd!

De club-leiding

LEZING VAN 21 FEBRUARI

Marc Chagall, schilder met een boodschap.

Op maandag 21 Feb. j.l. wist Mw. Laman Trip-Kleinstaring een boeiend verhaal neer te zetten over het leven en werken van schilder Marc Chagall. Geboren als Moshe Ghigall in een orthodox joods handelaarsgezin in Wit-Rusland, groeide hij op met de wens schilder te worden. Een wens die niet bepaald gedragen werd door zijn vroom Joodse omgeving. Het chassidisme, de mystieke joodse stroming waartoe zijn gemeenschap behoorde, gaat uit van de aanwezigheid van God in alles. Dit gegeven vormde een probleem in het uitoefenen van zijn passie, daar volgens de Thora geen beeltenis van God mag worden gemaakt. ("Gij zult geen beeltenis") Mede door de steun van zijn moeder is Chagall toch de weg gegaan die zijn creatieve hart hem ingaf, en koos voor een opleiding tot beeldend kunstenaar, in Parijs. Bij Chagall bleef de behoefte leven om zijn religieuze gevoel in beelden te verwerken.

Chagall vertolkte de aanwezigheid van het Goddelijke uiteindelijk door het afbeelden van engelen, een geliefd en geaccepteerd verschijnsel binnen deze joodse stroming. De gebedskandelaar vindt je in zijn werk ook regelmatig terug, evenals alle andere onderdelen uit de joodse traditie in zijn geboortedorp: De thorarollen, de gebedssjaal, het gebedsdoosje (op

naar zorgcentrum 'de Bettenkamp' waar de kinderen rond 11.30 uur weer door hun ouders kunnen worden opgehaald. Voor het maken van de stok mag groen uit de tuin worden meegenomen om de stok te versieren. Er zijn verder geen kosten aan verbonden. Gaarne telefonische aanmelding vóór 15 maart bij Erna Wolsink-Semmelink tel. 29 87 18 of Madelon Ankersmit (0315) 61 70 63.

De overdenking gaat over het gemak waarmee wij soms mensen bewieroken om ze even later weer te laten vallen als een baksteen.

Donderdag 24 maart houden wij weer onze jaarlijkse avondmaalsdienst. In en korte overdenking wil ik met u nadenken over het kruis dat ieder mens soms te dragen heeft, maar dat het kruis ook ons kan dragen door alle leed heen.

De overdenking tijdens de PAASDIENST op zondag 27 maart staat in het teken van 'Vrolijk Pasen'. Laten wij ons door het verhaal van Pasen aangespoord weten om uit de zwaarmoedigheid te treden en lichtvoetiger te gaan leven.

Ons koor heeft weer prachtige liederen ingestudeerd welke die morgen gezongen zullen worden.

Zondag 3 april is er weer een dienst in het noodgebouw van 'den Es' in Ulft onder verantwoordelijkheid van onze geloofsgemeenschap waarin ik zelf hoop voor te gaan en even wil ik dan met u nadenken over het feit dat angst een slechte raadgever is. Voor wie niet over eigen vervoer beschikt en toch graag deze dienst wil bijwonen is er de gelegenheid om mee te rijden met een bestuurslid. Gelieve hiervoor contact op te nemen met Mw W. Nijhof-Groen (zie colofon).

UITWISSELING MET HOLLINGSTEDT

Dit jaar mogen wij weer een deputatie uit Hollingstedt verwachten. Zij hebben ons al laten weten wanneer zij willen komen, namelijk: van zondag 3 juli tot en met (dag van vertrek) vrijdag 8 juli. Wij zoeken dus voor die dagen gastgezinnen. Mocht u hiertoe bereid zijn, laat dit dan even weten aan Tonnie Kraan, Doetinchemseweg 66, 7051 DT Varsseveld tel. (0315) 241401. Wij maken in dit verband gezinnen met kinde-

ren van 12, 13 en 14 jaar erop attent dat uit het opnemen van een meisje of jongen uit Hollingstedt hele leuke en leerzame contacten kunnen voortspuiten met uw eigen kinderen. Uiteraard zoeken wij ook onderdak voor een aantal volwassenen.

Aan deze uitwisseling zijn kosten verbonden. Zeker nu we een groot aantal gasten mogen verwachten. We kunnen dus best wat sponsors gebruiken!

Mocht u deze activiteit willen steunen dan staat hiervoor de bankrekening open van het "Ds P.H. van Lent-fonds": Rabo 36.48.41.974 - Warm aanbevolen.

NIEUWE LEDEN

De afgelopen maand is één heer tot onze geloofsgemeenschap toegetreden.

Wij heten hem van harte welkom.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Terwijl ik op de Leemvoortschool (groep 5-6) verhalen over koning Salomo aan het vertellen was, moest ik natuurlijk zeggen dat destijds een koning ook 'recht sprak'. Daarop vroeg ik aan de jongelui: "Jullie weten toch wel wat rechtspreken is?" Het goede antwoord bleef uit. Kenrik ten Brinke echter waagde het er op en zei: "Dan spreek je recht uit je mond", en hij maakte daar een passend gebaar bij. Ik vervolgde met te vertellen dat een rechter 'recht spreekt' en gaf daarbij een paar voorbeelden o.a. wanneer iemand te hard rijdt, dat dan de rechter hem een boete op kan leggen of het rijbewijs kan intrekken. Kenrik maakte daarop een zovend autogeluid, waarop Joyce Reimink reageerde met de opmerking: Kenrik nu ben je aan het scheef spreken.

OPROEP

Tijdens de herdenkingsdienst van 21 november 2004, kwamen diverse personen naar mij toe met de vraag of zij een cassette-opname konden krijgen van deze dienst. Zo goed en zo kwaad als het ging, want heel veel mensen wilden mij even spreken, heb ik genoteerd wie dit aan mij gevraagd hebben. Diegene waar ik notities van gemaakt heb, hebben inmiddels de cassette ontvangen. Mocht toch iemand, die er om gevraagd

afvragen hoe we een rotonde moeten oversteken en hoe gaan we om met al die drempels? Wie heeft er voorrang bij de straten van rechts die op een uitrit lijken? Op deze en nog veel meer vragen hopen we deze middag antwoord te krijgen. Zeker voor onze doelgroep belooft dit een leerzame middag te worden. We rekenen dan ook op een grote opkomst. Zoals gebruikelijk staat om half drie de koffie en de thee weer klaar.

Agenda 60+Club.

12 april Marjan Hengeveld met een lezing over reuma.

10 mei Mevr. Onnink uit Barlo met eigentijdse verhalen in het Achterhoeks.

GELOOFSBELIJDENIS

Dit jaar zullen er op Palmzonden geen catechisanten hun geloofsbelijdenis afleggen. Er zijn wel enkele jongeren die de NPB-cursus volgen, maar met hen zijn we nog niet zo ver dat wij hen hierover aan kunnen spreken. Vorig jaar waren er vijf jongeren die een zelfgeschreven geloofsbelijdenis voorlezen tijdens de dienst. Vier van deze belijdenissen zijn inmiddels gepubliceerd. De vijfde, van de hand van Stefan Wisselink, treft u hieronder aan.

Ik geloof in een God, die niet buiten de mensen staat, maar die in elk mens aanwezig is.

Een God, die voor iedereen anders is en waar iedereen zijn eigen invulling aan geeft.

Ik geloof dat mensen niet alleen staan, maar dat ze er zijn om elkaar te helpen en om elkaar aan te vullen.

Mensen zijn er voor elkaar om problemen op te lossen en doelen te bereiken.

Ik geloof in een vrije wil voor iedereen, keuzevrijheid voor ieder mens, waarbij door anderen mag worden geholpen, maar niet gedwongen.

Ik geloof dat er op aarde meer is dan mensen zich kunnen voorstellen en dat die dingen mensen de drang geven om te leven en te ontdekken.

Stefan Wisselink 2004.

vader was doodgraver. “Het ijs kost mensenvleis” was een spreuk uit de 18e eeuw. Oecumene begint op het ijs. “Schavendeinen” is een Vlaamse uitdrukking voor schaatsen, terwijl in een Frans boekje schaatsen wordt vergeleken met dansen. De kampioenschappen schoonrijden zijn daar een mooi voorbeeld van. “Leg es an bij de koek- en zopiesman” was ook een bekend gezegde. De arrenslee (vooral een statussymbool van vroeger) en het ijszeilen (waarmee grote snelheden kunnen worden bereikt) passeerden de revue. Schilders en dichters hebben zich ook veel met “het ijs” bezig gehouden. We behoeven maar te denken aan de vele mooie schilderijen en de prachtige gedichten. Veel hulpmiddelen werden er ook gepresenteerd, van de meest simpele tot de meer ingewikkelde. De schaatsfabrikanten

hopen nog steeds op een goede winter, want de voorraden lopen de spuigaten uit. In de schaatsenhandel is het hollen of stilstaan. Bennie ten Brinke weet erover mee te praten. Uiteraard kwam ook de elfstedentocht ter sprake. De eerste elfstedentocht werd gehouden op 2 januari 1919 en de voorlopig laatste in januari 1997 welke werd gewonnen door Henk de Koning. De barre tocht van 1963 en Evert van Bentum die de tocht twee maal won kregen ook de volle aandacht. Ook veel aandacht was er voor het gedicht, met de nodige humor, over de tocht om de Noord, waarbij achtereenvolgens Dokkum, Franeker, Bolsward, Workum, Hindelopen, Stavoren, Sloten, IJlst, Sneek en “Koog a/d Zaan”, (Leeuwarden) werden gepresenteerd. Tot slot kregen we een prachtige serie dia's te zien, waarbij op een aanschouwelijke manier alle mogelijke gebeurtenissen op het ijs de aandacht kregen. Onder het aanbieden van een attentie bedankte Janny de heer Broere voor het gebodene. Ze noemde het een waterval van woorden, maar ook via beeld en geluid werd de slogan “praten met het ijs” inhoud gegeven. Een hartelijk applaus onderstreepte het dankwoord. Voldaan ging iedereen naar huis. Het was een mooie middag!

Van harte nodigen wij u uit voor de bijeenkomst van 8 maart. Rijschool Wisselink uit Varsseveld komt ons dan het één en ander vertellen over de diverse veranderingen welke de verkeersregels de laatste tijd hebben ondergaan. Met name zal ook worden ingegaan op de regels voor voetgangers en fietsers. Velen van ons zullen zich vast wel eens

heeft, nog geen cassette hebben ontvangen en hier alsnog prijs op stellen, contact met mij opnemen: tel. (0315-) 242080

TENSLOTTE

De lezing van mevrouw ds E.W.H. Laman Trip-Kleinstarink over de zinnebeeldige betekenis van allerlei motieven in de schilderijen van Marc Chagall was weer een heerlijke avond. Het was een stroom van inspirerende gedachten. Enkele aantekeningen die ik zelf maakte tijdens deze lezing wil ik u niet onthouden. Zo zei Chagall, die in zijn leven enkele malen voor het behoud van zijn leven heeft moeten vluchten, eens: “De bijbel is mijn tweede vaderland en daar kunnen ze mij niet uit vagen!” En ook: “De opdracht van de kunstenaar is om de droom van het paradijs onder de mensheid levend te houden.” Van de hand van Marjan Hengeveld treft u in deze editie nog een verslag over deze avond aan.

Ook schreef ik tijdens een gesprek met mevrouw G.J. Wielheesen-Wossink nog een spreekwoord op dat ik nog nooit gehoord had, maar mij wel erg aansprak. Het luidt als volgt:

*‘Alles met de middelmaat,
houdt alles in zijn beste staat’*

En op de radio hoorde ik enige tijdje terug een pastoor uit Bergschehoek de opmerking maken: “Alle nare dingen in mijn leven waren op vrijdag. Een mislukt examen, een ongeluk met de auto en een reprimande van de bisschop. Ik heb me er maar bij neer gelegd, tenslotte was het voor de Heer ook een rotdag.” Tijdens dat vraaggesprek merkte die zelfde pastoor ook nog op: “Naarmate mate ik meer volwassen werd, werd ik steeds vrijzinniger.”

Ik vrees dat hij, op een vrijdag, nog weer een reprimande van de kardinaal tegemoet kan zien.

Met een hartelijke groet aan u allen, A.M.J. Meijer

BEKNOPT VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDEN- VERGADERING GEHOUDEN OP 23 FEBRUARI 2005

De voorzitter memoreerde in zijn openingswoord de ziekte en het overlijden van ons zeer gewaardeerde bestuurslid Mw. Annie Ruesink-Wijnroks op 19 januari, zij werd in een moment van stilte herdacht.

De mededelingen betroffen de niet optimaal functionerende geluidsinstallatie en de ledenwerfactie van het Bijbelgenootschap. Blij was men met de opbrengst voor giro 555, jong en oud en de sponsors zijn grote dank verschuldigd.



De notulen en het jaarverslag werden voorgelezen en de jaarverslagen van alle clubs en commissies volgden.

Het verslag van Vrouwenclub I ontbrak, zij zijn vanwege een te gering aantal leden gestopt. Nieuw is de werkgroep public relations, de jeugdclub en de commissie voor variatie in diensten.

Het financieel jaarverslag werd uitgelegd, gecontroleerd en in orde bevonden en aan de vergadering werd toestemming gevraagd decharge te verlenen aan de penningmeester.

Unaniem ging men akkoord en de penningmeester kreeg een groot applaus als waardering voor al het werk dat hij heeft verricht.

Contributie blijft onveranderd.

Bestuursverkiezing: Hr. H. Beunk stelde zich weer beschikbaar. Hr. G. Radstake heeft zich zijn 6 bestuursjaren enorm ingezet als klussenman en als coordinator van de bezoekersgroep.

Als dank kreeg hij een envelop met inhoud en een bos bloemen voor zijn vrouw die hem hiervoor zoveel tijd en ruimte heeft gegeven.

Mw. E. Wennink is afgetreden en ontving een bedankje en een bos bloemen. Het bestuur stelde Mw. R. Vreman-te Grotenhuis en dhr. B.W. Groenewold voor te benoemen tot nieuwe bestuursleden. Aangezien er geen tegenkandidaten waren werden ze benoemd.

Persoonlijk door de voorzitter zal dhr. B. ten Brinke een hamer met insigne overhandigd worden voor al het werk hij heeft gedaan.

De voorzitter sloot de vergadering.

Secr: Willy Nijhof-Groen

BERICHTEN VAN DE VROUWENCLUB

Vrouwenclub II komt bijeen op donderdag 10 maart en donderdag 24 maart.

DE 60+ CLUB

Verslag bijeenkomst 8 februari 2005 bij Rothman.

In het welkomswoord van Janny tot de 21 aanwezigen werd aandacht geschonken aan de omstandigheden waarom uitgeweken moest worden van "de Eendracht" naar Rothman en waardoor een aantal "vaste" bezoekers niet aanwezig kunnen zijn. Een passend gedicht over schaatsen was de afsluiting van haar openingswoord. Daarna was het woord aan de heer Broere die als onderwerp had: Winterwaardigheden-Winternarigheden. Hij stelde zich voor als onderwijzman; (30 jaar in het onderwijs waaronder met gehandicapten) die in 1969 vanuit Zuidhollandse verhuisde naar Didam. Globaal kon zijn verhaal, dat met veel verve en enthousiasme (soms van de hak op de tak) werd gebracht in een aantal onderdelen worden samengevat, wat begon met een overzicht van de verzameling schaatsen door de eeuwen heen. De eerste schaatsen werden gemaakt van de beenderen van koeien of paarden. Het waren zgn. glijders, waarop men zich met behulp van prikstokken, recht toe recht aan kon voortbewegen. Veel restanten zijn o.a. gevonden bij het afgraven van terpen en ook in midden Noorwegen, Zweden en Noord-Duitsland. Vervolgens passeerden diverse schaalmodellen de revue, waaronder een paar waarop vier generaties het schaatsen hadden geleerd. De "krulschaatsen" werden uitvoerig besproken. De eerste klapschaats was de zgn. "springschaats". Het voordeel van de klapschaats is dat men de "slag" beter kan afwerken. Het was een unieke collectie schaatsen uit vele landen en door de eeuwen heen verzameld bij verschillende gelegenheden, waaronder soms op rommelmarkten. Waarom gaan we schaatsen? Schaatsen is een volkssport voor iedereen, van jong tot oud en van arm tot rijk. Voor tennis en golf gaat het dezelfde kant op, maar voetbal blijft toch meer een sport voor jongeren. Veel gezegdes hebben met het ijs en de winter te maken o.a.:

Door het ijs zakken, IJs en vis moet je gebruiken als het er is, Als het begint te vriezen gaan de Friezen ontgooien. Maarten 't Hart formuleerde het aldus: "Ik heb het schaatsen geleerd achter de kinderbaar". Zijn