

74^{ste} Jaargang

No. 561

Maart. 2008

IN DIT NUMMER O.A.:

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 18 maart 2008	14
Zondagschool; 16 maart as. Palmпасenontbijt	20
CaféCult; vrijdagavond 29 februari as.	21

PASEN

Eind maart hebben we dit jaar met elkaar alweer zo'n lekker lang weekend vrij. Het is namelijk vroeg Pasen dit jaar. Dit lange weekend wordt echter straks vooraf gegaan door Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag. Het lijkt alsof u en ik in die dagen weer wat feestelijks te vieren hebben en misschien is dat ook wel zo. In alle winkels wensen mensen elkaar dan immers: "Prettige feestdagen!"



Maar wat vieren we met zijn allen dan met Pasen?



Laten we Pasen beschouwen als een christelijk feest. Velen van u weten vast (nog) wel wat de Bijbel daarover zegt: Op Witte Donderdag kwamen Jezus en zijn leerlingen bijeen om deel te nemen aan het Laatste Avondmaal.

Op Goede Vrijdag stierf Jezus aan het kruis. Op ‘Stille Zaterdag’, zoals Paaszaterdag ook wel wordt genoemd, is iedereen een beetje stil van alles wat er tot dan toe is gebeurd. En op Pasen, drie dagen na zijn heengaan, verrees Jezus uit de dood. Zo hebben velen van ons, vanuit een kerkelijke opvoeding, dit althans geleerd te geloven.

Ik bedrijf geen wetenschap, dus ik kan u niet zeggen of dit overgeleverde verhaal objectief beschouwd al dan niet helemaal waar is. Ik vind ook dat het er niet echt veel toe doet. In elk geval, overigens met respect voor ieders persoonlijke levensovertuiging, geloof *ik* het niet. Dat is natuurlijk niet zo vreemd, want ik leef gelukkig in een tijd waarin ik zelf, volgens een vrijzinnig concept en - model, zin en betekenis mag geven. Ik mag zelf zoeken, vinden en op waarde leren schatten. Wie zou ik zonder deze zwaar bevochten vrijheid zijn? En ik constateer met vreugde dat het expliciete geloof vanuit één vaststaand verkondigingsmodel, God zij dank, achter mij ligt.

Persoonlijk interesseer ik me bijzonder voor de persoon die Jezus hier op aarde destijds geweest is, zeker nadat hij de Christuskracht ontving bij de doop in de Jordaan door Johannes de Doper. Hij is nog steeds een groot en levend voorbeeld voor me. Hij was niet alleen maar mens onder mensen, ook getuigde hij van zijn diepe verbondenheid met het ongeziene, de ondoorgrondelijke scheppende levenskracht, die wij met elkaar onder een noemer vatten en God noemen.

Jezus leefde vanuit de Christuskracht en was verbonden met de Oergrond van het scheppende bestaan. Hij was enerzijds één met het alledaagse leven op aarde, met het stoffelijke, anderzijds had hij een sterke verbondenheid met het onstoffelijke, het geestelijke. Op vele manieren heeft hij hiervan blijk gegeven. Jezus was dus én aards gericht door zich zo liefdevol en betrokken tussen mensen te begeven en zich te bekommeren om hun lot en tegelijkertijd was hij een ambassadeur van zijn eveneens zo geliefde, spirituele leven. Zijn aardse bestaan was in al zijn acties en handelingen van de Hoogste Geest doordrongen. Door zijn bestaan probeerde hij zo het levende voorbeeld te zijn van een ware geliefde voor iedereen, die door zijn en onze ‘Vader’ (de Ene) op de aarde is neergezet. Hij opende de ogen van de mens daarmee ook voor een vormloze realiteit, een onstoffelijke werkelijkheid, een wetenschappelijk niet aanwijsbare wereld.

Dit onkenbare levensveld van het geestelijke is voor u en mij weliswaar niet zichtbaar en tastbaar, maar daarentegen wel degelijk intens ervaarbaar.

Het *lijkt* zo te zijn dat het kruis een symbool is dat aan de traditionele christelijke kerken toebehoort. Zelf denk ik dat dit onjuist is. Alle symbolen zijn van alle mensen en het staat ieder mens vrij een eigen persoonlijke betekenis aan het kruis te ontfemen. Niemand is er de eigenaar van. Het kruis, als symbool behoort dus een ieder toe, ongeacht hoe deze persoon bij de burgerlijke stand levensbeschouwelijk geregistreerd staat. Persoonlijk zoek ik daarom liever naar de menselijke en symbolische betekenis van 'de dood aan het kruis' door Jezus Christus.



De horizontale ligger symboliseert voor mij de verbondenheid die de mens met de wereld van de vormkracht heeft. Deze ligger vraagt om volledig mens te zijn onder mensen, deel te zijn van de natuur van moeder aarde en ons verbonden te weten met het leven waar wij in het ondermaanse deel van uitmaken. We staan daarmee als mens voortdurend in directe lijn met anderen en onszelf. De verticale balk van het kruis nodigt mij uit om met een open "mind" ontvankelijk te zijn en te blijven voor het ongeziene, voor de geestelijke wereld. Deze wereld van het spirituele, deze werkelijkheid die zich in zijn totaliteit niet aan mij laat kennen, maar waarmee ik wel ten diepste verbonden ben, zie ik dus terug in de verticale balk. Het kruis staat in deze zin daarom symbool om enerzijds mens te zijn met mensen op aarde en deel te zijn van die natuur en anderzijds de verbondenheid te blijven ervaren met een universeel, niet direct zichtbaar en volledig kenbaar, groter geheel.

De mens in horizontale en verticale verbinding met het bestaan, ik denk dat het daarom gaat bij het symbool van het kruis.

De bijbel vertelt dat Jezus stierf aan het kruis toen hij 33 jaar was. Ik kan het niet geloven. Het getal 33 wordt ook wel een "meestergetal" genoemd en die leeftijd lijkt mij daarom eerder gekozen en symbool te staan voor het *meesterlijke* van de mens Jezus...

Ik geloof lang niet zomaar alles en ben daarom helemaal geen rechtzinnig christen in de traditionele zin van het woord.

Ook hier ben ik geneigd te zoeken naar welke symboliek die dood aan dat kruis dán zou kunnen vertegenwoordigen, waardoor het in ons eigen menselijk leven, hier en nu, zin en betekenis krijgt.

De dood beschouw ik als een verandering van het bestaan van de ene levensstaat in de andere. Ik denk dat de mens bij de dood als het ware transformeert vanuit zijn stoffelijke naar een onstoffelijke realiteit. In onze natuur laat de rups dat misschien nog het duidelijkste zien, door bij zijn dood te transformeren in een vlinder. De mens als trage en aardgebonden ‘rups’ in zijn stoffelijke leven, die na het sterfproces overgaat in een vrije vlucht van een fladderende en kleurrijke ‘vlinder’. De mens gaat dan niet ten onder in het Niets, maar gaat eerder óver en óp in het mensoverstijgende Iets. Om deze overgang en geestelijke bevrijding mogelijk te maken dient echter wel ons lichaam geofferd en prijs gegeven te worden. Op zichzelf toont Jezus ons daarmee een mooi perspectief.



De dood aan het kruis zegt mij dat de mens in zijn innerlijk kan transformeren als hij zowel de horizontale als de verticale verbindingen in het bestaan aangaat; de mens verbonden met het geziene en het ongeziene, met aards en spiritueel, met vorm en vormloos. En dat alles tegelijkertijd en ook nog in het hier en nú.

Met Pasen volgt dan ‘*de opstanding uit de dood*’, omdat juist dit proces ons opent voor een vernieuwende, levengevende, geestelijke realiteit. We worden ons dan bewust dat we slechts IN de materie zijn en niet VAN de materie. We ontwaken als het ware op geestelijk niveau en kunnen voelen hoe we deel zijn van een veel grootser en ontzagwekkender geheel. De transformatie door het kruis is dan in zoverre geslaagd, dat er een heel nieuw menselijk wezen ontstaat, juist door het ‘oude’ lichaam er op achter te laten. Op deze manier zou ik kunnen zeggen, dat de aardse dood overwonnen is of dat de mens, voor zover deze geloofde in de dode materie alléén, is opgestaan uit die ‘dood’. De wederopstanding is daarmee een feit! Dit perspectief opent deuren voor ieder mens, omdat ik geloof dat Jezus ‘slechts’ onder ons heeft geleefd om aan te tonen waartoe ieder mens in staat zou zijn.

De mens kan zo zelf binnen de grenzen van zijn huidige leven en zijn eigen existentie verrijzen en wel door zijn eigen aardgebonden bewustzijn te verruimen vanuit een innerlijke gerichtheid van leven. Zo kan ieder mens tot inzichten komen vanuit innerlijke helderheid. Door een t  eenzijdige kijk op het materi le leven op te geven en deze te laten verrijken en bevruchten met de geestelijke aard van een spiritueler leven, ontstaat een VOL LEDIGER mens...

Pasen krijgt, zo beschouwd, een diepzinnige betekenis voor ieder van ons persoonlijk. Tevens kan de ware betekenis van de menselijke dood onder ogen worden gezien. Vanuit de geschiedenis en mijn godsdienstige opvoeding leerde ik dat er niets dramatischer zou zijn dan de dood. Inmiddels weet ik dat dit gold omdat ik toen onwetend was en mijn leraren destijds niet in staat bleken mij hierin verder te onderwijzen. De dood is ‘slechts’ een ‘passage’, die vraagt om uitleg en vertrouwen. Jezus heeft me dit getoond en geleerd.

Immers, als de dood een transformatie is en ‘de rups’ daarin een ‘vlinder’ wordt zodat er gesproken kan worden van ‘wederopstanding’, wat valt er dan nog te vrezen?



En omdat dit alles betekent dat Pasen in de mens tot een nieuwe dimensie en bestaansgrond van leven kan leiden, kennen wij met elkaar de symbolen van het Paaseieren zoeken. Het symbool van het ei weerspiegelt tot slot het nieuwe leven, dat het in zich draagt. We zoeken dus met elkaar op Pasen het nieuwe leven dat in en achter de dood verborgen ligt, maar zijn we in staat het te vinden?

De kleur geel, die we met Pasen overal in terug zien, is dan de kleur van het geestelijke inzicht hierover.

En natuurlijk is er dan nog het feit dat het (opnieuw) *drie* dagen duurt voordat de ‘gruwelijke’ dood op Goede Vrijdag plaats maakt voor de wederopstanding met Pasen.

Dat nu is het bijzondere moment van inwijding, van inzicht en bewustwording voor u en mij, ja voor ons allemaal.

Ik wens u daarom ook dit jaar heerlijke paasdagen toe

Peter Samwel

BERICHTEN UIT DE GELOOFSGEMEENSCHAP

Wij gedenken

Op 24 januari 2008 overleed op 74-jarige leeftijd mevrouw

Theodora Johanna Berendsen-Hallerdijk

We kennen haar als **Doortje**.

Op 29 januari j.l. is in de Herdenkingsdienst door familie, vrienden en bekenden stil gestaan bij haar leven, waarna zij is begraven in Varsseveld.

Doortje werd als oudste kind geboren in Wisch op 31 mei 1933. Zij verloor al vroeg in haar leven haar lieve moeder. Uiteindelijk hertrouwde vader en was het samengestelde gezin min of meer compleet. Toch heeft het verlies van haar eigen moeder aanvankelijk diep ingegrepen in het jonge leven van Doortje. Het zou desondanks niet de enige tegenslag zijn die Doortje te verwerken zou krijgen in haar leven.

In haar jeugd heeft Doortje, toen ze een jaar of 12, 13 was, ruim vier jaar in het sanatorium gelegen om te genezen van tbc. Ook dit heeft natuurlijk veel voor haar betekend in haar jonge jaren.

Ze trouwde uiteindelijk in 1954 met Willem Berendsen en ze kregen samen vijf kinderen.

Opnieuw werd Doortje beproefd toen op 27 juni 1986 haar jongste zoon Hans (20) overleed. En alsof dit nog niet genoeg was moest zij ook nog eens haar geliefde dochter Ans begraven in februari 2003. Al met al hebben deze verliezen diepe sporen nagelaten in haar leven.

Toch bleek Doortje een sterk en krachtig mens. Haar positieve levensinstelling heeft haar zeker geholpen om alle leed in het leven te overwinnen, ook toen ze zelf nog verschillende keren ziek werd. Ze ging steeds door en gaf de moed nooit op, zelfs niet na twee keer een nieuwe heup en in februari 2007 nog eens een nieuwe knie gekregen te hebben. Haar instelling bleek inderdaad ‘niet kapot te krijgen’, want ook toen haar man meer zorg begon te vragen, stelde zij zich daar op in en deed wat van haar gevraagd werd. Al met al: ‘petje af’!

Doortje was een vrouw van het leven en ze stond ook midden in het leven, zo ook in de buurt waarin ze leefde. Ze was de spil van haar gezin

en ze was er altijd voor mensen. Wie er ook kwam, er was steeds een warm welkom omdat ze blij was mensen te zien en te spreken. Ze was een lieve en zorgzame vrouw, die klaar stond voor iedereen die haar hulp nodig had. Ze was in die zin zeker een voorbeeld. Ook in de buurt waarin zij leefde, liet zij zich niet onbetuigd. Ze haalde zelfs dikwijls de kracht en de afleiding die ze nodig had uit de mensen van de buurt. En dus was ze er ook bij als met de kermis de straat moest worden versierd of als het ging om andere leuke dingen samen. Doortje was een vrouw die niet op de voorgrond wilde staan en die tegelijkertijd wel wist wat ze wilde. Ze had haar eigen zaakjes goed op orde en ze wist van aanpakken. En wanneer ze er eens even niet was, dan was ze vaak te vinden in de moestuin die ze tussen '80 en '07 samen met haar man Willem, gehad heeft. Het was voor hen als een soort 'buiten', waar ze dan samen met veel plezier gingen picknicken. De moestuin was een echte ontspanning voor allebei.

Ik vroeg aan de familie: "Stel dat Doortje nog één ding zou kunnen zeggen tegen jullie, wat zou dat dan zijn?" Haar motto was: **'Geniet van de kleine dingen, geniet van het leven'**.

Doortje heeft al met al veel tegenslagen gehad in haar leven, maar ze heeft ze overwonnen. Ze is als een positief mens in het leven blijven staan. Hierin zal ze velen nog jaren tot voorbeeld dienen. We zullen haar niet vergeten.

Ik wens haar man, de heer Willem Berendsen en ook de kinderen Henk en Derry, Theo en Marjan, Joke en Bennie, Henk en Carla en verder ook alle kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

--- -- --- --

In de vroege ochtend van 7 februari 2008 overleed in haar slaap, mevrouw

Johanna Geertruida Bruggink-Doornink

We kennen haar als **Jo**.

Op 12 februari hebben familie, vrienden en bekenden afscheid van haar genomen tijdens de Herdenkingsdienst in onze kerk. Daarna is zij door velen begeleid naar haar laatste rustplaats op het crematorium Slange-

burg in Doetinchem.

Jo was enig kind in haar ouderlijk huis. Haar ouders hadden een boerderij. Aanvankelijk wilde zij doorleren en ging naar het gymnasium. De oorlog ('40-'45) strooide echter flink roet in het eten. Ze kwam van school en ging helpen op de boerderij. En daar, op de boerderij, is de brede basis gelegd voor zoals ze nu omschreven wordt: een echt buitenmens. Ze was het liefste maar buiten. Ze zorgde graag voor het vee, de varkens, de koeien en vooral de kalveren. Het was bij haar in goede handen.

In 1952 trouwde ze met Gerrit Bruggink. Dat hij boer was en haar daarmee de mogelijkheid bood opnieuw haar buitenleven gestalte te geven, verbaasde niemand. Als ze maar kon zorgen voor het vee, dan was het eigenlijk wel goed. Jo had oog voor de natuur. Naast het boerenleven, was tuinieren haar hobby tot op hoge leeftijd. Zelfs een paar weken geleden nog was Jo gewoon te vinden in haar tuintje rondom haar woning in Sinderen. Daar was ze eigenlijk het liefste.

Jo was een vrouw met een brede maatschappelijke belangstelling. Ze liet zich graag op de hoogte stellen van wat er zoal speelde. En als ze genoeg geluisterd had, dan vormde ze zich een eigen mening, waar ze niet zomaar weer vanaf te brengen was.

Ze leefde bij voorkeur het vertrouwde, waarmee gezegd wil zijn dat aangeleerde, vaste patronen voor haar de beste vertrekpunten waren. Ze leefde zoals zij het zelf geleerd en meegekregen had. En zo was haar liefde voor het leven van mensen en dieren vanzelfsprekend en vaak praktisch.

Natuurlijk ging ze dus met de kleinkinderen naar de dierentuin, kastelen bezoeken of gewoon een dagje uit. Wat hebben die kinderen er van genomen. Ook zij konden bij hun fijne oma terecht.

Jo wist dus heel goed hoe het hoorde en ook wat haar plichten waren. Vanuit deze instelling zorgde zij voor van alles en iedereen: de planten, de bloemen, de tuin, haar eigen kinderen, de dieren en ook voor de buurt waarin zij leefde. Dat hoorde er allemaal bij.

Zelfs voor de overledenen zorgde zij goed. Ze bezocht ze op het familiegraf als ze daartoe de behoefte voelde en onderhield zo ook contact met hen.

Als ze het, met wat dan ook, moeilijk had in haar leven dan ging ze

ofwel even naar het familiegraf, dan wel ging ze de natuur in. Ze zocht of contact met haar overleden dierbaren en vond zich zo een weg, of ze zocht contact met de kracht van het leven die achter de natuur schuil gaat door er middenin te gaan staan, en vond zich op die manier een weg... Een mooi voorbeeld is zij op die manier voor velen.

Moeder zei altijd: **'Het wordt nooit zo donker, of 't wordt ook weer licht.'** Dat is wat haar kinderen over haar vertelden. Het is een natuurwet, die op alle aspecten van leven van toepassing is en die troostrijk kan zijn als het eens even niet zo meezit. Nu het donker voorgoed verdreven is Jo, wensen wij je toe dat je één zult zijn met het Grote Licht en dat je je er thuis zult voelen.

Ik wens Theo en Josine en alle kleinkinderen toe dat zij allen veel troost zullen mogen putten uit de goede herinneringen die zij met elkaar delen over hun moeder en oma.

- - - - -

Op 20 februari j.l. is de heer

Hendrik Johan Oonk

overleden. We kennen hem als **Henk**.

In de eerst volgende Eendracht zal een 'in memoriam' aan hem worden gewijd.

Peter Samwel

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

U heeft in grote getale gereageerd op het verzoek om mevrouw Janny Nijhof een blijk van medeleven te sturen tijdens haar herstel in het Slingeland Ziekenhuis. Mevrouw Nijhof ligt nog steeds in het ziekenhuis en begint, als u dit leest, alweer aan haar zevende week. De vele kaarten en goede wensen van u allen kleuren inmiddels de gehele achterwand van haar ziekbed.

Twee keer is de heer D. Hofs opgenomen geweest. Ik heb hem op 21 februari nog even bezocht en de verwachting is toch dat de heer Hofs binnenkort weer naar huis zal mogen.

Verder is de heer H. Coops voor twee weken in het Slingeland Ziekenhuis opgenomen geweest. Het goede nieuws is dat hij op 22 februari 's ochtends weer door zijn vrouw is opgehaald. Hij is weer thuis.

Ook heeft mevrouw G. Tannemaat-Veldhorst zeven dagen in het Slingeland Ziekenhuis gelegen. Zij is op 19 februari weer ontslagen.

Navraag heeft uitgewezen dat vooral bij spoedopnames het soms mis kan gaan met het doorgeven van de persoonsgegevens aan de kerken. Dat betekent dat ik dan niet of in een enkel geval heel laat pas geïnformeerd wordt over een ziekenhuisopname. In de toekomst hoop ik daar iets aan te kunnen veranderen door bijvoorbeeld in overleg met andere voorgangers via onze besturen daar aandacht voor te vragen binnen de organisatie van het Slingeland Ziekenhuis.

In elk geval wil ik u vragen, en velen van u doen dat gelukkig al, mij even te bellen of op een andere manier te berichten over een eventuele ziekenhuisopname.

Soms loop ik min of meer toevallig binnen bij een van onze leden in het ziekenhuis en dan hoor ik dat mensen niet altijd doorgeven dat ze opgenomen zijn omdat ze niet zo vaak in de kerk komen... 'Dat is toch niet waar?' denk ik dan. En steeds reageer ik hetzelfde. Er komt op zondagen een bepaald aantal mensen naar onze kerk, omdat ze dat graag willen en er op zondagen voor kiezen naar de Dienst te komen. Lid zijn van onze geloofsgemeenschap is naar mijn mening veel meer dan alleen maar in de kerk komen. Leden die er niet voor kiezen zondags naar de kerk te gaan, zijn even zo goed volwaardig lid als mensen die daar wel voor kiezen. Ik kan daar niet duidelijk genoeg over zijn.

Ik wil er nadrukkelijk op wijzen dat, juist wanneer u ziek bent, een pastoraal gesprek, een informele ontmoeting en betrokken aandacht vanuit de geloofsgemeenschap, door wie dan ook, als positief kan worden ervaren in uw ziekteproces. Ik vind het dan jammer als mensen zich bezwaard voelen om gebruik te maken van de diensten die voor handen zijn alleen omdat ze niet zo betrokken zijn bij het kerkelijk leven.

Kortom: blijf me alstublieft informeren over opnames van familie, van vrienden of van uzelf, tenminste wanneer u een bezoekje op prijs stelt. Ik kom in elk geval graag bij u langs om u te ontmoeten en u van harte beterschap te wensen.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

De afgelopen maand heb ik niet veel les kunnen geven aan onze kinderen. Dat komt omdat wanneer er zich een uitvaart aandient, mijn lesrooster dikwijls komt te vervallen. Ik bel dan met mijn vervangster – Yvonne Striekwold - zodat de godsdienstlessen wel gewoon doorgang vinden, alleen laat ik dan verstek gaan. En als ik dan, naast de geplande voorjaarsvakantie van de kinderen, ook nog een keer griep krijg dan ben ik zo maar een paar weken niet op school.

Wat me in elk geval opvalt in de lessen is dat er een verschil is tussen hoe wij, ouderen groot gebracht zijn vanuit onze christelijke cultuur en wortels, en hoe de kinderen van deze tijd dat vaak beleven. Wij geloofden misschien nog onvoorwaardelijker vroeger en namen zaken voor waar aan, waarvan ik me nu afvraag of juist dat wel altijd zo wijs was. Maar, wij geloófded... De kinderen van nu zijn veel minder gelovig in de traditionele zin van het woord. Wij willen misschien soms nog wel graag dat ze dat zouden doen, maar deze tijd leert ons iets anders. De kinderen zijn in elk geval minder goed gelovig. Zij stellen zich meer vragen. Ook zijn ze dikwijls beïnvloed door opvoeders die aan hun eigen jeugd, wat godsdienst betreft althans, niet altijd zulke positieve ervaringen hebben overgehouden. Kortom, we hebben te maken met een diverse doelgroep kinderen, die zeker wel eigen ideeën hebben als het om levensbeschouwelijke – en geloofsvragen gaat.

De ingangen zijn anders. Op gezag aannemen dat Jezus destijds bijvoorbeeld over het water gelopen zou hebben, is tegenwoordig minder in tel. Ik hoor ze bijna zeggen: “Dat geloof je toch zeker zelf niet?” Eerder willen de kinderen wel vanuit eigen beleving en ervaring nadenken over bestaansvragen. Wanneer er bijvoorbeeld een opa overleden is, dan vraag ik: ‘Waar is opa dan nu?’ Of: ‘Is er dan nog meer tussen hemel en aarde?’ ‘Hoe zie jij dat dan zelf?’ ‘Wat geloof jij dan?’ ‘Weet je dat wel zeker...?’

Het gaat er dus niet om dat zij klakkeloos aannemen, zoals wij vaak vroeger wel deden, wat de godsdienstleraar daar over te zeggen heeft of wat opvoeders daar van zouden vinden. Eerder is het precies zo zoals een van de kinderen me zei: ‘Ik ben hier om dat allemaal zelf uit te zoeken’. Als dat niet vrijzinnig is, dacht ik nog...

Inderdaad zijn wij mensen hier om bovenal zelfstandig antwoorden te

leren vinden op levensvragen die wij allemaal in en door het leven voorgeschoteld krijgen. En dan geldt het Nederlandse gezegde: ‘Onderzoek alles en behoud het goede’. Kinderen doen dit eigenlijk van nature al. Ze moeten dan wel eerst de overtollige aannames, die zij worden geacht aan te nemen op gezag van welke autoriteit dan ook, van zich af schudden. Nou, dat lukt bij de meesten heel aardig. Kinderen komen zo weer uit bij hoe zij het zelf innerlijk beleven en ervaren. Natuurlijk kunnen zij die ervaringen toetsen aan wat andere mensen hierover te zeggen hebben of al eerder geschreven hebben, maar de autoriteit, over bestaansvragen en hun antwoorden, ligt uiteindelijk in hen zelf.

Zo beschouwd, kunnen we nog veel van elkaar leren, juist op school....

BIJ DE DIENSTEN IN MAART

Op **2 maart** is er geen Dienst.

Op **9 maart** gaat mevrouw Joke van der Wijk voor om 10.00 uur.

Op **16 maart** gaat Peter Samwel vanaf 10.00 uur voor in de Dienst: ‘*Hosanna*’. Het is dan Palmпасen. Uitgangspunt is de Intocht van Jezus in Jeruzalem waar hij door een deel van de mensen bejubeld wordt bij binnenkomst, terwijl een ander deel van de aanwezigen zich afvraagt: ‘Wie is die man?’

Op **20 maart** vieren we met elkaar Avondmaal. Op Witte Donderdag wordt immers het Laatste Avondmaal herdacht dat Jezus gebruikte met zijn leerlingen. Peter Samwel gaat ’s avonds om 19.30 uur voor in de Dienst: ‘*Deelnemen*’.

Pasen valt dit jaar op **23** (en 24) **maart**.

Hermien Bleumink gaat **zaterdagavond 22 maart** om 19.00 uur voor in de kerk in Dinxperlo

Peter Samwel gaat **zondag 23 maart** vanaf 10.00 uur voor in de Witte kerk in Varsseveld in de Paasdienst, die als titel draagt: ‘*Zullen we opstaan?*’ We herdenken wat wel ‘de opstanding van Jezus Christus’ wordt genoemd. De vraag is wat dit voor elk van ons anno 2008 kan betekenen?

In beide diensten verleent het NPB-koor haar medewerking.

Op **30 maart** is het *'Beloken Pasen'*. Mevrouw Marjan Hengeveld zal in deze Dienst voorgaan 's ochtends om 10.00 uur. Het thema voor deze dienst luidt: "Tekens van een nieuwe tijd", *Aquarius en Pinksteren, op weg naar ware bezieling...*

TEN SLOTTE

Wist u dat...

- ik inmiddels heb kennis gemaakt met de jeugdclub. We hebben met elkaar gebowld en in informele sfeer gepraat.
- een bezoekje aan het Cult-Café zeker de moeite waard is. Het is op de laatste vrijdagavond van de maand. Onze leden komen dan bij elkaar in Café de Ploeg, dat dan haar deuren uitsluitend geopend heeft voor leden van onze geloofsgemeenschap. Het is besloten dus. Ook op de januari-bijeenkomst was het genoeglijk om met elkaar in gesprek te zijn. Iets voor u op 29 februari misschien? Het thema op die avond zal dan zijn: 'Ik geloof er niets van...' Wie weet tot dan.
- de Pastorie echt prachtig wordt en de verbouwing langzaam maar zeker in de eindfase terecht komt?
- u altijd even met Jan Bussink – aanspreekpunt op de bouw in de Pastorie - kunt overleggen om binnen een kijkje te nemen?
- wanneer u dit leest er, sinds 1 november 2007, al zeven uitvaarten vanuit onze geloofsgemeenschap zijn verzorgd?
- de Openbare Basis School (OBS) Op Koers in Varsseveld nu officieel is geopend en volledig in gebruik is genomen?
- mevr. Yvonne Striekwold mij vervangt als ik de godsdienstlessen op maandagmiddag of op dinsdagochtend op De Leemvoort in Westendorp en/of op Op Koers in Varsseveld, om welke reden dan ook, niet kan geven?
- er een geweldige groep vrijwilligers, iedere keer weer en op veel verschillende terreinen, voor onze geloofsgemeenschap actief is?
- dat nooit 'gewoon' is voor mij?
- ik van harte hoop dat we nog lange tijd met elkaar de handen uit de mouwen blijven steken voor het algemene belang van onze geloofsgemeenschap?

Peter Samwel

UITNODIGING

Het Bestuur nodigt u uit voor de

Algemene Ledenvergadering

op dinsdag 18 maart 2008

in de grote zaal van De Eendracht.

Aanvang **19.30 uur**

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Jaarverslag 2007
4. Jaarverslagen commissies en clubs 2007
5. Financieel jaarverslag 2007
6. Verslag kascontrolecommissie (dhr B. Jansen en mevr. G. ten Brinke-Kuiperij)
7. Goedkeuren en vaststellen financieel jaarverslag 2007
8. Begroting 2008 en voorlopige begroting 2009
9. Vaststellen contributie
10. Bestuursverkiezing:
Statutair aftredend en herkiesbaar mevr. R.M.J. Vreman - te Grootenhuis
Statutair aftredend en herkiesbaar dhr. B.W. Groenewold
Statutair aftredend en niet herkiesbaar dhr. H.J. Beunk

Het bestuur stelt voor de herkiesbare leden te herbenoemen.
Voor de vacature H.J. Beunk is tot op het moment van uitgaan van de uitnodiging nog geen kandidaat gevonden.
(Tegen)kandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij de secretaris
11. Voorstel bijzondere collectes
12. Stand van zaken renovatie pastorie en kerk.
13. Rondvraag
14. Sluiting

Alle leden zijn van harte welkom

Het bestuur.

Toelichting bij de agenda

Agenda punt 5.

Het financieel verslag wordt ter vergadering uitgereikt.

Een week voor de vergadering liggen de financiële stukken voor de leden ter inzage bij de penningmeester dhr. J.W Meerdink.

Voor het inzien graag een afspraak maken; tel.: 0315-840044

Agenda punt 10. Bestuursverkiezing.

Het bestuur is intensief op zoek naar leden die bereid zijn zich kandidaat te laten stellen voor verkiezing tot bestuurslid. Echter tot op het moment van schrijven van deze toelichting op de agenda is het bestuur hierin nog niet geslaagd. Het bestuur gaat door met haar zoektocht naar nieuwe kandidaten voor de vacature ontstaan door het aftreden van dhr. H.J. Beunk. Het bestuur vraagt een ieder hierin mee te denken en mee te helpen kandidaten te vinden. Het is gewoon nodig dat we een voltallig bestuur behouden, want wat zijn we met een te klein bestuur? Zonder bestuur kunnen we nu eenmaal de vereniging niet draaiende houden of laten voortbestaan. Daarom een dringende oproep aan een ieder die zich kandidaat wil laten stellen zich zo spoedig mogelijk te melden bij een van de bestuursleden. Mocht u eerst wat ervaring met het bestuurswerk van onze organisatie willen opdoen, dan willen wij u graag in de gelegenheid stellen een tijdlang als kandidaat-bestuurslid mee te lopen.

Agenda punt 11. Voorstel bijzondere collectes.

Wij bezoeken kerkdiensten om "iets" te vinden voor onszelf en "iets" te geven voor anderen. Zo vormen wij een gemeenschap waarin we ons thuis voelen. Om dit in stand te houden is geld nodig. Naast de contributie en de vrijwillige bijdragen zijn na de diensten collectes voor de kas van onze NPB-afdeling.

Onze kerkgemeenschap staat midden in de maatschappij. In onze maatschappelijke samenleving zijn mensen met wie het slecht gaat. Maatschappelijke en kerkelijke organisaties ondersteunen middels goede doelen deze mensen.

Ons voorstel is om voor “vooraf bekend gemaakte doelen” in of na diensten te collecteren op feestdagen (Kerst, Oud/Nieuw, Pasen en Pinksteren) en op deze dagen de collecte voor onze NPB-afdeling te laten vervallen.

DE PASTORIE.

De natuur maakt zich op voor de lente. Uit de kale zandhopen komen heel voorzichtig de eerste sprietten omhoog. Met verwondering kijkt ze ernaar.

In de ogenschijnlijk dode tuin zit, net als in mij, toch ook het leven verborgen mijmert ze als na een paar dagen het eerste sneeuwkllokje bloeit. De zon, haar bondgenoot tijdens de dag, geeft de gure dagen iets vrolijks. Het stof danst op zijn stralen die onbeschaamd naar binnen dringen.



In elke kamer staat een kachel te loeien om de gestuukte muren te drogen. Ze geniet van elke stap die ze hoort en elke spijker die teruggevoegd wordt aan haar muren en plafonds.

Stap wordt stap wordt ze weer toegedekt. De buizen zijn weer terug en verdwijnen in vloeren en muren. Klaar voor een nieuw leven. De elektrische bedrading wordt onzichtbaar gemaakt achter gladde plafonds. Alsof het nooit anders is geweest.



Haar muren worden beplakt met een bepaald soort papier en daarover komt verf heeft ze begrepen. De afgelopen dagen zijn er grote potten naar binnen gebracht. Emmers met kwasten heeft ze ook gezien. Langzaam maar zeker wordt ze weer opgemaakt om zich te tonen. Als een vrouw die langdurig voor de spiegel zit om zich mooi te maken voordat ze zich aan de buitenwereld toont. Nieuwsgierig naar de reacties.... Zij voelt zich net zo.

Het huis gonst van bedrijvigheid. De vrijwilligers zijn niet langer alleen. Er is versterking gekomen van mannen met snerpande machines die ruiten vernieuwen en sloten vervangen. Het raam naar de tuin heeft plaats gemaakt voor deuren. Het balkon is weg en er steken nog slechts stalen balken uit de muur. Nieuwsgierig vraagt ze zich af wat hier van zal worden. Ze zou het willen vragen maar de mannen zullen haar vraag niet kunnen horen. Geduld is wat haar rest. De deuren in huis zijn ontdaan van de



oude platen en verf. Ze hangen weer in de sponningen en sluiten de verschillende ruimtes af. Langzaam wordt haar toekomst zichtbaar.

Af en toe komen er mensen, die ze op zondag naar het witte kerkje ziet gaan, bij haar langs. Ze praten met de vrijwilligers en tonen hun bewondering voor het werk.

Ze voelt zich dankbaar dat ze dit alles mag meemaken. Vol verwachting kijkt ze uit naar de volgende dag en de volgende ervaring.

Wordt vervolgd.



Aria, toekomstig bewoonster

DE BOUW

WAT ZIJN VRIJWILLIGERS ZONDER VRIJWILLIGERS?

De bouw vordert gestaag; wat hartverwarmend is, van links en rechts komen leden aandragen met o.a. cake, saucijzenbroodjes, pannenkoek, appeltaart, fles met inhoud, sinaasappels voor de broodnodige vitamintjes. Kijk, na zoiets ga je er opnieuw weer met frisse moed tegenaan. Dank dus voor alle belangstelling en gulle gaven.

De bouwvrijwilligers.

60+CLUB

Verslag 60+Club 13 febr. 2008

Dinsdag 13 februari trekken we met elkaar symbolisch de wandelschoenen aan. Willie Radstake uit Vorden is onze gids en samen met haar wandelen we via dia's de Lange Afstands Wandelroute (LAW) het "Noaberpad" van Nieuweschans naar Emmerich. Eerst met de auto, dan met de bus en tenslotte met het spoor komen we aan op het station van Nieuweschans en lopen



vervolgens terug richting Achterhoek. We komen door het vestingsstadje Bourtange, lopen langs slootjes en kanaaltjes en krijgen bijna natte voeten in het veengebied. In oost Groningen bloeit de heide wat verderop kamperfoelie en margrietten. Zo volgen we ook nog de vier seizoenen. We zien prachtige oude boerderijen en bezoeken het plaatsje Ootmarsum in Overijssel, Schloss Anholt in Duitsland en Kasteel Bergh in 's-Heerenberg om tot slot de eindbestemming Emmerich te bereiken. Al met al een prachtige wandelroute. Willie en haar man hebben niet alleen deze route gelopen, maar ook o.a. het Pieterpad, Het Trekvogelpad en het Maarten van Rossumpad. Eigenlijk zijn ze alle twee een beetje verslaafd aan deze hobby. Tot slot leest Willie nog het volgende toepasselijke gedicht voor.

Bagage voor je leven:

***Stop wat humor in je rugzak
neem wat optimisme mee
en wat reisgenoten zoeken
dat is ook geen gek idee.
Weten welke kant je op wilt
en op weg gaan met een doel
ook al is dat doel maar simpel,
het geeft toch een goed gevoel.
Durf eens naar de weg te vragen
stuur misschien een beetje bij.
Laat je af en toe verrassen
door die gekke maatschappij.
Met wat wilskracht als bagage
zit je bijna altijd goed
grote struikelblokken neem je
met een beetje durf en moed.
Als je liefde weet te geven
wordt het leven kinderspel
vul je rugzak dus met liefde,
wie die uitdeelt, komt er wel.***

Gerda bedankt haar hartelijk en met applaus en een attentie voor Willie nemen we afscheid van onze gids.



Uitnodiging 11 maart 2008

Deze keer nodigen wij u van harte uit voor de bijeenkomst op dinsdag 11 maart 2008. Mevr. Hermien Bleumink heeft een pelgrimstocht naar Assisi gemaakt en zij zal ons aan de hand van een fotopresentatie over deze tocht vertellen.

Wij hopen dat velen van u ook deze middag weer aanwezig zijn. Het wordt ongetwijfeld een heel bijzondere middag.

Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.30 uur met koffie/thee en een koekje.

AGENDA 60+CLUB

- 8 april 2008 De heer G. Keurentjes uit Doetinchem
Fiets/wandeltocht naar Santiago de Compostella
- 13 mei 2008 mevr. Aria Samwel vertelt over haar beroep als
stewardess alsmede haar vrijwilligerswerk.

AGENDA VROUWENCLUB

De vrouwenclub heeft haar agenda voor de komende maanden vastgesteld. De bijeenkomsten zijn gepland voor de volgende data:

- 28 februari 2008
- 13 maart 2008
- 27 maart 2008
- 10 april 2008
- 24 april 2008
- 08 mei 2008

De aanvang van de bijeenkomsten is 20.00 uur.

GEMEENTEAVOND

Donderdag 21 februari verzorgde toneelvereniging 'Thijs' uit IJzevoorde de voorjaars gemeentevening.

Er waren veel toneelliefhebbers naar 'de Eendracht' gekomen en werden ontvangen met koffie met krentenwegge of koek. In de pauze was er een verloting met leuke prijzen verzorgd door de vrouwenclub.

De klucht die gespeeld werd heette: '*Alweer vals alarm*' geschreven door Erik Bok. Het is een dolkomisch stuk waarin de man des huizes door een weddenschap het huishouden moet gaan doen. Maar ja, u raadt

het al, het wordt één grote puinhoop en hij roept daarom hulp in. Hij krijgt die uiteindelijk van de kraamzorg.

Het volgende probleem doet zich voor, er moet wèl een kraamvrouw zijn. Gelukkig krijgt hij zijn schoonvader (met snor!) zover om de rol van pas bevallen vrouw te spelen.

Er werd veel en hard gelachen en genoten van het leuke spel van toneelvereniging 'Thijs'.

We waren blij met de goede opkomst, kortom een geslaagde gemeenteavond.

De commissie Gemeenteavond

VAN DE ZONDAGSSCHOOL

Nadat we in januari mandala tekenen hebben gedaan en in februari gesproken hebben over onze liefste wens en wat te doen met 100,- euro, is het in maart tijd voor Palmpasen.

palmpasenontbijt

Zondag 16 maart is het zover. De kinderen van de zondagsschool zijn om 9.15 uur van harte welkom op het palmpasenontbijt in de kleine zaal. Alle andere kinderen zijn om 10.00 uur welkom voor het maken van de palmpasenstok (je mag ook zelf groen voor de stok meebrengen). Waarschijnlijk gaan we weer in optocht naar het zorgcentrum. Rond 12.15 uur hopen we dan weer terug zijn bij de Eendracht. Opgeven bij Madelon (tel: 617063) of Erna (tel: 298718) voor 12 maart. Meld dan meteen of je nog een stok nodig hebt.

LEZINGEN PROGRAMMA HERFST/WINTER 2007/2008

Tenzij anders vermeld worden deze lezingen gehouden in de grote zaal van de Eendracht, Beatrixstraat 1a .

De entreprijs van alle lezingen die in de Eendracht worden gehouden bedraagt € 6.50 inclusief koffie/thee.

De lezingen vangen aan om 20.00 uur

Donderdag 10 april 2008 Erik Bruijn,
Thema: Het Tibetaanse dodenboek

Varsseveld - Hollingstedt 2008

Al 35 jaar een begrip!

Ook dit jaar hopen wij weer een bezoek aan Hollingstedt te brengen. Deze uitwisseling is voor kinderen van 11 tot en met 15 jaar.

We vertrekken op woensdag 23 juli'08.

En komen terug op zondag 27 juli'08.

De kosten per persoon zijn afhankelijk van het vervoer.

Opgave graag voor 30 maart a.s. bij:

Dorjan Gesink tel.: 0315-244358

Tonnie Kraan tel.: 0315-241401

Rudie Wolsink tel.: 0315-298718

Wim & Rieky Tannemaat tel.: 0315-242807

Stel niet uit, maar meld je aan!

Met vriendelijke groeten,

Comité Varsseveld-Hollingstedt.



CAFÉ CULT VRIJDAG 29 FEB. A.S.:

“Ik geloof er niets van!”

Religie is weer “hot”. Het mag weer, zelfs onder jongeren. Ongelovigen vormen wereldwijd een zeer kleine minderheid van zo’n twee en een half procent. Er is vast “iets” tussen hemel en aarde, maar wat? Waarin geloven wij? En waarin juist niet? Is het “iets” in onszelf? Of is het begrip God niet meer dan een weerspiegeling van ons bewustzijn of verlangen?

Praten over geloof op een ongelooflijk plezierige avond: u bent van harte uitgenodigd op **vrijdag 29 februari vanaf 20.30 uur in Café de Ploeg te Varsseveld.**

Café Cult is een initiatief van de Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB. Café Cult wil op een ontspannen en informele manier zoeken naar verdieping in het alledaagse leven. Eigen inbreng van de bezoekers vormt een belangrijk deel van de bijeenkomsten. De avond heeft een inloopkarakter.

SCHRIJFAKTIE AMNESTY VARSSEVELD

Vijftien Guantanamo-gevangenen zijn vrij! Dertien Afghanen en twee Sudanezen werden vrijgelaten! Ze zijn intussen naar hun land teruggestuurd. Amnesty heeft hiervoor verschillende malen actie gevoerd!

In maart schrijven we voor de volgende gevangenen.

De eerste brief gaat naar de president van Rusland. Mensenrechtenactivist Artur Akhmatkhanov werd in 2003 gevangengenomen en nadien is er niets meer van hem vernomen. Gevraagd wordt deze "verdwijning" volledig te onderzoeken.

De tweede brief gaat naar China. Bu Dongwei, aanhanger van de verboden beweging Falun Gong is tot 2 ½ jaar heropvoeding veroordeeld zonder tussenkomst van een rechter. Gevraagd wordt bezoek toe te staan en hem vrij te laten.

De derde brief gaat naar president Joseph Kabila. De 25-jarige studente Coquette Nsinga, lid van de Beweging voor de Bevrijding van Congo, werd in 2006 gevangen genomen, verkracht en geslagen. Gevraagd wordt om onderzoek.

Inlichtingen over brieven schrijven: Wim Jansen (242793), Annie Lamers (617393) en Dela Rutgers (243077).

2008

*Overdenking
over denken
over praten
over de ander*

*Over kijken
naar jezelf
over luisteren
naar de ander*

*Over groeien
in de geest
in de wereld
van de ander*

*Over delen
samen leven
in het jaar
van de ander*

*Overdenking
over leven
in het jaar
tweeduizendacht*

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



Voorgangers: Dhr. P.W.M. Samwel, Halseweg 63, 7025 GA Halle
(0315)-242080 of 06-40359838, samwel33@zonnet.nl

Wijk Dinxperlo: Mevr. H. Bleumink, Spoorstraat 2, 6971 CA Brummen.
0575-562746. hermien.bleumink@solcon.nl

Administratie: N.P.B. afd. Varsseveld e.o., Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld.
(0315) 840044. j.w.meerdink@chello.nl

Website: www.xs4all.nl/~npb **E-mail-adres:** npb@xs4all.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

Dhr. B.H. Kraan, Zelhewegeweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 2418 85

Verenigingszaal:

“De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 244537

Penningmeester/administrateur:

Dhr. J.W. Meerdink, Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld,
(0315) 840044, j.w.meerdink@chello.nl

Bankrekeningen:

Rabobank 36.48.54.553, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld.

Vrouwenclub: Mevr. M. Jansen-Zeeplat, Spoorstraat 70, (0315) 242018

60+ Club: Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 244049.

Jeugdclub: Marjan Hengeveld (0315)-244393, h.m.hengeveld@zonnet.nl

Werkgroep PR:

Marjan Hengeveld (0315)-244393, Henk Beunk 0314-632061,
Arjen Dijkstra (0315)-298091, Aria Samwel-den Hartog (0315)-242080

Verzorging “Eendracht”:

Jan Meerdink, (zie **Administratie**)

Verzendklaar maken:

Mevr. B. Chevalking-Wennink, Zwaluwenhof 1, 7051 XR Varsseveld,
(0315) 298223, Mevr. W.E. Teerink-Radstake, Mevr. A.B. Navis-Naves,
Mevr. D. ten Brinke-Rougoor en Mevr. J.E. Sturris-Heijink.

Kopij adressen en redactie:

Jan Meerdink (zie **Verzorging “Eendracht”**),
Henk Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@tiscali.nl.
Marchel Chevalking, Louise de Colignystraat 17, 7001 GD Doetinchem,
mchevalking@solcon.nl

Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 298718, familie.wolsink@wanadoo.nl en
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 617542 / 617063

NPB-Koor secretariaat:

Mevr. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 241890

Autodienst: zie: Administratie

Maart 2008

- Zondag
2 maart
Geen dienst
- Zondag
9 maart
10.00 uur: Mevr. J. van der Wijk-Janmaat
- Zondag
16 maart
Palmpasen
10.00 uur: dhr Peter Samwel; thema "*Hosanna*"
Na afloop van de dienst gezamenlijk koffie drinken
De Eendracht
- Donderdag
20 maart
Witte donderdag
19.30 uur: Avondmaal viering dhr. Peter Samwel;
Thema "Deelnemen"
- Zaterdag
22 maart
Paaszaterdag
Kerk Dinxperlo 19.00 uur: Paasdienst
mevr. Hermien Bleumink.
Het NPB-koor o.l.v. dhr. Bennie Wennink verleent
medewerking.
- Zondag
23 maart
Pasen
10.00 uur; Paasdienst dhr Peter Samwel
Thema: "*Zullen we opstaan?*"
Het NPB-koor o.l.v. dhr. Bennie Wennink verleent
medewerking.
- Zondag
30 maart
Beloken Pasen
10.00 uur: Mevr M. Hengeveld;
Thema: "**Tekens van een nieuwe tijd**"
*Aquarius en Pinksteren, op weg naar ware
bezieling...*
- Zondag
5 april
Geen dienst