

75^{ste} Jaargang

nr. 572

Maart 2009

In dit nummer o.a. :

Wijk Dinxperlo	12
Van de bestuurstafel	15
Gemeenteavond	23

Een vrije val...

Toen in 1989 'de Muur' in Berlijn viel, leek het er wel op alsof onze leefwijze, onze democratie en de westerse waarden het gewonnen hadden van die van de mensen achter 'Het IJzeren Gordijn', de mensen van het oosten. Het was net alsof de leef- en zienswijze van de westerse wereld als 'winnaar' uit de bus kwam en dat er niets boven haar vrije democratische denken verheven was. We beseften toen nog niet dat ook de waarden van het westen ooit aan gezag zouden inboeten.

De suprematie van het Westen in haar totaliteit heeft sindsdien op

diverse fronten zware klappen te verduren gekregen. De Twin Towers sneuvelden, ambtsdragers van onze Westerse kerken zijn niet altijd onberispelijk in hun gedrag en ook ons economische en financiële stelsel vertoont inmiddels fikse scheuren en het blinde vertrouwen dat de wereld in dit Westerse model had, blijkt inmiddels ongegrond!

Westers denken is niet hetzelfde als algemeen menselijk denken, hoe graag ook wij, westerse mensen, dit anderen in de wereld willen doen laten geloven. De grondwaarden van het Westen, zijn immers westers. Door de wijze waarop die grondwaarden vaak werden uitgedragen, leek het wel een soort van exportproduct en toonbeeld van ‘dit is het beste en wel voor alle mensen’, ook voor alle niet-westerse landen. Kijk maar eens hoe wij met elkaar bv. de democratie opleggen aan de wereld als zowat het enig zalig makende politieke systeem.

En zo is de waardigheid van de mens, met zijn leef- en zienwijzen, in de wereld een soort van ‘westerse zending’ geworden. Wanneer iemand vijftien jaar geleden hiervoor aandacht vroeg, werd het waarschijnlijk onverschillig weggewuifd. Het Westen zei dan: ‘De menselijke moraal is universeel. In andere landen moet eerst de Verlichting nog haar werk doen, maar dat komt wel.’ In het Westen ging men er vanuit dat alle religies en culturen ten diepste dezelfde grondwaarden delen. Dat bleek natuurlijk een reusachtige vergissing. O ja, ‘we’ vonden ‘*met z’n allen*’ andere culturen waardevol en interessant, maar feitelijk reduceerde men ‘cultuur’ tot buitenlandse, exotische maaltijden, andersoortige kleding en wereldmuziek. Daarnaast bleef de suprematie van onze westerse grondwaarden in relatie tot de rest van de wereld, ten alle tijden overeind. Kijk bv. maar eens naar acupunctuur. Acupunctuur is al een geneesmethode sinds de prehistorie en vormt een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunst. Dit is een Oosterse benadering van gezondheid en ziekte. In de Oosterse filosofie wordt de zieke behandeld, niet de ziekte. Deze geneesmethode beoogt een nieuwe balans op te bouwen waar deze verstoord is. En kijk dan eens hoe, ja zelfs vandaag nog, de medische wetenschap, en ook haar patiënten, op deze Oosterse methode hier in het Westen reageren?

Zijn wij in het Westen wel in staat te begrijpen dat er ook andere ideeën, waarden en normen zijn die net zo goed zijn, zo niet zelfs beter, als wat wij ons hier hebben eigen gemaakt? Vanuit welk recht wordt het Verlichtingsdenken door ons zo verheven? Hoe bestaat het toch dat binnen de gezondheidszorg maar al te vaak uitsluitend plaats is voor het exclusieve medische wetenschappelijke model? En binnen religie zien we iets soortgelijks. Het Westen heeft ook daar haar grondwaarden van geëxporteerd, lange tijd naar Afrika en nu ook al naar China. Wij geloven, ja vaak ook vandaag nog, met elkaar dat de westerse Joods-Christelijke religies en grondwaarden een net iets hogere status hebben dan enige andere (natuur)religie. Daarmee doen we andere wereldgodsdiensten, en al haar gelovigen, onrecht. Het Hindoeïsme bv. is de oudste religie van de wereld, ja ouder dan enige andere religie. Waarom zou deze zich laten overrulen of overtuigen door een later ontstane religie of godsdienst als de Joods-Christelijke? En waar halen mensen het recht vandaan zelfs maar te twijfelen aan gelijkwaardigheid van betekenis en zin van een zekere wereldgodsdienst voor de mens waar dan ook maar op aarde? Ook hier ligt misschien wel ons westerse denken ten grondslag aan de overtuiging dat onze levensbeschouwing of godsdienst net even beter is dan bv. die van Moslims, Boeddhisten of Hindoes.

Gelukkig zien we dat de dominantie van het westerse denken op meerder fronten tanende is en dus aan verval onderhevig: Niet alleen de westerse democratische politiek, niet alleen het westerse economisch-financiële systeem, niet alleen het westerse stelsel van normen en waarden en ook niet alleen de westerse levensbeschouwelijke kijk op zaken. Ons past het op meerdere fronten een toontje lager te gaan zingen.

De hoogmoed komt vóór de val. Het totale westerse denken dient nader beschouwd en in elk geval ontdaan te worden van haar neiging tot misplaatste superioriteit. Ons past eerder nederigheid uitgaande van gelijkwaardigheid voor wat betreft vorming en ontwikkeling van alle mensen over de hele wereld. En omdat de mens een religieus wezen is, past ons diezelfde nederigheid ook aangaande culturele en religieuze gebruiken en uitdrukkingsvormen.

Nog één voorbeeld tot slot. Een paar jaar geleden was ik, het is waar gebeurd, in Kenia. Na een reis van meerdere dagen, met veel andere vakantiegangers door dit prachtige, ruige land, kwamen we uiteindelijk in een soort van oase terecht waar we met elkaar zouden verblijven en kamperen. Ik raakte al snel in gesprek met de spelende, lokale kinderen die ons met nieuwsgierige ogen aankeken en bevroegen bij het opzetten van onze tenten.

“Hoe heet jij?”, vroeg ik een kind van een jaar of tien. “Ik heet Paolo”, antwoordde hij. “Paolo?”, vroeg ik verontwaardigd, “is dat de naam die je van je ouders gekregen hebt?”

“Nee, die gaven mij de naam Dwojo”, zei het jongetje. “En hoe kan het dan dat je nu Paolo zegt als ik naar je naam vraag?”, vroeg ik hem weer. “Dat komt omdat de pater op school mij leert schrijven en rekenen en ik van hem ook eten krijg... En die pater zegt dat ik in het vervolg Paolo heet”.

Er ging een schok van diepe verontwaardiging door mij heen. Natuurlijk weet ik dat het zendingswerk in de wereld heel goede kanten heeft en veel betekent voor mensen. Daar heb ik geen twijfel over. Mijn probleem ontstaat echter als een kind afstand moet doen van zijn eigenheid en identiteit in ruil voor onderwijs, ontwikkeling en voedsel. Ook hier in dit voorbeeld van Dwojo, die nu dus Paolo heet, levert het zendingswerk met haar westerse invloeden, wat mij betreft een bedenkelijke bijdrage. Vanuit mijn verontwaardiging zat ik destijds gelijk vol vragen over deze gang van zaken. Dwojo is in elk geval zijn naam kwijt. En, zo vraag ik mij dan af, met welk recht doen wij dat mensen aan?

Misschien is het goed dat wij in het Westen wat minder dominant willen zijn in een wereld met al zijn verschillende mensen, culturen, gebruiken, waarden en normen en vooral ook religies en levensbeschouwingen. Op die manier kunnen we dan vast nog veel van elkaar leren...

Peter Samwel

Denkt u aan de algemene jaarvergadering op maandag 9 maart?

Berichten uit de afdeling

Wij gedenken

Johan Bernard Westerveld,

Die op zaterdag 24 januari j.l. rustig insliep. Hij is 87 jaar geworden in relatief goede gezondheid. Johan werd geboren op 30 november 1921. Hij werd ook wel Johan Rummelink genoemd omdat hij de oudste zoon was op de boerderij die 'Rummelink' heette. Na de lagere school en verschillende landbouwscholen, ging Johan aan het werk op de boerderij van zijn vader, die hij in 1949 overnam. In 1950 trouwde hij met Truus Gesink. Uit dit huwelijk werden in 1951, Dorien en in 1953, Bennie geboren.

Johan had een breed een brede belangstelling. Hij had graag willen leren en studeren, ook in zijn tijd al. Dat kwam er niet echt van vanwege de boerderij, toch deed hij het op zijn eigen manier en wel zijn hele leven lang. En zo stimuleerde hij ook zijn kinderen tot goed onderwijs.

Om 1976 besloot hij, bij gebrek aan opvolgers, om het boerenbedrijf te beëindigen. Het vee werd verkocht, het land bleef hij nog wel tot 1992 zelf bewerken. Deze verandering ontlastte hem zichtbaar. In 1992 deed hij boerderij 'Rummelink' van de hand. Johan en Truus gingen nu in Varsseveld, in een bungalow met uitzicht op de weilanden, onder de molen 'De Engel' wonen.

Johan was een uiterst serieus mens, meelevend ook. Hij ging het liefste zijn eigen gang. Lekker bezig zijn in zijn schuur, waar hij zich dan richtte op kleine technische vernuftigheden, dat was Johan op zijn best. Hij zocht zo graag zelf naar zijn eigen oplossingen, wat anderen er ook van vonden.

Hij was vooral ook eerlijk, zorgzaam en lief. Mensen kwamen naar hem toe om raad te vragen. Johan was filosofisch ingesteld en had een goede antenne om mensen en situaties juist te kunnen inschatten. Hij discussieerde ook graag, over politiek en over het leven zelf. Hij was een echte denker in die zin. Hij was een man die uit vele lagen bestond, want hij was ook gevoelig en toonde ook zijn emoties.

Zijn geloof? Nee, Johan was niet van de aanname. Eerder was Johan een mens die zijn informatie zelfstandig wilde verzamelen. Hij bestudeerde op zijn manier de sterren in het universum. En dan vroeg hij zich af: Wat zou daar nog *achter* die sterren zijn? Hij hield van de natuur en onderzocht die op zijn eigen wijze. Die zoektocht naar de essentie van het leven, die weg daar naartoe, die vulde zijn leven en vervulde zijn bestaan hier op aarde.

Graag wens ik vooral zijn vrouw Truus, maar ook zijn kinderen en familie veel sterkte toe voor de komende tijd.

Lief & Leed...

De heer H.W. Dimmendaal uit Westendorp heeft het ziekenhuis van Doetinchem verlaten en is weer thuis. Hij maakt het naar omstandigheden goed.

De heer J.W. Nijhof is, na een periode in het ziekenhuis Rijnstate in Arnhem te zijn geweest, ook weer thuis. Zijn herstel thuis zal nog enige tijd in beslag nemen. Wij wensen hem daarbij veel beterschap.

De heer H.Th. Vossers is ook weer thuis. Wij wensen hem een rustige en goede tijd toe.

Mevr. Heusinkveld – Schuurman verbleef tot vorige week tijdelijk in Zevenaar bij de afd. Ouderenzorg. Ze is inmiddels voorlopig weer thuis en ze maakt het naar omstandigheden goed.

Mevrouw Oosterhoff-Heida is gelukkig weer thuis in Halle na haar revalidatie in Zorgcentrum Schavenweide in Doetinchem. Ik wens haar vanaf hier alle goeds.

Mevrouw A. Kreeftenberg-Bruil is opgenomen geweest in het Slingeland Ziekenhuis. Wij wensen haar, nu ze weer thuis is, van hieruit veel beterschap toe en een spoedig herstel.

Op 20 maart a.s. zal door onze voorganger, dhr Peter Samwel, om 14.15 u. in "het witte kerkje", aan de Doetinchemseweg het huwelijk worden ingezegend van **Petra Bakker** en **Maico van Dijk**.

Gedicht

Op 15 februari j.l. ging ik voor in Den Es in Varsseveld. Het thema die dag was: 'Wortel schieten...'.

Uit de Bijbel las ik Lucas 8: 4-15. Daarin legt Jezus aan zijn leerlingen symbolisch uit hoe het zaad dat verspreid wordt, door anderen ontvangen kan worden. Ten eerste valt het zaad soms op rotsgrond. Dan wordt het eventueel door wat vogels nog opgepikt maar verder gebeurt er niets mee. Het zaad kan ook tussen de distels terecht komen.

Mensen weten dan wel dat het zaad er ligt, maar hebben vaak belangrijker zaken aan hun hoofd om zich er echt mee bezig te willen houden. Alleen als het zaad in vruchtbare bodem terecht komt, dan zal dat zaad uiteindelijk wortel schieten...

Ik las er op die zondagochtend voor allemaal ook nog een gedicht bij. Een van de aanwezigen die ochtend vroeg mij na afloop, om dat gedicht af te drukken in de eerstvolgende Eendracht. Aan dat verzoek voldoe ik hierbij graag....:

Niet de oogst van vandaag,
maar het zaad dat je zaaide,
*De patiënt met de angst,
die jij liefdevol aaide,
het treurende kind
dat in je huis kon verblijven,
baart de winst die je eens
op jouw naam kunt bijschrijven.*

*Niet de oogst van vandaag,
Maar het zaad dat je strooide,
het gebaar dat je stil
met verdraagzaamheid tooide,
de vernielende pijn,
die door jou kon verdwijnen,
vormt de winst die je eens
als bezit ziet verschijnen.*

*Niet de oogst van vandaag,
maar het zaad in je handen,
dat zorgvuldig geplant
diep in akkers belandde,
waar het kiemkracht kreeg
ondanks striemende vlagen,
geeft de winst die je ziel
eens als sieraad zal dragen!*

Afwezigheid

Dhr. Peter Samwel is afwezig van 28 februari t/m 8 maart a.s..

Tijdens deze afwezigheid kun u voor pastorale vragen terecht bij mw. Hermien Bleumink, tel: 0575) 56 27 46 of (06) 558 706 10 e-mail: hermien.bleumink@solcon.nl

Voor alle overige vragen, die onze geloofsgemeenschap NPB aangaan, kunt u contact opnemen met dhr. Jan Bussink, tel: (0315) 29 82 27 of (06) 389 322 12 / e-mail: jbussink@introweb.nl.

Schoolse zaken

Het onderwerp op school was eigenlijk de voorjaarsvakantie. Sinds jaar en dag valt deze vrije periode in het schooljaar min of meer samen met het carnaval. Carnaval wordt ook wel vastenavond genoemd, al is dit eigenlijk de dinsdagavond van het driedaagse carnaval: het is het feest dat gevierd wordt in de dagen voorafgaand aan Aswoensdag, waarmee de vastentijd van 40 dagen aanvangt tot aan Pasen.

Ik vertelde de kinderen wat carnaval was en we spraken over verkleeden, optochten, over Maastricht en ook Rio de Janeiro. Ook vertelde ik waarom carnaval in de Achterhoek niet zo uitbundig wordt gevierd en hier dus niet zo populair is als in de meer Rooms Katholieke streken in binnen- en buitenland.

Vervolgens vroeg ik: ‘Weet iemand wat mensen doen als ze gaan vasten?’ Een van de kinderen antwoordde even spontaan als direct:

‘Dan gaan ze Sonja Bakkeren...’. Die Sonja heeft het wel gemaakt, want haar naam is nu dus ook al een werkwoord geworden. Ik lachte en vertelde het verschil tussen ‘lijnen’ en ‘vasten’.

Vasten is het zich geheel of gedeeltelijk onthouden van eten of drinken voor een bepaalde periode. Vasten is een praktijk die in verschillende religies beleefd wordt. Zowel het Jodendom, het Christendom, de Islam, het Bahaigeloof, het Hindoeïsme als het Boeddhisme kennen vastenrituelen. In de natuurgeneeskunde wordt vasten gebruikt als reinigingsmiddel. Wanneer men in het Nederlands spreekt over *‘de vasten’* duidt men op de vastentijd tussen Aswoensdag en Pasen waarin christenen vasten.

De vastenperiode in de Islam wordt weer anders genoemd, legde ik uit, nl. de ramadan. *‘Ja, en het Suikerfeest na afloop’*, riep een vlotte leerling er gelijk achteraan.

De vastentijd is de periode die begint op Aswoensdag als voorbereiding op het Paasfeest. De veertigdagentijd – dus tussen Aswoensdag en Pasen - is een periode van bezinning op de feitelijke christelijke levenspraktijk. Anders dan sommigen denken is het geen periode van continu **vasten** in de betekenis die er gewoonlijk aan gegeven wordt. Alhoewel er zesenvoertig dagen geteld kunnen worden tussen Aswoensdag (de dag waarop Rooms Katholieken een askruisje halen in hun kerk) en Pasen (einde van de vastentijd) wordt er traditioneel niet gevast op de zes zondagen tijdens die periode waardoor je op veertig dagen uitkomt.

De Rooms-Katholieke Kerk heeft in de loop der eeuwen de regels omtrent het vasten versoepeld. Binnen het protestantisme is er geen expliciete gezamenlijke traditie rondom het vasten.

Gebed

Leer mij de verhalen
van de wind en de wolken,
van de geheimen van de nacht,
van het licht,

over de bomen,
de stilte na de regen.
Geef mij
om mijn weg te gaan
uw Zegen.
Leer me over leven.

via Mienke Oonk

Beschikt ook u over een gedicht of een gebed dat u graag met anderen zou willen delen? Graag hoor ik dan even van u: Peter Samwel: (0315) 24 20 80

Vragen staat vrij...

*We spraken met elkaar over de **wonderen** uit vervlogen tijden. De Bijbel staat er vol mee. Jezus geneest lammen en blinden, loopt over water, verandert water in wijn en vermenigvuldigt broden en vissen alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Het leek wel zijn dagelijks werk in die tijd. In de Bijbel kun je bijna geen verhaal over Jezus lezen waar géén wonder in beschreven wordt. We raakten verder in gesprek. 'Ik zou willen dat ik in die tijd geleefd had, want toen gebeurde er tenminste nog eens wat, als ik al die verhalen van destijds mag geloven.'*

En zo lijkt het alsof er tegenwoordig geen wonderen meer gebeuren. Nu is dat natuurlijk niet zo, maar wij zijn al snel geneigd uitzonderlijke gebeurtenissen geen 'wonderen' meer te noemen. We zeggen bv. liever dat een bijzondere gebeurtenis, toeval is of bedenken dat er vast een wetenschappelijke verklaring voor datgene zal zijn, wat ons op een bepaald moment overkomt.

Ik vroeg het ook maar eens aan een jongeman van tien jaar. 'Weet jij wat wonderen zijn?' 'Wonderen bestaan niet', zei hij. Ik zei dat er in de Bijbel heel veel wonderen beschreven staan, uitzonderlijke verhalen over dingen die eigenlijk onmogelijk zijn...'. 'Nou zie je wel, je

zegt het nu zelf, dan bestaan ze toch niet. Wat onmogelijk is kan niet bestaan', antwoordde hij rap.

Inderdaad is het lastig te begrijpen dat er soms dingen gebeuren die wij niet kunnen begrijpen en die ook wetenschappelijk onverklaarbaar zijn. Is het zo dat wij kinderen niet meer wegwijs maken en informeren over onze wondere wereld? Of vinden we met z'n allen dat wonderen inderdaad niet bestaan? Zijn we te nuchter geworden en te verstandelijk, zelfs voor een mirakel van een wonder?

Ik heb te veel gezien in mijn leven om ook maar te veronderstellen dat wonderen *niet* zouden bestaan. Wonderen bestaan! Ik heb er genoeg voorbeelden van. Het heeft me een ander licht doen werpen op de wetenschap ook. Natuurlijk is het fantastisch wat de wetenschap ons allemaal leert en wat zij voor het menselijk leven hier op aarde betekent. Tegelijkertijd past ook de beoefenaar van de wetenschap, een zeker nederigheid. Ik ben er nl. van overtuigd dat het leven met al haar bijzondere gebeurtenissen, zich zomaar niet laat vangen binnen de kaders van ons wetenschappelijk denken. De wereld is, in de totale kosmos, vele malen groter dan wij mensen kunnen bevatten. Het leven is en blijft een mysterie, dat zich in haar totaliteit niet aan mensen laat kennen. En gelukkig maar. God zij dank dus...

Laten we niettegenstaande dit feit toch vooral wel doorgaan onze wereld ook wetenschappelijk te benaderen en dan echter tevens begrijpen dat onverklaarbare, 'onmogelijke' gebeurtenissen tegelijkertijd voor altijd deel uit zullen blijven maken van ons leven... En laten we daar dan vooral over blijven praten met elkaar.

Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan durf ik hier te beweren dat mijn leven tot op heden zeker niet zonder wonderen is geweest. Sterker nog, ik verwacht dat ze ook in de toekomst deel van mijn leven zullen blijven uitmaken. En ik ben er eveneens zeker van dat velen van u ook voorbeelden kennen uit het persoonlijk leven, van gebeurtenissen die *eigenlijk* onmogelijk waar konden zijn, maar die toch weldegelijk realiteit werden. Zullen we er eens over praten als we elkaar weer zien? Wat mij betreft....

Gesprekskring Bettekamp

Voor 13 februari jl. waren alle bewoners van de Bettekamp en ook van de aanleunwoningen daarvan, die lid zijn van onze vrijzinnige geloofsgemeenschap, aangeschreven voor een eerste gezamenlijke bijeenkomst, met als thema: *'Met elkaar, dus niet alleen'*.

Het was genoeglijk om op deze wijze een vol uur samen in gesprek te zijn. Onder het genot van een kopje koffie of thee stelde iedereen zich eerst aan de groep voor en hebben we vanuit het thema gesproken over wat ons zoal bezighoudt.

De vraag of dit initiatief navolging verdient, werd volmondig met "Ja" beantwoord. De volgende bijeenkomst staat daarom gepland voor **vrijdag 22 mei a.s. 's morgens om 10.00 u.** Zet u het alvast in uw agenda? De locatie is opnieuw de vergaderzaal bij het Lentepad.

Alle genodigden kunnen half mei weer een persoonlijke uitnodiging tegemoet zien. Graag tot dan!

Peter Samwel

Spreuk van de maand

*Het maakt niet uit wat voor seizoen het buiten is,
als het in je hoofd maar LENTE is...*

Renate Heinen

Wijk DINXPERLO

Wel en wee van de leden

In het ziekenhuis verbleef:

Mw. Frida Besselink – Rijks

Gelukkig gaat het weer de goede kant op.

In memoriam

mw. Aleida Willemina Winkelman – Fukkink

Dinsdag 10 februari jl. overleed mw. Leis Winkelman, ze was bijna 88 jaar oud. Vorig jaar hebben we in het Dr. Jenny-huis haar verjaardag nog groots gevierd. Daarna ging het alsmaar minder. Haar geheugen liet haar in de steek, waardoor ze erg onzeker werd en bang.

Gelukkig kwam er na enige tijd een kamer vrij in 't Gielink. Hier heeft ze kunnen genieten van de aandacht en goede verzorging van deze afdeling. Maar toch ging langzamerhand haar kaarsje uit.

De NPB-kerk in Dinxperlo was bomvol tijdens de afscheidsdienst. Fijn om met zo velen, familie, vrienden en andere bekenden, stil te staan bij het leven van deze vrouw. Toen ze nog goed kon, kwam ze graag in deze kerk; ze sloeg haast nooit een dienst over. Ook de bijeenkomsten van de vrouwenvereniging bezocht ze bijna altijd.. Ze was iemand die graag, luisterend of pratend, bezig was met haar geloof.

Ze was Winterswijkse van geboorte. Door haar huwelijk met Wim Winkelman was ze uiteindelijk in gordijnstoffen, vloerbedekking en dergelijke aan de Dr. Van der Meerstraat was voor het gezin het meest dierbaar. Mw. Winkelman was er wel druk, de winkel en vier pubers, maar het ging er prettig en harmonieus aan toe.

De kinderen vlogen uit en sommigen gingen zelfs erg ver weg: Canada, Zuid-Afrika, Israël, Curacao, Duitsland..... Hierdoor werd mw. Winkel een ware wereldreiziger, want ze zocht hen overal op, waar ze ook maar waren.

We lazen 1 Korinthe 13, want van alles vond ze dit altijd nog het mooiste bijbelhoofdstuk. "Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde," Mw. Winkelman vertrouwde erop dat zij ná haar sterven in een wereld van onmetelijke liefde terecht zou komen. Het sterven zelf is vaak moeilijk. Wie vindt het niet moeilijk om je geliefde kinderen en kleinkinderen los te laten? Maar zoals een jonge vogel uiteindelijk de sprong maakt uit het nest en merkt dat hij

vliegen kan, zo is zij heengegaan. “Kon ik maar vliegen als een vogel”, zei ze vaak. En zo is zij toch gegaan naar haar land van liefde;

Onbelemmerd vrij van zorgen
met de toekomst in de hand
vliegen
tot het niet meer licht is
en ik niet meer vliegen kan. (ds. Werner)

Hermien Bleumink

De viering van 28 maart

Na een lange, vaak donkere tijd, gaan we gelukkig het voorjaar weer tegemoet.

Het ligt in mijn bedoeling om van de eerste viering in de lente weer een meditatieve viering te maken, een kringviering met een blik op de nieuwe tijd.

Als het wintertijd is, dan ziet alles er zo doods en troosteloos uit, alsof er geen toekomst is.

Maar wie goed kijkt, ontdekt dat de zogenaamde dode takken knoppen hebben, die zullen zich, als de zon weer wat meer kracht krijgt, in razend tempo ontvouwen en een nieuw perspectief wordt dan weer geboden. Zo zullen we proberen van deze viering een fijne, bemoedigen viering te maken.

Wij hopen velen van u te mogen begroeten.

Lentegedicht

Daar vliegt plotseling omhoog
in helder blauwe morgenlucht
geschrokken van mijn stap
een vogel zachtjes, vederlicht; ik zucht
de zon die door het druppelend water schijnt

en kijk weemoedig deze vluchteling na
die klapwiekend uit mijn oog verdwijnt
uiteindelijk landt op prachtige regenboog

In jonge struiken die boskantig
mijn voelend zien verbergen
hoor ik plots heldere klanken zingen;
aan eerder stille waterplas
begint het leven te bewegen
en zie ik padden bronstig springen

Mijn hart voelt lentewarm
als ik reik hongerend mijn hand
naar levensstromen die weer vloeien;
ik droom de wolken boven mij
die wit en teer nu overspoelen
het nieuwe frisse groene land
dat zich snel haast naar mei
met 't eerste weelderige bloeien

In zachte kleuren van pastel
waarin paasbloemen, krokussen getooid
heeft lente eindelijk natuur ontdooid.

Van de bestuurstafel.

Raad van Kerken Oude IJsselstreek i.o.

Onze afdeling is gevraagd zich aan te sluiten bij de Raad van Kerken Oude IJsselstreek i.o. (in oprichting). Over het voorstel tot aansluiting en ondertekening van de intentieverklaring, dient te worden gestemd tijdens onze ledenvergadering van 9 maart. Hierbij geven we u wat achtergrondinformatie.

De Raad van Kerken Oude IJsselstreek i.o. is onder andere een gesprekspartner voor de burgerlijke overheid, de gemeente Oude IJ-

selstreek. Armoedebeleid, leefbaarheid in dorp en op het platteland, milieu en calamiteiten zijn enkele van de onderwerpen waarover de Raad van Kerken met de gemeente in gesprek gaat.

Er is ook een landelijke Raad van Kerken. De vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB is daar niet bij aangesloten. De landelijke NPB heeft in februari 2005, na een besluit in de Algemene Vergadering, verzocht om lid te worden van de Raad van Kerken, maar op dat verzoek is nog niet gereageerd. De landelijke NPB is kandidaat lid van de Raad.

Afdelingen van de NPB zijn echter zelfstandig in hun keuze voor aansluiting bij een plaatselijke Raad van Kerken. Zo is de afdeling Zelhem al jaren aangesloten bij de Raad van Kerken in de gemeente Bronckhorst.

Voor aansluiting pleit dat de geloofsgemeenschap op gemeentelijk niveau mede-gesprekspartner is in maatschappelijke kwesties. Het bestuur van het rk-parochieverband IJsselgrens legt de intentieverklaring met een positief advies voor aan de aangesloten parochies. Verder hebben gezegd zich aan te sluiten de Protestantse gemeente Gendringen/Bontbrug, de Hervormde gemeente Silvolde, de Protestantse gemeente Varsseveld. De ondertekening van de intentieverklaring staat gepland op 25 maart. Onderstaand de intentieverklaring.

Intentieverklaring Raad van Kerken Oude IJsselstreek.

De kerken in de Oude IJsselstreek, voelen zich geroepen om geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus samenwerking te zoeken. Daartoe willen zij een orgaan oprichten, waarin zij alle vertegenwoordigd zijn: de Raad van Kerken Oude IJsselstreek.

-Deze Raad biedt een platform voor bestaande oecumenische samenwerking en bevordert nieuwe vormen van samenwerking waar de Raad dit wenselijk acht.

-De Raad respecteert verschillen in geloofsbeleving en zoekt naar verbindingen die kerken en gelovigen dichter bij elkaar brengen.

-De Raad wil vorm geven aan de gezamenlijke presentie van de kerken in de samenleving. Hierbij zoekt ze het gesprek met andere religieuze en levensbeschouwelijke instellingen. Maar ook zoekt ze indien nodig samenwerking met andere maatschappelijke organisaties. Daarbij ligt de nadruk op de zorg voor mensen in knelsituaties en de zorg voor onze leefomgeving. Punten van aandacht zijn hierbij o.a.: armoede, vluchtelingen, jeugd, ouderen, leefbaarheid in dorp en op het platteland, milieu, calamiteiten.

-De Raad voert namens de aangesloten kerken gesprekken met de gemeentelijke overheid.

-De bij de Raad aangesloten kerken informeren en consulteren elkaar regelmatig. Zij zijn bereid om datgene samen te doen wat naar hun overtuiging samen gedaan kan worden en trachten daarbij te komen tot een gelijke gedragslijn en tot gemeenschappelijk optreden.

Dank u wel:

We hoorden het vele malen; "altijd staan er schitterende boeketten in de kerk en de Eendracht, ook mooie stukjes op de tafels". Hulde aan Antje, Dien, Hilde, Narda, (alfabetisch genoemd); zij maken er elke keer weer iets moois van.

Dinxperlo

Ook hier stille krachten die zorgden dat er in de kerk met Kerst weer een boom stond, aangekleed en wel; er bloemen in de kerk zijn, zoals j.l. zaterdag. Een kopje koffie of thee na afloop v.d. dienst . . .

Algemene ledenvergadering op maandag 9 maart, 19.30 u.

U weet het, u bent van harte welkom, we verwachten u!

Onze bedoeling was om de uitnodiging enkele dagen voor het verschijnen van dit blad bij u te laten bezorgen. Helaas zorgden een onwillige printer en activiteiten die voorrang verdienden voor vertraging. Onze verontschuldiging hiervoor. Het bestuur

Verantwoording Giften

Ontvangen van mw NN € 10,- -, en van mw NN € 40,- -

Dinsdag 17 maart **filmavond: “BABEL”**

In de afgelegen Marokkaanse woestijn testen twee jongens stiekem het geweer van hun vader. Een enkel gewerschot veroorzaakt een kettingreactie, die de levens van mensen op drie verschillende continenten met elkaar verbindt, maar ook voorgoed verandert. Een Amerikaans stel (Brad Pitt en Cate Blanchett), een rebelse dove Japanse tiener met haar vader en een Mexicaanse au pair, die zonder toestemming twee Amerikaanse kinderen mee over de grens neemt, krijgen een onwaarschijnlijke connectie. Zij zullen elkaar echter nooit ontmoeten, omdat ze niet in staat zijn met elkaar te communiceren. Babel is een meeslepende en aangrijpende film van regisseur Alejandro González Iñárritu.

60-plus club keek naar oud-Varsseveld.

Janny opent de goed bezochte bijeenkomst en leest een gedicht voor van Toon Hermans. Dan geeft ze het woord aan Gerard Bruil, die in dialect een verhaal vertelt over de Kwaksmölle onder het motto: ‘Leven van de wind’.

Gerard Bruil is als 10-jarig vaak in het gemeentearchief te vinden. Dik Kobes is er de archivaris, daarna Bernard Dorrestijn. 22 jaar heeft Gerard in het archief doorgebracht. Hij vertelt over De Olde Mölle, de Willink Mölle en de Kwaksmölle die uit 1820 dateert. De Heren van Bergh en de Heren van Wisch waren de eigenaren van de molens en zij hadden ook grote invloed op de gang van zaken in het buitengebied. Napoleon bracht daar in 1795 verandering in. Onder invloed van de leus van de Franse Revolutie: “Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap”, werd de bestuurlijke structuur in Nederland ingrijpend gewijzigd.

Gerard Bruil laat verschillende beelden de revue passeren. De boerderij Den Es, de dorpsbrand in Varsseveld in 1723 en de blikseminslag in de kerk in 1793. Één van de maatregelen die vervolgens werd genomen om brand te voorkomen, was invoering van de brandklok.

In 1849 werd molen de Hoop (De Engel) gebouwd. Gerrit Kwak was de eerste molenaar op de Kwaksmölle. Op een foto toont Gerard het Hessenhuusken, dat tegenover de molen werd gebouwd. In 1859 brandt de molen af, die datzelfde jaar wordt herbouwd. Kennelijk waren er toen weinig problemen met wetten, voorschriften en bezwaarschriften. Bij de herbouw wordt alleen iepenhout en eikenhout gebruikt.

Doordat de molenaar nogal een dominante positie in kan nemen, o.a. door scheploon en maalloon te heffen, wordt 'De Looze' opgericht. Eerst in een opslagloods bij het station, daarna in de kom van Varsseveld. In 1908 komt een tramlijntje tot stand dat rijdt van Lieveelde, via Varsseveld langs De Looze en Hesselink via Terborg naar Doesburg.

Op 31 maart 1945 wordt Varsseveld bevrijd. De Kwaksmölle was tijdens de oorlog voor velen een schuilplaats. Vanaf die tijd zijn Johan Willem Kwak en zijn vrouw Siene Wisselink (van 't Olde Seesink aan de Harterinkdijk) met hun zoons Hein en Willem de verpersoonlijking van de Kwaksmölle.

Gerard Bruil toont veel foto's. Van de Varsseveldse Revue, een varkenshouderij in de Beatrixstraat, foto's van Joke en Narda Duitshof die toen op den Es woonden en van een disco in de Kwaksmölle. Nu is de Kwaksmölle al geruime tijd een activiteiten- en ontmoetingscentrum.

De middag was voor de aanwezigen een feest der herkenning.

Janny bedankte Gerard Bruil voor zijn interessante lezing en liet haar dankwoord dat met een applaus werd onderstreept, vergezeld gaan van een attentie.

Han Hemink.

Uitnodiging 10 maart 2009

Beste 60-plussers. U zult inmiddels hebben gemerkt dat de onderwerpen van februari en maart zijn verwisseld onze excuses daarvoor. Met name aan de heer Bruil, dat hij het zonder aankondiging heeft moeten doen. Wij hopen dat het u er niet van heeft weerhouden de middag van februari te bezoeken. Hierna nog een keer de aankondiging voor de 60+middag van 10 maart a.s.

Dhr. Roeland Groen, politieagent in onze regio zal ons deze middag wat komen vertellen over veiligheid in en om het huis. In deze tijd, waarin ook in onze omgeving de criminaliteit toeneemt is het niet verkeerd om van een deskundige te horen welke maatregelen we preventief kunnen nemen om de criminaliteit een stapje voor te zijn. We verwachten veel van deze middag en gaan er van uit dat velen van u op deze presentatie af komen. Zoals gebruikelijk staat om 14.30 uur de koffie/thee weer klaar. Tot dan.

Agenda 60+-Club

- 10 mrt. Presentatie door politie, dhr. Groen,
“Veiligheid in en om huis
- 14 april Mw. Beckus. Kloosterleven vroeger en nu
- 12 mei Reis met de Transsiberië Expresse,
door mw. Gerrie Wisselink-Radstake.

Vrouwenclub

Het programma voor de rest van dit seizoen luidt:

- 26 februari: Gemeente-avond. 5 maart: Verrassings-avond.
19 maart: Dia-lezing Wim Tannemaat. 2 april: Spelavond.
16 april: Paasviering. 6 mei: diner.

Uitwisseling met Hollingsted:

De Hollingstedters komen van zondag **19 juli** t/m donderdag **23 juli**

Voor aanmelding gastgezinnen of informatie:

Rikie en Wim Tannemaat tel. 24 28 07, Dorjan Gesink 24 43 58

Rudy Wolsink 29 87 18;

Tonnie Kraan 24 14 01

Zondagmorgen, 15 februari.

Het ervaren van een bijzondere viering op zondagmorgen op zondagmorgen 15 februari. We vroegen ons af of de mensen die er niet waren beseften wat ze gemist hebben.

Graag hadden we het met meer mensen willen delen. Op een prettige manier werden we aan het denken gezet. Een overdenking vol vragen en wisselende invalshoeken was ons aangekondigd.

De gespreksleider gaf als voorbeeld de vier deugden (rechtvaardigheid - voorzichtigheid - zelfbeheersing en moed). Dhr Conno Vlaardingerbroek bracht dit op een boeiende manier afgewisseld met muziek. Hij vertelde ons over een oosterse fabel over moedig gedrag en de slimheid van een vos waardoor we werden uitgedaagd. Waar houden we ons aan vast en wat hebben we nodig om keuzes te maken die er toe doen.

We werden gestimuleerd om onze overtuigingen over moed van verschillende kanten te bespreken. Het gaf ons een goed gevoel om op zo'n inspirerende manier naar de toekomst te kunnen kijken.

Wij danken de heer Conno Vlaardingerbroek voor deze prachtige overdenking.

Mariëtte en Jan Sevink, Henk Besselink

Jubilea

Begin van dit jaar zijn drie van onze leden in 't zonnetje gezet:

Betsy Chevalking Wennink is gehuldigd omdat ze 70 jaar lid is van Westendorps Fanfare. Willie Semmelink Leneman 55 jaar en Dolf Kerkhof 45 jaar. Gefeliciteerd!

Gemeenteavond



Be-Kiek-Ut
TONEELGROEP



Met

**“A’j mien vuult”
Dan zeg i’j niks meer**

Donderdag 26 februari 2009

Aanvang: 20.00 u.

Zaal open: 19.15 u.

Dit blijspel, geschreven door E. Evers speelt zich af in de gemeente Bronckhorst, en wel in de keuken van de familie Mentink, die een klein garagebedrijf probeert te runnen.

In deze keuken is het een komen en gaan van verschillende mensen. Naast de keuken woont oma, die via een tussendeur binnen kan komen.

Ook wonen een zus en haar niet al te snuggere dochter tijdelijk bij de familie in. Deze volle keuken leidt tot hilarische taferelen.

Zaal “de Eendracht”, Pr. Beatrixstraat 1a Varsseveld

Leden NPB gratis toegang

De gemeenteavond commissie

Namen en adressen / Colofon



- Voorgangers:** Dhr. P.W.M. Samwel, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld (0315) 24 20 80 of (06) 403 598 38, p.samwel@kpnplanet.nl.
- Wijk Dinxperlo:** Mevr. H. Bleumink, Spoorstraat 2, 6971 CA Brummen. (0575) 56 27 46 of (06) 558 706 10, hermien.bleumink@solcon.nl.
- Administratie:** N.P.B. afd. Varsseveld e.o., zie **Secretaris**
- Website:** www.vrijzinnigenvarsseveld.nl **E-mail-adres:** info@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Beheer kerk en verenigingszalen:**
Dhr. B.H. Kraan, Zelhemsseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85.
- Verenigingszaal:** “De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37.
- Voorzitter:** Dhr. J.B. Bussink, Zweerinkdijk 1, 7054 CB, Westendorp, (0315) 29 82 27, of (06) 389 322 12, jbusink@introweb.nl
- Secretaris:** Mevr. I. ter Maat-Tuenter, Gunjansdijk 2, 7051 GP Varsseveld, (0315) 24 17 02, termaatenco@hetnet.nl
- Penningmeester/administrateur:** **Zie Secretaris**
- Bankrekening:** Rabobank 36.48.54.553, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld.
- Vrouwenclub:** Mevr. M. Jansen-Zeephat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18.
- 60+ Club:** Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld, (0315) 24 40 49.
- Jeugdclub:** Marjan Hengeveld (0315) 24 43 93, h.m.hengeveld@zonnet.nl
Engelien Veerbeek (0315) 29 86 87, engelienveerbeek@hotmail.com
- Werkgroep PR:** Marjan Hengeveld (0315) 24 43 93, Henk Beunk (0314) 63 20 61, Arjen Dijkstra (0315) 29 80 91, Aria den Hartog (0315) 24 20 80.
- Verzorging “Eendracht”:**
Jan Bussink, (zie **Voorzitter**), Marchel Chevalking, zie **Kopij adressen, redactie**
- Verzendklaar maken:**
Mevr. B. Chevalking-Wennink, Zwaluwenhof 1, 7051 XR Varsseveld, (0315) 29 82 23, Mevr. W.E. Teerink-Radstake, Mevr. A.B. Navis-Naves, Mevr. D. ten Brinke-Rougoor en Mevr. J.E. Sturris-Heijink.
- Kopij adressen en redactie:**
Henk Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@planet.nl, Marchel Chevalking, Louise de Colignystraat 17, 7001 GD Doetinchem, mchevalking@solcon.nl.
- Leiding zondagsschool:**
Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, familie.wolsink@wanadoo.nl en Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 61 75 42 / 61 70 63.
- NPB-Koor secretariaat:** Mevr. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90.
- Autodienst:** zie: **Secretaris**

Maart 2009

- Zondag
1 maart
Geen dienst
- Zondag
8 maart
10.00 uur: dhr Ralf en mw Reinetta Flach:
Klankschalen in “het witte kerkje”
- Zondag
15 maart
10.00 uur: dhr Peter Samwel thema 'Vrucht dragen'
tevens **Zondagsschool**
Na afloop koffie drinken
- Zondag
22 maart
10.00 uur: dhr Peter Samwel, met als thema:
'De symboliek van brood en vis'
- Zaterdag
28 maart
19.00 uur: **Dinxperlo**
mw Hermien Bleumink:
meditatieve viering, in de kring,
over lentegevoel.
- Zondag
29 maart
Geen dienst