

Vrijdag  
3 november 16.30 uur: weeksluiting in de Bettekamp, Ds A.M.J. Meijer.

Zondag  
5 november Geen dienst.

Zondag  
12 november 9.30 uur: NPB-dienst in 'den Es' Ds A.M.J. Meijer, thema "Bent u er klaar voor?", bij Lucas 12: 32-48.

Zondag  
19 november 10.00 uur: ds A.M.J. Meijer, Dienst voor Jong en Oud. Na afloop is er koffie (of limonade) in de Eendracht en een boekentafel van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Zondag  
26 november 10.00 uur: ds A.M.J. Meijer, thema "Geloof en handicap", bij 1 Kor.15:43. Na afloop koffie en gebak in de Eendracht.

Zondag  
3 december 10.00 uur: Ds A.M.J. Meijer, thema: "Een bijbels boerenverhaal", bij Ruth 3.

66<sup>ste</sup> Jaargang No. 480 November 2000



#### DE KRACHT VAN HET GEBED

##### Bidden ...

Zovelen in onze tijd hebben het gebed als een zinloze bezigheid opgegeven. Handen vouwen, ogen dicht. Praten tegen een onzichtbaar iemand, een God. Iemand, die in het verborgene ergens achter de wolken leeft. Bidden. Wat heb je eraan? Wat je ook vraagt, meestal wordt het niet ingewilligd. Je vraagt om genezing, maar het gebeurt niet: de ziekte blijft je in de greep houden. Je vraagt om geluk voor je kind, maar het gebeurt niet: het raakt verzeild in de wereld van drugs en vindt daar alles behalve geluk. En dat, die zorg, die nood, die angst, die eenzaamheid, dat is toch de enige reden om te bidden? Om iets gedaan te krijgen? Dus als dat niet gebeurt, als geen enkele vraag wordt ingewilligd, als er nooit een antwoord komt op al je vragen, kun je dat bidden zet zo goed laten. En bovendien: die God, die meneer, die daar achter de wolken woont, ach, die is toch immers een verzinsel van mensen, net als Sinterklaas? Zo hebben velen gedacht. En daarom gaven zij die oude gewoonte van het gebed op. Zo denken velen in onze tijd nóg. En daarom willen zij

nog steeds niets weten van die oude gewoonte van het gebed. Eerlijkheid? Was het wel eerlijkheid die ons ertoe bracht het gebed op te geven? We noemden het intellectuele eerlijkheid: ons verstand kan het bestaan van God niet bewijzen en daarom bestaat Hij ook niet. Was het écht eerlijkheid die ons ertoe bracht het bestaan van God te ontkennen en daarmee ook het gebed op te geven? Of was het arrogantie? De arrogantie waarmee wij mensen ons verstand tot maatstaf van alle dingen maakten? Is het waar dat alles wat ons verstand niet bewijzen kan daarom ook niet bestaat? Of is het daarentegen goed mogelijk dat er nog hele werelden zijn, dat er een hele kosmos bestaat, die voor ons verstand ontoegankelijk is?

Daar stonden we dan, volkomen allen. Alleen tegenover al die grote vragen over de zin en het doel van ons leven. Vragen waarop we geen antwoord wisten. Daar stonden we, helemaal alleen op een aarde die we dachten te kennen en te beheersen. Maar nu ontdekten we dat we op de eigenlijke vragen, die over onszelf, over de zin en de betekenis van ons eigen leven, geen enkel antwoord wisten. We worden onszelf tot een bitter raadsel. Want wat baat het als je denkt de hele wereld te kennen, maar jezelf niet kent, noch het doel of de zin van je leven? Wat baat het de wereld te kennen, maar zelf een raadsel te zijn, een vreemde voor jezelf? Vervreemding, een woord dat modewoord werd en dat aanduiding werd van die raadselachtige vraag, die wij voor onszelf geworden waren. Toen, toen vervreemding ons in de greep hield, toen eindelijk werden we klein. Brak de arrogantie waarmee we dachten met ons denken de wereld te kennen, in scherven uiteen. We veroverden de wereld, maar liepen stuk op onszelf. Maar juist toen, toen elk houvast ons uit handen gevallen was, toen wij beseften dat alle kennis die wij dachten veroverd te hebben ten enenmale nutteloos was om die ene grote vraag, de vraag wie wijzelf waren, te beantwoorden, juist toen begon er iets nieuws in ons op te lichten. Gaandeweg, dikwijls tegenstribbelend, ontdekten we dat er nog een andere kenbron in ons woont en leeft, de kenbron van het hart, van het innerlijke weten, van het aanvoelen van werkelijkheden die voor het verstand toegesloten blijven. En toen we heel voorzichtig, schoorvoetend, leerden luisteren naar wat die andere kenbron in ons ons te zeggen had; begonnen we te ontdekken dat er een tot dan toe

## NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON

- Voor-ganger:** Ds A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld, (0315) 24 20 80, e-mail: meijerpaumen@zonnet.nl
- Secretariaat:** N.P.B. Varsseveld, Mw. D.J.H. ten Brinke-Vrieze, Burg. Fabiusstraat 8, 7051 BK, Varsseveld, (0315) 24 23 68
- Beheer kerk en verenigings-zalen:** H. en N. Schuurman, O. Noorderbroekweg 2, 7051 GK Varsseveld, (0315) 29 83 81
- Verenigings-zaal:** "de Eendracht" Beatrixstraat 1a, (0315) 24 45 37
- Administrateur:** Hr. G.J. Breukelaar, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg, (0315) 24 14 08, e-mail: administrateur.npb@xs4all.nl
- Gironummer** N.P.B. Varsseveld 846569
- Bank-rekeningen:** Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265. Allen staan t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap NPB, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg
- Internet:** www.xs4all.nl/~npb
- E-mail-adres:** npb@xs4all.nl
- Vrouwenclubs:** Voor I: Mw. D. Vriezen-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75. Voor II: Mw. A. Wisselink-Jansen, Harterinkdijk 13, (0315) 61 73 82
- Verzorging "Eendracht":** Rinus Luijmes, Boesvelddijk 27, 7054 BE Westendorp, (0315) 29 85 59 (na 18.00 uur), e-mail: digirini@xs4all.nl
- Verzendklaar maken:** Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN, Westendorp, (0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake; Hr. G.H. Schepers
- Kopij adressen en redactie:** Rinus Luijmes, e-mail: eendracht.npb@xs4all.nl, Ds A.M.J. Meijer (zie boven), Mw. G. ten Brinke-Kuiperij, Kon. Emmastraat 5, 7051 AM Varsseveld, (0315) 24 12 53, Mw. A. Gussinklo-Siebers, Landstraat 34, 7135 KH, Harreveld, (0315) 24 14 40, fax: (0315) 24 26 43 en Mw. W.E. Teerink-Radstake, Valkenhof 57, 7051 XC, Varsseveld, (0315) 24 25 37
- Leiding zondagschool:** Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18 en Gwen Spaa, Graaf van Lohnstraat 10, 7051 CB Varsseveld tel. 242918
- NPB-Koor secretariaat:** Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90
- Organist:** Hr. G.W. Gussinklo, Polstraat 10a, 7121 DH, Aalten, (0543) 47 17 04.
- Autodienst:** Mw. B. Chevalking-Wennink, (0315) 29 82 23 en Mw. H.E. de Roo-Berkhoff, (0315) 24 14 87
- Cassette-dienst:** Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55
- Eendracht - november 2000



### Aan de lezers van de Eendracht

#### die nog geen lid van onze geloofsgemeenschap zijn:

Geachte lezer, het doet ons genoegen dat u belang stelt in wat er in onze geloofsgemeenschap omgaat en kennis neemt van onze wijze van geloven. Mocht het zo zijn dat u weleens wat meer van ons zou willen weten, vul dan onderstaande bon in en stuur deze gefrankeerd naar: "Vrijz. geloofsgemeenschap" NPB, p/a Doetinchemseweg 7, 7051 AA, Varsseveld. Geheel vrijblijvend ontvangt u dan een korte overzichtelijke brochure.

✂

Stuur mij geheel vrijblijvend informatie over de geloofsgemeenschap NPB Varsseveld.

Naam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_ Woonplaats: \_\_\_\_\_

Telefoon: \_\_\_\_\_

onbekende wereld in ons leeft, een wereld die geen andere zijn kan dan het eigenlijke Zijn.

Zo kregen velen die oude begrippen "God" en "het gebed" hadden afgezworen in de leegte een nieuw zicht op die oude woorden en leerden zij zichzelf op een nieuwe manier verstaan.

In oude taal: God leeft in ons en wil in ons geboren worden. Zo vonden wij een antwoord op de vraag die wij voor onszelf geworden waren en leerden wij met nieuw ogen naar onszelf te kijken.

Velen van ons herkennen in zichzelf iets van wat ik hierboven beschreef: dat afscheid van die oude woorden en vormen, die oude God, dat oude gebed. Velen herkennen ook die leegte in zichzelf, en dat vóelen: en toch, ik weet dat er meer is dan deze zichtbare wereld alleen, ik wéét dat het mogelijk is met die andere, grote wereld (die ik ook in mijzelf aanvoel) in verbinding te treden. Ik wéét dat in die verbinding de zin van mijn leven ligt. Maar hoe doe je dat? Hoe leer je dat oude gebed op een nieuwe, andere manier te zien, te ervaren?

Voor hen die tastend en zoekend op weg zijn naar die ándere, nieuwe manier van bidden heb ik dit boek geschreven en wil ik een aantal handreikingen bieden.

#### Naschrift

De bovenstaande tekst is een samenvatting van het voorwoord uit het boekje dat Hans Stolp geschreven heeft over de kracht van het gebed. Wij zijn bijzonder verheugd dat wij er in geslaagd zijn deze bijzondere man bereid te hebben gevonden voor onze afdeling een lezing te komen geven over dit onderwerp. Woensdag 15 november komt hij voor ons deze lezing houden in de grote zaal van de Eendracht Aanvang 20.00 uur. Toegangs prijs f 10,- inclusief koffie/thee.

#### BERICHTEN UIT DE AFDELING

##### Wij gedenken:

*Johanna Diepenbroek-Wolsink*

Geboren 6 juni 1906 en overleden 2 oktober 2000 (94 jaar oud).

Op vrijdag 6 oktober hebben wij haar gestorven lichaam toevertrouwd aan de schoot der aarde op het kerkhof in Varsseveld. Tussen de buien door was het droog, stil en vredig, terwijl allen, die zich rondom de ge-

opende groeve hadden verzameld, toch nog even werden beschenen door de milde stralen van de najaarszon. Na een laatste groet vanuit het "Onze Vader" werd het afscheid voltooid en kon een ieder zijns weegs gaan. Tijdens de uitvaartdienst hieraan voorafgaande werd passende aandacht geschonken aan de persoon en het leven van Mevrouw Johanna Diepenbroek. Haar leven werd in jaren omspannen door de eerste en de tweede wereldoorlog met daar tussenin crisis en malaise en daarna toen Nederland kapot was de wederopbouw, die in toenemende mate heeft geleid tot de uitbundige welvaart van nu. In 1966 is de overledene weduwe geworden van Herman Diepenbroek. Hun gezin werd verrijkt met drie kinderen, allen dochters, getrouwd en respectievelijk behorend tot de familie's Bruyns, Klein-Nibbelink en Tuenter. Haar geloofsleven hield Mevrouw Diepenbroek levendig in een gesloten innerlijk (niet zeldzaam voor die tijd en leefsituatie). Toen zij verhuisde naar de Bettekamp heeft zij verzocht haar lievelingsgedicht "Moederslied", dat zij van haar moeder had doorgekregen te doen voorlezen bij haar begrafenis. Welnu dit is gebeurd. Haar kleindochter heeft zich hiermee op ontroerende wijze belast. De inhoud hiervan heeft ons allen diep getroffen. Het geheimnis, verwoord in moeders lied heeft ook haar een begaanbare weg gewezen door het leven, in goede en kwade dagen, in lief en leed. Hieronder volgt de tekst van "Moederslied".

*Tal van raadselen biedt het leven, 't rijke mensen leven aan  
Raadselen nimmer te doorgronden en door niemand te  
verstaan  
wij begrijpen noch beseffen waarvoor alles dienstig is  
het leven met z'n vreugde en droefheid, 't is een groot  
geheimnis.*

*Eenmaal sprak de Heer en Heiland zijne jongeren ernstig  
aan  
wat ik doe dat weet gij nu niet, hierna zult gij het eerst  
verstaan  
en aan onze levensavond bij het terugzien op 't verle'en*

normaal en bezoeken heel wat burens van mij weer regelmatig de kerk of lezingen van spirituele aard"

Het is alweer enige tijd geleden dat deze collega mij dit vertelde, maar steeds meer hoor ik van jonge mensen in het westen dat de belangstelling voor het geloof weer toeneemt. Daarbij constateer ik dan wel dat er een enorm gebrek is aan elementaire basiskennis, omdat al jaren geleden in veel steden daar op de openbare basisscholen het godsdienstonderwijs is afgeschaft. Het hierdoor ontstane gebrek aan kennis houdt het gevaar in dat men gemakkelijk het slachtoffer wordt van allerlei sektarische bewegingen, goeroes, zendelingen van b.v. de Islam of handige boekenschrijvers.

Zo gaf enige tijd geleden voor onze geloofsgemeenschap een dame een lezing over het boek 'lessen een in wonderen'. Met het lesboek mee, een peperdure aangelegenheid. Zij deed het voorkomen of dat in dit boek iets volstrekt nieuws aan de orde was. Ik heb die avond flink wat aantekeningen gemaakt. Tot mijn verrassing bleek mij dat vrijwel alles wat zij had verteld overeen kwam met de inhoud van de z.g. Bergrede van Jezus van Nazareth. (Mattheüs 5-7) maar nu uitgesmeerd over meer dan duizend pagina's in plaats van vijf. Deze hoofdstukken uit het genoemde evangelie zijn voor mij de belangrijkste van de bijbel, daar is dus niets mis mee. Ik vraag me dan alleen af, waarom het wiel steeds opnieuw moet worden uitgevonden? Kan men niet beter eerst eens beginnen met het kopen van een bijbel?

A.M.J. Meijer.

#### JUBILEUMGESCHENKEN

Het jubileumboek en het lepeltje met afbeelding van onze kerk zijn verkrijgbaar bij: Mw. Dinie ten Brinke-Rougoor, Kon. Julianalaan 7, 7051 AL, Varsseveld tel. (0315) 24 22 66.



mensen, klik hiervoor op “*Kom in Actie! Schrijfacties*”.

## KRONIEK VAN DE PASTORIE

Tijdens die zelfde bijtankdagen waarover ik u sprak in de oktober editie van dit maandblad, vertelde een andere collega (en studiegenote) van mij, Alie Kaat, destijds voorgangster van de afdeling Ede, mij nog

### HERFST/WINTER PROGRAMMA 2000/2001 LEZINGEN EN GEMEENTEAVONDEN

Tenzij anders aangegeven vinden deze lezingen plaats in zaal  
"de Eendracht", Beatrixstraat 1a - aanvang 20.00 uur.

De toegangsprijs is f 10.00 inclusief twee maal koffie/thee.

- Woensdag "De kracht van het gebed" door Ds. Hans Stolp.  
15 november
- Woensdag "Begeleiding naar de geestelijke wereld"  
10 jan. 2001 door Eric en Willeke Ipenburg
- Woensdag "Depressiviteit, de verschijnselen, de oorzaken, preventie  
14 feb. 2001 en genezing" door Arthur Gerritsen.
- Woensdag "Joodse mystiek" door Y. Aschenasy.  
14 mrt. 2001
- 3<sup>e</sup> week van Gemeenteavond, nadere bijzonderheden volgen.  
maart 2001
- Zondag Buitengewone kerkdienst in het dialect,  
28 okt. 2001 door prof. dr. Anne van der Meiden (aavang 10.00 uur).

het volgende:

Op een geven ogenblik was zij met haar, niet zo kerkelijke, zoon in gesprek geraakt over het verschijnsel van de ontkerkelijking. Die zoon was woonachtig aan de grachtengordel van Amsterdam. Zeg maar midden tussen de trendsettende elite van Nederland. Na de litanie van zijn moeder te hebben aanhoord zei hij: "Ma, maak je maar niet ongerust, al die oorspronkelijk progressieve en goddeloze burens van mij, zijn er allang achter gekomen dat hun ideeën van vroeger voor de zingeving van hun leven niets te bieden hadden. Inmiddels zijn gesprekken over allerlei religieuze onderwerpen in onze kringen heel

*wordt ons alles klaar en duidelijk, wat ons eenmaal duister  
scheen.*

De prediking over psalm 23: "De heer is mijn herder, mij ontbreekt niets" en "al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad" kon heel toepasselijk hierbij aansluiten. Een begaanbare weg doemt telkens in voor- en tegenspoed weer op uit de nevelen van de toekomst.

### ZIEKEN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand opgenomen, maar zijn thans weer thuis: Mw G.B. Vriezen-van den Berg, Hr E.H.W. Gussinklo, Mw G. Moraal-Veldhorst en Hr G.W. Jansen. Thans (27 oktober) verblijven nog aldaar: Hr H.A Luimes, Hr G.B. Kraan, Hr A.J. Vossers en Mw B. Schuurman-Maatkamp.

In het Beatrix ziekenhuis te Winterswijk was opgenomen en is thans weer thuis: Mw E. Plante-Dekker.

Voorts verblijven in St. Antonia in Terborg: Hr H.A. Duitshof, Mw B.A. Duitshof-Jolink en Mw H.J. Bruil-Lammers. Zij stellen een bezoekje van vrienden ten zeerste op prijs.

De namen worden alleen vermeld indien de opgenomen leden daar geen bezwaar tegen hebben.

### VAN DE BESTUURSTAFEL

#### Studieverlof Ds. A.M.J. Meijer

Wanneer u deze regels onder ogen krijgt is Ds. A.M.J. Meijer al weer in functie na zijn studieverlof van twee maanden. Wij willen vanaf deze plaats allen die zich tijdens de afwezigheid van Ds. A.M.J. Meijer hebben ingezet voor onze afdeling heel hartelijk danken. Mevr. Netty Hengeveld, zij heeft op voortreffelijke wijze de zondagsdiensten geleid, Mw Ds. M.J.E. Boon-Giltjes voor haar bereidheid een deel van de pastorale zorg op zich te nemen, Mw Angelique Niks-van Oosten voor het bezoeken van





zieken, het verzorgen van weeksluitingen op de Bettekamp, het leiden de bijeenkomsten van de jongerencursus en verdere hand- en spandiensten, Mw Els Kraan-Derks en Mw Engelen Veerbeek-te Vruchte die er voor hebben gezorgd dat ook de schoolcatechisaties door konden gaan en Mw Ds. N. da Costa, zij heeft het ziekenbezoek in de verpleeghuizen Antonia en Den Ooiman voor haar rekening genomen. Ook de dames van de "bezoekgroep" zijn we zeer erkentelijk voor het attenderen van personen welke wat extra pastorale zorg behoeften. Wij denken dat we mede dank zij u allen deze periode goed hebben kunnen overbruggen waarvoor zij u zeer erkentelijk zijn.

### VRIJWILLIGE BIJDRAGE

Zoals u allen wel bekend is, wordt er één maal per drie jaar een beroep op u gedaan voor het geven van een vrijwillige bijdrage. Dat de afdeling deze extra financiële steun hard nodig heeft heeft geen betoog. Binnenkort is het weer zover dat elk lid via een aantal vrijwilligers een brief en formulier krijgt aangereikt met het verzoek de vrijwillige bijdrage voor de komende drie jaar te weten 2001, 2002 en 2003 te willen vaststellen. Het formulier wordt na ongeveer een week ook weer door deze vrijwilliger bij u opgehaald. Ook niet-ingevulde formulieren willen we graag terug in verband met de administratieve afwikkeling. Wij hopen dat we evenals voorgaande jaren op uw steun mogen en kunnen rekenen.

Het bestuur.

### TENSLLOTTE

Vanaf 1 november mogen wij ons verheugen op de terugkomst van onze eigen voorganger Ds. Meijer. We hopen van harte dat hij tijdens het studieverlof veel "inspiratie" en nieuwe energie heeft opgedaan om met frisse moed zijn taak binnen onze geloofsgemeenschap weer op te pakken. Rest mij u een goede novembermaand toe te wensen.

Met een hartelijke groet aan u allen,

Angelique Niks-van Oosten.

### EEN BLIK VOORUIT

De diensten van de komende maand.

Op zondag 12 november zal er geen dienst plaatsvinden in onze kerk, maar zal er een NPB-dienst zijn in 'Den Es'. Ik wil het dan even

Maandag 6 november: Benny Wentink over inbraak- en brandpreventie van woningen. Maandag 20 november: wat is het om geadopteerd te zijn? In de uitzending komt Lobke Sanders, die in India geboren is, aan het woord. Maandag 4 december: De vuurwerkramp van Enschede. Te gast is Hans Luijk, arbo- en veiligheidsdeskundige.

Het inzenden van nieuws voor het Kerkjournaal wordt op prijs gesteld. Ook reacties op de uitzending of suggesties zijn welkom.

### Kerk optimaal



te beluisteren in de vrije ether: 94.7 FM. of via de kabel 93.1 of 93.6 Adres: Oldamseweg 24. 7031 AM Wehl Tel. 0314 3911 95

### ADRESSEN AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN

Afd. Zelhem: Piersonstraat 4, afd. Aalten Prinsenstraat 27, afd. Dinxperlo Wilhelminastraat 13. Op de tafel bij de ingang van de kerk, bij het secretariaat en bij de voorganger is thans gratis een gidsje verkrijgbaar waar alle activiteiten van de omliggende afdelingen in staan vermeld.

### LEZINGEN BIJ DE HERV. / Geref. FEDERATIE

Op dinsdag 21 november van 10.00 tot 11.30 uur is er in zorgcentrum de Bettekamp een bijbelgespreksgroep o.l.v. Ds G. Wessels.

### AMNESTY INTERNATIONAL

De volgende schrijfavond wordt gehouden op 7 november a.s. van 18.00-20.00 uur in de bibliotheek te Varsseveld. Er kan geschreven worden voor drie gemartelde gewetensgevangenen uit Marokko, voor een "verdwenen" vijftienjarige scholier uit India en voor een onderzoek en berechting van de moord op een man en een vrouw uit Guatemala. Er kan ook thuis geschreven worden. Inlichtingen: 617393 en 243077. Op de website van Amnesty: [www.amnesty.nl](http://www.amnesty.nl) vind je uitgebreide info over deze



heeft, een reikwijdte die je wel kunt voelen, maar die niet meer met het denken te bepalen is. Je gaat terug naar de belofte die in ons is neergelegd.

Hoe diep je weten ook is, je bent niet geboren om te weten, maar om te worden. Liefde wil overal in ons geboren worden, maar je moet wel een wieg klaarzetten. Laat de nar aan het woord, word wakker en ga op weg. Dan doe je recht aan wat de Schepper in jezelf neerlegt. Iets groters, iets beters kun je niet doen.

Esseldien Wennink

### VERSLAG MOLUKSE KERKDIENT

Zondag 29 oktober hebben we kunnen genieten van een speciale kerkviering, die werd verzorgd door leden van de Moluks Christelijke gemeente uit Winterswijk. Zowel de predikant als de muziekgroep "Kandel Emas" (gouden kandelaar) zorgden door hun enthousiasme en inzet voor een bijzonder warme en kleurrijke dienst. Zeer opmerkelijk en bewonderenswaardig was de houding van deze mensen t.a.v. de huidige problemen op de Molukken. Tijdens een gesprek na de dienst spraken een aantal groepsleden over de machteloosheid en het verdriet door de huidige situatie op Oost-Timor. Tegelijkertijd zeiden ze, zonder te oordelen, dat ook de moslimstrijders lijden onder deze situatie. Het gebed om herstel (tevens het thema van de dienst) werd dus ook aan hen opgedragen. De opbrengst van de collecte was bestemd voor de Molukse gemeenschap, waarvoor Ds.Pieterz zijn dank uitsprak. De opbrengst willen ze besteden aan een project, dat vanuit deze gemeente is opgestart, ten behoeve van straat,- en zwervkinderen in Jakarta.

Marjan Hengeveld

### KERK OPTIMAAL

is de naam van het programma dat iedere maandag, om de veertien dagen, via radiozender Optimaal FM uitgezonden wordt. Vaste onderdelen zijn: meditatie, voordracht van een gedicht en het kerkjournaal, waarin activiteiten genoemd worden die binnenkort in onze regio plaatsvinden. Ook wordt er steeds een interview afgenomen door Will Wammes over een actueel onderwerp. Voor de komende weken staat het volgende op het programma:

hebben over de vraag of wij ons wel voldoende instellen op de wendingen die het leven soms voor ons in petto heeft. De goede en de kwade?

Zondag 19 november willen we weer een dienst houden voor jong en oud samen met de kinderen van de zondagsschool. Het zal best weer lukken om hier een hartverwarmende dienst van te maken. Het thema zal luiden: "Wat is wijsheid".

Zondag 26 november is alweer de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Ik wil met u die morgen stilstaan bij de vraag: "Hoe kunnen onze zwakheden onze sterkten worden?"

Deze maand zal het tien jaar geleden zijn dat ik mijn intrede deed bij de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Varsseveld. Ik wil die zondag hieraan even aandacht besteden en na afloop alle bezoekers van deze dienst een kopje koffie met een gebakje aanbieden.

A.M.J. Meijer

### ACTIVITEITEN VAN ONZE AFDELING IN NOVEMBER

#### GEMEENTEAVOND EN LEZING

Woensdag 8 november; de toneelvereniging Minerva uit Westendorp met het toneelstuk "Aan het eind van de snelweg". Zie voor uitgebreide informatie elders in deze editie hetgeen ook geldt voor de lezing: "De kracht van het gebed", welke op woensdag 15 november plaats zal vinden. Zie hoofdartikel.

#### GEMEENTEAVOND

Op 8 november 2000 wordt onze Gemeenteavond gehouden. Het toneelstuk:

#### *"Aan het eind van de snelweg"*

zal worden opgevoerd door toneelvereniging Minerva in zaal de Eendracht in Varsseveld, aanvang 20.00 uur.

Korte inhoud:

Moeder Geerdink, net weduwe geworden, heeft drie kinderen. Haar ongetrouwde dochter Ans, een maatschappelijk werkster, haar oudste zoon Harm, getrouwd met Margriet die verpleegd wordt in een inrichting en alleen de weekenden thuis is, en Sander, haar jongste

zoon, ooit veroordeeld voor een dodelijk verkeersdelict, en getrouwd met Ina, een slaafse en onderdanige vrouw. Na de begrafenis van zijn vader weet Sander tachtigduizend gulden van zijn moeder los te peuteren. Dit geld is betaald door de gemeente voor hun grond voor de aanleg van de snelweg. Het geld, bestemd voor zijn beide kinderen, wil hij gebruiken om voor zichzelf te beginnen. Als Ina op een avond haar toevlucht zoekt in het huis van haar zwager Harm, omdat Sander haar weer heeft mishandeld, slaat tussen hen beide weer dezelfde vlam over die achttien jaar geleden leidde tot ...

#### PROGRAMMA VROUWENCLUBS, NAJAAR 2000

Donderdag 9 november	club II	Kerststukjes maken met Mw. Hengeveld-Maatkamp.
Maandag 13 november	club I	Bijeenkomst, 2 uur.
Donderdag 23 november	club II	Kerststukjes afmaken.
Maandag 27 november	club I	Bijeenkomst, 2 uur.
Donderdag 7 december	club II	Sinterklaas-avond.
Maandag 11 december	club I	Bijeenkomst, 2 uur.
Maandag 18 december	beide clubs	Kerstfeest, aanvang 20.00 uur.
Maandag 8 januari	club I	Bijeenkomst, 2 uur.
Donderdag 11 jan. 2001	club II	Nieuwjaarsvisite.

#### VRIJE GESPREKSKRING

De vrije gesprekskring komt in de maanden november en december niet bijeen. We hebben besloten deze activiteit tijdelijk stop te zetten wegens geringe deelname. Mede door andere activiteiten binnen de afdeling op woensdagavonden menen we er goed aan te doen de bijeenkomsten van de vrije gesprekskring uit te stellen tot volgend seizoen. Gaarne uw ideeën of suggesties wat betreft de “invulling” van deze avonden. Wilt u per avond een onderwerp of voelt u liever voor een boekbespreking? Ds Meijer ziet gaarne uw reactie tegemoet.

dan onze oorspronkelijkheid.

Niet gek zijn wil volgens Paulus Rijntjes dan ook alleen maar zeggen dat je alles doet om niet op te vallen. Maar je bent niet geboren om je aan te passen, maar om te worden wie je werkelijk bent. Je bent uitgenodigd in dit leven om jezelf te leren kennen. Een mens krijgt gemiddeld 75 jaar om op zoek te gaan naar zichzelf.

Mensen voelen daartoe een roep van binnen. Die roep komt uit je eigen ziel, uit je eigen centrum. Maar die roep kun je afleiden. Wat ga je met je leven doen. Ga je jezelf vooral bezighouden met je bankrekening, jezelf verliezen in het huishouden, je stemming laten verpesten door een computercrash. We zijn vaak alleen maar bezig met de bovenlaag, de drukte en hectiek om ons heen. Allemaal zaken die er uiteindelijk niet toe doen.

Pas in de diepte kunnen God en mens elkaar ontmoeten. Jezus Christus daagt je uit om op weg te gaan. Maar dan moet je wel op de stroom durven vertrouwen en geen takken vasthouden. Oftewel je moet je niet vasthouden aan vertrouwd gedachtegoed, meningen en emoties. Het gaat niet om wat je wilt vasthouden, maar om wat je wilt worden en wat je wilt worden weet je eigenlijk niet, je moet op de stroom durven vertrouwen en geen takken vastgrijpen.

Bijv. mantra's en klankschalen kunnen je helpen je goed te voelen, maar groei komt er niet uit voort. Het zijn takken waaraan je je vasthoudt. Geen enkel systeem of geloof is zaligmakend. Er is niets om je aan vast te houden, je moet durven zoekende te zijn. En hoe verder je gaat hoe meer je voelt hoe dragend de stroom is. Wie geen vragen meer heeft, staat stil. Vragen prikkelen je om tot diepere onderscheiding te komen. Als je vragen hebt t.a.v. het geloof, dan groei je, je bent op weg. Jezus Christus had ook twijfels en vragen.

Als je op weggaat verander je. Een nieuw perspectief openbaart zich, sluiers vallen weg, je herkent steeds dieper de onderliggende waarden die voorbij de uiterlijke patronen gaan. Maar anderen zullen misschien zeggen dat je gek bent, omdat ze merken dat je bent veranderd. Oude vertrouwde gedachtepatronen en veiligheden loslaten maakt mensen angstig. Maar uiteindelijk ontdek je dat je leven een diepte in zich



Een andere keer moesten de katholieke kinderen naar het godsdienstonderricht in een ander lokaal. Na afloop van de les kwam de lerares ( een goede vriendin van mij) naar me toe en zei: "Wat leer jij de kinderen voor rare dingen omtrent onze Heiligen". Wat bleek: Ik had in de klas een schaar, die ik voor me zelf wilde houden, ik zei dan vaak: "Iedereen blijft daarvan af. Dat is de heilige schaar". De godsdienst juf kreeg dus op de vraag: "Wie weet wat een heilige is: het antwoord: "De schaar van de juffrouw".

Hannie Wormgoor-Helmink.(van de schoenmaker)

### UIT HET KINDERKOOR GEKLAPT

Tijdens een radio-uitzending hoorde ik de volgende anekdote die werd verteld door de dirigent van het Schevenings Kinderkoor de heer van de Hoek: "In een van de in te studeren liederen kwam de tekst voor 'Jezus, Gods zoon'. Een van de zangertjes wilde daar meer van weten en vroeg: " Als God de vader van Jezus is, wie is dan de opa van Jezus, dus de vader van God?"

### VERSLAG LEZING PAULUS RIJNTJES

Op 12 oktober gaf Paulus Rijntjes een lezing met de titel Wie is er nou eigenlijk gek? Helaas voor een klein aantal toehoorders. Hieronder een samenvatting.

In de Middeleeuwen was de nar aan het hof degene die alles mocht zeggen. De nar had een vrijbrief om te spreken, hij mocht ongestraft onaangepast gedrag vertonen. Ieder mens heeft zo'n nar in zich. Een nar die zegt: Waar ben jij eigenlijk mee bezig. Een nar die weigert zich aan te passen aan het groepsverband waarin je leeft en je uitdaagt op zoek te gaan naar je oorspronkelijkheid.

Volgens Paulus Rijntjes zijn wij allen in meer of mindere mate narrig. We zijn op zoek naar diepte in ons leven en willen ons bezighouden met waar het leven nou eigenlijk om gaat.

Hoewel in de Bijbel staat dat God de mens schiep naar Zijn gelijkenis, zijn de meeste mensen toch vooral geneigd zich aan te passen aan hoe "men" vindt dat het hoort. De sociale norm weegt voor velen zwaarder

### ZONDAGSSCHOOL

Beste mensen,  
graag vraag ik uw aandacht voor het reilen en zeilen van de zondagsschool. Om de zondagsschool draaiende te houden zijn ten eerste



kinderen en leiding nodig,

maar ook mensen uit onze kring die dit willen ondersteunen. Financieel gebeurt dit ook goed. Organisatorisch echter is het van dien aard dat dit (te) vele jaren op dezelfde mensen terecht komt.

Wat doet de zondagsschoolcommissie? O.a.: met intekenlijsten voor het zondagsschool-kerstfeest bij de leden langs;

aanvoeren, optuigen en afvoeren van kerstbomen;

helpen bij de kinderkerstdienst, in grote lijnen kunt u stellen dat onze activiteiten zich rondom kerst (Sint Nicolaas/begin januari) afspelen.

Het is leuk werk wat je samen doet! Mocht u zich hiervoor in willen zetten neem dan contact op met de zondagsschoolcommissie in de persoon van Gerwin Ooijman (voorzitter) tel. (0315) 243573.

Alvast fijne dagen gewenst.

Angelique Niks-van Oosten.

### 60+ CLUB

Op de bijeenkomst van dinsdag 14 november aanvang half drie zal Aly Groot Nibbelink-Bussink ons vertellen over vrouwen uit Benin. Zij bezocht samen met andere dames dit land en ook zijn er vrouwen uit Benin te gast geweest in onze gemeente. Het belooft een interessante middag te worden. Heeft u vervoersproblemen dan even een telefoontje naar de heer Hemink 0315-241486. Tot ziens op 14 november.

### 60+ CLUB 10 Oktober

Na de bekende ontvangst met koffie en thee met iets erbij en de informaties onderling, werd de bijeenkomst door Janny geopend. In haar openingswoord werd met welgekozen woorden het overlijden

gememoreerd van twee trouwe bezoekers(sters), namelijk Hanny Langelaar en Jan te Lindert. Staande en in stilte werden dezen herdacht waarbij ieder aanwezige haar of zijn gedachten kon laten gaan bij de herinneringen aan de overledenen.

Daarna was het woord aan dhr. Neleman, die als lid van de Varsseveldse Bijenvereniging in woord en beeld een inzicht gaf in vrijwel alles wat met bijen te maken had. De belangstelling werd direct al versterkt met de mededeling dat elk jaar ongeveer 600 tot 800 leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen een bezoek aan het “Hofshuus” brengen om daar o.a. bij de bijenstal “Wessels Hoeve” bijgepraat te worden en informatie te ontvangen over het leven en werken van bijen. Op deze mededeling volgde een oproep tot de aanwezigen (groepen 60, 70 en 80 van de “levensschool” om in het voorjaar/zomer ook eens een bezoek aan het “Hofshuus” met in het bijzonder de bijenstal, te brengen; om de opgedane kennis bij te schaven en op de poetsen. Waarvan akte.

In de geschiedenis van de bijen speelt de “huisvesting” een belangrijke rol. Begonnen werd met de honingslag, daarna kwamen de korven en toen de kasten. Per kast verblijven er gemiddeld 50.000 tot 60.000 bijen. De opbouw (inrichting) van de kasten werd op een rij gezet, waarbij duidelijk werd dat een “efficiënte bedrijfsvoering” via de kasten huisvesting werd gerealiseerd, o.a. dat het nu gemakkelijke was om de honing te winnen (er uit te slingeren): De honing wordt nu in een centrifuge door de middelpuntvliedende kracht uit de raten geslingerd en opgevangen. De wintervoorraad van de bijen is dan weg en dat wordt dan gecompenseerd door bijvoederen met “bijensuiker”. Alle bijen hebben een eigen taak. Bijzondere aandacht werd besteed aan het leven en “werken” van de koningin. Deze wil de imker graag in de “broedkamer” houden. Omdat te bereiken maakt de imker gebruik van een “gazenraam”. De werkbijen kunnen er wel door, maar de koningin niet. Deze wordt dus in de kraamkamer opgesloten. Een koningin kan ongeveer vier jaar mee. De productiviteit loopt dan wel terug en daarom heeft men liefst elk jaar een nieuwe koningin. Twee koninginnen in een kast kan niet. De jonge koningin gaat dan met haar erfdeel, ongeveer 25.000 zusters “zwermen” om een nieuw onderkomen te zoeken. Bijzondere geluiden in de kast zijn

aanwijzingen dat een jonge koningin wil zwermen. Ervaren imkers gaan dan de koningin zoeken, halen twee stukjes van de vleugels af (leewieken) zodat ze niet meer kunnen uitvliegen. De “zusters” blijven dan in de kast, zodat de werkvoorziening is gewaarborgd. De jonge koningin wordt tijdens de “bruidsvlucht” bevrucht door een dar. Voor de dar is dat de doodsvlucht. Een bizar idee na een volbrachte opdracht. Of was het een gelukzalige dood? Bijen steken kunnen lastig zijn. Voor de bij is dat ook het einde van het leven. Door de bijzondere vorm van de “angel” blijft deze nog bij het steken achter in het lichaam van de gestokene. Om bijensteken te voorkomen wordt het gezicht afgeschermd en/of maakt men gebruik van een “bijenpijp”.

Na de pauze werden er dia's vertoond, waarbij aanschouwelijk werd uitgebeeld wat voor de pauze was verteld. O.a. een baard van bijen aan een korf waardoor de “zwerming” van een jonge koningin werd aangekondigd. Een vroege zwerm is vaak van uitstekende kwaliteit. Veel aandacht werd er ook besteed aan de “voedselbronnen” van de bijen vanaf het vroege voorjaar tot in de nazomer, o.a. van sneeuwkllokjes, krokussen naar paardebloemen, koolzaad en linde tot dopheide en struikheide. De door de bijen bezochte bloemen en planten werden door de geproduceerde honing op hun herkomst achterhaald.

Het was al met al een boeiende en leerzame middag welke met veel aandacht is gevolgd. Onder begeleiding van applaus van de aanwezigen werd dhr. Neleman door Janny bedankt.

#### UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Met veel belangstelling zie ik iedere maand jullie blaadje tegemoet. Voor mij is het een schakel naar mijn jeugd. Ik heb 30 jaar met veel plezier, “voor de klas” door gebracht, de meeste jaren in het speciaal onderwijs. De uitspraken uit de kindermond spreken mij dan ook zeer aan. Ook ik kan een bijdrage leveren voor uw rubriek “Uit de school geklapt”. Een bekend kinderlied was indertijd het lied van “Altijd is Kortjakje ziek”. Ik had blijkbaar niet duidelijk uitgelegd wat de naam kortjakje betekent. Toen ik goed luisterde zong Trudie uit volle borst: “Altijd is cognacje ziek”. Ik weet niet wat de reden was dat juist dat woord haar bekend voorkwam.