

November 2001

- Zondag
4 november Geen dienst.
- Zondag
11 november 10.00 uur: Netty Hengeveld thema: "Geven wat je
behoeft", bij 1 Koningen 17:1-24.
- Zondag
18 november 10.00 uur: ds A.M.J. Meijer. Thema: "Leven met
herinneringen", bij Psalm 27:10. Na afloop bent u
uitgenodigd voor een kopje koffie/thee in de Eendracht
- Vrijdag
23 november 16.30 uur: weeksluiting in de Bettkamp, ds A.M.J.
Meijer.
- Zaterdag
24 november **Algemene Jaarvergadering van de landelijke NPB
te Varsseveld aanvang 10.30 uur. Zie voor nadere
bijzonderheden pagina 10 in deze editie.**
- Zondag
25 november 10.00 uur: Ds A.M.J. Meijer, thema: "Voor wie ik lief
heb, wil ik heten", bij Mattheüs 9:19-22.
- Zondag
2 december 9.30 uur: NPB-dienst in 'den Es' Ds A.M.J. Meijer,
thema "De wapens van het licht aandoen", bij
Romeinen 13:8-13a.

67^{ste} Jaargang No. 491 November 2001

GEDENKEN

November is van oudsher de maand waarin de overledenen worden herdacht. In de Rooms Katholieke traditie vindt dit plaats op 1 en 2 november, Aller Heiligen en Aller Zielen. Rooms Katholieke begraafplaatsen zijn dan een ware bloemenzee en in Duitsland en zuidelijke landen zijn de graven dan ook nog opgesierd met talloze kaarsen. Het Calvinisme heeft deze traditie niet overgenomen maar in veel Protestantse kerken worden wel op de laatste zondag van het kerkelijk jaar – de zondag voor de eerste zondag van de advent – de in dat jaar overleden gemeenteleden herdacht. Voor wie het verlies van geliefden met zich meedraagt kan aan bepaalde rituelen veel troost ontleen al was het maar een kaarsje bij zijn of haar foto. Maar ook op gezette tijden herinneringen ophalen met anderen die evenzeer de betreffende persoon in hun hart hebben gesloten kan heilzaam zijn evenals het uit onze herinneringen oproepen van denkbelden en de opdrachten die hij of zij aan ons heeft achtergelaten.



Zo hebben, bijvoorbeeld, kort voor hun dood èn Mozes, èn Boeddha, èn Mohammed èn Jezus woorden gesproken waarvan overwinning en troost uitgaan. Mozes liet een bijna dichterlijke vermaning en zegen achter. Toen Boeddha de dood voelde naderen, begaf hij zich naar de rivier, waaraan hij sterven wilde. Daar sprak hij zijn volgelingen aldus toe: “Jullie moeten na mijn dood niet denken, dat jullie geen leermeester meer hebben; jullie hebben immers mijn ideeën, laat je daardoor leiden. Mohammed liet zich stervende de moskee binnendragen; de gelovigen mochten niet denken dat de profeet er niet meer was, want zijn woorden zouden hen zeker leiden. Dieper en geestelijker heeft Jezus gesproken: “Zolang ik er ben, blijven jullie mijn volgelingen, die de band voelen met mijn persoon, mijn aardse verschijning. Als ik heengegaan ben, zal de mogelijkheid komen, dat jullie gedreven worden door de levende Christusgeest. Meer dan volgelingen zullen jullie zijn! Voorwaar, voorwaar ik zeg u: de tarwekorrel moet in de aarde vallen en ondergaan en veel vrucht voortbrengen.”

Woorden van veelzeggende betekenis, die ons evenzeer kunnen helpen bij de omgang met onze herinneringen aan dierbaren die ons ontvallen zijn. Het gaat hierbij om het denken en handelen in hun geest. Op die manier houden wij op een tedere manier de band van liefde in stand en ontwaakt in ons het besef dat liefde onvergankelijk is en door de dood niet kan worden aangetast.

Een van onze leden, gaf mij enige tijd geleden een gedicht, dat haar zowel tijdens de ziekte als het daarop volgende overlijden van haar man tot steun en troost is geweest.

Het is van de hand van Marius van den Berg uit zijn bundel: “*Dagen die je niet vergeet; een andere kalender*” (Kok, Kampen 1996)

MISSCHIEN

*Je denkt misschien
Dat je wat moet zeggen.
Je denkt misschien
Dat je moet opvrolijken.
Je wilt me misschien
Weer zien lachen en genieten.
Je denkt misschien
Dat je me moet troosten en adviseren.
Wat ik vraag is dit:
Wil je nog eens*

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON

- Voor-ganger:** Ds A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld, (0315) 24 20 80, e-mail: meijerpaumen@zonnet.nl
- Secretariaat:** N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof - Groen, Terborgseweg 19 7065 AA Sinderen (0315) 24 12 06
- Beheer kerk en verenigings-zalen:** B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg (0315) 24 18 85
- Verenigings-zaal:** “de Eendracht” Beatrixstraat 1a, (0315) 24 45 37
- Admini-strateur:** Hr. G.J. Hengeveld, Ds. Thomsonstraat 4, 7051 BN Varsseveld, (0315) 24 21 36, e-mail: g.jhengeveld@freeler.nl
- Gironummer** N.P.B. Varsseveld 846569
- Bank-rekeningen:** Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265. Allen staan t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld
- Internet:** www.xs4all.nl/~npb
- E-mail-adres:** npb@xs4all.nl
- Vrouwencclubs:** Voor I: Mw. D. Vriezen-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75. Voor II: Mw. A. Wisselink-Jansen, Harterinkdijk 13, (0315) 61 73 82
- Verzorging "Eendracht":** Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp, (0315) 29 85 59 (na 18.00 uur), e-mail: digirini@xs4all.nl
- Verzendklaar maken:** Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN, Westendorp, (0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake; Hr. G.H. Schepers
- Kopij adressen en redactie:** Rinus Luijmes, e-mail: eendracht.npb@xs4all.nl, Ds A.M.J. Meijer (zie boven), Mw. A. Gussinklo-Siebers, Landstraat 34, 7135 KH, Harreveld, (0315) 24 14 40, fax: (0315) 24 26 43
- Leiding zondagschool:** Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18 en Gwen Spaa, (0315) 242918
- NPB-Koor secretariaat:** Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90
- Organist:** Hr. G.W. Gussinklo, Polstraat 10a, 7121 DH, Aalten, (0543) 47 17 04.
- Autodienst:** vacant.
- Cassette-dienst:** Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55

Aan de voeten heb je drie steunpunten. De gewrichten bij de grote en de kleine teen en bij de hiel. De hiel pakt 2/3 van het lichaamsgewicht en op de voorvoet komt 1/3 van je gewicht. Voor een goede houding is het belangrijk goed rechtop te zitten zodat je de spieren en gewrichten op de juiste manier gebruikt. Wanneer je de benen in een hoek van 90 graden op de grond plaatst en je dan de drukpunten op de voeten zet voel je dat de rugwervels zich spannen tot aan je hoofd. Ook de schouders spannen zich dan. Ook de ademhaling is hierbij heel belangrijk.

Joke liet ons wat kleine oefeningen doen hoe we onze spieren en gewrichten moeten gebruiken. Mevr. ten Brinke bedankte Joke Jansen tot slot met een kleine attentie voor de leuke manier waarop ze ons deze middag met ons eigen lichaam kennis heeft laten maken.

D. Vriezen-Heusinkveld.

ADRESSEN AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN

Afd. Aalten: Prinsenstraat 27, afd. Dinxperlo: Wilhelminastraat 13, afd. Zelhem: Piersonstraat 4.

LEZINGEN BIJ DE HERVORMDE / GEREFORMEERDE FEDERATIE

7 november: "Omgaan met de dood, afscheid en gedenken", 20.00 uur in De Borch door Jim van Eldik (begrafenisondernemer) samen met Ds Gerrit Wessels.

20 november: "Ontmoeting rond de Bijbel", aanvang 10.00 uur in de vergaderzaal "De Bettekamp". Leiding beurtelings de predikanten.

28 november: Bijbelkring over het evangelie naar Johannes, van 20.00 tot 22.00 uur in de Keurhorst door Ds Cor Datema.



AMNESTY INTERNATIONAL

Ook in november zijn er weer gevangen waar u voor kunt schrijven. Voor een man uit Angola die gevangen zit sinds mei van dit jaar, alleen omdat hij op internet steun betuigde voor de onafhankelijkheid van Cabinda, een enclave van Angola. Voor een onderzoek naar de moord op Richard Williams uit Jamaica, om berechting van de daders en bescherming voor familieleden en getuigen tegen intimidatie. En voor

*luisteren naar mijn verhaal
naar wat ik voel en denk...
Je hoeft alleen maar stil te zijn,
Mij aan te kijken, mij tijd te geven.
Je hoeft mijn verdriet
zelfs niet te begrijpen,
maar als het kan
slechts te aanvaarden
zoals het voor mij voelt.
Je luisterend aanwezig zijn
zal mijn dag anders maken
En feestdagen verlichten.*

Woorden om op ons te laten inwerken en paraat te houden.

A.M.J. Meijer.

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken:

Op dinsdag 9 oktober 2001 overleed op de leeftijd van 61 jaar de heer

Arie Kramp

Gelukkig heb ik de heer Kramp nog even mee mogen maken, voordat hij in 1991 die fatale hersenbloeding kreeg, waardoor hij zowel in spraakvermogen als bij het lopen ernstig werd beperkt. Ik heb hem toen leren kennen als een man die met hart en ziel bij zijn vrouw en kinderen betrokken was. Heel zijn aandacht was dáárop gericht. Een gezellig gezinsleven daar genoot hij van. Een man ook die zijn kinderen stimuleerde aan zoveel mogelijk zaken deel te nemen. Maar, terwijl hij nog in de bloei van zijn leven was, werd hij van het ene moment op het andere, hulpbehoevend en moest hij leren te gaan leven met ernstige beperkingen. Dankzij zijn grote doorzettingsvermogen is hij er in geslaagd een nog naar omstandigheden redelijk zelfstandig leven op te bouwen. Arie voelde zich sterk verbonden met de natuur. De stilte en de schoonheid die daarvan uitging ervoer hij als weldadig. De natuur was voor Arie dan ook een open boek. Hij wist er veel van, en de herkenning van de dieren, de planten, de bomen en de bloemen deed hem goed. Een liefde en een kennis die ook aan zijn kinderen heeft willen overdragen.

Arie groeide op in een kinderrijk gezin in Varsseveld. Met iedereen kon hij goed opschieten. Later ook op de ambachtschool waar hij de opleiding

voor timmerman gevolgd heeft. Dankzij deze opleiding vond hij een goede baan bij de Ruva, waar hij, totdat hij wegens een ernstige hernia werd afgekeurd, altijd met veel genoegen gewerkt heeft. Thuis was hij altijd 'in' voor familiespelletjes of een spelletje kaart. Van de kinderen kon hij veel hebben, maar voor zichzelf was hij streng. Dit heeft hem er niet voor kunnen behoeden, dat in zijn leven een aantal zaken anders zijn verlopen dan hij het zich ooit zal hebben voorgesteld. Tragiek en noodlot zijn even onberekenbaar als het toeval. Dat is een van de geheimen van het leven waar we de vraag naar het waarom maar beter niet bij kunnen stellen. Wij mogen slechts dankbaar zijn dat Arie uiteindelijk toch met een zekere berusting zijn noodlot heeft kunnen dragen en dat hij in vrede heeft mogen sterven.

Wij wensen Nicole en Jurgen; René en Leonie; Jurgen; Jeroen en Lotte sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Op zondag 21 oktober 2001 overleed op leeftijd van 67 jaar de heer
Gerrit Willem Jansen.

Het was op een mooie middag in de lente van afgelopen jaar dat ik een gezellige middag bij de heer en mevrouw Jansen doorbracht. Gezien de brede belangstelling van de heer Jansen kwamen er talloze onderwerpen aan de orde. De boventoon voerden echter de verhalen uit de beginjaren van zijn loopbaan bij diverse zuivelfabrieken. Het was nog de tijd van intensieve persoonlijke contacten tussen de leiding van de zuivelfabrieken en de plaatselijke boeren. Daarin speelden zich soms allerlei vermakelijke situaties af, waar hij smakelijk over kon vertellen. En dankzij één van die verhalen kwam ik, dankzij de heer Jansen, eindelijk aan de weet wat nu oorspronkelijke betekenis van het begrip 'boterbriefje' was. En over de omgang met zijn medewerkers merkte hij op: "Ook ik voelde mij soms meer dominee, pastoor, dokter of maatschappelijk werker dan directeur. Bij alles wat ik gedaan heb, speelde voor mij het menselijke aspect de hoofdrol".

Na aan de Rijkszuivelschool te Bolsward te zijn afgestudeerd als zuivelingenieur begon hij zijn loopbaan bij een tweetal zuivelfabrieken in Friesland en Drenthe. Vervolgens was hij zeven jaar als assistent-directeur te Varsseveld. In 1974 volgde zijn benoeming tot directeur, waarna hij bij de overname van deze fabriek door de Coberco in datzelfde jaar bij dit bedrijf benoemd werd tot toegevoegd directeur. Uit hoofde van deze functie bekleedde hij in die periode nog acht bestuursfuncties, adviserende

Op de tweede dinsdag van januari 2002 houden we weer onze traditionele nieuwjaarsvisite. Tot ziens op 13 november!



GEMEENTEAVOND

op woensdag 7 november a.s. met "De Barkelvrouwluu" uit Eibergen.

We laten de Barkelvrouwluu even aan het woord: "Wi-j zingt liedjes, doot sketsjes en laest korte gedichjes veur. Allemoale in ut plat. Ok make wi'j zo tussendeur nog un stuksken meziek en köj metzingen of dansen. Liekt ut owlou wat veur nen gezelligen oavend, zörg dan da'j op den zevenden november um acht uur 's aovends in d'n Eendracht bunt... Töt dan!".

VERSLAG LEZING OVER ISMAKOGIE

Dinsdag 9 oktober j.l. heeft mevr. Joke Jansen-van Campen verteld over Ismakogie. Wat is Ismakogie? Ismakogie is houdingsleer en bewegingsritme. Ismakogie komt van oorsprong uit Oostenrijk en werd ontwikkeld door mevr.. Professor Seidel uit Wenen. Zij was eigenlijk schoonheids- specialiste.

Zij ontdekte dat het dragen van hoge hakken ervoor kan zorgen dat zich een onderkin gaat vormen doordat je geen goede stand van de voeten hebt. Zo zie je dat een verkeerde stand van de voeten in verband staat met je gezicht. Vervolgens gaf Joke aan waar de letters ISMAKOGIE voor staan: I is de letter voor fysiologisch Ideaal. S staat voor buigen en strekken van ons lichaam en is zee belangrijk. M staat voor "Muskeln" het gebruiken van de spieren. A is het leven van Alledag. Je doet ismakogie in je dagelijks leven. K is "Körpereigen". Lichaamseigen. O staat voor (rang)Orde. Gie is de leer van je eigen lichaam.

deelnemers plaatsvinden in de grote zaal, de kleine zaal of de kerk. Indien men zich inschrijft voor de 6 vervolglezingen is dit f 75,-- , bij de eerste cursusavond te voldoen. Wil men zich niet vastleggen en toch één of meerdere van deze avonden bezoeken dan bedraagt de entree f 12,50. In beide gevallen ook inclusief koffie of thee.

Het aantal deelnemers is vanwege de beschikbare ruimte beperkt, daarom kunt u zich voor deze cursus nu reeds opgeven bij de voorganger Ds A.M.J. Meijer; zie colofon op de één na laatste pagina.

BERICHTEN VAN DE VROUWENCLUBS

Vrouwenclub I komt bijeen op 12 en 26 november, 10 december en 14 januari.

Het rooster voor Vrouwenclub II is als volgt:

LEZINGEN IN 2002

Tenzij anders aangegeven vinden deze lezingen plaats in zaal "de Eendracht", Beatrixstraat 1a - aanvang 20.00 uur.

De toegangsprijs is f 10.00 inclusief twee maal koffie/thee.

Donderdag 24 jan. 2002 Thema: "Medische ethiek; vraagstukken over leven en sterven vanuit een spirituele benadering", door Dr Andreas Kuppen.

Woensdag 13 feb. 2002 Thema: "Nieuwe-tijds kinderen", door Mw Willemien ten Bulte.

Woensdag 13 mrt. 2002 Voordracht met als thema: "Pontius Pilatus, beul of heilige ?", door de heer A. Kusters.

Donderdag 8 nov. Kersttentie maken

Donderdag 22 nov. Kersttentie maken

Donderdag 6 dec. Pakjes-avond

Donderdag 20 dec. Kerstfeest

Donderdag 10 jan. Nieuwjaarsvisite

60+CLUB

Alweer de laatste bijeenkomst van het jaar 2001 en wel op dinsdag 13 november om 14.30 uur in "De Eendracht". Deze middag zal een team van het I.V.N. een klankbeeld getiteld: "Zwerven door 't Montferland" voor ons verzorgen. Wij hopen weer veel 60-plussers op deze middag te mogen begroeten.

functies en een commissariaat bij organisaties en fabrieken op het gebied van zuivelproductie, verkoop controle, en kwaliteitsverbetering. Nog koesteren alle medewerker die de heer Jansen in die tijd als directeur hebben meegemaakt grote waardering voor de wijze waarop hij leiding gaf aan de fabriek. In 1981 volgde zijn benoeming tot hoofddirecteur van de Coberco te Zutphen voor de productie van boter, melkpoeder en kaas, welke functie hij tot zijn pensionering heeft vervuld. Zo heeft de heer Jansen die hele turbulente ontwikkeling van de laatste 40 jaar in de zuivelindustrie mee mogen maken. Maar ook de reorganisaties, de samensmeltingen van de coöperaties, de fusies en de inkrimping. Met de aanvaarding van zijn benoeming tot assistent-directeur aan de 'Botterfabriek' te Varsseveld in 1967 keerde de heer Jansen, maar dan inmiddels vergezeld van vrouw en kinderen weer terug naar de Achterhoek, zijn geboortestreek. Het gezellige en moderne huis aan de Spoorstraat vormde een goede basis voor een fijn gezinsleven. Voor de Varsseveldse Gymnastiek Vereniging is de heer Jansen vele jaren de stuwende kracht geweest. Hij zag het als zijn taak jongelui te stimuleren om in deze tak van sport speciale trainingen te gaan volgen. Ook vervulde hij in de turn- en gymnastiekwereld regionaal een aantal bestuursfuncties en heeft hij vele jaren gejureerd. Echte ontspanning vormde voor hem de kegelclub TOP. Het ging hem daarbij niet alleen om de behendigheid en de beweging maar ook om de goede vriendschappelijke contacten die hij daar mocht hebben. Na 42 jaar in de zuivelindustrie zijn beste krachten te hebben gegeven ging de heer Jansen in 1994 met pensioen. Zijn voorzitterschap van het Algemeen Tuchtcollege van het Centraal Orgaan kwaliteitsaangelegenheden in de zuivel, hield hij echter aan. Een belangrijke en verantwoordelijke functie die hij graag en met inzet vervuld heeft en waarvoor hij veel waardering heeft mogen oogsten. Ook werd plaatselijk vanuit vele besturen een beroep op hem gedaan om het voorzitterschap te vervullen. Ik noem hiervan slechts de Kiesvereniging 'Gemeentebelang' waaraan hij de laatste jaren leiding heeft gegeven. Met zijn vermogen om heel goed - bijna analytisch - te luisteren naar alle meningen - en daarbij ook nog de onuitgesproken wensen te verstaan - en vervolgens al deze verschillende ideeën samen te vatten in een voor iedereen acceptabel standpunt, dwong hij alom respect af. In zijn liefde voor Minke, zijn kinderen en kleinkinderen, in zijn plichtsbesef voor de taken waar hij voor gesteld werd; in zijn verantwoordelijkheidsgevoel voor zijn medewerkers; in zijn inzet voor de samenleving waar hij deel van

uitmaakte en in zijn vriendschappen is Gerrit Willem Jansen in zijn waardevolle leven, voor velen een bron van hoop en vreugde geweest. Moge Minke, Gerrit, Gré en Marcel uit hun geloof de kracht putten dit grote verlies te dragen.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand opgenomen, maar zijn thans weer thuis: Hr J.W. Wullink, Hr H.J. Tijkken en Mw Lansink-Altena die voor verdere revalidatie naar 'Het Weerdje' in Doetinchem is gegaan.

Thans verblijven nog aldaar: Mw H. Duitshof-Kolenbrander, Mw H.W. Kolenbrander-Heusinkveld, Mw T.H.G. Radstake-Gemmink en Mw H. Ansink

Voorts verblijven in St. Antonia in Terborg: Hr H.A. Duitshof, Mw B.A. Duitshof-Jolink en Hr G.J. Weikamp. Zij stellen een bezoekje van vrienden ten zeerste op prijs.

VERANTWOORDING GIFTEN

Afgelopen maand mochten de dames van de bezoekgroep en ik de navolgende giften in ontvangst nemen van: Mw J. ten B-A f 35,00 ; Hr J.T. R. f 50,00; Hr E.J.t.B f 25,00; Hr en Mw N.N. f 25; Hr N.N. f 50,00; Mw N.N. f 100,00 en N.N. f 25,00. Voorts stelde de Vrouwenclub II f 200,00 ter vrije besteding beschikbaar en ontvingen wij onder couvert ook van iemand die anoniem wenst te blijven een schenking van f 1.000,00. Tenslotte ontvingen wij vandaag (29 oktober) nog een schenking van een familie van f 225,00. Waarvoor onze hartelijke dank.

BEDANKJE

Bij deze willen wij Vrouwenclub II nog eens bedanken voor het regelen van de presentjes die door de dames van de bezoekgroep meegenomen worden.

GEBOREN:

Onze hartelijke gelukwensen gaan naar:

Louis en Gerrie Bekker-Goossens en Koen vanwege de geboorte van hun tweede zoon en broertje *'Tom Hendrik Adriaan'* op 28 september 2001. Op het geboortekaartje stond te lezen: *"Iedereen mag het weten, mijn broertje is geboren. Ik ben nu reuze blij, want ik heb er een*



OPROEP BETREFFENDE HET MAANDBLAD 'VRIJ ZICHT'

Van diverse leden zijn er vragen gekomen over het landelijk orgaan 'Vrij Zicht'. Het betreft het feit dat hiervoor apart betaald moet worden. Dit is inderdaad het geval. Enkele jaren geleden is er aan alle leden van de NPB een brief verstuurd waarin werd aangekondigd dat vanaf dat moment 'Vrij Zicht' niet meer gratis was maar dat men zich daarop apart diende te abonneren. Dit is op een beetje merkwaardige manier gepresenteerd. In de bewuste brief werd gesteld, dat indien men er geen prijs op stelde om 'Vrij zicht' nog langer tegen betaling te ontvangen men dit moest kenbaar maken. Van iedereen die dus geen bericht stuurde met de mededeling op verdere ontvangst geen prijs meer te stellen, werd automatisch aangenomen dan men abonnee van 'Vrij Zicht' werd. Het is onze voorganger bij diverse huisbezoeken gebleken, dat niet iedereen dit in de gaten heeft gehad. Het bestuur van onze afdeling roept daarom iedereen die er geen prijs meer op stelt dit maandblad te ontvangen dit even telefonisch kenbaar te maken aan het secretariaat, Mw Willy Nijhof-Groen tel. 241206. Mw Nijhof zal er dan zorg voor dragen dat deze adressen verzameld worden en over enige tijd collectief aan het landelijk bestuur zullen worden doorgegeven.



ACTIVITEITEN VAN ONZE AFDELING IN NOVEMBER

Aanvang lezingen cyclus over de 'Godelijke Komedie', door mevrouw Ds E.W.H. Laman Trip-Kleinstarink.

De eerste lezing welke zal worden opgeluisterd met dia's en CD opnames, vindt plaats op woensdag 14 november a.s. in de kerk aan de Doetinchemseweg 5. **Aanvang 19.30 uur.** U kunt zich daar gewoon vervoegen. De vervolglectingen zullen plaatsvinden op **12 december, 16 jan. 2002, 20 feb. 2002, 20 mrt. 2002, en 17 april 2002.** In onderling overleg met de deelnemers zal nog worden beslist of er in mei nog een zevende cursusavond aan deze reeks zal worden toegevoegd. Deze lezingen zullen aanvangen om 19.30 uur en afhankelijk van het aantal

factoren wil ik er in dit korte bestek twee uitlichten. Allereerst sprak mij de mening van een Islamitische professor van de universiteit van Parijs erg aan (NRC-Handelsblad, zaterdag 25 okt.) die nadrukkelijk stelde dat het niet aan de Koran lag, maar juist aan de onwetendheid over de juiste interpretatie van de in de Koran voorkomende begrippen en passages. Dit gebrek aan kennis van zaken wordt veroorzaakt door de slechte opleidingen van de Imams. Een andere factor die ik persoonlijk van belang vind is dat dit fanatisme wordt gevoed door de vrees dat onder invloed van westerse ideeën (vrijheid van meningsuiting, gelijkberechtiging van man en vrouw, scheiding van kerk en staat, democratie e.d.) bepaalde machtsposities zullen worden ondermijnd. Zowel met de komst van de reformatie als de Franse revolutie hebben wij dit verschijnsel ook in Europa kunnen zien. Door de wereldwijde communicatiemogelijkheden is dit echter een reactionaire reflex die kan worden gezien als een achterhoedegevecht, dat tot verliezen gedoemd is. Maar we zullen nog wel even geduld moeten hebben en ondertussen voor minder leuke verrassingen komen te staan.

Verder wens ik u een goede novembermaand

Met een hartelijke groet aan u allen, A.M.J. Meijer

VAN DE BESTUURSTAFEL

Landelijke algemene ledenvergadering van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB op 24 november a.s. in Varsseveld.

Het bestuur is verheugd dat dit jaar deze vergadering bij ons zal plaatsvinden.

Uit het hele land zullen afgevaardigden naar hier komen om over de toekomstige gang van zaken van gedachten te wisselen. Er zijn redenen om aan te nemen dat dit een heel beslissende vergadering zal worden!



Ook u bent als lid bij deze bijeenkomst van harte welkom! Vanaf 10 uur is er koffie in de Eendracht en om 10.30 zal de dag geopend worden door onze voorzitter de heer H.C. van Duyn, gevolgd door een kort meditatie moment door onze voorganger Ds A.M.J. Meijer, waarna met het huishoudelijk gedeelte van de vergadering begonnen zal worden.

broertje bij". ('s Heerenbergseweg 7a, 7038 CB Zeddam, tel. 0314-651464)

En naar:

Erwin en Carry Westerveld vanwege de geboorte van hun zoon *'Stan'* die werd geboren op 14 september 2001. Boven de geboorteaankondiging werd vermeld: *"Na 33 weken dat mama jou droeg, kwam jij ter wereld, 7 weken te vroeg. Zo compleet en zo verschrikkelijk klein. Wij zijn trots jouw papa en mama te mogen zijn"*. (Koningin Wilhelminalaan 23, 7051 AR Varsseveld, tel 242256

Vorig schooljaar maakte Jennifer Piqué (toen 11 jaar), van de Leemvoortschool in Westendorp een toepasselijk gedichtje dat ik hierbij aan beide ouderparen aanbied.

GEBOORTE

*Er wordt een kind geboren,
Dat klinkt goed in je oren.
Het is een meisje of een jongen.
En door tantes wordt gezongen.
Wat is het zoet; wat is het goed,
zo een kind van vlees en bloed.
Iedereen is vrolijk; iedereen is blij,
want het is een zomerdag in mei.
het kind begint te lachen,
op de kantelen wapperen vlaggen.
De beschuit met muisjes wordt klaargezet
en wat heeft iedereen een pret.
Toen het kindje in de wieg lag
en hij heel veel lichtjes zag
had hij een gezichtje met een glimlach,
die je al van verre zag.*

TOEGETREDEN TOT ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP

Deze maand mochten wij twee nieuwe leden inschrijven. Wij heten hen van harte welkom en hopen dat zij zich spoedig thuis zullen voelen in onze kring.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

De afgelopen maanden ving ik toevallig geen publiceerbare opmerkingen op bij de basisscholen in Varsseveld en Westendorp. Zoiets heb ik tenslotte niet in de hand. Daarom val ik voor deze rubriek, waarvan ik gemerkt heb dat daar altijd met belangstelling naar uitgekeken wordt, dit keer even terug op aantekeningen uit het verleden.

Op het Christelijk Lyceum te Delft had ik met de tweede klas Havo een paar weken aandacht besteed aan de zogenaamde 'Bergrede' (Mattheüs 5 tot en met 7) die begint met de 'Zaligsprekingen'. In deze 'Zaligsprekingen' komt de regel voor: 'Gelukkig zijn de zachtaardigen, want zij zullen de aarde beërven'. Daarom luidde een van mijn vragen van de afsluitende repetitie: "Er wordt wel eens gezegd: 'Een brutaal mens heeft de halve wereld'; maar wat zegt Jezus over de zachtaardigen?". Het antwoord van één van de jongelui op die vraag was: 'De zachtaardigen krijgen de andere helft!'

EEN TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND

De inleidende lezing over de 'Goddelijke Komedie' van Dante Alighieri door mevrouw Ds E.W.H. Laman Trip-Kleinstarink was indrukwekkend. In heldere lijnen schetste zij de ontstaansgeschiedenis van dit meesterwerk, de levensgeschiedenis van de schrijver en de levenssfeer in het Middeleeuwse Toscane. Vrijwel alle aanwezigen hebben zich dan ook opgegeven voor de vervolgcursus. Aangezien we besloten hebben deze in de kerk te houden is er dus geen ruimteprobleem en kan men zich nog altijd als deelnemer/ster opgeven. Ook is er een keurig uitgevoerde werkmap beschikbaar.



Tijdens de kerkdienst van 28 oktober mocht Dr Anne van der Meiden ca. 150 kerkgangers in het Twents verwelkomen. Na afloop van de dienst

hoorde ik een mij onbekende kerkganger opmerken: "Dit was grote klasse; wat ben ik blij vanochtend naar de kerk te zijn gegaan!"

Tijdens het koffiedrinken was er een geanimeerde stemming.

EEN BLIK VOORUIT

De diensten van de komende maand.

Op zondag 11 november gaat Netty Hengeveld voor in onze dienst. Haar thema is gebaseerd op een prachtig oudtestamenteel verhaal dat een rijke bron is voor vele goede gedachten.

Zondag 18 november. Het thema van deze dienst heb ik ontleend aan die schitterende dichtregels van Neetje Maria Min: 'voor wie ik lief heb wil ik heten'. Daarmee wil deze dichteres uitdrukken hoe belangrijk het is voor een mens wanneer hij/zij zich ten diepste door een ander bevestigd weet.

Zondag 25 november is alweer de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Ik wil met u die morgen stilstaan bij enkele gedachten die ons kunnen helpen om verlies te verwerken.

Op zondag 2 december zal er geen dienst plaatsvinden in onze kerk, maar zal er een NPB-dienst zijn in "Den Es". Ik wil het dan even hebben over de vraag of wij ons niet te veel laten leiden en beïnvloeden door angsten.

VEEL DANK ZIJ WIJ VERSCHULDIGD

aan allen (ik mag geen namen noemen, maar het waren er velen) die vanaf mei met grote inzet bezig zijn geweest de kerk en de pastorie in oude luister te herstellen. Beide zijn nu pronkstukjes voor het dorp. Een lust voor het oog. In één woord: **'Geweldig!'**

TENSLOTTE

Ik was afgelopen maand wel verbaasd om te vernemen dat in de Verenigde Staten de verkoop van bijbels na 11 september een enorme vlucht had genomen. Dit was in Nederland niet het geval, maar daarentegen werden bij ons veel meer Koran's verkocht. Misschien uit nieuwsgierigheid om te zien waar dat geloofsfanatisme nu op gebaseerd is. Het zal de betreffende kopers van de Koran niet meevallen. Dit boek is in een soort mystieke taal geschreven en bovendien in een merkwaardige volgorde. Wie de Bijbel kent zal dan tot de conclusie komen dat er veel overeenkomsten in te ontdekken zijn, maar dat daarmee het geloofsfanatisme van bepaalde groepen binnen de Islam niet verklaard kan worden. Naar mijn mening is hier sprake van een breed scala maatschappelijke en psychologische factoren die zich niet zo gemakkelijk laten verklaren. Uit die talloze