

November 2003

Zondag 2 november	Geen dienst.
Zondag 9 november	10.00 uur. Gespreksdienst o.l.v. Marjan Hengeveld met jongeren: Thema: 'Wie ben ik?'. Voor nadere informatie zie interview met Marjan op pag. 10/11.
Zondag 16 november	10.00 uur: ds A.M.J. Meijer. Thema: 'Vrijheid en verantwoordelijkheid', bij Jac. 1:22-27
Zondag 23 november	10.00 uur: ds A.M.J. Meijer. Tijdens de dienst willen wij allen herdenken die het afgelopen jaar zijn overleden. Thema: 'De Hemelse en de aardse woning', bij Ps. 71: 3 en Ps. 61:3b-6. Na afloop bent u uitgenodigd voor een kopje koffie/thee in de Eendracht
Vrijdag 28 november	16.30 uur: weeksluiting in de Bettkamp, ds A.M.J. Meijer.
Zondag 30 november	9.45 uur: NPB-dienst in 'Den Es': Eerste Adventsdiens, ds A.M.J. Meijer: Thema: "De kleuter en de die-rentuin" bij Matth. 31-12
Zondag 7 december	10.00 uur: Tweede Adventsdiens; Ds A.M.J. Meijer; thema: "Een God die naar ons omziet", bij Jesaja 43:18-19

69^{ste} Jaargang

No. 513

November 2003

IN DIT NUMMER O.A.:

In gesprek met Marjan Hengeveld

pag. 9

Verslag van de lezing door Jacob Slavenburg

pag. 15

Website up-to-date

Pag. 12

VERLIES EN TROOST

Verdriet om verlies, wanneer de dood een geliefde wegrukt. Bijna geen mens blijft er voor gespaard en eenieder moet op zijn manier een intens verlies zien te verwerken. Vaak staat men er, ondanks alle goede bedoelingen van familie en vrienden, alleen voor. Een langdurige geestelijke kwetsuur kan het gevolg zijn. Bij rouwverwerking zijn een aantal fasen te onderscheiden. De tijd waarin men zich in een bepaalde fase bevindt verschilt van mens tot mens en wordt mede bepaald door een aantal bijzondere factoren. Ergens in dit proces kan er zich iets voordoen, waardoor de rouwende vastloopt en er niet meer uit komt.

Meteen na het overlijden zijn nabestaanden meestal een tijd verdoofd. Ze kunnen niet aanvaarden dat de dierbare gestorven is. Afscheid kunnen nemen en nauwkeurige informatie over wat er precies gebeurd is, helpt te ontwaken. Maar in lang niet alle gevallen, bijvoorbeeld door een plotseling heengaan, is er daartoe de gelegenheid. Een waardige af-



scheidsplechtigheid en een hartelijk betoon van medeleven door familie en vrienden in de weken na het overlijden zijn van groot belang. Maar na niet al te lange tijd is de buitenwacht geneigd het onderwerp maar liever niet meer aan te snijden en wordt van de nabestaande(n) verwacht dat zij er ook maar over zwijgen. Dat is de periode waarin de rouwende verstandelijk weet dat de dierbare nooit meer terug zal keren. Een stuk moeilijker is het om gevoelsmatig te aanvaarden dat iemand er niet meer is. Dit gaat vaak gepaard met afweerreacties en zelfs agressie. Toch zal men, ondanks dat men beseft dat het leven nooit meer zal zijn zoals voorheen, voor het goede verloop van het rouwproces de werkelijkheid niet mogen ontvluchten. Je moet, met andere woorden, de pijn en het verdriet toelaten. Dat lukt gemakkelijker als de omgeving erin slaagt luisterend aanwezig te zijn. Geleidelijk groeit dan het besef, met verstand én gevoel, dat die lege plaats leeg zal blijven. Dit kan een tijd zijn van groot gemis; van leegte en eenzaamheid. Niet meer zo rauw en scherp, veeleer een diep verdriet. Schrijnend is dat heel wat rouwenden uitgerekend dan ondervinden dat zelfs naasten menen dat het rouwen nu toch achter de rug mag zijn. Dit is een moment dat het goed zou zijn om lotgenoten te ontmoeten. In een samenleving die liever emoties, die te dicht op de huid zitten, ontvlucht, kunnen dergelijke ontmoetingen een heilzame werking hebben. In gesprek met anderen die ook weet hebben van een schrijnend verlies zorgt de herkenning en de bevestiging ervoor dat het verlies langzaam een plaats krijgt. Want alleen zij die een groot verlies gekend hebben zijn vaak in staat om de goede woorden te vinden. Woorden die een mens aan zijn verdriet doen ontstijgen. Het is een mythe dat de tijd alle wonden heelt. Wonden dienen verzorgd te worden om te kunnen genezen. Wel dooft verdriet mettertijd genoeg uit om opnieuw evenwichtig het gewone leven aan te kunnen en de verdrietige gevoelens te vervangen door goede herinneringen waarmee men verder kan. Ook in kerkelijk verband kan hieraan een bijdrage geleverd worden. In de Christelijke traditie is november de maand waarin de overledenen worden herdacht. Bekend zijn de Rooms Katholieke herdenkingsdagen 'Allerheiligen' en 'Allerzielen' op 1 en 2 november. In de Protestantse kerken herdenken wij op de laatste zondag van het kerkelijk jaar; de zondag voorafgaande aan de 1e adventszondag. Ook in onze geloofsgemeenschap staan wij dan in gebed en woord stil bij allen

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



Voorganger:

Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld,
(0315) 24 20 80, meijerpaumen@zonnet.nl

Secretariaat:

N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2^b, 7065 AH Sinderen,
(0315) 24 12 06, willynijnijhof@planet.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85

Verenigingszaal:

"De Eendracht", Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Administrateur:

Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld,
(0315) 24 21 36, g.j.hengeveld@freeler.nl

Gironummer:

846569 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Bankrekeningen:

Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265.
Allen staan t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Website:

www.xs4all.nl/~nnpb

E-mail-adres:

nnpb@xs4all.nl

Vrouwenclubs:

Voor I: Mw. D. Vrieze-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75,
Voor II: Mw. M. Jansen-Zeeplat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18

60+ Club:

Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 24 40 49, info@nijhof-keukens.nl

Verzorging "Eendracht":

Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp,
(0315) 29 85 59, digirini@xs4all.nl

Verzendklaar maken:

Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN Westendorp,
(0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake, Hr. G.H. Schepers,
Mw. D. ten Brinke-Rougoor en Mw. J.C. Sturris-Heijink.

Kopij adressen en redactie:

Rinus Luijmes (zie **Verzorging "Eendracht"**), ds. A.M.J. Meijer (zie **Voorganger**),
Mw. E. Wennink, Kerveld 9, 7006 TA Doetinchem, esseldien@planet.nl
H. Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@euronet.nl.

Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, erna@fam-wolsink.myweb.nl en
Gwen Spaa, (0315) 24 29 18, johan-gwen@hetnet.nl

NPB-Koor secretariaat:

Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

Autodienst:

zie: **Secretariaat**

Cassettedienst:

Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55

onze afdeling en die van de onderstaande afdelingen. Dit boekje kunt u gratis meenemen.

Afd. Aalten (Prinsenstraat 27), afd. Dinxperlo (Wilhelminastraat 13), afd. Zelhem (Piersonstraat 4).

ACTIVITEITEN BIJ DE FEDERATIE VAN NED. HERVORMDE GEMEENTE EN DE GEREFORMEERDE KERK

Tot en met december, data in overleg. 20.00 uur: "Levenservaringen", in de Keurhorst o.l.v. Anneke den Hertog en Sonja Oskamp.

Op zaterdagmorgens vanaf eind oktober: "Christmas Carols", in de Keurhorst o.l.v. Mieke Eelting.

Donderdag 9 november, 20.00-22.00 uur: "Verbeeld geloven", in De Borch en de Laurentiuskerk o.l.v. ds. Wout Oosterhof.

Dinsdag 11 november, 10.00 uur: "Ontmoeting rond de Bijbel", in vergaderzaal de Bettekamp o.l.v. de predikanten.

Op vrijdag 14 november a.s. tussen 14.00 uur en 17.00 uur vindt er in "de Wingerd" in de Huet te Doetinchem een kerstmarkt plaats waar allerhande spulletjes te koop zijn, waarvan de opbrengst ten goede komt van de Doopsgezinde broederschap.

AMNESTY INTERNATIONAL

Goed nieuws: Amina Lawal is op 25 september vrijgesproken! Een sharia-rechtbank had de 31-jarige vrouw uit Nigeria op 22 maart 2002 veroordeeld tot de dood door stening wegens vermeend overspel. Amnesty hield haar zaak nauwlettend in de gaten en voerde actie voor haar. In november worden brieven geschreven voor de volgende mensen. Voor 2 mannen uit China die sinds 16 juli vermist worden in Pakistan. Gevreesd wordt dat ze onder dwang naar China teruggestuurd zijn en daar gemarteld en geëxecuteerd worden. Voor een 60-jarige Palestijn die al 20 jaar gevangen zit in Syrië. Gevraagd wordt om medische zorg en vrijlating. Voor een Irakese man die zonder aanklacht of proces al 2 jaar gevangen zit in Kenia. Gevraagd wordt om vrijlating of om een eerlijke behandeling.

Inlichtingen over de brieven via telefoon: 617393 of 243077.



die ons ontvielen. Dit jaar willen wij aan deze dienst, op zondag 23 november, een meer persoonlijk karakter geven. Allen die de afgelopen tijd iemand uit onze kring door de dood verloren hebben zijn benaderd om deze dienst bij te wonen en eventueel hun medewerking daaraan te verlenen. Inmiddels zijn er een groot aantal positieve reacties binnen. Met nadruk willen wij stellen dat wanneer er mensen zijn die er prijs op stellen dat in de betreffende dienst, een geliefde overledene wordt herdacht, ook al is hij of zij niet uit onze kring afkomstig, wij dit graag vernemen en ook aan hem of haar aandacht willen besteden. Gelieve hiervoor vóór 15 november met mij contact op te nemen: tel. 242080.

Uiteraard betreft het verder een gewone zondagse kerkdienst waarin iedereen welkom is.

A.M.J. Meijer.

WAT ER BIJ EEN UITVAART KOMT KIJKEN

Vanaf het moment, dat een familielid is overleden, moeten er op zeer korte termijn allerlei maatregelen worden getroffen. Veel zaken zijn, vooral wanneer er sprake is van een plotseling overlijden, nooit met de overledene doorgesproken, waardoor op stel en sprong toch een aantal beslissingen moeten worden genomen, ondanks alle verdriet en vermoeidheid.

Het leek ons daarom goed om de heer Jim van Eldik, uitvaartondernemer, uit te nodigen ons hierover het een en ander te komen vertellen. Hoe kunnen wij zelf in een dienst participeren en welke uitvaartrituelen zijn er mogelijk?

Op dinsdag 18 november komt deze 'Varssevelder' in de 'Eendracht' om over zijn ervaringen, inzichten en mogelijkheden te informeren. Aanvang 20.00 uur, entree inclusief koffie/thee €5,--. Iedereen is van harte welkom.

A.M.J. Meijer.



BERICHTEN UIT DE AFDELING

Op zaterdag 25 oktober 2003 overleed op 58-jarige leeftijd

Joke Dimmendaal-Kerkhof

Haar 'In memoriam' zal in de 'Eendracht' van december worden gepubliceerd.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand opgenomen, maar zijn thans weer thuis: Mw J.H. Wisselink-Vriezen en Mw W. Wisselink-Bergwerf.

Thans verblijven nog aldaar: Mw G.J Zweerink-Gemink; Mw C.W. Massen-Berkhoff; Mw B.W. Wossink-Jansen, Mw B.H.A. van Dam-Teeuwssen en Mw L. Stoltenborg-Kreeftenberg.

In het Beatrix ziekenhuis te Winterwijk was even opgenomen, maar is thans weer thuis: Hr W.J. Runneboom. Thans verblijft nog aldaar Hr. J.H. Willemsen.

Voorts verblijven in St. Antonia in Terborg: Hr H.A. Duitshof, Mw B.A. Duitshof-Jolink en Hr G.J. Weikamp. Zij stellen een bezoekje van vrienden ten zeerste op prijs.

VERANTWOORDING GIFTEN

Afgelopen maand mocht ik de navolgende giften in ontvangst nemen van: Hr B.M.W. €20,- en Mw N.N. €20,- . Een van de dames van de huisbezoekgroep mocht van N.N. €10,- ontvangen. Voorts stelde Mw J. ten B-A de kanselbloemen voor de dienst van 16 november ter beschikking. Voor deze giften onze hartelijke dank.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Het kan wel eens gebeuren dat mijn voorraadje leuke opmerkingen van schoolkinderen is uitgeput. Dat is toevallig nu het geval. Enkele maanden geleden las ik echter in NRC-Handelsblad, van de hand van Kitty van Vlaanderen, de navolgende anekdote.

Grote handen

“En God schrijft jullie namen bij in zijn handen, waar de namen staan van alle mensen die elkaar lief hebben.” De priester zegent het bruids-

de symboliek hiervan: het zoeken naar de oorsprong, de goddelijke vonk in jezelf. Hierbij wordt de verlossing dus als individueel, innerlijk proces gezien. De geboorte van het bewustzijn, het Christusgevoel. Vlg. theoloog/therapeut Drewerman is Jezus dan ook: “Al dat goed voelt in je hart”.

En dat bewustzijnsproces is een weg, die we stap voor stap mogen afleggen en ervaren. Net zoals de vroege Joodse christenen: steeds in beweging, op zoek naar gelijkgestemden. En, zoals Slavenburg aan het eind van deze boeiende avond citeerde: “Niet het doel is belangrijk maar de weg ernaartoe !”

Marjan Hengeveld

BERICHT VAN DE VROUWENCLUBS

Vrouwenclub I komt bijeen op de maandagen 3 en 17 november en 1 december. Vrouwenclub II gaat donderdag 6 november kaarten maken (van 14.30 tot 16.30 uur). Op donderdag 20 november gaat vrouwenclub II met Evelien ten Brinke op reis en op donderdag 4 december is het Sinterklaasavond.

60+ CLUB

Laatste bijeenkomst dit jaar van de 60+ Club. De heer Wiersma uit Varsseveld is contactpersoon van de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden (NVVS). Hij geeft informatie over hulpmiddelen en hoe we het beste met elkaar kunnen omgaan, zodat we elkaar toch verstaan en begrijpen. Een heel actueel onderwerp. Aanvang om 14.30 uur in de Eendracht.

Agenda voor het nieuwe jaar:

13 januari	Nieuwjaarsvisite
10 februari	Lezing over thuiszorg
9 maart	Nieuwe film over Varsseveld

ADRESSEN AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN

Zowel op de leestafel in de hal van de kerk als op het tafeltje bij de garderobe van de Eendracht treft u een boekje aan met alle activiteiten van

Wanneer deze bronnen naast elkaar worden gelegd, vind je wellicht wat onderlinge verschillen, waaruit blijkt dat deze verhalen en hun interpretaties historisch gezien niet feilloos overeenkomen. Maar toch leveren ze een waardevolle bijdrage aan het beeld en het gevoel dat Jezus bij ons oproept.

In het vroege christendom nam men het “Jezus gevoel” als uitgangspunt op weg naar vernieuwing. Deze groep joden ging, naast het praktiseren van hun eigen jodendom, zich ook bezinnen op zoals zij het noemden: de Christuservaring. De doop van Jezus in de Jordaan is hierbij een essentieel uitgangspunt geweest. Volgens vele bronnen ontving Jezus hier zijn goddelijkheid, de “logos”. Het Griekse woord logos betekent letterlijk “woord”. Hiermee wordt ook het universele bewustzijn, de goddelijke wijsheid, het weten bedoeld. De goddelijke vonk daalde af in de mens Jezus, die vanaf dat moment de Christus werd genoemd. Of zoals Slavenburg schrijft: “de logische Jezus”. Deze goddelijke uitstraling van Jezus had een voelbare nawerking op deze groep mensen, in de vorm van dromen en visioenen. Letterlijk en ook in naam (“Mensen van de Weg”) gingen zij deze ervaring uitdragen, op zoek naar gelijkgestemden.



De waardering van het bijzondere van deze gebeurtenis, de doop van Jezus in de Jordaan, is iets dat de vele theorieën over Jezus toch gemeenschappelijk hebben. En daarnaast de “verlossingstheorie”. Vele bronnen beginnen de beschrijvingen oorspronkelijk ook met het verhaal van de doop. De indaling van de logos, de Christusenergie, via Jezus naar de aarde. De indaling van het bewustzijn naar het stoffelijke, de materie. Een theorie is dat de logos als het ware geboren is uit “antropos”, het zijn, het al, het mannelijke beeld van God en uit “sofia”, de wijsheid, het vrouwelijke, de vruchtbaarheid, de spiegel van het mannelijke, die voortbrengt (geboorten laat worden). Deze geboorte van de logos, de Christusenergie in mens en materie maken dit verhaal van onschatbare waarde voor de bewustwording van de mens. Enkele therapieën zijn dan ook gebaseerd op

paar. Naast mij zit mijn neefje van 8, die zelden in de kerk komt en aanvankelijk nogal onder de indruk is. Maar dit gaat hem duidelijk te ver. Hij trekt geagiteerd aan mijn mouw en fluistert net iets te hard: “maar dat kan toch niet!” Ik probeer hem tot bedaren te brengen met de eerste de beste stoplap die mij te binnen schiet: “God heeft héél grote handen.” Het lijkt te lukken. De priester heft de armen en reciteert: “Gloria in excelsis Deo.” Dan wordt er opnieuw aan mijn mouw getrokken en m’n neefje roept uit: “Had hij dan niet beter keeper kunnen worden?”

JUBILEUM GESCHENK VAN HOLLINGSTEDT

Tijdens de afscheidsavond van het uitwisselingsbezoek uit Hollingstedt, afgelopen juli, bood de heer Gert Gramlow namens Hollingstedt ons, ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van deze vriendschapsbanden, een klok aan. Het betreft een uniek werkstuk van een keramiekkunstenaar waarop de hele uren in het Plat-Duuts worden vermeld.

De klok heeft inmiddels een ereplaatsje gekregen in de bestuurskamer van onze kerk.



EEN TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND

De avond met Drs Jacob Slavenburg over zijn zoektocht naar het meest betrouwbare beeld van Jezus van Nazareth was weer een groot succes. Een verslag van deze avond treft u elders aan in deze editie van de Eendracht.

Een heel fijne herinnering bewaar ik ook aan de dienst van 12 oktober waarin de muziek werd verzorgd door een groot koper-ensemble samengesteld uit leden van Westendorps Fanfare en Concordia. In één woord: indrukwekkend.

Eigenlijk moet ik ditzelfde woord (indrukwekkend) gebruiken om de jubileumdienst van zondag 26 oktober te kwalificeren. De heer Bert Scheuter, die in deze dienst voorging, ontvouwde een aantal verhelderende gedachten over het voor ons vrijzinnigen zo centrale begrip ‘tolerantie’. Een jubileumdienst om met een warm gevoel op terug te zien.

EEN BLIK VOORUIT

Bij de diensten

Zondag 9 november luidt het thema “Wie ben ik?” Het betreft hier een gespreksdienst die is voorbereid door Marjan Hengeveld en een aantal jongeren.

Zondag 16 november. Deze dienst draagt als thema: “Vrijheid en verantwoordelijkheid”. Een in onze kring veel gehoorde uitspraak, die echter óók na 130 jaar nog de moeite waard is om deze weer eens aan de huidige tijd te toetsen.

Zondag 23 november is alweer de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Met u wil ik die morgen stilstaan bij enkele gedachten die ons kunnen helpen om de dood te zien als grensoverschrijding en niet als een einde. Zie voor nadere informatie het hoofdartikel van deze editie.

Zondag 30 november zal er geen dienst plaatsvinden in onze kerk, maar is er een NPB-dienst in ‘Den Es’. Ik wil het dan hebben over de vraag: ‘durven wij nog te dromen van een betere wereld?’

WAARDEN EN NORMEN

De politici hebben hun mond vol van waarden en normen, maar er komt nog weinig concreets uit voort. Het was mijn lievelingsfilosoof Ortega Y Gasset, die in de twintiger jaren van de vorige eeuw al constateerde dat de filosofie en de politiek van elkaar vervreemd waren. Deze uitspraak is afkomstig uit zijn beroemde boek ‘Opstand der horden’ waarin hij met een profetische blik waarschuwt voor het gevaar van het opkomende fascisme. Ik moest daar aan denken toen ik las dat de gemeente Leeuwarden besloten had het godsdienstonderwijs op de openbare lagere scholen af te schaffen. Dit is inderdaad de vanzelfsprekende consequentie van de constatering van Ortega Y Gasset. Maar dan moeten de Leeuwardense volksvertegenwoordigers ook consequent zijn en in het vervolg maar niet meer met begrippen als ‘waarden en normen’ koketteren als ze er in de praktijk (het ethisch bewustwordingsproces bij jonge mensen) geen cent voor over blijken te hebben.

TENSLOTTE

In het kader van het 130-jarig bestaan van onze geloofsgemeenschap sprak ik bij de aanvang van de dienst waarin de heer Bert Scheuter

‘DE LOGISCHE JEZUS’

Een nabeschouwing op de lezing van drs. Jacob Slavenburg.

Jesus was en is één van de meest besproken mensen die onze geschiedenis ooit heeft voortgebracht. Ongetwijfeld een zeer bijzonder mens. Inspirerend, kleurrijk en van een ongekende goedheid. Bijna goddelijk. Of is hij gelijk aan God? Doen we hem tekort door hem als mens te zien? Wie is hij eigenlijk?

Door de eeuwen heen heeft men keer op keer getracht Jesus in beeld of woord te “vangen”.

Veelal gekleurd door de omstandigheden, normen en visies uit die betreffende tijd. Zo zag men in de militaristische Romeinse tijd Jesus als pantocraat, een allesoverheersende Christus.

In de middeleeuwse beeldspraak paste het beeld van Jesus als ‘goddelijke bruidegom’. Vanaf de 18e eeuw tot nu werd Jesus eveneens geïdentificeerd met de mens van die tijd, van vrijheidsstrijder, pacifist, marxist tot de meer alternatieve India-ganger en vegetariër.

Allemaal identiteiten die de mens aan Jesus heeft toegedicht door de eeuwen heen.

Maar wat blijft er van Jesus over als we hem los proberen te zien van alle beeldvorming? Als we de “jasjes” van hem afpellen waarmee de mens hem heeft omgeven?

De theologische Jesus lijkt toch niet altijd diezelfde Jesus te zijn die in de Bijbel wordt besproken. Jesus noemt zichzelf geen God of Messias in het nieuwe testament. Ook verwijst hij niet naar zichzelf als zijnde zoenoffer van God. De woorden uit de Heidelbergse catechismus vindt je dan (gelukkig) ook nergens terug in de bijbel. Maar wie was hij dan wel? Om hierachter te komen zul je terug moeten naar de bronnen die Jesus’ leven en werken beschreven. Helaas zijn er geen authentieke geschriften uit de levensjaren van Jesus bewaard gebleven, maar toch zijn er zeer oude bruikbare beschrijvingen bekend. Onder andere de apocriefe (niet erkende) boeken en ook de wat onbekendere evangeliën van bijv. Thomas en Maria. Ook de vroege kerkvaders zoals Augustinus, en met name de evangeliën van Marcus, Lucas en Mattheüs vormen een grote bijdrage in de beschrijving van Jesus’ leven.

de buurt, de naaste burens de buurt rond om aan te zeggen. Bij het “aanzeggen” van een huwelijk wilde dat nog wel eens uit de hand lopen. De bringer van het goede nieuws kreeg overal een borreltje aangeboden. Om geen burens te vergeten bond hij dan een papieren roosje aan zijn “goa stok” en wist op die manier bij hoeveel adressen hij al was geweest. De show werd afgewisseld met een aantal door de dansers van ‘t Olde Getrouw’ uitgevoerde oude dansen zoals de klapdans, kruispolka, mazurka enz. In de pauze was er een demonstratie mutsen wassen en weer plooiën. Na de “daagse dracht”, de “klepbokse” en de “pilose bokse” kregen we uitleg over de rouwklleding. De klap op de vuurpijl was zoals bij elke modeshow natuurlijk de bruidsklleding van het bruidspaar. De bruid droeg maar liefst vijf onderrokken en een knipmuts met een lange kraag. Jannie bedankte in haar slotwoord dan ook terecht de leden van ‘t Olde Getrouw’ voor deze gezellige middag en bood de leden namens ons allen een roos aan.

GEMEENTEAVOND

De commissie nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op

donderdag 6 november a.s. aanvang 20.00 uur.

Voor u zal optreden het smartlappenkoor “Hartgelach”.

*Hartgelach, voor alle gelegenheden
waar smart nodig is,
maar ook daar waar
smartelijk gelachen mag worden.
Hartgelach, het smartlappenkoor
met het eigenwijze gezicht,
voor u en voor uw zakdoek.*

Het zal een gezellige meezingavond worden,
die u vooral niet mag missen.

voorging, een kort woord ter verwelkoming waaruit ik de onderstaande passage laat volgen.

“Honderddertig jaar NPB Varsseveld betekent niet dat pas daarmee de vrijzinnigheid in Varsseveld haar intrede deed. Reeds lang daarvoor werd van de Hervormde kersel de Bijbelse boodschap door Vrijzinnige predikanten toegelicht. Helaas kwam daaraan 130 jaar geleden een eind en moesten de Vrijzinnigen zich verenigen en zelfstandig verder gaan. Dankzij onze afdeling heeft het vrije woord en de vrijzinnige geest in ons dorp en omgeving krachtig stand weten te houden. Inmiddels is deze geest, ook bij zeer veel gelovigen buiten onze kring, min of meer gemeengoed geworden, maar daarmee is het bestaansrecht van onze geloofsgemeenschap nog niet komen te vervallen. Integendeel. Waakzaamheid blijft geboden. Intolerante en fundamentalistische krachten manifesteren zich nog altijd luidruchtig en zelfs gewelddadig. Op ons blijft in eerste instantie de taak rusten de vlam van de vrijzinnige geest brandende te houden.”

Met een hartelijke groet aan u allen, A.M.J. Meijer

VAN DE BESTUURSTAFEL

SOLIDARITEITSFONDS VERENIGDE KERKEN WISCH

Na rijp beraad heeft het bestuur besloten om ons - zoals alle kerken en geloofsgemeenschappen in de gemeente Wisch - aan te sluiten bij het solidariteitsfonds. Het fonds is bedoeld voor inwoners van de gemeente Wisch die in financiële nood verkeren en waarvoor overheidsgelden te kort schieten. Wij achten het bedrag dat onze afdeling daarvoor betaalt (€0,25 per lid wonende in Wisch) acceptabel. Nadere berichten over dit fonds i.o. volgen te zijner tijd in de Eendracht.

LIDMAATSCHAP RAAD VAN KERKEN

Zoals u in het blad Ruimte heeft kunnen lezen wordt in NPB-kringen momenteel de discussie gevoerd over wel of geen lidmaatschap aanvragen bij de Raad van Kerken. Door een statutenwijziging is het voor de NPB niet langer mogelijk om ons gastlidmaatschap - zoals wij dat altijd al kenden - voort te zetten. Er resten ons twee mogelijkheden: lid worden of geen lid worden.

Het bestuur is vooralsnog van mening dat er binnen de preambule van de Raad van Kerken voldoende ruimte is voor een vrijzinnige interpretatie en dat wij akkoord kunnen gaan met aansluiting bij de Raad van Kerken. Het bestuur heeft dit standpunt onlangs toegelicht in een vergadering met het hoofdbestuur en andere besturen in de regio.

Er is nog niets definitief beslist. In november 2004 zal het hoofdbestuur hierover een weloverwogen besluit moeten nemen. Mocht dit onderwerp uw speciale belangstelling hebben of heeft u nog vragen, neem dan contact op met één van de bestuursleden.

LEZINGEN HERFST/WINTER 2003/2004

Deze lezingen vinden plaats in zaal "de Eendracht",
Beatrixstraat 1a, aanvang 20.00 uur, tenzij anders vermeld.

De toegangsprijs is €5,00 inclusief koffie of thee.

Dinsdag
18 november Dhr. Jim van Eldik (begrafenisondernemer) met het thema: "Wat er bij een uitvaart komt kijken". Hoe kunnen wij zelf in de dienst participeren en welke uitvaart-rituelen zijn er mogelijk?

Dinsdag
20 januari 2004 Ds. A. Schoneveld, oud geestelijk verzorger van de Rekkense Inrichtingen, met het thema: "Ervaringen van een gevangenispredikant". Mensen aan de rand van de samenleving, zijn soms de meest interessante mensen. Ds Schoneveld weet hierover op een zeer onderhoudende en soms zelfs ontroerende wijze te vertellen.

Dinsdag
17 februari 2004 Ds. Menno Rougoor: "Religie en humor". Wie ook van godsdienstige zaken het betrekkelijke weet in te zien, heeft een volwassen geloof, waaraan een gevoel van humor niet vreemd is.

Dinsdag
23 maart 2004 Mw. Lidwien van Geffen: "De diepere betekenis van sprookjes". De beelden uit sprookjes kunnen ons helpen meer van ons onderbewustzijn te begrijpen.

VERSLAG 60+CLUB 14 OKTOBER 2003

Nadat Jannie iedereen en in het bijzonder de leden van de dansgroep 't Olde Getrouw' welkom heeft geheten gingen de leden van de dansgroep, onder leiding van mevr. Bertha Kleinnibbelink, van start met een heel bijzondere modeshow. Van onderbroek tot bruidskleding passeerde de revue. De kleding, in de meeste gevallen authentiek en in enkele gevallen heel precies nagemaakt omdat de originele kleding te kwetsbaar is om nog gedragen te worden, dateert uit de tijd rond 1900. Op deze manier probeert deze van oorsprong folkloristische dansgroep niet alleen de oude dansen voor het nageslacht te bewaren maar proberen ze ook het "straatbeeld" met kleding uit de tijd rond 1900 voor de toekomst te bewaren.



Een van de kostuums uit die tijd was o.a. het jak met korte mouw en de plooiemuts, klompen aan de voeten en een eierkorf aan de arm, waarin Bertha de show presenteerde. Hilariteit bij het showen van het nachtgoed. De mannen sliepen in de lange "onderbokse" en hemd met lange mouwen, de vrouwen droegen een nachtpon en een onderboek met kantjes. Ook de "losse onderbokse" kreeg veel bekijks. Wat een verschil met de "string" van tegenwoordig. Vervolgens kregen we uitleg over de "goa stok" (geen wandelstok). In vroeger tijden gingen ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis, b.v. een huwelijk of een overlijden in

WEBSITE UP-TO-DATE

Met dank aan Rinus Luijmes beschikt onze afdeling over een prachtige website (zie www.xs4all.nl/~npb). U vindt er o.a. het laatste nieuws uit de afdeling, actuele foto's (bijv. van de kerkdienst met het huisorkest), een routebeschrijving, cartoons en gedichten. U kunt er ook alle recente uitgaven van de Eendracht downloaden. Rinus heeft er echt iets moois van gemaakt. Beslist de moeite waard!

Esseldien Wennink

KERKDIENT MET HUISORKEST

Op 12 oktober j.l. werd de dienst begeleid door het 'huisorkest'. Dit gelegenheidsorkest bestaat geheel uit leden van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NBP afdeling Varsseveld. De meeste muzikanten spelen ook in een harmonie en/of fanfare. Het geheel stond onder deskundige leiding van de heer Wim Lammers. Voorafgaand aan de dienst werd er enige koraalmuziek gespeeld. Na het meespelen van enkele gezangen, werd er na de overdenking 'Arioso' van J.S. Bach ten gehore gebracht. Daarna werden er nog enige gezangen meegespeeld. Na afloop van de dienst speelde het NPB-ensemble 'The Glory of Love' van Roland Heck / Gerd Köthe en de ochtend werd besloten met het alom bekende 'U zij de glorie'.

Wilma Wentink



IN GESPREK MET ...

Marjan Hengeveld *'Laten zien wie je bent'*



Marjan Hengeveld is één van de actieve dertigers binnen onze geloofsgemeenschap. Momenteel bereidt ze met vijf tieners de jeugdendienst van 9 november voor. Het thema van die dienst 'Wie ben ik?' ligt in het verlengde van Marjan's eigen levensvisie: laten zien wie je bent.

Een gesprek met Marjan over de religieuze kanten van de samenleving vergt alertheid. Ze weet net zoals als haar zus Netty –nu pastoraal medewerker in Eibergen- van de hoed en de rand. Toch is Marjan (33) in het dagelijks leven vooral bezig met het puur menselijke. Het geloof kan daar een rol in spelen, maar dat hoeft niet.

Hoe ben jij bij de NPB betrokken geraakt ?

De concrete aanleiding was een lezing van mevrouw Laman-Trip, waar ik in 1993 samen met mijn zus Netty naar toe ging. Die lezing was voor Netty de aanleiding om over te stappen van de Samen op weg Kerk naar de Protestantenvbond. Een half jaar later heb ik die stap zelf ook gezet.

Hoe keken jouw ouders tegen die stap aan ?

Uiteraard was dat even wennen. Aan de andere kant lag het besloten in onze opvoeding. We hebben altijd veel gepraat over hoe je in het leven staat en over de rol van de kerk. Mijn zus en ik zijn zo onbewust de vrijzinnige kant uitgegroeid. Het was daarom mooi om te zien dat mijn ouders Dirkje en Gerrit zes jaar geleden ook naar de NPB overstapten. Ze gaven zo invulling aan de openheid die ze zelf altijd voorstaan.

Wat spreekt je aan binnen de NPB ?

Uiteraard vooral het vrijzinnige. Dat je de ruimte krijgt om zelf een invulling te geven aan je geestelijk leven. Je zit bij de NPB niet in vaste kaders.

Vind je dat onze NPB goed bezig is ?

Ja en nee. Ja, waar het gaat om het karakter. Iedereen denkt en handelt in vrijzinnigheid. Nee, waar het gaat om het beleid ten aanzien van jongeren. De tieners bieden we zo goed als niets. Na de zondagsschool valt er een gat. Terwijl de groep van 12 tot 18 jaar juist het meest open staat voor vrije geluiden.

Heb je concrete gedachten hoe het beter kan ?

Afgezien van de jeugddienst van 9 november –dat kan een begin zijn– denk ik dat we jongeren om ons heen moeten verzamelen die het leuk vinden om bijv. eenmaal in de maand met elkaar te praten. Een soort gesprekskring over alle aspecten van het leven. Samen met een betrokken NPB-lid. Ik zeg hier bewust ‘samen’ en dus niet ‘onder leiding van’. Dat maakt voor mij een essentieel verschil. We moeten jongeren de ruimte geven om van zich af te praten. Ze voelen feilloos aan wat echt is. Jongeren hebben ons zeker zoveel te vertellen dan wij hen.

Op welke manier komt dat de NPB ten goede ?

Belangrijk is dat de mensen die met zo'n groep optrekken zelf een bewuste keuze maakten voor de NPB en dat ook uitstralen. Dan leg je een basis van vrijzinnigheid die naadloos over kan gaan in betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschap. Het is voor jongeren belangrijk, dat niet de kerkelijke vorm voorop staat, maar de gedachte van samen op weg, van samen iets doen. Jongeren willen actief bezig zijn, iets uitdragen. Dat uit zich in maatschappelijke betrokkenheid.

Jacob Slavenburg zei in zijn lezing van 14/10 ook zo iets.

Dat klopt. Hij had het over de ontzuiling. Dat mensen van daaruit weer behoefte krijgen aan een groep gelijkgezinden, waarmee ze samen op pad gaan. Er ontstaan zo nieuwe structuren die goed aansluiten bij de tijdsgeest. Hij zei ook dat het doel niet het belangrijkste is, maar de weg er naar toe.

Wie is Marjan Hengeveld in het dagelijks leven ?

Ik ben activiteiten-therapeute op de geriatrie afdeling van het ziekenhuis in Winterswijk. Ik lever daar samen met een collega een bijdrage aan de diagnoses. Dat doe ik momenteel drie dagen per week. Ik her-

stel nog van een zware val van de trap tweeënhalve jaar geleden. Daarvoor was ik full-time verpleegkundige, maar dat is nu te zwaar.

Welke hobbies heb je ?

Vooral muziek maken, er naar luisteren en zingen, maar ook tekenen en ontwerpen. En een beetje wandelen om wat aan sport te doen. Ik richt me geleidelijk aan –daar heeft dat ongeluk aan bijgedragen– steeds meer op dingen die ik echt belangrijk en leuk vind. De activiteiten-commissie van de NPB is daar een voorbeeld van.

Vertel over die activiteiten-commissie eens iets meer.

Samen met voorganger Meyer, Esseldien Wennink en Joke Jansen proberen we een zo interessant mogelijk programma aan lezingen op te stellen. Je noemde zelf al de lezing van Jacob Slavenburg. Daar was veel belangstelling voor en ligt in lijn met mijn eerste kennismaking met mevrouw Laman-Trip. Je kunt zo op een brede manier vrijzinnigheid uitdragen. 18 november komt Jim van Eldik met het thema ‘Wat er bij een begrafenis komt kijken.’

Wat hoop je zelf met jouw dienst op 9 november te bereiken ?

Dat jongeren uit kunnen dragen wat er in hun leeft en dat ze samen met ouderen zien dat het begrip ‘kerk’ heel breed kan zijn. Dat je niet per se in een vast beeld van God hoeft te geloven om bij de NPB te kunnen horen. Dat het bij de NPB vooral om de geestelijke en religieuze bagage gaat en niet om de kerkelijke vorm daarvan. Dat je via je eigen leefwereld en via je eigen gevoel (gnostiek) kunt kijken naar naar de waarheid achter de inspirerende Bijbelse verhalen.

Heb je tot slot nog iets dat je graag kwijt wilt ?

Het zat me als kind wel eens dwars dat de jeugd zo weinig serieus wordt genomen. Een goede jeugdclub kan daar een uitlaatklep voor zijn. Die schept banden voor het leven.

Ik heb ook nog een mooie spreuk voor het thema identiteit:

Luister eens naar je hart; je weet niet wat je hoort.

Luister naar wie je ten diepste wilt zijn, en breng het voort.

HB