

72^{ste} Jaargang

No. 546

Nov. 2006

IN DIT NUMMER O.A.:

Gemeente avond 2 november 2006

13

Maria Magdalena: Wie was zij werkelijk?

16

Van de bestuurstafel

10 t/m 12

HET SPIRITUELE ANTWOORD VAN DE KELTEN

Onze cultuur wordt al eeuwen gedomineerd door een Joods-Christelijke vorm van denken, die weer invloeden heeft ondergaan van de Griekse en de Romeinse cultuur. Maar meer dan tweeduizend jaar geleden was dat anders. De volkeren die toen Europa bewoonden waren, o.a. de Kelten en de Germanen. Dit zijn maar verzamelingen voor talloze stammen die er weer een eigen accent aan gaven en zich met elkaar vermengden. Zeker is dat ook het huidige Limburg en Brabant bewoond zijn geweest door Keltische stammen. Er bestond geen centraal gezag en er was waarschijnlijk geen sprake van geschreven woord.



Bronzen helm uit de Keltische La Tène cultuur

Daarom zijn wij, om iets te weten over de geschiedenis van deze volkeren, afhankelijk van geschreven bronnen die oude Grieken en Romeinen ons na hebben gelaten en archeologische vondsten. Die oude geschrif-

ten noemen de Kelten een krijgshaftig volk. Uiterlijk kenmerkten de Kelten zich door hun gespierde lichaambouw en hun blonde of rode haren en hun hangsnorren. Waarschijnlijk omdat er tussen de Grieken en de Romeinen met de Kelten regelmatig bloedige oorlogen zijn uitgevoerd, worden de Kelten door hun tegenstanders negatiever afgeschilderd dan dat zij in werkelijkheid waren. Archeologische vondsten tonen namelijk aan dat de Kelten reeds een hoog peil van beschaving hadden bereikt, en, bij voorbeeld, op het gebied van de metaalbewerking ware meesters waren.

Vanaf 100 v. Chr. veroverden de Romeinen de meeste Keltische gebieden in Europa behalve Ierland en Schotland. Er kwam een proces van romanisering op gang. Binnen enkele generaties was er van de Keltische cultuur en taal niet veel meer over. De kostelijke verhalen van Asterix ten spijt.

Keltische feestdagen.*

Het religieuze jaar was in vier verdeeld, door telkens een belangrijke overgangsdag, waarop feest werd gevierd.

Deze dagen speelden een rol in de Keltische mythologie:

- Imbloc: de vooravond van 1 februari, gewijd aan de vruchtbaarheidsgodin Brigit.
- Beltain: de vooravond van 1 mei, ter ere van de god van leven en dood Bel.
- Luganasa: in augustus, voor de zonnegod Lug.
- Samain: de vooravond van 31 oktober, als einde van het jaar en begin van het nieuwe.

*Bron: Wikipedia

Druïden

De druïden namen een heel belangrijke plaats in binnen de Keltische samenleving. Zij waren meer dan priesters. Ze traden ook op als rechters en raadsheren van Keltische leiders. Zij waren, evenals het geloof van de Kelten, zeer nauw verbonden met de natuur en baseerden hun raadgevingen en voorspellingen voornamelijk uit (voor-) tekenen uit de natuur. Vooral de eikenboom speelde hierbij een belangrijke rol. Ook fungeerden de druïden als het ‘geheugen’ van de stam.

In de vroege Middeleeuwen zijn nog een aantal van deze overleverin-

gen op schrift gesteld. Uit deze verhalen blijkt dat spiritualiteit bij de Kelten een belangrijke rol speelde. Op basis van deze oorspronkelijke spiritualiteit heeft zich in de vroegste jaren van het Christendom, in Ierland en Schotland, een zelfstandige vorm van Christendom kunnen ontwikkelen. Het interessante aan deze ontwikkeling is dat zij meer aansluit bij de natuurlijke omstandigheden van West Europa en het daarbij gepaard gaande levensgevoel. Dit in tegenstelling tot de woestijncultuur, die ten grondslag lag aan de bijbelse geschriften en door het Romeinse Christendom nog duidelijk doorklinkt. Daarom is het, voor ons als bewoners van West Europa en afstammelingen van aan de Kelten verwante volkeren, de moeite waard om ons te verdiepen in hetgeen het Keltische Christendom aan spirituele inspiratie te bieden heeft.

Keltische kloosters

Het Keltische Christendom ontwikkelde zich vooral door het stichten van kloosters. Vooral in deze kloosters is nog veel van de rituelen en de tradities van deze vorm van Christendom bewaard gebleven. Eén van die kloosters is dat van Iona, op een eiland van de Schotse westkust.

Drs Gerke van Hiele heeft zich in deze materie verdiept en zal op donderdag 16 november voor ons hierover een lezing komen verzorgen.

Hij is een boeiend spreker.

Van harte aanbevolen. (Eendracht, aanvang 20.00 uur)

A.M.J. Meijer



BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken

Op vrijdag 6 oktober 2006 overleed op 91-jarige leeftijd mevrouw

Wilhelmina (Mimi) Sturris- Heinen

Tijdens de afscheidsdienst zongen Ali en Nico Sturris het prachtige lied 256 uit de bundel van Joh. de Heer: "Tel uw zegeningen, tel ze één voor één. Tel ze allen en vergeet er geen".

Mevrouw Sturris telde haar zegeningen. Zij was een bescheiden, dankbare vrouw en had oog voor de kleine dingen.

We lazen en zongen uit psalm 23: "De Heer is mijn herder", een psalm waar mevrouw heel erg aan gehecht was. Tijdens mijn bezoeken aan haar, gaf zij dan ook duidelijk te kennen, dat zij steun had aan haar geloof. Zij was voor veel dingen dankbaar, terwijl zij voor verdriet in haar lange leven niet gespaard is gebleven.

Mimi Heinen werd op 28 juni 1915 te Hilden, bij Anholt in Duitsland geboren. Zij waren met acht meisjes. Later verhuisde het gezin en kwam in Mechelen te wonen. Mimi ging werken op de boerderij als "dagmeisje". Daarnaast werkte zij op kasteel "Landfort" als "wasmeisje". Er werd toen nog in de Oude IJssel gewassen!

Eind dertiger jaren leerde zij Johan Sturris kennen. Het klikte goed tussen Johan en Mimi, zij trouwden op 28 november 1940 en gingen wonen aan de Dames Jolinkweg, later aan de Marijkestraat. Zij kregen zeven kinderen. In 1958 verhuisde het gezin naar de Kattenbrink op de Heelweg. Er werd hard gewerkt, samen vormden zij een goed team.

Koken was haar grote hobby.

De uitzendingen op de televisie van Nova, Buitenhof en het journaal volgde zij op de voet. Mevrouw Sturris was hartelijk, gastvrij en had gevoel voor humor. De kinderen hadden een fijne jeugd.

Mevrouw Sturris kreeg 17 kleinkinderen en 11 achterkleinkinderen. Zij was een belangstellende, lieve Oma en Omi. Op 4 juni 1991 overleed haar man, na ruim 50 jaar huwelijk. In 1997 moest zij afscheid nemen van haar zoon Wim en nog maar een paar maanden geleden van haar zoon Johan. Dit verlies heeft haar veel verdriet gedaan.

De laatste maanden werd haar gezondheid zwakker. De laatste weken

werd zij liefdevol verzorgd door haar kinderen, kleinkinderen en verzorgenden van de thuiszorg. Met deze aandacht en zorg kon zij in haar eigen vertrouwde omgeving op 6 oktober afscheid nemen van dit aardse leven nemen. Wij lezen boven de rouwkaart:

***"Degenen die ik liefheb verlaat ik,
om degenen die ik liefhad te ontmoeten".***

Moge wij ons getroost weten, dat de Eeuwige zich over Mimi ontfermt en haar heeft opgenomen in Zijn huis van licht en liefde tot in eeuwigheid.

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Angelique Niks-van Oosten.

Op zondag 15 oktober overleed op 72-jarige leeftijd mevrouw

Gerritje (Gerrie) Runneboom- Koopman

Tijdens de afscheidsplechtigheid sprak haar dochter Erna, mede namens haar zusje Rita hartverwarmende gedachtenwoorden uit. Woorden van respect, liefde en warmte. Petra van Eldik-Neleman, bracht de prachtige liederen "Ave Verum" van A.M. Mozart en "Perhaps love" van John Denver ten gehore.

Gerrie Koopman werd op 15 april 1934 te Bathmen geboren. Zij groeide op in een fijn gezin, als oudste van drie meisjes. Na de lagere school en mulo ging zij werken op de boterfabriek en later bij de gemeente Bathmen op de secretarie.

In 1951 ontmoette zij Wim Runneboom, die toen op de Kweekschool in Deventer zat. Op 22 november 1958 trouwden zij en gingen in Holten wonen. Daar werden hun twee dochters geboren. Later verhuisde het gezin naar Sinderen, vervolgens naar Varsseveld.

De meisjes groeiden op in een harmonieus, liefdevol gezin. Later kwamen de schoonzons er bij. Gerrie en Wim kregen vier kleinzoons: Sven, Tim, Dennis en Jory.

Mevrouw Runneboom was handig met naald en draad, zij maakte bijna alle kleding zelf. Zij paste graag op de kleinkinderen. De liefde voor haar man, kinderen en kleinkinderen was groot. Een vrouw met veel belangstelling voor haar omgeving. Zij hield van de natuur. Zij was harte-

lijk, gastvrij en bescheiden. Mevrouw Runneboom genoot van de vakanties en was dankbaar voor al het goede wat het leven haar heeft gegeven. Van haar laatste vakantie naar Karinthië in het voorjaar, samen met haar man en kinderen heeft zij, ondanks haar afnemende gezondheid, nog volop mogen genieten. Zij was daar zeer dankbaar voor.

De laatste weken ging haar gezondheid sterk achteruit. Bewust van haar naderend einde in deze werkelijkheid, is zij in haar eigen vertrouwde omgeving, in het bijzijn van haar man en kinderen in de vroege morgen van zondag 15 oktober rustig ingeslapen.

Op de rouwbrief stond: "*Jouw Liefde zal altijd bij ons blijven*".

Zo is heengegaan een lieve echtgenote, liefdevolle moeder en lieve oma. De dood is de horizon van ons leven; de horizon echter is slechts het einde van óns zicht.

Moge wij ons getroost weten dat de dood haar "benauwenis" én haar "benauwdheid" heeft weggenomen en dat haar ziel een nieuw leven begint, daar waar de Schepper haar zal ontvangen in zijn huis van licht en liefde tot in eeuwigheid.

Wij wensen haar man, kinderen, kleinkinderen en allen die om haar heengaan treuren Gods kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Angelique Niks-van Oosten

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand opgenomen, maar zijn thans weer thuis: (voor enkele dagen) mevr. M. Saalmink-Schuurman, dhr. H.A.M. Besselink en dhr. G. Wassink. Op dit ogenblik (23 okt. 06) verblijven er, voor zover ik geïnformeerd ben, geen leden van onze afdeling in het Slingelandziekenhuis.

Voor mevr. H.E. de Roo zit het verblijf in St. Antonia in Terborg er gelukkig op. Zij is thans op de Bettekamp.

VERANTWOORDING GIFTEN

Een van de bezoekdames mocht van N.N. €15,- en van N.N. €15,- in ontvangst nemen.

Mevr. A. Niks-van Oosten mocht van N.N. €200,- in ontvangst nemen.

Voor deze giften onze hartelijke en oprechte dank.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Dit keer weer een anekdote van een zondagsschoollerares uit Canada.

Zij was met de kinderen de 10-geboden aan het behandelen. Aangekomen bij het gebod: 'Respecteer je vader en je moeder', vroeg zij het klasje: "Zou er een gebod zijn dat ons zegt hoe we onze broers en zusters moeten behandelen?"

Waarop een van de kleine jongens onmiddellijk antwoordde: "Gij zult niet doden!"



EEN TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND

Twee hoogtepunten van de afgelopen weken waren de dienst van 8 oktober waarin voorging mevr. A. Niks-van Oosten met als thema: "Zinloos geweld". In deze dienst trad een tiental scholieren uit Amsterdam op met liedjes uit hun musical 'Hé You' Een verslag hiervan treft u elders in deze editie aan.

Het andere hoogtepunt betrof de lezing van Drs Jacob Slavenburg over 'De vrouw die Jezus liefhad'. Ook hiervan treft u elders in deze editie een uitgebreid verslag aan.

BIJ DE DIENSTENVAN DE KOMENDE MAAND

Zondag 29 oktober is de 'verjaardag' van onze afdeling. We bestaan dan 133 jaar. Het is daarom bijzonder verheugend dat wij Henny Radstaak bereid hebben gevonden in onze 'verjaardagskerkdienst' voor te gaan. Henny Radstaak is met zijn reportages wekelijks te horen in het veelbeluisterde radioprogramma 'Vroege vogels'.

Zijn vader, Louis Radstaak, was afkomstig uit de omgeving van Varsseveld en was in zijn jeugd ook lid van onze afdeling. Zijn ouders zijn nog in onze kerk getrouwd.



Zijn jeugd bracht Henny door in Rozenburg maar hij was in die tijd graag hier in Varsseveld bij familie o.a. bij oom Willem van de Schilderinklaan, waar hij genoot van de natuur.

Het thema van zijn voordracht luidt:

“Waar wij mensen geen vat op hebben”.

Na afloop staat er voor iedereen een kopje koffie klaar in de Eendracht. Wij rekenen op uw komst.



Zondag 12 november belooft een heel mooie dienst te worden. Wij hebben het gemengd koor DES, uit Westendorp bereid gevonden om een vijftal liederen ten gehore te brengen samen met ons aller Irma ten Brinke (sopraan). Er zal een korte overdenking zijn die cirkelt rond de gedachte dat juist in de stilte in onszelf een hemels lied kan opklinken.

Zondag 19 november. Een bijzondere dienst met verrassingen, die is voorbereid door de jongerengroep o.l.v. Marjan Hengeveld, met als thema: *‘Een keuze maken’*.

Zondag 26 november is alweer de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de Protestantse kerken is dit de zondag dat wij allen herdenken die in het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan. Ook in onze geloofsgemeenschap staan wij dan in woord en gebed stil bij diegenen die ons ontvielen.

Allen die het afgelopen kerkelijk jaar (van 20 november 2005 tot 25 november 2006) iemand uit onze kring door de dood verloren hebben, zijn benaderd om deze dienst bij te wonen en eventueel hun medewerking daaraan te verlenen.

Inmiddels zijn er een aantal positieve reacties binnen. Met nadruk willen wij zeggen dat wanneer er mensen zijn die er prijs op stellen dat in de betreffende dienst, een geliefde overledene wordt herdacht, ook al is hij of



zij niet uit onze kring afkomstig, wij dit graag vernemen en ook aan hem of haar aandacht willen besteden. (gelieve hiervoor vóór 15 november contact op te nemen met mevrouw A. Niks-van Oosten, tel.: (0315) - 241080)

Tijdens de korte overdenking wil ik met u stilstaan bij de gedachten dat er in het rouwproces toch een moment moet komen om de overledene zoveel mogelijk los te laten. Christel Alexander-Blokhuis, mezzosopraan, zal aan deze dienst haar medewerking verlenen.

Uiteraard betreft het verder een gewone zondagse kerkdienst waarin iedereen welkom is.

Op **zondag 3 december** zal er geen dienst plaatsvinden in onze kerk, maar zal er een NPB-dienst zijn in het zorgcentrum 'Den Es' aan de Oranjestraat. In deze dienst zal voorgaan mevr. A. Niks-van Oosten die, omdat het de eerste Adventzondag is, met u wil nadenken over wat er in Maria omging toen zijn wist dat zij zwanger was.

TENSLOTTE

Deo Volente mag ik na 1 november a.s. nog één jaar tot uw dienst zijn. Dit in zeer gewaardeerde samenwerking met mevrouw Angelique Niks-van Oosten. De beroepingscommissie is inmiddels hard aan de slag en heeft in 'Ruimte' een oproep voor kandidaten geplaatst. Ik wens deze commissie veel sterkte en succes bij het vinden van een goede opvolger (ster)

Met een hartelijke groet
aan u allen,

A.M.J. Meijer





VAN DE BESTUURSTAFEL

Kerkdienst zondag 8 oktober

JEUGDIG ELAN



De kerkdienst van 8 oktober jl. is bijzonder goed verlopen. Veel bezoekers, waaronder veel jeugdigen, bezochten de dienst en genoten ervan. Een aantal scholieren uit Amsterdam zong tijdens deze dienst liederen tegen (zinloos) geweld. Deze leerlingen van de 'musical-school' lieten op beeldende wijze zien en horen hoe er

met elkaar omgegaan dient te worden. Het lieveheersbeestje – het symbool tegen geweld – werd uitbundig bezongen en ook de ballonnen hadden dit symbool als opdruk.

De zang en vooral de dans werd professioneel uitgevoerd en de preek van Angelique Niks-Van Oosten paste perfect bij dit gekozen thema. Zij preekte over het eerste geweld, dat beschreven wordt in de bijbel. De daarbij passende liederen die we mochten zingen maakten de dienst tot één geheel.

Er was duidelijk en goed met elkaar overlegd. Op deze manier toonden we aan dat de afdeling Varsseveld van de N.P.B. ook in 2006 nog levendig, jeugdig en vol elan is.



Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor hun bijzondere inzet en hoopt dat onze 'Witte Kerk' ook op andere zondagen met net zoveel enthousiasme bezocht wordt.

Laten we met elkaar proberen om samen met onze predikant en door middel van koren, solisten, gast-sprekers etc. maar vooral door middel van uw komst elke dienst tot een bijzondere dienst te maken.



B.G.

EENDRACHT

Eind september, op het moment het verschijnen van de oktober-editie van de Eendracht was nog geheel duidelijkheid hoe de gemeenteavond zou worden ingevuld. Daarom kon niets over deze avond worden vermeld.

Begin oktober is echter alles rond gekomen. Zouden we de Eendracht op de oorspronkelijk geplande datum hebben laten verschijnen, dan kwam de informatie en de uitnodiging voor deze avond te laat.

Daarom heeft het bestuur besloten de Eendracht van november dit keer een week eerder te doen laten uitkomen.

Zie voor verdere informatie over de 'Gemeente-avond' elders in deze editie.

Grote najaarsschoonmaak

Vrijdag 20 oktober was het 's morgens weer grote drukte in en om ons "Witte Kerkje". De "Schoonmaakploeg" had zich weer verzameld om de Kerk en de Eendracht weer een goede beurt te geven. Na een morgen hard, maar ook gezellig samenwerken is alles weer netjes en schoon. Vrijwilligers hartelijk dank voor jullie inzet.

Het bestuur.

Van de penningmeester

Opheffing bankrekeningen

Wij maakten gebruik van drie bankrekeningen, nl. een bij de Rabobank, een bij de ABN-AMRO-bank en een bij de Postbank. Van de laatste twee rekeningen werd zeer weinig gebruik gemaakt. Uit oogpunt van kostenbesparing hebben we daarom besloten de rekeningen bij de ABN-AMRO en de Postbank (Giro) op te heffen. Dit is inmiddels doorgevoerd. Mocht u in het verleden gebruik gemaakt hebben van een van deze rekeningen, dan wordt u vriendelijk verzocht voortaan uw betalingen te doen op rekening 36.48.54.553 bij de Rabobank.

Contributieinning

Incasso

Een dezer dagen zal de incasso van de contributie 2e halfjaar plaatsvinden. Daar hoeft u zelf niets voor te doen, want voor de incasso hebt u ons een machtiging gegeven.

Van acceptgiro naar nota

Er zijn ook leden die geen machtiging hebben afgegeven en zelf de betaling verzorgen nadat wij een acceptgirokaart hebben toegezonden. Hierin gaat verandering komen. Voortaan sturen wij geen acceptgirokaart meer, maar een nota. U dient deze nota te voldoen door zelf een betaalopdracht aan uw bank te geven.

Waarom deze verandering?

De oorzaak hiervan ligt bij de Postbank. In het verleden verzond de Postbank altijd een kopie van de betaalde acceptgiro naar de ontvanger van het geld. Daarmee is de Postbank gestopt.

Op het bankafschrift dat wij van de Rabobank ontvangen staat alleen vermeld “betreft een acceptgiro”. Wij moeten dan zelf uitzoeken van wie die acceptgirobetaling afkomstig is. Dat geeft extra werk en extra risico van foutieve boekingen.

Door u een nota aan te bieden, die u via uw bank betaalt, krijgen wij op ons bankafschrift uw naam bij uw betaling vermeld en weten wij aan wie wij die betaling moeten toeschrijven.

Wij rekenen op uw medewerking. Vindt u dit te lastig, geeft dan een machtiging voor incasso af, dat is zowel voor u als voor ons nog l gemakkelijker. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de penningmeester.

GEMEENTEAVOND OP 2 NOVEMBER A.S

Dankzij de vervroegde uitgave van dit nummer van de "Eendracht" is het mogelijk u langs deze weg nog te informeren over de Gemeenteavond van 2 november as.

Wij bieden onze excuses aan dat u niet eerder geïnformeerd bent. Naast dit artikel proberen wij ook op andere manieren nog zoveel mogelijk mensen te informeren. U zou ons kunnen helpen door het tegen zoveel mogelijk mensen te zeggen, met name waarvan u weet dat het trouwe bezoekers van de Gemeenteavond zijn.

De avond zelf wordt verzorgd door de "Marattenband".

De "Marattenband" van de UVV (Unie van Vrijwilligers) afdeling Hengelo Gld is een



groep bestaande uit 10 tot 13 dames in de leeftijd van 50+ tot 85+ Zij verzorgen een muzikaal programma dat bestaat uit twee gevarieerde delen. Tussentijds is er de bekende verloting, die verzorgd wordt door de Vrouwenclub.

Wij rekenen op uw komst. Het aanvangstijdstip is 20.00 uur.

Commissie Gemeenteavond



60+CLUB

Verslag bijeenkomst 10 oktober

Behalve de heer Theo Roes, zoon van schrijver Frans Roes, oftewel "Herman van Velzen", kan Janny deze middag ruim dertig personen welkom heten.

Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van zijn vader werd aan Theo Roes gevraagd een lezing te verzorgen over het leven van zijn vader en blijkbaar is dit zo goed aangeslagen dat hij tot op de dag van vandaag hiervoor gevraagd wordt. De vader van Theo was een groot liefhebber van Charles Dickens en Theo herkent in de verhalen die zijn

vader heeft geschreven dan ook een zekere overeenkomst in stijl en verteltrant.

Hij beschrijft zijn vader als iemand die erg op zijn vrijheid gesteld was en de opvoeding van zijn kinderen voor een groot deel aan zijn vrouw overliet. Schrijver Roes was een bijzondere man, hij was nooit thuis, Theo mocht als kind altijd met hem mee tot vaak in de kleine uurtjes. Zo kon het gebeuren dat zijn moeder de kleine Theo eens een hele middag en avond kwijt was en de hele buurt in rep en roer was om hem te zoeken. Vader Frans kwam 's avonds om half elf op de fiets thuis met Theo voorop. Vader had het blijkbaar niet nodig gevonden moeder te vertellen dat hij Theo meenam.

Frans Roes heeft alleen lagere school gehad en heeft zichzelf verder ontwikkeld door veel te lezen. Hij kon met recht een belezen man worden genoemd.

Onder zijn schrijversnaam "Herman van Velzen" zijn heel veel verhalenbundels verschenen waarin verschillende typetjes worden neergezet. Hij had een beeldende verteltrant. Zo doen de gesprekken tussen Aornt Peppelenkamp en zijn vrouw Geerte, Theo sterk denken aan de gesprekken die zijn ouders met elkaar voerden.

Bij elk verhaal dat Theo Roes voorleest uit de verhalenbundels van zijn vader weet hij wel een aardige anekdote over zijn vader te vertellen. Frans Roes schreef niet alleen verhalen maar ook toneelstukken, op één na zijn deze bewaard gebleven. Dit toneelstuk heeft hij nl. niet zelf opgeschreven, maar elke rol afzonderlijk aan de spelers gedictieerd. Helaas hebben sommige spelers hun rol later weggegooid!

Dat de appel niet ver van de boom valt, blijkt uit het feit dat we met veel plezier hebben geluisterd naar de leuke manier waarop Theo Roes het leven van zijn vader beschrijft.

Het dankwoord van Janny wordt dan ook met een welgemeend applaus onderstreept.

Bijeenkomst 14 november

Op de laatste bijeenkomst van dit jaar nodigen wij u van harte uit voor een lezing door mevr. G. Officier uit Groenlo, die als titel mee kreeg "Steeds Wijzer". Hoe ouder hoe wijzer, we denken nl. dat ons geheugen met de jaren achteruit gaat. Dat is echter niet zo! Mevrouw Officier wil

ons een "gebruiksaanwijzing" aanreiken, waar we ons hele leven plezier van kunnen hebben.

Wij verwachten dat het een leerzame en boeiende middag gaat worden en gaan er van uit dat we velen van u op dinsdag 14 november om half drie in "De Eendracht" mogen verwelkomen.

Agenda 60+Club:

9 januari 2007: Nieuwjaarsvisite.

EEN BEZOEK AAN KASTEEL SLANGENBURG

Op zondagmiddag 1 oktober vond het - inmiddels jaarlijkse - uitstapje plaats: **"EVEN VERDER KIJKEN"** in samenwerking met PKN, de RK parochie en onze Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB.

Met de wind in de rug fietsen we met 28 deelnemers naar kasteel Slangenburg, waar wij gastvrij werden ontvangen. De heer Jan Berends gaf na een korte inleiding en dia-presentatie een zeer boeiende en animerende rondleiding door het kasteel. Na een kopje koffie of thee begaven we ons richting abdij St. Wil-



librord, waar we aan de Vespers deelnamen. Vervolgens werden wij nog even naar de begraafplaats begeleid achter de abdij, waar de overleden bewoners van de abdij rusten.

Rond 17.30 uur keerden wij weer per fiets naar Varsseveld. Een interessante en sportieve middag!

Door de overweldigende belangstelling voor deze culturele uitstap moesten we een aantal mensen teleurstellen. Een tweede mogelijkheid om kennis te maken met kasteel Slangenburg is gepland op zondag 4 maart 2007. U leest hierover in de Eendracht van januari 2007.

Voor verdere info: www.kasteelslangenburg.nl

Angelique Niks- van Oosten.

JEUGDDIENST 19 NOVEMBER

THEMA: "KEUZES MAKEN"

Hoe moeilijk kan het soms zijn om keuzes te maken, wanneer je weet dat het de verkeerde kan zijn, of dat het misschien wel nare gevolgen kan hebben? Of zijn mensen in jouw omgeving het niet met jouw keuzes eens? Hoe weet je of je de juiste weg in slaat? Durf jij te kiezen?

De jeugdclub verzorgt een bijzondere dienst (dit keer in de kerk, dus geen gespreksdienst) waarbij jong en oud van harte worden uitgenodigd. Tot dan!

De leiding van de Jeugdclub

LEZINGEN PROGRAMMA HERFST/WINTER 2006/2007

Maria Magdalena: Wie was zij werkelijk?

Op dinsdagavond 17 september verzorgde drs. Jacob Slavenburg voor een goed gevulde zaal een lezing over Maria Magdalena.



Hoewel Jacob Slavenburg zich bijna voortdurend baseert op de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek, laat hij ook ruimte voor vraagtekens en persoonlijke interpretatie. Niets ligt voor honderd procent vast, want er zijn helaas nooit handschriften van tijdgenoten van Jezus bewaard gebleven. De evangelisten schreven hun verhalen generaties na Jezus' dood en putten daarbij waarschijnlijk uit mondelinge overleveringen. Bovendien komt Maria Magdalena slechts zeer

sparzaam in de evangeliën voor. Opvallend is wel dat alle vier evangelisten melden dat zij bij de kruisiging van Jezus was. En ook dat ze naar het graf ging en als eerste de opgestane Jezus ontmoette.

Maar na uitgebreide bestudering van oude en nieuwe bronnen, waaronder de Nag Hammadi-geschriften, durft Slavenburg het aan om met een zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te stellen dat:

Jezus werd geboren uit twee eenvoudige ouders, Jozef en Maria. (Het maagdelijke en uiterst tegenstrijdige geboorteverhaal is slechts bedacht als oplossing om het seksuele aspect te omzeilen.) Jezus was al

jong een bijzonder en zeer wijs mens. Op 17-jarige leeftijd is hij getrouwd met Maria Magdalena. Waarschijnlijk zijn uit deze verbintenis ook kinderen geboren. Het huwelijk duurde tot zijn dood, maar veranderde van karakter na zijn doop in de Jordaan. Maria Magdalena werd Jezus' meest toegewijde leerling. Zij was de enige die tijdens Jezus' aardse leven werkelijk begreep wat hij zei. En zij kon als enige de draagwijdte van het Christus zijn omvatten. Zij werd 'een vrouw die het Al kent' genoemd. Dit leidde ertoe dat zij de apostelen onderwees over Jezus' leringen, wat haar na haar dood de eretitel apostola apostolorum opleverde. Maria Magdalena was de zus van Lazarus, die na zijn opwekking uit de dood Johannes werd genoemd. Na de kruisiging is Maria Magdalena, samen met Johannes en Maria, de moeder van Jezus, en haar kinderen, naar Efese vertrokken en daar ook overleden.

Hoe zijn dan toch al die onzinnige verhalen over haar als prostituee en zondares in de wereld gekomen? Vaststaat dat de rol van de vrouw door de latere kerkleiders als minderwaardig werd gezien en dat de inhoud van de Bijbel daardoor beïnvloed is. Het is zeer aannemelijk dat zij het beeld van Maria Magdalena als geliefde vrouw van Jezus en als 'apostel der apostelen' snel en grondig hebben weggemoffeld.

Maar wat onderdrukt is, komt boven. Uit de recent enorm toegenomen belangstelling voor deze vrouw blijkt dat de kracht van Maria Magdalena, als symbool van het vrouwelijke aspect van de samenleving, nooit echt verloren is gegaan. Wie meer over het mysterie van Maria Magdalena wil weten, kan ik het boek van drs. Slavenburg *De vrouw die Jezus liefhad* van harte aanbevelen.

Voor sommige mensen zullen de ideeën van Slavenburg een ver-van-mijn-bed-show zijn. Maar bij anderen kunnen ze tot het inzicht leiden, dat Jezus Christus meer **mens** was dan de Bijbelschrijvers ons wilden doen geloven.

Een uiterst boeiend onderwerp, een vlotte spreker, meedenkende toehoorders, Ben Kraan als voortreffelijk gastheer en dat alles onder bezie-lende leiding van onze voorganger August Meijer: kortom, alle ingrediënten voor een heerlijke avond waren aanwezig. En dat werd het dan ook. Met dank aan de organisatoren.

Esseldien Wennink

LEZINGEN PROGRAMMA HERFST/WINTER 2006/2007

Tenzij anders vermeld worden deze lezingen gehouden in de grote zaal van de Eendracht, Beatrixstraat 1a en vangen aan om 20.00 uur.

Indien vermeld: Kerkzaal: Doetinchemseweg 5 Varsseveld

De toegangsprijs is €6.50 inclusief koffie/thee.

2006

Zondag 29 oktober: Jubileumdienst. Kerkzaal.
Spreeker: Henny Radstaak, medewerker van het radioprogramma 'Vroege vogels'

Donderdag 16 november: "Keltische spiritualiteit"
door drs Gerke van Hiele.

2007

Donderdag 18 januari : "De diepere betekenis van de Parsival legende",
door mevrouw ds E. Laman Trip-Kleinstarink

Donderdag 15 februari: "De passie van Pasen, de paasgebruiken in de Achterhoek en hun herkomst en betekenis",
toegelicht door de heer W.H. Wessels .

Dinsdag 20 maart: "Een tip van de Sluier",
Alexandra van Cruyningen, spreekt verder over haar boek

AGENDA VROUWENCLUB

De vrouwenclub komt in november bijeen op:

26 oktober 2006 lezing

9 november 2006 hobby avond

23 november 2006 verrassingsavond

De aanvang van de bijeenkomsten is 20.00 uur.

CAFÉ CULT 24 NOVEMBER AS.

**'DE JEUGD VAN
TEGENWOORDIG'**



Ouderen gebruiken haar graag, de uitdrukking 'de jeugd van tegenwoordig'. Meestal als ze vinden dat jongeren er een potje van maken. Vroeger was alles beter; dat klinkt er in door. Of is het de generatiekloof? Ouderen die jongeren niet meer kunnen volgen. Bestond er vroeger ook al 'een jeugd van tegenwoordig'?

Café Cult wil op vrijdagavond 24 november uitgebreid bij al deze vragen stilstaan. De jeugd heeft de toekomst, dat is een feit. Maar is die hedendaagse computergeneratie nog wel in staat zonder toetsenbord of mobiele telefoon te communiceren? Hebben ze in deze wegwerpcultuur nog oog voor onze aarde? Is er in de huidige sterk individueel gerichte en assertieve maatschappij nog wel sprake van zorg en respect voor ouders en andersdenkenden? Hoe gaat de jeugd om met zichzelf? Maar bovenal: wat is de kracht van onze jeugd?

Kom meepraten op vrijdag 24 november vanaf acht uur 's avonds in de bibliotheekzaal van Café De Ploeg. We willen in het bijzonder jou als jongere uitnodigen om eens vrijblijvend binnen te lopen. Laat eens horen wat jullie 'die ouderen van tegenwoordig' te zeggen en te leren hebben! We praten graag over, maar nog liever mét de jeugd van tegenwoordig.

Met vriendelijke groet
M-Huberte Meijer-Paumen, Marjan Hengeveld en Henk Beunk

Café Cult startte op 29 september het nieuwe seizoen wederom met poëzie, ditmaal met als thema: 'Dichter bij elkaar'. Het feit dat we uit moesten wijken naar de Deutekomzaal bleek aan de sfeer geen afbreuk te doen. Na een inspirerende en vooral inhoudelijke discussie kwamen de rond 15 aanwezigen in zoverre dichter bij elkaar dat ze het uit elkaar gaan tot in de kleine uurtjes uitstelden.

**Zegenbede uit de Keltische Spiritualiteit` ;
Een levensinstelling met open zinnen:**

**Zegen voor mij, o God, al wat mijn ogen zien.
Zegen voor mij, o God, al wat mijn oren horen.
Zegen voor mij, o God, al wat mijn neus mag ruiken.
Zegen voor mij, o God, al wat mijn lippen proeven;
De noten van mijn zang, het licht dat mij geleidt;
al wat ik wil bereiken, al wat mijn wil verleidt
en wat mijn ziel het diepst begeert: de Drie vragen om mijn hart,
en wat mijn ziel het diepst begeert: de Drie vragen om mijn hart.**

(uit de Carmina Gaedelica)

* * * * *

**Een dag vol vreugde en vrolijkheid,
Is reden tot blijdschap en dankbaarheid!
Ontmoetingen onderweg, mensen onderweg,
En ik kom jou tegen en jij mij.
Maar tegenkomen is nog geen ontmoeten!**

Ontmoeten is:

**Ik heb tijd voor je
Ik vind het fijn dat ik je zie.**

ACTIVITEITEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE i.w

Op dinsdag 31 oktober en dinsdag 7 november, s'avonds van 20.00 tot 22.00 uur organiseert de Protestantse Gemeente i.w. een tweetal avonden in De Borch om Rembrandt (opnieuw) wat nader te leren kennen vanuit de invalshoek en vraag: "**Wat geloofde Rembrandt? "**"
Ds Bakker zal aan de hand van een aantal reproducties hierover met de aanwezigen in gesprek gaan.

Op donderdag 23 en donderdag 30 november, s'avonds van 20.00 tot 22.00 uur wordt in De Borch, onder leiding van ds Hans van Dalen het boek en de verfilming van "**De Da Vinci Code** besproken".
Voor een ieder die bij ons de lezing in september heeft gemist nog een kans om zijn mening hierover te vormen

ZAND EN STEEN

Een verhaal vertelt over twee vrienden die door de woestijn liepen.

Op een moment tijdens de reis kregen ze ruzie en de ene vriend sloeg de ander in het gezicht.

Degene die geslagen werd was gekwetst, maar zonder iets te zeggen schreef hij in het zand:

"VANDAAG SLOEG MIJN BESTE VRIEND MIJ IN HET GEZICHT".

Zij liepen verder totdat zij een oase vonden, waar zij besloten een bad te nemen. Degene die was geslagen, raakte vast in modder en dreigde te verdrinken, maar de vriend redde hem. Nadat hij was bijgekomen, schreef hij op een steen:

"VANDAAG REDDE MIJN BESTE VRIEND MIJN LEVEN"

De vriend die had geslagen en zijn beste vriend had gered vroeg hem: 'Nadat ik je had geslagen, schreef je in het zand en nu schrijf je op een steen, waarom?'

De andere vriend antwoordde: 'Als iemand ons pijn doet moeten we het in zand opschrijven waar de wind van vergeving het kan uitwissen. Maar als iemand iets goeds doet voor ons, moeten we het in steen graven, waar geen wind het ooit kan uitwissen'.



“De mensen van tegenwoordig hebben het veel te gemakkelijk”

AMNESTY INTERNATIONAL VARSSEVELD.

Guantánamo Bay-gevangene vrijgelaten! Murat Kurnaz (in Duitsland geboren, met de Turkse nationaliteit) is op 24 augustus vrijgelaten. Hij zat vier jaar en acht maanden gevangen zonder aanklacht of proces. Hij is gemarteld en mishandeld. Op dit moment zitten nog meer dan vierhonderd mannen vast in deze gevangenis. Amnesty blijft regelmatig aandacht voor hen vragen.

In november schrijven we weer drie brieven.

De eerste brief gaat naar de regering in Papua-Nieuw-Guinea. Gevraagd wordt een grondig, onafhankelijk en onpartijdig onderzoek in te stellen naar de verdwijning van mensenrechtenactiviste Anna Benny en haar schoonzus.

De tweede brief is voor de president van de Verenigde Staten. Gevraagd wordt om de vrijlating van Ali al-Marri, tenzij hij een eerlijk proces krijgt. Hij zit ruim drie jaar gevangen in een militaire gevangenis. Hij zit geketend in een kleine cel.

De derde brief gaat naar Burundi. Gewetensgevangene Tércence Nahimana werd op 15 mei aangeklaagd vanwege “bedreiging van de staatsveiligheid”, omdat hij openlijk twijfelde aan de inzet van de regering in de vredesbesprekingen met de rebellengroep FNL. Gevraagd wordt om vrijlating.

Inlichtingen bij Annie Lammers(617393) of Dela Rutgers (243077).

ADRESSEN AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN

Zowel op de leestafel in de hal van de kerk als op het tafeltje bij de garderobe van de Eendracht treft u een boekje aan met alle activiteiten van onze afdeling en die van de onderstaande afdelingen. Dit boekje kunt u gratis meenemen.

Afd. Aalten (Prinsenstraat 27):

Afd. Dinx-perlo (Wilhelminastraat 13):

Afd. Zelhem (Piersonstraat 4): .

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



Voorganger: Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld,
(0315) 24 20 80, meijerpaumen@hetnet.nl

Bij afwezigheid: Mevr. A. Niks-van Oosten, tel. (0315)241080
a.niks-vanoosten@hetnet.nl

Secretariaat: N.P.B. Varsseveld, Mevr. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2^b, 7065 AH Sinderen,
(0315) 24 12 06, willynijhof@planet.nl

Website: www.xs4all.nl/~npb **E-mail-adres:** npb@xs4all.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

Dhr. B.H. Kraan, Zelhewseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85

Verenigingszaal:

“De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Penningmeester/administrateur:

Dhr. J.W. Meerdink, Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld,
(0315) 840044, j.w.meerdink@chello.nl

Bankrekeningen:

Rabobank 36.48.54.553, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld.

Vrouwenclub: Mevr. M. Jansen-Zeephat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18

60+ Club: Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 24 40 49.

Jeugdclub: Marjan Hengeveld 0315-244393, h.m.hengeveld@zonnet.nl

Werkgroep PR:

M-Huberte Meijer-Paumen 0315-242080; Marjan Hengeveld 0315-244393,
en/of Henk Beunk 0314-632061.

Verzorging “Eendracht”:

Jan Meerdink, Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld,
(0315) 840044, j.w.meerdink@chello.nl

Verzendklaar maken:

Mevr. B. Chevalking-Wennink, Zwaluwenhof 1, 7051 XR Varsseveld,
(0315) 29 82 23, Mevr. W.E. Teerink-Radstake,
Mevr. D. ten Brinke-Rougoor en Mevr. J.E. Sturris-Heijink.

Kopij adressen en redactie:

Jan Meerdink (zie **Verzorging “Eendracht”**), ds. A.M.J. Meijer (zie **Voorganger**),
Henk Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@tiscali.nl.

Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, familie.wolsink@wanadoo.nl en
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 61 75 42 / 61 70 63

NPB-Koor secretariaat:

Mevr. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

Autodienst: zie: **Secretariaat**

November 2006

- Zondag
29 oktober
Let op!!
Begin
Wintertijd
- 10.00 uur Bijzondere dienst in het kader van 133 jaar NPB afd. Varsseveld. Gastspreker:Henny Rads-taak. Zijn thema luidt: ‘Waar wij mensen geen vat op hebben’
Na afloop koffie in de Eendracht.
- Zondag
5 november
- Geen dienst.
Wel vrijzinnige dienst in Zelhem (10.00 uur) Ds A.M.J. Meijer
- Zondag
12 november
- 10.00 uur. Ds A.M.J. Meijer. Zangdienst met Irma ten Brinke en het Westendorps gemengd koor DES. Thema: ‘De stilte berg geheimen’, bij 1 Petrus 3: 4.
- Zondag
19 november
- 10.00 uur: Bijzondere dienst met de jongerengroep o.l.v. Marjan Hengeveld, met als thema: ‘Een keuze maken’.
Na afloop van de dienst staat de koffie klaar.
Gelijktijdig zondagsschool in de Eendracht
- Zondag
26 november
- 10.00 uur: Ds A.M.J. Meijer en Mevr. A. Niks-van Oosten. Tijdens de dienst willen wij allen herdenken die het afgelopen jaar zijn overleden.
Thema: ‘Het moeilijke loslaten’, bij Joh. 12: 20: 25. Met medewerking van Christel Alexander-Blokhuis, mezzo-sopraan.
Na afloop bent u uitgenodigd voor een kopje koffie/thee in de Eendracht.
- Zondag
3 december
- 9.45 uur: 1^e zondag van de advent,
NPB-dienst in Den Es, Mw A. Niks-van Oosten:
Thema: ‘De stilte van het hart’, bij Lucas 1: 39-56