



**80 ste jaargang | 633
november 2014**

Van de bestuurstafel | 5

Herinnering ledenverg. | 5

Activiteiten:

Open deur | 6

Werkgroep Balans | 7

Lezing over 'Numerlogie'

Herinnering ouderenmiddag | 8

60+ Club | 9

Theateravond | 9

met de 'Grolse Hofzangers'

Herdenkingsdienst | 11

Herinnering verlicht 2014 | 12

Dag van de mantelzorg | 13



Loofhuttenfeest

In de Gelderlander las ik dat ook in Nederland steeds vaker door Christenen het Loofhuttenfeest wordt gevierd.

Soekot (Sukkot) of Loofhuttenfeest is een joods feest dat zeven dagen duurt, en waarbij herdacht wordt, dat de joden veertig jaren lang in de woestijn rondzwierven.

Veel van de joodse gedenkdagen herinneren aan de gebeurtenissen die in het oude testament staan (Het eerste deel van de Christelijke bijbel). Met Soekot wordt herdacht dat het joodse volk 40 jaar door de woestijn moest zwerven. Zij leefden toen in hutten gemaakt van palmladeren.



Het loofhuttenfeest is het begin van een 7 dagen durende periode, waarin bij veel Joodse gezinnen in hun tuin of in hun woning een hut wordt nagebouwd. Gedurende deze dagen wonen zij hierin, gebruiken er de maaltijden en luisteren naar de verhalen over de tocht van de joden door de woestijn.

Voor ons als vrijzinnigen lijkt me het Loofhuttenfeest ook wel wat, persoonlijk spreekt het me aan.....alleen de naam al! Het begint met het bouwen van hutten van loof (bladeren en takken) Dat lijkt me een mooie activiteit voor kinderen in samenwerking met de krasse knarren van onze vereniging; anderen mogen ook helpen hoor. Want wat is nu leuker dan een hut bouwen. Er kan een hut tussen de kerk en de kaaswinkel, één voor de Eendracht en één in de tuin van de pastorie. In de hutten zetten we pompoenen met kaarsjes, die 's avonds een heel mooi beeld geven. Of één grote hut tussen de kerk en de kaaswinkel. Ziet u het voor zich: iedereen komt aan met takken en bladeren en andere herfstversierselen. En dan met z'n allen hutten bouwen.

De open koffie is dan natuurlijk ook in de loofhutten. De zondagviering vindt plaats in de loofhutten. Vanuit de loofhutten volgt dan een

excursie richting Slingebeek, die weer mooi meandert in het landschap.

En dan is er natuurlijk feest, met bijvoorbeeld een klezmerband. Ik zie het al helemaal voor me. Dus in 2015: Loofhuttenfeest in Varsseveld. (Voor de goede orde: dit is mijn persoonlijke fantasie, geen besluit van het bestuur of zo;)

Het Loofhuttenfeest is een vrolijk en uitbundig feest. En dat is een goed tegenwicht voor het sombere nieuws waarmee we tegenwoordig worden overspoeld. Wat ik maar zeggen wil, een beetje luchtigheid kan geen kwaad af en toe. Zo las ik, alweer in de Gelderlander, de uitspraak van iemand van de Universiteit van Nijmegen dat studenten de tijd moeten krijgen om een beetje te scharrelen. Daarmee bedoelde hij dat ze tijd moeten krijgen voor een bestuursfunctie of een opleiding in het buitenland. Dus niet zo snel mogelijk afstuderen, maar ook tijd voor andere dingen maken. Geen plofstudenten, maar scharrelstudenten; zo verwoordde hij dat.

Volgens mij geldt dat voor alle leeftijdscategorieën, tijd maken voor zaken, die je leuk vindt verhoogt de kwaliteit van leven. Bijvoorbeeld door een “herfstig” bos lopen, sloffen door de afgevallen bladeren en je hoofd leeg maken in plaats van iets ‘nuttigs’ doen. Want misschien is een beetje rondscharrelen uiteindelijk wel veel nuttiger!

Lini Vossers

Lief & Leed



Sinds 22 september jl. woont mevrouw Dini ten Brinke-Rougoor in het verpleeghuis Den Es.

Wij wensen haar alle goeds toe in haar nieuwe woonomgeving. Wilt u haar bezoeken of een kaartje sturen? Het adres is: Bospad 1, kamer 6, Oranjestraat 30, 7051 AJ Varsseveld.

Wij gedenken...



Hendrik Gerard Coops

Op 17 oktober overleed in het Slingeland Ziekenhuis Hendrik Gerard Coops op de leeftijd van 85 jaar. Woensdagmorgen 22 oktober hebben wij in het Vrijzinnig Centrum de Eendracht teruggeblikt op zijn zorgzame leven.

Hendrik werd geboren in Westendorp. Hij was de oudste van de jongens en het was dus al heel duidelijk dat hij boer moest worden. Hij ontmoette Annie Semmelink in 1963 en op 22 april 1964 trouwden zij.

Uiteraard komen ze op het Lanker te wonen in Westendorp. Helaas kregen Hendrik en Annie zelf geen kinderen, maar de neven en nichten waren altijd welkom bij oom Hendrik en tante Annie. In de vakanties logeren, hooien, melken en tractor rijden. Ook toen zijn neven en nichten volwassen waren geworden, bleven ze komen met hun kinderen.

Op 26 november 2013 overleed Annie, waarna voor Hendrik een moeilijke tijd aanbrak. De ziekte en het overlijden van zijn vrouw kwam hard bij hem aan. En ondanks de goede zorgen van de buurt en ondanks de goede zorgen van zijn familie, was hij eenzaam.

De afgelopen drie weken voelde hij zich niet goed, hij had last van buikgriep. Deze ziekte verzwakte hem dusdanig dat hij opgenomen moest worden in het Slingeland Ziekenhuis. Daar is hij op vrijdag 17 oktober in de vroege ochtend overleden. Wij hebben hem – in aanwezigheid van velen – begraven op de Begraafplaats Rentinkkamp.

Wij weten niet hoe het is na de dood. Geen bewijzen, alleen beloften. Wij geloven dat het goed is, dat je in liefde wordt ontvangen. Mogen de mooie herinneringen het verdriet verzachten voor de mensen die hem missen.

Jokelien van Kampen

Van de bestuurstafel



Schoonmaak gebouwen

Vrijdag 14 november a.s. willen we weer aan de slag met de “grote schoonmaak” van ons Vrijzinnig Centrum. Graag doen we weer een beroep op de vrijwilligers die ons elk jaar zo trouw terzijde staan. Zowel vrouwen als mannen zijn van harte welkom. Er moeten weer ramen gelapt worden, zowel binnen als buiten, stoelen worden schoongemaakt, stof gezogen enz. enz. We willen om 8.30 uur starten en hopen dan zo tussen 11.00 en 12.00 klaar te zijn. Immers veel handen maken licht werk. Misschien kunt u nog voor een paar extra stofzuigers en wat eigen schoonmaakspullen zorgen? Graag tot dan.

Vrijwilligersmiddag.

Noteert u al vast in uw agenda of op de kalender dat u op zaterdagmiddag 13 december van harte welkom bent op de jaarlijkse vrijwilligersmiddag in verenigingszaal De Eendracht, Pr. Beatrixstraat 1a te Varsseveld. In De Eendracht van december volgt nadere informatie.

Geheugensteuntje Ledenvergadering

Denkt U aan de ledenvergadering op donderdag 6 november. De agenda en de notulen van de vorige vergadering hebben in de Eendracht van oktober gestaan.

Geheugensteuntje bezoekdames/heren

Op dinsdagmiddag 18 november is er weer de jaarlijkse bijeenkomst van de bezoekdames c.q. bezoekheren in Verenigingszaal De Eendracht, Pr. Beatrixstraat 1a te Varsseveld. Aanvang 14.00 uur.

Nieuwe voorganger

Net voordat de Eendracht bij de drukker moet liggen is bekend geworden dat de heer Harm Knoop per 1 december 2014 de nieuwe voorganger wordt. In de volgende Eendracht volgt meer informatie. Op zondagmiddag 7 december om 15.00 uur zal hij worden bevestigd.

Van de penningmeester

Ontvangen in de maand oktober via de
bezoekdames: 2 x € 10.00
1 x € 15.00



Alle gevers hartelijk dank.

Spreuk van de maand

De natuur overtreedt nooit haar eigen wetten
(Leonardo da Vinci)



VRIJZINNIG CENTRUM 'DE EENDRACHT'

OPEN

ELKE VRIJDAGOCHTEND
10.00u – 12.00u
(bij uitvaarten niet)

KOFFIE/THEE

GESPREK...

'DE BEWUSTE LEESMAP'

STILTE & BEZINNING...

MUZIEK...

Van harte welkom!



Bestuur en pastoraal werkers



*Werkgroep Balans voor Spiritualiteit
en
Zingeving Varsseveld e.o.*

zondag 2 november om 10.30 uur

NUMEROLOGIE
door Gerrit Janssen

Wanneer de Geest naar de aarde komt, om weer nieuwe ervaringen op te doen, is het de 'levenskunst' dat het verstand leert begrijpen wat de Geest bedoelt.

De Numerologie kan U daarbij helpen. Uw levensmissie kunt u duiden via uw geboortedatum, waar liggen de kansen en valkuilen.

Wat je al bent hoeft je niet opnieuw te ervaren, tenzij je de verkregen inzichten niet in de praktijk hebt gebracht. Inzicht zonder handeling brengt geen verandering!

Vanuit de volledige geboortenamen/ eigen achternaam kun je je werkelijke 'Ik' herleiden en in combinatie met je levensmissie kom je dan bij je bezieling en passie.



Ook is het mogelijk om de aandachtspunten voor een lopend jaar te berekenen. Wat is voor u het thema voor het volgende jaar 2015 en hoe kunt u dat dit jaar voorbereiden.

De lezing is interactief, u kunt meecijferen dus neem pen/papier mee.

De lezing wordt gehouden in het

Vrijzinnig Centrum De Eendracht
Doetinchemseweg 5
7051 AA Varsseveld

Toegang € 8.00

Vanaf 10.00 uur is de zaal open en is er koffie en thee.

Om 10.30 uur begint de lezing en na de pauze is er gelegenheid voor discussie.

Informatie 0573/491695 en 0314/622755.

Uitnodiging voor 4 november

Dinsdag 4 november a.s. is er weer de zo langzamerhand traditionele middag voor de oudere leden, en vooral ook voor de leden die niet meer zo mobiel zijn. We denken dan in het bijzonder aan de leden van 80 jaar en ouder.

Van harte nodigen wij u uit deze middag met ons te vieren in Verenigingsgebouw De Eendracht aan de Prinses Beatrixstraat 1a in Varsseveld.

Het ligt in de bedoeling er met name een “gemuudelijken” middag van te maken waarbij een praatje met elkaar de hoofdmoot zal zijn. We verwachten u dan rond 14.30 uur en sluiten af tussen 16.30 uur en 17.00 uur.



Vervoer mag geen probleem zijn. Het bestuur zorgt er voor dat iedereen, ook rolstoelgebruikers en zij die slecht ter been zijn kunnen worden gehaald en ook weer worden thuis gebracht.

U kunt zich al vast opgeven bij voorzitter Gerda ten Brinke, tel.: 0315-241253. Geef dan s.v.p. wel even door of u op eigen gelegenheid komt of dat u gehaald wilt worden.

Voor wat lekkers bij de koffie/thee wordt gezorgd en wie weet ook nog wel voor een hapje en een drankje.

Wij rekenen op een grote opkomst.

Het bestuur

60+ Club

Op dinsdag 14 oktober jl. werd de middag verzorgd door de Wildbeheerseenheid Aalten.

Na het openingswoord door Janny en het voorlezen van een toepasselijk gedicht van Willem Wilmink was het woord aan de heer Bruggink van de Wildbeheerseenheid Aalten.

De jacht is maar een klein onderdeel van de Wildbeheerseenheid.

Iedereen die deel uitmaakt van de Wildbeheerseenheid moet een cursus volgen. Is dit met goed gevolg afgesloten dan kan er door de gemeente een jachtakte worden verleend.

De Wildbeheerseenheid zorgt ook voor natuurbeheer. Dit is verreweg het grootste doel van hun werk. Daarnaast zijn ze ook buitengewoon opsporingsambtenaar, zoals bij voorbeeld het aanhouden van stroppers.

Aan de hand van prachtige dia's van de natuur in de Achterhoek werd de aanwezigen mede duidelijk gemaakt in wat voor prachtig gebied wij wonen en hoe alles wordt beheerd.

Na afloop werd de heer Bruggink bedankt onder aanbieding van de gebruikelijke attentie.

Op dinsdag 11 november a.s. brengen we een bezoek aan van Raam, Aaltenseweg 56 in Varsseveld. Van Raam is fabrikant van aangepaste fietsen, zoals driewielers, tandems en duofietsen.

Wij hopen op een goede opkomst,

Aanvang 14.30 uur op de Aaltenseweg 56.

In december is **geen** 60+ club.

Op **13 januari 2015** houden we Nieuwjaarsvisite.

THEATERAVOND met DE GROLSE HOFZANGERS

Op zaterdag 15 november organiseren we onze jaarlijkse THEATERAVOND.

Deze keer zullen “De Grolse Hofzangers”, met zang en een praatje tussendoor, het programma verzorgen.



Wie kent ze niet, de enthousiaste vriendengroep uit Groenlo, die door verscheidenheid aan zangnummers een gevarieerd programma bieden. De heren zingen in het Nederlands, Duits, Engels en natuurlijk in het Dialect.

Het koor is ontstaan in 1982.

Ze verzorgen nu met 15 mannen(stemmen) en 1 technicus, met veel succes, optredens in binnen- en buitenland.

In de afgelopen jaren hebben ze 8 cd's uitgebracht.



De avond beginnen we met het eerste deel van het optreden van "De Grolse Hofzangers".

Daarna pauze, waarin wij u een kopje koffie of thee met iets lekkers aanbieden.

Vanwege de opheffing van de vrouwenclub, is er geen verloting meer.

Na de pauze volgt het tweede programmadeel van het mannenkoor De "Grolse Hofzangers".

Als het laatste lied heeft geklonken, wordt u uitgenodigd voor een hapje en een drankje; kortom een gezellig samenzijn.

De avond kost u niets, wel zal er weer een melkbus staan voor een vrijwillige bijdrage. Tenslotte willen we graag de komende jaren de Theateravond blijven organiseren.

Noteer de theateravond met de "Grolse Hofzangers", op 15 november vast in uw agenda of op de kalender!

Theateravond : op zaterdag 15 november
Optreden : De Grolse Hofzangers
Waar : Vrijzinnig Centrum De Eendracht
Ingang : Doetinchemseweg 5, Varsseveld
Tijd : 20.00 uur, Zaal open 19.30 uur

Wij hopen u te kunnen verwelkomen!

De Theatercommissie

Niet meer bij ons

Je bent niet meer bij ons: niet meer in ons huis.
Niet meer aan onze tafel. Niet meer op je kamer.
Het is vaak zo vreemd stil. Ieder van ons met zichzelf.
Met eigen gedachten. Met eigen gevoelens.

Je bent niet meer bij ons. Je bent nog meer bij ons.
Je afwezigheid doet je meer aanwezig zijn.
Pijnlijk af- en aanwezig tegelijk.
Je stem horen we nog. Je hartelijke lach.
Je vol-zijn van de toekomst. Je enthousiaste plannen.

Je bent weg, maar ook niet.
Je leven kan toch niet voor niets zijn geweest.
Vervluchtigd als waterdamp.
Wie jij was, hoe jij in het leven stond, is onvergetelijk.
Jouw warmte en jouw liefde voor het leven,
raken ons hart, dat zo'n zeer doet.

Jouw warmte zal op een dag onze wonden genezen,
als we door de doolhof van ons verdriet zijn heengegaan.
Jouw liefde zal vruchtbaar worden in ons leven,
al weten we nog niet hoe.
Jouw naam blijft klinken in ons hart,
in onze verhalen, in onze stilte.

(Marinus v.d. Berg)

Op zondag 23 november a.s. herdenken wij (met medewerking van de zanggroep Shalom uit Doetinchem) in het Vrijzinnig Centrum 'De Eendracht' alle dierbaren die ons het afgelopen jaar en de jaren daarvoor zijn ontvallen. Thema voor deze dienst: *Dichterbij dan ooit . . .*
Ik wens allen, die hun geliefde node missen toe, dat er een voortbestaan tussen u en de ander is en blijft vanuit uw eigen hart en ziel.

Dáár immers woont de ware liefde tussen u en de ander die door u beiden een heel leven lang gevoed, onderhouden en gevormd is.

En is Liefde niet het enige dat sterker is dan Dood?

Jokelien van Kampen

Persbericht "herinnering verlicht 2014".

De werkgroep Herinnering Verlicht organiseert op de derde zaterdag in december weer een herinneringsavond op de begraafplaats “de Rentinkkamp” aan de Burgemeester van der Zandestraat in Varsseveld. Iedereen kan hier op eigen manier dierbaren herdenken.

Herinnering verlicht wordt gehouden op zaterdag 20 december 2014 om 18.30 uur.

U kunt gebruik maken van parkeerplaatsen van bouwgroep ten Brinke en ALDI supermarkt, beide aan de Burgemeester van der Zandestraat tegenover de begraafplaats.

Vanaf 18.00 uur komen belangstellenden samen bij de hoofdingang van de begraafplaats. Daarvandaan lopen we naar een centrale plaats op de begraafplaats, waar met muziek, woorden en stilte samen stil wordt gestaan bij verlies, gemis, herinneren en loslaten.

Vervolgens kan ieder de lichtjes die vooraf zijn uitgereikt bij een graf zetten.

Ook voor degenen die geen overledene op “de Rentinkkamp” hebben is een herdenkingsplek ingericht.

Na afloop is er gelegenheid om met een warm drankje samen herinneringen op te halen.

Als de weersomstandigheden te slecht zijn en de fakkels niet kunnen branden gaat de herinneringsavond niet door.

Dag van de mantelzorg: onze zorg?



10 november is de Dag van de Mantelzorg. Op deze dag krijgen mantelzorgers aandacht en erkenning voor dit waardevolle werk. Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, vriend of kennis. Mantelzorg is meestal geen vrijwillige keuze maar de zorg vloeit voort uit de sociale relatie. Ook de Raad van Kerken Oude IJsselstreek organiseert iets inspirerends speciaal voor u, als mantelzorger. Maar eigenlijk gaat het over ons

allemaal. Zorgen voor een familielid, vriend of vriendin, een buur... doen we allemaal wel eens. Voor sommige is dat een langdurige en intensieve taak. Hun verhaal mag gehoord worden. De Dag van de Mantelzorg 2014 heeft het thema: Allemaal Verhalen! Daar sluiten wij graag bij aan.

Op 10 november komen mensen vanuit kerken bij elkaar om met elkaar te spreken over de rol en betekenis die mensen vanuit kerken kunnen hebben. We doen dat vanuit onze evangelische verantwoordelijkheid voor onze naasten en de maatschappelijke taak van Kerk-zijn in de samenleving. Dit overleg begint om 20.00 uur in de Mauritiuskerk van Silvolde.

Op zondag 16 november a.s. is er om 14.00 uur een oecumenische dienst in de Mauritiuskerk van Silvolde. Biddend, zingend en overwegend staan we stil bij drijfveren van waaruit je tot mantelzorg komt, maar ook bij de moeilijkheden, de pijn, belasting en eenzaamheid. Bemoeiding mogen ervaren vanuit het Evangelie.

Aansluitend is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Er is koffie/thee en er zijn organisaties welke betrokken zijn bij mantelzorgers. Mogen we juist die dagen in solidariteit met elkaar verbonden zijn.

Namens de Raad van Kerken Oude IJsselstreek,
Diaken Cor Peters

Het lichtfeest van sint Maarten.

"Sinte Maarten heeft een koe
die moet naar de slager toe
Is-tie vet of mager
hij moet naar de slager ".

De koe is ons lichaam en de slager is de Dood. Maar wie is sint Maarten ? Sint Maarten werd al in de 5e eeuw vereerd. Wat wij van hem weten is dat hij leefde van 316 tot ca. 400 en dat hij bisschop was van Tours in het rijk van de Franken. Martinus was zestien jaar oud en nog soldaat toen hij een bijna bevroren bedelaar aantrof bij een van de poorten bij Amiens. Meteen trok hij zijn zwaard en sneed zijn krijgsmantel in twee en gaf aan de bedelaar, die in Christus naam om een aalmoes vroeg, de helft.

Diezelfde nacht zag hij in zijn droom Christus, bekleed met de mantel-helft die hij aan de bedelaar had gegeven. Elf november; het koren is geoogst, de slacht heeft plaats gehad. De natuur sterft af. Maar diep in de menselijke ziel woont een wereld op zich. Een eeuwig goddelijke wereld die altijd aanwezig is. Wij vereren het Licht en brengen de vonk naar ons innerlijk waar het kan groeien. Dit "vonkje" proberen wij brandend te houden in onze lampion (vroeger werden die gemaakt van pompoenen, winterwortels, koolrapen etc., vruchten van de oogst) Wij dragen, al zingend, dit vonkje van huis tot huis.

Vlam in ons.

Hier woont (in mij) een rijke man
die mij best veel geven kan
Lang zal hij (in mij) leven
veel zal hij geven
zalig zal hij sterven
de hemel zal hij erven
God zal hem lonen
met honderdduizend kronen
met honderdduizend lichtjes aan
Hier komt sinte Maarten aan.

Pleun

Herfst

Kastanjes
ploffen uit bomen
roodbruin oranje
een spinnenweb
van restanten wol



voor mijn raam
hoeft geen naam
vrucht der natuur
leven sterft af
zo op den duur



Verwachting
in de witte stilte
wat komen kan
misschien weer teer
groen aarzelend weer.

Pleun

Elfje...

Oei
de wind
door de velden
het ruist en raast
kind

regenjas
alle plassen
heerlijk lekker nat
simpe sampe sompe op
klompen.



Pleun

herfst
mooie kleuren
zachte, sterke geuren
er kan zoveel gebeuren
herfst

Vrienden
Zijn er
Om te lachen
Of gevoelens te delen
Vriendschap

Jokelien van Kampen



November



Een stormachtige maand, maar ook een stille afwachter. In afwachting van de, hopelijk majestueuze, winter. Wij keren terug in onszelf. Wij willen dat ook, dat voelen wij. Wij willen onszelf vinden in onze eigen stilte. Wie ben ik, waarom en waartoe ben ik er en wat kan ik er toe doen? Voor mijzelf weet ik dat niet allemaal zo niet.

Ik ben, denk ik, te klein om het hogere te kunnen bevatten. En toch ben ik op zoek. Een weg die mij naar meerdere paden voert. Meerdere manieren van kijken en invoelen

Daarbij mag ik niet verdwalen. Ik moet bij mijzelf blijven. Ik zou nooit gedijen bij een goeroe. Wel voel ik dat ik voeling, binding, moet houden met mensen om mij heen. Mensen van allerlei aard. Jong, oud, gelovig, atheïst, islamiet, joods en nog zovele anderen. En ik ben één van hen. Wij hebben allen een Vader, samen een God, hoe we die ook maar noemen. Als we protesteren doen wij dat omdat wij niet anders kunnen. Wij zijn toch samen op weg naar de toekomst. Voor ons en ons nageslacht.

Herinnert U zich van vroeger op school nog de " breuken " Je had de teller en de noemer. Die hadden een verhouding tot elkaar. De noemer was een constante, de teller wisselbaar.

God is voor mij een constante Wisselbaar tot hem is de mens. Er zijn in veel religies en andere levensbeschouwingen parallellen te trekken. Praat met elkaar, leer van elkaar, en vooral luister naar elkaar Met elkaar samen zullen we toch, naar ik hoop blijmoedig, een gezamenlijke weg moeten vinden

liefde
is echt
niet houden van
het is dieper
onuitspreekbaar
tasten in mijzelf
diep in mij
een gevoel
aarzelend blij
een vermoeden van
er is meer
dan het kleine
in mij
Ik zoek mijzelf
dieper dan ik kan
de aarzelings
tussen klein intens teer
leef met mij
tussen vakken en ruiten
Hef mij op
laat mij naar buiten
en naar binnen
kinderen
het kleine.!

Pleun

Spreuken en gezegden november

Als november 's morgens bloeit (*mooi weer*)
weet dat de storm 's avonds loeit.

Als 't vriest in november
sneeuw't in december

Vertoont november zich met snee,
't zal vruchtbaar zijn, ook voor 't vee.

November met z'n regenvlagen,
brengt verkoudheid, jicht en andere plagen.

Schrijfactie Amnesty Varsseveld

In november schrijven we voor:

-Hakamada Iwao in Japan. Hij werd in 1968 na een oneerlijk proces ter dood veroordeeld voor de moord op zijn werkgever. Nadat hij twintig dagen lang door de politie was verhoord en onder druk gezet, legde hij een bekentenis af en zit dus al 46 jaar vast. We vragen om een eerlijk en zorgvuldig nieuw proces te starten.

-Sergei Dolgov, redacteur van een Oekraïense krant, in juni ontvoerd door gewapende mannen in burgerkleding. Hij is sindsdien vermist. We vragen om de verblijfplaats van Sergei Dolgov bekend te maken en indien hij nog in leven is, zijn veiligheid te garanderen.

-Angel Amilcar Colón Quevedo in Mexico. Hij verliet in januari 2009 Honduras om geld te verdienen voor de medische behandeling van zijn ernstig zieke zoontje in de VS. Twee maanden later werd hij opgepakt door de Mexicaanse politie. Zijn zoontje is inmiddels overleden. We vragen om Angel Colón vrij te laten en een onderzoek in te stellen naar martelingen door de Mexicaanse politie en de daders te berechten.

Namen en adressen / Colofon



Voorganger: Vacant

Wijk Zelhem Pastoraal werker Mevr. J. van Kampen, Mackaylaan 33, 7003 AS Doetinchem
(0314) 345030 jk@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Administratie: N.P.B. afd. Varsseveld e.o., Postbus 42, 7050 AA Varsseveld

Website: www.vrijzinnigenvarsseveld.nl

E-mail-adres: info@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

Dhr. B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85 of
(06) 15512855

Verenigingszaal: “De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Voorzitter: Mevr. G. ten Brinke-Kuiperij, Koningin Emmastraat 5, 7051 AM Varsseveld,
(0315) 24 12 53, voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Secretaris: secretaris@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Penningmeester: Mevr. G. Wisselink-Radstake, Vlakkeeweg 8, 7051 GH Varsseveld
(0315) 24 11 99 penningmeester@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Bankrekening: Rabobank: IBAN NL40 RABO 0364 8545 53,
t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld

60+ Club: Mevr. J. Nijhof-Weggelaar,
(0315) 24 40 49, 60@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Café Cult: Henk Beunk (0314) 63 20 61, cc@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Balansgroep: Mevr. Th. Teusink, (0573) 491695 BalansVarsseveld@hotmail.com

Verzorging “Eendracht”:

Mevr. H.G. Rottink, (0315) 24 12 43, tr@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Kopij adressen en redactie:

Henk Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, hb@vrijzinnigenvarsseveld.nl,
Lini Vossers, Vossenbult 6, 7055 BS Heelweg,
redactie@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Leiding zondagsschool : Mevr. W. Nijhof (0315) 241206, zondagsschool@vrijzinnigen.nl

Autodienst Varsseveld : zie onder vieringen op de achterzijde van dit blad
Coördinator Dhr. A. Kraan, tel (06) 53357218

Autodienst Aalten : Mevr. Jannine Garretsen, tel. (0543) 476250



Zondag 10.00 u. Inloop met koffie/thee
2 november 10.30 u. **Balanslezing** door
dhr. G. Jansen 'Numerologie'



Zondag 10.00 u. Voorganger mevr. Jokelien van
9 november Kampen - Thema: 'Een levend vlammetje'
Autodienst: mevr. Josine Bruggink, tel. 06-
21854353
Tevens zondagsschool

Zondag 10.00 u. Geen viering
16 november

Zondag 10.00 u. **Herdenkingsdienst** door mevr. Jokelien van
23 november Kampen m.m.v. het koor Shaloom uit
Doetinchem - Thema: 'Dichterbij dan ooit...'
Autodienst: dhr. Leendert v.d. Pol, tel. 0315-
242495

Zondag 10.00 u. Geen viering
30 november

Zondag 15.00 u. **Bevestiging nieuwe voorganger,**
7 december **dhr. H. Knoop**
Autodienst: mevr. Madelon Ankersmit, tel.
0315-617063 of 617542

Zondag 10.00 u. **Kerstfeest Zondagsschool**
14 december