

Vrijdag
6 oktober 16.30 uur: Weeksluiting door Mw A. Niks-van Oosten in de Bettekamp.

Zondag
8 oktober 10.00 uur: Netty Hengeveld. Na afloop van de dienst koffie.

Zondag
22 oktober 10.00 uur: Netty Hengeveld.

Zondag
29 oktober 10.00 uur: Buitengewone kerkdienst met Molukse voorganger en Moluks koor.

Vrijdag
3 november 16.30 uur: Weeksluiting in de Bettekamp, Ds. A.M.J. Meijer.

Zondag
12 november 9.30 uur: Ds. A.M.J. Meijer in 'Den Es', thema: "Bent u er klaar voor?" bij Lucas 12:32-48.

66^{ste} Jaargang No. 479 Oktober 2000

WIE IS ER NU GEK?

Onlangs werd er tijdens een radioreportage over de situatie in Turkije een verhaaltje geciteerd van een Turkse schrijver. Ondanks zijn jonge leeftijd, had hij toch al vanwege zijn 'vrije pen' diverse malen enige tijd in de gevangenis gezeten. Tijdens die reportage werd alleen de kern van zijn verhaal enkele zinnen weergegeven. Ik ben zo vrij geweest het wat uitvoeriger te herschrijven.

DE VERBODEN BRON

In een dorpje ergens in het binnenland waren diverse drinkwater bronnen, maar er was er een waarvan men het water niet vertrouwde. De dorpingen zeiden tegen elkaar, dat wie van het water van die ene bron zou drinken, de kolder in z'n kop zou krijgen. Op een warme dag liep een jongeman langs die bron. Hij had al een zware werkdag als dagloner op het veld achter de rug. Een geweldige dorst kwelde hem, die alleen nog maar erger werd bij het zien van dat heerlijke heldere water uit die bron! "Ach," dacht hij, "ze kunnen zoveel vertellen; dat water ziet er kraakhelder uit; het ruikt goed; waarom zal ik daar mijn dorst niet aan lessen?"

En hij dronk van de bron. Nadat hij zich uitgebreid gelaafd had en het koele water over zijn gezicht en zijn lichaam gesprenkeld had,

voelde hij zich als herboren. Opgemonterd stapte hij even later het dorp in. Daar had zich echter het gerucht al verspreid dat hij uit de bron met het gekmakende water had gedronken. De mensen begonnen hem te mijden. En de 'flinksten' van het dorp gingen hem zelfs beschimpen, omdat hij nu niet meer was zoals zij! Hij had het taboe verbroken. Altijd had hij zich thuis gevoeld in zijn dorp, maar langzamerhand begon hij zich een vreemdeling te voelen. Toch had hij zelf niet het gevoel dat er iets bij hem veranderd was. Het eigenaardige was echter wel, dat, doordat de anderen zo vreemd tegen hem deden, hij net het gevoel kreeg of zijn hersenen helderder werkten. Het leek wel of hij de mensen en de dingen scherper zag - meer zoals deze werkelijk waren. Het was alsof hij zijn bril met goede en slechte vooroordelen had afgezet. Steeds minder en minder voelde hij zich thuis in zijn geboortedorpje. Op een dag besloot hij om maar naar de grote stad te vertrekken. Omdat hij een ijverige en trouwe inborst bezat vond hij spoedig werk. Na verloop van tijd maakte hij zelf de ene promotie na de andere, juist omdat hij zo'n heldere en scherpe kijk op de dingen had. Het heimwee naar zijn geboortedorpje bleef echter knagen.

Nadat hij voldoende gespaard had, besloot hij terug te keren. Hij dacht: "ze zullen daar nu wel vergeten zijn wat zich destijds heeft afgespeeld." "Wat is er weinig veranderd in al die tijd dat ik hier weg geweest ben", dacht hij, terwijl hij door het plaatsje dwaalde. Het was siësta, dus hij zag alleen hier en daar een verdwaalde kip of een scharrelende hond.

Tegen het einde van de middag kwam het dorpje weer tot leven. Hij zag al zijn vrienden en bekenden, alleen een dagje ouder. Zij herkenden hem echter niet en hij besloot dat voorlopig maar even zo te houden. Hoe meer hij met hen sprak; hun opmerkingen en redenering aanhoorde en hun gedragingen gadesloeg, des te vreemder kwamen ze hem echter voor. Het duurde dan ook niet lang, of men ontdekte dat hij die jongeman was die destijds van de verboden bron gedronken had. Het bleek hem dat men die

Eendracht - oktober 2000

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON

Voor-ganger: Ds A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld, (0315) 24 20 80, e-mail: meijerpaumen@zonnet.nl

Secretariaat: N.P.B. Varsseveld, Mw. D.J.H. ten Brinke-Vrieze, Burg. Fabiusstraat 8, 7051 BK, Varsseveld, (0315) 24 23 68

Beheer kerk en verenigings-zalen: H. en N. Schuurman, O. Noorderbroekweg 2, 7051 GK Varsseveld, (0315) 29 83 81

Verenigings-zaal: "de Eendracht" Beatrixstraat 1a, (0315) 24 45 37

Admini-strateur: Hr. G.J. Breukelaar, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg, (0315) 24 14 08, e-mail: administrateur.npb@xs4all.nl

Gironummer N.P.B. Varsseveld 846569

Bank-rekeningen: Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265. Allen staan t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap NPB, Twenteroute 20, 7055 BC Heelweg

Internet: www.xs4all.nl/~npb

E-mail-adres: npb@xs4all.nl

Vrouwencclubs: Voor I: Mw. D. Vriezen-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75. Voor II: Mw. A. Wisselink-Jansen, Harterinkdijk 13, (0315) 61 73 82

Verzorging "Eendracht": Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp, (0315) 29 85 59 (na 18.00 uur), e-mail: digirini@xs4all.nl

Verzendklaar maken: Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN, Westendorp, (0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake; Hr. G.H. Schepers

Kopij adressen en redactie: Rinus Luijmes, e-mail: eendracht.npb@xs4all.nl, Ds A.M.J. Meijer (zie boven), Mw. G. ten Brinke-Kuiperij, Kon. Emmastraat 5, 7051 AM Varsseveld, (0315) 24 12 53, Mw. A. Gussinklo-Siebers, Landstraat 34, 7135 KH, Harreveld, (0315) 24 14 40, fax: (0315) 24 26 43 en Mw. W.E. Teerink-Radstake, Valkenhof 57, 7051 XC, Varsseveld, (0315) 24 25 37

Leiding zondagschool: Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18 en Gwen Spaa, Graaf van Lohnstraat 10, 7051 CB Varsseveld tel. 242918

NPB-Koor secretariaat: Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

Organist: Hr. G.W. Gussinklo, Polstraat 10a, 7121 DH, Aalten, (0543) 47 17 04.

Autodienst: Mw. B. Chevalking-Wennink, (0315) 29 82 23 en Mw. H.E. de Roo-Berkhoff, (0315) 24 14 87

Cassette-dienst: Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55

EENDRACHT - OKTOBER 2000

De huisarts constateerde tijdens zijn onderzoek ernstige gezwellen aan zijn maag en slokdarm en adviseerde het boertje zich te laten opnemen in het ziekenhuis van Winterswijk voor nader onderzoek en eventuele behandeling. De man voelde daar niets voor. “Ek blief liever thuus, ek gao niet naor et krankenhuus; i-e bin mien dokter en oue mot mi maor better moak”, was zijn commentaar. En hoe de arts ook op hem inpraatte, het baatte niet. Hij bleef op zijn boerderijtje. Het ging echter tegen de arts zijn beroepsethiek in om de man daar te laten verkommeren.

Ten einde raad nam deze arts contact op met Ben ter Steege. Hij legde hem het probleem uit er zei tenslotte: “Misschien dat als u eens met hem praat dat hij tot andere gedachten valt te brengen. Als pastoor heeft u misschien meer invloed op hem als ik. In het kerkelijk gezag stelt hij waarschijnlijk meer vertrouwen dan in het medische gezag.

Ben had inderdaad een goede verstandhouding met de man en toog vol goede moed naar zijn boerderijtje. Na het uitwisselen van wat nieuwtjes leidde hij het gesprek naar de gezondheid van zijn parochiaan. Deze vertelde dat hij zich niet zo lekker voelde en zelfs de huisarts had geraadpleegd. Na wat informeren gaf het boertje toe dat de huisarts hem had aanbevolen om zich te laten opnemen in het ziekenhuis, maar dat hij daar geen heil van verwachtte. Waarop Ben zei: “Ja, maar je kan toch niet voordurend met die maagbrand blijven rondlopen, dat hou je niet vol. Misschien dat er nog wel wat aan te doen valt. Hierop antwoordde het boertje: “ Ek do-e er al e-noeg aone, ek blief doorgaonne mit blussen!”

A.M.J. Meijer

geschiedenis helemaal nog niet vergeten was. Integendeel. Al die jaren had men elkaar zijn geschiedenis keer op keer verteld en het zelfs allemaal nog wat aangedikt. En steeds was er weer om gelachen. Weer begon men hem uit te schelden en te beschimpen. Teleurgesteld verliet hij zijn dorp. Van zijn heimwee was hij genezen. En de vraag wie er nu eigenlijk gek was, was voor hem inmiddels ook beantwoord.

NASCHRIFT

Over het thema dat in dit verhaaltje aan de orde komt spreekt op donderdag 12 oktober a.s. Drs. Paulus Rijntjes. (in de kerkzaal, Doetinchemseweg 5, aanv. 20.00 uur) Het betreft een vraag waar veel mensen mee worstelen omdat zij zich niet meer thuis voelen in de tradities en ideeën waarmee ze zijn opgegroeid of de oppervlakkigheid van de hedendaagse maatschappij en zelf op zoek gaan naar verdieping, maar daarbij door hun omgeving niet begrepen worden.

A.M.J. Meijer.

BERICHTEN UIT DE AFDELING

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand opgenomen, maar zijn thans weer thuis: Mw. D.M. Rougoor-Westerveld, Hr. G.J. Tolkamp en Mw. W.H. Hobelman-Vrieze. Thans verblijven nog aldaar: Hr. H.A. Luimes en Hr. G.B. Kraan. In het Beatrixziekenhuis te Winterswijk werd opgenomen, maar is thans weer thuis: H. J.W. Nijhof. Voorts verblijven in St. Antonia in Terborg: Hr H.A. Duitshof, Mw B.A. Duitshof-Jolink en Mw H.J. Bruil-Lammers. Zij stellen een bezoekje van vrienden ten zeerste op prijs.

De namen worden alleen vermeld indien de opgenomen leden daar geen bezwaar tegen hebben.

VERANTWOORDING GIFTEN

Eendracht - oktober 2000

Deze maand mochten wij van Vrouwenclub II f 200,- ontvangen. Hiervoor onze hartelijke dank.

AFSCHEID

Op vrijdag 29 september neemt de heer B.W. Groenewold afscheid als hoofd van de Leemvoortschool.

EEN TERUGBLIK OP SEPTEMBER,

Openlucht kerkdienst

Op zondag 10 september werd onze kerkdienst gehouden bij "Boerderij Groot-Nibbelink". Er werd besloten de dienst niet helemaal in de openlucht te houden, maar op de deel met de deuren open. Netty Hengeveld ging voor in deze dienst en de begeleiding was in handen van Westendorps Fanfare.



Wij mochten deze morgen een groot aantal mensen begroeten, wat bijdroeg aan de fijne sfeer die er heerste. Na afloop was er koffie en tijd om nog even gezellig na te praten.

Voor herhaling vatbaar!

Vredesdienst



afdeling het mij onmogelijk maken aldaar aanwezig te zijn. Dat is jammer, want de keren dat ik ze meegemaakt heb, zijn mij altijd heel goed bevallen en heb ik inderdaad 'bijgetankt'. Er worden voor deze dagen altijd zeer goede sprekers uitgenodigd en ook vindt er veel onderling overleg plaats, ook met het hoofdbestuur. Ik kwam altijd met nieuwe ideeën thuis. Ook soms wel met leuke verhalen uit de praktijk van mijn collega's.

Zo raakte ik tijdens een koffiepauze in gesprek met collega Ben ter Steege, die op dat moment voorganger was van de afdeling Rhenen. Hij vroeg mij hoe het mij in de Achterhoek beviel, omdat hij zelf hier ook jaren werkzaam was geweest. Destijds niet als vrijzinnig voorganger maar nog als Rooms Katholiek pastoor in Aalten. Ik vertelde hem dat het mij prima beviel in de Achterhoek en dat ik vooral getroffen was door de trouw en de hulpvaardigheid van de bewoners. Ook vertelde ik hem dat het mij opgevallen was dat ik nog zoveel zeer karakteristiek figuren ontmoette. Mensen, meestal boeren of boerinnen, die volstrekt hun eigen gang gingen, er zo hun eigen gewoonten en gedachten op nahielden en die in veel gevallen ook prachtig van vroeger konden vertellen. Ik weet nog dat ik tegen hem zei: "Ik zou willen dat ik meer tijd had om al die mooie verhalen op te kunnen schrijven. Dit soort mensen wordt schaars en met hun dood nemen ze al deze mooie verhalen mee in hun graf. Ik schrijf wel wat op, maar lang niet genoeg". Ben ter Steege beaamde mijn opmerking volmondig en vervolgde met de opmerking dat hij voor mijn archief ook nog een leuk verhaaltje uit het Aaltense had.

Een van zijn parochianen was een vrijgezel keuterboertje die al aardig op leeftijd was. Aan zijn bedrijfje besteedde hij minder aandacht dan aan het nuttigen van grote hoeveelheden sterke drank. Hoewel hij een hekel had aan artsen, kon hij er op een gegeven ogenblik niet onderuit om er eens een te raadplegen. De maagbrand die hij voortdurend had, maakte hem het leven zuur.

Eendracht - oktober 2000

HERFST/WINTER PROGRAMMA 2000/2001 LEZINGEN EN GEMEENTEAVONDEN

Tenzij anders aangegeven vinden deze lezingen plaats in zaal "de Eendracht", Beatrixstraat 1a - aanvang 20.00 uur.
De toegangsprijs is f 10.00 inclusief twee maal koffie/thee.

- Donderdag "Wie is er nu gek ?"
12 oktober door Paulus Reintjes (in het kerkgebouw).
- Zondag Buitengewone kerkdienst met Molukse voorganger en
29 oktober Moluks koor (aanvang 10.00 uur).
- Woensdag Gemeenteavond, Toneelvereniging Minerva uit
8 november Westendorp met het toneelstuk: "Aan het eind van de snelweg".
- Woensdag "De kracht van het gebed"
15 november door Ds. Hans Stolp.
- Woensdag "Begeleiding naar de geestelijke wereld"
10 jan. 2001 door Eric en Willeke Ipenburg
- Woensdag "Depressiviteit, de verschijnselen, de oorzaken, preventie
14 feb. 2001 en genezing" door Arthur Gerritsen.
- Woensdag "Joodse mystiek" door Y. Aschenasy.
14 mrt. 2001
- 3^e week van Gemeenteavond, nadere bijzonderheden volgen.
maart 2001
- Zondag Buitengewone kerkdienst in het dialect,
28 okt. 2001 door Prof. Dr. Anne van der Meiden (aavang 10.00 uur).



Als voorganger van onze geloofsgemeenschap word ik geacht tweemaal per jaar voor drie dagen in een conferentieoord de zogenaamde 'bijtank-dagen' bij te wonen. Helaas komt het maar zelden voor dat ik hiertoe in de gelegenheid ben, omdat dringende werkzaamheden in de Eendracht - oktober 2000

Op Zondag 17 september werd de jaarlijkse Vredesdienst gehouden in de Grote- of Laurentiuskerk. Het thema van deze dienst luidde: "Vrede voor de stad". In deze dienst gingen voor Ds. T. Bakker en Ds. K. Datema. Concordia zorgde voor de begeleiding en bracht een aantal passende muziekstukken ten gehore. De collecte van deze morgen kwam ten goede aan het IKV en de organisatie was in handen van de Oecumenische Werkgroep Varsseveld (O.W.V.). Fijn dat zoveel mensen deze dienst bezochten.



UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Marieke Jansen, de dochter van Bertus en Jopie, is als lerares werkzaam op een ZMOK-school. Dat is een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Ook zij vangt regelmatig leuke opmerkingen van deze kinderen op, waarvan zij mij er een paar vertelde.

Tijdens een van de lessen stelde zij de vraag: "Wie van jullie weet wat een 'kannibaal' is?"

Na een korte stilte wist een van de leerlingen het antwoord: "Iemand die niet kan balen!"

Op een ander moment was er nogal veel zon in de klas en een van de leerlingen had daar last van en wilde dat de jaloezieën naar beneden werden gelaten. Zij vroeg dit aldus: "Juf, mag de schaduw aan!"

DE DIENST VAN ZONDAG 29 OKTOBER

Rond deze dag is de 'verjaardag' van onze afdeling. We bestaan dan 127 jaar. We willen er een traditie van maken op deze zondag iets bijzonders te doen.

Het betreft een gewone kerkdienst op het gebruikelijke tijdstip en uiteraard zonder toegangsprijs. Wel zal de collecte bestemd zijn

voor hulp aan de mensen in de Molukken. Gezien de te verwachten belangstelling is het misschien wel raadzaam tijdig in de kerk aanwezig te zijn. Wij rekenen op uw komst.

Ter gelegenheid van het jaarlijks jubileum van de N.P.B. afdeling Varsseveld, willen we een bijzondere dienst opdragen aan een andere geloofsgemeenschap. Een groep, die momenteel erg in de belangstelling staat, is de Molukse gemeenschap in Nederland. De politieke onrust, de voortdurende bedreiging en het geweld op Oost-Timor maakt dat ook de Molukse bevolking in Nederland in grote angst en onzekerheid verkeert. Hoe zij in deze moeilijke tijd uiting geven aan hun geloof en toch in staat zijn dit als viering te beleven, kunt u ervaren op 29 oktober om 10.00 uur.

Voorganger: Ds. Pietersz, Molukse zang en muziek: 'Kandel Emas' uit Winterswijk.

TENSLOTTE,

Met een hartelijke groet aan u allen,

Angelique Niks-van Oosten.

OVERIGE AKTIVITEITEN BINNEN ONZE AFDELING

60+ CLUB (aankondiging)

Voor alle duidelijkheid: We noemen deze middagbijeenkomst de '60+club' waaruit ten onrechte zou kunnen worden afgeleid dat men zich voor deze 'club' zou moeten aanmelden en daarna geacht wordt er steeds bij te zijn. Niets is echter minder waar. Iedereen is op deze gezellige middagen van harte welkom, er staat een kopje koffie voor u klaar en de entree is gratis!

Ook op deze middag hopen wij weer velen van u te ontmoeten. Schroom niet, kom gewoon.

Sander, haar jongste zoon, ooit veroordeeld voor een dodelijk verkeersdelict, en getrouwd met Ina, een slaafse en onderdanige vrouw. Na de begrafenis van zijn vader weet Sander tachtigduizend gulden van zijn moeder los te peuten. Dit geld is betaald door de gemeente voor hun grond voor de aanleg van de snelweg. Het geld, bestemd voor zijn beide kinderen, wil hij gebruiken om voor zichzelf te beginnen. Als Ina op een avond haar toevlucht zoekt in het huis van haar zwager Harm, omdat Sander haar weer heeft mishandeld, slaat tussen hen beide weer dezelfde vlam over die achttien jaar geleden leidde tot ...

EEN TIP VOOR DE KOMENDE FEESTDAGEN

Ons jubileumboek 'Eendrachtig en vrij of de zinnige Varsseveldse paradox' is zowel regionaal als landelijk een groot succes. Een aantal leden hebben zelfs meerdere boeken aangeschaft als cadeau voor hun kinderen of familieleden die niet meer in Varsseveld woonachtig zijn. Mocht u nog een exemplaar willen hebben dan kunt u dit boek nog altijd persoonlijk afhalen bij de heer B. ten Brinke Kon Julianalaan 7, tel. (0315) 242266.

ADRESSEN AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN

Afd. Zelhem: Piersonstraat 4, afd. Aalten Prinsenstraat 27, afd. Dinxperlo Wilhelminastraat 13. Op de tafel bij de ingang van de kerk, bij het secretariaat en bij de voorganger is thans gratis een gidsje verkrijgbaar waar alle activiteiten van de omliggende afdelingen in staan vermeld

ACTIVITEITEN VAN DE HERV./GEREF. FEDERATIE

In het kader van "Bachjaar 2000" is er een Bach-avond in de Laurentiuskerk, de organisten K. Tigelaar en H. Boerma zullen de avond verzorgen. Datum 3 oktober, aanvang 20.00 uur. Contactpersoon: H. Verhoek, telefoon (0315) 241256.

KRONIEK VAN DE PASTORIE

Eigenlijk in dit geval de pastorie van Aalten.
Eendracht - oktober 2000

PROGRAMMA VROUWENCLUB II, NAJAAR 2000

Donderdag 28 september	's Middags: bezoek expositie van merklappen bij "de Hofstede" in Aerdt.
Donderdag 12 oktober	Op de koffie bij Hermien.
Donderdag 26 oktober	Lezing over vrouwen in Rusland door Mw. Logtenberg uit Epe (samen met dames I), aanvang 19.30 uur.
Donderdag 9 november	Kerststukjes maken met Mw. Hengeveld-Maatkamp.
Donderdag 23 november	Kerststukjes afmaken.
Donderdag 7 december	Sinterklaas-avond.
Maandag 18 december	Kerstfeest (samen met dames I), aanvang 20.00 uur.
Donderdag 11 januari 2001	Nieuwjaarsvisite.

Nadere informatie over Vrouwenclub I volgt in het novembernummer.

GEMEENTEAVOND

Op 8 november 2000 wordt onze Gemeenteavond gehouden. Het toneelstuk:

"Aan het eind van de snelweg"

zal worden opgevoerd door toneelvereniging Minerva in zaal de Eendracht in Varsseveld, aanvang 20.00 uur.

Korte inhoud:

Moeder Geerdink, net weduwe geworden, heeft drie kinderen. Haar ongetrouwde dochter Ans, een maatschappelijk werkster, haar oudste zoon Harm, getrouwd met Margriet die verpleegd wordt in een inrichting en alleen de weekenden thuis is, en

DE COMMISSIE '60+ CLUB'

Op 12 september om 13.00 uur was het verzamelen geblazen voor de 19 deelnemers om een bezoek te brengen aan "Bronbeek". Na een voorspoedige reis werd om 14.30 uur "Bronbeek" bereikt. De ontvangst was met koffie of thee, vergezeld van spekkoeke. Tijdens de toen volgende rondleiding bleek dat de ons begeleidende begeleidster uitstekend op de hoogte was van alle "ins" en "outs" en op een vlotte manier tekst en uitleg gaf.

"Bronbeek" heeft een tweezijdige functie: Museum en verzorgingshuis voor oud-militairen uit alle delen van de krijgsmacht beneden de rang van officier.

Bij de start van "Bronbeek" op 19 februari 1863 was de opdracht dat de bewoners voor een groot deel waren aangewezen op zelfvoorziening. Iedereen die in staat was om nog wat te doen moest zijn bijdrage leveren o.a. bij de verzorging van het vee, de melkproductie en de daarvan afgeleide producten, en de verbouw van groenten. Momenteel verblijven er 48 bewoners, elk met een eigen appartement en daarnaast nog een aantal logeerkamers. Er is zoveel mogelijk privacy, o.a. ook de mogelijkheid van een eigen huisarts. Het museum toont vooral de koloniale geschiedenis van ons land, met name het militaire aspect in Nederlands Indië. Op de begane grond zijn vooral de "grote stukken" tentoongesteld, o.a. de collectie monsterkanonnen. Daarnaast is in het voormalig hospitaal nu de kantine gevestigd. Op de verdieping is in zes zalen de expositie chronologisch opgezet: zaal 1: periode 1595-1830, zaal 2: periode 1830-1900, zaal 3: 1900-1942, zaal 4: 1942-1945, zaal 5: 1945-1962 en zaal 6: de historie van "Bronbeek".

De geschiedenis van de Japanse bezetting 1942-1945 kreeg bijzondere aandacht, waarbij klewang, eresabel en de Birma spoorweg huiveringwekkende herinneringen opriepen. In iedere zaal was een zaalfolder aanwezig, waarin een toelichting werd

gegeven op het tentoongestelde. Behalve wapens waren er ook andere objecten te zien, o.a.:

Model van de “Boroboedoe”, onvoorstelbaar mooi en groot. Gebouwd ca. 800 na Chr. Op ware grootte 32 m in het vierkant en het hoogste punt 31,5 m hoog.

Overzichtskaart op een schaal van 1:1.000.000 van heel voormalig Ned. Indië. Een zeer uitgestrekt gebied. Ter vergelijking op Europees niveau, begrensd door Ierland, Scandinavië en Iran. Geen wonder dat een centrale regering de grootste moeite heeft om alles bij elkaar te houden.

Een kerkhof op Sumatra. De grenzen zijn gescheiden op basis van geloofsgodsdiens, en niet op basis van huidskleur, afstamming en dergelijke.

De aanwezige souvenirs, wapens en onderscheidingstekens zijn geschonken door voormalige bewoners. Het buitenterrein herbergt vele monumenten. De meeste herinneren aan de Japanse bezetting. Jaarlijks wordt door velen deelgenomen aan de herdenkingen bij deze monumenten. Volgepropt met een reeks van indrukken werd “Bronbeek” verlaten. Voor meerderen was de tijd te kort om alles te kunnen bevatten. Een druilerige dag kan hier nuttig worden besteed. Op de terugweg werd een tussenstop gemaakt en in een gezellige sfeer genoten van een pannenkoek naar keuze. Moe, maar zeer voldaan werd bij de “Eendracht” het uitgangspunt bereikt. Iedereen was het er over eens dat Janny een goede keus had gemaakt, het geheel goed had voorbereid en begeleid en zodoende alle voorwaarden had geschapen voor een geslaagde middag.

Na 't succesvolle reisje naar Bronbeek, onze eerste middagbijeenkomst in de Eendracht op: dinsdag 10 oktober, aanvang half 3. Deze middag zal de heer Neleman ons het één en ander vertellen over de nijvere bij. Hij doet dit aan de hand van

dia's. De heer Neleman is lid van de “bijenvereniging Varsseveld en omstreken”. Het zal vast een gezellige middag worden. Iedere 60+ is welkom, u hoeft geen lid te zijn, de middag staat open voor iedereen. Hebt u geen vervoer, even een telefoontje naar de heer Hemink, tel. 0315-241486.

KERKKOOR N.P.B.

Namens het bestuur van bovengenoemd koor, wil ik u mededelen dat de repetities weer aanvangen op donderdag 26 oktober a.s. in de Eendracht. Wij hebben weer enkele mooie zangnummers uitgezocht voor het optreden met Kerstmis en hopen dat u daarvan zult genieten. Mocht u geïnteresseerd zijn om eens mee te zingen, kom dan gerust eens kijken en luisteren. Het verplicht u tot niets, en wij als koor zouden dat zeer waarderen.

Namens het kerkkoor, J. Boezel-van Dam (tel. 241890)

DE VRIJE GESPREKSKRING,

Deze kring komt weer bijeen op woensdagavond 18 oktober om 20.00 uur. Deze avond bent u van harte welkom bij Mariëtte en Jan Sevink-Koelman, Prinsenhof 30, Varsseveld, tel: 683788. Het gespreksthema van deze avond luidt: “Symbolen en rituelen als leidraad”. De 'vrije-gesprekkring' heeft zich langzamerhand ontwikkeld als een soort vrije-tribune, waarin men onbelemmerd kan spreken. Deze kring staat open voor iedereen, ook indien u niet eerder heeft deelgenomen.

Een ieder die belangstelling heeft wordt van harte uitgenodigd.

Angelique Niks-van Oosten.