

Oktober 2002

Vrijdag
11 oktober 16.30 uur weeksluiting in de Bettekamp;
Ds A.M.J. Meijer

Zondag
13 oktober 10.00 uur Ds A.M.J. Meijer,
thema 'De schaamte voorbij', bij Exodus 3

Zondag
20 oktober 10.00 uur Ds A.M.J. Meijer, thema 'De verrassende
taal van geuren', bij Hooglied 4:11. Tevens doop-
dienst. Wij mogen dopen: 'Ruben' Jan Willem Kolen-
brander, zoon van Ronnie en Sonja Kolenbrander-
Bruil. Na afloop koffie in de Eendracht. Gelijktijdig
zondagschool in de kleine zaal van de Eendracht.

Zondag
27 oktober 10.00 uur Bijzondere dienst in het kader van 129 jaar
NPB afd. Varsseveld. De overdenking zal worden
gehouden door Dr Amir Cheragwandi.
Na afloop koffie in de Eendracht.

Zondag
3 november

Geen dienst.

68^{ste} Jaargang

No. 501

Oktober 2002

OMGAAN MET GESTORVENEN

Leven voorbij de dood

Wanneer iemand met wie we
verbonden zijn sterft, komen
er vragen op ons af als: Waar
is die ander nu? Is er leven na de dood,
en zo ja, hoe ziet dat er dan uit? Is de
verbinding tussen mij en de ander nu
definitief verbroken of blijft er ook nu
nog een vorm van contact en een
verbinding in liefde mogelijk?

Niet alleen in de oosterse traditie, ook
in de westerse spiritueel-christe-lijke
traditie is er van oudsher veel bekend
over het nieuwe leven dat de
gestorvene na de dood binnentreedt.

De dood wordt gezien als een geboorte, als het begin van een nieuw leven
in de geestelijke wereld. Tijdens zijn lezing zal Hans Stolp vertellen hoe
het verdergaande leven voorbij de dood er volgens die esoterische traditie
uitziet. Hij zal laten zien welke ontwikkeling de gestorvene in dat nieuwe
leven doormaakt en hoe hij of zij stap voor stap toegroeit naar de steeds
verdere ontplooiing van het geestelijke lichtwezen dat ieder mens in
werkelijkheid is. Op die reis door de geestelijke wereld blijft de relatie van
de overgegangene met de achtergeblevenen bestaan. Die relatie wordt



gesteund en gedragen door de liefde die haar of hem vanaf de aarde wordt toegedragen. Zij kan echter ook gehinderd worden door de onmacht, de woede of het niet loslatende verdriet van hen die achterbleven. Meer dan wij beseffen kunnen wij, die achterblijven, invloed uitoefenen op die tocht en dus op het leven van hen die in het hiernamaals verblijven. Omgekeerd hebben degenen die na de dood in de geestelijke wereld leven grote invloed op de weg die wij mensen hier op aarde gaan.

Vooraf kunstenaars en schrijvers, musici en kunstschilders melden dat zij inspiratie ontvingen van vrienden, familieleden of mensen met wie ze hadden samengewerkt en die overleden waren. Twee voorbeelden.

Michel van der Plas, schrijver van veel dichtbundels, beschouwingen en biografieën, maar ook van cabaretliedjes, vertelde dat hij jaren geleden een bundel gedichten schreef met de titel "Vaderland". Van der Plas: "Die gedichten gaan alleen maar over mijn vader en zijn land, zijn leven. Tijdens het schrijven zijn wij zo intens, over de dood heen, met elkaar bezig geweest, dat zijn schim maandenlang door mijn huis heeft gewaard." De musicus en componist Hans-Georg Burghardt schrijft in zijn memoires: "Een schijnbaar onbelangrijke, maar in werkelijkheid zeer belangrijke plaats in mijn werk nemen juist die stukken in die ik aan en voor het harmonium heb gecomponeerd. Carl Bergmann, de eigenlijke inaugurator van deze muziek, verblijft reeds lange tijd in de geestelijke wereld. Ik spreek hier uit dat ik deze bijzondere harmonium- en orgelwerken niet had kunnen componeren zonder zijn inspiratieve hulp."

Twee bijzondere berichten omdat uit beide, zowel bij Van der Plas als bij Burghardt, blijkt dat ze niet alleen een voortbestaan na de dood erkennen, maar ook dat de gestorvene met wie zij verbonden zijn intensief meewerkte aan de taak die zij op aarde verrichtten.

Tot zover enkele citaten uit het gelijknamige boek van Hans Stolp. Woensdag 9 oktober komt de bekende, voormalig IKON-predikant Hans Stolp over dit uitermate boeiende onderwerp voor onze afdeling een lezing verzorgen.

Aanvang 20.00 uur, entree inclusief koffie/thee €5,00.

HET ANDERE GEZICHT VAN DE ISLAM

De weerzinwekkende aanslagen op 11 september van vorig jaar staan nog bij iedereen diep in het geheugen gegrift. De daders waren fanatieke fundamentalistische Moslims, verblind van haat tegen de westerse cultuur,

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON

- 
- Voorganger:** Ds A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld, (0315) 24 20 80, e-mail: meijerpaumen@zonnet.nl
- Secretariaat:** N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2b, 7065 AH Sinderen (0315) 24 12 06, e-mail: willynijhof@planet.nl
- Beheer kerk en verenigingszalen:** B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg (0315) 24 18 85
- Verenigingszaal:** "De Eendracht", Beatrixstraat 1a, Varsseveld (0315) 24 45 37
- Administrateur:** Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld, (0315) 24 21 36, e-mail: g.j.hengeveld@freeler.nl
- Gironummer** 846569 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld
- Bankrekeningen:** Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265. Allen staan t.n.v. Vrijz. Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld
- Internet:** www.xs4all.nl/~npb
- E-mail-adres:** npb@xs4all.nl
- Vrouwclubs:** Voor I: Mw. D. Vriezen-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75, Voor II: Mw. M. Jansen-Zeephat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18
- 60+ Club:** Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld (0315) 244049.
- Verzorging "Eendracht":** Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp, (0315) 29 85 59 (na 18.00 uur), e-mail: digirini@xs4all.nl
- Verzendklaar maken:** Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN, Westendorp, (0315) 29 82 23 en Mw. W.E. Teerink-Radstake; Hr. G.H. Schepers
- Kopij adressen en redactie:** Rinus Luijmes, e-mail: eendracht.npb@xs4all.nl, Ds A.M.J. Meijer (zie boven), Mw. A. Gussinklo-Siebers, Landstraat 34, 7135 KH, Harreveld, (0315) 24 14 40, e-mail: gussie@tref.nl
- Leiding zondagsschool:** Erna Wolsink-Semmelink, e-mail: erna@fam-wolsink.myweb.nl (0315) 29 87 18 en Gwen Spaa, (0315) 242918
- NPB-Koor secretariaat:** Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90
- Organist:** Hr. G.W. Gussinklo, Polstraat 10a, 7121 DH, Aalten, (0543) 47 17 04.
- Autodienst:** Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2b, 7065 AH Sinderen (0315) 24 12 06, e-mail: willynijhof@planet.nl
- Cassettedienst:** Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55

belangstellenden worden daarvoor uitgenodigd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henriëtte Heijink-de Jong, tel. (0315) 24 31 00.

ACTIVITEITEN BIJ DE FEDERATIE VAN NED. HERVORMDE GEMEENTE EN DE GEREFORMEERDE KERK

Dinsdag 8 oktober, 10.00 uur: “*Ontmoeting rond de Bijbel*”, in vergaderzaal de Bettekamp o.l.v. de predikanten. Contactpersoon is Christel Geurink, tel. (0315) 617611.

Woensdag 9 oktober, 20.00 uur: “*Maria Magdalena—een vrouwelijke evangelist ?*”, in De Borch o.l.v. Ds. Andela. Contactpersoon is Christel Geurink, tel. (0315) 61761.

Donderdag 10 oktober, 20.00 uur: “*Kinderarbeid in de derde wereld*”, in De Borch o.l.v. Sandra Hepping, tel. (0315) 243850, Ada Kruiselbrink, tel. (0315) 298334 en Anja Sennema, tel. (0315) 230304 (tevens contactpersonen).

Start eind oktober: “*Christmas Carols*”, lokatie in overleg, als het kan in een kerk op een zaterdagmorgen o.l.v. Mieke Eelting. Contactpersonen zijn Leni Wiggers, tel. (0315) 243826 en Christel Geurink, tel. (0315) 617611.



ADRESSEN AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN

Afd. Zelhem: Piersonstraat 4.

Afd. Aalten Prinsenstraat 27

Afd. Dinxperlo Wilhelminastraat 13

Op de tafel bij de ingang van de kerk, bij het secretariaat en bij de voorganger is thans gratis een gidsje verkrijgbaar waar alle activiteiten van de omliggende afdelingen in staan vermeld

AMNESTY INTERNATIONAL

We krijgen vaak de vraag of schrijven voor gevangenen helpt. Geregeld lezen we in het blad van Amnesty goede berichten over mensen voor wie we geschreven hebben. In april schreven we voor Abu-Ali Abdur'Rahman uit de V.S. Hij werd als kind ernstig mishandeld en was

haar individuele vrijheden en wetenschappelijke en economische overheersing. Sinds die tijd is er een mediaoffensief, dat nog altijd niet geluwd is, en waarbij de Islam zowel cultureel als godsdienstig het mikpunt is. Door de voortdurende aanslagen in moslimlanden op eigen mensen die er een iets liberaler standpunt op nahouden en op Christelijke personen en instellingen in landen als: Algerije, Egypte, Indonesië, India en Pakistan wordt de negatieve beeldvorming alleen maar verstrekt. Ook bedreigingen met de dood, zelfs in ons land, van mensen die in de ogen van de fundamentalisten onwelgevallige uitspraken doen dragen niet bepaald bij aan een genuanceerde kijk op de Islam. Daarbij wordt echter wel eens vergeten dat in veel landen met een overwegende Moslim bevolking dit fundamentalisme een véél grotere bedreiging voor de stabiliteit vormt dan in het westen en dat men van regeringswege daar alles in het werk stelt om dit fundamentalisme de kop in te drukken. Bovendien komt niet altijd duidelijk naar voren dat er binnen de Islam talloze belangrijke stromingen zijn die duidelijk vrijzinnige trekken vertonen. Zo bestaat er in Turkije de Alawitische beweging die ca. 20% van de bevolking vertegenwoordigt. In Iran is er de Bahai geloofsgemeenschap waar vóór de Islamitische revolutie ook een dergelijk percentage van de bevolking bij was aangesloten. Twee zéér tolerante Moslim bewegingen waarvan de laatst genoemde zowel Christus als Boeddha als de grootste leermeesters der mensheid beschouwt. Ook binnen de hoofdstromingen van de Islam zijn talloze mensen te vinden die hun geloof op een vrijzinnige manier beleven en wars zijn van de praktijken van de fundamentalisten. Tijdens een vakantie in Tunesië, nu ca 18 jaar geleden ontmoette ik een man die hoogleraar theologie en filosofie was aan de universiteit van Marokko.

Hij heeft mij toen veel over de Islam verteld en maakte mij er op attent dat vanaf de 10^e tot de 14^e eeuw de Islam een enorme bloeiperiode meemaakte en op cultureel en wetenschappelijk gebied het toenmalige westen ver vooruit was. Volgens hem was er duidelijk een verband met de grote mate

van vrijheid en tolerantie die er toen in de Moslimwereld heerste, ook op godsdienstig gebied. Christenen



en Joden konden hun godsdienst vrijelijk beleven en afwijkende inzichten waren toegestaan. Hij betreurde het dan ook dat in de eeuwen daarna deze ontwikkeling tot stilstand was gekomen en de Islam in verval was geraakt. Hij noemde hiervoor een aantal factoren die te ver voeren om nu allemaal op te noemen maar één ervan was, het in veel gevallen slechte opleidingsniveau van de Imams (voorgangers) en het gebrek aan studiemogelijkheden in het algemeen in de moslimlanden. Zijn hoop was gevestigd op een groeiende intellectuele elite en dat daaruit een moderne vorm van de Islam zou gaan ontstaan. Hij dacht dit nog wel te zullen beleven. Aan hem zou het niet liggen. In zijn colleges op de universiteit beschouwde hij het als zijn voornaamste taak daar zijn bijdrage toe te leveren. Gezien de huidige ontwikkelingen wordt, indien hij nog in leven is, het geduld van mijn gesprekspartner wel op de proef gesteld. Toch is duidelijk waarneembaar dat er overal ter wereld talloze vooraanstaande moslims zijn die zich hiervoor inzetten. Aan die personen en bewegingen met genuanceerde en/of vrijzinnige denkbeelden wordt (zoals gebruikelijk) in de media niet of nauwelijks aandacht besteed. Aan ons de taak om dit wel te doen. Daarom hebben wij ter gelegenheid van het 129-jarig bestaan van onze geloofsgemeenschap hier ter plaatse Dr Amir Cheragwandi uitgenodigd om tijdens de kerkdienst op 27 oktober een overdenking te houden met als thema: "Het andere gezicht van de Islam.". Aanvang van de dienst 10.00 uur; vrij entree.

A.M.J. Meijer.

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken:

Op woensdag 21 augustus overleed op 89-jarige leeftijd mevrouw

Hendrika Wilhelmina Kolenbrander-Heusinkveld

Aan mevrouw Kolenbrander bewaar ik persoonlijk heel goede herinneringen. Het was een zachte vrouw die zich voor je innam. Altijd voelde ik mij bij haar onmiddellijk thuis en op mijn gemak. Ook was er altijd gespreksstof voldoende gezien de brede belangstelling van mevrouw Kolenbrander. Daarbij had zij altijd veel te vertellen over haar leven op de boerderij 't Gemmink aan het Giezenveld, waar zij geboren was en tot voor vijftien jaar terug gewoond heeft. Drika hield van het landleven en alles dat zich daarbij afspeelde. In 1946 trouwde zij met Hendrik, die van het Boeink afkomstig was, en namen zij hun intrek in de inmiddels nieuw opgetrokken boerderij die zij in de loop van de tijd van

*Wie verwacht 't nog daarvan
Ze denkt dat 't loon
Wordt bepaald door de Dow Jones
Daor verwacht ze alles van.*

De pannenkoeken naar keuze werden met smaak verorberd. Verzadigd van informatie en pannenkoek werd opgewekt de thuisreis aanvaard. Het was in meerdere opzichten een geslaagde middag. Uitstekend voorbereid, begeleid en afgerond door Janny. Een oprecht woord van dank en hulde is hier zeker op zijn plaats.

BERICHT VAN DE OECUMENISCHE WERKGROEP

Op dinsdag 29 oktober geeft Jan Huët-Lindeman uit Winterswijk een lezing met als onderwerp "Problemen van mensen in de agrarische sector" in de "Sprank" (bij de Ned. Herv. Kerk) in Silvolde. Na afloop gelegenheid tot discussie. Aanvang 20.00 uur.

ALLES OP Z'N KOP

VBK Vakantie Bijbel Kinderclub Varsseveld

"Alles op z'n kop" is het thema van de zevende Vakantie Bijbel Kinderclub (VBK), die in de herfstvakantie in Varsseveld wordt gehouden. Elke dag wordt een bijbelverhaal gebruikt om het thema uit te werken. Het verhaal van Noach, die een boot bouwt op het droge.

Gideon, die met een paar honderd soldaten op een groot leger van de vijand af gaat. En Paulus, die na een bijzondere ontmoeting heel andere keuzes maakt. De bedoeling van een VBK is om kinderen in de basisschoolleeftijd een leuk en leerzaam programma te bieden in een feestelijke sfeer. Elke ochtend wordt geopend met muziek en toneel of podiumspel voor alle kinderen. Vervolgens worden de kinderen in drie leeftijdsgroepen ingedeeld. Voor elke groep is een passend programma voorbereid. Naast poppenkast, verhaal en film is er veel aandacht voor creatieve activiteiten. Iedereen die mee wil doen is van harte welkom op dinsdag 22, woensdag 23 en donderdag 24 oktober in "De Borch", Kerkplein 3 in Varsseveld van 10.00 tot 12.00 uur.

Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur wordt in een afsluitende bijeenkomst een indruk gegeven van het VBK-gebeuren. Ouders en

Verkade albums en boeken van Flipje uit Tiel.

Het is een onmogelijke opgave om alles bij naam te noemen, maar voor velen was het toch weer een kennismaking en herinneringen aan lang vervlogen tijden. Wel iets om even stil bij te staan en te realiseren dat er in de loop der jaren heel wat is veranderd. Nadat er nog een aantal vragen waren beantwoord, werd er koers gezet naar “De Erve Kots” in Lievelede. Van het bezoek aan het museum aldaar kwam niet veel terecht, want nadat er een consumptie was gereserveerd ontwikkelde zich een uitgebreide interne discussie en uitwisseling van ervaringen en herinneringen.

Bij het bestuderen van de menukaart bleek dat in meerdere gevallen bepaalde pannenkoeken in relatie werden gebracht met gebruiken uit het verleden. Dit was ook het geval met een moderne versie van “Sikkels blinken, sikkels klinken”. Deze versie van Herman Klein Kranenbarg, omlijst en hangende aan een van de muren luidde als volgt:

Modern oogstlied

Motoren blinken, maaidorsers klinken.

Roezend dorst het zoad

Zie de wagens vullen

Hoor de trekkers brullen

As ze naor de silo's gaot

De felle zönne brandt op het land

Meldt ut meddaguur

't Windjen dat verkoeling bracht

Wordt zachter en zacht

Maor de moderne mens kent röste noch duur

Ik zie op het land

Gin blieje maaiers

Nijvre zaaiers

Ok geen tafereel van rustend personeel

Want machines hebt de aoverhand

Wie slöt de ogen nog omhoge

vader Heusinkveld zouden overnemen. Een jaar later werd hun enige dochter Riny geboren waarmee Drika een hechte band van liefde en vriendschap heeft opgebouwd. Drika verrichtte naast haar huishoudelijke taken en haar zorg voor de sier- en de moestuin ook nog veel werk voor het gemengde bedrijf. Dankzij haar positieve levensinstelling was zij een grote steun voor haar man. Ook burens en bekenden die met problemen zaten vonden bij haar altijd een luisterend oor en op bescheiden wijze stond zij hen bij met raad en daad. Hulp die altijd zeer op prijs werd gesteld. Nadat Riny met Bertus was getrouwd en zij in Vorden waren gaan wonen, werd het bedrijf langzaam opgebouwd. De verstandhouding met haar schoonzoon was van buitengewoon goede aard. En later was dit ook het geval met de beide kleinzoons Richard en Sander. Die kwamen graag bij oma logeren en genoten dan van de pannenkoeken die zij voor hen bakte. Het plotselinge overlijden van Bertus, nu twee jaar geleden heeft ook haar erg aangegrepen en zij is in die tijd Riny een grote steun geweest. Moge Riny, Richard en Thamar, Sander en Barbara uit de goede herinneringen aan deze fijne moeder en oma, troost putten en in haar geest hun weg ten leven gaan.

Op dinsdag 3 september overleed op 79-jarige leeftijd mevrouw

Anna Aleida Radstaak-Veerbeek

Persoonlijk heb ik mevrouw Radstaak de laatste jaren mogen leren kennen als een zachtaardige, bescheiden en meegaande vrouw met altijd een lieve glimlach op haar gezicht. Een vrouw ook die zich met een nooit aflatende inzet van haar taken voor het grote gezin gekwetend heeft zonder zich daar ooit op voor te staan of zich te beklagen. Mildheid en dankbaarheid straalden van haar af. Als Anne Veerbeek groeide zij op in een groot gezin met nog 6 broers en zusters op het ‘Rossier’ te Sinderen, aan de Kroezendijk. Na de oorlog leerde zij Willem Radstaak kennen met wie zij in 1951 in het huwelijk trad. In het gezin waar grote vrijheid heerste was moeder de stabiliserende kracht. In alle rust was zij de spil waar alles om draaide. Nauwkeurig hield zij alles in het oog en was er eenvoudig als er een beroep op haar werd gedaan. Mevrouw Radstaak was heel goed in rekenen, dus het huishoudbudget was bij haar in goede handen. De groentetuin was haar lust en leven en de fruitbomen rond het huis waren haar lievelingen. Ze genoot in het voorjaar van ze wanneer ze in bloei stonden en de oogst was voor directe consumptie of voor de inmaak. Daarnaast droeg zij nog zorg voor de koeien, de varkens en de kippen! Ze

bleef geïnteresseerd in de activiteiten van haar kinderen en nog weer later volgde zij met grote belangstelling het opgroeien en de vorderingen van haar kleinkinderen die haar oogappels waren en bij haar geen kwaad konden doen. Het liedje: “ Van oma mag alles” was zeker op mevrouw Radstaak van toepassing.

Wij wensen Henk en Sigrid, Wim, Willy en Jan, Bennie en Cobie en de kleinkinderen sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Op woensdag 31 augustus overleed op 76-jarige leeftijd de heer

Bernard Mateman

Met het heengaan van de heer Mateman verliest Varsseveld een man die door iedereen gekend werd en zelf ook iedereen kende. Met hart en ziel was hij aan zijn dorp gehecht. Bennie was een zeer bewust levend mens die in zijn dienstbaarheid en met het hem geschonken verteltalent iets heeft willen betekenen. Door zijn nagelaten geschriften zal hij van betekenis blijven als kroniekschrijver van een epoche van ruim zestig jaar. In zijn geheel eigen stijl – soms in de streektaal – heeft hij een waardevol tijdsbeeld achtergelaten dat voor het dorp en de sportclub van blijvende betekenis zal blijken te zijn. Vooral in het licht van de enorme veranderingen die zich in de maatschappij hebben voltrokken. Onze geloofsgemeenschap is hem veel dank verschuldigd voor het vele werk dat hij lange tijd heeft verricht als enig redacteur van de “Eendracht”. Zijn herinneringen van Varsseveld in vroeger tijd, die hij in ons maandblad schreef werden altijd gretig gelezen. Bovendien was hij, met hulp van anderen, ook betrokken bij het drukken en verzendklaar maken van dit blad. Zijn leven is niet altijd zonder tragiek is geweest. In 1941, hij was toen pas 15 jaar oud, overleed zijn moeder en een jaar later zijn vader. De hele oorlogstijd heeft op Bennie diepe indruk gemaakt en vaak vertelde hij hierover. Veel hiervan heeft hij ook op schrift gesteld. Na de oorlog bood de toenmalige directeur van de ‘Botterfabriek’ Bennie aan om melkventer te worden. In die begintijd deed hij dit werk met de bakfiets en werd de melk nog uit een melkbus met een litermaat in de kannen van de klant gegoten. Allengs werd ook het assortiment uitgebreid en werd het vervoermiddel een bestelbusje. Tot zijn pensionering heeft hij dit werk met veel animo en grote inzet gedaan. Eigenlijk was hij met dit werk tevens onbezoldigd maatschappelijk werker, eerste hulp bij ongelukken, praatpaal, raadsman en was hij betrokken bij alle lief en leed van hele families. In 1952 trouwde hij met Minie Konink. Hun huwelijk werd gezegend met de

ontvangst was met koffie of thee en cake erbij. Het welkomstwoord was van mevrouw Joke Stam, die daarop aansluitend het ontstaan, de gang van zaken en het idee van de “Olde Kunne” vertelde. Ongeveer 10 jaar geleden was ze begonnen met het verzamelen van allerlei attributen. Toen heeft ze een bewuste keuze gemaakt, namelijk een zo groot mogelijke blikverzameling. Blikverpakking, vooral in winkels had in het verleden twee doelen: het product zo lang mogelijk vers houden en het product beschermen tegen invloeden van buitenaf, o.a. vreterij. De blikken bleven het eigendom van de fabrikant. Op die manier werd er ook reclame gemaakt voor het product dat de fabrikant maakte en leverde en kreeg het product vanzelf een merknaam.

Toen de voorverpakking haar intrede deed waren de blikken niet meer nodig. De producten werden toen verpakt in papier en/of plastic.

Veel van de aanwezige “spullen” kwamen tevoorschijn bij het opruimen van zolders, huizen en winkels. Het verzamelen werd voortgezet door bezoeken aan vlooiemarkten en verzamelbeurzen. Zo werd de verzamelwoede bevredigd.

Veel artikelen en slogans uit het verleden passeerden de revue, o.a. een wasbord, oude wringer, Sunlight zeep, Sneeuw wit, Klokzeep, Tante Blank, Zebraline en zakje Blauw. Slogans als “De Gruyter en betere waar en 10%”, “De Haka, niet voor het gewin maar voor het gezin”, “Alle ogen zijn gericht op Kwatta”. Haagse Hopjes, van oorsprong een vervanger van koffie voor Baron Hop. En dan de spreuk “Koop Nederlandse waar, dan helpen wij elkaar”. Weckflessen met een inhoud die soms al meerdere jaren oud was. Veel aandacht was er ook voor de stamkaarten en de distributiebonnen, waarbij diverse ervaringen werden uitgewisseld. Een rekening van een bekende Varsseveldse bakker uit 1934 kreeg ook de nodige belangstelling. De aanwezige weegschalen met gewichtjes van zeer klein tot groot was ook interessant. Op de leestafel lag een breed assortiment lectuur zoals



Hij heeft waandenkbeelden maar bekijkt ze zeer kritisch en objectief. Doch hij ziet het niet als een ziekte maar als een toestand van de geest. Het positieve is dat hij kon schilderen en zó de wanorde dus in systeem kan brengen. In 1960 maakt hij 100 gravures in hout van 26 bij 18,5 cm naar aanleiding van het werk van Dante. De schilderijen laten de verschillende lagen in de hel zien (de diepte) met daarin monsters, vele verschillende lichaamsdelen in ijs (het koude) en zo dwars hier omheen de aarde naar de Louteringsberg. Er zijn negen zuiveringslagen naar omhoog. Op de top van de berg ligt het aards paradijs. In de berg zelf zitten allemaal laatjes die geopend worden, het is de confrontatie met datgene wat weggestopt is; de reiniging. Deze geestelijke reis omhoog laat de opneming in het Licht zien maar ook de valkuilen van trots, hoogmoed en afgunst. De video toont hier prachtige beelden van! Door het vuur vanuit eigen vrije wil de macht over jezelf verwerven. Vergilius neemt afscheid van Dante en op het laatst is Beatrice bij hem vanuit belijdenis van schuld wat betreft ontrouw gaan ze samen omhoog naar de hemel, hier zien ze een overzicht van het universum. Staand in het rad van licht ervaren ze de Eenheid: “Je bent het licht”. “Dante lezen is een plicht, hem herlezen is een noodzakelijkheid. Hem aanvoelen is het voortkweken van de zielegevoeligheid”. Dit zijn de laatste woorden van mevr. Laman-Trip; applaus volgt. Hopelijk heb ik mijn indrukken een beetje goed kunnen verwoorden en ik weet dat ik lang niet alles heb kunnen benoemen, het was echt héél veel!

Ds A.M.J. Meijer liet ook nog een film zien van het Dante-museum in Spanje en er volgt nog een documentaire die op tv is geweest. Een zeer indrukwekkende avond dus!

Met vriendelijke groet
Engelien Veerbeek.

60+ CLUB

Verslag 60+ reisje van 10 september 2002

Met de start van zes auto's met 24 inzittenden werd vanaf “De Eendracht” het seizoen 2002-2003 geopend. Dankzij een goede controle vanuit de eerste auto met daarbij gedoseerd rijden, kwam de colonne compleet en op tijd aan bij de “Olde Kunne”. Dat is de naam van een museumcafé dat oorspronkelijk de kantine was van een camping. De

komst zoon Theo en dochter Wilma. Zij hadden aan Bennie een vader die altijd wel iets bijzonders beleefde en daar spannend over kon vertellen. Ook voor Sportclub Varsseveld heeft Bennie zich, tot voor kort, op allerlei fronten verdienstelijk gemaakt. Vanaf het begin was hij betrokken bij het maandblad ‘Tempo’ waarin hij gedenkwaardige gebeurtenissen uit Varssevelds voetbalverleden op schrift stelde. Familieleden en kennissen konden altijd op Bennie een beroep doen.

Moge Mimie, Theo en Mimi, Wilma en Koos en de kleinkinderen bij alle smart om de leegte die hij achterlaat, troost putten uit de goede herinneringen die zij aan Bennie bewaren.

Op zaterdag 21 september overleed op 81-jarige leeftijd mevrouw

Dina Wilhelmina Vriezen-Radstake

Mieneke, zoals zij gekend was, groeide als enige dochter op aan de Nibbelinklaan, waar zij altijd heeft mogen blijven wonen. Na haar lagere school doorliep zij nog met zeer goed gevolg de meisjesvakschool in Terborg, waar zij zich specialiseerde in het vak van coupeuse. In diezelfde tijd echter, overleed haar moeder, op nog maar 52-jarige leeftijd. Een aantal jaren heeft zij – tot haar vader een nieuwe levenspartner vond – voor haar vader gezorgd en waren zij elkaar tot troost. In de oorlogstijd stond zij haar vader bij op de boerderij en de hulp aan evacués en onderduikers. In diezelfde tijd leerde zij ook Theodoor Vriezen kennen met wie zij enkele weken na de bevrijding in het huwelijk trad. Samen trokken zij in op de boerderij en in 1948 werd dochter Joke geboren. Aan haar jeugd bewaart Joke fijne herinneringen. Moeder toonde altijd veel belangstelling voor haar doen en laten en samen deden ze veel spelletjes. Mieneke stelde er een eer in alle kleding, zowel voor Joke als voor haarzelf zelf te maken, bekwaam als zij was op de naaimachine. Uit de grote liefde die zowel Mieneke als haar man voor de natuur koesterden, in het bijzonder het optrekken van stekjes, ontstond langzamerhand een commerciële activiteit die zó goed aansloeg dat zij na verloop van tijd met het gemengde bedrijf stopten en zich alleen nog toelegden op het kweken en verkopen van allerlei soorten tuinplanten, in het bijzonder “Erica”. Hun bedrijf verwierf allengs grote bekendheid en nog weer later werd het assortiment uitgebreid met heesters en coniferen. Door zelfstudie steeg hun vakkennis tot grote hoogte. Vrijwel alle werk deden zij zelf, maar 's zaterdags en in de vakantietijd hadden ze hulp van scholieren die graag een zakcentje bijverdienden. Ook deze jongelui waren gek met Mieneke. Ondanks haar

drukke werkzaamheden heeft Mieneke altijd voor alles en iedereen klaar gestaan. In haar vriendschappen was zij trouw. Vele jaren is zij belast geweest met het secretariaat van de bibliotheek van onze geloofsgemeenschap. Tot 1992 hebben Mieneke en haar man met veel genoegen hun bedrijf voortgezet, maar toen vonden zij het wel welletjes en de tijd gekomen om het wat rustiger aan te gaan doen. Alleen voor familie en goede vrienden hadden ze altijd nog wel mooie plantjes en verder genoten zij van hun paradijsje aan de Nibbelinklaan. Mogen Joke en Gerrit, Emiel en Femke en Arno troost putten uit de gedachte dat Mieneke in veler harten in liefdevolle en warme herinneringen zal blijven voortleven.

Op vrijdag 27 september overleed op 73-jarige leeftijd de heer

Gerhard Johan Duitshof

Gehard Duitshof was een man die durfde af te gaan op zijn eigen inzichten en gevoelens en aarzelde niet hiervan op het juiste moment en op gepaste wijze blijf te geven. Bij alles stond bij hem het begrip 'respect' centraal. Respect voor de ander zijn wezen en zijn mening. Respect voor de natuur en haar Schepper. Daarbij was hij frank en vrij – open, eerlijk gehecht aan rechtvaardigheid en wist hij bij alles zijn gevoel voor humor te bewaren. Hij was liefdevol in de omgang met Miem en de kinderen. Er was Gerhard alles aan gelegen dat het leven voor iedereen op Nieuw Buevink goed was en op z'n tijd ook vrolijk. Hoewel hij daarvoor weinig woorden gebruikte trachtte hij, bijna ongemerkt de door en door vrijzinnige levensinstelling van hem en Miem op de kinderen over te brengen. Gerhards grote maatschappelijke betrokkenheid was geen zaak van praatjes, maar van daden. Hij voelde zich mede verantwoordelijk voor het geheel en wilde zich daarvoor inzetten. Hij zei altijd: "Als je wat bereiken wilt, moet je dingen samen doen." En hij schroomde niet om in veel gevallen het voortouw te nemen en vervolgens anderen ook te activeren. Jarenlang is hij bestuurlijk betrokken geweest bij de fokclub. Zijn dieren waren hem lief. Voor zijn bedrijf heeft hij zich altijd energiek en bekwaam ingezet. Zestig jaar is hij actief lid geweest bij de Varsseveldse Gymnastiek Vereniging als mede ook met veel plezier vele jaren bij de klompengroep 't Olde Getrouw'. Aan de jaarlijkse uitstapjes naar het buitenland van deze groep bewaarde hij heel goede herinneringen.

Uit een van deze reizen ontstond zelfs een hechte vriendschapsband.

een viool en een piano voor de begeleiding zorgden. Later is hier verandering in gekomen omdat naast een slagwerker de gitaar en basgitaar als begeleidingsinstrumenten werden ingevoerd terwijl een tweetal zangeressen en zangers het orkest compleet maken. In hun avondvullend programma brengen zij een keur aan gezellige meezingers en luisterliedjes. De gemeenteavondcommissie nodigt u van harte uit om 20.00 uur in de Eendracht (zaal open om 19.30 uur).

Mocht u geen vervoer hebben en toch graag willen komen, neemt u dan contact op met Joke Jansen (0315) - 241619 en zij zorgt ervoor dat u opgehaald en weer thuisgebracht wordt.

VERSLAG VAN DE AFSLUITING DANTE CYCLUS

door middel van een videopresentatie

Volgens Ds A.M.J. Meijer die tevens de opening doet is deze afsluiting tevens het begin van het nieuwe seizoen! De opkomst is bemoedigend, het leeft onder de mensen. Wat mijzelf betreft is dit de eerste keer dat ik hier iets van te horen krijg en ik denk: "Waar ben ik nu toch aan begonnen om er een verslag over te schrijven?". Het is namelijk zéér veel omvattend en het belicht het diepste van het diepste en het hoogste van het hoogste! De beeltenissen d.m.v. De video zijn mooi en worden duidelijk verwoord door mevr. Laman-Trip. Allereerst heb ik een stukje geschiedenis opgezocht in de encyclopedie: Dante Alighieri leefde van 1265—1321. Hij was een Italiaanse dichter uit een oud Florentijns geslacht. Hij ligt in Ravenna begraven. Zijn grote liefde was Beatrice die hij al op 9-jarige leeftijd ontmoette, maar waar hij niet mee is gehuwd. Dante wordt verbannen en verblijft zo veelal in Midden- en Noord Italië. Zijn grootste werk is "La divina commedia", geschreven in het Toscaans waarin de dichter met visionaire zeggingskracht en diep inzicht in mensen en leven gestalte geeft aan het christelijk wereldbeeld. Er wordt verteld van de tocht van de mens vanuit de zondige wereld via boete en inkeer naar de aanschouwing van God en het Eeuwige Heil. Bijzondere begeleiders staan hem hierbij. Vergilius: symbool van het menselijk verstand, Beatrice: symbool van genade, hoop en liefde.

De Spaanse schilder Salvador Dali, (1904-1989) komt in opstand tijdens zijn leven ten aanzien van zijn afkomst. In 1938 komt hij in contact met Sigmund Freud en krijgt zo inzicht in zijn persoonlijkheid.

onderwerp is "Rondom de kribbe".

Dinsdag 14 januari 2003. Nieuwjaarsvisite met verrassingen.

Dinsdag 11 februari 2003. Film over Varsseveld, gemaakt in opdracht van de Varsseveldse Plattelandsvrouwen (historie).



KERKKOOR N.P.B.

Namens het bestuur van bovengenoemd koor, wil ik u mededelen dat de repetities weer aanvangen op donderdag 17 oktober a.s. in de Eendracht. Wij hebben weer enkele mooie zangnummers uitgezocht voor het optreden met Kerstmis en hopen dat u daarvan zult genieten.

Mocht u geïnteresseerd zijn om eens mee te zingen, kom dan gerust eens kijken en luisteren. Het verplicht u tot niets, en wij als koor zouden dat zeer waarderen. Contactadres: Joke Boezel-van Dam, Burg. Bootstraat 5 Varsseveld, tel. 241890

ZONDAGSSCHOOL

Hier volgen nog even de data voor de zondagsschool de komende maanden: 20 oktober en 17 november.

De eerste zondagsschoolmorgen op 15 september was veelbelovend; met wel tien kinderen hebben Erna en ik het als een fijne leerzame ochtend ervaren.

Engelien Veerbeek.

GEMEENTEAVOND NAJAAR 2002

Op 5 november a.s. is er weer een gemeenteavond. Het belooft een gezellige avond te worden, want "The Höhner Boys" uit Gaanderen komen naar de Eendracht. Deze mondharmonicavereniging heeft al vanaf haar oprichting op 3 juni 1933, haar domicilie in Gaanderen. Aanvankelijk bestond de club enkel uit jonge mannen en men speelde toentertijd, maar ook nu nog, enkel op "mondorgels" van het merk Hohner. Dus een naam was al snel gevonden. Vanaf de eind zestiger jaren maken ook de dames met hun huidige aantal van zes een belangrijk deel uit van de vereniging. Op democratische wijze is door de leden destijds besloten dat de naam van de vereniging ongewijzigd zal blijven. In het begin bestond de bezetting enkel uit mondharmonica's en een drummer terwijl zelfs enkele jaren ook

Gerhard nam ook deze vrijetijdsbesteding serieus. Voorts heeft Gerhard zes jaar deel uit gemaakt van het bestuur van onze Geloofsgemeenschap en was in die tijd de steun en toeverlaat van Ds P.H. van Lent. Zo stond Gerhard altijd, tot voor veertien dagen terug, behulpzaam, actief en positief in het leven. Voor iedereen altijd een joviaal gebaar en een vriendelijke lach. Met Gerhard Duitshof, of – zoals hij door iedereen gekend was – witte Duitshof – verliezen zeer velen, een wijs man met een goed hart. Moge de Eeuwige Miem, Jan en Merel, Ans en Jaap, Gerhard en Brenda en de kleinkinderen Stijn, Sterre, Titus, Lucie en Jan-Willem, de kracht schenken dit grote verlies te dragen.

GEDACHTEN BIJ DE DOOD.

Tijdens het voorbereiden van het eerste hoofdartikel over het onderwerp waar Hans Stolp woensdag 9 oktober over zal spreken, vond ik in zijn boek de volgende dichtregels van de Perzische (moslim) dichter Sai Baba:

*De dood is je geboorterecht.
Het is een geschenk waar iedereen recht op heeft.
Het is een rustplaats voor vermoeiden,
een toevlucht voor opgejaagden,
een les voor wie afgedwaald zijn,
een mijlpaal voor de pelgrim
en een paradijs voor gelovigen.*

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem was de afgelopen maand opgenomen, maar is thans weer thuis: Mw H.J.H. Aalbers-Colenbrander. Thans verblijft nog aldaar: Mw B.A. (Dinie) Gesink-Kraan en in het ziekenhuis te Arnhem was even opgenomen en is thans weer thuis: Hr J.W. Kreeftenberg.

In St. Antonia in Terborg verblijven: Hr H.A. Duitshof, Mw B.A. Duitshof-Jolink en Hr G.W. Weikamp. Zij stellen een bezoekje van vrienden ten zeerste op prijs. Mw G.J. Duitshof-Kolenbrander is verhuisd naar haar nieuwe aanleunwoning aan de Egge 37.

De namen worden alleen vermeld indien de opgenomen leden daar geen bezwaar tegen hebben.

VERANTWOORDING GIFTEN:

Deze maand mochten een van de dames van de bezoekgroep en ik de navolgende giften in ontvangst nemen: NN €2,-- en van Mw B.H. T-K €25,--. Voor deze giften onze hartelijke en oprechte dank.



GEBOREN

Dankbaar en blij met de geboorte van hun zoon *Mathijs* Jan Willem Thomas Maria, op 21 september 2002 zijn Carel en Patricia Wullink-Fassin, Zeddamsesweg 18, 7035 DD Kilder.

Zij ontvangen hierbij onze hartelijke gelukwensen.

WIJ MOCHTEN FELICITEREN:

Herman en Annie Kreeftenberg-Evers (Doetinchemseweg 33) die op donderdag 3 oktober 2002 veertig jaar getrouwd waren. Zij vierden deze heugelijke mijlpaal die dag, omringd door kinderen en kleinkinderen, familie en vele vrienden in de 'Graanschure' van de Radstake.

Ook waren wij bij het feest ter gelegenheid van het 40-jarig huwelijksjubileum van Bernard en Willy Semmelink-Leneman. Willy's broers en zusters zongen natuurlijk weer een prachtig lang gedicht in dialect. Het laatste couplet luidde heel toepasselijk als volgt:

*Wi'j wilt now moar hopp'n
Da'w nog menig keer
Een feest meugt beleaven
Met völle plezier.
Nog older nog griezer,
't dut er niet too.
Moar net zo, moar net zo
Gezellig as noo.*

Waarbij ik mij van harte aansluit.

HUWELIJK

Op vrijdag 11 oktober trouwen om 13.30 uur:

Frank ten Brinke en Natasja Roenhorst in 'het Hofshuus' te Varsseveld. Zij vieren deze dag in zaal 'de Vos', Halseweg 2 te Westendorp en gaan wonen aan de Beerninkkampstraat 6, 7054 BC te Westendorp.

De lezingen die in het herfst/winterseizoen in onze geloofsgemeenschap worden georganiseerd, zijn inmiddels bekend bij een breed publiek en goed bezocht. Ook voor het komend seizoen is er weer een boeiend programma voor u samengesteld :

LEZINGEN SEIZOEN 2002 / 2003

Deze lezingen vinden plaats in zaal "de Eendracht", Beatrixstraat 1a, aanvang 20.00 uur, tenzij anders vermeld.

De toegangsprijs is €5,00 inclusief koffie en thee.

Woensdag Ds. Hans Stolp uit Amersfoort: "*Omgaan met*
9 oktober *gestorvenen*".

Zondag Jubileumkerkdienst, in het kader van het 129-jarig bestaan
27 oktober van onze geloofsgemeenschap. Dr. Amir Cheragwandi uit Winterswijk: "*Kerkdienst in het teken van de islam*". De entree is uiteraard gratis.

Woensdag Dick Heyerman, "oud-Varssevelder" uit Zutphen : "*Schep*
20 november *je eigen leven*". Hoe creëer je je eigen leven, los van eigen overtuigingen?

Donderdag Peter Swagerman uit Doetinchem: Lezing en
16 januari videopresentatie over "*Krisnamuti*".
2003

Donderdag "*Verzovingsproblematiek, vanuit een spirituele*
14 februari *benadering*".
2003

Woensdag J.M. Pameyer over zijn nieuwste boek over het
12 maart hiernamaals, dat in september uitkomt.
2003

Agenda:

Dinsdag 19 november. Dit is de derde dinsdag, dus niet zoals gewoonlijk de tweede. De heer Wessels uit Zelhem vertelt en vertoont dia's. Het

voorstellen.

H. van Duijn (voorzitter),
W. Nijhof-Groen (secretaresse),
J. Boezel-van Dam (2e secretaresse),
G. Hengeveld (administrateur/penningmeester),
A. Gussinklo-Siebers,
W. Semmelink-Leneman,
G. Radstake,
A. Ruesink-Wijnroks,
E. Wennink,
H. Beunk.

Uitnodiging vergadering

Uitnodiging voor de dames van de bezoekersclub tot het bijwonen van de gezamenlijke vergadering op dinsdag 15 oktober a.s. om 14.30 uur in de kleine zaal van De Eendracht.

G. Radstake.

BERICHTEN VAN DE VROUWENCLUBS

Vrouwenclub I komt bijeen op 7 oktober, 21 oktober en 4 november a.s.

Vrouwenclub II komt bijeen voor de bingo op 10 oktober om 20.00 uur en voor het kerststukjes maken op 24 oktober en 7 november, beide om 20.00 uur.

60+ CLUB

Voor alle duidelijkheid: We noemen deze middagbijeenkomst de '60+club' waaruit ten onrechte zou kunnen worden afgeleid dat men zich voor deze 'club' zou moeten aanmelden en daarna geacht wordt er steeds bij te zijn. Niets is echter minder waar. Iedereen is op deze gezellige middagen van harte welkom, er staat een kopje koffie voor u klaar en de entree is gratis! Ook op deze middag hopen wij weer velen van u te ontmoeten. Schroom niet, kom gewoon.

De commissie '60+ club'

Op dinsdag 8 oktober bent u weer van harte welkom op de bijeenkomst van onze 60+ Club. Dan komt Ds Schoneveld uit Goor, oud geestelijk verzorger van de Rekkens Inrichtingen. Hij zal ons het een en ander vertellen over zijn werk bij deze instelling. Ds Schoneveld is ook nog enkele jaren voorganger geweest van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB te Eibergen. De lezing begint om 14.30 uur en vindt plaats in ons verenigingsgebouw De Eendracht. Tot ziens op dinsdag 8 oktober.

EEN TIP VOOR DE KOMENDE FEESTDAGEN

Ons jubileumboek 'Eendrachtig en vrij of de zinnige Varsseveldse paradox' is zowel regionaal als landelijk een groot succes. Een aantal leden hebben zelfs meerdere boeken aangeschaft als kado voor hun kinderen of familieleden die niet meer in Varsseveld woonachtig zijn. Mocht u nog een exemplaar willen hebben dan kunt u dit boek nog altijd persoonlijk afhalen bij de heer B. ten Brinke Kon Julianalaan 7, tel. (0315) 242266.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Tijdens de eerste les van dit schooljaar voor groep 5/6 van de Leemvoortschool te Westendorp stond een inleiding op de verhalen van de profeet Elisa op het programma. Dat begint met het moment dat de oude profeet Elia, bij wijze van opvolging, Elisa zijn mantel omhangt. En ik vertel er dan bij dat in de Nederlandse taal de uitdrukking bestaat: 'Iemand de profetenmantel overdragen' waarmee men aangeeft dat voortaan een ander het werk voort zal zetten. Vervolgens vertelde ik dat nog steeds sommige mensen soms een soort mantel aan hebben bij speciale gelegenheden. Ik noemde: Rechters, advocaten en dominees en dat een dergelijke mantel een 'toga' wordt genoemd. Waarna ik hen vroeg: "hebben jullie enig idee waartoe dit dient; waarom ik bijvoorbeeld op de kansel een toga aan heb?" Veel hoop op een juist antwoord had ik niet aangezien de meeste volwassenen hier al geen idee van hebben. Maar ik was toch benieuwd naar de opmerkingen. Van alle kanten klonken leuke antwoorden. De aardigste kwam, volgens mij, van Annemieke Heezen, die zei: "U draagt vast zo'n lange mantel, om, wanneer u iets heel droevig moet vertellen, bijvoorbeeld tijdens een rouwdienst, en u moet zelf daarvan heel erg huilen, dat u stof genoeg hebt om al uw tranen te drogen!"

BIJ DE DIENSTEN VAN OKTOBER

Bij de dienst van 13 oktober: In ieder mensenleven komen er gebeurtenissen voor die schaamte oproepen. Je zwijgt er over. Je probeert het weg te drukken, maar het blijft als een deel van jezelf. Die schaamte kan echter ook de motor zijn van veranderingen. Daarover wil ik die zondagmorgen even met u nadenken.

Bij de dienst van 20 oktober: Geuren hebben een grote invloed op ons leven. Wetenschappelijk wordt dit steeds duidelijker. Ook in de bijbel

wordt er over geuren gesproken. Daarom deze zondag een (letterlijk en figuurlijk) wat luchtiger onderwerp, maar toch de moeite waard om daar eens met elkaar over na te denken. Tijdens deze dienst mogen wij dopen: 'Ruben' Jan Willem Kolenbrander, zoon van Ronnie en Hermina Kolenbrander-Bruil.

EN DAN DE DIENST VAN ZONDAG 27 OKTOBER

Rond deze dag is de 'verjaardag' van onze afdeling. We bestaan dan 129 jaar. We willen er een traditie van maken op deze zondag iets bijzonders te doen. In deze dienst zal voorgaan Dr Amir Cheragwandi, met als thema: Het andere gezicht van de Islam. Zie voor nadere informatie het tweede hoofdartikel.

Het betreft een gewone kerkdienst op het gebruikelijke tijdstip en uiteraard zonder toegangsprijs. Wij rekenen op uw komst.

OUDEREN NIETS WAARD? HOE ZO ????

Betsy Chevalking ontving van haar zuster Mienke het volgende gedichtje dat ik met instemming (ik ben onlangs ook 61 geworden) hieronder laat volgen.

*Wij ouderen zijn een goudmijn!
Wij hebben zilver in onze haren,
en goud in onze tanden;
gas in onze darmen.
We hebben stenen in onze nieren,
lood in onze schoenen,
staal in onze heupen
en soms plastic in onze knieën.
Daarom gaan we fier door het leven.
Nemen kritiek op als een spons.
Want door bovenstaande rijkdom,
drijft de economie op ons!
Hier zult u het mee moeten doen,
Namens alle oudjes.*

TENSLOTTE,

Het doet mij bijzonder veel deugd dat, dankzij een initiatief van Gerrit Hengeveld, momenteel voorafgaande aan iedere kerkdienst een groeiend aantal leden bereid is even de liederen in te studeren. Het is tijdens de

diensten al duidelijk te merken. De heer Hengeveld is thans een aanvullend liedboekje aan het samenstellen met nieuwe liederen met een moderne woordkeus die heel goed gezongen kunnen worden. Dit is een welkom stukje vernieuwing. U kunt zich altijd nog aanmelden voor dit groepje. Even een belletje naar de heer G.J. Hengeveld: tel. (0315) 24 21 36. Ik heb begrepen dat het bestuur zich nog over andere initiatieven buigt. Ook liturgisch. In dit verband zal ik in de Eendracht van november iets vertellen over 'liturgie'. Een onderwerp dat bij veel vrijzinnigen onbekend terrein is.



Zodra men er echter iets van weet maakt dit het bijwonen van een kerkdienst nog begrijpelijker en interessanter.

Rest mij u een goede maand toe te wensen,
met een hartelijke groet aan u allen, A.M.J.
Meijer.



VAN DE BESTUURSTAFEL

In deze Eendracht (nummer 501) wil het bestuur zich nog eens even aan u