

Oktober 2003

Zondag
5 oktober Geen dienst.

Zondag
12 oktober 10.00 uur Ds A.M.J. Meijer, thema 'De vijand, mijn vriend?', bij Lucas 6: 27-38. Aan deze dienst wordt medegewerkt door 'Het huisorkest' een koperensemble o.l.v. de heer E.J. Lammers.

Zondag
19 oktober 10.00 uur Ds A.M.J. Meijer, thema 'De doop als zinnebeeld van de eenheid God/mens', bij Marcus 1:1-11 Tevens doopdienst. Wij mogen dopen: "Isabel" Willemin, dochter van André Hendriksen en Sonja Gesink en Frederik Gerrit Jan "Freek", zoon van Arjan en Gerdien ter Maat-Roenhorst.
Na afloop koffie in de Eendracht.
Gelijktijdig zondagschool in de kleine zaal van de Eendracht.

Zondag
26 oktober (wintertijd!) 10.00 uur Bijzondere dienst in het kader van 130 jaar NPB afd. Varsseveld.
De overdenking zal worden gehouden door onze bekende dorpsgenoot Bert Scheuter, het thema van zijn overdenking luidt: "Tolerantie, geven en nemen".
Na afloop koffie in de Eendracht.

Zondag
2 november Geen dienst.

69^{ste} Jaargang No. 512 Oktober 2003

IN DIT NUMMER O.A.:

Zondag 26 oktober: Er is er één jarig... pag. 7
Een gesprek "van zoezen en weajen" met Bert Scheuter pag. 9
Zin in zingen? Ons koor begint weer! pag.15

DE LOGISCHE JEZUS

De vraag: "wie en wat was Jezus nu werkelijk?", heeft al eeuwen lang de mensen bezig gehouden. Van de vier levensbeschrijvingen en verslagen van zijn toespraken en handelingen (de evangeliën) zijn er drie die enigszins met elkaar overeenstemmen, (Mattheüs, Marcus en Lucas) hoewel toch op een aantal punten duidelijk afwijkend en één die sterk afwijkt. (Johannes). Dan zijn er voorts nog een aantal geschriften in het Nieuwe Testament (Handelingen der Apostelen, de brieven en de Openbaring van Johannes van Patmos) waaruit ook nog verschillende inzichten over Jezus' boodschap zijn af te leiden. Het is overigens opmerkelijk hoe weinig informatie bijvoorbeeld Paulus, waarvan de meeste brieven in de bijbel zijn opgenomen, ons nog geeft over de historische Jezus. Daarnaast zijn er inmiddels vele zeer oude geschriften gevonden, die ook over Jezus gaan en die nog weer een ander licht op de historische Jezus werpen. Drs. Jacob Slavenburg, die een groot kenner is van



zowel de bijbel als de niet-bijbelse geschriften over Jezus, heeft een aantal van die beelden die over Jezus uit al die geschriften oprijzen in een studie nu eens overzichtelijk naast elkaar gezet en getoetst op hun historische waarde. Het blijkt dan dat de Jezus zoals de kerk Hem heeft willen voorstellen, absoluut niet overeenkomt met historische en zelfs niet met de bijbelse Jezus. Sommige nog heden ten dage geldende 'geloofswaarheden' gaan zeker niet terug op de evangelien en de brieven van Paulus. Uiteraard heeft hij ook kritisch gekeken naar de buitenbijbelse geschriften en de kijk die belangrijke hedendaagse zieners als Rudolf Steiner en Eugen Drewermann op Jezus hebben. En wat te denken van 'Jezus als cursusleider'? De rode draad van Jacob Slavenburgs studie die zijn weerslag heeft gekregen in zijn boek 'De logische Jezus' vormt de zoektocht naar de echte, historische, Jezus. Wie was hij? Wat is waarheid en wat is verdichtsel? Daarvoor heeft hij de bestaande bronnen opnieuw tegen zeer kritisch licht gehouden. Daaruit blijkt dat de vroegchristelijke beschrijving van het 'Logos-element' in het bijbelonderzoek tot op heden verwaarloosd is. Slavenburg haalt dat weer opnieuw naar boven. Het blijkt een essentieel stukje van de 'legpuzzel' Jezus te zijn. Veel vragen en ogenschijnlijke ongerijmdheden komen in een helder licht. De beelden schuiven in elkaar! Dinsdag 14 oktober houdt drs. Jacob Slavenburg over dit thema een lezing in de Eendracht. Aanvang 20.00 uur.



BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken:

Op zaterdag 23 augustus 2003 overleed op 88-jarige leeftijd mevrouw
Grada Wilhelmina Grond – Jansen

Het was voor mij altijd een genoegen bij de heer en mevrouw Grond op bezoek te zijn.

Aan alles was te merken dat een oprechte liefde deze twee mensen in de loop van meer dan zestig jaren tot een onverbreekelijke eenheid had samengemeend.

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



Voorganger:

Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld,
(0315) 24 20 80, meijerpaumen@zonnet.nl

Secretariaat:

N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2^o, 7065 AH Sinderen,
(0315) 24 12 06, willyni.jhof@planet.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

B.H. Kraan, Zelheweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85

Verenigingszaal:

"De Eendracht", Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Administrateur:

Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld,
(0315) 24 21 36, g.j.hengeveld@freeler.nl

Gironummer:

846569 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Bankrekeningen:

Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265.
Allen staan t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Website: www.xs4all.nl/~npb

E-mail-adres: npb@xs4all.nl

Vrouwenclubs:

Voor I: Mw. D. Vrieze-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75,

Voor II: Mw. M. Jansen-Zeeplat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18

60+ Club:

Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 24 40 49, info@nijhof-keukens.nl

Verzorging "Eendracht":

Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp,
(0315) 29 85 59, digirini@xs4all.nl

Verzendklaar maken:

Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN Westendorp,
(0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake, Hr. G.H. Schepers en
D. ten Brinke-Rougoor.

Kopij adressen en redactie:

Rinus Luijmes (zie **Verzorging "Eendracht"**), ds. A.M.J. Meijer (zie **Voorganger**),
Mw. E. Wennink, Kerveld 9, 7006 TA Doetinchem, esseldien@planet.nl
H. Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@euronet.nl.

Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, erna@fam-wolsink.myweb.nl en
Gwen Spaa, (0315) 24 29 18, johan-gwen@hetnet.nl

NPB-Koor secretariaat:

Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

Organist:

vacant

Autodienst:

zie: **Secretariaat**

Cassettedienst:

Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55



Goed nieuws: Abd el-Razaq Shoullar, 81 jaar en lijdend aan dementie, is na 23 jaar herenigd met zijn familie in Syrië! Hij vluchtte naar het buitenland en werd gearresteerd toen hij deze zomer weer naar zijn vaderland reisde. Voor hem zijn verschillende acties gevoerd.

In oktober kan er weer geschreven worden voor de volgende personen. Voor drie mannen uit Laos die na een oneerlijk proces gevangen zitten en gemarteld worden. Voor een Algerijnse arts en mensenrechtenactivist die al negen jaar ondergedoken is. Gevraagd wordt aan de regering om garantie dat hij zijn recht op vrijheid van meningsuiting mag uitoefenen. En voor drie gewetensgevangenen uit Eritrea die al tien jaar eenzaam opgesloten zijn zonder aanklacht en proces en mishandeld en gemarteld worden. Inlichtingen over de brieven: telefoon 617393 en 243077.



Uit de woorden ter nagedachtenis aan zijn moeder, die haar zoon Jan Willem Grond tijdens de afscheidsdienst uitsprak laat ik hieronder enkele fragmenten volgen. “Moeder werd geboren aan de Hiddinkdijk in Varsseveld. Ze was de oudste van een gezin van 3 kinderen. Vader en moeder leerden elkaar kennen in 1935 en trouwden door de slechte economische jaren pas op 19 februari 1942 en woonden de verdere oorlogsjaren in Dordrecht. Na de oorlog keerden ze terug naar Varsseveld en gingen wonen op Hiddinkdijk 9, één van de huizen van opa Jansen. We herinneren ons moeder als een heel sterke vrouw, die nooit bij de pakken neerzat, altijd positief gestemd was, beschikte over een groot doorzettingsvermogen, wilskracht en werklust. Tijdens de ziekte van vader in 1953 hield zij het gezin draaiende in uiterst moeilijke omstandigheden. We hebben samen op onze knieën veel gebeden en moeder kreeg kracht naar kruis zoals ze dat zelf noemde. In die periode was ze ook leidster van de zondagsschool op de Heelweg. Ik herinner me die keer dat er op zondagmorgen wel een halve meter sneeuw lag. Fietsen was onmogelijk en daarom ging ze twee uur voor aanvang te voet door de sneeuw: niet afbellen maar er zijn, en ook op tijd. Daarnaast hield moeder op z’n tijd van gezelligheid. Haar andere liefhebberij was koken en bakken: ze bakte heerlijke broden, cakes en appelgebak. Ze was zo’n echte gezellige moeder die warmte uitstraalde die altijd met alles voor ieder van ons klaarstond. Kenmerkend voor moeder was haar manier van begroeten: ze gaf niet één hand, maar pakte de hand van de ander met beide handen vast en er volgde dan meteen een minutenlang gesprek, ook al was het de eerste kennismaking. Dat is ook de reden dat we onze rouwkaart zijn begonnen met: “Neem Heer mijn beide handen” en dat er in ieder lied het woord hand in voorkomt.

Met ons verstand kunnen we haar verlies accepteren maar we hebben een moeder verloren die onvoorwaardelijk van ons hield: die liefde gaf zonder iets terug te verlangen. Dat is de liefde van een ouder naar een kind en deze liefde willen we doorgeven aan onze kinderen. Maar bovenal is er ook de dankbaarheid dat onze ouders zo oud hebben mogen worden”.

Moge Jan Willem en Yvonne, Marijke en Gerard en de kleinkinderen uit deze dankbaarheid de kracht putten het verlies van deze lieve vrouw te verwerken.

Op zaterdag 13 september 2003 overleed op 83-jarige leeftijd mevrouw

Bertha Josephina Veldhorst-Kortbeek

Ondanks de vele moeilijkheden waar zij in haar leven mee te kampen heeft gehad, heeft mevrouw Veldhorst zich niet uit het veld laten slaan. Ze was een sterke vrouw. En gezien haar leeftijd, verzette zij nog heel wat werk. Het liefst vertelde ze maar leuke dingen uit haar jeugd en haar verdere leven die ze op een grappige manier kon verwoorden. Daarbij gaf ze aan veel steun te hebben aan een gedicht dat haar meester van de lagere school in Megchelen ooit voor haar geschreven had en het gedicht dat zij op een tegeltje aan de wand had en waarin de beroemde droomervaring van Albert Schweitzer werd verwoord. Een droom, waaruit verstaan mag worden dat de Eeuwige ons draagt juist wanneer het leven zwaar is. Mevrouw Veldhorst heeft in het leven met God gewandeld en er de vreugdevolle momenten van mogen beleven, maar is ook door tijden van wanhoop gegaan in de wetenschap dat zij in haar stille verdriet toch steun mocht verwachten van haar Schepper. Aan haar vroege jeugd in Megchelen bewaarde mevrouw Veldhorst goede herinneringen. Ze groeide daar op in een gezin met een oudere broer en zuster. Na haar lagere school was zij werkzaam als kleuterleidster. Tien jaar heeft zij dit werk gedaan. Ondertussen had zij verkering gekregen met Gerhard Veldhorst uit Varsseveld, waar zij, tien jaar later mee in het huwelijk trad en zo in Varsseveld kwam wonen. Gerhard was werkzaam als zelfstandig huisschilder. Na de geboorte van Bennie legde zij zich naast haar huishoudelijke werkzaamheden, toe op het bestieren van de kleine boerderij met de kippen, wat varkens, koeien en pinken en de moestuin en het verwerken van de oogst. Ook bracht zij een deel van de fruitoogst naar haar schoonzusters in het dorp, zodat die ook nog konden meegenieten van de vruchten van hun voormalig ouderlijk huis. Het waren de goede tijden van haar leven. De opgroeiende Bennie en de hard werkende Gerhard gaf zij met liefde de zorg die hen toekwamen. Ze ging graag eens uit winkelen en genoot ervan om met het gezin deel te nemen aan georganiseerde busreisjes naar Groningen, Rotterdam, Madurodam en Königswinter. Liefdevol heeft zij haar man tijdens een lijdensweg van twee jaar tot zijn dood toe, in 1986, verzorgd. Haar benen bezorgden haar de laatste tijd veel last. Toch hield zij haar werkzaamheden nog zoveel mogelijk vol. Juist afgelopen zomer scheen het

ADRESSEN AANGRENZENDE NPB AFDELINGEN

Afd. Zelhem: Piersonstraat 4.

Afd. Aalten Prinsenstraat 27

Afd. Dinxperlo Wilhelminastraat 13

Op de tafel bij de ingang van de kerk, bij het secretariaat en bij de voorganger is thans gratis een gidsje verkrijgbaar waar alle activiteiten van de omliggende afdelingen in staan vermeld

ACTIVITEITEN BIJ DE FEDERATIE VAN NED. HERVORMDE GEMEENTE EN DE GEREFORMEERDE KERK

“*Vakantie Bijbel Kinderfeest*”, 14, 15 en 16 oktober van 10 tot 12 uur.

Thema: “*Ontdek je plek*”. Info: H. Heijink, tel. (0315) - 24 31 00.



Dinsdag 14 oktober, 10.00 uur: “*Ontmoeting rond de Bijbel*”, in vergaderzaal de Bettekamp o.l.v. de predikanten. Contactpersoon is Christel Geurink, tel. (0315) 61 76 11.

Woensdag 15 oktober en woensdag 22 oktober, 20.00 uur: “*Bijbelkring*”, in De Borch o.l.v. ds. T.L. Bakker. Contactpersoon is Gerry Raterink, tel. (0315) 24 27 04.

Donderdag 9 oktober en donderdag 9 november, 20.00-22.00 uur: “*Verbeeld geloven*”, in De Borch en de Laurentiuskerk o.l.v. ds. Wout Oosterhof. Contactpersoon is Johan van Erkelens, tel. (0315) 24 17 11.

Eind oktober op zaterdagmorgen: “*Christmas Carols*”, in de Keurhorst o.l.v. Mieke Eelting. Contactpersoon is Joke Veenink, tel. (0315) 29 82 36.

LEZINGEN HERFST/WINTER 2003/2004

Deze lezingen vinden plaats in zaal "de Eendracht",
Beatrixstraat 1a, aanvang 20.00 uur, tenzij anders vermeld.

De toegangsprijs is €5,00 inclusief koffie of thee.

- Dinsdag
14 oktober Drs. Jacob Slavenburg: "De logische Jezus".
De vondsten van tot voor kort onbekende, maar zeer oude historische geschriften, dwingen ons het beeld dat de kerkelijke traditie van Jezus ons heeft voorgespiegeld, bij te stellen.
- Dinsdag
18 november Dhr. Jim van Eldik (begrafenisondernemer) met het thema: "Wat er bij een uitvaart komt kijken".
Hoe kunnen wij zelf in de dienst participeren en welke uitvaart-rituelen zijn er mogelijk?
- Dinsdag
20 januari 2004 Ds. A. Schoneveld, oud geestelijk verzorger van de Rekkense Inrichtingen, met het thema: "Ervaringen van een gevangenispredikant".
Mensen aan de rand van de samenleving, zijn soms de meest interessante mensen. Ds Schoneveld weet hierover op een zeer onderhoudende en soms zelfs ontroerende wijze te vertellen.
- Dinsdag
17 februari 2004 Ds. Menno Rougoor: "Religie en humor".
Wie ook van godsdienstige zaken het betrekkelijke weet in te zien, heeft een volwassen geloof, waaraan een gevoel van humor niet vreemd is.
- Dinsdag
23 maart 2004 Mw. Lidwien van Geffen: "De diepere betekenis van sprookjes". De beelden uit sprookjes kunnen ons helpen meer van ons onderbewustzijn te begrijpen.



allemaal weer wat beter met haar te gaan. Haar heengaan was dan ook volkomen onverwacht.

Wij wensen Bennie, die nu alleen achterblijft, heel veel kracht en sterkte toe.

Op zaterdag 20 september overleed op 83-jarige leeftijd de heer

Hendrik Dijkman

Hendrik Dijkman werd op 10 maart 1920 te Ruurlo geboren. Hij groeide op in een harmonieus gezin samen met drie broers en twee zusters.

In 1946 trouwde hij met Grada Wolsink. Zij verhuisden naar Veldhoek (Hengelo G), waar hun kinderen Annie en Gerrit werden geboren. Later betrokken zij boerderij "Oberink" aan de Idinkweg te Sinderen. Zij hadden het fijn samen.

Echter, in 1980 werd zijn vrouw ziek. Nadat de heer Dijkman zijn vrouw tien jaar lang liefdevol heeft verzorgd, overleed zij in 1990.

Enige tijd later ontmoette hij Mevrouw Mulderije-Heijink. Ook hadden zij samen een fijne tijd. In 1994 overleed mevrouw plotseling en moest de heer Dijkman opnieuw afscheid nemen van zijn levenspartner.

De heer Dijkman was een opgewekte, hartelijke man met gevoel voor humor. Hij hield van het leven en stond er midden in. 34-jaar lang bezocht hij het Varssevelds mannenkoor. Hij bezocht trouw de kermis en genoot zichtbaar tijdens feestjes. De heer Dijkman volgde de politiek op de voet en genoot van voetbal op televisie. Hij had een fijn contact met zijn kinderen en kleinkinderen.

De heer Dijkman was een boer in hart en nieren. Tot op de laatste dag was hij actief op het erf. Op 20 september – op een zonovergoten middag – overleed hij plotseling tijdens zijn werkzaamheden.

Moge wij ons getroost weten dat de dood een "stille reis" is naar de haven van de eeuwigheid.

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen toe dat zij troost mogen vinden in de fijne herinneringen.

Angelique Niks-van Oosten

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maand opgenomen, maar zijn thans weer thuis: Mw. J.T.G.J. Dimmendaal-

Kerkhof; Hr. H. Nijhof; Mw. M.E Saalmink-Schuurman en Hr. B.M. Weikamp. Thans verblijven nog aldaar: Mw. J.H. Wisselink-Vriezen Mw. W. Wisselink-Bergwerf en Mw. G.J. Zweerink-Gemmink.

In St. Antonia in Terborg verblijven: Hr. H.A. Duitshof, Mw. B.A. Duitshof-Jolink en Hr. G.W. Weikamp. Zij stellen een bezoekje van vrienden ten zeerste op prijs.

De namen in deze rubriek worden alleen vermeld indien de opgenomen leden daar geen bezwaar tegen hebben.

VERANTWOORDING GIFTEN

Deze maand mocht ik de navolgende giften in ontvangst nemen: N.N. €20,- en van Fam. R. €10,-. Via een bezoekdame is een gift van dhr. N.N. ontvangen van €10,-.

Voor deze giften onze hartelijke en oprechte dank.

GEBOREN



Hoera, wij hebben een dochter! 'Milou' Janneke. Zij is geboren op 27 augustus 2003.

Zo luidde de aankondiging van het smaakvolle geboortekaartje dat wij mochten ontvangen van Ina Kopers en Frank Engelen, Vlietstraat 9, 7011 BW Gaanderen, tel. (0315) 32 58 40.

Zij ontvangen hierbij onze hartelijke gelukwensen.

WIJ MOCHTEN FELICITEREN

Liny Kreeftenberg-Prakke en Ben Kreeftenberg die afgelopen maand 50 jaar getrouwd waren en die op zondag 21 september in een grote kring van familieleden en kennissen dit vierden in restaurant 'de Ploeg'.

Wim Tannemaat en Ricky Tannemaat-Heersink die op maandag 22 september 2003 vijfentwintig jaar getrouwd waren. Zij vierden deze heugelijke mijlpaal op zaterdag 4 oktober (vanaf 19.30 uur) in café zaal 'de Vos', omringd door de kinderen, familie en vele vrienden.

EEN TIP VOOR DE KOMENDE FEESTDAGEN

Ons jubileumboek 'Eendrachtig en vrij of de zinnige Varsseveldse para-

ook het geval bij zuster Fernando. Vader had haar liever op een boerderij gezien, terwijl moeder haar keuze ondersteunde. Na een "verkeringstijd" van acht en een halfjaar koos ze voor De Heer. Trots liet ze haar ring zien.

De zusters die "buitenshuis" hebben gewerkt gaan op een leeftijd van 77-80 jaar terug naar het "ouderhuis" waar ze elkaar ondersteunen.

Na deze uitvoerige uiteenzetting volgde een rondgang over het terrein en door de gebouwen, waarbij ook nog weer een toelichting werd gegeven. Bij het bezoek aan de kapel vond een gezamenlijk gebed plaats.

In de gezamenlijke ruimte vinden ook jubilea en uitvaartdiensten plaats. De begraafplaats is indrukwekkend. Alle overleden zusters die hier ingetreden zijn worden vernoemd, ook degenen die elders begraven zijn. Opvallend is dat ze op steeds hogere leeftijd overlijden, wat o.a. te verklaren is door de uitstekende verzorging.

Zuster Fernando benadrukte dat de menselijke waardigheid niet afgenomen kan en mag worden.

Bij de rondgang viel het op dat alles keurig was onderhouden, waarbij ook de statige bomen op het terrein de nodige indruk achterlieten. Uit alles bleek een grote verantwoordelijkheid voor mens, dier en natuur, dus alles wat met de Schepping en de Schepper te maken heeft.

In de eetzaal werd het gezelschap door zuster Fernando bedankt voor het bezoek en de aandacht waarmee alles gevolgd was.

Op haar beurt bedankte Jannie de zuster voor de begeleiding en de uitgebreide informatie.

Daarna hebben we ons tegoed gedaan aan een goed verzorgde broodmaaltijd.

In opperbeste stemming werd de thuisreis aanvaard en iedereen was er van overtuigd dat het een zeer geslaagde middag was geweest waar nog wel over nagedacht en nagepraat zal worden.

Een oprecht woord van dank aan de organisatie en begeleiding is hier zeker op zijn plaats.

moeilijke tijd en hebben de zusters 25 jaar zitten dubben of ze wel of niet zouden blijven. Maar in 1902 ging de kogel door de kerk en werd besloten om te blijven.

In Enschede zijn de zusters gestart met een ziekenhuisje. Er werd begonnen in de pastorie, waardoor de pastoor moest verhuizen naar de “opkamer” In 1981 werd het ziekenhuis verlaten en de activiteiten vinden nu plaats in het Medisch Centrum Twente.

Na de beslissing in 1902 om te blijven, vonden er regelmatig uitbreiding van gebouwen en activiteiten plaats op het terrein wat nu in eigendom is van de St. Nicolaasstichting. Thans is het een indrukwekkend geheel waarbij alles in dienst staat van de kerken, zieken, gehandicapten en bejaarden. Ook het onderwijs nam een flinke plaats in. Onderwijs op scholen en internaten, zowel direct onderwijs alsook opleiding tot lerares. In het bijzonder werd ook de exploitatie van de landbouwhuishoudschool genoemd. Een goede voorbereiding voor de toekomstige huisvrouw en boerin om uit de beschikbare middelen het maximale voor het gezin te kunnen bereiken.

Ook buiten Nederland vinden er activiteiten plaats, o.a. in Indonesië en Tanzania.

In een drietal woningen op het terrein wonen nu 15 gehandicapten met een aantal medewerkers die hier een z.g. “zorgboerderij” runnen.

Kardinaal Willebrandts verblijft ook in dit klooster terwijl de burgemeester van Dinkelland zijn “dienstwoning” op het terrein heeft.

De dagelijkse gang van zaken is ongeveer als volgt: na het opstaan om 7.30 het ochtendgebed van ongeveer 25 minuten, dan ontbijten, om 12.00 de warme maaltijd, om 17.30 uur de avondbroodmaaltijd en om 18.30 het avondgebed met de eucharistieviering. Om 20.00 uur wordt er naar het journaal gekeken om van de ontwikkelingen in binnen- en buitenland op de hoogte te blijven. De kloosterzusters blijven van alle activiteiten op de hoogte. Zo wist dan ook iedereen dat er deze dag een groep uit Varsseveld zou komen.

Voordat men toetreedt tot het klooster is er eerst een grondige voorbereiding. Binnen de familiekring leidt dit vaak tot discussies. Dit was

dox' is zowel regionaal als landelijk een groot succes. Een aantal leden heeft zelfs meerdere boeken aangeschaft als kado voor hun kinderen of familieleden die niet meer in Varsseveld woonachtig zijn. Mocht u nog een exemplaar willen hebben dan kunt u dit boek nog altijd persoonlijk afhalen bij de heer B. ten Brinke Kon. Julianalaan 7, tel. (0315) 242266.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Met de groepen 7/8 van de Weth. Berkhoffschool ben ik momenteel bezig de kinderen iets over het ontstaan van de bijbel te vertellen en de godsdienstige gebruiken van het Jodendom en het christendom. Uiteraard kwam ook het bidden ter sprake. Een aantal van de kinderen kenden het ‘Onze Vader’ al en begonnen dat op te zeggen en ook de bekende kindergebedjes rond de maaltijd werden spontaan uitgesproken. “Een meisje uit onze klas zegt het nog een beetje anders”, zei Laura Scheuter. Zij bidt: “Here zegen deze spijsvertering, Amen”.

BIJ DE DIENSTEN VAN OKTOBER

Tijdens de dienst van 12 oktober wil ik met u nadenken over die moeilijke opdracht om in plaats van in vijandsbeelden, in vriendschapsbeelden te denken.



Op 19 oktober cirkelt de overdenking rond die hartverwarmende gedachte dat God en mens een eenheid vormen. Tijdens deze dienst mogen wij dopen: “Isabel” Willemijn, dochter van André Hendriksen en Sonja Gesink en Frederik Gerrit Jan “Freek”, zoon van Arjan en Gerdien ter Maat-Roehorst .

EN DAN DE DIENST VAN ZONDAG 26 OKTOBER

Rond deze dag is de 'verjaardag' van onze afdeling. We bestaan dan 130 jaar. We willen er een traditie van maken op deze zondag iets bijzonders te doen. In deze dienst zal voorgaan onze dorpsgenoot en publicist Bert Scheuter met als thema: “Tolerantie, geven en nemen”.

Het betreft een gewone kerkdienst op het gebruikelijke tijdstip en uiteraard zonder toegangsprijs. Wij rekenen op uw komst.

HERDENKING VAN DE OVERLEDENEN

De laatste zondag van het kerkelijk jaar is in de protestantse kerken traditiegetrouw de dag dat men de lidmaten die in het voorafgaande jaar zijn overleden gedenkt. Wij deden dit tot op heden in algemene zin. Vanaf heden, op zondag 23 november 2003, willen wij echter uitvoeriger en persoonlijker stil staan bij allen die ons de afgelopen tijd ontvallen zijn. Aangezien het de eerste keer is dat wij dit zo gaan doen, hebben wij besloten een iets ruimere periode te nemen en wel vanaf half augustus 2002. Mocht u echter wensen dat een van uw verwanten herdacht wordt die in de nog daaraan voorafgaande periode is overleden verzoeken wij u beleefd contact op te nemen met mevrouw A Niks-van Oosten tel. (0315) 24 10 80. Allen die naaste familie zijn van iemand die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden zullen binnenkort persoonlijk benaderd worden om deze dienst bij te wonen en eventueel daaraan hun medewerking te verlenen. Nu reeds wil ik vermelden dat vanzelfsprekend ook goede vrienden van overledenen van harte welkom zijn bij deze dienst.

DIT MAG WEL EENS GEZEGD WORDEN

Alweer meer dan 6 jaar spant Janny Nijhof Weggelaar, daarin bijgestaan door de heer J.G. Hemink, zich met hart en ziel in om voor de 60+-club de maandelijkse bijeenkomst te verzorgen. Ze slaagt er altijd weer in om interessante sprekers te arrangeren en leuke uitstapjes te organiseren. Ook het uitstapje van afgelopen maand naar een klooster in Deldemsvaart (zie verslag elders in deze editie) was weer een doorslaand succes.

Gesteld mag worden dat dit initiatief in een grote behoefte blijkt te voorzien.

Een woord van hartelijke dank voor haar inzet is, dacht ik, wel eens op zijn plaats!

WIE HEEFT ER AFGELOPEN MAAND GEEN EENDRACHT ONTVANGEN?

Enige dagen na de verzending van de septembereditie van de 'Eendracht', ontving ik van de post een exemplaar zonder adres retour. Waarschijnlijk was ergens in het bezorgtraject het bandje ervan afge-

zich voor deze 'club' zou moeten aanmelden en daarna geacht wordt er steeds bij te zijn. Niets is echter minder waar. Iedereen is op deze gezellige middagen van harte welkom, er staat een kopje koffie voor u klaar en de entree is gratis! Ook op deze middag hopen wij weer velen van u te ontmoeten. Schroom niet, kom gewoon.

De commissie '60+ club'

VERSLAG 60+CLUB 9 SEPTEMBER 2003

Om 13.00 uur was het zover. Een bus en een drietal auto's (de opkomst overtrof de verwachting) vertrokken vanaf "De Eendracht". Vooraf waren de kosten betaald en een versnapering voor onderweg uitgereikt. De reis ging naar Denekamp om daar een bezoek te brengen aan het "Klooster Zusters Franciscanessen van Denekamp" op de terreinen van de "St. Nicolaasstichting".

Het was een flinke rit, maar onderweg kon er genoten worden van al het mooie wat het landschap van de Achterhoek en Twente ons te bieden heeft. Bij het passeren van "De Roomberg" in Enschede werd het wel even stil in de bus, kennelijk met de gedachten bij de ramp die daar enige jaren geleden heeft plaats gevonden.

Nadat Denekamp was gepasseerd werd de oprit naar "Het Klooster" bereikt, een lange laan met aan weerszijden een dubbele rij statige eiken.

We werden begroet door Zuster Fernando (een boerendochter uit Colmschate) die ons de hele middag heeft begeleid. Onder het genot van een royale plak cake bij de koffie of thee, vertelde ze over het ontstaan, de ontwikkelingen, de activiteiten, maar ook over de zorgen in de afgelopen jaren.

Op 25 november 1875 kwamen de eerste drie zusters vanuit Duitsland. In Duitsland heerste de "Kulturkampf", wat inhield dat de kloosters mogelijk opgeheven moesten worden. Indertijd onder Bismarck was er geen vrijheid van godsdienst in Duitsland. Door de vestiging in Denekamp hadden ze een toevluchtsoord buiten Duitsland, dicht bij de grens, en was hun voortbestaan gewaarborgd. Na de komst in 1875 volgde een

MONUMENTENGIDS WISCH

Het bestuur van de NPB beschikt momenteel over een present-exemplaar van de 'Monumentengids Wisch', waarin alle Rijks- en gemeentelijke monumenten beschreven staan (met foto) in de plaatsen Bontebrug, Heelweg, Silvolde, Sinderen, Terborg, Varsseveld en Westendorp. Eén van de 14 monumenten in Varsseveld is onze eigen NPB-kerk, waarvoor in 1882 de basis werd gelegd. Andere monumenten in Varsseveld zijn o.a. Huize Pallandt en De Olde Wheme. Terborg heeft in onze gemeente de meeste monumenten (32); Bontebrug en Westendorp hebben er elk twee.

Wilt u dit bijzonder leeswaardige boek eens inzien, meld dat dan bij Willy Nijhof. Het boek is overigens ook gewoon bij de boekhandel verkrijgbaar.



60+ CLUB

Op onze bijeenkomst van dinsdag 14 oktober komt de welbekende dansgroep "t Olde Getrouw" een kledingshow voor ons verzorgen. Er wordt allerhande kleding geshowd zoals ondergoed, feest- en werkkleding, rouwkleding enz. uit vroegere Achterhoekse tijden. Verder wordt de show afgewisseld met dans en muziek. Zoals u ziet een heel aantrekkelijk programma.

Om half drie staat de koffie of thee klaar. Tot ziens op 14 oktober.

Voor uw agenda:

11 november de heer Wiersma uit Varsseveld van de Vereniging voor Slechthorenden.

13 januari 2004 Nieuwjaarsvisite

10 februari 2004 Lezing over thuiszorg

Voor alle duidelijkheid: We noemen deze middagbijeenkomst de '60+club' waaruit ten onrechte zou kunnen worden afgeleid dat men

raakt. Degene die dit betreft wordt hierbij beleefd uitgenodigd mij even te bellen, dan zorg ik er voor dat u alsnog een exemplaar toegezonden krijgt, tel. (0315) 24 20 80.

TENSLOTTE,

Denk ik met veel genoegen terug aan de goed verzorgde Regio-buitendag (zondag 12 september j.l.) die dit jaar in Aalten plaatsvond. Dr. Jan Terlouw hield daar over het thema: 'Verwondering' een inleiding die klonk als een klok en uitblonk in helderheid en inspirerende gedachten.

In een van de komende Eendrachten zal ik aan de inhoud van zijn be-toog aandacht besteden.

We waren als afdeling op die bijeenkomst redelijk goed vertegenwoordigd, maar zij die er niet bij waren hebben beslist iets gemist!

Rest mij u een goede maand toe te wensen,

met een hartelijke groet aan u allen, A.M.J. Meijer.

IN GESPREK MET ...

Bert Scheuter:

“dichter bij God...”

Bert Scheuter is geboren op 4 augustus 1954 te Varsseveld. Hij is getrouwd met Hetty Hiddink en samen kregen ze drie kinderen: Laura (11), Judith (9) en Tijmen (5). Geboren en getogen aan de Hovenstraat is Bert een Varssevelder in hart en nieren. Van beroep is hij grafisch ontwerper / copywriter bij een bureau voor grafische vormgeving in Doetinchem. In zijn vrije tijd is hij o.a. bestuurslid van de Stichting Eeuwig Erbarmen en 't Hofshuus. Hij schildert landschappen, schrijft gedichten, draagt regelmatig voor uit eigen werk, vervult de rol van verteller bij spooktochten en is columnist voor de Gelderlander.

Is de NPB voor jou een bewuste keuze?

Ja, hoewel het me van huis uit met de paplepel was ingegoten. Om precies te zijn met de rijstepap van oma. Mijn ouders waren ook actief bij de NPB.

Ik heb goede herinneringen aan de zondagsschool. En de catechisatie bij dominee Bosch vond ik fantastisch. We hadden een enthousiaste groep en voerden altijd verhitte discussies over allerlei onderwerpen. Het was een soort “debating-club van zoezen en weajen”. Dominee Bosch zat er vaak klapper-orend bij.



Heb je ook belijdenis gedaan?

Nee, ik noemde me zelfs een periode atheïst. Terwijl ik dat achteraf bekeken geen moment ben geweest. Dat had vooral te maken met de figuur Jezus Christus. Hij is voor mij nog steeds een mistig type, ik sta dichter bij God. Ik geloof wel dat Jezus Christus geleefd heeft en dat hij een bijzonder mens geweest is. Maar dat onze zonden worden afgenomen, doordat hij aan het kruis is gestorven, daar kon en kan ik niets mee. Alsof je daardoor maar raak zou kunnen leven. Het is nog een wonder dat niet veel meer mensen dat ook inderdaad doen.

Toch ben je later nog lid geworden...

De vrijzinnigheid geeft mij ruimte om me direct te richten op het Gods-principe. Ik vind zo'n directe relatie zonder tussenpersoon, als filosofisch uitgangspunt voor godsdienst, voor iets wat je gelooft, veel mooier. Ik begrijp niets van die evangelische “blijheid”, daar ben ik veel te chagrijnig voor, terwijl ik toch een ontzettend optimistisch mens ben. Maar ik zie inmiddels wel in dat je God niet van alles wat misgaat de schuld kunt geven.

Merkwaardig genoeg was het besluit om geen belijdenis te doen het begin van een langdurig en intensief denkproces. Een proces dat ertoe leidde dat ik elf jaar geleden, toen ik trouwde met Hetty, toch lid ben geworden.

Bovendien, als er iets mooi is aan godsdienst, is het de samenbindende kracht in de gemeenschap, dat “club-gevoel”, vandaar mijn lidmaatschap.

OVERIGE ACTIVITEITEN VAN ONZE AFDELING

BERICHT VAN DE VROUWENCLUBS

Vrouwenclub I komt bijeen op 6 oktober, 20 oktober en 3 november. Vrouwenclub II gaat op 9 oktober sjoelen, op 23 oktober en op 6 november kaarten maken.

KERKKOOR

Hierbij een oproep aan de leden van het kerkkoor om op donderdag 9 oktober a.s. weer te verschijnen op de eerste repetitie. Aanvang 20.00 uur. Nieuwe leden zijn ook van harte welkom. Het zijn maar tien repetities tot kerstmis. Contactadres: Joke Boezel-van Dam, Burg Bootstraat 5, Varsseveld, tel. (0315) 24 18 90.



G. Radstake.



SCHOONMAAKPLOEG

Deze mensen worden uitgenodigd om op vrijdag 24 oktober a.s. om 8.30 uur te verschijnen in de Eendracht. Graag de attributen hiervoor meebrengen.

G. Radstake.

BEZOEKERSCLUB

De vergadering is vastgesteld op dinsdag 21 oktober a.s. om 14.00 uur. Plaats van de vergadering in de tussenzaal.

G. Radstake.



GEMEENTEAVOND

De commissie nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op

*donderdag 6 november a.s.
aanvang 20.00 uur.*

Voor u zal optreden het smartlappenkoor "Hartgelach".

Hartgelach, voor alle gelegenheden

waar smart nodig is,

maar ook daar waar

smartelijk gelachen mag worden.

Hartgelach, het smartlappenkoor

met het eigenwijze gezicht,

voor u en voor uw zakdoek.



Het zal een gezellige meezingavond worden,
die u vooral niet mag missen.

Hoe vaak kom je in de kerk?

Veel te weinig, ongeveer zes keer per jaar. Ik wil best vaker, maar op de één of andere manier komt het er niet van. Soms heb ik me heilig voorgenomen om te gaan, maar als ik dan de kerkklokken hoor luiden, ben ik al weer te laat.

Wat zoek je er?

Ik ga naar de kerk om vragen op te halen. Levensvragen waar mensen zich al eeuwenlang mee bezighouden. Nadenken leidt altijd tot meer vragen dan antwoorden. Soms ga ik ook wel eens om gewoon een beetje te mijmeren.

Hoe zie jij de toekomst van de afdeling?

Veel kerken hebben het moeilijk. Misschien dat over een paar jaar het tij vanzelf keert, dat mensen weer gaan nadenken. Maar het lijkt me niet verstandig om dat af te wachten.

De NPB zou zich duidelijker moeten profileren, heel goed aangeven waarin men zich onderscheidt van andere kerken. En dat mag dan voor alle helderheid af en toe wel eens in Jip-en-Janneke-taal. Hoewel het best moeilijk is om dat onderscheid tussen de NPB en de anderen te benoemen. Veel kerken moderniseren en worden minder dogmatisch. Ik bezoek ook wel diensten in de Keurhorst en de verschillen met de NPB worden naar mijn gevoel steeds kleiner.

Voor mijn werk houd ik me wel eens bezig met naamgeving, bijv. voor musea. Het is nogal ingrijpend, maar ik denk dat je veel nieuwe mensen zou aantrekken, als je de naam zou veranderen in zoiets als: Centrum voor spiritueel denken. De naam Nederlandse Protestanten Bond heeft helaas niet meer zoveel zeggingskracht.

In je column van de rubriek door Achterhoekse ogen beschreef je ooit hoe je als kind met je moeder en je oma door het paadje liep op weg naar het kerstfeest in onze kerk. Als trouwe lezer vraag ik me af: Hoe komt jouw column tot stand?

Ongeveer een week van tevoren begin ik goed om mij heen te kijken. Pas op de avond voor de deadline begin ik met schrijven. Merkwaardig genoeg gaat het verhaal na de eerste zin vaak een heel andere kant op

dan ik van tevoren had bedacht. Het verhaal schrijft zich dan zelf.

Je schrijft ook gedichten?

Ja, ik heb o.a. gedichten geschreven voor 'n Drom, een cultureel festival in het Idinkbos georganiseerd door de Stichting Eeuwig Erbarmen.

Ik speel graag met taal. Vaak zoek ik naar woorden met een dubbele betekenis of extra lading, of een gedachte die er doorheen "wolkt". En het hoeft natuurlijk niet te rijmen. Maar de zinnen en het ritme van een gedicht moeten wel mooi zijn. Ik heb drie gedichten geschreven voor de opening van de rotonde bij industrieterrein Hofskamp en die tijdens de officiële opening voorgedragen. Een reactie van één van de aanwezige muzikanten was: 'Ik snapte er geen bal van, maar het klonk wel mooi.' Dat vond ik prachtig.

Op zondag 26 oktober ben je voorganger in onze geloofsgemeenschap. Kun je al vertellen waar het over zal gaan?

Ik heb nog geen vastomlijnd verhaal klaarliggen. Onderweg op de fiets naar mijn werk schieten me vaak allerlei ideeën te binnen. Die schrijf ik dan op. Als ik binnenkort al die kleine papiertjes, die overal in mijn werkkamer liggen, verzamel, dan valt de puzzel vanzelf in elkaar. Ik weet al wel dat de begrippen respect en tolerantie zeker aan de orde zullen komen.

Tenslotte: Ga je de dienst leiden in het dialect?

Nee, ik zou dat best graag willen, maar ik wil geen "Herman Finkers-effect" oproepen. Daarmee bedoel ik dat ik de mensen onterecht het gevoel krijgen dat het dus grapjasserie wordt. Er zullen genoeg momenten zijn waarop de mensen kunnen glimlachen, maar ik maak er beslist geen hilarische voorstelling van.

EW

Naschrift redactie: Bert heeft erin toegestemd dat we een gedicht van hem publiceren. Hij schreef ons daarover het volgende:

"Het gedicht dat ik heb uitgezocht is er één uit de serie 'De vuurpijlen'. Hierin staat het vuur centraal. (De elementen komen regelmatig terug in mijn werk.) Dit gedicht uit de serie gaat over de gro-

te brand die de boerderij 'Groot Nibbelink' ooit trof en die indirect aanleiding was voor de grote brand die later het dorp Varsseveld in de as legde."

Groot Nibbelink, 1723 - voorjaar

*Achter de snijdende ploeg,
door het stuivende zand
achter de kont van de os.
In de snoeihitte van de middag.*

*Bij het fruurbier zegt hij:
"Ut ni-jstukke is gries as asse zo jonk nog."
Twee keer nog maar bescheet de potstal
in 't voorjaar de karige grond.*

*Bij het laatste licht van de zon
lazen zij over Abram en Lot.
Onder de eerste sterren van de nacht
lagen zij vurig samen tot zij de ogen sloten.*

*Toen de zon was ondergegaan
en er dikke duisternis was, zie,
een rokende oven met een vurige fakkel,
welke tussen die stukken doorging.*

*Toen onder de maan en de sterren
vuur met vuur samensmolt, liefde met dood,
stegen vonken met rook schonkend ten hemel,
blaakten de terebinten en kraakten.*

*In de dauwnevel van de ochtend,
rees een grauwgrijze zuil op van het land,
en leek de aarde in de hemel verzonken.
Een merel floot de dood aan het leven vast*