

73^{ste} Jaargang

No. 556

Okt 2007

IN DIT NUMMER O.A.:

Uitnodiging Afscheidsdienst en afscheidsreceptie	11
Werk aan de winkel	13
In gesprek met dominee August Meijer en Marie-Huberte	14

MERCI ... ADIEU ...



... et AU REVOIR

“De geschiedenis is vol van mensen die precies weten wat God wil, met alle nare gevolgen van dien.” (a.m.j.meijer)

EEN VLEUGJE VAN HET PARADIJS HERKENNEN

Waarover ik mij al lange tijd verbaas is, dat juist aan het begin van de ‘moderne tijd’; zeg maar vanaf rond 1770, er zoveel kunstenaars zijn, die op allerlei manieren ons er op willen wijzen dat met het verstandelijke of de rede niet alles gezegd is en dat we daar niet al onze verwachtingen voor een betere toekomst op kunnen richten.

Grote dichters, schrijvers en filosofen van die tijd als von Goethe, Schiller, Kierkegaard, om er enkele te noemen, schrijven belangrijke werken waarin zij er voor waarschuwen dat wanneer de mens blijft steken in een materialistische en ik-gerichte levensbeschouwing, hij aan werkelijke zingeving van zijn leven niet toekomt.

Om van het leven iets moois te maken zal de individuele mens, nu geheel op eigen kracht, zich van die egocentrische gerichtheid moeten losmaken, door de dingen in een breder verband te gaan zien en daardoor een hoger niveau van menszijn te bereiken. Interessant hierbij is dat, ongeveer gelijktijdig, de ‘Vrijmetselarij’ een bloeitijd doormaakte. Veel mensen onderkennen blijkaar dat individualiteit, vrijheid en burgerrechten belangrijke factoren waren voor de verdere ontwikkeling van de mensheid maar dat een mens nu, in plaats van een door de kerk voorgeschreven en gestandaardiseerde inwijdingsweg, deze zelf moest gaan. De vrijmetselaarsloges boden hiertoe de gelegenheid.



W.A. Mozart

Ook Mozart was vrijmetselaar en in zijn, in zijn sterfjaar gecomponeerde opera ‘*Die Zauberflöte*’ is deze inwijdingsweg duidelijk herkenbaar. Het libretto, waarop hij zijn bijna hemelse muziek componeerde, was van een geestverwant. Hierin wordt teruggegrepen op eeuwenoude esoterische wijsheden van de gnostiek en de alchemie. De inwijding in de ‘derde werkelijkheid’ staat hierbij centraal. Tjeu van den Berk geeft in één van zijn vele boeken een korte samenvatting van een scène van deze opera, waarin het begin van die

‘inwijdingsweg’ op zinnebeeldige wijze duidelijk herkenbaar is. Ik citeer: ‘Prins Tamino moet ingewijd worden in de mysteries van Isis. Dat zal gebeuren in de zonnetempel van de hogepriesteres Sarastro. De prins heeft zojuist het duistere bergachtige gebied van de ‘Koningin van de nacht’ verlaten en is aangekomen in het dal waar Sarastro woont.

Aangekomen op de plek waar de tempel staat, ontdekt hij tot zijn verbazing drie tempels. In het libretto staat: 'Het toneel verandert in een heilig woud'. Geheel achteraan op het toneel staat een mooie tempel, waarop staat: *'Tempel van de Wijsheid'*. Van deze tempel voert een zuilengangerij naar twee andere tempels; op de rechter van de twee staat: *'Tempel van de Kennis'*; op de linker staat: *'Tempel van de Natuur'*. Tamino moet een keuze maken. Hij gaat impulsief te werk. Eerst klopt hij aan bij de tempel van het verstand, maar als hij naar binnen wil hoort hij een koor van priesters schreeuwen: 'Terug!'. "Dan waag ik mijn geluk bij een andere poort" denkt Tamino en probeert het bij de tempel van de natuur, maar ook hier schreeuwt men hem toe: "Terug!". Hij kijkt om zich heen en ziet nu pas op de achtergrond de tempel van de wijsheid staan. Hij klopt aan en er verschijnt een oude priester die hem vraagt: "Vermete le vreemdeling, waar wil je naar toe? Wat zoek je in dit heiligdom?" Als Tamino antwoordt: 'Wat is eigen aan liefde en deugd?', ontstaat er een serieuze woordenwisseling tussen beide mannen, waaruit blijkt dat Tamino wel aan het goede adres is, maar dat hij nog heel wat beproevingen zal moeten ondergaan om als wijze ingewijd te kunnen worden.' Tot zover een korte inleidende samenvatting van een scène uit 'Die Zauberflöte'.



Op **donderdag 4 oktober** zal Dr. Tjeu van den Berk verder ingaan op de diepere betekenis van deze opera en de eenzame weg die een mens te gaan heeft, wil hij een vleugje van het Paradijs in dit leven gaan ontdekken. Wij bevelen deze lezing van harte aan!

De lezing wordt gehouden in de **Eendracht, aanvang 19.30 uur**. Dit vroege tijdstip van aanvang houdt verband met het feit dat de heer van den Berk na afloop van de lezing nog een kleine twee uur moet rijden om weer thuis te geraken.

A.M.J. Meijer

BERICHTEN UIT DE AFDELING

WIJ GEDENKEN

Op dinsdag 28 augustus 2007 overleed op 89-jarige leeftijd de heer

Bertus Johan Luymes

Tijdens de afscheidsplechtigheid werd gelezen uit Prediker 3; "Alles heeft zijn tijd". Voor dit hoofdstuk werd gekozen omdat prediker de ruimte geeft om te filosoferen en te relativiseren. Ruimte om te twijfelen, maar ook zegt de schrijver:

*"Wat er is, was er al lang, wat zal komen, is er altijd al geweest.
God haalt wat voorbij is altijd weer terug".*

Han Luymes werd op 19 mei 1918 op 't Roonshuus op de Egge te Varsseveld geboren. Zijn vader had een boerenbedrijf. Hij kwam uit een groot gezin. Han doorliep de HBS te Winterswijk en studeerde in de avonduren en weekends voor Register Accountant.

In 1947 trouwde hij met Dien Kerkhof. Zij bleven kinderloos. In 1986 overleed Dien.

Op 1 april 1980 ontving hij de koninklijke onderscheiding: "Officier van de orde van Oranje Nassau". Deze onderscheiding wordt maar aan weinig mensen toebedeeld.

In augustus 1990 trouwde hij met Gerrie Wijgman. Zijn tweede echtgenote had 2 dochters uit haar eerste huwelijk en 4 kleinkinderen. Het gemis van "eigen" kinderen van de heer Luymes werd ruimschoots gecompenseerd door de dochters: Anke en Margré.

Hij was blij met de dochters en vooral met de kleinkinderen. De heer Luymes kon met iedereen overweg en liet eenieder in zijn of haar waarde. Hij was een introverte persoonlijkheid met een ietwat sombere kijk op het leven. Hij leefde sober, was bescheiden en hij was bijzonder intelligent. Hij was trouw aan de ander en trouw aan zijn principes. Hij was sterk gehecht aan de plek waar hij woonde en was trots op zijn tuin. Heel af en toe ging hij samen met zijn vrouw een paar dagen naar Duitsland. Hij was een trouw lid van de probus, een serviceclub voor 55-plussers. Zes jaar lang was de heer Luymes penningmeester van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, waar hij op financieel gebied

wijze beslissingen nam en goede adviezen gaf. De heer Luymes was een goed rentmeester.

De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit en nam zijn vitaliteit af. Tijdens mijn laatste bezoekje aan hem, gaf de heer Luymes te kennen "klaar te zijn met dit leven in deze werkelijkheid". Hij vertrouwde er op dat het goed zou komen in die andere werkelijkheid. Hij voelde dat hij de regie uit handen moest geven. Op dinsdag 28 augustus is hij rustig en vredig ingeslapen.

Moge wij ons getroost weten dat de Schepper de mens op Zijn tijd de rust schenkt in Zijn huis van licht en liefde.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen Gods kracht toe bij het verwerken van dit verlies

Angelique Niks- van Oosten

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingelandziekenhuis te Doetinchem verblijft momenteel mevr. W.A. Janssen-Schuurman. Mevr. A.B. Navis-Naves verblijft thans, na een week verblijf in het Slingelandziekenhuis, in Zorgcentrum Maria Magdalena Postel te Gendringen voor revalidatie.

In St. Antonia in Terborg verblijft nog mevr. B.J. Weikamp-Bruijl.

VERANTWOORDING GIFTEN

Deze maand mocht ik als gift in ontvangst nemen van de heer en mevr. N.N. €20,-. Mevr. A. Niks- van Oosten mocht eveneens van N.N. € 20,- in ontvangst nemen.

Voor deze giften onze hartelijke en oprechte dank.

EEN VERHEUGEND BERICHT

Aurinia en Mark Nijhof zijn sinds 10 september de gelukkige ouders van '*Xander*'.

Als '*Xu Ping Ping*' werd hij geboren op 22 juni 2006 te Qingtian in China. Zij hebben hem afgelopen maand uit China opgehaald en hebben zich thans in hun huis over hem ontfermd. Een enig kereltje zo te zien op de meegezonden foto!



Op de aankondiging stonden ook de woorden:

*Onbekend kindje aan de andere kant van de wereld
Op jou hebben wij jaren lang gewacht
Wij willen voor je zorgen en van je houden
Geef ons je handje, wij houden je vast
Wij hopen dat je gelukkig bij ons mag worden*

(Bevrijding 82, 7121 WS Aalten; E-mail: xandernijhof@hotmail.com)

Wij wensen Mark en Aurinia heel veel geluk met deze lieve zoon.

“Ieder mens wordt als een engel geboren.” (a.m.j.meijer)

GEBOREN

Op 17 september 2007 werd geboren: ‘**Jurre**’, zoon van Michiel en Marleen de Jong-Wisselink. De zus-ter van Michiel was de ontwerpster van het heel ori-ginele geboorte kaartje.

(Generaalsweg 10, 7055 AC, Heelweg; tel 248881
zie: www.babydejong.babyhomepage.nl)



Wij wensen Marleen en Michiel van harte geluk met hun zoon en spre-ken de wens uit dat de Eeuwige hem moge beschermen en bewaren.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Op de Leemvoortschool had ik de kinderen van groep 3 en 4 net het verhaal van Mozes en de ‘tien geboden’ verteld en daarbij gezegd dat het hier gaat om een soort spelregels die het mogelijk moeten maken dat de mensen op een prettige manier met elkaar om kunnen gaan. Vervol-gens besprak ik één voor één de betekenis van die geboden. Bij het ge-bod: ‘Gij zult niet doden’ riep één van de jongens met wat teleurstelling in zijn stem: “Mag ik dan ook opa niet meer helpen bij het slachten van zijn kippen? Ik vind dat altijd zo leuk!”

“Jezus verwijst vaak naar de kinderen en stelt hen aan de volwassenen ten voorbeeld. Misschien wil hij daarmee ook zeggen: ‘die kinderen be-leven alles intens; de volwassenen te afgestompt.’” (a.m.j.meijer)

BIJ DE DIENSTEN VAN OKTOBER

Zondag 7 oktober. Geen dienst in onze kerk maar wel een dienst onder verantwoordelijkheid van onze afdeling in 'Den Es'. In deze dienst zal voorgaan Mevr. Angelique Niks-van Oosten. Als thema heeft zij gekozen: "Noodzakelijk verlies"

Zondag 14 oktober. Oorspronkelijk stond voor deze dienst iets anders op het programma, maar de personen die wij hadden uitgenodigd lieten het afweten. Daarom heb ik besloten die ochtend voor het laatst iets anders te doen dan anders. Zeventien jaar heb ik in uw diensten mogen voorgaan. Bij het schrijven van al die overdenkingen (ca 800, incl. die voor 'de Bettekamp' en 'Den Es'!) hebben mijn persoonlijke filosofische inzichten altijd op de achtergrond een belangrijke rol gespeeld en heb ik mezelf een aantal spelregels opgelegd. Het lijkt mij goed, nu vlak voor mijn vertrek, hiervan tegenover u verantwoording af te leggen.

21 oktober: Feestelijke dienst, voorafgaande aan de receptie vanwege mijn vertrek als voorganger van deze afdeling. In deze dienst zal voorgaan mevr. A. Niks- van Oosten. Het thema van deze dienst luidt: "Dwalen of verdwalen". Aan deze dienst verlenen tevens hun medewerking: Ons NPB-koor en het NPB-blazers-ensemble.

"Het vaststellen van 'kwaliteit' is afhankelijk van de kwaliteit van de beoordelaar" (a.m.j.meijer)

28 oktober; jubileum zondag. Onze afdeling bestaat dan 134 jaar.

Aangezien het dit jaar 125 jaar geleden is dat de dichter, schrijver dominee Ds J. Jac. Thomson in Bredevoort geboren werd en deze predikant ook voor onze geloofsgemeenschap in Varsseveld van grote betekenis is geweest willen wij tijdens deze jubileumdienst aandacht aan zijn literaire nalatenschap besteden. Uiteraard zullen we een aantal van door hem berijmde liederen zingen en zal er uit zijn werk worden voorgedragen.



HERDENKING VAN DE OVERLEDENEN

De laatste zondag van het kerkelijk jaar is in de protestantse kerken traditiegetrouw de dag dat men de lidmaten die in het voorafgaande jaar zijn overleden, gedenkt. Alweer een aantal jaren geleden zijn wij begonnen iets uitvoeriger en persoonlijker stil te staan bij leden die ons het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. Gebleken is dat dit zeer op prijs wordt gesteld zodat wij hier een vaste gewoonte van willen maken. Allen die dit jaar een familielid aan de dood hebben verloren zullen binnenkort persoonlijk middels een brief benaderd worden om deze dienst bij te wonen en eventueel daaraan hun medewerking te verlenen. Ook indien u wenst dat een van uw verwanten herdacht wordt die geen lid was van onze afdeling, verzoeken wij u beleefd zo spoedig mogelijk contact op te nemen met mevrouw A Niks-van Oosten, tel.: (0315)-241080. De dienst wordt gehouden op zondag 21 november 2007. Vanzelfsprekend zijn ook goede vrienden van overledenen van harte welkom bij deze dienst.

TENSLOTTE

Door ruimtegebrek in de september-editie van de ‘Eendracht’ werden maar enkele van de persoonlijke gedachten die in de loop van de jaren bij mij zijn opgekomen en die ik in mijn dagboekjes genoteerd heb, gepubliceerd. Ook in dit en volgende nummers zullen er nog een aantal, worden opgenomen (*cursief gedrukt*)

Met een hartelijke groet aan u allen, A.M.J.Meijer

“Jezus maakte van water, wijn. Teveel gelovigen denken helaas, dat hem volgen een kwestie is van water bij de wijn doen” (a.m.j.meijer)

“Hij, wiens gezicht geen licht geeft, zal nooit een ster worden” (a.m.j.meijer)

“Geestelijke bereikbaarheid berust op een zekere mate van gelijkwaardigheid” (a.m.j.meijer)

“Momenten van vreugde, maar ook die van lijden, zijn allemaal deeltjes van je leven waar je zuinig op moet zijn.” (a.m.j.meijer)

BERICHTEN UIT DE WIJK DINXPERLO

EERSTVOLGENDE DIENST

Beste mensen

De eerstvolgende dienst is op 27 oktober. Zet dit alvast in uw agenda of op de kalender.

Helaas merken we dat de bezoeken aan de diensten minder worden. Dat is jammer. Velen doen hun best om alles in het Dinxperse zo goed mogelijk te laten verlopen, maar als u het af laat afweten, dan zal het ophouden en dat zou toch zeker jammer zijn? We hopen dus velen van u weer te kunnen begroeten.

Wellicht hebt u gemerkt dat onze diensten regelmatig bezocht worden door leden uit Varsseveld. Wij stellen dat zeer op prijs. Varssevelders u kunt ons kerkgebouw vinden aan de Wilhelminastraat 13.

Weet, dat u ook altijd welkom bent in de diensten in Varsseveld! De data en de tijden vindt u uiteraard in dit blad.

MONUMENTENDAG

Tijdens de monumenten dag was onze kerk open; er was een fototentoonstelling. Zij die de tentoonstelling bezochten waren erg enthousiast.

"JE NAAM"

Het thema van de dienst van 22 september was: "Je naam".

Het volgende gedicht van Huub Oosterhuis werd voorgelezen en bevat veel facetten van de overdenking, waarin het o.a. ging over Offerus, die een nieuwe naam kreeg, namelijk Christoforus, nadat hij het Christus-kind op zijn schouder naar de overzijde van de rivier had gedragen.:

Om zegen

*Dichtsbijzijnde onbekend
naaste altijd hier en nu
onvoorstelbare naam
zonder waarom mij ontmoet,
brood, schaduw gevraagd,
beker water.*

*Had ik jou als kind gekregen
zou ik je
op mijn schouders dragen.
Was je mijn moeder vader,
kon ik je vleien veroveren
tegenspreken.*

*Zweetgeur bewijst je,
daglicht prijst je aan.
Ik heb je niet lief,
ik durg je niet haten,
ik laat je niet gaan
voordat je me zegent.*

Hermien Bleumink

Voor August

Ds. Meijer maakte 17 jaar geleden kennis met de dames van de Vrouwenclub, dus ook met mij.

Ongeveer 2 á 3 weken later kwam hij ons (mijn man en ik) tegen op de parkeerplaats van het Slingeland Ziekenhuis. Toen hij ons in 't oog kreeg, kwam er een gulle lach op zijn gezicht en kwam hij met uitgestoken hand op ons toe en zei: "Meneer en mevrouw Freriks leuk u weer te ontmoeten".

Wij waren met stomheid geslagen dat hij ons bij naam noemde, want de dominee kon ons nog niet kennen van de Zondagse kerkgang, want zo-
ver waren wij nog niet gekomen.

Mooi hé?

Wim en Willie Freriks

"We komen onze medemens niet voor niets tegen" (a.m.j.meijer)

"Ik ben er van overtuigd dat er een geloofsweg mogelijk is, die niet afhankelijk is van godsdienstige leerstukken. Die weg is gebaseerd op eerlijke en kritische menselijke gevoelservaringen en weet zich gevoed door bijbelse verhalen" (a.m.j.meijer)

VAN DE BESTUURSTAFEL

AFSCHEIDSDIENST DS. A.M.J. MEIJER

Na een periode van 17 jaar in onze Geloofsgemeenschap als voorganger te hebben gewerkt, neemt ds Meijer nu afscheid van ons als voorganger. Per 1 november hoopt hij van zijn emeritaat te kunnen gaan genieten. Zondag 21 oktober as. wordt ter gelegenheid hiervan een afscheidsdienst gehouden in onze Witte Kerk aan de Doetinchemseweg in Varsseveld. Mevr. A. Niks-van Oosten zal in deze dienst voorgaan.

Het wordt een bijzondere dienst waaraan o.a. ons Kerkkoor en ons Huisorkest hun medewerking verlenen.

U wordt allen uitgenodigd deze dienst bij te wonen.

AFSCHEIDSRECEPTIE

Aansluitend aan de afscheidsdienst wordt de heer en mevrouw Meijer-Paumen een afscheidsreceptie aangeboden in ons gebouw “De Eendracht”. In een gezellig, informeel samenzijn willen we met enkele gepaste woorden van August en Huberte afscheid nemen en August een afscheidscadeau aanbieden. Wij willen met deze receptie ook u allen in de gelegenheid stellen persoonlijk met een handdruk afscheid te nemen van August en Huberte.

Voor deze afscheidsreceptie wordt u van harte uitgenodigd. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

AFSCHEIDSCADEAU DOMINEE MEIJER

Wij herinneren u er graag nog even aan dat bijdragen voor het afscheidscadeau voor dominee Meijer overgemaakt kunnen worden op rekeningnummer Rabobank 36.48.54.553 t.n.v. Nederlandse Protestanten Bond Varsseveld onder vermelding cadeau ds Meijer.

Vorbereidingen voor de afscheidsdienst van zondag 21 oktober naderen hun voltooiing en ook aan de aansluitende receptie in de Eendracht wordt hard gewerkt. Tijdens deze receptie wordt het cadeau aangeboden. Wij willen dominee Meijer niet zo maar laten gaan en zoals al eerder gemeld, wordt het een passend, verrassend cadeau.

Deze tastbare herinnering doet de dominee ongetwijfeld nog lang aan zijn zeventien Varsseveldse jaren denken.

Mocht u nog geen bijdrage hebben overgemaakt, dan kunt u dat tot vrijdag 19 oktober as. nog doen.

Het bestuur vraagt mensen, die gebruik moeten maken van een rolstoel en die de afscheidsdienst willen bijwonen, zich te melden bij de voorzitter, Ben Groenewold (tel.nr. 0315- 298121) zodat in de kerk een plaats vrijgehouden kan worden. Aanvang 10.00 uur.

“Zonder denkers en profeten zou het leven onleefbaar zijn” (a.m.j.meijer)

Mevr. A. Niks-van Oosten beëindigt haar pastorale werkzaamheden

Afgelopen voorjaar heeft Angelique ons er al op voorbereid dat het zeer wel mogelijk was dat zij in het na-jaar haar pastorale werkzaamheden voor onze Gemeenschaap zou gaan beëindigen.

Enkele weken terug heeft zij ons medegedeeld dat dit inderdaad bewaarheid wordt. Per 1 november stopt zij met haar werkzaamheden als pastoraal medewerkster.

De redenen hier voor zijn dat zij er in geslaagd is een nieuwe uitdaging te vinden en zij een functie heeft aanvaard bij een reisorganisatie. Zij gaat daar seniorenreizen begeleiden als verpleegkundige, c.q. pastoraalwerkster. Zo combineert zij haar kennis en ervaring als verpleegkundige en als pastoraalwerkster in deze nieuwe functie. Angelique gaat eind volgend jaar weer in Doesburg wonen.

Wij betreuren het dat zij ons gaat verlaten, want zij was bij velen van u geliefd en haar werkzaamheden en bezoeken werden zeer gewaardeerd. Anderzijds zijn wij voor haar ook heel blij dat ze deze nieuwe uitdaging heeft gevonden en wensen haar daarom ook heel veel plezier en voldoening in haar nieuwe werkomgeving.

De herdenkingsdienst op zondag 25 november zal zij nog verzorgen.

Angelique bedankt voor alles wat jij voor en in onze geloofsgemeenschaap hebt gedaan.



WERK AAN DE WINKEL ! MELD U AAN !

Over ruim een maand staan we voor aflossing van de wacht binnen onze kerk. Logischerwijs geeft dat veranderingen.

Uw bestuur is daar, ook in materiële zin, al een hele tijd mee bezig; voorbeeld is het dak van de pastorie.

Onlangs kwam de vergunning af om meer te doen. Noodzakelijk onderhoud en aanpassingen aan de gevel van de Eendracht aan de Beatrixstraat worden gecombineerd met het omvormen van de huidige autogarage tot voorraadkamer bij de keuken. Aansluitend aan deze garage komt er een carport in de tuin van de pastorie.

Bij de pastorie hapert het riool, heeft isolatie onze aandacht, moeten plafonds en elektriciteit worden vernieuwd, de badkamer aangepast.

Het zijn noodzakelijke, maar ook ingrijpende verbeteringen om de pastorie ook voor de toekomst goed bewoonbaar te houden.

Tot slot zal in het voorjaar de tuin aan de nieuwe situatie moeten worden aangepast.

't Is geen kleinigheid wat hier allemaal is opgenoemd.

We rekenen op uw steun, ook en vooral als het er op aankomt om handen uit de mouwen te steken.

We denken dan aan graafwerk, ontruimen, schoonmaken, andere handen spandiensten.

We hebben een actieve groep vrijwilligers; deze klussen vragen echter om meer enthousiaste werkers; doe mee en bel daarom Jan Bussink, 06-21907135. 's Avonds lukt (0315) 298227 ook wel eens!

JAARLIJKSE SCHOONMAAK

Leden van de schoonmaakploeg, vrijdag 12 oktober as. gaan de handen weer uit de mouwen en gaan we kerk en Eendracht weer een flinke beurt geven. Ook hier kunnen we best enkele nieuwe schoonmaakleden gebruiken. Kom vrijdag 12 oktober om 9.00 uur naar de Eendracht. Informatie over dit mooie werk is te verkrijgen bij Leendert van de Pol (0315) 242495

“Levenskunst is, om van je leven een kunstwerk te maken” (a.m.j.meijer)

IN GESPREK MET ..



.. dominee August Meijer en Marie-Huberte

Dominee August Meijer en Marie-Huberte Meijer-Paumen nemen op 31 oktober afscheid van onze geloofsgemeenschap. 17 jaar gaven zij vorm aan de vrijzinnigheid in Varsseveld en omgeving. Ze zijn nu –zoals dat in het geval van August heet- toe aan emeritaat en vertrekken naar Zuid-Frankrijk. In dit afscheid-interview blikken ze terug op hun (kerkelijk) leven in Varsseveld en op religie in het algemeen.

Hoe kijken jullie terug op 17 jaren Varsseveld ?

A: Op zinvolle en mooie jaren. Ik zal er in dankbaarheid op terug kijken. Jaren waarin ik zelf nog weer een geestelijke groei doormaakte, mede door de vele gesprekken die ik met de leden mocht voeren. De vele blijken van waardering voor mijn werk heb ik als stimulerend ervaren.

M-H: Eerst en vooral wil ik mijn verbazing uitspreken over de snelheid waarmee de jaren voorbij zijn gevlogen. Voor mijn gevoel ben ik hier nog niet zo lang. Het was een periode waarin ik andere dingen kon doen en mezelf ontplooiën, in plaats van altijd maar werken. Het was leerzaam, omdat ik hobby's kon ontwikkelen. Die fase is nu voorbij. Ik ben voldoende realist om dit te nemen zoals het komt.

Wat zouden jullie als een hoogtepunt betitelen ?

A: Ik denk niet zo in hoogte- en dieptepunten. Iedere ervaring is de moeite waard. Het 125-jarig bestaan van de afdeling in 1998 wil ik ech-

ter apart noemen. Met de Franse liederen door Irma ten Brinke, de avond met Lenny Kuhr, de viering op de jubileumdag zelf, de onthulling van het glas-in-lood raam door 'meester Hiddink', de presentatie van het Jubileumboek (beide werkstukken van M-Huberte) en de onderhoudende middag met bijdragen van de leden. Ook beschouw ik de initiatieven die ik nam om de afdeling aantrekkelijk te houden als hoogtepuntjes. Ik denk aan ons maandblad de Eendracht dat nu een prettig leesbaar blad is. Niet alleen voor leden, maar ook voor buitenstaanders. Het is misschien wel het best gelezen kerkblad van Nederland. De groot-letter-uitvoering valt ook in goede aarde. Ik geloof dat we daarmee een primeur hadden. De bijzondere diensten sinds 1998 waarin landelijk bekende personen voorgaan vormen voor mij ook hoogtepunten. De lezingen in het winterseizoen -waar ik voor heb moeten vechten- beantwoorden aan een behoefte. Hetzelfde geldt voor de 60+ club, een initiatief van Janny Nijhof-Weggelaar en Johan (Han) Hemink. Tenslotte wil ik niet ongenoemd laten de 'dames bezoekgroep', die veel voor oudere leden betekent. Het feit dat ik een bloeiende afdeling met veel meelevende en meewerkende leden achterlaat, is dan wel geen hoogtepunt, maar strekt wel tot voldoening. Ik noem in dit verband ook nog het zangkoor, de vrouwenclub, de zondagsschool, de gemeente-avondcommissie en Hollingstedt.

M-H: Als hoogtepunt voor de afdeling denk ik net als August aan het 125-jarig bestaan. De culturele activiteiten waren zeer geslaagd en kregen belangstelling in het hele dorp, zowel binnen als buiten de afdeling. Hoogtepunten vond ik ook de kerstspelen van de zondagsschool zoals ze werden opgevoerd in De Eendracht. Het trok telkens volle zalen en wat waren de kinderen en de ouders trots op hun prestaties! Ik heb zelf ook de bezoeken van en naar Hollingstedt als een hoogtepunt voor de afdeling ervaren, hoewel het weinig met de kerk te maken heeft.



Hollingstedt, terugreis, moe maar voldaan!

Waren er ook dieptepunten ?

A: Het begrip dieptepunt past -zoals ik al aangaf- niet in de context van Eendracht - okt. 2007

mijn werkzaamheden. Er waren wel enkele moeilijke perioden, maar daar wordt een mens alleen maar sterker van. Het draagt bij aan de persoonlijke groei. De minder leuke ervaringen worden ruimschoots gecompenseerd door de waardering die ik ontvang van de mensen waaraan ik bijstand verleen.

M-H: Uiteraard zijn er wel eens dieptepunten in het persoonlijke vlak, maar daar spreken wij nu niet over. Als ik de periode van 17 jaar binnen de afdeling overdenk, meen ik dat alles rustig en redelijk gelijkmatig is verlopen.

Hebben jullie het gevoel dat je bent opgenomen in Varsseveld als plaats en als geloofsgemeenschap ?

A: Ja! Dat besef ik eens te meer nu ik Varsseveld ga verlaten. Ik laat veel mensen achter die mij dierbaar zijn. Het meeste contact heb ik uiteraard met onze leden, maar ook buiten de NPB heb ik veel fijne mensen ontmoet. Er heerst in Varsseveld een goede onderlinge sfeer, zonder hokjesgeest, waarmee de hele bevolking doordrenkt is. Daar mag Varsseveld en omgeving met recht trots op zijn!

M-H: Ik heb de situatie anders ervaren dan August. Hij had contact met de mensen en leerde hen kennen en omgekeerd. Ik werkte buiten Varsseveld en has betrekkelijk weinig contact met de mensen in het dorp en binnen de afdeling. Zo duurde het lang vooraleer ik mensen bij naam ken. Mijn werk was ook één van de redenen waarom ik me niet aansloot bij verenigingen of activiteiten. Ik merk de laatste maanden, sinds ik meedoe met activiteiten van de ANBO, dat ik nieuwe mensen leer kennen. Ik vind dat wel leuk en vind het nu misschien wel jammer dat ik zo weinig contact had. Maar het hoort ook bij mij. Ik ben nogal een eenzelgänger. Binnen de NPB voel ik mij echter meer thuis dan in de rest van het dorp. Het geeft een gevoel met familie te zijn; het is vertrouwd.

Is Varsseveld als afdeling vooral vrijzinnig of vrijblijvend ?

A: Die woordspeling ligt voor de hand, maar er is binnen onze geloofsgemeenschap geen sprake van vrijblijvendheid. Wat mij juist opvalt is dat er zoveel overeenkomsten zijn tussen de Vrijzinnige groep in Delft, waarbinnen ik opgroeide en actief was, en de vrijzinnige geest in Varsseveld. De leden voelen zich nauw betrokken bij 'hun'

geloofsgemeenschap' en geven daar in denken en handelen blijk van. Vrijzinnigheid is een ruimdenkende levenshouding die -wanneer het religie betreft- in de Christelijke traditie staat met de bijbel als inspiratiebron. Vrijzinnigheid onderscheidt zich door het open aanbieden van de bijbelse boodschap, zonder dat er sprake is van 'moeten'. Dat heeft niets met vrijblijvendheid te maken. Vrijblijvendheid is een algemeen menselijk verschijnsel van alle tijden en overal aanwezig. Ik vrees echter wel dat die mentaliteit de laatste decennia vooral onder de jeugd is toegenomen. Vrijblijvendheid betekent dat je je aan niets of niemand wilt binden, laat staan je belangeloos voor een ideële zaak inzetten. De hele maatschappij loopt tegen dit verschijnsel aan.

M-H: Ik weet dat August als bewust vrijzinnige probeert de mensen en vooral de jongeren vrijzinnigheid mee te geven en verantwoordelijkheid voor eigen daden en gedachten. August is de afdeling in vrijzinnigheid voorgegaan. Er kan geen sprake zijn van een vrijblijvende afdeling, want vrijblijvendheid gaat niet samen met verantwoordelijkheid.

Is kerkbezoek een maatstaf voor betrokkenheid ?

A: Binnen de vrijzinnigheid is er minder sprake van kerkbezoek dan binnen andere geloofsgemeenschappen. Ds. Jac. J. Thomson, de beroemde predikant van onze afdeling, beklagde zich daarover reeds begin vorige eeuw. Toch blijf ik een lans breken voor het kerkbezoek. Het stimuleert de betrokkenheid en is van belang voor geestelijke groei. Door aanwezig te zijn ben je weer een steun voor anderen. Het heeft een sociaal aspect.

M-H: Spontaan beantwoord ik die vraag met 'ja', maar ik denk dat het binnen de vrijzinnigheid niet klopt. Het is nu eenmaal een fenomeen dat vrijzinnigen de drempel van de kerk niet platlopen. Dat wil echter niet zeggen dat zij zich niet betrokken voelen. Natuurlijk is het soms teleurstellend als er weinig mensen aanwezig zijn bij een dienst. August besteedde altijd veel aandacht aan de voorbereiding en dan verwacht je automatisch een redelijk aantal belangstellenden. Maar hij weet hoe het binnen de vrijzinnigheid gaat. Dus heeft hij hier mee leren leven. Dat er voldoende betrokkenheid is, bewijst de opkomst als er iets bijzonders te doen is.

Kruipt religie weer uit het dal ?

A: Religie zit niet in een dal. Religie is alleen door het grote aanbod van andere zaken (vooral het consumentisme) op een bescheiden plaats gezet. Daarmee is echter niet gezegd dat er minder belangstelling is voor 'religie'. Het is een kwestie van presentatie, want televisieprogramma's met een religieus karakter kennen een grote kijkdichtheid.

M-H: Ik denk niet dat religie in het dal zit in Nederland. Sprekend vanuit mijn ervaring in België, durf ik te zeggen dat Nederland een religieus land is. Het speelt op de achtergrond een grote rol. In België praat je niet over godsdienst; dat is geen dagelijks gespreksonderwerp. In Nederland kun je daarover makkelijk een boompje opzetten en geeft het geloof voor veel mensen inhoud aan het leven.

Hoe denken jullie dat Varsseveld e.o. er in 2020 uitziet.

A: Als ik kijk naar Varsseveld als plaats waren zeventien jaar geleden vrijwel alle winkelpanden in het dorp in bedrijf. De huidige leegstand is droevig. Het levens- en kooppatroon van de doorsnee burger verandert. Voor dorpen als Varsseveld is dat fnuikend. Het valt te hopen dat door het aantrekken van industrie –en daarmee inwoners– het voor middenstanders weer aantrekkelijk wordt zich in Varsseveld te vestigen. Als afdeling van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap vind ik het moeilijk te voorspellen hoe Varsseveld e.o. er in 2020 uit zal zien.

M-H: Het ligt niet in mijn vermogen om in de toekomst te kijken. Ik spreek de wens uit dat de vrijzinnigheid overeind blijft: vrij, bewust en verantwoordelijk denken, op basis van een christelijke achtergrond. Mensen moeten hierin gevormd en voorgegaan worden.

Wat denken jullie van Café Cult ?

A: Ik heb daarover zo mijn twijfels. Het staat volgens mij te ver van de kerntaak af. Je komt terecht bij mensen die zich nu ook al betrokken voelen. Een nieuwe laag aanboren is moeilijk. Dat merk je ook bij de jeugdclub. Het vertaalt zich niet makkelijk in een relatie met de kerk. Dat speelt ook bij de catechesatie. De huidige generatie jongeren is vooral vrijblijvend.

M-H: Ik vind de gedachte achter Café Cult goed; het is goed het te proberen. Ik heb me er niet voor niets voor ingezet. Het succes blijft echter een beetje uit. We kunnen wel weer bekende personen inzetten, maar dat is ook niet de bedoeling.

Moeten we als kerk meer aan PR doen ?

A: Ik denk het wel. We kunnen wat dat betreft een voorbeeld nemen aan de professionele wijze waarop de evangelische kerken zich presenteren. Ik heb daar aan het begin wel voor gepleit, maar merkte dat het bestuur er niet warm voor liep. De leden zijn overigens op andere fronten zo maar enthousiast krijgen, bijv. met het onderhoud van de kerk of de pastorie. Het is dus een kwestie van de juiste vorm vinden.

M-H: Bijzondere diensten zijn een vorm van PR. Ik denk dat we daar harder mee aan de weg kunnen timmeren. Overigens moet ik wel toegeven dat ik zelf met dat soort zaken niet graag voorop loop en ook August is bepaald geen ‘showman’.

Wat gaan jullie na 31 oktober doen ?

A: Ik ga meer tijd besteden aan mijn video- en filmarchief en een heleboel zaken op DVD zetten. Ook wil ik gaan schrijven, vooral familie-anecdotes, om te voorkomen dat ze wegraken.

M-H: Ik wil graag meer tijd aan creativiteit besteden, vooral aan schilderen. Genieten van de Zuidfranse zon en iedere dag wandelen om de nodige lichaamsbeweging te krijgen.

Wat zouden jullie de opvolgers mee willen geven ?

A: Dat ze zich zeven dagen per week met hart en ziel voor de afdeling inzetten en altijd kwaliteit bieden. De leden zijn het waard. Wat goed is moet je goed houden.

M-H: Ik hoop dat zij de traditie van echte vrijzinnigheid voortzetten. Dus gedachtegoed meegeven aan de gemeente om bewust, onafhankelijk en verantwoordelijk op christelijke basis te kunnen denken en handelen. Laat vrijzinnigheid niet verloren gaan! HB



Voor August

dit wilde ik even zeggen: samen zaten we regelmatig zonder het van elkaar te weten op een lijn als jij vooring in een dienst en ik al een gedicht over het thema had gemaakt. Dan vroeg ik aan jou om dit te mogen voorlezen en dat was altijd goed. Heel erg bedankt hiervoor. Ook bedankt voor de tijd die we samen deelden hetzij tijdens de zondagschooltijd, de lessen op de Leemvoortschool of zomaar even contact. Ik wens je namens ons hele gezin vele goede jaren samen met Huberte .

Met vriendelijke groet EngeliënVeerbeek

Voor August: Namens de activiteitencommissie

Met de komst van August Meijer naar Varsseveld werd ook een geheel nieuw aspect toegevoegd aan onze geloofsgemeenschap: de lezingen in het herfst/winterseizoen. En de lezingen zijn een begrip geworden in de hele omgeving. Deze extra dimensie heeft er toe bijgedragen dat onze identiteit en diversiteit op een bijzondere manier op de kaart zijn gezet. August: we zijn blij dat jij je indertijd hard hebt gemaakt voor dit bijzondere aspect van onze geloofsgemeenschap. Dank voor de bijdrage en creativiteit in het samenstellen van de programma's. We hopen dat je op de lezingen, maar ook op de bijeenkomsten ter voorbereiding, met een goed gevoel terug mag kijken. Het ga je goed.

Marjan Hengeveld.

Hollingstedt ...

..BBQ of “*de franse bourgondiër*”



60+-CLUB

Verslag uitstapje 11 september

Met zes personenauto's en daarin 24 personen, vertrokken we rond half twee richting Zelhem. Klokslag twee uur reden we het erf op van de melkgeitenhouderij van de familie Roekevisch. We werden ontvangen met een kop koffie/thee en een plakje cake. Via het beeldscherm kregen we een uitgebreide uitleg over het bedrijf. In Nederland wordt voor de geitenmelk voornamelijk het geitenras "Saanen" gehouden.

De geiten zijn wit met een enkele bruingetinte ertussen. Na de eerste keer lammeren begint een geit melk te geven en de draagtijd bij geiten is ongeveer vijf maanden, waarna er per geit ongeveer twee of drie lammetjes geboren worden.

Wanneer een melkgeit goed verzorgd wordt, geeft het dier ongeveer 900 kg. melk per jaar. De geiten worden tweemaal per dag machinaal gemolken in een melkstal



en de melk wordt vanuit de melkstal naar een melkkoeltank getransporteerd. Om de drie dagen wordt de melk opgehaald en met een speciale tankauto naar de zuivelfabriek gebracht. De chauffeur van de tankauto neemt van alle geleverde melk een monster, dat in een gespecialiseerd laboratorium wordt onderzocht.

Ook wordt daar het vet- en eiwitgehalte vastgesteld. Geitenmelk heeft een gemiddeld vetgehalte van 4,1% en een eiwitgehalte van 3,4%. De meeste geitenmelk wordt verwerkt tot geitenkaas maar wordt ook wel verwerkt tot consumptiemelk, karnemelk, yoghurt en kwark en soms wordt er ook wel boter van gemaakt. Geitenmelk is met name ook van belang voor mensen met een koemelkallergie. Het verschil in smaak tussen koemelk en geitenmelk is nauwelijks te proeven.



Vervolgens mochten we een kijkje nemen in de geitenstal. Zo'n 1250 melkgeiten keken ons hier nieuwsgierig aan. Een prachtig gezicht.

Janny bedankte tenslotte onze enthousiaste melkgeitenhouder voor zijn gastvrijheid en de bijzonder leerzame uitleg. Met een lekker stukje geitenkaas in de tas



vertrokken wij vervolgens richting Westendorp, waar we in het pannenkoekenrestaurant een overheerlijke pannenkoek gingen eten.

Iedereen ging vervolgens moe maar heel voldaan weer richting Varsseveld. Het uitstapje was zeer geslaagd!

“Beter een lege maag, dan een lege geest” (a.m.j.meijer)

Uitnodiging 9 oktober

Zoals inmiddels bekend is neemt dominee Meijer op 21 oktober a.s. afscheid van onze afdeling. Gelukkig hebben wij hem, voor dat hij vertrekt, nog bereid gevonden een middag te verzorgen voor de 60-plussers. Hij heeft vast heel veel te vertellen over zijn tijd in Varsseveld en hij zal ons ook ter verduidelijking ongetwijfeld beelden enz. enz. laten zien.

Wij hopen velen van u deze middag te begroeten. Zoals gebruikelijk staat om 14.30 uur de koffie/thee weer klaar met natuurlijk ook weer de lekkere koekjes erbij.

Graag tot ziens op 9 oktober.

Agenda:

- 13 nov. 2007 De heer J. Horsting uit Doetinchem met "Het leven en werken van de Amish" (dit belooft een heel bijzondere middagte worden)
- 08 jan. 2008 Nieuwjaarsvisite.

“Wie geen ideeën heeft, heeft geen idee dat hij leeft” (a.m.j.meijer)

AGENDA VROUWENCLUB

De vrouwenclub heeft haar agenda voor de komende maanden weer vastgesteld en ziet er als volgt uit:

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 11 oktober 2007 | uitstapje naar Kaaswinkel |
| 25 oktober 2007 | hobby avond |
| 8 november 2007 | hobby avond |
| 22 november 2007 | Marjan Hengeveld |
| 6 december 2007 | Sinterklaasavond |
| 17 december 2007 | Kerstfeest |
| 11 januari 2008 | Nieuwjaarsvisite |

De aanvang van de bijeenkomsten is 20.00 uur.

GEMEENTE AVOND

Na de prachtige uitvoering door het Heelwegs toneel op 1 maart j.l. hebben we voor 6 november as. de heer Nijhof bereid gevonden invulling aan deze avond te geven. Velen zullen hem kennen van eerdere avonden.

De heer W.Nijhof is voordrachtskunstenaar en zal aan de hand van de biografie van Gotfried Bomans voordrachten voorlezen en deze markante figuur uit de literatuur nader toelichten. Het onderwerp en het werk van Bomans zullen borg staan voor een interessante maar vooral ontspannen avond.

De aanvang is 20.00 uur en de avond heeft plaats in De Eendracht.

Voor August: "Afscheid nemen is het begin van een herinnering"

Beste dominee Meijer,

17 jaar geleden kwam u bij ons in Varsseveld bij de Nederlandse Protestantenvbond. Ds. Van Lent had afscheid genomen en de nieuwe dominee deed zijn intree in de kerk en de pastorie. Omdat ik al lang niet meer in de Achterhoek woonde maar in Deventer hoorde ik van mijn vader en moeder als ik in Varsseveld aan de Doetinchemseweg op bezoek kwam alle nieuwtjes dus ook van de kerk en de dominee. Het was eerst wennen aan de nieuwe dominee, want hij was natuurlijk heel anders dan de vorige. Logisch!

Ooit heb ik belijdenis gedaan onder ds. Bosch en ben ik lid geworden van de NPB. Toen ik wegging uit Westendorp (mijn ouders woonden toen nog in Westendorp) ben ik altijd lid gebleven. Steeds nam ik me voor om een vrijzinnige geloofsgemeenschap te zoeken in de omgeving van Deventer, maar steeds kwam het er niet van. Vorig jaar dacht ik de kerk met gelijkgestemden gevonden te hebben in Twello aan de Binnenweg. Werd prompt deze afdeling per 1 januari 2007 opgeheven wegens gebrek aan leden. Ik zou het jongste lid geweest zijn (55 jaar). Dus ben ik nog steeds lid in Varsseveld en een lid dat “regelmatig” de kerk bezoekt, namelijk 2x per jaar met Pasen en met Kerstmis. Met beide feestdagen hebben wij altijd een familiereünie en vind ik het leuk om mijn broer Henk(en soms ook de rest van de familie) te vergezellen naar de kerk. Het is altijd een soort thuiskomen voor mij. Als kind dat op de zondagsschool in Westendorp zat, volgens mij eerst nog in het kantoor-tje van Kerkhof en later op de openbare lagere school, hadden wij altijd een activiteit in de kerk met de feestdagen. Vandaar.

Als ik nu in de kerk zit, als het kan in de bank waarvoor mijn grootouders in het verleden moesten betalen, laat ik mijn gedachten de vrije loop en geniet van de mooie liederen die het koor ten beste brengt, probeer me te concentreren op de preek, wat niet altijd lukt en geniet van de rust. Het is voor mij een uur ontstressen, een uur ontspanning. Ik pik er altijd iets van mee. Er is altijd wel een zin in de preek, die bij me blijft hangen en die maakt dat ik me weer voorneem beter mijn best te doen in het leven of dat misverstand nu toch maar eens uit de weg te ruimen. Als ik er dan weer geweest ben, denk ik dit moet ik vaker doen, maar vervolgens ga ik weer over tot de orde van de dag en is het zo weer Pasen of Kerstmis zonder dat ik in de tussentijd in de kerk geweest ben. Maar ja, de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens en de weg naar de hemel met goede daden. Ik denk, dat ik in de terecht kom.

Ik weet nog dat toen mijn vader in 1998 overleed u bij ons thuis aan de Doetinchemseweg kwam om de afscheidsdienst voor te bereiden. U zei: “Jullie vader was een gelovig man.” Waarop wij (als kinderen) antwoordden, dat wij dat nog niet zo zeker wisten, maar dat vader ook graag naar de kerk ging om tot rust te komen. Even geen gezeur van vrouw, kinderen en schoonmoeder aan zijn hoofd, maar heerlijk zitten

luisteren en zijn gedachten de vrije loop kunnen laten.

Mijn moeder ging tot november 2003 ook bijna elke zondag met haar Mercedes (de rollator) naar de kerk en zat dan in de vertrouwde “betaalde” bank. Volgens mij ging zij voor de gezelligheid naar de kerk en om bekenden te ontmoeten, want zij vond het heerlijk om na de dienst nog een kopje koffie te drinken in de Eendracht en bij te praten. Helaas heeft zij geen tachtig jaar mogen worden, want dan zouden de bezoekdames van de kerk bij haar komen en dat zou ze zo gezellig gevonden hebben.

Wat ik zelf als heel prettig heb ervaren is, dat u zowel bij het overlijden van mijn vader (in 1998) als dat van mijn moeder (in 2003) met ons kinderen hebt afgestemd, wat ieder in zijn toespraak tijdens de afscheidsdienst wilde zeggen.

Daardoor behoeften de mensen in de kerk niet steeds weer hetzelfde te horen over de overledene. Ook weet ik nog dat wij bij de begrafenis van mijn vader bij het verlaten van de kerk het orgel het lied “We ‘ll meet again” van Vera Lynn wilden laten spelen, maar dat wij daar geen bladmuziek van hadden. U hebt stad en land afgebeld om te proberen de bladmuziek te pakken te krijgen en het is u uiteindelijk gelukt.

Ook herinner ik me nog dat we een paar jaar geleden met de hele familie in de kerk waren. Volgens mij ter herdenking van de mensen die dat kerkelijk jaar overleden waren. U gaf iedereen bij het verlaten van de kerk een hand om hem of haar het beste toe te wensen. Ook zo bij onze neef Edo, die al enige jaren van de basisschool af was. U zei tegen hem: “Tot morgen op de basisschool Edo.” Waarop Edo, niet op zijn mondje gevallen, antwoordde: “Ja, ja tot morgen mafketel.”

Beste dominee Meijer, ik wil u hartelijk danken voor de vele dingen die u mij hebt meegegeven in mijn “regelmatige” kerkbezoek en alles wat u voor onze afdeling hebt gedaan. Ik hoop dat het u gegeven is om nog vele jaren samen met uw vrouw in goede gezondheid van uw emiritaat te mogen genieten en wens u veel sterkte toe bij het leegpakken van de pastorie.

Hartelijke groeten,
Riet Fiechter-Beunk

“Veel mensen lijden tegenwoordig aan religieuze koudwatervrees”

(a.m.j.meijer)

LEZINGEN PROGRAMMA HERFST/WINTER 2007/2008

Tenzij anders vermeld worden deze lezingen gehouden in de grote zaal van de Eendracht, Beatrixstraat 1a .

Indien vermeld: Kerkzaal: Doetinchemseweg 5 Varsseveld

De entreprijs van alle lezingen die in de Eendracht worden gehouden bedraagt €6.50 inclusief koffie/thee.

De lezingen vangen aan om 20.00 uur m.u.v. de lezing van Dr Tjeu van den Berk, die om 19.30 uur aanvangt.

De jubileumdienst op 28 oktober in de kerk is uiteraard kosteloos.

Donderdag 4 oktober Dr. Tjeu van den Berk: thema:
De alchemistische allegorie achter Mozarts 'Zauberflöte'
Let op: aanvang 19.30 uur!!

**Zondag 28 oktober Jubileum dienst vanwege het 134 jarig bestaan van onze plaatselijke afdeling van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB.
10.00 uur. Dienst in het kader van Ds Jac. J. Thomson**

Maandag 19 november Mevr. J Bosman-Kok,
Thema: Het Bellini mysterie

Januari 16 januari 2008 Drs Jacob Slavenburg
Thema: Het Judasevangelie en andere vroeg-christelijke geschriften.

Donderdag 14 februari 2008 Prof. Iteke Weeda,
Thema: Liefde in vele facetten

Donderdag 10 april 2008 Erik Bruijn,
Thema: Het Tibetaanse dodenboek.

CAFÉ CULT 5 OKTOBER A.S.

Het derde seizoen van Café Cult wordt wederom geopend met POËZIE, met het thema: **“DICHTER BIJ DE WAARHEID”**. U bent hierbij weer van harte uitgenodigd . Breng uw eigen waarheden en dichtkunst mee op: **Vrijdag 5 Oktober, vanaf 20.00 uur in "de BIEB "van Café de Ploeg in Varsseveld.** Dit keer met medewerking van de “IJzerdichters” Voor meer informatie: *Henk Beunk 0314-632061, Arjen Dijkstra 0315-298091 of Marjan Hengeveld 0315-244393*

GESLAAGDE ORGELCONCERTEN IN DE WITTE KERK

Bert Vinke en Jarik de Graaff speelden dat het een lieve lust was. Marchel Chevalking gaf tekst en uitleg en Ben Kraan had er voor gezorgd dat de ruim 80 bezoekers via een groot televisie scherm de verichtingen van de organisten konden volgen. Kortom, prima PR voor onze Witte Kerk tijdens de Open Monumentendag.

AAN DE LEDEN VAN HET KERKKOOR (HERINNERING)

In het september nummer van “De Eendracht” heeft u al kunnen lezen dat de repetities beginnen op **donderdag 4 oktober a.s. 20.00 uur** We beginnen met het repeteren van een tweetal liederen die we zingen tijdens de dienst op 21 oktober a.s. waarin Dhr. A. Meijer afscheid neemt als voorganger van onze Vrijzinnige Geloofsgemeenschap. Daarna beoefenen we liederen voor de kerst. Ik nodig alle leden dan ook weer van harte uit om te komen. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom. U hoeft geen koorervaring te hebben. Als u van zingen houdt, kom dan gerust een avond kennismaken. Proef de sfeer en beslis dan wat u wilt. In bijna alle gevallen smaakt het naar meer, dus laat u niet weerhouden.

De repetities worden gehouden op donderdagavond in gebouw De Eendracht en duren van 20.00 tot 22.00 uur. **Let op : 4 oktober repeteren we in het kerkgebouw, i.v.m. een lezing in De Eendracht.** Tot ziens a.s. donderdagavond.

Met vriendelijke groet, Gerrit Hengeveld

DANKDIENST T.G.V. 25 JARIG HUWELIJK

Daar wij, Gerrit Veerbeek en Engelen Veerbeek-te Vruchte, 25 jaar getrouwd zijn willen we dit in een kerkdienst samen met U gedenken . Deze dankdienst is op zaterdag 27 oktober om 19.00 uur. Marjan Hengeveld gaat hierin voor. De dienst is toegankelijk voor eenieder die ons kent .Nadien wordt er een kop koffie aangeboden in de Eendracht.

Met vriendelijke groet Engelen

BERE-GAAF KINDERFEEST IN VARSSEVELD

REKEN MAAR.....

met Mr. S. Limmerick

Van 23 t/m 25 oktober is in Varsseveld weer het BERE-gaaf Kinderfeest, elke morgen van 10.00 tot 12.00 uur in 'De Borch'. BGK betekent plezier voor kinderen d.m.v. een programma met spel, verhaal, muziek, toneel en creativiteit.

Nieuw dit jaar is het met elkaar werken aan een musical, die op de slotavond uitgevoerd zal worden. Op deze manier kan het creatieve talent van de deelnemende kinderen, de muziekband en de toneelgroep nog beter tot zijn recht komen.

Het thema is: "Reken maar.....met Mr. S. Limmerick".

Mr. S. Limmerick komt uit Engeland en is ontzettend slim, vooral rekenen en tellen kan hij erg goed. Of toch niet....? Het feest wordt georganiseerd door vrijwilligers uit kerken van Varsseveld en omgeving. Zij doen dit met veel plezier en vanuit de gedachte dat we er zijn om God en de ander blij te maken. Alle basisschoolkinderen mogen gratis meedoen, je hoeft je niet van tevoren aan te melden.

Meer informatie is te vinden op www.beregaaf.nl. U kunt ook Annet Wisselink (0315-617539) bellen.



HEILIGE YOGA

Honderd inademen negenennegentig uitademen achtennegentig terwijl ik een ontspannende ademhalingsoefening doe, waarbij eigenlijk geen andere gedachtes toegestaan zijn dan het terugtellen, gaan mijn gedachten toch terug naar groep 6 van de basisschool. Het zal waarschijnlijk één keer per twee weken zijn geweest dat Ds. Meijer op vrijdagmiddag in de klas van groep 6/7/8 een soort bijbelles kwam geven. Na enkele malen een verhaal verteld te hebben, leek het de dominee toch beter om het afwisselender te maken. Onze aandacht verslaptte in hoog tempo (dit lag aan ons, we zaten op een openbare school en waren niet opgevoed met de bijbel). Op een middag kwam de dominee binnen en verzocht ons vriendelijk ons te verplaatsen naar de gymzaal. Daar aangekomen moesten we allemaal een matje pakken en op onze rug gaan liggen. Hij begon te vertellen dat we met onze gedachten naar onze tenen moesten gaan en deze volledig moesten ontspannen. Wanneer de tenen zwaar werden, mocht je verder naar je voet, daarna naar je scheenbeen en zo helemaal naar boven, tot je hoofd en je handen ook zwaar waren. Dit zal er leuk uit hebben gezien: 15 boefjes volledig stil en ontspannen. Dan begon het terugtellen. Bij terugtellen moet je nadenken en zijn er bijna geen andere gedachtes mogelijk. Soms vielen we bij 40 al in slaap, andere keren waren we bij 0 nog steeds actief. Ook de dominee viel wel eens in slaap, waardoor onze concentratie helemaal verdween en we stiekem op onze matjes lagen te giechelen. Dit was het begin van 3 jaar lang afwisselend les en yoga. Nu, 13 jaar later, heb ik morgen een belangrijk tentamen en lig ik in mijn bed nog steeds diezelfde oefening te doen, om te zorgen dat ik ontspannen ga slapen. Dominee, bedankt, u zal vast toen niet bedacht hebben dat uw yoga oefening jaren later in Den Haag nog uitgevoerd wordt.

Met vriendelijke groet, Dieske Beunk

“Ik ben er van overtuigd dat er een geloofsweg mogelijk is, die niet afhankelijk is van godsdienstige leerstukken. Die weg is gebaseerd op eerlijke en kritische menselijke gevoelservaringen en weet zich gevoed door bijbelse verhalen” (a.m.j.meijer)

SCHRIJFAKTIE AMNESTY VARSSEVELD

In oktober kan weer geschreven worden voor de volgende gevangenen. De eerste brief gaat naar China. Ye Guozhu werd uit zijn huis gezet omdat daar gebouwd wordt voor de Olympische Spelen. Nadat hij een vergunning aanvraag om, met anderen, tegen de huisuitzettingen te demonstreren kreeg hij 4 jaar gevangenisstraf. Ook wordt hij gemarteld. Gevraagd wordt om vrijlating.

De tweede is voor de regering in Azerbeidsjan. Drie tieners zitten sinds maart 2005 vast op verdenking van moord. Ze worden gemarteld en gedwongen bekentnissen te ondertekenen, terwijl ze volhouden onschuldig te zijn. Gevraagd wordt om een eerlijk proces of vrijlating en onderzoek naar de martelingen.

De derde brief betreft Pascal Kabungulu Kibembi. Deze mensenrechtenactivist uit Congo werd op 31 juli 2005 om het leven gebracht. Het proces tegen de moordenaars is stopgezet. Gevraagd wordt om onmiddellijke voortzetting van het proces tegen de verdachten van de moord. Oppositieleden op vrije voeten! Op 20 juli zijn de 38 Ethiopiërs vrijgelaten die sinds november 2005 vast zaten. Amnesty voerde actie voor hen en hoopt dat de vrijlating een stap is naar een betere bescherming van de mensenrechten.

Inlichtingen: Annie Lammers (617393) of Dela Rutgers (243077).



“Inhoud heeft toekomst.”

“We leren pas wachten, als we niets meer te verwachten hebben”

“Soms is iets wel onbeperkt houdbaar, maar niet onbeperkt eetbaar”

(a.m.j.meijer)

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



Voorgangers: Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld, (0315) 242080, meijerpaumen@hetnet.nl

Bij afwezigheid: Mevr. A. Niks-van Oosten, tel. (0315)241080
a.niks-vanoosten@hetnet.nl

Wijk Dinxperlo: Mevr. H. Bleumink, Spoorstraat 2, 6971 CA Brummen.
(0575-562746. hermien.bleumink@solcon.nl

Administratie: N.P.B. afd. Varsseveld e.o., Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld.
(0315) 840044. j.w.meerdink@chello.nl

Website: www.xs4all.nl/~npb **E-mail-adres:** npb@xs4all.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

Dhr. B.H. Kraan, Zelhewegeweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 2418 85

Verenigingszaal:

“De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 244537

Penningmeester/administrateur:

Dhr. J.W. Meerdink, Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld,
(0315) 840044, j.w.meerdink@chello.nl

Bankrekeningen:

Rabobank 36.48.54.553, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld.

Vrouwenclub: Mevr. M. Jansen-Zeeplat, Spoorstraat 70, (0315) 242018

60+ Club: Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 244049.

Jeugdclub: Marjan Hengeveld 0315-244393, h.m.hengeveld@zonnet.nl

Werkgroep PR:

M-Huberte Meijer-Paumen 0315-242080; Marjan Hengeveld 0315-244393,
en/of Henk Beunk 0314-632061; Arjen Dijkstra 0315-298091.

Verzorging “Eendracht”:

Jan Meerdink, (zie **Administratie**)

Verzendklaar maken:

Mevr. B. Chevalking-Wennink, Zwaluwenhof 1, 7051 XR Varsseveld,
(0315) 298223, Mevr. W.E. Teerink-Radstake, Mevr. A.B. Navis-Naves,
Mevr. D. ten Brinke-Rougoor en Mevr. J.E. Sturris-Heijink.

Kopij adressen en redactie:

Jan Meerdink (zie **Verzorging “Eendracht”**), ds. A.M.J. Meijer (zie **Voorganger**),
Henk Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@tiscali.nl.

Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 298718, familie.wolsink@wanadoo.nl en
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 617542 / 617063

NPB-Koor secretariaat:

Mevr. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 241890

Autodienst: zie: **Administratie**

Oktober 2007

- Zondag
7 oktober
9.45 uur: NPB-dienst in 'Den Es' mevr. A. Niks-van Oosten. Thema: "Noodzakelijk verlies", bij Lucas 9:18-27.
Geen dienst in onze "Witte Kerk" .
Vanaf 12.45 uur fietstocht met de leden van de gezamenlijke kerken van Varsseveld en omgeving naar de synagoge te Aalten. Beginpunt: R.K. Laurentiushuis aan de Oranjestraat. Zie hiervoor de aankondiging de mededelingen in de september-editie.
- Zondag
14 oktober
10.00 uur Ds A.M.J. Meijer, Thema: 'Een verantwoording van mijn werkwijze.'
- Vrijdag
19 oktober
16.30 uur: Weeksluiting in 'de Bettekamp' Ds A.M.J. Meijer
- Zondag
21 oktober
10.00 uur Mw A.Niks-van Oosten: 'Dwalen of verdwalen', bij Johannes 10: 1-10. Afscheidsdienst in verband met het vertrek van Ds A.M.J. Meijer als voorganger van onze geloofsgemeenschap. Aan deze dienst verlenen tevens medewerking: Ons koor en het NPB-blazers-ensemble
- Zaterdag
27 oktober
19.00 uur: kerk Dinxperlo; mevr. H. Bleumink
- Zondag
28 oktober
Wintertijd !!
10.00 uur: Bijzondere dienst in het kader van 134 jaar bestaan van de NPB afd. Varsseveld. Deze dienst staat in het kader van het Ds J. Jac. Thomson herdenkingsjaar. Na afloop koffie in de Eendracht.
- Zondag
4 november
14.00 uur: Mevr. H. Bleumink; bevestigingsdienst nieuwe voorganger dhr. P.W.M. Samwel