

September 2003

Zondag 10.00 uur, Ds A.M.J. Meijer, thema:
31 augustus 'Het vertrouwen niet opgeven', bij Lucas 18: 1-8.
Na afloop van de dienst staat de koffie klaar.

Zondag Geen dienst.
7 september

Vrijdag 16.30 uur; weeksluiting in de Bettekamp;
12 september Mw A. Niks-van Oosten.

Zondag **Buitendag** in Aalten, spreker Dr Jan Terlouw, thema:
14 september "Verwondering". Zie voor nadere gegevens de uitgebreide informatie elders in deze editie. Derhalve geen dienst in onze kerk. Met alle deelnemers willen wij om 9.45 uur vertrekken vanaf de Coöp-parkeerplaats.

Zondag 10.00 uur: **Vredesdienst** in de Grote- of Laurentiuskerk
21 september thema: "Vrede; werk in uitvoering" Voorganger: Ds K.Datema Aan deze dienst wordt medegewerkt door het gemengd koor "Immanuël" (zie voor nadere bijzonderheden elders in deze editie).
In onze eigen kerk geen dienst.

Zondag 10.00 uur. Netty Hengeveld, thema:
28 september "Niet dragen maar klagen", bij Psalm 13: 2-6.
Na afloop van de dienst staat de koffie klaar in de 'Eendracht'.

Zondag Geen dienst.
5 oktober

69^{ste} Jaargang

No. 511

September 2003

IN DIT NUMMER O.A.

Hollingstedt "Fahrtenlied"

pag. 10

In gesprek met Willemien Beunk-Wisselink

pag. 13

ZEVEN STAPPEN NAAR DE LICHTWERELD

Vorig jaar hield Ds Hans Stolp voor onze geloofsgemeenschap een lezing met als thema: 'omgaan met gestorvenen. Vanuit alle kanten van de Achterhoek waren mensen op deze lezing afgekomen. Hans Stolp behoort tot een van de meest begenadigde 'zieners' van ons land met een grote kring van mensen om hem heen die uit zijn boeken en spreekbeurten inzicht, troost en bemoediging putten. Tijdens deze lezing maakte ik wat aantekeningen. Na afloop kwam een aantal aanwezigen naar mij toe met de vraag of ik deze in de Eendracht zou willen publiceren, zodat zij het nog eens na zouden kunnen lezen. Hierbij los ik dit verzoek in. Als theoloog met een grote ervaring als ziekenhuispredikant en radiopastor voor de IKON durft Hans Stolp zich in onderwerpen te verdiepen die tegenwoordig vaak als controversieel beschouwd worden. Zo ook de vraag: 'wat gebeurt er tijdens het stervensproces? Wat is de weg die dan begint? Een weg die de gestorvene door verschillende geestelijke werelden tot in de Lichtwereld brengt?' Terwijl in veel kerken deze vraag uit de weg wordt gegaan, omdat deze zogenaamd niet meer als passend bij deze tijd wordt gezien, durft Hans Stolp het wel aan hier voorzichtig ant-



woorden op te geven. Antwoorden die in eerste instantie zijn ingegeven door diepe persoonlijke ervaringen, opgedaan tijdens zijn werk als ziekenhuispastor, waarbij hij veel zieke kinderen die in een terminaal stadium verkeerden heeft begeleid. Niet alleen dat hij hén tot steun kon zijn, maar die stervende kinderen openden ook hem de ogen voor wat sterven werkelijk is. Tijdens zijn werk bij IKON pastoraat ontving hij talloze brieven van mensen die bij hem een luisterend en begripvol oor zochten voor ‘bijna dood ervaringen’ en aanverwante verschijnselen. Ook in zijn persoonlijk leven bleef hij niet gespaard voor diep ingrijpende ervaringen die verband hielden met het sterven van door hem zeer geliefde personen. Allengs werd het hem duidelijk dat veel van die ervaringen aansloten bij de oude christelijke zienswijze ten aanzien van het sterven (de Gnosis, de Katharen, Dante zijn ‘Goddelijke Komedie’ en de Vrijmetselarij). Deze oude christelijke traditie vertelt, dat de gestorvene zeven stappen op de weg naar de ‘Lichtwereld’ aflegt. Elke stap brengt zijn eigen opgaven én geschenken met zich mee:



- Het uitzicht op de overkant.
- Het verbreken van het zilveren koord (Prediker).
- De eerste terugblik op het zojuist voltooide leven.
- De doorgang door het Kamaloka (de loutering).
- Het opstellen van het levensplan voor het volgende leven.
- De intrede in de lichtwereld.
- Leven en werken in de lichtwereld.

Bezinning op de reis die onze gestorven geliefden maken –en die wij ook zelf eens zullen gaan– kan ons troost geven en kan ons helpen om de blijvende verbinding met de gestorvene te ervaren. Daarbij is het zo, dat wij onze geliefde gestorvenen kunnen helpen en bijstaan op hun reis: zij hebben ook daar onze liefde en hulp nodig. En omgekeerd zullen onze geliefden vanuit hun nieuwe leven aan ‘de overkant’ ook ons bijstaan op onze weg door dit leven op aarde.

Het is boeiend om te zien, dat wat de oude spirituele christelijke traditie vertelt, ook verteld wordt door andere tradities, zij het met andere woorden en benamingen. Maar in grote lijnen blijkt het inzicht in het ‘leven voorbij de dood’ universeel te zijn.

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



Voorganger:

Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld, (0315) 24 20 80, meijerpaumen@zonnet.nl

Secretariaat:

N.P.B. Varsseveld, Mw. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2^b, 7065 AH Sinderen, (0315) 24 12 06, willynijhof@planet.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

B.H. Kraan, Zelhewseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85

Verenigingszaal:

“De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Administrateur:

Hr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld, (0315) 24 21 36, g.j.hengeveld@freeler.nl

Gironummer:

846569 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Bankrekeningen:

Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265.

Allen staan t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Website: www.xs4all.nl/~npb

E-mail-adres: npb@xs4all.nl

Vrouwenclubs:

Voor I: Mw. D. Vrieze-Heusinkveld, Giezenveld 10, (0315) 24 14 75,

Voor II: Mw. M. Jansen-Zeephat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18

60+ Club:

Mw. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld, (0315) 24 40 49, info@nijhof-keukens.nl

Verzorging “Eendracht”:

Rinus Luijmes, Boesvelderdijk 27, 7054 BE Westendorp, (0315) 29 85 59, digirini@xs4all.nl

Verzendklaar maken:

Mw. B. Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN Westendorp, (0315) 29 82 23, Mw. W.E. Teerink-Radstake, Hr. G.H. Schepers en D. ten Brinke-Rougoor.

Kopij adressen en redactie:

Rinus Luijmes (zie **Verzorging “Eendracht”**), ds. A.M.J. Meijer (zie **Voorganger**),

Mw. E. Wennink, Kerveld 9, 7006 TA Doetinchem, esseldien@planet.nl

H. Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkpte@euronet.nl

Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, erna@fam-wolsink.myweb.nl en

Gwen Spaa, (0315) 24 29 18, johan-gwen@hetnet.nl

NPB-Koor secretariaat:

Mw. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

Organist:

vacant

Autodienst:

zie: **Secretariaat**

Cassettedienst:

Hr. G. Hobelman, (0315) 29 83 55

ACTIVITEITEN VAN DE FEDERATIE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE EN DE GEREFORMEERDE KERK

9 september 2003, 10.00 uur: “Ontmoetingen rond de bijbel”, vergaderzaal “de Bettekamp”. Contactpersoon: Christel Geurink, tel. 0315-617611.

12 september 2003, 20.00 uur: “Levenservaringen”, locatie: de Keurhorst. Contactpersoon: Emmy Beenes, tel. 0315-230630.

24 september 2003, 20.00 uur: “Bijbelkring”, locatie: de Borch. Contactpersoon: Gerrie Raterink, tel. 0315-242704

AMNESTY INTERNATIONAL

Goed nieuws voor de briefschrijvers. In april van dit jaar schreven we voor Gulderen Baran (22 jaar) uit Turkije. Vanaf 1995 zat ze gevangen in het politiebureau en werd daar verschrikkelijk gemarteld. Daarna zat ze een levenslange gevangenisstraf uit. Amnesty heeft verschillende acties voor haar gevoerd, waaronder die in april en op 18 juni jl. is ze vrijgelaten!

Na de vakantie kan er in september weer geschreven worden voor de volgende mensen:

- vier mannen uit Zimbabwe, waarvan een man gedood is en de andere drie nog gevangen zitten en ernstig gewond zijn;
- voor een 57-jarige vrouw uit Servië-Montenegro die ontvoerd en vermoord is. Gevraagd wordt om opheldering;
- voor twee studenten uit Myanmar die gevangen zitten na een oneerlijk proces. Gevraagd wordt om vrijlating.

Voor inlichtingen over de brieven:

Annie Lammers (617393) en
Dela Rutgers (243077)



Eendracht - september 2003

Naar aanleiding van het bovenstaande schema tekende ik nog de navolgende uitspraken van Hans Stolp op. Laat de overledene in gedachten weten, dat je leven gelukkiger zou zijn geweest, als hij of zij er nog was. Probeer na het overlijden van een geliefde tenminste drie dagen in geestelijke zin bij die ander te blijven. In het oosten is er een gezegde dat luidt: ‘als je de geboorte overleeft, zul je de dood ook wel overleven’. Wij moeten het laten gebeuren (loslaten) en bereid blijven naar de toekomst te kijken en de nieuwe weg te gaan. Leven is steeds weer vernieuwen, daarvan vormt de dood een onontbeerlijke fase. Tijdens het louteringsproces zie je nog een keer de film van je leven in omgekeerde volgorde, terwijl je zult voelen wat anderen voelden naar aanleiding van jouw handelen zowel in positieve als in negatieve zin. Dit alles zonder oordeel, dat wordt aan jezelf overgelaten. Ook zal je dankbaarheid voelen voor het leven dat je geschonken is, zelfs voor de pijnlijke zaken. Zonder al die ervaring zou je niet de mens geworden zijn die je uiteindelijk bent. Als je op aarde al getracht hebt inzicht te verwerken, is het louteringsproces veel sneller. Dat is een kwestie van met je gevoel leren luisteren en je hoogmoed loslaten. Schroom niet je verbeelding te laten werken. Tot zover enkele aantekeningen bij de indrukwekkende lezing van Hans Stolp. In bibliotheek of boekhandel zijn een aantal boeken van hem verkrijgbaar waarin u het een en ander uitvoeriger kunt lezen. Ook dit jaar zijn wij er weer in geslaagd met de commissie ‘lezingenavonden’ een interessant en gevarieerd programma op te stellen. (zie elders in deze editie) Regelmatig hoor ik na afloop van een lezing: “Wat ik heb ik weer een heerlijke avond gehad!” U hebt weer vijf kansen om uzelf te verwennen met geestelijk voedsel, dat een mens evenzeer nodig heeft als het dagelijks brood.

A.M.J. Meijer

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken:

Op 6 juli 2003 overleed geheel onverwacht op 66-jarige leeftijd de heer

Jan Kempers

Jan was een Varssevelder in hart en nieren. Hij voelde zich ten eerste verbonden met het dorp en zijn bewoners. Zijn grootvader van moeders zijde, de heer Koninks, was nog een van de oprichters van onze geloofsgemeenschap. Aan de Hovenstraat groeide hij op, samen met zijn zuster Ricky. Nadat hij op de toenmalige technische school zijn opleiding had voltooid, in 1953, vond hij werk bij garage Hof's, die destijds ook nog een afdeling rijwiel- en bromfietsreparatie had. Ruim 25 jaar zou Jan daar werkzaam blijven om vervolgens in 1979 de betreffende afdeling over te nemen en als zelfstandige voort

Eendracht - september 2003

te zetten. Ondertussen was hij in 1963 in het huwelijk getreden met Hermien en hadden zij hun intrek genomen in het huis met twee wooneenheden dat zijn ouders aan de v.d. Zandestraat hadden laten bouwen met daarachter de werkplaats voor het bedrijf. Daar groeiden ook de kinderen op met moeder, oma en opa en tante Ricky altijd in hun vertrouwde omgeving. Als zelfstandig ondernemer kwamen naast de reparatie en de verkoop nu ook alle administratieve werkzaamheden op Jan zijn schouders te rusten. Daar was hij vaak 's avonds en zondagsochtends druk mee. Jan nam al deze werkzaamheden graag op zijn schouders in de wetenschap dat dit ten goede kwam aan de welvaart van zijn gezin. Ook klanten die na sluitingstijd nog een binnenband of iets dergelijks nodig hadden werden altijd nog wel even geholpen. Bij dit alles behield hij altijd die ingetogen glimlach. Tijdens de gezellige vakanties was Jan er helemaal voor zijn gezin. Op zijn kinderen bracht hij zijn levenscredo over dat luidde: 'niet opgeven als je ergens voor gaat.' Naast zijn drukke werkzaamheden vond Jan ook altijd nog tijd voor sociale activiteiten en ontspanning. In zijn jonge jaren heeft hij actief gevoetbald en uit diezelfde tijd dateert zijn lidmaatschap van de Varsseveldse Gymnastiek Vereniging, waar hij eerst vele jaren op team- en vervolgens op recreatief niveau heeft geturnd tot 1997. Ook de motor- en autoclub Varsseveld had in Jan een vakbekwaam bestuurslid. Menig sterrit heeft hij daarvoor uitgezet. Op maatschappelijk gebied heeft hij zich vele jaren ingezet als bestuurslid voor de A.O.V. Voor zijn vele verdiensten voor de A.O.V. werd hem in 1999 het ere-lidmaatschap verleend. Wij wensen Hermien, Ina en Frank, Hans en Ivonne, Arjan en zuster Ricky sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Op vrijdag 25 juli 2003 overleed op 92-jarige leeftijd mevrouw

Gerda Kerkhof-Kreeftenberg

De ontvangst bij mevrouw Kreeftenberg was altijd allerhartelijkst, en aan gesprekstof was er geen gebrek. Dieren bezorgden haar veel levensvreugde. De hond van Joke en Harm en de hondjes van Dolfien waren haar grote vrienden. Ook kwam het gesprek altijd wel op haar jeugd. Samen met nog negen broers en zusters groeide zij, als jongste, op in de beroemde boerderij die 'het Fort' werd genoemd. Haar vader wilde dat zij na de lagere school naar de middelbare school zou gaan, maar na het toenmalige 8e leerjaar, wees zij dit voorstel resoluut af. Het huishoudelijk werk trok haar meer en haar moeder kon wel een goede hulp gebruiken. Achteraf gezien bleek Gerda's beslissing een juiste keus. Zij was zestien jaar oud toen haar moeder kwam te overlijden en zij alleen met haar vader op 'het Fort' achterbleef, want de andere broers en zusters waren inmiddels getrouwd. Op haar rustte vanaf dat moment de verant-

EXTRA VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2003

In april jl. heeft u allen een brief ontvangen m.b.t. de financiële stand van zaken van onze Vrijzinnige Geloofsgemeenschap. Om het beraamde tekort voor 2003 weg te kunnen werken is een extra vrijwillige bijdrage gevraagd per lid van € 75,00. Velen van u hebben al aan dit verzoek voldaan, waarvoor onze hartelijke dank. Sommigen hebben zelfs meer betaald dan gevraagd.

Toch heb ik uit een aantal reacties begrepen dat er wat onduidelijkheid is. Sommige leden, die een machtiging tot automatische incasso hebben gegeven, denken dat ook deze extra vrijwillige bijdrage geïncasseerd wordt. Anderen wachten tot er een acceptgiro kaart wordt gestuurd. Geen van beide ideeën is echter van toepassing.

Het bestuur heeft duidelijk gesteld dat het gaat om een vrijwillige extra bijdrage, die voor sommige leden moeilijk te realiseren is, maar voor anderen makkelijk haalbaar. Omdat we u niets willen en kunnen opleggen, ontvangt u dus geen

acceptgiro en wordt er ook niet automatisch geïncasseerd.

Mensen die daarop nog wachten, kunnen hun bijdrage dus zelf overmaken op één van de bank- of girorekeningen van onze geloofsgemeenschap.

Mensen die de extra bijdrage misschien even vergeten waren, kunnen dat natuurlijk alsnog in orde maken. Ook daarvoor onze dank. Mocht u iets niet duidelijk zijn, schroom dan niet om mij te bellen.

De hartelijke groeten van uw administrateur & penningmeester

Gerrit Hengeveld

OPROEP AAN JONGEREN

Marjan Hengeveld leidt op 9 november een jongerendienst in ons kerkgebouw in Varsseveld. Opdat deze dienst aansluit bij de ideeën die er in deze groep leven, wil Marjan graag een keer op een avond een uurtje praten met een aantal jongeren in leeftijd van 14 tot 16 jaar. Iets ouder mag ook. Wie durft en helpt Marjan zo om er een pakkende dienst van te maken?

Aanmelden kan rechtstreeks bij Marjan via 0315-244393 of mobiel via 0620315866

ACTIVITEITEN VAN AANGRENZENDE NPB-AFDELINGEN

Op de tafel bij de ingang van de kerk, bij het secretariaat en bij de voorganger is thans gratis een gidsje verkrijgbaar waar alle activiteiten van de omliggende afdelingen in staan vermeld.

en die van Ds A.M.J. Meijer op de basisscholen zijn op elkaar afgestemd. Deze vullen elkaar aan, in die zin dat Ds Meijer de nadruk legt op de culturele en ethische aspecten, alsmede op andere godsdiensten, terwijl op de zondagschool meer thema's, verhalen, speelse, feestelijke en creatieve zaken aan bod komen.

Wij zouden het fijn vinden, als u uw kind eens (vrijblijvend) met onze (uw!) zondagschool laat kennis maken.

We zijn inmiddels alweer begonnen. Zondag 21 september verlenen wij onze medewerking aan de oecumenische 'Vredesdienst' in de Grote kerk. Zondag 19 oktober is alles weer zoals bovenvermeld. U kunt uw kinderen er die dag gewoon naar toe brengen. Mocht u nadere informatie wensen, dan kunt u zich wenden tot:

Erna Wolsink-Semmelink, tel. 29 87 18

Met een hartelijke groet,
De leiding van de zondagschool

De zondagschool komt bijeen op (voorlopig rooster): 21 september, 19 oktober, 16 november en 21 december. De data voor 2004 volgen nog.

Voor de leiding zijn wij nog op zoek naar enkele dames of heren die dit leuke werk een paar jaar op zich willen nemen. Het team is aan de krappe kant. Het kost beslist niet veel tijd!

BERICHTEN VAN DE BESTUURSTAFEL

BELANGRIJKE MEDEDELING KERKDIENT 14 SEPTEMBER VERVALT

De dienst die voor 14 september gepland staat in ons eigen kerkgebouw met dominee Meijer als voorganger komt te vervallen. Deze keuze is gemaakt om zoveel mogelijk leden de kans te geven naar de regio-dag (de buitendag) in Aalten te gaan. De mogelijkheid om Jan Terlouw (schrijver, ex D66-voorman en voormalig Commissaris der Koningin) als spreker mee te maken doet zich namelijk niet vaak voor. In Aalten is die kans er 14 september wel. Ook de rest van het programma (zie elders in dit nummer) met o.a. een bezoek aan de St.Helenakerk ziet er spannend uit. Tegen gereduceerd tarief is het mogelijk alleen aan het ochtendprogramma deel te nemen.

Opgave zo spoedig mogelijk bij Willy Nijhof (0315-241206).

woordelijkheid voor de gehele huishouding. Enige jaren later leerde zij Eli Kerkhof kennen met wie zij vervolgens in het huwelijk trad. Zelf zei zij hierover: "Ik ging van aanrecht naar aanrecht, en met mijn man was de afspraak: "Bemoei jij je met alles achter het huis - in dit geval de zagerij - dan zorg ik dat het brood op de plank komt." Hun huwelijk werd gezegend met de komst van hun eerste dochter 'Dolfien'. Tijdens de gevechten rond Westendorp, in het voorjaar van 1945, werd deze dochter dodelijk getroffen door een granaat die op het huis viel. Dit verlies heeft bij mevrouw Kerkhof een levenslange geestelijke wond geslagen. Joke en Dolf, die na de oorlog geboren werden hadden aan Gerda een liefhebbende en zorgzame moeder, die niet streng was, maar wel, als haar iets niet aanstond, onverbloemd zei waar het op stond. Tijdens de vakanties werd er met de auto op uitgetrokken naar Luxemburg of de Eifel alwaar in hotelletjes werd overnacht en mooie wandelingen werden gemaakt. Hoogtepunten van het jaar vormde voor Gerda en haar man Eli, de uitstapjes naar Amsterdam. Ze vonden altijd wel een aanleiding om weer eens naar die door hen zo geliefde stad te gaan. En altijd maakten ze wel iets bijzonders mee, dat bij thuiskomst in geuren en kleuren moest worden verteld. Moge Joke en Harm, Dolf, Nardi en de kleinkinderen zich bij dit verlies getroost weten door de gedachte dat zij tot voor zeer kort een zeer goed leven heeft mogen hebben.

Op vrijdag 15 augustus 2003 overleed op 99-jarige leeftijd mevrouw

Arendina Johanna Bernarda Semmelink-Semmelink

Op de haar zo eigen, wat zangerige wijze en in dialect vertelde mevrouw Semmelink altijd graag over haar jeugd in haar geliefde Westendorp. Ook was een vast onderdeel van haar ontvangst de feilloze voordracht van een gedicht uit haar uitgebreide repertoire. Een van haar favoriete gedichtjes was: "Het zonnestraaltje":

*Er vallen zonnestraaltjes
In ieder mensenhart
Zij sterken er de vreugde
Verzachten er de smart.*

*'t Zijn lieve, zonnige ogen
't Zijn stemmen, rein en zacht
Die stil ons komen troosten
In menig sombere nacht*

*’t Zijn kleine oplettendheden
door vrienden ons bereid
’t Zijn uren van vertrouwen
En van gezelligheid*

*Dwaalt zulk een zonnestraaltje
Zacht in ons harte neer
Daar keert in duistere harten
De hoop en liefde weer.*

Nadat ze dit enkele maanden geleden nog had opgezegd, keken haar nog altijd zonnige ogen mij trots aan, alsof ze wilden zeggen: “Ik ben nu wel bijna honderd, maar mijn geheugen is nog opperbest.”

Dina Semmelink groeide, samen met haar broer, op aan de Keppelbroeksdijk, waar haar ouders een boerderij hadden. Het was een gelukkig gezin. Na haar lagere school werd zij direct bij de huishouding en het bedrijf betrokken. Later kwam er een jongeman uit Lochem aan de deur, om voor zijn baas varkens te kopen of af te leveren. Het klikte al snel tussen die twee en nadat in 1937 de vader van Dina een stuk grond ter beschikking had gesteld om er een huis op te bouwen traden zij, nadat dit voltooid was, in het huwelijk en startten zij zelfstandig een eigen bedrijf. Dina en Johan begonnen met vrijwel niets. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat hebben ze beiden hun schouders er onder gezet en allengs konden zij een redelijk bestaan opbouwen. Johanna, die enkele jaren later geboren werd, groeide op bij twee liefdevolle ouders, die er alles aan gelegen was dat zij het goed had. De oorlogsjaren is het gezin goed doorgekomen, maar tijdens de gevechten tijdens de bevrijding werd wel een deel van het huis beschadigd door oorlogsgeweld. Een donkere bladzijde was in die tijd het overlijden van Dina’s broer Jan. Liefdevol hebben Dina en Johan, zijn vrouw met de kinderen Annie en Bernard, destijds bijgestaan. Naast de zorg voor Johan, Johanna, en het huishouden, dat Dina tot in de puntjes verzorgde, bleef zij op en top boerin. Haar schort deed zij maar zelden uit. De grote moestuin en de siertuin waren geheel Dina’s werk, met de daarbij behorende verwerking van alles tijdens de oogst en het vlees van het geslachte varken. Haar grote liefde betrof echter de siertuin. Die lag er ieder jaar piekfijn bij en alle ‘roet’ werd wekelijks verwijderd en de potplanten werden aantrekkelijk gerangschikt. Tot haar negentigste stond zij, zoals men het hier zegt, nog op haar kop in de tuin! Als tevreden mensen hebben Dina en Johan samen oud mogen worden. Meer dan 55 jaar zijn zij getrouwd geweest. Wij mogen geloven dat Dina Semmelink thans in Gods eeuwige bloemenhof lief-

even nadenken. Deze dienst zal vocaal worden opgeluisterd door het gemengd koor “Immanuel”. Tevens is er een kindernevendienst waaraan ook de kinderen van onze zondagsschool bij aanwezig zullen zijn. In onze eigen kerk geen dienst.

In de Grote kerk zullen een aantal tafels worden ingericht door o.a. Het Nederlands Bijbelgenootschap; de Wereldwinkel en Amnesty International. De aanwezigen zijn voor en na de dienst in de gelegenheid zich aldaar te informeren of daar iets te kopen. Een groot aantal jaren heeft deze dienst plaatsgevonden in de 'van Pallandthal'. De Oecumenische Werkgroep Varsseveld (O.W.V.), waarin zitting hebben: de Federatieve Samen-op-weg Gemeente Varsseveld, de R.K. Laurentiushuis Gemeenschap en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, hebben enige jaren geleden besloten voortaan deze dienst te doen plaatsvinden in de Grote- of Laurentiuskerk op de markt te Varsseveld. Het O.W.V. (en dus ook het bestuur van onze geloofsgemeenschap) nodigt u hierbij van harte uit tot bijwoning van deze dienst. Aanvang 10.00 uur.

DE ZONDAGSSCHOOL NU ÉÉNMAAL PER MAAND (dat is toch niet te veel?)

Geachte ouders van schoolgaande kinderen.

U hebt vast zelf nog prettige herinneringen aan uw zondagsschool-tijd.

Gelukkig is de vrijzinnige zondagsschool van de NPB er nog steeds en bemerken we, dat de kinderen die er eenmaal op zitten, er veel plezier aan beleven.

Spelenderwijs maken ze kennis met de bijbelse verhalen en begrippen en maken nieuwe vriendjes en vriendinnetjes.

Gedurende het herfst/winter seizoen (september tot en met mei) wordt er een uitstapje gemaakt; een Kerstspel ingestudeerd en opgevoerd en worden er enkele kinderkerkdiensten gehouden, waarbij de kinderen een centrale rol vervullen. Eenmaal per maand, op iedere derde zondag, komen de kinderen bijeen vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur, in een van de zalen van de Eendracht, Beatrixstraat 1a.

Er kan gedurende het hele seizoen 'ingestapt' worden en er is natuurlijk geen enkele verplichting om er altijd bij te zijn.

De lesprogramma's van de zondagsschool



10.30 h. Welkomswoord door de voorzitter van de afdeling Aalten-Winterswijk, mevr. J.M. Garretsen-Blom.
De dagvoorzitter zal zijn mevr. J.A. Zetstra.
10.45-11.30 h. Lezing door dr. Jan Terlouw over het thema 'verwondering en de kernvragen van ons bestaan'.
11.30-11.45 h. Koffie- en theepauze.
11.45-12.15 h. Gelegenheid tot het stellen van vragen.
12.15-13.30 h. Lunch in buffetvorm.
13.30-14.00 h. Wandeling naar de oude St.Helenakerk aan de Markt.
14.00-15.30 h. Rondleiding langs de muurschilderingen door de heer B.Post (neemt u een verrekijktje mee).
15.45 h. Thee en afsluiting van de dag in het gebouw van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Prinsenstraat 27 te Aalten.
De kosten voor deze dag bedragen € 12,50 per persoon voor leden.
Alleen de lezing € 5,00; ook voor niet-leden.
De kosten worden bij aankomst verrekend.

Aanmelding voor de buitendag z.s.m. (het liefst voor 1 september) bij Willy Nijhof. Tel. 0315-241206



Willy coördineert ook het vervoer (met eigen auto's).
We vertrekken de 14e om 9.45 h vanaf de Coöp-parkeerplaats.

OECUMENISCHE DIENST in het kader van de Vredesweek.

Deze zal plaatsvinden op zondag 21 september in de Grote- of Laurentiuskerk te Varsseveld; aanvang 10.00 uur. Het thema van deze dienst luidt: "Vrede, werk in uitvoering" Daarbij komen indringende vragen aan de orde. Het motto wordt heel duidelijk uitgelegd in de poster van dit jaar. Het signaleringsbord waarschuwt mensen: Let op, werken aan vrede is een gezamenlijke inspanning op lokaal, nationaal en internationaal niveau! Het attendeert mensen op hun eigen uitgangspunten in het vredesproces: waarop baseren wij onze eigen vrede? Zijn we bereid onze eigen strijdwapens te breken en met elkaar de wapens te begraven? Daarvoor moeten wij wel de handen uit de mouwen steken en zullen wij ons diepgravend in elkaar moeten verdiepen.
Ds K. Datema wil tijdens de overdenking in deze dienst hierover met ons

devol door Zijn barmhartigheid is omringd en verenigd met Johan. Moge deze gedachte Johanna sterken bij het verlies van haar moeder.

Op 23 augustus 2003 overleed op 88-jarige leeftijd mevrouw G.W. Grond-Jansen. Haar 'in memoriam' zal in de 'Eendracht' van oktober worden gepubliceerd.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maanden opgenomen, maar zijn thans weer thuis: Mw. J.H. Wisselink-Vriezen, Mw. J. Salemink-van der Wal en de heer B.M. Weikamp. Thans (26/8) verblijven nog in het Slingeland ziekenhuis: Mw. J.T.G.J. Dimmendaal-Kerkhof en Hr. H. Nijhof.

Voorts verblijven in St. Antonia in Terborg: Hr. H.A. Duitshof; Mw. B.A. Duitshof-Jolink en Hr. G.J. Weikamp. De heer B.M. Weikamp is na zijn verblijf in het ziekenhuis vanaf half juli definitief woonachtig in 'Het Weerdje' in Doetinchem.

BELANGRIJKE MEDEDELING

t.a.v. ziekenhuisopname in het Beatrix ziekenhuis te Winterswijk.

Uit bezuinigingsoverwegingen verstuurt dit ziekenhuis sinds enige jaren aan de predikanten uit de regio geen mededelingen meer omtrent de opnames van lidmaten. Mocht dus in de toekomst een uwer familieleden aldaar worden opgenomen, verzoek ik u beleefd dit telefonisch aan mij te melden (242080). Dit geldt overigens ook voor alle andere ziekenhuizen, behalve het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem, hoewel ook daar bij spoedopnamen een bericht soms niet door komt. Ik ben altijd eenmaal per week in het ziekenhuis, rond het midden van de week. Mocht ik dus niet bij een opgenomen familielid langs zijn geweest, neemt u dan even telefonisch contact met mij op, want dan is er iets mis gegaan.

VERANTWOORDING GIFTEN

Van navolgende leden ontvingen ik, of een van de leden van de bezoekgroep, de volgende giften: van Hr. J.H. € 20; Hr. E.H.W. G. € 20; Hr. en Mw. t. B. € 10; Mw. G.G. S.-J. € 10; Mw. G.B. t. B.-R. € 10; Mw. H.J. K.-W. € 200. Voor deze giften onze bijzondere dank.

HUWELIJKS JUBILEA

Onze gelukwensen gingen de afgelopen maanden naar:

Arie en Willemien ter Maat – Kleinnibbelink, (Abbinkstraat 4 te Halle) die op zaterdag 9 augustus 40 jaar waren getrouwd. Zij vierden dit met kinderen en kleinkinderen en in aanwezigheid van vele familieleden en vrienden in zaal Nijhof te Halle.

De wensen gaan ook naar: Han en Hanny te Beest-Wossink (Idinkweg 13) die 12 augustus 60 jaar getrouwd waren en dit met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen met een receptie en een feestavond met vele familieleden en vrienden vierden in 'de Radstake'.

BIJ DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAAND

Zondag 14 september is er weer de jaarlijkse 'buitendag' van de NPB- afdelingen van de regio Achterhoek/Twente. Elders in deze editie treft u het zeer interessante programma aan. Ik hoop dat wij met een uitgebreide delegatie deze dag zullen bijwonen. Haast u met opgeven! Onze eigen dienst gaat die zondag niet door.

Op 21 september is er de "Vredesdienst", in de Grote- of Laurentiuskerk te Varsseveld; aanvang 10.00 uur. Aangezien dit een oecumenische dienst is, komt deze zondag onze eigen dienst te vervallen. Naar ik hoop zullen velen van u deze dienst bijwonen, teneinde daarmee uitdrukking te geven aan de diep levende hoop op vrede en verzoening.

Zondag 28 september luidt het thema van de overdenking: "Niet dragen maar klagen". Nee, dit is geen typefout! Netty Hengeveld zal die morgen voorgaan en deze intrigerende gedachte nader toelichten.

GROOT-LETTER EENDRACHT

Dit is een groot succes waarvan veel leden erg veel plezier hebben. Ons initiatief heeft ook al landelijke bekendheid gekregen en tot navolging geleid. Op dit ogenblik maken 40 leden van deze service gebruik. Mocht ook u prijs stellen op een dergelijke uitvoering, geeft u dit dan even door aan Mw. Betsie Chevalking-Wennink, Neijlandstraat 14, 7054 CN Westendorp, tel. 298223

VOORAANKONDIGING

Zondag 19 oktober zal er een doopdienst zijn. Ouders die wensen dat hun zontje of dochtertje die dag wordt gedoopt, gelieve dit telefonisch aan mij te berichten.

LEZINGEN HERFST/WINTER 2003/2004

Deze lezingen vinden plaats in zaal "de Eendracht", Beatrixstraat 1a, aanvang 20.00 uur, tenzij anders vermeld. De toegangsprijs is € 5,00 inclusief koffie of thee.

- | | |
|-----------------------------|--|
| Dinsdag
14 oktober | Drs. Jacob Slavenburg: "De logische Jezus".
De vondsten van tot voor kort onbekende, maar zeer oude historische geschriften, dwingen ons het beeld dat de kerkelijke traditie van Jezus ons heeft voorgespiegeld, bij te stellen. |
| Dinsdag
18 november | Dhr. Jim van Eldik (begravenisondernemer) met het thema: "Wat er bij een uitvaart komt kijken". Hoe kunnen wij zelf in de dienst participeren en welke uitvaart-rituelen zijn er mogelijk? |
| Dinsdag
20 januari 2004 | Ds. A. Schoneveld, oud geestelijk verzorger van de Rekkense Inrichtingen, met het thema: "Ervaringen van een gevangenispredikant".
Mensen aan de rand van de samenleving, zijn soms de meest interessante mensen. Ds Schoneveld weet hierover op een zeer onderhoudende en soms zelfs ontroerende wijze te vertellen. |
| Dinsdag
17 februari 2004 | Ds. Menno Rougoor: "Religie en humor".
Wie ook van godsdienstige zaken het betrekkelijke weet in te zien, heeft een volwassen geloof, waaraan een gevoel van humor niet vreemd is. |
| Dinsdag
23 maart 2004 | Mw. Lidwien van Geffen: "De diepere betekenis van sprookjes". De beelden uit sprookjes kunnen ons helpen meer van ons onderbewustzijn te begrijpen. |

UITNODIGING REGIO-BUITENDAG 2003 TE AALTEN

De afdeling Aalten-Winterswijk van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB nodigt u uit voor de jaarlijkse 'buitendag' op 14 september.

Programma:

10.00-10.30 h. Ontvangst met koffie en cake in de aula van scholengemeenschap 'Schaersvoorde', Slingelaan 28 te Aalten.

OVERIGE ACTIVITEITEN VAN ONZE AFDELING

BERICHTEN VAN DE VROUWENCLUBS

Vrouwenclub II begint het seizoen met een gezellige middag naar De Heurne, waar ons mevr. Ormel haar verzameling grijs emaille zal laten zien. Dit doen we op donderdag 11 september.

Op donderdag 25 september houdt Vrouwenclub II de jaarvergadering. Aanvang 20.00 uur in de kleine zaal van de Eendracht.

Vrouwenclub I houdt op maandag 22 september de eerste bijeenkomst van het seizoen. Maandag 6 oktober komt Vrouwenclub I weer bijeen.

AGENDA 60+ CLUB SEIZOEN 2003/2004

9 september: middagreisje (zie hieronder).

14 oktober: modeshow, muziek en dans. Voor elk wat wils met 't Olde Getrouw.

11 november: de heer Wiersma uit Varsseveld, spreker van de Ned. Ver. voor gehoorgestoor-den.

13 januari: nieuwjaarsvisite.

10 februari: lezing over thuiszorg.

TRADITIONEEL MIDDAGREISJE

We maken u er op attent dat wij op dinsdag 9 september a.s. traditiegetrouw beginnen met een middagreisje naar Denekamp. We brengen daar een bezoek aan Huize Elisabeth, het bezinnings- en ontmoetingscentrum van de zusters Franciscanessen van Denekamp.

We vertrekken om 13.00 uur met een bus vanaf 'De Eendracht'. De kosten zijn € 15,00 per persoon.

Het programma ziet er als volgt uit:

- Aankomst, koffie/thee met koek;
- Zr. Fernando vertelt over het kloosterleven en over hun congregatie 'Zusters Franciscanessen van Denekamp';
- Daarna een rondleiding over het terrein;
- Als afsluiting een broodmaaltijd met soep en kroket.

Zoals u ziet een heel aantrekkelijk programma. We hopen dat veel van onze 60-plussers meegaan. We rekenen op een volle bus.

U kunt zich opgeven bij J. Nijhof-Weggelaar (0315-244049)

of bij G. ten Brinke-Kuiperij (0315-241253).

AAN DE OUDERS VAN JONGELUI VAN 16 EN 17 JAAR

In september beginnen de NPB jongeren-cursussen weer. Alle jongeren in de betreffende leeftijdsgroep worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Natuurlijk zijn zij vrij om er al dan niet aan deel te nemen. Maar een klein zetje in de rug van uw kant maakt wel iets uit! Misschien heeft u het hoofdartikel gelezen. Alles wat ik met deze gespreksuurtjes tracht te bereiken is om ook uw kind een soort geestelijk 'overlevingspakket' mee te geven zodat hij of zij wat sterker staat tussen de overstelpende overvloed van informatie en vooral misinformatie. Het kan geen kwaad om de opgroeiende jonge mensen elementen van vorming en kennis aan te reiken, zodat zij voor zichzelf een levensovertuiging kunnen kiezen, respectievelijk ontwikkelen. Ik reken een beetje op u. De ervaring leert dat zij die eenmaal meedoen uit eigen beweging trouw de bijeenkomsten blijven bijwonen. Het betreft een cursus van één seizoen, waarna bij de afsluiting aan hen persoonlijk gevraagd zal worden of zij eventueel belijdenis willen doen. Dit staat hen volkomen vrij en er zal op dit punt op hen dan ook geen enkele druk worden uitgeoefend. Het volgen van de cursus staat hiervan dan ook volkomen los. Het belangrijkste oogmerk blijft dat 'overlevingspakket' voor de moeilijke vragen die het leven altijd aan mensen stelt en de moeilijke momenten die in het leven onvermijdelijk zijn. Na zeer zorgvuldig nadenken en op grond van ervaringen heb ik voor de bovenstaande leeftijdsgroep gekozen, want als ik ze later oproep zitten zij vaak al in de examenklas zitten of studeren zelfs al buiten de regio. Hetgeen voor het volgen van deze cursus dan vaak op praktische bezwaren stuit.

Mocht u nadere informatie wensen dan kunt mij altijd bellen: 242080.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Deze maand was ik, mede vanwege de vakantietijd, door mijn voorraadje school-anekdotes heen. Heel toevallig kreeg ik gelukkig via de e-mail van mijn oud studiegenoot en oud Varssevelder de heer Egbert Berkhoff, die hoewel woonachtig in Bussum als abonnee van de 'Eendracht' de gang van zaken in onze geloofsgemeenschap nog met belangstelling volgt, de navolgende gebeurtenis toegezonden.

Wessel, 6 jaar oud, een plattelandsjongen, heeft grote belangstelling voor voertuigen als brandweerauto's, tractoren, bulldozers en dergelijk groot rijdend materieel.

Het liep tegen Pinksteren, dus had de juffrouw op school de kinderen iets verteld over de gebeurtenissen die in de Bijbel beschreven staan en naar aanleiding waarvan wij het Pinksterfeest vieren. Wessel had goed geluisterd. Thuis gekomen vertelt hij dat de juffrouw over Pinksteren had verteld. Zijn moeder

wil wel iets meer daarvan horen en vraagt over wie het verhaal eigenlijk ging. Waarop Wessel antwoordt: “Over de Vader, de Zoon en de hijskraan!”

VARSEVELD-HOLLINGSTEDT

De uitwisseling was dit jaar weer een groot succes. Zie hiervoor het verslag elders in deze editie!

Wel laat ik hierbij alvast het jubileumlied volgen, dat Gert Gramlow ter ere van deze uitwisseling heeft gemaakt en dat op de afscheidsavond door iedereen is meegezongen:

Fahrtenlied

*Wir sind die alten (jungen) “Hollis”
und komm’n aus Schleswig-Land
nach Varsseveld gefahren,
das liegt in Nederland.*

KEHRREIM:

*Ja, ja, ja Schuh- Schuh-Fahrtenboogie
ist unser Boogie-Woogie,
Schuh- Schuh- Schuh,
die Zeit vergeht im Nu!*

*Die Anfahrt war am Sonntags
von acht Uhr bis halb vier.
Mit Otto Ohlsens Einsatz
so kamen wir nach hier.*

*Mit 27 Leuten
in Varsseveld zu Gast
das spüren wir noch heute,
weil Freundschaft uns umfasst.
Was dürften wir erleben
in Hollands Euroland?
Kultur und Wirtschaft eben,
hier geh’n sie Hand in Hand.
In Eendracht wurd’ empfangen
die ganz gemischte Schar -
mit Neugier und mit Bangen,
wer Gastgeber wohl war.*

*Als man ins Heim gekommen,
das neu und unbekannt,
da hat man bald vernommen
der alten Freundschaft Band.*

meer. Dan lees ik graag boeken en natuurlijk De Eendracht. Alles met grote letters, want dat leest veel fijner. Dat kan ik alle ouderen aanbevelen. Ook lees ik 'Plus', een blad speciaal voor senioren. Verder ga ik naar alle bijeenkomsten van de Plattelandsvrouwen en ga ik elke week naar de gymnastiek en het welfare-werk.

Waarschijnlijk de meest gestelde vraag in de maand september.

Ben je nog op vakantie geweest ?

Nee, dit jaar niet. Maar drie jaar geleden ben ik in m'n eentje naar mijn dochter Joke in Nieuw-Zeeland geweest. Dat was een mooie reis. Omdat de vliegreis erg lang is en ik graag een nacht in een bed wilde slapen, had ik in Singapore een tussenstop geregeld. De mensen van Wereldcontact hebben me van het vliegveld naar het hotel gebracht. Daarna was ik weer op mezelf aangewezen. Alles ging goed, totdat ik in dat hotel van 14 verdiepingen, die allemaal op elkaar leken, mijn keycard (een kaartje om de kamerdeur te openen) kwijtraakte. Het was niet eenvoudig om bij de receptie met handen en voeten duidelijk te maken wat er aan de hand was. Maar alles is goed gekomen.

Jouw zoon Henk is nu bestuurslid.

Ben jij ook al eens bestuurslid van de NPB geweest ?

Ja, ik heb ook al eens zes jaar bestuurswerk gedaan en met veel plezier. Maar dat was wel anders dan tegenwoordig. In mijn tijd zaten alle bestuursleden iedere zondag in de kerk.

Ik heb ook in de commissie gezeten die ds. Van Lent heeft benoemd. We zijn toen nog naar Wassenaar geweest om preken van mogelijke kandidaten te beluisteren. Uiteindelijk bleven er twee kandidaten over. Toen bleek dat de ene geen rijbewijs had. Dat is lastig als je bijv. met spoed naar Halle moet. Toen was de keus dus snel gemaakt.

Sommige oudere leden klagen over de slechte verstaanbaarheid van de diensten. Heb jij daar ook last van ?

Nee. Als ik die mensen een tip mag geven: zoek een plaatsje voor in de kerk. Daar kun je alles prima volgen. Het valt mij altijd direct op als de dominee zich eens vergist bijv. in de nummers van de liederen.

Heb je nog een wens?

Ik vind het wel eens jammer dat ik nog geen tachtig ben. Nu moet ik nog twee jaar wachten totdat de bezoekdames bij mij komen. Ik zou best vaker bezoek willen ontvangen; dat vind ik gezellig.

E.W.

Hoe lang ben je al lid van onze afdeling ?

Ik ben aangenomen in 1943. In het boek Eendrachtig en Vrij (pag. 61, red.) vind je daar nog een foto van. Toen waren er nog grote groepen aannemelingen. Mijn man Jan, met wie ik 47 jaar getrouwd ben geweest, was ook lid van de NPB. Hij is vijf jaar geleden overleden. We kregen samen vier kinderen: Riet, Henk, Joke en Wim.



Op welke manieren ben jij betrokken bij onze afdeling ?

Ik bezoek de middagen van de 60+club, de gemeente-avonden en ledenvergaderingen en ik ben lid van de vrouwenclub. Af en toe ga ik naar een lezing en op zondag ga ik graag naar de kerk.

Je slaat bijna nooit een kerkdienst over. Ben jij een gelovig mens ?

Ach nee, zo zou ik mezelf niet willen noemen. Het is wel zo dat ik uit iedere dienst iets 'mee-neem', een bepaalde zin of een gedachte. Ik ga gewoon graag naar de kerk.

Laatst was ik een keer verhinderd. Dan meld ik me even af. Anders maken ze zich misschien ongerust.

Hoe verklaar jij de lage bezoekersaantallen op zondagochtend ?

Ik denk dat het komt doordat de mensen een andere leefwijze hebben dan vroeger. Als ik uit de kerk kom, gaan bij velen de rolluiken net omhoog.

Wat spreekt jou het meest aan in een kerkdienst ?

Het zingen vind ik het mooist. Het liefst zing ik bekende liederen. Ik vond het altijd fijn om samen met een groepje leden onder leiding van Gerrit Hengeveld de liederen van tevoren te oefenen. Maar als je regelmatig in de kerk komt, raak je gelukkig ook steeds meer vertrouwd met de minder gangbare liederen. Op vrijdagmiddag ga ik naar Den Es om samen met de bewoners schoolliedjes van vroeger te zingen. Je ziet de mensen genieten, dat is zo mooi...

Heb je nog tijd voor hobby's ?

Ik probeer iedere dag een half uur piano te spelen. Ik speel o.a. uit de bundel van de VCJB (Vrijzinnige Christelijke Jeugd Bond) en uit 'Kun je nog zingen, zing dan mee'. Het Westen-dorps Volkslied behoort ook tot mijn repertoire.

Op de televisie kijk ik graag naar 'The bold and the beautyfull', 'Goede tijden, slechte tijden' en de 'Cosby Show'. Later op de avond kijk ik geen televisie

*Die grosse Mühl "de Engel"
war abends die Attraktion,
weil Müllermeister Hemink
geführt hat die Aktion.*

*Empfang durch die Gemeinde –
und Hiddink ist ein Held.
Der "Fietstocht" war das Eine –
Führt uns durch Wald und Feld.*

*Das Hofshuus – ein Erlebnis
von Varsseveld's Geschichte'.
Die Filme zeigten allen
das neue bunt' Gesicht.*

*In Zwolle wir entdeckten
wie manches funktioniert.
In Giethoorn und den Grachten
ist Holland konserviert.*

*In Hogenkamp die Klompen
Aus einem Pappelstück.
In Doetinchem "te winkelen" –
der Holzschuh bringt uns Glück!*

*Beim Schwimmen in De Wilder,
da bracht's der Jugend Spass.
Und heut' beim Abschiedsabend -
von innen werd'n wir nass.
Dies Lied zum Dank gesungen
von uns 'rer kleinen Schar.
Es ist für euch erkungen:
Bis bald im nächsten Jahr!*

Verseschmied: Gerd Gramlow
im Namen des Sportvereins Hollingstedt
Varsseveld am 09.07.2003 – 13.55 Uhr

EVEN NAAR DE TELEVISIE KIJKEN!

Zaterdag 13 september zullen tijdens het programma: "Fiets hem er in", een aantal bekende Varssevelders te zien zijn o.a. Jan-Willem Boezel, Marjolein Boezel en Ronald Ruesink die in hun hoedanigheid van directieleden van

'Van Riem's fietsenfabriek' tijdens deze uitzending een speciale fiets zullen overhandigen aan een gehandicapte jongeman.

TENSLOTTE



De lange hete zomer is achter de rug! De wijnbouwers zijn tevreden, maar de akkerbouwers zijn teleurgesteld. Het drukt ons weer met de neus op de werkelijkheid, die minder maakbaar is dan we zouden wensen. In ieder geval kunnen wij opgefrist weer aan het nieuwe seizoen beginnen, waarbij ik de wens uitspreek dat velen van u zich bij onze geloofsgemeenschap betrokken zullen weten.

Rest mij u een goede nazomer toe te wensen,

A.M.J. Meijer

VERSLAG BEZOEK HOLLINGSTEDT JULI 2003

Hallo allemaal.

Wij zullen ons eerst maar eens even voorstellen: wij zijn Mariëlle Veerbeek en Geert Jan Beunk. Aan ons is gevraagd een stukje over de vijf heel gezellige dagen met de Hollingsted-ters te schrijven. Nou, dat leek ons leuk. Hier komt dan nu een verslag van de vijf dagen sa-men met de Duitsers.

Dag 1

Om ongeveer 16.00 uur kwam er een bus aangereden met een stel van ongeveer 25 man. Geen twijfel mogelijk, dat waren onze gasten! En ja hoor. Na een tijdje lekker bijgekletst te hebben, zijn we naar huis gegaan en tegen 20.00 uur hebben de jongeren zich bij de Ploeg verzameld en gingen bowlen. Erg gezellig! De ouderen (volwassenen) gin-gen naar de molen en een beetje wandelen (of zo).

Dag 2

Vroeg opstaan en meteen naar het gemeentehuis, waar we werden opgewacht door de loco-burgemeester mevrouw Dings. Zij hield een (voor ons best lange) toespraak. Na de toespraak gingen we naar het 'Guuseum' en hebben we ook nog de fietsrou-te van Guus Hiddink gefietst. Van daar uit door naar Halle en daar hebben we heerlijke pan-nenkoeken gegeten. Toen zijn we bij de vleesboerderij (in Halle) onze fietsen gaan neerzetten en gaan wandelen, wel een uur lang! Pfff. Best vermoeiend. Die avond gingen we naar het Hofshuus een film kijken over ...? Geen idee, we waren er niet bij. Wij mochten namelijk zwemmen! Het is een gezellige en vermoeiende dag geweest.

Dag 3

Nog vroeger opstaan, snel iedereen de Duitse bus in en op weg naar de Ontdekhoek in Zwolle. Daar konden we zelf allemaal dingen maken, leuk hoor. Daar-na zijn we doorgereden naar Giethoorn en daar hebben we een boottocht gemaakt. Na die tocht kregen we een vrije avond, wat ook erg gezellig was.

Dag 4

Gelukkig iets later opstaan! We zijn weer met de bus gegaan, dit keer naar Doetinchem: de klompenfabriek en daarna door de stad gelopen. Die middag zijn we naar Haaksbergen gereden en lekker wezen zwemmen. Toen zijn we tegen 20.00 uur met z'n allen naar de familie Tannemaat gegaan en daar werden we verwelkomd met veel lekker eten, drinken en gezelligheid.

Die avond hebben de Hollies een zelf bedacht en erg mooi lied voor ons gezongen! Er werden ook nog dia's vertoond.

Wij hebben de Hollies ook nog wat geleerd: de (H)allosie!

Ze hebben bijna allemaal meegedanst, leuk he ?

Dag 5

Afscheidsdag. Tranen, tranen, tranen. Om half negen waren we weer verzameld bij de Eendracht. Daar hebben we helaas afscheid moeten nemen van on-ze lieve Hollies. Met veel geknuffel en gelach en gehuil zijn ze weer terug naar Duitsland gegaan. We vonden het een fantastische tijd met jullie. We willen jullie allemaal bedanken voor de gezellige tijd en hopelijk op naar de volgende 30 jaar!

Groetjes, Mariëlle en Geert Jan.

IN GESPREK MET...

Willemien Beunk-Wisselink:

“met de 'Mercedes' naar de kerk”.

Willemien Beunk-Wisselink behoort al jaren tot de vaste kern van trouwe kerkgangers. Vrij-wel iedere zondag loopt ze met haar rollator, die ze ook wel liefkozend haar 'Mercedes' noemt, van haar huis aan de Doetinchemseweg naar ons kerkgebouw. Vroeger volgde ze op diverse Volkshogescholen cursussen voor meisjes op het gebied van landbouw en veeteelt en was ze actief in diverse clubs en verenigingen. Ook was ze bijna 35 jaar lang actief boerin. Portret van een energieke 78-jarige, die er niet voor terugdeinst om in haar eentje naar de an-dere kant van de aardbol te reizen.