

72^{ste} Jaargang

No. 544

Sept. 2006

IN DIT NUMMER O.A.:

Verslag bezoek Hollingstedt 2006	17
Agenda's van verschillende clubs	11
Zondagschool	14

**WAT IS DE BOODSCHAP
VAN DE 'DA VINCI CODE'?**

Het verbaasde me enige tijd terug, dat een vriend, die tamelijk wetenschappelijk is ingesteld, mij plompverloren vroeg: "Wat vind jij van de 'da Vinci code'?" Hij vertelde mij erbij dat hij het boek met veel plezier gelezen had. Ik had van hem nooit verwacht dat hij dit boek zou lezen en dan blijkbaar nog wel met zoveel interesse. Mijn reactie was: "Al die geschriften en verhalen die door de auteur worden aangehaald, waren mij niet onbekend. Alleen de verbanden die daar nu tussen worden gelegd, dat was voor mij wel nieuw en dat blijft een kwestie van speculatie. In ieder geval kan het geen kwaad om naast de bekende visies op het leven van Jezus en gebeurtenissen op een andere manier daarnaar te kijken.



Leonardo da Vinci
(1452—1519), Italiaansch schilder ("Laatste Avondmaal", "Mona Lisa", "Gioconda"), ingenieur (vliegtuig, draaiend tooneel), architect, astronoom, anatoom, wis- en scheikundi-

Bedenk echter wel, het is en blijft een roman, dus het is gedeeltelijk fictie.”

Afgelopen juni, bezochten mijn vrouw en ik in Frankrijk het plaatsje ‘Rennes le Château’. Een onbeduidend dorpje, niet zover van ons vakantieadres, dat via het boek in de belangstelling is gekomen en waarover een merkwaardig verhaal gaat van een pastoor die plotseling op onverklaarbare wijze over een erg groot vermogen bleek te beschikken.



De kerk aldaar is aan Maria van Magdala gewijd en haar graf zou zich in de buurt van dit dorp bevinden. Dank zij al die publiciteit wordt dit dorp nu overstroomd door toeristen, iets wat anders absoluut niet het geval zou zijn. Daar kan zelfs Guus Hiddink niet tegenop!

Nog even een korte samenvatting van dit merkwaardige boek dat wereldwijd de ‘bestseller’ van de afgelopen jaren is gebleken.

Een Amerikaanse wetenschapper, die in Parijs bij museum het Louvre onderzoek verricht, stuit op een mysterieuze wijze op een briefje dat verwijst naar diverse schilderijen van Leonardo da Vinci. Hij ontdekt dat in deze schilderijen geheime aanwijzingen verborgen blijken te zijn die in verband staan met een genootschap dat bijna duizend jaar geleden in Jeruzalem werd opgericht en de naam droeg van: ‘de Priorij van Sion’. Da Vinci en nog veel meer beroemde mensen uit de geschiedenis zouden hiervan lid zijn geweest. De opdracht van de ‘Priorij van Sion’ was, om het geheim, dat Jezus getrouwd is geweest met Maria van Magdala, te bewaren. De dochter die uit dit huwelijk is voortgekomen, zou de stammoeder zijn geworden van het Frankische koningshuis (o.a. Karel de Grote)

Hierdoor zou Maria van Magdala (of Magdalena zoals zij ook wel genoemd wordt) eigenlijk de persoon zijn die de diepste inwijdingen zou hebben ontvangen van de gedachten van Jezus van Nazareth en niet Petrus, zoals de traditie ons wil doen geloven. Zij zou de ‘Cultus van de Liefde’ hebben ingesteld, waar de ‘Priorij van Sion’, zich van bediende op geheime bijeenkomsten. Aangezien in deze cultus het manlijke en het vrouwelijke als gelijkwaardig werden gezien, was de Rooms Katholieke kerk, waar nu eenmaal de superioriteit van de man onaantastbaar

is, er alles aan gelegen de denkbeelden van de ‘Priorij van Sion’ de kop in te drukken. Dit gaat met allerlei verwickelingen gepaard die het boek doen lezen als een spannende misdaadroman.

De vragen die dit boek oproept zijn vele. Allereerst waarom heeft het zo’n aantrekkingskracht? Mensen die de Bijbel onaangeroerd in de boekenkast laten staan, storten zich er met grote gretigheid op. Past een vrouwvriendelijke Jezus misschien beter in ons hedendaags mensbeeld? (er zijn hiervoor trouwens aanknopingspunten genoeg in de Evangeliën) en tenslotte doet dit boek de eeuwenoude strijdvraag weer herleven:

“was Jezus Christus de incarnatie van God?” of “een gewoon mens die de boodschap die God aan de mensen wil geven, heeft verstaan en doorgegeven?”

Deze vragen zullen zeker ook aan de orde komen op woensdag 20 september wanneer voor onze geloofsgemeenschap mevrouw W. Bosman-Kok een lezing komt geven over de ‘da Vincicode’. Eendracht 20.00 uur.

A.M.J. Meijer

BERICHTEN UIT DE AFDELING

Wij gedenken

Op woensdag 5 juli overleed op 100-jarige leeftijd

Theodora Berendina (Doortje) Navis –Jansen

Tijdens mijn bezoek aan mevrouw Navis ter gelegenheid van haar 100^e verjaardag genoot ik weer van die milde en tevreden glimlach op haar ingetogen gezicht. Mevrouw Navis heb ik leren kennen als een rustige en wijze vrouw. Wanneer ik op bezoek kwam, moest zij altijd eerst haar puzzelboekje aan de kant leggen, want doorlopers en andere woordspelletjes waren haar favoriete tijdverdrijf. Tijdens het gesprek uitte zij haar tevredenheid met het leven en de goede zorg die zij van haar schoondochter en de kleinkinderen mocht ontvangen.

Ook was ze dankbaar, dat ze, ondanks haar hoge leeftijd geestelijk nog goed bij de pinken was. Op haar 98^{ste} verjaardag zei ze tegen mij: ”Ik begin nu wel een beetje oud te worden, hè?” En even later: “ik gebruik nog steeds geen geneesmiddelen!” Pas het laatste anderhalf jaar heeft zij op dat punt moeten inleveren.

Eendracht - sept. 2006

Regelmatig moest ik ook om haar opmerkingen lachen, want ze kon guitig uit de hoek komen. Mevrouw Navis was gericht op de eenvoudige en goede dingen van het leven. Tot voor enkele jaren terug, was zij nog vaak in de moes- en de siertuin te vinden om daar alles te verzorgen.

Als Doortje Jansen en als oudste kind in het boerengezin, groeide zij op, samen met haar 2 broers en haar zuster. Na haar huwelijk met Berend Navis, bleef het jonge stel op de boerderij van haar ouders wonen en werken en bracht ook Berend zijn werkkraacht in. Na enige jaren konden zij zich zelfstandig vestigen op het Frerikshuis.

De beide zoons, Johan en Gerrit hadden daar een fijne jeugd met twee hardwerkende ouders die het beste met hen voor hadden. Ze mochten veel, maar moeder was wel gehecht aan regelmaat. In 1967 werd de boerderij 'de Pas' aan de Veenweg gekocht. Ook hier mochten vele gelukkige jaren worden doorgebracht, mede doordat Johan na zijn huwelijk met Dina op de boerderij bleef wonen en Doortje met vreugde getuige was van de opgroeiende kleinkinderen. Zo waren ook haar laatste levensjaren nog waardevol. Moge haar nabestaanden bij dit verlies troost putten uit de vele goede herinneringen die zij aan deze goede vrouw mogen bewaren.

Op dinsdag 18 juli 2006 overleed op 94-jarige leeftijd de heer

Gerhard Johan Weikamp

De afgelopen vijf jaar verbleef de heer Weikamp in St. Antonia omdat het lopen hem niet zo best meer af ging en zijn hart aan de zwakke kant was, maar geestelijk verkeerde hij nog in optimale conditie. Zijn stem, met die markante intonatie was nog even krachtig als altijd en zijn uitspraken waren helder en duidelijk. Hij was een zelfstandig denker met zijn eigen, goed doordachte mening. Rang, stand of titel zeiden hem niets. De heer Weikamp wenste met iedereen op gelijkwaardige wijze om te gaan en verwachtte dit ook van de ander. Hierin respecteerde ik hem ten zeerste en stelde ik de bezoeken aan hem ook altijd erg op prijs. Ook was ik altijd gefascineerd over zijn feiten kennis. Van het actuele nieuws en de nieuwtjes van de streek was hij goed op de hoogte. Voor veel zaken beschikte hij over een feilloos geheugen, ook voor

stemmen. Namen en vooral alles wat met cijfers te maken had, hij had het allemaal paraat. Tot de actuele rentetarieven en de voetbaluitslagen toe! Zeer uitzonderlijk voor iemand van die leeftijd!

Gerhard Weikamp was afkomstig van de boerderij genaamd 'Dennenoord', in het bos bij de Halseweg. Later bouwde zijn vader de boerderij 'Avondrood', die na het overlijden van zijn vader aan hem ten deel viel. Daar stichtte hij, na zijn huwelijk met Jetta Maatkamp samen met haar, het grote gezin. Het boerenbedrijfje werd hoofdzakelijk door zijn vrouw draaiende gehouden, terwijl Gerhard na zijn dagtaak in de wegenbouw, haar daarin bijstond en ook de taken over de kinderen verdeelde. Het coördineren van de werkzaamheden was Gerhard wel toe- vertrouwd.

De heer Weikamp is altijd een liefhebber geweest van motoren en auto's. Een belangstelling die hij overbracht op al zijn zoons. Heel wat keren trok hij met hen naar speed-way wedstrijden in Hengelo of Tubbergen. Hij reed dan met zijn NSU-motor voorop en de jongens volgden hem op hun brommers! Dat waren heerlijke dagen.

Het overlijden van Jetta, zijn geliefde vrouw heeft bij hem een diepe wond geslagen, die eigenlijk nooit helemaal geheeld is. Na haar overlijden betrok hij het houten bungalowtje naast 'Avondrood', ten gunste van zijn zoon Gerrit en schoondochter Hennie. Bijna 25 jaar heeft Hennie de zorg voor haar schoonvader op voorbeeldige wijze vervuld. Ook het overlijden van zijn zoon Gerrit, een jaar geleden, heeft hem ten zeerste aangegrepen. Dat is de tol die een lang leven soms kan eisen.

Moge de gedachte, dat hij in het barmhartig licht van de Eeuwige thans weer herenigd is met wie hij lief had en die hem zijn voorgegaan, zijn nabestaanden tot troost zijn.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maanden opgenomen, maar zijn thans weer thuis: mevr. M. Oosterhof-Hieda en mevr. G.J. Kleinnibbelink-Wolsink. Thans (28/8) verblijven aldaar: mevr W. Wisselink-Bergwerf; mevr. Kreeftenberg-Klompenshouwer; mevr. J.G.B. Helmink-Vrieze en de heer G.A. Goossens

Voorts verblijft nog voor revalidatie in St. Antonia in Terborg: H.E. de Roo-Berkhoff.

VERANTWOORDING GIFTEN:

Van navolgende leden ontvingen ik of een van de leden van de bezoekgroep: mevr. J. t. B-S € 10,-, dhr. L. € 10,-, NN. € 10,-, N.N € 10,-. Mevr. A. Niks-van Oosten ontving van fam. N.N. € 20- en van mevr. N.N. € 20,-.

Voor deze giften onze bijzondere dank.

BIJ DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAAND

Zondag 3 september is er weer de jaarlijkse ‘buitendag’ van de NPB afdelingen van de Regio Achterhoek/Twente. In de Eendracht van juli/Augustus heeft de uitvoerige beschrijvingsbrief voor deze bijeenkomst aangetroffen. Het is nu heel kort dag. Als u nog mee wilt, belt u dan even naar mevr. W. Nijhof-Groen, tel. 241206



Bijbels Triviant



Zondag 10 september willen wij ons kerkelijk herfst/winter seizoen openen met een ontspannen bijeenkomst in de Eendracht. We willen dan op een speelse manier bezig zijn met de Bijbel, door het spelen van het Bijbels Triviantspel.

Dit spel, dat ter beschikking is gesteld door het Nederlands Bijbel Genootschap, bevat vragen over het Oude Testament en het Nieuwe Testament.

Het spel wordt gespeeld in groepen die het tegen elkaar opnemen. Ook als u niet zo overtuigd bent van uw bijbelvastheid, bent u van harte welkom. Het is ook leuk om de spelers te volgen. Natuurlijk is er halverwege de bijeenkomst en erna tijd voor een kopje koffie.

OECUMENSICHE VREDESDIENST

Deze zal plaatsvinden op **zondag 17 september** in de Grote- of Laurentiuskerk te Varsseveld; aanvang 10.00 uur. Het thema van deze dienst luidt: “De ander dat ben jij”.

Voorganger: Ds A.M.J. Meijer met medewerking van het koor ‘the Joysingers’



Het thema is een oproep tot participeren, dat nog een stap verder is dan integreren. Bij participeren moet niet alleen de nieuwkomer zich aanpassen, maar moeten de bewoners van het gastland ook oog hebben voor de gebruiken en levensovertuiging van de nieuwkomer en daar ruimte voor scheppen. Dit op voorwaarde dat er sprake blijft van het onvoorwaardelijk accepteren van de democratische verworvenheden van onze rechtstaat die gebaseerd zijn op de persoonlijke vrijheid van iedere deelnemer. Bij participeren kan de inbreng van de één, een verrijking voor de ander betekenen. Vanuit de Evangelische boodschap zijn wij als voorbeeldmensen geroepen om vreedzaam en met respect met elkaar om te gaan en met elkaar te leven in een multiculturele samenleving.

De bijbellezing voor dit thema is uit Marcus 9:14-29, waarin verteld wordt over de genezing van een bezeten jongen en hoe Jezus zijn macht laat zien tegenover een kwaadaardige geest. Waarheidswaan en vijandschap zijn ook kwaadaardige geesten, die de geesten van mensen vergiftigen. Christus laat zien dat de naastenliefde het tegengif is voor het kwaad. Het is goed en zinvol om dit alles vanuit de 'Ongedeelde geloofsgemeenschap' te kunnen overdenken.

Nog altijd zijn er oorlogen, terreurdaden, en incidenten die negatieve vooroordelen oproepen en groepen tegen elkaar opzetten. De oorlog tussen Israël en de Hezbollah van de afgelopen maand heeft weer meer dan duizend doden gekost, waarvan veruit de meeste burgers die part noch deel hebben aan de politieke denkbeelden die aan dit conflict ten grondslag liggen.

Ook de commotie rond de Deense cartoons, begin dit jaar, die aanleiding gaven tot massaal gewelddadig gedrag in een aantal Islamitische landen is een voorbeeld dat grote delen van de mensheid nog volstrekt gevangen zitten in termen van vijanddenken. De oorzaken daarvan zijn vele. Domheid is er één van, maar ook cultureel isolement en vaak ook volksmennerij door godsdienstige of politieke fanaten die bij gebrek aan zinvolle eigen ideeën, er baat bij hebben de denkbeelden van anderen zwart te maken.

Het motto van de 'Vredesweek' doet een beroep op de ruimte die wij elkaar moeten geven; in het spreken over elkaar; in de inrichting van ons onderwijs; de kansen die wij minderheden bieden en een respect-

volle discussie over culturele en religieuze diversiteit. Dat betekent werkelijk **wederkerigheid** in onze relaties brengen, waarmee we aan elkaar verplicht raken.

Vanuit dat wat ons verbindt, namelijk onze status als Nederlander, moeten we elkaar niet langer zien als de ‘ander’, die de oorzaak is van de problemen en die dus moet veranderen. De ander is onze medeburger en over en weer zijn wij zelf de ander. Daarom luidt de slogan van de vredesweek dit jaar: ‘de ander dat ben jij’.



Deze dienst werd voorbereid door de Oecumenische Werkgroep Varsseveld, bestaande uit vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk Nederland (voorheen Ned. Herv. Kerk en de Geref. Kerk), de Rooms Katholieke Laurentius gemeenschap en de Vrijzinnige Geeloofsgemeenschap NPB afd. Varsseveld.

De collecte gaat naar de actie van ‘De wilde ganzen’ voor de bouw van een ‘vredeshuis’ in Azerbeidzjan en een vredeshuis in het omstreden Nagorno Karabach. Aan elkaar grenzende samenlevingen waar contact met de ander als verraad wordt gezien. Ook hier kan het leren samenwerken uiteindelijk tot vrede leiden.

Aangezien dit een oecumenische dienst is, komt deze zondag onze eigen dienst te vervallen. Naar ik hoop zullen velen van u deze dienst bijwonen, teneinde daarmee uitdrukking te geven aan de diep levende hoop op vrede en verzoening.

Op **zondag 24 september** wil ik met u even nadenken over de vloedgolf van informatie die dagelijks over ons heen komt via de radio en de televisie. Hier zit heel wat gebabbel tussen van professionele kletsmaajors die door allerlei instanties zijn ingehuurd om met tranentrekkende verhalen hún politieke of financiële belangen veilig te stellen. Het komt er dus op aan dat we ons hier tegen wapenen, door hun meningen kritisch te toetsen aan die van onszelf. Na afloop van deze dienst staat een kopje koffie en een gebakje voor u klaar.

VOORAANKONDIGING

Zondag 15 oktober kan er een doopdienst zijn. Ouders die wensen dat hun zoontje of dochtertje die dag wordt gedoopt, gelieve dit telefonisch aan mij te berichten.

GROOT-LETTER EENDRACHT

Dit is een groot succes waarvan veel leden erg veel plezier hebben. Ons initiatief heeft ook al landelijke bekendheid gekregen en tot navolging geleid. Op dit ogenblik maken 40 leden van deze service gebruik. Mocht ook u prijs stellen op een dergelijke uitvoering, geeft u dit dan even door aan Mevr. Betsie Chevalking-Wennink, Zwaluwenhof 1; 7051 XR Varsseveld, tel. 298223

AAN DE OUDERS VAN JONGELUI VAN ZESTIEN EN ZEVENTIEN JAAR

In september beginnen de NPB jongeren-cursussen weer. Alle jongeren in de betreffende leeftijdsgroep worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Natuurlijk zijn zij vrij om er al dan niet aan deel te nemen.

Maar een klein zetje in de rug van uw kant kan wel wat uitmaken! Alles wat wij, mevr. Angélique Niks-van Oosten en ondergetekende, met deze gespreksuurtjes trachten te bereiken is om ook uw kind een geestelijk 'overlevingspakketje' mee te geven zodat hij of zij wat sterker staat tussen de overstelpende overvloed van informatie en vooral misinformatie.

Het kan geen kwaad om de opgroeiende jonge mensen elementen van vorming en kennis aan te reiken zodat zij voor zichzelf een levensovertuiging kunnen kiezen, respectievelijk ontwikkelen. Ik reken een beetje op u. De ervaring leert dat zij die eenmaal meedoen uit eigen beweging trouw de bijeenkomsten blijven bijwonen.

Het betreft een cursus van één seizoen, waarna bij de afsluiting aan hen persoonlijk gevraagd zal worden of zij eventueel belijdenis willen doen. Dit staat hen volkomen vrij en er zal op dit punt op hen dan ook geen enkele druk worden uitgeoefend. Het volgen van de cursus staat hiervan dan ook volkomen los. Het belangrijkste oogmerk blijft om hen een soort geestelijk 'overlevingspakket' mee te geven voor de moeilijke vragen die het leven altijd aan mensen stelt en de moeilijke momenten die in het leven onontkoombaar zijn.

Mocht u nadere informatie wensen dan kunt u mevrouw Niks-van Oosten (tel. 241080) of mij (tel.242080) altijd bellen.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Omdat ik de afgelopen maanden vanwege de schoolvakanties geen les heb gegeven, een anekdote die ik enkele jaren geleden hoorde van een lerares van een Basisschool hier in de buurt.

De zomer vakantie zit erop en de onderwijzeres vraagt de klas wat ze de voorbije maanden zoal hadden gedaan. Een jongetje zegt: “Wij zijn met vakantie geweest naar Mexico en zagen de ‘Popocatepetl’!

“Kijk eens aan, dat is ver weg”, zegt de onderwijzeres verrast en omdat ze toch een pedagogisch argument moet hebben voor haar vraag, zegt zij: “Schrijf de naam van die vulkaan maar eens op het bord, Jan.”

Waarop Jan bliksemsnel antwoordt: “Nu ik er aan denk, juffrouw, we gingen ook nog naar Aalten.”

TENSLOTTE

Afgelopen zondagavond werd, helaas weer voor het laatst van dit jaar, het T.V.-programma ‘Zomergasten’ uitgezonden. Dit keer was te gast de hoofddocent in de culturele en sociale filosofie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam Ad Verbrugge. Deze nog jonge (1967) maar briljante denker ventileerde een aantal kernachtige denkbeelden. Zo maakte hij op een vriendelijke, maar niet mis te verstane wijze, de kachel aan met al die snorrenmompelaars die alle culturele vakken (o.a. geschiedenis, godsdienst) uit het lessenpakket van de middelbare scholen willen schrappen. “Een mens moet in zijn jeugd, ook al is het hem dan nog niet duidelijk waarom, een degelijk stuk culturele bagage meekrijgen. Later zal hij wel merken hoe waardevol dit voor de zingeving van zijn leven zal blijken te zijn.” Aldus Ad Verbrugge. Een opmerking die mij uit het hart gegrepen was.

Opgefrist willen wij weer aan het nieuwe seizoen 2006/07 beginnen, waarbij ik de wens uitspreek dat velen van u zich bij onze geloofsge-meenschap betrokken zullen weten.

Rest mij u een mooie en hopelijk droge nazomer toe te wensen.

A.M.J. Meijer

60+CLUB

Dinsdag 12 september start de 60+Club weer met haar traditionele uitje. We gaan dit keer naar Museum Frerikshuus en de Freriksschure op de Markt in Aalten. We kunnen o.a. 4000 jaar terug in de tijd en herinneringen ophalen over het dagelijks leven in de 19e en 20e eeuw. Ook had Aalten van 1855 tot na 1945 een bloeiende hoornindustrie die uniek was in Nederland. De "Duitse pijpen", wandelstokken, knopen en kammen waren de voornaamste producten. Verder staat er op Markt 12 een huis met een verhaal. Markt 12 is het adres van een huis in Aalten met een bijzondere geschiedenis. Hier ervaart u hoe het dagelijks leven in de bezettingstijd (1940-1945) was. Van diverse kanten hebben we gehoord dat een bezoek aan deze woning zeer de moeite waard is.

Na afloop houden we nog een stop voor het nuttigen van een broodmaaltijd

De kosten voor dit uitje bedragen € 15.00 per persoon. Gezien de afstand willen we ook dit jaar weer met eigen vervoer gaan. Wilt u bij opgave aangeven of u met eigen auto kunt meerijden en voor hoeveel personen u dan eventueel plaats heeft? We vertrekken 's middags om 13.30 uur vanaf De Eendracht, Pr. Beatrixstraat. We rekenen op een groot aantal deelnemers. Graag tot ziens op 12 september a.s.

U kunt zich opgeven bij Gerda ten Brinke tel. (0315)241253 of Janny Nijhof (0315)244049.

AGENDA 60+CLUB

10 okt. 2006 de heer F. Roes over het leven van zijn vader
"Herman van Velzen".

14 nov. 2006 mevr. G. Officier, met een lezing over
"Geheugentraining".

9 jan. 2007 Nieuwjaarsvisite.



NPB KOOR

Aanvang repetities kerkkoor

Een berichtje voor de koorleden om alvast op de kalender te noteren: **donderdag 5 oktober 2006**

aanvang repetities kerstprogramma.

In de volgende Eendracht hierover meer.

Gerrit Hengeveld

LEZINGEN PROGRAMMA HERFST/WINTER 2006/2007

Tenzij anders vermeld worden deze lezingen gehouden in de grote zaal van de Eendracht, Beatrixstraat 1a en vangen aan om 20.00 uur.

Indien vermeld: Kerkzaal: Doetinchemseweg 5 Varsseveld

De toegangsprijs is € 6.50 inclusief koffie/thee.

2006

Woensdag 20 september: “De Da Vinci-code”,
door mevrouw W. Bosman-Kok

Dinsdag 17 oktober: “De vrouw die Jezus liefhad”,
door Drs Jacob Slavenburg.

Zondag 29 oktober: Jubileumdienst. Kerkzaal.
Spreker: Henny Radstaak (medewerker
van het radioprogramma ‘Vroege vogels’)

Donderdag 16 november: “Keltische spiritualiteit”
door drs Gerke van Hiele.

2007

Donderdag 18 januari : “De diepere betekenis van de Parsival
legende”,
door mevrouw ds E. Laman Trip-
Kleinstarink

Donderdag 15 februari: “De passie van Pasen, de paasgebruiken in
de Achterhoek en hun herkomst en beteke-
nis”,
toegelicht door de heer W.H. Wessels .

Dinsdag 20 maart: “Een tip van de Sluier”,
Alexandra van Cruyningen, spreekt verder
over haar boek

***In de Eendracht-editie van juli/augustus stond bij de jubileum-
dienst per abuis vermeld; ‘zondag 30 oktober’, maar dit moet dus
zijn: zondag 29 oktober.**

AGENDA VROUWENCLUB

De vrouwenclub heeft haar agenda voor de komende maanden weer vastgesteld en ziet er als volgt uit:

21 september 2006	Jaarvergadering
28 september 2006	etentje
12 oktober 2006	hobby avond
26 oktober 2006	lezing
9 november 2006	hobby avond
23 november 2006	verrassingsavond
7 december 2006	Sinterklaasavond
18 december 2006	Kerstfeest
11 januari 2007	Nieuwjaarsvisite

De aanvang van de bijeenkomsten is 20.00 uur.

JEUGDCLUB

Hallo jongelui!

Allemaal een fijne vakantie gehad?

Op vrijdag 1 september gaan we weer van start met de jeugdclub. Je bent welkom vanaf half acht in de Eendracht.

Kijk voor de data en vele leuke verhalen en foto's op www.npbjeugd.tk.

Tot gauw.

EVEN VERDER KIJKEN?

*Even verder kijken, zowel in letterlijke als in figuurlijke zin. Beperken we ons alleen tot onze 'eigen' kerk, onze 'eigen' identiteit? Of willen we ook wel **EVEN VERDER KIJKEN?***

In samenwerking met de PKN, de RK-parochie en de NPB wordt er op **zondag 1 oktober** een bezoek gebracht aan het kasteel de Slangenburg. Om 12.45 uur vertrekken we gezamenlijk met de fiets bij het RK Laurentiushuis aan de Oranjestraat.

We worden ontvangen door de heer Ton Sedee, die een presentatie en rondleiding zal verzorgen door het prachtige kasteel, welke om 15.45 zal worden afgesloten. Het is tevens mogelijk om aansluitend een Vesper van een half uur bij te wonen in de abdij vanaf 17.00 uur.



Bij slecht weer vindt het vervoer per (eigen) auto plaats. Voor mensen die niet in staat zijn om te fietsen wordt vervoer geregeld.

De kosten zijn € 7.50 p.p. en dienen vooraf te worden voldaan.

Interesse? Wilt u ook **EVEN VERDER KIJKEN?** Meldt u dan tijdig aan, want er kunnen max. 25 deelnemers mee!

Voor informatie en aanmelding kunt u zich wenden tot:

Mw. Angelique Niks -van Oosten, (0315-241080 / e-mail:

a.niks-vanoosten@hetnet.nl

VAN DE ZONDAGSSCHOOL

Als deze eendracht uitkomt hebben we de zomervakantie al weer achter de rug. Het uitje is ook al weer een tijdje geleden. Toch nog even een korte samenvatting van deze gezellige middag. We verzamelden om half 1 bij de Eendracht, waarna we via Duitsland naar het Bijbels Openluchtmuseum in Bergen Dal gingen. Daar aangekomen kregen we een gids mee, die ons een heel interessante rondleiding gaf. We hebben daar matses gegeten die ze aan het bakken waren en kruidenthee gedronken. Onderweg naar huis hebben we bij de Mac nog even lekker gegeten. Rond 19.00 uur werd iedereen thuis weer afgeleverd.



Zondag 17 september gaan we weer beginnen. Bedenken jullie alvast weer een goed doel waar we voor kunnen gaan sparen. Afgelopen seizoen was het Unicef. We hebben daar € 300,- naar over kunnen maken!

DE ZONDAGSSCHOOL

één maal per maand, dat is toch niet te veel?

Geachte ouders van schoolgaande kinderen.

U hebt vast zelf nog prettige herinneringen aan uw zondags-school-tijd. Gelukkig is de vrijzinnige zondagsschool van de NPB er nog steeds en bemerken we, dat de kinderen die er eenmaal op zitten, er veel plezier aan beleven.

Spelenderwijs maken ze kennis met de bijbelse verhalen en begrippen en maken nieuwe vriendjes en vriendinnetjes.

Gedurende het herfst/winter seizoen (september tot en met mei) wordt er een uitstapje gemaakt; een Kerstspel ingestudeerd en opgevoerd en worden er enkele kinderkerkdiensten gehouden waarbij de kinderen een centrale rol vervullen. Eenmaal per maand, *op iedere derde zondag*, komen de kinderen bijeen vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur, in een van de zalen van de Eendracht, Beatrixstraat 1a.

Er kan gedurende het hele seizoen 'ingestapt' worden en er is natuurlijk geen enkele verplichting om er altijd bij te zijn.

De lesprogramma's van de zondagsschool en die van Ds A.M.J. Meijer op de basisscholen zijn op elkaar afgestemd. Deze vullen elkaar aan, in die zin dat Ds Meijer de nadruk legt op de culturele en ethische aspecten alsmede andere godsdiensten terwijl op de zondagsschool meer thema's, verhalen, speelse, feestelijke en creatieve zaken aan bod komen.

Wij zouden het fijn vinden, als u uw kind eens (vrijblijvend) met onze (uw!) zondagsschool laat kennis maken.

Zondag 17 september komt de zondagsschool dit jaar weer voor het eerst bijeen. U kunt uw kind(eren) er die dag gewoon naartoe brengen.

Mocht u nadere informatie wensen, dan kunt u zich wenden tot:

Erna Wolsink-Semmelink, tel. 298718 of Madelon Ankersmit-Vriezen: tel. 617542.

Met een hartelijke groet,

de leiding van de zondagsschool

AAN DE OUDERS VAN DE KINDEREN DIE GODSDIENSTONDERWIJS VOLGEN OP DE BASISCHOLEN IN VARSSEVELD.

Al enkele jaren wordt in dit verband samengewerkt met de 'Grote kerk'. Tot nu toe was het zo dat om de maand, bij toerbeurt, door iemand van PKN (afgelopen jaar dhr. Lansink) of door mij op de Weth. Berkhoffschool of de Essenkampschool werd lesgegeven. Het gevolg van deze regeling was dat ik om de maand tussen 9.10 uur en 10.30 uur vrij was. Voor mij was dat geen probleem omdat ik dicht bij de scholen woon en dan thuis weer ander werk kon doen. Maar de heer Lansink moet uit Aalten komen en Yvonne Striekwold, die mij soms vervangt, uit Silvol-

de. Voor hen waren die tussenuren erg bezwaarlijk. Daarom is vanaf vorig schooljaar besloten dat de heer Lansink het eerste deel van het schooljaar van 10.30 u. tot 11.45 uur op de Weth. Berkhoffschool aan de groepen 7-8 en 3-4 les geeft en ik (of Yvonne) van 8.30 u. tot 10.00 uur op de Essenkampschool aan de groepen 5-6 en 7-8. Per 1 februari wisselen we dan. (enkele lessen zijn, i.v.m. de nieuwbouw van de Weth. Berkhoffschool dit jaar in het voormalige postkantoor)



“DICHTER BIJ ELKAAR”

Op **vrijdagavond 29 september** gaat Café Cult weer van start. Het thema van deze eerste avond van het seizoen '06/07 is poëzie, met als motto 'dichter bij elkaar'.

Café Cult is een initiatief van de werkgroep PR van onze geloofsgemeenschap. De avonden van Café Cult hebben een inloopkarakter; ze beginnen weliswaar om acht uur, maar u mag op ieder moment van de avond even 'aanwippen'. Ook mag u op ieder moment van de avond weer vertrekken.

Café Cult zoekt op een informele manier naar verdieping in het alledaagse leven. Eigen inbreng van de aanwezigen vormt een belangrijk deel van de invulling van de avond. Op 29 september betekent dat bijv. voorlezen uit eigen of andermans werk.

Café Cult is niet gebonden aan leeftijdsgrenzen en vindt plaats in Varsseveld, in de bibliotheekzaal van 'De Ploeg' (op 29 september mogelijk in de Deutekomzaal).

Voor meer informatie:

Marjan Hengeveld 0315-244393

Marie-Huberte Meijer-Paumen 0315-242080

Henk Beunk 0314-632061

=====

Noot van de redactie.

De redactie beschikt over een groot aantal foto's van het bezoek aan Hollingstedt. Wegens plaatsgebrek kunnen deze nu niet allen worden geplaatst. Komende nummers zullen nog een aantal foto's worden geplaatst.

REPORTAGE BEZOEK HOLLINGSTEDT 2006

De wereld te gast bij vrienden

Dit was de slogan bij de wereldkampioenschappen voetbal in Duitsland, welke in Juni en Juli gehouden werden. Maar voor de uitwisseling met Hollingstedt geldt dit al 33 maal, “*te gast bij vrienden*”.

Hoe raakt men verzeild en besmet met het “Hollingstedt-virus”?

We hadden al eens een meisje gehad, dat op het laatste moment meekwam en waar ze nog geen slaapplek voor hadden gevonden. Er was al een meisje van Europa-Kinderhulp bij ons in huis en zo werd Sonja uit Hollingstedt bij haar in het bovenste stapelbed gestald.

Je rijdt dan af en toe een keer als ze iets wilden bezoeken en langzamerhand wordt je er steeds meer bij betrokken. Krijgt je al een beetje het “gevoel”.

Een van onze kinderen werd een keer benaderd of hij interesse had een keer mee te gaan.

Avontuurlijk en nieuwsgierig als hij was, hoefde men hem dat geen twee maal te vragen.

Hij kwam heel enthousiast weer thuis, met het verhaal wat hij allemaal had beleefd.

Het wordt al gevoeliger.

Het jaar daarop kwamen ze weer op bezoek in Varsseveld en hebben we twee jongens gehad.

Het voelt steeds beter.

“Jullie mot ok ’s een keer met gaon, ’t is zo hartstikke leuk en gemuudeli’k daor, a’j d’r een keer gewest bunt wi’j niet meer anders” aldus Henny Bos. En inderdaad, het is zo.

Inmiddels zijn wij al vier keer mee geweest, drie maal als chauffeur en een maal als “busvulling”. Het virus doet zijn werk, is geen medicijn via het ziekenfonds voor te krijgen.

Hoe werkt het?

Wij benaderen via de “Eendracht” kinderen die eventueel mee willen



de beste stuurlui...Wim "paparazi"-Tannemaat en Hans Nijhof

en als ouderen zorgen wij ervoor dat de kinderen elkaar kunnen bezoeken. Van tevoren wordt het aantal doorgegeven en zorgt men daar voor onderdak. Ook wordt door hen een programma in elkaar gezet en soms is er wel een minder spannend onderdeel waaraan men deelneemt, maar denkend aan het bordje boven de boortoren bij de tandarts waar staat: "ook dit gaat voorbij", valt het allemaal nog wel mee.

Bij warm weer gaan ze zwemmen, vieren een verjaardag, gaan een morgen shoppen, slapen in een tent of met meer meiden bij elkaar.

En het contact met de mensen daar is toch elke keer weer leuk. Men ziet vaak en veel de zelfde gezichten, er vallen er enkele af en toch worden deze gaten weer opgevuld.

Men merkt met de technieken van vandaag de dag dat er veel SMS-en en E-mails over en weer gaan en langdurige vriendschappen worden gesmeed.

Bij het afscheid nemen vloeit dan ook menig traantje, zowel door jong als oud. Wat is het van Dominee Van Lent en Meester Gramlow toch een goede gedachte geweest om zoiets van de grond te tillen.

Dit jaar zijn we met 22 personen geweest. De belevenissen worden door andere personen beschreven elders in de 'Eendracht' En volgend jaar komen ze weer naar Varsseveld.



dhr.Gramlow in gesprek met Hennie Bos

Namens de begeleiding:

Rieky en Wim

Impressies van Tonnie

De 33e jongerenuitwisseling was er weer eentje die totaal anders was dan in het verleden. Een zeer verjongde groep jongeren ging ditmaal met auto's van enkele oudere pubers naar Hollingstedt.

De reis was, door de zeer kundige chauffeurs, een fluitje van een eurocent en om ca. 15.45 h was de eerste koffie met Kuchen al binnen handbereik.

's Avonds hebben we, onder het genot van Bier und Wurst, de finale van het WK voetbal gezien, op een groot scherm in de sporthal.



De dames van de SV Hollingstedt hadden een leuk programma geregeld met oa. op maandagmorgen waterskiën, en 's middags een fietstocht naar Bergenhusen, het Oye Boye dorp van de streek, waar een ooievaarsonderzoekcentrum (een echt scrabblewoord) staat. (Hierover meer in het verslag van Jan Bos) Jammer dat juffrouw ooievaar in het nest bovenop dit centrum, waarin een camera staat, dit jaar een andere vriend had gevonden en niet thuis was.

Ook hebben wij de molen van Bergenhusen bezocht die door een vrijwilliger uit Hamburg (ca. 150 km van daar) is opgeknapt. Respect voor die man om er zoveel vrije tijd en vakantietijd in te steken.

Dinsdag werd Friedrichstadt bezocht, een klein Amsterdam in Noord Duitsland, waar we met trapbootjes door de grachten konden varen. Er waren enkele senioren die zich met een motorboot hebben laten rondvaren. Friedrichstad is de stad waar Ds. van Lent en de heer Gramlow elkaar hebben ontmoet in de 60er jaren en toen besloten hebben, toen Ds. van Lent weer naar Nederland vertrok, om jaarlijks jongeren uit te wisselen om tot een betere verstandhouding te komen. Dit lukt elk jaar weer perfect.

Na een vrije woensdagmorgen hebben wij met voetbal woensdagmiddag gewonnen van de Duitsers.



Daarna was er de mogelijkheid om met boogschieten kennis te maken wat bij de een wat beter ging dan bij de ander (hierover meer door auteur Jan Bos) Ook werd een der begeleidsters nog getroffen door een pijl, maar door snel ingrijpen heeft ze het gehaald.

Lof voor de programmamakers die zeer veel tijd open lieten om samen met de gastgevers wat te doen.

Woensdagavond was de traditionele Grillabend waar we gezellig buiten hebben gezeten tot de taptoe ging. Dank aan Anett die het altijd weer redt om enkele versnaperingen te regelen.

Donderdagmorgen was "bijna" iedereen op tijd om ca. 9.30 h. in de auto's te stappen en terug te rijden naar onze eigen Achterhoek.

Geweldige tijd gehad.

Per fiets naar Bergenhusen.

Na de waterskiavonturen in de morgen was de middag uitgekozen voor een fietstocht vanuit Hollingstedt naar het naburige Bergenhusen voor het bezoek aan een natuurmuseum van het NABU, een natuurbeschermingsvereniging. Om er te komen werd gestart bij de sporthal en dan een drie kwartier op de pedalen. Eerst een mooi vlak stuk, maar het laatste stukje was berg op naar Bergenhusen. Flink trappen en een drietal jongelui bereikten als eersten de finish bij het museum, direct gevolgd door het hele peloton. Fietsen neerzetten en naar de ravitaillering met vele soorten koeken en limonades, die door de gastmoeders was klaargezet. Na een flinke verfrissing werd het museum bezocht. Hier zijn op duidelijke manier allerlei natuurzaken uit dit deel van Sleeswijk-Holstein getoond via vitrines, foto's en vele beschrijvingen. Centraal was het mooi nagebouwde ooievaarsnest met daarin twee opgezette dieren in natuurlijke houding - zodat wat we op een paal hadden gezien, nu van dichtbij bekeken kon worden. Want ook in Hollingstedt zelf zijn enige bewoonde nesten op palen en nu is de "verre bovenkant" van het nest niet meer "hoe is dat?" Vol nieuwe indrukken werd na een uurtje de fiets weer beklommen en teruggereden naar de verblijfplaats.

Hendrik Jan Bos



Boogschieten in Vikingland

Voor het middagdeel van de laatste dag had de sportvereniging een spectaculair sportgebeuren op touw gezet. Op het grote veld achter de sporthal waren op 10 m. afstand van de achterlijn, drie grote "schietrozen" opgesteld. De bedoeling was die te raken vanaf die achterlijn door te schieten met een heuse wedstrijdhandboog. Door de leden van de "afdeling boogschieten" werd instructie gegeven aan een stel enthousiaste deelnemers: boog in de hand, gestrekte arm, pijl inleggen, de boog spannen, goed richten en daar gaat de pijl. Die vrijwel altijd netjes in het roosbord belandde. Steeds drie pijlen schieten en als alle pijlen verschoten zijn, mag gelopen worden

naar de roos om de punten te tellen. Maar deze middag was het geen wedstrijd, alleen een kennismaking met een sport die in Varsseveld onbekend is. Er was dan ook geen winnaar, of eigenlijk wél. Want met de fijne deelname was iedereen een stuk rijker geworden door de ervaring met de kennismaking van deze sport.

Hendrik Jan Bos

Ik ben mee geweest naar Hollingstedt en ik vond het wel leuk. Wat ik vooral leuk vond was: Karaokezingen(met zina en karina -99 luchtballoons) en waterskiën. Het gastgezin was ook leuk, volgend jaar doe ik weer mee!

groetjes Rosemarie

Wie Zuhause

Onvoorstelbaar hoe je na 2 jaar weer bij je gastgezin binnenkomt alsof je er thuis hoort. Een warme ontvangst en uiteraard veel kuchen en Grill deden me beseffen hoeveel indruk de gastvrijheid op me maakte toen ik twee jaar geleden voor het eerst mee reisde naar het Duitse hoge noorden. Zelfs de Sleswicker Zeitung besteedde een uitgebreid artikel aan deze bijzondere Duits-Nederlandse vriendschap. Dit jaar waren de weergoden ons wederom goed gezind. Op een enkel buitje na mochten we van zonnige en sportieve dagen genieten. Al kwam mijn ware sportieve aard al snel naar buiten toen ik bij de eerste lancering vanaf het waterski-schavot voorover buitelde met de restanten van de spijkers, waarmee de schoen op de ski is bevestigd, nog in mijn voet. Afijn, na deze bloederige affaire beproefde ik mijn geluk op de handboog-schietbaan. Over enige doelgerichtheid bleek ik nog wel te beschikken, al viel ik schromelijk in het niet bij de talentvolle dames Klein Nibbelink en Jan Bos. Maar ook hier kwam ik gevloerd uit de strijd. Had ik gehoopt op Cupido, bleek organisator Frank Woelffel me te hebben geraakt. Gelukkig voor hem had hij enig krediet bij mij door onze vruchtbare muzikale samenwerking op het strand in Husum. “Duo Holland-



stedt” was snel geboren. Frank: bedankt, en neem je gitaar mee naar Varsseveld volgend jaar! Zowel jong als oud kraakten overigens menig muzikale noot. Er werd karaoke-gezongen of het leven er vanaf hing. Nena tot Heino paseerden de revue. Verbroedering alom. Ook de jongeren, en daar is het per slot van rekening om begonnen, hadden dit jaar een (zeer!) hecht contact met elkaar. Duits, Nederlands, Engels, handen en voeten kwamen er aan te pas, maar elkaar verstaan deden ze. Een woord van dank aan de initiators Herr. Gramlow en Ds. Van Lent is dan ook wel op zijn plaats. Mijn compliment dat het initiatief blijkbaar met zoveel positieve kracht is neergezet dat het nu nog altijd bloeit.. En natuurlijk: Dorian, Rudy, Wim, Rikie en Tonnie bedankt! Ik heb er van genoten.

Marjan

Ps.: Op www.npbjeugd.tk zijn nog meer foto's te bewonderen.

AMNESTY INTERNATIONAL VARSSEVELD

Vrijheid voor Mikita Sasim: deze jongerenleider van een oppositiepartij uit Wit-Rusland is op 16 juni vrijgelaten. Hij zat drie maanden vast omdat hij werd beschuldigd van het ontduiken van dienstplicht. Na zijn vrijlating zei Sasim in een interview:”Ik ben iedereen die me steunde door brieven te schrijven, mee te lopen in acties of een kaarsje voor me op te steken, ontzettend dankbaar. Ik heb de kracht van solidariteit ondervonden en het was de solidariteit die me kracht gaf”.

Na de vakantie beginnen we weer moedig te schrijven met drie brieven. De eerste is bestemd voor een dichter en schrijver uit Iran die kritiek had op de regering. Gevraagd wordt om vrijlating en onderzoek naar martelpraktijken.

De tweede is voor drie ter dood veroordeelden uit Singapore. Gevraagd wordt de doodstraffen tegen te houden en hen eerlijk te berechten.

De derde brief is voor de regering in Tsjaad. Gevraagd wordt om bescherming van de bewoners rond de grens met Sudan en om garantie van humanitaire hulp voor mensen die ontheemd zijn als gevolg van de Janjawid-aanvallen.

Inlichtingen bij Annie Lammers (617393) en Dela Rutgers (243077).

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



Voorganger: Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld,
(0315) 24 20 80, meijerpaumen@hetnet.nl

Bij afwezigheid: Mevr. A. Niks-van Oosten, tel. (0315)241080
a.niks-vanoosten@hetnet.nl

Secretariaat: N.P.B. Varsseveld, Mevr. W.M. Nijhof-Groen, Idinkweg 2^b, 7065 AH Sinderen,
(0315) 24 12 06, willynijhof@planet.nl

Website: www.xs4all.nl/~npb **E-mail-adres:** npb@xs4all.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

Dhr. B.H. Kraan, Zelhenseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85

Verenigingszaal:

“De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Penningmeester/administrateur:

Dhr. J.W. Meerdink, Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld,
(0315) 840044, j.w.meerdink@chello.nl

Bankrekeningen:

Postbank 846569, Rabobank Varsseveld 36.48.54.553, ABN Amro 46.51.59.265.
Allen staan t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, afdeling Varsseveld.

Vrouwenclub: Mevr. M. Jansen-Zeephat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18

60+ Club: Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 24 40 49.

Jeugdclub: Marjan Hengeveld 0315-244393, h.m.hengeveld@zonnet.nl

Werkgroep PR:

M-Huberte Meijer-Paumen 0315-242080; Marjan Hengeveld 0315-244393,
Bert Scheuter 0315-241365 en/of Henk Beunk 0314-632061.

Verzorging “Eendracht”:

Jan Meerdink, Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld,
(0315) 840044, j.w.meerdink@chello.nl

Verzendklaar maken:

Mevr. B. Chevalking-Wennink, Zwaluwenhof 1, 7051 XR Varsseveld,
(0315) 29 82 23, Mevr. W.E. Teerink-Radstake, Dhr. W.J. Runneboom,
Mevr. D. ten Brinke-Rougoor en Mevr. J.E. Sturris-Heijink.

Kopij adressen en redactie:

Jan Meerdink (zie **Verzorging “Eendracht”**), ds. A.M.J. Meijer (zie **Voorganger**),
Henk Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@tiscali.nl.

Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, familie.wolsink@wanadoo.nl en
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 61 75 42 / 61 70 63

NPB-Koor secretariaat:

Mevr. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

Autodienst: zie: **Secretariaat**

Sept. 2006

Zondag
3 sept.

Buitendag in Zelhem. Zie voor nadere bijzonderheden de beschrijvingsbrief de JULI/AUGUSTUS editie van de 'Eendracht'.

Zondag
10 sept.

10.00 uur in de grote zaal van de 'Eendracht' spelen we, als begin van ons kerkelijk seizoen 2006/07, het spel: 'Bijbels Triviant', waaraan iedereen mag deelnemen maar ook toeschouwer zijn. Tijdens dit samenzijn wordt een kopje koffie geserveerd.

Zondag
17 sept.

10.00 uur: **VREDESDIENST** in de Grote- of Lauren-tiuskerk thema: "**De ander dat ben je zelf**"
Voorganger: Ds A.M.J. Meijer, met medewerking van 'The Joysingers' (zie voor nadere bijzonderheden elders in deze editie (pag.6).
In onze eigen kerk geen dienst.
Wel zondagschool in de Eendracht! 10.00 uur.

Zondag
24 sept.

10.00 uur Ds A.M.J. Meijer, thema 'Oordeel zelf', bij Marcus 8:29
Na afloop van de dienst staat de koffie klaar in de 'Eendracht'.

Zondag
1 okt.

Geen dienst. maar wel vanaf 12.45 uur de fietstocht met de leden van de gezamenlijke kerken van Varsseveld en omgeving naar het klooster de 'Slangenbur' Beginpunt: R.K. Laurentiushuis aan de Oranjestraat. Zie hiervoor de aankondiging elders in deze editie (pag 13)