

IN DIT NUMMER O.A.:

Programma's diverse clubs

Nieuws uit de wijk Dinxperlo

In gesprek met Bertus Jansen

9

22

ZOMAAR WAT GEDACHTEN

Zoals in de Eendracht van juli/augustus reeds aangekondigd, heb ik, als een soort van opruiming, vele van de persoonlijke gedachten die in de loop van de jaren bij mij zijn opgekomen en die ik in mijn dagboekjes heb genoteerd op schrift gesteld en aan de redactie aangeboden. Deze zullen in deze en volgende Eendrachten worden gepubliceerd. (am)

“Mijn idee over de werkelijkheid blijkt iedere keer weer kleiner dan de werkelijkheid zelf.”

“De wet van het leven moet uit ons hart worden opgediept; het ‘koninkrijk van de Hemel’ is die verborgen schat die ieder mens in zich draagt.”

“God wil met ons meegroeien.”



OUDE MYTHEN EN LEGENDES WEERSPIEGELEN UNIVERSELE MENSELIJKE ERVARINGEN

.... de grote psycholoog Sigmund Freud ontdekte dit al en heeft aan een aantal menselijke zielenroerselen en vormen van menselijk falen namen meegegeven van bekende figuren uit de Griekse mythologie. Maar niet alleen in de Griekse mythen is dit fenomeen herkenbaar. Ook in de oude Germaanse legenden vinden we dit terug. Een tekort aan kennis van zaken kan bijvoorbeeld leiden tot het maken van verkeerde keuzes of het **niet** herkennen van interessante mogelijkheden die zich plotseling kunnen voordoen.

Dit probleem is niet nieuw. Het is van alle tijden. In veel mythen en legenden uit het verleden vinden we dit motief dan ook terug. En wie eerlijk op beslissingen terugkijkt in zijn of haar eigen leven zal moeten erkennen ook zelf, door gebrek aan voldoende kennis van zaken, wel eens de mist in te zijn gegaan. In de legende van Parsifal vormt deze tragedie de diepere boodschap van het verhaal.



Parsifal zoals verbeeld door de 19e-eeuwse Franse kunstenaar Jan Delville

Parsifal was één van de ridders van de legendarische koning Arthur. Het is door diverse middeleeuwse schrijvers uit heel West-Europa op schrift gesteld. Waarschijnlijk op grond van een legende die al uit de vroege ‘duistere’ middeleeuwen stamt en van Keltisch/Germaanse oorsprong is.

Het verhaal gaat ongeveer als volgt: toen Parsifal's moeder, Herzeloide, zwanger was, sneuvelde zijn vader op het slagveld. Zijn moeder besloot daarom er voor te zorgen dat haar zoon niet hetzelfde lot zou overkomen en voedde hem in volledige afzondering op in een huisje in het woud, ver van het hof.

Op een dag ontmoette Parsifal in een bos echter een ridder, wiens levensverhaal hem zo fascineerde dat hij naar het hof van Arthur ging, ondanks het protest van zijn moeder. Daar raakte hij betrokken bij de zoektocht naar de heilige graal. Na omzwervingen bereikt Parsifal het kasteel van de zieke koning ‘Visser’. Midden in de nacht wordt hij wak-

ker. Voor zijn verbaasde ogen komt een vreemde stoet langs. Eén van de passanten draagt een vreemde schotel waaruit licht komt. Parsifal kan geen woord uitbrengen. Aan de basis van zijn onvermogen om te spreken ligt een misplaatste hoffelijkheid. Omdat hij in het bos is opgegroeid, is hij onzeker in de omgang met vreemden en dus zwijgt hij.

De volgende morgen verlaat hij het kasteel. Als hij nog even omkijkt, ziet hij het kasteel zomaar verdwijnen. Dan beseft hij dat hij de kans van zijn leven gemist heeft. In de nachtelijke stoet werd hem immers de heilige graal aangeboden, maar in zijn onvermogen om te spreken, loopt hij die mis. Dit is in grote lijnen de ‘Parsifal legende’, maar er zitten nog een aantal belangrijke hoofdstukjes in die de moeite van overdenking waard zijn.

Grote bekendheid kreeg dit verhaal doordat Richard Wagner het als thema van zijn gelijknamige opera koos. Deze opera is omschreven als: ‘boeddhistisch verzaken, gekleed in de mantel van het Christelijk sacrament’. De opera is opmerkelijk vanwege de mystiek in het laatste tafereel, als de glorie van de graal wordt onthuld.

Bovenstaande tekst trof u gedeeltelijk ook al aan in de Eendracht van afgelopen januari en was bedoeld als inleiding op de lezing over Parsifal die mev. Ds E. Laman Trip-Kleinstarink die maand op de 18^e zou houden. De weersomstandigheden waren toen echter van dien aard, dat deze lezing moest worden afgelast. Mevr. Ds E. Laman Trip-Kleinstarink is bereid om in september deze lezing alsnog te houden en wel op donderdag 13 september om 20.00 uur in de Eendracht.

BERICHTEN UIT DE AFDELING

WIJ GEDENKEN

Op woensdag 11 juli 2007 overleed op 75-jarige leeftijd mevrouw

Bertha Hendrika Tuenter- Klein Willink

Bertha Klein Willink werd op 3 mei 1932 geboren op het Giezenveld "de Zuuten" te Varsseveld. Zij groeide op, samen met twee zusters en drie broers. Na de lagere school had zij diverse baantjes als huishoudelijke hulp en werkte in een winkel.

Tijdens de Giezenveldse feesten ontmoette zij Gert Tuenter. Zij trouwde Eendracht - sept. 2007

den op 13 november 1956. Hun dochter Ina werd geboren op 23 april 1961. Bertha was een goede zorgzame moeder. Toen Ina naar de middelbare school ging, maakte Bertha wat meer tijd voor haar hobby's vrij. Zo ging zij elke dinsdag naar de Bettekamp voor het Welfare werk van het Rode Kruis. Ruim dertig jaar heeft zij zich hiervoor ingezet. Zij volgde veel handwerk cursussen en breidde zo haar kennis uit.

Bertha was plichtsgetrouw en zij hield van orde en regelmaat.

Zij was commissielid van de Westendorpse kermis en een aantal jaren zat zij in het bestuur van de MAVO te Varsseveld.

Dochter Ina trouwde met Gertie ter Maat. In 1994 werd haar kleinzoon Jelle geboren. Op 13 december 2000 overleed haar man. Een verdrietige tijd, maar zij werd goed opgevangen door haar dochter en schoonzoon met wie zij een sterke band had.

Na bijna 50 jaar aan de Krommestraat te Westendorp gewoond te hebben, verhuisde zij op 1 januari 2005 naar de Houtdreef te Varsseveld. Persoonlijk heb ik mevr. Tuenter leren kennen als een hartelijke gastvrije, energieke vrouw. Haar kleinzoon Jelle nam een bijzondere plaats in. Regelmatig kwam hij even ter sprake. Zij heeft genoten van de opspasdagen en hem zien opgroeien tot een jonge puber. Zij was heel trots op hem. Mevr. Tuenter genoot volop van haar tuin en werkte met gedrevenheid uren achtereen terwijl zij al ziek was. Op een keer zei ze: "Ik weet dat ik niet van deze ziekte kan genezen, maar zo lang ik kan en geen pijn heb, blijf ik werken en ik voel mij daar heel goed bij!"

De laatste weken op de palliatieve afdeling van Antonia viel het mij op hoe zij de regie nog geheel in eigen hand had. Op woensdag 11 juli heeft Bertha de strijd moeten opgeven na een welbested leven.

Tijdens de crematieplechtigheid sprak haar dochter gedachteniswoorden uit over haar moeder. Haar kleinzoon Jelle had zijn gedachten over oma aan het papier toevertrouwd en mij gevraagd deze tekst te willen uitspreken. Jelle eindigde met de woorden: "Oma, ik zal je nooit vergeten! Je zal altijd bij me blijven en ik zal denken aan de mooie tijden die we samen hadden. Oma, bedankt voor alle mooie jaren.

Moge wij ons getroost weten dat Bertha is opgenomen door haar Schep- per in Zijn huis van licht en liefde. Wij wensen Ina, Gertie en Jelle veel sterkte in het verwerken van dit grote verlies.

Angelique Niks- van Oosten

Op zondag 29 juli 2007 overleed op 42-jarige leeftijd de heer

Andreas Gerardus Maria (André) Hendriksen

André groeide op als benjamin in een gezin van 7 kinderen. Vijf broers en een zus gingen hem voor.

Al op de lagere school werd zijn talent voor knutselen en tekenen duidelijk en behaalde hij daarmee altijd hoge cijfers. Dankzij grafische opleidingen op de LTS in Arnhem en de MTS in Utrecht kon hij zijn creatieve inslag verder ontplooiën en professionaliseren. Grafisch bedrijf Sluis in Doetinchem onderkende zijn kwaliteiten. Daar is hij altijd blijven werken.

Voetbal was André's grote passie. Eerst bij DVC '26 in Didam en vervolgens tot voor enkele jaren terug bij de SV Aerdt te Aerdt. Daar vond hij zijn vrienden. De afstand speelde voor hem geen rol. Naast voetbal was ook motorrijden een grote liefhebberij van hem.

André was een perfectionist, in bijna alles. Alleen het beste was voor hem goed genoeg. Zijn uiterlijk was heel belangrijk voor hem. De haren moesten netjes gekamd en zijn kleding moest goed combineren. Alles moest in harmonie zijn. André beschikte over een speciaal gevoel van droge humor. Hij was vaak erg spitsvondig in zijn reacties. Als je hier gevoel voor had kon je erg met hem lachen.

Eind jaren negentig besloten André en Sonja Gesink samen te gaan wonen. Eerst in een appartement aan de Spoorstraat in Varsseveld, waar de beiden dochters Sophie en Isabel geboren werden. André was apetrots op zijn meisjes en was een fijne zorgzame vader.

In 2004 verhuisde het gezin naar een royale nieuwbouwwoning aan de Hovenstraat in Varsseveld. Het gezinsleven verliep voorspoedig tot 7 oktober 2006. Op die dag kreeg André een ongeval dat een totale omslag in zijn leven en dat van zijn gezin teweeg bracht. De tijd die toen aanbrak werd gekenmerkt door angst en onzekerheid. Het herstel ging André niet snel genoeg. Uiteindelijk heeft hij geen uitweg meer gezien.

Wij wensen Sonja, Sophie, Isabel, André's moeder en zijn zuster en broers de kracht van het geloof toe, om dit zware verlies te dragen en te verwerken.

(Bovenstaande tekst is een verkorte weergave van een door de zuster en broers van André opgesteld en uitgesproken 'in memoriam') A.M.J. Meijer.

ZIEKEN EN HERSTELLENDEN

In het Slingeland ziekenhuis te Doetinchem waren de afgelopen maanden opgenomen, maar zijn thans weer thuis: mevr E.H. de Roo-Berkhoff en dhr. J.B. Westerveld. Thans (25/8) verblijven nog aldaar: mevr W.A. Janssen-Schuurman en dhr. B.J. Luymes.

Voorts verblijft nog voor revalidatie in St. Antonia in Terborg: mevr. B.J. Weikamp-Bruijl.

VERANTWOORDING GIFTEN

In de achter ons liggende periode mocht ik of een van de leden van de bezoekgroep in ontvangst nemen van mevr. S. €50,- en van N.N. €20,- . Voor deze giften onze bijzondere dank.

BIJ DE DIENSTEN VAN DE KOMENDE MAAND

Zondag 9 september is er weer de jaarlijkse ‘buitendag’ van de NPB afdelingen van de Regio Achterhoek/Twente. In de Eendracht van juli/augustus heeft u het programma voor deze bijeenkomst in Markelo aangetroffen. Zij die zich hebben opgegeven, ontvangen bericht hoe laat wij vanaf de eendracht gezamenlijk vertrekken.

OECUMENSICHE VREDESDIENST

Deze zal plaatsvinden op zondag 16 september in de Grote- of Laurentiuskerk te Varsseveld; aanvang 10.00 uur. Het thema van deze dienst luidt: “Vrede vieren”.

Voorganger is Ds J. v. Dalen. Medewerking wordt verleend door het koor ‘De Cantorij’, o.l.v. Riet Lieverdink-van Eerde. Organist is Bert Vinke.

De kinderen zijn van harte welkom bij de kindernevendienst.

Het thema is een oproep om ons te realiseren dat vrede een heel hoog goed is, waar wij, die in vrede leven, dankbaar en zorgvuldig mee om moeten gaan.

Vicieuze cirkel

Het doorbreken van de vicieuze cirkel van geweld, onrecht en falend bestuur vergt een lange adem en een gemeenschappelijke inzet van re-



geringen en civiele samenlevingsorganisaties zoals IKV Pax Christi en de partnerorganisaties waarmee wij samenwerken. Het vergt engagement maar ook bescheidenheid. In complexe landen als Afghanistan en Soedan is de vrede immers niet zomaar maakbaar, laat staan van buitenaf op te leggen. Zonder steun van de lokale bevolking is er geen duurzame vrede mogelijk.

Duurzame vrede is alleen mogelijk door diplomatiek vernuft, internationale samenwerking, ontwikkelingshulp en in uiterste nood en onder restrictieve voorwaarden ook door met militair geweld burgers te beschermen tegen genocide of grootschalige mensenrechtenschendingen.

Falende staten

Falende staten zijn er altijd geweest. Dat falende staten nu hoog op de politieke agenda staan heeft alles te maken met de internationale strijd tegen terrorisme. Falende staten zijn, zo stellen veel politici, een broei-nest voor terrorisme. Helemaal ongelijk hebben zij niet. Gewelddadig extremisme vindt inderdaad een voedingsbodem in landen waar mensen alle hoop op een menswaardig bestaan hebben verloren. Tegen deze achtergrond kregen falende staten prioriteit. Niet omwille van de veiligheid van de burgers in de landen met falend bestuur maar omwille van de veiligheid van westerse landen. Deze nieuwe aandacht voor falende staten heeft ook iets gevaarlijks.



Deze dienst werd voorbereid door de Oecumenische Werkgroep Varsseveld, bestaande uit vertegenwoordigers van de Protestantse Gemeente Varsseveld, (Voorheen Ned. Herv. Kerk en de Geref. Kerk) De Rooms Katholieke Laurentius gemeenschap en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Varsseveld e.o..

Aangezien dit een oecumenische dienst is, komt deze zondag onze eigen dienst te vervallen. Naar ik hoop zullen velen van u deze dienst bijwonen, teneinde daarmee uitdrukking te geven aan de diep levende hoop op vrede en verzoening.

Op **zondag 23 september** cirkelt de overdenking rond het feit dat wanneer het om de werkelijke diepten van geloof gaat, dit eigenlijk niet meer in woorden valt te vatten.

Na afloop van deze dienst staat een kopje koffie voor u klaar.

Zondag 30 september zal voor mij de laatste gewone dienst zijn waarin ik zal voorgaan. Het thema, ‘vrede laat ik U, kunt u dan ook zien als een groet en een wens.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT

Yvonne Striekwold, die mij zo nu en dan vervangt met het schoolwerk, was enkele maanden geleden op de Leemvoortschool bij groep 3 en 4 het verhaal van Mozes in het biezenmandje aan het vertellen. Terwijl ze nog maar net met het verhaal begonnen was, stelde ze tussendoor aan de kinderen de vraag: “Waarom zou een moeder dat doen; een kindje te vondeling leggen?” Nout had zijn antwoord klaar: “Misschien omdat het kindje allergisch is voor een hond of een kat die de ouders al éérder in huis hadden. Dus daarom doen ze dan het kindje weg.”

Yvonne stond even perplex maar toen ze zich herpakt had vroeg ze aan de kinderen. “Denken jullie echt dat dit zo zou gaan?; Zou een moeder zoiets doen?”

Het bleef een hele tijd stil in de klas. Tót één van de meisjes (Kim) zei: “Je kunt natuurlijk ook de hond of de kat wegdoen.”

TENSLOTTE

Onlangs hoorde ik de uitdrukking: ‘Wie maar één klok hoort, hoort maar één toon.’ Een mooie metafoor om aan te geven dat juist een samenspel van gedachten het leven kan verrijken. Nog altijd zijn er godsdiensten die de alleenverkoop van ‘de waarheid’, voor zich opeisen. Een dom standpunt, want op geestelijk vlak valt er niets te bewijzen. Juist een veelheid van meningen en inzichten kan ons persoonlijk verder helpen bij het vormen van een voorstelling ten aanzien van het grote ‘Mysterie’.

Opgefrist willen wij weer aan het nieuwe seizoen 2007/08 beginnen, waarbij ik de wens uitspreek dat velen van u zich bij onze geloofsge-meenschap betrokken zullen weten.

Rest mij u een mooie nazomer toe te wensen.

A.M.J. Meijer

BERICHTEN UIT DE WIJK DINXPERLO

Beste mensen,

Voor het eerst Dinxperlose berichten in het voorheen Varsseveldse blad “De Eendracht”, nu dus het gezamenlijk blad van Varsseveld e.o..

Zoals u weet maakt de afdeling Dinxperlo sinds 1 juli van dit jaar deel uit van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Varsseveld e.o.

Ons eigen blad “Door-Geef-Luik” is hiermee definitief komen te vervallen en ook de contactbrieven horen tot het verleden. Alle wetenswaardigheden over Dinxperlo worden voortaan vermeld in “De Eendracht”. Dit blad zal 11 keer per jaar verschijnen. Misschien niet altijd met een bijdrage van Dinxperlo, want er moet natuurlijk wel wat zijn wat het vermelden waard is.

Wij wensen u allen veel leesplezier.

John Geven willen we hierbij hartelijk danken voor het lange tijd van het drukklaar maken van Door-Geef-Luik.

Bestuur en voorganger Dinxperlo

WIJ HERDENKEN

Op 21 juni jl. overleed toch nog onverwacht op 70-jarige leeftijd

Hendrik Jan Jansen

Jan kwam van geboorte uit Varsseveld. Na zijn huwelijk met Annie Regelink, 48 jaar geleden, kwam hij naar Dinxperlo. Jan was een energiek zakenman. Wat hij bedacht, moest ook uitgevoerd worden. Hij bezat de power om de dingen voor elkaar te krijgen en kon daarbij ook anderen motiveren. Zelfs na zijn pensionering heeft hij de kinderen, die zijn werk overnamen, zakelijk nog lang bijgestaan.

Zijn liefhebberij voor de muziek was wijd en zijd bekend. Als trombonist speelde hij de sterren van de hemel. Z'n eerste lessen hiervoor kreeg hij al in Varsseveld bij het korps Concordia. Later, in Dinxperlo, speelde hij bij “Beatrix”. Toch vond hij dat zogenaamde ‘noten spelen’ minder leuk, dan het spelen in een band. Zo werd hij bijvoorbeeld medeoprichter van de “Jay Jay’s Border Jazzmen”. Bij deze band kon hij

improviseren en dat was zijn lust en zijn leven. Ze hadden overal optredens tot zelfs op Aruba toe. Voor de NPB was er eens een optreden tijdens de kerstavonddienst. Wat klonk het “Stille nacht” toen mooi!

Ook tijdens de dienst in het crematorium beluisterden we een aantal nummers van de band.

De laatste jaren ging het niet zo goed met Jan. Herseninfarcten en andere kwalen teisterden hem en matten hem af. Je leeft een tijd tussen hoop en vrees, maar het ontbrak Jan nu aan de energie die in zijn leven juist zo kenmerkend was geweest. Toch probeerde hij steeds nog de dingen te doen die hem na aan het hart lagen: op de kleinkinderen passen, het werk voor de rommelmarkt van Beatrix....

Maar op het laatst ging het snel bergafwaarts, te snel. Te snel om het goed te kunnen bevatten. En zo ging hij heen.

Annie, de kinderen en de kleinkinderen missen hem zeer en wij wensen hen veel sterkte toe bij het ‘een plek geven’ van dit verlies in hun leven.

Hermien Bleumink

DIENSTEN

Elke maand is er in Dinxperlo een dienst op zaterdagavond, aanvang 19.00 uur. In principe zal dit zijn op de 4-de zaterdag van de maand.

De eerste dienst was op zaterdag 25 augustus jl. Het thema was: “Pelgrim op aarde.”

In juni maakte ik, samen met een aantal anderen, een 9-daagse pelgrimstocht in Italië vanaf de berg La Verna naar de stad Assisi. Het is een tocht die Franciscus van Assisi vele malen maakte o.a. ook nog tegen het eind van zijn leven. Hij ontving toen op La Verna de “stigmata” (kruiswonden zoals Jezus die had).

In de dienst van 25 augustus kwamen onderdelen van de reis aan de orde en vooral hoe ik de reis als pelgrim heb ervaren, één en ander gekoppeld aan het gedachtegoed van Sint Franciscus.

Natuurlijk heb ik ook weer een hele serie foto’s gemaakt, die ik met de beamer kan vertonen. We zullen dat in de herfst tijdens een contactmiddag doen. U krijgt hierover nader bericht.

Hermien Bleumink

De seizoenen

*Ik was vergeten hoe het is op 't land:
hoe, na de harde, zwarte wintergronden*

*het fijne groen van koren zich verbreidt,
en dan de leeuweriken boven 't geel verblijd
zich verheffen,
dan ploegt de boer opnieuw een zwarte rand.*

*Ik was vergeten hoe het was op 't land:
hoe eerst het speenkruid blinkt langs plas en sloten,
hoe dan de weide geel van boterbloemen kleurt,
in bos en struik de kamperfoelie geurt,
dan: bonte tuintjes,
met, laatste zomergroet, dahlia's langs de kant.*

*Ik was vergeten hoe het is op 't land:
hoe alles steeds weer komt, op vaste tijden,
en dat dit zeker is en nimmer faalt!
De zwaluw die het levend voedsel haalt
voor 't nieuw geslacht,
trekt weg, keert terug.
Het wordt bestuurd door vaste Hand.*

(Ingrid Schouten-Reckman)

ACTIVITEITEN IN ONS KERKGEBOUW IN DINXPERLO

Op 9 september is de landelijke Monumentendag. De oudheidkundige vereniging "Bewaar 't Olde" stelt een fietsroute samen langs Dinxperse monumenten en ook onze kerk is in de route opgenomen.

Op de banken worden dan twee fototentoonstellingen opgesteld. Eén van de heer Beernink en één van Frank Vinkenvleugel. U wordt in de gelegenheid gesteld om deze tentoonstelling te bezoeken.

Wij als NPB hoeven niets te doen. Als de kerk open is op zondag 9 september zijn er mensen van Bewaar 't Olde aanwezig om de kijkers op te vangen.

Verder zal de kerk in de maand november op 4 woensdagavonden worden gebruikt door een Baptistengemeente. Dit onder leiding van de heer en mevrouw Klomps, de eigenaar van de kerk. Ze hebben gevraagd of ze in de kerk gebruik mogen maken van onze spulletjes, waaronder ook het orgel. Johan en ik hebben dat goed gevonden. Johan zal helpen met het zetten van koffie. De data zijn: 7, 14, 21 en 28 november. Er worden dik 100 mensen per keer verwacht.

Joke van der Wijk

Diensten in Dinxperlo om 19.00 uur in ons kerkgebouw aan de Wilhelminastraat op:

Zaterdagavond 22 september

Zaterdagavond 27 oktober

Zaterdagavond 24 november

Maandagavond 24 december (kerstavond)

VAN DE BESTUURSTAFEL

Afscheid dominee Meijer

Zondag 21 oktober neemt dominee A.M.J. Meijer afscheid van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB Varsseveld e.o. Dat gebeurt tijdens een bijzondere dienst in onze kerk, waarvoor de voorbereidingen inmiddels in volle gang zijn. Van verschillende kanten is medewerking toegezegd en het belooft een mooie dienst te worden. Meer informatie hierover in de volgende Eendracht.

Het bestuur vraagt mensen in een rolstoel die deze dienst willen bijwonen zich te melden bij de voorzitter, Ben Groenewold (tel.nr. 0315-298121) zodat in de kerk een plaats vrijgehouden kan worden. Aanvang 10.00 uur.

Aansluitend aan de kerkdienst vindt een receptie plaats in de zaal van De Eendracht. Tijdens die receptie wordt de dominee een cadeau aangeboden. Bijdragen voor het cadeau kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer Rabobank 36.48.54.553 t.n.v. Nederlandse Protestanten Bond Varsseveld onder vermelding cadeau ds. Meijer. Er zijn inmiddels ideeën voor een passend, verrassend cadeau, zodat dominee Meijer nog lang aan zijn Varsseveldse periode herinnerd zal worden!

Bijzondere gift

Op zondag 22 juli mocht ik de “kanselbloemen” naar de heer en mevrouw Ten Brinke (Zelhemseweg 1) brengen. Na gezellig te hebben bijgepraat kreeg ik bij het weggaan een bijzondere gift mee. Het was een liederenboek voor de Zondagschool en de Catechisatie uit het jaar 1891. (Zie foto) Dit prachtige boekje wil ik u graag nog eens in werkelijkheid tonen. We zullen daar een manier voor bedenken. Familie Ten Brinke:

Heel heel hartelijk bedankt.

Ben Groenewold



GROOT-LETTER FORMAAT EENDRACHT

Dit is een groot succes waarvan veel leden erg veel plezier hebben. Met het stijgen der jaren wordt het lezen (van kleine letters) vaak moeilijker. Daarom wordt de Eendracht ook in groot letter-formaat uitgegeven. Dit formaat is twee keer zo groot als de normale uitgave.

Op dit moment maken ongeveer 30 leden van deze service gebruik. Mocht u moeilijkheden krijgen met het lezen van het normale formaat en zou u prijs stellen op een de groot-letter uitvoering, geeft dit dan even door aan de administratie, J.W. Meerdink, Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld, 0315-840044 en u ontvangt voortaan het groot-letter formaat van de Eendracht.

“Het leven is koorddans. Je moet jezelf in evenwicht houden. Niemand anders kan dit voor je doen.”

(am)

“Men kan het leven niet meer tijd geven, maar de tijd wel meer leven.”

60+-CLUB

Uitnodiging 11 september 2007

De zomer is over haar hoogtepunt heen en langzamerhand kijken we weer uit naar het seizoen 2007-2008.

Het programma t/m januari 2008 hebben we weer rond.

Graag nodigen we jullie uit voor het gebruikelijke uitstapje op 11 september. Dit jaar brengen we een bezoek aan de melkgeitenhouderij 't Bosch van de fam. Roekevisch in Zelhem.

De fam. Roekevisch beheert ook een boerderij-camping en vandaar uit zijn de excursies ontstaan richting geitenhouderij. We kennen allemaal wel de koeien- en varkenshouderij, maar met de geitenhouderij zijn we minder op de hoogte. Het lijkt ons dan ook heel leuk iets meer te weten te komen over deze sector van de veehouderij.



Op de terugweg gaan we in Westendorp een pannenkoek eten. De kosten voor dit uitstapje zijn € 15.00 per persoon. We vertrekken om 13.30 uur vanaf De Eendracht met eigen vervoer.

We rekenen er op dat we met een grote groep 60-plussers op weg gaan. Wilt u zich voor deelname wel even opgeven bij: Janny Nijhof tel. (0315)244049 of Gerda ten Brinke (0315)241253 en aangeven of u kunt rijden en zo ja, of u nog plaats heeft voor extra passagiers.

Tot ziens op 11 september.

Agenda:

9 okt. 2007 Deze middag wordt verzorgd door ds. A.M.J. Meijer.

13 nov. 2007 De heer J. Horsting uit Doetinchem:
Het leven en werken van de Amish.

8 jan. 2008 Nieuwjaarsvisite.

BERE-GAAF KINDERFEEST 2007

dinsdag 23, woensdag 24 en donderag 25 oktober

Thema: **Reken maar.....met Mr. S. Limmerick**

Donderdagavond slotfeest met musical!



34^E UITWISSELING VARSSEVELD-HOLLINGSTEDT.

De ontmoeting Varsseveld-Hollingstedt ligt achter ons en is, dankzij de inzet van de jeugd, gastgezinnen en anderszins betrokkenen, prima verlopen.

Het weer was ons, vooral overdag, ook goed gezind.

Het “boerengolf “ tijdens de kennismakingsavond, gehouden bij de Fam. Wolsink, was zelfs zo’n succes, dat er vier klompen zijn meegegaan naar Hollingstedt. om het daar ook eens te proberen.

Donderdag werd er gezwommen in ”de Wilder” te Haaksbergen, op de terugweg naar de flamingo’s (die gevlogen bleken te zijn) te Zwillbrock.

Vrijdag doorgebracht in Pretpark Slagharen. Zaterdag na het pannenkoeken eten een fietstocht ge-



maakt naar de Ni’je Mölle te Sinderen, waar ons de molen, in werking, werd getoond. Aansluitend hebben de volwassenen een bezoek gebracht aan Narda Laar, (verzamelaarster van o.a. oude gebruiksvoorwerpen) en de kinderen aan ”Groot Nibbelink.”



Dan was daar alweer de afscheidsavond: BBQ.

Meerdere malen werden wij deze dagen verrast met spontaan aangeboden sponsoring. Wij noemen geen namen (bang om iemand over te slaan) maar willen absoluut iedereen, die geholpen heeft



door persoonlijke inzet (rijden-bakken-koffieschenken) of het beschikbaar stellen van geld of lekkers (knakworst-ijs-wijn-salades) nogmaals heel hartelijk bedanken.



de commissie werd geprobeerd om te kopen met een goed gevulde kaasmand door de 15+ers:

mogen we volgend jaar asjeblijft nog mee??

In september maken wij de balans op en in oktober zullen wij een avond plannen voor het bezichtigen van foto's en film.
Lieve mensen, tot dan!

Tonnie, Dorjan, Rudi, Wim en Rieky

“Het ultieme mens zijn is: samen mogen delen in het wonder van de volkomen herkenning dat rond het smeltpunt van éénwording cirkelt; onverwoestbaar en prachtig. Dat is een Hemels geschenk met een opdracht en een belofte.” (am)

AGENDA VROUWENCLUB

De vrouwenclub heeft haar agenda voor de komende maanden weer vastgesteld en ziet er als volgt uit:

20 september 2007	Jaarvergadering
27 september 2007	uitstapje
11 oktober 2007	???
25 oktober 2007	hobby avond
8 november 2007	verrassingsavond
22 november 2007	hobby avond
6 december 2007	Sinterklaasavond
17 december 2007	Kerstfeest
11 januari 2008	Nieuwjaarsvisite

De aanvang van de bijeenkomsten is 20.00 uur.

AAN DE LEDEN VAN HET KERKKOOR

In dit nummer van “De Eendracht” wil ik alvast uw aandacht vragen voor ons koor. De repetities beginnen weer op donderdag 4 oktober a.s. Het is de bedoeling dat we in de dienst op 21 oktober a.s. enkele liederen zingen ter gelegenheid van het afscheid van dhr. A. Meijer. Dit zijn wel nummers die we al eerder gezongen hebben, maar we zullen ons geheugen toch even wat moeten opfrissen en een paar avonden daarvoor repeteren. Daarna gaat het verder met een programma voor de kerst. Dit lijkt nu nog ver van ons vandaan, maar als de herfst éénmaal is begonnen, komen de Kerstdagen ook vrij snel weer in zicht. Ik nodig alle leden dan ook weer van harte uit om te komen. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom. U hoeft geen koorervaring te hebben. Als u van zingen houdt, kom dan gerust een avond kennismaken. Proef de sfeer en beslis dan wat u wilt. In bijna alle gevallen smaakt het naar meer, dus laat u niet weerhouden.

De repetities worden gehouden op donderdagavond in gebouw De Eendracht en duren van 20.00 tot 22.00 uur.

Graag tot ziens.

Met vriendelijke groet,

Gerrit Hengeveld

JEUGDCLUB

Dag jongelui,

Allemaal een fijne vakantie gehad? Op **vrijdag 21 september** gaan we weer van start met de jeugdclub, om 19.30 uur in de Eendracht. Is de club ook iets voor jou? Wil je eens vrijblijvend een avond meedoen? Kom gerust eens kijken en breng vrienden of vriendinnen mee.

Afgelopen vrijdag is er een heuse cameraploeg (twee man en 1 vrouw sterk) geweest om bij Marjan thuis te filmen. Jarno, Rens, Rosemary en Engelen hebben hun acteertalent laten zien, voor een reportage van ZINWEB over het leven van dertigers (tja, daar vallen jullie nog niet onder, maar Marjan al wel...) en zingeving in het dagelijks leven. Hou je zonnebrillen maar vast bij de hand, want jullie kunnen vast niet meer over straat zonder herkend te worden!

In oktober wordt het resultaat op www.doehetzelfreligie.nl geplaatst. Meer hierover in de Eendracht van Oktober.

De jeugdclub

VAN DE ZONDAGSSCHOOL

Zondag 16 september gaan we weer beginnen aan een nieuw seizoen. Om tien uur gaan we beginnen tot half twaalf. Nieuwe kinderen tussen de vijf en twaalf jaar zijn van harte welkom. Gewoon een keertje komen kijken mag natuurlijk ook.

Berste ouders, u hebt vast zelf nog prettige herinneringen aan uw zondagschooltijd. De vrijzinnige zondagsschool van de NPB is nog steeds actief en bloeiend. De kinderen die er eenmaal op zitten, beleven er veel plezier. Spelenderwijs maken ze kennis met de bijbelse verhalen en begrippen en maken nieuwe vriendjes en vriendinnetjes.

Gedurende het herfst/winter seizoen (september tot en met mei) wordt er een uitstapje gemaakt; een Kerstspel ingestudeerd en opgevoerd en worden er enkele kinderkerkdiensten gehou-



Jonkvrouwen en ridders voor Huize Bergh

Eendracht - sept. 2007

den waarbij de kinderen een centrale rol vervullen. Eenmaal per maand, **op iedere derde zondag**, komen de kinderen bijeen vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur, in een zaal van de Eendracht, Beatrixstraat 1a. Er kan gedurende het hele seizoen 'ingestapt' worden en er is natuurlijk geen enkele verplichting om er altijd bij te zijn. Wij zouden het fijn vinden, als u uw kind eens (vrijblijvend) met onze (uw!) zondagsschool laat kennis maken.



..... tot ridder geslagen.
(uitstapje 2007)

Mocht u nadere informatie wensen, dan kunt u zich wenden tot:
Erna Wolsink-Semmelink, 0315- 29 87 18 of Madelon Ankersmit-Vriezen: 0315-61 75 42.

Met een hartelijke groet,

De leiding van de zondagsschool

EVEN VERDER KIJKEN?

Even verder kijken, zowel in letterlijke als in figuurlijke zin. Beperken we ons in Varsseveld alleen tot onze "eigen" kerk of identiteit? Of willen we ook wel EVEN VERDER KIJKEN?

In een gezamenlijk programma van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, de Protestantse Gemeente en de RK Laurentiusgemeenschap zal er op zondag 7 oktober 2007 een rondleiding zijn in de synagoge van Aalten.

We krijgen daar uitleg over de gebruiken en vieringen binnen de traditie van het Jodendom.

Het is de bedoeling om, net als in voorgaande jaren, op de fiets te gaan. Wie liever niet fietst kan anders vervoerd worden. Meld dit dan even bij onderstaande contactpersoon.

Voor koffie/thee onderweg wordt gezorgd.

Bij slecht weer wandelen we naar het station en nemen samen de trein naar Aalten (prijs €3,20; €1,90 voor 65+). Zo blijft onderweg het ontmoetingsaspect behouden.

Er kunnen maximaal 30 mensen mee in verband met de beperkte ruimte in de synagoge. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst geboekt en verdeeld over de 3 kerkelijke groeperingen, zodat er een gemengde groep ontstaat.

Datum: zondag 7 oktober 2007
Tijdstip: 12.45 uur vertrek bij R.K. Laurentius-
huis, Oranjestraat
Plaats: Synagoge te Aalten
Kosten: €3.00 per persoon
Rondleider: nog niet bekend
Contactpersoon: Angélique Niks- van Oosten, (0315 - 241080)



SCHRIJFAKTIE AMNESTY VARSSEVELD

Na twee maanden rust in de zomer in september weer de volgende brieven.

De eerste gaat naar de regering van de Verenigde Arabische Emiraten. Gevraagd wordt om Abdullah Sultan al-Subaihat, die zonder aanklacht gevangen zit, vrij te laten tenzij hij aangeklaagd wordt voor een aantoonbaar strafbaar feit.

De tweede brief gaat naar Engeland. Baha Mousa, een 26 jarige Irakees, overleed op september 2003 na 36 uur te zijn gemarteld door Britse soldaten in Basra. Gevraagd wordt een grondig en onafhankelijk onderzoek in te stellen naar zijn dood.

De derde brief gaat naar de regering in Wit-Rusland. Voormalig presidentkandidaat Alyaksandr Kazulin werd in juli 2006 veroordeeld tot vijfenhalf jaar gevangenisstraf omdat hij vreedzaam campagne voerde voor de presidentsverkiezing in maart 2006. Gevraagd wordt om vrijlating.

Inlichtingen: Annie Lammers: tel. 617393 of Dela Rutgers: tel. 243077.

“Idealisme dat stevig in de werkelijkheid geworteld is, kan een zegen zijn. Idealisme dat geen oog voor de werkelijkheid heeft, is rampzalig.”

(am)

LEZINGEN PROGRAMMA HERFST/WINTER 2007/2008

Tenzij anders vermeld worden deze lezingen gehouden in de grote zaal van de Eendracht, Beatrixstraat 1a .

Indien vermeld: Kerkzaal: Doetinchemseweg 5 Varsseveld

De entreprijs van alle lezingen die in de Eendracht worden gehouden bedraagt €6.50 inclusief koffie/thee.

De lezingen vangen aan om 20.00 uur m.u.v. de lezing van Dr Tjeu van den Berk, die om 19.30 uur aanvangt.

De jubileumdienst op 28 oktober in de kerk is uiteraard kosteloos.

Donderdag 13 september Mevr. Ds E. Laman Trip-Kleinstarink,
thema 'Parsival', eenmystieke legende'

Donderdag 4 oktober Dr. Tjeu van den Berk: thema:
De alchemistische allegorie achter Mozarts 'Zauberflöte'

Let op: aanvang 19.30 uur!!

Zondag 28 oktober Jubileum dienst vanwege het 134 jarig bestaan van onze plaatselijke afdeling van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB.

10.00 uur. Dienst in het kader van Ds Jac. J. Thomson

Maandag 19 november Mevr. J Bosman-Kok,
Thema: Het Bellini mysterie

Januari Gaudemans;
Thema: Het evangelie van Judas

Donderdag 14 februari Prof. Iteke Weeda,
Thema: Liefde in vele facetten

Donderdag 10 april 2008 Erik Bruijn,
Thema: Het Tibetaanse dodenboek.

In gesprek met

Bertus Janssen

Op de één of andere manier was ik altijd bij de kerk betrokken.

Mijn vader was destijds koster, dus dat gaf al een band omdat er thuis natuurlijk wel eens over wat er in de geloofsgemeenschap gebeurde werd gesproken.

Na mijn huwelijk met Jopie Weggelaar kwamen we naast de kerk te wonen en mede omdat we vanaf dat moment de burens waren van

de predikanten, waren we er onwillekeurig meer bij betrokken. Zo hebben wij tenminste 6 dominees meegemaakt.

Ook op de manier waarop de kerk bestuurd werd, had ik daardoor wat meer zicht op het geheel. Voor mijn gevoel is er in de methodiek daarvan weinig veranderd.

Wij, Jopie en ik, hebben met ons trouwen zelfs een conflict met het bestuur gehad. Met de toenmalige voorganger, C. Eggeraad, hadden wij geen binding, maar wel een goede vriendschap met Ds P.J. Boele die kort daarvoor was vertrokken. Wij gaven dus te kennen dat wij er de voorkeur aan gaven dat ds Boele ons huwelijk zou inzegenen. Men was daar boos over en zei ons (wij participeerden inmiddels in de bakkerszaak van Jopies ouders) dat die wens van ons de zaak wel eens klanten kon gaan kosten! Zo was dat in die tijd! Uiteindelijk heeft toch Ds Boele ons huwelijk ingezegend. Dat zijn de uiterlijke zaken.

Mij interesseerde echter al vroeg de vragen rond leven en dood; zeg maar de spirituele kant van het geloof. Ik zocht naar bevredigende inzichten en antwoorden daarop.

Voorals de oorlog, die ik meemaakte gedurende mijn puberteit, heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Door alle geweld dat je meemaakte en waarvan je hoorde, was de dood zo dichtbij.

Tot tweemaal toe heb ik razzia's van de SS en de SD meegemaakt. Mijn vader zat in het verzet, dus dergelijke huiszoekingen waren heel aangrijpend. Een zekere Nico Gids, een leraar die bij de bekende dames Jolink ondergedoken was, kwam veel bij ons over de vloer. Hij gaf mijn broer en mij bijles. Ik herinner mij, dat tegen het eind van de oorlog, er



een jachtbommenwerper over kwam, die het op een paard en wagen had voorzien dat op de Doetinchemse weg stond. De kogels floten rond mijn oren. Ds Boele zag het ook allemaal en rende naar mij toe en sleurde mij de kelder van de pastorie in. Ik heb toen nog een schampschot in mijn nek opgelopen. Ik moet toen al een goede beschermengel hebben gehad. Bij mijn opa, die koster was in Etten, kreeg veertien dagen voor het eind van de oorlog, de boerderij een voltreffer en brandde af met al het vee. Na de oorlog kwamen de foto's uit de concentratiekampen in de krant; met die beelden wist ik me geen raad.

Dit soort gebeurtenissen riepen bij mij de vraag op: 'Hoe kunnen mensen elkaar dit aandoen?' Het zette me aan het denken. Het verandert je kijk op het leven. Soms voel ik me daardoor een beetje een vreemdeling in deze wereld. Er bleven vragen onbeantwoord.

Ook de kerk of Ds Boele konden mij daar geen bevredigend antwoord op geven.

Ik zocht vastigheid. Als een terriër zocht ik naar de waarheid en wat geloof in mezelf.

Dat laatste is langzaam gegroeid, mede onder invloed van de lezingen door Elisabeth Kübler Ross die ik eind jaren zestig gevolgd heb. Zo kwam ik ook in aanraking met de medische filosofie van Dr. Moerman. Ik volgde de opleiding natuurgeneeskunde, inclusief iriscopie. Mijn belangrijkste ervaring was echter van geheel andere aard. Ik zat op een zondagmiddag in de tuin op een groentenkistje tussen de bloeiende gladiolen wat te genieten van de zonnewarmte. Ik voelde me heel goed en veilig. Opeens werd het ontzettend licht en was het alsof er een lichtwezen voor mij verscheen. Veel sterker nog dan het zonlicht! Even was ik weg uit deze werkelijkheid. Een onbeschrijfelijke ervaring. Was het een Christus bewustzijn? Nadat ik weer langzaam terugkeerde, had ik het gevoel of alle vragen over leven en dood die mij nog altijd bezig hielden, voor mij in één keer door inzicht beantwoord waren! Vanaf dat moment weet ik: 'Er is geen dood'. Ook werd mij duidelijk dat een mens zichzelf moet oefenen in onthechten, zelfs aan wat je het meest dierbaar is.

Tot een week of drie daarna was ik nog een beetje in hogere sferen. Jopie zei in die tijd wel eens tegen mij: 'Het lijkt soms wel of je van een andere planeet komt' Deze beleving is in mij gaan werken en daar teer

ik nog steeds op.

Ook geloof ik dat, dankzij die ervaring, mijn werk als iriscopist vruchtbaar is geweest en ik veel mensen heb kunnen helpen ook op spiritueel en psychisch terrein. Hoewel ik al een aantal jaren geleden gestopt ben met het beroepsmatig uitoefenen van dit beroep, komen nog steeds mensen bij mij langs voor goede raad. Afgelopen week nog twee. Zo iets schenkt veel voldoening

En zo geloof ik ook dat een geloofsgemeenschap moet functioneren.

De kern is en blijft het evangelie. Dat is de spirituele inspiratiebron waardoor een mens geraakt kan worden. Die Geest moet er zijn.

Het mag geen zaak zijn van: wat kan ik hier halen, maar ook wat kan ik hier brengen.

Ook niet menen dat de mensen manipuleerbaar zijn, dat alles maakbaar is en elkaars vrijheid respecteren. We moeten ons niet laten verleiden door de kijkcijfers; zeg maar de populariteit. Dat is bedrieglijk en tijdelijk. Ik geloof dat naast goede kerkdiensten, ook de avonden met de lezingen van zeer groot belang zijn, om datgene waar wij als geloofsgemeenschap voor staan, waar te maken. Dat wil zeggen: samen zoeken naar antwoorden op de levensvragen. Dit heeft ook iets met een stijl van besturen te maken. Laat ik even als voorbeeld een muziekvereniging nemen. Het kan voorkomen dat de leden op een gegeven ogenblik andere opvattingen hebben over de muziek dan de dirigent. Dan heb je een probleem. Want deze dirigent heeft misschien klassieke opvattingen die hem op het conservatorium zijn bijgebracht. Aan die regels wenst hij zich te houden. Als dan de leden meer de disco kant op willen en als het ware op de stoel van de dirigent gaan zitten, dan is het al gauw geen muziekvereniging meer. Je bent dan afgedwaald van de kerntaak. Ook in een geloofsgemeenschap moet je voor dergelijke tendensen oppassen. Er mag best zo nu en dan iets aan de stijl veranderen. De tijden veranderen ook. Maar het moet niet doorslaan naar activiteiten die niets meer met de kernopdracht van de geloofsgemeenschap te maken hebben. Dan begeef je je op een hellend vlak.

A.M.J. Meijer & A. Niks- van Oosten

!!! Schoonmaak ploeg attentie!!!

Vrijdag 12 oktober weer grote schoonmaak Eendracht en kerk



Optreden Zuid-Afrikaanse dichter Floris Brown in Café Cult



Op 15 Juni jongstleden
vond in Café de Ploeg een

uniek optreden plaats in een **EXTRA EDITIE** van Café Cult. Dichter en zanger Floris Brown is in Zuid-Afrika een bekende naam. Zijn werk is tevens te vinden in een verzamelbundel van Gerrit Komrij. Brown was tevens de eerste kleurling in Zuid-Afrika die een nummer één hit scoorde in het door apartheid geteisterde Zuid-Afrika van de zeventiger-jaren. Hij kwam een maand naar Nederland voor diverse optredens, waarvan één in Varsseveld.



Een kleine, bescheiden, ietwat verlegen man, die met humor, grote aandacht en gevoeligheid bezong en voordroeg hoe hij in het leven staat. Het voordragen van het gedicht “die vrouw se poort” was ongetwijfeld het meest ontroerde moment van de avond. (gedicht wordt in het volgende nummer geplaatst; red.)

Floris maakte dit gedicht n.a.v. de moord op de Winterswijkse Marleen Konings in zijn land. Via haar moeder José, die bij zijn optreden aanwezig was (zie foto), hebben we Floris Brown bereid gevonden zijn werk in Café Cult ten gehore te brengen. Floris droeg eigen gedichten voor in zijn moedertaal: het prachtige, melodieuze Zuid-Afrikaans. Ook bracht hij gevoelige liederen ten gehore, zichzelf begeleidend op gitaar. Zijn werk is een vertaling van strijdbaarheid en naastenliefde. Zo dichtte hij n.a.v. thema's als de holocaust, de Tsunami en de moord op Marleen, maar ook over kwetsbaarheid, liefde en erotiek.

Floris was ontdaan door de hartelijke ontvangst en de aandacht voor zijn werk. Hij heeft zijn leven lang ervaren hoe het is om 'er tussenin' te moeten leven: als kleurling tussen de blanke en zwarte gemeenschap.

Ook zijn moedertaal, het Afrikaans, wordt in het grote Angelsaksische taalgebied verdrongen door het Engels. Daarom zoekt Brown vooral contacten in en aansluiting met de Nederlandstalige wereld. Floris wil met vriendschapsbanden contacten te leggen en verder te ontwikkelen tussen de taalgebieden. En een warme band is tijdens zijn verblijf in Nederland zeer zeker tot stand gekomen. Eenmaal thuis liet Floris per mail weten: *BAIE DANKIE vir alles wat almal die mooie mense met die sagte vriendelike harte vir my gedoen het!!!!*

CAFÉ CULT 5 OKTOBER A.S.

Het derde seizoen van Café Cult wordt wederom geopend met POEZIË, met het thema: **“DICHTER BIJ DE WAARHEID”**.

U bent hierbij weer van harte uitgenodigd . Breng uw eigen waarheden en dichtkunst mee op:

Vrijdag 5 Oktober, vanaf 20.00 uur in "de BIEB "van Café de Ploeg in Varsseveld.

Café Cult wil op een ontspannen en informele manier zoeken naar verdieping in het alledaagse leven. Eigen inbreng van de bezoekers vormt een belangrijk deel van de bijeenkomsten. De avond heeft een inloopkarakter. Voor meer informatie: *Henk Beunk 0314-632061, Arjen Dijkstra 0315-298091 of Marjan Hengeveld 0315-244393*

VAN DE REDAKTIE

OPROEP

De volgende Eendracht zal in het teken staan van het afscheid van ds Meijer. Naast een gesprek met August, willen we ook graag een impressie maken van de 17 Varsseveldse jaren van August en Huberte. Dat kunnen we niet alleen. Wij hebben daarvoor de hulp van alle leden nodig. Wij roepen u allen op eens goed na te denken of u nog een leuke anekdote of een ander bijzonder aandenken aan deze twee markante bewoners van onze pastorie weet. Zo ja, vertel het ons en help ons een mooie Eendracht te maken.

De redactie

Oproep: Donderdag 6 sept. as. wordt er vanaf 20.00 uur in Zeist gediscussieerd oever een mogelijke nieuwe naam voor onze NPB.

Wie heeft er zin om mee te gaan?

Henk Beunk

NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



Voorgangers: Ds. A.M.J. Meijer, Doetinchemseweg 7, 7051 AA
Varsseveld, (0315) 24 20 80, meijerpaumen@hetnet.nl

Bij afwezigheid: Mevr. A. Niks-van Oosten, tel. (0315)241080
a.niks-vanoosten@hetnet.nl

Wijk Dinxperlo: Mevr. H. Bleumink, Spoorstraat 2, 6971 CA Brummen.
(0575-562746. hermien.bleumink@solcon.nl

Administratie: N.P.B. afd. Varsseveld e.o., Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld.
(0315) 840044. j.w.meerdink@chello.nl

Website: www.xs4all.nl/~npb **E-mail-adres:** npb@xs4all.nl

Beheer kerk en verenigingszalen:

Dhr. B.H. Kraan, Zelhewegeweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85

Verenigingszaal:

“De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37

Penningmeester/administrateur:

Dhr. J.W. Meerdink, Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld,
(0315) 840044, j.w.meerdink@chello.nl

Bankrekeningen:

Rabobank 36.48.54.553, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld.

Vrouwenclub: Mevr. M. Jansen-Zeeplat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18

60+ Club: Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,
(0315) 24 40 49.

Jeugdclub: Marjan Hengeveld 0315-244393, h.m.hengeveld@zonnet.nl

Werkgroep PR:

M-Huberte Meijer-Paumen 0315-242080; Marjan Hengeveld 0315-244393,
en/of Henk Beunk 0314-632061; Arjen Dijkstra 0315-298091.

Verzorging “Eendracht”:

Jan Meerdink, (zie **Administratie**)

Verzendklaar maken:

Mevr. B. Chevalking-Wennink, Zwaluwenhof 1, 7051 XR Varsseveld,
(0315) 29 82 23, Mevr. W.E. Teerink-Radstake, Mevr. A.B. Navis-Naves,
Mevr. D. ten Brinke-Rougoor en Mevr. J.E. Sturris-Heijink.

Kopij adressen en redactie:

Jan Meerdink (zie **Verzorging “Eendracht”**), ds. A.M.J. Meijer (zie **Voorganger**),
Henk Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@tiscali.nl.

Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, familie.wolsink@wanadoo.nl en
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 61 75 42 / 61 70 63

NPB-Koor secretariaat:

Mevr. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90

Autodienst: zie: **Administratie**

September 2007

- Zondag
2 september Geen dienst
- Zondag
9 september Regiodag Markelo
Open Monumentendag; In Varsseveld en Dinxperlo
kerk open van 10.00 -17.00 uur
In Varsseveld om 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur or-
gelconcert.
In Dinxperlo fototentoonstelling van de kerk
- Zondag
16 september 10.00 uur: **VREDESDIENST** in de Grote- of Lauren-
tiuskerk thema: "**Vrede vieren**" Voorganger: Ds J. van
Dalen, met medewerking van 'De Cantorij'
In onze eigen kerk geen dienst.
Wel zondagsschool in de Eendracht! 10.00 uur.
- Vrijdag
21 september 16.30 uur: Weeksluiting in 'de Bettenkamp', Mevr. A.
Niks-van Oosten
- Zaterdag
22 september 19.00 uur: kerk Dinxperlo; mevr. H. Bleumink
- Zondag
23 september 10.00 uur: Ds A.M.J. Meijer, thema 'Het bijna onuit-
sprekelijke ', bij Matth. 6:33
Na afloop van de dienst koffie in de 'Eendracht'
- Zondag
30 september 10.00 uur: Ds A.M.J. Meijer, thema: 'Vrede laat ik u',
bij Joh. 14: 27
- Zondag
7 oktober 9.45 uur: NPB-dienst in 'Den Es' Mevr. A. Niks- van
Oosten. Thema: "Noodzakelijk verlies", bij Lucas
9:18-27