

74<sup>ste</sup> Jaargang

No. 566

Sept. 2008

**IN DIT NUMMER O.A.:**

|   |    |
|---|----|
| Uitnodiging Regiodag 2008 te Aalten             | 21 |
| Open Monumentendag 'Effen zitten' bij het orgel | 9  |
| Pastoraal werk                                  | 18 |

**DE DRAAD VAN BOVEN**

*(Een verhaal van Johannes Jorgensen)*

*Er was eens een spin die een mooi spinnenweb had gemaakt. Opdat ze meer vliegen zou kunnen vangen, weefde ze haar web steeds verder naar alle kanten en steeds hoger de lucht in. Het werd een prachtig web. Als het op een zonnige morgen vol met dauwdruppels hing, leek het wel een met parels versierde sluier. De spin was er troost op. Ze was niet meer dat kleine ding dat aan een lange draad uit de lucht kwam zweven. Nee, ze was nu een dikke zelfbewuste spin met het grootste web van de hele tuin.*

*Op een morgen werd ze wakker met een slecht humeur. Het had 's nachts geregend, er scheen geen enkele zonnestraal en er was geen vlieg te zien. Hongerig en werkeloos zat de spin daar de hele lange dag.*



*Uit verveling maakte ze een rondwandeling door haar web en trok aan alle draden om te onderzoeken of ze wel stevig genoeg zaten. Totdat ze aan de uiterste rand van het web bij een draad kwam, die ze niet kende. De andere draden liepen naar een twijgje of een takje, de spin wist het allemaal precies. Maar deze draad ging nergens heen; het leek alsof hij zo maar omhoog de lucht in liep.*

*De spin ging op haar achterste poten staan en loerde naar boven, maar ze kon niet ontdekken, waar die draad heen liep. Ze herinnerde zich helemaal niet meer, hoe deze draad het haar mogelijk had gemaakt het web te spannen en groter te maken. Ze zag alleen maar een nutteloze draad die in de lucht verdween. “Weg ermee”, zei de spin en ze beet de draad door. Op hetzelfde ogenblik liet het web los. De spin viel naar beneden en toen ze weer bijkwam, lag ze tussen de bladeren op de grond met het web als een klein vochtig lapje over zich heen. In één ogenblik had ze haar mooie web vernietigd, doordat ze het nut van de “draad van boven” was vergeten.*

Ik heb een oude dame gekend, die, als ik tijdens een bezoek vroeg hoe het met haar ging, stevast antwoordde: “Als ik maar zorg dat het lijntje naar boven intact is, dan gaat het met mij goed.” Zij putte al haar levenskracht uit deze lijn en dat hielp haar enorm bij het aanvaarden van alle moeilijkheden, die het ouder worden met zich meebracht.

Velen hebben dit verleerd of vinden het, net als de spin, niet noodzakelijk om deze lijn te onderhouden. Evenals de spin zijn ook wij langs een lijn naar beneden gekomen. Prediker spreekt over een zilveren koord dat verbroken zou worden wanneer wij sterven (Pred. 12:6) Tijdens ons leven zou er dus een verbindingskoord zijn, een lijn die ons ergens mee verbindt. Nu zien wij ons niet als marionetten aan een koord over de aarde huppelen; we praten natuurlijk over een denkbeeldig koord. Toch hoor of lees je van sommige mensen die een uittreding of een bijna-dood-ervaring hebben meegemaakt dat zij bemerkten dat zij tijdens hun uittreden via een koord verbonden bleven met hun lichaam, maar dit even terzijde. Laten we het houden bij een denkbeeldig lijntje naar de bron van ons bestaan. Het is een lijn die aandacht en onderhoud nodig heeft. Verwaarlozen we hem, dan blijft alleen het materiële over. Het verhaal over de spin laat zien dat het materiële ook een plek mag hebben en dat we trots kunnen zijn op wat we op dat gebied hebben bereikt.

De spin was trots op haar prachtig web dat vol dauwdruppels glinsterde in de morgenzon. Dit bezit was haar verdienste, waar ze hard voor had gewerkt. Ze vergat echter dat de gezondheid en de kracht die ze daarvoor nodig had gehad, haar via dat ene aparte lijntje geschonken waren. Toen ze dat lijntje stuk beet en ze het alleen nog moest hebben van de aardse zaken, bleef er van haar niet veel meer over dan een klein lappenpopje.

Een lijntje naar onze bron kunnen we intact houden via onze aandacht, gebeden, meditaties, stille wandelingen...., er zijn vele manieren. Ook de bijeenkomsten van onze geloofsgemeenschappen kunnen hiertoe bijdragen. We kunnen op spiritueel gebied met elkaar in gesprek gaan, ons aan elkaar slijpen en elkaar bemoedigen. Een nieuw seizoen dient zich weer aan met een nieuw programma. Mogen wij samen een goed jaar beleven.

Hermien Bleumink

## **BERICHTEN UIT DE AFDELING**

### **Wij gedenken**

Op 21 juli j.l. overleed mevrouw

*Johanna Hendrika Wisselink – Vriezen.*

Wij kennen haar als **Jo**.

Jo Wisselink is geboren op 't Zaalte als 5<sup>e</sup> kind in een gezin van zes kinderen. Als kind ging ze in Westendorp naar school. Later deed ze de huishoudschool in Varsseveld. Daarna ging ze als dienstbode aan het werk bij verschillende families.

Herman Wisselink was haar grote liefde. Zij trouwden in 1947. Jo was net twintig. Tweeënveertig jaar duurde het huwelijk. Herman overleed in 1989.

Zij lieten samen hun huisje 'De Kolibrie' bouwen aan de Prins Hendriklaan in Varsseveld, waar zowel Herman als Jo tot het einde van hun leven woonden. Deze naam werd eraan gegeven omdat de woning het kleinste huisje in de straat was.

Herman en Jo hadden geen kinderen. Dit was zonder twijfel een gemis,

want Jo hield erg van kinderen. Kinderen in het bijzonder, waren bij Jo haar hele leven welkom.

Jo was niet voor alle modernisering en in deze tijd. Ze was zuinig op haar spullen en als iets nog goed functioneerde, werd het niet zomaar vervangen... De consumptiemaatschappij was haar eerder een doorn in het oog.

Jo was een vrouw die geen blad voor haar mond nam. Ze zei precies wat ze vond en was duidelijk in wat ze wilde. De Achterhoeker is meestal iets voorzichtiger van aard. Dit maakte Jo wel karakteristiek.

Van de zes kinderen blijven er na het overlijden van Jo nog twee over. Ik wens de beide zussen, mevrouw Mineke Haank en mevrouw Willy Boomkamp, evenals de overige familieleden veel sterkte bij het verwerken van dit overlijden.

Peter Samwel

## LIEF EN LEED...

- De heer D. Hofs van de Heelweg heeft een weekje in het ziekenhuis gelegen, van 14 tot 22 juli. Hij is gelukkig weer thuis.
- Mevrouw W. Wisselink is in juli ook opgenomen geweest in het Slingeland Ziekenhuis. Ook zij is opgeknapt en weer thuis.
- Mevrouw Heusinkveld-Schuurman verblijft momenteel in het ziekenhuis te Zevenaar.
- Mevr. Ina ter Maat ligt sinds 22 augustus j.l. in het Slingeland Ziekenhuis. Zij werd die dag overgebracht vanuit het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen waar zij enige tijd behandeld is. Ina kan wel een steuntje in de rug gebruiken van ons allemaal. Voor wie de moeite wil nemen haar per post een hart onder de riem te steken, volgt hier haar tijdelijke adres:

Ina ter Maat

p/a Slingeland Ziekenhuisafd. N - 0 / kamer 12

Kruisbergseweg 25 7009 BL Doetinchem

- Het gezin van Henri, Sandra en Demi Tuenter-Janssen is sinds 5 augustus uitgebreid met **Diede (Anina)**. Iedereen is erg blij met de geboorte van dit lieve, kleine meisje.



- Op 12 augustus waren de heer en mevrouw te Beest van de Idinkweg 13 te Sinderen **65 jaar getrouwd**.  
Ik ontmoette die dag een glunderende bruid en bruidegom...



## WIST U DAT...

- de meditatieve wandeling van 13 juli j.l. zo goed bevallen is bij velen, dat deze zeker een vervolg krijgt?
- er zelfs al iemand is geweest die ons spontaan zijn eigen woonplek aanbood, als locatie van waaruit de volgende wandeling gehouden kan worden?
- de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o. op 26 oktober a.s. 135 jaar bestaat en dat we daar in een bijzondere Jubileumviering aandacht aan zullen geven?
- uw Voorganger inmiddels een derde blog, met als titel ‘Levensbeschouwelijk Vormingsonderwijs’, op de landelijke website van de NPB heeft geplaatst?
- in ons ‘Witte Kerkje’ op 19 oktober a.s. zowel Bart Wisselink als Diede Tuenter zullen worden gedoopt?

## AFWEZIGHEID PETER SAMWEL

Dit najaar is Peter Samwel afwezig van:

- 1 t/m 21 september
- 4 t/m 11 oktober

*Voor pastorale begeleiding en – ondersteuning* kunt u contact opnemen met mevr. Hermien Bleumink, tel: 0575-562746, mobiel: 0655870610 of e-mail: [hermienbleumink@solcon.nl](mailto:hermienbleumink@solcon.nl).

*Voor overige vragen* kunt u contact opnemen met de administratie van onze NPB-afdeling, dhr. Jan Meerdink, tel: 0315-840044 of e-mail: [j.w.meerdink@chello.nl](mailto:j.w.meerdink@chello.nl).

## SPREUK VAN DE MAAND

*Je kunt niet meer dagen stoppen in je leven,  
maar wel meer leven stoppen in je dagen...* (via Herma Wiersma)

Peter Samwel

## BERICHTEN UIT DE WIJK DINXPERLO

Beste mensen, de vakanties zitten er weer bijna op en het wordt tijd om weer te beginnen met nieuwe plannen.

### Open Monumentendag

De eerste activiteit in de kerk is de “Open Monumentendag”. Eigenlijk zijn het twee dagen, namelijk 13 en 14 september. Het thema van dit jaar is SPOREN. De organisatie kondigt het thema als volgt aan:

*Als er één land ter wereld is, waar de sporen van het verleden overal voor het oprapen liggen, dan is het Nederland wel. Nederland is zelf als het ware één groot spoor van bebouwing, strijd tegen het water en landsverdediging. In het landschap zien we sporen in de vorm van terpen, droogmakerijen of waterlinies. We treffen ze ook overal in steden en dorpen aan: als kerkenpaden, muurreclames of gevelstenen. Zoomen we nog meer in, dan vinden we ze ook in en om het huis: in houtskeletten, verflagen of metselwerken.*

Sporen kunnen we ook vinden via de kunst en daarom zal ‘onze kerk’ hiervoor worden ingericht.

Bert Vinkevleugel zal een aantal van zijn prachtige foto’s exposeren en anderen zullen hun schilderijen tentoonstellen.

Alles bij elkaar is het moeite waard om één van deze dagen even de kerk binnen te gaan. Ook in andere kerken en gebouwen valt er van alles te zien. Via de kranten wordt u op de hoogte gehouden van het programma.

### Eerste viering

Deze viering zal plaatsvinden op **zaterdag 27 september**. Het blijft dus regel dat onze vieringen steeds op de 4-de zaterdag van de maand zijn, met als uitzondering de kerstviering op zondagavond 21 december.

Het thema van de viering op 27 september is: “Broederschap / Zusterschap”.

Een vader had twee zonen,  
twee pijlen op zijn boog,  
twee wijzen om te wonen,  
twee wegen, laag en hoog.

*Henk Aalbers*

Dit thema vind je als een rode draad in verschillende varianten in de Bijbel. Kaïn en Abel, Abraham en Lot, Jacob en Ezau. Er zijn ook zusters: Lea en Rachel, schoonzusters: Orpa en Ruth.

Ook in sprookjes is het een veel voorkomend item.

Welke betekenis zit in al deze verhalen? Hoe kunnen we er nieuw licht over laten schijnen, zodat deze verhalen sprekend worden voor onze tijd?

Op 27 september meer hierover. Ik hoop velen van u dan te kunnen ontmoeten.

Na afloop is er uiteraard weer koffie.

De foto's en schilderijen van de Monumentendag zullen er dan ook nog zijn, zodat we daar samen naar kunnen kijken.

### **Huiskamer bijeenkomsten**

Om contact met elkaar te kunnen blijven houden, hebben we besloten om dit jaar te starten met huiskamer bijeenkomsten. Dit houdt in dat we voor elke bijeenkomst één van u zullen vragen om gastvrouw / gastheer te zijn, waar we met een aantal leden (kleine groepjes) terecht kunnen. Er zullen geen moeilijke theologische zaken aan de orde komen. Het contact is het belangrijkste. U hoort t.z.t meer hierover.

### **Dr. Jenny-huis 't Gielink**

Vanwege een bezoek aan één van onze leden kwam ik terecht in 't Gielink, een nieuwe meerzorgafdeling van het Dr. Jenny-huis. Het trof mij, hoe mooi deze accommodatie is opgezet. Fantastisch dat er op deze manier een fijn thuis is gecreëerd voor mensen,

waarvoor het thuis wonen onmogelijk is geworden. Ook voor bezoekers is het er goed vertoeven en vriendelijke gastvrouwen zorgen er voor koffie en thee. Zelfs mee-eten is tegen betaling mogelijk. We mogen in Dinxperlo blij zijn met deze nieuwe voorziening.



Hermien Bleumink

## **VAN DE BESTUURSTAFEL**

### **Jubileum 26 oktober 2008**

Op 26 oktober bestaat onze Vrijzinnige Geloofsgemeenschap in Varsseveld 135 jaar.

Op die zondag gaan we dit met elkaar vieren. Het thema voor de bijzondere Jubileumviering is:

**De vrijzinnigheid,  
van blijvende waarde voor elkaar,  
de NPB-identiteit,  
alweer 135 jaar...**

Er werken dichters mee, die vol overgave uit eigen werk zullen voordragen en ook het NPB-ensemble heeft haar medewerking toegezegd. Muzikaal is het daarmee ook dik in orde. We zijn erg blij met alle medewerking en inbreng van zovelen.

Het wordt al met al beslist een feestelijke dag, die u maar beter niet kunt missen...

Na afloop van de Jubileumviering drinken we met elkaar koffie of thee in de Eendracht.

### ***Wie o wie?***

We zijn op zoek naar een aantal mensen die bereid zijn om lekkere zelfgebakken taarten te maken. Deze kunnen we dan bij de koffie en de thee, na afloop van de Jubileumviering, aan alle aanwezigen presenteren....

Heeft u zin om een bijdrage te leveren door uw favoriete taart aan ons allemaal te laten proeven op die dag, laat het dan even (ruim op tijd a.u.b.), weten aan onze administrateur Jan Meerdink (0315-840044 of [j.w.meerdink@chello.nl](mailto:j.w.meerdink@chello.nl)).

### **Verantwoording van giften**

Via voorganger en bezoekdames mochten wij in de achter ons liggende periode de volgende gift in ontvangst nemen: mevr. A-R. € 10,-.

Hiervoor onze hartelijk dank



## Open Monumentendag

### 'Effen zitten' bij het orgel

Zaterdag 13 september is het Open Monumentendag en die dag is onze kerk in Varsseveld voor de organisten.

Jarik de Graaff, Bert Kleinhesselink en Bert Vinke geven in totaal zes concerten.

De deuren gaan om 10.00 open en van 11.00 tot en met 16.00 uur wordt er op ieder heel uur een concert gegeven. Elk concert duurt circa een half uur.

Ben Kraan brengt een videoverbinding tot stand, waardoor u in de kerk kunt volgen wat er 'op het orgel' gebeurt. De organisten brengen een gevarieerd programma. U bent van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie, te komen luisteren. De concerten hebben een inloopkarakter.

De drie organisten zijn van kindsaf aan gefascineerd door het orgel. Jarik de Graaff zag als zesjarige het grote orgel in zijn geboorteplaats Hardenberg. 'Een groot, indrukwekkend instrument. Ik dacht: Dat wil ik ook kunnen bespelen.' Hij ging op les en toen hij in Winterswijk kwam wonen kreeg hij les van de bekende organist Hayo Boerema. Hij volgde de driejarige kerkmuziekopleiding van de PKN en een improvisatiecursus. Jarik is organist van de NPB te Varsseveld, maar ook in Bonteburg en Gendringen. In Gendringen is hij secretaris van de stichting Vrienden van het Noltingorgel die zich inzet voor restauratie van dit bijzondere orgel in de NH-kerk. Jariks favoriete componist? 'Bach. Zijn werk zit geraffineerd in elkaar en heeft diepgang.'

Alle drie de organisten hebben een drukke baan, maar maken wekelijks tijd vrij om orgel te kunnen spelen. Al hebben ze een jarenlange staat van dienst, er wordt nog steeds gestudeerd. Bert Kleinhesselink is al veertien jaar organist, onder andere van de NPB te Dinxperlo, maar



*Jarik de Graaff en Bert Vinke bij het orgel. Bert Kleinhesselink was op het moment dat de foto werd gemaakt, op vakantie.*

volgt nu nog lessen bij Harry Scheffer en Elske te Lindert. Bij laatst genoemde studeert hij koraalmuziek. ‘Het is belangrijk dat er iemand over je schouders meekijkt. Je moet niet stil staan.’ Berts vader was organist in de Ontmoetingskerk in Dinxperlo. ‘Hij vond dat iedereen noten moest kunnen lezen. Ik heb jaren les van hem gehad.’ Buxtehude en Bach zijn Kleinhesselinks favoriete componisten. ‘Maar ik hou ook van romantische kerkmuziek.’

Bert Vinke heeft niet echt een voorkeur. De man die al bijna 45 jaar organist in diverse kerken is, vindt heel veel mooi. ‘Je probeert elk werk zo mooi mogelijk uit te voeren. Als het stil is in de kerk, merk je dat de mensen goed luisteren.’ Bij Berts ouders in Westendorp stond een klein harmonium en daar is het allemaal op begonnen. Hij kreeg les van Sjoerd Mook en Roel Smit. ‘Van hem heb ik geleerd muzikaal te leren spelen.’

Muziek en orgelmuziek in het bijzonder, draagt bij aan de beleving van een kerkdienst. Daarnaast ondersteunt de organist de kerkgangers tijdens de zang. Bert Vinke tot slot: ‘Wat mij de laatste tijd bij de NPB in Varsseveld opvalt, is dat de mensen goed meezingen. Er worden veel nieuwe melodieën ingebracht, maar die worden heel snel opgepikt. Dat is mooi en dat mag weleens vermeld worden.’

MC

## ff Anders BERE-Gaaf Kinderfeest 2008

14, 15 en 16 oktober  
van 10.00 tot 12.00 uur  
in de Borch, Varsseveld

VOOR ALLE KINDEREN VAN DE  
BASISSCHOOL



## 60+CLUB

### Uitnodiging 9 september 2008

Hierbij nodigen wij u uit voor ons uitje op 9 september a.s.

De reis gaat deze keer naar Borculo naar het brandweermuseum. Aansluitend gaan we met ta-tu-ta-tu vervoer richting Berkelzomp voor een boottocht van ongeveer een uur. Zoals gebruikelijk sluiten we de middag af met een hapje en een drankje.

De kosten voor deze middag zijn € 15.00 per personen kunnen bij vertrek vanaf de Eendracht afgerekend worden met Janny.

De vertrektijd is 13.30 uur.

Omdat we het juiste aantal deelnemers moeten doorgeven verzoeken wij u om u voor 5 sept. a.s. op te geven bij Janny Nijhof tel. 0315-244049 of Gerda ten Brinke tel. 0315-241253.

We gaan met eigen vervoer, wilt u bij uw opgave ook even vermelden of u met eigen vervoer gaat en of er eventueel nog plaats is voor medepassagiers.

We rekenen op goed weer en graag tot ziens op 9 september.

### Agenda 60+Club

14 okt. 2008. Verslag van een bezoek van een Varsseveldse Hererovrouw aan Namibië.



### GROTE SCHOONMAAK

De “leiding” van de schoonmaak heeft dit grote najaars-evenement vastgesteld op **vrijdag 3 oktober a.s.** en rekent er op dat alle leden van de schoonmaakploeg, die zich altijd zo spontaan inzetten voor dit karwei, ook

dit jaar weer van de partij zullen zijn.

Men wil weer om 8.30 uur beginnen met sponsen, soppen en stoffen en wat al zo meer gebruikelijk is.

Schoonmaakploeg, bij voorbaat dank voor uw inzet.



## **TINATIN.**

Samen werd er in de viering van 14 augustus voor haar en haar land Georgië gebeden nadat daar de oorlog uitbrak. Maar ook voor alle andere mensen die er hun leven mee verloren. Marjan en ik zaten in spanning en volgden veelvuldig het nieuws. Totdat we gelukkig een sms-je kregen, dat ze veilig waren en met de hele familie in het huis zaten van nicht Mariam in Ambrolauri. Een keer heb ik haar zusje aan de telefoon gehad, maar een echt gesprek was dit niet, zoveel angst en emotie die er toen voelbaar was. Tinatin bedankt ons voor het bidden, de sms-jes en gewoon dat we aan hun denken en regelmatig een kaarsje aan steken. George van de svvg is 18 augustus vertrokken naar Georgië en heeft € 750 meegenomen die zijn moeder in bewaring houdt totdat we zeker weten dat het weer mogelijk is om te reizen voor een behandeling. De artsen waren na de laatste behandeling in juni tevreden. Het allerlaatste nieuws is dat de fam. Turdziladze bij hun 80-jarige oma, nog hoger in de bergen, zijn. Marjan en ik zijn hier ook op bezoek geweest toen wij bij Tinatin waren afgelopen juni. Tot zover mijn informatie.

Met vriendelijke groet Engeliën.

## **DE JEUGDCLUB**

Dit jaar hebben wij ook weer een paar leuke dingen gedaan met de jeugdclub. We hebben een paar inzamelingsacties voor Tinatin gehouden, een deel van de buitendienst verzorgd en de laatste keer voor de zomervakantie pannenkoeken gebakken (en opgegeten!).

Met onze kraam op de Gao-dag hebben we ongeveer € 500,- opgehaald met armbandjes, snoepzakjes, een grabbelton en een zak met knikkers. We waren er van 11 uur tot 17 uur, maar dat was de moeite waard!

De buitendienst ging over goed en kwaad. We zijn erachter gekomen dat als het kwade er niet is, het goede er ook niet kan zijn. We hebben dit op een paar verschillende manieren duidelijk gemaakt, met een verhaal, een spel en twee gedichten.

Dit jaar was erg leuk en daarvoor willen we Marjan en Engeliën bedanken!

Groeten Birgit, Ines en Krista.

## **VREDESDIENST 21 SEPTEMBER**

Eén week per jaar staan we stil bij het visioen van vrede.

De oorlogen in Afghanistan, Irak en in de Kaukasus laten zien dat visioen en werkelijkheid nog ver uit elkaar liggen. Ook in ons eigen land zijn er spanningen tussen autochtonen en nieuwkomers, tussen religies en wereldbeschouwingen. In de oecumenische vredesdienst van 21 september a.s. proberen we het visioen van de vrede ondanks alles levend te houden. Maar bij de vrede gaat het niet alleen om dromen, maar gaat het vooral ook om onze keuze. Vandaar dat het thema dit jaar is: “Kiezen voor vrede”.

Centraal in de vredesdienst staat het verhaal van de profeet Jona, die naar Ninevé gestuurd wordt om die stad de vernietiging aan te zeggen. Wat niemand verwacht gebeurt: de Ninevieten keren om van hun onmenselijke praktijken en gaan op zoek naar een nieuwe manier van samenleven. Intussen wacht Jona op de uiteindelijke vernietiging, die hij zelf voorzegd heeft. Hij rekent buiten de bereidheid van de Ninevieten om te veranderen en zo ook buiten de bewegelijkheid van God zelf. Kiezen voor vrede heeft te maken met het hoog houden van de menselijkheid, ook van hen die je tegenstander zijn geworden.

### **Oecumenische Vredesdienst,**

zondag 21 september 10.00 uur,

Grote- of Laurentiuskerk, Varsseveld.

Voorganger: ds. Kor Datema

m.m.v.: de Cantorij o.l.v. Riet Lieverdink

Organist: Klaas Jan Tigelaar

## **AGENDA VROUWENCLUB**

De vrouwenclub heeft haar agenda voor de komende maanden weer vastgesteld en ziet er als volgt uit:

11 september 2008 uitstapje (nader bericht volgt)

25 september 2008 jaarvergadering

9 oktober 2008 bijeenkomst

In de volgende Eendracht volgt de rest van het programma voor het ko-  
Eendracht - sept. 2008



mende seizoen.

### **Afsluiting seizoen 2007/2008**

Een kleurrijk seizoen werd afgesloten met een kleurrijk kunstwerk. Een schilderij als resultaat van én symbool voor de creativiteit van de Café Cult bezoekers op 20 juni j.l. op

huize Klein Slotboom Stedeke te Westendorp.

Een open podium was wellicht een groot woord voor een aardappelkistje als voetstuk en een gering aantal artiesten. Toch maakten de poëtische, muzikale en kunstzinnige inbreng deze avond, maar ook het seizoen 2007-2008 tot een kleurrijk geheel. Thema's als poëzie, erotiek, trots en geloof, maar ook de primeur van de eerste Café Cult filmavond passeerden de revue. "As it is in heaven" overtrof alle verwachtingen qua belangstelling. Mocht u goede suggesties hebben voor activiteiten van Café Cult ( onder het motto: laagdrempelig, ontspannen, informeel, zoekend naar diepgang in het alledaagse leven) dan houden wij ons van harte aanbevolen.

Irma en Arjen Dijkstra: Hartelijk dank voor de gastvrijheid !

### **Start seizoen 2008/2009**

Café Cult opent haar deuren weer op vrijdag 26 september. De start van het nieuwe seizoen wordt inmiddels traditiegetrouw gemaakt met het thema: **POËZIE**, waarbij het dit keer (in september) gaat om de titel "**Dichter bij de bron**".

Vanaf 20.30 uur bent u wederom van harte welkom in zaal de Eendracht aan de Beatrixstraat te Varsseveld.

## **VAN DE PROGRAMMACOMMISSIE**

### **Lezing**

Dinsdagavond 23 september organiseert de Programmacommissie de eerste lezing van het komende seizoen. De lezing zal worden verzorgd door onze voorganger, dhr. Peter Samwel.

De titel van de lezing luidt:



## *De Tarot & de Bijbel*

Als geestelijk raadsman en voorganger in vrijzinnig geloofsgemeenschappen verbindt Peter Samwel gangbare Bijbelse woorden met verstoten levensbeschouwelijke beelden.

In de lezing maakt hij de vierentwintig Tarotbeelden van de Grote Arcana bespreekbaar, die alle verwijzen naar de mandala van de levens- en inwijdingsweg van ieder mens. De Bijbelse woorden die bij deze beelden passen, vinden daarom allemaal hun fundament binnen het erfgoed van de christelijke cultuur en - traditie. Zij komen zowel voor in de traditionele Bijbel als in de meer Apocriefe boeken.

Het is zijn bedoeling om in deze lezing een verbindende schakel te leggen tussen enerzijds het christelijke denken als ons westerse culturele erfgoed en anderzijds de meer universele levensfilosofie, geïllustreerd door levensbeschouwelijke symboolbeelden van de Tarot.

In de middeleeuwen – uitgaande van het gezag en de macht van de Kerk van Rome in die tijd – werden Tarotbeelden nog direct naar de brandstapel verwezen. Anno 2008, vindt hij het de hoogste tijd om enerzijds geheiligde christelijke woorden en Tarotbeelden samen te brengen en anderzijds geheiligde Tarotbeelden christelijk te verwoorden.

Dit is de reden dat Peter in deze lezing een correlatie zal leggen tussen het Woord en het Beeld. Op deze manier wil hij een relevante, onderlinge verwantschap zichtbaar maken ook al hebben de christelijke kerken ons eeuwenlang juist van het tegendeel willen overtuigen.

In de lezing zal het Woord dus worden gesproken en verbonden worden met het Beeld dat zal worden getoond.

De avond zal muzikaal worden omlijst en contemplatief worden afgesloten.

**Datum:** 23 september

**Tijd:** 20.00 uur – 22.15 uur

**Locatie:** 'De Eendracht' – Beatrixstraat 1a - Varsseveld

**Kosten:** € 7,50 p.p.incl. koffie of thee

U bent van harte uitgenodigd.

## INSHALLAH – ALS GOD HET WIL.

Vrouwen in vormloze gewaden bevolken de straten en markten. Meestal in het zwart en bij een groot aantal zijn alleen de ogen zichtbaar. Ze lijken er allemaal hetzelfde uit te zien. Toch zijn er verschillen. Sommige chadors zijn met kraaltjes bewerkt en andere hebben borduursels langs de zomen en mouwen.



*de chador*

Onwennig baan ik me een weg over de bazaar. In mijn donkerblauwe lange jas en dito hoofddoek val ik zeker op. Mijn haar is zorgvuldig weggestoken zoals het hier hoort. Zweetdruppeltjes parelen op mijn voorhoofd. Wat zouden zij er onder aanhebben in deze hitte? Fantaseer ik. Mijn korte rok is niet zichtbaar en dus verdenk ik mijn soortgenoten ervan dat ook zij luchtig gekleed zijn onder het lange gewaad. Voor een klein houten deurtje blijf ik staan. Ik controleer of het adres juist is en klop aan. Eerst gaat er een luikje open en twee ogen kijken mij aan.

“Ik kom voor de hammam”, maak ik haar duidelijk. Ze kijkt me wat argwanend aan, sluit het luikje en opent uiteindelijk de deur. Het is duidelijk dat ik niet een landgenoot ben. Mijn vreemde outfit wordt wat misprijzend bekeken. Als ik haar duidelijk maak dat dit door het hotel verstrekt is, krijg ik een glimlach en gaat ze me voor naar een grote ruimte. Dikke tapijten liggen op de grond en langs de muur staan banken met zachte kussens. Ik mag mijn jas uittrekken en mijn hoofddoek afdoen. Dan gaat ze mij voor naar een kleedruimte waar ik voorzien word van de nodige handdoeken. “Alles uittrekken maar wel een handdoek omslaan”. Maakt ze me duidelijk.

Even later word ik opgehaald. Daar sta ik dan met een aantal soortgenoten in eva’s kostuum. Geen verschil meer te merken. Weg chador, weg hoofddoek, weg verschil tussen jou en mij. Allemaal gelijk of we nu moslim of vrijzinnig zijn, flitst het door mijn hoofd.

“Ontspan je maar en geniet van het water en de warmte” zegt een groen ogige vrouw tegen me. “Waar kom je vandaan?”



Nadat het basis gesnuffel zijn afronding heeft gevonden komen de andere vragen. “Geloof jij in Allah of God?”

Wat opgeschrikt door deze rechtstreekse vraag blijf ik even stil. “Ik geloof in een Kracht die alles overstijgt en die jij Allah noemt en ik in mijn land God, of het Goddelijke”, antwoord ik haar.

“Geloof jij in het lot” mijn middagje Hammam gaat toch een wat andere vorm krijgen dan ik bedacht had. “Voor mij is het lot een ervaring die het leven mij geeft om over na te denken of om te ervaren. Niet altijd prettig, soms heel pijnlijk, maar als ik er eenmaal doorheen ben wel heel interessant en leerzaam”. Antwoord ik.

Zo dat is er uit. Ze denkt even na, waarschijnlijk zoekt ze naar een vertaling voor de volgende zin.

“Misschien is er toch niet zoveel verschil tussen onze geloven als ik soms denk” zegt ze zachtjes, meer voor zichzelf dan voor mij bedoeld. “Weet je dat er veel overeenkomst is tussen de verhalen uit de bijbel en de Koran?” Ik knik bevestigend.

“Geloof jij dat al die verhalen letterlijk waar zijn?” Ik schud mijn hoofd. “Zie jij ze ook als een manier om ons iets duidelijk te maken?” Ik brom wat voor me heen en probeer van de warmte en de massage te genieten en droom wat weg op de gestelde vragen.

“Als er zoveel overeenkomsten zijn begrijp jij dan de strijd die er om het geloof gevoerd wordt?” Ik blijf het antwoord schuldig. Nee ik begrijp er niets van. Niets van ongelijkheid, niets van Chadors, niets van oorlogen en soms zelfs niets van wat we geloven noemen.

Wat ik wel begrijp is dat deze vrouw ondanks afkomst, huidskleur en taal een overeenkomst met mij heeft die tijd en ruimte overstijgt.

Als we in de kleedruimte onze kleren over onze nog vochtige lichamen trekken kijken we elkaar aan, we lachen elkaar toe, slaan de armen om elkaar heen.

Als ik wat later in de zachte kussens in de ontvangstruimte van een kopje thee geniet zie ik een vrouw aankomen in een zwarte chador. Ze komt naar me toe en dan zie ik haar groene ogen.

“Het gaat je goed zuster” Inshallah!

Aria den Hartog

## PASTORAAL WERK

Een van de belangrijke taken binnen onze vrijzinnige geloofsgemeenschap is, voor mij, het voeren van pastorale gesprekken.

Pastoraal werk bestaat o.a. uit: Het begripvol aanwezig zijn bij mensen, luisteren naar wat er wordt verteld of gevraagd, toegewijd in gesprek zijn over het betekenisvolle leven van de ander en zeker ook het verlenen van zorg aan het zielenleven van mensen in het algemeen.

Steeds meer mensen weten me daarvoor gelukkig ook zelf al te vinden. Zij vragen mij dan om een pastoraal gesprek en we maken een afspraak. Andere keren is het precies andersom, dan kom ik bij leden van onze geloofsgemeenschap thuis of in zorgcentra. Ook dan ontstaat er een pastorale ontmoeting. Ik wil maar zeggen, soms ligt het initiatief voor een gesprek bij mij, maar gelukkig ook bellen steeds meer mensen mij even met de vraag of we elkaar binnen dit kader kunnen ontmoeten. Daar ben ik blij mee, want zo weet ik veel beter wat er leeft en speelt in onze geloofsgemeenschap.

Pastoraal werk is op deze manier een wederkerig proces. Het begint ofwel met een actie van mijn kant of het wordt in gang gezet omdat u mij belt, mailt of aanspreekt.

Vroeger was het misschien wel zo dat mensen thuis zaten te wachten (...) totdat hun predikant of dominee eens langs kwam voor een kopje koffie en een aangenaam gesprek. Op die manier maakten mensen, die misschien wel eens graag met hem of haar over zichzelf of hun eigen leven wilden praten, zich afhankelijk van een man of vrouw die van een dergelijke behoefte natuurlijk helemaal geen weet had. En deze mensen moesten dan vaak wel erg lang wachten...

En precies daarom is het zo prettig dat we in deze tijd leven waarin het iedereen vrij staat ook zelf het initiatief voor een pastoraal gesprek te nemen.

*"Ik wil luisteren naar je vragen  
je een antwoord helpen zoeken.  
En zelfs als er geen antwoord is,  
weet dan  
dat ik gewoon wil luisteren  
naar jou.*

*Je mag je hart uitspreken,  
het moet niet, maar het mag en kan.  
Voel je nooit gedwongen.  
misschien volstaat het al  
te weten dat er iemand is  
bij wie het kan.  
Ik wil je nooit veroordelen,  
wat er ook gebeurd is,  
zelfs als je hopeloos  
in de knoei zit.  
Je mag komen  
en de deur van mijn hart  
zal voor je openstaan."*

U bent dus, hoe dan ook en net zoals alle anderen, altijd van harte welkom!

Peter Samwel  
Doetinchemseweg 7  
7051 AA Varsseveld  
tel: 0315-242080  
e-mail: [p.samwel@kpnplanet.nl](mailto:p.samwel@kpnplanet.nl)

## HOLLINGSTEDT

De uitwisseling met Hollingstedt zit er weer op en mag als geslaagd worden beschouwd, gezien onderstaande foto's en reacties van enkele deelnemers.

**Carline:** Ik heb het heel leuk gevonden, we hebben zoveel dingen gedaan! Ik vond het heel leuk dat ik veel nieuwe mensen heb leren kennen



**Rens:** Ik zeg het nog maar een keer:  
Hollingstedt was echt supervet

**William:** Het was superleuk. Ik vond  
het kanoën het allerleukste. Ik kan  
geen duits en moest me redden met  
handen,voeten en mijn basisschool  
engels (dat is dus niet goed). Volgend  
jaar doe ik weer mee!!



**Rosemarie:** Het was supergezellig.  
Het kanoën was het leukst.

**Jasper:** De meiden waren het  
leukst. Het kanoën ook wel.



**Carien:** Het varen ging heel goed.  
(Carien bleek een volleerd stuur-  
vrouw).

**Feikje:** Het was heel erg leuk.  
Vooral het varen.

**Kathrin:** Es war super! Nächstes Jahr bin ich wieder dabei!



## UITNODIGING REGIODAG 2008 TE AALTEN

De afdeling Aalten-Winterswijk van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB nodigt u uit voor de jaarlijkse "**Regiodag**" op **zondag 14 september 2008** in de aula van de **scholengemeenschap "Schaersvoorde"** Slingelaan 28 7122 AW te Aalten.

Programma:

- 10.00-10.30 uur Ontvangst met koffie en cake in de aula .
- 10.30 uur **Welkomstwoord** door de voorzitter van de afdeling Aalten-Winterswijk Jannine Garretsen-Blom.  
**Bezinnend moment** door voorganger Hermien Bleumink-Nieuwenhuis.
- 10.45-11.00 uur **Muzikaal intermezzo**. door het vrouwenkoor Musica o.l.v. Elske te Lindert.
- 11.00-12.15 uur- **Lezing "Het conflict tussen rede, geloof en gnosis"** door Dr. John van Schaik.  
John. van Schaik studeerde middeleeuwse mystiek en promoveerde op het godsbeeld van de Manicheeërs en de Katharen. Hij is directeur van het Origenes-Instituut en hoofdredacteur van BRES.Magazine voor religie, wetenschap en gnosis. Samen met prof R.van den Broek en drs. J. Slavenburg schreef hij "De Hermetische code".  
Gelegenheid tot stellen van vragen.
12. 15-12.30 uur **Muzikaal intermezzo**. Door het vrouwenkoor Musica  
**Afsluiting** van het ochtendprogramma.
- 12.30-13.30 uur **Lunch** in buffetvorm.
- 14.00-15.15 uur Bezoek aan het **Verzetsmuseum** op de Markt in Aalten met inleiding.
- 15.15 uur Gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie of thee in het museum ter afsluiting.

De kosten voor deze dag bedragen € 15,- p.p (lezing+ lunch).

Deelname aan het museum bezoek is niet verplicht; kosten hiervan bedragen € 4,- p.p.

Voor 1 september moeten wij opgave doen van het aantal deelnemers. Wij stellen voor dat wij gezamenlijk naar Aalten gaan en vragen u daarom uw opgave tot deelname uiterlijk zondag 31 augustus a.s. te doen bij de administrateur Jan Meerdink.

## **EVEN VERDER KIJKEN?**

Dit jaar doen we dat zondag 5 oktober 2008, dan houden we weer onze gebruikelijke fietstocht. Deze keer gaat de tocht naar de Sint Werenfriduskerk in Zieuwent. (zie Eendracht juli/aug 08, pag. 19)

Wie liever niet fietst kan anders vervoerd worden; meld dit dan even bij de contactpersoon.

Datum: **zondag 5 oktober 2008**  
Tijdstip: 13.00 uur vertrek  
Plaats: R.K. Laurentiushuis, Oranjestraat 40 Varsseveld  
Bestemming: Sint Werenfriduskerk te Zieuwent  
Kosten: € 2,- per persoon  
Rondleider: koster Antoon Storteler  
Contactpersoon: Marjan Hengeveld tel. 0315-244393

## **SCHRIJFAKTIE AMNESTY VARSSEVELD**

Na twee maanden rust schrijven we weer voor gevangenen.

De eerste brief is voor de regering in Laos. Thao Moua en Pa Fue Khang, van de ethnische Hmong-groep, worden gevangen gehouden en gemarteld. Gevraagd wordt om een eerlijk proces en onderzoek naar de martelingen.

De tweede brief gaat over Truong Quoc Huy uit Vietnam. Hij heeft zes jaar straf gekregen voor het uiten van zijn vreedzame politieke overtuiging. Gevraagd wordt om onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating.

De derde brief gaat naar Mexico. Ricardo Uacán Ceca, een inheemse man, werd veroordeeld voor moord. Hij begrijpt niet veel van de Spaanse taal en kreeg geen tolk tijdens het proces. Gevraagd wordt om een eerlijk proces en een tolk.

Amnesty is verheugd over de beslissing van het Hooggerechtshof dat gevangenen in Guantánamo Bay het recht hebben hun gevangenschap aan te vechten bij een federale rechter. De acties voor deze gevangenen hebben toch succes gehad!

Inlichtingen over schrijven: telefoon 242793, 617393 of 243077.

## NAMEN EN ADRESSEN / COLOFON



**Voorgangers:** Dhr. P.W.M. Samwel, Doetinchemseweg 7, 7051 AA  
Varsseveld (0315)-242080 of 06-40359838,  
p.samwel@kpnplanet.nl

**Wijk Dinxperlo:** Mevr. H. Bleumink, Spoorstraat 2, 6971 CA Brummen.  
0575-562746 of 06-55870610, hermien.bleumink@solcon.nl

**Administratie:** N.P.B. afd. Varsseveld e.o., Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT Varsseveld.  
(0315) 840044. j.w.meerdink@chello.nl

**Website:** [www.xs4all.nl/~npb](http://www.xs4all.nl/~npb) **E-mail-adres:** [npb@xs4all.nl](mailto:npb@xs4all.nl)

### Beheer kerk en verenigingszalen:

Dhr. B.H. Kraan, Zelhemseweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 2418 85

**Verenigingszaal:** “De Eendracht”, Beatrixstraat 1<sup>a</sup>, Varsseveld, (0315) 244537

**Voorzitter:** Dhr. B.W. Groenewold, Neijlandstraat 11, 7054 CP Westendorp, (0315) 298121  
[bengroenewold@hetnet.nl](mailto:bengroenewold@hetnet.nl)

**Secretaris:** Mevr. I. ter Maat-Tuenter, Gunjansdijk 2, 7051 GP Varsseveld, (0315) 241702  
[termaatenco@hetnet.nl](mailto:termaatenco@hetnet.nl)

**Penningmeester/administrateur:** Dhr. J.W. Meerdink, Pr. Bernhardstraat 4, 7051 AT  
Varsseveld, (0315) 840044, [j.w.meerdink@chello.nl](mailto:j.w.meerdink@chello.nl)

**Bankrekeningen:** Rabobank 36.48.54.553, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld.

**Vrouwenclub:** Mevr. M. Jansen-Zeephat, Spoorstraat 70, (0315) 242018

**60+ Club:** Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld,  
(0315) 244049.

**Jeugdclub:** Marjan Hengeveld (0315) 244393, [h.m.hengeveld@zonnnet.nl](mailto:h.m.hengeveld@zonnnet.nl)  
Engelien Veerbeek (0315) 298687, [engelienveerbeek@hotmail.com](mailto:engelienveerbeek@hotmail.com)

**Werkgroep PR:** Marjan Hengeveld (0315)-244393, Henk Beunk 0314-632061,  
Arjen Dijkstra (0315)-298091, Aria den Hartog (0315) 242080

### Verzorging “Eendracht”:

Jan Meerdink, ( zie **Administratie**)

#### Verzendklaar maken:

Mevr. B. Chevalking-Wennink, Zwaluwenhof 1, 7051 XR Varsseveld,  
(0315) 298223, Mevr. W.E. Teerink-Radstake, Mevr. A.B. Navis-Naves,  
Mevr. D. ten Brinke-Rougoor en Mevr. J.E. Sturris-Heijink.

### Kopij adressen en redactie:

Jan Meerdink (zie **Verzorging “Eendracht”**), Henk Beunk, Halseweg 27, 7054 BT  
Westendorp, [beunkptc@planet.nl](mailto:beunkptc@planet.nl). Marchel Chevalking, Louise de Colignystraat  
17, 7001 GD Doetinchem, [mchevalking@solcon.nl](mailto:mchevalking@solcon.nl)

### Leiding zondagsschool:

Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 298718, [familie.wolsink@wanadoo.nl](mailto:familie.wolsink@wanadoo.nl) en  
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 617542 / 617063

**NPB-Koor secretariaat:** Mevr. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 241890

**Autodienst:** zie: **Administratie**

# September 2008

Zondag  
7 september

Geen dienst

Zondag  
14 september

Geen dienst in Witte Kerk, doch  
**Regiodag te Aalten**

Zondag  
21 september

Geen dienst in Witte Kerk, doch **Oecumenische Vredesdienst** in de Grote- of Laurentiuskerk  
10.00 uur; voorganger ds. Kor Datema;  
Thema: “Kiezen voor vrede”.

Wel zondagschool in de Eendracht

Zaterdag  
27 september

Kerk Dinxperlo  
19.00 uur: mevr. Hermien Bleumink;  
thema: “Broederschap / Zusterschap”.

Zondag  
28 september

10.00 uur: dhr. Peter Samwel;  
thema: “Gerechtigheid”

Zondag  
5 oktober

Geen dienst