

75^{ste} Jaargang

nr. 577

september 2009

In dit nummer o.a. :

Van de bestuursafel	11
Uitnodiging extra algemene ledenvergadering	12
Beleidsplan	13

Mag ik even stilte alstublieft?



Ik realiseer me dat het in Nederland bijna nergens meer stil is. Overal maken mensen lawaai, we schreeuwen het als het ware uit. Maar wat schreeuwen we dan uit? Wat hebben wij eigenlijk in al dat geschreeuw te melden dan? Of hebben wij het ergens moeilijk mee? Wat is er zo belangrijk dat het beslist de plaats moet innemen van de stilte?

***Of is er iets tegen de stilte misschien, verdragen wij haar niet?
Ik verzorgde een uitvaart in 2008 en vroeg tijdens het afscheid, uit
eerbied en respect voor de overledene en de nabestaanden, in het
crematorium om stilte, misschien veertig seconden, meer zeker niet.
Na afloop hoorde ik dat iemand die stilte echt veel te lang had ge-
vonden... En ook bij onze plezierige meditatieve wandelingen zeggen
mensen tegen mij dat ze de stiltes het moeilijkst vinden.
Waarom is er zoveel lawaai? Waar is de stilte gebleven? Wat is er met
de stilte gebeurd? Wat is er eigenlijk met ons gebeurd?***

In onze opvoeding is misschien al niet zoveel aandacht besteed aan het thema stilte. Althans dat geldt dan voor de Westerse samenleving, want als we in het Oosten kijken dan neemt de stilte juist wel een centrale plaats in. In boeddhistische culturen is de meditatieve stilte immers gemeengoed. Maar zelfs in onze gebedshuizen is het vaak amper nog stil tijdens een viering. Nee wij lijken niet zoveel waarde te hechten aan de stilte. En toch is het zo dat de stilte, de toegangsdeur is om tot onszelf te komen. In de stilte kunnen wij ten diepste in en mét onszelf zijn. De stilte zouden wij kunnen gebruiken om inzichten en heldere momenten van bewustzijn te ervaren, die ons te midden van het lawaai beslist ontgaan.

Moeder Theresa zegt het volgende over de stilte: *“Zie hoe de natuur - bomen, bloemen, gras - groeit in stilte. We hebben stilte nodig om contact te maken met onze ziel.”*

Zij stelt als het ware dat we de stilte kunnen gebruiken om in contact te komen met onze ziel. Dat zien we dus ook in de natuur terug als we naar de bomen, de bloemen en het gras kijken. We zouden daar een goed voorbeeld aan kunnen nemen. In de stilte met jezelf leren zijn, jezelf zo beter leren kennen en daar innerlijk blij en vervuld van worden... En misschien is het wel zo dat wanneer mensen stiltes niet meer begrijpen, zij in essentie ook niet kunnen begrijpen wat mensen echt te zeggen hebben. Zo gezegd gaat het om balans. Stil worden, inzichten krijgen, bewust worden en dan vanuit die rijkdom spreken in de buitenwereld.

Ik vraag me ook wel eens af wat Jezus zou zeggen van al dat lawaai als hij in deze tijd geleefd zou hebben. Volgens H.A.J. Dürr zou Jezus een gevecht aangaan met de oeverloze stroom van lawaai en het eindeloos uitgieten van boodschappen van de vroege morgen tot de late avond, over mensen die het luisteren naar zichzelf willen ontvluchten, die bang zijn om thuis te moeten komen bij zichzelf en bij ‘de rotzooi’ die ze daar wellicht zullen aantreffen. *“We verwaarlozen onszelf”*, zegt Dürr, *“door de stilte niet aan te durven, de stilte die ons gaandeweg het luisteren leert”*. *Ik ben het hier van harte mee eens. Ik denk inderdaad dat van alles, de stilte de basis is.*

En ook Marcel Messing stelt dat de stilte vooraf gaat aan het woord. De stilte drukt zich als het ware uit in het woord. Zo is het woord de manifestatie van de goddelijke stilte. Jezus trok zich, zoals we weten, regelmatig terug en maakte gepast gebruik van stiltemomenten. Hij ging bv. veertig dagen de woestijn in en ook als hij met zijn leerlingen samen was, zonderde hij zich af omdat hij dan in de stilte bij ‘zijn Vader’ wilde zijn. Ik ben er zeker van dat Jezus stiltes gebruikte voor zowel zijn meditatie als voor gebed. Meditatie als een vorm om hem als het ware tussen twee verschillende gedachten in te laten gewaar zijn van een moment van stilte om zo het enige juiste inzicht te verkrijgen. Zo immers kreeg zijn helderheid van geest gestalte. Hij maakte daar werk van. Dat is natuurlijk een wonderlijke en een reusachtige ervaring. En in het gebed sprak hij zich uit, legde hij zijn leven in handen van het Ene, de Schepper in hemzelf. Wat een voorbeeld is hij daarmee nog steeds, juist ook vandaag, voor ieder van ons!

Op deze manier is de stilte dan zoiets als een tweestemmig lied waarin God en de mens elkaar kunnen raken en waarin, als die stilte hoorbaar wordt, Zijn waarheid in ons kan doorklinken en spreken.

Mag ik daarom nu van u, even stilte alstublieft?

Peter Samwel

Gedicht

STILTE

Stilte, waarin ik mij koester
als in een pas ontwaakte droom.
Je bent zo oneindig in je volheid
en zo onbegrijpelijk volkomen.
Eens droomde ik van gouden kusten
onder een andere horizon.
Maar sinds ik stilte ken
ontmoet ik dagelijks haar schittering -
onder mijn eigen zon.

Anna

Lief & Leed

- Mevrouw H.J. Kempers-Wisselink heeft het Slingeland Ziekenhuis verlaten en is thuis gekomen op 15 juli j.l.. Ze is ernstig ziek.
- De heer D.A. Kerkhof uit Westendorp is onder controle in het UMC St. Radboud in Nijmegen. Hij verbleef daar al meerdere keren verschillende dagen. Het gaat op dit moment goed met hem.
- Mevrouw W. Wisselink-Bergwerf is medio augustus een paar dagen opgenomen geweest in het Slingeland Ziekenhuis en gelukkig nu weer thuis.

Afwezigheid

Peter Samwel is i.v.m. vakantie afwezig van 31 augustus t/m 17 september. Voor alle vragen, die de NPB aangaan kunt u in deze periode contact opnemen met een van de leden van het Dagelijks Bestuur van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afdeling Varsseveld e.o.: mw. G. ten Brinke-Kuiperij: 0315-241253; de heer G.J. Hengeveld: 0315-242136; mw. I. ter Maat-Tuenter: 0315-241702.

Wij gedenken

Op zondag 19 juli 2009 overleed op 90-jarige leeftijd de heer



Albertus Gerrit Navis

Tijdens de afscheidsplechtigheid op 23 juli in de aula van het crematorium te Aalten luisterden we naar de gedachteniswoorden van Marianne over haar vader.

Woorden van respect en waardering.

Naast zijn brede belangstelling op maatschappelijk, politiek en technisch gebied had Bertus Navis grote belangstelling voor psychologie en filosofie.

Hij was niet zo'n kerkganger..... maar hij was wel nauw betrokken bij de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB te Varsseveld.

Het leven van Bertus Navis kende zijn hoogte- en dieptepunten. Toen hij op 2 november 1918 werd geboren was zijn vader al overleden. Als jongste van vijf kinderen leerde hij voor zichzelf opkomen. Hij heeft veel verdriet gehad door het verlies van zijn eerste vrouw Dien. Zij kwam in 1977 bij een vliegtuigongeluk om het leven. Bertus moest de draad van het leven weer oppakken. Enkele jaren later trouwde hij met Rikie Klerx en samen hebben zij nog vele gelukkige jaren gehad. Tijdens één van mijn bezoeken gaf hij te kennen dat het leven hem ook veel goeds had gebracht. We lazen tijdens zijn afscheid uit het Bijbelboek Prediker. De schrijver in Prediker geeft ons de ruimte te filosoferen en te relativiseren. Ruimte om te twijfelen, maar ook de ruimte om je houding opnieuw te bepalen. Bertus Navis stelde de laatste jaren regelmatig de vraag: "Hoe dood is dood eigenlijk?" Hij was naarstig op zoek om op zijn eigen vragen zelf de antwoorden te vinden. De laatste maanden van zijn leven werd hij liefdevol verzorgd in zijn eigen vertrouwde omgeving. Tot op de laatste dag van zijn leven was hij zorgzaam en een goed gastheer die de regie in eigen hand hield.

Zijn laatste woorden waren: "Zo is het goed". In alle rust is hij op zondagavond 19 juli ingeslapen.

Mogen wij ons getroost weten dat de dood slechts de poort ontsluit tussen het aardse leven en het hiernamaals.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Angelique Niks- van Oosten

Wij gedenken

Op 10 augustus j.l. overleed onverwacht en plotseling op 71-jarige leeftijd



Johan Hendrik Weenink (Joop)

Zomaar nog even fietsen op een maandagavond in de zomer van 2009... Even op een bankje een paar trekjes nemen van je sigaretje...

En het dan nooit meer kunnen navertellen.

Dat overkwam Joop Weenink dus. Hanna, de kinderen en kleinkinderen werden er volledig door verrast en overrompeld. Zijn zoon Nico moest zelfs van vakantie worden teruggeroepen. En dan sta je met elkaar voor de taak waardig afscheid van Joop te nemen. Op 17 augustus was de uitvaart met aansluitend de begrafenis op begraafplaats Rentinkkamp.

Tijdens het afscheid heeft Els onder grote belangstelling, namens de kinderen de dierbare herinneringen aan Joop als vader nog eens naar voren gebracht. En ook Hanneke, zijn kleindochter heeft nog een gedicht uitgesproken. Het was mooi...

Joop was een echte Varssevelder. Hij wist veel over zijn dorp te vertellen en is ook jaren in de winkeliersvereniging actief geweest. Samen met Hanna heeft hij immers ruim 40 jaar de manufacturenzaak 'Weenink' gehad in de Spoorstraat. En al was het middenstander zijn niet helemaal zijn lust en zijn leven, het was weldegelijk zijn leven.

Zijn lust was de natuur, de bloemen, de vogels. Hij wist veel van vogels. Hij kon goed stil zijn en naar ze luisteren. Zo verzamelde hij zijn kennis van vele vogelsoorten. Aan de geluiden herkende hij ze meestal

al. En dat leerde hij ook aan zijn kinderen en aan Hanneke en Ingrid, zijn lieve kleinkinderen.

Joop was een rustige, bescheiden man, die zeker niet zomaar op de voorgrond trad. Alleen als hij een gewillig gehoor had, vertelde hij gepassioneerd en honderd uit over de natuur. Verder was Joop eerder een man van weinig woorden. Zo was hij ook opgevoed en groot gebracht. Aan kleine dingen was te merken wat hij voor je voelde: een kneepje in je arm, een klopje op je schouder of alleen maar zijn manier van kijken.

Hij genoot bijzonder van zijn vriendschappen. Met een groep mannen lekker biljarten of met een paar stellen boerenbridgen, ja Joop hield wel van gezelligheid. Of met vrienden naar Miste op de fiets, onderweg zwemmen en wat eten en onderweg dan praten over de schoonheid en het bijzondere van de natuur.

Velen zullen Joop missen, zijn vrienden en de buurt, maar het meest van al zal Hanna hem missen. In december 2009 zouden Joop en Hanna immers 50 jaar getrouwd zijn. Zij hebben ook zoveel samen gedeeld.

Ik wens Hanna, de kinderen en kleinkinderen veel kracht en wijsheid toe, nu dit plotselinge verlies van Joop erom vraagt een plaats te krijgen in hun leven.

Veel sterkte!

Peter Samwel

LOCATIE DINXPERLO

Beste mensen,

Het “zomerreces” loopt weer ten einde en langzamerhand pakken we de gewone dingen weer op.

Dit geldt ook voor de NPB. Voor zover ik weet, zijn er geen bijzondere dingen gebeurd in onze locatie Dinxperlo en gaan we ons nu weer richten op het nieuwe seizoen. Dat begint met een viering op **zaterdag 26 september om 19.00 uur.**

Er is mij nog niets bekend over het tijdstip van een eventuele verbouwing van de kerk, dus we nemen aan dat de viering daar gewoon kan plaatsvinden.

Tijdens deze viering zullen we het gaan hebben over **Simson**.

Deze grote man spreekt wellicht velen tot de verbeelding door zijn geweldige daden, zijn vindingrijkheid en niet in de laatste plaats vanwege zijn enorme kracht. Maar wat kunnen we ermee in spiritueel opzicht? Dit komt uit de verhalen eigenlijk niet zo naar voren. Moeten we er misschien op een andere manier naar kijken? Gaat het soms om de symbolen, die in het verhaal verborgen zitten?

In de komende viering hoop ik er meer over te zeggen. Ik reken op uw komst!

Locatievergadering

Op dinsdag 29 september houden we een extra ledenvergadering voor de Dinxperlose leden.

Het is noodzakelijk dat we met elkaar overleggen en afspraken maken over wat we gaan doen, als we (mogelijk tijdelijk) geen gebruik meer kunnen maken van ons gebouw. En wat willen we verder met onze locatie? Is er nog toekomst?

Het wordt dus een héél belangrijke vergadering, die ons allen aangaat en wij hopen u dan ook, zo mogelijk allen, te kunnen begroeten!!!!

Aanvang 20.00 uur in het kerkgebouw aan de Wilhelminastraat.

Wandelen

Zoals ik de vorige Eendracht reeds meldde ga ik van 29 augustus tot en met 12 september wandelen in de bergen van Cilento (bij Napels in Italië).

Ik hoop hiermee weer voldoende energie op te kunnen doen, zodat ik u daarna weer volop van dienst kan zijn.

Bij calamiteiten kunt u contact opnemen met Mw. Middelkoop, Johan Klein Hesselink of anders met één van de andere bestuursleden.

Hermien Bleumink

Sporen

Wat zochten we in dat landschap

we zagen weer grote roofvogels cirkelen
boven het dal - wat is het waarom
je moet blijven kijken tot ze verdwenen zijn
tot je weet dat je ze niet meer ziet

is het dat vanzelfsprekende vinden
van wind-wegen, het vanzelfsprekende
thuishoren in die eindeloze ruimte

en aan onze voeten overal paden paden
de sporen van wat daar leeft als wij er niet zijn
de wereld die wij nooit zullen kennen

aan de overkant van het dal rotswanden
met de lijnen waarin een voorbije zee
haar spiegels achterliet

wat zochten we
wilden we “kunnen zien zonder te denken”
want inderdaad, wat we ook dachten, alles
wat we zagen was niet meer dan het was

zochten we de onverschillige gastvrijheid
van deze wereld - het bijna aangename gevoel
overbodig te zijn?

Rutger Kopland

Programmaoverzicht 2009 – 2010 ‘Varsseveld Inspireert’

Toegevoegd aan deze nieuwe Eendracht treft u een Programmaboekje 2009 – 2010 aan met als titel *‘Varsseveld Inspireert’*. In dit programmaboekje treft u naast het volledige jaarprogramma 2009 – 2010 van onze Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB tevens de jaarprogramma’s van zowel de RK Laurentiusgemeenschap Varsseveld als dat van de Protestantse Gemeente Varsseveld. Anders gezegd, u treft in dit programmaboekje een volledig overzicht van wat er in het komende seizoen zoal te doen is op het gebied van *‘bezinning op geloof en leven’* in Varsseveld. Er is in goed onderling overleg met elkaar getracht een divers aanbod aan u te presenteren, waarbij data elkaar niet overlappen. Wij wensen u veel plezier bij het maken van uw keuze uit al deze verschillende mogelijkheden en ontmoeten u graag op avonden waarvoor u belangstelling heeft.

Peter Samwel

Weer naar school



Op maandag 24 augustus zijn de basisscholen weer begonnen. De vakantie zit er alweer op en een nieuw schooljaar dient zich aan: 2009 – 2010. Gewoontegetrouw is zo’n eerste schoolweek helemaal gevuld met het goed organiseren van de lessen, de lokalen, elkaar leren kennen in een groep met vaak een nieuwe leerkracht ervoor en weer helemaal wennen aan het schoolse leven van alledag. Dat is ook de reden dat in zo’n eerste schoolweek de lessen Levensbeschouwelijk Vormingsonderwijs (GVO) nog een weekje worden opgeschort.

In de week van 31 augustus echter is ook de NPB weer vertegenwoordigd op zowel de openbare basisschool Leemvoort in Westendorp als op de openbare basisschool Op Koers in Varsseveld. De lessen worden gegeven op de dinsdagochtenden in Varsseveld en op donderdagmiddag in Westendorp.

Hopelijk wordt het ook dit schooljaar weer fijn om met elkaar in ge-

sprek te zijn over hoe mensen met elkaar omgaan en naar het leven kijken, wat onze eigen cultuur en (geloofs)traditie daarvan zegt en ook wat we kunnen leren van mensen die in een heel andere cultuur en (geloofs)traditie zijn grootgebracht dan de onze. Zo willen we graag ieder schooljaar een levensbeschouwelijke bijdrage blijven leveren aan de opvoeding van kinderen, als we hen willen voorbereiden op een zelfstandig leven in een pluriforme wereld.

U wordt natuurlijk op de hoogte gehouden van het wel en wee in de maandelijkse Eendracht...

Peter Samwel

Van de bestuurstafel

De zon gaat alweer eerder onder, het einde van de zomer is in zicht, maar wellicht wacht ons nog een fraai najaar.

In de vorige Eendracht hebt u kunnen lezen dat het beleidsplan 2009-2014 aan het bestuur is aangeboden. Het is nu aan de leden om dit beleidsplan vast te stellen. Om tot een goede vaststelling te komen is het beleidsplan in deze Eendracht opgenomen en het is ook na te lezen op de website. Op maandag 5 oktober is er van 19.30 tot 20.30 uur in gebouw De Eendracht een inloopavond. U kunt dan met het bestuur en leden van de beleidscommissie over het beleidsplan van gedachten wisselen en op- en aanmerkingen inbrengen. Dat kan ook schriftelijk tot 5 oktober bij het secretariaat. Deze aanvullingen worden verwerkt in het beleidsplan dat vervolgens in de extra ledenvergadering op 8 oktober in De Eendracht wordt vastgesteld.

Aansluiting afdeling Aalten.

Op deze extra ledenvergadering wordt de leden ook gevraagd in te stemmen met de aansluiting van de afdeling Aalten bij Varsseveld e.o. Het besluit hierover is pas geldig als op de vergadering minstens tweederde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Is dat niet het geval, dan dient een tweede ledenvergadering te worden uitgeschreven. Deze wordt gehouden veertien dagen na 8 oktober.

De dan aanwezige leden kunnen vervolgens een besluit nemen.
Hieronder staat de uitnodiging voor deze extra ledenvergadering.
We hopen op een grote opkomst!.

UITNODIGING

Voor de extra algemene ledenvergadering, te houden op 8 oktober 2009.

Aanvang 19.30 uur in gebouw De Eendracht, Beatrixstraat 1A, Varsseveld.

AGENDA

1. Opening.
2. Vaststellen agenda
3. Notulen jaarvergadering d.d. 9 maart 2009.
(notulen worden ter vergadering voorgelezen).
4. Mededelingen.
5. Ingekomen stukken.
6. Aansluiting afd. Aalten bij afd. Varsseveld e.o.
7. Vaststellen beleidsplan.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

In beweging blijven

**Beleidsplan voor
de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afd.
Varsseveld e.o.**

Richtinggevend document voor de jaren 2009 -
2014

VISIE: *Onze geloofsgemeenschap wil op een eigentijdse en niet-dogmatische manier vrijzinnigheid uitdragen en aansluiten bij de behoefte aan zingeving.*

HUIDIGE SITUATIE

Onze NPB kent (zomer 2009) door het samengaan van Varsseveld en Dinxperlo ongeveer 600 leden en is daarmee landelijk gezien de grootste afdeling. Het ledental in zowel Dinxperlo als in de omliggende afdelingen Aalten en Zelhem vertoont een dalende lijn. In Varsseveld is ook sprake van een dalende lijn, waarbij in aanmerking moet worden genomen dat zich ook weer een lichte opleving aftekent. De verwachting is dat Aalten zich in 2010 bij Varsseveld e.o. aansluit.

Het beleidsplan heeft als doel onze vrijzinnige geloofsgemeenschap te vitaliseren met behoud van verworvenheden. Vitaliseren is een continu proces; dit document wil daar de komende vijf jaar richting aan geven.

Het beleidsplan richt zich op de volgende hoofdlijnen

Maandblad Eendracht en website

Het maandblad Eendracht kan levendiger qua inhoud en vormgeving.

Die insteek geldt ook voor de website www.vrijzinnigenvarsseveld.nl die een actueler karakter heeft en meer uitnodigt tot wisselwerking.

Activiteiten voor jongeren

Een geloofsgemeenschap houdt stand als er instroom is.

De jonge generatie brengt daarin extra vitaliteit. Een deel van het beleid moet zich daarom versterkt op deze groep richten.

Inhoud diensten & vieringen

Variatie in diensten & vieringen is de beste voorwaarde voor een brede betrokkenheid.

Huisbezoek

Meer accent op de bezoekdames.

Culturele activiteiten

Naast het bestaande aanbod aan afdelingsactiviteiten is er op veel andere manieren verdieping van de vrijzinnige geloofsbeleving mogelijk.

Pastoraat-op-maat

Niet-leden doen in toenemende mate een beroep op diensten en pastorale zorg van de NPB, omdat de NPB binnen de religieuze mogelijkheden het minst 'kerkelijk' is.

Alternatieve vormen van 'lidmaatschap'

Verbondenheid tonen zonder lid te worden verbreedt de basis onder de NPB.

Functie kerk en gebouw De Eendracht

De ontmoetingsfuncties van kerk en verenigingsgebouw zijn te versterken door een flexibele indeling van de ruimtes.

Uitwerking van de hoofdlijnen

Maandblad Eendracht en website

Ons maandblad voldoet inhoudelijk in grote lijnen aan de behoefte van de leden. Het is echter op punten voor verbetering vatbaar. Het voorstel is om de interview-serie nieuw leven in te blazen en meer ruimte te bieden aan poëzie. De vormgeving wordt eigentijdser; er wordt meer gebruik gemaakt van beeld en mogelijk kleur.

De website www.vrijzinnigenvarsseveld.nl krijgt steeds meer vorm.

We zetten in op actualiteit (nieuws en agenda) en een makkelijke toegang tot andere afdelingen en landelijke activiteiten.

Ook de archief-functie (o.a. voor het maandblad De Eendracht) wordt sterker benadrukt.

Activiteiten voor jongeren

De zondagsschool voor 6- tot 12-jarigen en de jeugdclub voor 12- tot 16-jarigen draaien goed, maar het is moeilijk voldoende toestroom te houden. Aansluiten bij het aanbod van V-link, dat inhoudelijk aantrekkelijke activiteiten voor de zondagsschool biedt, is een handvat. Ook valt te denken aan activiteiten als wereldlichtjesdag en de opvoering van het kerstspel in verzorgingshuizen.

De herdertjestocht van december 2008 is voor herhaling vatbaar. Werkweken in het buitenland kunnen de betrokkenheid onder jongeren vanaf 16 jaar bij de NPB vergroten. Dat de uitwisseling met Hollingstedt nog steeds goed draait, toont aan dat jongeren er graag met de NPB op uit trekken.

De overheid trekt met ingang van 1 augustus 2009 geld uit om het levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op basisscholen door geloofsgemeenschappen te financieren. Dit betekent dat de NPB ook andere (bevoegde) docenten dan de voorganger kan inzetten voor het levensbeschouwelijk vormingsonderwijs.

Inhoud diensten/vieringen

De diensten één keer per maand op zaterdagavond in Dinxperlo en drie zondagochtenden per maand in Varsseveld zijn een vaste waarde in onze geloofsgemeenschap. Variatie in tijdstippen trekt mogelijk een breder publiek. Varsseveld streeft naar 14 keer per jaar een traditionele viering, 8 keer een gezinsviering en 23 keer een vrije viering. De traditionele viering omvat bekende elementen als de bijbellezing, het Onze Vader, een overweging en zang met begeleiding van het

orgel en op meerdere momenten per jaar het kerkkoor.

Bij gezinsvieringen zijn de zondagsschool, ouders met kinderen en/of de jeugdclub betrokken. Bij vrije vieringen valt te denken aan thema- en bezinningsdiensten, meditatieve, Taize, Thomas- en Iona-vieringen, waarvoor zonedig gastvoorgangers uit te nodigen zijn, en diensten met andere vormen van muzikale begeleiding en poëzie.

Vaker met elkaar koffiedrinken na afloop vergroot de betrokkenheid. Op hoogtijdagen en bij grote uitvaarten wordt gebruik gemaakt van de kansel; bij andere vieringen neemt de voorganger een plek in dichterbij de aanwezigen.

Huisbezoeken

Bij huisbezoek kan het accent wat meer op de bezoekdames liggen om voor de voorgangers ruimte vrij te maken voor andere doelgerichte activiteiten.

Huiskamergesprekken lijken een goede mogelijkheid om op een alternatieve manier met zowel leden, vrienden als niet-leden in contact te komen.

Culturele activiteiten

Het vrijzinnige gedachtengoed leent zich bij uitstek tot verdieping in culturele activiteiten. Uit de enquête van 2004 blijkt dat de groep van 30- tot 60-jarigen zich niet graag bindt aan activiteiten die te frequent, te langdurig en/of te verplichtend zijn.

De activiteiten moeten om die reden vooral laagdrempelig zijn en ook toegankelijk voor

niet-leden.

Lezingen en gesprekskringen bieden daartoe prima mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor Cafe Cult, dat in principe -net zoals de jeugdclub-gratis is. Voor de verschillende doelgroepen dient er door het kalenderjaar heen een aanbod te zijn dat zich richt op eigentijdse spiritualiteit, maar ook op bijbellezingen.

PR en promotie

Het email-bestand van geïnteresseerden (leden en niet-leden) krijgt de culturele activiteiten al op een prima manier aangeboden.

Naast persberichten in lokale en regionale bladen biedt ook de website daarvoor prima handvatten.

Eigen promotie-materiaal in drukvorm kan onze geloofsgemeenschap verder onder de aandacht brengen.

Pastoraat-op-maat

Pastoraat-op-maat speelt tegen betaling in op pastorale behoeftes van niet-leden. Onze voorgangers, zonodig aangevuld met voorgangers uit de regio of van elders, kunnen daarin met hun ervaring in rouwbegeleiding en uitvaarten voor een breed publiek een belangrijke rol spelen en daardoor de betrokkenheid bij de NPB vergroten. Het genereert ook extra inkomsten. Hetzelfde geldt, maar in mindere mate, voor doop- en trouwvieringen.

Om de financiële kracht van de afdeling te versterken stellen we voor om leden voor een uitvaart/crematie ook een geringe bijdrage te laten betalen, vrienden en mensen buiten de NPB

betalen de sowieso de kosten.

Alternatieve vormen van lidmaatschap

Rondom de leden bevindt zich een grote groep betrokkenen die hun affiniteit met de NPB niet omzetten in een lidmaatschap. Een lichtere vorm van verbondenheid kan deze groep mogelijk over de drempel helpen. Op termijn kan dat uitmonden in een lidmaatschap. Andere afdeling doen hier al goede ervaringen mee op. Ons pakket wordt uiteraard aan deze lichte vorm -de vriendschap-aangepast.

Zo hebben 'vrienden' geen stemrecht en geen recht op gratis pastorale zorg. Een vriend betaalt een nog nader vast te stellen bedrag per jaar en ontvangt daarvoor o.a. 'de Eendracht'.

Functie kerk en gebouw De Eendracht

De bestemming van De Eendracht staat onder druk door de komst van het Kulturhus bij de Borch en de Geessinkschure bij het Hofshuus. Overlevingskansen zitten er in versterking en verbreding van de ontmoetingsfunctie. Te denken valt aan vaste inloop-ochtenden met koffiedrinken en/of mogelijkheden om de krant te lezen. Een drank- en horecaverunning wordt relevant. We stellen voor om het toneel, dat zelden wordt gebruikt, bij de kleine vergaderzaal te trekken. Deze ruimte is daardoor voor meer activiteiten te gebruiken. Een indeling met schuivende panelen en een eigentijdse aankleding maken De Eendracht aantrekkelijker en bieden mogelijkheden voor exposities.

Ons kerkgebouw loopt met vaste banken tegen beperkingen aan wat betreft functionaliteit. Een

flexibele indeling met goede stoelen is gewenst. Dat versterkt een multifunctioneel gebruik waaruit inkomsten te genereren zijn. Dat is mede van belang voor de onderhoudskosten van het gebouw.

De benaming 'het witte kerkje' is in de volksmond ontstaan. Naamgeving als vrijzinnig handelsmerk dient nog verder te worden ontwikkeld.

- - - - -

De Beleidsgroep stelt het bestuur voor zo spoedig mogelijk -uiterlijk eind 2009- met de realisatie van het beleidsplan te beginnen en vòòr de bijzondere ledenvergadering in het najaar het beleidsplan van een financieel kader te voorzien.

Ook stelt de beleidsgroep voor een kerngroep te handhaven die eenmaal per halfjaar de voortgang van het proces evalueert. Deze kerngroep kan ook waar nodig het beleidsplan actualiseren.

De beleidsgroep:

Hermien Bleumink, Renate Heinen, Marjan Hengeveld, Ina ter Maat, Henk Beunk, Marchel Chevalking en Peter Samwel

met dank aan alle betrokkenen uit de subcommissies.

06/2009



HET FINANCIËLE PLAATJE

Maandblad Eendracht en website.

Het bijhouden en verfijnen van de vormgeving van de website blijft noodzakelijk.

De vormgeving van maandblad Eendracht dient eigentijds te worden, met gebruikmaking van mogelijkheden voor beeld en kleur € 2.000

Activiteiten voor jongeren

Materiaal voor de jeugdclub en zondagsschool “ 500
Multi-media-apparatuur: dvd-speler en beamer “ 1.000
Activiteiten, zoals bijv. herdertjestocht

Inhoud diensten/vieringen

Gastpredikanten 15 keer per jaar à 80 euro en 30 euro reiskosten “ 1.650

Huisbezoeken

Cursussen bezoekdames “ 750
Facilitering huiskamergesprekken “ 150

Culturele activiteiten

Lezingen, drie keer per jaar à 100 euro per lezing, 30 euro reiskosten “ 390
Gastoptredens in Cafe Cult en gasten 60 plus club “ 500

Pastoraat op maat

Promotie-materiaal “ 300

Totaal € 7.240
=====

NB Post gebouwen, verfraaien en aankleding ruimtes is in dit voorstel niet meegenomen.

KRINGDAG EIBERGEN

Willem van der Meiden op Kringdag Achterhoek/Noordoost Twente.

Willem van der Meiden (..... inderdaad, de zoon van Anne van der Meiden) spreekt zondag 13 september op de Kringdag Achterhoek/Noordoost Twente over de kinderbijbel.

De kringdag vindt plaats in het kerkje van de NPB, Kerkstraat 145, 7151 BV in Eibergen.

Vanaf 10 uur worden de bezoekers ontvangen met een kopje koffie of thee, de lezing van Van der Meiden begint om 10.30 uur. Vanaf half een wordt een warm/koud hapjes buffet aangeboden en daarna doet Marjan Slaghuis van Zetten een verslag van haar pelgrimstocht in Noorwegen.

Ook bestaat de mogelijkheid een wandeling te maken door het park Whemerhof en een bezoek te brengen aan historisch museum De Scheper in Eibergen (entree 2,50 euro) waar momenteel een tentoonstelling over schrijver Menno ter Braak en de dichter Willem Sluyter te zien is.

Voordat de voorzitter de Kringdag afsluit (rond 15.30 uur) kan nog gezongen worden onder leiding van Arend -Jan ten Bergen.

De eigen bijdrage voor deze dag bedraagt 17,50 euro.

Koffie en thee zijn gratis, de andere consumpties komen voor eigen rekening (1,50 euro per consumptie).

Opgave is in verband met deelname aan het koud/warm hapjesbuffet noodzakelijk. Dat kan tot 6 september bij Gerrit Hengeveld, tel. 0315-242136 of g.j.hengeveld@chello.nl

Deelnamekosten voor leden van de afd. Varsseveld e.o. bedragen 15 euro, te voldoen bij Gerrit Hengeveld.

Gezamenlijk vertrek naar de Kringdag vanaf De Eendracht om **9.30 uur**.

60+CLUB

Uitnodiging dinsdag 8 september 2009

Hierbij nodigen wij u uit voor het uitje van de 60+-Club op dinsdag

8 september a.s. We vertrekken om half twee ,et eigen vervoer vanaf gebouw “de Eendracht” aan de Prinses Beatrixstraat in Varsseveld. We brengen dit keer een bezoek aan het Openbaar Vervoer Museum in Doetinchem. Dit museum bevat een waardevolle collectie op het gebied van trein- tram- en busvervoer. De unieke collectie is te zien in ruim 40 vitrines en wordt gevormd door schaalmodellen van treinen, trams en bussen en door voorwerpen die met het openbaar vervoer te maken hebben. Verder zijn er ook modelbanen op verschillende schaalgroottes. Kortom we maken een reis door de gehele ontwikkeling van het openbaar vervoer van paardentram tot en met de moderne hoge snelheidstrein.

Omdat we het juiste aantal deelnemers moeten doorgeven verzoeken wij u om u voor 7 september op te geven bij Janny Nijhof (0315-244049) of Gerda ten Brinke (0315-241253).

Wilt u bij uw opgave ook even vermelden of u met eigen vervoer gaat en of er eventueel nog plaats is voor medepassagiers. De kosten van deze middag zijn € 15.00 p.p. en kunnen bij vertrek vanaf “de Eendracht” afgerekend worden met Janny.

Na het museumbezoek hebben we een gezamenlijke broodmaaltijd georganiseerd.

We rekenen op een grote groep deelnemers en graag tot ziens bij deze eerste activiteit in het nieuwe seizoen.

Agenda 60+-club

13 okt. 2009 : Lezing door de heer Berends. “In de voetsporen van de keizer”

10 nov.2009 : Dhr. Herman Wisselink. “Roofdieropvang en revalidatie”

December : Geen bijeenkomst

12 jan. 2010 : Nieuwjaarsvisite

09 feb. 2010 : Dhr. Samir Cheragwandi vertelt over zijn vlucht uit Irak.

09 mrt. 2010 : Dhr. Bakker, apotheker in Varsseveld. “Gebruik/ misbruik” medicijnen

11 mei 2010 : ?

Giften

In augustus werd via de bezoekdames € 10,00 ontvangen van NN.
Via Peter Samwel werd € 50.00 ontvangen van NN.
Hartelijk dank daarvoor.

Uit de nalatenschap van Mevr. Wisselink-Vriezen ontving onze geloofsgemeenschap een legaat van € 9.076.00, te besteden voor onderhoud van het kerkgebouw.
Een heel bijzonder geschenk dat we in dank aanvaardden.

Zaterdag 12 september is er weer een landelijke Open Monumentendag met als thema “Oude kaarten”.

In Varsseveld wordt deze dag van alles georganiseerd rondom de monumenten. Hierover leest u binnenkort meer in een speciaal krantje van de Open Monumentendag.

Ons “Witte Kerkje” zal gedurende deze dag de deuren geopend hebben tussen 10.00 en 16.00 uur voor bezichtiging, onder muzikale begeleiding van Bert Vinke en Yarik de Graaf.

Kom gezellig langs.

Madelon Vrieze- Ankersmit en Cécile Sloots-Helmink

Spreuk van de maand

*Niemand kan de wind van richting doen veranderen,
maar we kunnen wel alle zeilen bijzetten...*

Van de zondagsschool

20 september gaan we weer van start.

Zoals gemeld hebben er zich al 5 nieuwe kinderen opgegeven, maar nog meer is natuurlijk altijd leuk.

Vanaf een jaar of 5 tot en met 12 is iedereen de derde zondag van de maand van harte welkom.

Kom gerust een keertje kijken.

We starten om 10 uur in de kleine zaal en rond half 12 mag je weer opgehaald worden.

We beginnen met naar elkaar te luisteren wat er afgelopen periode allemaal is gebeurd, vertellen een verhaal en gaan daarover aan het werk.

Ook gaan we deze keer het goede doel bedenken waarvoor we elke keer geld in gaan zamelen.

Dus... iedereen die wel een keertje wil komen kijken (ook vaders en moeders) zijn van harte welkom **zondag 20 september om 10 uur** in de kleine zaal.



Gemeenteavond

De eerste Gemeenteavond van het nieuwe seizoen wordt gehouden op zaterdag 10 oktober.

Het belooft een gezellige avond te worden met veel zang en muziek.

Op het programma staat onder andere een optreden van gezelligheidskoor "Kiek An".

Meer informatie krijgt u in de Eendracht van oktober.

Een onbeschreven blad

U ziet het goed, dit blad is voor het grootste deel onbeschreven.
Het zou ingevuld kunnen worden met een verhaal over een mooie
ervaring of misschien wel met een vraag of mededeling.
Wat het ook gaat worden in het volgende nummer....?, voor deze
keer blijft dit blad bijna helemaal leeg.

Het lijkt een grapje maar dat is het niet.

Het steeds opnieuw schrijven van onze Eendracht vraagt veel tijd en
creativiteit.

Ik ben ervan overtuigd dat u als lezer van de Eendracht ook zo uw
verhaal heeft.

Schrijf het ons eens.

Zo wordt de Eendracht een blad niet alleen voor ons maar ook door
ons!

Aria den Hartog



Namen en adressen / Colofon



- Voorgangers:** Dhr. P.W.M. Samwel, Doetinchemseweg 7, 7051 AA Varsseveld (0315) 24 20 80 of (06) 403 598 38, p.samwel@kpnplanet.nl.
- Wijk Dinxperlo:** Mevr. H. Bleumink, Spoorstraat 2, 6971 CA Brummen. (0575) 56 27 46 of (06) 558 706 10, hermien.bleumink@solcon.nl.
- Administratie:** N.P.B. afd. Varsseveld e.o., Postbus 42, 7050 AA Varsseveld
- Website:** www.vrijzinnigenvarsseveld.nl **E-mail-adres:** info@vrijzinnigenvarsseveld.nl
- Beheer kerk en verenigingszalen:**
Dhr. B.H. Kraan, Zelheweg 61, 7055 AA Heelweg, (0315) 24 18 85.
- Verenigingszaal:** “De Eendracht”, Beatrixstraat 1^a, Varsseveld, (0315) 24 45 37.
- Voorzitter:** Mevr. G. ten Brinke-Kuiperij, Koningin Emmastraat 5, 7051 AM Varsseveld, (0315) 24 12 53, brinkekuiperij@chello.nl
- Secretaris:** Mevr. I. ter Maat-Tuenter, Gunjansdijk 2, 7051 GP Varsseveld, (0315) 24 17 02, termaatenco@hetnet.nl
- Penningmeester/administrateur:** Dhr. G.J. Hengeveld, Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld, g.j.hengeveld@chello.nl
- Bankrekening:** Rabobank 36.48.54.553, t.n.v. Ned. Protestanten Bond te Varsseveld.
- Vrouwenclub:** Mevr. M. Jansen-Zeephat, Spoorstraat 70, (0315) 24 20 18.
- 60+ Club:** Mevr. J. Nijhof-Weggelaar, Reigershof 70, 7051 WS Varsseveld, (0315) 24 40 49.
- Jeugdclub:** Marjan Hengeveld (0315) 24 43 93, h.m.hengeveld@zonnet.nl
Engelien Veerbeek (0315) 29 86 87, engelienveerbeek@hotmail.com
- Werkgroep PR:** Marjan Hengeveld (0315) 24 43 93, Henk Beunk (0314) 63 20 61, Arjen Dijkstra (0315) 29 80 91, Aria den Hartog (0315) 24 20 80.
- Verzorging “Eendracht”:** Mevr. H.G. Rottink, (0315) 24 12 43, h.rottink@upcmail.nl
- Verzendklaar maken:**
Mevr. A.B. Navis-Naves, Mevr. D. ten Brinke-Rougoor en Mevr. J.E. Sturris-Heijink.
- Kopij adressen en redactie:**
Henk Beunk, Halseweg 27, 7054 BT Westendorp, beunkptc@planet.nl,
Marchel Chevalking, Louise de Colignystraat 17, 7001 GD Doetinchem, mchevalking@solcon.nl.
- Leiding zondagsschool:**
Erna Wolsink-Semmelink, (0315) 29 87 18, familie.wolsink@wanadoo.nl
Madelon Ankersmit-Vriezen, tel. (0315) 61 75 42 / 61 70 63.
- NPB-Koor secretariaat:** Mevr. J.G. Boezel-van Dam, (0315) 24 18 90.
- Autodienst:** zie: **Secretaris**

september 2009

- Zondag
6 sept. 10.00 u. Geen dienst
- Zondag
13 sept. Regiodag Eibergen
Info zie blz. 21 van deze Eendracht
- Zondag
20 sept. 10.00 u. Oecumenische Vredesdienst
in Laurentius/Grote kerk
- Zaterdag**
19.00 u. Viering in Dinxperlo
Voorganger mevr. Hermien Bleumink-
Nieuwenhuis
- Zondag
27 sept. 10.00 u. Voorganger dhr. Peter Samwel
in NPB-kerkgebouw
Thema: 'Wie dient is
de meester'

